

# Kruispunt



Pasen 2015

*Bij de voorplaat:*

*Uit dankbaarheid voor de privé uitvoering van de Passiespelen in het jaar 1871 schonk koning Ludwig II. de inwoners van Oberammergau (Beieren, Duitsland) deze monumentale kruisigingsgroep van Kehlheimer marmmer. De 58 ton zware sculptuur werd op 15 oktober 1875 ingewijd.*

*Dit dorp is beroemd om het Passiespel dat van 1634 dateert. Elke 10 jaar wordt hier met alleen inwoners van Oberammergau de Lijdensweg van Christus tot zijn kruisiging uitgebeeld.*



**PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND**  
Jaargang 56, nummer 9 maart/april 2015

**Aan het volk van God bij  
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . . .**

**Zo diep is Jezus begonnen!**

Hoe kan ik mijn leven verlengen? Nog een paar dagen, maanden of jaren erbij, mits ik gezond blijf, zou leuk zijn. Dat is een vraag die vele mensen bezig houdt. En vele onderzoekers en medici zoeken naar een antwoord op deze vraag.

Maar er is nog een ander vraag die niet minder belangrijk is: Hoe kan ik mijn leven verdiepen? Verdiepen dat verwijst naar beneden, maar onze gedachtes gaan meestal naar boven. Onze wensen en verlangens gaan meestal als het ware de hoogte in. Wij willen verder omhoog klimmen op de carrièreladder. Wij willen aan de top staan. Graag koploper en iemand met een topsalaris zijn. Boven dat betekent succes, macht of simpel 'high-life'.

Is dat het hele leven? Wij weten het leven is niet alleen en altijd een pretje. Vaak is het een moeilijk zich afbeulen met de alledaagse omstandigheden om ons heen, grauw en grauw. Ieder let er op voor zich zelf enigszins de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. En op het eind wacht op iedereen de dood. Zo is 't leven!

Jezus is er niet als een jonge god overheen gestapt. Altijd 'action', hoogtepunten en 'high-life' was hem vreemd. Jezus heeft het leven noch het sterven luchtig op genomen. Hij is niet oud geworden, en toch heeft hij niet geprobeerd zijn leven te verlengen. Hij is de diepte ingegaan. Hij liet het laagste niet onafgedaan. Hij was dicht bij hen die beneden lagen, die 'down' waren.

Hij gaf aan hen adem, die heel diep in de gevangenis van hun eigen zelf of de maatschappelijke uitsluiting zaten.

Paulus denkt in de brief aan de Romeinen aan zulke mensen, wanneer hij over mensen spreekt die alleen maar zich zelf en hun werken kennen. Dat is hun alles. Daarin zoeken zij hun heil en redding. Dat is toch geen leven, vindt Paulus, dan ben je een slaaf van de zonde. Jullie beulen je af en jullie komen niet van de grond. Steeds meer willen bereiken, steeds meer willen krijgen. Dat komt van de boze, in een woord, dat is zonde. Dat is achterhaald. Dat is verleden. Dat heeft geen toekomst. Dat leidt alleen naar het einde.

Zijn verzet tegen deze manier van leven en samenleving heeft Jezus op het kruis gebracht en in het graf. Dieper is niemand ooit gevallen. Zo diep is Jezus afgedaald om zonde en dood een beetje te lichten. Jezus hield van het leven. Maar hij heeft zich er niet met alle kracht aan vastgeklampt. Hij kon loslaten en zich overgeven voor anderen. En dan was er Pasen. Hij heeft zo de poort naar het eeuwige leven geopend. De dood had geen macht meer over hem. Wij kunnen met vreugde hem blij volgen, de weg is geëffend. Wij zijn uitgenodigd aan het feestmaal aan te zitten. En we kunnen elke zondag ermee beginnen.

Van harte wensen wij u een blij en gezegend feest van de verrijzenis!  
Pastores Harald en Martina Münch

## Rooster van kerkdiensten

Zaterdag	<b>21-03</b>	<b>5<sup>e</sup> Zondag van de veertigdagentijd</b> 19.00 uur vesper
<b>Zondag</b>	22-03	10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk
Woensdag	25-03	9.00 uur eucharistieviering 19.00 uur oecumenische vesper Velsen-Z.
Zaterdag	28-03	15.00 uur palmpaasstocken maken in De Bolder <b>19.00 uur algemene voorbereiding</b>
<b>Zondag</b>	<b>29-03</b>	<b>Palmzondag</b> 10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk, extra collecte vastenoffer
Donderdag	02-04	Witte Donderdag 19.00 uur eucharistie
Vrijdag	03-04	Goede Vrijdag 15.00 uur kruisweg 19.00 uur heilige dienst
Zaterdag	04-04	Paasnacht 21.00 uur Paasnachtviering, koffiedrinken
<b>Zondag</b>	05-04	Eerste Paasdag 10.00 uur eucharistie, kinderkerk, na afloop paaseieren zoeken in de kerk voor kinderen
Maandag	06-04	Tweede Paasdag 10.00 uur eucharistie
Woensdag	08-04	Seniorenmiddag 15.00 uur eucharistie

Zaterdag	11-04	Beloken Pasen 19.00 uur vesper
<b>Zondag</b>	12-04	Beloken Pasen 10.00 uur eucharistie, kinderkerk
Woensdag	15-04	9.00 uur eucharistie, koffiedrinken
<b>Zondag</b>	19-04	3 <sup>e</sup> zondag van Pasen 10.00 uur eucharistie, kinderkerk, koffiedrinken
Woensdag	22-04	9.00 uur eucharistie, koffiedrinken
<b>Zondag</b>	26-04	4 <sup>e</sup> zondag van Pasen 10.00 uur eucharistie, kinderkerk
Woensdag	29-04	9.00 uur eucharistie, koffiedrinken

## Uit de parochie



Op 9 maart jl. hebben wij afscheid genomen in crematorium Westerveld van **Janny Duijvelshoff-Zwaan**. Uit een oud-katholiek gezin in IJmuiden komende heeft ze het grootste gedeelte van haar leven in Beverwijk gewoond. De laatste 10 jaar ging het met haar geestelijke gezondheid niet zo goed. Daarom was ze ook in verzorgingshuizen in Beverwijk, Limmen en Castricum. In Castricum is zij ook op 3 maart 2015 overleden nadat zij het sacrament van de zieken twee weken eerder had ontvangen. Moge zij rusten in vrede!

Uit de kerk van de heilige Adelbertus hebben wij ook een **voorbenedenboek** overgenomen. Het ligt achter in de kerk op een lezenaar naast het plateau waarop men kaarsen voor een gebedsintentie kan aansteken. De hele week is er gelegenheid (en ook nog op zondag-

morgen) daar korte gebedswensen in te schrijven. Aan het begin van de eucharistieviering zal dan de pastoor of diegene die de voorbeden doet de gebedswensen in zijn of haar voorbeden meenemen.

Begin januari heeft de bisschop tijdelijk **pastoor em. Jaap Spaans** ter vervanging van Martina Liebler voor het pastoraat in de parochie IJmuiden t/m Pasen benoemd.

De **Bijbelkring** komt op dinsdag 7, 21 en 28 april om 14 uur in de pastorie bijeen. Wij lezen het boek der Openbaring.

De **oecumenische leeskring** komt in de sacristie van de kerk op vrijdag 10, 24 april en 1 mei om 14 uur bij elkaar. We lezen het boek 'Gewoon Jezus' van de Anglicaanse bisschop Tom Wright.

De eerste **gemeentevergadering** van de nieuwe parochie zal plaatsvinden op woensdag 20 mei om 20 uur in de Bolder. Zwaartepunt van de gemeentevergadering in het voorjaar is het reilen en zeilen van de eigen gemeente met de verslaglegging van voorzitter, pastoor en penningmeester.

In de ziekenboeg van de parochie verkeren op het moment drie leden van onze gemeenschap.

Met Corrie Eggermont gaat het na een beenamputatie redelijk goed, zij vertoeft voor revalidatie in Heliomare.

Oud-pastor Jan Groen werd met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Na een uitgebreid onderzoek bleek hij een bacterie te hebben die door een antibioticakuur bestreden moet worden.

Ik weet niet of het dezelfde is, maar Cees Lips moet ook zes weken in het ziekenhuis blijven voor een bijzondere kuur, omdat door een wond een bacterie bij hem is binnengedrongen die slecht voor het hart is.

Allen wensen wij een spoedig herstel!

## De parochie onderweg

De eerste bestuursvergadering na het samenvoegen van de parochie zit erop. Even wennen dat wij geen voorbeschouwing hoeven geven van dat spannende traject van één wording. Vanaf nu weer het bestuurlijke verslag van weleer; wat hebben wij gedaan en waar gaan wij heen.

Achter ons liggen de zondagen 15 en 22 februari waarbij wij overgingen naar één parochie. Dank aan allen die de handen uit de mouwen hebben gestoken om interieurdelen uit de Adelbertuskerk te verhuizen naar de Engelmunduskerk om alles daar een plaats te geven. Daarnaast gaan een groot aantal kerkelijke attributen naar de parochie in Mijdrecht. Voor andere zaken wordt een passende oplossing gezocht. Daarnaast wordt met betrokkenen druk overleg gepleegd over de toekomstige bestemming van het Adelbertuscomplex, zowel de woningen als ook de kerkruimte. Er vindt een afweging plaats of wij het complex in zijn geheel gaan verkopen of dat wij hier bij leeg komende woningen geleidelijk aan afstand van doen door verkoop. Het besluit hierover hangt van een aantal factoren af en zal binnenkort bij het bestuur punt van orde zijn. Zeker is dat de huidige bewoners conform onze wetgeving voldoende waarborg hebben voor hun woongenot en zij hieromtrent geen zorgen hoeven maken.

Naast bovenstaande praktische zorgen zijn een groot aantal andere onderwerpen de revue gepasseerd. De huidige kerkinrichting is hierbij natuurlijker een topic. Staat alles goed, valt er nog iets te verbeteren? Is er nog een lampje nodig om sommige voorwerpen extra te belichten? Wij hebben afgesproken dat alles voorlopig een plaats heeft gevonden. In de toekomst zal er best nog wel geschoven worden, het is niet anders



als thuis. Bovendien, mocht u ideeën hebben m.b.t. de inrichting van de kerkruimte, u bent van harte welkom.

Vervolgens is gesproken over de Engelmundusdag op 13 juni a.s. De 3 kerkgenootschappen met elk hun eigen Engelmunduskerk organiseren een speciale dag voor jong en oud rond Engelmundus. Er wordt een boekje uitgegeven, een fietstocht is uitgestippeld, kinderspelen worden georganiseerd en beurtelings gedurende de dag rondleidingen in elk van de 3 kerken. De dag begint met de aankomst van Engelmundus (per boot) in Velsen-Zuid en eindigt met een gemeenschappelijke dienst in Velsen-Zuid. Tussentijds bezoekt men tal van historische plaatsen in Velsen en is er gelegenheid om de 3 kerken te bezichtigen. Een kerkenpad bij uitstek!

De gemeentevergadering is vastgesteld op 20 mei a.s. Op deze avond volop de gelegenheid om het achterliggende jaar te belichten en voor het bestuur de taak om zich te verantwoorden voor de afgelegde weg, als ook voor de weg die komen gaat. Centraal op deze avond is de begroting 2015-2016 die het bestuur inmiddels heeft omarmd.

Voor de weg naar de toekomst heeft het kerkbestuur een beleidsplan opgesteld. Bron is onder meer het Kaski-onderzoek verricht door de Radboud Universiteit Nijmegen. Ontwikkelpunt was vooral de diaconale functie van de parochie. Wij zijn ingenomen met het feit dat onze stagiair binnen de parochie, Age Kramer, per ingaande 1 september vanuit het bisdom een aanstelling op projectbasis heeft gekregen. In aanvang zal hij in IJmuiden werkzaam zijn, met name gericht op het ontwikkelen van een nieuwe structuur rond de diaconale functie. Voor ons een welkome versterking in de parochie-opbouw

Naast dat wij nog op zoek zijn naar iemand die binnen het bestuur de PR-portefeuille wil beheren en een 2<sup>e</sup> synodale vertegenwoordiger werd de vergadering afgesloten met de deelname van het jaarlijkse volleybaltoernooi waarbij wij samen met Krommenie het strijdveld zullen betreden.

Namens het kerkbestuur,

Gert Jan v.d. Hulst

## Afscheid van de H. Adelbertuskerk



De eucharistieviering van zondag 15 februari was voor de parochianen van de H. Adelbertuskerk extra bijzonder, omdat ze in deze dienst afscheid namen van hun kerkgebouw. Pastoor Harald Münch ging voor in de dienst die voor velen van de aanwezigen soms zeer ontroerend was. Het is moeilijk om een kerkgebouw waar je jaren bent samengekomen en waar je samen veel hebt meegemaakt, te verlaten. Daar horen tranen bij en daar was ook ruimte voor.

Gelukkig was er ook vreugde, om te beginnen om pastoor Martina Liebler-Münch weer op het altaar te zien. Ze liep nog op krukken en het staan viel haar soms zichtbaar zwaar, maar gelukkig kon zij toch meedoen in de dienst. Het was de eerste kerkdienst waarin Martina voorging sinds zij in december met haar fiets ongelukkig ten val kwam bij een botsing met een auto. Vreugde klonk ook door in de overdenking door lector Rob de Rijk, die de pijn van het afscheid benoemde, maar de parochianen ook bemoedigde voor de toekomst. Het Adelbertuskoor zong de gregoriaanse Adelbertushymne zonder



orgelbegeleiding, eigentijdser muziek werd er tijdens de communie gezongen door de engelenstemmen van het koor van meisjes en jonge vrouwen uit de IJmuidense parochie.

Na de zegen maakten de misdienaars en lectors het altaar leeg, zoals in de viering

van Witte Donderdag.

Ook werd het relik van de heilige Adelbertus uit het altaar genomen. Vervolgens droegen parochianen, misdienaars en lectors het altaarkruis, de godslamp, het evangelieboek, het relik en de heilige oliën onder het zingen van het lied *Wij van de aarde* de kerk uit. Tot slot volgde de paaskaars en pastoor Münch met het heilig sacrament.

Beneden sprak pastoor Martina een laatste gebed uit en sloot ze de deuren naar de kerk, waarna de koffie en thee klaarstonden. Sommigen hadden het 'bakkie troost' hard nodig, maar er werd gelukkig ook hard gelachen om herinneringen die werden opgediept.

Met het sluiten van de H. Adelbertuskerk komt een einde aan een halve eeuw waarin IJmuiden twee oudkatholieke parochies telde. In oktober maakten beide parochies de keuze om als één nieuwe parochie in één kerk verder te gaan. Deze parochie bestaat sinds 1 januari 2015 en draagt de naam van de HH. Adelbertus en Engelmundus. Op zondag 22 februari zullen de parochianen samen de H. Engelmunduskerk aan de Koningin Wilhelminakade, het 'nieuwe' huis



van de parochie, binnentrekken. In deze viering, waarin de bisschop van Haarlem zal voorgaan, begint de nieuwe parochie gezamenlijk aan de veertig dagen op weg naar Pasen.

Johannes van Riessen

## **Afscheid**

Adelbertus, het is zo moeilijk om weg te gaan,  
ik heb er zoveel stappen staan.  
Het doet me heel veel pijn  
maar God zal op mijn wegen zijn  
voor altijd en in eeuwigheid.  
En mocht het toch niet gaan  
dan zal ik naar de Engelmundus gaan.

Corrie Heilig 14-2-2015

## **Nieuw logo**

Op zondag 22 februari hebben wij in de eerste dienst samen het nieuwe logo van de parochie gepresenteerd. Door Gert Jan is het al verwoord, maar het is denk ik goed wat meer te vertellen over dit logo. Het logo verbeeldt een zeilschip, met een weerspiegeling in het water, wat onze band met de zee en de IJmond symboliseert. Daarbij is de rode kleur van het logo van de Oud-Katholieke kerk van Nederland de basis van het schip en de tekst. Daarnaast verbeelden de twee gekleurde bogen twee zeilen van de beide parochies die gezamenlijk het schip vooruit laten gaan. De vorm van de 'zeilen' in combinatie met de rode boog met kruis in het midden verwijst naar een kerkelijk toograam. Maar dat is natuurlijk maar één uitleg. Inmiddels heb ik ook parochieleden gesproken die in de bogen een regenboog herkennen en in de basis een doopvont. En dat is het mooie van een logo als symbool: het kan zijn wat jij erin ziet. Het belangrijkste is dat we met onder andere dit logo het gezamenlijke nieuwe begin vorm kunnen geven.

Jan Pieter Schoon



## Eerste dienst van de nieuwe parochie

Op zondag 22 februari hield de nieuwe parochie van HH.

Adelbertus en Engelmundus haar eerste dienst als één gemeenschap. Bij zo'n dienst hoort de bisschop natuurlijk aanwezig te zijn, dus ging Dirk Jan Schoon, de bisschop van Haarlem voor op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd. Met het pelgrimslied Door de wereld gaat een woord trad de processie van misdienaars, voormalige parochianen van de Adelbertuskerk, de pastoors Martina en Harald en de bisschop de kerk binnen.

Halverwege het lied werd even gepauzeerd om de parochianen de tijd te geven de voorwerpen die vorige week uit de Adelbertuskerk waren meegenomen een plek te geven in de Engelmunduskerk: De

ciborie, het altaarkruis, het evangelieboek en de relieken van de heilige Adelbertus werden naar het altaar gebracht, waar de bisschop de relieken in de altaartafel plaatste. De paaskaars en de heilige oliën vonden met de doopvont een plek in de nieuwe doopkapel die aan de Cronjékant van de kerk is ingericht.

Bij de Vastentijd hoort natuurlijk een Vastenproject. Onze parochie sluit zich aan bij het Vastenproject van de landelijke kerk, het citypastoraat in Rotterdam, maar speciaal voor de kinderen leidde Nanda Tol het project van de kinderkerk in. Aan de hand van het verhaal van Eef en het thema 'open handen' zullen de kinderen zich op hun manier verdiepen in de Veertigdagentijd.

De bisschop preekte in deze dienst die een ingetogen maar toch ook feestelijk karakter kreeg over het samengaan van de IJmuidense parochies. Er waren complimenten voor de parochianen en ook bemoedigende woorden voor hen die het samengaan nog moeilijk vinden. Aan het einde van de dienst onthulden Gert Jan van der Hulst en Jan Pieter Schoon het nieuwe logo van de parochie: een zeilboot met twee zeilen als teken van de twee parochies die de krachten hebben gebundeld om letterlijk voortvarender te zijn, maar waarin ook het kruis, een doopvont, een kerkraam en een regenboog te herkennen zijn. Terecht was er applaus voor het bijzondere ontwerp.

Er was helaas geen applaus voor de mensen die deze week hard gewerkt hebben om de kerk op tijd klaar te krijgen voor de dienst van vandaag, maar wel zichtbare bewondering voor het resultaat van hun ijver: Het altaarkruis van de Adelbertuskerk is met dat van de Engelmunduskerk tot één geheel gemaakt en de doopkapel is ingericht. Ook heeft het orgel uit de Adelbertuskerk een plek gekregen bij het Sacramentsaltaar.

Na afloop was er koffie, waarna we samen ook het glas hieven op de toekomst en deze nieuwe stap voor de oudkatholieken in de IJmond.

Op naar Pasen!

Johannes van Riessen



**Aan alle kinderen in de IJmond**

## ***PALMPAASSTOKKEN MAKEN***



Vind je het leuk om een palmpaasstok te maken?  
En om het verhaal achter de palmpaasstok te horen?

**Wanneer:** Zaterdag 28 maart 2015-02-11

**Hoe laat:** 15 uur knutselen en zondag 10 uur processie.

**Waar:** *De Bolder*, het verenigingsgebouw in de Bloemstraat 124, Oud-IJmuiden,

palmpaasstokken maken met alles er op en er aan:  
stokken timmeren, met gekleurd papier versieren,  
snoepjes rijgen en een haan bovenop.

Iedereen is van harte uitgenodigd! Graag van te voren opgeven!

e-mail [fam.munch@planet.nl](mailto:fam.munch@planet.nl)

of

[bertennanda@ziggo.nl](mailto:bertennanda@ziggo.nl)

## **Collectanten**

Onlangs hebben Jack Visser en Jan Karemaker en Han de Kooker besloten om zich, voor hen moverende redenen niet meer beschikbaar te stellen als collectant: Jan en Jack vele jaren in de Adelbertusparochie en Han idem in de Engelmundusparochie. jammer.

Dank voor hun jarenlange inbreng zowel letterlijk als figuurlijk voor onze Kerk.

Cees van der Oord

## **Beste mensen,**

Na de dienst van 22 februari vormde er zich een idee in mijn hoofd en ik ben benieuwd of er medeparochianen zijn die, net als ik, enthousiast kunnen worden om het volgende van de grond te krijgen...

Werken aan Verbinding.

Hoe? Samen werken aan een verbindingswandkleed voor 'de Bolder'. Dit kleed zou een symbool kunnen zijn van samenvoeging, verbinding en aan elkaar 'hechten'. Door er met elkaar aan te werken versterken we het onderlinge contact!

Met het eindresultaat zouden we een eerste aanzet kunnen geven aan het verbeteren van de akoestiek in de Bolder. (wat sowieso al geen overbodige luxe was...) maar zeker nu er na de dienst door meer parochianen koffie word gedronken is het echt wel een noodzaak

Gedurende de periode dat het project loopt zouden er bijv. 1 x in de 4-6 weken aansluitend aan de kerkdienst bijeenkomsten in de Bolder georganiseerd kunnen worden om samen te werken. In onderling overleg zou de frequentie aangepast kunnen worden. Daarbij zou ik workshops kunnen geven om deelnemers op weg te helpen in het leren van verschillende borduur- en naaldkunst technieken. Misschien zijn er nog andere mensen in de parochie die vaardig zijn in handwerken of ambachtelijke creativiteit die daarbij kunnen helpen? Iedere techniek die uiteindelijk verwerkt kan worden in een kleed is welkom!

Iedere deelnemer maakt een blok van 42 x 42cm. De basis moet van katoen zijn zodat later alle blokken goed aaneen genaaid kunnen



worden. Op deze basis maakt iedere deelnemer in een textiele werkvorm die haar/hem aanspreekt een werkstuk waarin het thema 'samenvoegen - bijeenkomen - verbinding' tot uitdrukking komt. Deelnemers zorgen zelf voor materiaal waarmee ze hun eigen blok maken.

Voorbeelden:

- een miniquiltje maken
- een prentje borduren en dat verwerken in een miniquilt
- iets haken/breien en dat applicueren op het basisblok
- met stof applicaties maken op het basisblok
- ???

Om een kleed te maken van bijv. 2 x 2 meter hebben we bijvoorbeeld 25 deelnemers nodig.

Als alle blokken klaar zijn worden ze aan elkaar gezet en moet het wandkleed tot een quilt gemaakt worden. Afhankelijk van hoeveel deelnemers er zijn, en hoe groot het kleed dus wordt, zou dat uitbesteed moeten worden aan een atelier waar grote quilts worden doorgestikt. Daarbij zal er mogelijk ook nog in de afwerking hulp nodig zijn van de deelnemers om het eindresultaat van een mooie rand en een gedegen ophangstelsel te voorzien. Mogelijk brengt dit kosten met zich mee en daarbij zou een keer een collecte gehouden kunnen worden of een bijdrage vanuit de kerk gevraagd kunnen worden?

En als het wandkleed af is en het bevalt de deelnemers, zouden we daarna de bijeenkomsten voort kunnen zetten met als doel het onderlinge contact te blijven voeden en werkstukken te maken die tijdens de eerstvolgende bazaar verkocht kunnen worden?

Wie doet mee? indien u geïnteresseerd bent stuur dan graag voor 15 april een mail aan: [chavw1970@gmail.com](mailto:chavw1970@gmail.com) of meld uw interesse bij de pastores.

Ik hoop op veel aanmeldingen!

Met vriendelijke groet, Corrina van Wijk

## Lezing Syrisch-orthodoxe schrijfster Stire Kaya-Cirik in De Bolder op 27 februari

### Echo uit een onverwerkt verleden

Vorig jaar zong een jongerenkoor van de Syrisch-orthodoxe kerk in Enschede in onze kerk. Leuk, fascinerend zo'n koor van jongeren met traditionele oosterse en moderne westerse instrumenten als begeleiding van heel oude liturgische teksten in het Aramees, de taal die Jezus sprak.

De families van de zangers woonden sinds de oertijd in het Midden-Oosten en in de bergen van Tur Abdin in het Oosten van het huidige Turkije. Honderd jaar geleden richtte Kemal Atatürk de moderne Turkse eenheidsstaat in met één taal, Turks, en één godsdienst, de Islam. Christenen werden onderdrukt, verjaagd, weggevoerd, uitgehuwelijkt, zelfs als slaaf verkocht of gedood, Arameërs, Grieken, Armeniërs.

In 1979 bereikte een grote groep van hen na lange omzwervingen als asielzoekers Nederland. Zij kregen een verblijfsstatus, vonden werk in Twente en stichtten er een klooster en parochies.

Een van hen, Stire Kaya-Cirik kende de verschikkingen, de verdrukking, de vlucht uit de verhalen van haar grootmoeder. Zij tilde zwaar aan die kennis. Zij besloot, uitgaande van die verhalen, een roman te schrijven: **Echo uit een onverwerkt verleden.**

Toen de roman af was, dacht zij, dat zij die episode wel kon afsluiten.

En zij verwachtte, dat zij de mensen die hen toen uit de Tur Abdin verdreven hadden, wel zou kunnen vergeven.

Maar toen manifesteerde Islamitische Staat (IS) zich in het Midden-Oosten: de geschiedenis van verdrukking, angst en verdrijving van andersdenkenden herhaalt zich.

Stire Kaya is Syrisch-orthodox, zij gelooft het evangelie van Jezus Christus, het evangelie van liefde en vergeving, zoals Jezus het heeft voorgeleefd. Zij bidt voor de verblinde strijders van IS, opdat zij verlicht worden en inzien, dat hun strijd, hun methode een gelovige samenleving van liefde en vergeving niet naderbij brengt.

Fiete Smit-Maan

## O.K.Mannenvereniging

In Februari gaf Cees Borst voor de OK Mannenvereniging een presentatie over Domotica. Het accent van de presentatie lag vooral op: Wat is domotica, wat kun je er mee doen en wat zijn de kosten van de verschillende systemen.

Domotica wordt ook wel huisautomatisering genoemd. De naam is een samenvoeging van de begrippen 'domus' (woonhuis), en 'tica' (afkomstig van elektronica, informatica, telematica en robotica). Bij Domotica gaat het niet alleen om integratie van techniek in de woning, maar ook om dienstverlening van buitenaf naar de woning.

Als men geen lichamelijke of geestelijke beperkingen heeft is het moeilijk in te schatten of en welke Domotica toepassingen moeten worden aangeschaft. Als men slecht ter been is of een beroerte krijgt dan verandert de situatie en kan een vorm van Domotica er voor zorgen dan men toch langer thuis kan blijven wonen. Het is daarom belangrijk dat bij het aanschaffen van Domotica erop wordt gelet dat naar behoefte elektronische en/of mechanische hulpmiddelen kunnen worden toegevoegd zodat zelfstandig en 'levensloop bestendig wonen' mogelijk wordt.

Domotica producten kunnen globaal in drie categorieën worden verdeeld.

**Gemak:** Domotica voor het gemak is vooral ter ondersteuning van het dagelijks leven, het biedt extra luxe en comfort. Denk hierbij aan het gebruik van afstandsbedieningen waarmee o.a. de verwarming, ramen, radio, televisie, zonwering, intercom of deuren op afstand kunnen worden bediend.

**Beveiliging:** Deze vorm van Domotica heeft een beveiligend, toezichthoudend of persoons-alarmerend doel. Hierbij vindt er communicatie vanuit huis, naar iemand of een organisatie buitenshuis plaats. Denk hierbij aan alarmmelding via een noodknop, automatische loopverlichting 's nachts, valdetectoren en bewegingsmelders, rook- en inbraaksignalering.

**Medisch:** Bij deze vorm van Domotica staat zorg en controle op afstand centraal, zoals: thuis digitale trombose, hartmonitor of bloed glucose metingen uitvoeren. Als je deze zaken ook thuis kunt meten, hoef je minder vaak naar een specialist of het laboratorium.

Behalve de eenvoudige systemen voor het op afstand bedienen van apparatuur via een tablet of smartphone zijn er voor senioren met beperkingen “Zorgscherm” systemen. Het oproepen en bedienen van allerlei diensten verloopt via het internet en m.b.v. een aanraakscherm waarop een ‘Zorgscherm Voorziening’ is geïnstalleerd. Via zo’n scherm kun je eenvoudig je e-mail lezen, sms-en, de tv harder of zachter zetten, muziek luisteren, foto’s kijken of gewoon internetten. Daarnaast kun je ook heel eenvoudig beeldcontact hebben met familie en zorgspecialisten, in plaats van dat je er naar toe moet. Een zorgabonnement biedt 24/7 hulp door professionele hulpverleners, met alle bijbehorende diensten.

Wie een indruk wil krijgen van Domotica oplossingen kan in 2015 in Alkmaar een bezoek brengen aan het Slimste Huis in Alkmaar. Dit huis is gevestigd in winkelcentrum Overstad naast de Mediamarkt en daar is ook de robot “Giraf” te zien. Kijk op het internet [www.slimstehuisalkmaar.nl](http://www.slimstehuisalkmaar.nl) voor informatie over het Slimste Huis.  
Cees Borst

### **Postzegels en Kaarten sparen voor de zending.**

Beste broeders en zusters van de HH Adelbertus en Engelmundus parochie.

Zoals u wellicht weet spaarden we in de Adelbertusparochie (en ook vele Engelmundusgangers) de kaarten en postzegels, welke u kon deponeren in de mand in de hal van het Adelbertuscentrum.

Deze mand is nu ook meegegaan naar de Engelmunduskerk en staat achter in de kerk.

Bij deze wil ik u allen vragen om deze mand te vullen met kaarten & postzegels, de kaarten in welke vorm dan ook zijn van harte welkom, maar deze moeten wel héél zijn en onbeschadigd!! Want deze kaarten gaan evenals de postzegels, na uit gesorteerd te zijn, naar ruilbeurzen. De mensen die op deze ruilbeurzen staan proberen uw kaarten te verkopen en dit geld gaat naar Christelijke doeleinden,

om mensen in ontwikkelingslanden een beter bestaan te geven.  
Zo zorgen wij er samen voor dat ook deze mensen een beter leven krijgen.

Alvast bedankt voor u inbreng van de Kaarten en Postzegels.

Met vriendelijke groet,

de kaartenman,

Aad de Koning

## **Anglicanen – Orthodoxen – Oud-Katholieken ... ONTMOETEN ELKAAR!**

Beste leden en vrienden van de Anglicaanse, Orthodoxe en Oud-Katholieke kerk in Nederland,

Mede namens *metropoliet Athenagoras en aartsbisschop Joris Vercammen* nodigen we u uit met elkaar te denken en te spreken over het thema *Vrede*

Wij zijn vrienden of leden van drie christelijke tradities die meer met elkaar gemeen hebben dan vaak gedacht wordt. Voor onze kerken is het vanzelfsprekend dat je alleen kerk kunt zijn door op het fundament van de apostelen gebouwd te zijn.

Op het moment ervaren wij in onze wereld veel onvrede. Wat is ons antwoord erop vanuit onze geestelijke traditie? Hoe kunnen we vanuit onze spiritualiteit werken aan vrede in deze wereld?

We hopen op een dag van inspiratie en ontmoeting. Een dag waarop wij van elkaar kunnen leren hoe wij vrede in 'het spoor van de apostelen' naar deze wereld kunnen brengen.

Onder meer zullen meewerken **David Mumford**, episcopaal priester en vredesactivist, **Stire Kaya-Cirik**, Syrisch-orthodox schrijfster en **Vader Meletios**, orthodox priester.

De dag wordt besloten meteen vesper in de St. Gertrudiskathedraal.

**Datum:** zaterdag 18 april 2015 **Tijd:** 10.00 uur tot 15.30 uur

**Locatie:** 'In de Driehoek' Willemsplantsoen 1c, Utrecht

**Aanmelding:** mevrouw Marina van der Waag

[mcjvanderwaag@gmail.com](mailto:mcjvanderwaag@gmail.com)

pastoor Harald Münch, [fam.munch@planet.nl](mailto:fam.munch@planet.nl)

**Bijdrage:** 10 euro (incl. koffie/thee en lunch), ter plaatse te voldoen.

## Najaarsretraite in Wahlwiller:

### 'Omgaan met elkaar, te midden van zusters en broeders'

In 2014 werd er een retraite georganiseerd in het Arnold Janssenklooster in het Limburgse Wahlwiller, vlak bij Wittem.

Deze was specifiek bedoeld om vrouwen, die verbonden zijn met de nieuwe parochie i.o. van de H. Elia te Mijdrecht in contact te brengen met andere vrouwen binnen de Oud-Katholieke Kerk.

Deze retraite is zo goed bevallen dat er zowel vanuit Mijdrecht als andere plaatsen het verzoek kwam ook dit jaar weer een retraite te organiseren.

Pastoor Erna Peijnenburg uit Alkmaar zal ook deze retraite leiden.

Er is voor circa 25 deelnemers gereserveerd. Er zijn al een flink aantal aanmeldingen uit beide groepen. Maar 'hoe meer zielen hoe meer vreugd'.

Data: Zaterdag 26 september tot dinsdag 29 september 2015 tot na de middagmaaltijd.

De Prijs: 1 persoonskamer met toilet en douche € 199,-. 1 persoonskamer met toilet en douche op de gang € 169,-.

Voor meer informatie en/of opgave bij Clemence de Boer, tel. 023-5371620, e-mail [clemence.celie@planet.nl](mailto:clemence.celie@planet.nl) of Elly Samsom, tel. 0297-283431, e-mail: [ceesel@casema.nl](mailto:ceesel@casema.nl)

## Aangepaste Gezinsdienst IJmond

Op zondag **12 april a.s.** wordt de dienst om 15.00 uur gehouden in de **Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden 152, 1945 AC Beverwijk.**

Het thema is: " **Samen gelukkig** "

**Voorganger:** Pastor Engelbert Wigchert

**Muziek:** Cora Glas (sopraan) met Rob Zeegers (ass. organist) en dhr. J. Marechal (organist)

Na afloop van de dienst is er zoals altijd voor iedereen een kopje koffie, thee of een glas fris en de gelegenheid om even na te praten.

**Vervoersproblemen en/of autovriendendienst:**

Bel vóór 11 april a.s. met Riet de Vlieger-van Zandvoort Tel. 0255-530210

## AGENDA

23-03	20.00 uur	Lezing over de liturgie van de Goede Week
24-03	14.00 uur	Bijbelkring, sacristie
27-03	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
28-03	15.00 uur	Palmpaasstokken maken, De Bolder
30-03	19.30 uur	Oliewijding Kathedrale kerk Haarlem
06-04	10.30 uur	Oud-Katholiek Volleybaltoernooi, Delft
07-04	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie
08-04	15.00 uur	Seniorenmiddag
10-04	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
14-04	20.00 uur	O.K. Mannenvereniging, computer historica
15-04	20.00 uur	Gezamenlijke avond Aktiva en Adelbertus Vrouwenkontakt, De Bolder
17-04	10.00 uur	Oecumenische koffiemorgen, Nieuwe Kerk
21-04	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie
24-04	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
28-04	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie
01-05	14.00 uur	Oeumenische leeskring, sacristie
20-05	20.00 uur	Gemeentevergadering in De Bolder
20-05	18.00 uur	Aktiva afsluiting seizoen



***De redactie van het Kruispunt wenst u een goede voorbereiding op  
weg naar een Zalig Pasen!***

# Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

## **Pastores:**

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,  
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,  
06-30126877, e-mail: fam.munch@planet.nl

## **Gebouwen:**

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden  
De Bolder: tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,  
e-mail: okbolder@gmail.com

**Website:** [ijmuiden.okkn.nl](http://ijmuiden.okkn.nl)

**Kerkomroep:** [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

*Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:*  
NL56RABO 0154 1643 48

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:*  
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

*Giften voor het Kruispunt:* bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24  
Busjes kunnen geleegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,  
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

*Diakonale Werkgroep IJmond:* bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

*Oud-Katholieke Begraffenisvereniging:*  
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren voor 8 april a.s. bij:*  
S.C. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,  
tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@gmail.com

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 24 april 2015.