

**PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND**  
Jaargang 56, nummer 10 april/mei 2015

**Aan het volk van God bij  
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . . .**

Op een heuvel buiten de stad Münster in Duitsland staat een windmolen. Je kunt hem van verre zien. Hij doet je denken aan vroegere tijden. Hier wordt de kracht van de wind benut om molenstenen aan te drijven en zo het graan voor ons dagelijks brood te malen.

Maar kom je dichterbij dan zie je dat de wieken draaien zonder dat er wind waait. Je ontdekt dat deze molen bij een openluchtmuseum hoort. En door € 2 in een apparaat te gooien gaan de wieken draaien. Allemaal schijn.

Wat gebeurt er in onze eucharistievieringen? Maken we zelf wind of zijn wij ontvankelijk voor het waaien van de heilige Geest. Wordt er graan gemalen voor het brood waardoor wij werkelijk kunnen leven? Het gaat om een spijze die ons bestaan een fundament en richting geeft, doel en zin. Het gaat om voedsel dat ons beweegt, vervult en bezielt.

In de toekomst zullen in elke eucharistieviering de schaal met brood en de pullen met wijn en water door de collectanten naar voren worden gebracht. We hopen dat daardoor duidelijker wordt waarvoor brood en wijn staan. Met brood en wijn brengen wij symbolisch ons eigen leven voor de Heer. Wij bieden Christus in de tekenen van brood en wijn ons eigen bestaan met zijn positieve en negatieve kanten aan.

En hij neemt ze in ontvangst, gesymboliseerd in de handen van de priester. Hij verandert ze in zijn leven, lichaam en bloed, om ze aan ons terug te geven. Zo realiseert hij gemeenschap tussen zichzelf en ons, tussen zijn en ons leven.

Hier op dit moment spreekt Jezus ons aan en zegt als het ware: Ik ben het brood van het leven. Hij breekt het brood. Geeft het aan zijn leerlingen. En zegt, dit is mijn lichaam. Dan neemt hij de kelk en zegt: dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen is vergoten. Het gebroken brood uit het gemalen graan en de wijn uit de vergiste druiven zijn teken van overgave: wij mensen aan God en God aan de mensen.

Dus Jezus geeft niet iets, maar hij geeft zich zelf voor het leven van de wereld.

In deze tekenen komt naar voren, hoe ons leven kan worden veranderd: door de Geest van de levende God. De Geest van God is in Jezus vlees geworden. Hij wil in ons midden vlees worden. Jezus de levende God die wij ons in brood en wijn eigen maken.

Jezus in onder ons realistisch aanwezig in de gedaante van het gebroken brood en de uitgedeelde wijn. Zij zeggen tegen ons: *dat ben ik voor jullie - en voor velen.*

Met hartelijke groet,  
pastoor Harald Münch



## Rooster van kerkdiensten

<b>Zondag</b>	<b>19-04</b>	<b>3<sup>e</sup> zondag van Pasen</b> 10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk, Koffiedrinken
<b>Zondag</b>	<b>26-04</b>	<b>4<sup>e</sup> zondag van Pasen</b> 10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk
Woensdag	29-04	9.00 uur eucharistieviering, koffiedrinken
<b>Zondag</b>	<b>03-05</b>	<b>5<sup>e</sup> zondag van Pasen</b> 10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk, koffiedrinken
Woensdag	06-05	9.00 uur eucharistieviering, koffiedrinken
<b>Zondag</b>	<b>10-05</b>	<b>6<sup>e</sup> zondag van Pasen</b> 10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk
Donderdag	14-05	<b>Hemelvaart</b> 10.00 uur oecumenische viering samen met Engelmunduskerk Velsen-Zuid en Ichthuskerk in onze kerk kinderkerk, koffiedrinken
<b>Zondag</b>	<b>17-05</b>	<b>7<sup>e</sup> zondag van Pasen</b> 10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk
Woensdag	20-05	9.00 uur eucharistie, koffiedrinken
<b>Zondag</b>	<b>24-05</b>	<b>Pinksteren</b> 10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk

# Uit de parochie



## Kinderkerk-ouderavond

De leiding van de kinderkerk en de pastores nodigen van harte alle ouders van kinderen in de leeftijd dat zij naar de kinderkerk kunnen komen voor een avond in de Bolder uit. Deze avond zal plaats vinden op maandag 20 april om 20.00 uur. Het is de bedoeling dat wij in gesprek gaan over de doelstelling en het programma van de kinderkerk. De leiding zal uitleg geven wat zij doet en tevens nieuwsgierig zijn naar de reactie en de voorstellen van de ouders. Wij zouden erg blij zijn als u allen komt.

## Pastoor Spaans: verlenging en jubileum

De bisschop heeft de termijn van pastoor Spaans waarin hij Martina Liebler vervangt tot en met Pinksteren verlengd.

Tevens zijn wij uitgenodigd voor zijn 40-jarige priesterjubileum op zondag 26 april om 15.30 in de kerk van Aalsmeer (zie de uitnodiging op blz. 8) .

## Oecumenische dienst met Hemelvaart en dauwtrappen

Het was een oude traditie dat de christelijke kerken in IJmuiden-Oost op Hemelvaart een oecumenische viering in de Adelbertuskerk hielden. Wij hebben deze traditie graag in de Engelmunduskerk overgenomen. En deze keer zal zelfs de Ichthuskerk meedoen. Dus op donderdag 14 mei vieren wij om 10.00 uur in onze kerk het feest van Hemelvaart samen met de Engelmunduskerk uit Velsen-Zuid, de Ichthuskerk en de Rooms-katholieke gemeenschap in IJmuiden.

Voor de dienst zullen we natuurlijk gaan dauwtrappen en samen ontbijten in de Bolder. De precieze tijden worden nog bekend gemaakt.

## Huwelijksjubileum en gospelconcert

Zondag 31 mei wordt het een druk weekeinde in onze kerk. 's Morgens om 10.00 uur zullen Tini en Henk Zoer herdenken dat zij 50 jaar geleden in de echt werden verbonden en 's middags om 15.00 uur zal een bekend gospelkoor in onze kerk een concert geven.

### Jongerendag

Zaterdag 6 juni vindt weer een jongerendag in de duinen bij Schoorl plaats. De leeftijd is 8 t/m 18 jaar. Meer informatie komt later.

### Engelmundusdag

Noteert u alvast in uw agenda dat op zaterdag 13 juni de drie Engelmunduskerken in de gemeente Velsen een gezamenlijk dag zullen vieren. Deze begint 's morgens in Velsen-Zuid, verplaatst zich in de vroege middag naar Driehuis en in de late middag naar Oud-IJmuiden, om 's avonds in Velsen-Zuid met een gezamenlijk vesper afgesloten te worden.

### Bijbelkring en oecumenische leeskring

Het seizoen loopt op zijn einde. En de komende weken zullen deze twee groepen hun programma beëindigen.

De Bijbelkring komt nog bijeen op dinsdagen 5 en 19 mei om 14.00 uur in de pastorie en de oecumenische leeskring op vrijdag 8 en 22 mei om 14.00 uur in de sacristie

### Bolderavonden

De programmacommissie is druk bezig om samen met de Nieuwe Kerk opnieuw drie maaltijden met informatie en gesprek over het christelijke geloof voor te bereiden. Het thema is deze keer opnieuw het 'Onze Vader'. We beginnen om 18.30 in de Bolder met een lekkere maaltijd, maar je mag ook pas later aanschuiven. Om 20.00 uur gaan wij dan in gesprek. De avonden zijn 28 mei, 4 juni en 11 juni.

Het zou fijn zijn als u er bij bent, komt u ook??

Namens onze groep;

Caroline Krab Juffermans.



## De parochie onderweg

Namens het kerkbestuur mag ik een ieder van harte bedanken die medewerking hebben verleend aan alle diensten tijdens de Veertigdagentijd en Pasen in het bijzonder. Het was niet alleen de verzorging van het kerkgebouw, maar vooral het samen inhoud geven aan de verschillende diensten; van eenvoud en inkeer, naar jubelend en uitbundig. Velen bezochten de diensten en onze indruk is dat de meesten van ons hun draai hebben gevonden. Duidelijk waarneembaar was dat de Engelmunduskerk ruimer gevuld was dan de jaren hiervoor. Het gevoel van 'samen vieren' werd daarbij versterkt, hoewel de intimiteit van de Adelbertus daarbij best gemist zal zijn. Overheersend waren de vele fijne en warme reacties die wij als kerkbestuurders ontvingen. Een hoopvol begin om met elkaar toe te werken naar een vorm die ons gezamenlijk het beste past.

Om zowel de kerkdiensten mogelijk te maken, als ook de pastorale zorg te financieren, is de kerk – zowel lokaal als landelijk – afhankelijk van de vrijwillige bijdragen. Het woord 'vrijwillig' symboliseert een zekere vrijheid die maar uiterst beperkt is. Immers, met elkaar gaan wij vaste lasten aan, zowel materieel als immaterieel. Er wordt van ons als kerk wat verwacht, zowel door ons zelf als door anderen buiten onze gemeenschap. Om daarin te voorzien hebben wij uw bijdrage naar draagkracht nodig. Reden dat wij als bestuur vragen om de penningmeester in zijn werk te steunen en ruimhartig bij te dragen aan het in stand houden van onze kerk.

Hoe wij er financieel voor staan kunt u o.a. vernemen op de gemeentevergadering die wij 30 april a.s. houden in Verenigingsgebouw De Bolder, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze vergadering kijken wij terug op het afgelopen jaar; bestuurlijk, pastoraal en financieel. De

penningmeester zal hierbij namens het bestuur de begroting 2015-2016 presenteren. Na de pauze hopen wij meer te kunnen vernemen over voornemens om De Bolder op te knappen. Het verenigingsgebouw is al lange tijd in gebruik en het interieur verdient nodig aandacht om aangepast te worden. Hoe? Wij zijn benieuwd naar de uitleg en de plannen hierover.

Van harte nodigen wij iedereen uit voor deze gemeentevergadering die mede richting geeft aan onze nieuwe parochie. Reden ook dat de begroting 2015 - 2016 van meer dan groot belang is omdat deze alles te maken heeft met onze gezamenlijke toekomst. In die zin is het belangrijk om aanwezig en alert te zijn.

In het vorig Kruispunt schreef ik over twee vacatures. Eén vacature binnen het kerkbestuur voor de PR-portefeuille; wij kijken uit naar iemand die graag schrijft en contacten onderhoudt met media als dag- en weekbladen. Daarnaast een 2<sup>e</sup> synodale vertegenwoordiger die samen met Henk Groen, kerkbestuurslid en 1<sup>e</sup> synodale vertegenwoordiger, onze parochie vertegenwoordigt op de landelijke Synode. Voor deze laatste vacature hebben wij Leonie Wijker bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Hiermee zijn wij als parochie verzekerd van een volledige vertegenwoordiging. Dank dus aan Leonie. Blijft staan een dringende oproep voor de eerste vacature.

Namens het kerkbestuur,  
Gert Jan v.d. Hulst

### **Swingen en los gaan op prachtige muziek!**

Swingen en genieten! Gospel aan Zee!  
31 mei 2015 om 15.00 uur o.l.v André Bijleveld!  
Bestel uw kaarten op [gospelaanzee.nl](http://gospelaanzee.nl).  
Het belooft een fantastische middag!

Jan Pieter Schoon, Rick de Ronde



## Uitnodiging

Op 26 april 2015 is het veertig jaar geleden dat diaken Jacob Spaans de priesterwijding ontving uit handen van de toenmalige bisschop van Haarlem mgr. Gerhardus Anselmus van Kleef.

Het jubileum zal kerkelijk herdacht worden tijdens de eucharistieviering op zondag 26 april 2015 in de Oud-Katholieke kerk van de H.H. Petrus en Paulus, Oosteinderweg 394 te Aalsmeer, aanvang 15:30 uur. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

In aansluiting op de kerkdienst is er gelegenheid emeritus deken Spaans te feliciteren.

Met vriendelijke groet en hoogachting,  
namens de werkgroep jubileum,

J.J. Louman  
Zacharias Jansestraat 13  
1097 CH Amsterdam  
tel: 020- 6944753

*Er bestaat een mogelijkheid bij te dragen aan het jubileumgeschenk.  
U wordt uitgenodigd uw bijdrage over te maken op bankrekening  
NL34INGB0000410 591 t.n.v. Bisschopskas van Haarlem te Amsterdam  
o.v.v. 'jubileum em. deken Spaans'.*

*Indien u de jubilaris wilt toespreken,  
wordt u verzocht contact op te nemen met de heer J.J. Louman (Han).*



## Bedankjes

Lieve mensen,  
door een klein misverstand ben ik een beetje laat om U alsnog te bedanken voor alle gebeden, bloemen, kaarten en bezoeken tijdens mijn ziek zijn. Met een speciale dank aan pastoor Münch, die ondanks de zorgen voor Martina, kans zag mij te bezoeken, zowel thuis als in het ziekenhuis.

Nog niet helemaal de oude, werk ik er aan, deze behoorlijke ingreep te boven te komen.

Hartelijke groeten,  
Joke Wennis

## BEDANKT !

allemaal voor de bloemen, kaarten, bezoek, telefoontjes en verdere aandacht na mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.

Maar dat is niet alles. Na een afwezigheid van weken waren wij voor het eerst tijdens de paaswake weer in de kerk.

Dat was daardoor een aparte beleving.

Zo de duistere kerk te betreden en meteen begroet te worden maakte ons blij. De liturgie raakte ons diep. Er bleek uit hoe rijk onze liturgie is. De uitvoering was hartverwarmend.

Een schat aan mogelijkheden is in onze gemeenschap aanwezig. De uitstraling van de warmte heeft een schat aan mogelijkheden in zich.

Nee dit is geen pleidooi voor een 10-jarenplan om leden te werven.

Wel is het een pleidooi om die warmte te koesteren en te versterken.

't Samengaan van Adelbertus en Engelmundus is voor ons een verrijking en opent perspectieven voor de toekomst.

Jan en Nel Groen.

## Schaapsherder, een vak apart

De schaapskudde van Landschapsbeheer Rinnegom graast in Bergen, in het Noordhollands Duinreservaat. Beheerder PWN geeft opdracht om de vergrassing en verstruiking aan te pakken.

Vroeger zorgden konijnen hiervoor, zij waren de 'natuurlijke' grazers in het duin. Door ziekten zijn de konijnen bijna verdwenen en door stikstof in de lucht is het gras nog harder gaan groeien. De duinplanten die hier van oorsprong voorkomen, hebben het lastig tussen al dat gras. 'Hier zie je dat het 'motortje' weer op gang begint te komen'.

Marijke (schaapsherder) legt uit dat de bodem op veel plaatsen dicht zit. Er ligt een oude afgestorven laag plantmateriaal. Door betreding en ook door de mest gaat deze laag mineraliseren. De voedingsstoffen komen beschikbaar voor de plant en die vreten de schapen weer op. Dus het verteren van de oude strooisel laag en het voorkomen van een nieuwe, is verschraling. Als dit proces eenmaal op gang is, zullen de echte duinplanten snel weer opbloeien! Het opruimen en voorkomen van 'dood' materiaal, maakt de duinen ook veel minder gevoelig voor brand en dat is inmiddels ook belangrijk geworden.

Bij begrazing wordt al gauw gedacht aan grote heidevelden en bijzondere natuurterreinen. Maar een schaapskudde is ook inzetbaar in een stedelijke omgeving. Verschillende gemeenten zetten een schaapskudde in om bermen en parken te beheren. Ook hier is de gedachte dat structuur en variatie in de begroeiing voor een veel rijker planten- en dierenleven zorgt. Tegelijkertijd verspreidt een schaapskudde zaden en vormt zo een verbinding tussen verschillende gebieden. Voor de omgeving is een schaapskudde vaak een belevenis. De mensen kijken eerst verbaasd als we oversteken bij het stoplicht, maar daarna grijpt iedereen naar zijn mobieltje om een foto te maken.

Het was een interessante vertelling.

OK Mannenvereniging,  
J.H. van der Laan

## Aktiva

Op onze verenigingsavond in de Vastentijd (18/3) ontvingen wij dit keer Drs. Johannes van Riessen, leraar Nederlands, lector in onze parochie en student aan het Oud-Katholiek Seminarie.

Johannes gaf voor de pauze een presentatie met veel beelden en uitleg over Drievuldigheidsiconen. We hoorden dat iconschilders hun kunstwerk nooit signeren omdat de hand van de schilder door God geleid wordt! Ook legde Johannes uit dat je via de kleuren van de kleding de Vader, De Zoon en de Heilige Geest kunt herkennen.

Na de pauze ging het over een heel beroemde icoon:

de Drievuldigheidsicoon in 1425 geschilderd door een Russische monnik, Andrej Roeblov. Deze icoon verbeeldt de gastvrijheid van Abraham met de ontvangst van de drie engelen (Genesis hoofdstuk 18). De opzet van Andrej Roeblov was "zijn Godsontmoeting meedelen opdat ook wij die zouden ervaren".

Johannes gaf een uitgebreide uitleg over de icoon en nam ons vervolgens mee op een zoektocht naar wie er op afgebeeld waren en wat wij er verder nog op zouden kunnen zien. Dus nadrukkelijk niet wat er te zien is maar wat wij er in zouden kunnen zien!!! Het was voor ons best een moeilijk onderwerp maar wel een mooie voorbereiding op het komend paasfeest!



Na het stellen van vragen bedankte onze voorzitter Anneke Zwart Johannes met een attentie voor zijn boeiende presentatie!

15 April komen wij weer bij elkaar, dit keer samen met de dames van het Adelbertus Vrouwenkontakt!

Namens Aktiva,  
Wil Wijker-Vis

## Heilige drie-daagse - sacrum triduum

Op de maandagavond voor de Goede Week gaf pastoor dr. Mattijs Ploeger uit Egmond aan Zee uitleg over de diensten van de Goede Week. Dat wil zeggen, over de liturgie van de Witte Donderdag en van Goede Vrijdag. Paaszaterdag komt volgend jaar.

Witte Donderdag begint feestelijk met de liturgische kleur wit. Op deze dag vieren we dat Jezus met zijn discipelen het Paasmaal at en de Eucharistie, het Avondmaal, instelde: neemt het brood - dat is mijn Lichaam; drinkt de wijn - dat is mijn Bloed, en doet dit tot mijn gedachtenis. En zo vieren we iedere zondag tot gedachtenis aan Jezus, die voor ons gekruisigd, gebroken, gestorven en op Paasmorgen opgestaan is.

De dienst van Witte Donderdag houdt opeens op. We gaan stil weg, zonder zegen, zonder slotlied.

De dienst van Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus gekruisigd werd en stierf, is somber met zwart als liturgische kleur. De liturgie begint plompverloren met de schriftlezing, ongeveer waar we donderdag gebleven zijn. We lezen het lijdensverhaal: Jezus is gestorven en begraven. We bidden de grote voorbeden voor alle mensen. We aanschouwen en aanbidden het heilige kruis.

We gaan bedrukt weg, zonder wegzending, zonder zegen.

Op zaterdagavond sluipen we in het donker de kerk weer in. In het licht van Christus herbeleven we de hele heilsgeschiedenis (in het kort) en vieren tenslotte groots, dat Jezus uit de dood is opgestaan. Halleluja!

Toen het allemaal gebeurde, vond het plaats in drie dagen, achter elkaar door. Jezus viert het avondmaal. Na het eten gaan ze naar de Olijfberg, waar Jezus bidt en de discipelen in slaap vallen. Tegen het einde van de nacht komt Judas met knechten van de hogepriester en wordt Jezus gevangen genomen. Jezus wordt beschuldigd, ondervraagd, gemarteld en tenslotte gekruisigd. Om 15.00 uur sterft Jezus aan het kruis. Hij wordt nog net voor het begin van de sabbat (dat is vrijdagavond voor het donker is) begraven. De sabbat is rustdag, dan gebeurt er niets.

De sabbat is voorbij als zaterdagavond de zon ondergaat. Dan gaan vrouwen weer naar het graf van Jezus - en het graf is leeg.

De heilige drie-daagse viert een keten van gebeurtenissen, een soort kettingreactie op Palmzondag, die niet meer te onderbreken of te stoppen is, die je volledig moet meevieren. Dat is in onze samenleving echter niet te realiseren we moeten de dagen in mootjes gedenken en vieren.

### **Passieconcert: de Mattheus Passie in een notendop**

7 Strijkers en blazers, 11 zangers, een organist en Bach's Mattheuspassie op 14 maart in de Engelmunduskerk.

De hele Mattheus was voor de musici en voor de toehoorders te veel. Voor het passieconcert waren delen uit 'de Mattheus' gekozen, die solisten, koor en toehoorders aan konden. Langs deze hoogtepunten, aangevuld met kleinere stukken van Bach, werd het hele lijdensverhaal gezongen en gespeeld. Daartussendoor lazen 8 bezoekers bij cruciale momenten gedichten en voegden zo nog een gesproken dimensie aan de muzikale bezinning toe.

Een mooie, volle, rijke avond: een kleine twee uur geconcentreerd verwijlen bij het lijden, de kruisiging en de dood van Jezus, die - naar wij mogen geloven - zullen uitlopen op zijn verrijzenis op Paasmorgen. Het programma stond onder leiding van pastoor Harald Münch en organiste/dirigente Anja van der Ploeg.

### **Eucharistieviering in de Paasweek en „ Tweede Paasdag”**

Wat een mooie en fijne Paasvieringen hebben we gehad. Voor mij zelf was de 2<sup>e</sup> paasdag een hele fijne dienst. Misschien wel omdat dit kleinschaliger was. Met zo'n 25 parochianen, zoals: pastoor, misdienaar, 't koortje, de lezer, de organist, wat dichter bij elkaar. Allemaal in 't linkerzijvak van de grote kerk, met het mooie kleinere zijaltaar.

Voor de meeste parochianen zal dit niet vreemd zijn, maar voor mij was dit toch nieuw, maar wel met een fijn en goed gevoel en saamhorigheid. Fijn om zo samen te kunnen zijn; te bidden, te zingen en gevoed te worden door de woorden van onze Heer.

Marjoke de Koning.

## ***Vredegroet - handslag - samenzwering***

*Met het rode kerkboek is de Vredegroet van gemeenteleden ingevoerd. Daarvoor wisselden alleen bij plechtige drie-herendiensten de geestelijken aan het altaar de vredegroet.*

*Ik dacht steeds, dat het een soort begroeting was om straks, bij de communie, niet met volstrekt vreemden samen de maaltijd van de Heer en met de Heer te vieren.*

*En ik dacht aan de Bergrede. Jezus zegt daar, dat iemand, die een offer wil brengen en zich realiseert dat zijn broeder iets tegen hem heeft, het met hem eerst goed moet maken, en dan pas het offer kan brengen (Matth. 5,23).*

*Nu legde pastoor Ploeger het gebaar ook uit als een soort handslag. Boeren kopen en verkopen (vroeger tenminste) vee met 'handje plak' van bod en tegenbod. De koop wordt gesloten met handslag. Jongeren zeggen bij een afspraak wel eens 'deal!', afgesproken dus. Het moment van de huwelijksvoltrekking is, dat bruid en bruidegom elkaar de hand geven en verklaren te willen trouwen, met alle gevolgen van dien.*

*We komen naar de kerk voor de eredienst.*

*We zingen, we bekennen tegenover God onze tekortkomingen jegens Hem en de mensen. We zingen Gods lof op verschillende toon en lezen en horen wat God, wat Jezus, zijn Zoon, in de loop der eeuwen tegen de mensen gezegd, en voor hen en met hen gedaan heeft. God gaf de mensen richtlijnen voor een goed leven. Als de mensen zich aan de richtlijnen hielden, was het leven goed. Zo niet, dan liep het steeds fout. Dat horen we uit de bijbelse lezingen. Jezus ging verder: hij zei niet alleen, hoe mensen moeten leven, hij deed het ook voor, hij gaf er zijn leven voor.*

*Als dan de pastoor in de preek die oude verhalen voor onze tijd en voor ons begrijpelijk verklaard en uitgelegd heeft, belijden we met elkaar het geloof in God, de almachtige Vader, in Jezus, zijn eniggeboren Zoon, in de heilige Geest die leven geeft, in de kerk, in de doop, in de verrijzenis en het eeuwige leven.*

*Vanuit dat geloof en op grond van de verhalen, de geschiedenis van God met de mensen, bidden wij nu voor de mensen van nu.*

*Dan komt de Vredegroet, gewisseld met enkelen, met velen.*

*Volgens pastoor Ploeger is deze groet, deze handslag ook een teken van overeenstemming. We geloven hetzelfde, we hebben samen gehoord, wat God voor de mensen doet en van hen verwacht, en nu gaan wij het met elkaar ook doen.*

*We hoeven het niet van de daken te schreeuwen als een nieuw plan of veelbelovend project, we hoeven er ook niet stiekem over te doen, we gaan het gewoon doen. Noem het een soort samenzwering, maar dan niet een samenzwering tegen iets, de wereld of zo, maar voor iets, voor God, voor de mensen. En dan vieren we samen de maaltijd van en met de Heer. Hij zal er bij zijn, Hij zal bij ons zijn tot aan het einde van de wereld.*

*Ik ben een beetje beduusd van deze uitleg.*

*Ik zag nooit zoveel in de vredegroet, mensen in de dienst een hand gaan geven, die je daarvoor al begroet had. Dit nieuwe aspect van de vredegroet maakt het gebaar robuuster, niet meer alleen gezellig en lief voor de mensen die je toch al kent, voor 'ons kent ons'. Vrede voor alle mensen, en wel de vrede van God. Van God die we kennen uit de geloofsbelijdenis, uit de bijbelse verhalen, uit ons eigen leven.*

*Fiete Smit-Maan*

## **AGENDA**

17-04	10.00 uur	oecumenische koffiemorgen, Nieuwe Kerk
20-04	20.00 uur	kinderkerk-ouderavond
26-04	15.30 uur	40-jarig priesterjubileum pastoor Spaans
<b>30-04</b>	<b>20.00 uur</b>	<b>gemeentevergadering, De Bolder</b>
05-05	14.00 uur	bijbelkring, pastorie
06-05		Adelbertus Vrouwenkontakt, etentje
08-05	14.00 uur	oecumenische leeskring, sacristie
12-05		O.K. Mannenclub, rondleiding Oud-Velsen en etentje
14-05		dauwtrappen
15-05	10.00 uur	oecumenische koffiemorgen, Ichtuskerk
19-05	14.00 uur	bijbelkring, pastorie
20-05		Aktiva, jaarlijks uitstapje
22-05	14.00 uur	oecumenische leeskring, sacristie
28-05	18.30 uur	Bolderavond met de Nieuwe Kerk
31-05	10.00 uur	50-jarig huwelijksjubileum Tini en Henk Zoer
	15.00 uur	concert gospel aan zee

# Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

## *Pastores:*

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,  
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,  
06-30126877, e-mail: fam.munch@planet.nl

## *Gebouwen:*

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden  
De Bolder: tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,  
e-mail: okbolder@gmail.com

**Website:** [ijmuiden.okkn.nl](http://ijmuiden.okkn.nl)

**Kerkomroep:** [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

*Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:*  
NL56RABO 0154 1643 48

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:*  
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

*Giften voor het Kruispunt:* bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24  
Busjes kunnen geleegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,  
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

*Diakonale Werkgroep IJmond:* bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

*Oud-Katholieke Begraffenisvereniging:*  
Uitvaartverzorgers: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren voor 6 mei a.s. bij:*  
S.C. Smit-Maan, IJmuidenstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,  
tel. 0255-536961, e-mail: [s.c.smitmaan@gmail.com](mailto:s.c.smitmaan@gmail.com)

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 20 mei 2015.