



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND

Jaargang 57, nummer 4

oktober 2015

### *'DANKT, DANKT NU ALLEN GOD'*

'Dankt, dankt nu allen God', nummer 528 in ons blauwe gezangboek, is in onze kerk een bekend en erg geliefd gezang. Maar veel mensen in onze tijd kunnen of willen het niet meer meezingen.

'Danken', waarom en waarvoor?

Wat ik ook nodig heb: ik kan het kopen, ik heb ervoor gewerkt, ik hoef niemand daar dankbaar voor te zijn. Door mijn werk en met mijn eigen geld heb ik alles verkregen. Er wordt mij niets cadeau gegeven.

Aan wie niets cadeau gedaan wordt, of wie zich niets cadeau laat geven, die heeft ook niets waarvoor hij dankbaar kan zijn.

Zo iemand vergelijkt altijd prijs en prestatie met elkaar. En als hij niet uitkijkt, gaat hij de relaties van mensen ook zo bekijken: Wat leveren ze op?

Maar die rekening gaat toch niet op.

Vreemd: wij schaffen meer en meer spullen aan, maar raken het gevoel niet kwijt, dat wij de kern missen, dat ons het belangrijkste in het leven ontgaat/ontglipt.

Alles ligt zo dicht bij elkaar: Volheid en leegte, voldaan en ontevreden, rijkdom en angst, succes en teleurstelling. Wij ervaren dat we van de dingen van het leven die wij kunnen kopen, de 'levens-middelen', niet te veel mogen verwachten.

Zin en waarde aan ons leven kunnen ze niet geven!

Maar er is nog een andere reden waarom velen in deze tijd niet 'Dankt, dankt nu allen God' willen zingen.

Velen die de beelden zien van al die mensen die onder erbarmelijke omstandigheden op de vlucht zijn, weg uit hun vaderland, uit de dorpen en steden waar zij thuis waren, en die zij waarschijnlijk nooit meer terug zullen zien. Deze mensen willen liever schreeuwen, hard gillen, uit angst en vertwijfeling, over onrecht en geweld.

In Jezus is God naast hen gaan staan die schreeuwen en roepen. Hij heeft melaatsen genezen, blinden de ogen geopend. Waar mensen in de nabijheid van de dood waren en hun hoop hadden begraven, daar schiep Hij opnieuw leven. God geeft ons mensen een reden om Hem te danken, ook bij de aanblik van de dood, van de ellende van mensen op de vlucht, en van het geweld van krankzinnigen.

God is ook nu bezig het leven te herstellen.

Daarom komen wij bij elkaar en vieren wij onze dankbaarheid, 'vieren eucharistie'.

Gode zij dank, dat Hij ons Christus heeft gegeven. Gode zij dank, dat Hij er is. Gode zij dank, dat Hij begonnen is de wereld te genezen.

Hij geeft ons alle reden, God voor het leven te danken.

Van harte wensen wij u een gezegende tijd,

Pastores H. Munch en M. Liebler

## **\*\* BOLDERBAZAR - 30 & 31 OKTOBER \*\***

Nog een paar weekjes en dan is het zover !  
Dan openen we de deuren van alweer de 62<sup>e</sup>

### **BOLDER BAZAR**

Het wordt weer een **leuk feest** om met elkaar te zorgen voor een **fantastische opbrengst** voor onze parochie.

Als vanouds zult u grote 'kas-krakers' tegenkomen als de viskraam en de verlotingen, maar ook de tweedehands boeken, de Aktiva-verlotingen, de bijna-nieuwe kledingmarkt, de rommelmarkt, prachtige wenskaarten, de matrix verloting en nog veel en veel meer.

#### Wat regedingetjes:

- Heeft u nog **Douwe Egbertspunten** of bonnen van **bakker Ketels** of van **bakker Bastmeijer**? Doe ze in een envelop en neem ze mee naar de kerk. We kunnen ze goed gebruiken.
- Heeft u mooie **tweedehands spullen** voor de oude boekenstand of de rommelmarkt? Dan kunt u die maandagmiddag 20 oktober brengen in de Bolder. En anders kunt u contact opnemen met Henk Zoer op 0255-754288.
- **Mooie kleding** voor de kledingmarkt kunt u op maandag 20 oktober van 13.30 tot 15.30 uur brengen in de kerk aan de Kon. Wilhelminakade
- Heeft u prachtige **CD's, LP's of DVD's** die wij mogen verkopen? Dan kunt u contact opnemen met Wil Wijker op 023-5387658.
- Anneke Zwart kan altijd mooie spullen gebruiken in haar **sieraden- en interieurstand**. U kunt haar bellen op 023-5491140.

#### En tot slot de planning:

- Op **5 oktober** om 20.00 uur in de Bolder houden we de bijeenkomst voor de medewerkers als voorbereiding op de bazar.

# Rooster van Kerkdiensten



<b>Zondag</b>	<b>04-10</b>	<b>Oogst/Bloemendienst</b> 10.00 uur eucharistieviering kinderkerk, koffiedrinken
<b>Woensdag</b>	<b>07-10</b>	<b>9.00 uur eucharistieviering</b> koffiedrinken
<b>Zondag</b>	<b>11-10</b>	<b>Zondag na Pinksteren 23</b> 10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk, 50-jarig huwelijk Piet en Sonja Gravemaker, koffie in Thalia - Augusta

\*\*\*\*\*

- Op **25 oktober** is het MATRIX-zondag. Na de kerkdienst kunt u onder het genot van een kopje koffie een kans maken op mooie prijzen! De penningmeester van het kerkbestuur heeft aangegeven dat die zondag een iets lagere collecteopbrengst is toegestaan, als de loten gretig worden afgenomen. Pak uw kans!

O ja! Vergeet u niet de opvallende **Bazar-affiche** achter uw raam te hangen? Als het goed is zit hij bij dit Kruispunt en anders liggen er exemplaren achter in de kerk.

Tot snel!

Namens de bazarcommissie,  
Jan Pieter Schoon tel.: 06 - 20959406

<b>Woensdag</b>	<b>14-10</b>	<b>9.00 uur eucharistieviering</b> koffiedrinken
<b>Zondag</b>	<b>18-10</b>	<b>Evangelist Lucas</b> 10.00 uur dienst van schrift en gebed kinderkerk, koffiedrinken
<b>Woensdag</b>	<b>21-10</b>	<i>valt uit i.v.m. de jongerenreis</i>
<b>Zondag</b>	<b>25-10</b>	<b>Zondag na Pinksteren 25</b> 10.00 uur dienst van schrift en gebed, kinderkerk
<b>Woensdag</b>	<b>28-10</b>	<i>valt uit i.v.m. de bazaar</i>
<b>Zondag</b>	<b>01-11</b>	<b>Feest van Allerheiligen</b> 10.00 uur eucharistieviering kinderkerk, <i>koffiedrinken valt uit i.v.m.</i> <i>de Bazaar</i>
<b>Maandag</b>	<b>02-11</b>	<b>Allerzielen</b> 19.00 uur eucharistieviering
<b>Woensdag</b>	<b>04-11</b>	<i>valt uit i.v.m. Allerzielen</i>
<b>Zondag</b>	<b>08-11</b>	<b>Feest van de heilige Willibrord</b> <i>Viering in muzikale Engelse stijl</i> 10.00 uur eucharistieviering kinderkerk
<b>Woensdag</b>	<b>11-11</b>	<b>Feest van Sint Maarten</b> 9.00 uur eucharistieviering, koffiedrinken

## UIT DE PAROCHIE

### Oecumenische koffieochtend

Elke derde vrijdag van de maand wordt van 10-12 uur in een zaal bij een kerk in IJmuiden, Driehuis of Velsen-Zuid koffie gedronken. Doel van de koffieochtenden is gezelligheid en tegelijkertijd de oecumene bevorderen.

Sinds dit jaar is er ook steeds gelegenheid om tijdens of na de koffie het kerkgebouw te bezichtigen, wat in het vorige Kruispunt resulteerde in zo'n aardig verslag van het bezoek aan onze kerk.

**De volgende koffie-ochtend is op 16 oktober bij de Nieuwe Kerk in Oud-IJmuiden, Kon. Wilhelminakade 265.**

### Bijbelkring

Op **dinsdag 6 oktober** zetten wij onze Bijbelkring voort.

Iedereen is van harte uitgenodigd om 14.00 uur in de pastorie op de Koningin Wilhelminakade.

We lezen samen het laatste boek van de Bijbel '*het Boek der Openbaring*'. Een boek waar veel mensen een draaiboek in zien voor het vergaan van de wereld. Is dat zo?

Daarna komen we weer op dinsdag 3 november bij elkaar.

### Oecumenische leeskring

De oecumenische leeskring leest het boek '*Iedereen gaat dood*' van Leonie van Straaten. Leonie is deze zomer afgestudeerd bij het oud-katholiek seminarie. Zij geeft samen met haar man leiding aan een oecumenische leefgemeenschap in Brabant.

Iedereen die belangstelling heeft, wordt hartelijk uitgenodigd op **vrijdag 9 oktober om 14.00 uur** in de sacristie, Bloemstraat 124. De volgende keren komen we op 23 oktober en 6 november bij elkaar.

### Huiskamergesprek

Dit winterseizoen willen we weer een *huiskamerkring* beginnen. Deze keer benoorden het kanaal.

De eerste keer komen we bij elkaar op **vrijdag 16 oktober om 19.30 uur** bij de familie Laurijs, Razende Bol 33, 1967 GH Heemskerk.

## **Vriendelijk verzoek U per telefoon 0251 – 825640 aan te melden met het oog op de hoeveelheid koffie en het aantal stoelen!**

Als onderwerp hebben wij de geloofsbelijdenis gekozen. We kennen er een korte en een lange versie van. Beide worden gebruikt in de viering van de eucharistie, bij de bediening van de doop en bij de hernieuwing van de doopbeloften in de Paasnacht.

## **Ziekenboeg**

De chemokuur en de bestraling hebben bij Dick Gouda een positief effect gehad: er zijn geen uitzaaiingen! Maar de bijwerkingen van de bestraling zijn behoorlijk: de slokdarm is verbrand en slikken en eten zijn erg pijnlijk. Pas als deze schade genezen is, kan Dick geopereerd worden.

Voor Theo van Kouteren werd de behandeling te zwaar: hij moest de chemokuur een tijdje stoppen. Maar omdat het resultaat er tot nu goed uit ziet, is de behandeling met een lichtere kuur voortgezet. De toestand van Alie Schutte is licht verbeterd. Ze kan inmiddels alleen het bed verlaten en door het huis lopen.

Bertje van der Leek is door de week in Heliomare, en in de weekenden kan zij naar huis. Lichamelijk gaat haar toestand langzaam maar zichtbaar vooruit. Er wordt nu vooral aan haar cognitieve vaardigheden gewerkt.

## **Vormelingen**

Tijdens de herfstvakantie gaan de vormelingen van IJmuiden en Krommenie als voorbereiding op het vormsel samen op reis. Ze vertrekken op zondag 18 oktober naar een bergghut in het Duitse Allgau en komen op zaterdag 24 oktober terug. Behalve de pastores zullen ook Marieke van der Wel en Rick de Ronde meegaan.

## **Aannemelingen**

Het is de bedoeling dat we in december met een leringgroep ter voorbereiden op het aannemen/ de eerste communie beginnen. In het najaar zullen we de kinderen in de leeftijd rond 12 jaar daarvoor benaderen.

## Tentoonstelling van Kerststallen

Voor het najaar hebben we iets bijzonders gepland. Voor **zondag 29 november** hebben we in de kerk *een tentoonstelling van kerststallen* gepland. Daarvoor willen wij een beroep op u doen.

Graag roepen wij alle parochianen en hun familie en kennissen op, om **zaterdag 28 november tussen 14 en 16 uur** kerstallen en -stal-letjes naar de kerk te brengen, waar we ze dan op zondag willen tentoonstellen.

Deze tentoonstelling wordt om 16 uur met de 'adventsservice', samen met de Nieuwe Kerk, in onze kerk afgesloten.

## BIJ DE LITURGIE

### Allerzielen

In de Engelmunduskerk vieren wij de feesten van Allerzielen en Allerheiligen niet op een zondag, maar op hun eigen datum: Allerheiligen op zondag 1 november en Allerzielen op de dag zelf, **maandag 2 november om 19.00 uur**.

In deze dienst is er de gelegenheid om naar voren te komen en in stilte een kaarsje voor uw overleden dierbaren aan te steken. In het bijzonder zullen we een kaars aansteken voor de overledenen van de parochie(s) van de afgelopen twee jaar, hun namen noemen en voor hen bidden.

### Feest van de heilige Willibrord

Het feest van de heilige Willibrord, de apostel van de Nederlanden, vieren wij dit jaar op **zondag 8 november**.

Voor dit feest hebben wij iets bijzonders bedacht: in deze dienst zullen we met het parochiekoor vooral hymnen en psalmen uit de Anglicaanse kerk, Anglican Chants, zingen: met Nederlandse teksten, Engelse teksten, een-stemming, vier-stemmig afwisselend koor en gemeente, koor alleen, gemeente alleen.

Ik wens ons parochiekoor veel succes met het repeteren en verwacht heel veel mensen die komen meezingen en meevieren.



## De parochie onderweg

Tijdens de bestuursvergadering in augustus jl. hebben wij twee nieuwe bestuursleden welkom geheten: Johannes van Riessen en Nico de Rijk. Johannes is geen nieuweling in ons midden. Hij zal gedurende 2 jaar ons bestuur versterken met de portefeuille PR (public relations), wat iets meer inhoudt dan de periodieke krantenberichten verzorgen. Hij zal hiervoor een Plan van Aanpak schrijven van waaruit een opvolger over 2 jaar verder kan werken. Zijn bestuursperiode zal beslist niet langer duren, omdat de huidige studieperiode van Johannes dan eindigt, en hij dan mogelijk een andere (beroeps)weg in slaat. Doel is het vergroten van de naamsbekendheid waartoe de inzet van website, Facebook en Twitter verder ontwikkeld zullen worden.

Nico is volledig nieuw in ons bestuur, waarin wij hem met een hartelijk welkom hebben begroet. Zijn aanstelling is bedoeld om geleidelijk door Dick Gouda te worden ingewerkt voor de portefeuille bouwzaken. Het onderhoud van ons gebouwencomplex met bijbehorende zaken is niet niks en vereist de nodige achtergrondkennis. Helaas wordt het inwerken momenteel overschaduwed door de ziekteperiode van Dick, zodat Nico voor een aantal actuele zaken direct in het diepe wordt gegooid. Wij hopen voor Dick op een voorspoedig herstel.

Daarnaast verwachten wij in oktober een volgende (tijdelijke) uitbreiding, namelijk met Age Kramer. Wij hebben hem op uiterst plezierige wijze leren kennen als stagiaire in onze parochie en zijn daarom zeer verheugd dat hij vanuit de landelijke kerk op projectbasis aan het pastorale team van onze parochie wordt toegevoegd.

Voor het komende jaar heeft het kerkbestuur besloten het Beleids-

plan 2015 – 2020, *Visie naar de toekomst*, vorm en inhoud te geven. Om hierin niet verstrikt te raken, werd afgesproken de onderwerpen per stuk te behandelen, op de rails te zetten en uit te werken. Het meerjaren beleidsplan van de kerk heeft als uitgangspunt dat het kerkelijk leven binnen de parochies wordt verdeeld over drie zuilen: *'vieren'*, *'getuigen'* en *'dienen'*

*'Vieren'* als kern van onze gemeenschap: bij elkaar komen in de kerk om God te eren, blijheid te ervaren, troost te ontvangen en brood en wijn als gave van God met elkaar te delen. Christen-zijn betekent naar de kerk gaan en door geloof inspiratie op te doen voor ons handelen, doen en laten!

*'Getuigen'* o.a. met vormingswerk. Weten waarom wij het doen zoals wij het doen; en hoe leg je het aan anderen uit? We zijn in onze parochie vertrouwd met bijvoorbeeld de Historische Kring, de Bijbelkring, de lering voor aannemelingen en vormelingen, samenwerking in zowel oecumenisch, als oud-katholiek verband.

*'Dienen'*, het vele werk dat binnen en buiten het kerkgebouw wordt verzet, waarbij velen zich als vrijwilliger inzetten als *'levende stenen'* van onze parochiegemeenschap.

In het beleidsplan staan een groot aantal onderwerpen waaruit het kerkbestuur een keuze heeft gemaakt om mee te beginnen. Mede gelet op het project waaraan Age Kramer gaat werken, heeft het bestuur gekozen voor het onderwerp *'diaconie'*.

Vanuit het eerdere *KASKI-onderzoek* is gebleken dat de parochie duidelijk behoefte heeft aan een vernieuwd diaconaal concept. Met en door parochianen zal worden samen gewerkt aan een nieuw fundament, waarop met het huidige inzicht vorm en inhoud wordt geven aan dit belangrijke onderdeel binnen de kerk.

Het Beleidsplan 2015 – 2020 *Visie naar de toekomst* kunt u opvragen bij de secretaris kerkbestuur: Loes Korbee ([secretaris@okijmond.nl](mailto:secretaris@okijmond.nl))

Namens het kerkbestuur, Gert Jan v.d. Hulst

## **Zaterdag 10 oktober: Parochie uitstapje naar Mijdrecht**

De traditie van het parochie-uitstapje van de Adelbertusparochie op de 3e zondag van september wordt nu in de A & E parochie in ietwat gewijzigde en afgeslankte vorm voortgezet.

Op zaterdag 10 oktober brengen we een bezoek aan de jongste loot van de oud-katholieke kerkfamilie: de parochie van de H. Elia i.o. in de Veenhartkerk, Grutto 2a in Mijdrecht.

16.00 - 16.30 uur ontvangst met koffie en thee in de Veenhartkerk

16.30 - 17.00 uur vertelt iemand van de Elia parochie over het ontstaan van de parochie

17.00 - 18.00 uur eenvoudige broodmaaltijd (graag zelf broodjes meenemen!). Er wordt voor koffie en thee gezorgd.

19.00 - 20.15 uur eucharistieviering bij het 5-jarig bestaan van de parochie van de H. Elia - De Ronde Venen (voorheen: Katholiek Alternatief De Ronde Venen)

20.15 - 21.00 uur het glas heffen op het 5-jarig bestaan

21.00 uur weer op huis aan.

Deelnemers kunnen zich melden op het inschrijfformulier achterin de Engelmunduskerk. Geeft U aan of zelf rijdt en of U passagiers wilt laten mee rijden. De afstand IJmuiden-Mijdrecht is 44 km. Per openbaar vervoer is de reisduur 2 uur.

Met hartelijke groet,

Jacob Brakenhoff  
(namens kerkbestuur)

## **25 november: SENIORENMIDDAG**

Beste parochianen,

Graag willen wij u uitnodigen voor de seniorenmiddag op woensdag **25 november 2015**.

Om **15.00 uur** bent u welkom voor de eucharistieviering in de kerk van de H. Engelmundus, Koningin Wilhelminakade 119, IJmuiden.

Na afloop is er een gezellig samenzijn in de Bolder.

Hier staan koffie en thee voor u klaar met wat lekkers.

Het Huisorkest uit Egmond treedt deze middag voor u op.

De middag zal eindigen om **17.45 uur**.

Aanmelden voor de seniorenmiddag tot zondag **22 november**.

bij: Sonja Gravemaker, tel. 0255-533309,

Anneke Zwart, tel. 023-5491140,

Liesbeth van der Laan, tel. 0251-245027

en Pastoor H. Múnch, tel. 0255-515260

Heeft u geen vervoer? Dan zorgen wij daarvoor.

## **DANKBETUIGINGEN**

### **Een bijzonder feestelijke zondag, die 6e september**

Een feest in viervoud:

Verjaardag van Kerkwijding, waarbij Age Kramer; 45 jarig huwelijk; de geboorte van een baby bij de fam. van der Zee.

Wat was dit voor ons een bijzondere dag, 45 jaar samen vieren in het bijzijn van onze 3 kinderen, zus-schoonzus en neef (en vrouw) als familie.

Maar deze ochtend was het één grote familie, samen bidden, zingen, luisteren en delen, dit alles vieren, ook met de kinderkerk kids.

Wij willen nogmaals jegens ieder die hier aan heeft meegeholpen in welke vorm van aanwezigheid dan ook, onze grote dank uitspreken.

Na de mooie dienst was er koffie met wat lekkers.

't Geheven glas mocht niet ontbreken en de lekkere hapjes erbij maakten dit ook feestelijk voor iedereen. Bedankt parochianen voor alle goede gaven die wij mochten ontvangen!

't Oecumenische bruidspaar,  
Aad en Marjoke de Koning-Wiljouw.

Even een berichtje tussendoor om te bedanken voor de blijken van medeleven uit de parochie in de vorm van kaarten, telefoontjes, bloemen of bezoeken.

Het steunt ons in deze moeilijke tijd. De chemo van Theo valt zwaar, maar we houden moed.

Theo en Tiny van Kouteren

### **Uitnodiging:**

In de dienst van zondag 11 oktober herdenken wij dat we 50 jaar geleden zijn getrouwd.

Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie en een borreltje met ons te drinken in Thalia Augusta. Wij hopen u allen daar te kunnen begroeten.

Piet en Sonja Gravemaker

## **JAARPROGRAMMA ADELBERTUS VROUWENKONTAKT 2015 - 2016**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 13 oktober 2015  | Gezellig bijpraten over de afgelopen tijd tijdens een lekker wokdiner<br><b>let op: aanvangstijd 18.00 uur!!</b><br><b>S.v.p aanmelden bij Suze of Marianne.</b> |
| 10 november 2015 | Johannes van Riessen vertelt over De Drie Eenheid  |
| 10 december 2015 | Adventsavond, <b>let op: op woensdag en aanvangstijd 18.30 uur!!</b>   |

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 12 januari 2016 | Jaarvergadering, kienen, <b>geen</b> prijsje meenemen                                   |
| 9 februari 2016 | De Historische Kring verzorgt een film/foto uurtje                                      |
| 8 maart 2016    | Politieaan Tim van Kralingen vertelt van alles over inbraakpreventie e.d.               |
| 13 april 2016   | Gezamenlijke avond met Aktiva, verzorgd door het AVK, let op: dit is op <b>woensdag</b> |
| 10 mei 2016     | Wij gaan naar Timboektoe toe.... nadere informatie volgt                                |

Tenzij anders vermeld, vinden de bijeenkomsten plaats in de Bolder, Bloemstraat 124, IJmuiden, van 20.00 - 22.00 uur

Mariska Donker, secretaris

### **Jubileum-uitje kinderkerk: WAT EEN FEEST!**

De kinderkerk bestaat 80 jaar en daarom zijn we zaterdag 19 september met bijna 30 jongeren en begeleiders naar het klimbos in Amsterdam geweest. Zowel jongeren uit onze parochie als uit Krommenie. Het feest-uitje was georganiseerd door Marieke, Rick en Nanda en begon al goed met koffie, limonade en wat lekkers in de Bolder.

In Amsterdam werden eerst de lunchpakketten leeggegeten - voor iedereen zat er wel wat lekkers in. Belangrijk voor de innerlijke mens, want daarna was het 3 uur lang klimmen en klauteren. Voor de kleintjes (3 tot 7 jaar) was er een mini klimbos met tussen de bomen, op ca 1 meter van de grond, touwen en plateaus, netten en

kabelbaantjes. Helemaal leuk! Gelukkig waren we gewaarschuwd om vooral oude kleding aan te trekken en dat was voor het mini klimbos een gouden tip! Wij zaten van top tot teen onder de modder en de aarde! Maar wat hebben ze een plezier gehad!

De anderen gingen serieus aan de slag. Gezekerd met een lifeline en met een stevige helm op de kop kregen ze een minicursus waarna er in diverse groepen verschillende parcoursen konden worden afgelegd, en die waren best hoog! Van onderaf zag het er in ieder geval spectaculair uit. Hulde voor iedereen, want er zijn heel wat grenzen overwonnen!

Om 16.00 uur gingen we terug naar de Bolder waar we ook nog getraakteerd werden op pizza en ijs! Wat een feest! Buiten dat de activiteit heel erg leuk was, was het ook leuk om andere mensen te ontmoeten.

Marieke, Rick en Nanda: dank voor de goede organisatie!  
Kristel van der Laan

Afgelopen weekend zijn we met een groep 'jongeren' naar Fun Forest geweest. Een klimpark in het Amsterdamse Bos. We begonnen met een goed verzorgde lunch. Vervolgens konden we gaan klimmen. Met een groepje namen we het eerste iets moeilijker parcours, nummer 5, en vervolgens nummer 7.7. Was vooral heel leuk omdat er veel afdalingen in zaten. Toen besloten we 9 te doen, het moeilijkste: het parcours bestond uit een bungeejumptouw, waarmee we in een net terecht kwamen, en daarna een slingertouw. Ik ben overal levend en wel ook weer uit gekomen. Na de paar uur klimmen gingen we terug naar de Bolder om pizza te eten. Dit was heel gezellig en lekker. Ik heb een hele leuke dag gehad.

Marijtje de Boer



## oud-KATHOLIEKE MANNENVERENIGING

### Programma voor het seizoen 2015/2016

Hieronder het **gewijzigde programma** met dezelfde onderwerpen als in het vorige, alleen op andere data, en een extra bijeenkomst!

- 13 oktober** - Jaap Wijker geeft een presentatie over Pi
- 10 november** - Pim Lemmers geeft een presentatie over bijen
- 8 december** - Cor Oudendijk (oud havenmeester Amsterdam, berging expert en stuurman grote vaart) geeft een lezing over 'Hoe de beslissing tot stand is gekomen om het Noordzeekanaal te graven; de werkzaamheden, inclusief het sociale aspect; en het ontstaan van IJmuiden tot 1940'
- 12 januari** - Nieuwjaarsbijeenkomst in de Bolder
- 9 februari** - Dick Schoon geeft een lezing over de historie van het bisdom Haarlem
- 8 maart** - Iemand uit het college van B&W van de gemeente Velsen geeft een presentatie over zijn/haar ambt
- 12 april** - Mevrouw Vriend van de Stichting Oer-IJ geeft een presentatie over 'Van Oer-IJ tot Noordzeekanaal'
- 10 mei** - Vanaf 15.00 uur brengen we een bezoek aan het AZ (AFAS) stadion in Alkmaar.

### **Bezoek aan de Molen van Sloten en het Kuiperij Museum**

Dinsdag 8 september 2015 ging de Mannenvereniging met vier auto's naar De Molen van Sloten.

Sloten was vroeger een gemeente onder Amsterdam, en toen 5 x zo groot als Amsterdam. Wij werden ontvangen door twee leuke dames met koffie en gebak.

Daar schoof voorzichtig een echte Slotenaar naar voren die met Amsterdamse humor ging vertellen wat een molen nou eigenlijk inhield. Na een filmpje over de molen, die al een heel lange geschiedenis achter de rug heeft aan de rand van de vroegere Haarlemmermeer, werden wij rondgeleid door de molen.



Het betreft een “watermolen”, wat inhoudt dat water met een wormwiel van een lager punt, over drie gangen naar een hoger punt wordt “gemalen”. Destijds was het een van de vele molens die de Haarlemmermeer droog gemalen hebben.

Wij gingen langs de “spil” naar boven, naar het plek waar de molen naar woonde. Nu is dat een trouwzaal. Nog een verdieping hoger komen wij onder de rieten kap. Hier sloepen de molenaar en zijn meestal vele kinderen. Het had meer van een tochtige schuur dan van een slaapkamer. Tenslotte werden wij naar de wieken geleid, het belangrijkste deel van de molen. De wieken zijn 28 meter lang, een reusachtig en geweldig gezicht. Er was te weinig wind om de wieken goed te laten draaien. Na een filmpje over Rembrandt van Rijn gingen wij weer naar beneden, naar het Kuiperijmuseum. Een unieke ervaring en een oud stukje cultuur, zeker voor de vissersmensen onder ons. Tonnen behoren tot de oudste verpakkingsmiddelen en werden gebruikt voor vis, het inleggen van augurken en zuurkool, voor kaas en boter, vlees, bier en drank, oliën, zaden en zeep. De kromming van de duigen wordt bereikt door er een vuur onder te stoken.

Johan van der Laan

***God spreekt onze taal ...***

***Jezus praat zoals wij ...***

*De grote Maarten Luther vertaalde tussen 1522 en 1534 de hele Bijbel in het Duits (de Nederlandse Statenvertaling verscheen bijna 100 jaar later). Zijn landgenoten hoorden de woorden van de heilige Schrift voor het eerst in hun eigen taal.*

*Duits, hun moedertaal werd gesproken door iedereen, maar nauwelijks geschreven. Wat maar enigszins belangrijk, officieel of plechtig was, werd in het Latijn gesproken en geschreven. Priesters, artsen, diplomaten, geleerden, studenten, bestuurders spraken en schreven Latijn.*

*Voor het gewone volk werd wat voor hen van belang was, naverteld in hun moers taal. Zo hoorde het volk ook wat de kerk te zeggen had, de bijbelse verhalen, het geloof van de kerk, regels en voorschriften van de Paus. Veelal*

*zo naverteld, als de kerkelijke leiders het gepast vonden. Zoals zij dachten, dat het volk het kon begrijpen; en mogelijk ook wel zo, als het in hun ogen maar het beste (voordeligste) begrepen kon worden.*

*De allermeeste mensen konden de Latijnse grondteksten niet lezen, en wisten ook niet, of de navertellingen juist waren.*

*Maar de vertalingen van Luther konden ze zelf lezen en begrijpen.*

*Ik vond een tekst, waarin een tijdgenoot vertelt, hoe de teksten voor hem gingen leven:*

Ik lees, de oude Oosterse verhalen worden voor mijn ogen vlees en bloed. Ik hoor de Heiland gemoedelijk preken en vertellen vanuit een vissersbootje.

En hier, in de schaduw bij de pomp, maakt Hij gewoon met een vrouw een praatje.

Misschien loopt Hij verderop wel op een paadje door het hoge graan, en zien we Hem even niet.

Een ridder, een krijgsknecht, een boerenzoon leren van Hem de weg naar zaligheid.

De soldaten die Hem gevangen nemen en meevoeren, dragen onze uniformen.

Dat Hij met een doornenkroon op bespot werd, was in Keulen.

Als Hij gekruisigd is, loopt er een prelaat uit Mainz voorbij.

Het kruis is leeg.

Er hangt nog een briefje met Duitse letters aan.

De preek begint, de tongen van vuur vlammen. Het Pinksterfeest: de storm wakkert aan en iedere taal is te horen.

Martinus wordt apostel.

Hoe diep en lang dreunt het brons van onze Duitse taal na!

*De lezer verplaatst de bijbelse gebeurtenissen helemaal naar zijn tijd. Zo worden de verhalen voor hem werkelijkheid, tastbaar, zichtbaar.*

*Dat gebeurde in Nederland overigens ook heel plastisch in de 80-jarige oorlog. Onze voorouders voelden zich het uitverkoren volk Israël, dat in het nauw gebracht werd door vijandige Filistijnen, die voor ons de Spanjaarden waren. Willen van Oranje werd vergeleken met David, die voor de wettige koning Saul vluchtte, zoals Willem vluchtte voor Philips II (Wilhelmus,*

vers 8). En zo er is nu nog het 'Scheppingsverhaal op z'n Egmonds'. De lezer was kennelijk niet gesteld op Keulen, een belangrijk en machtig kerkelijk centrum, en had blijkbaar ook iets tegen de geestelijkheid van Mainz. Ik denk dat hij Maarten Luther apostel laat worden.

*Hoe vertolk je Gods woorden in onze tijd en taal?*

*Hoe breng je nu het Woord van God tot leven?*

*Hoe vertaal, hertaal je Jezus woorden, zodat ze hier en nu verstaan en begrepen en ter harte genomen worden?*

*Het is een probleem van iedereen, van alle plaatsen en van alle tijden: hoe breng je het geloof, je eigen geloof zo onder woorden en zet je het zo om in daden, dat het gehoord, begrepen en aanvaard wordt?*

*Fiete Smit-Maan*

## **AGENDA**

02-10	19.30 uur	Toneel: <b>Sta op en ga</b> , in kerk en Bolder
06-10	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie
09-10	14.00 uur	Oecum. leeskring, Bolder
10-10	16.00 uur	Parochie-uitje in Mijdrecht
16-10	10.00 uur	Oecum. koffieochtend, Nieuwe Kerk
16-10	19.30 uur	Huiskamerkring, Heemskerk
13-10	20.00 uur	Mannen: Jaap Wijker 'pi', Bolder
13-10	18.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt
21-10	20.00 uur	Aktiva, Jaarvergadering
23-10	14.00 uur	Oecum. leeskring, Bolder
25-10	12.00 uur	Aftrap Bazar, Bolder
30/31-10		BAZAR – BAZAR – BAZAR, overal
03-11	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie
06-11	14.00 uur	Oecum. Leeskring, Bolder
10-11	20.00 uur	Mannen, Pim Lemmers, bijen
10-11	20.00 uur	Adelbertus Vrouwen, Joh. van Riessen
18-11	20.00 uur	Aktiva, pakjesavond
25-11	15.00 uur	Seniorenmiddag, kerk en Bolder
28/29-11		Tentoonstelling Kerststallen

# Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

## *Pastores:*

Pastoor H. Münch, Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260, 06-30126877, e-mail: [munchharald@gmail.com](mailto:munchharald@gmail.com)

Pastoor M. Liebler-Münch, e-mail: [martina.liebler@ziggo.nl](mailto:martina.liebler@ziggo.nl)

## *Gebouwen:*

Engelmunduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,

e-mail: [okbolder@gmail.com](mailto:okbolder@gmail.com)

**Website:** [ijmuiden.okkn.nl](http://ijmuiden.okkn.nl)

**Kerkomroep:** [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

*Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:*  
NL56RABO 0154 1643 48

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:*

NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

*Giften voor het Kruispunt:* bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24

Busjes kunnen geleegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,  
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

*Diakonale Werkgroep IJmond:* bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

*Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:*

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren voor 28 oktober 2015 bij:*

S.C. Smit-Maan, IJmuidenstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,  
tel. 0255-536961, e-mail: [s.c.smitmaan@gmail.com](mailto:s.c.smitmaan@gmail.com)

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 9 november 2015.