



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 57, nummer 7 februari/maart 2016

**Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus ...**

De Bedoeling van 17 december

“Als je zo van hieruit kijkt, dan zie je inderdaad in één keer wat *de bedoeling* is”.

Voorzitter Kastelein van De Heideberg keek met een brede glimlach de kerk in. Ze opende met een korte toespraak het jaarlijkse samenzijn van ruim 80 vrijwilligers van het hospice. Ze zaten aan lange tafels, keurig gedekt met witte lakens, genoeglijk te eten: dat was precies de bedoeling. Achterin de kerk stonde een klein legertje vrijwilligers te glunderen: het was hun bedoeling geweest om blij gezichten te zien.

Ongeveer een jaar geleden werd de ad hoc werkgroep De Bedoeling gestart. We zochten naar een goede manier om het diaconaat van de parochie gestalte te geven en kwamen na een aantal mooie avonden uit op het steunen van het werk van De Heideberg. De parochie steunt dit werk al jaren met de opbrengst van verschillende diaconale collecten door het jaar heen, maar we wilden graag samen iets meer contact met de mensen voor wie de steun bedoeld was. We ontdekten dat de

vrijwilligers elk jaar bij elkaar kwamen om samen het jaar af te sluiten en dat de ruimte waar ze dat gewend waren te doen wat klein werd. Nou, dan kan het wel in onze kerk. En om het echt goed te doen besloten we om meer aan te bieden dan een hapje en een drankje: het werd een kerstdiner.

Het bleek dat de parochie het gewoon in huis heeft om het kerkgebouw om te toveren in een sfeervolle ruimte waar mensen op bijna Bijbelse manier een maaltijd houden.

Maar we hebben nog meer in huis: er was een prachtig kerstverhaal en er werden liederen gezongen door de Harald Singers, die al enige jaren onder de goede begeleiding van Antoinette van der Putten en Wim Gouda naar grote hoogten bleken te zijn gegroeid.



De avond had een dubbele bedoeling: een goed initiatief van anderen steunen en zichtbaar maken wat de bedoeling is van al die mooie Bijbelverhalen en grote theologische woorden. Als Jezus duidelijk wil maken wat het koninkrijk van God (daar heb je zo'n groot woord) kan zijn, dan schetst hij een feestmaal waar iedereen aan meedoet, waar mensen het goed hebben met elkaar en waar genoeg lekker eten en drinken is.

De parochie blijkt dus het vermogen te hebben om dit visioen van Jezus af en toe zichtbaar te maken. En dat merken anderen. Niet alleen de voorzitter, maar bijvoorbeeld ook de mannen die 's middags de tafels en stoelen hadden klaar gezet en 's avonds terugkwamen om de boel kerkdienst klaar te maken. Zij waren op tijd, maar de gasten zaten nog zo heerlijk te praten dat ze er bij mij op aandrongen om hen rustig hun gesprekken af te laten maken. Dat raakte me.

Op de website kunt u zien wie die ad hoc groep vormden en wat hun motief was om mee te doen:

http://ijmuiden.okkn.nl/pagina/429/vrijwilligers_bijeenkomst

Een diaconaal kan een missionaire werking hebben. Dat bleek. Iets waar mensen voor gaan en dat zeer goed georganiseerd wordt, trekt weer anderen aan. En hoewel het helemaal niet de bedoeling was om op 17 december een missionair project af te ronden, heeft een en ander me wel aan het denken gezet.

Ik ben vanaf 1 september bezig met een missionair project dat zich richt op de groep 35-50 jarigen in en rond de parochie. Uiteraard zit ik nog in een onderzoeksfase: ik probeer mensen uit die groep, die op onze lijst staan te bellen om een afspraak te maken. Ik wil graag weten wie die mensen zijn, wat ze belangrijk vinden in het leven, waarvoor ze -bij wijze van spreken- hun bed uitkomen. Als ik daar een duidelijk beeld van heb, komt de vraag of de kerk hun iets te bieden zou kunnen hebben en wat dat dan is.

Zover ben ik nu nog niet. Het valt niet mee om de mensen van de lijst te spreken te krijgen, want iedereen heeft het vreselijke druk. Maar als mensen me uitnodigen hebben we mooie gesprekken. Over het leven, over de kerk, over onszelf.

De eerste indruk die ik opgedaan heb uit de gesprekken is dat het best goed gaat met al die mensen. Goed, ze hebben het druk, maar de mensen die ik spreek blijken goed te kunnen organiseren. De zondagochtend is vaak een van de weinige momenten waarop het hele gezin zich even kan ontspannen en dus past het vaak niet goed om dan naar de kerk te gaan. Maar er spelen meestal geen negatieve gevoelens ten opzichte van de kerk. Mensen zien niet goed waarvoor ze de kerk nodig zouden hebben. Ik heb nooit de neiging gevoeld om die gedachte te bestrijden. De feiten spreken voor zich: iedereen redt zich prima zonder de kerk.

Maar toch.

Ik kan er niets aan doen, maar ik blijf ervan overtuigd dat wij als parochie aan elkaar iets bijzonders te bieden hebben, doordat we samen de kerk zijn.

De vrijwilligers van De Heideberg hadden ons ook niet nodig, ze zouden hun jaarlijkse borrel prima zonder ons hebben kunnen houden en ze zullen dat volgend jaar ook heus gaan doen.

Maar wat hebben ze genoten, wat hebben wij als groep De Bedoeling veel bedankjes en complimenten gekregen. Terwijl wij ook alleen maar dankbaar waren dat we dit met elkaar konden doen en meemaken.

In die hoek moeten we het zoeken: het feest, de dankbaarheid en De Bedoeling. Wordt dus vervolgd.

Age Kramer

ROOSTER VAN KERKDIENTEN

Woensdag	27-01	9.00 eucharistie Koffiedrinken
Zondag	31-01	Lichtmis 10.00 eucharistie met kaarsenwijding en processie 60 jaar huwelijk fam. Groen Kinderkerk Koffiedrinken
Woensdag	03-02	9.00 eucharistie Koffiedrinken
Zondag	07-02	Vijfde zondag na Epifanie 10.00 eucharistie Kinderkerk Koffiedrinken
Woensdag	10-02	Aswoensdag 19.00 eucharistie met asoplegging, samen met oecumene Koffiedrinken en napraten
Zaterdag	13-02	Eerste zondag van de Veertigdagentijd 19.00 vesper
Zondag	14-02	Eerste zondag van de Veertigdagentijd 10.00 eucharistie eerste dienst van pas gewijde priester Age Kramer Kinderkerk Koffiedrinken
Woensdag	17-02	9.00 eucharistie Koffiedrinken

Zaterdag	20-02	Tweede zondag van de Veertigdagentijd 19.00 vesper
Zondag	21-02	Tweede zondag van de Veertigdagentijd 10.00 eucharistie Kinderkerk Koffiedrinken
Woensdag	24-02	9.00 eucharistie Koffiedrinken
Zaterdag	27-02	Derde zondag van de Veertigdagentijd 19.00 vesper
Zondag	28-02	Derde zondag van de Veertigdagentijd 10.00 eucharistie Kinderkerk
Woensdag	02-03	9.00 eucharistie Koffiedrinken
Zaterdag	05-03	Vierde zondag van de Veertigdagentijd 19.00 vesper
Zondag	06-03	Vierde zondag van de Veertigdagentijd 10.00 eucharistie Koffiedrinken Kinderkerk
Woensdag	09-03	9.00 eucharistie
Zaterdag	12-03	Vijfde zondag van de Veertigdagentijd 19.00 vesper
Zondag	13-03	Vijfde zondag van de Veertigdagentijd 10.00 eucharistie Kinderkerk

Woensdag	16-03	9.00 eucharistie
Zaterdag	19-03	Palmpaasstokken maken 15-16.30 in de Bolder Algemene voorbereiding 19.00 in de kerk
Zondag	20-03	Palmzondag 10.00 eucharistie met palmwijding en processie kinderpaasfeest



Kom zaterdag 19 maart in de Bolder een Palmpaasstok maken!

RONDON DE ENGELMUNDUSKERK



Zondag 17 januari jl. vierden we samen met Joke en Cees Lips-Zwart dat zij 50 jaar getrouwd waren. Het was een heerlijke dienst met prachtig koorwerk door ons parochiekoor met solozang van Laura Zwart-Vuil uit Egmond. Opmerkelijk was het slot van de preek van pastoor Harald waarin hij het bruidspaar toesprak in de geest van het evangelie (het was de zondag van de bruiloft te Kana). Na afloop van de dienst was er een gezellige nazit in De Bolder.

Tijdens de eucharistieviering op het feest van Lichtmis willen Jan en Nel Groen danken dat 60 jaar geleden hun huwelijk werd ingezegend.

Nadat onze diaken Age Kramer op zaterdag 30 januari om 14.30 in Egmond tot priester wordt gewijd zal hij op zondag 14 februari voor de eerste keer in IJmuiden als priester voorgaan.

Ook dit jaar zullen we Aswoensdag samen met de oecumene vieren. Dit jaar zal Barbara de Groot, predikant van de Engelmunduskerk, Velsen-Zuid, niet alleen mee voorgaan maar ook preken en met ons na afloop van de viering in de Bolder napraten.

In de week na Aswoensdag begint ook weer een reeks van oecumenische vespers, maar dit jaar vinden deze avondgebeden in de Ichthuskerk plaats en wel elke woensdag om 19 uur. De laatste vesper is op woensdag in de Goede Week, 23 maart. Voorgangers van alle kerken zullen om de beurt voorgaan.

Maar ook onze eigen vespers zullen we in de vastentijd vieren. Elke zaterdag om 19 uur aan het vertrouwde vesperaltaar.

De oecumenische koffieochtenden zullen op

18 februari in Engelmunduskerk Velsen-Zuid en op 17 maart bij het Apostolisch Genootschap plaatsvinden.

Het bijbelgesprek is op dinsdag 26 januari, 9 februari, 23 februari en 8 maart om 14 uur in de pastorie. Op het moment lezen we het Boek der Openbaring.

De oecumenische leeskring komt bij elkaar op vrijdag 29 januari, 12 februari, 26 februari en 11 maart. Wij lezen samen het boek 'Iedereen gaat dood' van Leonie van Straaten.

Het komende huiskamergesprek vindt plaats op vrijdag 12 februari om 19.30 bij mevrouw van Iren-Zwart, Zamenhof 12, Heemskerk, 0251-230453. Het thema zijn de geloofsbelijdenissen.

De groep van jonge volwassenen komt op vrijdag 29 januari en op vrijdag 18 maart om 19.30 in pastorie bij elkaar. Voor de eerstvolgende keer hebben de deelnemers voor het onderwerp 'Drievuldigheid' gekozen.

Uit de ziekenboeg moet ik berichten dat Piet Ham is gevallen en met een gebroken rib in het ziekenhuis is terechtgekomen.

Kruispuntbezorgers denkt u er nog aan u op te geven voor de avond van 5 februari!

De parochie onderweg

Het kerkbestuur heeft tijdens haar eerste vergadering van het nieuwe jaar de bestuurlijke lijnen uitgezet voor het komend jaar. Hierbij richten wij ons op het *Beleidsplan 2015 – 2020 Visie naar de toekomst*. Uitgebreid werd stil gestaan bij onderwerp *diaconie*, waarbij wij ons de vraag stelden hoe en waarom wij dit vorm wilden geven. In het verleden hadden wij de Diaconale Werkgroep IJmond (DWIJ) die zeer verdienstelijk haar taak heeft verricht. Wij zijn nu op zoek naar een andere invulling, waarbij wij uitgaan van het feit dat veel taken buiten de kerk worden verricht en wij een dubbele inzet willen voorkomen. Voorbeeld is de zeer geslaagde inzet om vrijwilligers van het 'Bijna-Thuis-Huis' voor een kerstdiner te ontvangen. De bijeenkomst werd een feest, temeer omdat de organisatie voortreffelijk en gastvrij was. De ontvangst werd zeer gewaardeerd en voor ons aanleiding om in deze lijn te denken aan nieuwe projecten. Hierbij kunnen wij rekenen op de inzet van diaken Age Kramer die samen met Henk Groen (namens het kerkbestuur) opnieuw een werkgroep zal formeren om een nieuw project uit te werken. Voor onze parochie een geheel nieuwe weg die wij inslaan, vooralsnog verkennend, maar wel vitaal en slagvaardig.

Bij het evalueren van de kerstperiode constateerde het kerkbestuur dat wij kunnen terug zien op geslaagde kerkdiensten en activiteiten. M.n. de Advent begon met een goed bezochte Adventsservice waarbij wij ons mochten verheugen op een goede samenwerking bij de voorbereiding en de aanwezigheid van zowel de predikant van de Nieuwe Kerk als ook die van de Ichtuskerk. Een prachtige oecumenische start op weg naar de viering van Kerst. De Kerstnachtsmis bleek wederom een feest van en voor allen.

Niet onvermeld mag worden het prachtige kerstconcert door het operakoor Bel Canto, de andere ochtend gevolgd door het kerstspel van en door de Kinderkerk. Wij danken een ieder die zich heeft ingezet om al deze diensten en activiteiten in december vorm te geven en mogelijk te maken, waardoor wij met elkaar sfeervolle bijeenkomsten kenden.

Een volgend aandachtspunt van het kerkbestuur is het kerkgebouw zelf. Al vele jaren achtereen staat hierbij de geluidsinstallatie op het

programma. Deze is niet meer wat het zou moeten zijn. Steeds vaker krijgen wij klachten over de verstaanbaarheid, wat eerder aanleiding is geweest voor enige aanpassing. Deze zijn inmiddels door de tijd al weer achterhaald. Reden dat het kerkbestuur heeft besloten om de knoop door te hakken en tot aanschaf over te gaan van een adequate installatie. Wij hopen dat dit voor velen leidt tot een betere verstaanbaarheid.

Daarnaast is ook het gebouw zelf onderwerp van gesprek. Opdracht zal worden gegeven voor nader onderzoek voor het voegwerk aan de buitenzijde. Op verschillende plekken zal renovatie noodzakelijk zijn, maar aard en omvang zal pas blijken op basis van dit onderzoek. Dit werk behoort tot het reguliere onderhoud van het gebouw, maar komt altijd ongelegen. Echter, het onderhoud van het gebouw verdient alle aandacht en wij hopen dat e.e.a. beperkt kan blijven tot bijwerken. Wij houden u op de hoogte.

Namens het kerkbestuur,

Gert Jan v.d. Hulst

“ETEN MET ONZE VADER”
-Bolderavonden-

*Loop eens binnen, voel je vrij en welkom.
Geniet van de gezamenlijke maaltijd en een goed
gesprek...*

*... over ‘de geloofsbelijdenissen’
(Naast de Bijbel de oudste teksten van het
christelijk geloof).*

Wanneer: woensdag 27 januari en 3 februari
Tijd: inloop 18.30 uur om 19.00 maaltijd,
20.00 aanvang gesprek
Waar: in De Bolder, Bloemstraat124,
Oud-IJmuiden, achter de
Oud-Katholieke kerk.

Gezamenlijke organisatie door:
Oud-Katholieke Parochie
‘Engelmundus en Adelbertus’
Hervormde Gemeente ‘Nieuwe Kerk’
(pastoor@okijmond.nl of 0255-515260)

Iedereen is van altijd harte welkom!

Kerkkoor/parochiekoor

December 2014 zongen wij met onze medekoorleden voor de laatste maal meerstemmig tijdens de kerstvieringen in de Adelbertuskerk. In februari 2015, na sluiting van de Adelbertuskerk, meldden wij ons aan als leden van het kerkkoor/parochiekoor van de Engelmunduskerk. Op verschillende hoogfeesten hebben wij onze stem al laten horen, zoals de Paasvieringen, de Adventsservice en natuurlijk de Kerstvieringen. Voor deze diensten hebben wij behoorlijk moeten repeteren, want niet alles wat er werd gezongen was voor ons bekend. Gelukkig konden wij, met hulp van medekoorleden, dirigent en organisten, heel goed onze partijen meezingen. Wij zijn blij dat wij door het Engelmunduskoor in hun midden zijn opgenomen, want uiteindelijk konden wij het zingen (in de kerk) toch niet missen.

Jan, Leni, Marianne en Lieneke

Adelbertusvrouwenkontakt

In De Bolder kwamen wij bijeen voor onze Adventsviering met maaltijd. We namen plaats aan een in kerstsfeer versierde tafel, leuke gekleurde kledjes, kleine kerststukjes en kleine elektrische lichtjes. Het geheel was zeer sfeervol. Onze voorzitster Clemence sprak enkele welkomstwoorden, ook tot de 2 dames van Aktiva en pastoor Martina Liebler. We dronken een kopje koffie en daarna zongen we gezang 562. Een gedicht werd voorgelezen door Mariska. Hierna stak Clemence de adventskaarsen aan. Pastoor Martina las het evangelie voor en daarna gingen we aan de maaltijd. Dit keer geen soep maar wel de vertrouwde kroket, broodjes kaas, vleeswaren en nieuw was voor ons een bakje lekkere salade en uiteraard koffie of thee en ook krentenbrood ontbrak niet. Het was smakelijk en gezellig! Hierna heeft de voorzitster een kerstverhaal voorgelezen. Vervolgens zongen wij we gezang 550 en tot besluit zongen we het "Ere zij God". Het was een mooie avond met nu nog een woord van dank aan de dames die deze adventsviering tot in de puntjes verzorgd hadden. Alle dames gingen naar huis met een kerstster.

Bien Donker

Mannenclub

Lezing over het Noordzeekanaal

Op 8 december hield de heer Cor Oudendijk een lezing over het ontstaan van het Noordzeekanaal voor de O.K. Mannenvereniging. Oudendijk, weliswaar tijdens de oorlog in Beverwijk geboren, is een echte IJmuidenaar met veel kennis over het Noordzeekanaal en de ontwikkeling van IJmuiden. Na een aantal jaren bij de kleine en grote vaart werkte hij bij Wijsmuller op sleepboten en was actief bij vele bergingen. Na een lange periode bij Wijsmuller werd hij onder meer havenmeester van de gemeente Amsterdam en later opperhoofd over het gehele Noordzeekanaal gebied.

Het begin van de presentatie had vooral betrekking op de tijd voordat een definitieve beslissing werd genomen om het Noordzeekanaal te graven. Al in de 18^e eeuw gaf koning Willem I opdracht voor een onderzoek naar een mogelijkheid om Amsterdam direct met de Noordzee te verbinden door een kanaal te graven door de duinen bij Holland op zijn smalst. De reden hiervoor was dat Amsterdam niet meer bereikbaar zou kunnen zijn voor de steeds groter wordende schepen door de ondiepte in de Zuiderzee bij het eiland Pampus. Diverse ideeën passeerden de revue maar bleken niet haalbaar wegens gebrek aan technische middelen of waren te kostbaar. Om toch een andere vaarroute van Amsterdam naar de Noordzee te krijgen werd het Noord-Hollands kanaal van Amsterdam naar Den Helder in 1825 in gebruik genomen. Dat was echter geen definitieve oplossing omdat dit kanaal ook al snel niet diep genoeg en te smal was voor de groter wordende schepen.

Na vele plannen te hebben onderzocht werd bij Koninklijk Besluit op 16 juni 1863 de concessie verleend aan de vennootschap 'De Amsterdamsche Kanaal Maatschappij' (AKM) met als voorzitter Simon Wolf Josephus Jitta (1818-1897). Nederlandse aannemers durfden de klus niet aan te nemen en beschikten ook niet over de juiste hulpmiddelen. Een Engels bedrijf had wel voldoende kennis, ervaring en in die tijd vooral door stoom aangedreven hulpmiddelen om het kanaal te graven. Veel van het graafwerk werd echter ook met de hand gedaan. Vooral het door- en afgraven van de duinen werd met schep en kruiwagen gedaan. Het zand werd gebruikt om dijken te maken waardoor delen van het IJ en het Wijckermeer werden ingepolderd. Zo ontstond o.a. de Velsers/IJ

polder, het huidige Spaarnwoude. Het kanaal werd officieel op 1 november 1976 geopend door met een door stoom aangedreven raderboot, met aan boord koning Willem III en vele genodigden, door de sluis naar open water te varen. Het kanaal was in tijd 6,50 meter diep en had een bodembreedte van 27 meter. Op dit moment is het kanaal 15,50 meter diep met een bodembreedte van 170 meter.

In de plannen van de Kanaal Maatschappij en Amsterdam was het helemaal niet de bedoeling dat er aan de kust een nieuwe plaats zou ontstaan. Er waren alleen enkele dienstwoningen nodig voor sluiswachters en ander personeel voor onderhoud aan kanaal en sluis. Ook de toenmalige gemeente Velsen was nauwelijks betrokken bij de plannen van het Noordzeekanaal. IJmuiden is spontaan ontstaan mede door toedoen van de vele vissers uit o.a. Katwijk en Egmond die tussen de pieren een veilige ligplaats kozen bij slecht weer. Dat trok weer handelaars aan en omdat deze vissersschepen ook steeds meer de doorvaart voor de schepen van en naar de sluis belemmerden werd uiteindelijk een vissershaven gegraven en de visafslag gebouwd. De toenmalige gemeente Velsen deed weinig aan de ontwikkeling van de nieuwe plaats. Het waren de heren Bik en Arnold die plannen maakten voor woningbouw in de omgeving van de sluis. Deze heren hadden voordat het kanaal werd gegraven de Breesaap gronden gekocht en die later met winst weer verkocht aan de Kanaal Maatschappij. Met het geld dat ze daarmee verdienden en hun plannen voor woningbouw hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan en de ontwikkeling van IJmuiden.

Deze lezing van Cor Oudendijk heeft onze leden bekende maar ook veel nieuwe historische informatie getoond over het ontstaan van het Noordzeekanaal en IJmuiden.

Cees Borst

Nieuwjaarsbijeenkomst OK Mannenvereniging 12-1-2016

De Mannenvereniging is het jaar 2016 met een gezellige bijeenkomst begonnen. Na het traditionele handjes schudden vertoonde Henk Tol een mooie film over de vesting Amsterdam, over het mooie natuurschoon, over de nieuwe bestemmingen en het consolideren van de bestaande forten. In de pauze werden door Han Tol heerlijke hapjes op tafel gezet o.a. kibbeling, allerlei toastjes met garnalen en gerookte makreelsalade,.

De tweede film ging over het natuurbehoud in de Zuid-West hoek van Friesland. Daarna werd er onder het genot van een wijntje, biertje of frisdrank gezellige gekeuveld. Kortom een goed begin van 2016 en nieuwe leden zijn altijd welkom.

Jaap Wijker

Heeft u even tijd?



Want in de nieuwe klokkenwinkel van de heer Theodorus Tempus zijn prachtige klokken te koop! Maar de klanten van de heer Tempus zijn druk en hebben eigenlijk alleen maar tijd voor zichzelf, ze slapen uit of zijn druk met hun Iphone! Maar de mooiste klok, die van de advent, die 's nachts prachtige melodieën speelt en de mooie verhalen vertelt over de geboorte van Jezus willen ze allemaal wel hebben! De kinderkerk voerde op de zondag van de vierde advent deze geweldige musical op die onder leiding van Nanda Tol (en Sanne) werd ingestudeerd! En wat een talenten blijken wij hier in onze parochie te hebben! Hulde! Maar vooral heerlijk dat onze kinderen zich zo thuis voelen in de kerk en op het altaar dat zij deze best wel ingewikkelde productie voor ons op wilden voeren!

Léonie Wijker

5 Minuten stilte

De zondag na Kerstmis, derde Kerstdag was ik met mijn zus in Arnhem in de kerk. Ik vind het leuk om ergens anders de eucharistie mee te vieren.

We waren vroeg. Misdienaars en kosteren waren druk doende om het altaar gereed te maken. Ondertussen namen organist en koor nog een paar moeilijke stukjes door. Arnhemse parochianen wonen ver weg van de kerk, in Apeldoorn, Nijmegen, Ede, Overasselt, Opheusden, Herwen – zij komen zaterdags niet speciaal naar de kerk om te kosteren. Ik bekeek ondertussen de gezangen: een voor mij onbekende mis, een onbekende geloofsbelijdenis en twee onbekende gezangen. Spannend – er staat dus nog heel wat in het gezangboek, dat we in IJmuiden niet kennen en zingen.

Toen alles gereed was, werd het langzaam aan stil. Het geroezemoes nam af, het orgel zweeg, de kerkgangers zwegen, iedereen was geconcentreerd, stil verwachtend...

Om 10.00 uur zet het orgel in, koor en gemeente stemmen in: de eredienst begint, de grote dankzegging voor het wonder van Kerstmis, van Christus' geboorte. En tevens voor de evangelist Johannes, die op zijn manier het wonder van de Menswording van God in Jezus verkondigde en opschreef voor ons. Na de dienst werden de gesprekken van voor de dienst geanimeerd voortgezet - bij de koffie.

Meestal word ik zenuwachtig van stiltes, maar hier vond ik het heel mooi.

Fiete Smit-Maan

In memoriam Annedien van der Meer-van Groningen

Vlak voor kerst kwam dan toch het trieste bericht, waar wij bang voor waren, dat Annedien was overleden. Zij was niet goed ter been, dat was een belemmering maar... Annedien liet zich er niet door afschrikken. De jaarlijkse excursie van de Historische Kring, het dagje uit van Aktiva, het klooster in Wahlwiller, daar was zij bij! Belangrijk was ook haar inzet voor onze parochie, zij was penningmeester van het kerkbestuur, penningmeester van de vrouwenvereniging Aktiva, secretaris van de Historische Kring en jarenlang zat zij achter de kas tijdens de jaarlijkse Bazar. Ook was zij penningmeester van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen. Lang heeft Annedien haar ziekte, in ieder geval voor ons, voor zich gehouden. Eind september was zij nog in het klooster in

Wahwiller waar zij gebracht en gehaald werd door haar echtgenoot Peter. Haar crematie was geheel in de stijl van Annedien, in stilte! Maar op haar verzoek werd het "U zij de glorie" (op DVD ingezongen door het Parochiekoor) ten gehore gebracht.. De zondag na haar crematie waren de kinderen van Annedien in de kerk en bedankten zij tijdens het koffiedrinken de parochie voor haar medeleven, dit werd door de parochianen zeer gewaardeerd.

Wij zullen Annedien missen om wie zij was en wij wensen haar man en kinderen veel sterkte in de komende tijd. Moge zij ruste in vrede!

Wil Wijker

Vastenactie 2016

Het werk van de anglicaanse gemeenschap in Niassa in het vluchtelingenkamp Marratane De eerste vluchtelingen kwamen ruim 15 jaar geleden aan in wat nu het vluchtelingenkamp Marratane is in noord Mozambique. Dat kamp ontstond door een grote stroom mensen uit Rwanda, later aangevuld met vluchtende uit Burundi en nog weer later Congo. Deze mensen hebben allemaal redenen om niet meer terug te gaan. Een aantal van hen heeft vanuit het kamp een plek gezocht in Zuid Afrika of Europa. Nog dagelijks komen er mensen aan in het kamp al is de grote toestroom inmiddels wel voorbij. De lokale Anglicaanse kerk heeft zich niet afzijdig gehouden, maar heeft aanvankelijk via de Mothers Union van de naburige parochies hulp geboden en contacten opgebouwd. Dit leidde in 2010 tot de bouw van een eenvoudig kerkgebouwtje en de oprichting van een eigen parochie, voornamelijk bestaande uit Anglicanen uit Congo, Rwanda en Burundi. De Mozambikaanse geloofsgenoten tonen een groeiende inzet voor de kampbewoners. De kamp-parochie is intussen gefuseerd met de stadsparochie. En er zijn inmiddels een aantal mensen, die in Mozambique geen doorgangshuis meer zien richting Zuid Afrika of Europa, maar er juist een blijvende plek willen proberen te vinden. Voor een aantal van hen zijn de verschrikkelijke ervaringen in hun geboorteland echter nog onverteerd. Bisschop Manuel, de anderhalf jaar geleden gekozen bisschop, heeft in de afgelopen periode persoonlijk de leiding genomen over het werk in het kamp. Hij zegt daarover: "Deze mensen zijn eigenlijk vergiftigd door hun verschrikkelijke ervaringen. They need healing."

Het kleine kerkje moet dringend worden vervangen, want het zal in de komende regentijd in elkaar storten en het loont ook inmiddels de moeite om er een meer blijvend, steviger gebouw voor in de plaats te zetten. Vele helpende handen zijn bereid, zij bakken al stenen, maar met de aanwezige middelen komt men er niet. Er is - belangrijker nog - zeker zo hard nodig als een gebouw : een programma waarin "Healing" van de menselijke schade voorop staat en waarin het bieden van nieuwe perspectieven en het opbouwen van (meer) vertrouwen en zelfredzaamheid voorop staan. Daarom is het werk in het kamp Marratane het doel van de Vastenactie 2016. Want er is daar veel te doen.

Oud-Katholiek Voorjaarskamp 2016, geef je nu op!!!!

Jaarlijks organiseert de voorjaarskampcommissie tijdens Hemelvaart het Oud-Katholieke voorjaarskamp.

Een gezellig kamp waar iedereen welkom is: van jong tot oud, gezinnen en alleenstaanden. Van sport en spel, speurtocht en ontspanning tot overweging en discussie. De activiteiten zijn gedeeltelijk gezamenlijk, maar we hebben ook aparte activiteiten voor volwassenen, tieners en kinderen. Met name voor de kinderen en jongeren is er volop mogelijkheid voor spel en ontspanning met leeftijdgenoten.

Het Oud-Katholieke karakter komt mede tot uitdrukking in de openingsdienst en de eucharistieviering aan het einde van het kamp.

Dit jaar is het thema: **Horen, zien en zwijgen.**

De keukenploeg zorgt elke dag voor lekkere maaltijden en 's-avonds is de bar geopend zodat er volop de gelegenheid is om bij een knapperend kampvuur en onder het genot van een drankje elkaar beter te leren kennen.

Oftewel; een volledig verzorgd weekend weg!

Lijkt het je/jullie leuk om mee te gaan geef je dan nu op door een e-mail met jou/jullie gegevens te sturen naar voorjaarskamp@hotmail.com
Kijk ook eens op onze website: www.voorjaarskamp.nl voor foto's van voorgaande jaren.

Wanneer: 5 t/m 8 mei 2016

Waar: Groepskampeerterrein "De Banken" in Zeewolde

Kosten: Deelnemersbijdrage Volwassenen € 40,-
Kinderen (2-10 jaar) € 30,-
Kinderen (0-1 jaar) Gratis

Overnachting € 5.55,- p.p.p.n.

Passie op donderdag

De laatste dagen van Jezus op weg naar Pasen

Hoe waren de laatste dagen van Jezus? Zijn dood was een keerpunt in de geschiedenis – wat je er ook van vindt. Het Evangelie volgens Lukas doet er ingrijpend verslag van. Van een feestelijk maaltijd, via een het verraad door één van zijn vrienden, naar een langzame en eenzame dood aan het kruis: “Lukas” nodigt uit om je erin te verdiepen. In de veertig dagen voorafgaand aan Pasen doen we dat op de maandagavond. Dick Schoon en Peter-Ben Smit geven inleidingen over de “passie” (“lijdensverhaal”) volgens Lukas en er is ruim gelegenheid voor gesprek. Data, teksten en thema’s:

18 februari: Gedeeld leven is dubbel leven? Jezus’ laatste avondmaal (Lukasevangelie 22,1-39)

10 maart: Verraden vertrouwen – Jezus’ verraad door Judas en zijn veroordeling (Lukasevangelie 22,39-23,25)

17 maart: Het recht van de sterkste? – Jezus’ kruisiging en dood (Lukasevangelie 23,26-56)

In de viering op Palmzondag, 20 maart, wordt de hele “passie” gelezen. De avonden beginnen om 19.30 en duren tot ca. 21.15. De locatie is: Pieter Baststraat 3, Amsterdam (Tram 16 /24 vanaf CS, halte Ruysdaelstraat; alternatief: tram 3, 5, en 12, halte Roelof Hartplein). Een parkeergarage is bij het Concertgebouw.

Deelnemers wordt gevraagd zelf een Bijbel mee te brengen: zo hebben we verschillende vertalingen naast elkaar. Deelname is kosteloos, wel is er gelegenheid tot een vrijwillige bijdrage aan de Vastenactie – voor geestelijke verzorging in het vluchtelingenkamp Maratane (Mozambique)

Aanmelding: vóór 10 februari 2016 bij Peter-Ben Smit, pbajsmi@gmail.com.

Oud-Katholiek klooster

Op de synode van onze kerk is onlangs eigenlijk iets bijzonders gebeurd dat misschien in de parochies veel te weinig is opgemerkt.

Voor de eerste keer is er een gemeenschap van monniken in onze Oud-Katholieke kerk opgenomen. Een groep van nonnen en monniken die in een kloostertje in België wonen hebben de weg naar onze kerk gevonden en zijn nu ook officieel opgenomen. Wie meer daarover wil weten kan onder www.goedeherder.be kijken.

Een tijdje geleden zijn een paar mensen van een oecumenische gemeenschap in Brabant toegetreden tot de Oud-Katholieke kerk. Wie daar meer over wil weten kan kijken onder www.hoogeberkt.nl.

Commissie aangepaste gezinsdiensten IJmond

Op zondag 21 februari a.s. wordt de vierde dienst gehouden in het seizoen 2015 - 2016 van de aangepaste gezinsdiensten met het jaarthema : *" Jezus vertelt...." .*

Het thema van deze dienst is *" Jezus vertelt alle mensen over God"*.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deze dienst in De Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden 154, Beverwijk
De dienst begint om 15.00 uur. De voorganger is pastoor Greet Bijl.
Organist dhr. Joop Marechal en ass. organist Rob Zeegers.

Zoals altijd kunt u aan de collecte deelnemen door een bijdrage in natura (met fruit / bloemen) of met geld. Het fruit en/of bloemen zijn voor de zieken in de regio. Het geld wordt gebruikt voor de instandhouding van de Aangepaste Gezinsdiensten IJmond.

Na afloop van de dienst kunnen we met elkaar napraten onder het genot van een kopje koffie/ thee of een glaasje fris met wat lekkers.

Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat!

Neem hierover vóór zaterdag 20 februari a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.

U bent van harte welkom om de dienst van mee te vieren.



Wij hopen u op zondag 21 februari a.s. te ontmoeten.



**De nieuwe redactie
van Kruispunt!**

vlnr: Mariska Donker, Wil Wijker en Leni Karemaker

**Kopij voor Kruispunt aub naar het nieuwe
emailadres:**

kruispunt@okijmond.nl

AGENDA

20-01	20.00 uur	Aktiva, Domotica Cees Borst
21-01	10.00 uur	Oecumenische koffieochtend, De Bolder,
21-01	19.30 uur	Avond over voorbeden, O.K. Kerk Amsterdam
23-01	20.00 uur	Driekoningenavond, De Bolder
26-01	14.00 uur	Bijbelgesprek, pastorie
27-01	19.00 uur	Geloofsmaaltijd, De Bolder
29-01	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
29-01	19.30 uur	Jongeren Bijbelkring, Pastorie
03-02	19.00 uur	Geloofsmaaltijd, De Bolder
05-02	20.00 uur	Kruispuntavond voor bezorgers
09-02	20.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt, Historische Kring
09-02	20.00 uur	O.K. Mannenclub, lezing Bisschop Schoon
17-02	20.00 uur	Aktiva, Gourmetavond
18-02	10.00 uur	Oecumenische koffieochtend, Engelmunduskerk Velsen-zuid
08-03	20.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt, inbraakpreventie
08-03	20.00 uur	O.K. Mannenvereniging, een lid van het college van B&W geeft een presentatie
16-03	20.00 uur	Aktiva, lezing Frans Bossink
17-03	10.00 uur	Oecumenische koffieochtend, Apostolisch Genootschap, IJmuiden
18-03	19.30 uur	Jongeren Bijbelkring Pastorie
19-03	15.00 uur	Palmpaasstok maken, De Bolder

Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastoor H. Münch, Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden,
tel. 0255-515260, 06-30126877, e-mail: munchharald@gmail.com
Pastoor M. Liebler- Münch, e-mail martina.liebler@ziggo.nl
Pastoraal werker, diaken A. Kramer, tel. 06-40591100

Gebouwen:

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder: tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,
e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:
NL56 RABO 0154 1643 48

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24
Busjes kunnen geleegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begravenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Autovriendendienst:
Joke Wennis, tel. 0255-516233 / Marjoke de Koning, tel. 0255-515597

Kruispunt: kopij inleveren voor 9 maart via:
e-mail: kruispunt@okijmond.nl of
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 21 maart 2016.