

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND  
Jaargang 57, nummer 7 maart/april 2016

## PAASNUMMER



tegeltableau van Maria Cruz Bascones

## Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . .

### Een heilzame onderbreking

Bijna onopgemerkt is uit de christelijke zondag, de eerste dag van de week, het 'weekeinde' geworden.

Wij wensen elkaar een fijn weekeinde of spreken zelf - heel absurd - over het 'paasweekeinde', maar Pasen staat nu juist voor een nieuw begin, en niet voor het 'einde'.

Misschien denken sommigen van u: wat maakt het nu uit? Zondag of weekeinde, belangrijk is dat we een vrije dag hebben. Maar is dat waar? Maakt het werkelijk niets uit? Het verschil is groter dan sommigen misschien denken.

Weekeinde betekent: wij zijn aan het einde aangekomen. Wij rusten uit, om fit te blijven. Alles goed en wel, maar gaat het alleen daarom? Want in dit geval zou deze vrije dag alleen in dienst van de werkweek staan. Om in staat te blijven te werken moeten we uitrusten. In dit geval draait alles om werk en arbeid.

Nee, zegt de zondag tegen ons. De 'Dag van de Heer' staat op de eerste plaats. Hij is de wekelijkse herhaling van het Paasfeest, van de verrijzenis, van het nieuwe leven. Deze dag is de sleutel voor het leven. Wij leven niet om te werken, maar wij werken om te leven. Dat is een reuze verschil.

Voor velen is het werk en het salaris bijna alles. De zin en nut van hun leven hangt er bijna helemaal vanaf. Maar Pasen en in het vervolg elke zondag zetten een streep door deze levenshouding. Zij manen ons niet te denken dat wij alles zelf kunnen. Dat alles van ons zelf afhangt. Dat wij de zin van ons leven zelf kunnen maken.

De zondag, het 'kleine Pasen' dat we elke week vieren, is gewoonweg een 'therapeutische' (heilzame/genezende) onderbreking. Hij laat ons op verhaal komen, en niet alleen van de last van de arbeid, maar ook van de last van het leven zelf.

Wij hoeven niet dwangmatig ons leven te rechtvaardigen. We hoeven niet te bewijzen dat ons leven nuttig is. Dat ons leven zinvol is. Dat heeft God voor ons al lang gedaan. Wij leven vanuit de volheid van het leven dat hij ons heeft gegeven en met elk Pasen hernieuwt.

Hoe laten we dat zien?

Heilzame onderbrekingen zijn levensnoodzakelijk. De vieringen op zondag nodigen ons uit de dagelijkse sleur te onderbreken. Daar kunnen we leren het leven vanuit het Evangelie te bekijken.

Men kan dit niet laten afhangen van toeval of je eigen stemming.

Wanneer je de akker van je hart wilt ploegen moet je dat met bestendige trouw doen. En dan zal niet elke kerkdienst even inspirerend zijn. Maar ook niet elke kus smaakt als die van het eerste moment van liefde. Maar de liefde mag niet vrijblijvende worden en niet gemeten worden aan de momenten van een buik vol met vlinders. Want dan is het voorbij.

Zo is het ook met de liefde van God. Trouw en bestendig moeten wij deze op de wekelijkse paasvieringen, dat is elke zondag, willen oefenen. Steeds blijven leren met de blik van het evangelie van Jezus het leven en de wereld bekijken. Dat betekent leven in het licht van Pasen.

Met hartelijke groet en zalig Pasen,  
Pastoor Harald Münch



# ROOSTER VAN KERKDIENTEN

Donderdag	24-03	19.00 eucharistie <b>Witte Donderdag</b> <i>daarna gezamenlijk 'Passion' kijken in Bolder</i>
Vrijdag	25-03	15.00 kruisweg 19.00 dienst <b>Goede Vrijdag</b>
Zaterdag	26-03	21.00 viering <b>Paasnacht</b> Koffie
Zondag	27-03	10.00 eucharistie <b>Eerste Paasdag</b> <i>Kinderkerk, paaseitjes zoeken</i>
Maandag	28-03	10.00 eucharistie <b>Tweede Paasdag</b>
Woensdag	30-03	9.00. eucharistie, koffie
Zaterdag	02-04	19.00 vesper <b>Laatste keer</b> Vrouwenkoor
Zondag	03-04	10.00 eucharistie <b>Beloken Pasen</b> Kinderkerk <i>Koffie met gesprek over vluchtelingenproblematiek</i>
Woensdag	06-04	9.00 eucharistie Koffie

Zondag	10-04	10.00 eucharistie <b>3<sup>e</sup> zondag van Pasen</b> Kinderkerk
Woensdag	13-04	9.00 eucharistie Koffie
Zondag	17-04	10.00 eucharistie <b>4<sup>e</sup> zondag van Pasen</b> Kinderkerk Koffie <i>12.00 middagconcert in kerk</i>
Woensdag	20-04	9.00 eucharistie Koffie
Zondag	24-04	10.00 eucharistie <b>5<sup>e</sup> zondag van Pasen</b> Kinderkerk <i>Kerklaboratorium-gesprek</i>
Woensdag	27-04	9.00 eucharistie Koffie
Zondag	01-05	10.00 eucharistie <b>6<sup>e</sup> zondag van Pasen</b> Kinderkerk Koffie
Donderdag	05-05	7.00 dauwtrappen met ontbijt 10.00 oecumenische viering <b>Hemelvaart</b> Koffie
Zondag	08-05	10.00 eucharistie <b>7<sup>e</sup> zondag van Pasen</b> Kinderkerk

Woensdag 11-05 9.00 eucharistie  
Koffie

Zondag 15-05 10.00  
eucharistie

**Pinksteren**  
Koffie  
Kinderkerk



## UIT DE PAROCHIE

Onze oecumenische leeskring komt op 8 april, 22 april en 6 mei om 14 uur in de sacristie bij elkaar.

De Bijbelkring buigt zich over één van de kleine brieven van Paulus op 22 maart, 19 april en 3 mei om 14 uur in de pastorie.

### Lering Aannemen - activiteiten en rooster 2016

**Zaterdag 19 maart 15-16.30 uur (in de Bolder):** samen  
Palmpaasstokken maken

**Zondag 20 maart 10 uur (in de kerk):** Palmpaas-optocht

**Donderdag 24 maart 16.17 uur (op station Beverwijk) :**  
samen naar "The Passion" in Amersfoort, spoor 3  
Als je verhinderd bent, geef het even door!

**Dag: Vrijdag(avond)**

**Tijdstip: 19.30 uur**

**Plaats: Pastorie** (Koningin Wilhelminakade 117)

**Bij afbericht: 0255-515260 of 06-30126877 (Harald) 06-10078521 (Martina)**

Vrijdag, 1, 8, 15, 22 april, 13, 27 mei, 10, 24 juni en 8 juli  
(laatste keer voor de zomervakantie)

**... en we starten weer na de zomervakantie op:  
Vrijdag 9 september**

## **De jongerengroep voor het *vormsel* gaat weer van start!**

Wij beginnen op **Donderdag 24 maart 16.17 uur (op station Beverwijk, spoor 3)** : samen naar "The Passion" in Amersfoort.

We komen verder bij elkaar iedere keer **op zaterdagmiddag om 14 uur** (en sluiten af met eten)

**9 april, 23 april, 21 mei, 4 juni 18 juni in IJmuiden**

Verder zijn met de bisschop **2 zondagen afgesproken** waarop hij zal komen om het **vormsel** toe te dienen aan wie besluiten om gevormd te willen worden:

**zondag 26 juni in IJmuiden en zondag 3 juli in Krommenie**

Vele mensen hebben moeite de gesprekken in de Bolder onder het koffiedrinken te volgen. Het geluid galmt van alle kanten op je af en de mensen bij jou aan tafel worden onverstaanbaar. Als kerkbestuur zijn wij ons ervan bewust dat dit voor vele mensen vervelend is. Daarom zijn in het najaar ook twee geluidsbedrijven in de Bolder wezen kijken. Uit hun voorstellen moet de beheer commissie en het kerkbestuur nog het beste voorstel uitkiezen en kijken wanneer wij dat kunnen realiseren i.v.m. het gebruik van de Bolder.

Op 2 maart is op 79 jarige leeftijd Ank van Hesse overleden. Haar uitvaart was op 9 maart in Haarlem, waarna zij op begraafplaats Eikenhof in Heemskerk is begraven. Moge zij ruste in vrede!

Theo van Kouteren is onlangs geopereerd. Er is een nier bij hem verwijderd. Hij herstelt, maar het proces duurt lang en is pijnlijk. Piet Ham en Jan Wijker zijn voorgoed uit de Moerberg naar het verpleeghuis Velsersduin verhuisd. Ze hebben meer verzorging nodig dan de Moerberg kon bieden.

Onze koster Jan Stoop is na een val van zijn fiets in het VU ziekenhuis terecht gekomen. Er is nog onderzoek gaande, maar men vermoedt dat hij een hersenbloeding heeft gekregen.

Bij Jac Zuurbier is volkomen onverwachts korte tijd geleden longkanker vastgesteld. Eind van deze week beginnen de behandelingen. Zelf voelt hij zich nog niet ziek.

Mogen al onze zieken en de mensen naast hun in deze weken Gods goede Geest ervaren, die sterkt, bemoedigd, hoop geeft en ons nooit alleen laat.

## De parochie onderweg



Een afvaardiging vanuit onze parochie was 30 januari jl. aanwezig tijdens de eucharistieviering in de Oud-Katholieke kerk van de H. Agnes in Egmond aan Zee waarbij Age Kramer de priesterwijding ontving van de bisschop van Haarlem Mgr. dr. Dirk Jan Schoon. Namens de parochie heeft het kerkbestuur hem van harte geluk en Gods zegen gewenst met deze voor hem belangrijke stap in leven en werk. Wij hopen nog geruime tijd met elkaar te kunnen samenwerken in de opbouw van onze parochie en kerkelijk leven.

Naast zijn pastorale taak zal hij gedurende de periode dat hij binnen

onze parochie werkzaam is, meewerken aan de vormgeving van een nieuwe vorm van diaconale taakstelling. Vanuit ons beleidsplan zijn wij op zoek naar een nieuwe invulling hiervan. Op de gemeentevergadering, c.q. voorjaarsvergadering op 11 mei zullen wij hiervan verslag doen en als thema uitleg hierover geven.

Nadat wij als kerkgemeenschap ons jaren achtereen hebben bezig gehouden met zaken rond het samengaan van twee parochies, worden wij nu geconfronteerd met de materiële zaken die wij gaande dit proces hebben uitgesteld. Vanaf januari hebben wij de nieuwe geluidsinstallatie in gebruik. In gebruik blijkt deze een aanwinst en een prima investering. Niet alleen voor de horende, maar ook voor hen die aangewezen zijn op de ringleiding. Een volgend project is de elektriciteitsvoorziening van de kerk die dringend aan renovatie toe was. Offertes zijn aangevraagd en



beoordeeld, zodat kerk, pastorie en de Bolder voor de toekomst een veilige en doelmatige elektriciteitsaansluiting hebben waarbij bedienings- en gebruiksmogelijkheden zijn verbeterd. Het is niet direct een voorziening in het zicht, maar bewijst ons wel alle gemak en veiligheid. Bovendien biedt de nieuwe installatie ook mogelijkheden om te gaan voorzien in eigen stroomverbruik door middel van zonnepanelen op het dak van de kerk waarmee mogelijk een aanmerkelijke kostenreductie bewerkstelligd kan worden. Het kerkbestuur is al een aantal jaren aan het onderzoeken of deze investering een bijdrage kan leveren om onze gemeenschappelijke lasten te verminderen. Dit lijkt zo te zijn, maar de gevraagde investering vraagt wel om een financiële actie onder parochianen.

Een grote tegenvaller is een recente bouwinspectie van onze gebouwen, waarbij een aantal scheuren werden geconstateerd. Voor de meest urgente zaken heeft kerkbestuur de noodzaak bevestigd en zal opdracht geven aan de fa. Pronk Restauratie BV om de noodzakelijke herstelwerkzaamheden uit te voeren. Het betreft metselwerk aan de rechter zijgevel, de voor- en achtergevel en dakkapel pastorie.

Naast de zorg voor gebouwen bestaat natuurlijk ook zorg voor het vormgeven van alle voorkomende taken binnen onze gemeenschap. Hierbij dank voor allen die zich inzetten om onze organisatie gaande te houden. Daarbij echter ook een oproep aan allen die nu geen taak verrichten. Wij zijn dringend op zoek naar uitbreiding van onze vrijwilligers, o.a. als lezer, misdienaar, collectant, koster, bestuurder of anderszins. Zonder deze inzet is er geen organisatie en veel van onze functies kunnen zeker versterking gebruiken. Met en door deze inzet kunnen wij samen kerk zijn en zijn wij samen kerk!

Tot slot een jaarlijkse vraag om aandacht voor de financiële situatie van onze kerk in het algemeen en onze parochie in het bijzonder. Deze maand doen wij als kerkbestuur weer een beroep op uw vrijwillige bijdrage. De penningmeester heeft de brieven hiervoor klaar liggen. Zonder deze financiële bijdrage zijn wij niet in staat om de organisatie van de kerk optimaal te houden. Daarnaast willen wij ons onderdak, het kerkgebouw, ook ordentelijk onderhouden. Daarvoor ons beroep op een ruimhartige bijdrage.

Namens het kerkbestuur,

Gert Jan van der Hulst

## Gemeentevergadering

Op woensdag 11 mei 2016 organiseert het kerkbestuur haar jaarlijkse "Voorjaars/gemeentevergadering en nodigt u daar van harte voor uit. De bijeenkomst vindt plaats in de Bolder en begint om 20.00 uur. Zoals u dat gewend bent krijgt u o.a. een "inkijkje" in de financiën van de kerk. Maar dat niet alleen. Was het centrale thema van de bijeenkomsten de afgelopen jaren veelal het samengaan van de Adelbertus- en Engelmundusparochies, dit jaar is er ruimte voor een nieuw/ander thema.

Age Kramer neemt dit onderdeel voor zijn rekening. Onderstaand vindt u al enige informatie zodat u kunt "warmlopen".

Het kerkbestuur hoop u te ontmoeten op woensdag 11 mei om 20.00 uur in de Bolder.

**"Oh, op die fiets!"**

**Thema Gemeenteavond 11 mei en KERKLAB 24 april**

Stel je voor: een stadje ergens ver weg, waar mensen een gewoon leven hebben. Er is wel een detail: de mensen weten niet wat een fiets is. Ze hebben er nog nooit eentje gezien.

Vier mensen van rond de veertig hebben al jaren de afspraak dat ze vrijdagmiddag vrij nemen en dan samen met de auto erop uitgaan. Ze zijn gelukkig en tevreden, maken geen ruzie, maar hebben er toch lol in om zo af en toe na te denken over wat ze aan het doen zijn.

Ze zagen al snel dat een van hen steeds aan het stuur van de auto zat en ook bepaalde waar het uitje naartoe ging. Ze ontdekten dat het leuke kanten had als je rouleert.

Overleg over de reisdoelen en over de vertrektijden werd versimpeld doordat een van hen een app ontwikkelde waarin iedereen een aantal voorkeuren op kon geven, de gewenste tijdsduur van het uitje en de gewenste vertrektijden.

Er kwamen ook andere wensen op: ze kwamen erachter dat ze graag iets actiever wilden zijn in het uitje en dan niet alleen door bijvoorbeeld naar een wandelplek te rijden, maar ook door tijdens het rijden actief te zijn. Heel ingenieus werden fitness apparaten ingebouwd op de achterbank, waardoor er desgewenst tijdens het rijden flink gezwet kon worden. Ze kregen er steeds meer plezier in om hun gezamenlijke uitje aan te passen aan de steeds persoonlijker wensen. Iemand kwam op het idee

om een weekend in een huisje te gaan zitten om “out of the box” te denken over een nog leukere manier om samen het vrijdagmiddaguitje in te vullen. Ze zouden in dat weekend niet nagaan wat er nog te verbeteren viel aan de bestaande vorm, maar juist allerlei dingen doen die ze nooit deden in de verwachting dat er dan ideeën op zouden komen waar ze nooit op gerekend hadden en die ze mooi zouden kunnen gebruiken om hun vrijdagmiddag leuker te maken.

Ze gingen Ganzenborden, macrameeën, zonder lucifers vuur maken, de hele dag in pyjama lopen, toeristische programma’s bekijken, koekhappen en dropwater drinken bij de spaghetti. En nog zo wat ongewone dingen.

Op zaterdagavond zaten ze naar een reportage op tv te kijken over een familie die een ski tocht maakte. Dat zag er leuk uit: actief, iedereen moest een eigen weg kiezen, maar ze bleven toch met de groep bij elkaar. En een verhalen dat er verteld werden bij de après-ski!

Een van de vier werd stil. Ze zei: we moeten ski’s hebben, maar dan met wielen eronder en iets slims om vooruit te komen.

Natuurlijk werden eerst hele lange rolschaatsen getekend, maar doordat ze zo gewend waren om creatief door te denken werd rond kwart voor één een fiets getekend: het ideale vervoermiddel voor een actief vrijdagmiddaguitje.

### **KERKLAB: met De Wereld draait door, maar zonder Matthijs van Nieuwkerk.**

Dat is de werktitel voor een bijeenkomst op 24 april.

Van 11.30 – 14.30 komt een aantal mensen bij elkaar in De Bolder om “out of the box” na te denken over- Ja, waarover?

De kerk? Wat er echt toe doet in het leven? Wat je met anderen zou willen delen, of wat je met anderen zou willen bespreken? Wat je zou willen beleven?

De mensen die komen zullen het zelf bepalen.

Ze gaan een fiets uitvinden terwijl niemand zich een ander vervoermiddel dan een auto voor kan stellen. Dat zal misschien niet in één keer lukken, maar ik verwacht dat wel duidelijk gaat worden in welke richting verder gezocht kan worden. Maarrrrrrr.

Natuurlijk is er ook een “maar”. Want waarom heet de bijeenkomst KERKLAB?

Pas je in de leeftijdsgroep 35-50 en zie je het zitten?

Geef je dan op via [age.kramer@gmail.com](mailto:age.kramer@gmail.com)

En als je iemand kent van wie je denkt: dat is ook wel wat voor haar, of hem: neem gerust mee op **24 april van 11.30 - tot 14.30 uur!**

## **Bij de kerkdiensten**

**24 Maart, Witte Donderdag** is het weer zover, ‘**The Passion**’ wordt uitgezonden op TV. Dit jaar hoeft u zich niet na de dienst van Witte Donderdag naar huis te haasten, het kerkbestuur nodigt ons uit om met elkaar in de Bolder naar de uitzending te kijken. U kunt u aanmelden via de intekenlijst achter in de kerk of bij één van de leden van het kerkbestuur!

### **Vluchtelingen in IJmuiden: informatie en ideeën.**

Op **3 april** zal de kerkdienst enigszins in het teken staan van de vluchtelingen.

We lezen er bijna iedere dag over in de krant.

We bidden voor hen.

Dan komt bijna vanzelf de vraag op of we als kerk iets kunnen doen. Of iets moeten doen. Of iets willen doen.

En dan komen er andere vragen: wat gaan we van vluchtelingen merken in IJmuiden; wat zijn onze mogelijkheden; weten we van elkaar hoe we tegenover dit ingewikkelde probleem staan?

Na afloop van de dienst drinken we koffie in De Bolder.

We worden geïnformeerd over wat de Gemeente Velsen doet en denkt.

We wisselen uit wat onze eigen gedachten en gevoelens zijn.

We gaan eventueel na wat onze kansen en mogelijkheden zijn om juist als kerk iets te doen dat wij beter kunnen dan andere instanties.

Het is de bedoeling dat de mensen die na afloop van de dienst bij elkaar gaan zitten met adviezen en plannen komen; het kerkbestuur wil vooral bekijken hoe eventuele plannen en ideeën gesteund kunnen worden.

Age Kramer is namens het kerkbestuur aanspreekpunt.

## Bankrekeningen

Beste werkers in de kerk,

Binnen de parochie zijn er veel vrijwilligers die als groep of alleen een bankrekening hebben voor hun activiteiten. Dat is goed, want dat scheelt de penningmeester van de parochie een hoop werk.

Er schuilt echter een gevaar. Ik het verleden konden deze rekeningen namelijk eenvoudig worden aangevraagd op persoonlijke naam van de vrijwilligers.

Helaas is er veel veranderd en zijn banken extreem moeilijk als het gaat om bevoegdheden van bankrekeningen. Dat betekent dat er problemen ontstaan wanneer een bevoegd persoon overlijdt. De rekening wordt namelijk dan direct gezien als onderdeel van de erfenis van de overleden persoon met alle gevolgen van dien.

Het is daarom goed als die vrijwilligers die dit betreft contact met mij opnemen om gezamenlijk een bankrekening te openen op naam van de parochie. Op die rekening wordt, naast de penningmeester ook de huidige bevoegde personen gemachtigd. Het saldo wordt overgeboekt van de oude rekening naar de nieuwe en de oude rekening wordt vervolgens opgeheven.

Wanneer op een oude rekening nog maar heel weinig transacties plaatsvinden, is het ook mogelijk met mij te overleggen om het betaalverkeer via de parochierekening te laten lopen. Dan kan de oude rekening ook worden opgeheven.

In alle gevallen is het van groot belang dat ook bij mij bekend is welke bankrekeningen door wie worden beheerd en wie gemachtigd zijn. Graag even aan mij wordt doorgegeven op [penningmeester@okijmond.nl](mailto:penningmeester@okijmond.nl). Vaak zijn er twee mensen die tegelijk gemachtigd zijn.

Met eventuele vragen kunt u mij bereiken op 06-20959406 of via het genoemde emailadres.

Alvast hartelijk dank,

Jan Pieter Schoon, penningmeester

## Seniorenmiddag

Hierbij nodigen wij alle senioren van de parochie uit voor de seniorenmiddag op woensdag 6 april aanstaande.

Om 15.00 uur bent u van harte welkom in de Engelmunduskerk voor de kerkdienst. Voorganger is pastoor M.Liebler-Münch,

Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn in de Bolder. Ook gaan wij kienen, u hoeft hiervoor geen prijsje mee te nemen. De middag eindigt om 17.45 uur.

Aanmelden kan tot **2 april**. Heeft u geen vervoer, dan zorgen wij hiervoor. Aanmelden voor deelname en vervoer bij:

Sonja Gravemaker 0255-533309 email [sonja.gravemaker@gmail.com](mailto:sonja.gravemaker@gmail.com)

Anneke Zwart 023 5491140 email [annekezwart@hotmail.com](mailto:annekezwart@hotmail.com)

Pastoor H.Münch 0255 515260

Namens de seniorencommissie,

Anneke Zwart

## Bedankjes

Lieve mensen,

15 Januari, een kerkdienst met prachtige koorzang en aangevuld met zang van onze schoonzuster Laura Zwart.

Ook de preek van Pastoor Münch was heel bijzonder.

Daarna een fijn samenzijn in de Bolder, hartelijk dank voor alle lieve felicitaties en cadeaus die wij mochten ontvangen.

Wat een voorrecht om zo ons 50-jarig huwelijk te mogen vieren, samen met U allen.

Nogmaals heel hartelijk dank hiervoor.

Cees en Joke Lips-Zwart.

Het was nog stil toen wij op 31 januari ons kerkgebouw betraden.

Wij zouden ons 60 jarig huwelijksjubileum vieren en het was het feest van Maria Lichtmis. Een dubbel feest. Pasten deze feesten wel bij elkaar? Ondanks de afspraken hadden we toch een lichte twijfel.

Maar die bleek natuurlijk ongegrond. Want iedere kerkganger kreeg een brandend kaarsje met de opdracht het licht van Christus in de wereld te laten schijnen. Maar de opdracht om het licht van Christus in ons huwelijk en daar buiten te laten schijnen hadden wij ook gekregen

bij onze huwelijksinzegening in 1956 door pastoor Nieuwenhuizen. Algaande de dienst smolten beide feesten als het ware samen en werd het één groot feest. Aan het einde van de dienst, staande voor het altaar, werd ons een zegenbede toegezongen door het koor op een mooie ingetogen wijze. Onze dank daarvoor.

Daarna gaf pastoor Münch ons een zegen die ons plaatste in de traditie van de generaties voor en na ons.

En daarna bij de algemene zegen werden we weer teruggeplaatst in de rijen van Gods volk op weg naar zijn toekomst, naar Gods licht die de duisternis overwonnen heeft. Na afloop noemde één van onze gasten de dienst indrukwekkend.

De receptie in de Bolder had een heel ander karakter. Er stonden stoelen voor ons klaar en een tafeltje met koppen koffie.

Hoe de stoelen zaten hebben we niet kunnen proberen en de koffie werd koud, druk als we waren om felicitaties in ontvangst te nemen en veel praatjes te maken. Aan het eind van de heel druk bezochte receptie hadden we veel presentjes in ontvangst mogen nemen en waren we prettig moe geworden.

Een woord dat past bij deze receptie is hartverwarmend.

Daarna hebben we in een kleiner gezelschap van vrienden en bekenden een heerlijk diner genuttigd in het restaurant de Heren van Velsen.

Behalve een druk bezochte receptie hebben we ook brieven, kaarten en telefoontjes mogen ontvangen.

We willen iedereen heel hartelijk bedanken die deze dag voor ons onvergetelijk heeft gemaakt.

Jan en Nel Groen.

Ik wil u heel graag bedanken voor alle lieve kaarten die ik heb gekregen na het ontdekken van diabetes I, pastoor Münch voor zijn bezoek en de mooie altaar bloemen. Ik was er heel blij mee.

Myrthe van Evert

# Verslagen

## Driekoningenavond

Zaterdag 23 januari jl. werden wij hartelijk ontvangen in de “stal”. Na de koffie met wat lekkers ontvingen wij allemaal een envelop. Daarin zat een strootje. Aan de hand van de strolengte werden we ingedeeld in 3 groepen. Degene die een aar in zijn envelop had was de Koning (leider) van de groep.

De eerste opdracht bestond uit twee spellen: een legpuzzel met grote stukken en memory. Bij de puzzel was de handicap dat je een dikke rechter handschoenen aankreeg en alleen deze hand mocht gebruiken. Eveneens kreeg je een raar brilletje op, zodat je maar een beperkt zicht had. Bij memory hoefde alleen het brilletje maar op. En dat alles natuurlijk binnen een bepaalde tijd.

Het volgende spel kostte meer moeite. Het speelveld bestond uit gekleurde cirkels die met elkaar waren verbonden via rechte lijnen. De spelers stonden op een cirkel en kregen een gekleurd hoedje op en moesten zo op de cirkel van die kleur zien te komen. Uiteraard stonden ze niet op de goede kleur. Gelukkig was er een blanco cirkel die gebruikt kon worden als tussenstap. Er werd heel wat heen en weer gelopen, maar met wat hulp lukte het aardig.

Ook moesten wij knutselen. De opdracht was om een stal te maken van papier met een 3-D ster. Er werd geknipt, geplakt, gelijmd, geschilderd en gekleurd. De bedoeling was dat de stal mee zou doen in de finaleronde.

In deze ronde werden door Henk Groen vragen gesteld aan de hand van foto's. Van elke groep moest steeds een persoon naar voren komen. Wie van de drie het antwoord wist moest op de bel drukken en de oplossing zeggen. Was dit goed, dan won je een figuur voor de stal.

Voor elk figuur kreeg je punten. Deze punten werden opgeteld bij de punten die de jury gaf voor de stal. Wie de meeste punten had was uiteraard de winnaar van de avond.

Wij hebben weer een hele gezellige avond gehad en bedanken het hele team voor de voortreffelijke organisatie.

Jan en Leni Karemaker



## Feestavond Kruispunt

Heel wat jaren kregen de medewerkers van Kruispunt tegen Kerstmis een 'lekkertje' als dank voor hun inzet in dat jaar.

Dit jaar was er op 5 februari weer eens een Feestavond met koffie, gebak, kienen, een glaasje, kienen, een hapje en kienen. Het was druk en gezellig.

Toen pastoor Harald Münch het Kruispunt-collectief eindelijk stil had voor zijn toespraakje, vergeleek hij de Kruispunters met de 70 volgelingen, die Jezus twee aan twee uitstuurde om zijn boodschap bekend te maken: 'Het koninkrijk van God is nabij gekomen' (Luk. 10: 1-14). Zo brengen de bijna 70 van Kruispunt in de hele IJmond het nieuws van de parochie rond, jaar in jaar uit, elf keer per jaar (vanaf 2016 10 keer). Pastoor bedankte hen allen hartelijk voor hun trouwe inzet voor Kruispunt en de parochie, en wenste hun nog vele jaren van toewijding en enthousiasme!

Er werd die avond veel en zeer geanimeerd gepraat, nieuws uitgewisseld, spannende ervaringen van lopers opnieuw verteld, geïnformeerd naar ieders welzijn, herinneringen opgehaald. Bijzonder was de Kruispuntfilm uit 1974. Frits Rijperman heeft toen de vervaardiging van een nummer van Kruispunt gefilmd vanaf het typen van de eerste letters tot de bezorging van het laatste exemplaar van dat Kruispunt-nummer. De twee pastoors achter hun schrijfmachine voor de 'voorstukjes' of 'pastoors-stukjes'. Die worden met de auto naar de opmakers gebracht.. Zij typen die teksten, en de andere bijdragen over activiteiten in de parochies uit, en verdelen ze over 12, of 16 of 20 Kruispunt-pagina's. Speciale typistes typen deze bladen over op stencils. In het verenigingsgebouw en bij de familie Gravemaker worden ze gestencild. Dan worden de bladen geraapt en gevouwen. Van de boekjes worden stapeltjes gemaakt voor de wijkhoofden, en zij verdelen die weer over hun lopers. De lopers brengen het Kruispunt tenslotte bij ieder gezin thuis, weer of geen weer. Daarnaast worden er nummers per post verstuurd naar oud-parochianen en andere belangstellenden. Iedereen heeft zijn eigen taak in het Kruispunt-collectief. Voor ieder nummer wordt het hele proces opnieuw opgestart. En dan 'loopt' ieder nummer, steeds op tijd en zonder haperen. Op enkele punten is de productie sinds de film vereenvoudigd, en sommige deeltaken zijn zelfs uitbesteed.

Dat maakte de avond ook zo gezellig: we doen Kruispunt met elkaar, we doen het al 60 jaar zo, we zijn er trots op, en we blijven het doen tot het Koninkrijk van God er is, en iedereen alles weet.

Fiete Smit-Maan

## **OK Mannenvereniging**

Op 9 februari was bisschop Dick Schoon uitgenodigd om een lezing te houden over de geschiedenis van het bisdom Haarlem.

Begin 16<sup>e</sup> eeuw waren het roerige tijden door de reformatie en contra reformatie en de veranderingen hierdoor binnen de Protestantse en Katholieke kerken. In 2017 is het 500 jaar geleden dat de reformatie startte toen Marten Luther zijn stellingen ophing aan de deur van de Slotkerk te Wittenberg. Tijdens het concilie van Trente (1545-1563) werd o.a. besloten om het grote bisdom Keulen op te splitsen en zodoende ontstond het aartsbisdom Utrecht. Tot dit aartsbisdom behoorde naast het bisdom Haarlem dat in 1559 werd opgericht ook de bisdommen Deventer, Middelburg en Groningen. Het centrum van het bisdom van Haarlem was de St. Bavo kathedraal. Nicolaas van Nieuwland werd de 1<sup>e</sup> bisschop van Haarlem. Wegens wangedrag werd hij al in 1569 ontslagen en opgevolgd door Godfried van Mierlo. Tijdens de 80 jarige oorlog rond 1573, het beleg van Haarlem, gingen de bisdommen ondergronds. Dit was tevens het begin van de schuilkerken.

De paus besloot om geen nieuwe bisschoppen meer te benoemen en hij richtte de Hollandse Zending op om in dit gebied te missioneren. Niet iedereen was het eens met dit besluit van de paus. De geestelijken in de kapittelen (besturen) van de bisdommen Haarlem en Utrecht meenden dat er voldoende draagvlak was om de Katholieke Kerk voort te zetten. Zij bleven de bisdommen besturen en noemden zich de *Roomsch Katholieke Kerk van de Oud-Bisschoppelijke Clerezie*, wat later verkort werd tot de Oud-Katholieke Kerk. In 1723 werd Cornelis Steenhoven tot aartsbisschop van Utrecht gewijd zonder toestemming van Rome. Hiermee ontstond er een breuk met de Rooms-Katholieken die trouw aan de paus in Rome waren gebleven. In 1727 werd Martinus Doncker door de aartsbisschop van Utrecht benoemd tot Oud-Katholiek bisschop van Haarlem. Martinus Doncker werd opgevolgd in de eeuwen daarna

door vele bekende en minder bekende bisschoppen van Haarlem. Bisschop Dick Schoon is op dit moment de 18<sup>e</sup> bisschop van Haarlem sinds 1559 het bisdom werd opgericht. De mijter en staf die hij nu gebruikt tijdens kerkelijke ceremonies stammen uit 1742.

De bisschop van Haarlem wordt gekozen door de Haarlemse Geestelijkheid (2/3) en leken/synodalen (1/3). De Haarlemse geestelijkheid vergadert 4 x per jaar. Sinds 1951 zijn er statuten. Daarvoor was het kerkelijk recht van toepassing op het bestuur van het bisdom. Het bisdom Haarlem wordt ook bestuurd door de landelijke kerk, het Collegiaal Bestuur. Meer informatie over het bisdom van Haarlem in het boek van Erna Peijnenburg over de geschiedenis van het Haarlems Kapittel.

Cees Borst

### **Bezoek aan de Sint-Adelbertabdij, maaltijden in stilte!**

Acht van de negen deelnemers aan het gastverblijf in de Sint-Adelbertabdij (Abdij van Egmond) vertrokken na de koffie bij de fam. Wijker in Velserboek naar Egmond-Binnen. De negende deelnemer moest vanwege een kaakontsteking afhaken. Tussen 11.00-11.30 meldde de groep zich bij de Abdij en werden we door Broeder George ontvangen, onze gastheer tijdens ons verblijf in de Abdij. In de Abdij wonen, werken en bidden 18 Benedictijner monniken. Het bezoek was van 16 t/m 18 februari na de eucharistieviering en de koffie. De groep heeft zoveel mogelijk de dagorde van de Abdij gevolgd; schriftlezingen, lauden, ontbijt in stilte, Eucharistieviering, koffie, terts, warme maaltijd met de monniken, vespers, avondmaaltijd in stilte, complete. Met de warme maaltijd zaten de gasten aan tafels in het midden van de refter omringd door tafels waar de monniken aanzaten. Symbolisch namen de monniken ons in hun midden op. Er was ook genoeg ruimte om andere activiteiten te ontplooiën. Op dinsdagmiddag brachten we een bezoek aan de kerk van de OK parochie van de H. Agnes in Egmond aan Zee daar werden we rondgeleid door de pastoors Münch en Scheltinga. Er was ook tijd om door Egmond aan Zee te wandelen, onderweg werden we op een paar markante huizen gewezen. 's- Avonds toonde Jac Zuurbier films over de Abdij en hield hij een lezing over de geschiedenis van de Abdij en de relatie met de graven van Holland, ook vertelde hij

dat Egmond-Binnen met de zandwallen een historische plek was en nog steeds is. Woensdagochtend kreeg de groep een rondleiding in- en rondom de Abdij door Klaas Wijker, een parochiaan van de OK parochie te Egmond aan Zee. In de middag bezochten we al wandelend de Adelbertusakker (met putje) en wandelden we vervolgens verder door het Noord-Hollands duinreservaat. Na de vespers had de groep een diepgaande discussie over geloofsvragen waar broeder George ook bij aanwezig was.

Het gastenverblijf met o.a. de kamers, refter en bibliotheek is een paar jaar geleden volledig gerestaureerd en heeft dan ook een moderne uitstraling.

Onze groep bestaande uit 8 leden van de Mannenvereniging heeft het bezoek aan de Sint-Adelbertabdij als zeer zinvol ervaren. Als voorbereiding op een eventueel volgende bezoek aan een klooster of abdij raad ik de lezer aan het boekje: "Eerste Hulp bij Kloosterbezoek", van Jan-Willem Wits, uitgeverij Kok, ISBN 9789043522885, te lezen!

Jaap Wijker

### **Bericht van het Adelbertus Vrouwenkontakt.**

Op 12 januari j.l. hield het AVK haar jaarvergadering.

Om eventuele verkeerde "OK-Tam-Tam" te ontzenuwen enkele punten uit de bijeenkomst

AVK stopt niet, maakt geen doorstart maar blijft gewoon bestaan!

De bijeenkomsten vinden plaats in de sacristie van de Engelmunduskerk op de 2<sup>e</sup> dinsdag van de maand. Met ingang van het volgende seizoen wordt dat elke 1<sup>e</sup> dinsdag van de maand en zullen de bijeenkomsten informeler van karakter zijn.

Per oktober 2016 bestaat het bestuur uit pastoor Martina Liebler-Münch voorzitter, Mevr. Suze van Riessen-vd Laan penningmeester en Mevr Marianne vd Pieterman lid.

De dames Clemence de Boer-Celie en Mariska Donker stoppen medio mei als bestuurslid.

## Samenzijn

Woensdagavond 17 febr. een Aktiva Gourmet avond. Er was een gourmet avond georganiseerd door het bestuur en vrijwilligers. De avond begon om 18.30 uur met het samenzijn van 30 dames; een kopje koffie met wat lekkers erbij.

Na wat informatie door Anneke werden de tafels klaargemaakt, opgedekt voor het eten. We kregen allemaal een schaalte met overheerlijk vlees, verder salades, brood, sausjes en allerlei dingen wat er bij kwam om het onovertreffelijk te maken, incl. een drankje!

Alle gourmetstellen werden goed gebruikt, er was een goede sfeer en er werd gezellig gepraat met elkaar. Helaas waren niet alle leden aanwezig door bv. omstandigheden, maar die hadden zich wel afgemeld! Ook zonder afmelding waren er mensen afwezig, héél jammer want er was wel opgerekend.

Zo bleef er meer over als nodig was geweest ( is dus voor de kliko)

Voor ons allemaal was het zeker geslaagd. Maar wat een werk vooraf is dat geweest en de opruiming na het genieten, vooral voor 't bestuur en de extra helpende handjes.

Dames van de organisatie „BEDANKT" een zeer tevreden Aktiva lid.  
P.S.

Wat is het heerlijk dat je soms alleen maar hoeft te eten – drinken en genieten!

Marjoke de Koning.

### **In memoriam, een aanvulling...**

Graag wil ik nog een korte aanvulling geven op de vele goede diensten die Annedien geschonken heeft aan de Engelmundusparochie want naast dit vele werk heeft zij talloze jaren gewerkt aan ons Kruispunt. De beide redactieleden, Rietje van der Oord en ondergetekende ontvingen de kopij en maakten het blad klaar voor de typiste en dat was Annedien. Heel veel jaren typte zij iedere maand ons Kruispunt!

Bien Donker

## Met korting naar Mozart in de Engelmunduskerk

De dames van Aktiva hebben tijdens hun kerstmaaltijd al kennisgemaakt met het prachtige fluitspel van Judy Landman. Zondag 17 april speelt zij in onze kerk met haar kwartet, genaamd 'Villa met Uitzicht' bestaande uit fluit, viool, altviool en cello, de fluitkwartetten van Mozart. We zijn er trots op dat we dit bijzondere gezelschap mogen ontvangen. Het concert begint aansluitend op het koffiedrinken na de kerkdienst (dat we voor deze keer achterin de kerk doen) en duurt ongeveer een uur zonder pauze. Aan de kassa kost een kaartje 15 euro, maar speciaal voor onze parochieleden is er een voorverkoopaanbieding. U betaalt dan slechts 10 euro per kaartje. Voor informatie of het bestellen van de kaarten mailt of belt u met Yvonne Groen: [ygmgroen@ziggo.nl](mailto:ygmgroen@ziggo.nl) of 06-22879771  
Voor meer informatie over 'Villa met Uitzicht' kijk op:  
[www.villametuitzicht.nl](http://www.villametuitzicht.nl)

## Jongerendag bisdom Haarlem

Teken het alvast aan in je agenda want op zaterdag 2 juli is in Egmond aan Zee de Jongeren dag van het bisdom Haarlem. Het thema is redding! Geen gek thema in Egmond aan Zee, waar zeker in de zomermaanden wel eens mensen uit zee moeten worden gered. We gaan een kijkje nemen in het boothuis van de reddingsmaatschappij en bij de vuurtoren. Op de dag zal er een afwisselend programma zijn van gesprek en ontmoeting, spel en gezelligheid, en natuurlijk ook lekker eten en drinken. 's Middags is er een lunch en we zullen afsluiten met een barbecue 's avonds. Daarbij zijn trouwens ook de ouders welkom (van hen vragen we een bijdrage in de kosten van het eten). Deelname is gratis en het is ook mogelijk vrienden of vriendinnen mee te nemen. Nadere informatie volgt, maar opgeven is nu al mogelijk.

Wat: Jongeren dag Bisdom Haarlem  
Waar: Egmond aan Zee (Julianastraat 5)  
Wanneer: Zaterdag 2 juli van 10.00 - 19.00 uur  
Voor wie: jongeren van 7 - 17 jaar  
Opgave: mail naar [erna@okkn.nl](mailto:erna@okkn.nl)  
Website: [www.okj.okkn.nl](http://www.okj.okkn.nl)

# OK jeugdkampen 2016

Het thema dit jaar is Oertijd!!

Dit betekent niet dat wij het wiel opnieuw uit moeten vinden, want we zullen het zeker oergezellig hebben. Er zijn dit jaar weer drie kampen: een Zeilkamp in Friesland en het ZAKamp en Landkamp in Nunspeet.

Op Landkamp gaan de jongste de bossen in en zetten wij op stone-achtige wijze een gezellig kamp neer. Op ZAKamp moet het vuur zelf worden aangestoken met een stuk hout en veel wrijving. En tijdens het Zeilkamp zul je met prehistorische navigatie over de Friese meren varen.

De kinderen en tieners op Landkamp slapen apart van elkaar. De meiden slapen gezellig bij de meiden en de jongens in hun eigen grot (kamptent).

Slapen doen wij in tenten van twaalf personen.

De kampen zijn gevuld met activiteiten en leuke leerzame onderdelen. We zullen tijdens de kampen niet vergeten dat we een Oud-Katholiek Jeugdkamp zijn, dus ook hier wordt aandacht aan besteed.

Heeft u zo'n Flintstone-achtige bolide en brengt u uw kind persoonlijk naar het kampterrein?

Geef dit dan door aan het aanmeldadres.

Voor meer informatie kunt u naar [www.okjeugdkampen.nl](http://www.okjeugdkampen.nl) of kunt u mailen naar [info@okjeugdkampen.nl](mailto:info@okjeugdkampen.nl)

## Zeilkamp

Het Zeilkamp is er dit jaar weer voor iedereen van 18 jaar en ouder. Vroeg in het zomerseizoen is het met een verkoelend windje goed toeven in Terkaple. Van 6 t/m 10 juli staan de tenten weer op camping Maran in Terkaple.

We zullen naar het oergevoel gaan zoeken in onze zeilbootjes. Gelukkig wel met een oerdegelijke motor. Onder begeleiding van ervaren instructeurs varen wij elke morgen de Friese meren op. 's Ochtends ontbijten wij gezamenlijk in de ochtend zon. 's Middags lunchen wij samen op de plaats waar de wind ons brengt. 's Avonds eten wij in de keukentent en na een drankje bij het kampvuur slapen wij in grote twaalfpersoons tenten.

Zie jij een paar dagen Zeilen wel zitten? Meld je aan bij Roel of via de website! De kosten voor deze vijf dagen zijn normaal gesproken € 120,-, maar door een subsidie van de Stichting Adelbertus Ahuys bedraagt de deelnemersbijdrage dit jaar €95,-.





## *De monsters van Jeroen Bosch*



*Nederland is vol van de Jeroen Bosch-tentoonstelling in Den Bosch (tot en met 8 mei). Bosch leefde rond 1500 en schilderde het paradijs, de hel en wat er tussen in zit: de wereld waarin wij leven.*

*Rondom de tentoonstelling gaat veel aandacht naar de talloze bijzondere wezens, creaturen, monsters, verzinsels, zo absurd en afwijkend van het 'gewone en gangbare' dat ze niet of nauwelijks tot de schepping gerekend kunnen worden. Dus moeten ze wel duivels zijn, in en buiten de hel. Bosch heeft onder meer enkele*

*woestijnheiligen geschilderd, die bijna voortdurend lastig gevallen worden door die gedrochten en wangestalten. De heilige Antonius, Hieronymus en Egidius hadden zich uit de drukte van de steden teruggetrokken in de woestijn om zich geheel en al te richten op God, op Jezus. En steeds kwamen er visvogels, eimensen, verleidelijke blote meisjes, schaatsende vogels, koppoters, kikkerkonijnen, trompetmannen voorbij, die hun aandacht afleidde.*

*Ze wisten niet wat ze zagen, keken nog een keer en waren weer afgeleid.*

*Vandaag zag ik een gelijkenis met onze tijd. Onze aandacht wordt voortdurend getrokken en gevraagd voor ongelooflijke zaken rondom ons heen, in het echt, in de media, op televisie, radio, in kranten, reclame, facebook, twitter, het hele world wide web. En als je alles uitgeschakeld hebt, tolt nog in je hoofd rond, wat je gezien of gehoord hebt, wat je niet moet vergeten, wat je wilt doen, wat je vrienden en vriendinnen doen, wat je ze wilt laten zien, wat ze je misschien op facebook melden, en wat je ook nog uit jezelf wilt doen, moet doen. En het laat je niet los. Monsterlijk, duivels, ze duwen je, ze trekken aan je, terwijl je je eigen plan wilt trekken en dat wilt vol houden en je wilt concentreren op wat jij belangrijk vindt.*

*Naast deze fantastische verzinsels, zijn er ook heel mooie, ontroerende, serene schilderijen van de Schepping, van Kerstmis, van heiligen.*

*Fiete Smit-Maan*



## Vriend van het Seminarie

Het Oud-Katholiek Seminarie zoekt vrienden, die het Seminarie met € 30,- per jaar willen ondersteunen. De vriendenbijdragen worden bestemd voor publieksactiviteiten.

Vrienden worden tijdig en persoonlijk uitgenodigd voor activiteiten van het Seminarie en voor openbare colleges, cursussen en presentaties van docenten. Zij ontvangen korting op het collegegeld voor toehoorders. Vrienden worden bovendien vermeld in het Vriendenboek op de website [Seminarie.okkn.nl](http://Seminarie.okkn.nl)

Vrienden kunnen zich per mail aanmelden bij [p.b.a.smit@uu.nl](mailto:p.b.a.smit@uu.nl), met vermelding van hun naam, adres en e-mailadres.

## Summerschool Oud-Katholicisme

In samenwerking met het Oud-Katholiek Seminarie biedt de Universiteit Utrecht een academische Summerschool aan van 3 – 8 juli 2016. De Seminarie-docenten geven colleges over de Oud-Katholieke Kerk en theologie, en begeleiden excursies.

De Summercourse wordt voor de 6<sup>e</sup> keer aangeboden. De vorige jaren namen studenten deel uit zo'n 10 landen en evenveel kerken, vorig jaar ook enkele Nederlandse oud-katholieken om bij te scholen, en om de kerk in internationaal en oecumenisch verband te beleven. De voertaal is Engels.

Voor meer informatie: [p.b.a.smit@uu.nl](mailto:p.b.a.smit@uu.nl)

## Goede Herderkoor 40 jaar

In 1976 is het Goede Herderkoor opgericht door dirigent Jan Schotvanger. Dit jaar bestaat het koor dus 40 jaar en dat wordt **zaterdag 16 april** gevierd met een **Jubileumconcert** in de **Petrakerk, aanvang 20.00 uur**, aan de Merwedestraat in IJmuiden. En ja, nog steeds is de oprichter van 40 jaar geleden de dirigent van het jubilerende koor.

Het wordt een bijzonder concert met een schat aan liederen van toen en nu. De samenzang, één van de belangrijke doelstellingen van het koor, wordt daarbij zeker niet vergeten.

Enkele van de uit te voeren stukken zijn: "Rejoice in the Lord always" van George Rathbone; "Ambrosiaans lofgezang" van E. Gebhardt; "I'll wish I had given Him more" van G.A. Adkins;

“He’s still working on me” van Joel Hemphill en “Swing low, sweet chariot” in een bewerking van Wim Somsen.

De samenzangliederen (9 keer mag er meegezongen worden) verklappen we nog niet.....maar mooi zijn ze zeker.

Na afloop van het concert is er voor alle aanwezigen gelegenheid om in de benedenzalen van de kerk nog even gezellig bij elkaar te zijn en zo, samen met het koor, het jubileum nog meer kleur te geven. We doen dat onder het genot van een drankje en een hartigheidje.

## Stichting aangepaste gezinsdiensten



Op zondag **10 april a.s.** wordt de vijfde aangepaste gezinsdienst gehouden in het seizoen 2015 - 2016.

Het thema van deze dienst is

*"Jezus vertelt ...over zijn leven".*

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deze dienst in **Engelmunduskerk, Kerkplein 5 te Velsen - Zuid.**

De dienst begint om **15.00 uur.** De voorganger is ds. Barbara de Groot. Organist dhr. Joop Marechal en ass. organist Rob Zeegers.

Na afloop van de dienst kunnen we met elkaar napraten onder het genot van een kopje koffie/ thee of een glaasje fris met wat lekkers.

Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat!

Neem hierover vóór 9 april a.s. contact op met Riet de Vlieger, tel. 0255 - 530210.

U bent van harte welkom om de dienst van “breken en delen” mee te vieren.

Wij hopen u op 10 april a.s. te ontmoeten.

**Kopij voor Kruispunt aub naar het nieuwe emailadres:**

[kruispunt@okijmond.nl](mailto:kruispunt@okijmond.nl)

# AGENDA

19-03	15.00 uur	Palmpaasstok maken, De Bolder
21-03	19.30 uur	Oliewijding in Haarlem
22-03	14.00 uur	Bijbelkring, sacristie
24-03	16.17 uur	Vertrek naar The Passion, Amersfoort
24-04	20.30 uur	The Passion kijken in De Bolder
31-03	19.00 uur	Quasimodolezing, Utrecht
04-04	19.30 uur	Kerkbestuur, sacristie
08-04	14.00 uur	Oecumenische Leeskring, sacristie
12-04	20.00 uur	Mannenvereniging, De Bolder
13-04	20.00 uur	Adelbertusvrouwenkontakt/ Aktiva
15-04	19.30 uur	Jongerenbijbelgroep pastorie/ sacristie
17-04	11.30 uur	Mozartconcert door 'Villa met Uitzicht'
19-04	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie
22-04	14.00 uur	Oecumenische Leeskring, sacristie
24-04	11.30 uur	Kerklab
03-05	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie
05-05	07.00 uur	Dauwtrappen met ontbijt
06-05	14.00 uur	Oecumenische Leeskring, sacristie
09-05	19.30 uur	Kerkbestuur, sacristie
10-05	13.00 uur	Uitstapje Adelbertusvrouwenkontakt
10-05		Excursie AFAS stadion
11-05	20.00 uur	Gemeentevergadering De Bolder
13-05	19.30 uur	Jongerenbijbelgroep pastorie/ sacristie
18-05	18.00 uur	Afsluiting seizoen Aktiva
06-06	19.30 uur	Kerkbestuur, sacristie



De redactie van Kruispunt  
wenst u allen:

**ZALIG PASEN!**

# Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

## *Pastores:*

Pastoor H. Münch, Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden,  
0255-515260, 06-30126877, e-mail: [munchharald@gmail.com](mailto:munchharald@gmail.com)

Pastoor M. Liebler- Münch, e-mail [martina.liebler@ziggo.nl](mailto:martina.liebler@ziggo.nl)

Pastor A. Kramer, 06-40591100, e-mail: [age.kramer@gmail.com](mailto:age.kramer@gmail.com)

## *Gebouwen:*

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder: 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,

e-mail: [okbolder@gmail.com](mailto:okbolder@gmail.com)

*Website:* [ijmuiden.okkn.nl](http://ijmuiden.okkn.nl)

*Kerkomroep:* [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

*Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:*  
NL56 RABO 0154 1643 48

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:*

NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

*Giften voor het Kruispunt:* bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24  
Busjes kunnen gelegegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,  
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, 0255-707104

*Diakonale Werkgroep IJmond:* bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

*Oud-Katholieke Begraffenisvereniging:*

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486

*Autovriendendienst:*

Joke Wennis, 0255-516233 / Marjoke de Koning, 0255-515597

*Kruispunt: kopij inleveren voor 4 met via:*

e-mail: [kruispunt@okijmond.nl](mailto:kruispunt@okijmond.nl) of

kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 16 mei 2016.