



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 57, nummer 8 mei/juni 2016

**Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus ...**

Pinksteren of Babel

Bij het pinksterverhaal van de vele mensen die ondanks hun verschillende moedertalen Petrus' boodschap in hun eigen taal konden begrijpen hoort het verhaal van Babel.

Namelijk de poging van de mensen God te evenaren door de werelds hoogste toren te bouwen. Wat uiteindelijk tot verstrooiing en versplintering van de mensheid leidde.

Deze Babylonische verzoeking herhaalt zich in elke generatie opnieuw, ook vandaag.

Wetenschappers zijn druk bezig mensen in een reageerbuis te kweken. Ik herinner me een oude boer in Beieren die ooit tegen me zei dat het de taak van de wetenschappers is de wereld te verbeteren. Daar vertrouw ik niet op.

Het lijkt erop dat elke mens niet meer als schepsel met onvervangbare waarde wordt gezien, maar als een maakbaar product. Wat oud, lelijk, gehandicapt, arm is, is niets waard. De techniek en wetenschap moeten ervoor zorgen dat alles glad en netjes wordt.

Opnieuw maken we de ervaring van Babel. Daar waar mensen voor God gaan spelen maken ze andere mensen tot 'producten'.

Pinksteren is het tegenovergestelde. De Heilige Geest schenkt elke mens een nieuw hart, een nieuwe taal, geeft elke mens zijn onvervangbare waarde. Pinksteren is de overwinning op de menselijke hoogmoed en zelfoverschatting.

Vandaag het fundamentele verschil tussen Babel en Pinksteren.

De mensen van Babel spreken in één taal, maar alleen over zichzelf en hoe goed en knap zij wel zijn.

De mensen van Pinksteren spreken in vele talen, maar eendrachtig van de bijzondere dingen die van God zijn, onder meer zijn schepping en de mens.

Pinksteren brengt ons onder het oog dat de Heilige Geest daar waait waar Hij wil. Moge Gods Heilige Geest ook vandaag waaien, waar en hoe hij wil. Mogen ook wij ons door hem laten leiden. En mogen wij ook die ervaring maken waarvan de Heilige Schrift spreekt: De leerlingen waren blij dat ze de Heer zagen.

Want elke mens is van Gods wege waardevol.

Harald Münch, pastoor



ROOSTER VAN KERKDIENSTEN

Zondag	22-05	10.00 eucharistie Feest van Drievuldigheid kinderkerk 60 jaar huwelijk echtpaar Belfroid-Stam
Zondag	29-05	10.00 dienst van schrift en gebed Sacramentsdag
Zondag	05-06	10.00 oecumenische dienst in Rooms-katholieke Pieterkerk
Zondag	12-06	10.00 eucharistie Zondag na Pinksteren 6 Koffiedrinken, kinderkerk
Zondag	19-06	10.00 dienst van schrift en gebed Zondag na Pinksteren 7 Kinderkerk
Zondag	26-06	10.00 eucharistie Vormsel Feest Adelbertus en Engelmundus Kinderkerk, koffiedrinken
Zondag	03-07	10.00 eucharistie Zondag na Pinksteren 9 Afscheid kinderkerk
Zondag	10-07	10.00 eucharistie Zondag na Pinksteren 10 50 jaar huwelijk echtpaar Gouda-Barnhoorn

UIT DE PAROCHIE



Op donderdag 19 mei is er weer de maandelijkse **oecumenische koffieochtend**. In een sfeer van gezelligheid kunt u andere mensen uit de andere gemeenten of parochies ontmoeten. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar in de Ichthusburcht.

Op 22 mei zal het **echtpaar Belfroid -Stam** tijdens de eucharistieviering om 10 uur in onze kerk danken dat zij 60 jaar met elkaar door het leven mochten gaan, ook voelen ze het gemis van één van hun dochters nog steeds.

Drie keer heb ik namens de kerk bij een **afscheid** gesproken en gebeden. Christus present gesteld te midden van mensen die afscheid moesten nemen van hun dierbaren:

Jan Wijker, 89 jaar, kort geleden nog naar Velsersduin verhuisd;

Iet Brugge, 91 jaar, de laatste jaren kwam zij nog weleens naar de seniorenmiddagen;

En Fiete Blom-Swesorijnen, 76 jaar. Een paar jaar geleden kwam zij in Ijmuiden wonen, in de Burgemeester Rambonnetlaan, vandaaruit kwam ze een tijdlang bij ons in de kerk.

Mogen zij rusten in vrede!

Uit de **ziekenboeg** valt het volgende te melden:

Jan Stoop, is weer thuis, de therapeuten in Heliomare hebben goed werk gedaan. Jan is weer bijna de oude.

Jack Zuurbier is aan zijn behandelingstraject begonnen. Hij moet een zware weg gaan. Maar waar hij baat bij heeft is zijn goede conditie.

Bets Visser is tijdens de paasnacht bij het opruimen in de kerk lelijk gevallen, twee gebroken ribben en twee gekneusde ribben. Allemaal erg pijnlijk. Maar het gaat de goede kant op.

Caroline Krab is onlangs op weg naar haar werk bij het IJspaleis aangereden. Een gebroken sleutelbeen en een gebroken knie. Allemaal heel erg pijnlijk en ook de operatie verliep met vervelende bijwerkingen. Maar zij is nu thuis.

Er lijkt geen einde aan te komen met zieken in onze gemeenschap. Een paar weken geleden werd Lieny Schol op de vroege zondagochtend door een herseninfarct geveld. Via het ziekenhuis in Haarlem-Zuid is zij nu in Heliomare. Het zal een tijdje duren en vooral veel zweet en spierpijn kosten, maar het zal lukken.

Van harte wensen wij dat al onze zieken niet alleen worden gesteund door de parochianen maar vooral dat zij kracht en troost in Gods Geest mogen ervaren.

En nu nog iets verheugends. Zondag 26 juni zal de bisschop komen. Dat is al mooi, maar nog mooier is dat een aantal jongeren door hem dan het sacrament van het **vormsel** zal ontvangen. Zij trekken al 7 jaar met elkaar op. De laatste jaren met de 4 vormelingen uit Krommenie.

Daarom zullen zij ook op de zondag daarna op 3 juli bij de vormselviering in Krommenie erbij zijn.

En dan hebben wij straks nog een huwelijksjubileum.

50 jaar is het echtpaar Gouda-Branhoorn uit de Kanaalstraat van de zomer met elkaar getrouwd. En dat willen zij op 10 juli te midden van onze gemeenschap vieren.

Met hartelijke groeten en veelvuldig tot ziens,

Pastoor Harald Münch



Familie fietsdag, met z'n allen gezellig de natuur in!

Graag willen wij jullie, jong en oud, uitnodigen voor deze familiedag, op 4 september 2016. De familie fietsdag is een mooie aangelegenheid om actief bezig te zijn, maar ook om te genieten van de omgeving en de natuur. De geest wordt geprikkeld door vragen onderweg te beantwoorden en voor de innerlijk mens worden er lunchpakketjes meegegeven. Maar, er is meer.....

We starten met een gezinsdienst voor jong en oud, waarin we de verjaardag van de kerkwijding vieren. Na de koffie starten we de fietstocht, die in 3-4 gedeeltes wordt gefietst met ingebouwde pauzes. Na afloop van de fietstocht, zullen we gezamenlijk in de Bolder gaan eten.

We hopen dat jullie er zin in hebben, wij in ieder geval wel. De dag begint om 10.00 uur in de kerk en zal rond 18:30 uur eindigen. We zullen ongeveer 17:00 uur weer terug zijn in de Bolder.

Wel aanmelden, in verband met het reserveren van bepaalde stops en natuurlijk de gezamenlijke maaltijd. Zij willen graag ruim van de voren weten waar ze op moeten rekenen. Wij natuurlijk ook.

Aanmelden **voor** 15 augustus 2016 (liefst eerder) via:

- Marieke van der Wel (mariekevanderwel92@hotmail.com)
- Rick de Ronde (rick_de_ronde@hotmail.com)

Marieke van der wel, Nanda Tol, Rick de Ronde

Bedankjes

Lieve mede parochianen,

Beetje laat, maar toch wil ik een ieder bedanken die mijn kortstondig ziekenhuis bezoek op wat voor manier dan ook heeft weten op te vrolijken. Ook daarna, tijdens mijn herstelperiode heb ik van velen van u nog attenties mogen ontvangen om mijn herstel te bespoedigen, waaronder de mooie kerkbloemen.

Nogmaals dank.

Patrick de Koning

Lieve mensen

Allemaal héél hartelijk bedankt voor de mooie kaarten, lieve wensen, telefoontjes, bemoedigende woorden en bezoeken in ziekenhuizen en Heliomare. Wij hebben heel wat meegemaakt en ondertussen zijn wij ook nog verhuisd. Alles is gelijkvloers wat de revalidatie van Bertje ten goede kan komen. Wij koesteren wat Bertje nu al heeft bereikt.

Bertje en Jan van der Leek , Verbrande Vlak 35 H, 1974 SN IJmuiden

Op 3 februari 2016 werd bij mij als niet-roker longkanker geconstateerd. Verdergaande analyses bevestigde deze diagnose. Toen dit nieuws bekend werd ontstond er voor mij en Anneke een warm bad van medeleven. Vele parochianen wensten ons sterkte in de komende tijd in de vorm van vele kaarten, bloemen, telefoontjes en e-mails. Ook in de kerk kregen we veel aandacht van meelevende oud-katholieken. Mijn hartelijke dank, en ook die van Anneke, hiervoor. Thans word ik behandeld in het Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. Tot dusver ben ik pijnvrij en in een goede lichamelijke en mentale conditie.

Jac. Zuurbier

Beste Parochianen,

Ik wil jullie bedanken voor de vele aanmoedigen en kaartjes naar mij toe, vanwege mijn ongeval.

Op 4 maart jongstleden heb ik met mijn fiets een ongeval gehad, ze waren eerst bang voor een hersenbloeding hoorde ik.

Gelukkig was dat niet zo, wel dat ik een harde val heb gehad waar ik me gelukkig niks meer van herinner, en wat en hoe wat er is gebeurd weten ze ook niet.

Maar op 22 april kreeg ik mijn ontslag van Heliomare, en mocht ik definitief naar huis.

Maar ik heb nog een lange weg te gaan, en ik mag nog voorlopig niet werken. Dus nogmaals bedankt voor de aanmoedigingen.

Jan Stoop

Verslagen

OK Mannenvereniging maart

Op 8 maart kwam mevrouw Koopmanschap, waarnemend burgemeester van de gemeente Velsen, op bezoek om iets te vertellen over het ambt van burgemeester. Voor deze bijeenkomst waren ook dames van Aktiva en enkele bewoners uit de naaste omgeving aanwezig. In zijn opening heette pastoor Harald Münch de dames in het bijzonder welkom met een verwijzing naar de internationale vrouwendag.

De burgemeester vertelde eerst hoe je burgemeester kunt worden en wat de procedures voor keuze en benoeming zijn. Er is geen opleiding voor burgemeester en je hoeft ook niet lid te zijn van een politieke partij al hoewel dat zeker in je voordeel werkt bij een sollicitatie.

Burgemeestersposten voor plaatsen met meer dan 70.000 inwoners worden meestal vervuld door iemand die eerder burgemeester in een kleine plaats of wethouder in een grote stad is geweest. Een waarnemend burgemeester wordt aangesteld door de commissaris van de koning als een nieuwe burgemeester niet binnen 3 maanden benoemd kan worden.

De burgemeester ging verder in op een vraag over fusies van gemeenten. Fusies zijn zeker nodig wegens schaalvergroting in het sociaal domein zoals de WMO en jeugdzorg taken die praktisch niet meer door een kleine gemeente goed kunnen worden uitgevoerd. Ook in economisch opzicht is samenwerking met omliggende gemeenten of fusies een noodzaak. Ook op het gebied van veiligheid, zoals het In Bewaring Stelling (IBS) en gebiedsverbod bij huiselijk geweld, nemen de taken van de burgemeester toe.

Er waren veel vragen over de sluiting van de Velsertunnel en de nieuwe grote sluis die zich toespitsten op het punt wat de gemeente te zeggen heeft over de planning van de uitvoering van die projecten i.v.m. veel verkeershinder. Helaas heeft de gemeente hierin beperkte zeggenschap en voor deze projecten heeft Rijkswaterstaat het voor het zeggen.

De burgemeester is het boegbeeld van de gemeente naar buiten, naar andere gemeenten, naar de provincie en bij jubilea en moet tevens waken over de integriteit van het openbaar bestuur. Met de woorden dat het

beroep van burgemeester een boeiend beroep is besloot mevrouw Koopmanschap deze avond.

Cees Borst

OK Mannenvereniging april

Op 12 april gaf mevrouw Lia Vriend, nauw betrokken bij de stichting Oer-ij, een presentatie over “van Oer-ij tot Noordzeekanaal”. Zij begon haar presentatie met een kaart van onze regio zo'n 4000 jaar geleden. Daarop was te zien dat het Oer-IJ een open gebied is dat globaal ligt tussen de steden Haarlem, Alkmaar, Zaanstad en Amsterdam. Ruim voor de jaartelling begon, was dit een uitgestrekt landschap met strandwallen, kwelders en kreken. De meest noordwestelijke vertakking van de Rijn (het Oer-IJ) stroomde hier doorheen en mondde bij Castricum uit in zee. De duinen die er nu zijn boven en onder Castricum waren er toen nog niet. Wel waren er diverse strandwallen op plaatsen die nu Akersloot, Uitgeest, Krommenie, Zaanstad Assendelft etc. heten. Dat waren de plaatsen waar zich de eerste bewoners vestigden. Er was in die tijd nog geen spoor te bekennen van de Zuiderzee en de Wadden.

Er werden veel kaarten getoond waarop de veranderingen van het Oer-ij gebied te zien zijn die in de loop van afgelopen duizenden jaren hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk slibt de monding van het Oer-IJ dicht. Rond 1200 wordt stap voor stap het Oer-IJ ingekaderd door de aanleg van de IJdijken. Met deze langzame verandering van water naar land neemt de bewoning toe en ontstaan de nederzettingen en dorpjes in wat we nu regio IJmond noemen.

Voor en na de middeleeuwen is het droog in dit gebied en zakt de zeespiegel waardoor langzamerhand de huidige duinen ontstaan. Het water neemt een andere loop en zo is op kaarten te zien hoe het Flevomeer ontstaat en er een doorbraak naar de Noordzee ontstaat langs het huidige Vlieland en ook de wadden eilanden zoals wij ze nu kennen ontstaan.

Bij het graven van het Noordzeekanaal worden grote delen van het Oer-ij ingepolderd en zo ontstaan polders als de IJpolder, Houtrak, Velsbroek, Wijkermeer en wordt ook het eiland Ruigoord een deel van

de nieuwe polders. Nog steeds zijn in de omgeving van Castricum vaarten en sloten aanwezig die oorspronkelijk deel uitmaakten van het Oer-ij. Ga voor uitgebreide informatie over het Oer-ij naar de website www.oerij.eu.

Cees Borst

Ter Kerke gaan.

Normaal gesproken doe je dat in je eigen kerk/woongebied, maar zondag 10 april jl. hebben we zo'n 220 km gereden om naar de Kerkwijding van de St. Augustinuskerk in Middelburg te gaan. Onze zoon Patrick wilde hier graag heen i.v.m. de dienstdoende pastoor daar Remco Robinson.

Zij kenden elkaar van Taizé. De voorganger in deze dienst was de aartsbisschop van Utrecht Joris Vercammen met een heel gevolg van Diaken, Lector, misdienaars etc.

Om 14.30 uur begon de dienst(buiten). Gelukkig hadden we ook de weergoden mee, prachtig weer met volop zon. Na 't welkomstwoord door de rector en de beantwoording door de bisschop volgde er de lezing en een psalm.

Dit gebeurde rondom de gesloten kerkdeuren. Voor 't openen van de kerkruimte klopte de bisschop op de deur en zei: „Open voor mij de poorten van de gerechtigheid, ik wil binnengaan om de Heer te loven". De bisschop ging voor en een ieder volgde met het gezang van: „Zo maar een dak boven wat hoofden, de deur die naar stilte openstaat" Nadat ieder zijn plek weer had gevonden, ging de dienst verder, met het zegenen en wijden van de kerk, met mooie gezangen. Er waren van vele parochies mensen bij elkaar gekomen uit verschillende delen van ons land.

Ook de parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus had 4 vertegenwoordigers. Onze kerkgenoot Jacob was er, met een cadeau van onze Lector Rob de Rijk, voor de kerk, wat zéér gewaardeerd werd. Deze mooie dienst werd beëindigd met een prachtig slotlied van „Dit lied ontvangen uit de zee, gezang 467 LvdK '73 .

Toen was er koffie, thee, frisdrank e.d. En er waren ontzettend lekkere hapjes gemaakt die goed in de smaak vielen bij een ieder! Onder dit genot hadden we tijd om onze naam op te schrijven op de inwijdingspapieren. En dan ontmoet je mensen waar je hele leuke

gesprekken mee kunt hebben, o.a. Ada en Henk Visser die ons ontzettend leuk hebben ontvangen en héél veel van IJmuiden en Egmond wisten te vertellen. Als bezoeker kregen we een mooie boekenlegger mee met een overzicht van de kerk en de zee. Na deze toch bijzondere kerkdienst zijn we de thuisreis weer aangegaan en mochten we weer heelhuids aankomen in IJmuiden.

Marjoke de Koning.

KERKLAB: met DWDD, maar zonder Matthijs van Nieuwkerk

Dat was de leus die ook op de flyers te lezen stond.

Het ging om een bijeenkomst op 24 april voor parochianen in de leeftijdsgroep tussen de 35 en de 50 jaar.

De voorbereiding was in handen van Léonie Wijker, die vanuit haar werk als beleidsambtenaar bij de Gemeente Heemstede ervaring heeft met dit soort processen (Overheidsparticipatie). Zij behoort tot de leeftijdsgroep. Ze had een collega geïnteresseerd, Marieke Boor, die als buitenkerkelijke benieuwd was hoe een dergelijk proces in de kerk zou lopen. Age Kramer was als projectleider betrokken.

Er was een vorm gekozen waarbij deelnemers sterk gestimuleerd konden worden “out of the box” te denken en snel “to the point” te komen. De leus dekte de lading.

Redactielokaal

Een zaal van De Bolder was veranderd in een redactielokaal van DWDD anno 2020. Hier zou een thema uitzending voorbereid worden over christelijke religie, omdat (georganiseerde) religie een hype aan het worden was.

Henk Groen had ervoor gezorgd dat er met drie camera's opnamen gemaakt konden worden; de opnamen van de hoofdcamera verschenen onmiddellijk op het scherm van de beamer.

Léonie Wijker zou als side-kick optreden om eventueel het gesprek een andere richting te geven; idee was om Matthijs uit de groep te laten komen.

Vier groepen

De groepen van drie personen werden met zorg ingedeeld door Léonie: er werd gemikt op interessante interactie.

Instructie werd afwisselend gegeven door Léonie, Marieke en Age.

In de instructie werden de groepen gestimuleerd om een stelling te kiezen uit elf briefjes die aangereikt werden. Een groep moest eerst een stelling uitkiezen en vervolgens een DWDD vorm om die met Matthijs van Nieuwkerk te bespreken. Het lukte met enige moeite om iemand bereid te vinden om Matthijs te willen spelen; deze persoon groeide in zijn rol, wat erg bijdroeg aan de snelheid, de lol en de kwaliteit van de gesprekken.

Impressie van de vier items

1 Flex kerk. Je hoeft maar een paar keer bij elkaar te komen om een gemeenschap te vormen.

Communicatie kan meer via nieuwe media. Kerk van nu is onbetaalbaar.

2 Geloof geeft rust bij angst voor dingen in het leven en voor angst voor de dood.

Gemeenschap is belangrijk om onzekerheden en angsten te delen.

Interview aan tafel met een aparte bijdrage van Nico Dijkshoorn.

3 Mental fitness kan in projecten gebeuren. Wekelijks op dezelfde tijd voor dezelfde activiteiten bij elkaar komen is niet meer van deze tijd.

Boekbespreking en recensie in een tijdschrift.

Iedereen heeft een taak en iedereen maakt dus de bijeenkomst.

Kinderen doen gewoon mee en gaan niet apart. Terwijl ze in de bomen klimmen heb je het als ouders ergens over.

4 Geloof kan gelaagd zijn zoals een mooi gerecht. Het NU, de seizoen groenten, is wat eenzijdig. Wij erbij zodat de verhalen loskomen.

Verhalen moeten worden geduid; saus.

Alles in de warme oven zodat de lagen zich vermengen.

Resultaat

Iedereen wilde meedoen voor de volgende stap. Dat was bijna vanzelfsprekend. Men vond dit een mooie vorm; niet saai.

12 juni is de beoogde datum.

Anderen kunnen altijd aanhaken.

Op de Gemeentevergadering, 12 mei, zullen we het project ook bespreken.

Age Kramer.

Stuur 's een kaartje...

Omdat Jack voor een half jaar is uitgezonden naar Mali, is het misschien leuk om hem een kaartje te sturen.

Aan: AOOTD (SA-1)
A.J.J. Gouda
216623 Mali Camp Castor GAO
NAPO 66
3509 VP Utrecht

Misschien leuk om te weten: 3 juli is Jack jarig.

Betty Gouda

5 Kwartier

Tijdens een kerkdienst van \pm 5 kwartier zijn: Zingen, Bidden en Luisteren de 3 voornaamste dingen waarvoor we naar de kerk gaan.

Maar ook hoort daar tegenwoordig het Mobieltje bij, want zelfs in die 5 kwartier kunnen we er blijkbaar niet meer buiten!

Even kijken naar 't oplichtend schermpje, lezen, antwoord geven of wat dan ook, dat herhaalt zich dan nog één of meerdere keren!

Heb je 'm écht nodig i.v.m. werk, dan is het een noodzaak, maar bij een aantal mensen zal dit zeker niet zo zijn!

Kunnen of willen we niet meer zonder Mobiel!

Marjoke de Koning- Wiljouw



JONGERENDAG IN EGMOND AAN ZEE, 2 JULI

Ben je ooit wel eens gered? Als je die vraag zomaar aan iemand zou stellen zou je misschien een verrassend antwoord krijgen. 'Ik zat te spieken en iemand uit mijn klas zag dat de leraar er aan kwam. Hij



waarschuwde gelukkig net op tijd!' 'Ik ben ooit bijna verdronken, maar gelukkig trok iemand me op tijd aan op de kant.'

Spectaculaire reddingsverhalen uit je leven vergeet je niet gauw... maar we worden zo vaak gered eigenlijk. Telkens als iemand je met iets helpt, of naar je wil luisteren of je

misschien troost. En vaker dan we denken zijn we ook zelf een redder voor een ander.

Bij geloven gaat het ook over redding. De naam Jezus betekent: God redt! En dat was ook de boodschap van Jezus: Je bent niet alleen! God wil je helpen, en redding zijn, elke keer als jij dat nodig hebt. Omdat niemand het alleen redt. En omdat je met zijn hulp redding kan zijn voor iemand anders.

De jongeren dag van ons bisdom gaat over redding! en zal plaatsvinden in Egmond aan Zee. Waar kun je beter over redding praten dan daar, waar een vuurtoren staat en de reddingsbrigade waakzaam en actief is. We gaan de vuurtoren op en brengen een bezoek aan de reddingsbrigade. Daarvóór is er een afwisselend en leuk programma in het Verenigingsgebouw. De dag wordt afgesloten met een eigen kerkdienst én een gezellige barbecue. Bij dat laatste zijn ook de ouders welkom.

Wanneer: Zaterdag 2 juli van 10.00 uur - 19.00 uur

Waar: Egmond aan Zee (Verenigingsgebouw , Julianastraat 5)

Voor wie: jongeren van 8 - 17 jaar

Opgave: mail naar erna@okkn.nl

Website: www.okj.okk.nl

“En toch...”, een musical over vergeving uitgevoerd door de musical groep JAKOB.

In de familie van Juda is het groot feest: de tweeling Peres en Zerach worden 18 jaar! Tijdens dit feest komen er ongewild schokkende familiegeheimen aan het licht. Omdat de broers nu, naar eigen zeggen, groot en volwassen zijn, willen ze nu ook wel eens weten hoe hun familie in elkaar zit. Maar dat brengt nog een hoop narigheid teweeg en de familie wil liever vergeten wat er gebeurd is. Kan de tweeling hiermee omgaan?

En kunnen de familieleden elkaar vergeven?

Na het daverende succes van “Ester” in juni 2014 speelt Oecumenische Musicalgroep Jakob op 3, 4 en 5 juni 2016 de musical “En toch.....”, een musical over vergeving.

Wij nodigen u van harte uit om te komen kijken in de Ichthuskerk, Snelliusstraat 40 te IJmuiden.

Kaarten kosten in de voorverkoop €9 voor volwassenen en €7 voor kinderen.

Op de dag zelf kosten de kaarten €1 meer. Kaarten zijn te koop via onze website, www.musicalgroepjakob.nl en op onderstaande adressen:

Fam. Bax, Velserdijk 2, Velsen-Zuid

Fam. Selier, Platanenstraat 23, IJmuiden

Fam. Redeker, Diezestraat 27, IJmuiden

Fam. Baalbergen, Gurvenlaan 3, IJmuiden

Koster Brillen, Plein 1945 nr. 5, IJmuiden

Neem ook een kijkje op onze Facebookpagina:

www.facebook.com/OecumenischeMusicalgroepJakob

Mijn geloof - Ons milieu

Ontmoetingsdag

van oostelijke, orthodoxe, anglicaanse
en oud-katholieke christenen
voor ontmoeting en inspiratie

Zaterdag 28 mei 2016

Oud-Katholieke kerk Haarlem

10.30 - 15.00 uur

Sprekers:

vader Meletios Webber

vader Hildo Bos

Jan Jorrit Hasselaar

Mijn geloof – ons milieu

Jaarlijkse ontmoetingsdag
van oostelijke, orthodoxe, anglicaanse en oud-katholieke christenen
Voor ontmoeting en inspiratie

Beste leden en vrienden van de Anglicaanse-, Orthodoxe- en Oud-Katholieke kerk in Nederland. Anglicaanse, Orthodoxe en Oud-Katholieke christenen ontmoeten elkaar – hoezo? – Omdat het noodzakelijk is.

Wij zijn vrienden of leden van drie christelijke tradities die meer met elkaar gemeen hebben dan vaak gedacht wordt. Voor onze kerken is het vanzelfsprekend dat je alleen kerk kunt zijn door op het fundament van de apostelen gebouwd te zijn.

Op het moment zien wij in onze wereld grote problemen rondom milieu en klimaat. Wat is ons antwoord erop vanuit onze geestelijke traditie? Hoe kunnen we vanuit onze spiritualiteit werken aan het bewaren van de schepping die wij hebben ontvangen?

Zaterdag 28 mei 2016

Sprekers:

vader Meletios Webber (priester Russisch-Orthodoxe kerk)

vader Hildo Bos (...)

Jan Jorrit Hasselaar (docent universiteit Wageningen)

Agenda:

10.30 inloop
11.00 eerste lezing
11.45 tweede lezing
12.30 lunch
13.15 derde lezing
14.00 gesprek in groepen
15.00 vesper

Graag van te voren opgeven:

mcjvanderwaag@gmail.com

06-17857683

munchharald@gmail.com

kosten p.p. € 10,00

Van harte uitgenodigd

Bisschop Athenagoras (Patriarchaat Konstantinopel)

Aartsbisschop Joris (Oud-katholiek bisdom Utrecht)

OK jeugdkampen 2016

Het thema dit jaar is Oertijd!!

Dit betekent niet dat wij het wiel opnieuw uit moeten vinden, want we zullen het zeker oergezellig hebben. Er zijn dit jaar weer drie kampen: een Zeilkamp in Friesland en het ZAKamp en Landkamp in Nunspeet.

Op Landkamp gaan de jongste de bossen uit en zetten wij op stone-achtige wijze een gezellig kamp neer. Op ZAKamp moet het vuur zelf worden aangestoken met een stuk hout en veel wrijving. En tijdens het Zeilkamp zul je met prehistorische navigatie over de Friese meren varen.

De kinderen en tieners op Landkamp slapen apart van elkaar. De meiden slapen gezellig bij de meiden en de jongens in hun eigen grot (kamptent).

Slapen doen wij in tenten van twaalf personen.

De kampen zijn gevuld met activiteiten en leuke leerzame onderdelen. We zullen tijdens de kampen niet vergeten dat we een Oud-Katholiek Jeugdkamp zijn, dus ook hier wordt aandacht aan besteed.

Heeft u zo'n Flintstone-achtige bolide en brengt u uw kind persoonlijk naar het kampterrein?

Geef dit dan door aan het aanmeldadres.

Voor meer informatie kunt u naar www.okjeugdkampen.nl of kunt u mailen naar info@okjeugdkampen.nl

Zeilkamp

Het Zeilkamp is er dit jaar weer voor iedereen van 18 jaar en ouder. Vroeg in het zomerseizoen is het met een verkoelend windje goed toeven in Terkape. Van 6 t/m 10 juli staan de tenten weer op camping Maran in Terkape.

We zullen naar het oergevoel gaan zoeken in onze zeilbootjes. Gelukkig wel met een oerdegelijke motor. Onder begeleiding van ervaren instructeurs varen wij elke morgen de Friese meren op. 's Ochtends ontbijten wij gezamenlijk in de ochtend zon. 's Middags lunchen wij samen op de plaats waar de wind ons brengt. 's Avonds eten wij in de keukentent en na een drankje bij het kampvuur slapen wij in grote twaalfpersoons tenten.

Zie jij een paar dagen Zeilen wel zitten? Meld je aan bij Roel of via de website! De kosten voor deze vijf dagen zijn normaal gesproken € 120,-, maar door een subsidie van de Stichting Adelbertus Ahuys bedraagt de deelnemersbijdrage dit jaar €95,-.



COMMISSIE AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN IJMOND

Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn welkom!

Op zondag **29 mei a.s.** wordt de slotdienst gehouden van het seizoen 2015 - 2016 van de aangepaste gezinsdiensten met het jaarthema : "*Jesus vertelt...*" .

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deze dienst in **De Engelmunduskerk, Kerkplein 1, Velsen - Zuid**

De dienst begint om **15.00 uur**. De voorganger is ds. Kees Lous

Muziek: dhr. Joop Marechal en ass. organist Rob Zeegers, Jelle en Lotte Van Rijn en dhr. Jan Langelaar.

Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat!

Neem hierover vóór zaterdag 28 mei a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.

U bent van harte welkom om de dienst van mee te vieren.

Kopij voor Kruispunt aub naar het nieuwe emailadres:

kruispunt@okijmond.nl

AGENDA

18-05	18.00 uur	Afsluiting seizoen Aktiva
19-05	10.00 uur	Oecumenische koffieochtend, Ichthuskerk
22-05	10.00 uur	60 jarig huwelijk echtpaar Belfroid-Stam
06-06	19.30 uur	Kerkbestuur, sacristie
16-06	10.00 uur	Oecumenische koffieochtend, RK Engelmunduskerk, Driehuis
17-06	19.30 uur	Jongerenbijbelgroep, pastorie/ sacristie
26-06	10.00 uur	Vormen
02-07	10.00 uur	Jongerendag bisdom Haarlem
04-07	19.30 uur	Eventueel kerkbestuur
06-07 t/m 10-07		Zeilkamp, Terkaple
21-07	10.00 uur	Oecumenische koffieochtend, OK Engelmunduskerk, Oud-IJmuiden

Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastoor H. Münch, Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden,
0255-515260, 06-30126877, e-mail: munchharald@gmail.com

Pastoor M. Liebler- Münch, e-mail martina.liebler@ziggo.nl

Pastor A. Kramer, 06-40591100, e-mail: age.kramer@gmail.com

Gebouwen:

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder: 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,

e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:

NL56 RABO 0154 1643 48

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:

NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24

Busjes kunnen geleegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begraffenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486

Autovriendendienst:

Joke Wennis, 0255-516233 / Marjoke de Koning, 0255-515597

Kruispunt: kopij inleveren voor 29 juni via:

e-mail: kruispunt@okijmond.nl of

kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 11 juli 2016.