

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 58, nummer 1 juli/augustus 2016

**Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus**

Wat valt er te beleven in de liturgie?

Onder deze titel wil ik een aantal momenten in onze Oud-Katholieke liturgie bespreken.

In veel musea kun je tegenwoordig een koptelefoon en een apparaatje huren. Als je dan bij schilderij 5 staat en je toetst "5" in, dan word je op allerlei dingen attent gemaakt. Soms helpt het om de zeggingskracht van een schilderij beter tot je door te laten dringen. Soms wordt iets toegelicht, waardoor je beter begrijpt wat de schilder of schilderes wilde zeggen.

Heer, ik ben niet waardig.....

Als ik wel eens doorpraat met kerkgangers over de vaak wat vreemde en bijbelse taal die we bij de liturgie gebruiken, dan komt vroeg of laat bijna altijd dat moment naar voren waarop de gemeente antwoord geeft op de uitnodiging: Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.

Bijna iedereen met wie ik gesproken heb ervaart het antwoord dat dan moet klinken als een soort koude douche: Heer, ik ben niet waardig, dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.

Die zin wordt in de meeste parochies drie maal uitgesproken, waarbij je je op de borst slaat.

Voor de meeste mensen werkt het zo dat je jezelf inpepert dat je wel heel weinig waard bent. Dat is een slechte uitgangspositie om deel te nemen aan een -symbolisch- feestmaal.

Over die maaltijd valt heel veel te zeggen, maar voor nu houd ik het er op dat de boodschap van Jezus echt bij je binnen komt. Zoals een lied dat je raakt bij je binnen kan komen. Je word geraakt en je verandert ervan. Zoiets is de bedoeling van de communie.

Waarom dan dit merkwaardige antwoord, dat de meeste communie-gangers op een verkeerd been zet?

De zin komt uit een verhaal dat Mattheus vertelt. Jezus was aan het preken en genezen en ineens duikt er een belangrijk man op: een Romeinse officier, die 100 soldaten bevelen kan geven.

Zijn knecht is ziek en heeft pijn.

Jezus zegt dat hij wel meegaat om de knecht te genezen, maar de Romein denkt dat dat helemaal niet nodig is. Hij zegt: Heer, ik ben het niet waard, dat u onder mijn dak komt, maar spreek een bevel/woord en mijn knecht zal gezond zijn. Hij legt het later zo uit: Ik sta zelf onder bevel en ik kan bevelen geven. Als er in het leger bevelen gegeven worden, dan gebeuren die ook. Een veldheer hoeft niet helemaal naar de soldaten toe te gaan om hun te vertellen dat ze op een bepaald punt moeten aanvallen. Dat kan sneller en efficiënter: een woord/bevel is genoeg.

Van zijn gezichtspunt heeft de Romein natuurlijk gelijk: als Jezus door een woord te spreken zou kunnen genezen, hoeft zijn knecht niet langer te wachten. (En je weet met die Jezus nooit wat er onderweg naar zijn huis allemaal kan gebeuren.)

Jezus ziet het antwoord van de officier als een teken van groot en onwankelbaar geloof.

Er is in het verhaal helemaal geen sprake van een soort kruiperigheid van de officier, die als het ware met zijn neus op de grond gaat liggen om een goed woordje te doen ten behoeve van de genezing van de knecht.

De officier heeft wel gevoel voor de juiste verhoudingen. Hij komt niet als machtig militair, die Jezus als het ware een soort bevel geeft om zijn genezende gave nu en zonder uitstel te gebruiken voor de knecht. Hij erkent dat de macht die Jezus heeft om mensen te genezen van een andere orde is dan de macht die hijzelf als militair heeft om soldaten bevelen te geven en om burgers onder de duim te houden.

Terug naar het feest.

De tafel staat klaar, het brood is gebroken.

Nu nog de juiste houding vinden. Het gegeven dat we met grote zorgvuldigheid de tafel hebben klaargemaakt betekent niet dat we kunnen zeggen: nu MOET Christus wel bij ons binnen komen. Geraakt worden en veranderen doordat Christus bij ons binnenkomt kun je niet afdwingen. Zo werkt het niet.

Je kunt je beter spiegelen aan de officier. Die wilde maar één ding: dat die knecht van zijn pijn af raakte en gezond werd. Alles hing af van de bereidwilligheid van die genezer Jezus. Die hoefde maar één woord te zeggen en de knecht zou genezen zijn.

Dat lijkt me dan ook de manier om die zin te zeggen zonder dat je er een minderwaardigheidsgevoel door krijgt. Net als de officier zou je maar één ding moeten willen en dat is geraakt worden, veranderen, van je pijn afraken en genezen zelfs (als je het sterk uit wilt drukken). Met veel (zelf)vertrouwen spreek je dan uit dat alles afhangt van de bereidheid van Christus om aanwezig te zijn.

In de praktijk kun je je dan het beste concentreren op datgene dat je dwars zit, waar je liefde tekort komt, waar je pijn hebt en op je verlangen om daarvan verlost te worden; en niet op de vraag of je je wel of niet minderwaardig moet voelen door die oude bijbeltekst.

Pastor Age Kramer

ROOSTER VAN KERKDIENTEN



Zondag	17-07	Zondag na Pinksteren 11 10.00 eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	24-07	Zondag na Pinksteren 12 10.00 eucharistieviering
Zondag	31-07	Zondag na Pinksteren 13 10.00 eucharistieviering
Zondag	07-08	Zondag na Pinksteren 14 <i>Gedaanteverandering van de Heer</i> 10.00 eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	14-08	Zondag na Pinksteren 15 10.00 eucharistieviering
Zondag	21-08	Zondag na Pinksteren 16 <i>Ontslapen van de H. Maagd Maria</i> 10.00 eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	28-08	Zondag na Pinksteren 17 10.00 eucharistieviering

Zondag	04-09	Zondag na Pinksteren 18 <i>Verjaardag van Kerkwijding</i> 10.00 eucharistieviering Kinderkerk Koffiedrinken
Zondag	11-09	Zondag na Pinksteren 19 <i>Geboorte van de H. Maagd Maria</i> 10.00 eucharistieviering Kinderkerk

UIT DE PAROCHIE

Henk Belfroid. Wat een klap! Al maanden verheugde zich Jo en de hele familie op hun huwelijksjubileum en dan gebeurde het. Van het ene moment op het andere kreeg Henk een herseninfarct en kon het feest op de zondag daarna niet doorgaan. Ondertussen is de toestand van Henk redelijk stabiel, maar hij moet in een rolstoel zitten en verblijft daarom in Velsersduin.

Lieny Schol is ondertussen verhuisd naar Velsersduin. En de therapie begint ook langzaam aardig te werken. Toch is Lieny het soms zat en wil terug naar haar stek. Nog even geduld en doorzetten en het komt goed!

Piet Ham is al een hele tijd in Velsersduin, maar nu is het officieel. Hij gaat niet meer terug naar de Moerberg. Hij blijft voorgoed in Velsersduin en heeft daar nu ook zijn vaste kamer toegewezen gekregen.

Corry Eggermont is ook tijdelijk in Velsersduin opgenomen in afwachting van een vaste plek, waarschijnlijk in de Moerberg.

Corry Heilig is een hele poos na een val en een heupbreuk in Velsersduin verbleven. Kort geleden is zij hoopvol en blij weer naar haar eigen adres in het dienstencentrum gegaan. Maar het lukt toch allemaal niet zo goed. Zij heeft veel pijn en het bewegen is vaak moeilijk.

† Jac Zuurbier

Begin februari had Jac Zuurbier volkomen onverwachts te horen gekregen dat hij longkanker had en wel een soort dat bij rokers voorkomt, maar zelf had hij nooit gerookt. Na veel en intensief onderzoek is men in het AVL ziekenhuis aan de behandeling begonnen. En er was reden tot vreugde. De tumoren krompen. Maar dan plotseling eind juni kreeg Jac een herseninfarct, blijkbaar een zeldzaam bijverschijnsel van dit soort behandeling. Het was een zware klap, voor de parochie, voor zijn vrienden en familie, vooral voor Anneke. Hij kwam thuis en binnen een paar dagen heeft hij afscheid genomen. Jac was een breed geïnteresseerde en sociaal bewogen man. Hij had een positief en warm hart. Moge hij rusten in vrede.

Janna en Dick Gouda

50 jaar is een hele tijd. Janna en Dick hebben het voor elkaar gekregen. 50 jaar geleden zijn zij getrouwd en op zondag 10 juli hebben zij met de hele parochie samen hun blijheid en dankbaarheid gedeeld. Op voor de volgende tien jaar.

Vormsel

De bisschop was op bezoek. In de eucharistieviering op zondag 3 juli hebben Jelte de Boer en Laurens Münch het vormsel ontvangen. Onder handoplegging en gebed ontvingen ze de zeven gaven van de Heilige Geest en werden zo toegerust voor hun verdere levensweg. Wesley Luiting was op de ochtend ziek geworden en ontving het vormsel een week later in Krommenie.

Oecumenisch koffiedrinken

Op donderdag 21 juli staat de koffie in de Bolder weer te pruttelen. Tussen 10 en 12 uur houden wij weer onze oecumenische koffieochtend. Iedereen is weer samen met vrienden en kennissen uitgenodigd op de koffie met gezellige ontmoetingen.

Kerkbestuurswisselingen

Met ingang van 1 juli is het een en ander in het kerkbestuur veranderd. Na twee termijnen van 4 jaar zat het voor Henk Groen en Loes Korbee er op. Met dank voor al hun inzet hebben wij afscheid genomen. Toegetreden is Linda Plug voor het secretariaat en Johannes van Riessen is herbenoemd voor het aandachtsveld pr.

Steeds weer mogen we als parochie dankbaar zijn dat er mensen zijn die de last van het besturen op zich willen nemen.

Schenkeningen/giften

Feest vieren is leuk. Misschien is dat nu juist de taak van de kerk op de schakelmomenten van het leven deze door een viering te markeren. Wij bedoelen dan jubilea, aannemen, vormsel, maar ook een uitvaart.

Vaak wordt dan vanuit de gemeenschap ook extra geïnvesteerd, er worden b.v. vaak bijzondere boekjes gemaakt, maar dat kost allemaal geld. Daarom willen wij u vragen in de toekomst bij dit soort gelegenheden ook aan onze parochie/uw kerk te denken en een gift naar aanleiding van uw feest aan de kerk over te maken.

Ons koor moet blijven klinken

Bijna ongemerkt, omdat het sluipend gebeurt, dunt ons koor uit. We zijn blij dat er nog steeds mensen zijn die elke zondag en met grote feesten bereid zijn onze vieringen met gezang op te luisteren. Maar toch wordt het door leeftijd en vertrek moeilijker de gewenste kwaliteit overeind te houden. Waar het vooral aan scheelt zijn de sopranen. Zijn er geen vrouwen die zich geroepen voelen hun stemmen 'ter beschikking te stellen' tot vreugde van hen zelf en ten bate van de gemeenschap.

Gelegenheidskoor

Opgelet: alle bekwame 'onder-de-douche-of-in-de-badkuip-zangers' zijn van harte uitgenodigd hun kwaliteit ter beschikking te stellen voor een nieuw experiment. Voor de grote feesten van Kerstmis en Pasen willen we een paar weken van te voren samen met het vaste koor een gelegenheidskoor vormen.

Dus mensen die graag zingen, maar zich niet blijvend willen binden, zijn uitgenodigd een paar keer voor Kerst en Pasen mee te repeteren om dan op de feestdagen onze liturgie met gezang op te luisteren. U kunt zich bij de pastores aanmelden.

Vakantie pastores

De pastores zijn vanaf 19 juli tot 14 augustus met vakantie. Pastoor Robert Frede neemt in deze tijd waar.

Met hartelijke groet en tot ziens,
Pastoor Harald Münch



Familie-fietsdag

Een dag waar gezelligheid en plezier centraal staan.

Een gezinsdienst, koffie drinken, een fietstocht met een lunchpakketje mee en 's avonds gezamenlijk aan tafel



Wanneer: 4 september 2016

Tijd: van 10.00 tot +/- 18.30

Start: Gezinsdienst Ijmuiden

Opgeven via:

mariekevanderwel92@hotmail.com

Of

rick_de_ronde@hotmail.com



De parochie onderweg

Als onderdeel van de Kerk van Christus beleven wij niet direct een gemakkelijke periode. Het gaat dan zowel om problemen op wereldniveau, als ook op landelijk en lokaal niveau. Op wereldniveau krijgen wij vrijwel dagelijks berichten over de vervolging van christenen ergens ter wereld. Broeders en zusters die vervolgd worden, mishandeld of gedood. Het is momenteel de grootste groep vervolgd. Vraag is of wij met elkaar in staat zijn om hulp te bieden in de vorm van veiligheid en geborgenheid. In ieder geval bevelen wij hen aan in onze gebeden. Voor ons allen een grote zorg voor het bestaan als kerk in het geheel.

Van mindere orde is de zorg om de landelijke en lokale kerk die ons zo zeer aan het hart ligt. Penningmeesters buigen zich het hoofd om de synode van advies te dienen hoe de landelijke kerk kan blijven voortbestaan en functioneren nu parochies getalsmatig afnemen en kosten van pastores en onroerend goed toch moeten worden opgebracht. Wij willen toch als landelijke kerk onze pastorale dekking blijven bieden, maar is dat op termijn mogelijk? Geldt dat ook niet voor onze parochie in de IJmond? Ook daar worden wij geconfronteerd met vermindering van ledenaantal en ook het ouder worden, waardoor het aantal beschikbaar zijnde vrijwilligers sterk afneemt. Het kerkbestuur wordt geleidelijk aan met deze zorgen geconfronteerd en wil deze zorg graag delen. Wij hopen dat vooral onder de jongere generatie mensen opstaan die ons een helpende hand toesteken om eventuele muren voor de toekomst te slechten. Eventuele muren omdat wij nu nog niet kunnen overzien welke problemen mogelijk kunnen ontstaan binnen onze kerkelijke organisatie doordat mensen in de knel komen door gebrek aan pastorale zorg, om erkenning van hun christelijk geloof of door besluiten rond de huisvesting van hun kerk. Helaas weten wij ook in de IJmond door recente ervaringen daar alles van. Wij richten ons op

relatief jonge mensen omdat het slechten van muren om lef vraagt. Muren zijn immers niet voor niets opgebouwd. Zij bieden bescherming wat aanvankelijk een juist besluit was, maar vaak nu of in de toekomst niet meer nodig. Vooral in kerkelijk verband hebben wij te maken met tradities en omgangsvormen waarbij wij voortdurend ons moeten afvragen of onze muren moeten blijven staan of dat onze muren aan vernieuwing toe zijn, renovatie of zelfs verwijderd kunnen worden. Dit soort muren zijn wij in de afgelopen jaren veelvuldig tegen gekomen en konden daar redelijk zorgvuldig een afweging in maken. Ook voor de toekomst zoeken wij mensen die ons bestuurlijk leiden rond de vraagstukken van de muren binnen onze parochie die het maken van verbinding met onszelf en daarmee met anderen wellicht in de weg staan. Iedere tijd, iedere omstandigheid geeft aanleiding om anders tegen situaties aan te kijken. Wij zoeken naar mensen die creatief zijn en de moed hebben om ons daarin te helpen, bijvoorbeeld:

- een kerkbestuurslid voor de portefeuille jeugdzaken;
- een kerkbestuurslid voor de portefeuille PR en diaconie;
- koorleden (alle stemsoorten), maar bovenal sopranen;
- musici voor het begeleiden van kerkdiensten;
- uiteenlopende taken (schoonmaak, collecte, lezingen, Bolder, bazar)

Het is een serieuze en dringende oproep om mensen in beweging te krijgen. Afgelopen maand hebben wij binnen het kerkbestuur afscheid genomen van Loes Korbee (secretaris) en Henk Groen (algemene zaken, synode en diaconie). Daarentegen hebben wij Linda Plug als nieuwe secretaris mogen verwelkomen. Maar voor Henk een vacature, naast dat wij op termijn iemand zoeken voor de PR omdat Johannes van Riessen slechts tijdelijk deze plaats inneemt. Ondergetekende neemt afscheid in oktober en ook dat scheelt enige bestuurlijke handkracht.

Organisatorisch hebben wij bericht ontvangen van de Historische Kring. Zij heeft haar taak afgerond en beëindigd. Het kerkbestuur dankt haar voor het vele werk waarbij de historie van onze parochiegemeenschap nauwkeurig en volledig in beeld is gebracht.

Daarnaast een oproep van onze muzikaal leider, dirigent van het kerk- en parochiekoor. Met name het parochiekoor kampt met een dermate tekort aan sopranen dat uitvoeringen rond de feestdagen problematisch zijn geworden. Haar dirigent Piet Schol doet een dringende oproep aan sopranen om zich als project-lid beschikbaar te stellen en hierbij een

aantal weken voor de feestdagen op de donderdagavond beschikbaar te zijn voor het bijwonen van repetities. Op deze wijze kan het parochiekoor haar werk blijven doen.

Daarnaast heeft Piet zijn wens te kennen gegeven om een opvolger in te werken. Na 49 jaar koorleiding dringt de noodzaak om op termijn het stokje over te dragen aan een enthousiaste opvolg(st)er. Voor onze parochie tegelijkertijd een moment van zowel dankbaarheid als zorg.

Ondanks de personele zorg kijken wij ook om ons heen. Op 10 september zal de kerk haar deuren openen voor de 'Open Monumentendag'. Voor deze dag wordt een tentoonstelling 'ikonen en symbolen' ingericht, waarmee aandacht voor christelijke kunst en onze kerk in het bijzonder.

De week opvolgend wordt het jaarlijkse parochie-uitje georganiseerd waarbij wij op 17 september Culemborg zullen aandoen.

Tot slot aandacht voor de dienst op 18 september a.s. waarbij het Gemengd koor Bellissimo uit Heemskerk ons zal begeleiden met de door hen gezongen Missa Brevis van Jacob de Haan.

Het kerkbestuur kijkt in het bijzonder uit naar zaterdag 1 oktober, wanneer in IJmuiden de Bisschopsdag van het bisdom Haarlem wordt georganiseerd voor geestelijken en kerkbestuurders uit ons bisdom.

Wij zijn blij dat onze parochie een actieve rol mag vervullen als onderdeel van de Kerk in de wereld en onze Oud-Katholieke kerk in het bijzonder. Wij hopen op reacties op onze oproep en vertrouwen op een goede toekomst.

Namens het kerkbestuur,
Gert Jan v.d. Hulst

Historische Kring stopt na 35 jaar

De Historische Kring van de oud-katholieke parochie in de IJmond heeft besloten zijn werkzaamheden neer te leggen. In de afgelopen 35 jaar heeft de Kring de geschiedenis van de IJmuidense parochies bestudeerd en beschreven, waarvan een aantal boeken getuigt. Ook is er veel archiefmateriaal verzameld en geordend, zodat de parochie nu over een aanzienlijk archief van nieuwsberichten, krantenartikelen, foto's en andere stukken beschikt. Ook heeft de Kring een aantal filmavonden georganiseerd, waar parochianen zichzelf of familieleden uit het verleden konden terugzien.

De Kring werd 35 jaar geleden opgericht door pastoor Smit ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de H. Engelmunduskerk in 1982. Vele jaren later heeft de Kring van veel leden afscheid moeten nemen en het blijkt al enige jaren moeilijk nieuwe mensen te interesseren om in de Kring zitting te nemen. Omdat de geschiedenis en het hedendaags reilen en zeilen van de parochies intussen uitgebreid beschreven zijn (voor het laatst door Lidwien van Buuren in *Levende stenen* (2007)), heeft de Kring besloten zijn werkzaamheden nu te beëindigen. Coen Tol zal aanblijven als beheerder van het parochiearchief. Hij zal stukken blijven verzamelen, dus hem kunt u blij maken met krantenknipsels, foto's, bidprentjes en alle andere zaken die iets kunnen zeggen over de oud-katholieke parochie en haar leden. De leden hopen van harte dat er in de toekomst mensen zich geroepen zullen voelen om de Kring een doorstart te laten maken. Ooit zal de nieuwe parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus ook een jubileum te vieren hebben!

Johannes van Riessen

In Memoriam

Op 25 juni j.l. overleed Jac. Zuurbier aan de gevolgen van longkanker. Het was mooi dat het zijn partner Anneke Zwart lukte om Jac snel naar huis te halen om daar in zijn eigen omgeving en met professionele hulp, afscheid van het leven te kunnen nemen. Ook kreeg Jac thuis de Zalving der zieken door pastoor Münch.

Wij parochianen zullen Jac missen. Jac kwam 11 jaar geleden met Anneke mee naar dit kerkgebouw, vond hier een thuis, werd lid van de Mannenclub en heeft op allerlei manieren zijn steentje bijgedragen. Maar vooral de levende stenen, de mensen in dit kerkgebouw hadden zijn interesse en aandacht. Dat was wederzijds want na het bekend worden van zijn ziekte ontstond er voor Jac en Anneke een warm bad van medeleven zoals Jac in zijn bedankje in ons vorige Kruispunt schreef.

Jack was ook trouw, want hoe hij zich in ons kerkgebouw ook thuis voelde, zijn eigen rooms-katholieke kerk heeft hij nooit los kunnen laten.

Wij wensen Anneke en zijn kinderen alle sterkte, veel goede moed en Gods zegen voor de komende tijd!

Jaap & Wil Wijker

Bedankjes

Tweede Paasdag op weg naar mijn werk, werd ik aangereden. Gebroken sleutelbeen, gebroken rib, gebied knie gebroken, hersenschudding, vergrote bijnier met in de holte wat bloed aangetroffen en een enorme bult. Alles rechts.

Op 7/4 de eerste operatie aan mijn been: bot er tussen geplaatst en een plaat met zes schroeven. Dag later naar huis. Een week later met spoed naar ziekenhuis terug, bloedvergiftiging. Erg ziek geweest, voorlopig zit ik aan 8 capsules per dag antibioticum. Inmiddels voor de derde keer geopereerd. Maar.....als u dit bericht leest, verwacht ik al aardig op de been te zijn, tenminste daar bidden wij voor.

Ik wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw aandacht, telefoontjes, kaarten, gebeden en aandacht. Het doet je zooooo goed. Maar dat is iets wat je pas beseft als je zelf in bed ligt.

Dikke kus Caroline Krab-Juffermans

Beste vrienden,

Zondag 3 april had voor ons een bizar begin toen Lieny getroffen werd door een herseninfarct. Na twee weken ziekenhuis en een operatie aan een halsslagader volgde opname in Heliomare, waar de aanvankelijk intensieve therapie wegens bijkomende problemen (C.O.P.D. en darmen) te zwaar bleek en in Velsersduin de therapie werd voortgezet. Haar rechterarm is redelijk hersteld, alleen een pen hanteren gaat nog niet zo goed; haar rechterbeen herstelt een stuk minder snel, maar er zit nog wel vooruitgang in.

Voor de vele kaarten, telefoontjes, bezoeken en andere vormen van belangstelling en bemoediging willen wij jullie bedanken.

Lieny en Piet Schol

Afgelopen zondag 26 juni kwam mijn vrouw Bep thuis uit de kerk en had voor mij een mooie bos bloemen van het altaar meegekregen. Ze vertelde tevens dat ik in de voorbeden was genoemd.

Na de dienst bij het koffiedrinken in de Bolder, waren er veel mensen die mij beterschap toewensten.

Ik was blij verrast en ik vind het geweldig dat de gemeente zoveel aandacht aan mij heeft besteed.

Als niet echt een lid van de kerk, ben ik iedereen zeer dankbaar. Ik weet niet hoe ik het precies moet beschrijven, maar ik voelde veel warmte, dus mensen iedereen hartelijk bedankt en ik hoop gauw tot ziens! Extra bedankt pastoor Münch voor zijn belangstelling en zijn huisbezoek.

Gerard Vester

Verslag van de Slotavond Vrouwenvereniging Aktiva 2016

Wij hadden een slot bijeenkomst in het Wok Restaurant Wok for You in het industriegebied van IJmuiden. 33 dames hebben een heerlijke avond gehad waarbij vele gerechten werden gegeten. Er was onder andere heerlijke vis, lekker vlees, toetjes en heerlijke wijn en koffie. Sommige dames namen een Irish Coffee.

Er werd veel gepraat en bijgepraat en er werd veel heen en weer gelopen. Iedereen had het mijns inziens naar zijn zin. Om 20.30 maakten wij aanstalten om weer naar huis te gaan, voldaan en vol gegeten.

Gaarne wens ik alle leden en hun familie een goede en mooie zomer toe met een fijne vakantie. Gaarne zien wij elkaar weer in September 2016.

Liesbeth van der Laan

Voorlopige programma van de Oud-Katholieke Mannenclub Velsen

Het programma 2016/2017 wordt op de tweede dinsdag in de maand geopend met:

13 september 2016: een reisverslag van een reis naar Afghanistan door Past. Harold Münch.

Ook de dames van Aktiva en Adelbertus Vrouwen Kontakt zijn uitgenodigd.

11 oktober 2016: een lezing door Bert van Tienhoven over de Lange Nieuwstraat en haar verbeteringen in de winkelsfeer.

8 november 2016: op deze avond zal iemand uit het klooster De Goed Herder vertellen over het leven in het klooster.

13 december 2016: een treinreis georganiseerd door Martin Blok met een historische trein naar een stad met een kerstmarkt. Er kunnen 80 mensen mee en ook de dames van Aktiva en Adelbertus Vrouwen Kontakt worden uitgenodigd. De kosten zijn naar gelang er deelnemers zijn. Welke kerstmarkt is nog een vraag.

10 januari 2017: die avond kunnen wij elkaar weer een goed en gezond nieuwjaar toewensen. Tevens zal er een film van Martin Blok worden getoond en we hebben weer heerlijke hapjes van Han Tol van Radio en TV Expert.

14 februari 2017: Rene Valencia laat ons een virtuele rondleiding maken door de Jodenbuurt in Amsterdam.

14 maart 2017: Dit wordt een avond met een hoop plezier. Wij gaan nl. whisky proeven. Dames let op uw zaak.

11 april 2017: Een lezing van het Vogelghospitaal in Haarlem.

9 mei 2017: Vandaag gaan wij met een garnalenboot mee vanuit Den Over. Ook brengen wij een bezoek aan een paprikateler in de Agripoort in NH.

Het programma staat zo goed als vast, alleen de treinreis kan ons nog parten spelen bij te weinig aanmeldingen.

Het bestuur van de OK Mannenclub Velsen

Ambassadeur van de Theologie

Begin juni kregen de parochianen op de mailinglist van de pastoors een mailtje met het verzoek om op Peter-Ben Smit te stemmen in de verkiezing van Theoloog van het Jaar 2016.

De uitslag was uiteindelijk, dat Janneke Stegeman gekozen is.

Maar waar ging het eigenlijk over?

Voor de vierde keer organiseerden de EO, NCRV, IKON, dagblad Trouw, uitgevers en anderen omstreeks de langste dag de Nacht van de Theologie. In een uitgebreid programma in het EO-gebouw werd de 'aangeklede' uitslag van de stemmingen, deels door het publiek, bekend gemaakt.

Ver voor de nacht waren kerken en aanverwante organisaties (heel erg kort door de bocht) uitgenodigd om kandidaten voor de functie aan te melden: een theoloog, jonger dan 40 jaar, die kan optreden als ambassadeur van de theologie.

20 Theologen werden uitgenodigd voor een dag voorronde bij de EO. In verschillende situaties moesten zij laten zien, wat ze 'konden'. Uit de voorronde kwamen drie zeer verschillende theologen bovendrijven: Pim Brouwer, 30 jaar, predikant in Utrecht; Janneke Stegeman, 35 jaar, werkzaam bij debatcentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam; en Peter-

Ben Smit, hoogleraar bij de VU in Amsterdam en het Oud-Katholiek Seminarie in Utrecht.

Een van hen zou een jaar lang Ambassadeur van de Theologie moeten zijn, de opvolger van mgr. G. de Korte, benoemd Bisschop van Den Bosch.

En dan? Dan wordt het moeilijk of vaag: wat wordt van de Theoloog van het Jaar verwacht? Als theoloog zichtbaar en present zijn in, eh ..., ja, in de samenleving, in de media, in Trouw bijv., bij DWDD bijv. Dus als theoloog en niet namens een kerk of kerkelijke of christelijke organisatie of beweging.

Makkelijker gezegd dan gedaan. Wat staat de organisatie van de Nacht voor ogen? De drie genomineerden waren alle drie aantrekkelijk, maar totaal verschillend van aard en karakter, gedrag, uitstraling ...

De ´wegzending´ van de Theoloog van het Jaar klonk in mijn oren een beetje als: ´Zoek het maar uit! Doe je best! En maak er iets moois van!´

Om te weten te komen, wat de inbreng van de Theoloog van het Jaar 2016 in het maatschappelijke debat is, moeten we er misschien actief op letten.

Theologen kunnen op grond van Bijbel en Theologie vaak tot inzichten komen, die nu, in deze tijd, in ons land en in de wereld van nu verrassend en veelbetekenend kunnen zijn en gehoord mogen/moeten worden naast de algemeen heersende opvattingen, en de mening van de ´meerderheid´.

Fiete Smit-Maan

Woestijnvaders - inspiratie voor nu

In dezelfde Nacht van de Theologie werd ook bekend gemaakt, wat het Theologische Boek van het Jaar 2016 zou zijn. Het is het boek van Mattias Rouw met bovenstaande titel: een prachtig boek om te zien en in te bladeren. Helemaal niet, wat ik me bij een theologisch boek voorstel.

Tussen de 4^e en 7^e eeuw ongeveer trokken steeds weer vele christelijke kluizenaars in Egypte de woestijn in om er eenzaam voor God, en volledig en rigoureuus naar zijn wil te leven. Velen van hen kregen

echter toch volgelingen, en zo ontstonden er ook grote kloosters, waarvan er enkele nog bestaan. Van en over deze woestijnvaders zijn uitspraken en verhalen opgetekend en bewaard.

Mattias Rouw, werkzaam in de micro electronica, ontdekte die verzamelingen en was verrast, geraakt en gefascineerd door hun leefwijze, hun gedachten, raadgevingen, ervaringen. Vele daarvan kunnen direct in onze tijd, in onze samenleving ter harte genomen en toegepast worden. Om deze woestijnheiligen beter te kunnen begrijpen, ging hij theologie studeren en maakte dit boek met korte teksten en toepasselijke illustraties in vooral gelige, bruinachtige, groenige zandkleuren.

Als ik aan deze mannen denk, al zijn er ook vrouwen geweest, zie ik broodmagere, eerbiedwaardige, rechtlijnige, zonderlinge monniken en vaders, die zwijgen, ofwel in de verheven taal van de orthodoxe liturgieën spreken. Rouw vertaalt de teksten in heel hedendaags, maar niet plat, Nederlands. Zo worden ze wel actueel, en bereikt hij mensen, die met een dik theologisch boek zonder plaatjes zeker niet bereikt worden.

*Geloof is: nadenken over God,
zonder te denken, dat je Hem volledig begrijpt*

*Het tegenovergestelde van praten is niet zwijgen,
maar luisteren*

*Als je de misstappen van je burens ziet,
ben je niet bezig met het letten op je eigen fouten*

*Goed doen is goed,
het onzichtbaar doen is beter*

Fiete Smit-Maan

Oud-Katholieke parochie H. Petrus en H. Paulus Aalsmeer

Zondag 25 september komt al dichterbij.....

Dan zullen we tijdens een pontificale viering om 16 uur, waarin de bisschop van Haarlem Mgr. Dirk Jan Schoon en past. Jacob Spaans voorgaan, gedenken dat het 155 jaar geleden is dat ons huidige kerkgebouw ingewijd werd. Het Utrechts Byzantijnskoor zal dan in Oekraïense kledij de dienst opluisteren !



Giften voor de viering van de 155 jarige zijn op rek.nr. NL22INGB000035.97.85 t.n.v. oud-katholieke parochie Aalsmeer bijzonder welkom met vermelding -155 jarige kerk -

Na afloop is er een receptie.

Op zoek naar mensen met een warm en geduldig hart

In Zorgcentrum Breezicht, Keizer Wilhelmstraat 1 in IJmuiden wonen meer dan 100 senioren. Een deel van hen zijn mensen met een geheugenstoornis.

Een keer per maand is er op donderdagmiddag een kerkdienst in huis. Omdat het voor de meeste bewoners van Breezicht niet goed mogelijk is om een kerk te bezoeken is samenkomen in een kleine groep voor hen een waardevolle gelegenheid. In deze diensten gaan de verschillende voorgangers uit IJmuiden voor.

Dit wordt mogelijk gemaakt door hulp van vrijwilligers. Zonder hen zou het niet gaan. Voor uitbreiding van dit team zijn we op zoek naar mensen met een warm en geduldig hart.

De werkzaamheden zijn met name het klaarmaken van de ruimte en het begeleiden van de kerkgangers voor, tijdens en na de viering.

Ik nodig u en jou van harte uit om eens te komen kennismaken en/of eens een dienst bij te wonen, de beste manier om te ontdekken of dit iets voor u of jou is.

De viering is eens in de maand op een donderdagmiddag om 16.00 uur.
De eerstkomende vieringen zijn: donderdagmiddag 28 juli en
1 september

Hartelijk welkom
Nel Doesburg, geestelijk verzorger
N.Doesburg@zorgbalans.nl
Tel. 06-52516752

Even stil.

*Soms is het goed om even stil te staan
midden in de drukte van het leven,
om na te denken over
wat je anderen hebt te geven*

*Begrip, vertrouwen,
vriendschap, aandacht, liefde
daar wordt op gewacht,
helaas wordt hier door velen
te weinig aan gedacht.*

*De tijd daaraan besteed
heeft duizendmaal meer waarde,
dan al het geld en goed
op deze rijke aarde.*

*Begin niet morgen maar vandaag
met even stil te staan,
om daarna elke dag
met even stil staan door te gaan.*

Ineke

Nieuwe Testament in gewone taal voor lage prijs



Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) brengt het complete Nieuwe Testament in gewone taal uit voor maar € 3,50.

‘We willen dat zoveel mogelijk mensen kennismaken met de Bijbel,’ licht Stefan van Dijk, hoofd Uitgeven bij het NBG, toe. ‘Daarom brengen we een goedkope editie van deze veel gevraagde bijbelvertaling uit. Het boekje is compact en daarmee goed bruikbaar als give-away, maar bijvoorbeeld ook om mee te nemen als je op reis gaat.’

Eerder heeft het Nederlands Bijbelgenootschap al losse, goedkope evangeliën van de Bijbel in Gewone Taal uitgebracht. Stefan van Dijk: ‘Afgelopen jaar zijn er maar liefst 250.000 van die evangelieboekjes tegen de kostprijs bij ons besteld. Zo kwamen we op het idee om het hele Nieuwe Testament uit te brengen voor weinig.’

Korting bij grotere oplage

In de christelijke boekhandel en op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap kunnen de boekjes besteld worden voor € 3,50 per stuk. Bij een grotere bestelling voor scholen of kerken krijg je exclusief op de website van het NBG aanzienlijke korting: 100 exemplaren zijn bijvoorbeeld te bestellen voor slechts € 150,-.

Duidelijkste bijbel van Nederland

De Bijbel in Gewone Taal is toegankelijk en makkelijk leesbaar. Daarmee is het de duidelijkste Bijbel van Nederland. Het is een vertaling uit de bronteksten, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap en verschenen in oktober 2014.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem

Zeven: een heilig getal

Het getal zeven is voor veel mensen hun geluksgetal. En je komt het getal op allerlei plekken tegen. De regenboog heeft bijvoorbeeld zeven kleuren, de stad Rome is gebouwd op zeven heuvels en als je de twee tegenover elkaar liggende vlakken van een dobbelsteen bij elkaar optelt, komt daar altijd zeven uit. Maar zeven is ook een van de bekendste bijbelse getallen.

Zeven staat in de Bijbel symbool voor compleetheid. Het geeft aan dat iets af is: iets kan niet beter worden dan het is, of juist niet erger. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar deze verhalen:

- De schepping gebeurt in zeven dagen (Genesis 1:1-2:4). Opvallend is dat het Hebreeuws geen namen voor de dagen kent, behalve voor de laatste dag. Er wordt geteld: de eerste dag, de tweede. Maar de rustdag, de zevende dag, wordt sabbat genoemd.
- Als iemand Kaïn wil doden, zal hij zeven keer gestraft worden door God (Genesis 4:15). Opvallend is dat in Genesis 4:24 Lamech roept dat als iemand hem wil doden, hij wel 77 keer gestraft wordt. Een teken van onbegrensde wraak dus. Dat staat tegenover de zeventig maal zeven keer die je van Jezus moet vergeven (Matteüs 18:22).
- In Leviticus 25 wordt gesproken over het sabbatsjaar. Elk zevende jaar moest de grond rust krijgen, want dat jaar was bestemd voor God. Niemand mocht dan zaaien of oogsten. En na zeven keer zeven jaar, was er een extra bijzonder jaar: het jubeljaar. In dat jaar konden slaven bijvoorbeeld terugkeren naar hun familie en hoefden schulden niet meer terugbetaald te worden.
- In het bijbelboek Ezechiël worden er profetieën uitgesproken tegen zeven verschillende volken, zoals tegen Tyrus en Sidon (Ezechiël 25-32). Daarmee wordt de hele wereld bedoeld.
- Nadat Jezus veel mensen voedt met zeven broden en wat visjes blijven er zeven manden vol brood over (Matteüs 15:32-39). Dit verhaal staat vlak na de wonderbare vermenigvuldiging met vijf broden, twee vissen en twaalf manden.

Ook in het boek Openbaring komt het getal zeven heel veel voor. Dit boek staat vol (getallen)symboliek. Er wordt onder meer gesproken over zeven gemeenten met zeven geesten (Openbaring 1:4), zeven sterren en zeven gouden kandelaars (Openbaring 1:20), een boekrol die

met zeven zegels is verzegeld (Openbaring 5:1), zeven bazuinen (Openbaring 8:6), een draak met zeven koppen (Openbaring 12:3), en zeven offerschalen met zeven plagen (Openbaring 16:1).

Kortom, het getal zeven laat zien dat iets af is. En als je dit weet over het getal zeven, ga je de bijbelverhalen nog beter begrijpen. Zo komen ze dichterbij!

Bron: Blog van Roelien Smit, bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap.

AGENDA

21-07	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend, Engelmunduskerk, Oud-IJmuiden
18-08	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend, PKN Engelmunduskerk, Velsen-zuid
04-09	10.00 uur	Familie-fietsdag
10-09		Open Monumentendag
13-09	20.00 uur	O.K. Mannenclub, reisverslag past. Münch
15-09	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend, Apostolisch Genootschap, IJmuiden
17-09		Parochie-uitje naar Culemborg
18-09	10.00 uur	Gemengd koor Bellissimo



Herkent u dit plaatje van een bezorgde penningmeester?

Dan begrijpt u vast wel dat zij uw steun nodig heeft.

Bankrekening NL80 ABNA 0841 069824
t.n.v. Penningmeester Parochieblad

Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastoor H. Münch, Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden,
tel. 0255-515260, 06-30126877, e-mail: munchharald@gmail.com
Pastoor M. Liebler- Münch, e-mail martina.liebler@ziggo.nl
Pastor A. Kramer, tel. 06-40591100, e-mail: age.kramer@gmail.com

Gebouwen:

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder: tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,
e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden >
H.Engelmundus

Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:
NL56 RABO 0154 1643 48

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24
Busjes kunnen geleegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begrafnisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Autovriendendienst:
Joke Wennis, tel. 0255-516233/Marjoke de Koning, tel. 0255-515597

Kruispunt: kopij inleveren voor 24 augustus via:
e-mail: kruispunt@okijmond.nl of
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 5 september 2016.