

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 58, nummer 2 september/oktober 2016

**Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus**

Toelichting eucharistisch gebed

In Den Helder laten we soms de tweede lezing uitvallen. In plaats daarvan vertel ik dan iets over de liturgie. Op 24 juli was het thema van de dienst Bidden. Ik heb toen iets toegelicht over het eucharistisch gebed.

Eucharistie betekent Dank.

Het eucharistisch Gebed heeft de vorm van een klassiek Joods dankgebed.

Dat krijg je al in de gaten nog voordat het is begonnen:

Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God, hij is onze dankbaarheid waardig.

Het eerste stuk, dat de *prefatie* wordt genoemd, benoemt meestal de dankbaarheid van ons mensen om wat God in het verleden heeft gedaan.

DAAROM zingen we Hem toe: Heilig.

Dan wordt er ingezoomd op het laatste maal dat Jezus hield met zijn leerlingen.

We kijken terug naar die gedenkwaardige avond, nog steeds in grote dankbaarheid.

Kern van die avond is wat Jezus over het brood en de wijn zei: dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed.

We staan steeds even stil bij dat moment, doordat de priester het brood en de wijn even optilt om te laten zien: dit is de kern van de boodschap van Christus.

In woord en gebaar heeft Jezus duidelijk willen maken dat God van ons mensen houdt en dat we ons eigenlijk geen zorgen hoeven te maken als we die liefde maar toe kunnen laten in ons leven, wat ons ook maar zal overkomen.

Dat is geen boekenwijsheid, maar een levenswaarheid.

Je kunt die niet begrijpen door hard na te denken, maar je moet hem bij je binnen laten komen, zoals een mooi lied bij je binnen kan komen.

Dan komt er een vraag, die uit de dankbaarheid wordt geboren:

Wilt u zich herinneren wat u voor ons mensen in het verleden hebt gedaan, inclusief het leven en sterven en opstaan van Christus?

Wilt u geloven dat wij u daarvoor oprecht dankbaar zijn (*ons offer van lof en dank*)?

Ten slotte vragen we iets dat we echt nodig hebben op het moment zelf: de komst van de Geest. Het stukje brood en het glas wijn moeten veranderen in een levenswaarheid voor ons. Niet als een soort herinnering, maar als een echte ervaring met Christus. Christus moet zelf bij ons binnen komen in de vorm van brood en wijn.

En in één adem bidden we dan verder: Mogen wij veranderen doordat we Christus in ons toelaten? Mogen wij het lichaam van Christus worden die zijn werk voortzetten op aarde?

Past. Age Kramer

ROOSTER VAN KERKDIENTEN



Zondag	04-09	Zondag na Pinksteren 18 <i>Verjaardag van Kerkwijding</i> 10.00 eucharistieviering Kinderkerk Koffiedrinken
Zondag	11-09	Zondag na Pinksteren 19 <i>Geboorte van de H. Maagd Maria</i> 10.00 eucharistieviering Kinderkerk
Zondag	18-09	Zondag na Pinksteren 20 10.00 uur eucharistieviering <i>Gemengd koor Bellissimo</i> Kinderkerk Koffiedrinken
Zondag	25-09	Zondag na Pinksteren 21 10.30 uur Oecumenische Dienst R.K. Engelmunduskerk Driehuis
Zondag	02-10	Zondag na Pinksteren 22 <i>Oogstdienst</i> 10.00 uur eucharistieviering Kinderkerk Koffiedrinken
Woensdag	05-10	09.00 uur eucharistieviering Koffiedrinken

Zondag	09-10	Zondag na Pinksteren 23 10.00 uur eucharistieviering Kinderkerk
Woensdag	12-10	09.00 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	16-10	Zondag na Pinksteren 24 10.00 uur dienst van schrift en gebed Kinderkerk Koffiedrinken
Woensdag	19-10	09.00 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	23-10	Zondag na Pinksteren 25 10.00 uur eucharistieviering Kinderkerk

BIJ DE KERKDIENSTEN

18 september

Het Heemskerk Gemengd koor Bellissimo komt bij ons de Missa Brevis zingen, en de parochie Enkhuzen is bij ons te gast in het kader van hun jaarlijkse excursie.

25 september

Onze kerk is dicht, want er is een gezamenlijke oecumenische viering om **10.30 uur** in de rooms-katholieke kerk te Driehuis.

2 oktober

Dit jaar vieren we een Oogstdienst met fruit in plaats van een Bloemendienst.

9 oktober

Na afloop komt de bloemengroep in de pastorie bijeen.

16 oktober

Op deze zondag is er een dienst van schrift en gebed.

UIT DE PAROCHIE

Henk Belfroid is weer thuis. Hij is zijn herseninfarct goed te boven gekomen en hoefde niet langer in Velsersduin te vertoeven.

Datzelfde geldt voor *Lieny Schol*. Omdat zij goed vooruit gaat mocht zij ook naar huis. Zoals het meestal is zijn de laatste meters het moeilijkst maar door goede therapeuten en de zorg van Piet zal ze de eindstreep wel bereiken.

Helaas is *Huib Bil* een paar weken geleden lelijk gevallen en heeft pijnlijke kneuzingen opgelopen. Hij verblijft tijdelijk in Velsersduin.

Drie keer moesten wij deze zomer afscheid nemen van lieve medeparochianen.

De eerste die geroepen werd was *Ton Kuiter*. Bijna zijn hele huwelijksleven was hij suikerpatiënt. De afgelopen periode kwam er nog Alzheimer erbij. Maar het werd hem funest dat de nieren het begaven. Er was niets meer aan te doen. En in al die jaren heeft zijn vrouw Elly zich opgeofferd om zijn leven dragelijk te houden.

Binnen een week was het dan twee keer raak. Op zondag 21 augustus in de vroege ochtend overleed Jo Tol. Een lief en warm mens. De dag daarvoor had zij nog de ziekenzalving ontvangen in het bijzijn van bijna de hele familie. Zij was er klaar voor om te gaan. Ook al deed het haar kinderen en kleinkinderen pijn. Met haar hebben wij een markant lid verloren. Haar man was organist, zij zong op het koor en was actief in de vrouwenvereniging. Ze vergat veel, maar beslist niet een van de kerkliederen.

In dezelfde week in de nacht van dinsdag op woensdag overleed Rie Wijker-Zwaan. Ze lag al een aantal weken aan de zuurstoffles, maar het moment was toch wel verrassend. Bij een laatste bezoek op maandagavond lag zij zoals altijd keurig als een dame gekleed met haar sieraden op bed. Ooit in IJmuiden geboren was zij met haar man naar Zeeland gegaan en pas later teruggekomen.

Zij werd voorbeeldig gesteund in de afgelopen jaren door twee nichten uit Egmond.

Mogen zij allen rusten in vrede!

Zo langzaamaan begint het parochieleven weer. Vanaf deze plaats wil ik alvast een overzicht geven:

Programma

Vrijdag 7 oktober om 14.00 uur gaat in de sacristie de *oecumenische leeskring* van start. Een vrij grote groep van mensen uit verschillende kerken leest samen een moderne interpretatie en toepassing op het leven van gewone mensen volgens de regels van Benedictus, die oorspronkelijk voor monniken waren geschreven.

Vrijdag 14 oktober om 14.00 uur start de *Bijbelkring* in de pastorie. We gaan dit seizoen het evangelie volgens Mattheus lezen. Zo volgen wij intensiever de lezingen op zondag tijdens het leesjaar A dat in november begint en meestal Mattheus volgt.

Oud-Katholieke Begrafenis vereniging - dragers

Sinds 25 augustus bestaat het team dragers van de OKBV weer uit 6 personen. De dragers begeleiden een overledene van huis naar de kerk, van de kerk naar de begraafplaats, en daar naar zijn/haar laatste rustplaats. Waar nodig of gewenst dragen zij de overledene op hun schouders. Zij dragen ook de bloemen en schikken deze met zorg en met smaak rondom de kist in de kerk, rondom het graf.

De jongste drager Erik Gerritsma deed deze dag voor het eerst dienst als zesde drager naast Cor van Os, Jack Visser, Jack Tol, Jan van der Leek, Martin Blok (William Wijker, die jaren gedragen heeft, is in noodgeval nog beschikbaar). Het is mooi, als een familie een deel van de praktische laatste zorg voor een overledene kan overlaten aan bekende parochianen.



Een Lege Plaats

Iemand die me lief was
is gestorven

Die vertrouwde stem
is verstomd

Die vrolijke lach
Zal niet meer klinken.

Geen kus

Geen omhelzing meer.

Geen hand die de mijne
vastgrijpt.

Geen arm meer om mijn schouder.

Een lege plaats aan tafel
een lege plaats in bed,
een leegte in mijn leven.

God weet U dat?



Marjoke de Koning-Wiljouw

BEDANKJES

Beste mensen,

Wat hebben wij een bijzondere en onvergetelijke 50-jarig huwelijks herdenkingsdienst op 10 juli 2016 gehad, wat wij een jaar daarvoor als voor onmogelijk hadden gehouden. De dienst met solozang (zelfs Glenn Miller werd er in de preek bijgehaald) was voor ons heel emotioneel en geeft ons voor de toekomst veel kracht. Wij willen langs deze weg jullie bedanken voor de vele kaarten, bloemen en kado's, die wij mochten ontvangen. Zeer dankbaar zijn wij dat we deze mijlpaal hebben mogen bereiken. Nogmaals dank voor alles.

Janna en Dick Gouda

Vecht, huil, bid

Bekende woorden van Ramses Shaffy. Woorden die ik wil gebruiken om iedereen te bedanken voor de vele kaarten die wij ontvingen van lieve mensen om ons heen. Het was vechten, huilen en bidden toen Henk een hartstilstand kreeg. Vechten, huilen en bidden voor beterschap deden we samen met veel mensen uit de parochie. Nu is Henk thuis om weer op de been te komen na de verlamming van zijn linkerbeen. Een moeilijke weg te gaan maar we vechten door, huilen als het niet gaat zo als we willen en we bidden om hulp.

We zijn dankbaar voor de warmte die jullie ons gaven.

Lieve groeten van Jo en Henk Belfroid

Lieve mede-parochianen,

Ontroerd door de vele blijken van belangstelling uit onze parochie bij het afscheid van mijn lieve Ton wil ik iedereen, mede namens mijn familie, bedanken.

Ik voelde mij door jullie aanwezigheid gesterkte en gedragen op deze dag.

Dankbaar dat ik zo veel lieve mensen om mij heen heb!

Groeten, Elly Kuiten-Wenning

Beste parochianen,
Hartelijk dank voor uw belangstelling, bloemen en warme woorden van troost.

Het gemis blijft, maar het doet ons goed te weten hoeveel Jac ook voor velen van u heeft betekend.

Lieve groet , Anneke Zwart

BOLDERBAZAR - 28 & 29 OKTOBER *

De datum is gezet en de Bazarcommissie is alweer druk bezig om een prachtig feest voor de parochie te organiseren. De Bazar is echt een klus waar we met z'n allen de schouders onder zetten en voor de parochie een mooi resultaat halen in een leuke sfeer en met veel plezier.

Samen met u hopen we weer een mooie opbrengst te halen.

Natuurlijk zijn de bekende stands er, zijn er weer mooie prijzen te winnen, houden we weer een gezellige Bazarmaaltijd en zal er een geheel nieuwe activiteit zijn. Wat dat is houden we nog even geheim, maar het belooft een feestelijk spektakel te worden. Meer daarover in het volgende Kruispunt.

Helpt u ons met de volgende zaken?

- Dit jaar vragen wij u weer de mooie kleding, langspeelplaten, cd's, boeken en tweedehands spullen uit uw kasten en van zolder te halen. Het ruimt lekker op en u ondersteunt de kerk ermee.

- De boekjes van de Grote Verloting zijn binnen. Natuurlijk zijn we heel blij dat u lootjes koopt van uw parochiegenoten, maar echt blij maakt u ons als u een boekje zelf (ver)koopt. Maak ons los!!

- Achterin de kerk komt een Spaarbonnen-bus te staan waarin u al uw gespaarde bonnen kunt doen. Natuurlijk DE-punten, maar ook taartenbonnen en andere spaarbonnen. Wel natuurlijk die waar we iets mee kunnen en nog een geldigheid hebben tot na de Bazar.

Nog een paar maanden. Wij hebben er erg veel zin in!

Met vriendelijke groeten,
Namens de Bazarcommissie
Jan Pieter Schoon, T: (06) 2095 9406.
E: bazar@okijmond.nl

Zondag 18 september 2016 Missa Brevis

Op zondag 18 september 2016 zal onze mis ondersteund worden door Bellissimo Gemengd Koor Heemskerk. Zij zullen dan de Missa Brevis van Jacob de Haan zingen. Dit is een Latijnse mis van een Nederlandse componist. Het koor zal zingen het Kyrie, Gloria, Credo en Sanctus en Benedictus. Na het onze Vader zal tot slot het Agnus Dei gezongen worden.

Tijdens de communie zal nog gezongen worden het Veni Jesu Amor Mi. Bellissimo bestaat uit ca 55 leden en bestaat reeds 62 jaar. Het is een gemengd koor met ca 12 mannen en de rest vrouwen. Bellissimo zingt over het algemeen klassieke - en semi klassieke koorwerken. Het staat onder leiding van dirigent Lorenzo Pappelo en wordt begeleid door Tsarina Marinkova.

Gaarne hopen wij op een mooie mis.

Johan van der Laan

Oogstdienst 2 oktober

Beste Parochianen,

Op deze zondag zal er een oogstdienst gehouden worden. We zamelen fruit in voor onze zieken en hoogbejaarden in en om onze parochie.

Het inleveren van het fruit kan alléén op zaterdag 1 oktober tussen 11.00 uur en 14.00 uur in de Bolder. Als U het fruit brengt zullen enkele personen de fruitbakjes vullen in de sacristie.

Wij zoeken nog 1 á 2 mensen die ons willen helpen met het aannemen van het fruit en het vullen van hopelijk vele fruitdoosjes.

Van een parochiaan - naar een parochiaan!

Half september zal er achter in de kerk een lijst gelegd worden. Daarop kunt U invullen wie U graag een doosje fruit zou willen geven of u kunt namen en adressen mailen naar Carla: carlavanleeuwen@ziggo.nl.

Het is ook mogelijk een doosje aan te vragen voor een zieke buurman, een hoogbejaarde buurvrouw of iemand die het moeilijk heeft gehad in het afgelopen jaar. Denk met ons mee!

Aanmelden voor hulp met de fruitdoosjes bij Marjoke tel. 0255-515597.

Bij voorbaat dank voor de moeite,

Carla & Marjoke

Jo Tol-Drijver wordt op de koorrepetities nog wel eens genoemd, ook al komt ze al jaren niet meer. Als iemand zijn muziek niet op orde heeft, en het bedoelde gezang niet kan vinden, dan wordt wel eens met licht spotten-de vertedering naar Jo Tol verwezen. Ze vond de muziek tenslotte altijd en zong dan zonder aarzelen, goed en zuiver, dragend, enthousiast en met heldere stem haar sopraanpartij mee. Zij zong elke zondag op het kerkkoor en op een feestdag ook in het parochiekoor.

De laatste keer zag ik Jo in de dienst van tweede Paasdag met Nanda en Sanne. Ze waren aan de late kant, pastoor was al met zijn welkomstwoordje bezig, en Jo, net op haar plaats, antwoordde direct stralend en hartelijk met 'good morning'. En jubelde toen het openingslied mee in opperste paas-vreugde, spat zuiver, met de correcte tekst, aanstekelijk. Ze kon niet stil blijven staan, danste bijna, nodigde iedereen uit om mee te doen: 90 jaar en onmiskenbaar dement!

Achter elkaar door, de mis uit het boek of uit haar hoofd, 'Wij groeten u, o dag der dagen', 'Daar nu het feest van Pasen is', 'Vlucht nu droefheid'. 'Laat nu 't Halleluja klinken', alle paasliederen die op de eerste feestdag nog niet gezongen waren.

Het feest en de verrassing van de Vredegroet van alle bekenden! En nog meer liederen om uitbundig te zingen of om mee te neuriën bij de kab-belende improvisaties van Wim Gouda.

Ik zong in het koor naast het orgeltje en keek onbedoeld de gemeente in. Ik werd ontroerd door de gelovige toewijding, het paasenthousiasme, de ongegeneerde, ongeremde blijdschap, waarmee Jo de dienst meevierde, terwijl zij misschien al geen woord meer kon lezen!

Zij teerde op zoveel zon- en feestdagen met hun eigen gezangen, dat ze in haar dementie een benijdenswaardig voorbeeld voor ons allen was. Ze heeft zich de gezangen in zoveel jaren trouwe kerkgang zo eigen gemaakt, dat met de woorden en de melodieën, de blijdschap van het hoge feest, het hoogtijd van Pasen, van de Verrijzenis van de Heer er was, hier en nu.

Dat zij ruste in vrede.

Fiete Smit-Maan



Mijn eerste oecumenische koffie-ochtend

De oud-katholieken werden speciaal uitgenodigd voor de koffie-ochtend in De Bolder op 21 juli. Het is ook niet leuk, als de oud-katholieken de bezoekers uit de oecumene ontvangen, en er zelf niet zijn.

Sonja Gravemaker en Liesbeth van der Laan waren de voorzichtige gastvrouwen. Ze hadden maar twee tafeltjes bij elkaar gezet met een paar stoelen, want het was mooi weer en ze verwachtten niet veel bezoekers. Maar die kwamen wel! Achter elkaar moesten er tafels en stoelen aangeschoven worden onder opgewekt gepraat en gelach.

Toen de koffieochtenden begonnen, had ik begrepen, dat ze bedoeld waren voor mensen die alleen thuis zaten en in de lange zomervakantie de contacten via verenigingen, clubs en koren misten. Ik verwachtte eigenlijk oude alleenstaanden, die de geraniums maar even alleen gelaten hadden om mensen te zien en te spreken.

Aan de vele mooie en goede fietsen voor De Bolder zag ik al, dat er niet alleen hulpbehoevende en eenzame oudjes waren! Leeftijden zijn moeilijk te schatten, helemaal als mensen in zomertenuë komen! Het was geanimeerd en ontspannen.

Johannes van Riessen heeft toen voor de belangstellenden de kluis geopend, de mooiste kazuifels uitgehangen, het liturgische vaatwerk tentoongesteld, en hij heeft verteld over onze kerk, hoe we kerk zijn, wat we doen en hoe we het doen. Leuk, ook voor de oud-katholieken, want door de vragen en opmerkingen van anderen en de uitleg en toelichting van Johannes, kijk je ook weer anders naar onze vertrouwde gang van zaken, en beleef je ze anders, nieuw.

De volgende koffieochtend was al op 18 augustus, en dan weer op 15 september in het moderne gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Doorneberglaan.

Fiete Smit-Maan

Reactie van een bezoeker

De Koffieochtend op 21 juli in de O.K. Engelmunduskerk was een succes! De gastvrouwen van de oecumenische koffieochtend hadden deze opkomst niet verwacht.

Het was vakantietijd en ook was het die dag stralend weer, dus verwachtten ze niet zoveel mensen. Er waren dan ook weinig stoelen en tafels neergezet, maar dat was een vergissing.

Stoelen en tafels moesten bijgeschoven worden en de kring werd al groter. We waren toch zeker met ca. 30 mensen en dat was fijn om te zien. Er moest meer koffie gezet worden, maar de "oecumenische" koffie met koekje smaakte heerlijk. De gastvrouwen hadden het er maar druk mee. Het was heel gezellig en er werd wat afgepraat.

Na de koffie kregen we een rondleiding in de kerk en op het orgel werd prachtig gespeeld. Ook was het heel interessant om de uitleg te horen hoe het toegaat bij jullie in de O.K. kerk.

Truus Korthouwer

Programma Aktiva 2016 - 2017

21 September	Velser aardewerk
19 Oktober	Kienen
9 November	Gezamenlijke avond
14 December	Adventsavond
18 Januari	Jaarvergadering
15 Februari	Hollandse avond
15 Maart	Pastoor Age Kramer
19 April	Mindfulness
17 mei	Afsluiting seizoen

Adelbertus Vrouwenkontakt

Zoals afgesproken in de jaarvergadering 2016 zal het Adelbertus Vrouwenkontakt doorgaan in een wat eenvoudiger vorm.

Denkt u erom: vanaf dit seizoen zullen we elkaar ontmoeten op elke **eerste dinsdag van de maand**.

En we gaan het seizoen 'smaakvol' starten **met een wokdiner op dinsdag 4 oktober**.

Graag tot ziens op 4 oktober!

Collectanten

Onze collectant Koos van Heijst heeft het moeilijke besluit moeten nemen zijn functie op te geven.

Hij heeft vele jaren gecollecteerd in de Adelbertuskerk alsmede in onze Adelbertus-Engelmundus parochie.

Bij een vertrek komt er gelukkig ook weer iemand bij en dat is Jessy Laurijs.

Dank Koos van Heijst voor je inzet en Jessy Laurijs van harte welkom.

Cees van der Oord

Oud-Katholieke parochie H. Petrus en H. Paulus Aalsmeer

Zondag 25 september komt al dichterbij.....

Dan zullen we tijdens een pontificale viering om 16 uur, waarin de bisschop van Haarlem Mgr. Dirk Jan Schoon en past. Jacob Spaans voorgaan, gedenken dat het 155 jaar geleden is dat ons huidige kerkgebouw ingewijd werd. Het Utrechts Byzantijnskoor zal dan in Oekraïense kledij de dienst opluisteren !



Giften voor de viering van de 155 jarige zijn op rek.nr. NL22INGB000035.97.85 t.n.v. oud-katholieke parochie Aalsmeer bijzonder welkom met vermelding -155 jarige kerk -

Na afloop is er een receptie.

Mozes op sneakers

De Bavo-kerk aan de Leidsevaart heeft er weer een wandversiering bij: Mozes bij de brandende braamstruik.

De kerk is heel erg groot en er is heel erg veel te zien. Nog een wandschildering, het is een mozaïek, maar dat kun je vanwege de afstand niet zien, er bij, maakt niet uit en valt niet eens op.

Toen de kerk tussen 1895 en 1930 gebouwd werd, waren er al veel en zeer verschillende kunstenaars, schilders, glazeniers, beeldhouwers bij de 'aankleding' betrokken. In traditionele en moderne stijl vervulden zij de opdrachten van het kerkbestuur, van particulieren, verenigingen, stichtingen, vanwege jubilea of zo maar uit devotie, die hun steentje wilden bijdragen aan de verfraaiing van de nieuwe Bavo-basiliek. Ik was vooral zeer verrast door een tegeltableau van Jan Toorop, dat door onenigheid en gebrek aan middelen niet afgemaakt is, en door de moderne muurschilderingen in de Maria-kapel uit de jaren '60. Verder ontroeren mij altijd de vele vriendelijke schilderingen en ramen van Han Bijvoet. Zijn laatste ontwerp, de verheerlijking op de berg, is er in de grijze 'grondtoerf' - Bijvoet overleed voor hij het tafereel kon inkleuren.

In dit kader kan er ook een nieuw en groot mozaïek in moderne stijl, een geschenk van een particulier, bij. De kleuren zijn fel, of de andere kleuren in de kerk zijn door de jaren heen wat stoffig en mat geworden, en de tekening soepel, als een stripverhaal, een comic.

Mozes komt met sneakers aan en een stok in de hand aanwandelen in de woestijn. Achter hem lopen en ruziën geiten, zij vreten gras, klimmen in struiken en een valt er in een afgrond. Fout dus: in het boek Exodus staat, dat Mozes schapen hoedde. Schapen zijn volgzaam. Misschien kunnen geiten, zonder dikke wollen vacht, wel beter tegen de hitte van de woestijn. Of wilde de kunstenaar Mozes erop voorbereiden, dat zijn opdracht niet zou zijn een volgzaam, tevreden volk door de woestijn leiden, eerder een eigenzinnige en soms dwarse groep vluchtelingen (gelukszoekers, vervolgd)?

Welnu, Mozes is op weg naar de brandende braamstruik, afgebeeld met scherpe, hoekige, vurige geel-rode flitsen die de tekst 'IK ZAL ER ZIJN' vormen. Echt als in een stripverhaal, knalhard in de verder gedempt gekleurde kerk.

Stilistisch schokkend? Misschien. Maar de gebeurtenis was niet alleen verrassend voor Mozes, dit was een kosmisch ingrijpen in de geschiedenis van de mensheid. God openbaart zich in vuur en in een belofte aan de mensen, aan Mozes.

Mozes komt nogal laconiek en nieuwsgierig aanwandelen – hij weet nog van niets, het is weer eens iets anders in de saaie woestijn.

Wij weten meer: wat de gevolgen van die Godsopenbaring geweest zijn en voor ons nog zijn 'IK ZAL ER ZIJN'.

Onder de muurschildering in de kerk, precies onder de brandende braamstruik is het sacramentsaltaar, waar het Lichaam van Christus in de vorm van geconsacreerd Brood bewaard wordt.

In Jezus heeft God zich zo'n 2000 jaar geleden opnieuw aan de mensheid geopenbaard. In de gestalte van een Kind met de naam Jezus, wat betekent 'GOD REDT'. Hoe Jezus in zijn leven, leren, lijden, sterven en verrijzen God geopenbaard heeft, weten we.

Aan het einde van zijn leven, op de avond voor zijn lijden, nam Hij het brood, zegende het, gaf het aan zijn discipelen en zei 'Neemt en eet, dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis'.

En zo gebeurt het bijna wekelijks, of zelfs dagelijks opnieuw: God 'IK ZAL ER ZIJN' openbaart zich in Brood en Wijn en wij mogen het aannemen en tot ons nemen.

Het hoogaltaar in de Bavo-basiliek staat schuin onder de flitsende brandende braamstruik op de muur. Wij komen op schoenen en sloffen om Gods openbaring te zien en we mogen er deelgenoot van zijn.

Fiete Smit-Maan



De Bavo-basiliek is van dinsdag tot en met vrijdag van 10-16 uur te bezichtigen. Entree € 4,- incl. koffie.

COMMISSIE AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN IJMOND



Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn welkom!

Op **4 september a.s.** start het seizoen 2016-2017 van de aangepaste gezinsdiensten. Het jaarthema is: "**Hé, je wordt geroepen**".

Wij starten in het seizoen in de **Vrededorstkerk, Laan der Nederlanden 152 te Beverwijk**.

De voorgangers in deze dienst zijn Pastor Greet Bijlen en ds. Kees Lous. De dienst begint om **15.00 uur**.

De kerkdienst is, zoals we gewend zijn, bidden, zingen, bijbellezing, verkondiging en de collecte. Je kunt bloemen, fruit of geld geven in de collecte voor de zieken. Het geld wordt gebruikt voor de instandhouding van de Aangepaste Gezinsdiensten IJmond.

Na de dienst wordt u uitgenodigd voor de feestelijke viering van het nieuwe seizoen.

Na de kerkdienst drinken we altijd koffie/thee of frisdrank met wat lekkers. Deze keer een beetje feestelijker met ook een hapje en een drankje. Het feest is dan niet voorbij. Daarna is er een feestelijke maaltijd, waar iedereen hartelijk welkom is.

U hoeft zich niet op te geven voor de maaltijd, maar wilt u laten weten dat u komt dan mag dat wel per mail Riet.de.Vlieger@quicknet.nl of per tel. 0255 -530210.

Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat! Neem hierover vóór 3 september a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.

Wij nodigen u van harte uit voor de dienst en de maaltijd om zo met elkaar het seizoen te starten. Tot ziens op 4 september a.s.

Jaarmarkt Oud-Velsen

Op zaterdag 24 september 2016 is in het dorp Oud-Velsen traditiegetrouw de jaarmarkt. Zoals gebruikelijk is het op de laatste zaterdag van september een drukte van belang rond de Engelmunduskerk:

kraampjes met vintage vaasjes, curiosa en kunst, kramen met boeken en muziek, cake en gebak. De opbrengst van deze 'kerkkramen' komen ten goede aan het onderhoud van dit eeuwenoude kerkgebouw. Door het eten van een portie poffertjes, een broodje worst of haring, of door een gokje te wagen bij het rad van avontuur steunt u op een voor u aangename wijze de kerk!

Ook in de kerk is genoeg te zien en te ervaren. Er is live klassieke muziek en een kaarsenplek met 'flessenpost'. Buiten in het dorp staat bovendien een podium waar de hele dag optredens zijn van koren en (toneel)verenigingen van de Velser Gemeenschap.

Welkom op 24 september van 10 uur tot 16 uur, Kerkplein 1 te Velsen-Zuid!

de jaarmarktcommissie Engelmunduskerk Oud Velsen

Begin het nieuwe seizoen goed en kom zingen bij het **Christelijk Mannenkoor "Ijmuiden"**

Ons koor bestaat 63 jaar en wil nog graag jaren doorgaan. Wij zijn het enige Christelijke mannenkoor in de regio Kennemerland en hebben dringend nieuwe leden nodig.

Alle mannen zijn van harte welkom, ongeacht leeftijd of stemhoogte.

Het koor staat onder leiding van een enthousiaste dirigent die een vernieuwend en meer eigentijds repertoire heeft ingebracht. In de afgelopen periode hebben enkele jongeren zich bij het koor aangesloten die met groot enthousiasme hun stemmen laten horen. Onze leden komen niet alleen uit Velsen maar ook uit Haarlem, Beverwijk en Alkmaar.

Naast eigentijdse nederlandse en anderstalige kerkmuziek zingen wij ook bewerkingen van populaire melodieën zoals Scarborough Fair van Simon & Garfunkel en Waltzing Mathilda.

De inspanningen van koor en dirigent resulteren steeds weer in geslaagde optredens.

De repetities zijn op 25 augustus weer begonnen, een nieuw seizoen is een mooi moment om eens langs te komen en de goede sfeer in het koor te ervaren.

Wij repeteren op de donderdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur in de Petrazaal (onder de Petrakerk) in Ijmuiden, Spaarnestraat 8.

U bent van harte welkom! Wij zien naar u uit!

AGENDA

10-09		Open Monumentendag
13-09	20.00 uur	O.K. Mannenclub, reisverslag past. Münch
15-09	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend, Apostolisch Genootschap, IJmuiden
17-09		Parochie-uitje naar Culemborg
18-09	10.00 uur	Gemengd koor Bellissimo met Missa Brevis
21-09	20.00 uur	Aktiva, Velser aardewerk
01-10	11-14.00 uur	Inleveren fruit Oogstdienst
02-10	10.00 uur	Oogstdienst
04-10	20.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt, wokdiner
04-10	20.00 uur	O.K. Mannenclub, lezing door Bert van Tienhoven
07-10	14.00 uur	Oecumenische leeskring in de sacristie
14-10	14.00 uur	Bijbelkring in de pastorie
19-10	20.00 uur	Aktiva, kienen
20-10	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend, Nieuwe Kerk in Oud-IJmuiden
28/29-10		Bolderbazar



Herkent u dit plaatje van een bezorgde penningmeester?

Dan begrijpt u vast wel dat zij uw steun nodig heeft.

Bankrekening NL80 ABNA 0841 069824
t.n.v. Penningmeester Parochieblad

Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastoor H. Münch, Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden,
tel. 0255-515260, 06-30126877, e-mail: munchharald@gmail.com
Pastoor M. Liebler- Münch, e-mail martina.liebler@ziggo.nl
Pastor A. Kramer, tel. 06-40591100, e-mail: age.kramer@gmail.com

Gebouwen:

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder: tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,
e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden >
H.Engelmundus

Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:
NL56 RABO 0154 1643 48

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24
Busjes kunnen geleegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begrafnisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Autovriendendienst:
Joke Wennis, tel. 0255-516233/Marjoke de Koning, tel. 0255-515597

Kruispunt: kopij inleveren voor 12 oktober via:
e-mail: kruispunt@okijmond.nl of
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 24 oktober 2016.