

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND

Jaargang 58, nummer 3

oktober/november 2016

**Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus**

Schuldbekentenis: koude douche?

Aan het begin van de mis is er dat moment van schuldbekentenis.

Een koude douche na *genade zij u en vrede, etc.?*

Is het de bedoeling dat je even op je plaats wordt gezet: denk nu maar niet dat je er bent, gelovige, bedenk maar eens goed waar je allemaal de schuld van bent!

Schuld

Ik denk bij het woord *schuld* meestal aan twee dingen:

-ik moet nog iets betalen aan iemand;

-en: er is iets scheef gelopen en dat komt door mij.

Soms vallen die twee dingen samen: ik heb iets verkeerd gedaan en nu moet ik de schade betalen.

Last

Ik kan meer met dit moment van schuldbekentenis als ik het woord *schuld* vervang door het woord *last*.

Onder ogen zien waar ik last van heb, wat me belemmert om die genade en die vrede waarover ik net heb gehoord ook echt toe te laten.

-Natuurlijk kan ik er last van hebben dat ik iets fout heb gedaan, dat er schade is gekomen en dat er nog iets recht te zetten valt.

Dan kan ik het moment van Schuldbekentenis goed gebruiken om me voor te nemen iets recht te zetten.

-Maar ik kan ook last hebben van iets dat me overkomen is. Iets waar ik niet veel aan kan doen.

Zorgen, ziekte, pijn, verdriet, eenzaamheid.

Ik kan me voornemen om die gevoelens mee te nemen naar het Kyriegebed en vragen of God zich niet alleen over de nood van de hele wereld wil ontfermen, maar ook deze last even wat lichter wil maken, zodat ik kan luisteren naar het verhaal uit de bijbel en kan meevieren. Na afloop van de dienst neem ik het allemaal wel weer mee naar huis.

-Ten slotte kan ik last hebben -en dat is venijnig- van iets waaraan ik niets (meer) kan doen, maar waaraan ik toch voor mijn gevoel een aandeel aan heb. Een relatie met iemand die langzamerhand in verkoeling en verwijdering verandert, een manier van reageren die ik zelf fout vind, maar die ik niet kan veranderen, ongelukkig en eenzaam zijn, terwijl ik weet dat ik zelf best wat meer zou kunnen ondernemen als ik dat voor elkaar zou kunnen krijgen.

Hoe kan het uitspreken van de Schuldbekentenis me daarbij helpen?

Loslaten

Er zijn tegenwoordig heel wat bladen en boeken waaruit je kunt leren hoe je wat minder last van de dingen in je hoofd kunt hebben. Het sleutelwoord is vaak *loslaten*.

Ik heb de adviezen al vaak uitgeprobeerd en meestal werkte het prima. Alleen bij serieuze zaken werkte het meestal niet. Bijvoorbeeld bij een ingrijpend conflict dat ik met een paar mensen had. Daar merkte ik dat ik toch steeds in mezelf begon te herhalen wat ik allemaal zou vertellen, hoe ik gelijk had, hoe gemeen en onrechtvaardig die anderen waren. Loslaten ging niet zo makkelijk als het beschreven stond. Ik had al lang gezien dat ik in mijn recht stond en dat ik gelijk had, maar toch bleef het maar zeuren.

Ik kreeg zelfs het angstige gevoel dat ik geen baas in mijn eigen brein ben: als ik niet eens kan loslaten waarvan ik last heb!

Tegen de cultuur in

Op geestelijk niveau bijstand vragen, daarvoor moet je natuurlijk bij ons in de kerk terecht kunnen.

Het enige lastige tegenwoordig is alleen wel dat het tegen de heersende cultuur ingaat.

Bij de schuldbekentenis neem je afscheid van de gedachte dat je absoluut en altijd de baas bent over je eigen brein. Dat je altijd je gedachten en gevoelens zo kunt besturen dat je zo weinig mogelijk last hebt van die dingen waaraan je toch niks kunt doen. Dat je oud zeer, verdriet, schuldgevoel zomaar weg kunt krijgen als je het maar wilt *loslaten*.

Je zegt in feite: Kunt u die dingen waarvan ik last heb niet voor een deel van me overnemen, want het lukt me niet. Toegeven dat je iets niet voor elkaar kunt krijgen, dat je het niet eens kunt winnen van gevoelens en gedachten die bij jezelf maar op blijven komen. Dat je je overgeeft. Overgave is een bekend thema in het christendom en het is misschien tijd om dat thema weer eens af te stoffen.

Aan het werk

Dat afstoffen kan iedereen zelf doen in de kerk tijdens het uitspreken van de schuldbekentenis. Gewoon door je dingen af te vragen:

-Wat betekent voor mij het woord *schuld*?

-Wat kan ik zelf DOEN als het gaat om schuld?

-Waar heb ik last van en hoe kan ik daarmee omgaan?

-Waar lukt het me niet om de dingen waarvan ik last heb op te lossen en los te laten?

-Wat houdt me tegen om iets los te laten en wat houdt me tegen om dat aan mezelf toe te geven?

Het lijkt raadzaam om thuis alvast wat met deze vragen aan de gang te gaan, want als je je dit soort dingen afvraagt tijdens het uitspreken van de schuldbekentenis, gaat die wel heel erg snel.

Past. A. Kramer

ROOSTER VAN KERKDIENTEN



Zondag	23-10	Zondag na Pinksteren 25 10.00 uur eucharistieviering Kinderkerk Koffiedrinken
Woensdag	26-10	geen eucharistieviering i.v.m. Bazar
Zondag	30-10	Allerheiligen 10.00 uur eucharistieviering Kinderkerk
Woensdag	02-11	Allerzielen 09.00 uur geen eucharistieviering 19.00 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	06-11	Heilige Willibrordus 10.00 uur eucharistieviering Kinderkerk Koffiedrinken
Woensdag	09-11	09.00 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	13-11	Zondag na Pinksteren 28 10.00 uur eucharistieviering 60-jarig huwelijksjubileum fam. Belfroid Kinderkerk Koffiedrinken

Woensdag	16-11	09.00 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	20-11	Laatste zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering m.m.v. Hoorns Byzantijns Koor Kinderkerk Koffiedrinken
Woensdag	23-11	geen ochtendviering 15.00 uur eucharistieviering Seniorenmiddag
Zondag	27-11	1^e zondag van de Advent 10.00 uur eucharistieviering
Woensdag	30-11	09.00 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	04-12	2^e zondag van de Advent 10.00 uur eucharistieviering Kinderkerk Koffiedrinken
Woensdag	07-12	09.00 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	11-12	3^e zondag van de Advent 10.00 uur eucharistieviering Kinderkerk Koffiedrinken
Woensdag	14-12	09.00 uur eucharistieviering Koffiedrinken

BIJ DE KERKDIENSTEN

Woensdag 2 november, *Allerzielen*, zullen we om 19.00 uur in onze kerk voor onze dierbare overledenen bidden. Met name worden genoemd de overledenen van de afgelopen twee jaar en daarna is er gelegenheid om naar voren te komen en een kaarsje aan te steken voor de overledenen van wie je de namen in je hart draagt. Na afloop is er gelegenheid onder de koffie in het verenigingsgebouw na te praten.

Zondag 6 november vieren we het feest van de heilige Willibrordus. Bij die gelegenheid zullen zoals vorig jaar alle gezangen volgens de *Anglican Chant* worden gezongen. Dat betekent: volgens de stijl zoals die in de kerk van Engeland gebruikelijk is.

In de middag van zondag 6 november zijn wij om 15.30 uur voor de *Koopvaardijdienst* in de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat uitgenodigd. In deze dienst wordt de doden herdacht die op zee zijn gebleven. Voorgangers zijn de koopvaardijpredikant Leo Rasser, de predikant van de Nieuwe Kerk Robbert Veen en pastoor Harald Münch.

Nadat van de zomer het *huwelijksjubileum* van de familie Belfroid niet door kon gaan, omdat Henk door een herseninfarct werd getroffen, willen wij dit jubileum nu op zondag 13 november inhalen. Op die dag zal het echtpaar herdenken en danken dat zij 60 jaar geleden in de echt werden verbonden en ondanks zware tegenslagen nu hier in de kerk bij elkaar kunnen zijn.

Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, 20 november, zal het *Byzantijns Koor uit Hoorn* bij ons komen zingen. Met gezangen uit de Russisch-Orthodoxe Kerk zullen ze onze eucharistieviering begeleiden. Daarna is er koffiedrinken en zullen we met een glaasje sekt afscheid nemen van het voorbijgegane kerkelijk jaar en het nieuwe jaar in de kerk begroeten.

UIT DE PAROCHIE

Maandag 19 september hebben wij afscheid genomen van *Gerda Vriend-van Diessen* in de aula van Duinhof. Zij was met drie zussen in een Oud-Katholiek gezin in IJmuiden opgegroeid, maar later vanwege spanningen met haar schoonfamilie protestants geworden. In haar hart echter bleef zij altijd Oud-Katholiek en op het einde heeft zij de weg teruggevonden. Moge zij rusten in vrede!

Helaas heeft *Truus Krab*, Zeewijkplein, onlangs een minder mooi bericht ontvangen. Er blijkt een grote tumor in haar buik te zitten die niet meer te opereren of anders te behandelen valt. Dat was een klap in het gezicht van heel de familie die toch al met zware lasten op hun schouders moet leven. Wij wensen Truus en haar familie dat zij nog een tijd een stuk levenskwaliteit mag bewaren en dat de familie in Gods Geest met elkaar verbonden deze weg kan gaan.

Ondertussen hebben wij ook weer de draad opgepakt van onze *leringgroep*. Op de volgende data komen we bij elkaar:

- vrijdag 28 oktober 17 - 20.30 uur - met avondeten
(jongerenactiviteit in Haarlem "Naar een hoger doel" - toren en gewelven beklimmen in de Bavokerk),
 - vrijdag 11 november 19.30 uur,
 - vrijdag 25 november 19.30 uur,
 - vrijdag 9 december 17 - 20.30 uur - met avondeten
(jongerenactiviteit in Alkmaar "Want wij volgden de satelliet.." - speurtocht vol uitdagingen, naar Betlehem),
 - vrijdag 23 december 19.30 uur.
- We komen altijd (eerst) in de pastorie bij elkaar.

Tevens bent u welkom bij ons *bijbelgesprek* over het evangelie volgens Matteüs. Zijn evangelie zal namelijk vanaf december in de vieringen op zondag worden gelezen. Wij komen op de vrijdagen om 14.00 uur bijeen in de pastorie.

De data zijn: 28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december en 23 december.

Ik wil u hartelijk uitnodigen voor onze *oecumenische leeskring* op vrijdag 4 november om 14.00 uur in de sacristie, alsmede op 18 november, 2 december en 16 december.

De groep van **de jonge volwassenen** die samen de Bijbel lezen en over God en de wereld spreken komt de volgende keer op 4 november bij elkaar, om 20.00 uur in de pastorie.

Onze *najaarsgemeentevergadering* die dit jaar vooral over de financiën van de landelijke kerk zal gaan vindt plaats op donderdag 10 november om 20.00 uur in de Bolder.

De komende *oecumenisch koffieochtenden* zijn om 10.00 uur op donderdag 17 november in de Ichthuskerk en op 15 december in de Engelmunduskerk, Driehuis. U mist echt iets als u niet komt.

Kind van onze gemeenschap en een slimme kop, *Peter Ben Smit* zal op donderdag 17 november om 15.45 uur in de aula van de VU te Amsterdam zijn startcollege houden naar aanleiding van het aantreden van een nieuw hoogleraarschap.

In de viering waarin Het Byzantijns Koor uit Hoorn komt zingen, 20 november, willen we ook *afscheid nemen Van Gert Jan van der Hulst*. Na acht jaar zitten zijn termijnen als lid van het kerkbestuur erop. Hij mag niet langer. Maar ik noem hem hier in het bijzonder vanwege zijn functie als voorzitter.

Aan hem hebben we veel te danken omdat hij vastberaden, maar tevens respectvol naar alle standpunten luisterend, het proces van de samenvoeging van de Adelbertusparochie en de Engelmundusparochie gestart heeft en uiteindelijk tot een goed einde heeft gebracht. Het was een proces met pijn, maar niet met scheuren. Heel hartelijk bedankt! Tevens wil ik echter op deze plek de namen van Jan Pieter Schoon en Dick Gouda noemen, die nog steeds lid van het kerkbestuur zijn. Misschien meer in het verborgene en op de achtergrond hebben zij ook een belangrijke rol in het hele proces gespeeld. Zij hebben op een bijzonders professionele manier de bouwkundige en financiële kanten van het hele proces afgewikkeld. Ook hen wil ik dank u wel zeggen! Zonder deze drie mannen hadden we het niet gered.

De *seniorenmiddag* voor de advent komt er ook weer eraan. En wel op woensdag 23 november. We beginnen weer met een dienst in onze kerk en vervolgen die met een gezellige middag in de Bolder. Binnenkort gaan de uitnodigingen de deur uit.

Een dag later, dat is op donderdag 24 november om 19.30 uur, gaat ook ons *projectkoor* van start. Zeg maar het kerkkoor, het parochiekoor en de 6 mensen die zich hebben aangemeld om voor de feestdagen rondom Kerst en Pasen mee te zingen. Misschien willen nog meer mensen mee zingen. Draalt u niet en sluit u zich aan.

Het weekeinde van de vierde advent wordt onze kerk volop in kerstsfeer gedompeld. Op zaterdagavond 17 december om 20.15 uur geeft het koor '*Belcanto*' in onze kerk een kerstconcert.

En meteen de volgende dag op zondag 18 december om 14.00 uur geeft het Velser seniorenkoor '*Vitaal*' in onze kerk een middagconcert in kerstsfeer.

Graag wil ik wat uitleg geven bij het 'weg-geef-beleid' van de bloemen van het altaar. In de Adelbertusparochie was het gebruikelijk dat vaak ook jarigen de bloemen van het altaar ontvingen. Sinds de samenvoeging is de groep van kerkgangers en meelevende leden en vrienden zo groot geworden dat we met twee boeketten op een zondag meestal net de zieken kunnen bereiken, en alleen een enkele keer en vaak in samenhang met iets anders een jarige bloemen toe kunnen laten komen. Ik hoop dat u daarvoor begrip hebt.

Beste vrienden en parochianen, dat was het overzicht van het leven van onze gemeenschap. Het is wel een lange en drukke lijst geworden, maar vergeten wij niet dat het hart van deze gemeenschap de eucharistieviering is. De plek waar God zich door zijn Zoon Christus aan ons mededeelt. Laten we elkaar daar zo veel mogelijk weerzien!

Met hartelijke groet,
de pastores

De parochie onderweg

Na de zomervakantie is het kerkbestuur tweemaal bijeen geweest. De eerste keer zonder uw voorzitter omdat ik met mijn echtgenote Marja van een heerlijke vakantie genoot in het hart van Umbrië (Italië). Wij zaten niet ver van Assisi, de middeleeuwse stad met pittoreske straatjes, fontein en pleinen. Op zondag zijn wij daar naar de (boven)kerk geweest, een belevenis om de (bomvolle) kerk van de H. Franciscus te bezoeken, vernoemd naar hem die al zijn bezittingen aan de armen schonk en zich niet alleen als kluizenaar terugtrok, maar ook predikend rondtrok om voor de armen en verdrukten op te komen. Ik moest daarbij denken aan de huidige vluchtelingen waarmee Italië momenteel wordt overspoeld, aan de slachtoffers van de recente aardbeving. Aan het aantal bezoekers van de kerkdiensten in zowel de boven- als benedenkerk blijkt dat de boodschap van Franciscus nog volop leeft en actueel is.

Tijdens de eerste bestuursvergadering bleek dat onze parochie t/m december van dit jaar een vol programma kent. Volop activiteit van een indrukwekkend programma. Ik wil daarbij het optreden van het Heemskerker mannenkoor niet onvermeld laten en zeker niet de Monumentendag waarbij wij onze kerk hebben opengesteld. De opkomst van bezoekers viel zeker niet tegen en heeft het kerkbestuur geïnspireerd om de kerk meerdere zaterdagmiddagen open te stellen. Vrijwilligers om dit mogelijk te maken zijn van harte welkom naast de enthousiaste groep die zich hiervoor al heeft aangemeld. Op de 1^e oktober ontving onze parochie vertegenwoordigers van geestelijkheid, kerkbesturen en synodalen voor een gezamenlijke bisdomsdag. Nagedacht werd over geloofsvragen, waarbij de ontmoeting en onderlinge uitwisseling zeker werd benut. Dank ook aan Roelof Jan, Els en Yvonne die vanuit De Bolder een gastvrij onthaal verzorgden.

Op 22 augustus is de fa. Pronk gestart met onderhoud aan het kerkgebouw. Een aantal kozijnen en muurankers werden hersteld, schilder- en timmerwerk werd uitgevoerd. Daarnaast zijn de eerste werkzaamheden voor De Bolder gepland. De schilder begint in januari 2017, waarna het interieur van De Bolder een ander aanzien zal krijgen en de akoestiek verbeterd wordt. Wij kijken daar naar uit.

De opvolgende bestuursvergadering stond in teken van de vrijwilligers. Benadrukt werd dat sommige vrijwilligers vergeten dat zij zijn ingeroosterd. In de praktijk valt het niet altijd mee om dan snel een opvang te regelen. Het verzoek is aan allen om de roosters na te leven en aanwezig te zijn wanneer je wordt verwacht. Een ander punt is dat het kerkbestuur niet zomaar een dozijn opvolgers achter de hand heeft. Wanneer mensen met een taak stoppen is het verzoek om zelf voor opvolging zorg te dragen. Dat verlicht het bestuur en houdt het werk van de kerk gaande. In aansluiting hierop wil het bestuur een beroep doen op parochianen om zich beschikbaar te stellen voor het koor. Dat kan voor zowel de zondagse diensten als ook op projectbasis voor de feestdagen.

Tot slot wil ik vermelden dat één van onze vrijwilligers tijdens de vergadering een indrukwekkende presentatie gaf van zijn werk als archivaris van onze parochie. Coen Tol doet dit werk al 16 jaar en heeft een prachtig archief opgebouwd. Wij zijn Coen meer dan dank verschuldigd en hebben respect voor al hetgeen hij achter de schermen verricht. Dank voor al dit werk waarbij de historie van onze parochie overzichtelijk en toegankelijk is gemaakt.

Namens het kerkbestuur,
Gert Jan v.d. Hulst



**** BOLDER BAZAR ****

Nog een weekje en dan is het zover ! Dan openen we de deuren van alweer de 63^e

Bolder Bazar

Het wordt weer een **leuk feest** om met elkaar te zorgen voor een **fantastische opbrengst** voor onze parochie. Als vanouds zult u grote 'kas-krakers' tegenkomen als de viskraam en de verlotingen, maar ook de tweedehands boeken, de Activa-verlotingen, de bijna-nieuwe kledingmarkt, de rommelmarkt, prachtige wenskaarten, de matrix verloting en veel en veel meer.

Wat regedingetjes:

- Heeft u nog **Douwe Egbertspunten** of bonnen van **bakker Ketels** of **bakker Bastmeijer**, doe ze in een envelop en doe ze in de bus achterin de kerk. We kunnen ze goed gebruiken.
- Heeft u mooie **tweedehands spullen** voor de oude boekenstand of de rommelmarkt dan kunt u die brengen in de Bolder. Bent u niet in de gelegenheid om te brengen dan kunt u contact opnemen met Tom Juffermans 0255-502540 of Ab Zwart 0255-538239.
- **Mooie kleding** voor de kledingmarkt kunt u brengen op maandag 24 oktober van 13:30 tot 15:30 uur in de kerk aan de Koningin Wilhelminakade
- Heeft u prachtige **CD's, LP's of DVD's** die wij mogen verkopen? Dan kunt u contact opnemen met Wil Wijker op 023-5387658.
- Sonja Gravemaker kan altijd mooie spullen gebruiken in haar **sieraden- en interieurstand**. U kunt haar bellen op 0255-533309.



Op **23 oktober** is het MATRIX-zondag. Na de kerkdienst kunt u onder het genot van een kopje koffie een kans maken op mooie prijzen! De penningmeester van het kerkbestuur heeft aangegeven dat een iets lagere collecteopbrengst is toegestaan als de loten gretig worden afgenomen. Pak uw kans!

O ja! Vergeet u niet de opvallende **Bazar-affiche** achter uw raam te hangen? Als het goed is zit hij bij dit Kruispunt en anders liggen er exemplaren achter in de kerk.

Tot snel!

Namens de bazarcommissie,
Jan Pieter Schoon

Seniorenmiddag

Graag willen wij u uitnodigen voor de seniorenmiddag op **23 november** aanstaande.

Om **15.00 uur** bent u van harte welkom voor de eucharistieviering in de parochiekerk van de H.H. Adelbertus en Engelmundus .

Na afloop is er een gezellig samenzijn in de Bolder.

Hier staan koffie en thee voor u klaar.

De middag zal eindigen om **17.45 uur**.

Binnenkort ontvangt u een persoonlijke uitnodiging.

Heeft u geen vervoer ?

Wij zorgen hiervoor!

Aanmelden bij Sonja Gravemaker; 0255-533309
Liesbeth van der Laan; 0251-245027
Anneke Zwart; 023-5491140

Namens de seniorencommissie,
Anneke Zwart

Bedankje

Beste parochianen,

Hartelijk dank voor de belangstelling die ik mocht ontvangen na mijn ongelukkige val met de fiets.

Ik heb nog een lange weg te gaan, maar door de vele steun via telefoon, bloemen, kaarten enz. maakt het de pijn wat zachter.

Heel veel dank dat er zoveel lieve mensen zijn die aan je denken, dat doet je goed.

Ook namens Ab heel veel dank.

Gré Zwart

Missiekalender

Een aantal parochianen bestelde trouw ieder jaar de missiekalender van de St. Paulus Missie en Diaconaat. Via een mail vernam ik dat dit jaar besloten is te stoppen met het produceren van de missiekalender. De verkoop is de afgelopen jaren gedaald. De hoeveelheid werk die erin zit om de kalender te maken, weegt niet meer op tegen de opbrengst. Er zijn wel nieuwe plannen. Volgend jaar bestaat de St. Paulus Missie en Diaconaat 50 jaar. Ze zijn van plan om een kookboek op de markt te brengen met gerechten uit de landen die zij steunen. Ook is er een plan om voor kerst 2017 christelijke kerstkaarten te gaan verkopen. Als ik meer informatie ontvang, hoort u van mij,

Carla van Leeuwen.

Familiefietstocht

Na de kerkdienst van zondag 4 september stapte er een groep van 30 personen op de fiets om mee te doen aan de familiefietstocht die vanuit de kerk werd georganiseerd. Een gezellige mengeling van jong en oud werd onderverdeeld in verschillende teams. Veel families en gezinnen vormden samen één team, maar ook goede vrienden en kennissen fietsten lekker naast elkaar. De fietstocht bracht ons langs mooie

historische plekken in IJmuiden, die vroeger voor de Oud-Katholieke Kerk van waarde waren. Denk aan gebouwen waar vroeger kerkdiensten werden gehouden, maar ook waar de zondagschool vroeger huisde.

Tijdens de fietstocht moesten de deelnemers verschillende vragen beantwoorden over de plekken waar zij langs fietsten. Met behulp van foto's en goede uitleg van de route wist iedereen waar ze heen moesten en kwam ook iedereen op tijd aan in Velsen-Noord, waar er een welverdiende lunch stond te wachten.

Toen iedereen verzadigd was met lekkere broodjes en appels voor de dorst, werd de tocht weer hervat. De groep fietste door het duingebied richting Wijk aan Zee, geen gemakkelijk stukje fietsen met al die harde tegenwind en regenbuien op ons dak. Maar dankzij veel jonge benen en een aantal elektrische fietsen zijn wij toch op de bestemming aangekomen. In Wijk aan Zee hebben wij gezellig met zijn allen gemidgetgolft, iedereen was lekker fanatiek en stuk voor stuk hebben wij ons best gedaan. Al ging het bij de één net iets beter dan bij de ander. Na het midgetgolfen sprongen we weer op het zadel om de tocht te hervatten. Ditmaal fietsten we helemaal naar het puntje van Velsen-Noord, waar de watertaxi die ons weer naar IJmuiden zou brengen lag te wachten. In de watertaxi hadden wij even de tijd om bij te komen van het fietsen en konden we het havengebied van IJmuiden eens vanaf het water bekijken.

Eenmaal weer op vaste grond snelde ons gezelschap zich naar wokrestaurant 'Wok 4 you' waar er heerlijk gegeten kon worden, want iedereen had toch wel honger gekregen na de hele dag fietsen. Het was een enorm geslaagde dag vol met leuke opdrachten en spelletjes, we hebben wat kunnen leren over de historie van Oud-Katholieken in IJmuiden en een heerlijke fietstocht gemaakt.

Wij willen met zijn allen heel graag Nanda, Marieke en Rick bedanken voor het verzorgen van deze gezellige dag waarop iedereen het zo naar zijn zin heeft gehad. Op naar volgend jaar!

Renee Gravemaker

Step to the future

Een wel heel bijzondere- en leuke manier van vervoer is de step. Een vervoersmiddel dat volgens mij niemand meer in het dagelijks leven gebruikt. Step to the future was dan ook een zeer bijzondere activiteit die afgelopen 11 september plaats vond. De dag bestond namelijk uit een rondrit door IJmuiden op de step! Met de mensen die deelnamen aan het Kerklab hebben we een mooi parcours gereden aan de hand van aanwijzingen in enveloppen. Een leuke puzzeltocht waarbij je conditie goed getraind werd en waar het mooi was om te zien hoe mensen elkaar nog beter leerden kennen aan de hand van de gesprekken tijdens de tocht. Want hoe goed kennen parochianen elkaar eigenlijk buiten het kerkelijk leven om? Dat was één van de thema's die tijdens deze dag centraal stond.

Om elkaar beter te leren kennen mochten we dan ook gebruik van de gastvrijheid bij bekende parochianen thuis. Ons eerste bezoek was dat aan het huis van Erwin en Kristel waar Johan en Liesbeth van der Laan heerlijke hapjes hadden klaargemaakt. Het tweede bezoek bracht ons naar het huis van Sanne van Putten die samen met haar buurvrouw frisse zelfgemaakte fruitdrankjes had klaargezet in combinatie met allerlei gezonde hapjes en een stukje zelfgemaakte kwarktaart. Naast dat we genoten hebben van al deze lekkere hapjes hebben we uiteraard nog wat interessante opdrachtjes gedaan. Bij Kristel en Erwin thuis hebben wij diverse vragen met elkaar besproken. Wat zou je nog willen bereiken? Waar wordt je gelukkig van? Wat vindt je nu het belangrijkste? Bij Sanne hingen er antieke Bijbelse platen uit de kerk die verschillende verhalen uit beide testamenten uitbeeldden. Wij hebben toen besproken welk van de platen bij een ieder voor zich het meeste aansprak.

Een hele mooie laatste opdracht was om een klein tekstje te schrijven over wat je bezig hield, bijvoorbeeld aan de hand van de Bijbelse platen of aan de citaten die hier en daar in Sanne haar huis verspreid hingen. Of je kon gewoon iets opschrijven wat je zelf bezig hield zonder gebruik te maken van de inspirerende platen maar bijvoorbeeld aan de hand van de op die dag opgedane ervaringen.

De briefjes werden in een door Sanne zelf gemaakte paaskaars gestopt. Deze zou voorlopig gesloten blijven. Volgens mij tot 2020. Daarna zullen wij weer terugkijken naar wat iedereen nou exact had genoteerd op de briefjes. Ik ben nu eigenlijk al heel nieuwsgierig. Ik weet niet meer wat ik op mijn briefje heb geschreven.

De dag was zeer geslaagd en ik wil de organisatie dan ook hartelijk bedanken. Tevens alle mensen van wie wij van hun gastvrijheid gebruik mochten maken; Kristel en Erwin, Sanne en haar buurvrouw en Johan en Liesbeth van de Laan.

Rick de Ronde

Adelbertus Vrouwenkontakt.

4 oktober was onze eerste bijeenkomst, een gezellig etentje bij de Wok. Wij waren met een klein groepje maar als ik dan na afloop hoor: 'Fijn dat we weer even bij elkaar waren', geeft dat toch voldoening. De eerstvolgende bijeenkomst is nu op woensdag 9 november. We zijn dan uitgenodigd door onze zuster vereniging Aktiva voor een gezellige avond met cabaret groep "De Boterbloemen". Aanvang 20.00 uur in De Bolder.

Marianne van de Pieterman.

OK Mannenvereniging

Op 13 september was de eerste bijeenkomst van het seizoen 2016/2017 van onze vereniging. Het programma, zoals eerder was gepubliceerd, moest door het overlijden van Jac Zuurbier en door technische problemen met de presentatie over Afghanistan op het laatst worden aangepast.

Pastoor Harald Münch opende de avond met een gebed waarin we onze overleden leden Ton Kuiten en Jac Zuurbier herdachten.

Na het gebed werden nog wat huishoudelijke zaken besproken over de koffie- voorziening en bardiensten.

Het eerste deel van het aangepaste programma bestond uit het tonen van een In Memoriam over Jac Zuurbier. Deze In Memoriam was samengesteld door RTV Seaport en toonde de veelzijdigheid van Jac als presentator/interviewer op vele gebieden zoals politiek, sport, cultuur, onderwijs etc. Ook voor onze vereniging heeft Jac diverse presentaties gegeven en helaas mocht het niet meer zo zijn dat hij juist deze avond voor ons een presentatie over de “Papierfabriek van Gelder” zou geven.

Na de pauze gaf Cees Borst een presentatie over “Veilig Online Winkelen”. Bijna iedereen koopt tegenwoordig wel artikelen bij webwinkels op het internet. De presentatie liet zien waar je op moet letten om er voor te zorgen dat wat je hebt gekocht en meestal vooruit hebt betaald ook daadwerkelijk goed wordt geleverd. Aandachtspunten die je daarbij kunnen helpen zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van webwinkel keurmerken, het raadplegen van klachten websites zoals www.klacht.nl om te onderzoeken of er klachten zijn met het product of de webwinkel en het raadplegen van reviews/ testen over het aan te schaffen product.

Verder is het mogelijk op de website van de politie te controleren of er over het internet adres van een webwinkel, het banknummer en/of het e-mailadres van de webwinkel waarbij iets wordt gekocht aangifte is gedaan en de webwinkel dus wel of niet betrouwbaar is. Zijn er ondanks alle zorgvuldigheid toch problemen met een product of is men niet tevreden met hetgeen is geleverd raadpleeg dan de website www.consuwijzer.nl van de overheid over de rechten die de consument heeft. De presentatie werd afgesloten met een kort overzicht van de voor- en nadelen van diverse betaalmogelijkheden en een aansporing om je tevredenheid of ontevredenheid te tonen door reviews te schrijven waarmee andere consumenten weer hun voordeel kunnen doen.

Cees Borst

Het programma van de Oud-Katholieke Mannenclub Velsen is de laatste maanden door omstandigheden aangepast. Hieronder de laatste stand van zaken vanaf de bijeenkomst in november 2016 t/m mei 2017.

8 november 2016: Op deze avond zal iemand uit het klooster De Goed Herder vertellen over het leven in het klooster.

13 december 2016: De eerder geplande treinreis gaat niet door omdat het treinstel waarmee wij zouden rijden nog niet beschikbaar is. Hopelijk lukt dit wel het volgende seizoen. Hiervoor in de plaats hebben wij nu een lezing van stichting “Duik de Noordzee schoon”. Hoe mooi de Noordzee kan zijn, kunnen zich maar weinig mensen voorstellen. De vele wrakken op de zandbodem vormen oases van leven. Een wrak is sprookjesachtig begroeid en een woonplaats van vele soorten vis, krabben en kreeften.

10 januari 2017: Op deze avond kunnen wij elkaar weer een goed en gezond nieuwjaar toewensen. Tevens zal er een film van Martin Blok worden getoond over een reddingsactie op zee en hebben we waarschijnlijk weer heerlijke hapjes van Han Tol van EP Radio en TV.

14 februari 2017: Rene Valencia laat ons een virtuele rondleiding maken door de Jodenbuurt in Amsterdam.

14 maart 2017: Een lezing van en over het Vogelhospitaal in Haarlem.

11 april 2017: Pastoor Harald Münch geeft een lezing over zijn reis naar Afghanistan.

9 mei 2017: Vandaag gaan wij met een garnalenboot mee vanuit Den Oever. Ook brengen wij mogelijk een bezoek aan een paprikateler in de Agripoort.

Oogstdienst

Afgelopen 2 oktober was het oogst en gezinsdienst in de Engelmunduskerk. Een oogstdienst met fruit zoals deze ieder jaar in de Adelbertuskerk werd gevierd.

En er is veel fruit ingeleverd! Er zijn veel bakjes fruit klaar gemaakt en weggebracht. Er zijn zo'n 55 bakjes fruit, drie grote dozen voor de vrijwilligers van het hospice in Santpoort Noord en manden "los" fruit voor het verzorgingshuis Velserduin rondgedeeld.

Ik (Carla) had het genoegen om verschillende doosjes langs te mogen brengen, langs het hospice te gaan en in Velserduin een aantal huiskamers te bezoeken. Bijzonder vond ik hoe enthousiast er gereageerd werd door het personeel van Velserduin.: één van de verzorgsters ging direct aan de gang met het klaar zetten van schaaltes en schoonmaken van het fruit. De hardere appels waren geen probleem: er zou appelmoes en smoothies van worden gemaakt. Bij het brengen van het fruit aan de deur van parochianen zag ik niet-begrijpende, verbaasde, blije en dankbare gezichten.

Zo wordt een oogstdienst een oogstfeest voor velen. Graag willen wij alle fruitbrengers, bakjes"vullers" en fruitwegbrengers danken voor hun hulp!

Marjoke de Koning en Carla van Leeuwen

Uitnodiging voor de Oratie prof. dr. Peter-Ben Smit

Peter-Ben Smit is sinds 2011 bijzonder hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht.

Nu is hij ook benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Op 17 november 2016 om 15.45 uur houdt hij zijn Oratie over de vraag **Wat de bijbel echt betekent**, aan de hand van Markus. 10, 1-9.

Locatie: Aula van de Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam.

Na afloop is er een receptie

Allerheiligst gerestaureerd

Presentatie van het gerestaureerde tabernakel en altaar (18^{de}-eeuws) in de Oud-Katholieke parochiekerk aan de Ruysdaelstraat, Amsterdam-Z.

Met bijdragen van:

Dr. Dick Schoon

Kerkhistoricus, pastoor van de Oud-Katholieke parochie Amsterdam, bisschop van Haarlem

Leonieke Polman

Restaurateur en fijnschilder, Polman restauratie en kleuronderzoek

Pol Bruijs

Restaurateur, Bruijs en Streep Meubelrestauratie

Vesperviering onder medewerking van cantor Gertjan Arentsen

Het belangrijkste zit van binnen. Dat geldt ook voor kerkgebouwen. In de katholieke traditie is de heiligste plek in het kerkgebouw de plek waar Christus zelf is. In de lijn van deze spiritualiteit is het zogenaamde “tabernakel” van groot belang. Het tabernakel is een meubel waarin het in de kerkdienst gewijde brood bewaard wordt. Omdat katholieken geloven dat Christus in dat brood aanwezig is, is dit een bijzonder heilige plek. Het tabernakel is daarom ook vaak een heel prominent meubelstuk. Het bijzondere 18^{de} eeuwse tabernakel van het oud-katholieke kerkgebouw aan de Ruysdaelstraat is, samen met de altaaropstand, onlangs grondig gerestaureerd. Dit is aanleiding om het publiekelijk te presenteren. De restaurateurs Leonieke Polman en Pol Bruijs geven hierbij kunsthistorische en restauratie-technische achtergronden, en de kerkhistoricus en theoloog Dick Schoon kadert het tabernakel historisch en theologisch in. De presentatie wordt afgesloten met een viering van het avondgebed, de vesper.

Datum: 22 oktober 2016, 15.30 uur.

Locatie: Ruysdaelstraat 39, Amsterdam (oud-katholiek kerkgebouw).

Aanmelding per email aan okkamsterdam@gmail.com, de toegang is vrij.

COMMISSIE AANGEPASTE GEZINS DIENSTEN IJMOND

Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste
Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een
oecumenische kerkdienst.



Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders.
Ook belangstellenden zijn welkom!

Op **30 oktober a.s.** wordt de tweede dienst gehouden in het seizoen 2016 - 2017 van de aangepaste gezinsdiensten met het jaarthema : *“ Hé, je wordt geroepen”* .

Hierbij nodigen wij u uit voor de Aangepaste gezinsdienst van **“Breken en Delen”** op **30 oktober a.s.**. Het thema van deze dienst is *“Aan tafel allemaal”*.

In de dienst is de schriftlezing uit Marcus 6 : 32 - 44, het verhaal over de Vijf broden en Twee vissen. Deze schriftlezing gaat over het delen van voedsel.

Om het delen te laten “zien” vragen wij u om houdbare levensmiddelen mee te nemen naar de dienst.

In de kerk staat een mand, waarin de meegebrachte levensmiddelen worden verzameld. Tijdens de dienst krijgt de mand een bijzondere plaats.

De ingezamelde levensmiddelen worden naar de voedselbank gebracht. De dienst is in de **Engelmunduskerk**, Kerkplein 5, Velsen - Zuid, aanvang **15.00 uur**.

In deze dienst is **ds. Barbara de Groot** de voorganger. Het orgel wordt bespeeld door **Rob Zeegers en Piet Dalebout**.

Aan de collecte kunt u deelnemen door het geven van geld, bloemen en fruit. Het geld wordt gebruikt voor het in standhouden van de diensten. De bloemen of het fruit gaan naar zieken of mensen die een beetje extra aandacht kunnen gebruiken.

Na afloop van de dienst is er voor iedereen een kop koffie, thee of een glas fris en de gelegenheid om even na te praten.

Als u niet zelfstandig naar de dienst kunt komen is er de auto-vriendendienst. Hiervoor kunt u vóór 29 oktober a.s. contact opnemen met Riet de Vlieger tel. **0255 - 530210**.
Tot ziens in de Engelmunduskerk.

Uitnodiging

Voor het eenmalige concert door het internationaal vermaarde Tiberius strijkkwartet uit Targu Mures in de Oud-Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394 te Aalsmeer op vrijdag 21 oktober 2016 om 20.15 uur. Voor u spelen: Tibor Molnar , 1^e viool
Karoly Lakodi, 2^e viool
Jozsef Molnar, altviool
Elod Zagoni, cello

Er worden werken uitgevoerd van: Wolfgang Amadeus Mozart en Ludwig van Beethoven (Grande Partita). De toegang is vrij.

AGENDA

28/29-10		Bolderbazar
28-10	14.00 uur	Bijbelgesprek, pastorie
04-11	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
06-11	15.30 uur	Koopvaardijdienst, Nieuwe Kerk Kanaalstraat
08-11	20.00 uur	O.K. Mannenclub
09-11	20.00 uur	Aktiva, gezamenlijke avond met Adelbertus Vrouwenkontakt
10-11	20.00 uur	Najaarsgemeentevergadering, De Bolder
11-11	14.00 uur	Bijbelgesprek, pastorie
17-11	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend, Ichtuskerk
17-11	15.45 uur	Oratie prof. Dr. Peter-Ben Smit
18-11	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
23-11	15.00 uur	Seniorenmiddag
24-11	19.30 uur	Start projectkoor, De Bolder
25-11	14.00 uur	Bijbelgesprek, pastorie
02-12	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
09-12	14.00 uur	Bijbelgesprek, pastorie

Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastoor H. Münch, Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden,

tel. 0255-515260, 06-30126877, e-mail: munchharald@gmail.com

Pastoor M. Liebler- Münch, e-mail martina.liebler@ziggo.nl

Pastor A. Kramer, tel. 06-40591100, e-mail: age.kramer@gmail.com

Gebouwen:

Engelmunduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,

e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:

NL56 RABO 0154 1643 48

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:

NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24

Busjes kunnen gelegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begraafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Autovriendendienst:

Joke Wennis, tel. 0255-516233/Marjoke de Koning, tel. 0255-515597

Kruispunt: kopij inleveren voor 30 november via:

e-mail: kruispunt@okijmond.nl of

kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 12 december 2016.

