

KRUISPUNT



Kerstverhaal 2016

Felix wachtte op een bankje twintig meter bij de tramhalte vandaan.

Hij telde de mensen die uitstapten.

De zevende persoon was een man van ongeveer 45 jaar oud. Zo te zien had hij haast.

Toch sprak Felix hem aan en liep een paar meter met hem op.

In die paar meter probeerde hij te voelen wat hij mooi vond aan de man, maar hij merkte niets speciaals. Gezicht, haar, kleding, schoenen, alles was onopvallend.

Eigenlijk was de gedrevenheid waarmee de man ergens naar toe ging het meest opvallend.

-Mag ik aan u vragen waar u vandaan komt en waar u naartoe gaat? vroeg Felix.

-Waarom?

-U straalt een enorme gedrevenheid uit.

De man stond plotseling stil. Een en al verbazing.

-Ik kom van mijn werk en daar is het erg druk. En ik ga naar de vergadering van de Brandweer.

Maar waarom vraagt u dat?

-Ik vind de concentratie waarmee u van het een naar het ander gaat mooi, antwoordde Felix, ik wens u een zinvolle vergadering toe.

-Dat zal wel gaan, zei de man.

Hij liep glimlachend door, keek nog een keer achterom om zijn hand op te steken, maar Felix was alweer doorgelopen.

Aan de overkant van de straat schoof Carolien haar raam dicht, borg de richtmicrofoon op en zette de camera uit. Dat was weer een prachtige scene!

Ze had alles letterlijk kunnen verstaan en het was nog net licht genoeg dat de gezichten herkenbaar waren gebleven.

Nummer 26 in de serie *Guus Geluk op Oorlogspad*.



Ze was de serie enkele weken geleden begonnen toen ze vanuit haar raam op zoek was naar materiaal voor haar Youtube kanaal pagina. Ze had inmiddels een vriendengroep van ongeveer 400 mensen die dankbaar gebruik maakten van haar beelden om via Facebook hun commentaar te geven. Ze stond er telkens weer versteld van hoe hard het er dan aan toe kon gaan. Ze verwachtte deze keer wel een lawine anti homo grappen, hoewel er al 11 filmpjes te zien waren dat Felix een vrouw aansprak. Dat had dan weer grappen opgeleverd over de loser die Felix natuurlijk was, omdat hij nooit tot een date kwam. Of die keren dat hij afgelopen zomer op het terras aan de overkant een kopje koffie of een biertje voor iemand had besteld zonder dat hij bekend wilde worden. Hij zat alleen maar te kwijlen bij de gedachte dat iemand anders nu een vreemde verrassing kreeg.

De namen Carolien en Felix heb ik verzonnen, maar het voorbeeld heb ik gelezen in *De dag dat ik begreep dat ik leefde*, een boek van Laurent Gounelle.

Jezus lijkt op deze Felix. Ook hij wilde mensen gelukkig maken en ook hij werd daarin niet begrepen. In plaats daarvan reageerden mensen in zijn omgeving hun frustraties en angsten op hem af. We weten hoe het met Jezus afgelopen is, maar de komende weken denken we daar even niet aan, want dan vieren we kerst en staan we stil bij zijn geboorte.

Laten we eens verder fantaseren over Felix en Carolien.

Door het groeiende succes van Caroliens Youtube kanaal en Facebook wordt Felix een landelijke bekendheid. Maar hij krijgt ook fans, mensen die zien dat hij gewoon heel simpel iets goeds wil doen, zonder dat dit al te veel kost: een compliment maken, een kopje koffie weggeven zonder daar iets voor terug te hoeven krijgen. Er ontstaan nieuwe scheldpartijen tussen de fans van Felix en degenen die de filmpjes altijd gebruikten om grappen mee te maken.

Op een gegeven moment zit Felix natuurlijk bij De Wereld Draait Door. Daar zijn deskundigen aangeschoven die praten over de verruwing die gekomen is door de sociale media en het gemak waarmee mensen maar standpunten innemen, omdat ze elkaar niet meer in het gezicht zien. Felix zegt niet veel.



Totdat Matthijs hem vraagt wat hij ervan vindt.

-Ik vind er niet veel van, zegt hij, ik heb een aantal filmpjes bekeken en heel wat commentaren gelezen. Ik denk dat de mensen heel goed weten dat ze kwetsende dingen schrijven, maar ook dat ze dit niet kunnen laten. Ze zullen wel pijn hebben, of ergens bang voor zijn, misschien zonder dat goed te weten.

Maar, ziet u, ik kan het ook niet laten om te doen wat ik doe. Ik word gedreven door een kracht die van buiten komt. Ik denk van God, van die Heilige Geest waar ze het in de bijbel over hebben. Ik kan er niet zoveel meer over vertellen, maar ik geef er graag aan toe. Niet om er een goed gevoel aan over te houden, want ik draai me meestal meteen weer om, maar omdat ik de mensen een glimlach gun. En die kost mij niks, dus waarom zou ik het laten?

De deskundigen aan de tafel spraken nog geruime tijd over de vraag of Felix het werkelijk deed omdat hij de behoefte had om iets goeds te doen, of omdat hij zichzelf wilde belonen met de glimlach van een willekeurige voorbijganger. Er werden filmpjes getoond waar je inderdaad op kon zien dat Felix nooit wachtte op een reactie op zijn compliment, of op de onverwachte verrassing van een gratis kopje koffie. Maar aan Felix werd niks gevraagd.

Als Felix spreektijd had gekregen in de overvolle, jachtige talkshow dan had hij gezegd: Die geest die mij drijft is ook voor jullie beschikbaar hoor en ik kan het iedereen aanraden. Over een paar weken is het kerst. Is dat niet een mooi moment om die geest van Jezus in je geboren te laten worden?

Pastoor Age Kramer



*Van harte wensen de pastores
alle vrienden en leden van onze
gemeenschap
een Zalig Kerstfeest en Voorspoedig
Nieuwjaar.*

Ook willen wij u danken voor alle kerstwensen die ons bereiken.



ROOSTER VAN KERKDIENTEN



Zaterdag 10-12	19.00 uur Algemene Voorbereiding
Zondag 11-12	3^e zondag van de Advent 10.00 uur eucharistieviering Kinderkerk
Woensdag 14-12	09.00 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zaterdag 17-12	20.00 uur kerstconcert Operakoor Bel Canto
Zondag 18-12	4^e zondag van de Advent 10.00 uur eucharistieviering Kinderkerk 14.00 uur kerstconcert Seniorenkoor Vitaal
Zaterdag 24-12	Kerstnacht 22.00 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag 25-12	1^e Kerstdag 10.00 uur eucharistieviering Kinderkerstfeest
Maandag 26-12	2^e Kerstdag, H. Stefanus 10.00 uur eucharistieviering
Zaterdag 31-12	Oudejaarsdag 19.00 uur lof van oudejaarsavond



- Zondag 01-01** **Nieuwjaar, besnijdenis Jezus Christus**
10.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken/Kinderkerk
- Zondag 08-01** **Epifanie, Driekoningen**
10.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken/Kinderkerk
- Woensdag 11-01** 09.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken
- Zondag 15-01** **2^e zondag na Epifanie**
10.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken/Kinderkerk
- Woensdag 18-01** 09.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken
- Zondag 22-01** **3^e zondag na Epifanie**
10.00 uur oecumenische viering
in de Pieterkerk
- Woensdag 25-01** 09.00 eucharistieviering
Koffiedrinken
- zondag 29-01** **4^e zondag na Epifanie**
10.00 uur eucharistieviering
Kinderkerk
- Woensdag 01-02** 09.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken
- Zondag 05-02** **Maria Lichtmis**
10.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken/Kinderkerk



BIJ DE KERKDIENSTEN

De Algemene Voorbereiding ter voorbereiding op het kerstfeest houden wij op zaterdag 12 december om 19.00 uur. We willen in gebed en bezinning de obstakels in onze ziel wegruimen die ons beletten in alle blijheid Christus in onze huizen en harten welkom te heten.

Om 22.00 uur in de nacht van 24 op 25 december herdenken wij dat Jezus de Christus, Gods Zoon, ruim 2000 jaar geleden op aarde is verschenen en vieren wij dat hij elk jaar opnieuw ons leven wil binnenkomen en elke week in de eucharistie ons leven met zijn Geest wil vervullen. Laat ons dat samen op 24 december vieren met vele parochianen, familie, vrienden en gasten. Wie nodigt u extra uit?

Ons kinderkerkfeest vindt dit jaar op eerste kerstdag, 25 december, plaats. De kinderen van de kinderkerk zijn al ijverig aan het oefenen om ons met een stukje in de kerk te verrassen.

Nadat we op zaterdag 31 december het oude jaar met een vesper met lof hebben uitgezwaaid zullen we het nieuwe jaar 's zondags om 10.00 uur met een eucharistieviering begroeten. Na de dienst is er koffie en een borrel.

Het bisdom Haarlem houdt zijn nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari na de vesper om 16.00 uur.

Zondag 22 januari blijft onze kerk dicht. Wij zijn allemaal uitgenodigd voor een oecumenische dienst in de rooms-katholieke Pieterkerk om 10.00 uur.

Maria Lichtmis of Opdracht van de Heer in de Tempel, vanouds de afsluiting van de kersttijd, vieren wij op 5 februari om 10.00 uur met een kaarsenprocessie aan het begin van de eucharistieviering.



UIT DE PAROCHIE

Het is gelukt! Nadat helaas in het voorjaar het geplande huwelijksjubileum van het echtpaar Belfroid-Stam niet door kon gaan, omdat Henk plotseling in Velsersduin terechtkwam, hebben wij op zondag 13 november wel feest kunnen vieren. Zestig jaar samen door het leven, in kwade en goede uren. Nog eens van harte gefeliciteerd.

U hebt het waarschijnlijk al gehoord en het is onvoorstelbaar, maar Piet Schol wil na 46 jaar in de loop van deze winter als koorleider stoppen. Op het moment zijn wij al in gesprek met een nieuwe koorleidster. Ze heeft zich al aan het koor voorgesteld. Het definitieve besluit moet echter nog genomen worden.

Het wordt een druk weekeinde op 17 en 18 december. Op zaterdagavond om 20.00 uur geeft het operakoor Bel Canto een kerstconcert bij ons in de kerk en op zondag 18 december om 14.00 uur het seniorenkoor Vitaal. Na elk concert is er gelegenheid tot koffiedrinken. Daarom vervalt het gewone koffiedrinken na de kerkdienst.

Opdat de kerk weer straalt is er op dinsdag 20 december om 9.00 uur koperpoetsen. Vele helpende handen zijn nodig om de kerstluister in de kerk binnen te brengen. Wie doet mee? Ingang via de Bolder.

De oecumenische leeskring komt weer bijeen op de vrijdagen 6 januari, 14 januari en 3 februari om 14.00 uur in de sacristie (ingang via de Bolder).

Wie met ons het evangelie volgens Mattheüs wil lezen is voor het bijbelgesprek op de vrijdagen 9 en 23 december, 13 januari en 10 februari om 14.00 uur in de pastorie uitgenodigd.

De leringgroep gaat op vrijdag 9 december om 17.00 uur naar Alkmaar en komt op de vrijdagen 23 december en 20 januari om 19.30 uur in de pastorie bijeen.



Onze pastoor Age Kramer zal op vrijdag 13 januari om 20.00 uur in de Bolder een film laten zien waarin hij met mensen in Suriname in gesprek is over hun ervaringen met demonen.

Zondag 29 januari organiseren de jonge volwassenen van onze parochie om 14.00 uur in de kerk een informatieve middag over Bijbel en Koran. Daarvoor hebben zij de nederlandse filosofe Marlies ter Borg uitgenodigd die een boek heeft geschreven waarin zij de overeenkomsten en verschillen van deze beide heiligen boeken heeft beschreven.

In de afgelopen weken hebben wij van een aantal min of meer bekende parochianen afscheid moeten nemen.

-Willemien van der Zee, rooms-katholiek maar jarenlang trouwe kerk-ganger in de Adelbertuskerk.

-Agaath Katers, jarenlang zangeres op het parochiekoor.

-Henk Gravemaker, in het verleden lector en actief lid van onze gemeenschap.

-Maarten van Vliet, een bekend figuur op de jachthaven en bij pastoor de Rijk ooit oud-katholiek geworden.

-Mirjam de Ronde, voormalig lid van de Adelbertusparochie, sinds 25 jaar aan MS lijdend, en de laatste jaren doorgebracht in een verzorgingshuis te Heemstede.

-En tenslotte Johanna Ardenburg-van Diessen, een van vier zussen die al een tijdje leed aan dementie en in het Vissershuis woonde.

Mogen zij allen rusten in vrede!



Adventskrans

In de meeste oud-katholieke kerken is het ondertussen ook gebruikelijk dat in de adventstijd - dat zijn de vier weken die aan kerst voorafgaan - een adventskrans met vier witte of paarse kaarsen en paars lint versierd hangt. Op de eerste zondag van de Advent wordt een kaars aangestoken, met de tweede zondag van de Advent twee en ga maar zo door. Maar wie weet eigenlijk waar dit gebruik vandaag komt? Je hoort van alles daarover. Maar in dit geval is het gebruik historisch nauwkeurig te traceren.



In het jaar 1838 heeft de lutherse dominee Johann Wichern – hoofd van een beroemde diakonale inrichting in Hamburg – dit gebruik in zijn inrichting ingevoerd. Op een grote houten krans liet hij elke avond een kaarsje – beginnende vier weken voor kerst - onder gebed aangestoken, 4 grote witte voor de zondagen en 19 kleine rode voor de werkdagen, in totaal 23 stuks. Met Kerst brandden dan alle kaarsen. Vandaar uit heeft zich dit gebruik over de hele wereld verspreid.

De adventstijd is een voorbereidingstijd op Kerst. Wij bereiden ons voor op de jaarlijkse gedachtenis dat God “in het vlees” tot ons is gekomen, God als mens onder mensen in Jezus. Maar het gaat niet in de eerste plaats om het terugkijken op een ver gebeuren. De geboorte toen is de basis dat Jezus Christus ook in onze dagen in ons eigen leven kan binnentreden. En om deze geboorte van Christus in ons eigen hart voor te bereiden houden wij als christenen deze adventstijd: “Vorbereiding op de komst van Christus”.

Oorspronkelijk was de adventstijd ook een vastentijd, weliswaar in een lichtere vorm, op 12 november. Vandaar ook dat men in sommige streken op 11 november een soort kleine carnaval viert.

Maar wij houden het maar bij vier weken en dan ook zonder vasten. De geestelijke betekenis van de adventstijd blijft echter wel bestaan.

De derde zondag van de Advent heet vanouds “gaudete” –“verheugt u” want de helft van de voorbereidings-/vastentijd was achter de rug en de dagen tot de komst van de Heer begon men met blijheid af te tellen. Vandaar dat de liturgische kleur op deze zondag ook niet paars maar roze is.

Kerstboom

Vaak kom ik de meest wilde verhalen over het ontstaan en de betekenis van de kerstboom tegen. Daarom bij deze een poging iets over de betekenis van dit christelijke symbool uit te leggen.

In de middeleeuwen ontstond in het noordwesten van Europa het gebruik om met Kerst het zogenaamde ‘paradijs-stuk’ op te voeren. Want op 24 december herdacht men niet alleen de geboorte van Jezus Christus maar ook de stamouders ‘Adam en Eva’. Dus zette men een zogenaamde “paradijsboom” in de kerk. De paradijsboom staat onder



meer voor de boom van goed en kwaad in de bijbel. De kerstballen moeten de verboden vruchten voorstellen die Adam en Eva aten en zo ongehoorzaam werden tegen God. Het gevolg was dat zij het paradijs moesten verlaten en zo de dood over het hele menselijke geslacht brachten. Maar deze paradijsboom staat meteen ook voor een andere boom symbool. Want in het verhaal in de bijbel wordt nog over een tweede boom verteld “de levensboom”. Als jij van zijn vruchten eet blijf je eeuwig leven. De kerstboom staat dus ook voor het kruis waaraan Jezus gestorven is, maar in de verrijzenis de vrucht van het eeuwig leven (groene takken) voor ons heeft verworven. Vandaar dat in een kerstboom vaak ook noten worden opgehangen: buiten hard en dood maar binnen zacht en eetbaar.

Onder de oppervlakte van het vergankelijke leven is de kracht van de verrijzenis in Christus al aanwezig. En de kaarsen staan voor het licht dat Christus ons in de donkerheid van ons leven na het verlies van het paradijs heeft gebracht. U ziet de kerstboom is niet een stuk sieraad maar een echte “Christusboom” die ons op zijn manier het evangelie verkondigt.



Kerstconcert Bel Canto

Het Velsler Operakoor Bel Canto voert op zaterdag 17 december in onze kerk haar kerstconcert uit.

Het programma kent een gevarieerd aanbod van operamelodieën en sluit af met een Kerstsamenzang.

Het koor staat onder leiding van dirigent Marco Bons en wordt op de piano begeleid door Gilbert den Broeder.

Aanvang 20.15 uur (kerk open 19.45 uur).

De toegang is vrij, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Er is geen pauze.

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een glaasje elkaar te ontmoeten.



Kerstconcert Vitaal

Het Velser Seniorenkoor Vitaal is een 4-stemmig koor van 48 leden met een gemiddelde leeftijd van 77 jaar.

Op zondag 18 december 2016 wordt om 14.00 uur het jaarlijkse kerstconcert gehouden in onze kerk.

Dit jaar loopt het thema Vrede als een rode draad door het programma. Het koor zingt onder leiding van dirigent Wim de Vries. Daarnaast wordt het koor muzikaal bijgestaan door pianist Ed Wertwijn en de solisten Ineke Groen en Wim de Vries.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de kosten wordt op prijs gesteld.

Het koor nodigt u van harte uit om te komen luisteren.

Overlijden Henk Gravemaker

Op 8 november jl. bereikte ons het droevige bericht dat Henk Gravemaker was overleden. Henk was vele jaren misdienaar en nadat een kapelaan was weggefallen nam hij het rooster voor zijn rekening. Met anderen stond hij aan het begin van het Parochiekoor en rondde met succes een studie Lector af. Korte tijd was hij betrokken bij het Boldergebeuren.

Van jongs af aan kampte hij met gezondheidsproblemen en pijnklachten die langzamerhand een stempel op zijn persoonlijkheid gingen drukken waardoor hij niet altijd door iedereen werd begrepen.

Jammer was het dat hij zich min of meer verbitterd van de oud-katholieke Engelmundus afkeerde. Gelukkig heeft hij het geloof behouden in de Heilige Laurentius Parochie in Heemskerk.

Een grote steun voor Henk was zijn vrouw Teunie en uiteraard kinderen en kleinkinderen.

Henk was een goed mens.

Cees van der Oord



Uit het kerkbestuur

De laatste tijd bereikten ons wat klachten van omwonenden die soms moeilijk de straten rondom de kerk kunnen passeren. Dat komt omdat waarschijnlijk kerkgangers hun auto's niet altijd goed parkeren zodat deze onhandig de straat insteken. Wilt u daar in de komende tijd een beetje op letten. Bedankt.

Jarenlang heeft Piet Gravemaker voor onze parochie de ledenadministratie bijgehouden. Adreswijzigingen in het centrale ledenbestand ingeven en bij verscheidene gelegenheden adreslijsten voor bepaalde doelgroepen klaar maken. Daarvoor willen we hem, als onzichtbare werker op de achtergrond danken. Sinds kort heeft onze eerste secretaris Linda Plug-Gravemaker deze taak op zich genomen. Want eigenlijk moet het kerkbestuur het adressenbestand beheren. Ze wordt in haar taak als secretaris geassisteerd door onze tweede secretaris Rick de Ronde.

En nog een keer wil ik vanuit deze plaats namens het kerkbestuur en de hele parochie Piet danken. Namelijk voor de prachtige consoles die hij getimmerd heeft en in passend zilvergrijs heeft geverfd voor de waxinelichtjes die wij met Allerzielen voor onze dierbare overledenen hebben ontstoken. Hartelijk bedankt.

Kijkt u vaker op onze website? (Dat moet u beslist doen!) Dan zult u ontdekken dat deze vernieuwd is. Ze lijkt qua opbouw en lay-out nu meer op de landelijke site. Dat komt onder meer door onze nieuwe beheerder Erik Gerritsma. Henk Groen heeft de taak van website-beheerder ooit van Hans van der Pieterman overgenomen en heeft deze nu in jongere handen overgegeven. Allemaal hartelijk bedankt.



Het einde van het jaar nadert. Het is tijd voor de kerkbalans. In het verleden heeft u dan een envelop met folder en toezeggingskaart in de brievenbus gekregen. Al een tijd geleden zijn wij ermee gestopt, want tijd en energie die vrijwilligers erin moesten stoppen stond in geen relatie tot het resultaat. Maar laat dit u er niet van weerhouden om aan het begin van het komende jaar uw bijdrage misschien te verhogen. Ons gezamenlijk kerkgebouw kost heel wat!

Veel tijd van het kerkbestuur, vooral van de penningmeester, de kerkmeester technische zaken en de voorzitter van de Boldercommissie, ging zitten in de planning van een eventuele renovatie van de Bolder. Een algehele renovatie en aanpassing van de Bolder om hem zo aan de eisen van de tijd aan te passen zou gigantisch veel geld kosten. Dus hebben we besloten voor een 'cosmetische' aanpak: schilderen, nieuwe gordijnen en elementen op de muren om de akoestiek te verbeteren.

Pastoor Harald Münch

Bedankjes

Een bijzondere dag....

Zondag, 13 november was voor ons een bijzondere dag.

Die dag konden wij, Henk en ik, vieren dat we 17 mei 60 jaar waren getrouwd. We zijn dankbaar dat we deze dag samen met kinderen en parochianen konden vieren.

We willen iedereen bedanken die deze viering mogelijk maakte.

We bedanken het koor en de kinderen van de zondagschool voor de "hartjes".

Na de kerkdienst hebben wij elkaar ontmoet in de Bolder. We zijn verwend met veel presentjes. Heerlijk zoveel warmte en aandacht naar ons toe.

Iedereen bedankt voor deze bijzondere dag!!!!

Jo en Henk Belfroid



Op woensdag 16 november jl. hebben wij tijdens een prachtige uitvaartdienst afscheid genomen van Mirjam de Ronde. Na een eervolle eucharistieviering is Mirjam op een eerbiedwaardige wijze de kerk uitgedragen. Het was fijn om te zien dat veel mensen hun laatste eer aan Mirjam wilden betuigen en ons wilden steunen. Dat heeft ons goed gedaan.

Graag willen wij dan ook iedereen bedanken die aanwezig is geweest tijdens een van de plechtigheden en ook iedereen die in hart en gedachten bij ons was.

Warmte en vrede waren goed te voelen tijdens de viering en de crematieplechtigheid, precies zoals Mirjam dat had gewild. Geloof, liefde en zorgzaamheid stonden in het teken van haar leven en dit was allemaal terug te vinden tijdens de viering waardoor zij op een mooie manier aan haar nieuwe leven is kunnen beginnen. Nogmaals hartelijk dank voor uw aanwezigheid en alle steun die u heeft gegeven.

Arie en Rick de Ronde, Anneke Stam en Bertil Visser

Ik voelde mij gelijktijdig verrast en verwend bij mijn afscheid als voorzitter van het kerkbestuur op zondag 20 november jl.

Allereerst de toespraak van pastoor Harald Münch die de afgelopen jaren van onze parochie vergeleek met de doortocht van het volk Israël onder leiding van Mozes. Mooie woorden die ons fusieproces en éénwording van de parochie benadrukten.



Daarna het moment waarop aan mij namens de bisschop en beide pastores (Harald en Martina) de Icoon van de Apostel der Nederlanden (Willibrordus) als kerkelijke onderscheiding werd uitgereikt. Dank werd gezegd voor de inzet voor de parochie als lector en kerkmeester, waaronder de organisatie van het eeuwfeest van de Engelmunduskerk en de fusie tussen beide parochies.

Nogmaals wil ik mijn dankwoorden aan de parochie herhalen. Mede door de goede opkomst tijdens gespreksavonden over de fusie, de reacties als reflectie op het bestuurlijk handelen en alle steun maakten



dat wij met elkaar kunnen terugkijken op het herschikken van het fundament van de oud-katholieke gemeenschap in de IJmond. Wij kunnen daar goed naar omzien en ik hoop dat een ieder lid van de parochie trots is op zijn/haar kerkgemeenschap. Een hartelijk dank voor de vele reacties die ik ontving na mijn afscheid, werkelijk hartverwarmend,

Gert Jan van der Hulst

Aandacht voor jongeren!

Jongeren in onze kerk, je ziet ze misschien niet zo veel, maar ze zijn er wel. Per parochie zijn het er meestal niet zo veel, en dat maakt het lastig. Voor veel jongeren is het belangrijk om bij een groep te kunnen horen, een groep leeftijdsgenoten.

Aandacht voor jongeren is er in onze kerk zeker wél. Waar dat kan worden in parochies groepen jongeren gevormd, vaak ook ter voorbereiding op het aannemen of vormsel. Naast die activiteiten in parochies zijn er de activiteiten van het jongerenpastoraat. In elk bisdom is tegenwoordig een jongerenpastor actief.

In het bisdom Haarlem wordt door het jongerenpastoraat geprobeerd groepen van jongeren te vormen, die af en toe kunnen samenkomen voor ontmoeting en lering. De bijeenkomsten worden op diverse plaatsen in het bisdom georganiseerd. De bijeenkomsten bestaan altijd uit ontmoeting (we eten samen), lering (er is een inhoudelijk thema waarmee wordt gewerkt, in zeer uiteenlopende werkvormen) en er valt iets te beleven (we doen iets wat je anders niet zo snel kunt doen). Zo beklommen we eind oktober de nieuwe Bavo, om door de gewelven te lopen en een spectaculair uitzicht te hebben in de koepel en vanaf de torens. Onderweg hadden we boeiende gesprekken over doelen in ons leven, waarnaar we zelf onderweg waren... Dit is dus al geweest. Wat valt er nog te beleven?



Voor jongeren tussen de 8 en 13 jaar

- zaterdag 25 februari: 17.30-20.00:

jongerendienst (met voorprogramma) in Krommenie
aan het begin van de veertigdagentijd.

- vrijdag 3-zondag 5 maart:

Stuifduinweekend! Weekend voor jongeren tussen 9-15 jaar in Schoorl

- zaterdag 8 juli, hele dag:

jongerendag in Egmond aan Zee

Voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar:

- zaterdag 10 december 17.30-20.00:

speurtocht in Alkmaar in het teken van de advent

- zaterdag 25 februari: 17.30-20.00 uur:

jongerendienst (met voorprogramma) in Krommenie

- donderdag 13 april:

naar the Passion in Leeuwarden!

Met overnachting van donderdag op vrijdag

- zaterdag 8 juli, hele dag:

jongerendag in Egmond aan Zee

Voor iets oudere groepen: (16-25 jaar)

- 10-12 maart :

kloosterdagen in Echt, Limburg (18-25 jaar)

- meivakantie:

Taizéreis (16-25 jaar)

Geloven en kerk hebben ook jongeren iets te bieden! Natuurlijk is ook hun agenda zeker niet leeg, maar die paar bijzondere bijeenkomsten in het jaar, daar maak je toch ruimte voor? Het is zeker een belevenis! Meer over het programma en onze activiteiten staat op onze website:

www.okj.okkn.nl

Hoort en zegt het voort!

Erna Peijnenburg,

jongerenpastor van het bisdom Haarlem.



KLEURPLAAT



Seniorenmiddag

Op 23 november jl. kwamen de ouderen van onze parochie naar de Engelmunduskerk om als begin van de seniorenmiddag een kerkdienst bij te wonen die geleid werd door pastoor Martina Liebler.

Na deze stemmige dienst begaf men zich naar de Bolder voor de verdere viering van de middag. Bij het betreden van de Bolder kwamen de geuren van koffie en thee ons al tegemoet. De mensen waren al snel gezellig met elkaar aan het praten. De stemming werd nog verhoogd na het serveren van een drankje en een hapje en kwam er pas goed in toen enkele films vertoond werden. De eerste film was een film over het samenstellen en verspreiden van Kruispunt. Wat zagen de beide pastoors De Rijk en Glazemaker er nog jong uit. De tweede film was heel oud en bevatte beelden van o.a. de bondsdag van de jeugdverenigingen die in 1948 in IJmuiden gehouden werd.

We kunnen terugzien op een middag die geslaagd is mede door de inspanningen van de vrijwilligsters en de vrijwilliger.

Onze welgemene dank daarvoor.

Nel Groen

OK Mannenvereniging

Op 11 oktober gaf de heer van Tienhoven een presentatie over het project Lange Nieuwstraat. De heer van Tienhoven is projectbegeleider bij Openbare Werken van de gemeente Velsen.

Eer het project kan starten moet er veel worden besproken en beschreven voordat de aanbestedingsprocedure kan worden gestart. Een belangrijk onderdeel van deze voorbereidende activiteiten is de toepassing van het BLVC-plan. Dit plan beschrijft de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie en hierin wordt per project op basis van lokale kennis bepaald welke punten in het bestek moeten worden opgenomen en voor welke punten een plan van aanpak wordt gevraagd van de aannemers. In het BLVC-plan wordt o.a. beschreven hoe de bereikbaarheid van winkels en woningen is voor inwoners en



vooral ook voor invaliden, hoe het laden en lossen voor de winkels is geregeld, omleidingen voor verkeer, Connexxion en fietsers en heel belangrijk in dit plan is de bereikbaarheid van locaties voor de hulpdiensten bij mogelijke calamiteiten.

Tijdens de uitvoering van dit project hebben ook de nutsbedrijven de gelegenheid om bepaalde werkzaamheden uit te voeren wat kosten en ergernis bespaart, omdat leidingen dan makkelijk toegankelijk zijn.

Het project wordt toegekend aan de aannemer waarvan de prijs verminderd met virtuele kortingen de laagste is. Een aannemer heeft een hoge of lagere virtuele korting op basis van werkzaamheden die niet in het bestek zijn vermeld maar die hij beschreven heeft en zelf uitvoert volgens zijn plannen van aanpak voor de verschillende onderdelen van het project.

Een belangrijk onderdeel van dit project is het vernieuwen van de riolering. Er komen nu 2 riolen aan beide zijden van de Lange Nieuwstraat, aan elke zijde een riool voor vuilwater en een riool voor hemelwater dat niet naar de waterzuivering wordt afgevoerd.

Het project wordt in fases uitgevoerd, o.a. voor de toegankelijkheid van de hulpdiensten. De laatste fase is de aanpassing rond Plein 1945. Deze fase wordt gestart na de feestdagen in december omdat de winkeliers in deze periode een belangrijk deel van hun jaaromzet moeten kunnen realiseren.

De presentatie van de heer van Tienhoven was zeer interessant en heeft ons duidelijk gemaakt dat dit een complex project is waarbij vooral in het voortraject veel moet worden geregeld om het project op tijd en zonder al teveel verstoringen voor de omwonenden uit te kunnen voeren.

Uitgebreide informatie over het project is te vinden op de website (<http://www.velsen.nl/actueel/projecten/gemeentelijke-projecten/reconstructie-lange-nieuwstraat.htm>) en in de weekbladen.



Op 8 november kwam abt Gino van de monastieke gemeenschap binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland op bezoek om ons iets te vertellen over het kloosterleven. Deze gemeenschap, de Broeders en Zusters van de Goede Herder, leeft geïnspireerd door de Regel van Benedictus. Een levensregel die de verschillende aspecten van ons leven tot eenheid brengt: gebed, werk, samen delen en gastvrijheid.

De broeders en zuster dragen blauwe habijten als uiterlijk teken van hun aan God gewijde leven. Zij hebben ervoor gekozen om deel uit te maken van de Oud-Katholieke Kerk. Voor de contacten met de Oud-Katholieke Kerk hebben zij gekozen voor de parochie in Middelburg die in opbouw is en waar zij mee kunnen helpen met het verder bouwen aan deze parochie.



Monniken zijn door God gewijd en zijn gewone mensen/christenen. Zij zijn niet speciaal, maar kiezen voor een bepaald soort leven volgens de volgende modellen:

- Kluzenaars: Zij leven voor en op zichzelf. Zij wonen alleen.
- Augustijnen: Voeren bepaalde taken uit in de kerk.
- Benedictijnen: Deze monniken leven, bidden en werken samen.

De broeders en zuster van de Goede Herder leven volgens een vast dagrooster waarin alles is afgestemd op vaste tijden voor gebed en momenten van meditatie. De tijden voor het gebed zijn 07.00, 12.00 en 20.30 en duren steeds een half uur. Ontbijten en avondeten wordt gedaan zonder te praten. Bij het avondeten wordt wel naar muziek geluisterd. Na het eten wordt de afwas gezamenlijk gedaan en is er tijd voor meditatie en vanaf 20.00 gezellig samen zitten tot het avondgebed om 20.30. Na het avondgebed gaat iedereen rond 21.00 uur naar zijn kamer om te mediteren of te lezen en te gaan slapen. Op woensdag- en zondagavond zit men na het avondgebed nog na onder het genot van een drankje. De rest van de dag wordt er gewerkt of zijn er gesprekken met bezoekers. Het werk wordt natuurlijk ook even onderbroken voor een koffiepauze in de ochtend en middag.



De 2 broeders en 1 zuster hebben een volledige dagtaak in het klooster. Broeder Johannes werkt halve dagen in de jungle van Calais en de overige tijd



in het klooster. Het werk in het klooster bestaat uit het maken van speciale kaarsen voor de liturgie of privépersonen, boodschappen doen, het huishouden, werken in de tuin. De broeders en zuster maken ook een aperitief. De financiële middelen verkrijgen zij uit de verkoop van hun producten en giften.

Het Monasterium is een vrijstaand huis en ligt in het plaatsje Temse in België. Meer informatie over deze gemeenschap op hun website www.goedeherder.be.

De volgende bijeenkomst van de OK Mannenvereniging is op dinsdag 13 december. Dan komt iemand van de stichting "Duik de Noordzee schoon" vertellen over hun activiteiten.

Cees Borst

Vrijwilligers gezocht voor kerkopenstelling

Afgelopen september hebben we een succesvolle openmonumentendag gehad. De kerk had haar deuren opengesteld voor diegene die belangstelling hadden en graag een kijkje wilden nemen. Daar kwam ook nog eens bij dat we een aantal prachtige iconen uitgesteld hadden liggen. Zo'n vijftig bezoekers hebben hun belangstelling getoond. Men kwam met diverse motieven naar binnen: het gebouw, bezinning, spiritualiteit, kunst etc. Dat heeft ons aan het denken gezet. Eigenlijk zouden we de deuren veel vaker open moeten zetten. Zo kunnen we mensen regelmatig de gelegenheid geven kennis te laten maken met onze kerk en de parochie. De kerk kan op deze manier haar gastvrijheid extra tonen. Bovendien denken we dat het ook goed is als onze eigen parochianen de kans krijgen om op zaterdag de kerk eens binnen te stappen. Misschien wel om een kaarsje te branden.

Vanaf zaterdag 7 januari 2017 willen we de kerk elke zaterdag openstellen tussen 14.00 uur en 17.00 uur. We zoeken daar echter nog vrijwilligers voor die ons daarmee zouden kunnen helpen.



Op het ogenblik zijn we met z'n vijven, maar we streven naar acht personen. Dus we zoeken vrijwilligers! Als jullie graag mee willen doen, dan horen we dat graag.

Aanmelden is mogelijk via Johannes van Riessen. Dan zullen we ook het plan van aanpak laten zien en zijn alle ideeën van harte welkom. We hopen op veel reacties.

Johannes van Riessen, Erik Gerritsma, Leonie Wijker, Jan Pieter Schoon en Rick de Ronde

Aan alle liefhebbers van de Driekoningenavond

December is dé feestmaand van het jaar! De donkere dagen voor kerst dienen zich weer aan, de lichtjes worden weer tevoorschijn gehaald, het kerstreceptenboek wordt weer afgestoft, de adventsster pronkt weer achter het raam en de kerststal krijgt ook weer zijn prominente plaats in de woonkamer! Er is echter één feestje dat dit jaar overgeslagen zal worden en dát wordt even wennen....

Helaas moeten wij u teleurstellen met de mededeling dat het komende Driekoningenfeest in De Bolder niet door zal gaan! Dit in verband met de verbouwing van De Bolder die in januari van start gaat en zeker tot maart 2017 zal gaan duren.

De Werkgroep beseft heel goed dat de kerstviering zonder de Driekoningenavond niet compleet is, maar wij beloven u dat wij dat volgend jaar helemaal goed gaan maken.

De Werkgroep zal dan extra uitpakken en wij kunnen u nu al verklappen dat u erbij moet zijn!!!

Wij wensen u vast hele fijne feestdagen en een gezond 2017 en hopen u over een jaar weer te mogen verwelkomen in de vernieuwde Bolder met een knallend Driekoningenfeest!!! Tot dan!

De Werkgroep



Bijbelgespreksgroep jongvolwassenen

Gezelligheid en vermaak maken onze bijbelgespreksgroep voor jongvolwassenen zeer bijzonder en uniek. Het is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Eens per maand komen we bij elkaar om gezamenlijk stukken uit de bijbel te lezen. Afgelopen keer in november was er weer veel belangstelling. Niet alleen van jongeren uit onze eigen parochie



maar ook van jongeren uit andere parochies zoals die van Haarlem, Alkmaar, Leiden en zelfs Schiedam.

Tijdens die bijeenkomst zijn we verder gegaan met het lezen van het evangelie volgens Mattheus. In oktober zijn we begonnen met Mattheus 1 t/m 3 en deze keer hebben we de beproeving in de woestijn en de zaligsprekingen besproken. De vraag is namelijk wie Jezus is en wat je nog steeds aan hem hebt in deze tijd. We hebben vooral gekeken naar wat Mattheus nou precies over Jezus te vertellen heeft en waarom we uit zijn verhaal kunnen opmaken dat Hij de Messias is. Nu we ongeveer weten wie Jezus is, kunnen we ook bekijken wat we nu met hem kunnen in deze huidige tijd. Tijdens de volgende bijeenkomsten zullen we dieper ingaan op zijn gelijkenissen. Pas dan zullen we weten, met Mattheus in ons achterhoofd, wat Jezus ons in deze tijd wil zeggen.

De volgende bijeenkomsten zijn gepland op: 16 december 2016 en 2017 op 13 januari, 17 februari, 17 maart, 14 april en 12 mei om 20.00 uur in de sacristie. Ik raad echter aan om de website in de gaten te houden aangezien de planning kan wijzigen.

Jullie zijn van harte welkom en ik zie jullie graag.

Rick de Ronde



U mag er niet in

We gingen een dag wandelen bij Luzern. Het weer kon alle kanten op en deed dat ook, er reed om de 2 uur een bus, en er was een kapel te bezichtigen. We besloten de kapel tot het laatst te bewaren en de bus van 16.00 uur te halen.

De wandeling verliep goed, de buien vielen onder het eten, en toen we tegen 15.00 uur afdaalden naar de kapel, luidden de heldere klokjes in de drie torentjes vrolijk en uitnodigend.

We hoorden in de kerk zingen: veel vrouwen, een enkele man, meerstemmig - kerkdienst, koorrepetitie, reisje van de vrouwenvereniging, huwelijksinzegening? Mooi, een kerk bezoeken die 'in bedrijf' is! Met de deurknop al in de hand zagen we de mededeling 'U mag er niet in'.

Wham, wat een dreun!

Je staat voor de deur, je bent moe, je staat open voor het heilige en je kunt er niet bij, je moet buiten blijven.

We rekten ons tegen de muren op om door de hoge getraliede raampjes te kijken, we legden ons oor zo dicht mogelijk tegen het glas. We hoorden iets, we zagen iets, herkenden iets afwisselends - gesproken tussenzang -, daarna een gezongen Halleluja: misoïering dus!

We dachten aan de jonge Eutychiüs, die vanwege de drukte in de kerk buiten op de vensterbank geklommen was om Paulus te horen preken. Hij viel op zijn richeltje in slaap en toen twee verdiepingen naar beneden, dood. Maar Paulus bracht hem terug in het leven! (Hand. 20,9)

Wij wilden er ook echt graag bij zijn en meevieren. We slopen stiekem de kerk in en gingen geruisloos en nederig op de achterste bank zitten. We werden ontroerd, verrast, en opnieuw geraakt door het Geheim des Geloofs, het wereldwijd openlijk en in het verborgene gevierde, vertrouwde, vereerde Sacrament des Altaars op deze plaats, in dit gezelschap, op deze dag, en ongeoorloofd.

Na de misoïering hebben we de kapel bekeken: een Maria-heiligdom met in het schip de Loreto-kapel, het woonhuisje van Maria.

Het hele plafond van de grote kapel is beschilderd met Maria-symbolen. In de loop der eeuwen hebben vromen de bijbel heel nauwkeurig nageplozen om uitspraken, beeldspraken, vergelijkingen te vinden, die op Maria wezen: 'gezegende boven de vrouwen', 'roos zonder doornen', 'bruid van God', 'vrouw van smarten', 'reine maagd', 'uit allen uitverkorene', 'bloem van genade', 'sterre', 'licht op zee en stromen'. Ze zijn met hun Latijnse opschrift



voor ons, die met het hoofd in de nek omhoog moesten turen, meestal niet direct te lezen, te begrijpen en te herkennen – ze moeten uitgelegd worden. Het is een lofzang op Maria in plaatjes, in een geheimtaal, die je moet leren.

Het zag er naar uit, dat de 15 gelovigen iedere woensdag uit de wijde omgeving naar de kapel komen om de rozenkrans te bidden en de mis te vieren. Een trouwe groep, die vastberaden is het gebed van de kerk op deze afgelegen plaats ononderbroken voort te zetten.

Wordt een kerkdienst misschien spannender, aantrekkelijker, inspirerender, ontroerender, wordt meevieren waardevoller, begerenswaardiger als het eigenlijk niet mag?

Het is voor een gemeente riskant om op de kerkdeur te zetten, dat belangstellenden niet binnen mogen komen! Wij zijn welkom, wij zijn aangenomen. Laten we dan ook komen en het gebed van de kerk in onze eigen Engelmunduskerk hier voortzetten.

‘Wij mogen binnenkomen – wij mogen meebidden en meevieren’.

Fiete Smit-Maan

Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de kerstviering.

Het thema van de kerstviering is “ **Kom, naar de stal!**”.

De dienst wordt gehouden op **zondag 11 december 2016 om 15.00 uur** in de Vrede-vorstkerk, Laan der Nederlanden te Beverwijk.

Vanaf **14.45** uur is er samenzang met medewerking van het koor Recreation uit Beverwijk/Heemskerk

De voorgangers in de kerstviering zijn ds. Kees Lous en pastoor Greet Bijl. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Recreation. Aan de collecte kunt u meedoen door het geven van fruit, bloemen of geld. Het fruit en de bloemen gaan naar de zieken. Het geld is voor de instandhouding van de aangepaste gezinsdiensten.

Na afloop van de kerstviering is er gelegenheid om na te praten bij een kopje koffie, thee of een glas fris

Bij problemen met vervoer kunt u bellen naar de autovriendendienst.

Graag vóór 10 december 2016 contact opnemen met R. de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530 210.





*De redactie en alle medewerk(st)ers van
het Kruispunt wensen u allen Zalig Kerstfeest
en een voorspoedig en gezond 2017*

AGENDA

12-12	19.30 uur	vergadering kerkbestuur
13-12	20.00 uur	O.K. Mannenvereniging
16-12	20.00 uur	bijbelgespreksgroep jongvolwassenen, pastorie
14-12		Adventsavond Aktiva
15-12	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend R.K. Engelmunduskerk, Driehuis
23-12	14.00 uur	bijbelgespreksgroep, pastorie
23-12	19.30 uur	leringgroep, pastorie
03-01	20.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt
06-01	14.00 uur	oecumenische leeskring, De Bolder
08-01	16.00 uur	Vesper en Nieuwjaarsreceptie, Haarlem
09-01	19.30 uur	vergadering kerkbestuur
10-01	20.00 uur	O.K. Mannenvereniging
13-01	20.00 uur	bijbelgespreksgroep jongvolwassenen, pastorie
13-01	20.00 uur	film van pastoor Age Kramer, De Bolder
14-01	14.00 uur	oecumenische leeskring, De Bolder
18-01	20.00 uur	Aktiva, jaarvergadering
19-01	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend Nieuwe Kerk (De Rank, Kon. Wilhelminakade)
20-01	14.00 uur	bijbelgespreksgroep, pastorie
20-01	19.30 uur	leringgroep, pastorie
03-02	14.00 uur	oecumenische leeskring, De Bolder
06-02	19.30 uur	vergadering kerkbestuur



Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastoor H. Münch, Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden,
tel. 0255-515260, 06-30126877, e-mail: munchharald@gmail.com
Pastoor M. Liebler- Münch, e-mail martina.liebler@ziggo.nl
Pastoor A. Kramer, tel. 06-40591100, e-mail: age.kramer@gmail.com

Gebouwen:

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder: tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,
e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden >
H.Engelmundus

Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:
NL56 RABO 0154 1643 48

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24
Busjes kunnen gelegegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begravenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Autovriendendienst:
Joke Wennis, tel. 0255-516233/Marjoke de Koning, tel. 0255-515597

Kruispunt: kopij inleveren voor 18 januari 2017 via:
e-mail: kruispunt@okijmond.nl of
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 30 januari 2017

