

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND

Jaargang 58, nummer 5

febr/maart 2017

Vastenactie 2017 voor het Maria Skobtsovahuis, Calais

Bryan Johns woonde als vrijwilliger in ons huis gedurende de maand september 2016. Hij is leerkracht wiskunde in Seattle en geassocieerde bij de Zusters van St. Jozef van de Vrede. Bryan komt als vrijwilliger terug in 2017. Hieronder vertelt hij het verhaal van een vluchteling - Hissein - die het Maria Skobtsova huis binnenkwam na orthopedische chirurgie en zich in ons huis ontpopte tot een heilige vrijwilliger.

De heilige Hissein

Men zegt wel eens dat de heiligen onder ons wonen. In het Maria Skobtsova huis zien we iedere dag heiligen. De jongvolwassen vluchtelingen die bij ons als vrijwilliger wonen zijn sommige van de heiligste mensen die ik ooit ontmoette. Elk van hen heeft zijn eigen verhaal, elk heeft veel geleden en elk geeft zich elke dag opnieuw voor de ander. Graag vertel ik je over één van deze mannen.

Hissein is een vluchteling uit Soedan, uit Darfoer. Zijn verhaal voor ons is bijzonder, maar helaas een werkelijkheid voor veel vluchtelingen die uit Afrika komen. Ik zou je kunnen vertellen over zijn dorp dichtbij de

bergen dat door andere stammen en het overheidsleger bezet werd. Ik zou je kunnen vertellen het verhaal van zijn familie die vermoord werd en over hemzelf, één broer en één zus die overleefden. Ik zou je kunnen vertellen over hoe het was voor hem om 11 jaar lang te leven in een vluchtelingenkamp dichtbij Darfoer. Ik zou je kunnen vertellen over de martelingen die hij onderging omdat hij trachtte buiten het kamp te gaan werken, over zijn vlucht naar Khartoem en dan naar Libië. Ja, ik kan je ook vertellen hoe Hissein twee jaar lang in Libië gedwongen arbeid moest verrichten om zijn vrijheid 'te kopen' en hij is trouwens niet de enige vluchteling in ons huis die gedwongen arbeid in Libië moest verrichten om hun vrijheid te herwinnen. Ik kan je vertellen over de overtocht over de Middellandse Zee naar Italië in een veel te klein overbevolkt bootje met 150 man aan boord, waar Hissein zijn benen verpletterd werden. Ik kan je vertellen over de 40 mensen uit het bootje die verdronken wanneer het bootje kapseisde en Hissein en de anderen gered werden door een groot zeeschip. Ik kan je vertellen over zijn aankomst op het eiland Lampadusa waar hij gedwongen werd vingerafdrukken te geven voor de Europese overheid, of over hoe hij bij nacht te voet de spoorwegen bewandelde op weg van Italië naar Frankrijk. Ik kan je vertellen over zijn detentie in Parijs en zijn opnieuw vluchten naar het vluchtelingenkamp in Calais. En tot slot kan ik je vertellen over hoe Hissein maandenlang in het Calais ziekenhuis belandde voor behandeling van de verwondingen aan zijn benen.

Ja, de vele ongelukken en wonderen die Hissein naar Calais brachten en naar ons huis getuigen van zijn weg naar heiligheid. Maar het liefst vertel ik je over de heilige werken die Hissein elke dag doet. Hissein is onze huiscoördinator voor de bezoeken aan het centrale ziekenhuis van Calais en het ziekenhuis in de jungle. Een taak die veel verantwoordelijkheid en dagelijkse inzet eist. Iedere week organiseert Hissein bezoeken aan vluchtelingen in het ziekenhuis van Calais, dit gebeurt telkens op dinsdag en zaterdag. Hij doet de nodige boodschappen, kookt een pikante maaltijd, zoekt de aangepaste kleding en schoenen in onze voorraad en probeert in te gaan op de vragen van onze patiënten.

Kon je maar de gezichten zien van onze patiënten wanneer Hissein op bezoek komt! Er klinkt vreugde in hun stem, in het Engels of Arabisch. Ook met het verplegend personeel heeft Hissein een goede band en hij kent elk van hen. Hij groet en ontmoet elk individueel, met liefdevolle

aandacht. Luistert en vertaalt betreffende hun medische vragen, medicaties, dokters afspraken. Hij speelt hun vragen rond hun asielpcedures door naar ons team en geeft feedback. Hij luistert en let op of er nieuwe patiënten zijn die bezocht moeten worden, om er zeker van te zijn dat niemand alleen achterblijft, heeft aandacht voor hen met speciale noden. Patiënten kunnen grote pijn lijden, of zware frustraties hebben over hun asielsituatie maar Hissein blijft daar aan hun zijde, geduldig als een heilige. Persoonlijk heb ik twee wonderen van hem gezien.

Hissein wacht nu om erkend te worden als asielzoeker in Frankrijk, als zijn procedure afgerond is zou hij graag verpleegkunde studeren. Ik kan geen beter beroep voor Hissein bedenken.

Hoe hard de omstandigheden ook zijn voor vluchtelingen in Calais, hoe moeilijk het ook is, vriendelijkheid en hoop vind je er steeds in grote mate. Ondanks alle verwondingen en onrecht die Hissein ondervond in zijn leven, hij straalt steeds goedheid en vrede uit. Een leidersfiguur, maar ook een pelgrim mede op jouw weg. Aandachtvol, genereus, geduldig, hij is een licht voor wie hij dient – de heilige Hissein.



Hissein vertelde zijn verhaal aan de hand van een tekening die hij maakte gedurende zijn verblijf in het ziekenhuis.

ROOSTER VAN KERKDIENTEN



Zondag 05-02	Maria Lichtmis 10.00 uur eucharistieviering Afscheid Piet Schol Koffiedrinken/Kinderkerk
Woensdag 08-02	09.30 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag 12-02	10.00 uur eucharistieviering Kinderkerk
Woensdag 15-02	09.30 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag 19-02	10.00 uur eucharistieviering Koffiedrinken/Kinderkerk
Woensdag 22-02	09.30 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag 26-02	10.00 uur eucharistieviering Kinderkerk
Woensdag 01-03	19.00 uur eucharistieviering/asoplegging Koffiedrinken
Zondag 05-03	10.00 uur eucharistieviering Koffiedrinken/Kinderkerk Na het koffiedrinken korte gemeentevergadering
Woensdag 08-03	09.30 uur eucharistieviering Koffiedrinken

Zondag 12-03

10.00 uur eucharistieviering
Kinderkerk

Woensdag 15-03

09.30 uur eucharistieviering
Koffiedrinken

Zondag 19-03

10.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken/Kinderkerk
Heropening de Bolder de bisschop van Haarlem

Woensdag 22-03

09.30 uur eucharistieviering
Koffiedrinken

Zondag 26-03

10.00 uur eucharistieviering
Kinderkerk



BIJ DE KERKDIENTEN

Op zondag **5 februari** vieren we het feest van Maria Lichtmis. Kaarsen worden gezegend en de kinderen, koor en de kerkgangers houden een processie. Maar tevens zullen wij in deze dienst afscheid nemen van onze koorleider Piet Schol. Na 48 jaar geeft hij dat stokje door.

Vanaf woensdag **8 februari** zal de ochtendmis op woensdagochtend niet meer om 9 uur maar om 9.30 beginnen. Misschien is dat een uitnodiging voor meer mensen om op woensdagochtend te komen mee te vieren. En achteraf elkaar bij een kopje koffie te ontmoeten. Midden in de week een moment van geestelijke bezinning.

Woensdag **1 maart** is er Aswoensdag – begin van de vastentijd. Om 19 uur 's avonds houden we onze eucharistieviering met asoplegging.

In maart komt de bisschop op werkbezoek. Daarbij zal hij met kerkbestuur en de pastores praten en de boeken controleren. Ter voorbereiding op dit gesprek van de bisschop met zijn parochie houden we op zondag **5 maart** na de eucharistieviering een korte gemeentevergadering in de Bolder. De bisschop heeft ons een aantal vragen opgestuurd waarop we gezamenlijk een antwoord willen voorbereiden.

Zondag **19 maart** zal hij voorgaan in de viering en daarna op een gemeentevergadering met de parochie over het reilen en zeilen van onze gemeenschap in gesprek gaan. Er zal voor broodjes gezorgd worden. Tevens zal de bisschop de gerenoveerde Bolder inzegenen.



UIT DE PAROCHIE

Onze *zielenboeg* is aardig wat gevuld in de afgelopen weken. Het eerst werd Theo van Kouteren door een herseninfarct voor kerst geveld. Het zag er ernstig uit. We hebben hem de ziekenzalving toe gediend. Maar hij is een taaie! En na de kerst kon hij van intensief care af en werd hij overgeplaatst naar Haarlem. Alle lichamelijke functies werken weer zelfstandig, maar contact leggen met hem is nog moeilijk.

Caroline Krab was weer aan het werk nadat ze maandenlang met ziekte verlof was omdat zij in het voorjaar haar knie had gebroken. Maar haast is nooit goed. En zo gleed zij kort geleden uit en brak hetzelfde been maar nu boven de knie. De vertwijfeling was groot. De operatie echter slaagde en zij is nu weer thuis voor herstel.

Anneke Stam belandde na Kerst ook in het ziekenhuis. Toch, deze operatie was gepland: een nieuwe heup. En nu zit zij weer thuis goed verzorgd door buurt en familie.

Martina Liebler had sinds haar ongeluk twee jaar geleden een plaat in haar been. Deze plaat is deze week weggehaald. En nu hopen dat de bijwerkingen minder worden.

In de rubriek 'BIJ DE KERKDIENTEN' lezen jullie er al erover dat onze bisschop op *werkbezoek* komt. Dat vraagt extra werk van de pastores en het kerkbestuur maar ook de parochie als geheel moet zich voorbereiden. Dus denkt u om de zondagen 5 en 19 maart.

Het is bijna onvoorstelbaar maar op het *Parochiekoor* gaat iemand anders het stokje zwaaien, na 48 jaar neemt Piet afscheid. En daar zullen we uitgebreid bij stil staan op 5 februari. Ergens anders in dit Kruispunt stelt de nieuwe koorleidster Marlie Durge zich aan ons voor.

De *oecumenische leeskring* gaat gewoon zijn gangetje en komt op vrijdag 3 en 17 februari, 3 en 17 maart om 14 uur in de sacristie bijeen.

De *bijbelkring* - we lezen op het moment het evangelie volgens Mattheüs - komt op de vrijdagen ertussen, dat zijn 10 en 24 februari, 10 en 24 maart om 14 uur in de pastorie bijeen.

Van harte zijn wij allemaal uitgenodigd een keer in de maand in een van de andere kerken voor het *oecumenisch koffiedrinken*. De volgende

keren zijn op donderdag om 10 uur, op 16 februari in de PKN Engelmunduskerk in Velsen-Zuid en op 16 maart in de RK Pieterkerk.

Het is nog erg vroeg in het jaar, maar ik wel het toch nu al aankondigen zodat u uw agenda vrij kunt houden. Vorig jaar gingen een aantal activiteiten met de *Nieuwe Kerk* niet door vanwege predikanten- en koorleiderwisselingen, maar dit jaar zal het lukken: Op woensdag 7, 14 en 21 juni komen wij in de avond weer bijeen voor een maaltijd met informatie en gesprek over bepaalde aspecten van het christelijk geloof. In het volgende kruispunt zal ik wel meer kunnen vertellen. En op de eerste zondag van de Advent 3 december zal er in de middag weer een gezamenlijke adventsdienst plaatsvinden. Deze keer in onze kerk.

Helaas hebben wij ook in de laatste tijd weer *afscheid* moeten nemen van twee dierbare leden van onze gemeenschap.

Net voor kerst op 22 december hebben wij afscheid moeten nemen van Truus Krab-Huijer. In het voorjaar had men in haar maag een tumor gevonden die niet te behandelen was. Maandenlang heeft zij op bed gelegen en kon alleen drinken. Gelukkig had zij weinig pijn. En in al die tijd werd zij liefdevol verzorgd door familie en vrienden. Op het eind logeerde zij in het hospice te Haarlem.

Vanaf begin december had Annie van Os een longontsteking, begin januari verslechterde haar toestand en de dokters gaven alle hoop op en stopten met de behandeling. En korte tijd later ging zij heen. We hebben van haar afscheid genomen in het crematorium op vrijdag 13 januari. Allebei zijn trouwens gesterkt met het sacrament van het afscheid heengegaan.

Mogen zij rusten in vrede!

Ten slotte nog een oproep aan alle parochianen en vrienden van onze Oud-Katholieke gemeenschap. Sinds een aantal jaren stuur ik regelmatig aan alle leden van de oud-katholieke mailinglijst in de IJmond informatie rond. Dat zijn overlijdensberichten, uitnodigingen voor bijzondere diensten of culturele evenementen in de kerk, informatieve lezingen over jubilea. Helaas heb ik niet van alle geïnteresseerde mensen hun e-mail-adres. Wie ook regelmatig informatie wil ontvangen moge mij zijn mailadres opsturen en dat wordt hij opgenomen in de groepslijst.



UIT HET KERKBESTUUR

Het is even wennen in het kerkbestuur. Er zijn nieuwe leden, een nieuwe voorzitter en verschuiving van aandachtsvelden, maar het lukt aardig. Op het moment zijn wij bezig de opvolging van de penningmeester te regelen, maar het lijkt te lukken.

Jarenlang waren wij bezig met het plan om misschien zonnepanelen op het kerkdak te plaatsen. Maar zonder subsidie is dit niet haalbaar. En de subsidie krijgen we niet. Daarom hebben we in de laatste bestuursvergadering dit plan definitief 'begraven'.

Je schrijft iets in het Kruispunt en binnen korte tijd is het al achterhaald. Ik heb het over de renovatie van de Bolder. Kort na het verschijnen van het laatste kruispunt was er plotseling toch de wil de renovatie van de Bolder wat grootster aan te pakken. De schilders zijn al druk bezig tot aan de voordeur alles in nieuwe kleuren te vernieuwen, dan volgt de verlichting en tenslotte komt de akoestiek aan de beurt. We hopen dat we wel in februari de Bolder kunnen gebruiken voor het parochieleven. In elk geval willen we de bisschop vragen op 19 maart de Bolder in te zegenen.

Openstelling kerk op zaterdagmiddag (1)

Daar zat ik 14 januari stipt om 14.00 uur. Deur open, kroonluchters aan, kaarsje aan, folders gereed. "Kom maar op bezoekers!" dacht ik. Dacht ik..... Helaas geen bus met Japanners, een rondleiding door Oud IJmuiden of wat buurtgenoten die gedreven door nieuwsgierigheid de kerk wel eens van binnen wilden zien. Niemand! Gelukkig kwam Bets nog even buurten en was Nico in de Bolder aan het werk.

Een verloren middag? Helemaal niet! Heerlijk zat ik achter in de lege,

naar wierook geurende kerk, zachte orgelmuziek op mijn speakertje, kopje thee erbij..... te genieten van de stille sfeer in ons kerkgebouw. En zo waren het geen 3 verloren uren -natuurlijk had ik graag veel mensen het gebouw laten zien- maar een fijne ontspannen middag!

De kerk is open op **zaterdagmiddag van 14.00 -17.00**, voor zomaar even zitten, rondkijken, bidden, een kaarsje branden of iets over de geschiedenis te weten te komen. En... de vrijwilligers vinden het ook gezellig als u langs komt. Zegt het voort!

Léonie Wijker



Openstelling kerk op zaterdagmiddag (2)

Er zijn nu 7 vrijwilligers (en 2 reserves) die bij toerbeurt aanwezig zijn om belangstellenden en passanten te ontvangen. Nu zijn wij dus 1 x per 7 weken aan de beurt, wij streven er echter naar 1 x per 3 maanden gastheer/vrouw te zijn. Dit betekent dat er nog 5 vrijwilligers bij kunnen. Misschien iets voor u? Eén keer in de 3 maanden een middag aanwezig zijn in onze mooie kerk? Er zijn vrijwilligers die alleen een dienst draaien maar het kan ook met z'n tweeën. Ook reserve gastheren en vrouwen zijn van harte welkom. Bent u alleen dan is er op de achtergrond altijd

een andere vrijwilliger paraat. De enige voorwaarde om mee te doen is het hebben van een mobieltje, en u moet zelf naar de kerk kunnen komen.

U merkt het, iedereen kan meedoen om onze kerk open te stellen voor belangstellenden die onze kerk willen 'proeven'!

Aanmelding en informatie bij Wil Wijker, email wil.wijker@hetnet.nl of 06 23590393

PS Bij het verschijnen van dit Kruispunt kunnen we al melden dat de eerste belangstellenden de weg naar de Open Kerk gevonden hebben.

Afscheid Piet Schol

Op zondag 5 februari, Maria Lichtmis, nemen we na de kerkdienst in de Bolder officieel afscheid van onze koordirigent Piet Schol. Hij is vele jaren nauw met de kerk en met de diverse koren verbonden geweest. Hij kwam in 1961 na zijn 1^e Heilige Communie (zo ging dat toen, eerder mocht je niet op het koor!) op het kerkkoor als koorzanger. In 1970 werd hij dirigent van het toenmalige jeugdkoor, wat in de loop der tijd ook weer stopte, en vanaf 1974 kwam het kerkkoor onder zijn leiding. In 1977 werd het "Parochiekoor" opgericht, waar hij ook weer dirigent van werd, en waarvan hij nu dus ook afscheid neemt, en wij dus van hem. Hij blijft nog wel samen met Fiete Smit en Wim Gouda op het organistenrooster staan. Wij mogen als parochie best trots zijn met drie "vaste" organisten uit ons "eigen nest".

Wij nodigen u allen uit om Piet na de kerkdienst in de Bolder te ontmoeten.

Namens het Parochiekoor,

Elly Kuitert



Beste parochianen,

Graag stel ik mezelf kort aan u voor, ter kennismaking. Ik groeide op in Wijk aan Zee, in een Rooms Katholiek gezin, mijn beide ouders waren lid van het parochiekoor en ik ben van jongs af aan gewend geraakt aan de drukte die dat vooral op feestdagen met zich meebracht. Vooral toen mijn jongere zusje en ik in het jeugdkoor gingen zingen dat in andere missen optrad kregen we een drukke gezinsagenda! Klassieke muziek fascineerde me het meest, om wat je er mee kon doen, om bij speciale gelegenheden mensen gevoelsmatig te betrekken bij feestelijkheden of uitvaarten en herdenkingen. Het musiceren met de menselijke stem gaf daarbij extra een actieve, emotionele mogelijkheid tot expressie en ik ging, om ervaring op te doen, zingen in koren, van oude kerkmuziek tot kamerkoor.

Aan het conservatorium behaalde ik de diploma's Docent Muziek en Koordirectie, daarna deed ik specialisaties zoals Muziek en Liturgie, Gregoriaans, Koor en Orkest, Muziektheater, Muziek en Brein, en ook Stemvorming en Koorvorming waarin ik cursussen gaf, terwijl ik, ook tijdens mijn studie al, allerlei koren dirigeerde. Ik heb veel ervaring opgedaan met kerkkoren in de Rooms-Katholieke kerk, voornamelijk koren die klassieke Latijnse muziek zongen en Gregoriaans, maar ook met cantorijen en jeugdkoren die Nederlandse liturgische gezangen uitvoerden. Ik was kerkmusicus in Uitgeest, Egmond a/d Hoef, Amsterdam en Volendam. Daarbij merkte ik dat ik me het meeste thuis voelde in hechte gemeenschappen, zoals in kustdorpen wordt aangetroffen. Misschien door mijn Wijk aan Zeese afkomst? Verder heb ik in de 35 jaar dat ik nu als koordirigent werk, veel aan muziektheater gedaan, zelf opera's en operettes gedirigeerd, en kinderen begeleid die optraden in producties van De Nederlandse Opera in Amsterdam. Kerkmuziek en muziektheater hebben meer met elkaar gemeen dan u misschien in eerste instantie zou vermoeden. Beide vragen om een volledige, persoonlijke en expressieve inzet. Begrip en uitdrukking van teksten zijn daarbij van essentieel belang.

Het werken met amateurkoren is erg leuk en inspirerend, maar vindt vooral in de avonduren plaats, cursussen voor amateurzangers ook. En ik gaf zangles aan privéleerlingen. Voor mijn sociale leven bleef niet veel tijd over. Vanaf 2007 heb ik daarom mijn werkzaamheden geleidelijk

verschoven naar overdag. Zo werk ik nu bij Muziekschool Waterland. Ik organiseer en coördineer de muzieklessen die de muziekdocenten onder schooltijd geven in alle 60 basisscholen van de regio Waterland en beheer het cursusbureau. In mijn vrije tijd bemiddel ik voor musici die optreden bij uitvaarten, begrafenissen en crematies. En ik ben nog steeds koordirigent, namelijk van Toonkunst Den Helder.

Ik miste het actief betrokken zijn bij een kerkgemeenschap. Ik was daarom blij verrast toen pastoor Martina Liebler mij benaderde om het parochiekoor te gaan leiden. Beide pastoors van IJmuiden kenden mij uit de tijd dat ik koorleider was in Egmond a/d Hoef. En de Oud-Katholieke kerk is mij niet vreemd. Al zo'n 40 jaar volg ik de belangrijke gebeurtenissen, door mijn vriendschap met een OK pastoor (nu emeritus). De kennismaking met de parochie te IJmuiden was meteen heel vertrouwd, ik voelde me direct thuis. Ik neem de taak van koorleider graag op me, en met mijn inzet hoop ik een goede en inspirerende bijdrage te leveren aan het geloofsbeleven en aan de kerkgemeenschap.

met vriendelijke groet

Marlie Durge
06 22 21 08 95

VASTENACTIE 2017 - Het Maria Skobtsova Huis

Het Maria Skobtsova huis in Calais (Noord-Frankrijk) is een gemeenschap van vrijwilligers en kwetsbare vluchtelingen. Onze gasten komen vooral uit landen zoals Soedan, Iran, Eritrea, Ethiopië, maar ook uit Afghanistan. Zowel moslims als christenen vinden hun weg naar ons huis. De meesten vluchtelingen in ons huis beslisten ondertussen in Frankrijk te blijven en komen naar ons vanuit het centrale ziekenhuis in Calais of worden ons doorverwezen omwille van hun kwetsbaarheid. Soms gaat het om zwangere vrouwen, slachtoffers van geweld, of ook wel eens minderjarigen die geen thuis vinden. Mensen die omwille van omstandigheden even onze 'veilige haven' nodig hebben en na enkele weken of maanden in officiële opvang terecht komen. Afhankelijk van de nood kunnen we tot 15 mensen opvangen.

Leven in gemeenschap

Vrijwilligers en vluchtelingen delen samen het huis en vaak ook een kamer. Het is niet alleen delen wat je hebt maar ook een stukje van wie je bent. In navolging van Jezus trachten we er voor de ander te zijn. We geloven dat het leven in gemeenschap een helende werking heeft op de vele trauma's die vluchtelingen hebben opgelopen tijdens hun vluchten naar Europa. Vrijwilliger zijn in ons huis is een positieve en leerzame ervaring, maar het vraagt wel wat van je!

Werken vanuit de gemeenschap

Tijdens de dag ondersteunen vrijwilligers maar ook de vluchtelingen andere vluchtelingen buiten het huis. In het verleden was dat vooral in het voormalige vluchtelingen kamp "de jungle" in Calais, in het Caritas dagcentrum en het centrale ziekenhuis. De vrijwilligers vinden elkaar dagelijks in het gebedsleven, de bron voor onze gemeenschap. Het ochtendgebed opent de dag en in het avondgebed leggen de vrijwilligers alles terug in de handen van God.

Pastoraat onder de vluchtelingen

Naast sociale en materiele hulpverlening trachten wij ook pastoraal aanwezig te zijn onder de vluchtelingen. Een luisterend oor, een goed gesprek en er in respect voor die ander zijn. Het is een oecumenische aanwezigheid geworden, vanuit het huis werken broeder Johannes (OKKN) en religieuze zusters (RKK) en protestantse dominees nauw samen onder de vluchtelingen.

Naast vrijwilligers begeleidt onze gemeenschap ook wel eens groepen studenten, scouts, parochianen die voor enkele dagen of een week als vrijwilligers komen helpen in Calais. Het Maria Skobtsova huis is een inclusieve gemeenschap en heeft een actieve band met de lokale Ark gemeenschap (mensen met een verstandelijke beperking) en met de broeders van Taizé.

Moeder Maria Skobtsova?

We noemden ons huis naar de orthodoxe heilige en martelares Moeder Maria Skobtsova die in haar klooster in Parijs vluchtelingen en joodse kinderen hielp tijdens WOII en daardoor later zelf slachtoffer werd van het nazisme.

Door ons huis te steunen maak je het mogelijk dat vrijwilligers en vluchtelingen gemeenschap vormen in Calais en samen ten dienste staan van de meest kwetsbare vluchtelingen in de regio. Wij werken volledig op basis van giften en het werk van vele vrijwilligers.

Storm op het meer (Matth. 8, Mark. 4, Luk. 8)

Jezus en de discipelen varen naar de overkant van het meer. Jezus slaapt – hij heeft de hele dag met mensen gepraat. Er steekt een levensgevaarlijke storm op, het water loopt het schip in, en Jezus slaapt. In paniek maken de discipelen Jezus wakker ‘Meester, meester, wij vergaan!’ Jezus bestraft de wind en de golven en het wordt stil. Wie is deze man, dat wind en water hem gehoorzamen?

Zij komen veilig aan land.

Er komt een naakte man aanrennen, die bezeten is door een legioen boze geesten. De boze geesten smeken Jezus, dat hij hen niet naar de afgrond zal verbannen. Jezus staat hen toe bezit te nemen van een kudde varkens. Die krijgen de kolder in hun kop en storten zich van de steile oever in het meer en verdrinken.

De varkenshoeders en de dorpelingen komen kijken, en zien de bezeten man aangekleed, bij zijn volle verstand, rustig aan de voeten van Jezus zitten. Zij waren zeer bevreesd en vroeger Jezus uit hun streek weg te gaan.

De verlostte man wilde met Jezus mee, maar Jezus stuurde hem naar zijn huis en familie om te vertellen, wat er met hem gebeurd was.

Age Kramer werkt bij het Zeister Zendingsgenootschap en komt daardoor regelmatig in Suriname, met name bij de Evangelische Broedergemeente, waarmee het ZZg verbonden is. Een theologe van de Broedergemeente ziet een boze geest, een demon als de oorzaak van de plotselinge storm op het meer. De geest ziet Jezus aankomen en verzet zich tegen zijn komst. Maar hij kan Jezus niet tegenhouden. De geest waarschuwt dan de geesten in de naakte man, zodat ze zich tegen Jezus te weer kunnen stellen, maar Jezus drijft hen uit. Het legioen geesten gaat met de varkens ten onder.

In zijn film met gesprekken over dit onderwerp liet Age Kramer zien, hoe natuurlijk de Surinaamse broeders en zusters met geesten omgaan. Voor hen zijn zij een realiteit. Zij laten zich aanspreken, zich met gebed, op het gezag van Jezus verjagen, onschadelijk maken. Dat is voor ons, hier en nu in Noord-West Europa moeilijk na te voelen, mee te maken.. Deze vorm van pastorale zorg voor gekwelde mensen wordt bevrijdingspastoraat genoemd.

Ook onze priesters en diakenen hebben krachtens hun wijding volmacht om in de naam van Jezus geesten te bezweren.

Maar hoe herken je, dat iemand beheerst wordt door een boze geest, en niet een andere ziekte of kwaal heeft?

We zagen vrijdag 13 januari een mooie documentaire en hadden een verbaasd, verwonderd en open nagesprek.

Dat vraagt om een vervolg.

Fiete Smit-Maan

Seniorenmiddag

Graag willen wij u uitnodigen voor de seniorenmiddag op **22 maart** aanstaande.

Om **15.00** uur bent u van harte welkom voor de eucharistieviering in de parochiekerk van de H.H.Adelbertus en Engelmundus.

Na de dienst ontmoeten wij elkaar voor de koffie en thee.en is er gelegenheid om gezellig bij te praten..

Binnenkort ontvangt u een persoonlijke uitnodiging.

Hebt u geen vervoer? Wij zorgen vervoer?

De middag eindigt om **17.45** uur.

Aanmelden bij Sonja Gravemaker, 0255-53309

Liesbeth van der Laan, 0251-245027

Anneke Zwart, 023-5491140

Namens de seniorencommissie

Anneke Zwart



Mandela

OK Mannenvereniging



Op de bijeenkomst van 13 december gaf de heer Peter van Eck van de stichting "Duik de Noordzee schoon" een lezing over het werk van deze stichting. De duikers van deze stichting duiken in de zomer een aantal keren naar wrakken en bijzondere gebieden in de Noordzee zoals het rif Klaverbank. Een ideale plaats om te duiken is de Doggersbank waar wrakken liggen op een diepte van ongeveer 30 meter. De biologische waarde van wrakken is van groot belang

want er leven veel bijzondere dieren en planten op en rond de wrakken zoals bijzondere naaktslakken en zee anemonen.

Op bijna ieder wrak waar de duikers op duiken komen zij verloren visnetten, vislijnen, haakjes en lood tegen. Soms zien zij zelfs nog levende kabeljauwen aan een verloren vislijn hangen. De duikers zien honderden krabben die verstrikt zitten. Zelfs één enkel visdraadje kan voldoende zijn om een krab of kabeljauw voor de rest van zijn leven vast te houden. De stichting noemt deze vissen en krabben spookvissen.

Het probleem met verloren visnetten, vislijnen etc. was de aanleiding voor de oprichting van de stichting "Duik de Noordzee schoon". Door de netten van de wrakken te verwijderen doet de stichting iets aan het probleem van de spookvissen. Door het dierenleed en de schoonheid van de onderwater natuur zichtbaar te maken probeert de stichting een breed publiek bewust te maken van wat er bij de wrakken op de bodem van de zee gebeurt. De stichting heeft momenteel al 145 wrakken schoongemaakt.

De stichting heeft een eigen Youtube kanaal met veel video's van hun expeditie naar wrakken. De link naar dit kanaal is <http://www.youtube.com/duikdenoordzeeschoon>.

Meer informatie over de stichting ook op hun website <http://www.duikdenoordzeeschoon.nl/>.

OK Mannenvereniging 10 januari 2017



De 1^e bijeenkomst van onze vereniging in het nieuwe jaar is de traditionele nieuwjaarsreceptie. Deze keer i.v.m. de renovatie van De Bolder in de pastorie aan de Wilhelminakade. Er was een ruime opkomst en met de kerstboom met echte brandende kaarsen was het vol maar gezellig. Als welkomstgeschenk deelde de penningmeester de brieven uit met daarin de contributie voor 2017 en het verzoek natuurlijk om die zo snel mogelijk te betalen.

Na de opening door voorzitter Harald werd een film van de BBC getoond over een schipbreuk bij de kust van Zuid-Engeland. Een nieuwe coaster op zijn 1^e reis onderweg van Nederland naar Ierland had machine problemen en dreef naar de rotskust. De redding van de bemanning van de coaster door een helikopter was niet gelukt. Het was nu aan de reddingboot om dit te doen. Nadat de reddingboot in de hevige storm al een paar leden van de bemanning had overgenomen probeerde de reddingboot ook nog de laatste bemanningsleden te redden. Dat werd de reddingsboot en de coaster fataal want ze zaten te dicht op de kust en beide schepen sloegen te pletter op de Engelse rotskust. Ook alle bemanningsleden van de coaster en de reddingboot verdronken. Een grote tragedie voor het plaatsje waar de reddingboot was gestationeerd want die verloren 8 mannen uit hun dorp.

Na deze film was het tijd voor drankjes en hapjes en gezellig bijpraten. Han Tol had gezorgd voor schalen met heerlijke vishapjes en kibbeling van Gerard van Es. Penningmeester Johan zorgde en betaalde voor de drankjes. Rond 22.30 uur vertrok iedereen voldaan en met een goed gevoel over deze avond.

De volgende bijeenkomst is op 14 februari. Rene Valencia laat ons dan een virtuele rondleiding maken door de Jodenbuurt in Amsterdam.

Cees Borst

Typisch oud-katholiek

In de Oud-Katholiek van augustus stond een reeks foto's van oud-katholieken, ook van Age Kramer, met korte schetsen over hoe zij in het leven staan, leven met en zich inzetten voor hun naasten. Prachtig, ontroerend, bewonderenswaardig, voorbeelden! Aan het eind van ieder stukje stond de vraag, wat daar nu oud-katholiek aan was. Eigenlijk waren zij geïnspireerd door het evangelie, door Jezus, en zij waren oud-katholiek.

In september was er in Hilversum een bijeenkomst om te proberen er achter te komen, wat nu typisch oud-katholiek is. Er waren 80 mensen! We hadden allemaal iets, een voorwerp, een 'dingetje', een plaatje, een beeldje, en herinnering meegebracht, waarover we iets konden vertellen, dat met ons geloof, of met een geloofservaring te maken had. We deden het eerst twee aan twee, en later nog een keer in groepjes.

Mijn eerste 'maatje' was iets jonger dan ik, en dus ook iets korter, maar even meelevend oud-katholiek als ik. We praatten over de liturgie, de kerkdiensten, het zingen, de eucharistie, over hoe het vroeger was, en hoe nu. We hoefden elkaar niets uit te leggen, we begrepen elkaar volledig. Er moest van ieder gesprek, of van ieder 'dingetje' een foto gemaakt worden met een heel kort verslag van het gesprek. Wij hadden het kerkboek (pag. 413, Genade en vrede), het gezangboek (gezag 802) en de bijbel (Johannesproloog: In het begin van het Woord) met de tekst *'de H. Schrift, onze liturgische teksten, onze gezangen verwoorden het geloof, dat we vieren in de eucharistie'*.

Na de koffie praatten we in grotere groepjes, waar ook weer 'dinge-tjes' en teksten gefotografeerd werden. Het werd steeds geanimeerder, het ene woord haalde het andere uit, je herkende je in andermans gedachten en ervaringen - even een rustmoment in het middaggebed - en door met praten en uitwisselen tijdens de lunch.

De bisschoppen waren ook aanwezig, maar spraken niet mee. Zij willen een herderlijke brief schrijven en rondsturen en hopen in de 'resultaten' van deze dag - alle foto's van 'dingetjes' en teksten van alle groepen en groepjes - inspiratie te vinden voor de brief.

Onze bisschop Dick Schoon opende de dag. Hij was net met de theologenconferentie in Duitsland in het oude, joodse centrum van de

stad Worms geweest. Wat hem daar bijzonder geraakt had, was de nog steeds zichtbare en voelbare diepgewortelde joodse traditie van het 'leren' (leren): lezen in de H. Schrift, denken over God en het geloof, erover praten door iedereen en met iedereen, discussiëren (de 12-jarige Jezus deed het ook in Jeruzalem, zonder dat Maria en Jozef het wisten), studeren, al duizenden jaren in de onuitputtelijke bron van het geloof. Ha, dacht ik, dat wordt het thema van de brief van onze bisschop! We zullen het zien.

Deze dag in Hilversum probeerde uiteindelijk boven water te krijgen, wat nu typisch oud-katholiek is. Wat het meest genoemd werd, was de mooie, stijlvolle en verzorgde liturgie, de vele geloofsliederen en gezangen van uiteenlopende herkomst, de gemeenschap, de gemeenschapsbeleving in de parochies, het gevoel dat 'alles mag en alles kan' (waarbij ik een bisschop zachtjes hoorde grommen, dat er toch echt wel regels waren), dat er geen belemmerende verschillen in rangen en standen waren, de openheid naar de wereld, het welkom voor iedereen. We wachtten met spanning de herderlijke brief af.

Fiete Smit-Maan

Bedankjes

Mede namens Clemence dank ik allen die ons een Kerst- en Nieuwjaarskaart zonden. Wij wensen tevens alle lezers van het Kruispunt een Gezegend 2017.

Wim de Boer, em.pastoor

Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en bezoekjes, tijdens het revalideren van mijn been. We zijn er nog niet helemaal, maar het meeleven van de parochianen werkt helend.

Een lieve groet van,

Rietje van der Oord – de Rijk.

Het heeft ons goed gedaan de vele kaarten, lieve woorden, een kus of handdruk te hebben ontvangen na het overlijden van mijn man, onze vader en opa Henk Gravemaker.

Hiervoor danken wij u hartelijk.

Teunie, kinderen en kleinkinderen.

Ledenadministratie

Onze kerk (en ook andere kerkelijke genootschappen) is aangesloten bij de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie).

De Sila is heel belangrijk om onze ledenadministratie op juiste wijze uit te voeren. De overheid heeft nu besloten om de Sila niet langer gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie te geven. De overheid heeft nu een zogenaamde internetconsultatie geopend om meningen hierover te verzamelen. Het Kerkbestuur wil u vragen om hier aan mee te werken in de hoop dat het overheidsbesluit niet zal worden uitgevoerd zodat de kerken hun ledenadministratie op de goede wijze kunnen blijven voortzetten. U kunt, helaas alleen via internet, reageren via

www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen
Op deze website gaat u vervolgens onderaan de bladzij naar: *reageer op consultatie*, hier kunt u een van de volgende stellingen plaatsen

- a. Sila moet kunnen blijven voort bestaan.
- b. Kerkleden leveren een bijdrage aan de samenleving en de overheid moet kerken faciliteren
- c. Sila helpt om zonder registratie van geloof een goede administratie te voeren
- d. Sila kan een voorziening zijn voor het maatschappelijke middenveld
- e. Ouderen worden de dupe van het verdwijnen van Sila: dus moet Sila blijven bestaan
- f. Sila is een praktisch systeem dat kerkgenootschappen helpt bij de leden- administratie
- g. Sila is veilig
- h. Het intrekingsbesluit Sila creëert een verschraving in het aanbod van faciliteiten die de overheid biedt. De overheid schrapt een voorziening die vooral ook oudere mensen benadeelt. Zij worden niet automatisch meer geholpen bij de kennisgeving van verhuizing of overlijden. Het beëindigen van de Sila-systematiek is een slechte zaak.

Vervolgens gaat u naar stap 2 en verder naar stap 3.
Het wijst zich verder vanzelf.

E.e.a. kost u slecht enkele minuten, en is zeker van belang voor onze ledenadministratie!

Leringrooster

Als je verhinderd bent, geef het even door!

Dag:	Vrijdag(avond)
Tijdstip:	19.30 uur
Plaats:	Pastorie (Koningin Wilhelminakade 117)
Bij afbericht:	0255-515260 of 06-30126877 (<i>Harald</i>) 06-10078521 (<i>Martina</i>)

Vrijdag

27 januari 19.30 uur
10 februari 19.30 uur

zaterdag 25 februari - *voorjaarsvakantie*
jongerenactiviteit "De brand erin en opnieuw beginnen"
(in de kerk in Krommenie Noorderhoofdstraat 131)

vrijdag-zondag 3 t/m 5 maart
jongerenweekeind (in Schoorl)

10 maart 19.30 uur
17 maart 19.30 uur
24 maart 19.30 uur
7 april 19.30 uur

zaterdag 8 april Palmpaasstokken maken (in de Bolder)
21 april 19.30 uur - *meivakantie* -
12 mei 19.30 uur
19 mei 19.30 uur - *Hemelvaart en Pinksteren*
9 juni 19.30 uur
23 juni 19.30 uur
30 juni 19.30 uur *laatste les voor zomervakantie*

AGENDA

27-01	19.30 uur	Lering Annemen
29-01	13.00 uur	Delen in het geloof, lezing in het kerkgebouw
03-02	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
06-02	19.30 uur	vergadering kerkbestuur
07-02	20.00 uur	Adelbertusvrouwenkontakt, sacristie
10-02	14.00 uur	Bijbelkring over Mattheüs, pastorie
10-02	19.30 uur	Lering Annemen
14-02	20.00 uur	Mannenvereniging in de Bolder
15-02	18.30 uur	Aktiva, Hollandse avond Bolder open 18.00 uur
16-02	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend Engelmonduskerk, Velsen-Zuid
17-02	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
17-02	20.00 uur	Bijbelgespreksgroep jong volwassenen sacristie
24-02	14.00 uur	Bijbelkring over Mattheüs, sacristie
03-03	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
05-03		Na de dienst extra gemeentevergadering ter voorbereiding op het officieel bezoek bisschop van Haarlem op 19 maart
06-03	19.30 uur	vergadering kerkbestuur
07-03	20.00 uur	Adelbertusvrouwenkontakt
10-03	14.00 uur	Bijbelkring over Mattheüs
10-03	19.30 uur	Lering Annemen
14-03	20.00 uur	Mannenvereniging de Bolder
15-03	20.00 uur	Aktiva
16-03	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend Pieterskerk Zuiderkruisstraat.
17-03	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
17-03	19.30 uur	Lering Annemen
17-03	20.00 uur	Bijbelgespreksgroep, jong volwassenen sacristie
19-03		Na de dienst heropening van de Bolder door de bisschop van Haarlem
24-03	14.00 uur	Bijbelkring over Mattheüs
24-03	19.30 uur	Lering Annemen

Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastoor H. Münch, Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden,
0255-515260, 06-30126877, e-mail: munchharald@gmail.com

Pastoor M. Liebler- Münch, e-mail martina.liebler@ziggo.nl

Pastor A. Kramer, 06-40591100, e-mail: age.kramer@gmail.com

Gebouwen:

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder: 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,

e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:

NL56 RABO 0154 1643 48

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:

NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24

Busjes kunnen gelegegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begraffenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486

Autovriendendienst:

Joke Wennis, 0255-516233 / Marjoke de Koning, 0255-515597

Kruispunt: kopij inleveren voor 15 maart via:

e-mail: kruispunt@okijmond.nl of

kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 27 maart 2017.