

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 58, nummer 6
april/mei 2017



detail van 19^e- eeuws kazuifel van onze parochie. Foto: Bas van Buuren

'Vasten om je doopsel niet te vergeten'

Wanneer u dit stukje leest zijn wij midden in de 'veertigdagentijd', zo staat het in de kerkboeken, maar meestal zeggen we 'vastentijd'. Maar wat is de betekenis van deze tijd. Waarvoor is het goed veertig dagen lang voor Pasen eventueel te vasten of dingen anders te doen.

Heel vroeger toen vele mensen pas als volwassenen werden gedoopt, en wel in de Paasnacht, waren deze veertig dagen een tijd van voorbereiding op de doop, een soort catechese of geloofsonderricht die veertigdagen lang duurde. Toen later bijna alle mensen als kinderen werden gedoopt, was het een tijd van boete voor hen die ondanks hun doop zware overtredingen of zonden hadden begaan. Zo konden zij na afloop van deze boetetijd in de Paasnacht weer volop meedoen aan het leven van de christelijke gemeenschap.

U ziet, in elk geval had de vastentijd iets met de doop te maken: hetzij dat je je op de doop in de Paasnacht hebt voorbereid hetzij dat je je levensweg probeerde te herstellen om in de Paasnacht de doop te 'hernieuwen'. En in wezen is daar niets aan veranderd.

De vastentijd of veertigdagentijd nemen we in acht *zodat wij niet ons doopsel vergeten!*

Maar is dat zo belangrijk, *je doop niet te vergeten?*

Waarom ben ik een christen? Wat maakt me tot een christen? Toch niet omdat ik me een beter mens voel dan anderen. Ik ben geen heilige. Of ook niet omdat ik mij een grote zondaar voel die heel veel vergeving nodig heeft. Ik ben een christen om geen andere reden dan dat ik gedoopt ben. Daar begint alles mee. Eigenlijk maakt het niet zo veel uit of ik als baby of op volwassen leeftijd ben gedoopt. In elk geval ben ik door gebed, handoplegging, zalving en met water opgenomen in de gemeenschap van Christus. En sindsdien kan ik zijn Geest, Gods energieën, de kracht waarmee Jezus is verrezen ontvangen. Natuurlijk is dit een genade die God ons aanbiedt. We moeten wel willen om ze te ontvangen. Ik verklaar dit voor mij met het volgende beeld:

Je hebt het huis gevonden dat bij jou past. De hypotheek is ook geregeld. En je hebt de sleutel voor je nieuw huis op zak. Maar je moet nog wachten

op de verhuizing. Dat is onze toestand na de doop en voor dat we helemaal bij God, onze hemelse Vader, binnen kunnen gaan. Het is aan mij in te pakken, een verhuiswagen te huren en ook daadwerkelijk te verhuizen. En dat is de bedoeling van de veertigdagen tijd of vastentijd: je leven daadwerkelijk op Christus te richten en zo je verhuizing voor te bereiden. En met Pasen heb je duidelijk weer een aantal verhuisdozen ingepakt.

Een gezegende vastentijd toegewenst,
Pastoor Harald Münch

Palmpaasstokken maken



Zaterdag 8 april 2017 15.00 uur in De Bolder Palmpaasstokken maken met alles er op en er aan; zondag 10.00 uur processie. Iedereen is welkom! Graag vooraf opgeven! bertennanda@ziggo.nl of mariekevanderwel92@hotmail.com

ROOSTER VAN KERKDIENTEN



Zondag	26-03	10.00 uur eucharistieviering Kinderkerk
Zondag	2-04	10.00 eucharistieviering Koffiedrinken/Kinderkerk
Woensdag	5-04	9.30 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zaterdag	8-04	19.00 uur Algemene Voorbereiding
Zondag	9-04	10.00 uur eucharistieviering Palmzondag/Kinderkerk
Donderdag	13-04	19.00 uur eucharistieviering Witte Donderdag
Vrijdag	14-04	15.00 uur Kruisweg 19.00 uur dienst Goede Vrijdag
Zaterdag	15-04	21.00 uur Paasnacht Koffiedrinken
Zondag	16-04	10.00 uur eucharistieviering Eerste Paasdag Kinderkerk, paaseitjes zoeken
Maandag	17-04	10.00 uur eucharistieviering Tweede Paasdag

Zaterdag	22-04	19.00 uur Vesper
Zondag	23-04	10.00 uur eucharistieviering Kinderkerk
Woensdag	26-04	9.30 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	30-04	10.00 eucharistieviering Kinderkerk
Woensdag	03-05	9.30 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	07-05	10.00 uur eucharistieviering Koffiedrinken/Kinderkerk
Woensdag	10-05	9.30 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	14-05	10.00 uur eucharistieviering Kinderkerk
Woensdag	17-05	9.30 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	21-05	10.00 uur eucharistieviering Koffiedrinken/Kinderkerk



BIJ DE KERKDIENSTEN

Algemene voorbereiding

De algemene voorbereiding voor Pasen houden we dit jaar op zaterdag 8 april om 19 uur.

Het innerlijke huis opruimen, je ziel schoon maken, je leven opnieuw oriënteren met het oog op het feest van de verrijzenis van Jezus de Christus.

Palmzondag

Zondag 9 april vieren wij Palmzondag. We lezen het lijdensverhaal van Jezus, De palmstokken die de kinderen op zaterdag hebben gemaakt en de overige palmtakken worden gewijd en daarna houden de kinderen onder gezang een processie in de kerk.

Witte donderdag

Is de herdenking van de instelling van de eucharistie door Jezus Christus en de evangelielezing gaat over de voetwassing die de betekenis van de eucharistie uitlegt. Om 19 uur komen wij bij elkaar.

Goede vrijdag

Op goede vrijdag 14 april zijn er twee diensten in onze kerk. Om 15 uur houden we de Kruisweg aan het vesperaltaar en blijven daarmee stilstaan bij het sterfuur van Jezus.

's Avonds om 19 uur vieren we de heilige dienst om de dood van Jezus de Christus te herdenken en zijn betekenis voor ons leven.

Paasnacht

Zaterdag 15 april begint om 21 uur de Paasnachtviering. Langs een aantal lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament worden wij bij de hand genomen en naar het geheim van deze nacht, namelijk de verrijzenis van Jezus Christus, gebracht. Dit jaar zal Lisa Plug tijdens deze nachtelijke viering gedoopt worden en zo in gebed en water de kracht van het eeuwige leven dat in Jezus Christus tot ons is gekomen ontvangen.

Eerste paasdag

De dag van de opstanding! Wij heten de verrezen Heer welkom in ons midden op zondag 16 april om 10 uur.

Hemelvaart en oecumenische dienst

Het is een mooie traditie die wij van de Adelbertusparochie hebben overgenomen, namelijk op Hemelvaart een oecumenisch dienst te vieren. Ook dit jaar zal deze plaatsvinden in onze kerk, samen met de gelovigen van de Ichthuskerk en de Engelmunduskerk uit Velsen-Zuid. Donderdag 25 mei om 10 uur bij ons in de kerk. Of het dauwtrappen met ontbijt doorgaat hoort u nog.

Dienst met algemene ziekenzalving

Op zaterdag 3 juni, dat is de vooravond van Pinksteren, willen we een dienst met algemene ziekenzalving bij ons in de kerk vieren. In een aantal oud-katholieke parochies is dit al gebruikelijk. Dit jaar willen we dit ook in IJmuiden doen.

Wat kun je verwachten? Ieder mens draagt dingen met zich mee waarvan je zou kunnen zeggen: Wat jammer, wat zonde van de tijd, zonde van de energie, zonde van het leven. Soms zijn het dingen waar je iets aan kon doen en soms zijn het dingen waar je helemaal niets aan kon doen. Dingen waarvan je last hebt en die je niet loslaten lijken op ziektes: soms kun je nagaan waar je ongezond bent geweest, maar vaak wordt iemand "zomaar ziek".

Voor een handoplegging en zalving maakt het niet uit of je er zelf wel of niet iets aan kon doen. Het gaat erom dat dingen waarvan je last hebt losgemaakt worden. Iedereen die goed ziek is geweest, weet wel dat er altijd veel meer is dan de ziekte zelf waar je last van hebt.

Omdat de handoplegging en zalving gaat om de hele mens, dus het fysieke en het geestelijke, telt alles dat je neerdrukt mee.

We gebruiken enkele elementen van de individuele ziekenzalving voor deze gezamenlijke viering. In feite is handoplegging en zalving een voorbede die kracht wordt bijgezet doordat er niet alleen gesproken wordt; er zijn ook betekenisvolle en werkzame handelingen. Net als bij de eucharistie gaan we ervan uit dat de Heilige Geest op een of andere manier onze materiële werkelijkheid en dus onszelf kan veranderen.

Op de een of andere wijze gebeurt er iets. Die een ervaart het als echt een wonder dat verlichting en herstel brengt. Bij een andere gebeurt er helemaal niets spectaculairs maar voelt hij/zij zich vertroost en gedragen, ook al is er uiterlijk niets veranderd. Voor iedereen kan deze dienst iets betekenen. Elke mens maakt zijn eigen heel persoonlijke ervaring.

Van harte bent u allemaal in uitgenodigd op zaterdag 3 juni om 19 uur.

Een heel oude dialoog - opnieuw verwoord

Zolang ik me kan herinneren, wordt na de dienst van Palmzondag, en op Goede Vrijdag na de lezing van de passie, het zogenaamde beklag van God gezongen: Mijn volk, wat heb ik u gedaan ...?

Ik vond het altijd mooi, maar ik heb de inhoud nooit goed begrepen.

Onze nieuwe dirigente, Marlie Durge, heeft het koor nu een andere versie, met een iets andere tekst aangeleerd. Nu begrijp ik het. Het grijpt mij aan.

We hebben dit jaar in de schriftlezingen al twee keer gehoord, dat God uit de hemel zegt, dat Jezus zijn geliefde Zoon is, in wie Hij zijn welbehagen heeft (na de doop van Jezus in de Jordaan, en bij de verheerlijking van Jezus op de berg).

God houdt van Jezus.

Aan het einde van de passie, het lijdensverhaal, is de geliefde Jezus smadelijk gekruisigd, aan het kruis gestorven, en begraven.

God vraagt aan het volk, waar Hij dit aan verdiend heeft.

De almachtige God klaagt het volk aan: 'Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij!'

'Want ik heb u weggeleid uit Egypte, ik heb u uitgeleid door de woestijn, ik heb u veertig jaar gespijzigd met manna, ik heb u gelaafd met water uit de rots ... *de hele geschiedenis door was ik er voor u ...* en u heeft uw Redder, uw Verlosser aan het kruis gehangen.'

Vier tenoren zingen Gods aanklacht, duidelijk, fel, als een geseling, klacht na klacht.

Wat heeft het volk, wat heeft de mensheid, wat hebben wij daarop te zeggen, wat kunnen wij er tegenin brengen?

Niets, niets ter verdediging wat hout snijdt. Alleen vuurrode schaamte, nederig schuld bekennen, uit de diepte van de zwartste ellende smeken om genade, om erbarmen.

Het hele koor roept God aan met zijn drie heilige namen:

Heilige God, Heilige Sterkte, Heilige Onsterfelijke,
ontferm U over ons, eleison humas, miserere nobis.

In het Grieks, in het Latijn, in het Nederlands met de gelovigen van alle tijden en plaatsen, die verbijsterd staan bij de kruisiging van Gods geliefde Zoon, onze Verlosser.

Wie klaagde Jezus aan? Wie sprak het vonnis uit?
Wie was verantwoordelijk voor de kruisiging?

Jacobus Revius (ca. 1600) antwoordt kort en onontkoombaar:
't En zijn de Joden niet, Heer Jesu die U cruysten ...
Ick bent o Heer, ick bent die U dit heb gedaan
Want dit is al geschiet, eylaas! om mijne sonden

Fiete Smit-Maan

KOM NAAR DE OLIEWIJDING !

Op 10 april, de maandag in de Goede Week, vindt in de kathedraal te Haarlem de oliewijding plaats, met een plechtig woord de chrisma-mis. De naam is ontleend aan één van de drie oliën, het **chrisma**, dat gebruikt wordt bij doop en vormsel en bij de wijding tot het ambt van bisschop en priester. De andere oliën zijn echter net zo belangrijk. Bijzonder in spirituele en emotionele zin is ook de ziekenzalving (met de **olie voor de zieken**) en het moment waarop een (jong) volwassene door middel van de zalving met de **olie voor de geloofsleerlingen** plechtig de weg inslaat die leidt naar doop en vormsel. Het is prachtig dat ons als kerk het middel van die zalving gegeven is, een gebaar dat rechtstreeks verwijst naar Christus (deze naam betekent immers Gezalvde) en die ons in staat stelt een gebaar te maken dat mensen met God en met elkaar verbindt. Ook als er bij een zalving veel mensen aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld bij een doop of wijding) is een zalving van betekenis voor allen en tegelijk intiem en persoonlijk.



In de chrisma-mis worden de oliën niet alleen gewijd maar ook door de priesters en vertegenwoordigers van parochies opgehaald zodat ze het komend jaar overal in het bisdom kunnen worden gebruikt. Deze mis is daarom een feest voor het hele bisdom! En het wordt natuurlijk vooral een feest als velen uit ons bisdom erbij zijn. U en jij bent dus van harte uitgenodigd om deze bij deze bijzondere dienst aanwezig te zijn en mee te vieren.

Maandag 10 april, aanvang 19.30 uur
Na afloop: Gezellige ontmoeting met elkaar

UIT DE PAROCHIE

Plotseling en geheel onverwachts is uit ons midden gerukt onze mede parochiane Marjon de Vries-Roossien. Ze is overleden op 26 februari in de leeftijd van 35 jaar. Marjon was tot kortgeleden trouw lid van het Adelbertus Vrouwenkontakt. Haar dood heeft ons allen geschokt. We wensen haar man en haar dochter Femke, haar ouders en haar grootouders alle kracht toe in deze moeilijke tijd. Moge zij leven in het licht van God!

Vanuit de ziekenboeg is te melden dat Theo van Kouteren na een hartoperatie te hebben ondergaan weer bijna de oude is! Helaas is het met Huib Bill een ander verhaal. Hij was al de hele herfst ziekelijk en kort na Kerst is in het ziekenhuis vastgesteld dat hij slokdarmkanker heeft. Hij wil niet behandeld worden en laat het rustig gebeuren. Op het moment heeft hij er nog niet veel last van.

Lering

De volgende bijeenkomsten van de leringgroep zijn vrijdag om 19.30 uur in de pastorie op 7 april, 21 april, 12 mei en 19 mei.

Bijbelkring

Tijdens de Bijbelkring vervolgen wij onze weg door het evangelie volgens Matteüs. En wel op vrijdag om 14 uur in de pastorie 24 maart, 7 april, 21 april, 5 mei en 19 mei.

Oecumenische leeskring

In de leeskring lezen we samen met leden van andere kerken een toepassing op het leven van moderne mensen van de regels van Benedictus. We komen altijd bij elkaar in de sacristie in de Bloemstraat om 14 uur op vrijdag, en wel 31 maart, 28 april, 12 mei en 26 mei.

Avonden over Mintijter

Wat is dat nou weer? Leest u maar het volgende! Misschien daagt het u uit. In elk geval gaat het over een boek dat onlangs in het Nederlands is vertaald. Of dit verhaal goed afloopt? - je kunt het niet zeggen als je het uit hebt. Zelfs niet of het wel goed begint. Er gaat iets totaal mis. 'Volgens mij is God helemaal lief', zegt Esther, vijf of zes jaar oud, tegen haar zusje Steffi (23). En dan, wat later, gaat hun vader dood. Nee, nog niet: er ligt een

hele geloofsstrijd tussen de aankondiging van de kanker en de werkelijkheid van de dood. De kinderen gaan gedrieën op zolder bidden. Het hele gezin gaat zelfs bidden (59). Het wonder gebeurt niet. De berg wordt niet opgenomen en in de zee geworpen. Het geloof helpt niks. Rood is alles in deel één. In deel twee is de wereld wit. En het derde deel is zwart als ebbenhout. Het is spiritueel, maar dat klinkt te mooi. Het is God, maar zelfs Hij niet - of toch wel? Het is het leven.

In MINTIJTEER kun je woorden lezen, en je kunt het leven lezen. Het leven is raar (zoals de titel van dit boek), schokkend, overdonderend. Is God er? Je zou zeggen: jawel, als je maar wilt geloven.

En dan valt het woord 'Mintijteer' - en het is de totale ommekeer. Wat het betekent, waar het vandaan kwam, dat vertel ik niet, want dat zou ernstiger zijn dan een spoiler.

Wat volgt is geen innerlijke beschrijving van spiritualiteit. Dat is zo'n afgezaagd modern woord. Het is veel en veel dieper, het is echt, maar niet in woorden te vatten

(Het klinkt allemaal nogal onduidelijk, en dat is het ook - als het maar duidelijk is dat je dit boek echt moet lezen.)

Maar wie durft het aan om samen dit boek dat al veel heeft losgemaakt ergens in de avonduren samen te lezen. Geeft u zich gerust bij de pastores op dan zoeken we samen naar een dag en tijdstip om het avontuur aan te gaan.

Avond over eucharistieboekje

Maar we hebben nog een ander aanbod in de koker, voor diegene die het kerkelijker wil hebben. We hebben onlangs met een aantal mensen een kleurrijk boekje over onze eucharistieviering laten drukken. De vaste teksten van onze eucharistievieringen voorzien met commentaar waarin wij proberen uit te leggen wat gebeurt daar eigenlijk en waarom? Waar is het goed voor?

Op de laatste gemeentevergadering werd de wens geuit de vieringen misschien wat laagdrempeliger te maken. Dat kan zeker. Maar wat is de kern van onze vieringen? Waar draait het om? Wat is belangrijk? En wat en hoe kun je het aanpassen?

Wie wil meedoen om samen dit boekje met elkaar te lezen te bespreken en kijken wat erbij aan ideeën ontstaat? Meldt u zich bij de pastores dan kunnen we in overleg en of meerder avonden bespreken.

Gemeentevergadering

Het kerkbestuur nodigt u van harte uit voor de gemeentevergadering op 1 mei aanstaande om 20.00 uur in De Bolder.

Rankavonden

In het laatste Kruispunt stond al een afkondiging over de geloofscursus met maaltijd die wij dit jaar weer samen met de Nieuwe Kerk willen houden. Deze cursus is doorgeschoven naar het najaar. De nieuwe data zijn woensdag 11 oktober, 18 oktober en 1 november.

Oecumenische koffieochtenden

Donderdag 20 april is de oecumenische koffieochtend om 10 uur bij ons in de Bolder. U bent er toch ook bij? 18 Mei zijn we welkom in de Petrakerk, Spaarnestraat IJmuiden.

Met hartelijke groet,

Pastoor Harald Münch en pastoor Martina Liebler



UIT HET KERKBESTUUR

Enveloppen voor vastenactie

In dit nummer van het Kruispunt vindt u bruine enveloppen. Deze zijn bedoeld voor het vastenoffer 2017. Wij zamelen dit jaar geld in om een Oud-Katholieke broeder te ondersteunen die in de kampen bij Calais gestrande vluchtelingen helpt menswaardig op te vangen. U kunt de gevulde enveloppen in elke kerkdienst in de collecteschaal doen of achter in een van de offerkastjes.

Glazen binnen hoofddeuren

In het kader van de werkbezoek van de bisschop en ook de evaluatie van de kerkopenstelling werd het idee geopperd om de dubbele deur binnen in de kerk misschien door glazen deuren te vervangen. Wanneer dan de

buitendeuren openstaan kun je via de glazen binnendeuren de kerk in kijken en zie je meteen het mooie interieur. Dat werkt uitnodigend en drempelverlagend voor mensen van buiten onze gemeenschap. Het is wel een kwestie van geld. Wie heeft er een idee om dat probleem op te lossen?

Parochiebibliotheek

In de kerkenkamer van de pastorie was altijd een parochiebibliotheek. Dat was een verzameling van boeken vooral over de geschiedenis van de Oud-Katholieke kerk en haar parochies en ook wat boeken over het geloof van onze kerk. Deze verzameling van interessante boeken is al een paar jaar geleden naar de sacristie verhuisd. Het loont de moeite daar een keer te komen neuzen. Na alle kerkdiensten is er gelegenheid voor.

Vrijwilligers gezocht voor De Bolder

In de afgelopen weken is De Bolder opgeknapt en opnieuw officieel in gebruik genomen. Het complex staat er nu prachtig bij en is weer een mooi visitekaartje van onze parochie. Hier ontvang je graag mensen! Het kerkbestuur zou De Bolder dan ook graag vaker verhuren aan derden. Om dit mogelijk te maken, willen we graag de vrijwilligersgroep die meehelpt in De Bolder verbreden. We zoeken hiervoor mensen die het leuk vinden om als gastvrouw of gastheer op te treden bij activiteiten in het complex. Neemt u voor meer informatie contact op met een lid van het kerkbestuur.

Kerkopenstelling

Sinds januari is onze kerk op zaterdagmiddag van twee tot vijf uur geopend. Buurtbewoners, parochianen en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom in de kerk om even rond te kijken of even te zitten, te bidden of een kaars te branden, of een praatje te maken met de vrijwilligers. Iedere zaterdag mogen we zo een bescheiden aantal mensen ontvangen, wat leuke ontmoetingen en interessante gesprekken oplevert. We hebben intussen een mooie groep vrijwilligers bij elkaar om deze kerkopenstelling mogelijk te maken, maar er is nog ruimte voor een aantal extra mensen. Als u het leuk zou vinden om ook eens in de paar maanden enkele uren als vrijwilliger op zaterdagmiddag in de kerk aanwezig te zijn, nodigen we u uit zich bij ons aan te sluiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rick de Ronde of Johannes van Riessen.

Schilderijen

In de hal van de H. Adelbertuskerk hing een groot schilderij van Ria Schoof van de heilige familie. In de gemeentezaal hing een tekening van de heilige Franciscus die 'broeder Vuur' niet tegenhield toen deze zijn pij vlam liet vatten. Beide kunstwerken werden ooit aangekocht door de parochie. Sinds de verhuizing naar de H. Engelmunduskerk staan deze kunstwerken in de sacristie. Het kerkbestuur is benieuwd of er parochianen zijn die geïnteresseerd zijn om een van deze werken over te nemen. De opbrengst is uiteraard bestemd voor de parochie. Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met een lid van het kerkbestuur.

P.A.Kokfonds

Wist u dat er in onze parochie een fonds is met als doel het bieden van financiële hulp aan mensen die in geldzorgen zijn geraakt en daarbij geen beroep kunnen doen op de gebruikelijke maatschappelijke mogelijkheden? Ook het bieden van hulp aan instellingen en/of groepen van mensen die goede doelen steunen, bv Noodfonds Velsen of de Voedselbank behoort tot de doelstelling van het fonds! Wordt u als parochiaan hiermee geconfronteerd kunt u dit melden bij onze pastores, zij gaan dan met uw verzoek aan de slag. Het P.A. Kokfonds bestaat uit de nalatenschap van mevr. P.A. Kok, voormalig lid van de Adelbertusparochie. Wij als beheerders van het fonds hopen dat haar nalatenschap u als lezer van Kruispunt ook inspireert om een gift voor ons fonds over te maken zodat het fonds kan groeien. Of misschien wilt u net als mevr. P.A. Kok ook een legaat aan de kerk nalaten? Voor meer informatie kunt u bij één van de beheerders terecht. Uw gift kunt u overmaken naar de penningmeester van de parochie (zie achterzijde van dit Kruispunt) o/v P.A. Kokfonds.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie!

De beheerders van het fonds, pastoor Harald Münch, Jan Pieter Schoon en Wil Wijker

Bedankje

Terugblik op 5 februari

Al langere tijd begon ik het leiden van het parochiekoor met alles wat daar bijkomt steeds minder leuk te vinden, het werd een sleur.

Het begon met het Jeugdkoor (1970 - 1980), gevolgd door het Kerkkoor (per 1974) en het Parochiekoor (1977 - 2016).

Na al die jaren is mijn potje met ideeën en inspiratie leeg en in maart vorig jaar heb dit via onze pastoor kenbaar gemaakt richting kerkbestuur. Een paar dagen hierna werd Lieny getroffen door een herseninfarct, waardoor ook na een revalidatieperiode, de thuissituatie totaal veranderde.

Op Eerste Kerstdag heb ik voor de laatste keer voor het koor gestaan, want per begin januari nam de nieuwe dirigente, Marlie Durge, mijn taak over. Ik kijk met dankbaarheid terug op de mooie gebeurtenissen die ik samen met dit koor en organisten heb mogen doen en wil onze parochianen bedanken voor hun support.

Als verrassing zong het koor in de Bolder 'Als de

Engelmonduskerkeklok gaat luiden' met een paar aangepaste coupletten, waarvan vooral het laatste couplet mij erg aansprak.

Voor de vele blijken van waardering in de vorm van heel veel cadeaubonnen, chocolade, vloeibare zaken en de persoonlijke woorden van dank van de vele parochianen die op mijn helaas hapjes- en drankjes-loze afscheidsreceptie waren, willen wij, Lieny en ik, iedereen hartelijk bedanken.

Piet Schol

Jongerenweekend in Schoorl

Van 3 tot 5 maart zijn we, Noor de Rijk, Ella Huitema, en ik, Lisa Plug samen met kinderen van andere kerken uit Haarlem, Alkmaar en Egmond een weekend naar Schoorl geweest. De eerste dag hadden we een rondleiding waar onze kamer was. We waren opgedeeld in 3 groepen van 3. Noor, Ella en ik waren samen in 1 kamer. Roelof Jan en Henk kookten lekkere macaroni voor het avondeten. Ik at 3 borden leeg. Na het eten gingen we verstoppertje spelen buiten in het donker.

De volgende dag zijn we na het ontbijt gaan praten over het verhaal van Tobias en zijn blinde vader Tobit en de beroemde Sara en over hun wensen. Na de lunch hadden we wat tijd voor onszelf. Later in de middag gingen we bordspellen doen en twister. Daarna gingen we avondeten eten, deze keer was het een heerlijke maaltijd met rijst. 's- Avonds hadden we Bonte Avond!

Op zondag kwamen we in de ontbijtzaal en er waren pannenkoeken, gekookte eieren en lekkere thee. Na het ontbijt gingen we verder praten over het verhaal van Tobias en daarna moesten we een brief schrijven voor een krant waarin we onszelf en anderen moesten omschrijven. Ook hebben we een quiz gedaan 'wie kan wat'.

We zijn met zijn allen naar de bowlingbaan geweest, dit was een speciale bowlingbaan met klimtouwen en netten en een klimwand. Helaas bleef Marieke met haar pink achter een van de knopen in het touw hangen, en heeft ze haar pink gebroken. Beterschap Marieke.

Tijdens het hele weekend had ieder van ons een van de andere mensen als beschermengel. Het was de bedoeling dat je het weekend voor diegene voor wie jij de beschermengel was een beetje leuker en specialer maakte.

Graag wil ik pastores Erna, Nico en Joop; Roelof Jan, Henk en Marieke bedanken voor een geweldig weekend. En natuurlijk ook Ella en Noor!

XD Lisa Plug

Beste lezers,

Van zondag 23 t/m zondag 30 april organiseert het jongerenpastoraat in samenwerking met 'Taizé in Amsterdam' een groepsreis naar de gemeenschap van Taizé. Jongeren van 15 t/m 29 jaar worden van harte uitgenodigd om mee te gaan. In Taizé nemen de jongeren deel aan het programma (van hun leeftijdscategorie) dat door de broeders aangeboden wordt. In de flyer meer informatie. Mocht er jongeren zijn die om financiële redenen niet zouden kunnen deelnemen, dan hoor ik het graag. De kosten mogen geen reden zijn om thuis te blijven. We hopen dat u de jongeren in uw parochie enthousiast weet te maken voor deze reis. Met vriendelijke groet, Michael van den Bergh *jongerenpastor* michael@okkn.nl

Fotowedstrijd!

Ben jij gek op fotograferen en mooie plaatjes schieten? Wil je jouw foto op de nieuw geschilderde muur van de Bolder zien?

Dan is hier je kans! Maak een foto van het strand, de duinen of een andere foto die IJmuiden aan Zee mooi laat zien en stuur deze op aan r.rill@quicknet.nl.

Inleveren kan natuurlijk ook bij Els en Narda Rill, Snelliusstraat 89, IJmuiden onder vermelding van jouw naam en emailadres of telefoonnummer.

Een foto die langer geleden gemaakt is mag natuurlijk ook ingeleverd worden! Een deskundige jury bepaald aan de hand van kwaliteit en originaliteit of jouw foto in de Bolder komt te hangen.

Deelnemen kan tot en met 30 april 2017. Zorg ervoor dat je de foto in de hoogste mogelijke resolutie bewaart. De jury neemt contact met je op als je bij een van de winnaars hoort.

We wensen je alvast veel foto plezier.

Els en Narda Rill

OK Mannenvereniging 14 februari 2017

Deze avond stond in het teken van de Joodse geschiedenis in Amsterdam. Rene Valensa van de Amsterdam Cultuur Historische Vereniging leidde ons virtueel rond door de Joodse buurten in Amsterdam vanaf de Stopera naar de Jodenbreestraat.

Rene begon zijn verhaal met een stukje geschiedenis over de komst van de eerste Joden naar Nederland. Dat was tussen 1600 en 1700 toen ongeveer 3000 Portugese Joden vluchtten voor de Spaanse inquisitie. Zij waren de eerste allochtonen. Ook kwamen er 20000 Noord Duitse Joden omstreeks die tijd naar Nederland. Deze Joden werden aan de rand van de stad, waar nu de Stopera is, gevestigd in huizen op nieuw aangelegde eilanden met namen als Vloeienburg/Vlooienburg, Uilenburg en Valkenburg.

De wandeling voerde ons o.a. langs het 1^e bejaardenhuis tegenover de huidige Hermitage en een Portugese Synagoge uit 1675 die nog steeds bestaat en waarin geen elektra en verwarming aanwezig is. Er zijn ook Noord-Duitse en Russische Synagoges. Vele Russische Joden waren voor de revolutie gevlucht en op weg naar Noord-Amerika gestrand in Amsterdam. In de Plantage buurt woonden de rijke Joden en in die buurt zijn 5 Joodse theaters gebouwd waaronder het Plancius theater dat schuin tegenover de ingang van Artis ligt. Ook de Hollandsche Schouwburg werd besproken. Deze schouwburg was een plaats waar 104000 Joden zich moesten verzamelen of na razzia's naar toe werden gebracht en vandaar werden gedeporteerd naar de kampen. De Hollandsche Schouwburg is nu een gedenkteken ter herinnering aan de deportaties in de 2^e Wereldoorlog. De volgende bijeenkomst is op 14 maart. Iemand van het vogelhospitaal uit Haarlem vertelt dan over het werk in een vogelhospitaal.

Cees Borst

OK Mannenvereniging 14 maart 2017

Vanavond kwam de heer Wiebe Boomsma van het vogelhospitaal Haarlem op bezoek. Het vogelhospitaal is een onderdeel van de stichting Vogelrampenfonds dat in 1956 is opgericht om in strenge winters vogels te helpen. Het vogelhospitaal wordt gerund door 50 vrijwilligers en vangt jaarlijks ongeveer 3800 vogels op. De stichting wordt voor twee derde gefinancierd uit inkomsten van donateurs en sponsors en verder ontvangt het subsidie van de gemeente Haarlem.

De presentatie van deze avond ging over de vogeltrek. Voor de meesten van ons iets dat elk jaar gebeurt maar waar we meestal niet stilstaan over het hoe en waarom. Tot 1822 wist men niets van de vogeltrek en leefde het idee dat vogels onder water of grond overwinterden. Maar langzamerhand ontdekte men dat de waarheid anders was.

Binnen de vogelwereld worden de vogels ingedeeld in 4 groepen, wintervogels, zomervogels, standvogels en doortrekkers. Wintervogels zoals de brandgans komen uit het hoge noorden om hier te overwinteren en trekken in de lente weer noordwaarts naar hun broed gebieden. De zomervogels zoals zwaluwen komen in de lente vanuit het zuiden hier

naar toe om te broeden en te foerageren voordat ze weer naar het zuiden trekken om te overwinteren. De standvolgels zoals mussen en merels zijn hier het hele jaar aanwezig en de doortrekkers zoals de Noorse Stern foerageren vaak op de wadden op doortocht naar overwinteringsgebieden in het zuiden.

De Noorse Stern is de lange afstands-kampioen. Deze vogel vliegt wel 90.000 KM heen en terug vanuit Noord-Europa tot aan Australië, Nieuw-Zeeland of zelfs Antarctica. Afhankelijk van het aantal uren daglicht weten vogels dat het bijna tijd is voor de trek naar het zuiden of noorden maar voordat ze werkelijk gaan vliegen zorgen ze dat ze voldoende reserves en een goede vetlaag hebben opgebouwd voor de lange tocht.

Vogels vinden de weg naar overwintering- en broed gebieden door oriëntatiepunten in het landschap zoals de kustlijnen, rivieren en bergen. Verder gebruiken zij de stand van de zon, maan en sterren. Postduiven gebruiken het magnetische veld van de aarde. Hun routes zijn daardoor altijd Noord-Zuid of Zuid-Noord georiënteerd. Het was een interessante presentatie over de mogelijkheden van vogels hoe zij vliegen naar andere streken voor overwintering of te broeden.

Op onze volgende bijeenkomst 11 april, zal. pastoor Harald Münch een lezing over zijn reis naar Afghanistan geven.

Cees Borst

**Kijkt u ook eens op onze website.okkn.nl
daar vindt u o.a. ook het Kruispunt. U kunt uw
parochieblad dan met kleurenafbeeldingen
bekijken!**

Stamppot? Ja Stamppot!

Op onze verenigingsavond op 15 februari kwam een eind aan een jarenlange traditie{

Het werd een stamppotavond i.p.v. gourmetten. Een geweldig idee van het bestuur want na jarenlang gourmetten waren we toe aan iets anders, en dat werd dus stamppot, ja stamppot. Boerenkool, Hutspot en Zuurkool met van alles wat er bij hoort. We hebben gesmuld!



Daarna deden we met groot enthousiasme spelletjes, Ganzenbord, Rummicup, Keezbord, iedereen deed mee. Het was een zeer geslaagde avond en we hopen dat er met deze avond weer een lange traditie geboren is. Namens alle leden bedank ik het bestuur, niet alleen voor het nieuwe initiatief maar ook voor het organiseren en serveren zodat WIJ heerlijk konden dineren!!!

Wil Wijker

Mededelingen vanuit de Nieuwe Kerk

Maandagkring

Op de maandagmiddag verdiepen we ons in het leven van vrouwen in de bijbel. De eerstvolgende bijeenkomst is weer 27 maart en u bent welkom voor een kop koffie vanaf 14:45. Aanvang is om 15:00. We zitten

dan in de achterzaal van de Rank. We lezen dan Genesis 17 vanaf vers 15 en hoofdstuk 18 over het leven van Sara. Van de voorafgaande bijeenkomsten is een schriftelijke samenvatting beschikbaar. Daarna komen weer samen op 24 april en dan 8 en 22 mei.

Woensdagkring

Op de woensdagavond lezen we gezamenlijk de eerste brief van Johannes. We hebben afgesproken om de frequentie terug te brengen tot 1x per twee weken. Aanvang van de bijbelbespreking is om 20:00. Plaats: consistorie. Vanaf 19:30 houden we een kleine bidstond voor de noden van de wereld en de gemeente en zingen we samen. We komen weer bijeen op woensdag 22 maart, 5 en 19 april en dan 3 en 17 mei.

KOFFIECONCERT Chr. Mannenkoor IJmuiden en Goede Herderkoor in Ichthuskerk

Onder verantwoordelijkheid van de Velsler Gemeenschap verzorgen het Chr. Mannenkoor IJmuiden en het Goede Herderkoor op zondag 2 april a.s. een Koffieconcert in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40 .

Het concert begint om 12.30 uur en de kerk is vanaf 12.00 uur open.

Het CMIJ staat onder leiding van haar nieuwe dirigent Ary Rijke en het Goede Herderkoor onder leiding van de oprichter van het koor Jan Schotvanger.

De begeleiders van de koren zijn de pianist Peter Bontje en de organist Henk Crezee, terwijl Ary Rijke ook een aantal liederen van het Goede Herderkoor zal begeleiden.

Bij het Goede Herderkoor kunt u verder de sopraan Cora Glas, de alt Marjo Borst en de bariton Peter de Bruijn beluisteren.

Tenslotte.....het optreden van het Goede Herderkoor kent ook een keerzijde.

Dit is namelijk het voorlaatste optreden van het koor.

Jan Schotvanger heeft kort geleden besloten, om na 54 jaar, per 1 juni a.s. een punt te zetten achter zijn dirigentenloopbaan.

Dit heeft ook directe gevolgen voor het voortbestaan van het koor. Te weinig leden wilden nog doorgaan onder een nieuwe dirigent. Onlangs is dan ook besloten om het Goede Herderkoor per 1 juni 2017 op te heffen.



COMMISSIE AANGEPASTE GEZINDIENSTEN IJMOND

Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst.

De viering op 9 april a.s. is de dienst van "Breken en Delen".
Het thema van deze dienst is "palmpasen".

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deze dienst in **De Vrededorstkerk, Laan der Nederlanden 154, Beverwijk**

De dienst begint om **15.00 uur**. De voorganger is pastoor Greet Bijl.
Muzikale medewerking door Lotte en Jelle van Rijn.

Organist dhr. Joop Marechal en ass. organist Rob Zeegers.

Vervoersproblemen? Neem hierover vóór 8 april a.s. contact op met
mevr. R. de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.

U bent van harte welkom om de dienst op 9 april a.s. mee te vieren.

COV "IJMUIDEN" ZINGT

Piet Hulbos
dirigent

Jenny Haisma
sopraan
Annelies van der Vlies
alt
Gerben Houba
tenor
Marijn Zwitserlood
bas

Vincent Lesage
evangelist
Mattijs van de Woerd
Christuspartij

Vocal Twist o.l.v.
Marianne Hoogenboom

Barokensemble
Eik en Linde
orkest



Matthäus Passion

Vrijdag 7 april 2017

Johann Sebastian Bach

Aanvang 19.30 uur - kerk open 18.45 uur, Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250, 1975 BK IJmuiden
Toegang € 30,00 en jongeren t/m 16 jaar € 15,00 (Dit is inclusief de consumptie in de pauze!)

Voorverkoop:

ten zuiden van het Noordzeekanaal: **Tineke Zwanenburg** ☎0255 525693 en **Petra de Hoog** ☎0255 510331

ten noorden van het Noordzeekanaal: **Joke Spruit** ☎0251 211612

Via e-mail: kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl



Zie onze website:
www.COV-IJmuiden.nl

AGENDA

24-03	14.00 uur	Bijbelkring over Mattheüs, pastorie
31-03	14.00 uur	Oecumenische Leeskring, sacristie
3-04	19.30 uur	Kerkbestuur
4-04	20.00 uur	Adelbertusvrouwenkontakt
7-04	14.00 uur	Bijbelkring Mattheüs, pastorie
7-04	19.30 uur	Lering Annemen
8-04	15.00 uur	Palmpasestokken maken, de Bolder
11-04	20.00 uur	Mannenvereniging
19-04	20.00 uur	Aktiva
20-04	10.00 uur	Oecumenische koffieochtend, de Bolder
21-04	14.00 uur	Bijbelkring over Mattheüs, pastorie
21-04	19.30 uur	Lering Annemen
21-04	20.00 uur	Bijbelgespreksgroep, jong volwassenen, sacristie
28-04	14.00 uur	Oecumenische Leeskring, sacristie
01-05	20.00 uur	Gemeentevergadering de Bolder
02-05		Adelbertusvrouwenkontakt afsluiting seizoen
05-05	14.00 uur	Bijbelkring over Mattheüs, pastorie
08-05	19.30 uur	Kerkbestuur
09-05		Mannenvereniging excursie
12-05	14.00 uur	Oecumenische Leeskring, sacristie
12-05	19.30 uur	Lering Annemen
12-05	20.00 uur	Bijbelgespreksgroep Jong volwassenen, sacristie
17-05		Aktiva, afsluiting seizoen
18-05	10.00 uur	Oecumenische koffieochtend, Petrakerk
19-05	14.00 uur	Bijbelkring over Mattheüs, pastorie
19-05	19.30 uur	Lering Annemen



*Redactie en medewerkers
wensen u allen een
Gezegend Paasfeest!*

Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastoor H. Münch, Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden,
0255-515260, 06-30126877, e-mail: munchharald@gmail.com

Pastoor M. Liebler- Münch, e-mail martina.liebler@ziggo.nl

Pastoor A. Kramer, 06-40591100, e-mail: age.kramer@gmail.com

Gebouwen:

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder: 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,

e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:

NL56 RABO 0154 1643 48

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:

NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24

Busjes kunnen gelegegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486

Autovriendendienst:

Joke Wennis, 0255-516233 / Marjoke de Koning, 0255-515597

Kruispunt: kopij inleveren voor 10 mei via:

e-mail: kruispunt@okijmond.nl of

kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 22 mei 2017.