



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 59, nummer 2 juli/augustus 2017

Wereldverbetering of liefde?!

Eigenlijk zou ik hier nu een kort leuk 'zomerverhaaltje' schrijven. Maar onlangs hoorde ik op televisie deelnemers van een kerkendag elders iets zeggen wat bij mij is blijven hangen. Eén zei het ronduit:

"Ja, soms is het zwaar, onze opdracht, de wereld te veranderen en beter te maken". Je hoorde de zwaarte in de stem.

Nu ga ik iets schokkends zeggen: ik geloof niet dat het onze opdracht is de wereld te veranderen!

(Trouwens, elke terrorist denkt ook dat het zijn of haar opdracht is de wereld te veranderen).

Wat gebeurt er met je als je denkt deze enorme opdracht te hebben? Er liggen zeker een aantal gevaren op de loer, en ik maak het ook echt mee bij mensen:

- Je voelt de druk, de verplichting om bij elke bijzondere gebeurtenis een statement af te leggen, wat de kerk, wat jij als christen hiervan vindt (dat is dus om de haverklap, want er gebeurt nogal wat in de wereld en in onze maatschappij). En je doet dit al te gauw met een opgeheven vinger, vol van morele verontwaardiging..

- Je voelt hoe langer hoe meer de verantwoording als een loden last op je schouders (terwijl we van Jezus Christus zelf te horen krijgen dat zijn last licht is en zijn juk zacht). En op den duur voel je de frustratie omhoog kruipen, telkens als de wereld alleen maar slechter lijkt te worden. Soms voelt het haast als eigen persoonlijk falen.

- Je durft eigenlijk niet meer 'gewoon blij en gelukkig' te zijn, met zo'n grote haast onmogelijke taak, en het is moeilijk om dan niet verkramppt door het leven te gaan, en alles en iedereen strategisch te zien.

Wat is dan onze opdracht als christenen? Hebben wij er één?
Zelf denk ik: in onze doop zijn we in aanraking gekomen met Jezus Christus, met zijn liefde, met de adem van de heilige Geest. Daardoor hebben we vooral vrijheid en ruimte ontvangen. Om niet ingesloten in onszelf rond te cirkelen maar in verbondenheid te leven met Christus en met anderen. We kunnen met opgeheven hoofd, met open ogen en open oren door het leven gaan. De ander zien en horen, hem of haar bijstaan in zijn nood, zonder angst in liefde de waarheid zeggen. De christenen waren de eersten die ziekenhuizen bouwden voor alle zieken. Ze dachten toen zeker niet: onze opdracht is het de wereld te veranderen. Ze zagen de mensen in hun nood en dachten: hoe kunnen we hier helpen? En in vertrouwen en gedragen door Gods liefde gaven ze die liefde door.

Nu zeg ik niet dat het makkelijk is, leven vanuit de nabijheid van Christus en zich laten leiden door de Geest. Het kan onaangename consequenties hebben. Bewaart ons echt niet voor pijn en verdriet. Het verandert je vanzelfsprekende leventje, het verandert jezelf. Maar het is wel een leven in vertrouwen, in rust, innerlijke vrijheid en grote vreugde, want "Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?" Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer."
(Dat zegt Paulus in een brief aan de christenen in Rome, hoofdstuk 8)
..en als je zo mag leven, verander jezelf, en daarmee verandert uiteindelijk ook de wereld.

Dus, u allen een goede zomer toegewenst, vol vreugde en ruimte, verfrist door de adem van de Geest!

Pastoor Martina Liebler



ROOSTER VAN KERKDIENSTEN

Zaterdag	15-07	13.45 uur huwelijksinzegening Kristel van der Laan en Erwin Delachaux
Zondag	16-07	6^e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	23-07	7^e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering
Zondag	30-07	8^e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering
Zondag	06-08	9^e zondag na Pinksteren Gedaanteverandering van de Heer 10.00 uur dienst van Schrift en Gebed Koffiedrinken
Zondag	13-08	10^e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering
Zondag	20-08	11^e zondag na Pinksteren Ontslapen van de H. Maagd Maria 10.00 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	27-08	12^e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering

- Zondag** **03-09** **13^e zondag na Pinksteren**
Verjaardag van kerkwijding
 10.00 uur eucharistieviering
 Koffiedrinken
- Zondag** **10-09** **14^e zondag na Pinksteren**
Geboorte van de H. Maagd Maria
Familiedag
 10.00 uur gezinsviering
 Koffiedrinken
- Zondag** **17-09** **15^e zondag na Pinksteren**
Oecumenische Dienst in de Ichtuskerk

BIJ DE KERKDIENTEN

Zaterdag 15 juli komt pastoor Leen Wijker uit Den Haag naar IJmuiden om het huwelijk van **Kristel van der Laan en Erwin Delachaux** in te zegenen. Van harte wensen wij het bruidspaar een 'grote' dag en een leven waarin zij in liefde naar elkaar toe mogen groeien.



Zondag 6 augustus is er een **dienst van schrift en gebed** waarin onze lectors voor zullen gaan.

Zondag 10 september houden we voor de derde keer een **familiedag**. Het begint 's ochtends met een gezinsviering en daarna volgt een gezellig dagprogramma.

UIT DE PAROCHIE

Helaas moesten we zondag 25 juni afscheid nemen van **Joop Marechal**. Jarenlang heeft hij een paar keer per jaar bij ons het orgel bespeeld, maar zijn leeftijd begon hem op te spelen. Hartelijk bedankt Joop!

Met het hoogfeest van Pinksteren zijn **Mirjam Cohen en Erwin Delachaux** tot onze parochie toetreden. Mogen zij iets van Gods liefde in onze gemeenschap ervaren.

Tot op hoge leeftijd woonde **Piet Ham**, geboren 16 november 1921 te Den Helder, nog zelfstandig in het dienstencentrum, ook nadat hij enkele jaren geleden weduwnaar was geworden. Maar anderhalf jaar geleden kon het niet meer en verhuisde hij naar Velsersduin. Daarmee stopte ook zijn wekelijkse trouwe kerkgang. Op 18 mei is hij in vrede heengegaan. We hebben van hem in de kerk afscheid genomen. Moge hij rusten in vrede!

Enkele dagen later, 21 mei, is **Ardie Kraaijenbosch-Gravemaker**, geboren 4 oktober 1935, ingeslapen. Ze was pas een paar weken daarvoor naar Breezicht verhuisd. Toen het nog beter met haar ging was zij lid van de vrouwenvereniging 'Aktiva'. We hebben in het crematorium afscheid van haar genomen. Moge zij rusten in vrede!

Het was wel even schrikken toen we hoorden dat **Bertje van der Leek-Scholder** opnieuw een hersenbloeding heeft gehad. Maar Bertje is een taaie! Zij is er weer! Onder de zorgzame toewijding van Jan is zij omhoog geklauterd en komt ook weer naar de vieringen.

Wij zijn allemaal uitgenodigd op donderdag 20 juli om 10 uur bij het Apostolisch Genootschap voor het **oecumenisch koffiedrinken**.

Naast de gewone dingen die na de zomerpauze doorgang zullen vinden wil ik graag het nieuwe al aankondigen:

Iedereen is uitgenodigd om mee te doen aan een reeks gesprekken over **onze vieringen op zondag**. Dit is ook naar aanleiding van onze gesprekken op de twee gemeentevergaderingen in het voorjaar. Er hebben zich al een paar mensen opgegeven. We komen in de avond in de pastorie bijeen. De data spreken we met elkaar af.

Ook in de avonduren in de pastorie willen we samen het boek 'mintijteer' lezen. Dit doen we naast de oecumenische leeskring die dit boek in middaguren op vrijdag zal lezen. In dit boek gaat het om een jonge vrouw die het sterven van haar vader en broer aan kanker moet verwerken, en hoe ze eerst haar geloof verliest en later weer herwint.

UIT HET KERKBESTUUR

De laatste twee vergaderingen van het kerkbestuur waren nogal kort. Er liggen geen zware aandachtspunten op tafel behalve de lopende zaken.

We zitten wel nog steeds met de opvolging van Rick de Ronde in het kerkbestuur. We zoeken nog steeds een tweede secretaris. Heeft iemand een voorstel?

Gelukkig heeft Johannes van Riessen zich bereid verklaart nog twee jaar aan zijn termijn vast te knopen. Hij heeft de portefeuille 'pr' onder zich.

Verder zijn de oude penningmeester Jan Pieter en de nieuwe penningmeesters Johan van der Laan en Cees Borst bezig de overdracht te regelen.

Verder hebben wij aan een nieuwe beleidsplan gewerkt met behulp van Age Kramer en de kerkopenstelling geëvalueerd. Het loopt zeer goed en vanuit deze plaats wil ik alle vrijwilligers bedanken, die elke zaterdag toch weer een aantal uren bereid zijn aan de kerk te offeren.

Start van het seizoen, "Speuren naar sterren"

- Op 10 september nodigen wij jullie van harte uit!

De dag begint met een gezinsdienst om 10.00 uur, daarna is er voor jong en oud weer een uitdagende activiteit: we gaan speuren naar sterren in Spaarnwoude.

Met hulp van vossen hopen we ze allemaal te vinden.

Wie of wat die sterren zijn, daar komen we op 10 september geheid achter.

Vorig jaar hadden we een uitdagende fietstocht in Velsen en dit jaar gaan we dus naar Spaarnwoude.

Iedereen, jong en oud is van harte welkom.

Uiteraard gaan we met z'n allen, net zoals vorig jaar, aan het einde van onze tocht weer gezellig ergens eten!

Wees van harte welkom en meld je voor 5 september aan bij Marieke van der Wel, Nanda Tol of Rick de Ronde.



Groeten namens het team:
Marieke van der Wel, Nanda Tol,
Kristel van der Laan en Rick de Ronde

Op naar de plezantste stad van België



Brugge

Zin om mee te gaan naar een prachtige Middeleeuwse stad? Of misschien nog eens zin om een keer terug gaan? Wij bieden u graag de kans. Op 7 oktober organiseert de kerk het parochie uitje naar deze zeer bijzondere stad waar cultuur en religie bij elkaar komen. Een fraaie stad die dateert uit de tiende eeuw en waar maar weinig nieuwbouw staat. De Bruggenaren zijn daar dan natuurlijk ook uiterst trots op.

Brugge heeft verschillende bijnamen:

- * Parel van Vlaanderen.
- * Chocolade hoofdstad van Europa; ja er is veel chocola te vinden.
- * Stad van de Brugse Zot: Het bekendste Brugse biertje.
- * Zwanenhoofdstad.

Kortom een stad met veel bekendheid, waar veel te doen is.



Het programma ziet er als volgt uit:

9.00 uur Vertrek parkeerplaats tegenover Telstar. Voldoende parkeermogelijkheden en tegenwoordig goed bereikbaar met lijn 75.

12.00 uur Aankomst Brugge.

12.15 uur Rondwandeling met Rick als gids.

13.15 uur Vrije tijd.

17.30 uur Vertrek uit Brugge.

20.30 uur Terug op de parkeerplaats in IJmuiden.

De kosten voor de reis zijn € 20,- p.p. Hiermee is de heen- en terugtocht betaald. Een aantal dingen zijn niet bij de prijs inbegrepen zoals de lunch en eventuele fooien voor de buschauffeur. Omdat er onderweg geen stop wordt gemaakt is het wellicht handig om iets kleins te eten mee te nemen.



Als u mee wil dan kunt u zich aanmelden bij Jacob Brakenhoff of Rick de Ronde. Aan hen kunt u ook het bedrag geven of u kunt het overmaken naar rekeningnummer: NL44RABO0373591950 t.n.v. R.A. de Ronde

Adreswijziging

Cees en Rietje v.d. Oord zijn per 1 juli verhuisd naar:
Albert Verwey laan 44
1985 CG Driehuis
Tel. 0255-201619

Bedankjes

Beste Parochianen,

Dankbaar en blij zijn wij met 't onderzoek; de uitslag en de toch pittige operatie die ik ook moest ondergaan na het vaststellen van darmkanker in febr. jl.

Het was een onzekere en moeilijke periode die we tegemoet gingen, zeker met de extra onderzoeken die gedaan moesten worden. Dit i.v.m. dat er nog iets zat aan de linkerheup/bekkenkant, wat bij nader onderzoek slijtage bleek te zijn van mijn heup. Maar op 4 mei was het dan zover. Dit heeft zeker op ons gezin héél véél impact gehad, ook voor mijzelf, maar mijn gezegde was aldoor: Het is zoals het is, ik kan er niets aan veranderen.

Maar wat kijk je dan anders naar het leven, dat je is gegeven, als je wakker wordt na de narcose en je hebt alleen maar een infuus in je arm! Lieve mensen, uit de grond van mijn hart: Bedankt voor alle steun die wij hebben gekregen, zowel voor als na deze operatie in welke vorm dan ook.

Wat heb ik deze periode mooi en emotioneel mogen afsluiten in de eucharistieviering van 3 juni. En de toekomst weer tegemoet mogen zien met de algemene ziekenzalving die wij mochten ontvangen van "Christus onze Heer". Wat een bijzondere dienst!

En dat was het zeker niet voor mij alleen! Een woord van dank aan allen die ook deze dienst weer mogelijk hebben gemaakt. Met elkaar, voor elkaar en de zegen van de "Heer".

Een lieve groet van ons gezin.

Marjoke de Koning

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, fijne brieven, kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze vader, schoonvader en opa

Jan Hendrik Rill

Met trots kijken wij terug op het mooie en waardige afscheid. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Jan in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.

Kinderen en kleinkinderen

De warme belangstelling, de vele kaarten en de prachtige bloemen na het overlijden van onze vader en grootvader

Cor Poppe

hebben ons enorm gesteund.

Fijn dat u er was.

Kinderen en kleinkinderen

Een warme handdruk en een arm om je heen
Dat is alles wat je nodig hebt om te weten:
Ik ben niet alleen

Mooie bloemen, een brief of een bijzondere kaart
maken, dat je afscheid nemen sneller aanvaardt

Ons is zoveel liefde en steun gegeven
Het geeft ons moed om verder te leven

De blijken van medeleven na het overlijden van
Huib Bil waren ontroerend.
Daarvoor onze grote dank.

Lien, Pieta en Peter, Ariena

De BolderBazar: 27 en 28 oktober 2017

Terwijl de zomerzon ons toelicht en de vakantiekofters zijn gepakt, is de Bazarcommissie alweer druk bezig met het voorbereiden van de 64^e (!) BolderBazar. Het belooft weer een bruisend feest te worden, met elkaar, met onze familie- en kennissenkring en met vele andere mensen uit de IJmond.



Dit jaar zijn de vertrouwde stands weer van de partij, maar ook de vorig jaar zeer succesvolle taartenstand is er weer. Ook zullen we dit jaar weer planten en bloembakjes hebben wat gecombineerd zal worden met curiosa en zeer leuke handwerkpoppen.

Inmiddels zijn de lotenboekjes binnen. Koop dus veel loten van

uw mede-parochianen. Als u daarentegen zelf een lotenboekje van 100 loten neemt, voorkomt u dat u door alle andere lotenverkopers wordt benaderd. Eigenlijk is die € 50,- voor 100 loten dus een heel voordelige en slimme stap! U weet: u kunt mij benaderen voor een lotenboekje. U drinkt geen Douwe Egberts-koffie? Graag snel daarmee beginnen, want wij zijn zeer geïnteresseerd in de spaarpunten. Deze kunt u, samen met de banketbakkersbonnen, in de DE-bus doen achter in de kerk bij de informatiekasten.

Aan het einde van de Bazar houden we weer traditioneel de gezellige Bazarmaaltijd. Dit keer zullen wij een heerlijk buffet hebben van het welbekende restaurant Chi Ling. Dat kunt u niet missen! Kaarten zijn € 20,- per persoon en inclusief twee loten op de luxe ronde van het Rad van Avontuur. U kunt een plek reserveren bij Anita Kok. Wees er snel bij, want we hebben maximaal 50 plaatsen.

Vragen? Mail naar j.p.schoon@fenestra.nl of bel 06-2095 9406.

Fijne vakantie!!

Namens de Bazarcommissie,
Jan Pieter Schoon



O God,

*Ik zou zo graag iets geven
Aan iemand die niets heeft
Ik zou wel willen leven
Voor iemand die niet leeft
Maar levend is gestorven
Nergens meer waarde ziet
Die op een lentemorgen
Denkt: van mij hoeft het niet.*

*Ik zou zo graag m'n handen
Leggen om dat gezicht
Daar in die hongerlanden
Door camera's belicht
Ik zou zo graag wat delen
Van al mijn overvloed
O God wat zijn er velen
Ontrecht en ondervoed!*

*Ik zou ze zo graag gunnen
Een vruchtbaar stukje grond
Zodat ze leven kunnen
Tevreden en gezond
Ik vraag U Heer: wil komen
Doe recht wat is zo krom
Wil bij ons mensen wonen
Kom Heer Jezus, kom!*

*Uit: mijn wereld, jouw wereld
(Gerie Minnesma)*

PERSBERICHT

Presentatie nieuw boek dr. Kick Bras

Oog in oog - Christelijke mystiek in woord en beeld

'Oog in oog' toont de rijkdom van religieus en cultureel erfgoed

De verschijning van het boek *Oog in oog* vieren we met een avond waarin Kick Bras een boeiende presentatie zal geven van zijn boek aan de hand van meerdere kunstwerken en teksten. Deze avond vindt plaats op **donderdag 28 september om 20.00 uur in de Immanuelkerk**, Van Egmondstraat 7 in Haarlem. De zaal is open om 19.30 uur. De toegang is gratis. Aanmelden vooraf is zeer gewenst bij de uitgever: info@skandalon.nl

Informatie/recensie-exemplaar/interviews:

Albert Ronhaar: albert.ronhaar@skandalon.nl, 030-221825

Over het boek

Christelijke mystiek heeft een indrukwekkend religieus en cultureel erfgoed voortgebracht, waarvan we kunnen genieten in woord én beeld. Het kan dan gaan om poëzie, preken en gebeden, maar ook om schilderijen, borstbeelden en gebouwen. In *Oog in oog* presenteert en becommentarieert mystiekkenner Kick Bras teksten en kunstvoorwerpen uit allerlei eeuwen, landen en joods-christelijke tradities, en ontsluit hun blijvende zeggingskracht. Hij verbindt de verbale en visuele uitingen met elkaar, als verwanten die allemaal op die Ene, op het goddelijke mysterie, zijn gericht.

In 55 hoofdstukken maakt de lezer een pelgrimsroute langs verschillende kunstwerken en teksten, van Hadewijch tot Bonhoeffer, van Giotto tot Rothko en van Chagall tot Caravaggio. De lezer wordt ingeleid in de cultuur van de christelijke mystiek aan de hand van centrale thema's als mystieke ervaring, gods- en mensbeelden en de mystieke weg, met al de metaforen en beelden die daaraan ontsproten. Ook heeft Bras aandacht voor hoe wij nu, vandaag de dag, het



goddelijke mysterie zouden kunnen ervaren, en daarbij deelt hij ook zijn eigen ervaringen.

Oog in oog is een rijk geïllustreerd boek dat uitnodigt tot kijken, lezen, overdenken en mijmeren, en dat alle ruimte geeft om tot nieuwe kennis en tot nieuwe inzichten te komen. De titel *Oog in oog* refereert aan de belofte die Paulus ooit noteerde: 'Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog'. Bij een mystieke ervaring wordt nu al een glimp gegund en is het of 'we even oog in oog staan met de Eeuwige'.

Over de auteur

Dr. Kick Bras is theoloog en als onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut - voor de studie van de spiritualiteit - te Nijmegen. Hij publiceert over spiritualiteit, mystiek en meditatie. Eerder doceerde hij spiritualiteit aan de Theologische Universiteit van Kampen.

Van dezelfde auteur verscheen eerder bij Skandalon *Een met de Ene. Protestantse mystiek van Abraham Kuyper tot Maria de Groot* (2013), dat lovend werd ontvangen door o.a. Trouw ('prettig naslagwerk of studieboek'), De Nieuwe Koers ('een prikkelend exposé') en literair tijdschrift Liter ('sprankelende afwisseling tussen de hoofdstukken').

AGENDA

15-07	13.45 uur	huwelijksinzegening Kristel van der Laan en Erwin Delachaux
20-07	10.00 uur	Oecumenische koffieochtend Apostolisch Genootschap (Doorneberglaan 29)
17-08	10.00 uur	Oecumenische koffieochtend R.K.Engelmundus- kerk Driehuis
10-09	10.00 uur	Familiedag

Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastoor H. Münch, Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden,
tel. 0255-515260, 06-30126877, e-mail: munchharald@gmail.com

Pastoor M. Liebler- Münch, e-mail: martina.liebler@ziggo.nl

Pastoor A. Kramer, tel. 06-40591100, e-mail: age.kramer@gmail.com

Gebouwen:

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder: tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,
e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:
NL56 RABO 0154 1643 48

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:

NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24

Busjes kunnen geleased worden bij M. van de Pieterman-Roos,
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begrafnisvereniging:

Uitvaartverzorgster: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Autovriendendienst:

Joke Wennis, tel. 0255-516233/Marjoke de Koning, tel. 0255-515597

Kruispunt: kopij inleveren voor 30 augustus via:

e-mail: kruispunt@okijmond.nl of

kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 11 september 2017.