

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 59, nummer 3 september/oktober 2017

Een mooie en leerzame tijd in IJmuiden

Twee jaar geleden begon ik aan een mooi project in de parochie: 35-50.

Het ging erom te bekijken wie de mensen zijn in de leeftijdsgroep tussen de 35 en 50 jaar die we niet zo vaak of helemaal niet in de kerk zien.

Ik wilde hen opzoeken en horen wat er voor hen toe doet in het leven.

Van daaruit zouden we dan kunnen bekijken of de kerk aan mensen uit deze groep iets te bieden heeft en hoe we dat dan vorm kunnen geven.

Ik heb mensen aan de telefoon gehad die weg zijn gebleven uit de kerk omdat ze vervelende ervaringen hebben gehad. Soms met een pastoor, soms met andere kerkgangers, maar veel vaker heb ik mensen getroffen die hun drukke leven goed op orde hadden en zich eigenlijk afvroegen wat de kerk en het geloof nog toe zou kunnen voegen aan hun leven.

Daarnaast heb ik ook veel mensen uit dezelfde leeftijdsgroep gesproken die wel regelmatig naar de kerk gaan. Samen hebben we een paar keer iets uitgetprobeerd dat wel vanuit de kerk

startte, maar dat helemaal niet lijkt op een gewone kerkdienst. Deze initiatieven hebben we Kerklab genoemd.

Als ik terugkijk zie ik dat ik heel veel mooie mensen heb ontmoet en goede gesprekken heb mogen voeren. Ook in het laatste stuk van mijn werk hier in IJmuiden, toen ik samen met mensen een gewone kerkdienst voorbereidde. Steeds weer zagen we bij de voorbereidingen dat er veel niet helemaal goed bekend is over de kerkdienst waarvan we toch het gevoel hebben dat we die wel kunnen dromen: waarom zeggen of zingen we dit of dat in de liturgie, wat is de achtergrond van dat bijbelverhaal, etc.

Min of meer bij toeval wordt mijn project afgerond met de Kerkproeverij. Opnieuw heb ik behoorlijk wat mensen kunnen spreken en met de camera in de hand kunnen interviewen rond de vraag *Wat zoekt u, of wat vindt u in de kerk?* Het viel me op dat de meeste mensen het kostbare en het bijzondere dat ze vinden in de kerk en in het geloof op een heel gewone manier onder woorden brengen. Ze weten heel goed dat het eigenlijk niet helemaal in woorden te vangen is en noemen dan: de gemeenschap, de rust, gelijk zijn, God, stilte, even uit het dagelijks leven gehaald worden, tot jezelf komen.

Als ik deze dingen zo in geschreven woorden zie, dan denk ik dat de mensen die hun leven goed op orde hebben en aangeven dat ze weinig behoefte hebben aan de kerk of het geloof, omdat het niets toevoegt, zullen denken: ja, rust en stilte vind ik in de duinen, de gemeenschap is het gezamenlijke ontbijt met het gezin, gelijk zijn beleef ik in mijn voetbalclub waar de advocaat samen met de timmerman op het middenveld staat, en God....

Ja, God, dat is voor veel mensen zo iets vaags, dat mis je niet als je de rest van je leven goed op orde hebt.

Maar als ik de filmpjes bekijk dan zie ik dat achter en in de simpele woorden die de meeste mensen uitspreken iets anders zit. En dat is God. Ik voel gewoon dat iedereen WEET dat het om iets anders nog gaat dan stilte, rust, gemeenschap, etc.

Uiteindelijk denk ik dat er misschien een denkfout in mijn project zat: ik wilde erachter komen wat de mensen eventueel nodig zouden hebben, wat ze missen in hun leven en dan bekijken of de kerk hier iets zou kunnen doen.

Maar God is niet een aanvulling op iets dat je in je leven mist. God is eigenlijk de reden dat je er bent en IK kunt zeggen. Maar wie heeft dat nou in de gaten?

God is ook de basis waarop je kunt zeggen dat het goed komt met ons en de wereld, ook na onze dood. Maar hoe leg je dat nu uit aan mensen die wetenschappelijk denken?

Toch denk ik, na dit mooie project, dat hier de weg voor de kerk ligt: op een liefdevolle (en niet op een bangmakende) manier vertellen hoe God de basis is van ons leven en hoe alles ooit goed komt (zonder kinderachtig te worden en zonder je verantwoordelijkheid te vergeten).

Door wat ik geleerd heb in dit project ga ik zelf op deze weg verder en ik ben er zeker van dat we elkaar nog wel tegen zullen komen.

Gods zegen!

Pastoor Age Kramer

ROOSTER VAN KERKDIENTEN



- Zondag** **10-09** **14^e zondag na Pinksteren**
Geboorte van de H. Maagd Maria
Familiedag
10.00 uur gezinsviering
Koffiedrinken
- Zondag** **17-09** **15^e zondag na Pinksteren**
10.00 uur Oecumenische Dienst in de Ichtuskerk
- Zondag** **24-09** **16^e zondag na Pinksteren**
40-jarig jubileum Parochiekoor
10.00 uur eucharistieviering
Kinderkerk, Koffiedrinken
- Zondag** **01-10** **17^e zondag na Pinksteren**
10.00 uur bloemendienst/ gezinsdienst
Kinderkerk, Koffiedrinken
- Woensdag** **04-10** 09.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken
- Zondag** **08-10** **18^e zondag na Pinksteren**
10.00 uur eucharistieviering
Kinderkerk
- Woensdag** **11-10** 09.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken
- Zondag** **15-10** **19^e zondag van Pinksteren**
50-jarig bestaan Aktiva
10.00 uur eucharistieviering
Kinderkerk, Koffiedrinken

BIJ DE KERKDIENSTEN

Zondag 17 september is onze kerk gesloten en vieren wij in het kader van de week voor de vrede om 10 uur een oecumenische dienst in de Ichthuskerk.

Zondag 24 september vieren wij tijdens de eucharistieviering om 10 uur dat ons parochiekoor al 40 jaar bestaat.

Op 1 oktober vieren we weer onze bloemendienst. Verleden jaar was het een oogstdienst wat heel goed en leuk is verlopen.

De bedoeling is dat we beide om en om gaan organiseren.

Achter in de kerk zal weer een lijst liggen waarop u personen kunt noteren die een bloemetje moeten ontvangen.

Zondag 15 oktober kunnen wij nog een jubileum vieren. Onze vrouwenvereniging Aktiva wordt 50 jaar.

Zondag 22 oktober is er na de dienst de Matrixloterij voor de komende bazaar op 27 en 28 oktober.



UIT DE PAROCHIE

In september begint het leven in de parochie weer op gang te komen. Ik hoop dat iedereen op zijn manier een fijne zomer heeft gehad. Hier volgt een overzicht van de activiteiten:

Zaterdag 9 september is de kerk in het kader van de monumentendag de hele dag geopend. Helaas heeft de gemeente onze kerk niet opgenomen in de lijst van open monumenten en daarom wil ik u vragen persoonlijk in uw kringen wat reclame te maken.

Zondag 10 september vieren we om 10 uur in onze kerk de opening van het kinderkerkseizoen met een gezinsdienst waarin Age Kramer voor zal gaan. Tevens neemt hij op deze zondag ook afscheid na de twee jaar die hij in onze parochie heeft gewerkt. Na afloop van deze dienst begint onze familiedag met een leuk programma in Spaarnwoude.

Maar misschien het meest belangrijke is de 'kerkproeverij' of 'back-to-the-church'. U kunt mensen uit uw vrienden- of familiekring uitnodigen die al lang niet meer in de kerk zijn geweest of nooit, om een keer met u mee te komen.

De jonge volwassenen komen weer op vrijdag 22 september om 20 uur in de pastorie bij elkaar: Bijbel lezen, over God en de wereld praten en lekker een wijntje drinken.

Zaterdag 23 september komt tijdens de kerkopenstelling zo tegen 14.45 uur de 'walk-to-peace' bij ons langs. Bij die gelegenheid zal onze koorleidster met een koor optreden (zie de betreffende rubrieken elders in dit Kruispunt).

De oecumenische leeskring komt voor de eerste keer in het nieuwe seizoen op vrijdag 6 oktober om 14 uur in de sacristie bijeen. We lezen gezamenlijk het boek 'Mintijteer'. Het verhaal vertelt hoe een jonge vrouw haar vader door kanker verliest en zich in de daaropvolgende jaren aan pijn en verdriet ontworstelt.

Omdat niet iedereen in de gelegenheid is door de week overdag mee te doen wil ik graag met geïnteresseerden het boeiende en inspirerende boek op een avond lezen. Wie interesse heeft kan zich bij de pastores melden. We spreken dan met elkaar het tijdspit af

In de bijbelkring lezen we het evangelie van Mattheüs. Wie wil nog mee doen? We komen op vrijdag 13 oktober om 14 uur in pastorie bij elkaar.

Er hebben zich een aantal mensen gemeld die graag met elkaar over de wijze waarop we zondags vieren in gesprek willen gaan. In de komende week zullen we met elkaar dag, tijd en plaats afspreken. Wie mee wil doen kan zich bij de pastores melden.

Helaas raakt de ziekenboeg nooit leeg. Het menselijke leven is ook breekbaar en broos.

Dick Gouda is sinds enkele weken behoorlijk moe en heeft ook nog andere klachten, maar de dokters kunnen op het moment niets meer doen. Het is nu wachten op verder onderzoek en overleg in september. Loes Korbee is door een scooter aangereden en moet nu met een gebroken been thuis vertoeven.

Corrie Gravemaker-Glas is gevallen en heeft haar heup gebroken. Ondertussen is zij naar Velsersduin verhuisd. Daar krijgt ze betere begeleiding.

Afscheid hebben wij in de laatste weken genomen van:

Trijnie Nederburgh-van den Berg, weduwe van Tan Jan Nederburgh. Zij is op haar verjaardag 9 augustus in de leeftijd van 91 jaar heengegaan. Van Egmondse afkomst was zij een trouw lid van onze gemeenschap: parochiekoor, schoonmaakploeg. Omdat zij haar man al vroeg heeft verloren moest ze drie kinderen alleen op voeden. De laatste jaren verbleef ze in Huis ter Hage. We hebben van haar afscheid genomen op Duinhof.

Pieterneela van der Bent-Glas, weduwe van Jan van der Bent, geboren op 4 mei 1938, is op 20 juli 2017 in de Moerberg op het moment dat ze bediend werd overleden. Ze had in haar leven een kruis te dragen, maar soms was zij ook een kruis voor anderen. We hebben van haar afscheid genomen op Westerveld.

Mogen zij rusten in vrede!

Gezegende groeten van de pastores Harald en Martina Münch

De twee pastores hebben nieuwe mobiele telefoonnummers:

Martina Liebler-Münch 0031 6 15 65 62 98

Harald Münch 0031 6 15 65 56 84

**Het 40-jarig jubileum van ons Parochiekoor
op zondag 24 september 2017**

Wij zijn trots, dat wij dit jubileum met ons koor mogen vieren!

We hebben de laatste jaren een 'vaste trouwe kern' overgehouden, waar we erg zuinig op moeten zijn, want het aantal koorleden waarmee we in 1977 begonnen (\pm 45 leden) zullen we nooit meer halen natuurlijk. Er zijn er nu nog maar 15 over, dus gaat u maar na!

Ook zijn we Piet dankbaar, dat hij ons al die jaren bij elkaar heeft kunnen houden, totdat hij zelf noodgedwongen moest besluiten om te stoppen.

In al die jaren hebben we veel dierbare koorleden moeten missen door overlijden of omdat ze moesten afhaken vanwege lichamelijke problemen.

Er zijn ook koorleden die hun partner verloren hebben en dan merk je pas goed de hechte band tussen de koorleden onderling om op moeilijke momenten even een arm om iemand heen te slaan, en dat voelt goed! Zo'n koor hebben we dus.

En laten we onze 'vaste organiste' Fiete niet vergeten in dit verhaal, want zonder haar kunnen we niet.

En denkt u nou niet, dat alles wat ons koor doet, vanzelf gaat hoor, want wij moeten 'hard werken' om tot goede resultaten te komen.

Door de komst van Marlie waait er een 'frisse wind' door het koor en met 'strakke hand' worden we door haar geleid en moeten we goed bij de les blijven, maar ook dat is niet verkeerd!

Zolang we er allemaal nog plezier in hebben, en dat is voor ons héél belangrijk, hopen we dat u als gemeenteleden nog vaak naar ons zult mogen luisteren en ook mogen waarderen wat we doen, namelijk om de 'erediensten' met onze koorzang te omlijsten. We hopen dat we er nog lang mee door kunnen gaan!

Wij zien onze jubileumdag op 24 september met dankbaarheid tegemoet en vragen Gods zegen over ons allen.

U bent van harte welkom om dit met ons te vieren en na afloop koffie en een drankje met ons te drinken.

Namens het Parochiekoor,
Elly Kuiter

Bedankjes

Aan alle kerkgangers van zondag 28 mei,
Mijn leeftijd bereiken en dan ook nog op zondag jarig dat is toch wel heel bijzonder! Na een goede kerkdienst waarbij pastoor Kramer tot slot voorstelde "lang zal ze leven te zingen" werd dat meteen ingezet. Ik vond dit wel heel apart. Daarna hebben we gezellig koffie gedronken en het glas geheven.

Ik ging naar huis met heel veel cadeautjes! Thuisgekomen ben ik eerst even gaan zitten en om half twee begon ik met uitpakken en na drie kwartier was alles uitgepakt. Wat hebben jullie me allemaal verwend! Een lieve groet van Bien Donker.

In de vroege ochtend van 9 augustus 2017 is Trijntje Dirkje Nederburgh- van den Berg op haar 91 ste verjaardag overleden. Trijnie is vredig ingeslapen op haar eigen kamer van Huis ter Hagen in Driehuis. De laatste periode van haar leven kampte Trijnie met een afnemende mentale - en fysieke gezondheid.

Trijnie was, tot op hoge leeftijd, een actief lid van de Oud Katholieke kerk in IJmuiden.

Zij was o.a. lid van het Parochiekoor, lid van Aktiva en nam deel aan diverse activiteiten.

Zij heeft altijd met volle teugen genoten van de Senioren dagen en voelde zich zo nog altijd betrokken bij de Oud Katholiek kerk.

Trijnie is, op dinsdag 15 augustus jl., begraven bij haar man Tan Jan Nederburgh op begraafplaats Duinhof in IJmuiden.

Tevens willen wij pastor Harald Munch bedanken voor zijn bezoeken aan Trijnie, voor de mooie woorden en de zegeningen die hij Trijnie heeft gegeven.

Tineke, Jan en Marianne Nederburgh

Lieve mensen,
Ik heb mij gesteund gevoeld in de afgelopen maanden voor de aandacht aan ons besteed.
De vele kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoeken (ook aan Henk) hebben mij heel goed gedaan.
Ook namens onze kinderen: Hartelijk dank,
Tinie Zoer-Glas

Geen afwaswater in de bakjes ...

*Zondagmorgen vroeg, bijtijds.
Op het koor waren al zangers.
Kosters draafden nog door de kerk, door de altaarruimte, naar het sacristie, terug naar de kerk, liturgietjes vouwen, kaarsen aansteken, het heilige vaatwerk klaarzetten, klok luiden ... niets vergeten?
Vanaf het koor sloegen we de bedrijvigheid gade. En we stelden vast, dat de kosters iedere week een beste klus hebben om de kerk op tijd voor de eredienst gereed te maken. Respect!*

*Zegt een koorlid: In de bakjes zit ook nog geen ... eh ... afwaswater.
Pardon? Je weet wel, in de bakjes bij de ingang ...
Oh, de wijwaterbakjes waren ook nog niet gevuld. De leeftijd liet haar niet op het juiste woord (wijwater) komen, en ze bracht alleen afwaswater uit.
Hilariteit!
Maar als je bij afwas niet alleen aan vette pannen en borden met etensrestjes, sausjes en jus denkt, vind ik 'afwaswater' voor 'wijwater' niet zo'n onzinnige verspreking.*

*In de Paaswake wordt het water gewijd en zingen we
'Als een hert, dat smacht naar waterstromen,
zo smacht mijn ziel naar U, o Here'.
Daarna wordt de hele kerk met allen die daarin zijn, met wijwater besprenkeld.
In mijn herinnering werd de besprenkeling met wijwater altijd begeleid met
'Heer, Gij zult mij besproeien met hysop, zo zal ik rein zijn;
Gij zult mij wassen en ik zal blanker dan de sneeuw zijn'.
Palmtakjes en Maria Lichtmiskaarsjes worden met wijwater besprenkeld, maar ook overledenen bij de uitvaart en de beaarding, iconen, een woning, de ringen*

van een bruidspaar. En vroeger ook zieken, die bediend werden, of thuis de communie ontvingen.

En wie nu de kerk binnenkomt doopt zijn vingers in wijwater (in de bakjes) en slaat daarmee een kruis en besprenkelt zich met wijwater.

Het water, dat in de Paaswake gewijd is, wordt ook als doopwater gebruikt. Vroeger werden aan het doopwater enkele druppels van de heilige olie voor de geloofsleerlingen, en van het heilige chrisma toegevoegd (die in de Goede Week door de bisschop gewijd zijn).

Besprekelen met wijwater wordt nu beschouwd als herinnering aan, als herbeleving van de doop.

Ik zie het – nog steeds – als reiniging, ‘afwassing’, om mensen geschikt te maken voor, en voor te bereiden op een ontmoeting met God in aanbidding, in woord en sacrament. En om spullen, kaarsjes, takjes te reinigen en geschikt te maken voor de bijzondere, heilige functie, waarvoor ze bestemd en gezegend worden.

Fiete Smit-Maan

Toen de Paaswijdingen nog op de zaterdagmorgen voor Pasen gedaan werden – lang geleden -, gingen in Egmond de grote jongens, na afloop van de dienst, in de kerk een fles wijwater halen voor thuis. Zij vertelden elkaar, dat je extra sterk werd, als je het wijwater opdronk. Onderweg naar huis dronken zij dus de flessen leeg en vulden ze bij aan de pomp.

Thuis werd het wijwater gebruikt bij ziekencommunie en de ziekenzalving. En om het huis te besprekelen bij storm en onweer.

In Utrecht stond bij ernstige storm of onweer de hele familie op en ging rondom het huis, sprenkelde met het palmtakje wijwater en sprak de zeven boetpsalmen (psalm 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Daarna ging iedereen weer slapen.

In Egmond stond eens een vrouw tijdens een zware storm op, greep op de tast de fles wijwater en het palmtakje en ging sprenkelend en biddend door het huis. De volgende morgen zag zij overal, op de gordijnen, de meubels, het behang, op de vloer vreselijke paars-rode vlekken – het leek wel bramensap. De fles bramensap stond altijd naast de fles wijwater.

1967 - 2017

In oktober viert de Oud-Katholieke Vrouwenvereniging Aktiva haar gouden jubileum! Op onze verenigingsavond in oktober gaan wij dit met elkaar vieren.



Zondag 15 oktober om 10.00 uur hopen wij ons 50 jarig bestaan tijdens de eucharistieviering in onze kerk met de hele parochie te vieren. Na afloop is er koffie en heffen wij het glas op de toekomst van onze mooie vereniging.



U bent allen van harte welkom!

Het bestuur

Programma Aktiva seizoen 2017-2018

20 september Jaarvergadering

18 oktober 50 jaar Aktiva

15 november	Lezing: pastoor Harald Münch
13 december	Advents avond
17 januari	Lezing: Wil Wijker
21 februari	Verrassingsmaaltijd
21 maart	Lezing: Cees Borst
18 April	Gezamenlijke Avond
9 mei	Afsluiting seizoen

Programma OK-Mannenvereniging seizoen 2017/2018

Het bestuur is er weer in geslaagd om een gevarieerd programma voor het seizoen 2017/2018 samen te stellen. Nog niet alle avonden zijn gedetailleerd uitgewerkt maar met het voorlopige programma hieronder kunt u alvast de avonden in uw agenda vastleggen.

12 september 2017

De heer van der Kolk van het PWN geeft een lezing over de zuivering van ons drinkwater.

10 oktober 2017

In afwijking van onze avonden brengen wij 's middags een bezoek aan SHIP met koffie/thee en een rondleiding door het toekomstige sluizen complex en natuurlijk uitgebreide informatie over het bouwen van de nieuwe grote sluis. Helaas is het niet mogelijk om 's avonds een rondleiding te organiseren vandaar dat we dit 's middags doen.

14 november 2017

Jaap Wijker geeft op deze avond een presentatie over Cornelis Drebbel.

12 december 2017

Lezing door de heer Valensa over de geschiedenis van Amsterdam. Deze avond geeft hij een lezing over de geschiedenis van de ziekenzorg in Amsterdam, "van Pesthuis tot AMC".

9 januari 2018

Het programma van de nieuwjaars-bijeenkomst moet nog nader worden ingevuld wat betreft hapjes, drankjes en filmpjes.

13 februari 2018

Op deze avond geeft Jaap Wijker een presentatie over “Ruimtepuin”. Het gaat over wat er allemaal in de ruimte ronddraait waardoor satellieten beschadigd kunnen worden en wat er wordt gedaan om de ruimte schoon te houden.

13 maart 2018

Een medewerker van het vogelhospitaal in Haarlem geeft een presentatie over het onderwerp “Aanpassing Leefomgeving”.

10 april 2017

Bisschop Dick Schoon zal een lezing geven over Krijs en Codde in Rome of over de reis van bisschop Rinkel door Noord-Italië in de 19e eeuw.

8 mei 2017

Amuse organiseert op deze avond een kaasproeverij. Meer details worden later bekend gemaakt.

Loop mee met de Walk of PeaceVelsen

Wandelaars opgelet: op zaterdag 23 september organiseert Ambassade van Vrede IJmuiden voor alle bewoners van Velsen en omstreken de Walk of Peace. Deze vredeswandeling is ongeveer 3 kilometer lang en staat in het teken van ontmoeting, bezinning en nadenken over wat vrede voor jou betekent. De wandeling voert onder meer langs Plein 1945 en eindigt bij de Kuba moskee aan de Planetenweg 1. De Walk of Peace is onderdeel van de landelijke Vredesweek, een initiatief van PAX. Aanmelden kan via walkofpeacevelsen@gmail.com (aanmelden is gewenst in verband met o.a. de catering).

Meer informatie: www.vredesweek.nl

De wandelroute begint op Plein 1945 met een startsein door de burgemeester en gaat vervolgens langs het Kennemerplein (met Street Art). Via de Oud-Katholieke kerk aan de Koningin Wilhelminakade (hier is een interactief muzikaal intermezzo), eindigt de route bij de Kuba moskee aan de Planetenweg, waar de deelnemers welkom zijn bij een cultureel evenement. De wandelaars worden onderweg door een zogenaamde TukTuk voorzien van een hapje en drankje. Iedereen is welkom aan de wandeling mee te doen en met elkaar in gesprek te gaan. De route is rolstoel- en scootmobielgeschikt.

Praktische informatie

De Walk of Peace begint om 13.30 uur (verzamelen om 13.15 uur) bij het gemeentehuis op Plein 1945 en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Daarna is er gelegenheid tot napraten bij het culturele evenement bij de moskee. De wandeling is een gezamenlijk initiatief van Vrouwen voor Vrede IJmond, Oud-Katholieke Kerk IJmuiden, Kuba moskee IJmuiden, Zarai Media Productions en Ambassade van Vrede IJmuiden van het Apostolisch Genootschap.

Sing-along for peace: samen zingen voor vrede

Als culturele nevenactiviteit langs de route van de Walk of Peace is er een Sing-along voor (koor)zangers. Iedereen die op een harmonieuze manier wil stilstaan bij de betekenis van vrede, is welkom. Samen zingen we voor en over vrede. Voor de meer geoefende koorzangers zijn er mooie koorstukken en solo's met meerstemmige refreinen geselecteerd, minder geoefende zangers kunnen meedoen met samenzang, canons. De Sing-a-Long staat onder leiding van Marlie Durge, zangeres Anita Sanders van Jukebox from the Heart verleent solistische medewerking. Het laatste half uur van de Sing-along komen de wandelaars van de Walk of Peace in de kerk voor een moment van harmonie. Ze worden uitgenodigd om fragmenten mee te zingen of te neuriën, mee te doen met de canons, maar ze mogen ook in stilte even luisterend genieten of achter in de kerk samen met de Vrouwen voor Vrede kraanvogels vouwen. Daarna gaat de tocht verder naar de moskee, waar de vredeswandeling eindigt. De zangers zijn van harte uitgenodigd mee te lopen. In de moskee staat een maaltijd voor iedereen klaar en kan men meedoen met de culturele activiteiten van de moskee.

De Sing-along op zaterdag 23 september is van 14.00 tot 15.30 uur in de Oud-Katholieke Kerk IJmuiden. De eerste 45 minuten worden de geselecteerde muziekstukken samen gezongen en geoefend. Om 14.45 – 15.00 uur worden de wandelaars van de Walk of Peace in de kerk verwacht en wordt het programma voor en met hen gezongen.

De repetitie voor koorzangers is op zaterdag 16 september van 14.00 tot 15.30 uur, ook in de Oud-Katholieke Kerk IJmuiden. Er zijn geen kosten verbonden aan de repetitie.

Deelname aan de Sing-along is gratis. Aanmelding doet u door een emailbericht te sturen aan Marlie Durge <marliedurge@gmail.com> In de mail vermeldt u uw naam, stemsoort en email adres, en ook graag of u meedoet aan de repetitie op 16 september. Na aanmelding wordt de te zingen muziek u via email toegestuurd. In de kerk is geen bladmuziek verkrijgbaar. U wordt verzocht de muziek zelf uit te printen en alvast thuis te oefenen.

Bisdomdag!

Een bisdomdag, bestemd voor alle parochianen, vrijwilligers, geestelijken, gasten, vrienden en ieder die geïnteresseerd is, wordt gehouden op **zaterdag 14 oktober**.

De dag heeft als thema: Alle verwachting te boven - over dertig-, zestig- en honderdvoudig oogsten (Mc. 4:8)

Het zal allemaal plaatsvinden in en vanuit onze kathedraal in Haarlem. De dag begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10 uur) en zal eindigen met een gezamenlijke maaltijd rond 18.00 uur.

In de ochtend zal het thema op speelse wijze worden uitgewerkt. Verrassend en uitdagend . . . iets waar jong en oud(er) zich in kan laten meevoeren.

Na het middaggebed zal de lunch plaatsvinden en in de middag zijn er verschillende workshops: Voor doeners en denkers/bestuurders, creatievelingen en zangers. Voor kinderen en jongeren is er een eigen programma.

We hopen dat deze dag een echte ontmoeting zal worden voor het hele bisdom. Dat het ons zal bezielen en bemoedigen, dat we genieten van de ontmoeting en ook nog eens goede ideeën van elkaar kunnen oppikken.

Wie wil komen kan zich nu reeds opgeven: mail naar erna@okkn.nl

We hopen u en jou te zien!

Alpha bij Anna en Maria

In de Haarlemse oud-katholieke parochie van HH. Anna en Maria is het plan gerezen om vanaf oktober aanstaande een zogeheten Alpha-cursus te organiseren. Zoals misschien bekend, is dit een programma, oorspronkelijk uit de Anglikaanse traditie, om samen met anderen gedurende twaalf avonden te praten over allerlei geloofsvragen. Dat kan van alles zijn. Hoe zie ik God? Wat haal ik uit de diensten? Lukt het me om in mijn dagelijks leven het voorbeeld van Jezus Christus te volgen? Wat betekent de kerk daarbij? We gebruiken het format van de Alpha-beweging maar zijn vrij om er zelf een oud-katholieke invulling aan te geven. We sluiten met onze deelname aan bij een beweging die in het najaar weer Alpha-cursussen start.

Meer informatie vindt u op: <https://alpha-cursus.nl>

We hebben in onze eigen gemeente al wat belangstelling, maar willen ons graag ook open stellen naar anderen. Misschien lijkt dit u wat of kent u mensen voor wie dit misschien wat is.

Nieuwe mensen leren kennen, bestaande contacten verdiepen en praten over hetgeen ons in het geloof bezig houdt.

Zoals het er nu uitziet starten we in oktober op een woensdagavond en zullen de bijeenkomsten eens in de twee weken in ons kerkgebouw aan de Kinderhuissingel in Haarlem (vlakbij het station) plaatsvinden. De precieze tijden liggen nog niet helemaal vast, maar we willen graag beginnen met een gezellige eenvoudige maaltijd die we dan per toerbeurt kunnen verzorgen. Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de initiatiefnemers van dit project: Rianne Hammingh (rianehammingh@gmail.com) of Heleen Glazenburg (hs.glazenburg@hotmail.com). Zij beantwoorden graag al uw vragen.

Jaarmarkt Oud-Velsen

Op zaterdag 30 september 2017 is in het dorp Oud-Velsen traditie-getrouw de jaarmarkt. Dit jaar belooft het een bijzondere 50e editie te worden!

Uniek op deze dag is de verkoop van het Engelmundusbier, dat speciaal gebrouwen is ter gelegenheid van de 50e jaarmarkt. Deze heerlijke tripel is door gemeenteleden gebrouwen bij Santpoorts Bier, het is echt Velsens bier!

Natuurlijk zijn er rond de Engelmunduskerk ook kraampjes met vintage vaasjes, curiosa en kunst, kramen met boeken en muziek, cake en gebak. De opbrengst van deze 'kerkkramen' komt ten goede aan het onderhoud van dit eeuwenoude kerkgebouw. Door het eten van een portie poffertjes, een broodje worst of haring, of door een gokje te wagen bij het rad van avontuur steunt u op een voor u aangename wijze de kerk!

Ook in de kerk is genoeg te zien en te ervaren. Er is live klassieke muziek en ruimte om een kaarsje aan te steken tussen 'rondvliegende' papieren vogeltjes.

Buiten in het dorp staat bovendien een podium waar de hele dag optredens zijn van koren en (toneel)verenigingen van de Velsse Gemeenschap.

U bent van harte welkom op 30 september van 10 uur tot 16 uur, Kerkplein 1 te Velsen-Zuid!

de jaarmarktcommissie
Engelmunduskerk Oud Velsen



Uitnodiging Seminariedag

Het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie en het College van Docenten van het Oud-Katholiek Seminarie nodigen u hierbij uit tot het bijwonen van de Seminariedag, de formele opening van het studiejaar 2017-2018.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 30 september 2017 in de kathedrale kerk van St. Anna en Maria, Kinderhuissingel 74 te Haarlem, aanvang 14.00 uur.

De jury voor de wetenschappelijke prijzen zal de Rinkelprijs uitreiken aan **ds. Hans Uytendogaardt**, emeritus secretaris eredienst van de Protestantse Kerk in Nederland.

Naar aanleiding hiervan zal ds. Hans Uytendogaardt het openingscollege van dit studiejaar uitspreken onder de titel: **“Willem Barnard en Allerheiligen, een voorganger in lied en gebed”**.

Voorts staan een kort jaarverslag van de rector, een bijdrage vanuit de studenten en muzikale intermezzis op het programma.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Uw aanwezigheid en ook die van andere belangstellenden wordt zeer op prijs gesteld.

Namens het Curatorium,
Namens het College van Docenten,
mr. drs. Klaas-Jan Visser, voorzitter
dr. Mattijs Ploeger, rector

Katholieken in de Noordkop. Jansenisten en Papen

350 Jaar oud-katholieke kerk in Huisduinen en Den Helder
Gerrit den Ouden

In een uithoek van het voormalige 'WestVriesland' mochten de katholieken van de parochie 'H. Nicolaas' in 1672 haar eerste kerkhuis bouwen onder de bescherming van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ondanks haar lange gevecht met de kerk van Rome bestaat ze na 350 jaar nog steeds.

Vissers, walvisvaarders, vletterlieden, haringtrekkers en redders van mensen. Mensen die de zee konden 'lezen'. Ze woonden vaak in het 'oude Helder'.

De vele oorlogen hebben haar ook niet klein kunnen krijgen. Engelsen, Russen, Fransen en Duitsers bemoeiden zich met hen. Een kerkhuis in 1799 en een kerk in de Tweede Wereldoorlog gingen hierbij verloren. Het boek is voor het eerst de eigen oud-katholieke geschiedenis van de reis door de tijd van deze groep gelovigen.

In het voorwoord schrijft mgr. dr. Dick Schoon bisschop van Haarlem: *"De schrijver maakt ruimschoots maar tegelijk op kritische wijze gebruik van het werk van zijn voorgangers en hij verbindt de kerkelijke situatie telkens met de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de Noordkop, die vanuit de centra van de Republiek en het latere Koninkrijk nogal eens als het einde van de wereld werd betiteld. Hij put uit oude bronnen en archiefmateriaal van de parochie, dat hij op wonderlijke wijze zelfhervond. Ook levende bronnen boort hij aan door getuigenissen op te nemen van leden van de huidige parochie. Moeilijkheden in een langer geleden en ook recenter verleden gaat hij daarbij niet uit de weg."*

Gegevens van het boek: A4, harde kaft in kleur, tekst en illustraties: zwart-wit. 336 pagina's, waaronder een uitgebreide personenindex en literatuurlijst. Het boek zal in een gelimiteerde (beperkte) oplage verschijnen en zal voor de **kostprijs** van € 25, -- verkocht worden aan hen die het boek bestellen. Deze prijs is dan uiteraard zonder eventuele verpakkings- en verzendkosten. U kunt het boek bestellen via denouden@wxs.nl en zal eind september, begin oktober aan de bestellers uitgeleverd worden.

Commissie aangepaste gezinsdiensten IJmond

Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn welkom!



Op **17 september a.s.** start het seizoen 2017-2018 van de aangepaste gezinsdiensten. Het jaarthema is: "**Pluk de Vruchten**".

Wij starten het seizoen in de Vrededorstkerk, Laan der Nederlanden 152 te Beverwijk.

De voorgangers in deze dienst zijn Pastor Greet Bijl en ds. Kees Lous. De dienst begint om **15.00 uur**.

De kerkdienst is, zoals we gewend zijn, bidden, zingen, bijbellezing, verkondiging en de collecte.

Het jaarthema is "Pluk de Vruchten". Daarom vragen wij om deze keer fruit mee te nemen voor de collecte. Het fruit gaan we brengen naar de zieken in het verzorgingshuis met de liturgie van de kerkdienst. Zo brengen we de viering een beetje bij de zieken.

Na de kerkdienst drinken we altijd koffie/thee of frisdrank met wat lekkers. Deze keer een beetje feestelijk met ook een hapje en drankje.

Daarna is er een maaltijd, waar iedereen hartelijk welkom is.

U hoeft zich niet op te geven voor de maaltijd, maar wilt u laten weten dat u komt dan kan dat per mail aan Riet.de.Vlieger@quicknet.nl of per tel. 0255 -530210.

Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat! Neem hierover vóór 16 september a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.

Wij nodigen u van harte uit voor de dienst en de maaltijd om zo met elkaar het seizoen te starten.

Bach in de Binnenstad

Haarlems Bach Ensemble o.l.v. Mark Lippe met medewerking van leerlingen van het kamerkoor van het R. Steiner College Haarlem o.l.v. Marina Besseling

Uitgevoerd wordt:

W.A.Mozart:

- *Litani de venerabili altaris sacramento* (KV 243)

- *Hoornconcert in D-dur* (KV 412)

Solisten: Hieke Meppelink - Sopraan, Desirée Verlaan - Alt

Gerben Houba - Tenor, Michel Poels - Bariton

Hoornsolist: Fokke van Heel

Zaterdag 7 oktober 2017, aanvang 17.00 uur

Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, [2011HV](#) Haarlem

Toegang vrij, Vrijwillige bijdrage na afloop van het concert

AGENDA

10-09	10.00 uur	Familiedag
12-09	20.00 uur	O.K. Mannenvereniging, lezing PWN
20-09	20.00 uur	Aktiva, jaarvergadering
21-09	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend Nieuwe Kerk (de Rank, Kon. Wilhelminakade 265)
22-09	20.00 uur	Jonge volwassenengroep, Pastorie
23-09	13.30 uur	Walk of Peace
24-09	10.00 uur	kerkelijke viering 40-jarig jubileum Parochiekoor
06-10	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
10-10		O.K. Mannenvereniging, excursie SHIP
13-10	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie
14-10	10.30 uur	Bisdomdag Haarlem
15-10	10.00 uur	kerkelijke viering 50-jarig bestaan Aktiva
19-10	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend Engelmunduskerk Velsen-zuid

Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastorie: Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260
Pastoor H. Münch tel. 06-15656298, e-mail: munchharald@gmail.com
Pastoor M.Liebler- Münch, 06-15655684, e-mail martina.liebler@ziggo.nl

Gebouwen:

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder: tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,
e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:
NL56 RABO 0154 1643 48

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24
Busjes kunnen gelegegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorg: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Autovriendendienst:
Joke Wennis, tel. 0255-516233/Marjoke de Koning, tel. 0255-515597

Kruispunt: kopij inleveren voor 4 oktober via:
e-mail: kruispunt@okijmond.nl of
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 16 oktober 2017.