

INCARNATUS EST PRO NOBIS



Wij zijn midden in de tijd van de Sinterklaasfeestjes. Kerstmis komt met rasse schreden naderbij en over vier weken begint het nieuwe jaar. Alles herhaalt zich. Deze tijd van het jaar hebben we al ontelbare keren meegemaakt. Alles is zoals het altijd was.

Is dat werkelijk waar? Is in ons leven werkelijk niets veranderd?

Met Kerst leren wij mensen kennen die onderweg zijn. Kerst leert dat wij onderweg zijn.

Kerstmis is het feest langs de weg! Jezus is ook niet thuis in Nazareth geboren, maar onderweg op weg naar Bethlehem, als het ware aan de kant van de weg in een stal of grot.

En Kerstmis is een feest voor onderweg, voor onze levensweg, dat wij het doel en einde van leven mogen vinden.

Wat is het doel van ons leven? *De weg met Christus naar Christus*. Dat lijkt een wat tegenstrijdige uitspraak te zijn. En toch horen wij met Kerst iets over onze weg met twee gezichten.

Maria en Jozef reizen met Jezus naar Bethlehem. Maria is het beeld van mensen, in wiens harten Jezus leeft door het geloof.



En er zijn de herders. Ze lopen naar Bethlehem, naar Jezus. Het doel van hun leven, maar zij hebben hem nog niet in hun harten. In ons leven combineren wij deze twee wegen. Dat leidt soms tot spanningen in ons leven.

Aan de ene kant geloven wij in Jezus de Christus, aan zijn nabijheid en liefdevolle bescherming. Ten minste hebben wij er een vermoeden van. Aan de andere kant voelen wij hoe zwak ons geloof is. Hoeveel obstakels er tussen ons en Christus, en tussen ons en de medemensen staan. Hoeveel donkerte te midden van het licht.

Er is geen andere weg. Als zich iets in deze donkere wereld ten goede moet veranderen, dan moeten we bij ons zelf beginnen. En hoe gaat dat?

We moeten onze harten ontsteken aan het hart van Christus, het licht van deze wereld, de mens geworden Zoon van God. En deze brandende harten moeten samen een keten van licht vormen. Een keten van een krachtdadig geloof. Dan zal het werkelijk wat lichter in onze wereld worden.

Wanneer we de vlam van het geloof en de vlam van de liefde in ons hart steeds dichterbij het licht van Christus brengen, dan veranderen we door dit licht ons leven, en dan veranderen we samen deze wereld.

Een gezegende Adventstijd en zalig Kerst!  
Pastoor Harald Münch  
Pastoor Martina Liebler

*Graag wil ik vanaf deze plaats alle mensen die vrijwillig zo veel werk in onze parochie verzetten van harte danken.*

*In het bijzondere wil ik dit jaar de bazaarploeg onder leiding van zijn bazaar-meester danken.*

*Zonder jullie allemaal zou het niet lukken dat we een levende gemeenschap zijn.*



# ROOSTER VAN KERKDIENTEN



<b>Zondag 10-12</b>	<b>2<sup>e</sup> zondag van de Advent</b> 10.00 uur eucharistieviering Kinderkerk, Koffiedrinken
<b>Woensdag 13-12</b>	09.30 uur eucharistieviering Koffiedrinken
<b>Zaterdag 16-12</b>	16.30 uur open vesper zingen
<b>Zondag 17-12</b>	<b>3<sup>e</sup> zondag van de Advent</b> 10.00 uur eucharistieviering Kinderkerk <b>14.00 uur Kerstconcert</b> Seniorenkoor Vitaal
<b>Woensdag 20-12</b>	09.30 uur eucharistieviering Koffiedrinken
<b>Vrijdag 22-12</b>	19.00 uur algemene voorbereiding
<b>Zaterdag 23-12</b>	16.30 uur open vesper zingen <b>20.15 uur Kerstconcert</b> Velser Operagezelschap Bel Canto
<b>Zondag 24-12</b>	<b>4<sup>e</sup> zondag van de Advent</b> 10.00 uur eucharistieviering
<b>Zondag 24-12</b>	<b>Kerstnacht</b> 22.00 uur eucharistieviering Koffiedrinken
<b>Maandag 25-12</b>	<b>1<sup>e</sup> Kerstdag</b> 10.00 uur eucharistieviering Kinderkerstfeest
<b>Dinsdag 26-12</b>	<b>2<sup>e</sup> Kerstdag, H. Stefanus</b>



10.00 uur eucharistieviering

**Zondag 31-12**

**Oudejaarsdag**

19.00 uur lof van oudejaarsavond

**Woensdag 03-01**

09.30 uur eucharistieviering

Koffiedrinken

**Zondag 07-01**

**Epifanie, Driekoningen**

10.00 uur eucharistieviering

Met optreden van Musicalgroep Jacob

Koffiedrinken/Kinderkerk

**Woensdag 10-01**

09.30 uur eucharistieviering

Koffiedrinken

**Zondag 14-01**

**2<sup>e</sup> zondag na Epifanie**

10.00 uur eucharistieviering

Kinderkerk

**Woensdag 17-01**

09.30 uur eucharistieviering

Koffiedrinken

**Zondag 21-01**

**3<sup>e</sup> zondag na Epifanie**

10.00 uur oecumenische viering

Koffiedrinken/Kinderkerk

**Woensdag 24-01**

09.30 eucharistieviering

Koffiedrinken

**zondag 28-01**

**4<sup>e</sup> zondag na Epifanie, opdracht van de Heer**

10.00 uur eucharistieviering

Kinderkerk

**Woensdag 31-01**

09.30 uur eucharistieviering

Koffiedrinken

## **BIJ DE KERKDIENSTEN**



Dit jaar willen we ons op vrijdag 22 december om 19.00 uur in de kerk op het Kerstfeest voorbereiden. We maken daarbij gebruik van een boekje dat door een paar parochianen uit de liturgische commissie is vernieuwd.

Het kinderkerstfeest vieren we dit jaar op 25 december. Tijdens de viering van 10.00 uur zullen de kinderen een stuk opvoeren en daarna naar de Bolder gaan voor hun eigen feest.

De oecumenische musicalgroep Jacob zal tijdens de dienst om 10.00 uur op zondag 7 januari 2018 (Driekoningen/Epifanie) delen uit de nieuwe musical Judas opvoeren.

## UIT DE PAROCHIE



### Kerststallententoonstelling



Tot en met zaterdag 23 december stellen in de kerk parochianen hun kerststallen ten toon. Het is steeds weer een verrassing om te zien hoeveel rijkdommen bij mensen thuis zijn te vinden. De tentoonstelling is elke zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur en na de kerkdiensten te bewonderen.

**Uitnodiging: 4 x Adventsvespers op zaterdagmiddag**



Gedurende de Advent worden op zaterdagmiddag, aan het eind van de kerkopenstelling, de Adventsvespers gezongen tussen 16.00 en 17.00 uur. De Vespers volgen een vast stramien van hymnen en psalmen met hun antifoon (keervers). Het woord is afgeleid van het latijnse *vespera* dat *avond* betekent.

U bent van harte welkom om terloops even langs te komen tijdens de kerkopenstelling en deel te nemen aan dit half uurtje van bezinning.

*Adventsvespers: zaterdagen 2 - 9 - 16 en 23 december om 16.15 uur.*

## **Jonge volwassenen**

Op vrijdag 15 december komen de jonge volwassenen om 20.00 uur weer in de pastorie bijeen, met koffie en Bijbel, wijn en gesprek.

## **Oecumenische leeskring**

Onze oecumenische leeskring komt op vrijdag 15 december en vrijdag 12 januari om 14.00 uur in de sacristie bijeen.

## **Koperpoetsen**

We hebben vele helpende handen nodig om het vaatwerk, kroonluchters en kaarsenstandaards van de kerk voor Kerstmis te doen glanzen. Dinsdag 19 december om 9.30 uur komen we in de sacristie bij elkaar. Wij roepen u graag op om mee te helpen.

## **Bijbelkring**

In de bijbelkring lezen en bespreken wij het evangelie volgens Mattheüs. We komen op vrijdag 22 december en vrijdag 19 januari om 14.00 uur in de pastorie bijeen.



## Legaat Jack Zuurbier

Begin november kreeg het kerkbestuur een brief van notarissen De Kiewit, Buijsman en Wientjes uit Santpoort over de afwikkeling van het testament van onze parochiaan Jack Zuurbier die vorig jaar juli plotseling is overleden.

Jack Zuurbier heeft in zijn testament een legaat van € 3.500,- aan onze parochie nagelaten. Wij zijn hem daar postuum zeer dankbaar voor.

Wilt u onze parochie ook iets nalaten en/of heeft u daarover of over schenkingen vragen neem dan contact op met de penningmeester. Het e-mailadres is: [penningmeester@okijmond.nl](mailto:penningmeester@okijmond.nl).

Namens het kerkbestuur,  
Cees Borst



## Collectanten

Na vele jaren een gewaardeerd collectante geweest te zijn heeft Anneke Corbijn het besluit moeten nemen hiermee te stoppen.

Werkzaamheden, veelal in het weekeinde, zijn daar de oorzaak van.

Wil Kok-Wijker heeft eveneens te kennen gegeven afscheid te nemen als collectante wegens gezondheidsredenen.

Beide dames zijn we dank verschuldigd. Veel geld voor onze parochie is door hun handen gegaan .

Cees van der Oord

## Opening plein achter de kerk

Op donderdag 14 december zal de gemeente het plein achter de kerk heropenen en wel tussen 17.00 en 19.00 uur.

De afgelopen maanden werd het ingrijpend verbouwd. Wij hebben het goede voorbeeld met de Bolder in januari gegeven en de gemeente is met het S.P. Kuyperplantsoen gevolgd.





## **Koffieochtenden**

De oecumenische koffieochtenden kunnen zich in een steeds groter wordende belangstelling verheugen. De eerstvolgende keren bent u uitgenodigd op donderdag 21 december om 10.00 uur in de Bolder en op donderdag 18 januari om 10.00 uur in de Petrakerk IJmuiden, ingang Spaarnestraat 8.

## **Bisschop met de Bijbel**

Tijdens de Haarlemse Geestelijkheid, de vergadering van de priesters van ons bisdom, is het idee ontstaan in de adventstijd twee Bijbel-avonden, gehouden door onze Bisschop, aan te bieden.

De eerstvolgende datum is woensdag 20-12 om 20.00 uur in de gemeentesaal van de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria aan de Kinderhuissingel te Haarlem.

Thematisch staan de Schriftlezingen van de 2<sup>e</sup> en e 4<sup>e</sup> zondag van de advent centraal.

Komt allen tezamen!

## **Kerstconcert zondag 17 december**

Ook dit jaar geeft het Velser Seniorenkoor Vitaal weer een kerstconcert . Het wordt gehouden op zondag 17 december 2017 in onze kerk.

Aanvang van het concert 14.00 uur, de kerk is open om 13.30 uur.

Het vierstemmige koor staat o.l.v. de enthousiaste dirigent Wim de Vries.

Er is een programma samengesteld met liederen in het (Oud) Nederlands, Engels, Italiaans en Hebreeuws.

Als een rode draad loopt het thema 'vreugde' door het programma.

Het koor wordt begeleid door pianiste Justina Oosters en celliste Elisabeth Moe. Als solisten zullen optreden de sopraan Ineke Groen en de bariton Wim de Vries. De presentatie is in handen van Ineke Groen.

De toegang van het concert is gratis maar na afloop van het concert wordt een blijk van waardering zeer op prijs gesteld.



## Kerstconcert zaterdag 23 december

Het Velser Operagezelschap 'Bel Canto' voert op zaterdag 23 december haar kerstconcert uit in onze Engelmunduskerk. Naast uiteenlopende operamelodieën zullen ook gezamenlijk kerstliederen worden gezongen als sfeervolle voorbereiding op Kerst.



Het koor staat onder leiding van dirigent Marco Bons en wordt begeleid door Gilbert den Broeder. Aanvang 20.15 uur (kerk open vanaf 19.45 uur).

De toegang is vrij. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Er is geen pauze; wel

tot slot gelegenheid om onder het genot van een glaasje elkaar te ontmoeten.

## Voorproefje musical 'Op zoek naar Judas'

Judas. Noem die naam en de beeldencarrousel begint te draaien. Verrader. Onbetrouwbaar. Oplichter. Geldwolf. Het zijn maar een paar van die woorden die we aan 'een Judas' toedichten.

Maar wat weten we over hem?

De oecumenische musicalgroep Jacob wil 1,2 en 3 juni 2018 in de Ichtuskerk een musical over Judas opvoeren.

In de dienst op zondag 7 januari zullen ze in onze kerk zowel spelend als zingend vast een tipje van de sluier oplichten en al enkele scènes uit deze musical komen opvoeren en u net zo enthousiast maken over deze musical als zij zelf zijn.





*Advent is wachten. Wachten en verlangen  
toddats het eindelijk gebeuren gaat  
wat werd voorspeld in de profetenzangen;  
wachten, tot God het woord vervult in daad.*

*Advent is luist' ren. Luist' ren en verlangen  
toddats de hemel lichtend opengaat  
en je omspoeld wordt door eng'lenzangen;  
luisteren, toddats je hart méézingen gaat.*

*Advent is komen. Komen met verlangen  
Naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat  
en onze mond vervult met nieuwe zangen  
en waar geloof verandert in de daad.*

*Advent is bidden. Bidden vol verlangen  
Opdat Gods rijk van vrede komen gaat;  
en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontoangen  
waar ons verlangen in aanbidding overgaat.*



## Weekend voor jongeren in het bisdom Haarlem

Het Stuifduinweekend komt er weer aan! Het weekend voor jongeren van 9-16 jaar in het bisdom Haarlem.

Gezellig samen met leeftijd-genoten op een mooie locatie, dit keer in Waarland.

Afwisselend programma, leuke binnen- en buitenspellen, goede gesprekken, lering, relaxen en lol met elkaar.

Wanneer: vrijdag 9 februari (vanaf 17.00 uur) tot zondag 11 februari (13.00 uur).

Eigen bijdrage (indien mogelijk): 50 euro.

Opgeven: via mail naar [erna@okkn.nl](mailto:erna@okkn.nl) (jongerenpastor bisdom Haarlem)

## Kerken van Velsen openen 'Pop up Kerst Kerk'

Kerst is een feest van licht en vrede. Overal ter wereld wordt dit gevierd.

In de hal van de centrale bibliotheek van Velsen in IJmuiden laten een aantal kerken van Velsen zien wat kerstmis voor hen betekent. In de weken voor kerst openen zij daar een pop-up Kerst Kerk. Er is een grote kerststal, want het kerstfeest begint met de geboorte van Jezus in een stal.

Ook zijn er kerstbomen vol met lichtjes en kerstwensen. Bezoekers van de bibliotheek en iedereen die even langs wil komen kan een kerstwens meenemen of er één toevoegen.

De kerken delen ook informatie uit over alle kerstvieringen die er deze maand gehouden worden.

In december heeft iedereen het druk met de kerstboodschappen. De kerken delen op deze manier hun 'kerstboodschap' uit.

De 'pop up Kerst Kerk' is geopend tijdens de openingstijden van de bibliotheek van zaterdag 9 december tot en met zaterdag 23 december.

Op woensdag 20 december om 20.00 uur zal het Projectkoor o.l.v. Marlie Durge een optreden verzorgen.



## AKTIVA - 50 jaar

Zondag 15 oktober. Een zonnige zondagmorgen om het 50-jarig bestaan van AKTIVA kerkelijk te vieren.

Bij binnenkomst kregen de leden een fleurige corsage opgespeld, gemaakt door Corrie Vellinga-Zwart. Mooi en bedankt Corrie.

De mooie bloemen op het altaar waren geschonken door het Adelbertus Vrouwenkontakt.

We zaten met elkaar voor in de kerk en fijn dat de oprichtersters van AKTIVA, de dames Gerda Glazemaker-de Groot, Tini Zoer-Glas en Thea Carati-van Pel er bij waren. Ardy Zwart-v.d. Gaag was vanwege vakantie verhinderd.

Ook onze oud-pastoor en bisschop T. Glazemaker vierde de dienst mee. De lezingen en voorbeden werden gelezen door leden van AKTIVA. Voor de preek las pastoor H. Münch een brief van de Bisschop van Haarlem, D. Schoon, voor. De Bisschop kon helaas door omstandigheden niet aanwezig zijn.

Met mooie koorzang en aan het orgel Piet Schol kunnen we terugzien op een fijne viering.

In de Bolder was er na de dienst een gezellig samenzijn en heeft mevr. G. Glazemaker ons toegesproken. Dames en heren van de Bolder ook bedankt voor jullie goede zorgen.

Op woensdag 18 oktober, onze verenigingsavond, vierden we met elkaar het 50-jarig bestaan. Na de koffie met traktatie opende onze voorzitter Anneke Zwart de avond. Na haar sprak mevr. Verena Schulze namens Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging (OKVIB) om ons te feliciteren met ons jubileum.

Bij een feest horen cadeau's en bloemen. Namens de leden mocht ik het bestuur een gouden enveloppe en bloemen aanbieden. Maar ook voor onze leden was er een cadeau, bedacht door Wil Wijker-Vis. Zij was wel bij de voorbereiding van deze avond, maar kon helaas vanwege een eerder geplande vakantie niet aanwezig zijn. Zij had voor ons allemaal een verjaardagskalender gemaakt met al onze verjaardagen er op en leuke foto's. Hiervoor heeft zij gepuzzeld, geknipt en geplakt, maar het resultaat werd door alle leden heel erg op prijs gesteld. Bij de kalender was een brief van Wil met wensen voor een fijne avond, proost en hartelijke groeten. Wil enorm bedankt.

Door ons bestuur werd nog een leuk lied gezongen, waarna het tijd was om met elkaar te proosten op deze 50 jaar.



De avond werd verder ingevuld door Peter van Bugnum en partner. We hebben gezongen, gedanst en polonaise gelopen.

Op facebook werden door enkele leden leuke foto's geplaatst.

Heel fijn dat het bestuur mee kon vieren omdat Leonie Wijker en Kristel v.d. Laan- Delachaux, dochters van Wil en Liesbeth, voortreffelijk voor de inwendige mens hebben gezorgd.

Tot slot sprak Anneke een dankwoord uit aan de heer van Bugnum, Leonie en Kristel en konden we terugzien op een zeer geslaagde viering van ons 50-jarig jubileum. We hopen met elkaar nog wat jaren door te gaan, door een beetje aan elkaar te denken en op onze wegen Gods onmisbare zegen.

Betty Gouda-Glas

## De Oud-Katholieke Vrouwenverenigingen in IJmuiden

'**AKTIVA**' - 50 jaar, een mijlpaal. Veel van onze leden waren bij de oprichting in 1967 nog jong,  $\pm$  30 jaar. Het doel was om jonge vrouwen van onze parochie met elkaar in contact te brengen.

Nu een klein stukje geschiedenis.

We waren niet de eerste vrouwenvereniging. Dat was '**Samenwerking**'. Op 21 januari 1904 werd deze meisjes- en damesvereniging opgericht met als doel geld bijeen te brengen om gedeeltelijk de benodigdheden voor een groter kerkgebouw te kunnen bekostigen. We kerkten in het huidige Thaliatheater (1890) en op 20 augustus 1907 werd het nieuwe kerkgebouw aan de Kon. Wilhelminakade ingewijd.

In 1934 werd op initiatief van mevr. Gorter-Gouda '**Sursum Corda**' opgericht. Hun doel was de zorgen van de armen te verlichten. Ze begonnen in het eerste verenigingsgebouw van de Engelmundus-parochie, hoek Fultonstraat/Huygensstraat, met 38 leden. In 1936 zijn ze naar het nieuwe verenigingsgebouw aan de Kanaalstraat gegaan, maar we gingen allemaal naar binnen door de ingang aan de Kon. Wilhelminakade. We herinneren ons vast allemaal de beheerder, ome Toon Wijker. Later nam deze vereniging de zorg voor het onderhoud en inrichting van de pastorie op zich. Een heel bekende voorzitter was tante Anne Gravemaker-Wijker.

In 1952 werd de derde vereniging '**Onder Ons**' opgericht. Ze deden veel voor de kerk op financieel gebied en ook voor de kinderkerk d.m.v.



giften. De drie verenigingen werkten altijd mee aan de jaarlijkse bazar. In de jaren negentig hielden deze verenigingen op te bestaan, geen bestuur en de hoge leeftijd.

Ook werd bij de Adelbertusparochie in 1970 'het Adelbertus Vrouwen-kontakt' opgericht. Ook zij werkten voor de kerk, o.a. de bazar. Na het samengaan van beide parochies is de vereniging doorgegaan, zodat er nu nog twee verenigingen zijn.

Terug naar Aktiva: wij zijn in deze 50 jaar voor de kerk bezig geweest, zoals de bazar, kerkschoonmaak, bejaardenwerk onder leiding van Jannie v.d. Pieterman, die helaas dit jubileum niet meer kon vieren. Zij overleed op zondag 1 oktober na een ongelukkige val en in een fijne kerkdienst op 5 oktober hebben wij afscheid van haar genomen.

Er waren in deze 50 jaar veel mooie verenigingsavonden en we reisden door het hele land.

Niet alleen de vereniging werd 50 jaar ouder, ook de leden vertonen af en toe wat slijtplekken maar we willen onze naam eer aandoen en proberen actief te blijven.

Betty Gouda-Glas

## **OK Mannenvereniging 10 oktober 2017**

De heer Broekhuizen was vanavond onze gast. Het onderwerp van zijn lezing was "Rondje Gouden Eeuw" waarbij Rembrandt als een rode draad in zijn verhaal aanwezig was. Het rondje begon in Lisse, en via Leiden en Amsterdam eindigde het weer in Lisse.

De eerste beelden waren van de Keukenhof. De naam Keukenhof is afgeleid van 'Keukenduin' dat behoorde tot Slot Teylingen (9<sup>e</sup> eeuw) in Sassenheim. Adriaen Maertenszoon Block, een voormalig commandeur van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, liet in 1641 zijn huis bouwen in het Keukenduin wat later slot Keukenhof werd.

In de Hervormde kerk in Lisse is een grafzerk van Adriaan van der Stel. De zoon van Adriaan, Simon, werd door de VOC benoemd tot gouverneur van Zuid-Afrika. Hij stichtte het dorp Stellenbosch en begon daar als eerste met de wijnbouw. Deze Simon bezat ook het buiten  meer in Lisse.



Tijdens de presentatie werden veel namen genoemd van rijke VOC kooplieden die allen mooie buitens of grote grachtenpanden bezaten en belangrijke functies bekleden. Sommige van deze lieden staan ook op de Nachtwacht zoals Frans Banning Cocq, Willem van Ruitenburg, Willem de Bont en waren bevriend met Rembrandt die in Leiden was geboren. Rembrandt was ook bevriend met Jan Six die tevens bevriend en beschermer was van Vondel. Rembrandt schilderde portretten van Jan Six, zijn moeder en o.a. het bruggetje van Six over de Amstel. Jan Six werd in 1691 burgemeester van Amsterdam en was in het bezit van een grote collectie schilderijen: de Collectie Six.

Andere personen uit de Gouden Eeuw waarover werd verteld zijn o.a.:

-Hugo de Groot steunde Johan van Oldenbarnevelt en ontsnapt in zijn boekenkist uit slot Loevestein.

-Raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt die onthoofd werd na de staatsgreep van stadhouder Maurits en een symbool was van de strijd tussen de republiek gezindten in Amsterdam en andere steden en de Konings gezindten.

-Peter Scriverius geboren in Haarlem was een bekend dichter en columnist die het ook opnam voor Johan van Oldenbarnevelt.

-Cornelis de Graeff was in die tijd een zeer geliefde burgemeester van Amsterdam en bouwer van het stadhuis, later het paleis op de Dam dat ontworpen is door architect Jacob van Kampen.

De presentatie van de heer Broekhuizen werd zeer gewaardeerd en omvatte nog veel meer dan hier in het kort kan worden verteld. Na afloop werd er onder het genot van een glaasje nog veel nagepraat over de Gouden Eeuw.





## OK Mannenvereniging 14 november 2017

Ons lid Jaap Wijker hield deze avond een lezing over Cornelis Drebbel. Cornelis Jacobsz Drebbel werd in 1572 in Alkmaar geboren. Hij volgde een opleiding bij de bekende graveur Hendrik Goltzius in Haarlem en trouwde in 1595 met Sophia, een jongere zuster van zijn leermeester. Met haar vestigde hij zich in Alkmaar, in een pand op de hoek van de Doelenstraat en de Koningsweg. Zij krijgen eerst een zoon, Jan Corneliszn, dan twee dochters, Anna en Catharina, en nog een zoon, Jacob.

Behalve als graveur was Drebbel ook actief als schrijver/natuurfilosoof, instrumentmaker en werktuigkundige. In 1598 verwierf hij octrooien op een pomp en een eeuwigdurend uurwerk, dat volgens hem op eigen kracht wel honderd of meer jaren kon blijven lopen. Het principe er achter had te maken met temperatuur- en luchtdrukverschillen die een hoeveelheid vloeistof deden stijgen of dalen.

Drebbel wist veel aandacht te trekken met zijn uitvindingen. In 1600 bouwde hij een fontein in Middelburg en in 1602 wist hij een octrooi te verwerven voor een verbeterde schoorsteen. Rond 1605 vertrok hij naar Engeland, waar hij een functie kreeg aan het hof van koning Jacobus I. Veel roem oogstte hij met zijn 'perpetuum mobile', een verdere uitwerking van zijn eeuwigdurend uurwerk. In 1610 vertrekt de familie Drebbel naar Praag aan het Hof van Keizer Rudolph II. Drebbel demonstreert het Perpetuum Mobile, doet waarschijnlijk chemische proeven en werkt aan mijnbouwkundige projecten. Als de keizer overlijdt keert Drebbel in 1613 weer terug naar Londen.

Drebbel heeft veel uitvindingen gedaan waarover weinig of niets is gepubliceerd en ook geen octrooien zijn aangevraagd. Hij hield de uitvindingen min of meer voor zichzelf om daarmee veel geld te verdienen aan het hof van de Engelse koning. Een zeer aansprekende uitvinding van hem is de duikboot. Met die duikboot maakte hij in 1620 een tocht onder water op de Theems van de Tower naar Greenwich. Verder bouwde hij ook de eerste torpedo en maakte hij mijnen.



In 1994 is een krater op de maan naar hem genoemd waarmee hij de eerste Alkmaarder op de maan is geworden. In 2013 wordt Cornelis Drebbel door lezers van de Alkmaarsche Courant gekozen tot de 'grootste Alkmaarder'. Hij verslaat ruimschoots Marco Borsato, Rudy Carell etc. Cornelis Drebbel, een verdienstelijke Noord-Hollander die vele uitvindingen heeft gedaan, die echter niet door hem en anderen wetenschappelijk zijn beschreven en gepubliceerd.

De volgende bijeenkomst is op 12 december 2017. De heer Valensa geeft dan een lezing over de geschiedenis van de ziekenzorg in Amsterdam, 'van Pesthuis tot AMC'.

Cees Borst



In vroeger tijden werd de Driekoningenzegen op 6 januari met krijt op de voordeur van de woning geschreven. De beginletters van de namen van de drie koningen, CMB, van Caspar, Melchior en Balthasar stonden tegelijkertijd voor de zegenbede Christus Mansionem Benedicat (Christus zegene dit huis). Op deze manier werd er bescherming gevraagd voor het huis en de inwoners. De letters op de deur brachten deze zegenbede telkens in herinnering, wanneer de woning werd betreden.

De krijtletters zijn vervangen door een bovenstaande sticker mede omdat het vandaag de dag haast niet doenlijk meer is om bij de vaak verspreid wonende parochianen of gemeenteleden op één dag langs te komen. De zegenbede is op deze wijze ook in 2018 beschikbaar voor hen die dat willen.

Dit jaar willen wij met deze actie van de kerngroep Nijmegen meedoen. In de kerkdienst van 7 januari zullen we deze stickers zegenen en aan de mensen uitdelen.



# KLEURPLAAT



## Utrecht en Uppsala samen verder in Europa

Op zaterdagmiddag 20 januari 2018 zullen de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht en de Kerk van Zweden vieren dat na tien jaar intensieve dialoog de volledige kerkelijke gemeenschap kon worden vastgesteld. Met de presentatie van de historische overeenkomst en de liturgische viering van de kerkelijke eenheid hopen beide kerkfamilies 500 jaar na de Reformatie te ervaren hoe over de eens zo ferm getrokken scheidslijnen heen vandaag de dag echte eenheid mogelijk is.

### Het programma

De middag begint om 13.30 uur met een publiekspresentatie van het rapport 'Utrecht and Uppsala on the Way to Communion', met toelichting uit diverse kerken en landen over de betekenis van de kerkelijke eenheid voor de toekomst. De voertaal is Engels, voor Nederlandse vertaling op papier wordt gezorgd. Aansluitend is er koffie.

Om 15.30 uur is er een feestelijke gezongen Eucharistieviering, waarin de Aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, voorgaat en de Aartsbisschop van Uppsala, Antje Jackelén, preekt. De viering is meertalig. Aansluitend is er een receptie.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom bij beide onderdelen, die ook los van elkaar te bezoeken zijn. De middag wordt gehouden in de Gertrudiskathedraal en in het congres- en vergadercentrum In de Driehoek aan het Willemsplantsoen in Utrecht, op enkele minuten lopen van het station Utrecht Centraal (uitgang Moreelsepark).

### Locatie

In de Driehoek, congres - en vergadercentrum  
Ste. Getrudiskathedraal  
Willemsplantsoen 1c - 2  
3511 LA Utrecht

### Meer informatie

Bisschoppelijk Bureau  
033 - 462 08 75 (werkdagen tot 12.30 uur)  
buro@okkn.nl



## Facebook

Al een aantal jaren hebben wij op face-boek een groep van onze Oud-Katholieke parochie. Jan Pieter Schoon is de beheerder en als u zich bij hem aanmeldt kunt u lid worden. In deze groep delen wij meestal foto's en nieuws van gebeurtenissen binnen onze gemeenschap. Maar sinds enkele dagen hebben we ook een openbare facebooksite. Deze heeft onze koorleidster Marlie Durge ingericht. Daarop plaatsen wij allerlei nieuws dat voor een breder publiek misschien interessant is. U bent van harte allemaal uitgenodigd zich bij deze twee sites op facebook aan te melden.

## Oproep evacués in Friesland

Uit de Oud-Katholieke statie Friesland bereikte ons de volgende oproep:

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat er Oud-Katholieke kerkdiensten werden gehouden in de Waalse Kerk in Leeuwarden. Het plan is volgend jaar in de media aandacht te vragen voor dit onderwerp. Misschien zijn er (nog) mensen in onze gemeenschap die nadere informatie en/of foto's over oud-katholieke evacués van de parochies Egmond aan Zee en IJmuiden in Friesland en/of Groningen 1942/43-1945) kunnen verstrekken.

Hartelijke groet,  
Pieter van Hes  
Harlingerstraatweg 19  
8913 AB Leeuwarden  
T 058.2542286  
M 06.53269188  
E [ptvhes@xs4all.nl](mailto:ptvhes@xs4all.nl)



## Kerstsamenzang in het 'Het Kruispunt' met het Chr. Mannenkoor IJmuiden

Op zondag 17 december aanstaande verzorgt het Chr. Mannenkoor IJmuiden 's middags een kerstoptreden met samenhang in kerkelijk centrum 'Het Kruispunt', Zonbastion 3, Velsersbroek.

Op het programma staan veelal bekende kerstliederen uit binnen- en buitenland; een aantal liederen wordt gezamenlijk met de aanwezigen gezongen.

Instrumentale medewerking verlenen Peter Bontje op piano, Teun Zondag op orgel en een mandolinekwartet, terwijl dominee Aart Mak een korte meditatie houdt. De muzikale leiding is in handen van de dirigent van het mannenkoor, Ary Rijke.

De koor- en samenhang begint om **15.00 uur**. De toegang is gratis; wel wordt u tijdens het programma, ter bestrijding van de onkosten, een financiële bijdrage gevraagd.

## Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond

De Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond bereidt zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst voor. Deze diensten zijn voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en belangstellenden.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de kerstviering op **zondag 10 december 2017** in de Engelmunduskerk, Kerkplein 1 te Velsen-Zuid.

De dienst begint om **15.00 uur**.

De voorganger in de kerstviering is ds. Barbara de Groot en het orgel wordt bespeeld door dhr. P. Dalebout en Rob Zeegers (ass. organist). Aan de collecte kunt u meedoen door het geven van fruit, bloemen of geld. Het fruit en de bloemen gaan naar de zieken en mensen, die aandacht nodig hebben. Het geld is voor de instandhouding van de aangepaste gezinsdiensten.

Na afloop van de kerstviering kunnen we onder het genot van een kopje koffie en een kerstraktatie met elkaar napraten over de dienst.

Bij problemen met vervoer kunt u vóór 9 december 2017 contact opnemen met R. de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530 210.





*De redactie en medewerk(st)ers  
van het Kruispunt wensen u allen*

*een Zalig Kerstfeest  
en een  
voorspoedig en gezond 2018*

## AGENDA

09-12 t/m 23-12		Pop up Kerst Kerk in de Bibliotheek
11-12	20.00 uur	Kerkbestuursvergadering
12-12	20.00 uur	O.K. Mannenclub, lezing van Pesthuis tot AMC
15-12	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
	20.00 uur	Bijeenkomst jonge volwassenen, pastorie
17-12	14.00 uur	Kerstconcert Seniorenkoor Vitaal
19-12	09.30 uur	Koperpoetsen, sacristie
20-12	20.00 uur	Bisschop met de Bijbel in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria te Haarlem
21-12	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend in de Bolder
22-12	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie
23-12	20.15 uur	Kerstconcert Velser Operagezelschap Bel Canto
07-01	10.00 uur	Musicalgroep Jacob Inzegening deurstickers
09-01	20.00 uur	O.K. Mannenclub, nieuwjaarsbijeenkomst
12-01	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
17-01	20.00 uur	Aktiva, lezing Wil Wijker
18-01	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend in de Petrakerk
19-01	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie
20-01	13.30 uur	Programma Utrecht en Uppsala in Utrecht
09-02 t/m 11-02		Jongerenweekend bisdom Haarlem



# Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

## **Pastores:**

Pastorie: Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

Pastoor H. Münch tel. 06-15655684, e-mail: [munchharald@gmail.com](mailto:munchharald@gmail.com)

Pastoor M.Liebler- Münch, 06-15656298, e-mail [martina.liebler@ziggo.nl](mailto:martina.liebler@ziggo.nl)

## **Gebouwen:**

Engelmunduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,

e-mail: [okbolder@gmail.com](mailto:okbolder@gmail.com)

**Website:** [ijmuiden.okkn.nl](http://ijmuiden.okkn.nl)

**Kerkomroep:** [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

*Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:*

NL56 RABO 0154 1643 48

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:*

NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

*Giften voor het Kruispunt:* bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24

Busjes kunnen gelegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,  
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

*Diakonale Werkgroep IJmond:* bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

*Oud-Katholieke Begraffenisvereniging:*

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Autovriendendienst:*

Joke Wennis, tel. 0255-516233/Marjoke de Koning, tel. 0255-515597

*Kruispunt: kopij inleveren voor 17 januari via:*

e-mail: [kruispunt@okijmond.nl](mailto:kruispunt@okijmond.nl) of

kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 29 januari 2018.

