

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 60, nummer 2 september/oktober 2018

Hier leest u eens een ander soort van voorstuk. Het verhaal van een groep jonge volwassenen die van de zomer samen op reis waren. Op hun manier waren zij ook bezig gemeenschap op te bouwen, Rijk van God te worden.

Jonge volwassenen op reis

Met hoeveel geluk kun je een reis beginnen? Op zondag, dag van vertrek, toen iedereen om 8 uur fris en fruitig bij de bus voor de kerk was aangekomen bleek de voorruit dusdanig beschadigd te zijn dat we niet konden vertrekken. Maar wie of wat zijn op zondag nu nog te bereiken. Na vele telefoontjes met instanties en via via wilde Carglas ons wel helpen. Een top plan. De medewerker van Carglas moest eerst naar Hoorn voor de ruit. Om 12 uur zou hij de ruit vervangen en konden wij om 1 uur vertrekken. Maar helaas, bij het gereed maken van de ruit barste ook deze. Dus, hoe verder. Misschien pas een dag later vertrekken?

Toen kwam de verklaring voor al onze pech. Wij waren de reiszegen vergeten.

Terwijl de groep verpoosde bij de Italiaan, kwam onze engel in nood, Marieke, met een telefoonnummer van een familielid. En warempel deze keer hadden we meteen geluk. Er kon een vervangend busje in Heemskerk gehaald worden.

Wat een tocht! Om 5 uur in de ochtend waren wij op onze plaats van bestemming: 1000 m hoog, via kronkelige grindwegen, midden in de bergbossen. Een prachtig huis, maar veel aandacht daarvoor was moeilijk op te brengen door de vermoeidheid. Zelfs het feit dat we met z'n zevenen in een groot groepsbed moesten slapen kon geen schok teweeg brengen.

Om 11 uur in de ochtend wist een klopgeest genaamd Harald ons allemaal te wekken. Er moesten boodschappen gedaan worden dus gauw ontbijten en hup het busje in en op naar het dorp; 18 kilometer naar de dichtstbijzijnde supermarkt.

En op de weg terug alvast de buurt verkennen, zoals een berg waar tijdens de 80-jarige oorlog zich twee monniken verscholen hadden en wat nu als een soort bedevaartsoord gezien wordt. Uit de hele streek brengen de mensen de houten kruisen die tijdelijk op een graf worden geplaatst in afwachting van een steen naar deze berg. Heel indrukwekkend aangezien sommige kruisen nog een foto erbij hadden, soms zelfs van kinderen.

Aan de voet van deze berg bevond zich een wel waarvan men zegt dat zijn water genezende kracht heeft. Helaas druppelde het water te langzaam om de hele tank er voor zonsondergang mee te vullen. Dus zult u deze bron zelf moeten opzoeken om de werking te testen.

Ons diner verzorgd door Matthijs, Wesley en Laurens bestond uit zelfgemaakte hamburgers. Het grootste genot echter was het zien van 3 mannen die zich in de keuken aan het uitsloven waren. Iedereen ging vrij vroeg slapen, want een nacht van 5 uur tot 11 uur, gevolgd door een dag vol indrukken maakt slaperig en met de wetenschap dat de volgende dag een wandeling op de planning stond was dit ook een wijs plan.

Vol goede moed gingen wij dan ook de volgende dag op pad. Dat Harald wel eens buiten de gebaande paden treedt is niet onbekend, maar dat hij hierin echt een soort berggeit lijkt te zijn was voor mij iets nieuws. Niet de bergen op via de geasfalteerde wegen, nee rechtstreeks omhoog door de weilanden. Klimmend, kruipend en misschien zelfs voor sommigen huilend. Het hoogste punt hebben wij bereikt. En dat

was met recht een beleving. Rechtstreeks door de koeien langs de kerk met de omgevallen toren, wat gelukkig een optische illusie bleek te zijn, tot op de top van de berg. Het uitzicht op Zwitserland was helaas door mist belemmerd. Maar de hoeveelheid frisse en ijle lucht maakte alles goed.

Het is alsof de tijd daar stil staat. Dat gevoel werd nog versterkt, toen wij van het pad werden gedrukt door een boer die met zijn kudde koeien langs kwam. Maar we hebben het allemaal volbracht en Rodi en Elise schotelden ons een heerlijke spaghettischotel voor.

U zult het wel raden, ook die avond werd het niet laat.

De volgende ochtend was het de beurt van corvee aan mij, Marieke en Laurens. Ik ben er achter gekomen dat mensen vroeg in de ochtend wakker maken best wel leuk is.

Op het programma stond zwemmen, boodschappen doen en uiteraard kerken bezoeken. Het zwemmen was fijn voor de spieren na de klimtocht van de dag ervoor. In de kerk zijn we erachter gekomen dat een deel van onze gemeenschap zich in Kempten verbergt. Want er ging een zekere heer Rill trouwen. Roelof en Els! Wij verwachtten nog steeds de uitnodiging voor dat feest.

Na wat shoppen en terrasjes kwam een noodtelefoontje. Het bruidspaar (Roelof en Els) konden ons huisje in de bergen niet vinden en wij moesten hen in de bossen komen verlossen. Pannenkoeken was ons avondeten. Deze avond duurde wel erg lang en de wijn heeft aardig gevloeid.

De volgende dag was het chillen bij een veen met een vijver om te zwemmen en wat veenmeertjes met de gelegenheid om het monster uit het veen te spelen.

De volgende ochtend werd er over een wandeling langs een rivier gesproken. Maar niks geen rustig watertje dat spelend door de weilanden stroomt, maar een enorme kloof met een machtig geweld aan water. Wat kan een mens zich dan nietig voelen. Hele bomen die klem zaten tussen de rotsen waar al het water met een verwoestende snelheid langs beukt. Waarschijnlijk is dit typisch zo'n gevalletje van 'daar had je bij moeten zijn'.

De laatste avond: alle restjes uit de koelkast moesten op. Het was tevens ook de avond van de maanverduistering. Hiervoor zijn wij speciaal naar de top van een berg gereden en samen zaten we te wachten op de kosmische gebeurtenis. Gelukkig kwam de boer van een bergboerderij langs en vertelde ons dat we aan de verkeerde kant van de berg zaten. Dus wij gauw met het busje langs grindpaden door het bergbos de weg zoekend naar de andere kant en daar hadden wij een vrij zicht op het spektakel, 2 uur lang genoten. En deze keer werd het echt laat. Verstoppertje spelen midden in de nacht op een berg in de bossen. Moet je ook eens proberen!.



En dan was deze week voorbij. Snif!!! Spullen pakken, opruimen, schoonmaken en na 9 uur waren wij weer in IJmuiden. Berg en zee wat een tegenstelling. Maar allebei deel van Gods schepping en wij mensjes er midden in.

Sanne, Laurens en Harald

ROOSTER VAN KERKDIENTEN



zo 16--09 **Pinksteren 19**
Kruisverheffing
10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed
kinderkerk, koffiedrinken

zo. 23-09 **Pinksteren 20**
geen dienst in onze kerk
10.30 uur oecumenische viering in de
R.K. Engelmunduskerk te Driehuis

zo. 30-09 **Pinksteren 21**
10.00 uur eucharistieviering
kinderkerk

wo. 03-10 09.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken

zo. 07-10 **Pinksteren 22**
Oogstdienst
10.00 uur eucharistieviering
kinderkerk, koffiedrinken

wo. 10-10 09.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken

zo. 14-10 **Pinksteren 23**
10.00 uur eucharistieviering
kinderkerk
Dooop van Martin Micek
Benoeming Rick de Ronde tot lector

wo. 17-10 09.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken

zo. 21-10

Pinksteren 24

10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed
kinderkerk, koffiedrinken
matrixloterij in de Bolder

Uit de parochie

Zondag 4 november zullen we na de eucharistie van 10.00 uur onze najaars gemeentevergadering houden. Er zal voor broodjes en koffie gezorgd worden.

Agendapunten zullen onder meer de synode en de financiën van de Bolder zijn.

Woensdag 5 september zijn wij weer met onze **ochtendmis** begonnen. Elke woensdag om 9.30 bent u in de zijkapel uitgenodigd voor een korte eucharistieviering met daarna gezamenlijk koffiedrinken.

De **oecumenische leeskring** met deelnemers uit alle kerken in de gemeente Velsen komt om de week op vrijdag om 14.00 uur in de sacristie bijeen. Wij lezen dit jaar 'Grondwet van Geluk' van Hein Stufkens. Op de volgende vrijdagen komen wij bij elkaar: 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november.

De **bijbelgroep** komt voor de eerste keer op vrijdag 28 september om 14.00 uur in de pastorie bij elkaar. De deelnemers spreken met elkaar af welk deel uit de Bijbel zij met elkaar lezen. De volgende bijeenkomsten zijn op: vrijdag 12 oktober, 26 oktober en 9 november.

In het najaar zullen we doorgaan met de **oudere leringgroep**. Zij zullen dit jaar in de herfstvakantie mee naar de bergen gaan.

En wij starten met een tweede **jongere leringgroep**. De pastores zijn op het moment in gesprek met de ouders.

Het was een hete zomer buiten in de natuur, maar helaas ook een drukke tijd binnen onze parochie. Hoeveel zieken hadden wij wel niet en helaas moesten wij van twee dierbare pilaren van onze gemeenschap afscheid nemen.

Met **Henk Zoer** hebben wij op zaterdag 7 juli van een trouwe en goede man afscheid genomen. Elke zondag met Tinie in de kerk. Tientallen jaren met zijn vriend Ab Zwart voor de gebouwen van de parochie gezorgd: kerk, pastorie en Bolder.

Hoeveel spijkers, emmers met verf, hout en ander materiaal zal hij niet verbruikt hebben. En niet te vergeten zijn inzet voor de Bolder in het verleden. Een stille en trouwe kracht overal in de parochie aanwezig. Moge hij rusten in vrede!

En op vrijdag 10 augustus luidden de afscheidsklokken voor de tweede keer. We namen afscheid van **Jannie Stam-Wijker**. Hoeveel jaren heeft zij niet samen met de andere Jannie met behulp van stoffer en blik, emmer en dweil voor de netheid van de Bolder gezorgd. Vele jaren was zij leidster op de zondagschool. En vooral hoeveel noten had zij niet op haar zang. Lange tijd was zij lid van het koor. Heel veel diensten, uitvaarten en vespers heeft zij gezongen.

Het was een harde klap voor haar toen zij twee jaar geleden met het koor moest stoppen vanwege haar gezondheid.

Moge zij rusten in vrede!

En nu kom ik tot de ziekenploeg!

Coen Tol ondergaat nog steeds een behandeling voor darmkanker. De eerste fase is afgesloten en nu zijn ze met bestraling begonnen.

Joke Lips, weliswaar afkomstig uit een familie van zeevaarders en toch aan boord van een zeilschip op het IJsselmeer gevallen. Daarbij heeft zij vijf ribben gebroken.

Lachen en huilen zat er niet meer in vanwege de pijn.

Gelukkig is zij weer thuis om verder te herstellen.

Hoe krijg je het voor elkaar. **Jopie Verkerk**, voor je eigen huisdeur gevallen op je gezicht, en dan je bot onder het oog breken. Neus en jukbenen allemaal oké. Een spoedoperatie van kundige artsen heeft haar oog voor verdere schade bewaard.

Bertil Korf, de partner van Thea Tol, moest begin van de zomer met spoed geopereerd worden, een stent bij het hart. Het ging al een tijdje wat minder met hem, maar opeens ging het wel erg snel. Gelukkig waren de dokters er op tijd bij.

In het begin van de zomer was **Wil Wijker** voor de tweede keer aan de beurt. De eerste operatie aan haar dijbeen en heup was mislukt, daarom moest ze voor de tweede keer onder het mes. Geslaagd! En nu maar thuis zitten en geduldig op herstel wachten.

Jan van der Leek en Bertje Scholder zijn weer thuis. Jan krijgt nog steeds fysiotherapie en logopedie maar er zit duidelijk vooruitgang in.

Huib Gravemaker is tijdelijk in verzorgingshuis Bodaan in Bentveld opgenomen in afwachting van een operatie.

Wat een schrik! Na een gezellig tijd met de groep uit de parochie in Rome te hebben gehad, ging **Mirjam Cohen** voor onderzoek naar haar arts en toen bleek dat zij uitzaaiingen in haar lichaam heeft. Ze volgt nu een speciale behandeling in het AVL. Wat de bijwerkingen betreft valt het tot nu toe nog mee.

Alle zieken wensen wij in deze tijd Gods bijstand toe. Dat zij zich gedragen mogen weten door de liefde van Christus.

Gelukkig hadden wij ook nog twee mooie gebeurtenissen te vieren.

In de maand augustus mochten wij samen met de familie van Kouteren vieren dat zij 60 jaar getrouwd waren en met de familie van Heijst dat zij 55 jaar getrouwd waren.

Op naar het volgende huwelijksfeest volgend jaar!

Met vriendelijke groeten,
pastoor Harald Münch

Kort verslag van de vergadering van het kerkbestuur van 6 augustus 2018

Mevrouw Marlie Durge is toegetreden tot het kerkbestuur. Zij zal contact houden met de kranten en andere publieke zaken en is samen met Linda Plug verantwoordelijk voor het secretariaat van onze parochie. Het kerkbestuur is ook nog op zoek naar een tweede kerkmeester voor het aandachtsveld gemeenschap/jeugd. Kandidaten kunnen zich melden bij het kerkbestuur.

Op 2 september zal het kerkbestuur in de kerkdienst afscheid nemen van kerkbestuurder Johannes van Riessen en koster Bets Visser-Zwaan.

Het kerkbestuur wil regelmatig met diverse werkgroepen binnen onze parochie spreken over de werkzaamheden van deze werkgroepen. Er wordt een planning opgesteld die in de volgende vergadering van het kerkbestuur wordt besproken.

De bisschop van Haarlem wil een concert geven in de kerk met het Kamerkoor Lassus Consort op 1 december 2018. Dit is klassieke muziek. Het kerkbestuur heeft de bisschop geïnformeerd over de kosten die het kerkbestuur in rekening brengt voor een concert in onze kerk.

Op dit moment zijn er geen uitgaven voor grote onderhouds-activiteiten aan onze gebouwen. Wel zijn er diverse kleine zaken zoals een raam in een van de dakkapellen, een kraan in de grote keuken en zullen binnenkort de bomen in de pastorietaan worden gesnoeid om mogelijke stormschade bij de burens te voorkomen.

Diverse keren is de geluidsinstallatie tijdens kerkdiensten uitgevallen. Zekeringen zijn vervangen en zwaardere zekeringen ingezet om het probleem te verhelpen. Recentelijk onderzoek heeft aangetoond dat onderdelen in de versterker zijn "opgeblazen" door een zeer hoog geluidsniveau dat via de microfoons de versterker bereikt. Dit is waarschijnlijk gebeurd tijdens een concertuitvoering waarbij een eigen geluidsinstallatie is gebruikt die een hoog volume produceert wat te sterk is voor onze microfoons en versterker. In overleg met de leverancier is een nieuwe verbeterde versterker geplaatst en worden er

maatregelen genomen om te voorkomen dat andere geluidsinstallaties
gelijk met onze microfoons actief zijn.

De jaarcijfers over 2017 konden tijdens de voorjaars gemeente-
vergadering niet geheel gepresenteerd worden. Tijdens de najaars
gemeentevergadering zal dat alsnog worden gedaan. Het kerkbestuur
werkt er aan om dit in de toekomst wel op tijd gereed te hebben. De
komende najaars gemeentevergadering zal op een zondag na de
kerkdienst in de Bolder worden gehouden.

De penningmeesters hebben het volgende halfjaar verslag opgesteld:

Via de boekhouding is het verlies per 6 augustus 2018	€ 52.227.--
Er moet de komende maanden nog betaald worden aan:	
De landelijke kerk (jaartotaal € 88.872.--)	- 22.218.-- +
Gas de komende 5 maanden minus de doorberekening Bolder	- 5.800.-- +
Diverse kosten	- 5.000.-- +
Geschat onderhoud Kerk	<u>- 10.000.-- +</u>
Geschat verlies over 2018 inclusief nog te betalen kosten:	€ 95.245.-- +

Vermoedelijk nog te ontvangen in het restant van het jaar

Collectes, kerkbalans en giften - 26.000.--

Geschat verlies minus verwachte inkomsten collectes

etc. 2018: € 69.245.--

Verwachte opbrengst uit beleggingen in 2018 - 36.118.-- -

VERMOEDELIJKE TEKORT OP DE

EXPLOITATIE 2018 € 33.127.--

Het leek het kerkbestuur goed dit met de leden van onze parochie te
delen.

Heeft u vragen over dit financiële overzicht of vragen over giften,
legaten, extra bijdragen etc. neem dan contact op met onze
penningmeesters via e-mailadres penningmeester@okijmond.nl.

Het kerkbestuur

Nieuwe e-mailadressen voor onze parochie

Het kerkbestuur heeft in verband met het kostenplaatje en inzichtelijkheid voor de beheerder van onze parochie-mailadressen besloten om via een andere provider mailadressen aan te maken. Het beheer van de e-mailadressen zal door een lid van het kerkbestuur worden gedaan. Op dit moment is dat de 2^e penningmeester Cees Borst. De nieuwe e-mailadressen zijn **met ingang van heden**:

pastoor.okijmond@gmail.com

secretaris.okijmond@gmail.com

penningmeester.okijmond@gmail.com

info.okijmond@gmail.com

kruispunt.okijmond@gmail.com

U wordt vriendelijk verzocht de adressen in uw adresboek te wijzigen en de oude adressen te verwijderen.

De oude mailadressen vervallen per einde van dit jaar.

Als u over de nieuwe e-mailadressen nog vragen hebt stuur dan een bericht naar info.okijmond@gmail.com.

Het kerkbestuur.

Janny Stam-Wijker in memoires

Janny was één van de zondagschool leidsters in het oude verenigingsgebouw, waar zij ook één van de organisten was.

Net na mijn eigen zondagschooltijd kwam ik als assistent bij de zondagschool. Met recht assistent, ik was het hulpje en na een (paar) jaar werd ik gewijd en was hulpje af. Janny hield het lief en leed potje bij en kwam of wekelijks of maandelijks een kwartje ophalen. We hadden toen nog vier of vijf klasjes, twee beneden en twee of drie boven.

Later kwam haar dochter Helen er ook bij en heb ik samen met haar de vier- en vijf jarigen groep gedraaid. Toen het verenigingsgebouw dicht ging, op last van de brandweer, hebben we eerst in een school zondagschool gevierd en toen De Bolder klaar was, in de Bolder.

Inmiddels was de Adelbertuskerk gebouwd en was daar ook zondagschool. We begonnen in De Bolder voorzichtig met twee groepen en al snel hadden we aan één groep genoeg. Er namen verschillende zondagschoolleidsters afscheid, zij gingen het kerkkoor versterken. Ook Janny ging naar het koor, maar zij bleef trouw aan de zondagschool en hield de kleine kas bij. Ze nam later zelfs de taak van mevrouw Heykoop over, die onze penningmeester was. Janny zorgde bij de vergaderingen voor de koffie met wat lekkers erbij.

Ze was een stille kracht, niet alleen bij de zondagschool, die nu Kinderkerk heet, maar zij nam verschillende taken op zich, koffie schenken, poetsen, wassen en soppen en niet te vergeten de Bazar.

Zo mijmerde ik de ochtend van haar afscheid en heb het volgende gedicht geschreven.

Janny, je leven bestond uit vrijwillig kerkenwerk, met een groot besef van plicht.

Jij zorgde voor de centen, de koffie en was in de Bolder een vast gezicht.

Je was een vrouw van weinig woorden,

Maar wist hoe het hoorde.

Bescheidenheid stond hoog in het vaandel van je leven,

Maar liefde, vriendschap heb je altijd gegeven.

Janny je was een vrouw waarop je kon bouwen,

Een vrouw om van te houden.

Nu ga je naar een plek waar ziekte en pijn niet bestaan.

Een plek waar Jacob en onze vader in de hemel voor je klaar staan.

Een goede reis.

Wat toepasselijk voor haar uitvaartmis, waar deze woorden en haar stille kracht in gezang, in gebed en in de preek tot uiting kwamen. Helen die over haar kracht en haar leven sprak.

Janny wat heb je een mooi afscheid gekregen en nog bedankt voor al je werk.

Namens de leidsters van de Kinderkerk,
Nanda Tol



Zeven kaarsen

Zeven vlammen

Zeven maal vuur

*De eerste vlam is de vlam van de Liefde;
die de eerste en de belangrijkste is,
want God is Liefde en Liefde is God.*

*De tweede vlam is de vlam van het Leven,
het Leven hier, het Leven straks;
Leven voor elkaar, het eeuwig Leven.*

*De derde vlam is de vlam van het Licht;
het Licht der wereld, het ware Licht,
het Licht in de nacht, dat allen verlicht.*

*De vierde vlam is de vlam van de Hoop;
de vlam van verwachting,
de vlam die de wanhoop verdrijft.*

*De vijfde vlam is de vlam van Geloof;
die ziet en ziet, wat jij niet ziet,
die verder ziet dan de dood.*

*De zesde vlam is de vlam van het Woord;
dat samenbrengt en vertroost,
dat spreken en luisteren doet.*

*De zevende vlam is de vlam van de Geest;
van liefde en leven, van licht
van hoop en geloof, die alles in allen wil zijn.*

Bedankjes

Gaarne wilde ik een ieder heel hartelijk bedanken voor de vele bliken van belangstelling d.m.v. kaarten en telefoontjes die ik tijdens mijn ziekte en verblijf in het ziekenhuis mocht ontvangen. Ook namens Jopie die herstellende is van een lelijke val waarbij zij een hersenschudding en gebroken oogkas opliep.

Met vriendelijke groet,
Dirk Blom

Volkomen verrast was ik dat ik tijdens de dienst op eerste pinksterdag door de Pastoor naar voren werd geroepen. Dit was in verband met 50 jaar drager zijn van de O.K. Begraffenisvereniging.

Er werd eerst een brief voorgelezen door Pastoor Münch die was ondertekend door Bisschop D.J. Schoon.

Ook werd mij een ikoon van de Heilige Willibrord, aartsbisschop der Friezen, aangeboden plus een prachtig boeket bloemen die mijn vrouw Rie in ontvangst mocht nemen.

Ook werd ik verlegen van de reischeque aangeboden door de Oud Katholieke Begraffenisvereniging IJmuiden met daarna nog een gezellig samenzijn in de Bolder met koffie, gebak en lekkere hapjes.

Het was onvergetelijk.

Bedankt aan al degenen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt op deze mooie Pinksterdag.

Met hartelijke groeten van
Jack en Rie Tol

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor de vele bezoeken in Velsersduin aan Henk en de grote belangstelling bij zijn overlijden.

Ook dank aan pst. Harald Münch en Robert Frede

Tiny Zoer en kinderen

Wij willen iedereen bedanken voor het gebed met de voorbeden en de altaarbloemen.

Deze hebben Bertil en mij steun en kracht gegeven voor en na het dotteren.

Bertil Korf en Thea Tol

Zondag 5 augustus was voor ons een dag met een diamanten randje. Samen met kinderen en kleinkinderen was het een rijkdom om de mooie en sfeervolle kerkdienst te beleven.

De receptie met alle lieve felicitaties was hartverwarmend en wat zijn we verwend! We zijn er stil van. Yvonne met het team ook heel hartelijk dank; het was super.

We zullen met dankbaarheid aan deze dag terugdenken.

Nogmaals onze hartelijke dank.

Tiny & Theo van Kouteren-van Minnen

Lieve mensen,

Wat hadden wij een prachtige dag op 19 augustus; een fijne kerkdienst met mooi koorgezang, een drukke en gezellige receptie met vele, vele cadeau's en gelukwensen.

Het was een warme deken, onze grote dank hiervoor.

Koos en Lieneke van Heijst



Inleveren van kaarten en postzegels

Nu de vakantie er voor de meeste van ons op zit en er vele vakantie kaarten over en weer zijn geschreven kunt u deze, als u wilt, weer in de bekende mand doen bij de kaarsentafel achter in de kerk. Ik zal dan zorgen dat deze weer verder worden verzonden en uiteindelijk worden verkocht via de verschillende kaarten- c.q. postzegelruilbeurzen.

De opbrengst komt voor 20% ten goede van de Gereformeerde Zendingbond en 80% is voor het zendingswerk van Kerk in Actie!

Wij hopen dat u allen meedoet, zodat we met weinig moeite iets kunnen betekenen voor de medemensen in andere landen.

Alvast bedankt voor de moeite.

Uw kaarten en postzegel verzamelaar,
Aad de Koning

Beste Parochianen

Op zondag 7 oktober zal er een oogstdienst gehouden worden.

We verzamelen fruit in voor onze zieken en hoogbejaarden in en om onze parochie.

Het inleveren van het fruit kan alléén op zaterdag 6 oktober tussen 11.00 uur en 13.00 uur (in de kerk). Als U het fruit brengt zullen enkele personen de fruitbakjes vullen in de sacristie.

Wij zoeken nog 1 á 2 mensen die ons willen helpen met het aannemen van het fruit en het vullen van hopelijk veeeeele fruitdoosjes.

Half september zal er achter in de kerk een lijst gelegd worden. Daarop kunt U invullen wie U graag een doosje fruit zou willen geven.

U mag namen en adressen ook mailen naar Carla van Leeuwen (carlavanleeuwen@ziggo.nl). Het is ook mogelijk een doosje aan te vragen voor een zieke buurman, een hoogbejaarde buurvrouw of iemand die het moeilijk heeft gehad in het afgelopen jaar. Denk met ons mee! Bij voorbaat dank voor de moeite.

Als het brengen van fruit een probleem is, bel dan a.u.b. naar Carla van Leeuwen: 0255-535884 of Marjoke de Koning 0255-515597.

Carla & Marjoke.

Vrouwenvereniging Aktiva, programma seizoen 2018-2019

Na een mooie en warme zomer starten wij weer met een nieuw seizoen. Wilt u een avond komen luisteren naar één van onze lezingen, dan bent u van hart uitgenodigd. Elke derde woensdagavond van de maand in de Bolder, aanvang 20.00 uur.

- 19 sept. Jaarvergadering, afscheid van voorzitter Anneke Zwart.
 Kienen, prijsje meenemen.
- 17 okt. Lezing Erwin Delachaux: treinen vrachtvervoer.
- 21 nov. Sinterklaasavond: cadeau € 7,50 met gedicht.
- 19 dec. Adventsavond in de Bolder, aanvang 18.30 uur.
- 16 jan. Lezing Sandra Huitema: werk in het ziekenhuis.
- 20 febr. Verrassingsmaaltijd € 12,50, aanvang 18.30 uur
- 20 maart Lezing Johannes van Riessen: Kruisweg.
- 24 april Gezamenlijke avond.
- 08 mei Afsluiting van het seizoen.

O.K. Mannenclub, voorlopig programma voor het seizoen 2018-2019

- 11 sept. Natuurmonumenten geeft een lezing over hun werk en doelen van Natuurmonumenten.
- 09 okt. Lezing over de Amsterdam/Dakar Challenge.
- 13 nov. Op deze avond is een presentatie gepland over Naamrecht en Burgerlijke stand.
- 11 dec. Lezing van Mattijs Ploeger over Advent en Kerst.
 Ook de leden van de damesverenigingen worden hiervoor uitgenodigd.
- 08 jan. De traditionele nieuwjaars-bijeenkomst.
- 12 febr. De heer Broekhuizen geeft een lezing over het groenehart en Gouda.
- 12 maart Op deze dag brengen we een bezoek aan een speciale bierbrouwerij in de Bijlmer.
- 9 april De heer Rene Valensa geeft een lezing over Amsterdam, Diamantstad.
- 14 mei Deze dag brengen we een bezoek aan Utrecht met o.a. de geschiedenis van Utrecht en een rondleiding "Onder de Dom".

Seniorenmiddag

Op woensdag 7 november is er weer een seniorenmiddag. Bent u 75 jaar of ouder dan wordt u hierbij van harte uitgenodigd. Wij verwachten u dan om 15.00 uur voor een hapje en een drankje dit keer bij:

Restaurant De KOP v.d. HAVEN
Sluisplein 80
IJmuiden.

De middag duurt tot 17.00 uur.
Heeft u geen vervoer? Wij halen u op en brengen u weer thuis.
U kunt zich telefonisch opgeven t/m zondag 4 november bij:

Anneke Zwart 0653226415
Liesbeth v d Laan 0633142999
Sonja Gravemaker 0624713401

Groeten Sonja.

Een middagje zingen met en voor de bisschop

Voor 30 juni had onze bisschop Dirk Jan Schoon ons allemaal uitgenodigd voor een informeel middagje zingen in zijn kerk in Amsterdam.

Omdat hij 10 jaar bisschop was.
Omdat de Missie St. Paulus 50 jaar was.

Het was zonnig en zeer warm. De kerk was vol. Iedereen was in zomertenuue. Er waren een zanger, Gertjan Arentsen, en een accordeonist, James Pollard.

Zij gingen voor ons zingen en spelen over 'Het Leven', en wij namen de refreinen over: 'Als de klok van Arnemuiden', 'Op de woelige baren', 'Ik zou wel eens willen weten ... daarom zijn de mensen zo moe', 'Ze kon het lonken niet laten'... Gezellig, feestelijk! Samen zingen schept een band, een wij-gevoel!

Terwijl de teksten van het levenslied helemaal niet altijd en alleen maar gezellig en feestelijk zijn. Wat zonnig en hoopvol begint, eindigt zo vaak met tegenslag, verdriet en dood ... en dan volgt toch lachend, het omvattende refrein. We weten het allemaal: het leven hebben we niet in de hand. Laten we er dus over zingen.

En passant werden we meegesleept in opzwevende, traditionele Ierse en virtuoze, warmbloedige Italiaanse dansen op de accordeon.

Onze jongeren dansen onvermoeibaar op de zomerfestivals. Wat zijn de teksten van hun hits, songs, ballads? Simpel gezegd: soms ook over 'het leven' en 'een lach en een traan', maar dan anders?

Na een korte adempauze zongen we verder: de vespers van Petrus en Paulus, gregoriaans en bij het pijporgel. En ook met elkaar, voorzang en samenzang. Psalmen, drie duizend jaar oud. Waar gaan ze over? Over het leven, het lichte en het donkere, het onberekenbare, over herinneringen, over onszelf, onze hoop, ons verlangen, onze twijfel, onze wanhoop, ons vertrouwen. En over Gods mooie schepping, waar we een deeltje van mogen zijn, ... Refrein: Bekleedt u met de nieuwe mens en houdt u naar de Heer gewend, maakt u gereed en blaakt van vuur: verwacht zijn uur! (OKG 549)

Binnen dat kader leven wij 'Het Leven', ons leven, alleen, ieder voor zich, en met elkaar, ook onze bisschop.

Bisschop, hartelijk gefeliciteerd met deze 10 jaar!

We wensen U veel heil en zegen voor de volgende jaren!

Fiete Smit-Maan

De collecte voor de jarige Missie St. Paulus bracht € 1.000 op.

Wie voor deze jubilea nog een steentje wil bijdragen, kan het doen via NL85INGB0000464575, t.n.v. St. Paulus Missie en Diaconaat, Capelle a/d IJssel

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland - Een inleiding € 15,- Een bescheiden leesadvies



174 Pagina's over de Oud-Katholieke Kerk, en nog is het maar een inleiding!

Het was deze zomer te warm voor grote lichamelijke inspanningen.

Dus heb ik me aan dit boekje gezet.

Ik probeer wel eens meer een moeilijk boekje te lezen. Maar vaak lees ik het niet uit. Het laatste artikel in dit boekje is van dr. Peter-Ben Smit. Het zou niet aardig zijn, als ik daar niet aan toe zou komen. Ik begon dus achteraan. Dat kan ik aanbevelen!

Het artikel van Peter-Ben Smit over de oecumenische relaties van de kerk is interessant: we hebben als kleine kerk nauwe banden met vaak veel grotere kerken in de hele wereld. Daar staan we meestal niet bij stil! Dr. Jan Hallebeek schrijft over kerkelijk recht en organisatie. Het klinkt saai. Maar mij fascineert iedere keer weer, dat al in de eerste drie eeuwen van de kerk - toen er in onze gebieden nog niet één christen was - in grote kerkvergaderingen, concilies, afgesproken is, hoe de kerk georganiseerd moest zijn om zo goed mogelijk Jezus te kunnen navolgen. Die afspraken gelden nog steeds. Ze zijn in de loop der eeuwen naar de eisen van de tijd aangevuld en uitgebreid. En steeds op goede en begrijpelijke theologische en juridische gronden.

Dr. Remco Robinson schrijft over het veelzijdige werk van een pastoor in zijn parochie, en daarbuiten.

Het langste artikel, van dr. Koenraad Ouwens, gaat over de liturgie: hoe we de liturgie vieren, waarom en waartoe. Een goddelijk spel van mensen met aardse spullen, kleren en teksten, met houdingen en gebaren, die het kerkelijke jaar door verwijzen naar de heilsboodschap van God, Jezus, de Heilige Geest, deze present stellen en vieren. Van dit artikel kon ik niet te veel achter elkaar lezen, het was te veel, te omvattend. En dat terwijl we de liturgie iedere zondag vieren. Een rijk artikel!

Dr. Mattijs Ploeger schrijft over de geloofsleer, wat de kerk, wat wij geloven. Helder, maar niet simpel: het verhaal van God en de mensen, en van de mensen met God, en Jezus en de Heilige Geest omvat alles. En dat is heel veel.

De artikelen, die ik tot hier gelezen had, grijpen in elkaar, vullen elkaar aan en verduidelijken elkaar, met name in het artikel over de liturgie. Het moeilijkste artikel vond ik het eerste, het artikel van drs. Wietse van der Velde over de Nederlandse kerkgeschiedenis, van zo'n beetje Willibrord (ca. 700) tot de afscheiding van onze kerk van Rome (1723). En dan nog verder tot heden: een oude kerk maar ook met nieuwe parochies. En dat allemaal in 22 pagina's! Maar zonder de geschiedenis is het bestaan en het ontstaan van de Oud-Katholieke Kerk niet te verklaren, te begrijpen.

Fiete Smit-Maan

Op 3 oktober van 19.30 - 21.30 uur vindt in Haarlem, Kinderhuissingel 76 over het boekje een gesprek plaats met de auteurs Robinson, Ploeger en Smit.

Aanmelden bij p.b.a.smit@uu.nl

Deelname is kosteloos.

Een vergelijkbare avond, maar met de andere auteurs is gepland voor 31 oktober in Hilversum

Jaarmarkt Oud-Velsen

Op zaterdag 29 september 2018 is in het dorp Oud Velsen traditiegetrouw de jaarmarkt. Zoals gebruikelijk is het op de laatste zaterdag van september een drukte van belang rond de Engelmunduskerk: kraampjes met vintage vaasjes, curiosa en kunst, kramen met boeken en muziek, cake en gebak; de opbrengst van deze 'kerkkramen' komen ten goede aan het onderhoud van dit eeuwenoude kerkgebouw. De leiding van de kinderkerk zorgt voor een activiteit voor kinderen. Door het eten van een portie poffertjes, een broodje worst of haring, of door een gokje te wagen bij het rad van avontuur steunt u op een voor u aangename wijze de kerk!

De weg naar de kerk weten vele bezoekers inmiddels ook te vinden, daar is ruimte voor stilte en een plaats om een kaars aan te steken.

Buiten in het dorp staat hopelijk ook weer een muzikale tent waar de hele dag optredens zijn van koren en (toneel- en theater)verenigingen van de Velser Gemeenschap.

Welkom op 29 september van 10 uur tot 16 uur, Kerkplein 1 te Velsen-Zuid!

de jaarmarktcommissie
Engelmunduskerk Oud Velsen

Uitnodiging aangepaste gezinsdienst

Op **16 september a.s.** start het seizoen 2018 - 2019 van de aangepaste gezinsdiensten.

Het jaarthema is: **"VAREN"**.

Wij starten het seizoen in de Vrededorstkerk, Laan der Nederlanden 152 te Beverwijk. De voorgangers in deze dienst is Pastor Greet Bijl.

Het thema van deze dienst is: **"WATER"**. De dienst begint om **15.00 uur**.

De kerkdienst is, zoals we gewend zijn, bidden, zingen, bijbel lezen, verkondiging en de collecte. Voor de collecte kunt u bloemen/fruit meenemen voor de zieken en voor mensen, die extra aandacht nodig hebben of geld voor het in stand houden van de diensten.

Na de kerkdienst drinken we altijd koffie/thee of frisdrank met wat lekkers. Bij de start van het nieuwe seizoen extra feestelijk met een hapje en een drankje.

Daarna is er een maaltijd, waar iedereen hartelijk welkom is.

U hoeft zich niet op te geven voor de maaltijd, maar wilt u laten weten dat u komt dan mag dat wel via de mail Riet.de.Vlieger@quicknet.nl of tel. 0255 -530210.

Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat!

Neem hierover vóór 15 september a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.

Wij nodigen u van harte uit voor de dienst en de maaltijd om zo met elkaar het seizoen te starten.

Tot ziens op 16 september a.s.

AGENDA

09-09	10.00 uur	Familiedag
11-09	20.00 uur	O.K. Mannenvereniging, De Bolder
19-09	20.00 uur	Aktiva, jaarvergadering en kienen
20-09	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend Petrakerk
28-09	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
28-09	14.00 uur	Bijbelgroep, pastorie
12-10	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
12-10	14.00 uur	Bijbelgroep, pastorie
17-10	20.00 uur	Lezing Erwin Delachaux treinen vrachtvervoer
18-10	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend Ichtuskerk
26-10	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
26-10	14.00 uur	Bijbelgroep, pastorie

Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastorie: Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260
Pastoor H. Münch tel. 06-15655684, e-mail: munchharald@gmail.com
Pastoor M.Liebler- Münch, 06-15656298, e-mail martina.liebler@ziggo.nl

Gebouwen:

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder: tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,
e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:
NL56 RABO 0154 1643 48

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24
Busjes kunnen geleegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Autovriendendienst:
Joke Wennis, tel. 0255-516233/Marjoke de Koning, tel. 0255-515597

Kruispunt: kopij inleveren voor 3 oktober via:
e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 15 oktober 2018.