

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 60, nummer 3 oktober/november 2018

ALLERHEILIGEN & ALLERZIELEN

Katholieke kerken, dus ook wij, vieren op 1 november het feest van Allerheiligen en de dag erna, 2 november, Allerzielen.

Waarom doen we dat? Christenen geloven van oudsher dat het leven van een mens bij zijn dood niet ophoudt of wordt weggenomen, maar dat het verandert. We gaan over naar het Rijk van God dat geen pijn en verdriet meer kent. Waar alle tranen worden weggewist. Maar deze overgang is ook een weg die ons nog dichterbij God moet brengen. Ze moeten allemaal nog groeien in de liefde Gods. En sommige mensen zijn op deze weg meer gevorderd dan anderen.

Met "**ALLE HEILIGEN**" worden al die overledenen bedoeld die op aarde de strijd van het leven gestreden hebben, zonder God en de medemens te vergeten. En dus bij God zijn opgenomen. Het betreft hier juist die mensen die met hun heiligheid alleen bij God bekend zijn en niet bij ons mensen. Hun beloning bestaat erin dat zij nu inderdaad op hun beurt bemind worden zoals zij anderen hebben bemind.

Met "**ALLE ZIELEN**" worden die overledenen bedoeld die in deze liefde nog verder moeten groeien. En daarbij hebben ze ook nog onze liefde nodig waarmee wij met hun verbonden zijn en waarin wij hen herdenken. Immers wie de Liefde zelf wil ontmoeten, moet daar ook op

voorbereid zijn. En soms was dat onvoldoende gebeurd tijdens het leven van de gelovige.

Je kunt zeggen dat we van 'alle heiligen' gesteund worden in ons leven en de groei in onze liefde hier op aarde doordat zij voor ons bij God voorbede doen, maar dat we anderzijds 'alle zielen' door ons gebed steunen om nog in de liefde te groeien naar God toe. Sinds Jezus' opstanding uit de doden heeft er voor ons gelovigen altijd een intieme band bestaan met de overledenen: immers zij leven voor God.

Gelovig gesproken zijn er dus drie plaatsen waar de Kerk te vinden is: bij God, in de hemel en op de aarde. Om aan te duiden dat het in feite over één grote geloofsgemeenschap gaat, spreken wij van de zegevierende kerk bij God, de lijdende kerk in de Hemel op weg naar God en de strijdende kerk.



Van harte bent u allemaal uitgenodigd om samen Allerheiligen en Allerzielen te vieren.

Allerheiligen vieren we dit jaar op zondag 28 oktober en Allerzielen op vrijdag 2 november om 19.00 uur.

*Tot ziens en met een hartelijke groet,
Pastoor Harald Münch*

ROOSTER VAN KERKDIENTEN



zo. 21-10 **Pinksteren 24**
10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed
kinderkerk, koffiedrinken
matrixloterij in de Bolder

wo. 24-10 09.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken

zo. 28-10 **Allerheiligen**
10.00 uur eucharistieviering
kinderkerk

wo. 31-10 09.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken

vr. 02-11 **Allerzielen**
19.00 uur eucharistieviering
koffiedrinken

zo. 04-11 **Pinksteren 26**
10.00 uur eucharistieviering
kinderkerk, koffiedrinken

wo. 07-11 09.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken

zo. 11-11 **Pinksteren 27**
10.00 uur eucharistieviering
kinderkerk

wo. 14-11 09.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken

- zo. 18-11 **Pinksteren 28**
10.00 uur eucharistieviering
kinderkerk
- wo. 21-11 09.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken
- zo. 25-11 **Laatste zondag kerkelijk jaar**
10.00 uur eucharistieviering
m.m.v. het Hoorns Byzantijns Koor
kinderkerk, koffiedrinken
- wo. 28-11 09.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken
- zo. 02-12 **eerste zondag van de Advent**
10.00 uur eucharistieviering
kinderkerk, koffiedrinken
16.00 uur Adventsservice
Nieuwe Kerk, Kanaalstraat
- wo. 05-12 09.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken
- za. 08-12 **16.00 uur** Taizé Adventsvesper
- zo. 09-12 **tweede zondag van de Advent**
10.00 uur eucharistieviering
kinderkerk
- wo. 12-12 09.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken

BIJ DE KERKDIENSTEN

Met **Allerzielen** worden de namen afgeroepen van hen die de laatste twee jaren vanuit onze gemeenschap zijn uitgevaren en is er gelegenheid een kaars aan te steken voor allen die wij missen.

Op zondag 18 november om 15.30 uur wordt er in de Nieuwe Kerk de jaarlijkse **Koopvaardijdienst** gehouden, met medewerking van de koopvaardijpredikant van het havengebied IJmond/Amsterdam, de waarnemend predikant van de Nieuwe Kerk en de pastoor van de oud-katholieke parochie.

Het **Hoorns-Byzantijns Koor** komt ook weer op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 25 november, tijdens de eucharistieviering bij ons zingen. En u weet: we zullen dan weer het glas heffen op het nieuwe jaar in de kerk.

Vorig jaar hebben wij het voor het eerst gedaan en het was een groot succes. Daarom gaan we er dit jaar mee door. Op zaterdag 1 december bent u allemaal uitgenodigd om tussen 14.00 en 16.00 uur in de Bolder samen met de kinderen **adventskransen** te maken. Deze kunnen dan de volgende ochtend in de kerk worden gezegend. Het zou handig zijn als u zich van te voren bij de pastorie opgeeft. Maar als u het vergeet is het geen probleem. Gewoon komen.

Tijdens het maken van de adventskransen zal onze koorleidster in de kerk een workshop voor **Taizeliederen** houden en deze zullen we met een gezongen Taizeviering afsluiten. Wij willen namelijk graag zoals vorig jaar op de tweede, derde en vierde zaterdag van de advent in de kerk om 16.00 uur een adventsvesper houden in de stijl van Taize.

Het is al een fijne traditie geworden dat we samen met de gemeenschap van de Nieuwe Kerk de adventstijd met een **Adventsservice** openen. Dit jaar vindt deze dienst plaats op zondag 2 december om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk. Er zal een projectkoor worden gevormd die samen met een paar schriftlezingen ons op weg naar Kerst wil brengen.

UIT DE PAROCHIE

Kerstkoor: Het was buiten nog 30 graden toen het koor alvast begon met het kerstrepertoire! Want de Kerstnacht is altijd eerder dan je denkt. We hopen dat er weer enthousiaste zangers hun stem willen mengen in het koor. Daarom nodigt het koor alle zangers uit vanaf 1 november mee te repeteren. Maar eerder mag ook, uiteraard. De wekelijkse repetities op donderdag zijn van 19.45 - 21.30 uur in de kerk (ingang via De Bolder).

De **oecumenische leeskring** komt bij elkaar op vrijdag 19 oktober, 2, 16 en 30 november en 14 december om 14.00 uur in de sacristie, Bloemstraat 124. We lezen het boek 'De grondwet voor geluk' van Hein Stufkens.

In de **bijbelkring** lezen we het evangelie volgens Matteüs. We komen in de pastorie op de vrijdagen om 14.00 uur bij elkaar: 26 oktober, 9 en 23 november, 7 december.

We zijn op het moment bezig een tweede **leringgroep** te organiseren en wel in de leeftijd van 10 - 12 jaar. In het volgende Kruispunt hoort u daar meer over.

Met de 1^{ste} groep van de lering (leeftijd rondom 14 jaar) gaan de pastores in de week van 20 t/m 25 oktober naar de bergboerderij bij Kempten in het Allgäu.

Begin oktober ontvingen wij van de bisschop een brief die in kerk al werd afgeroepen. Het betreft een kleine **mutatie** in de pastorale aanstelling. Maar we willen hier even een korte samenvatting geven. Met ingang van 1 november is Martina Liebler tot assisterend pastoor in Amsterdam benoemd. Dat betekent dat zij het pastoraat in Krommenie beëindigt en haar aanstelling in IJmuiden van 50% naar 40% teruggaat. Tot er een nieuw pastoor voor Krommenie is gevonden is Harald Münch tot waarnemend pastoor in Krommenie benoemd.

Op zondag 30 oktober was het 20 jaar geleden dat Jan Stoop als koster bij ons is begonnen. Van harte gefeliciteerd. En hij heeft natuurlijk voor 20 jaar erbij getekend!

Niet vergeten! Zondag 4 november is meteen na de kerkdienst onze **gemeentevergadering** voor het najaar. Voor koffie en broodjes wordt gezorgd. Het gaat om onze gemeente en de landelijke synode. Wij zien elkaar toch?

Een nieuw orgel: We hebben een elektrisch orgel gekregen en dat komt ons heel goed uit: ik wil graag met het koor oversteken naar de rechterzijbeuk (Cronjéstraatkant). Op de plek die we nu gebruiken zit het koor ingeklemd tussen de doorgang naar de sacristie en de deur naar de pastorie. Beide moeten vrij doorgankelijk blijven. Maar als we verhuizen naar de overkant, moet het orgel mee. Dat wordt weer lastig omdat er bij de 'kleine' vieringen bij het zijaltaar óók een orgel nodig is. We waren al op zoek of er niet iemand een harmonium over had. En toen vroeg opeens één van mijn koorleden in Den Helder: of ik iemand wist die een orgel wou hebben. Was van de overleden broer van haar man geweest en stond nu ergens opgeslagen in een school waar het niet kon blijven staan. JA riep ik meteen! Vervoer was snel geregeld en nu staat het sinds dinsdag in onze kerk. Ik heb de organisten gevraagd om beide orgels te vergelijken. Om uiteindelijk te beslissen welke we gaan gebruiken om het koor en de samenzang te begeleiden in vieringen waarbij het koor beneden zingt, en welke in de linker zijbeuk blijft voor de kleine diensten. Wat een weelde!

Marlie Durge

Concert Eternal Light 2018

Op zaterdag 10 november is er een concert in de kerk ter gelegenheid van 100 jaar herdenking van de Eerste Wereldoorlog. De wapenstilstand die een einde maakte aan deze oorlog werd op 11 november 1918 getekend. Aan de vooravond van het jubileum van deze gebeurtenis, wordt, als een dodenherdenking, het werk Eternal Light uitgevoerd. Dit muziekstuk van de Engelse componist Howard Goodall is in 2008 gecomponeerd als een requiem, met de verschillende delen van de uitvaartmis zoals Kyrie, Lacrimosa, Dies irae, In Paradisum, etc.. Maar het heeft iets heel bijzonders: de vaste latijnse teksten, gezongen door het koor, zijn doorweven met Engelse teksten

van Canadese dichters die de loopgraven in België en Noord-Frankrijk hebben overleefd.



Uitvoerenden zijn Projectkoor IJmond, sopraan Janine Pas, tenor Walther Deubel, bariton Matthijs Schelvis (Ja: hij komt uit IJmuiden!). Het geheel staat onder leiding van Marlie Durge.

Toegangskarten kosten aan de kerk € 17,50, in de voorverkoop € 15,00. Maar omdat wij bij de voorbereiding van het concert gebruik mochten maken van de gastvrijheid van de Oud-Katholieke parochie, voor repetities en workshops, wil ik graag de parochie hiervoor bedanken, door gemeenteleden korting te bieden op de toegangsprijs. Zij betalen € 10 per kaart. Deze kunnen op de avond van het concert aan de kerk worden gekocht, of op de zondag ervoor, 4 november, in de kerk/bij de parochievergadering via Marlie.

Kaarten vooraf bestellen kan per email via: ijmondvocaal@gmail.com



Parallel aan de voorbereiding van het concert is er een kleine **tentoonstelling** ingericht in Bibliotheek Velsen, over de ellendige tijd die de Eerste Wereldoorlog voor IJmuiden betekende.

De tentoonstelling is te bezichtigen tot aan het concert op 10 november. Wie heeft er nog bidprentjes uit de periode 1914-1918, om in de vitrines van de bieb tentoon te stellen?

Wil Wijker en Marlie Durge

PASTORAAT



Noor Roos-Smit dacht dat ze nog een jonge god was en is in haar eigen appartement uitgegleden en heeft haar heup gebroken. Na een verblijf van enkele dagen in het ziekenhuis, waar zij werd geopereerd, is zij nu thuis. Aan haar Piet heeft ze een uitstekende mantelzorger. Maar ze moet nog een aantal weken geduld beoefenen.

Huib Gravemaker is ondertussen geopereerd maar het proces van herstel verloopt wat stoef en zal nog enige tijd duren.

Dit Bakker-Visser ligt al enige weken op bed in Breezicht. Er is geen hoop op herstel, maar ze verdraagt dapper de pijn. Zij is aan haar laatste weg begonnen.

De eigen woning lijkt soms een gevaarlijke plek te zijn. Ook **Jan Groen** is thuis gevallen en heeft zijn heup gebroken. Ook hij werd in het ziekenhuis geopereerd. Inmiddels is hij in Velserduin en begint de therapie aardig aan te slaan. Hij wordt steeds handiger in het lopen met een rollator. Er is hoop dat hij weer gauw thuiskomt bij Nel.

Nieuwe e-mailadressen voor onze parochie

De nieuwe e-mailadressen zijn:

pastoor.okijmond@gmail.com

secretaris.okijmond@gmail.com

penningmeester.okijmond@gmail.com

info.okijmond@gmail.com

kruispunt.okijmond@gmail.com

U wordt vriendelijk verzocht de adressen in uw adresboek te wijzigen en de oude adressen te verwijderen.

De oude mailadressen vervallen per einde van dit jaar.

Als u over de nieuwe e-mailadressen nog vragen hebt stuur dan een bericht naar info.okijmond@gmail.com.

65^e Bolderbazar

Dit jaar is de Bolderbazar op één dag: **zaterdag 27 oktober van 10.00 tot 17.30 uur**, met aansluitend een jubileummaaltijd.

Het is bijna zo ver!

Zaterdag 27 oktober vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom op de Bolderbazar. We zamelen hiermee geld in voor onze kerk en voor een goed doel. Ook dit jaar kunt u op de Bolderbazar terecht voor verse gebakken vis, heerlijk gebak, leuke tweedehands kleding en spulletjes, prachtige schilderijen en natuurlijk leuke prijzen winnen als u hier en daar een gokje waagt!

Poster

U kunt ons nog helpen door een gele poster thuis voor het raam op te hangen, op de school of bij de plaatselijke supermarkt. Laat u vooral aan zo veel mogelijk mensen weten dat de Bazar er weer is!



Nog enkele data:

- Avond voor bazarmedewerkers: maandag **8 oktober** 20.00 uur
- Matrixzondag is **21 oktober** na de viering: leuke prijzen!
- Brengen van spullen maandag en dinsdag **22 en 23 oktober** 14.00- 16.00 uur (**LET OP DIT ZIJN GEWIJZIGDE DATA!**)
- Opbouwen vanaf donderdagavond 25 oktober
- **Bolderbazar 27 oktober 10.00-17.30 uur**
- Verdeelavond: **12 november** om 20.00 uur

Voor vragen zijn verschillende mensen beschikbaar

Algemene vragen en aanmelden: Jan-Pieter Schoon

Ophalen spullen rommelmarkt: Tom Juffermans, Ab Zwart en Nico de Rijk

Kledingverkoop en taarten sparen: Betty Gouda

DE punten en aanmelden jubileummaaltijd: Anita Kok

Prijzen voor het rad: Léonie Wijker

CD's, LP's, Singletjes en DVD: Wil Wijker

Terugblik op bijna 8 jaar kerkbestuur technische zaken

In de afgelopen 8 jaar zijn er heel wat renovaties c.q. aanpassingen de revue gepasseerd.

Als eerste is het kerkbestuur zich er terdege van bewust, dat al de bijkomende werkzaamheden zeker niet uitgevoerd hadden kunnen worden indien men niet de grote inzet van vele vrijwilligers had gehad. Het kerkbestuur wil de vele vrijwilligers hiervoor dan ook heel hartelijk dank zeggen.

Overzicht technische werkzaamheden (niet chronologisch)

Oude Kram verwarmingsketel vervangen door 3 x Brink heteluchtketels in cascade opstelling.

G4 grootverbruikgasmeter vervangen door G3 kleinverbruikgasmeter. Lagere vastrechtkosten. Besparing op jaarbasis ± 10.000 m³ gas. Luchtgordijn geplaatst aan de west ingang.

Nieuwe Combiketel voor De Bolder en Pastorie.

Geyser grote keuken/boiler Pastorie vervallen.

Renovatie glas in lood ramen achter kerkorgel.

Elektrische installatie Kerk en Bolder vernieuwd.

Geluidsinstallatie vernieuwd.

Kerkradio werd door KPN gestopt. Kerkdiensten kunnen nu via internet gevolgd worden.

Daar internet in de Kerk en De Bolder beschikbaar is, de radiatoren in de Bolder/Sacristie en de thermostaat kerkverwarming aan laten passen, zodat temperatuur in voornoemde ruimtes nu op afstand via internet ingesteld kunnen worden.

Vloerbedekking kerk vernieuwd.

Keukenblok geplaatst in gang voor de grote keuken.

Badkamer Pastorie gedeeltelijk gemoderniseerd.

Qua beveiliging en Arbowet verlichting aangebracht op zolder middenschip.

Tevens bordessen en beveiligingshekken op zowel de zijbeuken als het middenschip van de kerkzolder geplaatst.

Valbeveiligingshaken op kerktoren/kerkgebouw en pastorie laten monteren.

Renovatie metsel- en ankerwerk Kerkgebouw en Pastorie uitgevoerd.

Verrotte houten gevelbekleding van de Bolder verwijderd. Gevel bepleisterd en geschilderd.

Binnenkant Bolder resoluut gerenoveerd. Schilderwerk, verlichting, plafond aanpassing, nieuwe gordijnen etc.

Samensmelting Adelbertus/Engelmundus

Vanaf 2010 is er gestart met het gezamenlijk vergaderen van de kerkbesturen van Adelbertus en Engelmundus. Op vele vergaderingen werd er gesproken over het samen gaan van beide parochies in één kerkgebouw. Beide kerkbesturen realiseerden zich dat er zowel financiële als emotionele aspecten in het geding waren. Dit heeft heel veel impact gehad bij zowel parochianen alsook bestuursleden.

Uiteindelijk is na ruim 4 jaar de samensmelting een feit geworden.

Adelbertuscomplex in totaliteit verkocht.

1e gezamenlijke dienst: 22 februari 2015.

Verhuizing heeft ook behoorlijk veel souplesse en inzet gekost van wederom vele vrijwilligers.

Symbolisch is wel het samenbrengen van het Adelbertus- met het Engelmunduskruis boven het altaar. Ook het doopvont met de tabernakel van de Adelbertus is een aanwinst.

Uit bovenstaand blijkt wel dat de kerkbesturen zowel op technisch/bouwkundig en emotioneel vlak veel besluiten hebben moeten nemen en dat er menige discussie aan vooraf ging.

Naschrift

Ik heb nu bijna 8 jaar (eind november) met veel voldoening in het kerkbestuur gezeten. Het is een prettige tijd geweest, waarin ik binnen het kerkbestuur goed heb kunnen functioneren.

Mijn oprechte dank gaat nogmaals uit naar de vele vrijwilligers waarmee de samenwerking volgens mij altijd zeer prettig geweest is.

Dick Gouda

*Geluk dat moet te koop zijn
In de winkel van plezier
Wat zou het daar toch druk zijn
Graag twee kilo – geef maar hier*

*Geluk dat moet je delen
Want je vindt het nooit alleen
Misschien zelfs wel met velen
Volmaakt gelukkig is er geen*

*Geluk kun je niet kopen
Want het komt van binnenuit
Als een bloemknop springt het open
Onverwacht soms komt het uit*

*Geluk dat moet je zoeken
In de dingen om je heen
't Wordt beschreven in de boeken
Waar je het vindt, weet jij alleen*

*Geluk is voor geen mens gelijk
Ieder zoekt op zijn manier
't Is maar hoe je het bekijkt
Waar geluk vind je niet hier*

*Waar geluk dat moet nog komen
God heeft het aan ons beloofd
Op de nieuwe aarde wonen
In volmaakt geluk – wat een geloof*

Corrie Heilig

Bedankjes

Lieve Parochianen,

Een onverwachtse misstap op een grote zeilboot op het IJsselmeer, met als gevolg: een week opname in het ziekenhuis, 5 gebroken ribben en een beschadiging aan de longen!

Dit alles is 6 weken geleden gebeurd en ik ben nu weer aan het herstellen!

Hartelijk dank voor de vele kaarten, bezoeken, telefoontjes en bloemen, o.a. van het altaar.

Dat zo veel mensen aan je denken, dat doet je goed!

Lieve groeten, Joke Lips-Zwart

Onze moeder Janny Stam- Wijker heeft in de periode van haar opname in Velsersduin zoveel warmte en belangstelling mogen ervaren van velen van u, haar mede-parochianen.

Zij heeft dit erg op prijs gesteld en het heeft veel voor haar betekend.

Ook na het overlijden van onze moeder waren de mooie brieven, kaarten en bloemen aan ons, haar "meiden" hartverwarmend.

Wij danken iedereen voor de aanwezigheid en warme belangstelling in deze periode, het heeft ons heel goed gedaan.

Helen, Wil en Wendy Stam.

Feestelijk uitgezwaaid

Tijdens de jaarvergadering op 20 september jl. heb ik afscheid genomen als voorzitter van Vrouwenvereniging Aktiva.

Namens het bestuur en leden sprak Yvonne Groen mij toe.

Zij bedankte mij voor mijn 16 jaar lange inzet als voorzitter.

Ik ontving een prachtig boekwerk waarin elk lid op zijn manier mij bedankte voor mijn inzet.

Sonja Gravemaker bedankte mij namens het kerkbestuur.

Op de tekst van Oh Zoons en dochters zingt de Heer werd ik door allen toegezongen. Wat een feestelijk afscheid.

Gedachten gaan terug naar 16 oktober 2002.

Ik nam het voorzitterschap over van Wil Wijker. Het bestuur bestond uit Jannie van de Pieterman, Bets Viser, Anita Kok en Petra Franken. Vergaderen bij Jannie thuis of bij haar op de tuin. Het was altijd zeer gezellig.

Gaandeweg de jaren werden er besluiten genomen die niet altijd enthousiast werden ontvangen.

Het dagje uit met een bus was niet meer mogelijk.

Adventsavonden werden voortaan in De Bolder gehouden.

Maar in die jaren namen wij ook afscheid van oud-bestuursleden Reinette Remmers, Annedien van de Meer en Jannie van de Pieterman.

In 2007 vierden wij ons 40-jarig jubileum. En in 2017 ons 50-jarig jubileum.

Vrouwen vereniging Aktiva staat als een huis met haar 38 leden.

Ik wens het huidige bestuur veel succes en ga zo door.

Bedankt voor al de jaren dat ik voorzitter mocht zijn.

Ik neem nu plaats tussen de leden.

En dat is ook heel fijn.

Met vriendelijke groet,

Anneke Zwart

De redactie vraagt met spoed om hulp

Wie oh wie komt het team van het Kruispunt versterken.

Marianne v.d. Pieterman heeft na vele jaren haar taken beëindigd. Zij verzorgde de financiën en verdeelde een gedeelte van de Kruispunten aan de bezorgers. Haar werkzaamheden kunnen ook door meerdere personen worden gedaan, b.v. één iemand voor de financiën en één iemand voor verdeling van de Kruispunten.

Interesse? Neem dan contact op met de redactie (Leni Karemaker, tel. 0255-523367 of Wil Wijker tel. 023-5387658).

Wat is IJmuiden zonder:

Havens, sluizen en vis ??

Zonder onze Kerk en ons gebouw "de Bolder" wat een gemis!

Dit schrijven is naar aanleiding van meerdere parochianen, die de Bolder koud en kil vinden ondanks de vernieuwing!

Helaas géén enkel plaatje, of iets aan de muur wat ons herinnert aan de levensduur van de kerk en het bestaan wat ons in al die 125 jaar is voorgegaan!

Marjoke de Koning - Wiljouw

Naar aanleiding van het ingezonden stukje van Marjoke, hierbij een suggestie voor de lange wand in De Bolder. Een tijdlijn van onze parochie! Gezien in museum Valkhof in Nijmegen.



Wil Wijker

Seniorenmiddag

Op woensdag 7 november is er weer een seniorenmiddag.

Bent u 75 jaar of ouder dan wordt u hierbij van harte uitgenodigd.

Wij verwachten u dan om 15.00 uur voor een hapje en een drankje.

Dit keer bij:

Restaurant De KOP v.d. HAVEN
Sluisplein 80
IJmuiden.

De middag duurt tot 17.00 uur.

Heeft u geen vervoer? Wij halen u op en brengen u weer thuis. U kunt zich telefonisch opgeven t/m zondag 4 november bij:

Anneke Zwart 0653226415

Liesbeth v d Laan 0633142999

Sonja Gravemaker 0624713401

De familiedag

We wisten door Kristel al iets van de familiedag – maar wat precies ging gebeuren dat was ons ook onduidelijk. Maar de koffie en lunch in de Bolder smaakte goed en na het opruimen van de Bolder werden er groepjes gemaakt. Zodoende begonnen wij aan onze eerste verkleedopdracht in de voortuin van de pastoor om zoveel mogelijk sprookjes uit te beelden (het thema was dus sprookjes). Laurens zette alles op de gevoelige plaat vast. Vervolgens gingen we aan de wandel, het hielp dat onze jongens de tocht al een keer hadden geoefend met Kristel, zij wisten de weg al. De eerste opdracht ging over Ariel op de Dokweg : wie was de maker van het beroemde beeldje in Stockholm, het antwoord ging daarna per Whatsapp naar de jury. Na een korte wandeling kwam Sneeuwwitje (Sanne) met het kabouterspel : met een reuze-tennisbal moesten er zoveel mogelijk dwergen worden omgekegeld. Na wederom een korte wandeling door het duingebied de zoektocht naar de 7 verstopte geitjes onder begeleiding van onze wolf in schaapskleren (Rick). Met een sultana en een flesje water op zak gingen we door naar het Hondsdrafpad, waar we op zoek moesten naar de kruiden voor de toverdrank van Tovenaar Laurens. De opdracht kwam per Whatsapp binnen in de vorm van een video waarin tovenaars Laurens vroeg om kruiden te zoeken in het duingebied. Dit was een moeilijke opdracht dus ik vrees dat de toverdrank niet gelukt is.

Groot was de schrik toen aan het eind van het pad de heks (Nanda) ons een appel aanbood, was die appel nu wel of niet giftig.... We gingen van het goede uit en de appel was heerlijk. Daarna kwamen we aan bij Roodkapje (Marieke) in de Heerenduinen waar we van alles moesten voelen door met je hand in een afgedekte mand te gaan. Zo lagen er onder andere een plumeau en kruimels in (en was de link naar sprookjes weer gemaakt). De door Marieke, pardon Roodkapje zelfgemaakte koekjes gingen niet naar oma maar wel bij ons naar binnen, wat waren ze lekker! Nog even doorlopen en dan konden we eindelijk even zitten bij de prinses (Kristel) op het Snippenbos om te luisteren naar een gemixt sprookje over vele prinsessen en we moesten raden welke verhaallijnen er door elkaar liepen. Beetje bijgetankt kwamen we op het Bramenvlak aan voor de volgende opdracht. Het downloaden van de opdracht duurde iewat lang, techniek was soms toch wat lastig. Maar toch gelukt en via opdracht 9 over de Orionweg

'Easy on down the road' naar de kerk terug. Deze opdracht bestond uit 5 foto's waarbij je het sprookje moest raden (The wizard of Oz).

Even uitpuffen van toch een behoorlijke wandeltocht en toen een grote verrassing, de voorstelling over Assepoester van Johannes van Riessen en zijn muziekvrienden op het altaar in de kerk. Super leuk, was heel erg verrassend! De kinderen mochten vooraan zitten en waren 45 minuten gekluisterd aan het stuk. Wat een leuke elementen, de stiefzuster met baard, de boze stiefvader die goed in zijn rol zat, de geweldige verteller Johannes, de net niet gehaalde hoge C en het glazen muiltje.... Door velen gepast, zelfs een dame op leeftijd in de kerkbanken die heel ad-rem zei : Daar zit de Koning niet op te wachten hoor, een prinses met een AOW".

Maar er was er toch maar eentje die het muiltje paste en dat was Assepoester zelf! Tot slot een heerlijke BBQ in de Bolder met pastoor Münch als barman. De BBQ was helemaal perfect verzorgd door Roelof Jan Rill en Henk Groen met de hulp van Els Rill! Dank jullie wel voor de lekkere maaltijd!

Graag willen wij de organisatie van de familiedag: Rick, Nanda, Marieke, Laurens en Kristel heel hartelijk bedanken voor de goede organisatie en een superleuke dag!

Erwin, Max & Xander Delachaux!

Commissie aangepaste gezinsdiensten IJmond

Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders.

Ook belangstellenden zijn welkom!

Op **28 oktober a.s.** wordt de tweede dienst gehouden in het seizoen 2018-2019 van de aangepaste gezinsdiensten met het jaarthema 'Varen'.

Hierbij nodigen wij u uit voor de Aangepaste gezinsdienst van 'Breken en Delen' op 28 oktober a.s. Het thema van de dienst is 'Reddingsboei'. De dienst is in de **Engelmonduskerk**, Kerkplein 1, Velsen -Zuid.

In deze dienst is ds. Barbara de Groot de voorganger. Het orgel wordt bespeeld door Rob Zeegers en Piet Dalebout.

Aan de collecte kunt u deelnemen door het geven van geld, bloemen en fruit. Het geld wordt gebruikt voor het in standhouden van de diensten. De bloemen of het fruit gaan naar zieken of mensen die een beetje extra aandacht kunnen gebruiken. Na afloop van de dienst is er voor iedereen een kop koffie, thee of een glas fris en de gelegenheid om even na te praten.

Als u niet zelfstandig naar de dienst kunt komen is er de autovriendendienst. Hiervoor kunt u vóór 27 oktober a.s. contact opnemen met Riet de Vlieger tel. 0255 - 530210.

AGENDA

12-10	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
12-10	14.00 uur	Bijbelgroep, pastorie
17-10	20.00 uur	Aktiva, Lezing Erwin Delachaux
18-10	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend Ichtuskerk
19-10	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
26-10	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
26-10	14.00 uur	Bijbelgroep, pastorie
02-11	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
09-11	14.00 uur	Bijbelgroep, pastorie
13-11	20.00 uur	O.K. Mannenvereniging, presentatie Naamrecht en Burgerlijke Stand
15-11	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend, Apostolisch Genootschap
16-11	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
18-11	15.30 uur	Koopvaardijdienst, Nieuwe Kerk
21-11	20.00 uur	Aktiva, Sinterklaasavond
23-11	14.00 uur	Bijbelgroep, pastorie
30-11	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
01-12	14.00 uur	Adventskaarsen maken, De Bolder Workshop Taizéliederen
02-12	16.00 uur	Adventsservice, Nieuwe Kerk
07-12	14.00 uur	Bijbelgroep, pastorie

Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastorie: Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260
Pastoor H. Münch tel. 06-15655684, e-mail: munchharald@gmail.com
Pastoor M.Liebler- Münch, 06-15656298, e-mail martina.liebler@ziggo.nl

Gebouwen:

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder: tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,
e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:
NL56 RABO 0154 1643 48

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24
Busjes kunnen geleegd worden na telefonisch overleg met Leni Karemaker (tel. 0255-523367) of Wil Wijker (tel. 023-5387658)

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorgers: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Autovriendendienst:
Joke Wennis, tel. 0255-516233/Marjoke de Koning, tel. 0255-515597

Kruispunt: kopij inleveren voor 28 november via:
e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 10 december 2018.