

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 60 nummer 6 april/mei 2019



‘Verrijzen is tof’

Over drie weken vieren we Pasen. Zonder Pasen, het feest van de opstanding, geen christenen. De verrijzenis is de hoeksteen van het christelijk geloof. Daar wil ik het even over hebben.

Met de dag van de verrijzenis begon een nieuwe wereld.

Want de onrechtvaardige kruisiging van Jezus en de afgrijselijke marteling en de pijn van zijn dood zijn nu overwonnen. Zoals licht de donkerte uitbant bij het kriecken van een nieuwe dag, zo heeft de eerste dag van de nieuwe schepping dit schandaal in iets positiefs veranderd.

Nadat de vrouwen uit de kring rondom Jezus de voorgeschreven sabbatsrust op zaterdag in acht hebben genomen komen zij op zondagochtend bij het graf. Ze willen het lichaam van Jezus balsemen om hem zo gereed te maken voor de begrafenis. Want zij denken dat hij dood is.

Het graf echter is leeg. Ze kunnen Jezus niet vinden. Het lijkt erop dat ze met lege handen terug moeten gaan. Maar door het graf leeg aan te treffen, doen ze juist de allergrootste vondst: Christus is opgestaan. Hij is niet doodgebleven. Daarom is het graf leeg.

Engelen verschenen bij zijn eerste geboorte in Bethlehem - zo verschijnen engelen nu ook bij zijn tweede geboorte, de verrijzenis, en zij maken bekend: “Jezus is niet in het graf, want hij leeft. Je moet hem niet bij de doden zoeken. Hij heeft de dood stukgetrapt”.

De woorden van de engelen laten zien dat Jezus al tijdens zijn leven over zijn dood en opstanding heeft aangeduid en voorspeld. Alleen de mensen hadden het niet begrepen, Leven, lijden en verrijzen horen dus bij het levensplan van Jezus. Het was geen toeval. God wilde zo bij ons mensen binnenkomen om ons nooit meer te verlaten. Maar het is onze keuze hem bij ons op te nemen.

De vrouwen lopen weer terug en waarschuwen de apostelen. Gezien de horror van de marteling en de kruisiging van Jezus lijkt het verhaal van de vrouwen dat het graf leeg is absurd.

De twijfels van de apostelen met hun angsten en vrees echter vormen juist het fundament van het geloof in de opstanding. Want alleen de waarheid kan mensen van zoiets absurds als de opstanding overtuigen.

Nadat de vrouwen verteld hebben wat zij gezien en van de engelen gehoord hebben en ondanks dat de apostelen dit als onzinnig gepraat hebben afgedaan, loopt Petrus toch naar het graf. Hij betwijfelt zijn eigen twijfel.

En het is graf is waarachtig leeg. Hij vindt de linnen doeken waarmee Jezus bekleed was. Christus Jezus is het nieuwe paradijs binnengegaan zoals toen de eerste mens, Adam, het oude paradijs was binnengegaan. En Christus nodigt ons uit hem op deze weg te volgen.

Een zalig opgang tot Pasen toegewenst!



1^e Statie van de Kruisweg van Jan Toorop die tijdens de Veertigdagentijd in onze kerk te bewonderen is. De kerk is open op zaterdagmiddag en natuurlijk op zondag tijdens de eucharistieviering!

ROOSTER VAN KERKDIENTEN



- wo 03-04 9.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken
- zo 07-04 **5e zondag Veertigdagentijd**
10.00 uur eucharistieviering,
kinderkerk, koffiedrinken
- wo 10-04 9.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken
- za 13-04 19.00 uur Algemene Voorbereiding
- zo 14-04 **Palmzondag**
10.00 uur eucharistieviering met processie
kinderkerk
- wo. 17-04 9.30 eucharistieviering
koffiedrinken
- do 18-04 **Witte Donderdag**
19.00 uur eucharistieviering
- vr 19-04 **15.00 uur Kruiswegstatie**
19-04 **19.00 uur Goede vrijdag**, eucharistieviering
- za 20-04 **21.00 uur Paasnacht**, eucharistieviering
koffiedrinken
- zo 21-04 10.00 uur **Paaszondag**, eucharistieviering

- ma 22-04 Paasmandag, 10.00 uur, eucharistieviering
- wo 24-04 9.30 uur, eucharistieviering,
koffiedrinken
- zo 28-04 **Beloken Pasen**
10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk
- wo 01-05 9.30 uur eucharistieviering,
koffiedrinken
- zo 05-05 **3^e zondag van Pasen**
10.00 uur, eucharistieviering,
50-jarig huwelijk Jan en Leni Karemaker-Zonneveld
kinderkerk, koffiedrinken
- wo 08-05 9.30 uur eucharistieviering,
koffiedrinken
- zo 12-05 **4^e zondag van Pasen**, 10.00 uur eucharistieviering,
kinderkerk
- wo 15-05 9.30 uur, eucharistieviering, koffiedrinken
- zo 19-05 **5^e zondag van Pasen**
10.00 uur eucharistieviering met medewerking van het
gemengd koor **Bellissimo** uit Heemskerk,
kinderkerk, koffiedrinken
- wo 22-05 9.30 eucharistieviering,
koffiedrinken
- zo 26-05 **6^e zondag van Pasen**
10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk
- Wo. 29-05 9.30 uur eucharistieviering,
koffiedrinken

BIJ DE KERKDIENTEN

Zaterdag 13 april om 15 uur palmpaasstukken maken

En zondag 14 april 'Palmzondag' om 10 uur kinderprocessie in kerk en daarna kinderkerkpaasfeest.

Zondag 28 april na de kerkdienst gemeentevergadering in de Bolder.

Zondag 5 mei tijdens de kerkdienst willen Jan en Leni Karemaker met ons samen vieren dat zij 50 jaar geleden getrouwd zijn.

Zondag 19 mei zal tijdens de eucharistieviering om 10 uur het gemengde koor 'Bellissimo' uit Heemskerk bij ons komen zingen.

Zondag 2 juni zullen de aannemelingen zich in de eucharistieviering aan de gemeente voorstellen.

Vrijdag 7 juni vieren we om 19 uur in de kerk een eucharistieviering met algemene zalving.

Zaterdag 8 juni is er om 17 uur in de kerk de voorbereiding van de aannemelingen waarbij de hele parochie is uitgenodigd.

En op zondag 9 juni, het feest van Pinksteren, worden Ella Huitema, Rianne Luiting, Lisa Plug en Noor de Rijk aangenomen.

PASTORAAT

Op de leeftijd van 84 jaar is **Jack Visser** op maandag 18 maart overleden. Sinds vorig jaar ging zijn hart heel erg achteruit en dat is hem op maandag fataal geworden. Hij was op dat moment al opgenomen in het hospice te Beverwijk. Jack was een van de stille krachten in de parochie die als vrijwilliger op vele plaatsen voor de gemeenschap heel veel heeft betekend. Het was Jacks nadrukkelijke wens om in besloten kring gecremeerd worden. Moge hij rusten in vrede!

Henk Belfroid, echtgenoot van Jo Belfroid-Stam is op dinsdag 19 maart onverwachts overleden. Moge hij rusten in vrede en moge zich Jo gedragen voelen door Gods liefde.

UIT DE PAROCHIE

60 jaar Kruispunt – onvoorstelbaar hoeveel jaren zo vele mensen trouw en toegewijd meerdere keren in het jaar ons parochieblaadje verzorgen. De redactie, de verdelers en de mensen die ervoor zorgen dat de blaadjes van de drukker naar de verdelers komen. Dat vierden we onlangs in de kerk en in de Bolder. Deze stille inzet van zoveel vrijwilligers willen we op deze plaats niet ongenoemd laten. Heel, heel, heel hartelijk bedankt!

Maandag avond 8 april om 20 uur komt de rector van ons seminarie aan de universiteit Utrecht dr. Mattijs Ploeger naar IJmuiden. Hij zal een inleiding houden in de liturgie en spiritualiteit van de paasvieringen.
Maandag 8 april, 20 uur, Bolder

Het is nog een beetje vroeg, maar dan kunt u het alvast in uw agenda noteren: Met Pinksteren, zondag 9 juni om 10 uur, zullen vier jongeren tijdens de eucharistieviering worden **aangenomen**. Dat betekent dat zij voor de eerste keer met de hele gemeente delen in het lichaam en bloed van Christus. Het zijn Rianne Luiting, Noor de Rijk, Lisa Plug en Ella Huitema.

En dan nog een dringende oproep van de **kinderkerk**. Wij zitten verlegen om nieuwe leiders/leidsters. We willen toch graag elke zondag kinderkerk tijdens de eucharistievieringen blijven aanbieden, maar het is soms veel geschuif om op de zondagen en feestdagen kinderkerkleiding in te vullen, omdat onze leiders ook nog ander vrijwilligerswerk in de kerk doen. Op zich is deze betrokkenheid mooi, maar het botst soms. Het is zeker dankbaar werk als je de gelukkige kinderogen ziet als er weer een verhaal goed is overgekomen of een knutselwerk gelukt is. En hoe meer schouders, hoe makkelijker wordt het.

Met de **bijbelgroep** komen we bij elkaar op vrijdag 29 maart, 12 april, 10 en 24 mei om 15 uur in de pastorie.

De **oecumenische leeskring** komt bij elkaar op vrijdag 5 april en 3 mei om 14 uur in de sacristie.

Oecumenisch koffiedrinken is om 10 uur op
Donderdag 18 april in de Bolder,
Donderdag 16 mei in de Petrakerk, Spaarnestraat 8.

In het najaar gaat er waarschijnlijk een **lectorencursus** van start. Een korte opleiding op een zaterdag per maand rondom Bijbel, kerkgeschiedenis, spiritualiteit en theologie. Misschien is er de een of andere uit onze gemeenschap die zich aangesproken voelt. Graag bij de pastores melden.

Hulde aan de schoonmaakgroep en koperpoetsgroep -

Ze hebben het echt verdiend. Regelmatig hoor ik de emmers klapperen en de stofzuiger loeien in de kerk vanuit de pastorie. Ze zijn er weer, de dames en heren die de kerk schoon en blinkend houden. Hetzelfde geldt voor de dames van het koperpoetsen. Drie keer per jaar wordt het koper van de kerk gepoetst. Zodat het weer oogverblindend met de feestdagen mogen stralen.
Beste mensen, van harte gedankt voor jullie inzet!



*Redactie en medewerkers van Kruispunt
wensen u allen een
Gezegend Paasfeest!*

UIT HET KERKBETUUR

Deze keer mag uw kerkmeester Cees Borst u informeren over de activiteiten van het kerkbestuur uit de vergaderingen van 4 februari en 4 maart jl.

Erwin Delachaux wordt 2^e kerkbestuurder voor technische zaken. Samen met Nico de Rijk zal hij deze taak op zich nemen. Erwin zal wegens zijn sterk wisselende werkrooster geen dienst doen als kerkmeester.

Het kerkbestuur is nog steeds op zoek naar een bestuurder die samen met Sonja Gravemaker de sociale zaken zal behartigen.

Er is uitgebreid onderzocht welke kaarsen we in de toekomst gaan gebruiken. De keus is met de huidige kaarsen met olie doorgaan of echte waskaarsen te gaan gebruiken. Carla van Leeuwen heeft onderzocht wat de kosten zijn en hier veel tijd aan besteed. Het kerkbestuur dankt haar voor haar inzet en heeft besloten om waskaarsen te gaan gebruiken aangezien de kosten praktisch gelijk zijn. Carla zal zorgen voor de bestelling en verder het gebruik blijven volgen.

In januari en februari zijn ruim 630 Kerkbalans 2019 brieven verstuurd met het verzoek om ook dit jaar het formulier na invulling van uw bijdrage naar het kerkbestuur te retourneren. Wij hopen dat u de bijdragen t.o.v. vorig jaar kunt verhogen om de stijgende kosten te kunnen betalen. Onze parochie zou financieel kunnen rondkomen als alle leden 3% van hun belastbaar inkomen, advies van landelijke kerkorganisaties, zouden bijdragen aan Kerkbalans. Als u uw Kerkbalans formulier nog niet heeft ingevuld en verzonden dan kan dit natuurlijk nu ook nog. Als u geen antwoortenveloppe meer hebt dan kunt u het formulier in een enveloppe afgeven aan een lid van het kerkbestuur of in een enveloppe zonder postzegel sturen naar;

oud-KATHOLIEKE PAROCHIE HH. A + E
ANTWOORDNUMMER 1697
2000 VC HAARLEM

De filters in de kerkketels zijn vervangen, pompje was uitgevallen en veroorzaakte overstroming van opvangbak. Een aantal keren is de kerkverwarming uitgevallen of niet aangegaan. Nico de Rijk onderzoekt de situatie en controleert voor de aanvang van de kerkdienst of de verwarming functioneert. In de Bolder worden schilderijen opgehangen met aan de achterkant geluid absorberend materiaal om het geluid in de zaal te dempen.

Het kerkbestuur heeft verder voorbereidingen gemaakt voor het overleg met de vrijwilligers groepen. De bijeenkomst van de financiële commissie die 25 maart bijeen zou komen wordt verschoven naar een later tijdstip. De bisschop zou op 1 april langs komen om de financiële situatie van de parochie met het kerkbestuur te bespreken. Deze bijeenkomst gaat niet door. Op de voorjaars synode is besloten dat de bisschoppen alle parochies het komende half jaar zullen bezoeken om de financiën en de bezetting te bespreken.

Heeft u vragen aan het kerkbestuur dan kunt u die e-mailen naar info.okijmond@gmail.com. Voor telefonisch contact zie de telefoonnummers op de laatste pagina van het Kruispunt.

Namens het Kerkbestuur, Cees Borst

Nog meer vanuit kerkbestuur en Boldercommissie

Hallo mede parochianen,

We gaan de bolderopslag/bolderhok opruimen en efficiënter indelen. Er staan nu zoveel spullen dat we door de bomen het bos niet meer zien.

Veel van deze spullen worden niet meer gebruikt of staan er al zo lang dat niemand meer weet dat ze er überhaupt staan.

Roelof Jan Rill en Nico de Rijk gaan er vanaf 20 maart mee aan de gang.. Van veel spullen weten we van wie het is en dat ze nog gebruikt worden. Deze spullen slaan we tijdelijk op in de garage. De spullen waarvan we

zeker weten dat ze weg kunnen, worden weggegooid of aan de Bazarrommelmarkt gegeven.

Bij twijfel wordt er **niets** weggegooid. Deze spullen worden ook tijdelijk opgeslagen in de garage.

Dus als iemand iets mist uit het hok en het niet weg mag, kan dit worden aangegeven aan het kerkbestuur via de mail

techniek.okijmond@gmail.com of een belletje naar 0617005041, dit kan tot 15 mei 2019. Daarna gaan we er van uit dat het weg kan.

Het efficiënter indelen komt neer op het volgende.

-Kraan en wasbak gaan eruit

-Voor de resterende goederen worden (indien nodig) nieuwe stellingen aangekocht

Wij zullen zorgvuldig te werk gaan. Bij vragen neem vooral contact met ons op.

Hartelijke groet,

Nico de Rijk en Roelof Jan Rill

Adreswijziging

Ik verhuis terug naar mijn oude buurtje! Mijn nieuwe adres is:

Lange Nieuwstraat 219, 1972 GJ IJmuiden

Corrie Vellinga-Zwart

Hulp gevraagd voor het archief

Is er iemand in de parochie die de taak op zich wil nemen

krantenartikelen die in De IJmuiden Courant en in het weekblad De

Jutter verschijnen over onze kerk uit te knippen en aan mij te

overhandigen? Ik kan ze dan gaan opslaan in het archief van de kerk.

Ikzelf ontvang geen kranten en daardoor mis ik af en toe het een en

ander. U kunt reageren op mijn verzoek via e-mail: coen.tol@kpnmail.nl

(of telefoon: 0255-531369).

Coen Tol (beheerder archief A + E)



Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome

Dagboeken over
het verblijf van
Petrus Codde
te Rome
1700-1703

Inleiding en vertaling Dick Schoon

Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome

De dagboeken van aartsbisschop Petrus Codde en zijn metgezellen Jacob Krijs en Benedict de Waal over hun reis naar en hun verblijf in Rome, 1700-1703



Dick Schoon

Aartsbisschop Petrus Codde was vanaf 1689 de leider van de katholieken in de Republiek. Meer nog dan zijn voorgangers kreeg Codde met tegenwerking te maken. Beschuldigingen van jansenisme leidden ertoe, dat hij zijn beleid bij paus Clemens XI moest gaan verdedigen. Coddes verblijf in Rome duurde bijna drie jaar. Dankzij de dagboeken van hemzelf en van twee reisgenoten, door Dick Schoon integraal uit het Latijn vertaald en toegelicht, krijgen we inzicht in de tragedie die zich gaandeweg ontwikkelde. We horen over de audiënties bij de paus en de kardinalen, over het sociale en kerkelijke leven in Rome, over de dagelijkse bezigheden van de Hollanders en over de kringen waarin zij zich bewogen.

De afloop was dramatisch: in 1702 werd Codde geschorst en in 1704 definitief afgezet. Deze maatregelen leidden in de Republiek tot een storm van protest, een splitsing onder de katholieken en uiteindelijk tot twee gescheiden katholieke kerkgenootschappen.

• 888 blz. • gebonden • geïllustreerd • ISBN 978 90 8704 776 4 • € 49,-

Dit boek is verkrijgbaar via de boekhandel en te bestellen bij
Uitgeverij Verloren, Torenlaan 25, 1211 JA Hilversum
tel. 035-6859856, bestel@verloren.nl

Aan alle kinderen in de IJmond

Palmpaasstokken maken



Vind je het leuk om een palmpaasstok te maken?
En om het verhaal achter de palmpaasstok te horen?

Wanneer: Zaterdag 13 april 2019

Hoe laat: zaterdag 15 uur knutselen en zondag 10 uur processie.

Waar: *De Bolder*, in de Bloemstraat 124, Oud-IJmuiden,
palmpaasstokken maken met alles er op en er aan:
stokken timmeren, met gekleurd papier versieren,
snoepjes rijgen en een haan bovenop.

Iedereen is van harte uitgenodigd! Graag van tevoren opgeven!

bertenmanda@ziggo.nl

mariekevanderwel192@hotmail.com

Seniorenmiddag

Graag willen wij u uitnodigen voor de seniorenmiddag op **woensdag 22 mei** aanstaande.

Om **15.00 uur** bent u van harte welkom voor de eucharistieviering in de kerk van de parochie van de H.H Adelbertus en Engelmundus.

Na afloop ontmoeten wij elkaar in de Bolder. Hier staan koffie en thee voor u klaar. De middag eindigt om **17.45 uur**.

Heeft u geen vervoer? Wij zorgen hiervoor.

Aanmelden voor **18 mei** bij:

Sonja Gravemaker; 0255-533309

Liesbeth van der Laan; 0251-245027

Anneke Zwart; 023-5491140

Namens de seniorencommissie,
Anneke Zwart

BEN JIJ KLAAR VOOR EEN MAGISCHE REIS?

Ga dan mee met de OK Jeugdkampen!!!

Kijk voor meer informatie en geef je op via www.okjeugdkampen.nl

OK Mannenvereniging 12 maart 2019

Deze avond hield Sandra Huitema een lezing over het steriliseren van hulpmiddelen in het ziekenhuis.

Sandra werkt op de sterilisatie afdeling(en) bij het Spaarne Gasthuis. Een sterilisatieafdeling is verantwoordelijk voor het schonen, desinfecteren en steriliseren van alle hulpmiddelen (gereedschappen) die zijn gebruikt in de Ok's en andere afdelingen waar kleine operaties worden uitgevoerd.

Een sterilisatieafdeling beschikt over 3 ruimtes. Een vuile ruimte waar de hulpmiddelen worden gespoeld en schoongemaakt, de schone ruimte waar desinfectie van de hulpmiddelen gebeurt en de steriele ruimte waar de hulpmiddelen worden gesteriliseerd. Dit gehele proces duurt ca 4 uur.

Vier keer per dag worden de vuile hulpmiddelen verzameld en gereinigd om te voorkomen dat er bij operaties te kort hulpmiddelen kunnen zijn. Voor het weekend wordt ervoor gezorgd dat er voldoende steriele hulpmiddelen beschikbaar zijn maar soms worden medewerkers van de sterilisatieafdeling in het weekend opgeroepen als er een tekort aan steriele hulpmiddelen dreigt.

Voordat met het schoonmaken in de vuile ruimte kan worden begonnen worden alle hulpmiddelen eerst uit elkaar gehaald. Apparatuur die bestaat uit een holle ruimte waar doorheen andere spullen zoals een laser of camera kan worden geschoven wordt geheel gedemonteerd en de holle ruimte wordt eerst met een spuitpistool met hoge druk gereinigd voordat het in de wasmachine wordt schoongemaakt. Ook scharen en tangen worden zoveel mogelijk uit elkaar gehaald om te voorkomen dat resten tussen de scharnieren blijven zitten. In de vuile ruimte is onderdruk waarmee wordt voorkomen dat verkeerde stoffen in de andere ruimtes besmettingen kunnen veroorzaken.



Hierna worden de hulpmiddelen verplaatst naar de schone ruimte waar de hulpmiddelen worden gedesinfecteerd. Na dit proces worden de hulpmiddelen in steriel papier ingepakt en naar de steriele ruimte gebracht. Na sterilisatie worden de hulpmiddelen in het steriele papier gedroogd en verder verpakt voordat ze naar de Ok's en afdelingen terug worden gebracht. De hulpmiddelen voor de Ok's blijven een jaar steriel en die voor overige afdelingen een half jaar.

Als patiënt hebben we geen idee wat er in het ziekenhuis op de achtergrond allemaal komt kijken voordat een behandeling plaats kan vinden. Door de lezing van Sandra hebben we nu wat er allemaal

wordt gedaan om de hulpmiddelen steriel op de Ok's en afdelingen beschikbaar te hebben.

De volgende bijeenkomst van de OK Mannenvereniging is op 9 april. De heer Valensa geeft dan een presentatie over Amsterdam Diamantstad.

Cees Borst

Geestelijke verzorging in woonzorgcentra

Wie verhuist naar een woonzorgcentrum, omdat zelfstandig wonen niet meer lukt of om te revalideren, heeft veel te verwerken. Zo een verhuizing kan confronteren met allerlei facetten van het leven waarop u eerder niet zo betrokken was, zoals ouder worden en ziekte. Ook de naaste familie wordt daarmee geconfronteerd. Soms raken die facetten de vraag naar de zin van uw leven nu en straks en stellen zij u voor lastige keuzes. Om te ondersteunen in het omgaan daarmee zijn er in woonzorgcentra geestelijk verzorgers. Zij zijn hierin gespecialiseerd en verzorgen onder meer individuele begeleiding, groepsgesprekken en kerkdiensten en kunnen betrokken zijn in een overleg met zorgverleners. Wanneer u hieraan behoefte hebt, kunt u met hen contact opnemen.

Sinds oktober 2018 ben ik als geestelijk verzorger werkzaam in woonzorgcentrum Breezicht en de Moerberg. Ik ben opgeleid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Ik woon met mijn vrouw en twee dochters en een zoon in Baarn. Tot oktober was ik werkzaam in het UMC Utrecht als P&O-adviseur en als geestelijk verzorger.

Inmiddels heb ik met de meeste pastores in IJmuiden kennism gemaakt. Daarnaast heb ik sommigen van u als vrijwilliger in één van de centra ontmoet. Wilt u verder kennismaken of heeft u behoefte aan gesprek, dan maak ik graag een afspraak of kan ik u in contact brengen met een collega. U bent van harte welkom.

Jeroen Toet

telefoon di t/m vr 06 82 12 94 10

e-mail j.toet@zorgbalans.nl



Uitnodiging

Op **31 maart a.s.** is er een aangepaste gezinsdienst.

Het jaarthema is: **"VAREN"**.

De dienst wordt gehouden in de **Vredevorstkerk, te Beverwijk**.

De voorgangers in deze dienst is Ds. Barbara de Groot.

Het thema is: **"JONA"** De dienst begint om **15.00 uur**.

Voor de collecte kunt u bloemen/fruit meenemen voor de zieken en voor mensen, die extra aandacht nodig hebben of geld voor het in stand houden van de diensten.

De autovriendendienst staat paraat!

Neem hierover vóór 30 maart a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.

Wij nodigen u van harte uit voor de dienst

Tot ziens op zondag 31 maart a.s.



Vrijdag 12 april zal de Christelijke Oratorium Vereniging "Ijmuiden" de jaarlijkse uitvoering geven van een van de langste meesterwerken van Johann Sebastian Bach: de Matthäus Passion , in de Nieuwe Kerk in Ijmuiden.

Dit prachtige oratorium zal staan onder de bezielende leiding van Piet Hulsbos en Eline Schmidt. De laatste zal met haar kinderkoor KOEL KIDS voor de tweede keer aan deze uitvoering meewerken.

Verder staan er ruim 100 zangers en zangeressen en 6 professionele vocale solisten klaar om het verhaal van het lijden en sterven van Jezus te vertellen, zoals verwoord in het Evangelie van Mattheus.

Vrijdag 12 april, aanvang 19.30 uur. De Nieuwe Kerk (Kanaalstraat 250, Ijmuiden) gaat open om 18.45 uur. Toegang € 29,50 voor volwassenen, jongeren tot en met 16 jaar € 15,-. (Dit is inclusief een consumptie in de pauze). Kaarten kunnen besteld worden via e-mail: kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl, of telefonisch bij Mw. Tineke Zwanenburg: 0255-525693.

Verdere informatie is te vinden op de website: www.cov-ijmuiden.nl.

AGENDA

01-04 20.00 uur	Kerkbestuur, sacristie
04-04 19.00 uur	Lezing Rowan Williams, spiritualiteit, Gertrudiskerk
05-04 15.00 uur.	Oecumenische Leeskring, 14.00 uur, sacristie
08-04 20.00 uur.	Mattijs Ploeger, lezing Paasvieringen
09-04 20.00 uur	Mannenclub, lezing Diamantstad
12-04 15.00 uur.	Bijbelgroep, pastorie
13-04	Palmpasensterken maken in De Bolder
24-04 20.00 uur	Gezamenlijke avond Aktiva/AVK
18-04 10.00 uur	Oecumenisch koffiedrinken, in De Bolder
28-04	Gemeentevergadering, na de dienst in De Bolder
03-05 14.00 uur	Oecumenische Leeskring, sacristie
06-05 20.00 uur	Kerkbestuur, sacristie
07-05 20.00 uur	AVK, seizoen afsluiting Kop van de Haven
10-05 15.00 uur	Bijbelgroep, pastorie
13-05 19.30 uur	Werkgroep Liturgie, pastorie
14-05	Mannenclub, bezoek aan Utrecht
15-05 20.00 uur	Aktiva, theater
16-05 10.00uur	Oecumenisch koffiedrinken, in de Petrakerk
22-05 15.00 uur	Seniorenmiddag, kerk en Bolder
24-05 15.00 uur	Bijbelgroep, pastorie

Bankrekening Kruispunt

In een vorig Kruispunt berichtten wij u over de wijzigingen in het beheer van onze penningen en dat dat geen gevolgen zou hebben voor onze bankrekening. Helaas werkt de bank niet mee en is besloten een rekening te openen bij de Rabobank. **De rekening bij de ABN is opgeheven!** U vindt de gegevens op de achterkant van Kruispunt. Uw gift voor ons Kruispunt blijft nodig en is zeer welkom!

De redactie

Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastorie: Kon.Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel.0255-515260

Pastoor H. Münch, tel.06-15655684, e-mail: munchharald@gmail.com

Pastoor M. Liebler- Münch, 06 15656298e-mail martina.liebler@ziggo.nl

Gebouwen:

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder: 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,

e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

Bankrekening OK Par HH Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:

NL56RABO0154164348

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:

NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL81RABO0337447047

tnv OK Par HH Adelbertus en Engelmundus ovv gift Kruispunt.

Busjes kunnen geleege worden na telefonisch overleg met Leni

Karemaker (tel.0255-523367) of Wil Wijker (tel.023-5387658)

Diakonaat IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begraafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486

Autovriendendienst:

Joke Wennis, 0255-516233 / Marjoke de Koning, 0255-515597

Kruispunt: kopij inleveren voor 15 mei via:

e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of

kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 27 mei 2019.