

K R U I S P U N T



OPGANG NAAR KERST - DE GEBOORTE VAN GOD IN ONS MIDDEN

Van de week zag ik dat men in Amsterdam al bezig is de straten in kerstsfeer te brengen met elektrische versiering. De winkels zullen ook gauw volgen. En dat is niet alleen commercie. Het zegt ook iets over het gevoel dat het kerstfeest bij ons oproept.

De verjaardag van de onoverwinnelijke God van de zon werd in het Romeinse Rijk sinds het jaar 274 na Christus op 25 december gevierd. De christenen plaatsten daar tegenover "de zon van de gerechtigheid" (Maleachi 3,20) en het "licht van de wereld" (Johannes 8,12). Ze probeerden met deze herinnering aan een historisch feit, namelijk de werkelijke geboorte van Jezus op een bepaald moment in de menselijke geschiedenis, de wereld een alternatief met inhoud aan te bieden in plaats van de inhoudelijke leegte van een symbolisch zonnegodfeest. Zo komt het dat het kerstfeest voor het eerst in het jaar 336 in Rome genoemd wordt. Vanuit Rome verspreidde zich het kerstfeest al gauw bij alle christenen overal ter wereld.

Naast de poging de mensen een alternatief, dat werkelijk draagt, te bieden speelde ook een rol dat men graag de geboortedag van Jezus in de kalender preciezer wilde berekenen. Als zeker gold dat Johannes de Doper in september werd verwekt nadat zijn vader Zacharias op het joodse verzoeningsfeest dienst in de tempel had gedaan. Zo werd op 24 juni zijn geboorte gevierd. Volgens Lucas (1,36) vond 6 maanden later de verkondiging en de ontvangenis van Jezus plaats, dus 25 maart. En als u nu doorrekent zit u 9 maanden later op 25 december. Daar kwam nog bij dat alle data op belangrijke astronomische dagen vielen: dag-en nachtevening in het voor- en najaar en de twee zonnewendes in de zomer en de winter.



Op een foto van een oude christelijke stenen grafkist kun je de kribbe en daarbij de os en ezel zien. In het kerstverhaal van Lucas worden zij niet genoemd maar in Jesaja 1,3 staat: Een rund herkent zijn meester, een ezel zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid. De vroege christenen hebben dit ook in verband gebracht met de geboorte van Jezus.

Waarom deed men zo veel pogingen om de geboorte van Jezus Christus zo nauw met de geschiedenis van de kosmos en de mensen te verweven? Omdat de kern van ons christelijk geloof is dat God heel concreet op een bepaalde plaats in een bepaalde tijd in een concrete mens bij ons is komen wonen. In de geboorte van zijn Jezus de Christus is God onze wereld binnengekomen. Hij wilde ons een weg openen, een weg naar Hemzelf toe. Hij wilde ons zo in staat stellen om bij Hem, God, thuis te komen. Zijn komst is het begin van onze thuisweg.

Met de geboorte van Gods Zoon 2000 jaar geleden begon iets dat nu nog doorwerkt. Jezus heeft alles op zich genomen wat ons mensen neerdrukt: verdriet, verlatenheid, duisternis, lijden enz. Deze dingen hoeven niet meer tussen God en ons te staan. Hij heeft ons in plaats daarvan eeuwig leven en hoop op een uiteindelijk herstel gegeven.

Kerst herinnert ons eraan dat voor ons onomkeerbaar de weg naar een eeuwig durende verbondenheid en vriendschap met God nu en hier, in dit leven, op deze aarde al geopend is. Wij moeten onze kans grijpen. Maar niet alleen met Kerst krijgen wij deze kans, elke week is er voor ons deze mogelijkheid. Deze weg ging open in de krib van Bethlehem. In de viering van de eucharistie of mis is deze weg tegenwoordig. De altaartafel is een soort krib. Bethlehem betekent vertaald: Huis van het brood.

Als je wilt kun je je kerk als een herleving van de stal van Bethlehem beschouwen. Een plaats waar wij wekelijks opnieuw op weg naar God zijn.

Gezegende opgang naar Kerst, het feest van de geboorte van Jezus de Christus.

Pastoor Harald Münch en pastoor Martina Liebler-Münch



ROOSTER VAN KERKDIENTEN



- Zo. 01-12 **Advent 1**
10.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken, Kinderkerk
16.00 uur Adventsdienst
- Wo. 04-12 09.30 uur eucharistieviering
Koffiedrinken
- Zo. 08-12 **Advent 2**
10.00 uur eucharistieviering
Kinderkerk
- Wo. 11-12 09.30 uur eucharistieviering
Koffiedrinken
- Zo. 15-12 **Advent 3**
10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed
Koffiedrinken, Kinderkerk
14.00 uur Concert van het koor 'Vitaal'
- Wo. 18-12 09.30 uur eucharistieviering
Koffiedrinken
- Vr. 20-12 19.00 uur Algemene voorbereiding
Koffiedrinken
- Zo. 22-12 **Advent** 10.00 uur eucharistieviering
Kinderkerk
- Di. 24-12 **Hoogfeest van Kerstnacht**
22.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken



- Wo. 25-12 **Hoogfeest van 1^e Kerstdag**
10.00 uur eucharistieviering
Kinderkerstfeest
- Do. 26-12 **2^e Kerstdag, H. Stefanus**
10.00 uur eucharistieviering
- Zo. 29-12 **Zondag na Kerstmis**
Geen dienst
- Di. 31-12 **Oudjaar**
19.00 uur Vespers
- Wo. 01-01 **Nieuwjaar, Naamgeving en besnijdenis des Heren**
Geen dienst
- Zo. 05-01 **Epifanie, Openbaring van de Heer**
10.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken, Kinderkerk
- Wo. 08-01 09.30 uur eucharistieviering
Koffiedrinken
- Zo. 12-01 **1^e zondag na Epifanie, Doop van de Heer**
10.00 uur eucharistieviering
Kinderkerk
- Wo. 15-01 09.30 uur eucharistieviering
Koffiedrinken
- Zo. 19-01 **2^e zondag na Epifanie, Bruiloft te Kana**
10.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken, Kinderkerk
- Wo. 22-01 09.30 uur eucharistieviering
Koffiedrinken



Zo. 26-01 **3^e zondag na Epifanie**
10.00 uur oecumenische dienst
Engelmunduskerk Velsen-zuid

Wo. 29-01 09.30 uur eucharistieviering
Koffiedrinken

Zo. 02-02 **Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis**
10.00 uur gezinsdienst
Koffiedrinken, Kinderkerk

Wo. 05-02 09.30 uur eucharistieviering
Koffiedrinken



Vier zondagen van de Advent

Het voorstukje ging over Kerst, maar eerst gaan we de tijd van de advent binnen. Vier weken voor Kerst.

Met kerst vieren we eigenlijk drie dingen tegelijk:

1. De historische herinnering aan de geboorte van Jezus ongeveer 2000 jaar geleden.
2. Zijn wederkomst op het einde der tijden.
3. En zijn geboorte in ons leven nu.

Je ziet dat in het kerstfeest het verleden, het heden en de toekomst bij elkaar komen. Maar het belangrijkste is het heden. De geboorte van Christus in het leven van mensen heden ten dage.

Spitsen wij ons toe op de geboorte van Christus in ons eigen leven, want als hij bij ons binnenkomt kunnen we ook bij hem binnenkomen en brengt hij ons bij God, zijn Vader, onze hoop en houvast ten allen tijde.

Dat is onze opdracht voor de komende vier weken: elke zondag van de Advent opnieuw.



BIJ DE KERKDIENSTEN

Op zondag 15 december is er een dienst van schrift en gebed. 's Middags om 14.00 uur geeft het koor 'Vitaal' o.l.v. de enthousiaste dirigent Wim de Vries een kerstconcert in onze kerk.

Van harte wil ik iedereen de **Algemene Voorbereiding** op vrijdag 20 december om 19.00 uur aanbevelen. Het huis van je hart en geest opruimen voordat je feest viert!

Op woensdag 25 december- **eerste kerstdag** - zullen de kinderen van de parochie tijdens de viering om 10.00 uur een kerststukje opvoeren en daarna hun kinderkerstfeest in de Bolder houden.

De dienst op **zondag 29 december** valt uit.

Zondag 26 januari 2020 is onze kerk dicht en vieren we een oecumenische dienst in de Engelmunduskerk te Velsen-Zuid.

De zondag daarop, 2 februari, vieren we in onze kerk **Maria Lichtmis**. We wijden dan weer kaarsen en houden een kaarsenprocessie in de kerk. Dit feest is tevens de eigenlijke afsluiting van de kersttijd.

UIT DE PAROCHIE

Wie zijn geloof wil verdiepen of hervinden of voor het eerst vinden is uitgenodigd voor onze groep '**mensen van de weg**'.

We komen op de maandagen 9 december (Welke keuzes maak ik?), 6 januari (Hoe reageer ik op verlies?), 20 januari (Met wie ga ik om?) en 3 februari (Mag ik er zijn?). We beginnen elke keer om 18.45 met een maaltijd.

Oecumenische leeskring

Vrijdag 13 december, 10 januari, 24 januari en 7 februari.

We komen in de sacristie Bloemstraat 124 bijeen om 14.30 uur.



Bijbelgroep

Vrijdag 20 december, 17 januari, 31 januari en 14 februari om 14.30 uur in de pastorie. We lezen de kleine brieven van het Nieuwe testament.

Oecumenische koffieochtenden

Donderdags om 10.00 uur: 19 december in onze kerk, 16 januari in de Petrakerk en 20 februari in de Ichthuskerk.

Trouwens ons **parochiekoor** oefent elke donderdag om 19.45 in de kerk, ingang via de Bolder, Bloemstraat 124. Iedereen die een beetje kan zingen is van harte uitgenodigd.

Tenslotte wil ik deze keer de **beheerders** van de Bolder bedanken. Dankzij hun inzet aan tijd en energie kunnen we trots zijn op ons verenigingsgebouw dat zo goed draait. Een groot 'dank u wel' aan hen en alle vrijwilligers die hun daarin ondersteunen.

PASTORAAT

Vanmorgen is Lieny Schol met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Bij het opstaan had zij weer verlamningsverschijningen.

Rob de Rijk en Nicole Volkert ondergaan op dit moment hun chemokuren. Het is afwachten hoe deze kuren aanslaan.

En helaas ontving ook het lid van onze redactie Leni Karemaker van de week het bericht dat het met haar gezondheid ook niet goed gaat. En zij is deze week ook aan een chemokuur begonnen.

In elk geval zullen we hen in onze gebeden meenemen.

Sinds een week onderging Mirjam Cohen in het Hospice in Santpoort palliatieve sedatie. Vannacht heeft zij afscheid genomen van deze wereld en is overgegaan in Gods Rijk.

Mirjam's levensweg heeft haar pas 5 jaar geleden naar IJmuiden gebracht. Ze wilde dicht bij haar enige dochter gaan wonen. En kort daarna heeft zij de weg naar onze gemeenschap gevonden en is toegetreden. En als Mirjam ergens bij was dan wist je dat ook duidelijk. Binnen korte tijd had



zij zich een plaats verworven in onze harten. Ze werd lid van Aktiva, de leeskring, de lezersgroep en ging mee naar Rome.

Ze was bij ons krachtig, maar te kort. En uiteindelijk kwam de kanker terug en was zij niet meer te genezen. Maar ziekte heeft niet het laatste woord. Dat heeft God. En in zijn Rijk van licht en vrede is zij binnengegaan.

Op zondag 3 november zong het 'ledenlijstkoor' een mis van Johan Schafstal, de grootvader van Marja van der Hulst. Tijdens deze viering mochten wij Yvon van Putten, Inge Warmenhoven en Catharina Emmerig in onze gemeenschap **opnemen**. Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, gedragen in de liefde van Jezus voor ons mensen.

Ergens anders in dit kruispunt vindt u een stuk van Hans van de Pieterman. Hij heeft dit stuk geschreven naar aanleiding van de chaos die is ontstaan rondom de poging de **geloofsbelijdenis** op een andere manier te zingen dan wij tot nu toe gewend waren. We hebben besloten voorlopig met dit experiment te stoppen. De komende adventszondagen spreken we sowieso de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna willen we weer de draad oppakken zoals hij in ons blauwe gezangboek is 'gewoven', namelijk de verzen van de geloofsbelijdenis afwisselend tussen gemeente en koor laten zingen.

UIT HET KERKBESTUUR

Verslag van de 75e kerkbestuur vergadering

Op 4 november 2019 kwam het kerkbestuur weer bij elkaar en onderstaand een verslag van de vergadering.

Er werd een klacht van de kruispunt commissie behandeld omdat er geen verslag was geweest van de 74^e kerkbestuur vergadering. Wij zullen hierop volgende keer letten.

De dames van het koor hebben geklaagd dat zij bij een rouwdienst, wanneer zij zingen, geen € 50.00 hebben ontvangen. Dat was bij het bestuur niet bekend en waarschijnlijk ook niet bij Dick Gouda?



Er zijn nu regelmatig lampen stuk en die worden vervangen door 1e of 2e hands led-verlichting.

Er is dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden van de kerk. Nog steeds is de vacature open van "Sociale kerkmeester" en een bestuurslid voor het "jongerenwerk". Ook zou een 2e secretaris zeer welkom zijn. Dus er is behoefte aan drie kerkbestuursleden. Denkt u hierover eens na en meld u a.u.b. aan. Eenmaal per maand vergaderen en het slokt zeker niet al uw vrije tijd op. Indien u door de weeks niet beschikbaar bent zijn de oude bestuursleden bereid een kerk/rouwdienst of iets dergelijks op te vangen.

Er zijn vanuit het pastoraat geen nieuwe zieken of anderszins gemeld bij de Pastoor.

Er komt een commissie die gaat brainstormen over een eventuele vervanging/alternatief van de huidige kerk. In de commissie nemen plaats de Pastoor, Erik de Boer met zijn zoon, de 1e en 2e penningmeester, het bestuurslid onderhoud en Chiel Grootveld.

De navolgende koren zijn gepland tijdens de diensten, te weten:

10 november 2019 Het Hoorns Byzantijns Koor, 22 maart 2020 het Chr. mannenkoor en 26 april 2020 Het GospelKoor. De overige koren treden niet op in een dienst.

Er worden weer "driekoningenzegens" besteld.

Over het onderhoud zijn wij in gesprek met drie ingenieurs en architectenbureau's en met de OKKN. Er moet een nieuw onderhoudsplan komen. Tevens gaan wij ons richten op nieuwe vloerbedekking op het koor en links en rechts dat op te knappen en spullen nu ook daadwerkelijk weggoeien.

De 1e penningmeester zal de administratie van De Bolder voor een deel overnemen.

De kerstboom wordt niet zo groot als vorig jaar, wij volstaan met 3 á 4 meter. Een kunstboom is niet im Frage.

ER IS WEDEROM EEN GROOT GEBREK AAN COLLECTANTEN EN LEZERS. Geef u spontaan op om eenmaal in de zoveel tijd eens te collecteren of de schriftlezing te doen. Hoe meer er zijn, hoe minder u dienst hoeft te doen.

De gemeentevergadering was o.i. goed gepresenteerd.

J.H. van der Laan



Klaar voor Kerkbalans 2020?

De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Met het thema 'Geef voor je kerk!' werken we volop aan de campagne voor 2020. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze parochianen om een vrijwillige bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze parochie. Tussen 15 januari en begin februari 2020 ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken bijvoorbeeld op het vlak van verduurzaming.

Het Kerkbestuur



*De redactie en medewerk(st)ers
van het Kruispunt wensen u
Gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig en Gezond 2020*



Karaoke

Karaoke. Kent u dat? Een van oorsprong Japans spel, gespeeld op feestjes en in kroegen. Van een tophit wordt de muziekband afgespeeld en de tekst getoond. Een deelnemer moet dan zo goed en kwaad als het gaat meezingen. Soms klinkt het verrassend goed maar ook vaak vals en voor de muziek uit of er achteraan. Hilarisch of tenenkrommend lelijk, maar goed voor een leuke gezamenlijke avond.



Gezamenlijkheid is ook een van de sleutelwoorden van onze kerkdiensten. We noemen het dan gemeenschappelijk. Toppers zijn natuurlijk het gezongen gebed Onze Vader en de communie als symbool van de gemeenschap met de Heer. De gezamenlijk gezongen Geloofsbelijdenis, als formele verklaring van ons gedeelde geloof, in gemeenschap met elkaar, is daarop een goede voorbereiding. Zoveel gemeenschap, dat voelt goed!

Maar er is iets gebeurd met onze geloofsbelijdenis. Er zal wel een goede reden voor zijn. Misschien deden we het niet goed. Verkeerd tempo, verkeerde noten, anders dan in het boek staat, anders dan in andere kerken, of niet authentiek genoeg. Ik weet het niet. Ik heb daar geen verstand van. Ik weet wel dat we nu allemaal verschillend, door elkaar, voor of achter de muziek aan zingen. En dat het mij aan karaoke doet denken. Lelijk en tenenkrommend. En waar blijft dán het gemeenschapsgevoel?

Misschien doet u ook liever niet aan karaoke. En zingt u de geloofsbelijdenis liever gemeenschappelijk, ook al is het "fout" en "niet authentiek". Zegt u dat dan. Niet tegen elkaar, maar tegen leden van kerkbestuur, koor, dirigent, organisten. Ik weet zeker dat onze leiding democratisch genoeg is om met uw wensen - met onze wensen - rekening te houden.

Hans van de Pieterman



BEDANKJES

En dan ineens ben ik 50 jaar misdienaar en krijg ik tijdens de dienst van 29 september van Harald een bedankje in de vorm van lieve woorden en een cadeau. (Die ik zelf al in mijn handen had zonder het te weten 😊)
Waarvoor hartelijk dank!

En natuurlijk wil ik ook de gemeente bedanken voor de lieve woorden en de cadeaus die ik heb gekregen. Ik voelde mij zeer verwend.

Groetjes Roelof Jan

Van het Bisschoppelijk Bureau

Zoals u bekend is zal Mgr. Joris Vercammen op 11 januari 2020 terugtreden als Aartsbisschop van Utrecht.

Om 15.00 uur begint de eucharistieviering in de Gertrudiskathedraal in Utrecht tijdens welke de aartsbisschop zijn ambt zal neerleggen. Aansluitend is er een receptie op een locatie op loopafstand van de kathedraal. Een ieder is van harte welkom! De deuren van de kerk openen om 14.00 uur, aanmelding is niet noodzakelijk. Vanwege de maximale capaciteit van de kerk en de verwachte belangstelling, zal er een uitwijkmogelijkheid gerealiseerd worden in Congres- en vergadercentrum In de Driehoek waar via beeldschermen de viering gevolgd kan worden.

De eucharistieviering wordt vooraf gegaan door een symposium getiteld 'Een bisschopsambt voor kerk en wereld'. Voor het symposium dient u zich **uiterlijk 18 december a.s.** aan te melden via buro@okkn.nl. Aanmeldingen na 18 december worden niet meer verwerkt. Het symposium vindt plaats in Congres- en vergadercentrum In de Driehoek. U wordt om 11.00 uur verwelkomd met koffie, het symposium start om 11.30 uur.

Met vriendelijke groeten,
Anne Maaïke Folkers, Adj.secr.





Metropolitaan Kapittel van Utrecht

Oud - Katholieke Kerk van Nederland

Aartsbisdom Utrecht kiest nieuwe bisschop

Het kiescollege van het aartsbisdom Utrecht – met vertegenwoordigers van de geestelijkheid en de leken-gelovigen – komt op zaterdag 15 februari 2020 samen om een nieuwe bisschop te kiezen. De huidige aartsbisschop, Mgr. dr. Joris Vercammen legt op zaterdag 11 januari 2020 zijn ambt neer. Tot de komst van een nieuwe aartsbisschop heeft het Metropolitaan Kapittel de leiding over het bisdom.

Na de afzetting van aartsbisschop Petrus Codde door de toenmalige paus in het begin van de achttiende eeuw grijpt de Oud-Katholieke Kerk van Nederland terug op het oude gebruik om de bisschoppen te laten kiezen door de geestelijken en leken van het bisdom waarvoor hij/zij gekozen wordt.

Kandidaten

Kandidaten zijn alle priesters van de bisdommen Utrecht en Haarlem, die minstens 30 jaar en nog niet met emeritaat zijn en tenminste vijf jaar als geestelijke in de kerk werkzaam zijn. Van tevoren kunnen de kandidaten aangeven of ze een eventuele verkiezing al of niet zullen aannemen. Aangezien er in de OKKN sinds 1999 ook vrouwelijke priesters zijn, kan de nieuwe aartsbisschop een vrouw of een man zijn.

Procedure

Ter voorbereiding op de verkiezing komt het kiescollege op 28 november aanstaande samen. Daar gaan de kiesgerechtigden in gesprek over actuele en nabije toekomstige ontwikkelingen in het bisdom, de landelijke kerk en de internationale oecumene, en het profiel van de nieuwe bisschop dat daar het beste bij past. Over concrete kandidaten zal



het op 28 november nog niet gaan. Na 11 januari zal het kiescollege een tweede voorbereidingsbijeenkomst hebben alvorens op 15 februari tot het kiezen van een nieuwe aartsbisschop over te gaan.

Verkiezing

Op 15 februari 2020 zal de verkiezing van de nieuwe aartsbisschop plaatsvinden in de Utrechtse kathedrale kerk van de H. Gertrudis. Het eigenlijke kiescollege is het Metropolitain Kapittel van Utrecht. Dat neemt voor de verkiezing alle overige geestelijken van het bisdom Utrecht op en ook een aantal leken-gelovigen die tevens vertegenwoordiger van de parochies ter Synode en/of het landelijke bestuur van de kerk zijn. In totaal bestaat het kiescollege aldus uit 22 geestelijken en 11 leken. Op de dag van de verkiezing wordt eerst de Mis van de heilige Geest gevierd. Vervolgens vindt de verkiezing plaats, die geslaagd is wanneer op een kandidaat de vereiste eenvoudige meerderheid der stemmen (de helft plus één) is uitgebracht. Mocht er na vijf stemrondes geen uitsluitsel zijn, dan is voorzien in een tweede verkiezingsbijeenkomst op 21 maart 2020.

Wijding

Voor de wijding en installatie van de nieuwe aartsbisschop van Utrecht is nog geen datum vastgelegd, maar die zal naar verwachting in het voorjaar van 2020 plaatsvinden. De verkiezingsbijeenkomst is openbaar. Op wie de individuele leden van het Kiescollege gestemd hebben, blijft geheim.

Afscheid

Na zijn terugtreden als aartsbisschop van Utrecht is Mgr. Joris Vercammen emeritus-aartsbisschop. Hij wil zich toeleggen op pastorale taken, geestelijke begeleiding en wetenschappelijk onderzoek.

Op 11 januari zal op feestelijke en inhoudelijke wijze stil worden gestaan bij de twintig jaar waarin hij als aartsbisschop van Utrecht heeft gefunctioneerd. Nadere details over het programma volgen.



De BolderBazar was weer een feest!

Als u dit leest is het alweer even achter de rug, maar het is fijn om nu terug te kijken naar onze BolderBazar van eind oktober. Naar schatting hebben zo'n 45 vrijwilligers hard gewerkt aan de Bazar. Het resultaat is er dan ook naar. We hebben een prachtige opbrengst van € 13.045,-- behaald! Aan iedereen heel veel dank voor jullie inzet en bijdragen, zowel fysiek als financieel.

Inmiddels is ook de traditionele 'verdeelavond' achter de rug. Die naam stamt uit een vervlogen tijd toen op die avond de netto-opbrengst daadwerkelijk werd overhandigd aan de organiserende vrouwenverenigingen. Tegenwoordig bespreken we met elkaar het verslag en nemen we door wat goed ging en wat we kunnen verbeteren. De verdeling van de bedragen van de netto-opbrengst is inmiddels overgemaakt. We hebben ook een mooi bedrag van € 940,-- mogen overmaken naar de kinderrevalidatiekliniek in Mombassa, Kenia. Daar kon u in een eerder Kruispunt over lezen. Op de verdeelavond mochten we live via een beeldgesprek met de enthousiaste vrijwilligers en de medewerkers contact hebben, erg leuk. De resterende opbrengst van € 8.460,- komt ten goede aan onze parochie.

In maart volgend jaar gaan we van start met de organisatie van de nieuwe BolderBazar, de 67^e alweer. Ik hoop dat het weer iets moois wordt en dat we als Bazarcommissie ook weer op uw steun mogen rekenen. De Bazar is natuurlijk financieel belangrijk voor de parochie, maar misschien nog wel belangrijker als gemeenschapsfeest voor actieve en minder actieve parochianen, maar zeker ook voor niet-kerkelijke bezoekers.

In dat kader heb ik ook een vraag aan u allen. Elk jaar zitten we een beetje met kromme tenen of we voldoende sterke mensen hebben die kunnen helpen bij op- en afbouw van de Bolderzaal, maar ook bij het opzetten en weer opruimen van de Rommelmarkt en de oude boeken. Daarom willen we al vroeg in het jaar een planning maken van mensen die de handen uit de mouwen willen steken op deze momenten. Wilt u zelf meehelpen of weet u iemand te ronselen ☺? Laat me dit dan weten via janpieterschoon@gmail.com. Dan nemen we snel contact op. Nogmaals dank aan iedereen en tot de volgende Bazar!

De Bazarcommissie,

Anita, Bep, Betty, Jan Pieter, Leonie, Linda en Roelof Jan



Uitslag grote verloting Bazar
(De prijzen kunt u afhalen in de Bolder)

lotnr.	Prijs
2063	Hoofdprijs mini cruise twv € 250
5842	2e prijs Dinerbon twv € 100
6064	3e prijs Bol.com tegoedbon
2379	4e prijs AEG lavazza espria comp. design
0019	schroevendraaierset
0087	adventskalender celebrations
0218	verlichte kerstster
0314	dubbele ik hou van holland fietstas
0322	cadeaubon Nagelnieuw
0330	visbon Molenaar
0384	prosecco
0689	vogelvoederhuisje plus pindakaas
0945	staatslot
1014	mini schildersezal
1066	Brouwerij 't IJ pakket
1109	klein ladekastje
1311	Bioscoopbon
1365	houten kerststal
1372	kerststuk theelichthouder
1377	adventskalender met ledverlichting
1472	bloemenbon
1612	Witte wijn
1749	mr&mrs mokken
1808	Bioscoopbon
1828	Witte wijn
1843	visbon Molenaar
2037	rode wijn
2160	home-geurset
2640	fotocollagelijst klembord
2674	handbagage koffer
2927	set van 3 ledverlichte kaarsen



3139	Dobbelset spel
3215	kerstkrans
3535	Party en Co spel
3607	celebrations fles
<hr/>	
4004	Witte wijn
4022	spa giftset
4075	serveerplateau
4103	Vacu-vin wijnsaver
4218	rode wijn
4436	trommel Qualitystreet
4530	rode wijn
4591	Bailey's coffee set
4643	harmonica theelichthouder
4690	Witte wijn
4741	porseleine etagère
4979	leonidas bonbons
4981	rode wijn
<hr/>	
5011	fotocollagelijst
5015	Gluhwein
5030	rode wijn
5421	blokkalender Maarten van Rossum
5494	Witte wijn
5842	prosecco
5920	staatslot
5935	leonidas bonbons
5948	Witte wijn
<hr/>	
6024	prosecco
6070	leonidas bonbons
6152	Doucefris set Mondain
6194	glazenkubus met led verlichting
6561	rode wijn
6981	Bon ICI paris



Verslag van de Synode

De 94e synode werd dit jaar gehouden in Culemborg. Daartoe was besloten omdat de kosten voor de Akker te Hilversum te hoog waren geworden.

Ochtend in het teken van de begroting

De ochtend stond in het teken van de jaarrekening en de begroting. Natuurlijk werden deze door de Synode goedgekeurd. Tevens



behandelen we een motie over het eventueel herdrukken van de kerk en gezangboeken. Na een rommelige discussie werd de motie ingetrokken. De synode riep het collegiaal bestuur per aangepaste motie op beleid te maken op de toekomst van onze kerkboeken. Vanuit IJmuiden hebben wij hiertegen gestemd.

Wij zien niet in wat een zeer lang proces om te komen tot aangepaste kerkboeken meerwaarde gaat brengen voor onze kerk. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten hiervoor.

Middag over bestuur en organisatie

Na de lunch en de eucharistie bespraken we eerst de wijzigingen van de statuten. Daarna stond het rapport Herijking Bestuur en organisatie op de agenda. Na een korte inleiding door het collegiaal bestuur, werd de synode in de gelegenheid gesteld te reageren. Dit leidde tot verwarring, want wat werd er nu eigenlijk besproken? Uiteindelijk koos de voorzitter voor de optie om alle synodalen de gelegenheid te geven om aan te geven wat ze belangrijk vinden in de aanbevelingen van het rapport, maar ook het persoonlijke gevoel bij de opzet van de huidige en voorgestelde structuur van onze kerk.

Bisschop Dick merkte na afloop van deze sessie op dat er een enorme betrokkenheid sprak uit de adviezen en opmerkingen van de synodalen. Het collegiaal bestuur zal nu met deze opmerkingen aan de slag gaan en komen met een voorstel. Dit is wel pas na het aantreden van de nieuwe Aartsbisschop.



Sint Maartenspenning

Aan het einde van de middag werd de Sint Maartenspenning uitgereikt aan Bert Maan voor zijn grote verdiensten voor onze kerk in binnen- en buitenland.

Tot slot

Het blijkt heel moeilijk om geschikte kandidaten te vinden voor de functies binnen de synode. Gelukkig waren drie aanwezigen bereid voor een jaar een aantal functies op zich te nemen. Maar dat betekent volgend jaar weer een probleem. Mocht u interesse hebben in een van de functies, laat dit dan aan Henk Groen of Léonie Wijker weten.

Bijbelquiz in de Pieterskerk

Je zou het niet bedenken: rooms-katholieken organiseren een bijbelquiz! Je kunt je afvragen, of daar iemand enthousiast voor is? Oecumenische Bijbelquiz: dat moet wel heel saai zijn!

Mis - mis - mis!

De sfeer was een beetje als bij het begin van de Bolderbazar. De eerste mensen drementen binnen, zoeken hun team op en gaan aan hun tafel zitten, licht onwennig, afwachtend. Er komen meer mensen, nog meer deelnemers, het geroezemoes wordt geluid, veel vrolijk, opgewekt, licht gespannen gepraat, gelach, herkenning en competitie!

De zaal van de Pieterkerk loopt helemaal vol, tegen de 80 man, alle zitplaatsen tot in de kinderhoek zijn bezet, de beschikbare antwoordbladen moeten eerlijk verdeeld worden.

Tersluiks belooeren de deelnemers elkaar, smoezen wat, wijzen, herkennen mensen van de kerk, van de straat, van de winkels, en proberen hun eigen kansen, en die van de concurrenten in te schatten.

De 37 vragen met steeds vier mogelijke antwoorden per vraag zijn samengesteld door het Nederlands Bijbel Genootschap, dat er een paar duizend op voorraad heeft.

Er waren 5 thema's als 'familie', 'jong geleerd-oud gedaan', 'wonderen', enz. met elk zeven vragen. De vragen en de antwoorden werden rustig



voorgelezen van een groot scherm. Op de formulieren probeerden we de goede antwoorden aan te kruisen. Er waren 37 vragen en 37 goede antwoorden.

De deelnemer met de meeste goede antwoorden had er 28 goed. In een team middelden de leden hun individuele goede antwoorden voor de teamscore.

De hoogste teamscore was 24,4 punten en die werd behaald door het team van de Mariakerk en de Adelbertuskerk in Haarlem-Noord!

Een rooms-katholiek team dus! Wie had dat gedacht? Rooms-Katholieken lezen – volgens de overlevering – immers niet in de Bijbel? Blijkbaar wel, dus! – een leermomentje voor de oecumene!

Andere teams waren o.a. van de Ichthuskerk, de Nieuwe Kerk, het Apostolisch Genootschap, de Pieterkerk, Santpoort, Driehuis en de Engelmunduskerk in IJmuiden. Het oud-katholieke team bestond uit Carla, Johannes, Hoessein, Rick, Laurens, Coen en Fiete en behaalde 20,4 punten, mede dankzij de oefensessie met Rick.



Veel dank aan de Pieterkerk onder leiding van diaken Julius en het Bijbelgenootschap voor de organisatie, de koffie, het drankje en de prijzen!

In zijn slotwoord nodigde/daagde pastor Julius de aanwezigen uit om de organisatie van een vervolquiz op zich te nemen.

Het is jammer, dat de vragen- en antwoordenlijsten niet beschikbaar waren. Bij ieder antwoord stond de bijbelplaats vermeld, waar het goede antwoord te vinden is. Bij de bespreking van de antwoorden werd steeds summier het bijbehorende bijbelverhaal verteld, maar het was te veel en te snel om zomaar te onthouden.

Fiete Smit-Maan





Al enkele jaren drukt de kerngroep Nijmegen de Driekoningenzegen en biedt deze aan de hele Oud-Katholieke kerk aan. Ook dit jaar weer.

De Driekoningenzegen berust op een oude en wijd verspreide traditie in duitstalige gebieden waar aan het begin van het jaar het huis gezegend werd en de schrifttekens zoals boven in de afbeelding boven de deur geschreven werden.

De beginletters van de Latijnse woorden van de zegen zijn ook de beginletters van de namen van de Driekoningen: Caspar, Melchior en Balthazar en zo spreekt men van de Driekoningenzegen. Inmiddels zijn we met de tijd meegegaan en wordt de tekst op een sticker gedrukt en na een eventuele zegening aan de bezoekers meegegeven.

In veel kerken wordt de mand met de stickers met Driekoningenzegen gezegend in de Viering van Driekoningen. Daarna worden ze uitgereikt aan de aanwezigen. Sommige mensen nemen er meerdere mee, om naar zieke of om andere redenen afwezige parochianen te brengen. Wie de sticker ontvangt kan deze dan boven of bij de voordeur plakken. Op deze manier wordt er bescherming gevraagd voor het huis en de inwoners.

De meeste kerken verbinden direct aan de uitreiking van de Driekoningenzegen een extra collecte, waarvan de eindopbrengst bestemd is voor het diaconaal doel. Dit kan een project binnen de parochie- of landsgrenzen zijn, maar ook verder weg. Dit naar uw eigen keuze. We willen de gedachte uitdragen dat we de zegen vragen voor ons eigen huis en tegelijk iets betekenen voor hen die hun huis en thuis missen.



OK Mannenvereniging 8 oktober 2019

Deze avond was de heer Kees Buis, ja van Derper afkomst, onze gast om iets te vertellen over de IJmuider Redding Brigade, kortweg IJRB. Kees Buis is bestuurslid, strandwacht/instructeur en sinds 1977 lid van de IJRB.

De IJRB is opgericht op 30 maart 1933 en is 1 van de 160 reddingsbrigades in Nederland. De IJRB heeft ongeveer 375 leden, waarvan er ongeveer 80 actief zijn als strandwacht of instructeur. Deze strandwachten en instructeurs zijn allemaal vrijwilliger. Voor de financiering is de IJmuider Reddingsbrigade afhankelijk van gemeentelijke subsidie, sponsors, donateurs en giften. De doelstelling van Reddingsbrigade Nederland en dus ook van de IJRB is 'het voorkomen van de verdrinkingsdood' en in IJmuiden met een nog ruimer doel, 'hulpverlening op en rond het IJmuider strand'. De IJRB doet dit door mensen op te leiden tot zwemmer met zwemdiploma's ABC, zwemmend redder en door actief het strand van IJmuiden te bewaken.

Jaarlijks voeren de strandwachten ongeveer 500 hulpverleningen uit en 12 reddingen die serieus letsel of de dood tot gevolg hadden kunnen hebben zonder de inzet van de IJRB. Het IJmuider strand is heel groot waardoor er niet alleen een vaste bemande post is maar ook mobiele posten. Behalve de strandactiviteiten in de zomer is de IJRB ook in de winter actief om als preventie de toegang tot de pieren bij slecht weer te bewaken en daarmee te voorkomen dat waaghalzen denken dat ze bij slecht weer toch de pieren kunnen opgaan met mogelijke verdrinkingen tot gevolg. De IJRB levert ook ondersteuning bij evenementen zoals Sail, Surfevenementen en ook bij calamiteiten buiten IJmuiden zoals bij de overstromingen van de rivieren in 1993.

De IJRB instructeurs geven ook elke week op vrijdagavond zwemles in zwembad de Heerenduinen en leiden vrijwilligers op tot zwemmend redder, junior lifeguard, lifeguard, senior lifeguard. Vrijwilligers kunnen verder ook opgeleid worden tot chauffeur, schipper en EHBO'er. Meer informatie over de IJRB op hun website www.ijrb.nl.

Cees Borst



OK Mannenvereniging 12 november 2019

Deze avond was gereserveerd voor onze parochiaan Henk Groen die samen met parochiaan en zwager Eric de Boer het bedrijf Winbase heeft opgericht. Winbase ontwikkelt software voor therapeuten in de zorg waarmee de therapeuten behandelplannen kunnen opstellen, behandelingen kunnen registreren en uiteindelijk de declaraties maken die dan door de zorgverzekeraars verder worden verwerkt. Alle informatie wordt vastgelegd in Electronische Patientendossiers (EPD).

Winbase is ontstaan uit een soort hobby van Eric om zijn vrouw tijdens haar zwangerschap tijdelijk te helpen met de administratie van haar Logopediepraktijk. Eric vond dat de administratie wel wat kon worden geautomatiseerd wat aardig lukte. Dit werd al snel bekend bij collega logopedisten wat resulteerde in veel extra werk in de schaarse vrije tijd naast de bestaande banen bij de Provincie Noord-Holland en de KLM. Vanaf 1996 werkten Henk vanaf de zolder en Eric vanuit zijn garage naast hun banen aan de software voor logopedisten waarvan het aantal gestaag groeide.

Vanaf 1999 besloten beiden hun banen op te zeggen en hun eigen bedrijf als directeuren groot aandeelhouders te starten. Winbase begon eerst de software te ontwikkelen met eenvoudige digitale hulpmiddelen zoals Wordperfect en met macro's in Word. De techniek veranderde snel en zij besloten dan ook om hun programma's te gaan ontwikkelen met programmeertaal Visual Basic wat veel sneller werkte en meer mogelijkheden bood om de software met nieuwe functies uit te breiden. De beginperiode was niet makkelijk en vergde grote inzet van beiden, hun naasten en het langzaam groeiende personeelsbestand. Winbase bood als eerste de mogelijkheid aan hun klanten om digitaal te kunnen declareren. Ook was Winbase een van de eerste bedrijven met een app. Allemaal om het therapeuten makkelijker te maken zodat ze maximale aandacht aan hun patiënten kunnen besteden.

In 2003 werd besloten om Winbase verder te gaan verbreden en werd bedrijf Raam overgenomen waarmee het klantenbestand van 700 naar 2700 ging. In 2009 werd gestart met Incura wat nu een onderdeel is van de Winbase groep. In 2011 werd Abakus overgenomen van Baan in



Barneveld en daarmee het scala aan oplossingen voor professionals in de zorg verder uitgebreid. Na de eerste groeiperiode was het ook voor Incura moeilijk om tijdens de financiële crisis het hoofd boven water te houden. Van diverse personeelsleden moest helaas tijdens de crisis afscheid worden genomen.

Incura overleefde de crisis en daarna kwam er weer groei en was het grachtenpand aan de Nieuwe gracht in Haarlem te klein geworden. Nu is het bedrijf met ongeveer 30 personeelsleden gevestigd in een nieuw pand aan de Spaarndamseweg in Haarlem. In de zorg verandert er veel door veranderende wetgeving en steeds veranderende contracten met verzekeraars. Ook de privacy vergt voor het omgaan met Electronische Patienten Dossiers (EPD) steeds meer aandacht van behandelaars en patiënten. Het doel van Incura is om de zorg in Nederland te verbeteren en de kosten van de zorg in de hand te houden met hun slimme en gebruiksvriendelijke software. Daarmee kunnen therapeuten worden ontlast. In de toekomst wil Incura de software verder verbeteren en uitbreiden zodat therapeuten helemaal geen administratieve activiteiten meer hoeven uit te voeren. Meer informatie over Incura is te vinden op het internet via link <https://www.incura.nl>. De volgende bijeenkomst is op 10 december. De heer Kostermans geeft dan een lezing over de ruïne van Brederode.

Cees Borst

Boodschap van de oud-katholieke en Anglicaanse bisschoppen in continentaal Europa aan hun kerken ter gelegenheid van het feest van St. Willibrord 2019

Beste broeders en zusters in Christus:

Ik stuur jullie hartelijke groeten voor het feest van St. Willibrord. Elke keer als we het feest vieren van een van onze broeders of zusters die ons in deze wereld zijn voorgedaan, proberen we drie dingen te doen: ten eerste, God danken voor hun leven en voorbeeld; ten tweede, inspiratie vinden in moeilijke tijden vandaag; en ten derde, iets leren voor de toekomst.



We kunnen God danken voor het voorbeeld van St. Willibrord, een leven gekenmerkt door doorzettingsvermogen in het verlangen om Jezus Christus te dienen. De context waarin hij zijn missie ontwikkelde verschilt niet veel van onze huidige context. Het Europa van die tijd was multicultureel en heidens. Ons huidige Europa is multicultureel en gesecculariseerd. Vroeger waren er dienaars van afgoden, tegenwoordig vinden we onder ons aanbidders van geld en plezier.

De huidige tijd wordt gekenmerkt door verschillende crises: de ecologische crisis, met het verbranden van het Amazonewoud en de vernietiging van de natuur in het algemeen, de politieke crisis met een Brexit die probeert de waarden te vernietigen die we samen in Europa hebben gecreëerd, en de humanitaire crisis, waarbij duizenden mensen Europa proberen te bereiken vanuit andere armere continenten. Deze crises verschillen niet veel van die welke bestonden toen St. Willibrord leefde; we kunnen worden geïnspireerd door de standvastigheid van Willibrord, vechtend voor soortgelijke crises in zijn tijd, zodat we kunnen vechten in onze huidige crises. Hoe meer dingen veranderen, zeggen ze, hoe meer ze hetzelfde blijven.

Voor de toekomst kunnen we leren dat God de Heer van de geschiedenis is. Bij vele gelegenheden redde God deze heilige in moeilijke en gevaarlijke tijden. Bijvoorbeeld: toen hij de Friezen evangeliseerde; bij de dood van koning Pepijn, zijn opvolger, Radboud, die een opstand begon die veel kerken trof en veel christenen doodde. St. Willibrord zocht zijn toevlucht in een klooster dat hij had gesticht en toen Radboud stierf in 719 keerde St. Willibrord terug om te evangeliseren. Ondanks de zeer ernstige tegenslagen waarmee hij geconfronteerd werd, bleef hij constant in zijn geloof. Als we ons leven herinneren, zullen we ontdekken dat God in het verleden heeft geholpen. Het verhaal van St. Willibrord is een verhaal over hoop. God heeft hem vele malen geholpen en we weten zeker dat hij ons ook kan helpen.

**In naam van de oud-katholieke en anglicaanse bisschoppen van
continentaal Europa,**

Carlos Lopez-Lozano

*(Bisschop van Madrid van de Spaanse hervormde bisschoppelijke kerk
(Anglicaanse communie))*



Kerstsamenzang in het 'Het Kruispunt'

Op zondag 22 december aanstaande verzorgt het Chr. Mannenkoor IJmuiden 's middags een kerstoptreden met samenhang in kerkelijk centrum 'Het Kruispunt', Zonbastion 3 in Velsersbroek.

Op het programma staan veelal bekende kerstliederen uit binnen- en buitenland; een aantal liederen wordt gezamenlijk gezongen.

Medewerking: Cora Glas soliste, Peter Bontje piano, Teun Zondag orgel. Dominee Marianne Vonkeman zal een korte meditatie houden.

De muzikale leiding is in handen van de dirigent Ary Rijke.

De koor- en samenhang begint om **15.00 uur**. U bent van harte uitgenodigd. De toegang is *gratis*; wel wordt u tijdens het programma, ter bestrijding van de onkosten, een financiële bijdrage gevraagd.

AGENDA

09-12	18.45 uur	Mensen van de weg
13-12	14.30 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
18-12	18.30 uur	Aktiva, Adventsavond in de Bolder
19-12	10.00 uur	Oecumenisch koffiedrinken, O.K. Kerk
20-12	14.30 uur	Bijbelgroep, pastorie
16-01	10.00 uur	Oecumenisch koffiedrinken, Petrakerk
05-01		AVK 50 jaar, Kerk - Koffie - Lunch
06-01	18.45 uur	Mensen van de weg
10-01	14.30 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
11-01	15.00 uur	Afscheidsdienst Mgr. Vercammen, Gertrudiskathedraal Utrecht
13-01	14.00 uur	AVK jaarvergadering en kienen
14-01	20.00 uur	O.K. Mannenclub, lezing Mattijs Ploeger en nieuwjaarsborrel
15-01	20.00 uur	Aktiva, Verrassingsmaaltijd
17-01	14.30 uur	Bijbelgroep, pastorie
20-01	18.45 uur	Mensen van de weg
24-01	14.30 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
31-01	14.30 uur	Bijbelgroep, pastorie
03-02	18.45 uur	Mensen van de weg



Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastorie: Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260
Pastoor H. Münch tel. 06-15655684, e-mail: munchharald@gmail.com
Pastoor M.Liebler- Münch, 06-15656298, e-mail martina.liebler@ziggo.nl

Gebouwen:

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder: tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,
e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:
NL56 RABO 0154 1643 48

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL81 RABO 0337 4470 47
Busjes kunnen gelegd worden na telefonisch overleg met Leni Karemaker (tel. 0255-523367) of Wil Wijker (tel. 023-5387658)

Diakonaat IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begraffenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Autovriendendienst:
Joke Wennis, tel. 0255-516233/Marjoke de Koning, tel. 0255-515597

Kruispunt: kopij inleveren voor 22 januari via:
e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 4 februari 2020.

