

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND

Jaargang 62 nummer 7

Paasnummer 2021

P A S E N

VOORWOORD

WAT IS VASTEN?

In deze weken gaan we op naar Pasen. Deze tijd heeft haar eigen naam: In de laatste jaren is de naam “veertigdagentijd” in de kerk meer in gebruik gekomen maar traditioneel is de naam “vastentijd”.

Als we het woord vasten horen denken we meteen aan: zich onthouden van dingen die we graag eten en drinken, afstand doen van dingen die we graag doen of minder dingen kopen en aanschaffen.

Vasten echter betekent in de eerste plaats: zich ‘*vast* maken aan Christus Jezus.

En dat hangt samen met de twee wortels van de vastentijd:

- 1) Aan de ene kant ging het om mensen die al gedoopt maar zich door zware zonden van de gemeenschap hadden verwijderd. De vastentijd was voor hen een tijd van boete om te doen en zo hun weg terug naar de gemeenschap te vinden. Zich opnieuw vast te maken aan Christus door met heel de gemeenschap met Pasen weer de eucharistie te mogen vieren en de communie te ontvangen.
- 2) Aan de andere kant was voor hen die gedoopt wilden worden de veertigdagen voor Pasen een tijd van voorbereiding op de doop in de Paasnacht. Ze waren onderweg om zich aan Christus voor het eerst vast te maken. Daarom zijn de schriftlezingen op de zondagen in de vastentijd eigenlijk een soort catechese om te leren wat het betekent christen te zijn.

Daarnaast komen wij ook vaak het begrip “lijdenstijd” tegen. Eigenlijk is dat geen passende naam voor de veertig dagen voor Pasen omdat het niet om het lijden van Jezus gaat maar om de weg van mensen zich aan Christus vast te maken en om met hem uiteindelijk de verrijzen.

Wat is dus nu in wezen de betekenis van de vastentijd voor ons?

We gaan op naar Pasen om in de Paasnacht onze eigen doop te hernieuwen.

En de vastentijd is onze voorbereiding op deze hernieuwing van onze doop.

Goed doen, zich onthouden van dingen waar je anders aan vast geklonken bent, meer bidden en in de heilige Schrift zich verdiepen, dienen allemaal ertoe: de eigenliefde te minderen om de liefde tot de naaste en God te vermeerderen, om zo op het spoor van Jezus de Christus te wandelen.

Maar waarom is de doop en de hernieuwing ervan zo belangrijk?

Sinds zijn verrijzenis is Christus de levende Heer die in onze wereld aanwezig is.

Door de doop komen wij bij hem. Te midden van de vergankelijke wereld zij wij al op weg naar de onvergankelijkheid. Uit de schaduw naar het licht.

En omdat Christus sinds zijn persoonlijk Pasen leeft, kan hij met Pasen - elk jaar opnieuw - ons eigen leven binnenkomen.

O nacht lichter dan de dag!
O nacht stralender dan de zon!
O nacht witter dan de sneeuw!
Lichtender dan onze lampen,
Liefelijker dan het paradijs!

O nacht zonder duisternis,
U verdrijft alle slaperigheid
En laat ons waken met uw heilige Geest.
O nacht, schrik van al het kwade,
Paasnacht heel het jaar verwacht.

Vervulling van alle zoekenden,
Bruiloftsnacht van alle gelovigen,
Nacht waarin de gedoopten
Het geheim van God raken.
Wordt voor ons waarheid!

Gezegende opgang naar Pasen en zalig Pasen straks!

ROOSTER VAN KERKDIENTEN



Misschien komen er vanaf 11 april versoepelingen.

In verband hiermee bereidt de liturgische commissie twee opties voor. Of, wij mogen dan kerkdiensten houden (weliswaar met beperkingen), zo niet dan gaan we korte liturgische vieringen voorbereiden die dan via YouTube bekeken kunnen worden.

Volg de berichten op de website en via pastoor Münch.

Onder voorbehoud

Zo.	11-04	10.00 uur Beloken Pasen 2 ^e zondag van Pasen, eucharistieviering
Wo.	14-04	9.30 eucharistieviering, koffiedrinken
Zo.	18-04	10.00 uur 3 ^e zondag van Pasen, eucharistieviering
Wo.	21-04	9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
Zo.	25-04	10.00 uur 4 ^e zondag van Pasen, eucharistieviering
Wo.	28-04	9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
Zo.	02-05	10.00 uur 5 ^e zondag van Pasen eucharistieviering
Wo.	05-05	9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
Zo.	09-05	10.00 uur 6 ^e zondag van Pasen Eucharistieviering
Wo.	12-05	9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
Do.	13-05	Hemelvaart des Heren, Oecumenische dienst
Zo.	16-05	10.00 uur 7 ^e zondag van Pasen, eucharistieviering



OUD-KATHOLIEKE KERK

Geachte pastores en kerkbesturen,

Het crisisteam is naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen maandag deze week twee keer digitaal bij elkaar geweest om te spreken over de korte en langere termijnplanning in de voortdurende coronacrisis.

Een jaar geleden, op de vierde zondag van de Veertigdagentijd 2020, waren voor het eerst alle parochiekerken gesloten en zonden we de eerste landelijke livestream van de eucharistieviering uit vanuit Amersfoort. We dachten dat deze noodoplossing voor enkele weken zou zijn, maar inmiddels zijn we een jaar verder en beleven we opnieuw een lastige periode. Het grote verschil is dat, nu het vaccinatieprogramma op volle toeren draait, er zicht is op een concreet einde van de crisis.

We zijn verheugd over signalen uit de parochies dat de onlangs verruimde mogelijkheden voor jeugdwerk en voor livestreaming uit de parochiekerken worden benut. De openstelling van kerken voor mensen die op zoek zijn naar een moment van stilte of individuele ontmoeting blijkt in enkele parochies een gouden greep. En het omzien naar elkaar en naar anderen gaat in verschillende vormen door, via de vastenactie, via bezoeken aan de deur en het rondbrengen of rondsturen van boekjes, kaarten en kaarsen.

We hadden met zijn allen gehoopt op verantwoorde wijze met elkaar in onze parochies de komende Goede Week en Pasen te kunnen vieren. De realiteit is teleurstellender. Wat we er inhoudelijk ook van vinden, feit is dat de overheid bijna alle plekken waar mensen in groepen samenkomen nog steeds gesloten houdt. In solidariteit met de rest van de samenleving heeft de OKKN steeds in vrijheid gekozen geen gebruik te maken van de mogelijkheid om vanuit de vrijheid van godsdienst toch met 30 mensen samen te komen. Het advies van het CIO, het gezamenlijk overleg van bijna alle kerken in Nederland met de Rijksoverheid, is in deze lockdown helder en vooralsnog niet veranderd: *houd de kerkdiensten online met*

slechts de daarvoor benodigde voorgangers en de medewerkers die de online dienst mogelijk maken.

Als OKKN houden we vast aan de koers die we al een jaar varen. Dat enkele andere kerken hebben besloten hier nu van af te wijken doet niets af aan de waarde van het CIO-advies. Dit betekent dat de komende vieringen tot en met de eerste zondag van Pasen worden uitgezonden in de livestreams vanuit de kathedrale kerken. Parochies kunnen, waar dit mogelijk en wenselijk is, ook digitaal vieren, met een zo klein mogelijk team aan voorgangers en medewerkers. Daarnaast blijft er ruimte voor opstelling van de kerken voor een stil gebed, het branden van een kaars, het ophalen van palmtakken enzovoort. Over de Chrismamis, die in beide bisdommen in kleine kring zal doorgaan, zult u nader worden geïnformeerd.

Van harte zien wij met u allen uit naar de volgende fase, die naar alle waarschijnlijkheid in eerste instantie een terugkeer zal betekenen naar vieren in een groep van maximaal 30 personen of zoveel minder als de anderhalvemetermaatregel dat in het kerkgebouw noodzakelijk maakt. Komende vrijdag 19 maart vergadert het CIO over de stand van zaken met de demissionair minister van Justitie en Veiligheid. Dan zal de al sinds november op tafel liggende concept-routekaart van het CIO opnieuw worden besproken en hopelijk worden vastgesteld, zodat duidelijk wordt hoe aankomende besluiten van de overheid zich vertalen in verruiming voor de kerken. Daarnaast komt, naast de in het CIO vaker terugkerende vragen rond de sociale en geestelijke gevolgen van de aanhoudende lockdown, de toegang van pastores tot ziekenhuizen en zorginstellingen ter sprake.

Na de volgende persconferentie op dinsdag 23 maart zal het crisisteam opnieuw digitaal bijeenkomen en u berichten over de volgende fase.

Voor nu wensen wij u een gezegend vervolg van deze vastentijd en een goede opgang naar Pasen!

Met vriendelijke groet,

Miranda J. E. Roobol, Algemeen Secretaris

UIT DE PAROCHIE

Op maandag 8 maart hebben wij afscheid genomen van **Wil van der Laan- van der Pijl**.

Het was de eerste uitvaart waarin diaken Johannes van Riessen, haar tantezegger, zelfstandig voorging. Wil was een tijd geleden naar villa Tromp verhuisd en de laatste tijd werd het minder met haar gezondheid. Ze was ook een aantal dagen in het RKZ in Beverwijk.

Op maandag 1 maart hebben we met een eucharistieviering in onze kerk afscheid genomen van **Gerard Vester** en zijn echtgenote **Bep Vester-Stam**.

Ze waren allebei een tijd geleden met corona besmet. Bep lag op de quarantaine-afdeling in Heemswijk/Heemskerk en Gerard op IC van het Spaarne Gasthuis in Haarlem.

Op vrijdag overleed Bep en toen Gerard op zaterdag het bericht hoorde besloot hij dat het voor hem niet meer hoefde en nadat hij van zijn kinderen en kleinkinderen afscheid heeft genomen is hij een paar uur later vredig ingeslapen. De kinderen schreven op hun rouwkaart:

‘Samen op de trouwkaart, samen op de rouwkaart’.

Mogen zij rusten in vrede!

Nadat **Tiny van Kouteren** voor Kerst al ongelukkig was gevallen en enige tijd voor revalidatie in Velsersduin was is zij ondertussen weer met Theo samen thuis.

Na de revalidatie in Velsersduin is **Lenie de Niet** naar een appartement in het Visserhuis verhuisd. Haar man **Johan** verbleef een aantal weken in de quarantaine-afdeling van Zuiderhout. Hij had corona maar met weinig symptomen. Hij kreeg er later zelfs nog een longontsteking overheen. Maar hij is hersteld en is nu weer samen met Lenie in het Visserhuis.

Daan van Putten in Haarlem werd een tijd geleden positief getest en moest in zijn eigen huis in Haarlem op de bovenverdieping verblijven. Zijn vrouw en kinderen woonden op de begane grond. Maar hij is ondertussen gelukkig weer hersteld.

Inge, Romy en Martin van Warmenhoven uit Beverwijk waren allemaal door het coronavirus besmet. Inge en Romy zijn weer gezond. Maar Martin moest naar de IC van het Academische ziekenhuis in Utrecht. Ondertussen is hij van de IC af en ligt hij op een quarantaine-afdeling.

Jopie Verkerk zal eind maart van haar flat op de Lange Nieuwstraat waar zij met Dick woonde, naar de Moerberg verhuizen.

Meditaties

Beurtelings verzorgen pastoor München en onze parochie-assistente Sandra van der Helm een meditatie in de Vastentijd met ondersteuning van Marlie Durge en Jack Gouda (zang) en Wim Gouda(orgel).



U vindt de meditatie via de website van onze parochie onder de rode YouTube knop. De opnames worden verzorgd door Henk Groen.

VANUIT HET KERKBESTUUR

Verslag van de 87e kerkbestuursvergadering

De laatste kerkbestuur vergadering was 7 december waarbij nog veel aandacht werd besteed aan de kerstvieringen in Corona tijd. Corona besmettingen werden echter heviger met een strengere lockdown tot gevolg. Pas afgelopen zaterdag 6 maart werd de eerste kerkbestuur vergadering van dit jaar gehouden. Dit keer nog niet in de Bolder maar achterin de kerk waarmee we voldeden aan de geldende Corona protocollen.

De termijn van de huidige penningmeesters loopt in april af. De penningmeesters hebben besloten om de komende 2 jaar nog aan te blijven. Twee jaar is zo weer voorbij dus heeft het kerkbestuur besloten dat kandidaten voor deze post zich kunnen melden bij pastoor Harald Múnch of via een e-mail aan secretaris.okijmond@gmail.com.

Op 31 december is onze trouwe parochiaan Jan ter Brugge, die veel voor onze kerk en parochie heeft gedaan, helaas overleden. Recentelijk is zijn testament geopend en daarin stond vermeld dat Jan de opbrengst van zijn huis aan onze parochie schenkt. Zijn huis zal op korte termijn door de executeur testamentair en in overleg met onze pastoor worden verkocht. Het kerkbestuur is Jan daarvoor zeer erkentelijk.

De Bolderbeheer groep, Yvonne Groen en Roelof Jan Ril, hebben het kerkbestuur meegedeeld dat zij als beheerders per 1 augustus a.s. stoppen. Het kerkbestuur bedankt Yvonne en Roelof Jan voor hun inzet van vele jaren voor het beheer van de Bolder. Kandidaten die interesse hebben om iets te doen in de Bolder kunnen zich aanmelden voor het ondersteunen van het beheer van de Bolder.

Elk jaar na het versturen van de Kerkbalansbrieven en recentelijk tijdens het rondbrengen van de vastenboekjes komen er meldingen binnen van foutieve adressen. Wij doen er alles aan het adressenbestand actueel te houden en vragen parochianen die verhuizen of niet meer zijn geïnteresseerd in het werk van onze parochie dit te melden zodat ons adressenbestand actueel is en blijft. In het adressenbestand staan ook

veel passieve leden die mee doen met alle mailings. Op basis van bezoek, bijdrage of anderszins betrokkenheid bij onze parochie zal het kerkbestuur onderzoeken of het zinvol is om alle passieve leden steeds bij alle mailings te betrekken.

De Liturgische werkgroep komt binnenkort weer bijeen. Zij zullen zich vooral bezighouden met de voorbereidingen voor de Paasvieringen. Daarbij wordt vooral gekeken wat de mogelijkheden zijn van meditaties of livestream uitzendingen tijdens de goede week en de Paasdagen. Natuurlijk hoopt het kerkbestuur dat Corona beperkingen worden opgeheven maar zeker is dat niet vandaar veel aandacht voor de voorbereidingen van digitale uitzendingen.

De monumentenwacht heeft in 2019 een inspectie uitgevoerd van de bouwkundige staat van de kerk, de pastorie en de Bolder. Op basis van dit rapport heeft de monumentenwacht ook een onderhoudsplan geadviseerd voor de jaren 2021-2030. De kosten van onderhoud worden de komende 10 jaar geschat op gemiddeld ruim €16.000,- per jaar. Om al die onderhoud activiteiten aan te besteden en uit te voeren is het kerkbestuur in onze parochie op zoek naar een bouwkundige ter ondersteuning van de huidige kerkbestuurders die verantwoordelijk zijn voor de vele technische zaken. Iedereen die interesse heeft kan zich aanmelden bij pastoor Harald Münch of via een e-mail aan secretaris.okijmond@gmail.com.

Het kerkbestuur heeft besloten om de sfermicrofoon te vervangen en ook het geluid in te regelen. Deze microfoon hangt op hoogte achterin de kerk voor het koor en is vooral belangrijk voor de kwaliteit van het geluid van de Kerkomroep.

Van de gemeente Velsen is een brief ontvangen betreffende collectieve aanschaf van zonnepanelen. Duurzaamheid staat in alle organisaties bovenaan de lijst met activiteiten zo ook in onze parochie. Het kerkbestuur heeft daarom besloten om bij de gemeentelijke organisaties eerst eens advies in te winnen over wat de mogelijkheden en de kosten zijn.

De jaarcijfers van 2020 zijn bekend en door het kerkbestuur goedgekeurd. In 2020 was er een verlies van € 41.153 wat ruim € 1.100,-

meer is dan in 2019. Door Corona stonden de inkomsten uit collectes onder druk maar daar tegenover stond dat er minder kosten waren door o.a. minder energiekosten en uitgaven aan bijeenkomsten zoals koffiedrinken na de kerkdienst. De jaarcijfers van 2020 zullen uitgebreid worden besproken in de komende gemeentevergadering. Een datum voor deze vergadering is op dit moment nog niet bekend i.v.m. Corona lockdown.

Tijdens de Corona lockdown is gebleken dat bezoekers niet altijd de aanwijzingen van kerkmeesters of koster opvolgen. Een mogelijke oorzaak is dat kerkmeesters en koster niet voor iedereen direct herkenbaar zijn. Het kerkbestuur heeft daarom besloten om diverse badges te maken die gedragen worden en dan zichtbaar zijn voor bezoekers zodat men weet met wie men te maken hebt.

Er is een onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van het netwerk in de kerk. Er zijn problemen met de aansturing van de verwarming via WiFi en recentelijk was het geluid van de livestream van de Kerst-Singalong slecht. Binnen het netwerk is een centrale router in de radiokamer een belangrijk onderdeel voor de kwaliteit van WiFi en livestream uitzendingen. Deze router is echter verouderd en wordt door Apple niet meer sinds 2018 geleverd en onderhouden. Het kerkbestuur heeft daarom besloten om deze router door een moderne router te vervangen en ook in de kerk toegangspunten voor WiFi en andere bekabelde apparatuur te plaatsen. Daarmee is het mogelijk om bijvoorbeeld met een camera op verschillende plaatsen in de kerk opnames te maken en direct uit te zenden.

Namens het Kerkbestuur
Cees Borst

Van de penningmeesters

Omdat het op dit moment nog niet bekend wanneer wij weer een Gemeentevergadering kunnen plannen publiceren wij hieronder alvast de cijfers van het verslagjaar jaar 2020.

BALANS

	2020		2020
Gebouwen	428.001	Eigen vermogen	1.073.786
Inventaris	25.000	Winst effecten	49.980
Beleggingen/eff	811.496	PA Kokfonds	46.142
Kas/bank	17.658	Voorz.onderh. Bolder	88.191
		Voorz. onderhoud kerk	65.209
		Verlies 2020	(41.153)
Totaal	<u>1.282.156</u>		<u>1.282.156</u>
Totaal 2019	1.285.951		1.285.951

VERLIES EN WINST

	2020	2019
ONTVANGSTEN en VERREKENINGEN		
Collecten en giften	22.563	31.077
Vrijw.bijdragen Kerkbalans	49.402	48.442
Heffing OKKN personeel	(55.833)	(65.040)
Kosten Bankrekeningen	(873)	(731)
Heffing OKKN vermogen	(9.077)	(10.714)
Verhuur kerk	nihil	
Overige inkomsten	198	400
Opbrengst Actie Bazar	1.040	8.032
Totaal ontvangsten/verreken.	<u>7.420</u>	<u>11.465</u>

UITGAVEN

Eredienst	9.985	13.188
Pastorale zorg	5.507	2.710
Gemeente activiteiten	2.028	6.915
Lering en vorming	1.779	122
Parochie bestuur	2.057	4.699
Kerkgebouw	25.149	20.726
Pastorie	3.725	807
De Bolder		651
Totaal uitgaven	<u>(48.573)</u>	<u>(51.475)</u>
Resultaat (verlies 2020/19)	(41.153)	(40.010)

De winst op effecten is ten gunste van het Eigen Vermogen gebracht buiten de Verlies en Winst om (dit moet van de OKKN zo geboekt worden) en het negatieve resultaat 2020 zal t.z.t. ten laste van het Eigen Vermogen gebracht worden.
De tussen haakjes genoemde resultaten zijn verlies/negatief.

Toelichting Verlies en winst.

Ontvangsten en verrekeningen

Door de corona perikelen zijn de collecte opbrengsten sterk verminderd. De vrijwillige bijdragen kerkbalans zijn iets gestegen. Er was door het minder in dienst hebben van de pastores (o.a. Martina) een lagere afdracht aan de OKKN, een herberekening is recent ontvangen en heeft geresulteerd in een navordering ad 1.988.-- Deze is geboekt in 2021.
Bij de ontvangsten missen wij ook sterk de opbrengst van de Bazaar.

Uitgaven

Zoals u kunt zien zijn de gemeente activiteiten sterk verminderd, dit is o.a. het koffie drinken na de kerkmis.
Er is meer uitgegeven voor onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie.
Gaarne vertrouw ik erop u een uitleg gegeven te hebben op de cijfers 2020.
Indien u meer wilt weten, bel mij op telefoon 0251 245027.



Johan van der Laan en Cees Borst

Kerkbalans 2021

Kerkbalans 2021 ging gepaard met wat hobbels. De belangrijkste hobbel was natuurlijk het Covid-19 virus waardoor de Kerkbalans brieven een flink aantal weken later bij u in de bus viel dan gepland. Andere vertragingen bij het bestellen van de folders waren op tijd opgelost.



Normaal worden in een aantal avonden de brieven en folders met de antwoordenvelopen door meisjes van de lering in de grote enveloppen gestopt en in de 2^e helft van januari door PostNL bij u thuisbezorgd. Door de Covid-19 protocollen was het niet mogelijk voor de meisjes om in de pastorie bij elkaar te komen. In plaats van te wachten tot het volgens de protocollen weer mogelijk was heeft onze secretaris Linda samen met haar dochter Lisa en een vriendin met inachtneming van de protocollen dit bij haar thuis gedaan waarvoor onze dank.

Wij hopen dat u Kerkbalans ondanks deze vertraging niet bent vergeten en alsnog ruimhartig uw bijdrage invult en in de gratis antwoordenvelop terugstuurt. Afgeven aan een kerkmeester of pastoor kan natuurlijk ook. Het kerkbestuur hoopt met uw gulle bijdrage de immer stijgende kosten van onderhoud, energie en salarissen voor een groot deel te kunnen compenseren en daarmee het verlies zoveel mogelijk te beperken.

Namens het Kerkbestuur,
Cees Borst

Vastenoffer

Terwijl ik dit stukje schrijf lijkt Pasen nog zo ver weg. Het is nu nog volop winter, met allerlei ongemakken door de sneeuw. Alhoewel, het is en blijft een mooi gezicht: de sneeuw op ons groen.

Hopelijk kunnen wij Pasen vieren in onze kerk. Dat voelt toch fijner dan thuis.

Rond de Paastijd, komt de vastentijd ook aan bod.

Dit jaar gaat de vastenactie over de stichting Present. Heeft u daar wel eens van gehoord? Ik nog nooit.

Ik zal u er kort iets over vertellen. Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Zo kun je koken voor daklozen (dat vind ik wel een leuk idee), boodschappen doen of iemand naar een dokter brengen. Helaas is het nu coronatijd en dat maakt het allemaal wat lastiger. Maar aandacht geven kan ook door een kaartje te sturen, dat kan altijd. Er zijn meer dingen die de stichting organiseert, op een veilige manier.

Wilt u uw tijd doneren? Kijk dan op www.stichtingpresent.nl/haarlem.

Ze hebben ook projecten in IJmuiden en Velsen.

Ook financieel steun is van harte welkom!

Wilt u iets geven aan deze stichting? Uw bijdrage kan dan zoals u gewend bent, worden overgemaakt aan onze parochie, rekeningnummer

NL56 RABO 0154 1643 48 onder vermelding van 'vastenactie'.



Als de kerk open is, kunt u ook achterin (in het bruine hangkastje) uw bijdrage deponeren.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Een hartelijke groet van;

Caroline Krab-Juffermans

IN MEMORIAM



Bep en Gerard Vester

Met het overlijden van Bep en Gerard Vester, verliest ook de Bazar twee zeer gewaardeerde medewerkers. Nadat Bep een aantal jaren geleden weer actief bij de kerk was gekomen, werd ze ook actief medewerker bij de Bazar. Ze stond als gastvrouw aan de deur, en verkocht jarenlang de boeken. Dat deed ze met veel plezier omdat ze dol was op boeken. Gerard kwam met haar mee en vulde de laatste jaren met veel trouw en enthousiasme de Matrixverloting in. Maar ook achter de schermen waren zij trouwe meedenkers over de opzet van de Bazar. Bep als lid van de Bazarcommissie, waar zij tot en met 2019 met veel humor en relativeringsvermogen meedacht over de diverse onderdelen en obstakels. En Gerard hielp haar daarbij. Bij het dreigende verdwijnen van de viskraam kwamen zij samen met een opzet hoe dat eventueel opgevangen zou kunnen worden. Zij laten een lege plek achter in de grote Bazarfamilie!

De Bazarcommissie

Bedankje

Hierbij wil ik u bedanken voor de betoonde betrokkenheid na het overlijden van Lieny. Het afscheid, plechtige uitvaart, de kaarten, bloemen en de hartverwarmende geschreven en gesproken woorden zijn een troostvolle herinnering.

Piet Schol

Verhuisberichten

Gerda Glazemaker (90 jaar), weduwe van oud pastoor Teus [Glazemaker](#), is recent verhuisd naar een verpleeghuis. Na een vrij plotselinge achteruitgang van haar gezondheid bleek het niet langer mogelijk voor haar zelfstandig te blijven wonen in haar geliefde woning in Amersfoort. Aangezien een aantal parochianen nog af en toe contact met haar hebben, op verzoek van haar dochters haar nieuwe adres:

Huize Valkenbosch
Van Tetslaan 2
[Afdeling Bosch](#)
Kamer 2
3707 VD Zeist



Het nieuwe adres van **Johannes van Riessen** is per 18 maart:
Noorderhoofdstraat 131
1561 AT Krommenie

Bericht van de Kinderkerk [Vastenactie 2020](#)

Vorig jaar spaarden wij voor het Kerbert Dierentehuis, maar door lockdown had nog niet ieder kind een spaarpotje gemaakt. Geveld door griep kon ik de overige spaarpotjes ook niet rondbrengen, naar de kinderen die ze nog niet gemaakt hadden. Normaal zouden ze met Palmzondag worden ingeleverd, met Witte Donderdag gezegend en dan konden we het afgeven aan het Kerbert Dierentehuis. Ik had gehoopt dat er in een dienst speciaal aandacht voor gegeven kon worden, om toch nog een mooi te kunnen overhandigen maar door corona is dat nog niet mogelijk geweest. Hoe we het dan gaan doen, is afwachten wanneer wat weer mogelijk is, zodat we met de Kinderkerk het kunnen overhandigen.

Met vriendelijke groeten, namens de Kinderkerk,

Nanda Tol

Pasen 2021

Op het moment dat ik dit schrijf lijkt het er niet op dat we Pasen in de kerk zullen vieren. Het zal in elk geval niet zo zijn als met pasen 2019. Ik kijk uit naar opstanding uit dit dal van maatregelen en beperkingen. Ik ben daar vast niet de enige in. Maar of we deze opstandig mogen vieren met Pasen? Misschien deels maar zeker niet volledig. Dat is eigenlijk wel weer heel christelijk. Het Rijk Gods is al hier, gebracht in en door Christus, maar het is nog niet volkomen.

Pasen, Christus is verrezen!

Na de goede week waarin we met Christus de diepte in gaan, gaan we ook met Hem op naar Pasen. Dezelfde beweging hebben we gemaakt in de doop. Velen van ons hebben dat niet bewust meegekregen, we waren nog maar een baby. In de doop zijn we door de dood heen gekomen in het nieuwe leven met Christus. Door de doop heen zijn we aangekomen in Zijn Rijk, we zijn er al deel van, dat Rijk is al hier!

We kunnen het zien, soms even. Als we het goede zien in de wereld, als we door de slechte daden van mensen, de mens erachter kunnen zien. Als we met een nieuwe blik de wereld in kijken en zien hoe onvoorstelbaar knap alles in elkaar zit, hoe mooi de natuur is, ook als het stormt, als we zien hoe goed mensen zijn voor elkaar, voor andere levende wezens. Dan kijken we even met andere ogen naar de wereld.

We kunnen kijken met de ogen van Christus, door diens leven, voorbeeld en uitspraken heen. Als iedereen relschoppers veroordeelt, zijn wij geneigd hetzelfde te doen. Want dat is toch niet normaal!? Maar misschien horen we dan Christus zeggen: "oordeelt niet" en "heb je vijand lief". Daden kunnen we verafschuwen, maar de mens erachter? Als gedoopten kunnen we de wereld soms net even anders zien, en misschien doen we dat soms ook. We zijn er in elk geval toe geroepen en toe in staat.

Elke zondag vieren we de dag des Heren, de jongste dag, de dag van de verlossing. Want we zijn al gered, in Christus zijn we al bevrijd. Of maatregelen nu versoepelen of niet, we zijn al vrij. Dat is een ander soort vrij dan die van regels en maatregelen, een ander soort vrij dan de vrijheid van meningsuiting, en een ander soort vrij dan een oordeel klaar hebben. Het is een vrijheid van het hart. We zijn al vrij, want Christus heeft ons verlost, vrij van wat ons vasthoudt, wat ons tegen houdt om te leven en te zien. Vrij van geest, vrij van hart.

Het is straks Pasen. Ik wens ons dat we mogen opstaan en open staan voor deze vrijheid van hart, van geest, in vrede.

Sandra van der Helm, parochie-assistente

Lieve Dames van Aktiva,

Het bestuur van Aktiva wil langs deze weg gaarne iets van zich laten horen. We staan voor de Stille Week en Pasen, een tijd van bezinning en overdenking. Er is de laatste maanden veel gebeurd en ook om over na te denken.

De afgelopen tijd zijn Bertje van der Leek en Lieny Schol overleden en de partner van Jopie Verkerk, Dick is overleden. Hierbij is veel verdriet ontstaan bij de nabestaanden.

Daarnaast hebben leden van onze club het Corona virus opgelopen. De meeste zijn nog in een herstelperiode. Maar er waren ook huwelijksjubilea! Het bestuur leeft met alle betrokkenen mee. Door de Corona is het allemaal wat anders gelopen.

Evengoed gaat het bestuur met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Wij zullen over enkele maanden, wij denken het begin van de zomer, aan u laten weten hoe wij met het nieuwe seizoen verder zullen gaan.

Wij wensen u allen een gezegende Paas en gaarne tot ziens.

Het bestuur van Aktiva.

Oud-Katholieke Mannenvereniging

Net als veel andere verenigingen heeft ook onze vereniging de gevolgen van het Covid-19 virus ondervonden. Het virus heeft ook bij ons lid Gerard Vester en zijn vrouw Bep toegeslagen en helaas zijn beiden hieraan overleden. Ook hebben wij afscheid moeten nemen van ons trouwe lid Jan ter Brugge. Wij zullen hen missen.

Door het virus werden de bijeenkomsten van september en oktober al in augustus afgelast. Er was hoop dat we in november en december misschien weer bijeen konden komen in de kerk in plaats van in de

Bolder en daarna alles weer een beetje normaal zou gaan. Helaas was dat ijdele hoop en werden de bijeenkomsten t/m februari afgelast.

Na de persconferentie op 23 februari van het kabinet is het duidelijk dat ook in maart en misschien ook in april en mei geen bijeenkomsten meer mogelijk zijn. Het bestuur heeft daarom besloten om alle bijeenkomsten van dit seizoen niet door te laten gaan. Een geheel verloren seizoen! Wij kijken dan ook met alle leden uit naar het nieuwe seizoen waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten, luisteren naar interessante sprekers en bijpraten onder het genot van een drankje.

Het programma van seizoen 2020/2021 zal in grote lijnen worden gebruikt voor het seizoen 2021/2022. Het bestuur zal later het definitieve programma vaststellen en de leden op tijd informeren. Ideeën van de leden over de invulling van het programma voor komend seizoen zijn natuurlijk altijd welkom. Heb je een idee stuur dan even een e-mail of neem contact op met het bestuur.

Namens het bestuur,
Cees Borst

SPELAVOND JEUGD (7-12 JAAR)

Achter je eigen beeldscherm, 24 maart van 19.30 tot 21.00 uur..



Voor meer informatie kijk op de website van de landelijke kerk: okkn.nl

Omdat jullie dit jaar niet naar de Bolder kunnen komen om zelf een **Palmpasenstok** te maken, dit jaar een Palmpasenstok in Kruispunt om zelf in te kleuren. Veel plezier!



Pastoor Münch zet op Palmpaaszaterdag een speurtocht uit rond het Passieverhaal. Lijkt het je leuk, bel of mail de pastoor!!!

AL EENS GEDACHT AAN PASTORAAT IN DE OUD-KATHOLIEKE KERK?



- Online seminar voor geïnteresseerden -

Nu de Coronacrisis langer duurt, worden veerkracht en zingeving van steeds groter belang. Pastoraat kan hierin van grote waarde zijn. Denk je er weleens over na of in het pastoraat jouw toekomst ligt? Een goed verkennend gesprek is lastig op 1,5 meter afstand. Daarom biedt de Oud-Katholieke Kerk een online seminar aan. Voor iedereen die zich voor zichzelf wel iets kan voorstellen bij inzet voor deze kerk als pastoraal werker, diaken of priester. Om met anderen die hier ook over nadenken in gesprek te komen, samen met een bisschop, de rector van de opleiding, enkele pastores en een student. Geïnteresseerd? Meld je dan aan bij Rieneke Brand (rieneke.brand@okkn.nl). Na aanmelding ontvang je een link voor de bijeenkomst. Is iets niet duidelijk of zijn er andere vragen over deze bijeenkomst en oproep, of ben je op het moment ervan verhinderd: via hetzelfde emailadres komen we graag met je in contact.

Datum en tijd: donderdag 25 maart, 19.30 – 21.00.

Gesprekspartners vanuit de Oud-Katholieke Kerk: bisschop Bernd Wallet, rector Mattijs Ploeger, pastores Robert Frede en Erna Peijnenburg, en student Thelma Schoon.

Voor wie zich al wil inlezen: gegevens over de ambtsopleiding zijn te vinden op de onderwijspagina van het Oud-Katholiek Seminarie: www.seminarie.okkn.nl

AGENDA

Vr. 12-03
Ma 12-04
Ma 03-05

Omdat het weer mag: Lering oudere jeugd
20.00 uur Kerkbestuursvergadering, Bolder
20.00 uur Kerkbestuursvergadering, Bolder

Namens alle Kruispuntmedewerkers wensen wij u wij u een

ZALIG PASEN!

de redactie



Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastorie: Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel.0255-515260

Pastoor H. Münch, tel.06-15655684, e-mail: munchharald@gmail.com

Pastoor M. Liebler- Münch, 06 15656298e-mail martina.liebler@ziggo.nl

Gebouwen:

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder: 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,

e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:

NL56 RABO 0154 1643 48

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:

NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL81RABO0337447047

tnv OK Par HH Adelbertus en Engelmundus ovv gift Kruispunt.

Busjes kunnen geleege worden na telefonisch overleg met Mariska Donker (06 12821998) of Wil Wijker (tel.023-5387658)

Diakonaat IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begraffenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486

Autovriendendienst:

Joke Wennis, 0255-516233 / Marjoke de Koning, 0255-515597

Kruispunt: kopij inleveren voor 12 mei via:

e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of

kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 20 mei 2021.