

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND  
Jaargang 64 nummer 03 augustus/september 2022

**JANNIE DE RIJK-STOKER 100 JAAR!!!**



## ENKELE GEDACHTEN BIJ DEZE ZOMER!

Het is een rare zomertijd dit jaar, tenminste voor mijn gevoel. Zoals elk jaar in de zomer houden we ervan dat de natuur weelderig bloeit en groeit. We genieten van het warme weer, de zonnestralen die ons verwarmen.

De dagen of weken dat we vakantie hebben, nieuwe plaatsen, landen of mensen ontmoeten. De zomer geeft ons een gevoel van rijkdom en vrijheid.

Dat is ook dit jaar zo. En toch is er ook iets anders. Tevens schuift zich af en toe een wolk tussen de zon en onze levensvreugde. Op de mooie momenten kan er plotseling een schaduw op ons gemoed vallen. Want er is van alles gaande in onze wereld op dit moment.

Aan de oorlog in de Oekraïne lijkt zo gauw geen einde te komen, ook al hopen we dat het recht en de democratie de overwinning mogen halen. We weten zelf niet hoe het verder gaat in de komende maanden met het gas en de elektriciteit. Kunnen we de kosten nog allemaal dragen. Hoe wordt de winter?

Dan hebben we in ons eigen land de spanningen rondom het milieubeleid. Vele boeren worden door de nieuwe maatregelen in hun bestaan bedreigd.

Het is dus een rare zomer. Een botsing tussen genieten en dreiging, tussen ontspanning en spanning.

In het Oude Testament vindt u het boek Job. Ik wil u niet met het hele verhaal lastigvallen. U moet het eens zelf lezen. Ik kan hier alleen een zeer korte samenvatting geven. Job was een man die een voorspoedig leven leidde. Daar kwam een einde aan. Hij verloor alles. Hij kwam in een diep dal van verdriet, vertwijfeling en rouw terecht. Men verweet hem dat hij zelschuld zou zijn aan zijn ongeluk. Maar dat was niet waar. Job begreep niet wat hem was overkomen. En hij hield vast aan zijn hoop en vertrouwen op God. Ook al vonden anderen dat belachelijk.

En op een dag openbaarde God zich aan hem en hen die hem verwijten maakten of belachelijk vonden. Jobs leven werd hersteld.

Het verhaal van Job geeft ons hoop. En ondanks het gegeven dat het beeld van God in ons mensen beschadigd is of verzwakt. Wij soms hoop en vertrouwen verliezen. Het voorbeeld van Job bemoedigt ons te blijven volhouden dat er iemand is die een keer alles zal herstellen en recht maken. Hier al of daarginds. Het kwade heeft niet het laatste woord. Het beeld van God zal in ons mensen in al zijn schoonheid en goedheid worden hersteld. Dat is het vaste vertrouwen van de kerk.

Moge dat ons houvast zijn in kwade en goede uren. En niet alleen met de blik op de verstorende toestanden in de wereld in deze zomer maar ook met het oog op ons eigen persoonlijk leven en dat van onze dierbaren. Daarom is ook deze zomer ondanks alles een gezegende tijd vol van beloftes waarin hoop en vertrouwen ons steeds mogen vergezellen.

Met hartelijke groet,  
Pastoor Harald Münch

## **N.B Een nieuwe activiteit**

Beste Parochianen

Op 7 september van 10.00 uur tot 11.30 uur bent u allen van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in **De Bolder**.

Er is geen thema aan verbonden.

Gewoon er zijn en elkaar ontmoeten.

**Komt u ook?**

Wij kijken er naar u uit!

Hartelijke groet,  
de pastorale commissie



# ROOSTER VAN KERKDIENTEN



- Zo. 31-07 10.00 uur Zondag na Pinksteren 13, eucharistieviering
- Zo. 07-08 10.00 uur Zondag van de Gedaanteverandering, eucharistieviering
- Zo. 14-08 10.00 uur Zondag na Pinksteren 15, eucharistieviering
- Zo. 21-08 10.00 uur Ontslapen Heilige Maagd Maria, eucharistieviering
- Zo. 28-08 10.00 uur Zondag na Pinksteren 17, eucharistieviering
- Zo. 04-09 10.00 uur, Verjaardag van Kerkwijding, eucharistieviering
- Wo. 07-09 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
- Zo. 11-09 10.00 uur Zondag na Pinksteren 19, eucharistieviering  
**kinderkerk**
- Wo. 14-09 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
- Zo. 18-09 10.00 uur Kruisverheffing, eucharistieviering, kinderkerk, koffiedrinken
- Wo. 21-09 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
- Zo. 25-09 10.00 uur Oecumenische viering, R.K. Engelmunduskerk Driehuis. Onze kerk gesloten.

Wo. 28-09 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Zo. 02-10 10.00 uur Bloemendienst, eucharistieviering,  
Kinderkerk

## **BIJ DE KERKDIENTEN**

Het koffiedrinken op zondag na de kerkdienst begint weer op 18 september.

Verbondenheid en gemeenschap zijn de hoekstenen van ons leven daarom hebben de pastorale commissie en het kerkbestuur besloten in de toekomst alle leden en vrienden van onze gemeenschap op de eerste woensdag van de maand om 10.00 uur in ons verenigingsgebouw 'de Bolder' op koffie, thee en een gesprek uit te nodigen. De eerste koffieochtenden zijn op woensdag 7 september en woensdag 5 oktober om 10.00 uur in de Bolder.

De diensten op woensdagochtend om 9.30 beginnen ook weer op 7 september. Na afloop drinken we ook op alle woensdagen een kopje koffie met elkaar.

De bloemendienst vieren we op zondag 2 oktober.

De oecumenische dienst n.a.v. de vredesweek vindt dit jaar in de rooms-katholieke kerk van Driehuis plaats. Op zondag 25 september om 10.00 uur. Onze eigen kerk is dan gesloten.

## **UIT HET PASTORAAT**

Cees Lips is met succes tegen een galblaasontsteking in het ziekenhuis te Hoofddorp behandeld. Hij verblijft op het moment in Velsersduin voor revalidatie. En hij hoopt gauw naar huis te kunnen gaan.

Leen Gravemaker vertoeft op dit ogenblik, in de hoop dat de wond van een operatie eindelijk wil genezen, ook in Velsersduin.

Johan van der Laan is ondertussen thuis en volgt van daaruit revalidatie. Het ziet er goed uit.

Sonja Gravemaker is na terugkomst van een vakantie in Frankrijk overvallen door wondroos. Het was geen gezicht. Maar het gaat goed met haar.

Kortgeleden is Nicole Volkers –van Os na een lange strijd uiteindelijk thuis aan kanker overleden. Ze is in het verleden een steun voor onze kinderkerk geweest. Moge zij rusten in vrede en mogen Cor, Rene, Pascal en Tessa zich door Gods goede Geest getroost weten.

## UIT DE PAROCHIE

Een paar weken geleden was op een zondagmorgen de parochie Amsterdam bij ons op bezoek. Toevallig was bisschop Dick Schoon volgens het rooster voorganger dus dat was geen vreemde voor de Amsterdammers. Na een gezellig koffiedrinken met onze parochianen had Jorge voor een fijne lunch gezorgd. En zo gesterkt trokken de Amsterdammers via een bezichtiging van de voormalige Adelbertuskerk naar de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. Het was voor hen wel een verrassing dat er in de gemeente Velsen een van de oudste kerken van Nederland staat, ouder dan de stad Amsterdam. Dat was even slikken. Afgesloten werd de dag met een gezellige borrel in de Theeschenkerij in park Velserbeek.

Op dezelfde dag dat de parochie Amsterdam bij ons op bezoek was waren we ook uitgenodigd door de huidige bewoners van de voormalige Adelbertuskerk – het echtpaar Scholten – het gebouw te komen bezichtigen. De verbouwing is voltooid. Beneden is het schildersatelier van Dakmar Scholten en boven woont het echtpaar. Eigenlijk had u het zelf moeten komen bekijken. Het is haast ondoenlijk de veranderingen te beschrijven. Ongeveer 25 mensen waren gekomen en we werden zeer gastvrij ontvangen. Eind juni mochten we vieren dat Elly Kuiten 60 jaar lid van het koor is en één van de stemmen waarop het koor kan steunen. We vierden dit met een receptie en een maaltijd en namens het bisdom ontving zij een onderscheiding.

Bij die gelegenheid ontving ook Nanda Tol haar onderscheiding voor 50 jaar Kinderkerkleiding dat we al in het najaar hebben gevierd.

Zondag 10 juli was er een bijzondere dag voor onze gemeenschap. We vierden in ons midden dat Jannie de Rijk een week eerder 100 jaar oud was geworden. 100 Jaar een toegewijd leven aan de oud-katholieke kerk, de parochies waar ze is opgegroeid en waar ze heeft gewoond met haar man pastoor Dick de Rijk, en vooral toegewijd aan haar familie en vrienden. We zijn gezegend met zo'n mooi mens in ons midden.

En ook hartelijk bedankt aan de dames van de pastorale commissie die dit mogelijk hebben gemaakt.

Al een aantal jaren is er één keer in de maand oecumenisch koffiedrinken in één van de kerken van Velsen: op donderdag 18 augustus om 10.00 uur in Driehuis, op donderdag 15 september om 10.00 uur in de Ichthusburcht en op donderdag 20 oktober om 10.00 uur bij ons in De Bolder. Of wij daarna verder gaan zullen we in het eerstkomende oecumenische pastoresconvent bespreken.

De oecumenische leeskring komt voor het eerst op vrijdag 23 september in De Bolder bij elkaar en voor de tweede keer op 7 oktober in de rooms-katholieke pastorie van Driehuis.

In september zullen we ook met de Bijbelgroep beginnen.

Er komt ook een tweede reeks avonden van Mensen-van-de-weg en er is een nieuw initiatief om eens in de zes weken bij elkaar te komen voor een maaltijd en een gesprek over geloofs- en levensvragen. Over al deze initiatieven hoort u later nog meer.

Afgelopen najaar werd Laurens Münch als lector in onze parochie geïnstalleerd. Helaas zal hij ons in augustus verlaten. Hij gaat in Delft met zijn vriendin samenwonen en sluit zich daaraan bij de parochie.

De pastores zijn met vakantie van 11 t/m 31 augustus en aansluitend t/m 4 september naar het Int. Oud-Katholiekencongres in Bonn. Voor pastorale bijstand kunt u terecht bij pastoor Robert Frede.

Tenslotte nog een dringende oproep. Onze gemeenschap heeft nog steeds een penningmeester nodig. We hebben een aantal mensen die gedeeltes van het penningmeesterschap invullen, maar we hebben iemand nodig die alles coördineert en het overzicht heeft.

## **VANUIT HET KERKBESTUUR**

Vergadering 102 van 4 juli j.l. was een bijzondere: de voorzitter (pastoor) was afwezig, de vergadering werd geleid door Nico de Rijk. Er werd als gebruikelijk geopend met gebed. Vervolgens kwam het volgende aan de orde: \* voor de 100ste verjaardag van mevr. Jannie de Rijk wordt de jarige opgehaald van huis, er is een speciale viering met koorzang en daarna koffie met gebak in De Bolder zodat iedereen haar kan feliciteren, en een drankje toe om te toosten op haar welzijn. \* Het contact met het Armoedeplatform van de Gemeente Velsen heeft ons uitgenodigd tot deelname. Caroline Krab vertegenwoordigt onze kerk. \* Voor het aanleggen van een rolstoeltoegang maakt Nico de Rijk een ontwerptekening om voor te leggen aan de gemeente. \* Hebben we een digibord nodig voor huurders van De Bolder en onze eigen groepen? \* De reparatie van het orgel laat voorlopig op zich wachten, de orgelbouwer heeft het erg druk. \* Moet de risicofactor van onze beleggingen moet worden bijgesteld. Penningmeester Sanne van Putten heeft grondig advies ingewonnen. We besluiten de adviezen op te volgen om het zo te laten omdat het langlopende beleggingen zijn. \* Klachten over stank van bakken en frituren in De Bolder; omdat de keuken geen goede afzuiging heeft (geen uitgang naar buiten) moeten we onderzoeken of dit verbeterd kan worden. \*Zet de rubriek in Kruispunt over voorwerpen in de kerk niet aan tot diefstal? Aangezien alleen "gewone" voorwerpen worden beschreven, is er weinig risico. Er wordt bovendien in ieder stukje vermeld dat de echt kostbare voorwerpen van onze parochie worden bewaard in Museum Catharijne Convent in Utrecht. \*De vergadering bedankt de voorzitter, die de bijeenkomst afsluit met gezamenlijk gebed.

Marlie Durge, kerkmeester pr en Communicatie



## Elly Kuiten 60 jaar koorzanger!

Elly Kuiten is niet alleen een zeer gewaardeerd koorlid, maar ze zingt ook al heel lang in het koor. Ze wou als kind al graag zingen en toen ze 16 werd mocht ze mee gaan doen met het kerkkoor. Toen in 1970 het jeugdkoor werd opgericht onder leiding van Piet en Lieny Schol was Elly daar ook bij betrokken. In 1977 ging Piet Schol het nieuwe parochiekoor leiden, opgericht op initiatief van pastoor Glazemaker en Henk Gravemaker om te zingen op hoogfeesten en andere bijzondere gelegenheden, en ging Elly mee. Na haar huwelijk woonde ze met haar man in IJmuiden-Oost. Dat betekende, dat ze automatisch parochiaan werd van de Adelbertusparochie en dus ook daar naar de kerk "moest". Maar Elly kon zondags niet naar de Adelbertuskerk want ze zong elke zondag in de Engelmundus en was niet van plan dat kerkkoor los te laten. Vele jaren later verhuisde ze terug naar IJmuiden-West, de koren van Adelbertus en Engelmundus werden samen één koor, vooruitlopend op de samenvoeging van beide parochies, en Elly zong gewoon verder in haar eigen kerk- en parochiekoor. Voor deze uitzonderlijke trouw en inzet is ze op 26 juni 2022 in het zonnetje gezet. Allereerst zong het parochiekoor in de zondagsviering al haar lievelingsgezangen (Elly zong gewoon mee, natuurlijk), en ze ontving de penning van verdienste van de Oud-katholieke Kerk. Na de viering is ze bij koffie en gebak in De Bolder door de parochianen uitbundig gefeliciteerd. Het koor had een gezellige nazit geregeld voor iedereen, met drankjes en hapjes en Elly kreeg mooie cadeaus overhandigd, met een toespraak van haar koormaatje Janny Schoon namens het koor.



Lieve Elly, van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum. Moge je stem nog heel lang in het koor klinken, zodat je ons allemaal blij maakt met je vrolijke en warme aanwezigheid.

Marlie Durge, koorleidster

## Herinnering van de redactie



Helaas is er door de onverwachte wisseling van penningmeesters van onze parochie enige verwarring ontstaan over het rekeningnummer van ons parochieblad. Gelukkig is er nu duidelijkheid en kunnen wij u melden dat u uw zeer gewaardeerde gift voor Kruispunt weer over kunt maken op het vertrouwde bankrekeningnummer **NL81RABO0337447047**. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage, ook een bijdrage in onze busjes is altijd van harte welkom!

## Bedankjes

**Lieve mede-koorleden, parochianen, mgr. Dirk Jan Schoon en pastoors Harald en Martina,**

Wat was ik verrast en ontroerd toen ik op zondag 26 juni jl. tijdens de feestelijke mis ter ere van mijn 60-jarig koorjubileum, samen met Nanda (50 jaar kinderkerk) een prachtige icoon mocht ontvangen met een kerkelijke onderscheiding, waar ik heel trot op ben!

Wat heeft iedereen het goed voor mij geheim kunnen houden, ik wist echt van niets, al vond ik het de laatste week wel erg stil worden... (zonder telefoontjes)!

Bedankt, lieve koorleden voor het vele geregeld, de mooie koorzang en mijn mooie cadeau, Piet voor je orgelspel, en Marlie voor je 'regie' en steun!

Iedereen bedankt voor de vele kaarten, bonnen en lekkernijen.

Ik ben er trots op om bij 'onze' parochie te horen!

Lieve groeten,  
Elly Kuitert

## Aan onze medegelovigen, van de parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus in IJmuiden,

Langs deze weg wil ik gaarne mijn grote dank uitspreken voor alle belangstelling die ik van de kerkgangers mocht ontvangen tijdens mijn ziekte.

Er is een groot gedeelte vanaf het begin van mijn ziekte waarvan ik niets meer weet. Pas toen ik naar Holland werd gevlogen, kwamen mijn herinneringen weer langzaam naar boven.

Ik heb 11 weken in diverse ziekenhuizen gelegen, in Faro Portugal, in Zaandam en in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Daarna ben ik nog een aantal weken in verpleeghuis Meerstate in Heemskerk geweest om te revalideren.

Ik heb 108 kaarten ontvangen waarvoor mijn grote dank. Op dit moment ben ik weer thuis en loop ik weer, met hulp van een rollator.

Nogmaals wil ik mede namens Liesbeth mijn grote dank uitspreken voor alle attenties, bloemen en telefoontjes die wij van u mochten ontvangen.

Johan van der Laan



In het W.F. Visserhuis kwam ik Lenie de Niet tegen, zij was zeer verheugd mij te zien, ze mist haar kerk en haar mede-kerkgangers. Zij vroeg mij met klem iedereen de HARTELIJKE GROETEN te doen, dus bij dezen!

Wil Wijker

## WAT ZIE IK EIGENLIJK IN DE KERK?

De meeste voorwerpen in de kerk zijn gebruiksvoorwerpen. Ze vallen niet altijd op, misschien heb je ze nooit opgemerkt. Ze zijn bedoeld voor gebruik in de eredienst. Daarom zijn ze vaak van mooi materiaal gemaakt en versierd. In deze rubriek wordt steeds één voorwerp in de schijnwerper gezet. Foto's en beschrijvingen zijn gemaakt door museum Het Catharijne Convent te Utrecht, waar de echt kostbare voorwerpen uit onze kerk bewaard worden en te bezichtigen zijn. Vandaag in de schijnwerper: Doopvont afkomstig uit de voormalige huiskerk van de H. Vitus te Hilversum (de 'Achterhofse kerk'). De doopvont werd in 1890 geschonken aan de parochie van de H. Engelmundus te IJmuiden en in het kerkgebouw aan de Breesaapstraat geplaatst. In 1907 werd ze in de huidige kerk van IJmuiden opgesteld. In 1889 had de St. Vituskerk in Hilversum een nieuwe doopvont gekregen. Alleen al om de beschrijving door de archivaris de moeite waard om hier weer te geven.

*Objectnaam:* Doopvont in Lodewijk XIV-stijl

*Situering:* priesterkoor, noordzijde triomfboog

*Materiaal:* hardsteen, marmer, zink, verf

*Datering:* 1725-1750

*Stijl:* Lodewijk XIV

*Beschrijving:* Doopvont in Lodewijk XIV-stijl, uitgevoerd in hardsteen (voetstuk), wit marmer (bekken doopvont) en crèmekleurig geschilderd zink (deksel).

Driezijdige concaaf konische voet op hoog in- en uitzwenkend basement met geprofileerde bovenrand. Het onderste deel van de voetwielving is op de hoeken voorzien van twee geknikte voluten; centraal op de voorzijde, in een gefrijnd veld, een tweepasvormige cartouche. Het bovenste deel is voorzien van gefrijnde velden, omraamd door gebogen lijsten.

Ovaal bekken met grote knorrenrand. Ovaal, wijd klokvormig deksel met geprofileerde rand en bekroond door werelddol met kruisje. Achterzijde bekken en deksel is driezijdig.



## **Alles Zingen met Z'n Allen**

(Behalve wat voor de voorganger is)

De afgelopen twee jaar – de Corona-jaren – kregen we steeds weer nieuwere en andere aanwijzingen voor ons liturgisch gedrag in de kerk – als we al samen in de kerk mochten komen. Afstand houden, boxen, handen wassen, niet zoenen maar buigen en zwaaien – dat is gelukkig voorbij (hopen we).

Alleen het samen zingen is nog niet duidelijk.

Op enig moment kwam uit, dat het koor moeite had met de vaste misgezangen - Heer, ontferm U, Gloria, Heilig en Lam Gods -.

Inderdaad lopen die oude melodieën nogal eens flink hoog op. En er zijn – gelukkig! – nieuwe koorleden, voor wie die misgezangen nog geen gesneden koek zijn. Kortom: het viel de koorleden zwaar al hun partijen, afwisselend met de gemeente, helemaal te zingen.

Het voorstel was toen, dat de hele gemeente alles zou zingen.

Dat verzoek is een keer afgelezen en weer vergeten – het staat nu ook op het liturgiebriefje.

Lange tijd was onduidelijk, of deze samenzang alleen vanwege Corona was, of voor altijd en altijd. De organisten wisten ook niet zeker, wat de bedoeling was – de een speelde alles, de ander wisselde af.

Bij navraag bleek onlangs, dat het voor altijd en altijd \*) is, dat we

## **Alles Zingen met Z'n Allen**

**dus: Zet ´m op, Alles voor Iedereen, Iedereen voor Alles!**

(Behalve de tussenzang en speciale koorstukken)

Fiete Smit-Maan

\*) Voor zover wij kunnen overzien, hoe lang ´voor altijd en altijd´ is.

## *De twee vissen en de vijf broden*

*We hoorden weer het verhaal van Jezus over de vijf broden en de twee vissen. Vijfduizend mensen, mannen, luisterden gefascineerd naar Jezus. Ze vergaten de tijd en de plaats waar zij waren. Totdat de leerlingen tegen Jezus zeiden, dat hij moest ophouden, want het was etenstijd. De mensen moesten naar huis om te eten, of eten gaan kopen. Jezus zei, dat de leerlingen maar voor eten moesten zorgen.*

*Hoe? Want er waren alleen vijf broden en twee vissen. Maar Jezus dankte en bad voor het eten en de discipelen deelden uit. Toen de vijfduizend mensen gegeten hadden, was er zelfs nog veel over.*

*Vijf broden - wat zouden het geweest zijn? Hele witte, of grofvolkoren broden, zacht plat Turks brood, of waren het vijf puntjes? Daar kun je met de hand best grotere, of zelfs heel kleine stukjes, kruimels van afbreken of afscheuren en uitdelen.*

*Hoe zouden de leerlingen die twee vissen verdeeld hebben? De man een vers, rauw sardientje\*) uit een natte mand, die niet leeg raakt? Of waren het gedroogde visjes? Of waren het twee grote verse vissen, waar filetjes, mootjes of flakes van gesneden moesten worden? Hadden de leerlingen daar de goede messen voor?*

*Ik was eens in een oecumenische dienst, waar de voorgangers brood braken en hele gerookte makrelen uit elkaar plukten en uitdeelden – volgens mij met hun handen. Leuk idee, maar ik vond het een smeerboel: heren in zondagse pakken, die plechtig met vette makrelen stonden te prutsen, die angstvallig probeerden hun goede goed, hun liturgische gewaden vectorij te houden. En dat voor een kerk vol eerbiedige gelovigen!*

*Leerling van Jezus zijn, Hem volgen, stelt je soms voor onverwachte uitdagingen!*

*Hier waren 5000 mannen, vrouwen en kinderen telden niet mee.*

*Er waren broden en een visje om te eten Jezus dankte en bad voor het eten.*

*De leerlingen deelden het uit. Iedereen at, vrouwen en kinderen ook.*

*Niemand had te kort. En er waren nog 12 manden over.*

*Fiete Smit-Maan*

*\*) sardien is zeevis. De Jordaan en het Meer van Tiberias zijn zoet.*

## Papieren liturgietjes

Een paar jaar geleden verdween om voor ons onduidelijke redenen het rode kerkboek uit beeld, daarvoor in de plaats krijgen we sinds die tijd een papieren liturgietje aangereikt door de collectant van dienst. Vanuit onze plaats achter in de kerk zien we zeer regelmatig de collectant door de kerk gaan op zoek naar kerkgangers die bereid zijn hun liturgietje te delen. Zondag 4 juli jl. kwamen wij iedereen meegeteld niet verder dan 40 aanwezigen. En weer liturgietjes te kort!!! Vooral bij diensten met gasten vinden wij het gênant als de collectant weer moet gaan leuren om liturgietjes! Wij zijn zeer tegen papierverspilling, om die reden lezen wij onze kranten digitaal maar dit vinden wij verkeerde zuinigheid. Misschien toch terug naar het rode kerkboek en de houten nummerborden?

Jaap en Wil Wijker

## Oud-Katholieke Mannenvereniging

Het bestuur heeft op 1 juni vergaderd om het programma voor het komende seizoen vast te stellen.

Het programma voor het komende seizoen is compleet maar sommige sprekers moeten eerst nog worden gevraagd voordat het complete programma wordt gepubliceerd en naar de leden wordt gestuurd. Wel staat de eerste bijeenkomst op 13 september vast. We brengen dan een bezoek aan het Concertgebouw in Amsterdam. De gereserveerde tijd is van 14.00-15.15 uur. Het maximum aantal deelnemers is officieel 15 personen. De kosten voor de deelnemers zal later per e-mail worden megedeeld. Leden kunnen zich hiervoor al aanmelden bij onze secretaris Jan Stoop. De data voor de overige bijeenkomsten zijn: 11 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april en 9 mei.

Omdat er wegens Coronamaatregelen bijeenkomsten waren afgelast het afgelopen seizoen werd besproken of een extra bijeenkomst in juni of juli nog gehouden moest worden. Toen hebben wij besloten op 5 juli om 17.00 uur een Anne Frank rondleiding in Amsterdam te houden met onze ervaren Rick de Ronde als gids. Elf leden hadden zich



hiervoor aangemeld en we verzamelden in Driehuis voor de trein naar Amsterdam Centraal. Tramlijn 12 bracht ons naar de Waalstraat waar Rick ons opwachtte.

De rondleiding met uitgebreide informatie van Rick bracht ons langs het huis van de familie Frank in de Rivierenbuurt. Een ruim opgezette wijk uit de jaren '30 waar veel joodse vluchtelingen woonden. In dit huis verbleef de familie Frank tot aan het moment dat zij in 1942 onderdoken in het Achterhuis. In het plantsoen voor het huis staat nu een standbeeld van Anne Frank.



Voor het huis van de familie Frank waren in het plaveisel Stolpersteine van messing gemetseld met daarop de namen van de familie Frank, wanneer zij werden gedeporteerd en wanneer en waar zij zijn overleden. Deze Stolpersteinen komen op veel plaatsen in die wijk en in Amsterdam voor. Rick leidde ons verder langs de boekwinkel waar vader Otto Frank het dagboek voor Anne had gekocht, langs de school van haar zus Margot en langs de school van Anne. Deze school heet tegenwoordig de Anne Frank Montessorischool waarvan de buitenmuren zijn beschilderd met teksten uit het dagboek van Anne. Na anderhalf uur was het tijd om de inwendige mens te versterken en bracht Rick ons naar restaurant Strandzuid achter het RAI complex.

Het was hier erg gezellig en het eten en de drankjes smaakten uitstekend. Rond 20.00 uur was het tijd om op te stappen en waren we met de metro van de Noord-Zuidlijn snel op Centraal Station waar de reis werd vervolgd naar huis. Een leerzaam en gezellig uitje als afsluiting van het seizoen.



Namens het bestuur,  
Cees Borst

## Het nieuwe seizoen van Aktiva

Op woensdag 21 september begint ons nieuwe seizoen.

Wij hebben weer een agenda gemaakt met leuke dingen. Dingen die we altijd doen, zoals bijvoorbeeld de Adventsavond maar ook hebben we iets nieuws bedacht. Half augustus ontvangt u het programmaboekje. Houdt dus uw brievenbus in de gaten!

Dit jaar hebben we ook een heugelijk feit te vieren! We bestaan namelijk al 55 jaar en hebben nog steeds 38 leden. Daar zijn we heel trots op!

In september vieren we dit feest. Wat we gaan doen houden we nog even voor ons maar het wordt heel leuk. Noteer dus 21 september 20.00 uur nu meteen in uw agenda! Tegelijk met het programma ontvangt u de uitnodiging met nadere mededelingen.

Aan de avond zijn voor u geen kosten verbonden want we hebben kans gezien om twee sponsoren aan te trekken die beiden een ruime financiële toezegging hebben gedaan!

We gaan ervan uit dat corona dit seizoen geen roet in het eten gaat gooien en dat we een fijn en gezellig seizoen met elkaar gaan hebben.



*1Foto bij het 50 jarig jubileum van Aktiva*

Tot ziens in september,

Het bestuur van Aktiva

## Zingen in de Bieb

Op donderdag 3 september opent Bibliotheek Velsen de Week van het Lezen en Schrijven met een bijzonder programma: de Dag van de Alfabetisering voor cursisten van Het Taalhuis, vrijwilligers van de bibliotheek en andere belangstellenden. 's Ochtens ondertekent wethouder Marianne Steijn de Direct Duidelijk-deal. Met de ondertekening laat een organisatie zien dat begrijpelijke taal belangrijk is. Direct Duidelijk is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor duidelijke overheidscommunicatie. Een burgerpanel heeft alle berichten van de gemeente herschreven en de teksten worden met aanwezigen gelezen en beoordeeld. Na de letterlunch wordt er gezongen! Onze koorleidster Marlie Durge geeft korte workshops rond 4 thema's: zingen als geheugentraining, articulatie en aangezichtsspieren, ademspanning en hoe klinkt Nederlands. Iedereen die nieuwsgierig is, kan meedoen. In het najaar komt er rond ieder thema een aparte workshop. Zie eind augustus de website van de bieb voor meer informatie.

## AGENDA

18-08	10.00 uur	Oecumenisch koffiedrinken, Engelmunduskerk, Driehuis
05-09	19.30 uur	Kerkbestuur , De Bolder
07-08	10.00 uur	<b>De Bolder, koffiedrinken voor iedereen</b>
13-09	12.30 uur?	Middagexcursie Mannenclub
15-09	10.00 uur	Oecumenisch koffiedrinken, Ichthuskerk
21-09	20.00 uur	Aktiva, De Bolder
23-09	14.00 uur	Oecumenische Leeskring, DeBolder
03-10	19.30 uur	Kerkbestuur , De Bolder
05-10	10.00 uur	<b>De Bolder, koffiedrinken voor iedereen</b>

# Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

## **Pastores:**

Pastorie: Kon.Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel.0255-515260  
Pastoor H. Münch, tel.06-15655684, [munchharald@gmail.com](mailto:munchharald@gmail.com)  
Pastoor M. Liebler- Münch, 06-15656298 [martina.liebler@ziggo.nl](mailto:martina.liebler@ziggo.nl)

## **Gebouwen:**

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden  
De Bolder: 06-87177414, b.g.g. 06-86055049  
e-mail: [bolder.okijmond@gmail.com](mailto:bolder.okijmond@gmail.com)

**Website:** [ijmuiden.okkn.nl](http://ijmuiden.okkn.nl)

**Kerkomroep:** [www.kerkomroep.nl/#/kerken/21184](http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21184)

*Bankrekening O.K.-parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:*  
NL52 INGB 0000 0018 00

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:*  
NL52 INGB 0000 0018 00 o.v.v. Kerkbalans of Vrijwillige Bijdrage

**Giften voor het Kruispunt: OK Par. HH. Adelbertus en Engelmundus  
NL81RABO 03 37 44 70 47 ovv gift KP**  
Busjes kunnen gelegegd worden na telefonisch overleg met Mariska  
Donker (06 12821998) of Wil Wijker (tel.023-5387658)

*Diakonaat IJmond:* NL52 INGB 0000 0018 00 o.v.v. Diakonaat IJmond

*Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:*  
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486

*Autovriendendienst:* Coördinator Marjoke de Koning, 0255-515597

*Kruispunt: kopij inleveren voor 28 september via:*  
e-mail: [kruispunt.okijmond@gmail.com](mailto:kruispunt.okijmond@gmail.com) of  
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt begin oktober 2022.