



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND

Jaargang 50, nummer 2

juni/juli 2008

AAN HET VOLK VAN GOD BIJ SINT ADELBERTUS EN SINT ENGELMUNDUS

Mensen die waarschuwen en klagen zijn niet populair, zeker niet als zij ook nog iets aanstippen waar ze met recht hun beklag over doen, of wat werkelijk onder de aandacht gebracht moet worden.

'Zit die weer te *jeremiëren*', hoor je dan zeggen.

En dat is dan echt niet positief bedoeld.

De profeet Jeremia, de schrijver van aangrijpende klaagzangen, heeft in deze uitdrukking zijn plek in onze Nederlandse taal gevonden. En hij wist ook zelf dat hij een onplezierige plek in de samenleving innam. Jeremia had zijn volk namelijk bij herhaling gewezen op de dreigende ondergang, en ook op de verwoesting van de tempel van Jeruzalem. Maar zijn tijdgenoten wilden de waarheid niet onder ogen zien. Ze vonden hem een vervelende lastpost. Hij werd gevangen gezet en met zijn voeten in een blok gesloten.

Jeremia was kennelijk een gevoelig mens. Blijkens het boek met zijn naam vind hij het moeilijk om alleen te staan met zijn overtuiging. Iedereen valt hem af en hij moet in zijn eentje opboksen tegen de verzamelde "publieke opinie". Maar in andere gedeeltes van het Bijbelboek is hij heel zeker van zich zelf en toont hij zich erg strijdbaar. Dan noemt hij God vol vertrouwen "een machtig strijder". Soms echter stort hij zijn hart uit in de aangrijpende "jeremiades". Hij klaagt dan tegen God over zijn taak als profeet, de last die op zijn schouders ligt. *'De hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met*

mij', schrijft hij bijvoorbeeld. Hij vervloekt de dag waarop hij geboren is en roept uit: '*Heer, gij hebt mij overgehaald, ik ben bezwiken*'.

Jeremia heeft het gevoel dat hij er door God in geluid is.

Het hoort bij de biografieën van grote en belangwekkende mensen dat zij naast hun glorieuze momenten ook dieptepunten hadden, dagen van zeer groot verdriet en intense wanhoop. Niet alleen Jeremia dus. Ook Paulus, die voor de in zijn ogen zeer goede zaak van Jezus alles over had, voelde zich soms zeer in het nauw gedreven. En Jezus zelf, die voor niemand bang was en niemand naar de ogen keek, beefde bij de gedachte aan het lijden en de verloochening, zoals we uit het passieverhaal, uit de scène in de tuin van Gethsemane weten. Van veel belangrijke wereldleiders is overgeleverd, dat zij voor een beslissing afgezonderd en in twijfel zaten; wanhoop en onzekerheid lijken onlosmakelijk verbonden met leiderschap.

Angst is een slechte raadgever – althans dat wordt door velen beweerd. Toch worden talloze mensen in hun beslissingen vooral geleid door angst, zij voelen zich dus door iets of iemand bedreigd. Denkt u maar aan de discussies over het lidmaatschap van Turkije van de Europese Unie, het zijn vaak geen echte argumenten maar vage angsten die “voor” of “tegen” pleiten. Mensen kunnen zo bang zijn dat zij zelfs aan slapeloosheid gaan lijden uit vrees voor de dingen die hen achtervolgen.

En er zijn natuurlijk velerlei redenen om angstig te zijn, terechte en onterechte. Door de moderne communicatie lijkt het soms of de wereld één groot dorp is geworden, en dat de uitbarstende vulkaan in Afrika ineens bij ons de voortuin vernielt. We worden steeds meer betrokken bij dingen buiten onze eigen leefomgeving, en dat kan de angsten van mensen vergroten. Vroeger was dat de angst voor een soort “big bang” in het milieu, nu worden we steeds meer in de greep gehouden door een - naar mijn mening irrationele - angst voor het internationale of islamitische terrorisme. We accepteren ineens en zonder morren beperkingen van onze vrijheden terwijl alleen al het noemen van deze beperkingen tien jaar geleden een soort politiek doodvonnis betekende. Maar er zijn meer van dit soort onduidelijke angsten: we vrezen dat we de technologische ontwikkelingen niet meer de baas kunnen blijven, dat de globalisering onze zekerheden opvreet en dat wij dan hier achterblijven, teruggeworpen op onszelf.

Maar het meest voelen we ons natuurlijk bedreigd door de dingen

om ons heen: angst om onze toekomst, om onze kinderen, ons werk. Angst omdat je gevangen zit in jezelf vanwege je opvoeding of vreselijke ervaringen van vroeger. Angst dat mensen je niet mogen en dat je er niet bij hoort.

En natuurlijk: Je kunt je tegen bijna alles verzekeren. Maar dat wordt uitgedrukt in geld. Ze verzekeren je niet van vrede, van liefde en van trouw, de dingen dus die je óók heel hard nodig hebt om gelukkig te zijn.

'*Vreest dan niet*', zegt Jezus in het evangelie herhaaldelijk.

Dat klinkt gemakkelijk gezegd, goedkoop en kerkelijk als ik dat nu zo schrijf. De context van het evangelie, waar Jezus het zegt, maakt het echter tot een ander verhaal. Jezus zelf kende ook angst en twijfel zo weten wij uit de Bijbel. Op beslissende momenten in zijn leven werd hij net als wij gegrepen door zijn eigen angsten en vragen. Hij moest vechten met de duivel in de woestijn, hij werd door zijn beste vrienden in de steek gelaten, hij vreesde de weg te gaan die God voor hem leek te hebben voorbestemd.

Trok hij zich daar dan niets van aan?

Ik denk het niet. Ook Jezus zag natuurlijk wat er om hem heen gebeurde en hij kon zich van alles voorstellen. Ook hij wist vermoedelijk dat angst nooit helemaal te overwinnen is, maar hij had *vertrouwen*. Hij dacht: God heeft gezegd tegen Mozes toen die hem naar zijn naam vroeg: Mijn naam is '*Ik zal er zijn*'. En deze zekerheid had Jezus verinnerlijkt, hij vertrouwde volledig op deze belofte van God. Daarin is wellicht iets te zien van het "bovenmenselijke" van Jezus: Dat hij in staat was om zo te geloven dat hij zich kon overgeven aan zijn lot, aan wat God hem had toebedeeld.

Angst is een slechte raadgever.

Een veel beter raadgever is de liefde. Als we vanuit de liefde leven vormen we niet gauw een bedreiging voor onze naaste. We hebben het natuurlijk niet altijd zelf in de hand of onze medemensen zich veilig voelen bij ons, maar we zijn al een heel eind als ze niet bang hoeven te zijn voor ons.

Ik wens u allen goede, mooie en gezegende zomerse dagen in de IJmond en daarbuiten,

Robert Frede, pastoor

BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

UITNODIGING VOOR DE BISSCHOPSWIJDING

De Geestelijkheid van het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de wijding van

Dirk Jan Schoon

die op 19 april 2008 werd verkozen tot achttiende Bisschop van Haarlem.

De wijding zal plaats vinden op

zondag 29 juni 2008 om 14.30 uur

tijdens een eucharistieviering in de Grote of Sint-Bavokerk aan de Grote Markt te Haarlem, ingang Oude Groenmarkt.

De kerk is geopend vanaf 14.00 uur.

In aansluiting op de kerkdienst zal een receptie gehouden worden in de foyer van de Philharmonie Haarlem, in de directe nabijheid van de kerk.

drs. Harald Münch, deken van het bisdom Haarlem

drs. Peter Feenstra, secretaris van de Haarlemse Geestelijkheid

Verzending Kruispunt

Tot vreugde van het Kruispuntbestuur heeft Coen Tol zich bereid verklaard de postverzending van Kruispunt op zich te nemen. We zijn Coen hier zeer erkentelijk voor en wensen hem er plezier bij.

Tevens zijn we Jan van der Leek en familie bijzonder dankbaar voor de ruim 25 jaar, dat die verzending vanuit huize Van der Leek verzorgd werd!

Adreswijzigingen kunnen doorgegeven worden aan de redactie of via het mutatieformulier op blz. 23 aan de pastores.

OUD-KATHOLIEKE MANNENCLUB

Het programma voor het volgende seizoen van de Oud-katholieke Mannenclub is klaar.

Wat gaan wij allemaal doen.

Allereerst openen wij het seizoen op 9 september 2008 met een voordracht van de beide pastoors van IJmuiden. Zij zullen wat vertellen over wat er gaande is in IJmuiden en wat er leeft in de kerk. De avond vervolgen wij met een hapje (vis) en een drankje en een gezellig samenzijn in de Bolder.

13 oktober 2008 komt uit Zaandam de heer Cor Treffers. Hij heeft een voordracht over schepen op schilderijen en dat kan voor velen van ons interessant worden.

Daarna gaan we 18 november met de bus. Het is verboden om zelf te rijden. Wij gaan nl. naar Distilleerderij Van Wees in Amsterdam, een beruchte jeneverstokerij. Nadat wij in het glaasje hebben gekeken, (en dat hebben gelegd), eten wij ons weer nuchter en komen met de bus hopelijk ook weer terug.

De nieuwjaarsborrel bij Pastoor Münch is het hoogtepunt van het nieuwe jaar. Dit doen we op 6 januari 2009. Alvast proost!

Op 10 februari 2009 komt onze vertrouwde pastoor Albers ons iets vertellen over het Luchthavenpastoraat op Schiphol.

De heer Van Pel komt 17 maart helemaal uit Egmond om ons "Een zee vol geheimen" te verklappen en

op 14 april komt onze hoogste man in de Oud-Katholieke Kerk een lezing houden; hij weet nog niet over welk thema. Dit is mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht.

Op 12 mei komt de heer Kostermans uit Santpoort iets vertellen over het pensioen en pensioenfondsen. Er is veel in beweging bij de pensioenfondsen. De meeste bedrijven willen van hun pensioenfonds af, en hoe werkt dat uit voor ons?

Voor meer en andere suggesties houden wij ons aanbevolen!

Het wordt weer een hevig jaar. Als er nog meer mannen zich geroepen voelen te komen: u bent altijd van harte welkom!

Het bestuur

DANKBETUIGINGEN

Heel veel dank voor uw meeleven en gelukwensen, in persoon, per kaart of per e-mail, tijdens en na de bisschopsverkiezing op 19 april in Haarlem!

Naast die grote vreugde was er de afgelopen tijd ook verdriet voor ons: op 1 mei, Hemelvaartsdag, overleed in Limmen onze (schoon)-moeder, Maria Theodora van Buuren-Krol, 87 jaar oud.

Ze werd uitgevaren met een avondwake in Limmen en een klassieke uitvaartmis in Bloemendaal, waar ze werd begraven op het Adelbertskerkhof. Ook hierbij was de Engelmundusparochie vertegenwoordigd. Heel vertrouwd voelde het toen leden van de IJmuidense Oud-Katholieke Begrafnisvereniging onze (schoon)moeder naar haar graf droegen. Veel dank, ook voor de troostende woorden die we van velen van u schriftelijk mochten ontvangen!

Dirk Jan Schoon, bisschop elect

Lidwien van Buuren

Lieve allemaal,

Afgelopen 25 mei is onze zoon Jens Felice gedoopt. We willen iedereen hartstikke bedanken voor zijn aanwezigheid, cadeaus en felicitaties.

Het was voor ons drieën een fantastische belevenis en een onvergetelijke dag.

Heel veel liefs,

Vincent, Bregje en Jens

Afgelopen zondag was het voor ons ouders, grootouders en de parochie in Den Helder een mooie dag door het uitreiken van de eerste Heilige Communie door pastoor Van Oosterhout aan Danny en Bryan. Dat de jongens niet alleen zijn opgenomen in de gemeenschap van de parochie in Den Helder maar ook in die van de parochies in IJmuiden bleek wel uit alle belangstelling en cadeaus die de jongens vanuit IJmuiden kregen. Wij willen dan ook iedereen hartelijk bedanken voor dit alles.

Jack en Esther Gouda

BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Kerkdiensten

15 juni 10.00 uur	5 ^o Znd na Pinksteren (6 in reeks A, blz. 155)
22 juni 10.00 uur	6 ^o Znd na Pinksteren (7 in reeks A, blz. 157)
29 juni 10.00 uur	HH. Petrus en Paulus, apostelen (blz. 526) <i>installatie van Johannes van Riessen als lector in onze parochie</i>
6 juli 10.00 uur	dienst in de kerk van de H. Engelmundus
13 juli 10.00 uur	9 ^o Znd. na Pinksteren (10 in reeks A, blz. 163)
20 juli 10.00 uur	dienst in de kerk van de H. Engelmundus
27 juli 10.00 uur	11 ^o Znd na Pinksteren (12 in reeks A, blz. 168)
3 aug 10.00 uur	dienst in de kerk van de H. Engelmundus
10 aug 10.00 uur	13 ^o Znd na Pinksteren (14 in reeks A, blz. 172)
17 aug 10.00 uur	dienst in de kerk van de H. Engelmundus
24 aug 10.00 uur	H. Bartholomeüs, apostel (blz. 535) einde zomerrooster

website: www.adelbertuskerk.nl

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van 29 juni, 13 juli en 10 augustus.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

Collectes

Het kerkbestuur heeft zich – mede naar aanleiding van de discussie over de baten en opbrengsten van de parochie tijdens de gemeentevergadering – nog met het rooster van de zondagse collectes bezig gehouden.

Het collecteschema is nu zo vastgesteld:

1 ^e zondag	collecte voor de eigen parochie
2 ^e zondag	collecte algemeen kerkelijk werk (50% landelijk, 50% eigen parochie)
3 ^e zondag	collecte voor het doel van de landelijke collecte van die maand bijv. honoraria, opleiding, missie etc.
4 ^e zondag	eigen parochie
5 ^e zondag	algemeen kerkelijk werk (50% landelijk, 50% eigen parochie)

De tweede collecte (bij de uitgang) is meestal bestemd voor het onderhoudsfonds van de parochie.

Op de 3e zondag van de maand wordt altijd voor de altaarbloemen gecollecteerd.

5 keer per jaar is de tweede collecte bestemd voor een project van de Diaconale Werkgroep IJmond (DWIJ).

Het houten offerblok achter in de kerk is – ondanks het feit dat er orgel op staat – bestemd voor het noodzakelijke onderhoud van de toren.

De parochie verwacht in de komende jaren een flink bedrag nodig te hebben om de toren te restaureren.

Bij de laatste opening (11-05-08) zat er € 57,70 in het offerblok: Alle gevers hartelijk bedankt!

De landelijke collecte voor de maand juni is bestemd voor de kerkopbouw in onze landelijke kerk, met name in de diaspora.

In de maand augustus wordt traditioneel gecollecteerd voor de taken in het kader van de “Unie van Utrecht” van de Oud-Katholieke Kerken.

Vanuit de Adelbertus-pastorie

Op woensdag 23 april jl. vond in het Adelbertuscentrum de voorjaarsgemeentevergadering plaats, traditiegetrouw met de bespreking van het jaarverslag en de financiële stukken van de parochie. Hoewel er veel berichten van verhindering waren binnengekomen, was het een zinvolle vergadering met een levendige discussie over het reilen en zeilen van de parochie. Het doet goed om te merken dat velen zich betrokken weten bij de taken van de gemeenschap!

Er werd ook over een voorstel gesproken om een mogelijkheid tot het branden van kaarsen in ons kerkgebouw te creëren. De meningen waren verdeeld: de één had er geen behoefte aan, anderen zeiden dat ze “in het buitenland in een kerk altijd wel een kaarsje opstaken” en een derde groep dacht dat het wel goed zou zijn als er de mogelijkheid zou bestaan om een kaarsje op te steken want “dan sta je toch even stil bij iemand die je dierbaar is of denk je even éxtra aan iets dat je bezighoudt”.

Er zal dus naar een (verantwoorde) mogelijkheid gezocht worden om bij binnenkomst in de kerk een kaars te branden.

U zult er dus meer over horen (of lezen) en het is mijn bedoeling om er dan ook iets bij te vertellen over de geschiedenis van het branden van offerkaarsen in de katholieke traditie. De realisatie van het geheel laat zeker nog op zich wachten.

Mevrouw Corrie Heilig is inmiddels na een nieuwe operatie aan haar voet weer thuis in IJmuiden en herstelt voorspoedig. Het was zelfs mogelijk dat zij met de uitstap van het Adelbertus-Vrouwenkontakt naar paleis Soestdijk mee kon gaan. Gelukkig bleek dat er voor de hoogbejaarde prins en prinses al enkele aanpassingen aan het paleis waren gepleegd zodat zelfs een “koninklijke lift” gebruikt kon worden! Het is te hopen dat haar voet goed blijft herstellen.

Mevrouw Jannie de Rijk-Stoker verblijft na een ingreep die zij in het Kennemergasthuis onderging, weer thuis en hoopt spoedig weer de oude te zijn.

Ook de heer Jan van Riessen mochten we inmiddels weer in de kerk begroeten. De genezing van zijn arm blijkt een kwestie van lange adem. We hopen voor hem dat het toch wat sneller gaat!

Hans en Marianne van de Pieterman-Roos werden voor de tweede maal grootouders! Zoon Lucas en schoondochter Chantal werden

op 19 mei de trotse ouders van een dochter: Noa. Moge zij opgroeien onder de zegen van God!

Op zondag 25 mei jl. herdachten Teun en Wil Ham-Rol dat het 50 jaar geleden was dat zij in het huwelijk traden. Zij kregen de zegen van pastoor Feenstra in verband met de vakantie van pastoor Frede. Het was een mooie en sfeervolle dienst waar het Bruidspaar in dankbaarheid op kan terugzien. Na de dienst was er een druk bezochte receptie in het Adelbertuscentrum. Het kopje koffie werd gevolgd door een borreltje en het koffiedrinken duurde aanzienlijk langer dan gebruikelijk. Het gouden echtpaar is letterlijk in de bloemetjes gezet.

Het kerkbestuur ontving bericht dat de heer Johannes van Riessen de twee jaar durende lectorencursus aan ons seminarie met goed gevolg heeft afgerond. Op 29 juni a.s. zal hij tot lector in onze parochie worden geïnstalleerd. Samen met Rob de Rijk zal hij de lectorendienst in onze parochie gaan vervullen.

Het is bijzonder mooi dat we door de inzet van lectoren ook ruimte voor andere liturgische vieringen hebben!

De zomer komt er weer aan en daarmee hopelijk veel zon, dagen aan het strand, middagen in de tuin en mooie wandelingen! Ik wens u allen goede zomerse dagen,
met een hartelijke groet van huis tot huis,
Robert Frede, pastoor

Zomerooster kerkdiensten IJmond

Vanaf zondag 6 juli a.s. gaat voor 8 zondagen weer het zomerooster van kerkdiensten in. De eerste dienst (06 juli) is in de Engelmundus, de laatste (24 augustus) in de Adelbertus.

Elk jaar wordt er weer gevraagd: Waarom moet dat zo? Er zijn twee redenen voor: de eerste is een heel praktische. Door de zomervakanties is het voor het bisschoppelijk bureau in Amersfoort bijna niet mogelijk voor iedere parochie voor iedere zondagmorgen een priester te vinden. Daar willen wij met twee zo naburige kerkgebouwen graag enige verlichting in brengen. De tweede is wat meer plaatselijk: het is ook goed om in de IJmond meer samen te doen en daar zijn deze diensten ook een uitdrukking van.

40-JARIG JUBILEUM VAN KERKWIJDING ADELBERTUS

OPROEP

In het volgende KRUISPUNT kunt u een uitgebreid programma van de feestweek ter gelegenheid van 40 jaar kerkwijding verwachten.

Nu willen we ons met een verzoek tot u richten:

De parochie zal met een nieuw groen kazuifel (misgewaad) verrijkt worden. Het huidige kazuifel dateert van de kerkwijding en begint wat slijtage te vertonen. Het Adelbertus-Vrouwenkontakt heeft het voortouw genomen om dit (kostbare) geschenk mogelijk te maken.

Het kerkbestuur wil echter tegelijk met het kazuifel ook een nieuw antependium (altaarvoorzetsel) aanschaffen. Dit om er zeker van te zijn dat beide van dezelfde stof en naar hetzelfde ontwerp gemaakt zijn.

Natuurlijk kost ook dat geld.

Het kerkbestuur zou het daarom zeer op prijs stellen als u ons door uw gift helpt het benodigde bedrag bij elkaar te brengen.

Uw gift is welkom op giro 3808341 t.n.v. O.K. parochie van de H. Adelbertus te IJmuiden o.v.v. nieuw antependium.

Natuurlijk zijn ook bijdrages voor de feestelijkheden zoals uitstap en receptie welkom.

Tweemaal dank!

Dagje uit met Adelbertusvrouwenkontakt.

We vertrokken, 8 mei jl, om halftien vanaf het centrum. Allemaal benieuwd naar onze bestemming "Paleis Soestdijk".

Na een voorspoedige autorit reden we Soest binnen en na het parkeren liepen we naar de kassa. Nicolette had voor kaartjes gezorgd, maar door een ingewikkeld verkoopsysteem waren er teveel kaartjes. Gelukkig voor mensen die dachten zomaar even een kaartje te kunnen kopen: nee dus!!

Wij konden onze overgebleven kaartjes verkopen en daardoor veel bezoekers gelukkig maken.

In de Oranjerie is nu een sfeervol restaurant waar we koffie dronken met koninklijk gebak.

In kleine groepjes werden rondleidingen gegeven. Een deskundige gids vertelde over het paleis en zijn bewoners.

Het paleis werd rond 1650 gebouwd als jachthuis.

Sinds 1674 is het paleis verbonden met de familie Van Oranje-Nassau.

Vanaf 1937 werd het permanent bewoond toen prinses Juliana en prins Bernhard er na hun huwelijk hun intrek namen. Wie kent er niet de mooie bordesscènes als Juliana jarig was?

De rondleiding zelf voert allereerst door de representatieve vertrekken.

Daarna naar het deel in het paleis waar de laatste bewoners bijna zeventig jaar hebben gewoond en gewerkt. De privévertrekken zijn ontruimd, maar toch kregen we een goede indruk en proefden we de sfeer.

Ook namen we een kijkje in het souterrain, het domein van het personeel.

Een wandeling in de tuin liet ons rustieke laantjes en waterpartijen zien.

Maar aan alles komt een eind, ook aan dit bezoek.

Daarna allemaal in de paardenkoets, zingen van een rijtuigje, een volgeladen wagen en genieten van de mooie omgeving. De magen begonnen te knorren, dus op naar een mooie ambiance voor heerlijke pannenkoeken.

Nagenietend reden we huiswaarts.

Het was een geslaagde dag!!!!

Jo Belfroid-Stam

BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

- 22 juni 10.00 uur eucharistie; feestdag van de H.Engelmundus; koffiedrinken
- 29 juni **10.00 uur**
14.30 uur **geen dienst**
bisschopswijding in de Grote of Sint Bavo-kerk in Haarlem
- 6 juli 10.00 uur eucharistie, Znd. na Pinksteren 9; koffiedrinken
- 13 juli 10.00 uur **eucharistie in de Adelbertuskerk**
- 20 juli 10.00 uur eucharistie; Znd. na Pinksteren 11
- 27 juli 10.00 uur **eucharistie in de Adelbertuskerk**
- 4 aug 10.00 uur eucharistie, Znd. na Pinksteren 13
- 10 aug 10.00 uur **eucharistie in de Adelbertuskerk**
- 17 aug 10.00 uur eucharistie; Ontslapen van Maria; 50-jarig huwelijkjubileum Alida en Gerard Schutte-van Pel
- Woensdag 20 augustus 19.00 uur vesper** – 101^{ste} verjaardag van de Kerk van de heilige Engelmundus; na afloop koffie en borrel
- 24 aug 10.00 uur eucharistie; Znd. na Pinksteren 16
- 31 aug 10.00 uur eucharistie; Znd. na Pinksteren 17

Website: engelmundus.okkn.nl

Uit het leven van de parochie

Voor mijn gevoel hebben wij een druk voorjaar achter de rug. Misschien komt dat omdat Pasen dit jaar zo vroeg op Kerst volgde en alle feesten en bijzondere tijden over elkaar heen leken te struikelen. Daar tussen door hadden wij nog het verdrietige verlies van onze

bisschop Bert en het heugelijke feit dat mijn voorganger hier in deze parochie tot bisschop werd gekozen.

Het jongerenkoor mocht een paar keer optreden om verscheidene gezinsdiensten en dopen door hun bijdragen op te fleuren.

Twee keer hebben wij met onze broeders en zusters uit de andere kerken van IJmuiden-West samen op een zondag ons geloof gevierd. En nu staan wij op de drempel van het beginnende zomerseizoen. De activiteiten van de verschillende kringen en verenigingen zijn gestaakt en de eerste mensen zijn al naar hun vakantiebestemmingen vertrokken.

En op 7 juli zal ook ik met mijn gezin vertrekken, op 4 augustus komen wij weer terug. Pastoor Robert Frede is tijdens onze afwezigheid mijn **vervanger**. Ik hoop dat wij elkaar allemaal goed en wel in augustus terugzien.

Maar natuurlijk gaan de kerken niet dicht. Samen zullen wij om beurten in de kerk van de heilige Adelbertus of de heilige Engelmundus op zondagmorgen Christus in ons midden welkom heten.

Op 20 augustus begint het dan al weer - het parochieleven - met de feestelijke vesper van **kerkwijding** om 19.00 uur in onze kerk aan de Kon.Wilhelminakade. Op deze dag viert ons kerkgebouw zijn 101e verjaardag. Na afloop van deze dienst willen wij op de 'jarige' een glaasje in de Bolder heffen.

De oecumenische leeskring en de bijbelgroep op een middag in de week zullen dan ook weer gauw van start gaan. Maar daarnaast willen wij - de Adelbertus- en de Engelmundusparochie samen - met een geloofs/gespreksgroep voor **jong volwassenen** op een avond beginnen.

Daarvoor willen wij gebruik maken van een DVD die voor geloofsavonden in de Protestantse Kerk van Nederland gemaakt is. Een van de medewerkers die aan het maken van deze DVD heeft meegewerkt zal ook komen. Op een eerste avond in het Adelbertuscentrum zullen wij de nodige afspraken maken. In het volgende Kruispunt leest u meer.

Irmgard de Koning heeft korte tijd geleden haar huis aan de IJmuidersstraatweg ingeruild voor een kamer in Breezicht. Jarenlang was zij een actief lid van onze parochie maar helaas hebben de leeftijd

en haar gezondheid haar gedwongen zich hoe langer hoe meer binnen haar eigen vier muren te bewegen. Maar uit het oog mag bij ons niet betekenen uit het hart.

Pastoraal verslag 2007-2008

Beste mensen, lieve parochianen, pastoors komen en gaan maar parochianen blijven. En met elke wisseling komen weer nieuwe dingen of veranderingen op u af. En zo is het u de afgelopen 8 maanden vergaan. En ook van avond zal het verslag anders zijn dan u gewend bent. Gedeeltelijk komt dat omdat ik niet alle informatie ter beschikking had. Maar aan de andere kant is de huidige pastoor natuurlijk ook een andere persoon dan zijn voorganger.

Vanouds verdeelt men het kerkelijke leven over drie zuilen: leiturgia (vieren), martyria (getuigenis geven/leren/onderwijzen) en diakonia (dienen/in gemeenschap leven). Langs deze drie wegen wil ik vanavond proberen over het een en ander verslag uit te brengen.

Laat mij beginnen met **vieren**. Want vieren is de kern van onze gemeenschap.

En met vieren bedoel ik bij elkaar komen in de kerk om God te eren, zelf troost te ontvangen en brood en wijn als gave van God met elkaar te delen. Christen-zijn betekent naar de kerk gaan!

Waarschijnlijk hebt u tevens hier misschien de grootste veranderingen ondervonden. Geen zingende voorganger meer. Soms liederen die voor uw gevoel niet te zingen zijn (maar soms vergist zich uw gevoel want sommige van de niet-zingbare gezangen hebt u de afgelopen jaren wel gezongen volgens het overzicht). Misschien te veel en te vaak kinderen en jongeren op de voorgrond.

En misschien zijn er nog meer dingen die ik vergeet of over het hoofd zie.

Maar hier zal de beslissing over de toekomst van onze kerk en onze parochie vallen. Aanpassen en veranderen en tevens het waardevolle en wezenlijke vasthouden.

Ik ben erg blij dat er een aantal mensen bereid was met de pastores samen een liturgisch-beraadgroep te vormen. Zij zijn voor mij

erg belangrijk om nieuwe ideeën te laten toetsen, achteraf te evalueren en om soms op de rem te stappen. Want liturgie vieren wij samen en daar heeft iedereen zijn inbreng, het is een gezamenlijk zoeken, geven en nemen.

Veel mensen die van buiten een keer een dienst in een oud-katholieke kerk meemaken zeggen dat hun opvalt dat wij een zingende kerk zijn en daar hebben zij veel lof voor. Maar beseffen wij dat wel zelf genoeg! Soms heb ik de indruk dat de dames en heren op het kerkkoor in de vesper of in de mis toch vaak alleen worden gelaten. Is er dan niemand die zich bij hen wil aansluiten?

Ik was in het najaar onder de indruk van het parochiekoor zowel over hun mogelijkheden die zij in de feestmaand hebben laten zien in hun optreden als in al die andere bijdragen die zij hebben geleverd op de feesten die wij in de kerk vieren. Terecht hebben wij mensen die beneden staan dan ook hun toegezongen: er is een jarig! 30 Jaar is wel een hele tijd!

Maar zou het niet nog veel mooier zijn wanneer wij over een aantal jaren een jubileum kunnen vieren waarbij beide koren als een koor feest vieren?

Wat wij in de vieringen ervaren, mogen wij niet voor ons houden. Daarvan moeten wij **getuigenis geven**. En dat heeft deze parochie vorig jaar op een schitterende manier veelvuldig gedaan.

Met z'n allen hebt u de schouders eronder gezet om er iets van te maken. Tijd, energie en geld werden ingezet om er getuigenis van te geven dat het huis van deze gemeenschap hier al honderd jaar staat. Dat hier mensen kunnen schuilen wanneer hun hart vol is van vreugde en verdriet. Deze feestmaand was een goede mix. Ik denk dat diegene in IJmuiden die voor zoiets openstaat nu weet waar onze kerk staat. Voor al deze inspanningen zijn wij/bent u met de publiciteitsprijs van de kerk beloond.

Natuurlijk was daarna de rek er even uit en zo kwam er dit jaar geen Groot Beraad tot stand.

Deze draad moeten wij natuurlijk niet laten liggen. Wij moeten er verder aan gaan spinnen. Een poging was de filmavond in de vastentijd "De grote stilte", een boven verwachting grote belangstelling van binnen en buiten de parochie, 70 mensen - en 40 hebben het tot aan het einde volgehouden, ook de mensen van de catering ondanks dat het niet 'hun' film was. Maar ik denk, dat wij op deze weg

moeten doorgaan. Wij moeten in de breedte van onze parochie, kerk en geloof blijven getuigen. Zo zijn wij in gesprek om in september aan het culturele weekeind mee te doen.

Al deze activiteiten hangen van passende en doeltreffende publiciteit af. Sinds kort beschikken wij ook over een geheel vernieuwde website. En op een betrouwbare en gewetensvolle manier gebeurt dit regelmatig in het Kruispunt. De parochie wordt gesticht en geïnformeerd.

Publiciteit staat vanavond echter ook als apart punt op de agenda.

Getuigenis geven wij ook nog op een andere manier. En daar bedoel ik het vormingswerk mee. Je kunt het wel leuk en gezellig bij ons vinden maar je moet ook weten waarom wij het doen zoals wij het doen; en hoe leg je het aan anderen uit? Vertrouwd zijn wij in onze parochie met de Historische Kring, de Bijbelgroep en de lering voor aannemelingen en vormelingen, die ook allemaal zo doorgaan, maar in de late zomer zullen wij met een nieuw initiatief starten voor volwassenen die nog midden in hun arbeidsleven staan. En over een initiatief voor jonge volwassenen moeten wij ons nog beraden.

In deze tijd waarin wij christenen een minderheid worden in onze samenleving kun je niet als kerk in je eentje getuigen. Alle christenen horen bij elkaar en als de een lijdt lijden allen. Vandaar ook onze inzet op het oecumenisch front door de gezamenlijke diensten hier in IJmuiden-West (3 keer per jaar), de betrokkenheid op elkaar met Pasen en de leeskring (een aanrader).

Nog dichterbij ons staat de parochie van de heilige Adelbertus. Hoe kunnen wij oud-katholieken gezamenlijk getuigenis afleggen in de gemeente Velsen? Onlangs hebben de beide kerkbesturen met elkaar afgesproken dat wij elkaar om de maand zullen ontmoeten en dan alles met elkaar bespreken behalve zaken rondom het eigen gebouw en de eigen financiële situatie.

Zo ben ik bij de derde poot van een parochie gekomen: **het leven in gemeenschap**. En daar wordt hier heel wat werk verzet: de vrouwenvereniging en sinds een paar jaren de mannenvereniging - vergeleken met de vrouwenvereniging nog een jonkie. Trouwens, de landelijke oud-katholieke vrouwenbond heeft tijdens de feestmaand zijn 80-jarig bestaan met een feestelijke tintje mede bij ons gevierd. Mijn wens zou zijn dat de mannenvereniging misschien structureel

een taak in de parochie op zich zou kunnen nemen. En het zou wel leuk zijn als alle leden van de vrouwenvereniging op dezelfde wijze bij het leven van de parochie betrokken zouden zijn.

Onovertroffen hebben zich wel de mannen van de gebouwencommissie met toegevoegde leden het afgelopen jaar ingezet. De zolder van de pastorie leeghalen, de pastorie grondig opknappen en dan alles in de verf zetten. Maar hoe durf ik het te vergeten, al die vrouwen die op hun knieën de vloeren achteraf hebben geschrobd.

Er komt geen einde aan het onderhoud; de verwarmingsketel van de kerk, de klokkentoren en de vloer van de klokkenkamer. Maar meer hoort u onder het punt "bouwkundig overzicht".

Persoonlijk was ik onder de indruk hoe gesmeerd de bazaar verloopt en hoeveel mensen daarbij betrokken zijn. De avond met de sluiting heeft wel een heel bijzondere sfeer.

Wat jammer is dat twee activiteiten van de Werkgroep niet doorgingen (Driekoningenfeest en Dauwtrappen), a.s. zondag zullen wij ons daarop beraden.

Ik weet eigenlijk niet onder welke noemer ik de namen en momenten moet zetten die onze harten met verdriet of vreugde raken. Momenten, waarop niet alleen de betrokken families en vrienden geraakt zijn maar ook de hele gemeenschap. Want christenen beleven deze momenten met en voor elkaar.

Op zulke momenten vieren wij wat ons draagt, wij geven getuigenis van wat ons doet hopen en wij leven met elkaar mee.

Zo hebben drie paren hun huwelijksjubileum in de kerk gevierd:

Arnold en Nollie Haasnoot-Gravemaker,

Gert Jan en Marja van der Hulst,

Els en Roelof Jan Rill.

Als nieuwe mozaïksteentjes werden aan het plaatje van onze gemeenschap door de doop of door toetreden toegevoegd:

Jens Felice,

Dido Cornelia,

Zeb Akkerman,

Serge Akkerman,

Kai Jack van der Kruijff en

Ramona van der Steijn.

In verdriet maar gedragen door de hoop op een goede thuiskomst bij God missen wij:

Jacob Zwaan,
Agatha van Emmerik-Schol,
Wieger Vellinga,
Piet Dekker,
Gijsbert Nicolaas Krijgsman,
Hendrika Catharina van der Bos,
Cornelis Gerhardus Smit,
Maria Jacoba Krab en
Grietje de Groot.

Dat was mijn portret wat ik deze keer van onze parochie probeerde te geven. Dingen die mij opvielen, die zijn blijven hangen en waarvan ik denk dat zij belangrijk zijn omdat zij in ons denken aan en hopen op de toekomst belangrijk zijn. Ik ben mij ervan bewust dat het een persoonlijke en soms subjectieve beschrijving is. Ik hoop dat ik niet te veel belangrijks niet heb opgenoemd en wil ermee afsluiten dat ik u allemaal en alle andere vrijwillige medewerkers in deze kleine volkstuin van Gods koninkrijk, die oud-katholieke parochie van de heilige Engelmundus heet, van harte bedank voor uw trouwe inzet in de afgelopen 12 maanden.

Vrouwenvereniging AKTIVA

Dagje uit naar Arnhem

Op 21 mei stapten de leden van Aktiva in de bus voor een dagje uit naar het Openluchtmuseum in Arnhem.

Daar werden wij ontvangen met koffie en gebak.

Een bezoek aan het Openluchtmuseum is absoluut de moeite waard. Het museum richt zich op iedereen die ons land en de manier waarop de mensen hier leefden, beter wil leren kennen.

Op het uitgestrekte museumterrein staan historische woningen, boerderijen en bedrijven.

Nieuw is HollandRama, een bewegende tijdscapsule die je meeneemt op een reis kriskras door Holland en de tijd.

Vanuit een tram die om de 10 minuten rijdt, kreeg je een mooi overzicht van alles. Maar ook lopend met elkaar genoten wij van de prachtige boerderijen, molens en winkeltjes met snoep, die ons weer aan onze jeugd deden denken.

We genoten van een heerlijke lunch. Na de lunch bleven enkele le-

den van Aktiva zo lang in de tram zitten, dat de conducteur vroeg of zij eens wilden uitstappen. Andere genoten van een kopje koffie op een terras, nog andere liepen onvermoeibaar door.

Om 17 uur stapten wij allen zeer voldaan weer in de bus.

Na een overheerlijk diner namen wij om 21 uur afscheid van elkaar.

Nieuw seizoen

Het nieuwe seizoen van Aktiva begint weer op 16 september.

Het programma boekje voor het nieuwe seizoen ligt eind augustus bij de leden in de bus.

Vrouwenvereniging Aktiva staat open voor nieuwe leden.

Informatie bij: Jannie van de Pieterman, tel.: 0255-537826, of Anneke Zwart, tel.: 023-5491140.

'Vrouwen houden de kerk wakker'

is de titel van het boek, dat Will Keman en Ineke Schenk hebben samengesteld vanwege het 80-jarige bestaan van de Vrouwenbond.

Het boek behandelt in grote lijnen de geschiedenis en de ontwikkeling van het landelijke 'vrouwenwerk' in onze kerk: Bondsdagen, Havok, Conferenties, Voorjaarskamp, Paramenten-commissie, Bondsreizen, Wereldgebedsdag, Vrouw in het Ambt, enzovoort.

Een interessant boek, mooi uitgegeven en met veel plaatjes.

Dankzij bijdragen van een aantal fondsen zullen alle leden van de Bond een exemplaar ontvangen.

Belangstellenden, die geen lid zijn van de Vrouwenbond kunnen het boek voor € 10,- kopen bij Anneke Zwart, tel.023-5491140.

Het bestuur van Aktiva wenst haar leden en alle andere lezers een fijne zomervakantie.

Anneke Zwart

De BolderBazar

De 55e editie van de BolderBazar komt eraan, geachte lezer.

Noteer s.v.p.

vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober,

kortom het laatste volle weekend in oktober 2008.

De winkelstraten in Velsen zijn dan verlaten in tegenstelling tot de Bloemstraat en omgeving waar een enorme menigte samenkomt om te kijken, te kopen en te smullen.

Opmerkingen als "het staat u goed" met een stemhupje bij "goed" zal dan een veel gebezigde kreet zijn bij de kleding in de kerk. Ook een rondgang-arrangement in Bolder en Berging is geweldig populair. Dit alles om de bezoekers te helpen bij het besteden van geld, geld voor onze parochie, in het bijzonder voor onze kerk.

Veel geld is in de afgelopen jaren uitgegeven aan ons gebedshuis. De "Engelmundus" aan de Kon. Wilhelminakade staat te pronken in tegenstelling tot andere kerken die het onderhoud moeten opgeven, of waar de slopershamer reeds doorheen is gegaan.

Dat eerste is uw verdienste, geachte lezer, en wij als BolderBazar zijn binnen dat proces een instrument.

Dus ... noteer in uw agenda ...

24 en 25 oktober "Groot Feest" - BolderBazar

in en rond gebouw De Bolder.

We hebben al vele spullen binnen maar mooie spulletjes om te verkopen zijn natuurlijk altijd welkom.

Kleding en spullen, nieuw en "1e kwaliteit 2e hands" - met uitzondering van meubels - zijn nog van harte welkom en krijgen een 'pontificale plek' in onze schappen.

Heeft u zulke spullen beschikbaar, bel s.v.p. naar onze bazar-meester Theo van Kouteren: tel.: 0255-518970.

Zeer wel mogelijk zal ik in de komende maanden vanaf deze plaats nogmaals een beroep op u doen voor spullen voor de muziek- wijn- en booschappenstand.

Tot slot een melding voor de vele vrijwilligers van de "BolderBazar". U bent van harte welkom op dinsdag 14 oktober vanaf 20.00 uur in de Bolder alwaar het draaiboekje van de komende bazar wordt doorgenomen.

Tot zover nu.

Namens de BolderBazarcommissie, dank voor uw aandacht,
Wim Kok

ALGEMENE BERICHTEN

Ziek of oud en toch naar de kerk - in Velserduin

Zo'n dertig jaar geleden had Velsen in IJmuiden een ziekenhuis. Aan het ziekenhuis waren drie pastores of geestelijke verzorgers verbonden: rooms-katholiek, protestant en humanist. Iedere zondagmorgen vond er in de aula een oecumenische kerkdienst plaats, waarin om de beurt één van de pastores voorging. Iedere zondag was het een eucharistie- of avondmaalsviering, waarvoor alle patienten, die belijdenis gedaan hadden of aangeworven waren, uitgenodigd werden.

Een commissie van bijstand, bestaande uit leden van de verschillende kerken, en voortgekomen uit de oecumenische Raad van Kerken, organiseerde de diensten en het bezoek van de patienten.

Iedere zaterdag gingen vrijwilligers het ziekenhuis door en nodigden patienten uit voor de kerkdienst, en regelden met de verpleging dat zij zondagmorgen klaar waren voor de dienst.

Iedere zondag waren de vrijwilligers er om de patienten van de afdelingen naar de aula te brengen, en na afloop weer terug.

Het waren prachtige, korte, maar volledige diensten, waaraan ik dierbare herinneringen bewaar.

Sindsdien is het ziekenhuis langzaam ontmanteld.

Toen bewoners van de Moerberg er verbleven, en toen de huisartsenafdeling ingericht was, werden er vrijdagmiddag kleine en korte dienstjes van Schrift en Tafel gehouden met veelal zwakke en kwetsbare oude mensen en vrijwilligers. Een mooi spiritueel rustpunt in het drukke 24-uurs bedrijf van een ziekenhuis.

Parallel met de diensten in het ziekenhuis vonden er diensten in Velserduin, Driehuis, plaats met dezelfde voorgangers en deels dezelfde vrijwilligers.

Sindsdien is het ziekenhuis afgebroken en is Velserduin gesplitst en gedeeltelijk verplaatst.

Velserduin heeft een geestelijk verzorger aangesteld, de oud-katholieke pastor J.Nieuwenuizen.

Op zondagmorgen vindt in het ontmoetingscentrum in Velsersduin, Driehuis, van 10.45 - 11.30 uur een dienst plaats; indien mogelijk van Schrift en Tafel, en anders een gebedsdienst.

In Velsersduin, IJmuiden, vindt op dinsdagavond van 19.00 - 20.00 uur een korte bijeenkomst plaats met schriftlezing, een overweging, gebeden en gezangen.

Om het de bewoners mogelijk te maken deze diensten bij te wonen, zijn er nieuwe vrijwilligers nodig.

Ten eerste om de bewoners van hun kamers te halen en hen weer terug te brengen, en om hen in de dienst te begeleiden (zoals aanwijzen, wat er gesproken of gezongen wordt).

Ten tweede zijn er mensen nodig, die op een orgel(tje) of piano, of keyboard de gezangen kunnen begeleiden. Meestal zijn de liederen uit het Liedboek voor de Kerken. Van organisten/ pianisten wordt geen conservatoriumopleiding verwacht, alleen wat ondersteuning bij de zang.

Wie wil meehelpen deze diensten voor de bewoners van beide huizen een waardevol geestelijk rustpunt in de week te maken, kan zich melden bij pastor Nieuwenhuizen, tel.: 0255-562134.

Wie eerst iets meer wil weten over dit vrijwilligerswerk, kan te rade gaan bij Gerda Blokland-van den Bos, tel.: 0255-512097, of Noortje Roos-Smit, tel.: 0255-513552, die zich al vele jaren inzetten voor de diensten in Velsersduin.

Fiete Smit-Maan

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

overige mededelingen.....

.....

OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor drs. R.W.Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden,
tel.: 0255 - 510771, 06 - 22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M.Liebler-Münch en pastoor H.Münch, Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel.: 0255 - 515260
e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :	Sparrenstraat 46, IJmuiden
Engelmunduskerk	Kon.Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder:	tel. 0255-522006,b.g.g. 0255-537826
Adelbertuscentrum:	tel. 0255-540352,b.g.g. 0255-517083 of 0255-512167

*Girorekening O.K. parochie
H. Engelmundus te IJmuiden*
girorek.nr. 52.39.65
bankrek.nr. 56.49.11.275

*Girorekening O.K. Parochie
H. Adelbertus te IJmuiden*
girorek.nr. 38.08.341
bankrek.nr. 68.97.11.255

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies
alleen* via gironr. 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824
Busjes kunnen geleege worden bij mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255 - 707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begraffenisvereniging:
uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023 - 5324486

Kruispunt: kopij inleveren voor 30 juli 2008 bij:
S.C.Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
tel. 0255 - 536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 11 augustus 2008.

