



Afbeelding op de voorkant:

Kerstbeeldengroep op het grote plein voor de basiliek van het bedevaartsoord Fátima in Portugal, waar in 1917 Maria zou zijn verschenen aan drie herderskinderen.

Foto HvdP.



***Aan het volk van God,
bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus***

Voor veel mensen is de viering van de kerstnacht het belangrijkste moment in het kerkelijk jaar. De liederen, de sfeer, het lijkt dan haast ondenkbaar om *niet* naar te kerk te gaan en te luisteren naar het aloude verhaal van Lucas, die de geboorte van Jezus, die de Christus bleek te zijn, aan ons vertelt.

Een klein kind – dat raakt ons. Wij willen het kindje beschermen en koesteren, hem geven wat we zelf hebben of wat we ervaren zouden willen hebben. “Mijn kinderen zullen het later goed hebben bij mij” is zo’n zin die je uitspreekt als je met je eigen situatie niet tevreden bent. Het is dan niet voor niets dat ons slecht nieuws, waarin kinderen zijn betrokken, het meest raakt. Denkt u maar aan die kinderen die in ons land dit jaar in kommervolle omstandigheden zijn gestorven: weinig heeft de mensen zo geraakt als deze berichten. Velen zagen in deze berichten dan ook een uitdrukking van de negatieve verwording van onze samenleving.

De evangelist Lucas, die volgens de traditie schrijft voor een tot het christendom aangetrokken heiden, een zekere *Theofilus* – “*hij die door God aangetrokken is*”, vertelt de geschiedenis van Jezus met wie volgens hem een nieuw tijdperk in de geschiedenis van mensen is begonnen.

God was tot de tijd van Jezus geen gemakkelijke God. In het Oude Testament horen we van de worstelingen van de mensen, met name de Israëlieten, met hun God. God had strenge wetten en hoge eisen, God mocht niet worden afgebeeld, God kon vertoornd zijn en zich van het volk afkeren. God werd eigenlijk alleen maar gekend door de profeten en de hogepriesters, niemand had er een concreet beeld bij.

Met de komst van Jezus – zo zegt Lucas – wordt dat anders: God krijgt in Jezus een menselijke gedaante, en daarom neemt de schrijver er ook zo veel tijd en ruimte voor. Lucas vertelt eerst hoe de engel Maria



boodschap dat zij een zoon zal baren. Maria voelt God en zij zegt *ja!*, zij vertrouwt op het woord van God en gelooft in haar eigen ervaring. Bij haar is Jezus welkom.

In deze tijd van blijde verwachting van Maria en ook Jozef begint het bekende kerstverhaal. Het mag namelijk van de wereld allemaal niet zo mooi zijn.

Maria en Jozef maken de ervaring mee dat voor hen in Bethlehem geen plek meer te vinden is, *want er was voor hen geen plaats in de herberg*. Jezus wordt aan de rafelranden van de samenleving geboren, het is niet zo dat God direct een heldere plaats in de maatschappij krijgt.

Als kind vond ik dat natuurlijk altijd een beetje een raar verhaal. Spelende met de mooie wat afgebutste gipsen familiekerststal onder de boom vond ik het alleszins logisch om Maria en Jozef een goede plek aan te bieden. Hoe kon je nou zo stom zijn als die mensen in Bethlehem? Wat een hardvochtigheid!

Inmiddels weet ik wel beter – ook van mezelf.

Hoe kun je nou herkennen dat iemand de zoon van God is?

Hoe weet je dat je niet weer wordt bedrogen door zo'n zwerver die aan de deur staat en dringend naar zijn doodzieke moeder in Groningen of Maastricht moet en of dat ik even met wat geld kan helpen? *"Ik breng het echt wel terug later..."*

Ik vind dat allemaal heel erg moeilijk en met het kerstverhaal – en het verhaal ook van afwijzing en hardvochtigheid – wordt dat niet makkelijker.

Lucas weet het mooi te vertellen.

Het wordt geen treurige geschiedenis met een verwijtend ondertoontje. Want natuurlijk kon ook een ieder niet meteen zien, dat dat kleine onschuldige kind in de kribbe de zoon van God was.

En een engel van de Heer verscheen hun en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen en zij werden met grote vrees bevangen. Maar de engel zei tot hen: Vreest niet, want zie ik verkondig u grote blijdschap.

De herders die in het veld zijn, die wakker zijn om voor hun dieren te zorgen, hen wordt door een boodschapper van God een hulp geboden om in Jezus de Messias, de gezondene Gods te zien.

Dat klinkt heel mooi – en dat was het voor die herders destijds ook.

Maar:

Wie komt nu naar mij toe als het zo ver is?

Wie vertelt mij dat God er zo nabij is?



Lucas zegt in het kerstevangelie: God is niet ver weg. God is niet in een tempel. God is héél dicht bij. Hij is mens geworden en is onder ons verschenen. God leeft met ons.

God openbaart zich in Jezus.

Mensen kunnen dus iets van God dragen, soms komt dat weliswaar meer tot uiting dan anders, maar wij allen dragen iets van God.

Soms kennen we in de geschiedenis bijzondere mensen. Gandhi was zo iemand, Mandela in Zuid-Afrika wellicht, Bonhoeffer en Sophie Scholl in Duitsland. Zij waren profeten kun je zeggen.

Maar wellicht ook engelen zoals in het verhaal van Lucas. Want zij zeiden ook dat we niet moeten vrezen en dat de verlossing nabij is. Dat er al verandering op komst was.

Als je het zo ziet dan is het kerstverhaal ineens geen heel erg oud verhaal meer en dan is er ook nog méér dan het enkel geraakt zijn door een klein en weerloos kind.

We kunnen in ons heden nu dus engelen ontmoeten die ons vertellen over verandering en verlossing.

En God – zo weten we dankzij de geboorte van Jezus – kan ons als mens of in menselijke gestalte heel nabij zijn.

En natúúrlijk is het riskant: Je kunt dwalen, je kunt verkeerde profeten ontmoeten en ook gewoon slechte mensen – die bestaan namelijk echt. Maar je kunt ook vertrouwen hebben gelijk Maria had en op zoek gaan naar een plek zoals zij samen met Josef deed.

Vrees niet, zei de engel tot de herders.

Kijk in het gezicht van degene die je ontmoet,
luister in je hart of je de stem van God hoort,
Hij is ons als mens nabij.

Ik wens u allen een zalig kerstfeest en een
gezegend 2009.

Robert Frede, pastoor



BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

Adventsavond van Vrouwenvereniging Aktiva

Op 17 december 2008 heeft Aktiva met haar leden een Adventsavond. Deze avond wordt gehouden in de H. Engelmunduskerk. De aanvangstijd is 19.00uur, dit i.v.m. een broodmaaltijd.

Namens het bestuur van Aktiva wens ik u allen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.

*Vanavond heb ik stilletjes één kaarsje aangestoken.
Zoiets geeft een beetje licht.
Het is één straaltje zonneshijn.
Laat Kerstmis ook dit jaar
weer zo'n straaltje voor ons zijn.*

Anneke Zwart



Midwinter Drie Koningenfeest

Ook zin in een lekker winterfeest zonder kou met koek en zopie? Wij nodigen u uit voor winterse gezelligheid op 10 januari na de vesper! De werkgroep organiseert midden in de winter een feest met dans, spel en winterse lekkernij. Geef u snel op bij fam. Rill, Snelliusstraat 89, tel. 0255-521041 of fam. Groen, Kompasstraat 46, tel. 0255-523753, want vol is vol! (max. 40 personen)

Nieuwjaarsvesper van het bisdom Haarlem

Op zondag 4 januari is om 16.00 uur de vesper voor de feestdag "Epifanie – Driekoningen" in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria aan de Kinderhuissingel in Haarlem. Aansluitend is er de nieuwjaarsreceptie van het bisdom. U bent allen van harte uitgenodigd om bij vesper en receptie aanwezig te zijn.



Bedankjes

Hartelijk bedankt lieve mensen, voor de vele kaarten, bonnen, bloemen en geschenken, die wij mochten ontvangen tijdens ons 40-jarig huwelijksjubileum op 2 november.

Het is fijn om zoveel warmte en liefde te ontvangen uit de Parochie.

Wij kunnen terugkijken op een hele fijne dag die ook onze kinderen en kleinkind uit Australië mee konden maken.

Ook het koor, de pastoor, en de bolderdames bedankt.

Ton en Ineke Gravemaker

Graag wil ik allen bedanken die middels telefoontjes, kaarten, bloemen of op een andere manier hun betrokkenheid toonden na het breken van mijn arm en de daarop gevolgde operatie.

Omdat er tijdens de operatie iets mis is gegaan zal het waarschijnlijk nog geruime tijd duren voor mijn rechterhand weer 'inzetbaar' zal zijn.

Nogmaals dank, ook namens Lieny.

Piet Schol

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed wanneer je iemand, die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve maatje, onze zorgzame vader, schoonvader en fijne opa JOHN VERKERK.

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat hij bij zovelen geliefd was.

Jopie Verkerk-Broekhuizen, kinderen en kleinkinderen

Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en, ook daarna, heb ik heel veel lieve reacties ontvangen zoals kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoek. Daarvoor wil ik u allen heel hartelijk bedanken.

Sonja Gravemaker



Verhuizing

Wij gaan 8 december verhuizen van Zeeuws-Vlaanderen naar Noord-Holland. Ons nieuw adres: Razende Bol 33, 1967GH Heemskerk, telefoon: 0251 82 56 40.

Velen hopen we te zien in de nachtmis; voor degenen die we niet dan ontmoeten, een Zalige Kerst en een heel gelukkig en gezond 2009 gewenst.

Groet, Jessy en Ruud Laurijs.

Collecte Diaconale Werkgroep IJmond

LAAT EEN BLINDE WEER ZIEN.

De collecte van 11 januari 2009, zal bestemd zijn voor de EYE CARE FOUNDATION.

Ik wil u het verhaal vertellen van Zahid. Hij is 12 jaar en woont met zijn ouders in Pakistan. Hij was al van jongsaf aan nagenoeg blind door staar aan beide ogen en had overal hulp bij nodig, waardoor zijn moeder weinig tijd had om mee te werken in het boerenbedrijf.

Op school wilde men helpen en omdat de ouders geen geld hadden om met hun kind naar het ziekenhuis te gaan, werden zij geholpen door de onderwijzer. Zahid werd aan beide ogen geopereerd. Hij kan nu weer zien, leert lezen en schrijven en ook helpt hij zijn ouders op het land.

Met uw bijdrage geeft u iemand, die net zoals Zahid blind is, kans op een zelfstandig en menswaardig bestaan.

GUNT U DAN DEZE MENSEN HET LICHT IN HUN OGEN IN DEZE DONKERE DAGEN ?

BEDANKT !!!

Anita Kok.

Naast de alledaagse boodschappen, de BLIJDE BOODSCHAP!

Op verzoek van de Bibliotheek Velsen heeft de Historische Kring geprobeerd de Advent- en Kerstboodschap te laten zien in de vitrinekast beneden, meteen tegenover de ingang van de bibliotheek. U hoeft er dus niet voor naar boven. Als u uw boodschappen bij AH heeft gedaan, loop dan eens binnen bij de burens om even stil te staan bij die andere, blijde boodschap!

Wil Wijker



Actie Kerkbalans

Misschien is het nog wat vroeg, maar aandacht vragen voor Kerkbalans kan eigenlijk niet vaak genoeg worden gedaan. Kerkbalans is namelijk de belangrijkste bron van inkomen voor zowel onze parochies als voor de Landelijke Kerk.

Zoals u wellicht weet wordt de lokale opbrengst van kerkbalans op fifty-fifty basis gedeeld door de parochies en de landelijke kerk. Voor beiden is kerkbalans **de** belangrijkste bron van inkomen. Zonder kerkbalans kan de parochie niet rondkomen. Maar zonder kerkbalans is er ook geen pastoor! De landelijke kerk betaalt immers de salarissen van onze geestelijkheid! Wie op de laatste gemeentevergadering de jaarrekening van de landelijke kerk heeft gezien weet dat er dringend meer geld nodig is. Wij kunnen, als kerk, de personele lasten (lees: de salarissen van de geestelijken) al bijna niet meer opbrengen.

Het moet toch mogelijk zijn dat wij, als oud-katholieken, er voor gaan zorgen dat de inkomsten uit kerkbalans in elk geval de salariskosten van de pastores dekken!

De totale opbrengst van kerkbalans in onze parochies schommelt al jaren net iets onder de € 50.000.

De kosten van het aan onze parochies toegekende pastoraat (salaris en pensioenlasten) zijn bijna het dubbele!

Met een vrijwillige bijdrage steunt u zowel de eigen parochie als de landelijke kerk. Het moet toch mogelijk zijn dat de bijdragen uit kerkbalans voldoende zijn om de kosten van de “levende kerk” te betalen.

Daarom vragen de kerkbesturen nu weer uw aandacht voor de komende actie kerkbalans 2009.

Geef naar vermogen, maar vooral: geef om de kerk ook financieel levend te houden!

Namens de beide kerkbesturen,

Marcel van der Wel

Nog vele jaren

In november jl. vierde de Oud-Katholieke Onderhoudsgroep Westerbegraafplaats haar vijftiende verjaardag. Een tiener dus nog! ‘Leuk voor die onderhouders, maar van 15 jaar ligt toch niemand wakker’ zult u waarschijnlijk denken. Misschien heeft u gelijk, maar bedenkt u dan ook dat veel jaren geen garantie zijn voor een goed resultaat! En juist omdat



in dit korte bestaan van de groep al veel goeds is verwezenlijkt vonden de werkers dit een goede reden om, bij wijze van uitzondering, de 'bloemetjes' nu eens lekker elders buiten te zetten.

Vijftien jaar intensieve bewerking van een stukje woeste en 'ledige' aarde begint zo langzamerhand, ook dank zij veel inspanning van de gemeente Velsen, de allures te krijgen als bewerking van een stukje paradijs op aarde. Het oude verpauperde (en koude) lijkenhuisje, dat dateert uit de begintijd van de begraafplaats en dat gedurende vele jaren ons onderkomen was, werd van gemeentewege schitterende gerestaureerd, zelfs de oorspronkelijke versiering, een eikel op de punt van de voorgevel, werd in zijn vroegere glorie hersteld. Weliswaar op z'n kop ('maar daar is het dan ook een eikel voor' merkte iemand op).

De onderhoudsgroep mag thans gebruik maken van één der gemeentelijke dienstgebouwen inclusief voorzieningen bij de ingang aan de Fultonstraat. Aan de kant van de Havenkade wordt nog gewerkt aan een nieuwe afrastering met toegangshek voor begrafenissen, die bijna identiek is aan de oorspronkelijke situatie, die stamde uit eind 19^e eeuw. Prachtig. Gaat u maar eens kijken, als u de oude situatie nog hebt gekend!

Terug nu naar de bloemetjes die buiten gezet moesten worden.

Dit geschiedde op vrijdagavond 21 november 2008 middels een etentje bij de Chinees op het strand, waarbij alle werkers en hun eventuele dames/partners aanwezig waren. Een moment werd stil gestaan ter nagedachtenis aan hen die ooit als leden van de groep ook hun steentje bijdroegen aan het thans bereikte resultaat, maar helaas niet meer onder ons zijn, t.w. Jan Schoon, Lammert van Wijk en Kees van Dijke.

Van de huidige werkers (6) stammen er nog 3 uit de tijd van de oprichting.

Ook passeerden diverse anekdotes en de perikelen rondom het jaarlijkse gastoptreden van onze 'eigen' Sinterklaas (naar wie elk jaar weer reikhalzend werd uitgezien) de revue.

Onder gezellig gekout en gehap vloog de tijd bij de Chinees voorbij!

Na het tweede kopje koffie, dat ons tot slot van de avond gratis werd aangeboden (en door niemand afgeslagen!) gingen we voldaan huiswaarts en konden we terugzien op een heel gezellig en prima verzorgd culinair samenzijn.

Over 15 jaar (of eerder) zien we wel weer.

Namens de Onderhoudsgroep, Jack Visser



De nieuwe Oud-Katholiek ontvangen?

Het blad voor de oud-katholieken, De Oud-Katholiek, werd tot voor kort alleen verzonden naar abonnee's.

De kerk heeft nu besloten deze 'oude' Oud-Katholiek te vervangen door een nieuwe met een nieuw formaat en een nieuwe opmaak, die bestemd is voor alle oud-katholieken.

De bedoeling is, dat het blad naar alle adressen gestuurd wordt waar oud-katholieken wonen.

Nu is echter gebleken dat de verzendlijst niet compleet is, en dat er dus mensen zijn, die de nieuwe Oud-Katholiek nog niet ontvangen hebben. Tot nu toe zijn er twee uitgaven verschenen.

Mocht U deze bladen niet ontvangen hebben, meldt U zich dan bij de pastoors of bij Fiete Smit-Maan, tel.: 0255 - 536961, zodat uw naam en adres aan de uitgever doorgegeven kunnen worden.

Het blad wordt ongevraagd aan oud-katholieken toegezonden. In de loop van volgend jaar zullen de ontvangers een verzoek krijgen om minimaal € 20,- bij te dragen in de kosten.

Ga mee naar Taizé! in Brussel Haast je, laatste kans!

Van 29 december 2008 tot en met 2 januari 2009 is er een Taizé-ontmoeting in Brussel. Vier dagen lang zijn er ontmoetingen en vieringen met de broeders van Taizé en met jongeren uit allerlei landen. Aartsbisschop Joris Vercammen wil er graag naar toe.

Heb je zin om mee te gaan?

Verzamelen op 29 december 09.00 uur - kennismaking

Einde van de reis op 2 januari 16.00 uur

Kosten: tussen € 75,- en € 125,-

Voor jongeren van 15 tot en met 25 jaar - een belangstellende vriend of vriendin mag ook mee

Aanmelden bij Angela Berben: e-mail: angela.berben@casema.nl of telefoon: 033 - 8886503

Voor informatie over Taizé: <http://ww.taize.fr/nl>



KLEURPLAAT VOOR DE KINDEREN



BERICHTEN VOOR DE

ENGLMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

Wo.	10 dec.	9.00 uur	mis - koffiedrinken
Za.	13 dec.	19.00 uur	vesper, 3e advent
Zo.	14 dec.	10.00 uur	hoogmis, 3e advent - bisschop Schoon gaat voor, koffiedrinken en kinderkerk
Wo.	17 dec.	9.00 uur	mis, profeet Daniël – koffiedrinken
Za.	20 dec.	19.00 uur	voorbereiding
Zo.	21 dec.	10.00 uur	hoogmis, 4e advent - kinderkerk
Wo.	24 dec.	21.30 uur	samenzang
Wo.	24 dec.	22.00 uur	Kerstnachtviering - koffiedrinken
Do.	25 dec.	10.00 uur	hoogmis, Kerstdag - crèche
Vr.	26 dec.	10.00 uur	hoogmis, heilige Stefanus
Zo.	28 dec.	10.00 uur	hoogmis, Onschuldige kinderen
Zo.	28 dec.	16.00 uur	carol service
Wo.	31 dec.	19.00 uur	avondgebed
Za.	3 jan.	19.00 uur	vesper, zondag na Nieuwjaar
Zo.	4 jan.	10.00 uur	hoogmis, zondag na Nieuwjaar - 25-jarig huwelijksjubileum Mirjam en Arie de Ronde-Visser
Wo.	7 jan.	9.00 uur	mis - koffiedrinken
Za.	10 jan.	19.00 uur	vesper, Epifanie
Zo.	11 jan.	10.00 uur	hoogmis, Epifanie - gezinsviering met jeugdkoor, daarna koffiedrinken
Wo.	14 jan.	9.00 uur	mis, H. Hilarius – koffiedrinken
Za.	17 jan.	19.00 uur	vesper, 2 ^e zondag na Epifanie
Zo.	18 jan.	10.00 uur	hoogmis, 2 ^e zondag na Epifanie
Wo.	21 jan.	9.00 uur	mis, H. Agnes - koffiedrinken
Za.	24 jan.	19.00 uur	vesper, 3e zondag na Epifanie
Zo.	25 jan.	10.00 uur	Oecumenische dienst – koffiedrinken
Wo.	28 jan.	9.00 uur	mis, H. Tomas van Aquino – koffiedrinken
Za.	31 jan.	19.00 uur	vesper, opdracht van de Heer
Zo.	1 febr.	10.00 uur	hoogmis, opdracht van de Heer - processie, koffiedrinken, kaarsenverkoop



Rondom de kerkdiensten

Het leven van de kerk draait om twee hoogtepunten, in het voorjaar rondom Pasen en in de winter rondom Kerst. En deze tweede bijzondere fase gaan wij op het moment in. Door de vier weken van de Advent klimmen wij op naar het Kerstfeest. Via de Advent, een tijd van wachten op de komst van Christus, komen wij bij Kerst, de dag waarop de Zoon van God, Christus onze wereld binnen treedt.

Daarom zal de aankomende Adventstijd ook weer wat soberder zijn: geen gloria, gesproken geloofsbelijdenis, en antwoorden op de voorbeden, eucharistisch gebed vier en de lange schuldbelijdenis worden gebeden. De kleur in de kerk is paars.

Met Kerst verandert de sfeer weer in de kerk. Alles is in het wit en om de vreugde van het geboortefeest van Christus vast te houden, blijft dit ook een aantal weken zo. De lofzang van de engelen, de gloria, wordt weer gezongen,

Wij bidden de korte schuldbelijdenis, en de geloofsbelijdenis en de antwoorden op de voorbeden worden weer vaker gezongen.

Zoals vorig jaar sluiten wij ook dit jaar de Kersttijd in engere zin af met een gezinsviering op het feest van Epifanie ofwel Driekoningen. Ook dit jaar zal het jeugdkoor weer zingen.

Nanda is druk bezig om met kinderen en jongeren van de parochie een stukje in te studeren voor deze viering. Het wordt een prachtige dienst.

Daarom bent u van harte uitgenodigd om allemaal met uw familie, kinderen, kleinkinderen, neefjes en nichtjes op zondag 11 januari om 10 uur naar de kerk te komen.



Huiscommunie rond Kerstmis

Wie wegens ouderdom of ziekte op het Hoogfeest van Kerstmis niet naar de kerk kan komen om met de gemeente deel te nemen aan de Maaltijd des Heren, kan ook thuis de communie ontvangen.

Heeft U de wens om rond Kerst thuis de communie te ontvangen, neemt U dan contact op met pastoor Münch om een afspraak te maken.



Zilveren huwelijk

Op 4 januari 2009 gedenken Mirjam en Arie de Ronde-Visser, de ouders van onze trouwe misdienaar en lezer Rick, dat zij 25 jaar zijn getrouwd.

Van deze 25 jaar lijdt de bruid al bijna 20 jaar aan multiple sclerose. Dankzij de grote toewijding en zorg van haar man, haar zoon en haar moeder woont zij thuis, maar kan de deur niet uit. Zij leeft mee met het liturgische leven van de parochie via de kerktelefoon.

Op 4 januari viert de parochie dit feest met veel parochianen, een solist en het parochiekoor in de kerk, en met het bruidspaar thuis bij de kerktelefoon. De zegenbede krijgt bij deze gelegenheid wel een heel bijzondere en diepe betekenis!

Het past de gemeente om God te danken voor dit huwelijk, dit bruidspaar, voor dit voorbeeld van huwelijkstrouw in goede en kwade dagen.

Uit de parochiegemeenschap

Alhoewel hij al bijna twee jaar ernstig ziek was, was het voor zijn familie toch pijnlijk afscheid te nemen. Op 2 november hebben wij onder gebed **Willem Gravemaker** uit de kerk uitgevaren. Tot aan het einde heeft hij nog getracht alles goed voor zichzelf en zijn vrouw te regelen. Met verdriet maar ook met vertrouwen is hij heengegaan. Moge hij rusten in vrede. Zijn vrouw en familie wensen wij Gods kracht in deze moeilijke tijd toe.

De laatste keer schreef ik dat zowel **Charlotte Vernooijs-Schutte** als ook **Piet Schol** thuis zijn en met goede moed hun genezing afwachten. Helaas hebben zij allebei toch nog een keer een behandeling moeten ondergaan, en zijn ze weer in het medische circuit terecht gekomen.

Wij hopen en bidden dat het nu eindelijk goed komt.

Twee weken geleden ontving **Jan Visser** het bericht dat zijn bloedwaarden niet zo goed zijn. Dat betekent dat hij tot mei komend jaar een aantal kuren moet ondergaan. Moge hij in deze weken zowel onze parochie als een warme deken ervaren, als Gods Geest als een kracht die hem in moeilijke uren niet laat vallen.

Met **Wil Karemaker-Wijker** gaat het redelijk, maar ze zal wel nog een hele tijd in de Boerhavekliniek moeten revalideren.



Uit de synode

Afgelopen zaterdag was onze synode weer in haar jaarlijkse zitting bijeen. Het was voor de eerste keer dat dit op een zaterdag gebeurde en dat merkte je meteen, want op de publieke tribune was het druk.

Het was een aanwinst, dat tijdens de bespreking van een toekomstige nota over de liturgie in onze kerk de synodalen in groepen uit elkaar gingen om persoonlijk en intens, met de nodige tijd erbij, over dit onderwerp konden spreken. Trouwens liturgie brachten wij 's middags meteen in praktijk door met elkaar de eucharistie te vieren. Want een synode is geen parlement door mensen gemaakt, maar een vergadering die in de heilige Geest bijeen komt en zich gedragen weet door een kracht die menselijk zoeken en weten te boven gaat.

In zijn financieel verslag liet de thesaurier generaal – zeg maar de landelijke penningmeester – ons weten dat de kerk financieel gezond zou zijn als voor elk ingeschreven lid, dus ook kinderen, per jaar € 200 wordt betaald. Helaas is dit niet zo: voor elk meelevend lid wordt € 150 betaald, en als je alle leden meetelt € 110.

Voorts was het een prettige vergadering. Er heerste een goede stemming en je hoorde van tal van activiteiten en mooie initiatieven. Wij kunnen trots zijn op onze kerk.

Lied 468: Sequentie

De sequenties zijn al heel oud, 10e, 11e eeuw. De monniken deden op hoge feestdagen hun uiterste best en jubelden zo mooi en zo kunstig mogelijk Gods lof uit.

Zij zongen toen voor het evangelie ook al *Halleluja* en overtroffen zichzelf en elkaar door het laatste *Halleluja* langer, virtuozer en feestelijker te maken, tot ze de melodie niet meer konden onthouden. Als ezelsbruggetje maakten ze op die laatste heel lange -aaa- van het *Halleluja* een tekst. Dat werd een sequens, volzang of nazang.

De Heer der Heren, Jezus is geboren en koren bejubelen Hem. Jezus, het Licht der wereld, wordt vergeleken met de zon, Maria met een ster (der zee), dus een ster die stralend aan de hemel staat (Maria) baart de Zon (Jezus) die nimmer onder gaat. Als de stralen van een ster laat God zijn lichtend Woord (Jezus) neerdalen, zoals Jesaja al voorspelde. 'Blijf niet voor zijn spreken doof, hecht aan Christus uw geloof, opdat jij vergeefs niet hoort het levend Woord. Halleluja!'

Fiete Smit-Maan



Nieuw wit doopkleed

'Ontvang het witte kleed

*als zinnebeeld van het nu door u ontvangen kleed der onschuld,
dat gij onbevlekt moet dragen*

*tot voor de rechterstoel van onze Heer Jezus Christus,
opdat gij het eeuwig leven moogt verkrijgen'.*

Met deze tekst werd vroeger een dopeling na de doop bekleed met het witte doopkleed.

De dopeling is tot geloof gekomen.

Hij/zij heeft met de gemeente zijn/haar geloof in God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest beleden.

Hij/zij is gedoopt en al zijn/haar zonden zijn vergeven.

Hij/zij begint een nieuw leven als gedoopte gelovige met een 'schone lei' en moet die 'lei' schoon, en het kleed wit houden.

De nieuwe tekst luidt:

'Gij die in Christus zijt gedoopt, gij hebt u met Christus bekleed'.

Het witte kanten doopkleed van de parochie was door jarenlang en intensief gebruik zo gehavend, dat het met goed fatsoen niet meer gebruikt kon worden. Pastoor Münch meldde dit begin dit jaar voor de preek en vroeg de gemeente om een nieuw doopkleed. Vrouwenvereniging Aktiva nam op zich om voor een nieuw kleed te zorgen.

Dat bleek minder eenvoudig dan verwacht. De kanten of doorgestopte tulen kleden die in onze kerk gebruikelijk zijn, zijn niet te koop. Er is gezocht in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Portugal, in Rome, de USA en New York: zulke doopkleden zijn er onbekend.

Uiteindelijk heeft Joke Lips-Zwart nu twee ragfijne witte doeken gemaakt: een vierkante voor kinderen en een lange, smalle stola voor een volwassene. Deze zullen op een geschikt moment aan de parochie overgedragen worden. Welke dopeling mag ze inwijden?

Als er na de vraag van de pastoor nog iemand begonnen is een kleed te haken, te borduren of kant te klossen, laat hij/zij zich dan melden bij de pastoor of bij Aktiva om te bekijken, hoe het handwerk voor de eredienst gebruikt kan worden. Het zou spijtig zijn als het bij een teleurgestelde handwerkster thuis onafgemaakt en ongebruikt zou blijven liggen.



BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Kerkdiensten

Zo. 14-12	10.00 uur	3 ^e zondag van de advent – zondag <i>Gaudete</i> (blz. 213)
Zo. 21-12	10.00 uur	4 ^e zondag van de advent, zondag <i>Rorate Coeli</i> (blz. 215)
Wo. 24-12	22.00 uur	Kerstnacht (blz. 19) samenzang vanaf 21.45 uur
Do. 25-12	10.00 uur	Kerstdag (blz. 21)
Zo. 28-12	10.00 uur	HH. Onschuldige Kinderen van Bethlehem (blz. 28)
Wo. 31-12	19.00 uur	vesper van Oudjaar
Zo. 04-01	10.00 uur	Epifanie – Driekoningen (blz. 36)
Zo. 11-01	10.00 uur	1 ^e zondag na Epifanie B (blz. 218)
Zo. 18-01	10.00 uur	2 ^e zondag na Epifanie B (blz. 220)
Zo. 25-01	10.00 uur	Roeping van de H. Apostel Paulus (blz. 506)
Zo. 01-02	10.00 uur	Opdracht van de Heer in de Tempel – Maria Lichtmis (blz. 508)

website: www.adelbertuskerk.nl

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 21 december, na de kerstnacht-dienst op 24 december en op 4 en 18 januari en 1 februari.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoord-apparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur).



Collectes

De collecte voor het landelijk project wordt deze maand gehouden op zondag 21 december en zal in deze decembermaand in het teken staan van diaconale projecten waar onze landelijke kerk in participeert. Let u op de afkondigingen op de desbetreffende zondag. De aanbeveling vanuit het bisschoppelijk bureau was nog niet beschikbaar.

De tweede collecte op deze zondag is bestemd voor het “bloemenpotje” van de parochie.

In alle collectes kunt u uiteraard ook via de girorekening 38.08.341 bijdragen.

Bij de kerkdiensten

Met mooie bekende gezangen zal de adventstijd ook dit jaar weer een periode zijn waarin we ons op de komst van de Christus met Kerstmis voor kunnen bereiden. Voor deze periode van het kerkelijk jaar zijn zeer vele gezangen geschreven (in het gezangboek vanaf gezang 558), waarin de verwachting van de lieddichters duidelijk tot uitdrukking komt. Samen zingen geeft een goed gevoel, het zou mooi zijn als we met veel mensen deze prachtige liederen kunnen zingen!

De kerstnachtsdienst begint om **22.00 uur** en de viering op kerstdag om **10.00 uur**. Het kerkbestuur heeft daartoe besloten na verzoeken vanuit de parochie. Het is zo voor iedereen mogelijk om nog op tijd thuis te zijn. De kerstsamenzang begint om 21.45 uur.

Op 25 december, Kerstdag, zullen we afscheid nemen van de heer Geert Groenendaal als vaste organist van onze parochie. Het kerkbestuur is de heer Groenendaal zeer erkentelijk voor zijn met grote trouw uitgevoerde maandelijkse orgeldienst waarvoor hij toch altijd uit Amsterdam komt. Maar ook bij hem beginnen de jaren te tellen en hij heeft om “ontslag” uit de vaste afspraak gevraagd. Aan het einde van de viering willen we daarbij stil staan.

Op 31 december, Oudejaarsavond, is er om 19.00 uur een vesper. Aansluitend op de dienst van 4 januari is er een nieuwjaarsontmoeting in het Adelbertuscentrum.



Vanuit de Adelbertus-pastorie

Op zondag 23 november jl., de laatste zondag van het kerkelijk jaar, was het Hoorns Byzantijns Mannenkoor o.l.v. hun dirigent Grigori Sarolea te gast in onze eucharistieviering. Met hun gezangen in het Kerkslavisch – de liturgische taal van de Russische Orthodoxe kerk – gaven zij een geheel eigen sfeer aan de dienst die door de Schrift-lezingen behorende bij die zondag vaak toch een wat somber karakter draagt.

Bij de koffie was iedereen het erover eens: dit is voor herhaling vatbaar. Tijdens dezelfde dienst werd ook afscheid genomen van kerkmeester Peter van der Kort die, gezien zijn drukke werk en de afstand tussen IJmuiden en zijn huidige woonplaats Amsterdam, ervoor koos om het kerkbestuurslidmaatschap te beëindigen. Binnenkort hoopt hij voor enkele weken naar de Molukken te vertrekken om daar in de thuisstreek van zijn vrouw hun huwelijk kerkelijk te laten bevestigen. We wensen hen een goede reis en een behouden thuiskomst in Amsterdam. Peter blijft trouwens parochiaan in onze parochie.

Zondag 30 november, de eerste zondag van de advent, begon met het nieuwe kerkelijke jaar ook de lezingencyclus van het B-jaar in ons lectionarium. In dit jaar staat traditioneel de evangelist Marcus meer centraal in de keuze uit de evangeliën. Er is echter ook extra ruimte voor het evangelie van Johannes omdat Marcus het kortste evangelie heeft achtergelaten. Volgens de traditie was Marcus de tolk-vertaler van de apostel Petrus op diens reizen door het Romeinse Rijk. Petrus sprak immers geen van de “moderne talen” van zijn tijd: Latijn en Grieks. In de wonderverhalen die hij van Jezus vertelt speelt het feit dat Jezus “duivels en onreine geesten uit de mensen verdreef” een bijzondere rol. Ook Petrus heeft er een wat prominentere plaats – een reden te meer waarom er werd gedacht dat Marcus uit diens omgeving kwam.

Mevrouw Esmée van den Bor verblijft nog steeds ter verdere revalidatie in verpleeghuis “Boerhaave” in Haarlem. Hoewel zij goed vooruitgaat en heel graag naar huis terug wil is er nog een lange weg te gaan. We denken aan haar en alle anderen die hier niet genoemd willen worden, in het bijzonder in deze periode van kerstmis, in onze gebeden. Vanuit deze plaats een hartelijke groet aan hen en aan allen die door ouderdom of ziekte aan huis gebonden zijn!



Mirjam en Arie de Ronde-Visser herdenken op 29 december dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Op zondag 4 januari zal er in de Engelmunduskerk aandacht aan dit bijzondere jubileum gegeven worden.

Het kerkbestuur zal in de maand december aandacht besteden aan de plannen voor het jaar 2009. Na een feestjaar is er altijd de neiging om wat gas terug te nemen, maar er liggen nog oude plannen en wensen en we hopen het een en ander in het komende jaar te kunnen realiseren. U hoort er te zijner tijd meer over. Duidelijk is in elk geval dat er komend jaar samen met de Engelmundusparochie verder gewerkt moet worden aan de versteviging van onze financiële basis. De beide kerkbesturen hebben een gezamenlijke studiedag in mei 2009 gepland om naar de "toekomst in samenwerking" te kijken.

Tenslotte: Als u aan huis bent gebonden of anderszins niet in de gelegenheid bent om ter kerke te gaan maar u wilt voor de kerst toch graag de communie thuis ontvangen, maakt u dan graag een afspraak met ondergetekende (tel. 0255-510771 of 06-22920471).

Ik wens u en allen die u dierbaar zijn een goede en zegenrijke adventstijd, een zalig kerstfeest en uiteraard een vreugdevol en gezond 2009,

Robert Frede, pastoor

Opbrengst bijzonder collecte

Tijdens de Pontificale hoogmis bij de viering van de 40^e verjaardag van kerkwijding is gecollecteerd voor het Bisdom Niassa van Bisschop Mark van Koevering. Velen zullen hem nog kennen van zijn bezoek aan de IJmondparochies in 2006. De collecte-opbrengst bedroeg € 769,--.

Het bedrag zal worden overgemaakt naar het Bisdom Niassa.

Alle gevers hartelijk dank!

Marcel van der Wel, penningmeester Adelberusparochie



ALGEMENE BERICHTEN

Allemaal Engelen

Uit de tijd?

Echt niet! De belangstelling voor engelen neemt juist toe. Mensen ervaren de aanwezigheid van engelen, zien engelen. Ds. Rob Visser heeft veel gepraat met mensen die engelenervaringen hebben: engelen bieden troost, bescherming; zij dragen gewone kleren, hebben geen vleugels, en zijn nooit angstaanjagend.



In de beeldende kunst hebben kunstenaars geprobeerd de onzichtbare en ongeziene engelen af te beelden, zoals zij in hun tijd dachten, dat engelen er uit moesten zien. Een aantal van hun werken zijn te zien op de tentoonstelling **'Allemaal Engelen'** in het Catharijneconvent in Utrecht.

En niet alleen engelen van West-Europese kunstenaars, ook de engelen van de oude Egyptenaren, Assyriërs, Grieken en de huidige moslims.

De gesprekken van ds. Visser over engelenervaringen zijn te horen.

En ook nu verbeelden kunstenaars en ontwerpers engelen naar hun inzicht en naar de geest van onze tijd.

Vooraf in de kersttijd zijn we getuige van de uiteenlopende visies van kunstenaars en reclamemakers op engelen: serieus, mooi, sereen, ludiek, abstract, blij, vrolijk, lollig, al naar gelang hun visie op de 'andere', niet aardse wereld, de hemel.

Hoe zien wij een engel?

Zouden we een engel herkennen?

Hebben we zelf een engelervaringen?

Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht

Website: www.catharijneconvent.nl

De tentoonstelling duurt tot 25 januari 2009.

Fiete Smit-Maan



Kinderkerkdag 2009 voor leidsters en leiders

op zaterdag 17 januari 2009 in Utrecht.

Het Jeugdwerkbureau Lava zal workshops verzorgen over:

1. Zingen met kinderen
2. Spelletjes als werkvorm

Plaats: Utrecht, schoollokaal van de ORKA, Mariahoek 15,
de lage groene deur
Tijd: van 10.00 uur tot 15.30 uur

Inlichtingen en opgave bij:

Remco Robinson

e-mail: r.robinson@wanadoo.nl

telefoon: 026 - 4423654 / 06 - 28700189

Uitnodiging Doedag Catechese 2009

Zaterdag 14 maart 2009 vindt de Doedag Catechese 2009 plaats voor iedereen die catechese geeft, pastoor en catecheet. Je leert werken met het catechesemateriaal dat in de meeste parochies gebruikt wordt: 'Basiscatechese' en 'Kabaal en Verhaal'.

Het programma wordt verzorgd door Jeugdwerkbureau Lava.

Wanneer: zaterdag 14 maart 2009 van 10.00 uur tot 15.30 uur

Waar: Utrecht, schoollokaal van de ORKA, Mariahoek 15, de
lage groene deur

Inlichtingen en opgave bij:

Remco Robinson

e-mail: r.robinson@wanadoo.nl

telefoon: 026 - 4423654 / 06 - 28700189



Kerststal

In de St. Agathakerk aan de Breesstraat 93 te Beverwijk is ook dit jaar weer een mooie kerststal gebouwd. Een goede jaarlijkse traditie. Daarbij wordt ieder jaar gekozen voor een thema. Dit jaar is gekozen voor het thema: 'Er is een bron ontsprongen'.

Met Kerstmis vieren wij de geboorte van Christus. Christus is voor ons een bron van leven, wijsheid, steun en kracht. Bij Hem is verkwikking te vinden, bij Hem kan dorst gelest worden.

Op heel veel plekken ter wereld zijn bronnen ontsprongen waar mensen het water drinken om kracht en genezing te vinden. Denken wij b.v. aan Lourdes. Veel van deze bronnen verwijzen naar de Bron bij uitstek: Christus. Met Zijn geboorte is die bron voor heel de wereld ontsprongen! In de kerststal zal dit zichtbaar worden.

De kerststal is te bezichtigen alle dagen in de periode van eerste Kerstdag tot en met zondag 11 januari van 12.00 tot 16.00 uur.

De toegang is gratis.

Levende kerststal

Op zaterdag 20 december is er van 13.00 uur tot 17.30 een Levende Kerststal te zien bij de Engelmunduskerk te Velsen-zuid.

Deze wordt in en rondom de kerk gehouden, de kerststal zelf zal te zien zijn tot 17.00 uur.

Ook nu zijn er weer kramen waar u kerststukjes e.d. kunt kopen, welke zijn gemaakt door de kinderen van de kinderkerk en door gemeenteleden op de workshops-avonden.

Als u mee wilt doen om ook eens een kerstkrans, kerststukjes of iets anders te maken, dan bent u van harte welkom op donderdag 11 of 18 december. De aanvang is om 19.30 uur en het duurt tot 21.30 uur, Graag zelf even een snoeischaar of een tangetje meenemen. Als u nog wat groen (kersttakken/hulst of klimop) heeft, aarzel dan niet dit mee te nemen! Als u lomt, dan zorgen wij voor de koffie/thee!

U kunt zich opgeven via de volgende e-mail adressen: Peter de Bruijn: pa.debruijn@quicknet.nl / Thera Talens: thera.talens@hccnet.nl / en Aad de Koning: de.levende.kerststal@quicknet.nl

Verder treden er diverse koren op met als afsluiting een gezamenlijke samenzang o.l.v. Jan Schotvanger en organist Arie Rijke in bovengenoemde kerk.



In de kerk is ook een tentoonstelling van antroposofische poppetjes, beschikbaar gesteld door Hannie Heringx en Joke Blauwboer.

Ook zijn er kramen met o.a. glühwein en oliebolletjes. In het wijkcentrum kunt u de beroemde eigengemaakte erwtensoep proeven, evenals koffie, thee e.d.

Wij hopen vele van u te mogen begroeten op deze dag.

Namens de werkgroep van de levende kerststal wensen wij u veel genoegen,

Aad de Koning

Kerstkaarten en postzegels in de Gospelboetiek

Vanaf 18 november zijn de decemberpostzegels weer te koop.

Hiermee kunt u uw Kerst- en Nieuwjaarswensen (maar ook andere gelukwensen) in december voordelig versturen.

Door uw kaarten en postzegels bij de Gospel Boetiek te kopen, geeft u tevens steun aan deze winkel en het evangelisatiewerk dat daarvan uitgaat. De winkel is, zoals u weet, een initiatief van een aantal kerkgenootschappen in onze gemeente en verdient daarom ons aller ondersteuning.

Anders dan in andere winkels kunt u bij ons ook kaarten kopen met de tekst Gezegend of Zalig Kerstfeest.

De winkel heeft daarnaast een ruim assortiment aan kerst- en kinderboeken en uiteraard volop keuze uit CD's met kerstzanguitvoeringen van diverse koren en solisten.

De Gospel Boetiek vindt u aan de Kennemerlaan 224 in IJmuiden.

Het web-adres is: www.gospelboetiek.nl Telefoon: 0255 - 512355.

Aangepaste gezinsdienst

Op 21 december zal er weer een dienst worden gehouden in de Morgensterkerk, Vrijburglaan 2 te Heemskerk.



AGENDA

9 dec. 20.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt, Adventsavond
17 dec. 19.00 uur	Vrouwenvereniging Aktiva, Adventsavond
28 dec. 16.00 uur	Carol Service in de Engelmunduskerk
6 jan. 20.00 uur	O.K. Mannenvereniging, nieuwjaarsborrel
10 jan.	Midwinter Drie Koningenfeest
13 jan. 20.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt, jaarverg./kienen
21 jan. 20.00 uur	Vrouwenvereniging Aktiva, past. Joop Albers



MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

overige mededelingen.....

.....



OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler- Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,

e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmunduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-537826

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540352, b.g.g. 0255-517083

of 0255-512167

Girorekening O.K. parochie

Girorekening O.K. Parochie

H. Engelmundus te IJmuiden

H. Adelbertus te IJmuiden

girorek.nr. 52.39.65

girorek.nr. 38.08.341

bankrek.nr. 56.49.11.275

bankrek.nr. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies

alleen via gironr. 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleased worden bij mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren voor **14 januari a.s.** bij:*

Mw. F. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

Tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 26 januari 2009.



Als er licht is
in de ziel,
zal er schoonheid
zijn in de mens.
Als er schoonheid is
in de mens,
zal er harmonie zijn
in het huis.
Als er harmonie is
in het huis,
zal er rust zijn
in het land.
Als er rust is in
het land,
zal er vrede zijn op
aarde.



Chinees gezegde

*De redactie en alle medewerk(st)ers van
het kruispunt wensen u een zalig kerstfeest
en een voorspoedig en gezond 2009*

