

# KRUISPUNT PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN



Jaargang 50, nummer 9

maart/april 2009

## **Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Engelmundus**

Over enkele dagen gaan we de **Goede Week** in. De belangrijkste week van het hele kerkelijke jaar. In deze week vieren en belijden wij het centrum van ons christelijk geloof. Deze week heet Goede Week omdat er niets beters en belangrijkers is dan wat er toen in het leven van Jezus in deze week gebeurde.

De Goede Week begint op **Palmzondag**. Volgens het overeenstemmend bericht van alle vier evangelisten – Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes – is Jezus vóór zijn lijden en sterven plechtig Jeruzalem binnengetrokken. De mensen stonden langs de weg en hebben hem jubelend ontvangen. Ze spreidden hun kleren op de weg uit en strooiden met groene takken. Daaraan herinnert Palmzondag met de wijding en uitreiking van palmtakken en de processie door de kerk. De gewijde palmtakjes worden thuis bij het kruis bewaard.

**Witte Donderdag** herinnert de Kerk aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen en de nacht waarin hij werd verraden en gearresteerd. In de plechtige eucharistieviering op de avond herdenken wij deze gebeurtenissen. Het Gloria wordt nog één keer gezongen en de klokken luiden nog één keer. Daarna zwijgen ze tot in de Paasnacht. Het orgel blijft eveneens stom. In deze dienst ontvangen wij de communie gezamenlijk in een grote kring rondom het altaar. Na het slotgebed wordt het overgebleven gewijde brood in een processie naar het zijaltaar gebracht. De versiering op en rondom het altaar wordt als teken van rouw verwijderd.

**Goede Vrijdag** is de sterfdag van Jezus. Het is de enige echte strenge vastendag die wij kennen. Om 15 uur, het sterfuur van Jezus Christus, bidden wij de Kruisweg. 's Avonds tegen 19 uur herdenken wij in een heilige dienst plechtig en ingetogen het sterven van Christus. Er wordt geen eucharistie gevierd. In het begin komen de priester en de misdienaars zwijgend de kerk binnen en knielen voor het altaar als teken van rouw. Er volgen gebeden en lezingen; het hoogtepunt is de lezing van het Lijdensverhaal volgens de evangelist Johannes.

Dit gedeelte wordt met voorbeden afgesloten. In het volgende gedeelte wordt onder gezang een bedekt kruis de kerk binnengebracht en kunnen de mensen in de kerk het kruis vereren.

Op de dag van **Stille Zaterdag** vertoeft de Kerk als het ware aan het graf van Jezus Christus en bezint zich op zijn sterven. Er mag in de kerk geen eucharistie gevierd worden en de kerk is niet versierd. In de kleine geloofsbelijdenis vindt u de betekenis van de Stille Zaterdag in één zin aangeduid: 'die nedergedaald is ter helle'.

In de avond na Stille Zaterdag vieren wij christenen **Pasen** en de verrijzenis van Jezus van de doden. Het is het hoogste christelijke feest. De evangelisten vertellen dat vrouwen die het lege graf van Jezus vinden een engel ontmoeten die tegen hen zegt: 'U zoekt Jezus die gekruisigd is. Hij is verrezen. Hij is hier niet.'

's Avonds laat vieren wij christenen overal ter wereld deze gebeurtenis omdat wij in een leven na de dood geloven. In het begin van de viering wordt er vuur gemaakt en daaraan wordt de Paaskaars ontstoken. Dit is een symbool dat Christus verrezen is, en dat het leven sterker is dan de dood. Nu wordt de Paaskaars de donkere kerk in gedragen. In de Bijbellezingen worden wij aan de grote daden van God herinnerd: de schepping, de uittocht uit Egypte, de profeten. Het doopwater voor het komende jaar wordt gewijd en de gemeente daarmee gezegend. De orgel begint weer te spelen, het Halleluja wordt gezongen en wij horen het evangelie van de verrijzenis. En in de eucharistie ontvangen wij het lichaam en het bloed van de verrezen Heer.

De **verrijzenis** van Jezus is absoluut onmisbaar voor het christelijke geloof.

'Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet verrezen. En wanneer Christus niet verrezen is, is onze boodschap zonder

inhoud en ons geloof eveneens'. Het geloof in de opstanding van Jezus en de verrijzenis van de doden is van meet af aan de belijdenis van de leerlingen van Christus, en de Kerk heeft het altijd en overal geloofd. In het Oude Testament vind je pas laat uitspraken over de opstanding van de doden. Maar in het Nieuwe Testament is de eensluidende overtuiging van allen, dat Jezus reeds is verrezen als eerste, en dat allen die in hem geloven zullen volgen.

Ik hoop dat de Goede Week en Pasen ook voor ons weer een uitnodiging zijn om Christus in ons leven binnen te laten, en om zijn weg te volgen, heel ons leven lang.

Met hartelijke groeten, pastoor Harald Münch

## BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

### Vormsel

Noteert u al vast in uw agenda dat op zondag 17 mei de bisschop naar IJmuiden komt om in de kerk van de heilige Engelmundus het **vormsel** aan vier jongeren en een volwassene toe te dienen. Het zijn Yeri Uiterdijk, Roxanna Fortman, Bart Goos, Nino Rill en Serge Akkerman. Omdat Yeri uit de parochie van de heilige Adelbertus komt, zal op deze zondag de Adelbertuskerk dicht zijn en vieren wij gezamenlijk in de Engelmunduskerk. Na afloop is er een ontvangst in *De Bolder*.

Een week eerder wil de bisschop graag kennis maken met de vormelingen. Voor die gelegenheid komen de twee kerkbesturen met de pastores, de bisschop, de vormelingen en hun ouders op zondag 10 mei om 17 uur in *De Bolder* bij elkaar.

H. Münch

### Samen vieren

In de loop van het afgelopen jaar gingen er in beide parochies stemmen op, die vroegen of het niet mogelijk zou zijn dat de twee parochies bepaalde diensten samen zouden vieren. Op de laatste gezamenlijke kerkbestuursvergadering hebben de kerkbesturen een kleine werkgroep gevormd die het een en ander heeft besproken en met het volgende voorstel komt.

Tijdens de zomervakantie gaan wij op de gewone manier door. De dien-

sten zijn om en om, te beginnen in de Engelmunduskerk en eindigend in de Adelbertuskerk.

De voorbereidingsdiensten in de Engelmunduskerk voor Pasen en Kerstmis die al door Adelbertus-parochianen bezocht werden, worden in de toekomst als gezamenlijke diensten beschouwd, en beide pastores zullen daarin voorgaan.

Hetzelfde geldt voor de eucharistievieringen op de tweede Paas- en Kerstdag.

De dienst van Oudejaarsavond zal voor beide parochies gezamenlijk in de Adelbertuskerk gevierd worden. Ook zal er in de toekomst op Nieuwjaarsdag voor beide parochies om 16 uur een eucharistieviering plaats vinden in de Adelbertuskerk. Daarna willen wij met een hapje en een drankje gezamenlijk het nieuwe jaar beginnen.

En in de toekomst zullen wij de dienst van Aswoensdag samen in de Engelmunduskerk vieren en daarna in *De Bolder* een gezamenlijke vasten-gespreksavond rondom een bepaald thema houden.

H. Münch

### **Legaat van wijlen mevrouw Cobi Blinkhof-Lok**

Begin februari jl. overleed in Hoorn mevrouw Cobi Blinkhof-Lok, de weduwe van Oud-IJmuidenaar Anton Blinkhof, op de leeftijd van 86 jaar.

Hoewel zij het grootste deel van hun gezamenlijke leven in Amsterdam hebben doorgebracht – Cobi was een Amsterdamse – en met de parochie in de Ruysdaelstraat meeleefden, bleven ze altijd verbonden met IJmuiden en het oud-katholieke leven alhier.

Nadat zij van Amsterdam naar Medemblik verhuisd waren omdat zij daar een mooie aanleunwoning konden krijgen, bleef ik hen (destijds nog vanuit Amsterdam) opzoeken. In juni 2005 overleed Anton en werd vanuit de Engelmundus op de begraafplaats Westerveld begraven. De band met Cobi bleef de jaren daarna behouden – ook al was Cobi niet oud-katholiek. Bijna haar hele leven was zij met onze kerk verbonden, maar tegelijk wilde zij ook trouw zijn aan de socialistische opvoeding van haar jeugd bij de AJC.

Bij haar uitvaart op Westerveld klonk dus naast kerkelijke muziek ook het bekende “Morgenrood” toen we haar naar het graf gingen begeleiden. Tot het laatst bleef zij betrokken op “haar” oud-katholieke kerk en de mensen die zij daar had leren kennen.

Cobi Blinkhof heeft in haar testament haar vermogen aan de oud-ka-

tholieken van IJmuiden nagelaten en wilde op die manier haar steentje bijdragen aan de toekomst van kerkelijk leven – iets wat dankzij de mensen die zij had ontmoet én de in haar ogen vertroostende kerkdiensten werkelijk iets had bijgedragen aan haar leven.

Moge de gedachtenis van Anton en Cobi Blinkhof-Lok ons allen tot zegen zijn!

Dat zij mogen rusten in de vrede van de Heer.

Robert Frede, pastoor

### **Verhuisd:**

Trijnie Nederburgh-van de Berg,

van: BosboomToussaintlaan 37, Driehuis

naar: Lodewijk van Deysellaan 252 M, 1985 CV Driehuis.

(tel.: 0255 - 48217)

## **VOOR KINDEREN EN JONGEREN:**

**Kleurplaten** op de bladzijden 1, 10, 16 en 17.

**Jongerendag van het bisdom Haarlem** in Amsterdam op 13 juni 2009 voor jongeren van 8 – 25 jaar. Persoonlijke uitnodigingen volgen.

### **Jeugdkampen voor de Superhelden**

**Landkamp** van 25 juli – 1 augustus voor jongeren van 8 – 14 jaar.

Kampprijs: 70 euro (gesubsidieerd door de ORKA).

**Zomer Activiteiten Kamp (ZAK)** van 8 – 15 augustus voor jongeren van 15 – 19 jaar.

Kampprijs tot 18 jaar: 110 euro (gesubsidieerd door de ORKA).

Kampprijs voor 18 en 19 jarigen: 195 euro.

Meer informatie op de Superhelden-Folders in de kerken en op de website: [www.okjeugdkampen.nl](http://www.okjeugdkampen.nl)

Tevens zijn er opleidingsplaatsen voor jonge kampleiders (zie ook de website voor informatie en foto's van vorige kampen).

# BERICHTEN VOOR DE

## ENGELMUNDUSPAROCHIE



### Kerkdiensten

- Wo. 1 apr. 9 uur eucharistie - koffie  
Za. 4 apr. 19 uur voorbereiding  
Zo. 5 apr. 10 uur eucharistie, Palmzondag –  
crèche en kinderkerkpaasmaaltijd
- Wo. 8 apr. **valt uit**  
Do. 9 apr. 19 uur eucharistie, Witte Donderdag  
Vr. 10 apr. 15 uur kruisweg, Goede Vrijdag  
Vr. 10 apr. 19 uur dienst, Goede Vrijdag  
Za. 11 apr. 20 uur nachtwake, Paasnacht - koffiedrinken  
Zo. 12 apr. 10 uur eucharistie, 1<sup>e</sup> zondag van Pasen –  
kinderkerk en crèche
- Ma. 13 apr. 10 uur eucharistie, maandag in de Paasweek  
Wo. 15 apr. **valt uit**  
Za. 18 apr. 19 uur vesper, Beloken Pasen  
Zo. 19 apr. 10 uur eucharistie, Beloken Pasen – kinderkerk  
Wo. 22 apr. 9 uur eucharistie – koffie  
Za. 25 apr. 19 uur vesper, 3<sup>e</sup> zondag van Pasen  
Zo. 26 apr. 10 uur eucharistie, 3<sup>e</sup> zondag van Pasen – kinderkerk,  
huwelijksjubileüm Harald Münch en Martina  
Liebler-Münch, koffie
- Wo. 29 apr. 9 uur eucharistie – koffie  
Za. 2 mei 19 uur vesper, 4<sup>e</sup> zondag van Pasen  
Zo. 3 mei 10 uur eucharistie, 4<sup>e</sup> zondag van Pasen – kinderkerk  
Wo. 6 mei 9 uur eucharistie – koffie  
Za. 9 mei 19 uur vesper, 5<sup>e</sup> zondag van Pasen  
Zo. 10 mei 10 uur eucharistie, 5<sup>e</sup> zondag van Pasen  
Wo. 13 mei 9 uur eucharistie – koffie  
Za. 16 mei **valt uit**  
Zo. 17 mei 10 uur eucharistie, 6<sup>e</sup> zondag van Pasen, Vormen

**Website:** engelmundus.okkn.nl

**Data kerktelefoon uit Engelmundus:** 5 april, 10 april, 12 april, 13 april en 26 april

## **Uit de parochie van de heilige Engelmundus**

In het vorige nummer van het Kruispunt had ik een stukje geschreven over onze werkgroep **Liturgisch Beraad**, helaas was ik vergeten een van de leden te noemen namelijk Roelof Jan Rill.

Begin maart is mevrouw **Smit-Blonden** in haar kamer in *Huis ter Hagen* gevallen en heeft haar heup gebroken. Na een kort verblijf in het ziekenhuis vertoeft zij nu in de *Boerhaavekliniek* voor revalidatie.

**Jan Koeman** is weer thuis. Men is gestopt met de behandeling. Rustig en gelaten wacht Jan af wat de toekomst moge brengen.

In de Goede Week op maandag 6 april om 19 uur in de kathedrale kerk in Haarlem zal bisschop Dick **de heilige Oliën wijden**. Deze oliën worden in de loop van het jaar bij dopen, priesterwijdingen, vormsel en ziekenzalving gebruikt.

Dit jaar zal ons jeugdkoor meedoen en zijn de jongeren uit onze parochie die dit jaar gevormd worden met hun ouders uitgenodigd.

Op donderdag 16 april om 20 uur zal de **voorjaarsgemeentevergadering** van onze parochie plaatsvinden. Vanaf 4 april zullen de stukken achter in de kerk klaarliggen. U bent van harte uitgenodigd.

Op zondag 26 april zullen Martina Liebler-Münch en Harald Münch tijdens de eucharistieviering om 10 uur vieren dat zij **25 jaar geleden getrouwd** zijn. Het koor *de Seasingers* uit de parochie Egmond zal in de viering meedoen.



## **Palmpaasstokken**

Beste ouders, grootouders, tantes en ooms, en alle andere mensen die kinderen in hun omgeving hebben, wij willen dit jaar graag een experiment wagen.

U kent het misschien nog van vroeger. In de op een na laatste week voor Pasen versieren kinderen stokken – meestal in de vorm van een kruis – met gekleurd papier, snoep en takjes, en bovenop een broodhaantje. Deze palmpaasstok moet aan de komende lijdensweek van Jezus herinneren. Ook onze kinderen doen dit op de kinderkerk. Maar dit jaar willen wij het even anders doen.

***Alle kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 11 jaar willen wij met hun begeleiders uitnodigen om zaterdag 4 april – de dag voor Palmzondag – van 14.30 en 17.30 uur naar de Bolder te komen om gezamenlijk palmpaasstokken te maken en te versieren. Iedereen is van harte uitgenodigd. Je hoeft geen lid van onze parochie te zijn.***

Alles wat je nodig hebt om een stok te maken en te versieren, zal ruim aanwezig zijn. Alle kinderen zijn dan op zondagmorgen om 10 uur voor de palmwijding en -processie in de kerk uitgenodigd. Na de wijding en processie is er dan een palmpaasontbijt voor alle kinderen.

## **Woensdagochtend**

Niet alleen op zondagmorgen komen wij in de parochie bij elkaar om de nabijheid van God te ervaren en elkaar te ontmoeten, maar ook op zaterdagavond om 19.00 uur in de vesper – een soort gezongen avondgebed – en op woensdagmorgen om 9 uur in de eucharistieviering. De woensdagmorgenmis is een korte en warme viering. Je komt er elke keer geestelijk gesterkt vandaan. Na afloop blijven wij dan nog in De Bolder voor koffie en een gesprek bij elkaar.

Misschien is dit ook iets voor u!

## **Bolderbazar**

De BolderBazarcommissie vraagt weer spullen voor de rommelmarkt. We zijn blij met alle spullen, mits deze heel, intact en volledig zijn en ook functioneren. We doen onze klanten geen plezier met bijvoorbeeld elektronica waaraan iets mankeert. Deze nemen we dan ook niet mee. Dat geldt ook voor grote meubelen!

Onze ophaaldienst heeft slechts de beschikking over een personenauto en is dus beperkt qua laadvermogen.

Bent U een van onze "sponsors", bel of mail naar onze bazarmeester Theo van Kouteren, tel.: 0255-518970 of 06-21911505;  
e-mail: [t.van.kouteren@quicknet.nl](mailto:t.van.kouteren@quicknet.nl)

Daarnaast kunnen we weer nieuwe medewerkers plaatsen op de Bol-derBazardagen. In teamverband meedoen aan deze spectaculaire tweedaagse (eind oktober 2009 ) is een feest. Bent U geïnteresseerd, bel dan naar Wim Kok 023-5386380 / 06-20620810.

Alvast dank! Met hartelijke groet,  
Wim Kok

# BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



## Kerkdiensten

05-04	10.00 uur	Palmzondag (blz. 248) – begin van de Goede Week
09-04	<b>19.30 uur</b>	Witte Donderdag (blz. 91)
10-04	<b>19.30 uur</b>	Goede Vrijdag (blz.260+97)
11-04	<b>20.30 uur</b>	Paaswake (volgens liturgieboekje, wordt nader afgesproken)
12-04	10.00 uur	1 <sup>e</sup> zondag van Pasen (blz. 261)
13-04		Maandag in de Paasweek – <i>géén viering in de Adelbertuskerk</i>
19-04	10.00 uur	2 <sup>e</sup> zondag van Pasen – <i>Quasimodo Geniti “Beloken Pasen”</i> (blz. 262)
26-04	10.00 uur	3 <sup>e</sup> zondag van Pasen – <i>Jubilate</i> (blz. 265)
03-05	10.00 uur	4 <sup>e</sup> zondag van Pasen – <i>Misericordia Domini “zondag van de Goede Herder”</i> (blz. 268)
10-05	10.00 uur	5 <sup>e</sup> zondag van Pasen – <i>Cantate</i> (blz. 271)
17-05	10.00 uur	6 <sup>e</sup> zondag van Pasen – <i>Vocem Iucunditatis géén viering in de Adelbertuskerk: gezamenlijke pontificale eucharistieviering in de Engelmunduskerk i.v.m. het vormsel van o.a. onze parochiaan Yeri Uiterdijk</i>
21-05	<b>9.30 uur</b>	Hemelvaart van de Heer – oecumenische viering van Schrift en Tafel in samenwerking met de PKN Engelmunduskerk en de RK parochies van IJmuiden/Driehuis

website: [www.adelbertuskerk.nl](http://www.adelbertuskerk.nl)

## **Koffiedrinken**

Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van 5, 11, 12 en 19 april en 3 en 21 mei.

## **Collectes**

Tijdens de viering van Palmzondag op 05-04 worden tijdens de collecte ook de spaardoosjes van het vastenoffer 2009 ingezameld en samen met de collecte opgedragen. Het vastenoffer is dit jaar bestemd voor de verdere op- en uitbouw van het Citypastoraat dat onze Rotterdamse parochie probeert op te zetten. Deze in een stedelijke omgeving gelegen parochiegemeenschap probeert zich op deze manier meer open te stellen voor de mensen uit de buurt (de binnenstad van Rotterdam). Bij dit vastenoffer gaat het niet om een bijdrage in het honorarium van de pastor (dit is voor een aantal jaren door een kerkelijk fonds gegarandeerd) maar om een bijdrage in de andere kosten daaromheen: gastvrijheid, kleine activiteiten voor mensen met vaak slechts minimale inkomsten. Onze parochie in Rotterdam probeert op deze manier weer meer aansluiting te vinden met de omgeving en hoopt op langere termijn daardoor steviger verankerd te zijn in de samenleving. Meer informatie kunt u vinden op de landelijke website van onze kerk [www.okkn.nl](http://www.okkn.nl)  
Het kerkbestuur beveelt deze collectes van harte bij u aan.

## **Autovriendendienst**

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

## **Bij de kerkdiensten**

Zaterdag 04-04 wordt in de H. Engelmunduskerk de traditionele dienst ter voorbereiding op de Goede Week gehouden. Deze viering begint om 19.00 uur en heeft een bezinnend karakter. Celebrant is pastoor Harald Münch. Ook de Adelbertus-parochianen zijn van harte welkom!

Zondag 05-04 beginnen we in de Adelbertus aan de Goede Week. Tijdens deze en alle andere vieringen is pastoor Frede de celebrant.

De Paaswake begint om 20.30 uur. Het kerkbestuur is van mening dat het goed is als er bij deze dienst – die eigenlijk in de nacht plaats zou

moeten vinden – tenminste enige schemering is en heeft daarom voor dit tijdstip gekozen evenals vorig jaar.

Op zondag 03-05 zullen we (tijdelijk) afscheid nemen van Anke Tijssen die in aansluiting op de eucharistieviering waarin zij de pelgrimszegen zal ontvangen, per fiets naar Santiago de Compostela in Spanje zal vertrekken. Het is al lang een wens van Anke om deze reis te maken. Nu na haar pensionering kan zij er eindelijk aan beginnen. We wensen haar reeds nu een goede voorbereiding en hopen op een voorspoedige tocht voor haar!

Op zondag 17-05 zal Yeri Uiterdijk samen met een aantal mensen uit de Engelmundusparochie het sacrament van het vormsel door de bisschop van Haarlem, Dick Schoon, toegediend krijgen. Omdat de kandidaten de voorbereiding gezamenlijk hebben gedaan is er ook in overleg tussen de pastores voor een gezamenlijke dienst gekozen. De Adelbertus blijft deze ochtend gesloten. Ik hoop dat velen van ons samen met de vormelingen deze belangrijke stap meevieren!

### **De kerktoren van de Adelbertus**

Al in de vorige editie van het Kruispunt moest ik u melden dat de scheuren in onze kerktoren zo groot zijn geworden dat het kerkbestuur tot actie over moest gaan om verdere schade aan de toren te voorkomen en tevens uit te sluiten dat er een gevaarlijke situatie voor voorbijgangers zou ontstaan. Het kerkbestuur ging, na de deskundigen gehoord te hebben, in eerste instantie van een “kleinere” maar toch kostbare ingreep van ca. € 10.000 uit. Toen de werklieden begonnen werd echter vrij snel duidelijk dat de schade aanzienlijk groter was dan eerst was aangenomen. Door binnendringend water is er betonrot in de kern van de toren ontstaan (hij bestaat uit een betonnen kern die bekleed is met de zichtbare bakstenen). Het verroeste ijzer in het beton zet uit waardoor de scheuren ontstaan. Het lijkt er nu dus op dat dat de reden voor de scheuren is en niet zoals eerder werd vermoed enkel het luiden van de klok gedurende vele jaren (de reden waarom een aantal jaren geleden voor een ander luidmechaniek werd gekozen). Gelukkig blijkt de schade te herstellen (en hoeft de toren niet gesloopt te worden – wat trouwens ook niet gratis is) en is inmiddels de opdracht verstrekt om dat ook te doen. De aannemer rekent op twee weken meerwerk en het

kerkbestuur op € 7.000 meerkosten.

U begrijpt dat dat een enorme financiële tegenvaller is en we brengen daarom ook graag nog eens het gironummer van de parochie (3808341 of 68.97.11.255 t.n.v. OK Parochie H.Adelbertus te IJmuiden) onder uw aandacht. Ook is er een offerblok achter in de kerk voor uw gift bestemd. Inmiddels zijn reeds enkele giften ontvangen die het kerkbestuur bemoedigen. Samen hebben we deze kerk in 1967-1968 gebouwd, alleen samen kunnen we haar ook onderhouden!

### **Kerkbestuur**

In het kerkbestuur loopt sinds enige tijd de heer Jacob Brakenhoff mee om zich te oriënteren op een eventueel lidmaatschap als opvolger van de vertrokken Peter van der Kort. Pastoor Frede is sinds februari voorzitter van het kerkbestuur.

De samenstelling is dus nu (voor de volledigheid):

Robert Frede	pastoor en voorzitter
Carla van Leeuwen	secretaris
Marcel van der Wel	penningmeester
Johannes van Riessen	synodaal en lid (lector)
Rob de Rijk	lid (lector)

Uiteraard hopen we dat Jacob besluit om onze gelederen te versterken, zodat het kerkbestuur weer op volle sterkte is.

### **Vacature koster (herhaalde oproep)**

Er blijft na het vertrek van Jack Visser als koster één koster over: Carla van Leeuwen. Er is dus dringend behoefte aan een nieuwe extra koster omdat het Carla niet mogelijk is het werk in haar eentje te (blijven) doen.

Heeft u interesse of bent u nieuwsgierig wat het kosterwerk inhoudt?

Neemt u dan contact op met de pastoor of met Carla van Leeuwen.

Het kerkbestuur zal uiteraard ook zelf blijven zoeken naar een geschikte kandidaat. Ideaal zou het zijn als het lukt om een kleine groep van ca. 4 mensen te vormen. Iedereen is dan maar een keer per maand aan de beurt zodat het wellicht makkelijker is om “ja” op deze oproep te zeggen. Uiteraard wordt de nieuwe koster/worden de nieuwe koster uitgebreed ingewerkt.

## Vanuit de Adelbertus-pastorie

Nu de lente langzaam lijkt aan te breken – in de tuin beginnen de eerste krokussen en narcissen te bloeien – naderen we langzaam het hoogfeest van Pasen. Met al het voorzichtig ontluikende groen is het zeer begrijpelijk dat bij de kerstening van Nederland toch veel van de oude heidense gebruiken werden gehandhaafd: Na de donkere en koude periode van de winter is het een bijzondere ervaring om met meer licht bloemen en jonge dieren te kunnen zien. De paashaas – het symbool van de lentegodin Freya – is daar een voorbeeld van. Voor mij als kind was het wèrkelijk onbegrijpelijk dat de paashaas géén christelijk symbool was zoals mij tot mijn grote teleurstelling wel eens door de juffrouw in de kindernevendienst werd gemeld. In het oude Israël met zijn minder sterke wisseling van seizoenen werden de tijden van het jaar gewoon anders beleefd, dat is dan duidelijk.

Paashaas en eitjes dus niet in de versiering van de kerk – uiteraard niet – maar misschien wel thuis uit vreugde over de lichte tijd van het jaar.

Ik hoop dat ook voor onze ouderen en zieken deze vreugde in het voorjaar en met Pasen zichtbaar moge worden.

De heer *Albert Zwart* kon inmiddels van De Moerberg weer terugkeren naar het W.F. Visserhuis en hoopt dat de revalidatie van zijn been nog verdere verbeteringen brengt. Helaas is de gezondheid van zijn vrouw *Hennie Zwart-Vredenburg* zo verslechterd dat zij toch moest besluiten in Velserduin (Scheldestraat) te gaan wonen. Voor hen beiden na een huwelijk van meer dan 60 jaar een zeer ongewenste situatie. We denken aan hen in ons gebed.

Mevrouw *Leni Karemaker-Zonneveld* wacht intussen op een oproep voor het AvL-ziekenhuis in Amsterdam om daar haar behandeling voort te zetten. We hopen voor haar dat de operatie spoedig achter de rug is.

De heer *Jack Visser* heeft inmiddels zijn activiteiten op het koor weer helemaal hervat. Met hem hopen wij dat de behandeling in het Kennemergasthuis in Haarlem afdoende is geweest.

Wachten is het ook voor *Esmée van den Bor* in de Boerhaavekliniek in Haarlem: ze hoopt spoedig te horen waar zij geplaatst kan worden nu een verpleeghuis-indicatie afgegeven. Zij laat u allen hartelijk groeten.

Tenslotte een herhaald verzoek: Mocht u rondom Pasen de communie thuis willen ontvangen omdat u aan huis gebonden (**zie bladzijde 18**)

## ***Voorafbeeldingen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen in het Oude Testament***

*Zoals de priester Melchisedech brood gaf aan Abraham,  
en zoals de Joden in de woestijn gevoed werden met manna,  
zo gaf Jezus zijn discipelen brood van eeuwig leven.*

*Zoals Isaac het hout droeg, waarop hij geofferd zou worden,  
droeg Jezus het Kruis, waaraan hij zou sterven,  
en redde de weduwe van Sarepta met gesprokkelde takken Elia.*



*(uit de 'Codex Palatinus Latinus 871' (tweede kwart 15<sup>e</sup> eeuw) uit de Vaticaanse Bibliotheken)*

*Zoals Jozef door zijn broers in de diepe put,  
en zoals Jona in de zee gegooid werd,  
zo werd Jezus in het graf gelegd.*

*Zoals Samson de stadspoorten van Gaza openbreekt en ontsnapt,  
en zoals Jona na drie dagen levend op het strand aanspoelt,  
zo verrijst Jezus op Paasmorgen uit het graf.*

**(vervolg van bladzijde 15)**

bent, dan is dat geen enkel probleem. Graag een afspraak met mij maken (tel. 0255-510771 of 06-22920471).

Ook als u denkt: "De pastoor heeft het al zo druk": Het is mijn kerntaak en bovendien kom ik graag.

Ik wens u mooie dagen in het voorjaar en een goede voorbereiding op het hoogfeest van Pasen, met een hartelijke groet van huis tot huis,  
Robert Frede, pastoor

## **ADELBERTUS - BAZAAR**

De bruto opbrengst van de bazaar is € 4990,58--; een fantastisch bedrag.

Iedereen heel erg bedankt voor zijn inzet bij het opbouwen en afbreken van de bazaar, voor het bemensen van de kramen, en voor het kopen van loten voor de loterij en voor het rad.

**Dankzij uw inzet is het resultaat van deze bazaar weer fantastisch.**

Uitslag van de loterijen van de Adelbertus Bazaar van 22 maart:

**Grote verloting:** 1<sup>e</sup> prijs op nr. 1029; 2<sup>e</sup> prijs nr. 692; 3<sup>e</sup> prijs nr. 30; 4<sup>e</sup> prijs nr. 951.

Verdere prijzen op de nummers: 1261, 1337, 1077, 497, 805, 1121, 1143, 812, 594, 1006, 658, 75, 64, 60, 682, 899, 288, 926, 613, 374 en 1009.

**De flessenmand** op nr. 261, kleur oranje.

**Verloting van de Historische Kring:** 1<sup>e</sup> prijs nr. 3866; 2<sup>e</sup> prijs nr. 3616 en de 3<sup>e</sup> prijs nr. 3846.

Hier willen we ook graag de sponsors bedanken: Mercur B.V. (W. Gouda), EP Tol BV Radio- en Televisie Handel, Mulders Bloemenhuis, reisbureau Journaal, restaurant De IJmond, Vita Slen (Astrid de Jong), Liesbeth Hallewas (schilderijtjes), Jan Korf Catering en alle anonieme sponsors.

Voor de mensen die zaterdag geholpen hebben bij het opbouwen van de bazaar een woord van dank en natuurlijk ook voor de mensen die zondag hebben geholpen om alles weer terug te brengen naar het

centrum en De Abeel netjes en schoon op te leveren: heel erg bedankt.  
Zonder uw hulp was dit allemaal niet gelukt.  
Inlichtingen over de prijzen bij Mariska Donker: 023-5392080.

Namens de bazaarcommissie  
N. Roossien-Belfroid,  
secretaris

### **Pelgrimstocht naar Santiago.**

Eindelijk is het zover: ik ga naar Santiago de Compostela, op de fiets.  
De plannen zijn er al langer, maar nu ik niet meer hoeft te werken, ligt mijn vertrek vast op zondag 3 mei a.s.

Ik vertrek vanuit de Adelbertuskerk, waar ik de Pelgrimszegen mag ontvangen tijdens de misviering, en de eerste stempel krijg in mijn credential, de pelgrimspas.

Daarna, na de koffie, fiets ik naar Haarlem, waar al van oudsher pelgrims bijeen kwamen, om samen te reizen. Ik reis echter alleen.

Het zal een lange, maar ook inspirerende tocht worden. Ik wil graag veel kerken, kloosters en andere gebouwen zien. En vooral wil ik veel mensen ontmoeten, als mij dat gegeven is.

Wilt u, parochianen, de eersten zijn?

En als u me verder zou willen volgen, stuurt u dan uw mail-adres, naar [ankesantiago@ourplaza.nl](mailto:ankesantiago@ourplaza.nl), dan krijgt u mijn verslagen in uw mailbox. Ik ben niet slim genoeg, om onderweg een weblog te onderhouden.

Graag tot ziens op zondag 3 mei.

Anke Tijssen

### **AGENDA**

14 apr.	20.00 uur	Mannenvereniging, De Bolder, lezing mgr.J.Vercammen
15 apr.	20.00 uur	Gezamenlijke avond Aktiva en Adelbertus Vrouwenkontakt, De Bolder
16 apr.	20.00 uur	Voorjaarsgemeentevergadering E, Bolder
18 apr.	14.00 uur	Utrecht, Driehoek, Quasimodo-lezing
6 mei		Dagje uit Adelbertus Vrouwenkontakt
12 mei	20.00 uur	Mannenvereniging, De Bolder, Pensioenen
20 mei		Uitstapje Aktiva

## OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

### **Pastores**

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden  
Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl  
Pastoor M. Liebler- Münch en Pastoor H. Münch,  
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

### **Gebouwen**

Adelbertuskerk :	Sparrenstraat 46, IJmuiden
Engelmunduskerk:	Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder:	tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-537826
Adelbertuscentrum:	tel. 0255-540352, b.g.g. 0255-517083
of 0255-512167	

*Girorekening O.K. parochie  
H. Engelmundus te IJmuiden*  
girerek.nr. 52.39.65  
bankrek.nr. 56.49.11.275

*Girorekening O.K. Parochie  
H. Adelbertus te IJmuiden*  
girerek.nr. 38.08.341  
bankrek.nr. 68.97.11.255

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies*  
**alleen** via gironr. 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

*Giften voor het Kruispunt:* bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de  
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

*Diakonale Werkgroep IJmond:* bankrek.nr. 56.48.40.289

*Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:*  
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren vóór **29 april 2009** bij:*  
Mw. F. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,  
tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 11 mei 2009.



