

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 51, nummer 1 juni 2009

Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . .

De Bijbel vertelt in haar eerste boek over de bouw van een toren in Babel. Deze toren was het werk van menselijke hoogmoed. Mensen waren van plan een toren te bouwen die tot aan de hemel moest reiken. Op die manier wilden zij Gods gelijken zijn.

Maar God bracht verwarring in de taal van de bouwlieden, zodat zij elkaar niet meer konden begrijpen, en moesten ophouden met de bouw van de toren. (Er is voor de kinderen een kleurplaat van op blz. 8)

De vroege christenen hebben al gauw een verband gezien tussen de verwarring van de talen bij de bouw van de toren van Babel en het talenwonder met Pinksteren te Jeruzalem.

In Babel verloren de mensen de vaardigheid om elkaar te verstaan.

In Jeruzalem werd hun deze vaardigheid terug gegeven.

De hoogmoed maakte de mensen onbekwaam om van hart tot hart met elkaar te spreken en elkaar werkelijk te begrijpen.

Met Pinksteren werd in Jeruzalem de Heilige Geest over de mensen uitgestort. Deze Heilige Geest, de geest van liefde, deed de harten open en maakte de mensen bekwaam de grenzen van de talen te overwinnen. Hij maakte de tongen los en stelde mensen in staat om iets te zeggen wat opbouwt en niet afbreekt; iets te zeggen wat blijft en niet met de wind van het vergeten wegwaait.

De christen die gedoopt en gevormd is, moet zijn mond opendoen om te spreken over God en zijn geloof.

Zo heeft Petrus met Pinksteren zijn mond geopend en zijn eerste grote toespraak gehouden. Door de kracht van de Geest kon hij zo overtuigend spreken dat bij zijn toehoorders mond en hart opengingen en vooral open bleven. Bijna 3000 mensen vroegen toen om de doop en werden christen.

Als christenen keerden zij terug naar hun vaderland en brachten zo het licht van ons geloof naar vele delen van het Romeinse Rijk. Als een bosbrand, een laaiend vuur verspreidde zich het nieuws van Jezus de Christus, en het kwam al gauw ook in onze streken aan. En nog steeds springt het vuur van de boodschap van Jezus van plaats naar plaats, van hart tot hart, van mens tot mens. Bij het vormsel wordt bij elke christen een vonk van dit vuur in zijn hart gezaaid.

Twee weken voor Pinksteren hebben vier jongeren en een volwassene uit onze parochies het sacrament van het vormsel ontvangen. Tijdens de viering hebben zij getracht de reden waarom zij gevormd wilden worden onder woorden te brengen. Het waren ontroerende woorden. Daarom wil ik deze woorden hier graag aan u voorleggen:

Ik laat me vormen, want ik vind dat het geloof doorgegeven moet worden. Zoals het geloof is doorgegeven aan mij, wil ik het ooit ook doorgeven aan mijn kinderen.

*De kerk is de plek waar ik me thuis voel.
Hoe chagrijnig ik ook uit mijn bed stap, in de kerk ben ik blij en voel ik me vol van energie.*

*Geloof is voor mij een lichtpuntje.
Ik vertrouw op het geloof van de kerk van alle tijden en plaatsen.*

*Geloof is voor mij een manier van leven.
Het brengt me bij mensen die om elkaar geven.
Ik geloof niet in de letter van de Bijbel maar in de geest en de symboliek van het verhaal.*

Met hartelijke groeten,
pastor Harald Münch

BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

Dag voor “Nieuwe” Oud-Katholieken

Het Collegiaal Bestuur is voornemens op zaterdag 24 oktober 2009 een dag te organiseren voor zogenaamd Nieuw-Oud-Katholieken.

Wat is Nieuw? Gedacht wordt hierbij aan mensen die circa 5 jaar oud-katholiek zijn, binnenkort toetreden of gastlid zijn.

De dag wordt gehouden in Hilversum, en begint om 10.30 uur met een eucharistieviering. Einde rond 16.00 uur.

U wordt na de kerkdienst op vermakelijke, serieuze en leerzame manier beziggehouden.

Voor de kinderen (tot ca 12 jaar) wordt opvang of een programma aangeboden.

Als bijdrage in de onkosten wordt van volwassenen € 15,= (dit is inclusief koffie, lunch e.d.) gevraagd; kinderen gratis.

Noteer zaterdag 24 oktober vast in uw agenda, een uitnodiging volgt in de loop van de zomer.

Busjes, bank of giro.

Maandelijks brengt een team van vrijwilligers ons parochieblad Kruispunt bij u thuis. En meestal hebben zij dan zo'n groen collectebusje bij zich voor uw bijdrage in de kosten. Het drukken van Kruispunt kost veel geld. Maar misschien was u niet thuis toen de bezorger kwam, of had u geen (klein) geld bij de hand, of woont u buiten het bezorggebied en krijgt u Kruispunt per post. U kon dan tot uw (en onze) spijt niet bijdragen. Wij blijven dan natuurlijk gewoon bezorgen want Kruispunt is vóór ons allen. Maar ook ván ons allen. En sámen zijn we dus verantwoordelijk voor de kosten van Kruispunt. Wij herinneren u dus graag nog even aan de mogelijkheid uw Kruispunt-bijdrage per bank of giro over te maken. Voor het geval u soms - of vaak - het busje “mist”. Of voor als u vindt dat Kruispunt belangrijk is en dus wat extra's verdient.

Rekeningnummer 841069824 ten name van Penningmeester Kruispunt M.van de Pieterman-Roos, penningmeester Kruispunt



Oud-Katholieke Mannenvereniging IJmond

Het programma voor het komende seizoen is weer gereed gekomen. Allereerst gaan wij in **september** 2009 naar de ESA in Noordwijk. Daar staat op dit moment een “bankschroef” waarin krachten tot 400 ton opgewekt kunnen worden. Op dinsdag, 8 september zal Ir Jaap Wijker eerst een lezing over dit onderwerp houden. Daarna gaan wij de volgende dag, met eigen vervoer, naar Noordwijk om te proberen “tegendruk” te geven. Over de juiste tijden volgt nog nader bericht.

13 **oktober** 2009 komt koopvaardijpredikant Leon Rasser een presentatie geven over zijn werk.

Een beperkt aantal mensen gaan van 2 t/m 6 **november** naar Achel in België. Daar zullen wij ons laten insluiten in de “Achelse Kluis”, een mannenabdij en fabrikant van Belgisch abdijbier.

10 **november** komt bisschop D.J. Schoon praten over zijn werk als Bisschop van Haarlem. Het zal een heel ander verhaal worden dan van bisschop J.Vercammen.

5 **januari** 2010 volgt de nieuwjaarsbijeenkomst in de pastorie en op

9 **februari** 2010 gaan wij met eigen vervoer naar de huisvuilcentrale in Alkmaar. Daar zal de heer Visser uit Egmond ons rondleiden. Na afloop hebben wij een gezellig uurtje bij café Gerrits in Driehuis om het stof weg te spoelen.

In **maart**, en wel de 16^e, kunt u eindelijk uw jeugd-frustraties kwijt in een causerie, gegeven door “koddebeier” Joop Doornbosch, over de Heerenduinen; waar u vroeger niet mocht komen, maar toch altijd kwam.

Voor 13 **april** hebben wij Notariskantoor IJmond aan de Dokweg te IJmuiden verzocht een presentatie te houden over erven en schenken, naar wij hopen en verwachten een nuttige avond. Hier mogen ook andere geïnteresseerde mannen, niet leden, komen.

Last but not least komt op 11 **mei** de heer Cor Treffers vertellen over de Hollanders en de slavernij in Suriname. Wellicht een niet zo leuk verhaal maar wel erg interessant.

Wij denken een gevarieerd programma met interessante lezingen en bezoeken voor u te hebben samengesteld. Er zijn op dit moment 36 leden waarvan er vier helaas erg ziek zijn. Wij wensen hun kracht en sterkte. Gaarne hopen wij op een grote opkomst, er valt wat te leren, te genieten en te zien.

Tot ziens op de OK mannenavonden.

Het bestuur

DANKBETUIGINGEN

Op 1 april j.l., op mijn 65^e verjaardag, ben ik met pensioen gegaan. Er was een mooi afscheid op het werk bij Dutch Space en een leuk verjaardagsfeestje. Groot was echter de verrassing toen bleek dat het kerkbestuur van de Engelmundusparochie mij voorgedragen had voor een koninklijke onderscheiding. En zoals u gehoord, in het Kruispunt lezen, of op Seaport TV gezien heeft, heeft het Hare Majesteit inderdaad behaagd mij op 29 april te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Tijdens en na de kerkdienst van 3 mei jl. werd alles nog eens dunnetjes overgedaan. Door die voordracht van het kerkbestuur heeft mijn pensionering een koninklijke glans gekregen en hiervoor wil ik het kerkbestuur van harte bedanken. Ook wil ik danken voor de telefoontjes, mooie bloemen, attenties en kaarten die velen van u stuurden. Mede namens Wil hartelijk dank!
Jaap Wijker

Heel veel dank aan de pastoor, de misdienaars, het koor (gelukkig o.l.v. Piet), de zondagschool, de koster, de bloemendames, alle mensen in de kerk, en de mensen die ik vergeet: Dank, dank, wat hadden wij een mooie viering bij de zegen over ons huwelijk op 10 mei!
Het heeft ons ontroerd. Nogmaals heel veel dank.
Caroline Krab-Juffermans/Tom Juffermans.

Lieve mensen,
Hierbij wij willen graag iedereen bedanken voor de persoonlijke belangstelling tijdens het verblijf van Ton in verschillende ziekenhuizen. De vele kaarten en telefoontjes hebben ons erg goed gedaan. Ook na het overlijden van Ton hebben wij veel steun en warmte ontvangen.
Het is fijn om te weten, dat er zoveel mensen zijn die met je mee leven in deze moeilijke tijd.
Wij voelden ons ook echt gedragen door de vele mensen uit de parochie.
Ineke Gravemaker
Linda en Johan

Laat ons in vrede bidden ...

Zondag 17 mei baden de vormelingen de voorbeden, zoals zij deze voorbereid en geformuleerd hadden met Jarek Kubacki in het kader van diens pastorale stage :

Laten we in vrede bidden tot God die liefde is

Bart:

*Goede God, Gij Heer van de wijngaard,
die zorg draagt voor de wijnstok en de ranken,
wij bidden U:
God, groter dan ons hart,
het is uw liefde die ons nu samen brengt.
Het zijn uw woorden die ons verwarmen
en ons doen beseffen hoezeer wij U ter harte gaan.
Stem ons af op U,
laat ons hier verbondenheid vinden met U
en met Hem die Gij hebt gezonden,
Jezus Messias, uw Zoon, onze Heer.*

Roxanna:

*Bidden wij om liefde die geen oorlog duldt,
die wapens doet zwijgen,
die zoekt naar woorden van vrede en wederzijds respect.
Om liefde in onze gezinnen.
Liefde die niet heersen wil maar dient,
die vergeeft, samenbrengt en samenhoudt.
Om liefde die een koud mensenhart kan verwarmen.
Liefde voor mensen die geen liefde meer ontvangen,
die geen liefde meer kunnen geven.
Om liefde, waarin mensen uit ons midden geborgenheid vinden,
een luisterend oor voor hun vreugde en verdriet.*

Yeri:

*Wat fijn dat wij in ons land godsdienstvrijheid hebben:
ik mag geloven, ik kan geloven.
In sommige landen is dat niet.
Laten wij bidden voor die mensen, dat ook zij eens
de kans krijgen om in vrijheid hun geloof te belijden.*

Nino:

*Wij bidden voor ons zelf, nu wij net gevormd zijn.
Dat wij blijven openstaan voor de werking van de heilige Geest;
dat wij elkaar steunen als het goed gaat,
maar vooral ook als het moeilijk is.
Wij vragen om moed om op verkeerde stappen terug te komen.
Wij vragen de heilige Geest om ons kracht te geven,
ons geloof door te zetten
ook als wij het moeilijk hebben, boos of verdrietig zijn.
Ook bidden wij voor onze dierbare overledenen: Antonius Tol, Janny
Tol, Agaath Rill-Tol, Simon Sleeking, Klaas Goos,
Roel Fortman, Jaap van der Putten, Jessy van der Putten, Jan van
der Putten,
Wil Akkerman, opa en oma Akkerman, opa en oma van ter Tolen.*

Jarek:

*Het vergt moed en kracht om,
in onze wereld van bedrog, geweld en haat,
te geloven in de kracht van de liefde.
Daarom bidden wij U:
maak ons gevoelig voor de noden van onze medemensen,
en met name voor Tau Zuören, die gevangen zit in China.
Help ons uw liefde aan anderen door te geven.
Laat ons de warme, troostende kracht ervaren,
ook nu, wanneer we zwijgend voor u staan...*

Amen



BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

- zo 7/6 10 uur 1^e zondag na Pinksteren – Drie-ëenheid
zo 14/6 10 uur oecumenische viering in de Pieterkerk
zo 21/6 10 uur 3^e zondag na Pinksteren
zo 28/6 10 uur 4^e zondag na Pinksteren
zo 5/7 10 uur 5^e zondag na Pinksteren – samen met de Adelbertus-
parochie in de Engelmunduskerk, koffiedrinken na af-
loop
zo 12/7 10 uur samen in de Adelbertuskerk
zo 19/7 10 uur 7^e zondag na Pinksteren – samen in de Engelmundus-
kerk
zo 26/7 10 uur samen in de Adelbertuskerk

Website: engelmundus.okkn.nl

Uit de liturgie

De vieringen van de kerk zijn het hart van onze gemeenschap. Hier wordt ons geloof gevoed. Zonder voeding wordt het geloof dor en sterft op de duur af. Maar de liturgie wordt pas vruchtbaar voor ons geloofsleven als wij deze beter begrijpen. Daarom probeer ik regelmatig in deze rubriek een bepaald aspect van de liturgie uit te leggen. Vandaag wil ik het erover hebben, dat wij als gedoopte christenen een grote familie vormen wanneer wij zondags bij elkaar komen.

Want elke zondag gebeurt er een wonder. Vaak zijn wij ons er niet van bewust. En dan is het goed dat wij daarop attent worden gemaakt.

Het begint ver weg in het Oosten, misschien in Japan, bij ons is het nog nacht. Daar komen christenen in geloof aan God, de Vader van alle mensen, bijeen om naar Hem te luisteren, Hem te danken en zich aan

zijn tafel te laten voeden en sterken. Op deze eerste bijeenkomst volgen nog vele andere totdat het bij ons morgen is en wij aan de beurt zijn. Na ons komen christenen verder in het westen bij elkaar tot aan de westkust van Amerika.

Ook al worden de woorden in vele verschillende talen gesproken en gehoord, zo is het toch overal dezelfde stem, die werft om de harten van de mensen. Het is steeds hetzelfde Woord waardoor God zich aan alle mensen wil meedelen. Het zijn van het opgaan van de zon tot haar ondergang eigenlijk niet vele verschillende tafels waar om heen de christenen samenkomen. Het is eigenlijk maar één tafel. Het is overal dezelfde tafel. Hier bij ons of in het verre Japan, in een grote kathedraal of in een kleine kapel, in een grote stad of onder een boom in Afrika. Het zijn de kinderen van één Vader die rondom die ene tafel bij elkaar komen. God heeft een begin gemaakt om de ene familie van de mensheid opnieuw bij elkaar te roepen, met zich te verzoenen en onderling één te maken.

Wanneer wij in onze kerken van de heilige Adelbertus of Engelmundus samen komen, gaan wij in op dit wonder van God. Wij nemen de uitnodiging van onze gezamenlijke Vader aan, op zondag of bij andere gelegenheden. En wij delen de vreugde en de kracht die van God komt met talrijke mensen van verschillende huidskleur, met arme en rijke mensen, met bekenden en vreemden, met mensen die nabij zijn of ver weg.

Uit de parochie van de heilige Engelmundus

In de afgelopen Kruispunten heb ik u geïnformeerd over de toestand van Ton Gravemaker en Gré Smit-Blonden. Zij waren allebei ziek of kwakkelend en verbleven enige tijd in het ziekenhuis. Helaas moet ik u deze keer vertellen dat er een einde aan hun levensweg is gekomen.

Op woensdag 20 mei heeft **Ton Gravemaker** in het ziekenhuis zijn ogen gesloten en is overgegaan in de heerlijkheid Gods. Zo kwam een einde aan een weg die in de laatste weken na zijn hersenbloeding een lijdensweg was geworden. Mogen zijn vrouw en kinderen troost en vrede vinden in de liefde van God.

Enkele dagen later op zaterdag 23 mei ging **Gré Smit-Blonden** in de Boerhavekliniek heen. Een acute longontsteking is haar fataal geworden. Weliswaar ging zij de laatste maanden achteruit, maar zij hing nog

steeds aan het leven. Moge zij rusten in vrede. Mogen haar dochter en twee zonen die hun moeder hebben verloren in Gods nabijheid troost vinden.

Jan Koeman is ondertussen verhuisd naar het 'Bijna-thuis-huis' in Santpoort. Ondanks zijn ernstige ziekte blijft hij vol optimisme. Over een gebrek aan aandacht kan hij niet klagen. Zelfs met een mobieltje omgaan, heeft hij ondertussen geleerd.

Zondag 10 mei hadden wij een eucharistieviering met een bijzonder randje in onze kerk. Niet omdat het Moederdag was maar omdat wij voor **Caroline Krab en Ton Juffermans** om Gods zegen hebben gevraagd. Want op vrijdag waren zij in de echt verbonden.

Eindelijk was het zo ver. Ze stonden al een hele tijd ongeduldig te trap-pelen maar nu was hij er: de grote dag. Na jaren van catechese en een week in een berghut in de Alpen kwam op zondag 17 mei de bisschop om **Bartholomeüs Goos, Roxanna Jojanneke Maria Noëlle Fortman, Nino Antonius Rill, Yeri Gabriël Uiterdijk** het sacrament van het vormsel toe te dienen. De eerste drie ontvingen ook voor de eerste keer de heilige communie. Misschien mist u nog een naam - dat klopt, ook **Serge Akkerman** werd gevormd. Nadat hij vorig jaar door de doop in de paasnacht was opgenomen in de kerk, werd zijn opname door het ontvangen van het vormsel voltooid. Het was een bijzonder feest met veel ontroerende woorden van de vormelingen en van de bisschop. Een bijzonder aspect van dit feest was dat de twee parochies het samen hebben gevierd, want de vormelingen waren uit beide parochies afkomstig. Wij voelden ons een gemeenschap. Moge dit sacrament van het vormsel deze vijf jonge mensen in hun geloof sterken en bevestigen opdat zij dragende zuilen van onze gemeenschap kunnen zijn.

Van harte willen Martina en ik u ook nog danken voor het mooie **25-jarige huwelijksjubileum** dat wij in uw midden mochten vieren. Hartelijk bedankt voor alle inzet, goede woorden en gaven. Wij voelden ons zeer rijk dit met u, onze familie en vrienden samen te hebben mogen vieren.

Aan de stage van **Jarek Kubacki** is met Pinksteren – 31 mei – een einde gekomen. Hij is dan meer dan drie maanden in ons midden geweest en heeft zodoende het leven van een oud-katholieke parochie leren

kennen. Het is de bedoeling dat hij voor het einde van het jaar zijn examens aan ons seminarie doet.

Met rasse schreden gaan wij de zomermaanden tegemoet.

De diensten door de week en het groeps- en kringwerk stoppen. Vanaf juli gaan wij weer om beurten met de parochie van de Heilige Adelbertus op zondag de eucharistie te vieren in één van beide kerken.

Maar dit is niet het einde van een periode, het is de aanloop naar een nieuw seizoen.

Wij zelf – de pastores Harald Münch en Martina Liebler-Münch – zullen de hele maand juli met **vakantie** zijn. Pastoor Robert Frede zal in deze tijd voor ons waarnemen.

BolderBazar-perikelen

Hallo, alle lezers van dit mooie blad.

Hier volgen weer enkele mededelingen van de BolderBazarcommissie:

- De BolderBazar 2009 zal worden gehouden op

vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober 2009.

- Binnenkort gaan de boekjes van de grote verloting de deur uit. Koop tijdig uw loten om mee te dingen naar de prachtige prijzen.

- Vele "handen" zijn al weer bezig om U - geachte bezoeker en koper - opnieuw te verrassen met een prachtig aanbod aan spullen. Weet U overigens dat een kleine 80 medewerkers vele uren spenderen om van de grootste Bazar van Velsen elk jaar weer een succes te maken samen met onze grote en talloze kleine sponsors?

- De BolderBazar staat altijd open voor nieuwe medewerkers! Wilt U meedoen aan dit 2 daags spektakel bel 06-20620810 (Wim Kok).

- Tot slot een vriendelijk verzoek van Bazarmeester Theo om **te bellen of te mailen (06 21911505 / e-mail; t.van.kouteren@quicknet.nl)** als U mooie spullen wil doneren aan de Bazar. A.u.b. niet zelf neerzetten in De Bolder, we hebben slechts zeer beperkte ruimte voor opslag.

- De opbrengst van de BolderBazar gaat weer grotendeels naar ons kerkbestuur zodat zij passend kunnen investeren.

Hartelijke groet,
Wim Kok

BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Kerkdiensten

- | | | |
|-------|-----------|---|
| 14-06 | 10.00 uur | 2 ^e znd. na Pinksteren (6 in reeks B) (blz. 299) |
| 21-06 | 10.00 uur | 3 ^e znd. na Pinksteren (7 in reeks B) (blz. 301) |
| 28-06 | 10.00 uur | H. Adelbertus, diaken (<i>lezingen worden afzonderlijk bekend gemaakt</i>) |
| 05-07 | 10.00 uur | 5 ^e znd. na Pinksteren (9 in reeks B)
begin van het zomerrooster
<i>dienst in de H. Engelmundus, géén viering in ons kerkgebouw</i> |
| 12-07 | 10.00 uur | 6 ^e znd. na Pasen (10 in reeks B) (blz. 307) |
| 19-07 | 10.00 uur | 7 ^e znd. na Pinksteren (11 in reeks B) (blz. 310)
<i>dienst in de H. Engelmundus, géén viering in ons kerkgebouw</i> |

website: www.adelbertuskerk.nl

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 21 juni.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

Collectes

De collecte voor het landelijke doel, vastgesteld volgens het collecte-rooster van het Collegiaal Bestuur voor de maand juni is *kerkophbouw in onze landelijke en plaatselijke kerk*. Het Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling:

Groei betekent niet dat we op een snelle of goedkope manier zieltjes winnen, maar dat we zelf in ons geloof groeien door de vreugde die wij kennen met anderen te delen.

Precies daarover gaat het ook als we het over kerkophbouw hebben: van de kerk opnieuw een beweging maken. Dat moet in de parochies gebeuren, maar dat gebeurt ook door het nemen van verschillende, goed-gekozen en goedgerichte nieuwe initiatieven.

In deze nieuwe initiatieven wordt de waarde van het Oud-Katholiek zijn als het ware opnieuw ontdekt. De inspiratie van het begin komt er weer opnieuw tot leven. En daarmee doen we allemaal ons voordeel...

Aan dergelijke initiatieven zijn natuurlijk kosten verbonden. We doen dan ook een beroep op u om royaal deze collecte te gedenken.

Uw kerkbestuur sluit zich bij deze aanbeveling van harte aan. Deze collecte wordt gehouden op zondag 21-06. De tweede collecte is dan bestemd voor de altaarbloemen.

Voor het overige is de tweede collecte in de maand juni bestemd voor de herstelwerkzaamheden aan de kerktoren.

Afwezigheid pastoor Frede

In verband met zijn vakantie is pastoor Robert Frede vanaf 12-06 tot en met 28-06 afwezig. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de pastores Harald Münch en Martina Liebler-Münch (tel. 0255-515260). Ook het kerkbestuur zal u desnoods behulpzaam zijn.

Bij de kerkdiensten

Op zondag 28-06 vieren we de feestdag van onze patroonheilige, de heilige Adelbertus. Eigenlijk is zijn feestdag 25-06 maar omdat dat geen zondag is schuiven we de viering door. In tegenstelling tot wat velen denken, is dat trouwens niet de verjaardag van de heilige maar zijn sterfdag. Een feest werd in de middeleeuwen bijna altijd op de sterfdag van een heilige gevierd omdat dat de dag van zijn geboorte in een

“hemels leven” was. Nog niet zo heel lang geleden was de naamdag van de heilige naar wie je was vernoemd ook belangrijker dan je geboortedag: in rooms-katholieke families was het nog lang gebruikelijk om op deze dag feest te vieren en cadeaus aan te bieden en niet op de verjaardag.

Vorig jaar met het kerkjubileum hebben we deze dag een beetje “overgeslagen” nu wordt hij dus weer herdacht!

Vanaf zondag 05-7 tot en met zondag 23-08 geldt in de IJmuidense parochies weer het zomerrooster, wat betekent dat de ene zondag in de Engelmundus, de andere zondag in de Adelbertus de eucharistie wordt gevierd. We beginnen op zondag 05-07 in de Engelmundus, de laatste gezamenlijke dienst vindt in de Adelbertus plaats.

Bericht van de Gemeentevergadering

Op woensdag 13-05 vond de voorjaarsgemeentevergadering van de parochie van de H. Adelbertus plaats. De opkomst was helaas maar matig, wat enkelen de uitspraak ontlokte dat dan “iedereen dus best tevreden is, want anders kwamen ze wel”. Ik denk dat dat wel wat kort door de bocht is. Toch kregen de thuisblijvers ongelijk in die zin dat er een zinvolle uitwisseling over de financiën, het jaarverslag en de verdere plannen van het kerkbestuur plaatsvond. Ook werd er over de stand van zaken bij de financiering van de herstelwerkzaamheden van de kerktoren gesproken.

Besloten werd de eerstvolgende voorjaarsgemeentevergadering op een zondag, in aansluiting op de kerkdienst, plaats te laten vinden zodat het ook voor de oudere gemeenteleden en voor degenen die verder van de kerk verwijderd wonen mogelijk en aantrekkelijk wordt deel te nemen.

Andere parochies hebben met deze opzet goede ervaringen opgedaan. Een uitgebreid verslag komt te zijner tijd beschikbaar.

Vanuit de Adelbertus-pastorie

Het was een indrukwekkende viering waarin op 17-05 jl. Yeri Uiterdijk samen met anderen zijn geloof beleed en door de Bisschop van Haarlem het sacrament van het vormsel kreeg toegediend. De vormelingen

hadden voor deze gelegenheid ook zelf hun geloof geformuleerd en deelden dat met de aanwezige parochianen. Niet geheel vanzelfsprekend in onze tijd. De zeer druk bezochte viering in de Engelmundus werd afgesloten met een gezellige receptie in De Bolder. Het is te hopen dat we in de IJmond nog vaak zulke inspirerende diensten mogen meemaken!

Hemelvaartsdag kwam er een bont gezelschap uit drie IJmuidense/Vel-sense gemeentes en parochies voor de viering van Schrift in Tafel in de Adelbertus bij elkaar. Ds. Kees Lous preekte over “ de wolken die Jezus aan het zicht onttrokken”, mevrouw Toos Bouten verzorgde de voorbeden en ikzelf ging in de eucharistie voor. Tijdens de geanimeerde “koffie na kerk” heb ik weer meer ervaren over de geschiedenis van IJmuiden gedurende de afgelopen 60 jaar, voor mij – zeer in geschiedenis geïnteresseerd – altijd weer spannend. Hoewel ik zelf niet zo’n “dauwtrapper” ben, is het toch belangrijk om aan een viering op de Hemelvaartsdag vast te houden en een stuk gezamenlijk kerk-zijn in IJmuiden te beleven.

Mevrouw *Leni Karemaker-Zonneveld* is inmiddels vanuit het AvL-ziekenhuis in Amsterdam naar huis teruggekeerd om verder aan te sterken zodat zij haar behandelingen in het RKZ in Beverwijk weer kan hervatten. Zij is uiteraard blij om weer thuis te zijn en hoopt spoedig ook weer “gewoon mee te kunnen doen”. In onze gedachten en gebeden zijn we bij haar en haar man Jan.

Ook leven wij mee met de heer *Dick van Iren* die onder behandeling van het RKZ is en vol goede moed een chemokuur ondergaat.

Emeritus pastoor *Wim de Boer* is door herniaklachten in zijn mobiliteit beperkt.

Als parochie denken we in onze gebeden aan hen die door ziekte en ouderdom aan huis zijn gebonden.

Anke Tijssen zal bij het schrijven van deze bijdrage Chartres in Frankrijk hebben bereikt. Via een tweewekelijks bulletin houdt zij het thuisfront op de hoogte van haar gedachten en belevenissen op de fiets-pelgrimage naar Santiago de Compostela. Tot nu toe las ik heel veel over regen en tegenwind en is mijn bewondering voor haar doorzettingsvermogen alleen maar groter geworden! Het is te hopen dat zij inmiddels – nu de

eerste flinke heuvels en bergen er aankomen – wel wat meer van de zon kan genieten.

Zelf ben ik tussen 12 en 28 juni vanwege vakantie afwezig. Aan de Turkse westkust hoop ik onder andere eindelijk Troje te bezoeken nadat ik als middelbare scholier hele teksten uit de verhalencyclus rond Odysseus en de helden van Troje uit het Grieks heb moeten vertalen (meestal wel met plezier, al was ik nooit zo dol op lange verhalen over veldslagen). Vermoedelijk zullen de opgravingen weer een sterk beroep op mijn verbeeldingskracht doen, als je je, met een paar kleine steentjes voor je, een heel paleis moet voorstellen.

Maar uiteindelijk doe je als pastoor en in een preek vaak ook niet veel anders: uit enkele woorden in de Bijbel probeer je een hele gedachten- en geloofswereld te scheppen en te doorgronden.

Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat wens ik u allen mooie zomerse junidagen!

Met een hartelijke groet,
Robert Frede, pastoor

Adelbertus Vrouwencontact

Op woensdag 6 mei was het dan eindelijk zover: het dagje uit van het Adelbertus Vrouwencontact was een feit.

Nadat alle 15 dames zich hadden verzameld in het Adelbertuscentrum, kon om half 11 de rit, in colonne, naar de Zaanse Schans beginnen. Na een klein foutje onderweg kwamen we om half 12 aan.

Na een lekker bakje thee/koffie met natuurlijk een gebakje gingen we gezellig naar het Zaanse Museum en het Verkade Museum. Hier hebben we veel gezien van oude kinderwagens en klederdrachten, tot alle namen van de molens en niet te vergeten de koekjes- en chocolademachines van Verkade. Na dit alles gezien te hebben en gezellig met z'n allen op de foto te zijn geweest, vervolgde ieder z'n eigen weg op de Zaanse Schans. Er was veel te zien: een klompenmakerij waar te zien was hoe de klompen gemaakt worden en waar je de klompen natuurlijk ook kon kopen, het oudste Albert Hein winkeltje, een kaaswinkel, een tinwinkeltje, niet te vergeten de molens, gewoon te veel om op te noemen.

Om half 4 verzamelde iedereen zich bij de aanlegsteiger om een boottochtje te maken langs de vele molens. Hierna stapte iedereen in de auto om weer in colonne naar het pontje van Buitenhuizen te rijden en hier met de boot over te gaan. Om 6 uur was iedereen weer bij elkaar in het pannenkoekenhuis La Ronde waar lekker gesmuld werd van de zelf uitgekozen pannenkoeken. Om half 8 vertrok iedereen moe maar voldaan terug naar huis. Al met al was het weer een geslaagd dagje uit, hartelijk bedankt hiervoor, bestuur.

Marjon Roossien



DANKBETUIGING

Heel erg bedankt voor alle kaarten, bloemen, bezoeken, telefoontjes, berichtjes en belangstelling voor, tijdens en na het verblijf in het ziekenhuis van Leni.

Het heeft ons gesteund in deze moeilijke tijd.

Gelukkig gaat het nu de goede kant op.

Leni en Jan Karemaker

ALGEMENE BERICHTEN

Gospelboektiel: Hoogspanning in juni

De Gospel Boektiel in IJmuiden geeft in juni extra aandacht aan christelijke spannende boeken tijdens de actie **Hoogspanning, spannende boeken in de christelijke boekhandel**. Klanten krijgen gratis een boek bij aanschaf van een van tien spannende actieboeken, nl. het boek *Duistere nacht* van de Amerikaanse schrijfster Susan May Warren.

In juni is bij de Gospel Boektiel tevens het gratis Lees & Luister Magazine te verkrijgen. Een magazine vol artikelen over nieuwe romans en spannende boeken, en over de boeken, cd's en dvd's die u bij ons in de winkel kunt vinden.

Gospel Boektiel, Kennemerlaan 224, 1972 EV IJMUIDEN
tel.: 0255-512355; webadres: www.gospelboektiel.nl

AGENDA

24 juni	19.00 uur	Groot Beraad, Engelmundus
8/9 sept.	20.00 uur	Mannenver. ESA, IJmuiden - Noordwijk
13 sept.		Parochie-uitstapje Adelbertus
13 okt.	20.00 uur	Mannenver. Koopvaardijpredikant
24 okt.	10.30 uur	Nieuwe oud-katholiekendag, Hilversum

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

Overige mededelingen

.....

OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler- Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmunduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-537826

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540352, b.g.g. 0255-517083

of 0255-512167

Girorekening O.K. parochie

Girorekening O.K. Parochie

H. Engelmundus te IJmuiden

H. Adelbertus te IJmuiden

girorek.nr. 52.39.65

girorek.nr. 38.08.341

bankrek.nr. 56.49.11.275

bankrek.nr. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies

alleen via gironr. 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleege worden bij mw. M. van de

Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt: kopij inleveren vóór 1 juli 2009 bij:

Mw. F. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 13 juli 2009.

