



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 51, nummer 4 oktober 2009

Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus

Laatst was ik in het ziekenhuis en moest even wachten totdat de oud-katholiek, voor wie ik kwam, terug was van een kort onderzoekje. Dus maakte ik een praatje met de kamergenoot die in het andere bed lag, een oudere vriendelijke man. En toen ik mij voorstelde als pastor, zei hij meteen: *"Ik heb niks met geloof hoor, maar u mag wel even bij me komen zitten"*. Dat deed ik en hij begon te vertellen dat hij uit een rood nest kwam, nogal anti-kerks, maar dat hij één ding in de katholieke kerk altijd heel mooi had gevonden, en dat was de biecht: *"Zo'n moment waarop je schoon schip kunt maken met jezelf, een nieuw begin"*, zo formuleerde hij het. En hij voegde de daad bij het woord en vertelde over zijn leven, wat daar goed in was geweest en wat niet. Een heel verhaal werd het, met af en toe een traan, en aan het eind slaakte hij een diepe zucht. Een zucht van verlichting omdat hij zich had kunnen uitspreken en geen oordeel had gevonden maar inleving en een luisterend oor. Ik was zelf ook ontroerd, omdat we - ook al hadden we zo'n verschillende achtergrond - elkaar toch zo konden verstaan. De biecht van de oude socialist.

Biechten in de traditionele zin gebeurt eigenlijk niet zo heel veel meer. En zeker ook bij ons oud-katholieken niet, terwijl sommigen zich wellicht nog wel kunnen herinneren dat je vroeger "bij de pastoor moest aanmelden" als je ter communie wilde gaan en dat daar dan een

uitgebreide voorbereiding aan vastzat. Ook wij kenden immers een traditie van zeer grondige voorbereiding op het ontvangen van de eucharistie.

Maar dat neemt niet weg dat wij wel de behoefte kennen om uit te spreken wat ons bezwaart, dat we verlangen naar vergeving als we merken dat we iets niet goed gedaan hebben, dat een ander hoopt op onze vergeving wanneer hij of zij ons gekwetst heeft. Vergeving, schoon schip maken, opnieuw beginnen met elkaar, met jezelf, met God: de kerk heeft er eeuwenlang de mond vol van gehad, maar het is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Je kunt om vergeving vragen, maar je kunt het nooit eisen. Je kunt het aanbieden, maar je kunt het nooit opleggen. Vergeving heeft vaak tijd nodig om te groeien. Er moet ruimte zijn voor ieder om zijn verhaal te doen. En - het allerbelangrijkste - er moet ergens een bodem zijn van liefde, van toegenegenheid, die het mogelijk maakt dat mensen een stap naar elkaar durven zetten. Waar die bodem onzichtbaar is geraakt, gaat het mis.

Zo kwam ik iemand tegen die ik van een tijd geleden kende en die me toen had verteld dat zijn huwelijk niet goed liep. Deze week zag ik hem zitten, met zijn vrouw. En ik had ze nog niet begroet of ze begonnen allebei tegelijk hun verhaal te doen tegen mij. De vrouw beklagde zich over haar man. De man beklagde zich over zijn vrouw. Maar ze spraken niet met elkaar, ze vertelden het aan mij. De verwijten vlogen over en weer.... Ik heb dat even aangehoord, en toen heb ik geprobeerd om ze één voor één aan het woord te laten en de ander te vragen te luisteren. Maar dat lukte niet. Ze zaten allebei zó vol dat er geen ruimte was om zich in te leven in de ander. Laat staan om tot begrip te komen, tot vergeving misschien zelfs, en een nieuw begin. Ik werd er zelf een beetje treurig van.

Vergeving.

In het evangelie volgens Mattheüs vinden we het bekende verhaal van de "onrechtvaardige dienaar", waarin over een dienaar wordt verteld die bij zijn koning wordt geroepen.

In de koning kunnen we God zien en in zijn dienaren ons mensen.

Wij mensen zijn een mengeling van goed en kwaad, we willen meestal wel goed, maar geregeld komt er toch iets anders uit onze handen. En God roept ons daarover ter verantwoording. Maar niet om – zoals je zou verwachten – meteen te gaan straffen. God roept ons tot

verantwoording om ons tot inzicht te brengen, en vandaar tot ommekeer. Kijk nou eens naar je leven, zo lijkt Hij ons te zeggen, en zie hoe het béter kan. En vervolgens geeft Hij ons een nieuwe kans om het weer eens te proberen. God verlangt niet van ons dat we op die manier volmaakt worden, maar wel dat we willen leren van onze fouten en dat we ook een nieuwe weg proberen in te slaan als dat nodig is. Op die manier laat God een heleboel menselijke misstappen uiteindelijk ongestraft, omdat Hij ons nieuwe kansen gunt. Gods vergeving is oneindig groot. Zijn barmhartigheid is groter dan zijn eis tot genoegdoening.

En als we ons werkelijk laten raken door zijn barmhartigheid, dan zal dat ook in ons de ruimte scheppen om zelf barmhartig te zijn. Om althans te proberen dat ook wij ons laten raken door het verlangen van de ander naar een nieuw begin, naar vergeving. Dat hoeft niet altijd één-twee-drie, daar mag je tijd voor nemen, tijd voor vragen. Als je elkaar serieus neemt in hoe je elkaar raakt, dan zeg je niet meteen "zand erover", maar dan praat je het uit, dan probeer je zover te komen dat je elkaar weer recht in de ogen kunt kijken. Het nieuwe begin dat dan mogelijk wordt, is werkelijk een nieuw begin.

Een beetje een ernstig stuk – maar dat mag toch ook van tijd tot denk ik, zeker nu in de herfst, een tijd die herinneringen oproept en aanleiding is tot nadenken.

Ik wens u allen een mooi begin van de herfst, thuis, in de duinen of gewoon in de tuin,
Robert Frede,
pastoor



BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

BOLDER BAZAR 2009

vrijdag 30 oktober en zaterdag 31 oktober

Voor de 56e keer vieren we feest in- en rond de Bolder.

Vrijdagmiddag de markt binnen en buiten,

zaterdag weer markt vanaf 11.00 uur,

zaterdagmiddag vanaf 14.30 uur het Kinderrad uur en

zaterdagavond klokslag 20.00 uur de aftrap van het Grote Rad.

U komt, ik weet 't zeker.

Inmiddels beschikken we al over een mooi assortiment spullen voor de talloze kramen. Maar met "mooi" verwennen we ons publiek niet echt. We willen graag naar een prachtig aanbod en daarvoor doen we een beroep op U.

Heeft U thuis nog mooie spullen en wilt U die schenken aan uw kerk:

- Goede spullen (géén meubelen of andere grote zaken) voor de 2^e-hands markt buiten, bel Theo van Kouteren 0255-518970 .

- Boetiekspullen - denk aan sieraden en ander moois om uzelf of uw omgeving op te sieren. Ook daarvoor kunt u bij Theo terecht.

- Onze muziekboetiek heeft nog plaats voor prachtige CD's , DVD's of LP's voor de verzamelaar. Goed spul is altijd welkom. Bel Wil Wijker 023-5387658

- De doelmatige supermarkt - bijna vers - is ook weer van de partij en vraagt om een ruim assortiment verse waren. Bel Nollie Haasnoot 0255-532593.

- Onze fameuze 2^e-hands kledingmarkt heeft wereldfaam. Op Broadway US is het een dagelijks gespreksonderwerp. Uw Kerkbestuur overweegt naar de beurs te gaan. We moeten echter 'met de tijd mee, blijven' .

Op maandagmiddag 26 oktober vanaf 13.30 uur bij de Kerk (ingang Kon. Wilhelminakade) kunt U mooie 2^e-hands kleding doneren.

- Is uw wijnkelder léég, uw wijnrek slecht gevuld? Nee toch! De oplossing is simpel: Bel of mail Henk Hiemstra en vraag om de

inmiddels beroemde wijnbrief + bestellijst. Doen...! (0255-527541; e-mail; henk@botenzoeker.nl)

Tot slot dit: In deze editie van kruispunt treft U een FLYER aan over de komende BolderBazar. Wilt u die ophangen voor het raam op een goed zichtbare plaats. Zo helpt u mee aan het succes van de BolderBazar.

Resten mij nog twee uitnodigingen:

- Op dinsdagavond 20 oktober bent U als medewerker of belangstellende WELKOM in gebouw de Bolder. We nemen dan gezamenlijk het draaiboek van de BolderBazar door. Dat belooft een leuke avond te worden: toegang gratis; koffie etc. is voor rekening van de BolderBazarcommissie.

- Op zondag 25 oktober na afloop van de Mis is weer de traditionele TRY-OUT van de Matrix. Een prachtige wijnmand zal dan op theatrale wijze worden verloot. Dat belooft véél.

Namens de BB commissie,
Wim Kok

Bedankjes

Dank, koor, organist, pastoor, misdienaars, keukenbrigade en Hans van de Pieterman voor het mooie liturgieboekje en iedereen die aanwezig was bij de viering van ons 25 jarig huwelijk op zondag 20 september.

Wij zijn erg blij uw wensen, heel veel kaartjes, bloemen en kadootjes en zeer verrast met de komst van zoveel die ons persoonlijk wilden feliciteren.

Wij hebben een mooie zondagmorgen gehad en in de avond een heel gezellig feest met familie en vrienden.

Allen heel hartelijke dank!

Mariska Donker en Fred Gerritsma.

Hoewel mijn operatie al weer een tijdje geleden is, ontving ik de afgelopen tijd nog steeds kaartjes, telefoontjes, mailtjes, bezoeken en presentjes. Uw medeleven en belangstelling heeft mij, alsook Jan, veel steun gegeven in deze moeilijke periode. Heel hartelijk dank daarvoor.

Gelukkig gaat het nu goed. De artsen zijn tevreden, dus wij ook.

Leni en Jan Karemaker

Iedere dag even bidden bij de computer

Pastoor Peter Feenstra en de Werkgroep Sint Willibrord hebben een plan gemaakt om voor alle oud-katholieken en alle andere belangstellenden met een computer voor een heel jaar en voor elke dag schriftteksten en gebeden te verzamelen en te ordenen.

Via een internetpagina komen de teksten per dag beschikbaar en bieden zo een oriëntatiepunt of een richtsnoer voor dagelijkse schriftlezing, gebed en meditatie.

Om nu te voorkomen, dat de mensen die dit richtsnoer volgen gestrest met de hand op de computermuis en de blik star gericht op het beeldscherm, moeten lezen en mediteren, wil de groep de teksten inspreken en hoorbaar maken. Zelfs wil de groep het mogelijk maken om via de computer virtueel een kaarsje te branden.

Zaterdag 10 oktober, van 10.30 tot 16.00 uur, komen werkgroepleden, lectoren en andere belangstellenden in het parochiecentrum in Haarlem (Kinderhuissingel) bijeen om het meditatieplan uit te voeren.

Deelnemers krijgen in groepjes schriftteksten uitgereikt en gaan vervolgens samen bij die teksten gebeden maken, de inhoud bepalen, deze formuleren en in goed en mooi Nederlands verwoorden.

Er wordt een geluidsstudio ingericht, waar de schriftteksten en de gebeden vervolgens ingesproken worden.

Voor meer informatie over de dag, en aanmelding:
pastoor Peter Feenstra, e-mail: pfeenstra@amalie.nl

Conferentie

Vier weken geleden zijn een aantal pastores en de bisschoppen op een conferentie geweest waar het over de relatie Oud-Katholieke Kerk en Rooms-katholieke Kerk ging. Daarover heeft bisschop Dick het volgende in het parochieblad van Amsterdam geschreven.

De tweede conferentie was die van oud-katholieke theologen in het Duitse Neustadt bij Koblenz. Daar werd gesproken over het rapport van de internationale rooms-katholieke/oud-katholieke dialoogcommissie. In een preek heb ik er al wat over verteld, maar ik herhaal het hier graag nog een keer. Het was voor het eerst in de geschiedenis van onze

kerken, dat er zo'n officiële commissie aan het werk was gegaan. De rooms-katholieke leden van de commissie waren benoemd door het Vaticaan, beter gezegd: door het Secretariaat voor de Eenheid van de Christenen, terwijl de oud-katholieke deelnemers benoemd waren door de internationale bisschoppenconferentie van de Unie van Utrecht. Het bijzondere van het rapport is vooral de methode die werd gevolgd. Want om niet te verzanden in heikele kwesties als de onfeilbaarheid van de paus of de wijding van vrouwen, ging men eerst op zoek naar wat de kerken gemeenschappelijk hebben. En tot mijn verrassing stemde de gehele commissie in met het oude katholieke basisprincipe, dat de eenheid van de kerk zich allereerst op het niveau van het bisdom manifesteert, dus niet op wereldniveau in de positie van de paus. Vervolgens kon de commissie ook in de opvatting over de eucharistie en de andere sacramenten overeenstemming constateren. En nadat men deze consensus had vastgesteld, werden open vragen opgesomd. Voor oud-katholieken zijn dat natuurlijk de dogma's over de onbevleete ontvangenis en de lichamelijke tenhemelopneming van Maria en die over de paus; voor rooms-katholieken de wijding van vrouwen, het celibaat en de overgang van rooms-katholieken naar de oud-katholieke kerken. De grote vraag van de commissie is nu, of er op basis van de vastgestelde overeenstemming en zonder beantwoording van de open vragen een vorm van kerkelijke gemeenschap mogelijk is, en zo ja, hoe die er dan zou uitzien. Voor ons oud-katholieken zou dit bijvoorbeeld kunnen betekenen, dat we de bisschop van Rome, als zichtbaar hoofd van de westerse kerk gaan gedenken in het eucharistisch gebed, zoals we overigens tot 1909 altijd hebben gedaan. Voor rooms-katholieken zou het betekenen, dat zij de oud-katholieke kerken als volwaardige kerken erkennen. Hoe het gesprek verder gaat en hoe de reacties van de officiële instanties zullen zijn, is nog niet bekend. Maar het rapport is in ieder geval een teken van hoop in oecumenisch flauwe tijden.



Concerten Engelmunduskerk

Hoewel op de sluitingsdag van het inleveren van kopij nog niet geheel zekerheid bestaat voor het eerste concert op zondagmiddag 25 oktober a.s. (let op publicaties!), is het weer gelukt om een aantrekkelijk concertprogramma samen te stellen waarmee velen een plezier wordt gedaan. Niet langer op de vrijdagavond, zoals voorheen, maar op veler verzoek op de zondagmiddag. Entree bewijzen kunt u verkrijgen op de verkoopadressen (Radio Tol, Lange Nieuwstraat en Nieuwsblad Huis aan Huis, Velserduinweg) of bij de entree.

De toegangsprijs voor elk concert bedraagt € 7,00 of € 25,00 voor toegang tot alle concerten.

Programma:

Zondag 25 oktober 20098

?

16.00 uur

Zondag 29 november 2009

Dirk Out - orgel en Meintje de Roest - altviool

16.00 uur

Zondag 14 februari 2010

Dirk Out – orgel

16.00 uur

Zondag 14 maart 2010

Ruud Jansen and Friends

16.00 uur

Zondag 18 april 20098

Jan Huizer en Marc Koning – orgel

16.00 uur

BERICHTEN VOOR DE

ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

Wo.	7 okt	9 uur	eucharistie – koffie
Za.	10 okt	19 uur	vesper
Zo.	11 okt	10 uur	eucharistie – doop van Fleur Gravemaker, met o.a. aandacht voor de vrijwilligers tijdens het koffiedrinken
Wo.	14 okt	9 uur	eucharistie – koffie
Za.	17 okt	19 uur	vesper
Zo.	18 okt	10 uur	eucharistie
Wo.	21 okt	9 uur	eucharistie – koffie
Za.	24 okt	19 uur	vesper
Zo.	25 okt	10 uur	eucharistie – samen met Adelbertusparochie in Engelmunduskerk, daarna koffie met een broodje en gezamenlijke vergadering
Wo.	28 okt	9 uur	eucharistie – koffie
Za.	31 okt	19 uur	vesper
Zo.	1 nov	10 uur	eucharistie – Allerheiligen
Ma.	2 nov	19 uur	eucharistie – Allerzielen, daarna gemeente- avond met Adelbertus samen in Bolder
Za.	7 nov	19 uur	vesper
Zo.	8 nov	10 uur	eucharistie – doop van Mik Tol, koffie

Website: engelmundus.okkn.nl

Uit de parochie

Je merkt dat met dit kruispunt het seizoen weer begint. Een hele reeks van komende evenementen zullen de revue passeren.

Vrijdag 9 oktober begint de oecumenische leeskring weer. Iedereen is van harte uitgenodigd. Ook al ben je nog nooit geweest. Dit jaar zullen wij een boek over **Calvijn** lezen. Een boeiende man die onze cultuur diep heeft beïnvloed. Wij komen bij elkaar om 14.00 uur in de Bolder.

Op zondag 11 oktober zal in de eucharistieviering **Fleur Gravemaker**, dochter van Edwin en Cindy Gravemaker gedoopt worden. Moge Gods zegen op heel haar leven rusten. Op dezelfde zondag, in aansluiting op de kerkdienst wil het kerkbestuur alle **vrijwilligers** van harte bedanken voor hun grote inzet in onze parochiegemeenschap. Geneer je niet en kom: wij willen graag het glas op u heffen.

Dinsdagavond 13 oktober nodigt de mannenvereniging alle mannen om 20.00 uur in de Bolder uit voor een lezing door Leon Rasser, de **koopvaardijpredikant** in het IJmuidense en Amsterdamse havengebied. Hij zal vertellen over zijn boeiende werk.

Ook op vrijdag, maar dan op 16 oktober om 14.00 uur in de Bolder komt de Bijbelkring weer voor de eerste keer bij elkaar. Wij gaan de schriftlezingen van het lopende jaar uit het **groene boek** met elkaar lezen en bespreken. Dat zal zeker een boeiend avontuur zijn. Wie doet mee?

Maar wij willen beslist onze **vrouwenvereniging Aktiva** niet vergeten. Op woensdag 21 oktober komen de dames om 20 uur in de Bolder bijeen voor de jaarvergadering en op woensdag 18 november voor een lezing door Rob de Rijk, lector in de parochie van de Heilige Adelbertus.

Voor alle mensen die in de afgelopen jaren de stap hebben gezet om lid van de Oud-Katholieke Kerk te worden of overwogen dat te doen is er op zaterdag 24 oktober een speciale dag in Hilversum die om 10 uur begint.

U kunt zich opgeven bij Mariska Donker, mariskadonker@quicknet.nl of 023-5392080.

Wij wagen het erop dit jaar. In het najaar houden wij met de Adelbertus-parochie steeds een **gezamenlijke gemeentevergadering**. Op deze vergadering komen vooral de landelijke kerkelijke aangelegenheden aan de orde. Dit met het oog op de synode eind november. Dit jaar komen wij op zondag 25 oktober na de gezamenlijke eucharistieviering van 10.00 uur (de Adelbertuskerk is bij die gelegenheid gesloten) in de Bolder bij elkaar. Er wordt voor koffie en broodjes gezorgd en daarna gaan wij aan de slag met de stukken voor de synode.

Op dezelfde zondag 25 oktober zal er om 16.00 uur een **orgelconcert** in de kerk van de Heilige Engelmundus plaatsvinden.

Van 3 november tot en met 6 november gaat de mannenvereniging naar het klooster. Wij zullen drie nachten in de **Achelse Kluis** doorbrengen, een klooster van de Trappisten met een klein eigen brouwerijtje dat bezuiden Eindhoven precies op de Belgisch-Nederlandse grens ligt. Er zijn nog plaatsen vrij.

Zondag 8 november mogen wij weer een jong kind in ons midden welkom heten. Op die zondag, in de eucharistieviering om 10.00 uur, zal **Mik Tol**, zoon van Bram en Chantal Tol, gedoopt worden. Moge hij zich door Gods liefde gedragen weten.

Met de eerste zondag van Advent begint met het nieuwe kerkelijke jaar ook altijd een nieuw lezingjaar. In de regel komen de evangelielezingen, dat zijn altijd de derde lezingen uit de Bijbel in de eucharistie, in een lezingjaar uit een en hetzelfde evangelie: jaar A Matteüs, jaar B Marcus en jaar C Lucas. Op de eerste Advent van dit jaar begint het lezingjaar C. Daarom willen wij op dinsdag 24 november om 20.00 uur in de Bolder een bijeenkomst voor beide parochies houden, waarop pastoor Robert Frede een inleiding in het **evangelie volgens Lucas** zal geven. Iedereen uit Adelbertus en Engelmundus is van harte uitgenodigd. Voor diegenen die een bijzondere functie in de liturgie hebben zoals lezers, lectoren, zangers en organisten, kosters, misdienaars e.a. is het eigenlijk een 'must'.

Dirk Out (orgel) en Meintje de Roest (alt-viool) zullen op zondag 29 november om 16.00 uur in onze kerk een **concert** geven.

Dit is nu een hele reeks van activiteiten, gezelligheid en cultuur, vermaak en bezinning, maar uiteindelijk draait het om de concrete mens met al zijn wel en ook het wee.

Daarom wil ik hier nog enkele parochianen vermelden, die het 'wee' ondervinden:

Op vrijdag 4 september hebben wij in een gebedsdienst op Westerveld afscheid genomen van **Piet Bakker**. Hij is 87 jaar geworden en woonde de laatste jaren met zijn vrouw in Breezicht.

Joke Wennis ging voor wat kwaaltjes naar de huisarts en belandde binnen de kortste keren in het ziekenhuis. Daar onderging zij een hartoperatie. Zij is nu weer thuis om te herstellen en wordt goed verzorgd door haar kinderen.

Wim Tol werd in juni geopereerd en was vol goede moed. Maar helaas traden er complicaties op, zodat hij het ziekenhuis sindsdien al weer een paar keer van binnen heeft gezien. Het wachten is nu op weer een volgende operatie.

Jan Visser kreeg vorige week een gemengd bericht. De bittere pil was dat de behandeling aan het begin van het jaar helaas niet heeft geholpen en dat de waarden van zijn bloed minder goed zijn. Maar daar staat tegenover dat de dokters vrij optimistisch waren over de mogelijkheden, met bepaalde behandelingen, om voor Jan nog enige jaren een goede kwaliteit van leven te kunnen realiseren.

Mogen wij allen ons gedragen weten in alle omstandigheden van ons leven door de liefde die God ons in Jezus Christus heeft getoond.

Tot ziens,
pastoor Harald Münch



Uit de liturgie

In elke eucharistieviering worden wij door de priester welkom geheten met de woorden 'Genade zij u en vrede van God onze Vader van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest'. Met deze woorden wordt die bijeenkomst geopend waarin God ons bijzonder dichtbij is: door zijn woord, in de gebeden en vooral in brood en wijn, het lichaam en bloed van Christus zijn zoon. Met deze boven aangehaalde woorden worden wij dus welkom geheten, de bijeenkomst geopend en vooral iedere aanwezige persoonlijk opgenomen in deze gemeenschap die net bijeen is.

Op het einde van de dienst gebeurt nu precies het tegenovergestelde. Zoals wij in het begin welkom werden geheten, opgenomen in de 'vergadering' en gemeenschap hebben gevormd. Zo wordt van ons op het einde van de eucharistieviering afscheid genomen en worden wij uitgezonden. Wij moeten als het ware hetgeen wij in de eucharistieviering of zoals men vroeger zei in de mis hebben ontvangen doorgeven aan de wereld om ons heen. Deze uitzending gebeurt met de woorden van de zegen. Meestal maak ik gebruik van de volgende woorden: Gaat heen in vrede. Zegene en beware u God de barmhartige, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Deze zegen betekent daarom niet dat ik nog een laatste geestelijk duw helemaal alleen voor mij persoonlijk ontvang, maar dat ik heengezonden word om aan anderen iets te laten zien wat ik zelf net heb ontvangen. Zoals in het begin door de genade van God hier te plekke een gemeenschap wordt gevormd, zo worden wij nu met zegen heengezonden om er voor de wereld te zijn.

Er zijn nu verschillende gewoontes in onze parochie van welke plaats uit je de zegen geeft. Ik persoonlijk heb een voorkeur voor een plaats onmiddellijk bij het altaar. En terwijl ik met de ene hand het kruisteken maak houd ik met de ander hand het altaar vast. Daarmee wordt uitgedrukt dat de zegen niet van de priester komt maar van Christus voor wie het altaar het symbool is. Maar het nadeel in onze kerk is dat je daarmee zo veraf van de mensen staat. Waarschijnlijk moeten wij gewoon afwisselend de ene keer bij het altaar en de andere keer vooraan bij de treden van de altaarruimte staan.

pastoor Harald Münch

Nieuw?

Meer dan ooit is iedereen - ook in de kerk - ervan overtuigd dat we verstandig met onze middelen moeten omgaan. Dat heeft - net als in ieder gezin - tot gevolg dat niet alles aangeschaft kan worden wat we willen, of wat zelfs zou moeten. Ook binnen onze gemeenschap zoeken we naar mogelijkheden om toch te kunnen aanschaffen, wat net buiten de begroting valt.

Er zijn op dit moment twee zaken die we graag willen aanschaffen om onze eredienst beter aan te kleden en met optimaal geluid te laten horen. Door gulle inzet van enkele parochianen zijn dit voorjaar de microfoons op de ambo's vernieuwd, waardoor we beter geluid in de kerk hebben. Om het geluid ook optimaal te laten zijn als men midden op het altaar staat, is er onderzoek gedaan naar een microfoon zonder draad.

Naast deze nieuwe microfoon zijn de superplie's van de misdienaars aan vernieuwing toe. Deze witte kleden die de misdienaars over hun zwarte toog dragen hebben na jarenlange trouwe dienst een frisse nieuwe opvolging nodig.

Graag willen we u aanmoedigen een gift te doen speciaal voor één of beide goede wensen. Giften voor deze doelen kunt u, voor of na de dienst, aan de kerkmeester van dienst geven of kenbaar maken. Ook kan een enveloppe met vermelding van het doel in de collecteschaal gedeponeerd worden.

Graag houd ik u via kruispunt op de hoogte van deze actie,

Henk Groen



BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Kerkdiensten

- 11-10 10.00 uur 19^e zondag na Pinksteren (lezingen volgens afspraak) *Oogstdienst in de Adelbertuskerk*
15-10 **19.30 uur** vesper voor de 41e verjaardag van kerkwijding
18-10 10.00 uur H. Lucas, evangelist (blz. 544)
25-10 10.00 uur 21^e zondag na Pinksteren (25 in reeks B)
gezamenlijke viering met de parochie van de H. Engelmundus in de Engelmunduskerk aan de Kon. Wilhelminakade.
Aansluitend: gezamenlijke gemeentevergadering
géén dienst in onze kerk!
- 01-11 10.00 uur *Allerheiligen* met de gedachtenis voor *Allerzielen* (blz. 548)
08-11 10.00 uur H. Willibrordus, apostel der Nederlanden (blz. 552) *Viering 25-jarig misdienaarsjubileum Patrick de Koning*
15-11 10.00 uur 24^e zondag na Pinksteren (28 in reeks B) (blz. 347)

website: www.adelbertuskerk.nl

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 18-10, 01-11 en op 08-11.

Collectes

Op de derde zondag van de maand oktober is de landelijke collecte volgens het rooster van het Collegiaal Bestuur bestemd voor het jeugdwerk in onze landelijke Oud-Katholieke Kerk. In de aanbeveling lezen wij:

Een van de basisfuncties van een parochie is de geloofsopvoeding. Dat is geen zaak van een pastoor alleen, maar een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, pastores, catecheten en parochianen. Geloofsopvoeding is geen eenrichtingsverkeer maar een wederkerig proces tussen jongeren en ouderen. Ook de manier waarop jonge mensen tegen geloof aankijken en het beleven kan verrassend zijn voor wie al lang in een kerk meedraait. De landelijke kerk ondersteunt de geloofsopvoeding o.a. met het uitgeven van materiaal voor vormselcatechese en de jongerenbrief en sinds kort ook met de aanstelling van een jongerenpastor.

Maar ook initiatieven zoals jongerendagen in het bisdom Haarlem kosten extra inspanning en geld.

Voor het jongerenwerk wordt graag uw extra steun gevraagd in de collecte van de maand oktober.

Uw kerkbestuur sluit zich van harte bij deze aanbeveling aan. Uiteraard kunt u ook via de girorekening bijdragen.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

Bij de kerkdiensten

Op zondag 11-10 vindt de jaarlijkse oogstdienst in onze parochie plaats. Vorig jaar is dit door de feestelijkheden rondom ons kerkgebouw wat op de achtergrond geraakt. Dit jaar willen we de oude traditie weer oppakken.

Zaterdag 10-10 zullen de fruitbakjes weer in orde gemaakt worden. Uiteraard kunnen we als parochie alleen dat uitdelen wat door de parochianen ook wordt ingeleverd. Let u daarom goed op de afkondigingen in de kerk en brengt u tijdig het fruit in. Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van het kerkbestuur, Carla van Leeuwen (tel. 0255-535884).

Door de mensen thuis en de zorgcentra wordt deze groet door middel van de fruitbakjes nog altijd zeer gewaardeerd!

Op donderdag 15-10 wordt er om 19.30 uur de vesper voor de *verjaardag van kerkwijding* gezongen en zullen we dankbaar de 41e verjaardag van ons kerkgebouw herdenken. Het was een veelvuldig geuite wens om op de dag zelf de vespers te zingen nadat het vorig jaar zo goed was bevallen! Aansluitend is er een drankje in het Adelbertuscentrum.

Zondag 25-10, de 21e zondag na Pinksteren, is er géén viering in ons eigen kerkgebouw. We vieren samen met onze zusterparochie de eucharistie. Aansluitend wordt de najaarsgemeentevergadering voor beide parochies in De Bolder gehouden. Door de keuze voor een zondag willen we meer gemeenteleden in de gelegenheid stellen om aan dit belangrijke moment in het kerkelijk leven deel te nemen.

Zondag 01-11 vieren we de feestdag van *Allerheiligen* met de gedachtenis voor *Allerzielen*. Op deze dag herdenken we hen die in het afgelopen jaar in onze IJmond-parochies zijn overleden, dat is voor ons in de Adelbertus natuurlijk in het bijzonder de heer Jan van Riessen, maar we zullen ook aan hen denken die al langer zijn gestorven maar die in ons hart en onze gedachten nog steeds levend zijn.

Op de zondagen 11-10 en 18-10 zullen achter in de kerk weer de lijsten liggen waar u de namen van uw dierbaren kunt vermelden, maar u kunt hen natuurlijk ook bij de pastoor aanmelden. Het maakt daarbij niet uit of het tijdstip van overlijden al lang geleden is. Voor vragen of opmerkingen kunt u bij pastoor Frede terecht.

En tenslotte een vooraankondiging voor 08-11: Op deze dag willen we herdenken dat het alweer 25 jaar geleden is dat Patrick de Koning als misdienaar in onze parochie voor het eerst dienst deed. We zijn erg blij en dankbaar voor zijn toewijding en inzet en hopen dat hij nog lang de dienst van het altaar blijft ondersteunen.

Afwezigheid pastoor Frede

Pastoor Frede is van 09-10 tot en met 30-10 met vakantie. De vervanging ligt in de vertrouwde handen van pastoor Harald Münch en pastoor Martina Liebler-Münch.

Vanuit de Adelbertus-pastorie

Over de zeer geslaagde uitstap naar Amersfoort kunt u elders in dit KRUISPUNT lezen. Op deze plek nog eens dank voor de uitstekende organisatie en de voorbereiding en verzorging, ook in het Adelbertus-centrum. Hopelijk volgend jaar weer zo'n leuke uitgaansdag met daarbij ook nog mooi weer!

Op 20-09 herdachten *Fred Gerritsma* en *Mariska Donker* hun 25-jarig huwelijksjubileum met hun gasten temidden van de parochie.

Het was een warme viering met veel bekende gezangen waarin ook de kerk-meesters Jacob Brakenhoff en Johannes van Riessen hun (her-)benoemingsactes ontvingen.

Zondag 27-09 stond in het teken van de gezamenlijke viering van de PKN-Engelmundus, de RK-Engelmundus en onze parochie in de Engelmunduskerk in Driehuis. Het is jammer dat in de RK parochie een viering van de eucharistie niet mogelijk is maar we proberen tóch samen kerk te zijn en respecteren ook de ingewikkelde situatie rondom de oecumene binnen de RK kerk. Sámen kerk zijn in Velsen is een belangrijk goed!

Gelukkig waren er in de afgelopen periode geen nieuwe opnames in de ziekenhuizen en verloopt het herstel bij mevrouw *Leni Karemaker-Zonneveld* en de heer *Jack Visser* op dit moment goed.

In onze gebeden willen we ook denken aan *Mirjam de Ronde-Visser*, die via de kerkteléfono trouw met ons verbonden is, aan *Hennie Zwart-Vredenburg* in Velserduin-IJmuiden en mevrouw *Klaaske Zwart-van Biessum* die op de wachtlijst voor een verpleeghuis staat omdat haar in De Bogaert in Castricum niet meer voldoende zorg geboden kan worden. Ook denken we aan hen die door ouderdom en ziekte aan huis zijn gebonden.

De nieuwe kaarsentafel

Op zondag 4 oktober werd tijdens de kerkdienst stil gestaan bij de opstelling van de nieuwe kaarsentafel in de Adelbertuskerk.

Zoals al op een gemeentevergadering besproken was en na verschillende vragen vanuit de parochie was het kerkbestuur op zoek gegaan naar een ontwerp voor een kaarsentafel dat bij het (moderne) interieur van onze kerk past. Er waren zeker fraaie voorbeelden uit diverse kerken – soms zelfs door vooraanstaande kunstenaars gemaakt – maar de daaraan verbonden kosten waren voor ons dan toch erg

bezwaarlijk. De standaardproducten van de leveranciers van kerkelijke interieurs daarentegen waren soms wel wat erg lomp of in het geheel niet bij onze kerk passend én – het moet gezegd – goedkoop waren die doorgaans ook niet.

Wat te doen dus? Gelukkig kwam Jacob Brakenhoff met het idee om door een praktijkklas van zijn school een kaarsentafel te laten ontwerpen en maken. Het is voor de leerlingen altijd veel leuker om op een gerichte vraag iets te maken wat dan ook gaat functioneren dan dat er enkel voor “het archief” wordt gewerkt.

Bijkomend voordeel voor ons was dat de kosten zeer laag zouden zijn. Inmiddels mochten we zelfs een gift vanuit de parochie ontvangen waardoor het geheel bijna geheel gratis voor ons is.

En nu is de kaarsentafel er dus! We hebben hem achter in de kerk geplaatst zodat mensen bij binnenkomst en voordat ze gaan zitten een kaars kunnen branden. Wellicht dat de standplaats later nog wat verandert, we willen het gewoon wat uitproberen.

Maar zoals bij veel nieuwe dingen rijst natuurlijk ook hier de vraag:

Is dat wel oud-katholiek? We hebben het altijd zonder kaarsjes gedaan – waarom nu met? Hoort dat niet eerder in de Roomse kerk thuis?

Allereerst: Niemand wordt verplicht om nu ineens kaarsjes te gaan branden. In mijn Amsterdamse kerk, waar een bidkapel met een kaarsentafel is, werd door sommige mensen nooit een kaarsje opgestoken, door anderen elke keer verschillende. Iedereen mag zich vrij voelen in wat hij of zij doet. Het valt alleen op dat het voor veel mensen een rustgevend gebaar is om bij de gedachte aan een dierbaar iemand, bij een gebed, een verzoek of een zorg die je in je gedachten met God deelt een kaarsje op te steken. En uiteraard zijn er ook mensen die daar geen behoefte aan hebben. Voor mij is het branden van een kaars dan ook meer een stoffelijke uitdrukking van een gedachte dan iets anders. En ik denk dat daar ook de wortel van deze gewoonte ligt.

Het woord “offerkaars” wat je vroeger hoorde is dan wellicht ook niet zo gelukkig gekozen. Je “offert” niets en het gaat al helemaal niet om een soort ruilhandel met God in de sfeer van “ik brand een kaarsje en God doet wat ik zeg”. Dit soort gedachten zijn eerder uit andere religies en uit de geschiedenis afkomstig.

En ook hier geldt trouwens iets dat ook bij sommige andere aspecten van onze als zeer oud-katholiek beleefde tradities geldt: Tot ver in de 19^e eeuw werden in onze kerken kaarsjes gebrand (en was er een uitgebreide devotie tot Maria, kende men de Rozekrans etc.), maar op

het moment dat het onderscheid tot de Rooms-Katholieke Kerk meer werd benadrukt werden vele van deze praktijken uit onze kerk als “te Rooms” verbannen. Het had eerder te maken met een behoefte aan onderscheid en het uitbundig omhelzen van een zekere rationaliteit dan met een werkelijk theologisch doordachte reactie. Inmiddels is dat weliswaar onderdeel van ons oud-katholiek erfgoed geworden maar ook hier geldt: We zijn een levende kerk en tradities worden telkens weer anders beleefd. Ik denk dat daarom ook de kaarsjes weer wat meer opgang in onze kerk doen. Daarbij moet volgens mij opgemerkt worden dat dat eerder een algemeen maatschappelijke trend is (denkt u maar eens aan de kaarsen die bij plaatsen van ongeluk en misdaad door – meestal – volstrekt onkerkelijke voorbijgangers worden gebracht) dan een “herleving van Roomse tradities”.

Velen van u vertelden tijdens diverse gesprekken dat het vanzelfsprekend is om : “in het buitenland of als ik ergens met vakantie ben” een kaarsje te branden en vandaar kwam ook de vraag om deze mogelijkheid ook in de eigen kerk te hebben.

Vaak staan kaarsentafels in kerken bij een beeld of icoon. Daar hebben we nu niet voor gekozen. In de loop van de tijd zal blijken of de plaats die we de kaarsentafel nu hebben gegeven een goede is of niet. Er is ook iets voor te zeggen om hem bij het voorbedenboek te plaatsen. In het kerkbestuur hebben we ook daarover nagedacht. Stap één zou dan echter een nieuwe lezenaar voor dit voorbedenboek zijn omdat het anders in de doopkapel visueel erg rommelig wordt (en er ook een hoop zou staan).

We wachten ook graag op uw reacties en voorstellen.

En tenslotte een opmerking van geheel andere aard (maar die vraag zou zeker komen): Mocht u de behoefte hebben om voor de kaars iets te betalen dan kunt u het geld in het houten offerblok doen, het komt dan ten goede aan het op dat moment geldende doel – op dit moment tot en met 22-11 dus nog de herstelwerkzaamheden aan onze kerktoren.

En zoals altijd geldt: Kerkbestuur en pastoor zijn blij met uw vragen of opmerkingen!

Met een hartelijke groet van huis tot huis,
Robert Frede, pastoor



Parochie uitstapje

Op zondag 13 september heeft de parochie weer het jaarlijkse uitstapje gemaakt.

Om 8.15 uur stonden wij bij het Adelbertuscentrum waar de bus op tijd aankwam om 46 mensen, waaronder ook een aantal parochianen van de Engelmundusparochie, naar Amersfoort te brengen.

Wij werden daar hartelijk ontvangen en begonnen met het deelnemen aan de H. Mis. Het was een mooie mis o.l.v. pastoor Verhey.

De kerk was goed bezet met veel kindertjes, waar wij jaloers op kunnen zijn. Wij vonden het een erg mooie en warme kerk.

Na afloop was er koffie of thee en waren er veel goede gesprekken.

Daarna een bezichtiging van het kerkgebouw met een interessante uitleg over de geschiedenis en de schilderijen.

De soep, karnemelk/melk en de zelf meegebrachte broodjes smaakten goed.

's Middags kon ieder op zijn eigen manier Amersfoort verkennen, iedereen was op tijd terug (was in het verleden wel eens anders) en om 3 uur vertrokken wij met de bus naar het Oud Katholiek Seminarie, waar we rondgeleid werden door Emiel Verhey, hetgeen heel verhelderend was.

Om 4 uur vertrokken wij weer richting IJmuiden en, hoe kon het ook anders, we geraakten in de file. Uiteindelijk viel het toch mee en om half zes wachtte ons een drankje in het Adelbertuscentrum en daarna een heerlijke Chinese maaltijd.

Iedereen die zich hiervoor heeft ingezet hartelijk dank!

De organisatie was fantastisch en het was een geweldige dag!

Jessy en Ruud Laurijs.

Adelbertus Vrouwenkontakt

De eerste avond van het nieuwe seizoen van onze vereniging is op 13 oktober a.s. in het Adelbertuscentrum en begint zoals altijd om 20.00 uur. De leden ontvangen natuurlijk het jaarprogramma.

Als u denkt: "ik wil ook wel lid worden, bel dan even naar telefoonnummer 0255-533001. Als er niet opgenomen wordt kan het antwoordapparaat worden ingesproken.

Nicolette Roossien-Belfroid,
secretaris

ALGEMENE BERICHTEN

Om te zingen naar de ICHTHUSkerk

Op zaterdag 10 oktober a.s. is er weer een zangavond in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40 in IJmuiden.

De avond begint om 19.30 uur en de kerk is om 19.00 uur open. Iedereen is hartelijk welkom .

Unieke boekjes bij de Gospel Boektek

Onlangs heeft uitgeverij Jongbloed een nieuw boekconcept op de markt gebracht: de zogenoemde DWARSLIGGER®.

Dit is een boekje gedrukt op dun drukpapier dat je overdwars leest door het boek een kwartslag te draaien. De boekjes meten slechts 12 bij 8 centimeter, zijn licht en handzaam, en passen gemakkelijk in uw binnenzak of handtas. Toch zijn de letters niet kleiner dan normaal. Echt een uniek boekwerkje. Heel handig om mee te nemen op reis en heel apart om cadeau te geven.

Bijzonder aanbevelenswaardig zijn de boekjes "Schatrijk", een bijbels dagboek voor jongeren en een dwarsligger® met de 150 Psalmen. Ook zijn een klein aantal romantische en spannende boeken van veel gevraagd christelijke auteurs als dwarsligger® verschenen.

Het zijn economisch moeilijke tijden, ook voor de Gospel Boektek. Ga daarom langs en bezoek de Gospel Boektek. Met het kopen van een boek, CD of DVD maakt u dit evangelisatiewerk dat helemaal door vrijwilligers wordt gedaan, mogelijk. Tot slot: nog de hele maand oktober is het christelijke kinder-boekenmaand! Een reden temeer om langs te gaan.

Stichting Gospel Boektek, Kennemerlaan 224, 1972 EV IJMUIDEN
Tel. 0255 512355, www.gospelboektek.nl

Zeemanskerken in beeld

Zeelieden werken niet alleen aan boord van een schip, ze wonen er ook. Een deel van hun vrije tijd brengen ze door in de huizen van zeemansmissies. Daar kunnen ze zich ontspannen, hun hart luchten bij een geestelijke of zich bezinnen in de kapel of gebedsruimte.

De stichting Nederlandse Zeemanscentrale gaf fotograaf Francis van Boxtel de opdracht dit belangrijke werk in beeld te brengen. Hij reisde van de Eemsmond tot Vlissingen, ging met dominees op scheepsbezoek en woonde kerkdiensten bij.

Het resultaat is een fototentoonstelling, die van 2 september tot eind november 2009 te zien is in het IJmuider Zee- en Havenmuseum.

Voor meer informatie: Zee- en Havenmuseum 'De Visserijschool', Havenkade 55, 1973 AK IJmuiden; tel.: 0255 – 538007;

website: www.zeehavenmuseum.nl

Openingstijden: woensdag, zaterdag, zondag van 13.00 – 17.00 uur.

AGENDA

3 okt.		Bezinningsdag bisdom Haarlem
9 okt		Oecumenische leeskring, De Bolder
10 okt.	11.30 uur	Ontmoeting vrijwilligers E, De Bolder
13 okt.	20.00 uur	Mannenver., Koopvaardijpredikant
13 okt.	20.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt, Anke Tijssen vertelt
16 okt.	14.00 uur	Bijbelkring
21 okt.	20.00 uur	Aktiva, jaarvergadering en kienen
24 okt.	10.30 uur	Nieuwe oud-katholiekendag, Hilversum
25 okt.		Gezamenlijke gemeentevergadering, De Bolder
30/31 okt.		Bolderbazar
3/7 nov.		Mannenver., excursie Achelse Kluis

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

overige mededelingen.....

.....

OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden
Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl
Pastoor M. Liebler- Münch en Pastoor H. Münch,
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

Gebouwen

Adelbertuskerk :	Sparrenstraat 46, IJmuiden
Engelmonduskerk:	Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder:	tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-537826
Adelbertuscentrum:	tel. 0255-540352, b.g.g. 0255-517083
of 0255-512167	

*Girorekening O.K. parochie
H. Engelmundus te IJmuiden*
girorek.nr. 52.39.65
bankrek.nr. 56.49.11.275

*Girorekening O.K. Parochie
H. Adelbertus te IJmuiden*
girorek.nr. 38.08.341
bankrek.nr. 68.97.11.255

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies
alleen* via gironr. 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleased worden bij mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt: kopij inleveren voor 28 oktober a.s. bij:
Mw. F. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
Tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 9 november 2009.