



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 51, nummer 5 november 2009

Aan het volk van God
bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus

Advent

Het kerkelijk jaar loopt ten einde.

In de gebeden en de lezingen uit de Heilige Schrift in de kerkdiensten worden wij opgeroepen kritisch naar onszelf te kijken. Kan de manier van leven van deze wereld stand houden in de ogen van God?

In de economie wil men problemen nog wel eens oplossen door de organisatie te herstructureren en mensen over te plaatsen.

Maar het geloof vraagt van ons een ommekeer van geest en een verandering van denken.

Ommekeer wordt van ons gevraagd, niet van een ander.

Het gaat erom dat wij omkeren tot de Heer, onze God.

Van ons wordt gevraagd dat wij ons met alle vezels van ons hart, met heel ons leven, privé en openbaar, naar God keren. Want Hij is oorsprong en bron van ons leven, doel en vervulling, houvast en inhoud. Hij is de levende God. Hij alleen kan nieuw en vervuld leven geven. Hij alleen kan ook de kerk vernieuwen en haar nieuw leven inblazen. Wat hebben wij dringender nodig?

Lijkt ons geloof soms niet op morgendauw die met het opkomen van de zon verdampt?

En zijn onze liefde en trouw niet gauw uitgeput?

Tot God omkeren betekent ook niet iets leren, iets te weten komen over God. Door te studeren kom je niet bij Hem.

Het gaat om kennis van het hart en om een existentieel, door en door praktisch inzicht, dat alleen God geluk en leven voor de wereld en voor ons mensen is.

Liefde is daarom meer dan een vaag sentimenteel gevoel, een paar vrijblijvende woorden, een paar lieve woorden en gebaren.

Het gaat erom dat Gods heerlijkheid oplicht in het spreken en doen van mensen. En wat is Gods heerlijkheid anders dan volheid van het leven, en recht op leven voor ieder mens en heel de schepping?

De kritische blik op het leven van deze wereld is ook in onze tijd beslist nodig. Dat heeft nog niets van zijn actualiteit verloren. Integendeel, die kan ons helpen opdat de kerk opnieuw een aantrekkelijk en duidelijk gezicht krijgt.

Goed begrepen geloof betekent geen vlucht uit dit leven en deze wereld, maar het leidt naar het centrum van deze wereld en naar de kern van dit leven.

Hartstocht voor het Rijk van God, voor leven voor alle mensen en de hele schepping horen bij het geloof zoals bij Jezus liefde tot de naaste en liefde tot God bij elkaar horen.

Keren wij om, opdat God zich tot ons kan keren.

pastoor Harald Münch



BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

Inleiding Lucas-jaar 2009-2010

Met de eerste zondag van de Advent begint met het nieuwe kerkelijke jaar ook altijd een nieuw lezingjaar. In de regel komen de evangelielezingen, dat zijn altijd de derde lezingen uit de Bijbel in de eucharistie, in een lezingjaar uit hetzelfde evangelie: jaar A Matteüs, jaar B Marcus en jaar C Lucas.

Op de eerste zondag van de Advent van dit jaar begint lezingjaar C. Daarom houden wij op dinsdag **24 november om 20.00 uur in de Bolder** een gezamenlijke gemeenteavond, waarop pastoor Robert Frede een inleiding geeft op het **evangelie volgens Lucas**.

Hij zal tijdens deze lezing iets meer over de historische persoon van Lucas proberen te vertellen en ook enkele hoofdlijnen uit zijn evangelie voorstellen. Wat maakt het evangelie van Lucas bijzonder in vergelijking met de andere evangeliën en wat zijn "zijn" belangrijkste thema's?

U bent allen van harte welkom.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij pastoor Frede (tel. 0255-510771).

BolderBazar

De 56e editie van de BolderBazar is achter de rug. " Ontmoeten en handelen " zijn telkens de kenmerken.

Géén gebrek aan beiden. Het was weer druk in, om en rond de Bloemstraat.

Bruto bracht de Bazar de som van € 17.657,00 op (in 2008 € 18.807,00).

Een kleine terugval derhalve, niet vreemd gelet de economische omstandigheden.

Tot slot de matrix verlotingen; de wijnmanden 1,2 en 3 vielen op de nummers 56, 78 en 3. De sterio viel op nummer 67. De winnaars zijn reeds bericht.

Tot slot dank aan allen die hebben meegewerkt om deze Bazar weer tot een succes te maken.

Namens de BB,
Wim Kok

Open gesprekskring

Een aantal mensen heeft de afgelopen maanden te kennen gegeven belangstelling te hebben voor een **open gesprekskring**.

Op dinsdag 17 november is het zo ver. U bent allemaal welkom om 20 uur in de pastorie naast de Engelmunduskerk. De deelnemers bepalen zelf het programma en alles mag aan de orde komen, want: er bestaan geen domme vragen, alleen domme antwoorden.

O.K. Begrafenisvereniging

Sinds november 2008 bestaat het bestuur van de O.K. Begrafenisvereniging uit de volgende personen.

Voorzitter: Wim Gouda

Penningmeester: Dick Gouda

Secretaris: Leen Gravemaker

DWIJ-collecte 15 november

Mevrouw Jose Snijders uit Santpoort heeft als vrijwilliger gewerkt in een weeshuis. Dit weeshuis ligt in het dorpje Ampampatia, vlakbij de grote stad Kumasi in Ghana. Zij bezocht in 2008 met haar zus Ingrid opnieuw het weeshuis en ze maakten een film over het leven in en om het weeshuis.

Zij hebben deze kinderen in hun hart gesloten en willen ze graag een mooie toekomst geven.

Daarom hebben ze een stichting opgericht; Stichting Weeskind in Ghana.

Het doel van deze stichting is het ondersteunen van het weeshuis in de primaire behoeften, zoals onderdak, voedsel, gezondheid en educatie.

Zij vertonen de Ghana-film op scholen en andere lokaties. Ze kloppen aan bij bedrijven. Ook via vrienden en familie proberen zij iedereen net zo enthousiast te maken als zij zijn.

DWIJ ondersteunt de zusjes graag, uw bijdrage is van harte welkom.

Anita Kok

Concert 29 november a.s.

Een bijzonder concert op zondag 29 november a.s. waarbij wij 2 solisten mogen ontvangen. Dirk Out - orgel en Meintje de Roest – alt viool. Ieder afzonderlijk, maar ook in samenspel, zullen zij werken uitvoeren van met name Bach.

Meintje de Roest (1981), alt-violiste bij het Gelders Orkest.

Naast een studie sociologie studeerde zij viool aan het Gronings Prins Claus Conservatorium bij Ilona Sie Dhian Ho. In 2004 rondde zij haar vioolstudie af. Al tijdens haar vioolstudie begon Meintje met altviool spelen en vanaf 2004 is zij studente altviool bij Gisella Bergman aan het Prins Claus Conservatorium. Vanaf jonge leeftijd speelt Meintje in orkesten. Zo speelde zij in het Noord Hollands Jeugd Orkest, het Jeugd Orkest Nederland, het Nationaal Jeugd Orkest en het Ricciotti Ensemble. Tijdens tournees gaf zij concerten in onder andere Duitsland, Spanje, Portugal, Groot Brittannië, Japan en Suriname. Daarnaast speelt Meintje veel kamermuziek. Meintje behaalde bij het Prinses Christina Concours in 2000 een eerste prijs in de regio Noord. Zij volgde tijdens haar studie masterclasses bij onder meer Mauricio Fuchs, Rainer Gussmaul, Emmy Verhey (viool) en Marjolein Dispa en Tim Boulton (altviool). In 2005 rondde zij deze studie af met de afstudeerscriptie “Concertmagie of thuiscomfort. Waarom liefhebbers van klassieke muziek concerten bezoeken”. Deze scriptie schreef zij tijdens haar stage bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Dirk Out behoeft eigenlijk geen nadere introductie vanwege de eerdere prachtige concerten in onze kerk. Hij behaalde in 1978 aan het Sweelinck-conservatorium te Amsterdam het solistendiploma. Zijn leraren waren Simon C. Jansen, Klaas Bolt en Bernard Bartelink. In de jaren '80 en '90 was hij een veel gevraagd begeleider bij radio- en televisieprogramma's. Sinds 1991 is hij directeur van het Kunstencentrum Velsen, tevens dirigent van een aantal koren. Daarnaast is hij nog actief als organist tijdens concerten, nationaal en internationaal.

Opbrengst postzegels en kaarten

In het afgelopen jaar heeft u weer massaal ansichtkaarten en postzegels verzameld voor het goede doel.

De postzegels brachten namelijk € 23.675 op en de kaarten € 37.716.

Daarom mijn hartelijke dank aan de Adelbertusparochianen en de Engelmundusgangers voor uw inbreng.

De kaarten en postzegels worden bij ons thuis gesorteerd; er komen namelijk nog al veel kaarten binnen waarvan een hoek is afgeknipt (de postzegels zijn er afgeknipt) .

Dit betekent dat de kaart NIETS meer WAARD is en dat deze niet kan worden geruild met anderen liefhebbers die samen komen op een ruilbeurs. Nadat wij ze hebben “bekeken” breng ik ze naar iemand die ze weer sorteert op b.v. steden; landen, kerken, landschappen enz. Als dit is gebeurd dan worden ze naar Leusden gebracht en verder gesorteerd om naar de ruilbeurzen te gaan. Daar verkoopt men de ansichtkaarten en postzegels. De opbrengst wordt verdeeld: 80% gaat naar het werk voor Kerk in Actie en 20% gaat naar de Gereformeerde Zendingbond.

U bent nu op de hoogte van wat wij met de postzegels en ansichtkaarten doen die u inlevert.

De inzamelmand staat in de benedenzaal van de Adelbertuskerk.

Nogmaals iedereen hartelijk bedankt.

Aad de Koning

Herinneringen aan de zondagsschool

Rond mijn zesde jaar vatten mijn ouders het plan op om mij en mijn oudere zuster op de zondagsschool te doen. De eerste keer werden we er door mijn moeder naar toegebracht. Ik herinner me, dat ik huilend over straat liep. De lagere school waarop ik zat gaf toentertijd nog lessen op zaterdagochtend - op zondag weer naar school was dus echt te veel van het goede (“ik heb ook nooit een vrije dag...”). De zondagsschool, gevestigd in een verenigingsgebouw, kende drie klassen, die allemaal vol kinderen zaten. Ik moest in het lokaal voor de jongsten zijn. Nog steeds huilend kwam ik binnen en mijn eerste daad was er een van protest: ik weigerde om op een stoel te gaan zitten en bleef pontificaal staan. Halverwege het uur werd mij dat te gortig en nam ik toch maar plaats.

Van het eerste jaar staan mij twee zaken bij: als begeleiding bij het zingen mochten kinderen bij toerbeurt gebruik maken van een triangel en een tamboerijn. Ook een specifiek verhaal van een van de leidsters, mevrouw Scholder, maakte op mij indruk (over kinderen die een doorslaggevende rol speelden bij de bouw van een nieuwe kerk).

In de zes jaar die ik op de zondagsschool doorbracht kregen we ieder jaar met Kerst een leesboek cadeau. Het eerste dat ik kreeg was: Van Rossum - "Alleen maar een zwart poesje". Terugkijkend begrijp ik dat de moraal van dit verhaal was: "zoekt en gij zult vinden". Later kreeg ik: W.G. van der Hulst - "Ouwe Bram"; ooit ook nog: "De leeuw van Rora" (schrijver mij onbekend). Achteraf realiseer ik me, dat de lectuur voornamelijk uit protestantse hoek kwam (so wie so W.G. v.d. Hulst: "De leeuw van Rora" handelde over de Waldenzen). Misschien wel apart voor de Oud-Katholieke Kerk, waartoe ik behoorde.

Eenmaal heb ik meegedaan met een kerstspel in de kerk. Ik was een van de drie koningen (Caspar). Ik herinner mij dat de voorste rij in de kerk vol verrukking luisterde toen ik de naam van het pasgeboren kind openbaarde...

Op de zolder van het verenigingsgebouw was D.G.S. gevestigd – de oud-katholieke jongerensociëteit. Vol ontzag keken wij de trap op, want daar zaten de "grote jongens". Nauwelijks durfden wij hun terrein te betreden.

Al met al hebben de eerste twee jaren de meeste indruk op mij gemaakt. Van het derde en het vierde jaar herinner ik mij alleen dat we bijeen kwamen in een zaaltje op de eerste verdieping, waar tafels in een hoefijzervorm stonden. Het vijfde en zesde jaar hebben ook weinig nagelaten. Wellicht dat we daar bezig waren met knipsel- en prikkarten van afbeeldingen van kerkelijke attributen, maar dat kan ook hebben plaatsgevonden in het eerste jaar van de "lering" (= catechisatie), wat na de zondagsschool volgde (van mijn 12de t/m 17de jaar).

Coen Tol

Uit: Clienten Belangen Blad (oktober 2009)

INGEZONDEN naar aanleiding van: ledere dag even bidden ...

Bij het lezen van het laatste Kruispunt was ik min of meer verbaasd om het bericht te lezen over bidden en mediteren bij de computer.

Hoe is het in Gods Naam mogelijk, dat we voor ons gebed ook al de digitale snelweg op kunnen gaan? Hebben we voor ons gesprek met onze hemelse Vader ook al geen tijd meer?

Eerlijk gezegd, verbaast het me niet eens zo erg: er is toch ook geen tijd meer om naar de kerk te gaan? Tenminste, zo ervaar ik dat iedere zondag steeds weer.

Het is wel vreemd en merkwaardig, dat we van God verwachten, dat Hij stipt op tijd iedere week 24 uur per dag geeft, maar dat wij geen tijd zouden hebben om anderhalf uur per zondag vrij te maken om Hem de lof, eer en dankzegging te brengen die Hem toekomt.

Het is maar te hopen, dat God, als we voor hem komen te staan, niet zal zeggen: 'Wie ben jij eigenlijk? Ik ken je niet' !!

Lenie de Niet-van Toor

Beste mevrouw De Niet,

Graag wil ik het initiatief van de Werkgroep Sint Willibrord waar u op doelt, wat nader toelichten.

Zoals ik uw reactie beluister, ontstaat bij u het beeld dat mensen niet meer de moeite willen nemen om zelf naar de kerk te gaan en daarom maar een gebed op internet aanklikken en 'verzenden'.

Ik zou het project met iets anders willen vergelijken.

Veel christenen lezen dagelijks een bijbels dagboek met bij iedere dag een kort woordje of een gebed. Wat ons voor ogen staat, is een soort gesproken bijbels dagboek op internet. Het vervangt het eigen gebed niet, evenmin als een televisiedienst de kerkdienst vervangt. Wel kan het een eigen waarde hebben en kunnen deelnemers zich verbonden voelen met elkaar.

Misschien wordt het ook mogelijk om gebedsintenties op te geven, die anderen dan weer kunnen lezen en meenemen in hun gebed.

De eerste voorbereidingsbijeenkomst was inspirerend: een vijftiental mensen was de hele zaterdag bezig met bijbel-lezen en het schrijven en inspreken van evangelieverzen en gebeden.

Er is veel in onze tijd, wat zorgelijk is op het terrein van geloof en kerk, maar dit initiatief vind ik zelf eerder hoopvol.

Peter Feenstra, pastor van de Werkgroep Sint Willibrord

BERICHTEN VOOR DE

ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

za	7/11	19.00 uur	vesper
zo	8/11	10.00 uur	H.Willibrord, eucharistie; doop van Mik Tol, kinderkerk en crèche
wo	11/11	9.00 uur	H.Martinus, eucharistie; koffie
za	14/11	19.00 uur	vesper
zo	15/11	10.00 uur	24 ^e zondag na Pinkster, eucharistie; kinderkerk
zo	15/11	15.30 uur	Nieuwe Kerk , koopvaardijdienst
wo	18/11	9.00 uur	H.Elisabeth, eucharistie; koffie
za	21/11		geen vesper i.v.m. de Synode
zo	22/11	10.00 uur	gezamenlijke dienst in Adelbertus kerk met Hoorns Byzantijns koor Engelmunduskerk gesloten
wo	25/11	09.00 uur	alle H.Martelaren, eucharistie; koffie
za	28/11	19.00 uur	vesper
zo	29/11	10.00 uur	1 ^e zondag van de Advent, eucharistie; kinderkerk
wo	2/12	09.00 uur	H.Habakuk, eucharistie; koffie
zo	6/12	10.00 uur	2 ^e zondag van de Advent, eucharistie; kinderkerk
zo	6/12	19.00 uur	Nieuwe Kerk , gezamenlijke adventsviering
wo	9/12	09.00 uur	eucharistie; koffie
za.	12/12	19.00 uur	vesper
zo.	13-12	10.00 uur	3 ^e zondag van de Advent, eucharistie; kinderkerk
wo.	16-12	09.00 uur	H. Haggai, eucharistie; koffie
za.	19-12	19.00 uur	algemene voorbereiding
zo.	20-12	10.00 uur	4 ^e zondag van de Advent, eucharistie; kinderkerk

Website: engelmundus.okkn.nl

Uit de parochie

Op 11 oktober was er een klein meisje in de kerk dat heel dapper een douche met koud water onderging. Want op die zondag werd tijdens de eucharistieviering **Fleur Gravemaker** gedoopt. Moge zij als kind van het licht dat Christus is haar levensweg vervolgen.

Mik Johannes Tol zal op zondag 8 november tijdens de eucharistie moeten laten zien, hoe hij tegen het water van de doop kan. Hij krijgt dan drie keer een handvol water op zijn hoofd en wordt zo in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest gedoopt en zo opgenomen in de gemeenschap van de kerk.

Op verzoek van een aantal mensen begint op dinsdag 17 november om 20.00 uur in de pastorie naast de Engelmunduskerk een **open gesprekskring**, waar alles aan de orde kan komen. Deelnemers bepalen samen de onderwerpen, waarover gesproken zal worden.

Het bekende **Hoorns Byzantijns mannenkoor** komt tijdens de dienst op zondag 22 november in de Adelbertuskerk zingen. Voor die gelegenheid blijft de Engelmunduskerk dicht en zijn wij allen uitgenodigd deze bijzondere dienst in de Adelbertuskerk mee te vieren.

Met de eerste zondag van Advent begint met het nieuwe kerkelijke jaar ook altijd een nieuw lezingjaar.

Het komende jaar wordt uit het evangelie van Lucas gelezen. Pastoor Frede houdt op **24 november, om 20.00 uur, in De Bolder** een inleiding op dit **Lucas-evangelie**.

Iedereen uit Adelbertus en Engelmundus is van harte uitgenodigd.

Zondag 29 november 16.00 uur is er opnieuw een **orgelconcert** van Dirk Out en Mijntje de Roest, altviool, in de Engelmunduskerk.

Zondag 6 december om 19.00 uur in de Nieuwe Kerk houden de oud-katholieke Engelmundusparochie en de hervormde gemeente IJmuiden-West gezamenlijk een **Adventssamenzang**. Hieraan werkt het parochiekoor mee, evenals het koor van de Nieuwe Kerk.

Met Bijbellezingen, meditaties en bekende gezangen vieren we Advent.

De **ziekenboek** is niet echt leeg. Er zijn een aantal mensen die wel min of meer ernstig ziek zijn of aan het herstellen zijn. Maar de namen heb ik al in de laatste Kruispunten opgenoemd en sindsdien zijn er geen bijzondere veranderingen geweest.

Tot ziens,
pastoor Harald Münch

Uit de liturgie

Uit het parochieblad van Egmond hebben wij deze keer weer een stukje van pastoor Ploeger over de opbouw van onze eucharistie-viering ofwel mis overgenomen.

In mijn serie over de liturgie (kerkdienst) wil ik nu aandacht besteden aan de opbouw van de dienst. We doen niet zomaar wat, er zit een structuur in. In grote lijnen heeft de dienst de volgende structuur:

- opening,
- dienst rond de Schrift,
- dienst rond de Tafel,
- slot.

De twee grote onderdelen rond de Schrift en de Tafel zijn de hoofdzaak van de dienst. In deze aflevering van het Scheepje gaat het over de eerste hoofdzaak: de dienst rond de Schrift, ook wel de Woorddienst genoemd.

De bijbel

Een ander woord voor de bijbel is 'heilige Schrift'. Een Schriftlezing is dus een bijbellezing. Jezus en de eerste christenen waren joden, voor wie het Oude Testament de bijbel was. Tijdens de eerste t/m derde generatie christenen kwam daar het Nieuwe Testament bij. Het Nieuwe Testament vertelt over Jezus en de vroegste kerk, en legt het Oude Testament uit op een manier die met Jezus en de kerk te maken heeft.

De bijbel is voor ons, christenen, natuurlijk een heel belangrijk boek. Maar het christendom is geen 'boek-religie'. Het christelijk geloof draait niet om een boek, maar om een persoon: Jezus Christus, in wie het boek als het ware tot leven komt ('het Woord is vlees geworden').

De eerste Schriftlezing

In de kerk lezen we in principe uit beide Testamenten. De eerste Schriftlezing is bijna altijd genomen uit het Oude Testament. Dat kan een lezing zijn uit één van de eerste vijf boeken, de boeken van Mozes, de Tora, voor joden het belangrijkste deel van de bijbel. Het kan ook een lezing zijn uit één van de profetenboeken. Profeten waren mensen die in hun tijd en situatie de (vaak kritische en soms hoopvolle) boodschap van God door-gaven, ook als daar geen belangstelling voor was. Een enkele keer is de lezing genomen uit de historische verhalen van het volk Israël of uit de boeken van wijsheid en poëzie die ook in het Oude Testament te vinden zijn.

De eerste tussenzang

Na de eerste Schriftlezing volgt de eerste tussenzang. Dat klinkt als een open deur. Toch zijn de tussenzangen tussen de lezingen niet zomaar aardige liedjes om de gesproken tekst een beetje te onderbreken.

De eerste tussenzang heeft een speciale betekenis. Het behoort een stuk uit een Psalm te zijn. Psalmen zijn teksten uit de bijbel. Het Boek der Psalmen is een onderdeel van de bijbel, dat vol staat met gebeden, lof-zangen, klaagzangen en gedichten. Het Boek der Psalmen is het bijbelse gebeds- en liedboek. Geen wonder dat joden en christenen in hun liturgie heel veel Psalmen gebruiken. Dat zijn dus stukken uit de bijbel die eigen-lijk kant en klaar liggen om door ons te worden gebruikt als gebed of lied. Natuurlijk moeten ze eerst uit het Hebreeuws in het Nederlands worden vertaald en op muziek gezet. Daarom bestaan er zoveel verschillende versies van de Psalmen: omdat elke tijd en plaats er weer andere tekstvertalingen en melodieën bij bedenkt.

Waarom behoort de eerste tussenzang een (stuk uit een) Psalm te zijn? Omdat wij als gemeente op die manier het Woord van God (de eerste Schriftlezing) beantwoorden met het Woord van God (de bijbelse Psalm-tekst die wij zingen). Eigenlijk is de eerste tussenzang dus zelf een soort Schriftlezing (namelijk uit het bijbelse Boek der Psalmen), niet door iemand voorgelezen, maar door ons allen gezongen.

Als het goed is, houdt de tekst van de Psalm verband met wat er zojuist in de eerste Schriftlezing is voorgelezen. Dat verband kan heel wisselend zijn. Soms is de Psalm een samenvatting van de lezing. Soms is de Psalm een biddend antwoord op de lezing (bijvoorbeeld een lezing over mensen die kwaad doen, gevolgd door de Psalm 'Uit de diepten heb ik tot U geroepen'). Let u maar eens op tijdens de dienst en probeer te ontdekken waarom we nu juist déze Psalm zingen na déze Schriftlezing.

De tweede Schriftlezing

De tweede Schriftlezing is genomen uit het Nieuwe Testament, meestal uit één van de brieven van Paulus of uit de Handelingen der Apostelen of de Openbaring van Johannes. Het zijn altijd teksten uit de vroegste periode van de christelijke kerk (geschreven tussen 50 en 100 na Christus).

De tweede tussenzang

We zagen dat de eerste tussenzang een reactie geeft op de eerste Schriftlezing. Met de tweede tussenzang ligt het anders. De tweede tussenzang is geen reactie op de tweede Schriftlezing, maar een verwelkoming van de evangelielezing. De tweede tussenzang heeft dus een heel ander karakter dan de eerste tussenzang. De eerste tussenzang wijst terug (naar de eerste lezing), de tweede tussenzang wijst vooruit (naar het evangelie).

Daarom is (behalve in de sobere Vastentijd) de tweede tussenzang altijd een Halleluja-zang. Halleluja (=Looft de Heer) is de uitroep die te maken heeft met Pasen, met de verrijzenis, met de levende Christus. In het evangelie zal de levende Christus tot ons spreken. Daarom staan we op bij het evangelie. En daarom verwelkomen wij Christus door Halleluja te roepen. In sommige parochies staan de mensen alvast op bij de Halleluja-zang, om aan te geven dat het Halleluja eigenlijk de inleiding op de evangelielezing is.

Het evangelie

Het hoogtepunt van de Woorddienst is de evangelielezing. In het evangelie spreekt Jezus Christus zelf tot ons. Daarom is de evangelielezing een moment waarop Christus werkelijk aanwezig is in ons midden. Daarom staan we op. En daarom wordt het evangelie voorgelezen door iemand die in ons midden de taak heeft (het ambt) om Christus in woord en sacrament zichtbaar te maken.

De preek

De eigenlijke naam van de preek is 'prediking'. Daarin klinkt door dat er gepredikt, verkondigd wordt. De preek is niet alleen bedoeld als uitleg van een bijbelgedeelte, en ook niet alleen als getuigenis van het persoonlijk geloof van de predikant. De preek heeft bovenal de taak om het christelijk geloof te verkondigen. Meestal gebeurt dat aan de hand van (één van) de Schriftlezingen, of de thematiek van de feestdag. In het beste geval wordt de preek ervaren als een oproep tot geloof en als een aanzet tot verder nadenken.

Tot zover deze keer. Over de rest van de dienst zal ik een volgende keer verder schrijven. Ik hoop dat deze achtergronden uw beleving van de kerkdienst zullen verdiepen.

Pastoor Mattijs Ploeger

De parochie onderweg

Bij het verschijnen van het parochieblad is het winterseizoen voor de parochie al een eind op weg. Over de volle breedte worden allerhande taken uitgevoerd en programma's uitgewerkt. Niet in de laatste plaats geldt dat ook voor uw kerkbestuur. Inmiddels hebben wij met vertegenwoordigers gesproken van alle organisaties binnen onze parochie. Ongelooflijk, wat wordt er met elkaar een werk verzet, maar ook veel plezier met elkaar en aan elkaar beleefd!

Natuurlijk zijn er verbeterpunten geconstateerd, maar over het algemeen zijn wij goed op koers. Het uitwisselen van gegevens vond een afronding op zondag 11 oktober. Na de dienst werd met alle vrijwilligers na de kerk koffie gedronken in de Bolder. Een goed en gezellig samenzijn na een prachtige dienst waarbij wij de doop van Fleur Gravemaker hebben gevierd. Het koffiedrinken kreeg hierdoor extra sfeer doordat wij beide doopouders en familie konden feliciteren met deze voor hen en onze parochie feestelijke gebeurtenis.

Bestuurlijk zijn wij ook aardig actief. De synode is in voorbereiding, waarbij wij als parochie ons positief kritisch proberen voor te bereiden op deze landelijke beleidsvergadering. Op 25 oktober jl. hebben wij als gemeenschappelijke besturen van Adelbertus en Engelmundus samen met de parochianen de synodevergadering voorbereid. Het werd een nuttige en constructieve vergadering. Tevergeefs was deze keer de hoop, dat er onvoldoende ruimte zou zijn in de Bolder om alle betrokken parochianen te herbergen. Dat verdient beslist aandacht, want het is natuurlijk een prachtig gegeven dat wij als parochies, door deelgenoot te zijn, een directe invloed kunnen uitoefenen op het richting geven van het dagelijks bestuur van onze kerk.

Centraal staat het gegeven dat door de leiding van onze kerk een weg is ingeslagen die eind 2010 zal moeten leiden tot keuzes voor de toekomst. Het thema "Groei" staat in deze voorbereiding centraal. Niet alleen in aantal leden of financiën, maar ook een kwalitatieve ontwikkeling om onze kerk en onze parochies inhoud te geven. Aan dit 'groeiproces' doen wij

volop mee. De kerkbesturen van Adelbertus en Engelmundus hebben besloten om samen structureel verder met elkaar op te trekken door om de maand samen te vergaderen en alle beleidsaangelegenheden voor beide parochies en de Oud-Katholieke Kerk in de IJmond samen uit te werken en uit te voeren.

Een begin daarvan is gemaakt met de blauwe folder “Samen kerk zijn...”. U kunt daarop aangeven waaraan u in de parochie bij voorkeur zou willen meewerken of aan welke activiteit u zou willen deelnemen. Wij zijn hiermee beter in staat om in te spelen op ieders wensen en hopen ook te komen op onverwachte ideeën.

Daarnaast heeft u een overzicht aangetroffen van alle activiteiten in onze parochies, want samen willen we voortbouwen aan een goede toekomst voor onze levende oud-katholieke parochies. Als vervolg op een Bisdomsdag die uw kerkbesturen hebben bijgewoond op 3 oktober jl., zult u hieromtrent absoluut meer van ons horen en wij rekenen op uw betrokkenheid.

“Groei” van de parochie heeft ook te maken met het verbonden weten met anderen. Het is daarom een feest om met de protestante en rooms-katholieke geloofsgenoten om ons heen samen diensten te vieren en elkaar te ontmoeten. In het bijzonder verheugen wij ons op een ontmoeting met de Hervormde gemeente te IJmuiden-West op zondag 6 december om 19.00 uur in de Nieuwe Kerk.

Dat geldt ook voor de contacten die zijn gelegd met predikant Leon Rasser, verbonden aan het Zeemanshuis in Amsterdam en koopvaardij-predikant in de havens van het Noordzeekanaalgebied. In dit kader wil ik u wijzen op de koopvaardijdienst op zondag 15 november a.s. om 15.30 uur in de Nieuwe Kerk, waar pastoor Harold Münch zal spreken.

Nadere informatie in de rubriek Algemene Berichten, pag. 21.

Namens het kerkbestuur H. Engelmundus,
Gert Jan v.d. Hulst



Schoenendoosactie

Afgelopen oktober is onze kerk gestart met het deelnemen aan de wereldwijde schoenendoosactie van Samaritans Purse. De actie is al een groot succes en houdt in, zoals de meesten nu wel weten, dat schoenendozen gevuld kunnen worden met diverse artikelen waarna zij vervolgens worden verzonden naar arme kinderen. Dit kunnen kinderen zijn uit Afrika, uit de oorlogslanden in het Midden-Oosten of uit Indonesië waar pas die verschrikkelijke aardbeving heeft plaats gevonden.

De definitieve bestemming zal bekend gemaakt worden als alle schoenendozen verzameld en ingeleverd zijn bij het centrale punt in Amsterdam. Dit zal gebeuren op vrijdag 20 november, waardoor uiterlijk zondag 15 november alle afgemaakte schoenendozen aanwezig moeten zijn in de kerk. We zijn erg verheugd door de wijze waarop de actie door de gemeente is opgepakt en willen daarvoor ook iedereen hartelijk bedanken. We hopen natuurlijk dat mensen die nog niet mee doen aan deze actie, dit alsnog willen doen. We zien de dozen graag tegemoet.

Rick de Ronde

Geloven is Geluk

*Geloven is geluk, gave van de Heer,
om niet begrijpend, toch te blijven hopen.
In vast vertrouwen achter Hem te lopen
al zie je zelf geen spoor, geen voetpad meer!*

*Geloven is geluk, 't bestaat soms in één woord.
"Rabbouni Meester" niets meer te verlangen.
Dan uit Zijn mond de zegen te ontvangen
die je beschermt tot d'òr de nauwe poort.*

*Geloven is geluk, maar elk geluk is teer,
je kunt het door gebrek aan zorg verspelen.
Alleen als je het met anderen wilt delen
bemerkt je vol verwondering "Het wordt méér!"*

*Dit is een gedicht uit de bundel van Nel Benschop
ingezonden door Marjoke de Koning - Wiljouw*

BERICHTEN VOOR DE

ADELBERTUSPAROCHIE



Kerkdiensten

- 08-11 10.00 uur H. Willibrordus, apostel der Nederlanden (blz. 552)
viering van 25-jarig misdienaarsjubileum Patrick de Koning
- 15-11 10.00 uur 24^e zondag na Pinksteren (28 in reeks B) (blz. 347)
- 22-11 10.00 uur Laatste zondag na Pinksteren – zondag van de voleinding (blz. 349)
eucharistieviering met medewerking van het "Hoorns Byzantijns Mannenkoor"
- 29-11 10.00 uur 1^e zondag van de Advent – zondag *Ad te levavi* (blz. 355)
begin van het nieuwe kerkelijke jaar –
lezingenreeks C
- 06-12 10.00 uur 2^e zondag van de Advent – zondag *Populus Sion* (blz. 356)
- 13-12 10.00 uur 3^e zondag van de Advent – zondag *Gaudete* (blz. 358)
- 20-12 10.00 uur 4^e zondag van de Advent – zondag *Rorate Coeli* (blz. 360)

website: www.adelbertuskerk.nl

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van 8-11, 22-11, 06-12 en 20-12.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

Collectes

Op de derde zondag van de maand november is de landelijke collecte volgens het rooster van het Collegiaal Bestuur bestemd voor de bijdrage in de Ontwikkelingssamenwerking, waar onze landelijke Oud-Katholieke Kerk via de **Stichting Internationale Oecumenische Hulp** in participeert. In de aanbeveling lezen wij:

SIOH wil de collecte gaarne besteden voor de opvang voor weeskinderen in Ethiopië.

Samen met Kerk in Actie en Icco wordt het werk van ISAPSO voor aidswezen en andere kwetsbare kinderen gesteund.

Jaarlijks vallen er vele doden door onder meer aids, waardoor Ethiopië een groot aantal weeskinderen kent.

Isapso biedt families economische en sociale ondersteuning, helpt bij verzorging van de pleegkinderen met hiv/aids en zorgt ervoor dat de kinderen naar school kunnen.

Zo kunnen ook deze kinderen opgroeien in de geborgenheid van een familie.

Uw kerkbestuur sluit zich van harte bij deze aanbeveling aan. Uiteraard kunt u ook via de girorekening bijdragen.

Op zondag 20-12 zal de landelijke collecte voor de maand december worden gehouden. Deze collecte is bestemd voor het *diaconale werk* van onze kerk. De aanbeveling voor deze collecte was bij het schrijven voor dit KRUISPUNT nog niet ontvangen. Let u dus goed op de afkondigingen.

Bij de kerkdiensten

Op zondag **08-11** zullen we als parochie samen met Patrick de Koning vieren dat hij 25 jaar als misdienaar het werk aan het altaar ondersteunt. Patrick: veel dank voor zoveel toewijding en trouw! We hopen (en ik als pastoor in het bijzonder) dat we nog lang op je trouwe inzet mogen rekenen, zeker ook op bijzondere momenten zoals uitvaarten en andere gebeurtenissen waar een goede misdienaar essentieel is.

Op zondag **22-11**, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zal evenals vorig jaar het *Hoorns Byzantijns Mannenkoor* onze gast zijn. Zij zullen een groot deel van het gezang in de viering voor hun rekening nemen. Ze staan in de traditie van de orthodoxe kerk en zingen – anders als hun naam in eerste instantie doet vermoeden – voor het merendeel liederen uit de Slawische traditie. Via Byzantium (dat toen ook “Konstantinopel”

werd genoemd en nu Istanbul heet) kwam het christendom naar de gebieden van het huidige Rusland en zo wordt daar nog steeds in deze traditie de eucharistie gevierd en gezongen. De taal van deze gezangen is het “kerk”-slawisch d.w.z. de taal die er rond het jaar 1000 werd gesproken en waaruit de moderne talen zoals Russisch, Oekraïens etc. zijn ontstaan. Het is qua status een beetje met het Latijn in het Westen te vergelijken. Niet iedereen verstaat deze liturgische taal nog goed. Het Hoorns koor vertolkt deze prachtige muziek op een authentieke en bijzondere manier. We zijn dus blij om hen weer in onze dienst te mogen begroeten.

Zondag **29-11** vieren we met de 1^e zondag van de Advent ook het begin van een nieuw kerkelijk jaar en beginnen we aan de lezingenreeks van het C-jaar. In dit jaar staan in de evangelielezingen teksten van de evangelist Lucas centraal.

Vanuit de Adelbertus-pastorie

Nét terug van een zeer interessante en inspirerende vakantie uit China valt er voor deze rubriek niet al te veel te melden. Gelukkig zijn er ook geen nieuwe berichten over ziekte in de parochie. Laten we hopen dat voor hen die herstellende zijn ook de komende periode vooruitgang moge brengen!

Op zondag 11-10 vond de jaarlijkse *dankdienst voor oogst en gewas* plaats waar onze lectores Rob de Rijk en Johannes van Riessen in voorgingen. Nadat de dienst vorig jaar was uitgevallen vanwege de drukte van het 40-jarig jubileum van kerkwijding bleek dit jaar dat hij toch een zeer vaste plek in het geheugen van de parochianen heeft. De opkomst was goed en er kon geconstateerd worden dat er veel fruit was ingeleverd zodat de bakjes goed te vullen waren. Voor de thuiszittende parochianen was het een plezierige groet van hun parochie die zeer gewaardeerd werd. Dank aan allen die zich wederom hebben ingezet bij het maken van de fruitbakjes, het rondbrengen bij de mensen thuis en uiteraard dank aan allen die fruit inbrachten!

De viering van de 41^e verjaardag van kerkwijding op 15-10 bracht een trouwe groep bezoekers naar de kerk. Zeker voor een dienst door de week – in onze parochie niet zo’n traditie meer – hadden velen de weg naar de Sparrenstraat gevonden. Een mooie traditie in elk geval die we zullen proberen voort te zetten.

Graag wil ik ook op deze plek nog wijzen op de lezing over de evangelist *Lucas en het C-jaar* op dinsdag 24-11 in de Bolder (zie ook de rubriek Berichten voor Beide Parochies op blz. 3).

Ik wens u allen mooie herfstdagen en een goed begin van de advent – de tijd van voorbereiding op het geboortefeest van Jezus,

Robert Frede, pastoor

“Rijkdom” maar niet in Euro’s

Zondag 11 oktober jl. heb ik weer mogen ervaren dat je ook zonder véél geld tevreden kunt zijn. Dit mede doordat een flink aantal parochianen op de zaterdag ervoor fruit e.d. hebben gebracht om er 36 fruitdoosjes mee te kunnen vullen. Ook een grote rieten mand was gevuld met allerlei fruit. Dit alles is na de dienst weggebracht naar zieken, hoogbejaarden, verpleeghuis Velsersduin in IJmuiden en naar het bijna Thuishuis in Santpoort. Wat een dankbaarheid van de mensen waar dit is gebracht. Dan de Dienst van Schriftlezing en Gebed door onze lectoren Rob en Johannes. De overweging was weer mooi gesproken door Rob, daarna een gezang uit Taizé (met herhaling). De voorbeden werden gedaan door Johannes en Patrick.

Wat kan er als mens, parochiane en moeder dan soms door je heengaan: zo een “rijk” gevoel.

Het gezang uit Taizé wil ik u niet onthouden:

“Niets zal je deren, niets je benauwen.

Als je God zoekt, zal je niets ontbreken.

Niets zal je deren, niets zal je benauwen.

God vervult alles”

Marjoke de Koning - Wiljouw

ALGEMENE BERICHTEN

Jaarlijkse Zeevaardienst op 15 november

Op zondag 15 november wordt om 15.30 uur in de Nieuwe Kerk te IJmuiden de jaarlijkse koopvaardijdienst gehouden. De dienst zal worden geleid door koopvaardijpredikant L.J. Rasser en dominee L.P.J. van Bruggen. De herdenking wordt verzorgd door pastoor H. Münch. Er zal in het bijzonder worden stil gestaan bij het vergaan van de Catharina Duyvis, visserijnummer IJM.60, tijdens die beruchte februaristorm in 1953. In die storm is de thuis stomende trawler van de VEM met schipper Arie Glas vlak voor IJmuiden met man en muis vergaan.

Muzikale medewerking wordt verleend door het Katwijks mannenkoor. Na de dienst wordt u in de gelegenheid gesteld na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Een ieder die zich verbonden voelt met de zeevaart is van harte welkom!

Voor meer informatie over de koopvaardijdienst kunt u contact opnemen met

Ds. L.J. Rasser, Veembroederhof 164,
1019 HC Amsterdam, tel 020 669 00 65

leon.rasser@gmail.com

www.nederlandsezeemanscentrale.nl



Om te zingen naar de ICHTHUSkerk

Op zaterdag 21 november a.s. is er weer een zangavond in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40 in IJmuiden. Er worden prachtige liederen uit allerlei bundels gezongen. Zin om een klein uurtje geestelijke liederen te zingen? Zorg er dan voor dat je die avond aanwezig bent.

Jan Schotvanger praat de liederen aan elkaar en leidt tevens de samenzang. Ary Rijke, de vaste organist voor deze avonden, bespeelt het orgel. De avond begint om 19.30 uur en de kerk is om 19.00 uur open.

C.O.V. "IJmuiden" zingt!

Zoals elk jaar geeft het koor haar najaarsconcert, deze keer op vrijdag 13 november a.s. in de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat in IJmuiden. Dit jaar in samenwerking met Aalsmeers C.O.V.

De volgende werken zullen worden uitgevoerd:

" Ein deutsches Requiem ", Johannes Brahms.

Er zijn vele werken geschreven die zijn opgedragen aan hen die ons voorgingen. Brahms nam de nabestaanden als onderwerp van zijn Requiem. Hij wilde hen troosten en bemoedigen. Hij selecteerde daartoe woorden uit de Bijbel, bij hem neemt de Bergrede een belangrijke plaats in. Het stuk getuigt vooral van de troost die uitgaat van Gods geloften.

" Schicksalslied ", Johannes Brahms.

Afkomstig van het gedicht van Friederich Holderlin. Het is een krachtige compositie voor koor en orkest geschreven door Johannes Brahms.

" Der 42. Psalm " Felix Mendelssohn Bartholdy.

In het kader van het Mendelssohn jaar is besloten om een van de mooiste Psalmcantates uit te voeren , nl. Psalm 42.

Medewerking wordt verleend door de solisten:

Maja Roodveldt, sopraan; Pieter Hendriks, bas en Het Promenade Orkest. De dirigent is Piet Hulsbos.

Aanvang van het concert is om 20.00 uur – kerk open om 19.15 uur.

Toegangskarten zijn verkrijgbaar bij Wil de Bruijn, Waalstraat 105b, 1972 WR IJmuiden, tel. 0255 522656 of a.debruijn@hetnet.nl of via de web-site: www.COV-IJmuiden.nl en 's avonds bij de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250, IJmuiden.

Toegang € 20,-, t/m 16 jaar € 5,- (onder begeleiding).

Openingstijden Gospel Boektek

De Gospel Boektek, Kennemerlaan 224 in IJmuiden heeft een tekort aan vrijwilligers. Daarover heeft u in uw kerkblad al eerder kunnen lezen. Helaas hebben wij op eerdere oproepen te weinig nieuwe aanmeldingen gekregen. Door het tekort aan vrijwilligers ziet het bestuur van de Gospel Boektek zich ertoe genooddaakt om vanaf 1 december 2009 niet langer op de maandagmiddag open te zijn.

**De openingsdagen en –tijden worden per 1 december:
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.**



AGENDA

3 t m /7 nov.		Mannenvereniging, excursie Achelse Kluis
6 nov.		Bijbelgespreksgroep
10 nov.	20.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt, lezing pastoor R. Frede
10 nov.	20.00 uur	Mannenver., Bisschop D.J. Schoon
15 nov.	15.30 uur	Koopvaardijdienst in de Nieuwe Kerk
17 nov.	20.00 uur	Open gesprekskring in de pastorie van de Engelmunduskerk
18 nov.	20.00 uur	Aktiva, lezing Rob de Rijk
20 nov.		Bijbelgespreksgroep
21 nov.	9.30 uur	Synode, De Akker, Hilversum
22 nov.	10.00 uur	Hoorns Byzantijns Koor in de Adelbertuskerk
24 nov.	20.00 uur	gezamenlijke gemeenteavond in de Bolder, waarop pastoor Robert Frede een inleiding geeft op het evangelie volgens Lucas
29 nov.	16.00 uur	Orgelconcert Engelmunduskerk
6 dec.	16.00 uur	Adventssamenzang in de Nieuwe Kerk
8 dec.	18.30 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt, Adventsavond
16 dec.	19.00 uur	Aktiva, Adventsavond in de Bolder

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:

Huidig adres:

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

overige mededelingen.....

.....

OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden
Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl
Pastoor M. Liebler- Münch en Pastoor H. Münch,
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

Gebouwen

Adelbertuskerk :	Sparrenstraat 46, IJmuiden
Engelmonduskerk:	Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder:	tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-537826
Adelbertuscentrum:	tel. 0255-540352, b.g.g. 0255-517083
of 0255-512167	

*Girorekening O.K. parochie
H. Engelmondus te IJmuiden*
girorek.nr. 52.39.65
bankrek.nr. 56.49.11.275

*Girorekening O.K. Parochie
H. Adelbertus te IJmuiden*
girorek.nr. 38.08.341
bankrek.nr. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies
alleen via gironr. 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleased worden bij mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafnisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren voor **2 december a.s.** bij:*
Mw. F. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
Tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 14 december 2009.