

INCARNATUS EST PRO NOBIS



*De redactie en alle medewerk(st)ers van
het kruispunt wensen u een zalig kerstfeest
en een voorspoedig en gezond 2010*



Bij de voorplaat:

Gebrandschilderd raam in de westelijke vleugel





van de St. James Church, Piccadilly, Londen



***Aan het volk van God,
bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus***

De Anglicaanse kerk in Schotland startte de kersttijd een aantal jaren geleden met een groots opgezette advertentiecampa­gne om de zinnen van de Schotten wat te verzetten.

Op honderden billboards in de steden lieten zij een afbeelding zien van een middeleeuws kerstafereel waarop de drie wijzen uit het Oosten geschenken aanboden aan het pasgeboren kind.

De eerste van de koningen had hele grote ogen – van blijdschap of van schrik en op het affiche stond:

Op dat moment besepte de eerste koning dat hij het prijskaartje had laten zitten...

Daaronder staat:

De draad kwijt? Gun jezelf een adempauze in de kerk met Kerstmis!

Nu hoop ik uiteraard uit ganser harte dat u niet allen de draad bent kwijt geraakt, maar wil ik toch in deze tijd van het jaar een paar gedachten rondom het kerstverhaal met u delen.



Als een kind geboren wordt, breekt er meestal een tijd aan waarin dromen en verwachtingen worden uitgesproken. Elk kind is een nieuw begin van de geschiedenis van de mensen, met elke geboorte worden nieuwe verwachtingen, nieuwe hoop verbonden. Onze geschiedenis – en ik bedoel daar nu niet alleen de *grote* geschiedenis met hoofdletters mee – dreigt telkens weer vast te lopen in banaliteit, of erger nog in misverstanden en egoïsme, miskennis en geweld. We zijn ons deze risico's vaak maar al te bewust en durven daarom haast niet meer te dromen van een wereld die anders en beter is. Een wereld waarin wél ruimte wordt gegeven aan ieders eigen ontwikkeling en wensen, waar er gestreefd wordt naar harmonie, naar gerechtigheid en vrede terwijl dit verlangen wél heel diep ingeschapen lijkt in ons mensen. Een ieder van ons wil gekoesterd worden, nabijheid voelen. De geboorte van een kind maakt al deze verlangens weer levend en met kerstmis worden we extra attent gemaakt op dit verlangen in ons zelf.

Het is zeker zo, dat kerstmis als feestdag – zelfs in een zo sterk ontkerkelijkt samenleving als de onze – zo'n buitengewoon taai leven heeft, omdat de tijd van het jaar met veel donkere dagen onze behoefte aan gezelligheid sterk aanwakkert. Er is denk ik geen tijd in het jaar die zoveel liederen, gedichten en gebruiken heeft geproduceerd als de tijd van de advent en kerstmis: iedereen hunkert gewoon naar licht en warmte, naar een nieuw begin van het leven.

Een nieuw mensenleven dus.



Jezus zelf werd geboren onder niet erg ideale omstandigheden: Zijn ouders waren op reis – tegen hun zin nog wel –, de schatting van de Romeinse regering lag zwaar op het land en het perspectief dat Maria en Jozef hun kind konden bieden (om het maar zo modern te zeggen) was niet erg aantrekkelijk. En zoiets gold vroeger

nog meer dan nu. En we weten: Jezus werd geen makkelijk kind: hij liep weg van zijn ouders die hem in de tempel vonden, hij was onaardig tegen zijn moeder (“Vrouw wat heb ik met u te maken”), leerde *niet* het vak van zijn vader en nam het bedrijf niet over, hij koos ervoor om met een stelletje nietsnutten “predikend” rond te trekken. Toch hebben zijn ouders erg van hem gehouden. Van Maria weten wij dat zij volgens de evangelisten tot aan zijn dood met hem was en later bij de apostelen leefde. Jezus werd dus bemind door zijn naasten, gekoesterd door zijn ouders.



Op de avond van zijn geboorte lag het leven nog open en nieuw: blijdschap was het enige wat zijn omgeving voelde. Engelen kwamen naar de herders buiten de stad om hen te vertellen over het gebeurde:

Ere zij God in den hoge en op aarde vrede de mensen van zijn welbehagen!

Een nieuwe tijd zou op aarde beginnen, dat voelden de herders.
Vreugde!

Voor velen van ons is kerstmis, zo aan het einde van het jaar, ook een moment om de balans op te maken over het jaar dat achter ons ligt. Dat wordt vaak ook makkelijk gemaakt omdat we zelf heel veel herinneringen aan de kerstdagen van onze kindertijd en jeugd hebben. Je gaat je juist herinneren in plaats van naar voren te kijken zoals dat hoort bij de geboorte van een nieuw kind.

Er is veel gebeurd sinds het vorige kerstfeest, daar ben ik zeker van, en sommige van die dingen moeten eerst nog een plek krijgen in onze levensgeschiedenis. Dat kan duren, dat moet soms zelfs duren om wérkelijk verwerkt te kunnen worden. Er zijn zeker ook mooie dingen geweest die licht geven en stralen in de donkere dagen van december, herinneringen die verwarmen tijdens de kou.

Maar kerstmis wil ons eigenlijk iets anders zeggen dan herinnering en nostalgie:

Een kind is geboren! Het leven wordt nieuw en anders! Het leven blijft spannend, want we kunnen nooit weten hoe het zich zal gaan ontwikkelen!

Wellicht ligt daar een van de grote punten waar we aan zouden kunnen werken. Zoals ook Maria en Jozef niet konden weten wat de volgende dag zou brengen zo kunnen ook wij dat niet. Maar soms lijken we erg bang te zijn voor de toekomst. We willen ons beveiligen tegen alles, sluiten enorm veel verzekeringen af en proberen als het tegenvalt iemand anders aansprakelijk te stellen, desnoods de regering. Alsof een claim ons verdriet en de innerlijke beschadiging ook maar bij benadering zou kunnen vergoeden. Maria en Jozef hadden "ja" gezegd tegen het feit dat zij een kind van God ter wereld zouden brengen. Zij wisten niet waar zij aan begonnen. En ze gingen van huis voor de volkstelling en *niemand* wilde hen helpen, probeert u zich dat eens voor



te stellen in hun situatie. *Want er was voor hen geen plaats in de herberg.*

Maar het lukte toch, Maria beviel van een gezonde jongen en de eenzaamheid van de stal werd doorbroken door de komst van de herders in het veld – randfiguren zoals ook zij zelf.

De geboorte van Jezus in die nacht in een stal in Bethlehem lijkt een sprookje, ver weg en lang geleden. En voor de sceptici onder ons zal dat ook altijd zo blijven: Foto's zijn er toen niet genomen. Het blijft een verhaal dat doorverteld moet worden, een ijzersterk verhaal, want het spreekt in sterke beelden over onderweg zijn en geen huis hebben, over geboorte en verwachting:

*Een droom van een nieuw begin wordt wakker,
een droom van God die bij de mensen komt,
een droom dat alles anders wordt.*



Dat we allen deze droom koesteren, telkens weer, elk jaar opnieuw, zegt, dat ook wij de hoop niet willen laten varen. Dat er een wens naar rechtvaardigheid en vrede, naar geluk en geborgenheid in ons leeft.

De herders kwamen naar het jonge gezin en het was niet meer alleen, engelen waakten over hen, mensen spraken over hen.

Laten we allen bemoedigd worden door dit verhaal van nimmer aflatende hoop op verandering. Dat het ook ons moge lukken er te zijn voor elkaar, een thuis te bieden voor wie het nodig heeft, een sterke schouder om op te rusten, een oor dat luistert, een huis waar je brood vindt.

Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk gelden zal. U is heden de Zaligmaker geboren, dat is Christus, de Heer, in de stad van David.

Laat het klinken in uw hart, het hele jaar door.

Ik wens u allen een zalig en gezegend kerstfeest en een 2010 vol geluk en liefde,

Robert Frede, pastoor



BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

Gezamenlijke vieringen van H. Engelmundus en H. Adelbertus rondom Kerstmis en Oud en Nieuw

De grotere wens tot gezamenlijk optrekken van de twee IJmond-parochies heeft voor de komende periode tot een aantal gezamenlijke vieringen geleid. Deze vieringen staan op mooie momenten van het kerkelijk jaar en drukken uit dat we als twee parochies in de IJmond ook samen kunnen vieren en ons geloof gestalte geven.

Het betreft vieringen die de afgelopen jaren een wat kleinere kring parochianen trokken en die we op deze manier weer meer “naar het midden van de parochie” willen brengen.

Allereerst is er op **zaterdag 19-12**, de zaterdag voor de 4^e advent, een gezamenlijke dienst van boete en voorbereiding op het hoogfeest van Kerstmis. De oude traditie van voorbereiding en biecht (een zeer oud-katholieke traditie) heeft tot deze vorm van avonddienst geleid waarin het nadenken over ons doen en handelen iets meer dan anders in het middelpunt wordt geplaatst. Het is een traditie in de H. Engelmundus en deze viering wordt nu ook extra aanbevolen in de H. Adelbertus. Beide pastores zullen voorgaan. De dienst begint om **19.00 uur**.

Zaterdag 26-12, de feestdag van de *H. Stefanus, diaken en eerste martelaar* (tweede kerstdag), is er voor beide parochies een eucharistieviering in de H. Engelmundus. Pastoor Münch gaat voor in de dienst, de H. Adelbertus is gesloten.

Zondag 27-12, de feestdag van de *H. Johannes, apostel en evangelist*, is er om 10.00 uur een eucharistieviering in de H. Adelbertus.

De H. Engelmundus is gesloten i.v.m. de Carol Service om 16.00 uur op diezelfde dag.

Beide parochies sluiten gezamenlijk het oude jaar 2009 af met de vesper en Lof van Oudjaar op **donderdag 31-12** om **19.00 uur** in de H. Adelbertus. De H. Engelmundus is gesloten.

Vrijdag 01-01, op de dag van *Naamgeving en besnijdenis van onze Heer Jezus Christus*, is er om **16.00 uur** een eucharistieviering in de H. Adelbertus. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar een goed en gezegend 2010 te wensen.



Om deze ontmoeting een extra feestelijk karakter te geven wordt een ieder (die ertoe in de gelegenheid is) verzocht om wat hapjes of olie-bollen mee te nemen. In mijn Amsterdamse parochie groeide dit uit tot een zeer gezellige en goed bezochte nieuwjaarstraditie. Voor de goede organisatie is het wel dienstig dat u van te voren meldt wat u denkt mee te nemen. Er zijn vast nog wel wat lekkere olieballen of hapjes van Oudjaar over! ☺

U kunt contact opnemen met Carla van Leeuwen (tel. 0255-535884) of pastoor Robert Frede (tel. 0255-510771).

Maar het belangrijkste is: U bent allen van harte welkom!

DWIJ-collecte op 20-12

Zondag 20-12, de 4^e zondag van de advent, wordt in de beide kerken de DWIJ-collecte voor de maand december gehouden.

DWIJ bestemde de opbrengst van deze collecte voor de *stichting Kruispost* in Amsterdam, een oecumenische stichting die uitgaande van de christelijke leefgemeenschap Oudezijds 100 op de Wallen in Amsterdam, medische en psychosociale hulp aan daklozen en vreemdelingen verschaft. De kruispost wordt bemand door vrijwilligers (artsen, verpleegkundigen, psychiaters en apothekers) en wordt bekostigd door diaconale en andere particuliere fondsen. *Kruispost* doet dit vanuit een principiële christelijke grondhouding. Op de website van stichting Kruispost (www.oudezijds100.nl) kunnen we o.a. lezen:

Sinds 1983 verleent Kruispost medische en psychosociale zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden. Kruispost geeft hulp aan onverzekerden, daklozen en asielzoekers. Iedere patiënt wordt om een donatie gevraagd en draagt zo naar vermogen bij in de onkosten. Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier geven wij hulp, vaak vergelijkbaar met die in een huisartsenpraktijk, indien nodig aangevuld door maatschappelijk werk. In onze patiëntengroep zijn weinig kinderen en bejaarden, veel mensen tussen 20 en 50 jaar, die alleen leven, merendeels van het mannelijk geslacht.

Via Kruispost helpt Oudezijds 100 met maatschappelijk werk en medische hulp. Kruispost is er met name voor mensen zonder ziektekostenverzekering. Ook illegalen zijn hier welkom. De naam Kruispost doet op allerlei manieren denken aan het kruis als christelijk



symbool en aan medische zorg. Maar het is ook de term voor de plek waar een loods wacht op schepen die de haven binnengebracht moeten worden. Op Kruispost wachten om met mensen op weg te gaan naar veiliger vaarwater.

Voor mensen in uitzichtloze situaties is Kruispost soms de eerste stap terug naar gezondheid en een menswaardig leven.

DWIJ hoopt op uw royale gift voor dit bijzondere werk dat relatief dicht bij huis gebeurt en toch ook ver van ons vandaan lijkt.

De kerkbesturen sluiten zich van harte bij deze aanbeveling aan.

Drie-Koningenfeest 9 januari 2010

Volgend jaar starten we met een gezellig Drie-Koningenfeest op zaterdag 9 januari om 20.00 uur, na de vesper, in de Bolder.

Onder begeleiding van de Drie Koningen gaan we weer een boeiende avond tegemoet.

Elk jaar weer is het een verrassing wat we gaan doen, maar de reis van de afgelopen jaren was steeds weer een leuke ervaring.... Zo ook deze keer.

Dus kom en laat u verrassen op deze avond, waar we u altijd weer op een leuke manier mee mogen nemen het nieuwe jaar in.

Een avond voor jong en oud waar u actief kunt worden, maar ook lekker kunt kijken.

Tot onder die ster.

Namens de Werkgroep, Henk Groen



Gesprekskringen

Boven het Kanaal

Het is de bedoeling dat de *gesprekskring boven het Noordzeekanaal* (coördinatie door Jacob Brakenhoff) in januari 2010 weer bij elkaar komt. Binnenkort kunt u een uitnodiging verwachten. Mocht u tot nu toe nog niet geweest zijn maar u heeft er wel zin in: het is een open bijeenkomst waarin we aan de hand van een thema uit de wereld van kerk/geloof en persoonlijk leven spreken. Nadere informatie bij pastoor Frede of de heer Jacob Brakenhoff.



Bezuiden het Kanaal

Ook beneden het kanaal is er een *open gesprekskring*.

Op 11 januari komt deze gesprekskring (de tweede keer) bij elkaar in de pastorie aan de Koningin Wilhelminakade 117. De coördinatie ligt in handen van pastoor Harald Münch.

Thema op deze avond is: "het Protestanste avondmaal en de Katholieke eucharistie – overeenkomsten en verschillen". Het betreft een open gespreksavond met veel gelegenheid tot vragen en gesprek. De avond begint om 20.00 uur en is open voor alle IJmond-parochianen. Nadere informatie bij pastoor Harald Münch (tel. 0255-515260).

Bedankjes

Op 8 november is onze zoon en broertje Mik gedoopt tijdens een prachtige kerkdienst. Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele felicitaties die wij na de dienst mochten ontvangen! En Mik heeft in ieder geval laten zien dat hij niet bang is voor water!

Groeten Bram, Chantal, Dido en Mik



Op zondag 8 november jl. ontving ik (via de collecteschaal in de Adelbertuskerk) een aan mij geadresseerde (gesloten) enveloppe, bevattende een gift met bestemming Onderhoudsgroep Westerbegraafplaats. Dit als blijk van waardering voor het werk dat wij verrichten.

Aangezien de gever/geefster onbekend is, wil ik hiermede de goede ontvangst bevestigen en namens allen van de groep onze hartelijke dank daarvoor overbrengen.

Jack Visser



Sint bij de Onderhoudsgroep Westerbegraafplaats

Verkeerden wij in de veronderstelling dat wij dit jaar niet meer in Sint's reisplan waren opgenomen, werden we geheel onverwacht op 2 december jl. geconfronteerd met en herinnerd aan het feit dat wij ons geloof in Sint vooral niet moesten verwaarlozen, omdat Sint voor ons van geen wijken wil weten. Op die dag verschenen zijn twee knechten, die door Sint waren geïnstrueerd om dit jaar, in navolging van voorgaande jaren, toch vooral die werkers van de Onderhoudsgroep niet te vergeten. Met een voor elke werker heerlijke banketstaaf werd deze opdracht ten uitvoer gebracht. Een door Sint's knechten onderstaand gemaakte rijm vergezelde deze opdracht.

Wij van de groep zijn de Zwart(en) Piet bijzonder erkentelijk voor deze verrassende geste.

Jack Visser.

*Toen de "Grafwerkers-Sinterklaas", moe van het leven, ons verliet,
Hadden wij de opdracht: vergeet die begraafplaats-jongens niet.
Vandaar dat twee onverkledde Pieten op de Wester zijn verschenen;
Om aan de wens van Sinterklaas een invulling te geven.
Het was altijd een feest vond Sint om jullie iets te geven,
En altijd weer een hoogtepunt om naar toe te leven.
Toen Sint nog goed ter been was en ook nog automobileerde,
Kwam de Heilige hier ter plekke, waar hij lekkers presenteerde.
Later werde jullie ontvangen in het paleis van Sinterklaas;
Van koffie en gebak voorzien en gekiekt door Pieterbaas.
Nog later verbleef Sint in een tehuis, iets wat Sint totaal niet zinde;
Maar toch, zo rond begin december wisten jullie Sint daar te vinden.
En bijna op de dag, een jaar gelee, is jullie Sint voorgoed gaan slapen,
Kadootjes waren toen al gekocht voor de begraafplaats-knappen.
Het bericht kwam toch nog onverwacht en jullie dachten: dat kan
niet...
Een groot geheim kwam aan het licht: Sint bleek gewoon tante Annie!
Maar toch, ook dit jaar iets lekkers, al is het niet van Annie, jullie Sint,
Wij weten dat jullie lekkerbekken zijn en dat je dit aardig vindt.
't Is iets waarvan je bij de koffie of de thee geniet.
Met de hartelijke groeten van Sint's knechten: Zwart(en) Piet*



Bezoek aan het Achelse Kluis Klooster

Acht mannen van de mannenclub hebben een bezoek gebracht aan dit klooster. Het doel was om wat tot bezinning te komen. Bij aankomst werden we verwelkomd met een kop koffie en een sleutel van onze kamer. Verkenning leverde ons een soort supermarkt en een groot restaurant op. Om 17.30 uur onze eerste kerkdienst. Dit was een vesper met een eucharistieviering, gezamenlijk met de broeders.

Het klooster is een stilte- en gebedsklooster; wat betekent dat er tijdens het eten in het geheel niet wordt gesproken. Dat is wel even wennen. De bedoeling is, dat tijdens het eten, je door het spreken niet wordt afgeleid, maar je gedachten op God concentreert. Ikzelf vond dit erg moeilijk, want je gedachten gaan toch al snel terug naar de dagelijkse besommeringen. Maar misschien moet je dat ook leren? De maaltijd was sober, maar wel erg lekker. We kregen wel bier bij ons eten!

In het poortgebouw kregen we een eigen kamer toegewezen; daar hebben we de avonden gezellig samen doorgebracht. Onze pastoor had een goede lezing voorbereid over het ontstaan van het monnikenbestaan en de kloosters. Erg boeiend.

De stilte en de rust begon langzaam tot ons door te dringen. Vier van ons besloten om de volgende dag alle zeven diensten bij te wonen. Dat betekent om vier uur opstaan, want de eerste dienst begon al om 4.30 uur. Ik hoorde wel hun wekker, maar draaide me toch nog maar even lekker om. Ze volbrachten het wel om alle diensten die dag bij te wonen.

Een van de monniken kwam wat vertellen over het kloosterleven. Een grappig antwoord van de man was, op de vraag hoe hij er toe gekomen was toe te treden, dat God hem er bij zijn haren had bijgesleept. De man was echter volkomen kaal. Hij was later ingetreden en noemde de bekering van Paulus als voorbeeld. We brachten de avond weer gezellig samen door, uiteraard met een biertje.

Wat mij wel opviel is de afstand die de monniken tegenover de gasten hielden. Dit bleek bijvoorbeeld wanneer ik de vredegroet ging geven aan de monniken, waarbij een van hen mij erg afstandelijk zijn hand toestak.



Er was ons nog een rondleiding beloofd, maar de monnik die dit zou verzorgen bleek zich niet lekker te voelen, zodat dit dus niet doorging. In de beste dagen waren er zo rond de honderd mannen in het klooster. Dit is nu teruggelopen naar acht monniken, waarvan er een in het bejaardenhuis zit, omdat de anderen niet voor hem konden zorgen. Van de zeven overgebleven mannen zijn er vijf boven de tachtig. De toekomst ziet er dus niet zo goed uit.

Nog even iets over de groep. Ik heb dit persoonlijk als erg prettig ervaren. Het is erg goed om buiten de parochie eens een paar dagen met elkaar op te trekken. We pasten erg goed bij elkaar. We hebben goede gesprekken met elkaar gevoerd en ook wel iets meer van onze gevoelens aan elkaar doorgegeven. Natuurlijk hebben we het allemaal op onze eigen manier beleefd, maar dat moet ook. Ik voelde een vorm van vriendschap.

Mijn persoonlijke verwachting van het bezoek aan het klooster zijn niet helemaal uitgekomen. Ik voelde een bepaalde devotie, maar toch niet de intentie die ik had gehoopt te vinden. Ik vind God meer in onze eigen diensten, dan in dit stille klooster.

Het bovenstaande was zo maar een impressie van vier hele mooie dagen.

Bedankt mannen,
Jan Visser

Uitslag verlotingen BolderBazar

Grote verloting:

Deze nummers woden voorafgegaan door een A:

68, 140, 195, 345, 353, 524, 578, 579, 602, 623, 840, 941, 967, 987, 1043, 1166, 1170, 1262, 1324, 1396, 1608, 1710, 1745, 1965, 2204, 2276, 2427, 2570, 2606, 2721, 2870, 3095, 3102, 3160, 3168, 3191, 3221, 3309, 3390, 3440, 3748, 3790, 3905, 3967, 3986, 4144, 4233, 4241, 4247, 4252, 4298, 4311, 4399, 4923, 5064, 5456, 5605, 5640, 5683, 5689, 5773, 6082, 6103, 6171, 6178, 6205, 6534, 6540, 6805, 6904, 6923, 7026, 7051, 7291, 7327, 7332, 7335, 7416, 7624, 7889.

De nummers van de kleine verlotingen:

Aktiva: zonder letter: 2160, 3008

Historische Kring: zonder letter: 3416, 3463, 3487, 3561



KLEURPLAAT VOOR DE KINDEREN



BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

Za.	12-12	19.00 uur	vesper
Zo.	13-12	10.00 uur	eucharistie, 3 ^e zondag van de Advent; kinderkerk en koffie
Wo.	16-12	9.00 uur	eucharistie, koffie
Za.	19-12	19.00 uur	algemene voorbereiding (voor beide parochies)
Zo.	20-12	10.00 uur	eucharistie, 4 ^e zondag van de Advent; kinderkerstfeest
Do.	24-12	22.00 uur	eucharistie, Kerstnacht; koffie
Vr.	25-12	10.00 uur	eucharistie, Kerstdag
Za.	26-12	10.00 uur	eucharistie
Zo.	27-12	16.00 uur	carolservice
Do.	31-12	19.00 uur	oudejaars vesper (voor beide parochies in de H. Adelbertus)
Vr.	1-01	16.00 uur	eucharistie, hapjes en drankjes (voor beide parochies in H. Adelbertus)
Zo.	3-01	10.00 uur	eucharistie, Driekoningengezinsviering met jeugdkoor , koffie
Wo.	6-01	9.00 uur	eucharistie, koffie
Za.	9-01	19.00 uur	vesper
Zo.	10-01	10.00 uur	eucharistie, 1 ^e zondag na Epifanie
Wo.	13-01	9.00 uur	eucharistie, koffie
Za.	16-01	19.00 uur	vesper
Zo.	17-01	10.00 uur	eucharistie, 2 ^e zondag na Epifanie
Wo.	20-01	9.00 uur	eucharistie, koffie
Za.	23-01	19.00 uur	vesper
Zo.	24-01	10.00 uur	Oecumenische viering, koffie

Website: engelmundus.okkn.nl



Uit de parochie

Het is weer gelukt. Vele schouders eronder en dan voorruit. Ook dit jaar hebben vele vlijtige handen weer een geslaagde **bazar** tot stand gebracht. Als pastoor wil ik iedereen daarvoor van harte bedanken.

Een week later was het ook weer feest. Deze keer in de kerk. Op zondag 8 november werd het tweede kind van Bram Tol en Chantal van Rooy en broertje van Dido – **Mik Johannes** – gedoopt. Moge hij als kind van God door het leven gaan.

Uit de **ziekenboeg** valt het volgende te vermelden. Jan Visser hoorde onlangs in het ziekenhuis dat men geen hoop meer heeft hem te kunnen genezen maar dat ze alles zullen proberen om zijn levenskwaliteit nog lang te bewaren. En op het moment gaat het vrij goed met hem en hij laat zich niet in zijn leven belemmeren.

Joke Wennis heeft eindelijk goed bericht ontvangen. Na haar hartoperatie wilde ze maar niet goed herstellen, maar bij het laatste onderzoek kreeg ze te horen dat het echt de goede kant op gaat. Ze begint weer te stralen.

Op *zaterdag 19 december om 19.00 uur* is er weer een **algemene voorbereiding** bij ons in de kerk, dit jaar samen met de Adelbertusparochie. Een gelegenheid om zich te bezinnen wat er de laatste tijd mis is gegaan in ons leven en met een schone lei naar het kerstfeest op te gaan.

Op *zondag 27 december* valt de dienst in onze kerk uit – wel is er dienst in de Adelbertuskerk - want 's middags om 16.00 uur vieren wij weer de traditionele **carolservice** in onze kerk.

Deze keer zal ook het Adelbertuskoor meedoen.

Nieuw is dat de beide parochies van de H. Adelbertus en de H. Engelmundus op *donderdag 31 december om 19.00 uur* het afgelopen jaar in een **vesper** herdenken en dan wel in de H. Adelbertus.

En op de volgende dag *vrijdag 1 januari om 16.00 uur* zullen wij ook gezamenlijk het **Nieuwe Jaar** met een eucharistieviering in de H. Adelbertus beginnen. Na afloop van deze dienst willen wij nog bij elkaar blijven en iets met elkaar eten en drinken. De pastores vragen u



vriendelijk zelfgemaakte salades of andere hapjes mee te brengen die wij dan met elkaar kunnen delen. Voor de natjes wordt gezorgd.

Op *zondag 3 januari* - **'Driekoningen'** - sluiten wij de bijzondere kerstdagen weer af met een gezinsviering. Het jeugdkoor zal weer optreden en een aantal kinderen zullen weer een stukje opvoeren.

In het liturgisch beraad kwam het idee op deze gezinsviering misschien in de toekomst op de dag zelf – 6 januari – te vieren. 's Avonds is het wel een bijzonder sfeer met de lichterprocessie erbij.

's Middags om 16.00 uur is in **Haarlem** de Nieuwjaarsontmoeting van het bisdom Haarlem met vesper en bisschop.

Op *dinsdag 5 januari* zijn de leden en belangstellenden van de mannenvereniging om 20.00 uur in de pastorie voor de ondertussen traditionele **'mannenverenigingsnieuwjaarsopeningsborrel'** uitgenodigd. Bij deze gelegenheid zal dan ook een filmpje over onze ervaringen in het klooster van de Achelse Kluis, die Henk Tol gemaakt heeft, getoond worden.

De hele parochie is op *zaterdag 9 januari om 19.00 uur* voor de **'Driekoningenavond'** in de Bolder uitgenodigd.

Ook dit jaar heeft de 'werkgroep' weer een sfeervolle avond voor de hele parochie voorbereid. Wat het wordt is zelfs voor de pastoor een verrassing.

Dinsdag 12 januari is in de pastorie op Kon. Wilhelminakade de tweede avond van de **gesprekskring 'Alles mag gevraagd worden'**. Op wens van de deelnemers zullen wij deze keer praten over het verschil tussen een katholieke mis en een protestants avondmaal.

Zoals wij op de gezamenlijke gemeentevergadering reeds hebben afgekondigd zal er op *dinsdag 19 januari* om 20.00 uur in het Adelbertuscentrum voor beide parochies een **gespreksavond over liturgie** plaatsvinden. Aanleiding is het besluit van de laatste synode dat onze liturgie misschien aangepast of aangevuld moet worden om beter bij de huidige mensen te passen.

U allen een zalig kerstfeest en een voorspoedig 2010 toegewenst,

Harald Münch, pastoor



De parochie onderweg



In aanloop op de feestdagen spreek ik namens het kerkbestuur de wens uit dat u allen een zalige Kerst tegemoet gaat en dat wij als parochie warme en sfeervolle diensten met elkaar mogen beleven. Een compliment gaat uit naar de samenstellers en auteurs van het boekje *“Het woord van vriendschap”* met gedachten en gebeden bij Advent en Kerst. Een fantastisch gebaar van onze bisschoppen, waarmee wij ons op een eigentijdse manier kunnen bezinnen en

voorbereiden op het komende Kerstfeest.

De synode ligt weer achter ons. Ik wil dat aangrijpen om namens het kerkbestuur Fiete Smit-Maan van harte te bedanken voor haar inzet waarmee zij als synodaal onze parochie heeft vertegenwoordigd. Dit stokje is nu in handen van Henk Groen en Rick de Ronde, die de afgelopen synode voor ons actief zijn geweest.

Voor het eerst sinds jaren heeft het kerkbestuur besloten te breken met een prachtige traditie, namelijk het jaarlijkse Sinterklaaspresentje voor vrijwilligers. De terugkerende kostenpost deed ons al een paar jaar twifelen, maar uit kostenoverwegingen is er nu echt een punt achter gezet. Dat wil niet zeggen dat wij niet dankbaar zijn voor het vele werk, maar hopen daar in onze jaarlijkse ontmoeting met vrijwilligers uiting aan te geven. Dank in ieder geval aan een ieder die zich de afgelopen jaren heeft ingezet om zo velen te verwennen met de Sinterklaasverrassing.

Onze financiële actie voor de geluidsinstallatie en kleding misdienaars heeft succes, is met € 900,00 over de helft, maar nog niet afgerond en verdient aanbeveling. Mogen wij u uitdagen om (nog) een financiële bijdrage te storten op één van onze rekeningen onder vermelding van actie geluid/kleding? Een zelfde verzoek betreft de financiële aandacht die ons kerkgebouw opeist. Nu regen en wind weer volop vrij spel hebben en onze gebouwencommissie de handen vol heeft, hopen wij op voorspoedige collecten in deze winterse periode.

Tot slot een terugblik op het prachtige en goed bezocht concert van orgel en altviool, wat met bijzondere waardering werd ontvangen. Het eerst volgende orgelconcert zien wij op zondag 14 februari tegemoet.

Goede en zalige feestdagen toegewenst,

Gert Jan v.d. Hulst



BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Kerkdiensten

20-12	10.00 uur	4 ^e zondag van de advent – zondag <i>Rorate Coeli</i> (blz. 360)
24-12	22.00 uur	Kerstmacht (blz. 19), vanaf 21.45 uur is er samenzang van de bekende kerstliederen
25-12	10.00 uur	Kerstdag (blz. 21)
26-12	10.00 uur	H. Stefanus, diaken en eerste martelaar, <i>géén viering in ons eigen kerkgebouw</i> , eucharistieviering voor beide parochies in de H. Engelmundus
27-12	10.00 uur	H. Johannes, apostel en evangelist (blz. 26)
31-12	19.00 uur	Lof van Oudjaar, vesper voor beide IJmond-Parochies, <i>H. Engelmundus gesloten</i>
01-01	16.00 uur	Naamgeving en besnijdenis van onze Heer Jezus Christus (blz. 31), aansluitend op de viering <i>nieuwjaarsontmoeting voor de IJmond-parochies</i> in het Adelbertuscentrum
03-01	10.00 uur	Epifanie – Openbaring van onze Heer Jezus Christus – “Driekoningen” (blz. 36)
10-01	10.00 uur	1 ^e zondag na Epifanie – doop van de Heer in de Jordaan (blz. 362), kerkelijke viering <i>40 jaar Adelbertus Vrouwenkontakt</i> met aansluitend ontmoeting en receptie in het Adelbertuscentrum
17-01	10.00 uur	2 ^e zondag na Epifanie (blz. 363)
24-01	10.00 uur	3 ^e zondag na Epifanie, Oecumenische viering van Schrift en Tafel in de PKN Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. <i>géén viering in ons eigen kerkgebouw</i>



Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 24-12 en 25-12, na de dienst op 01-01 met de nieuwjaarsontmoeting en op het 40-jarig jubileum van het *Adelbertusvrouwenkontakt* op 10-01.

Collectes

Met het einde van het kerkelijk jaar 2009 (of beter gezegd het lezingenjaar B) zijn we gestopt met de deurcollecte en de collecte in de houten collectebus ten bate van de kosten voor de herstelwerkzaamheden van onze kerktoren. De precieze opbrengst van collectes en giften met dit doel wordt binnenkort door de penningmeester bekend gemaakt.

Het kerkbestuur heeft voor de komende periode (tot aan Pasen 2010) de opbrengst van de houten offerblok bestemd als bijdrage bij de aanschaf van een nieuw wit kazuifel (en antependium) voor onze parochie. We hopen dat het nieuwe stel met de Pasen van 2010 in gebruik genomen kan worden.

Op zondag 13-12, de 3^e zondag van de advent, wordt de collecte voor het landelijk doel van de oud-katholieke kerk in de maand december gehouden. Bij het schrijven voor dit KRUISPUNT was er nog geen aanbeveling vanuit de landelijke kerk ontvangen. Het doel is volgens de traditie een project van het *landelijk diaconaal werk* van onze kerk. Let u derhalve goed op de afkondigingen.

Zondag 20-12, de 4^e zondag van de advent, is er een DWIJ-collecte. Dit keer bestemd voor de *stichting Kruispost* in Amsterdam. De stichting zet zich in voor medische hulp en zorg aan onverzekerden, d.w.z. voor daklozen en illegale vreemdelingen. Elders in dit nummer treft u een uitgebreidere beschrijving aan.

Voor deze doelen, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk zijn uw bijdragen natuurlijk ook op onze girorekening 3808341 t.n.v. oud-kath. Adelbertusparochie welkom.

En nog iets terzijde: Heeft u wellicht uw kerkbalans voor 2009 nog niet overgemaakt of wilt u voor dit doel nog iets extra geven? Ook daarvoor kunt u gebruik maken van de giro, maar dan wel op giro 1800 t.n.v. Kerkbalans A+E IJmuiden.



Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur).

Bij de kerkdiensten

Op *donderdag 24-12* vieren we de kerstnacht mis om 22.00 uur. Voorafgaand aan de dienst worden er vanaf 21.45 uur gezamenlijk kerstliederen gezongen. Het kerkkoor is al druk aan het repeteren voor deze bijzondere dienst en naar verluidt zal er ook een soliste haar medewerking verlenen.

Vrijdag 25-12 is er dan om 10.00 uur de feestelijke eucharistieviering van Kerstdag.

Aansluitend op beide diensten is er koffiedrinken in het Adelbertuscentrum.

Zaterdag 26-12 is er geen dienst in onze kerk. In de kerk van de H. Engelmundus begint de eucharistieviering om 10.00 uur. Deze viering is voor beide parochies gedacht.

Zondag 27-12, op de feestdag van de *H. Johannes, apostel en evangelist*, is er om 10.00 uur een eucharistieviering in ons kerkgebouw. De kerk van de H. Engelmundus blijft die ochtend gesloten. Om 16.00 uur is er in de H. Engelmundus de jaarlijkse *Carol service* met medewerking van lezers uit de Velsense samenleving. Ook voor deze viering bent u van harte welkom.

Donderdag 31-12, de feestdag van de *H. Sylvester, bisschop van Rome*, is er om 19.00 uur het Lof van Oudjaar. Deze viering wordt voor beide parochies in de H. Adelbertus gehouden. De H. Engelmundus is dan gesloten.

Vrijdag 01-01, Naamgeving en besnijdenis van onze Heer Jezus Christus, willen we om **16.00 uur** het nieuwe jaar begroeten. Aansluitend op de dienst is er een nieuwjaarsontmoeting voor de beide parochies in het Adelbertuscentrum. Voor de organisatie zou het erg plezierig zijn als u olliebollen, wat hapjes o.i.d. mee zou willen nemen. Er is vast nog iets over van de oudejaarsavond 😊) Opgave graag bij



Carla van Leeuwen (tel. 0255-0535884) of pastoor Frede (tel. 0255-510771). Zie ook elders in dit KRUISPUNT.

Zondag 10-01 zal het Adelbertus Vrouwenkontakt tijdens een feestelijke eucharistieviering herdenken dat zij 40 jaar geleden, in januari 1970, zijn opgericht. Aansluitend op de eucharistieviering is er een receptie en ontmoeting in het Adelbertuscentrum.

Tenslotte willen we nog erop wijzen dat op *zondag 03-01* in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria aan de Kinderhuissingel te Haarlem de vesper en nieuwjaarsontmoeting van ons bisdom plaats zal vinden. Tijdens de ontmoeting zal ook het geschilderde portret van wijlen mgr. Bert Wirix Speetjens worden onthuld. U bent allen van harte welkom!

Nadere informatie voor alle besproken diensten is verkrijgbaar bij pastoor Frede (tel. 0255-510771).

(Op-)Staan in de viering

Zoals u wellicht al wel eens hebt opgemerkt gaan misdienaars en pastoor al tijdens het *Halleluja* voor het evangelie staan. Sommige parochianen doen dat ook, anderen blijven nog tot aan het evangelie zitten.



Tijdens het zingen van het *Halleluja* werd in vroegere tijden het evangelieboek naar de lezenaar overgebracht. Uit eerbied voor dit boek (het evangelie dus, niet het boek als zodanig) ging de gemeente staan zoals wij dat nu al (of nog) tijdens het luisteren naar de lezing uit het evangelie doen.

Het zou fijn zijn als de gehele parochie al tijdens het zingen van het *Halleluja* zou kunnen gaan staan, behalve natuurlijk als het niet lukt vanwege lichamelijke ongemakken. Zeker als tijdens zeer feestelijke diensten het evangelieboek wordt bewierookt is het heel raar als de gemeente tijdens deze plechtige handeling blijft zitten.

Als u vragen daarover hebt kunt u deze graag aan de pastoor stellen.



Vanuit de Adelbertus-pastorie

Terugblikkend op het 25-jarig misdienaarsjubileum van Patrick de Koning kunnen we vaststellen dat het pastoor, kerkbestuur én niet in de laatste plaats ook de familieleden aardig gelukt is het jubileum voor de andere jubilaris op die dag tot een echte verrassing te laten worden. Marjoke de Koning-Wiljouw coördineerde namelijk vanaf het begin van Patrick's misdienaar-zijn het rooster voor deze niet onbelangrijke taak in onze diensten. Ook aan haar werd een bos bloemen en een tastbare herinnering overhandigd en beide jubilarissen werden door de parochie tijdens de koffie gefeliciteerd.

Het kerkbestuur heeft het voornemen om uit het legaat van wijlen mevrouw Coby Blinkhof-Lok een nieuw rood kazuifel met bijpassend antependium aan te schaffen. We hopen dat deze aanschaf met Pinksteren komend jaar gerealiseerd kan worden. Op dit moment kijken we bij de bekende ateliers naar een aansprekend ontwerp. Ook het witte kazuifel is aan vervanging toe, het begint een beetje een "grijs set" te worden. Als alles goed gaat hopen we met Pasen een nieuw stel in gebruik te kunnen nemen. Het houten offerblok (en wellicht enkele collectes) zullen een deel van de kosten dragen zo is onze verwachting. Daarnaast zijn we op het moment op zoek naar een bedrijf dat nieuwe cijfers en letters voor het gezangenbord kan maken omdat we regelmatig moeten vaststellen dat er te weinig cijfers (bijv. de "5" in de adventstijd) aanwezig zijn.

Tenslotte wil ik ook nog vermelden dat er plannen zijn om het Adelbertuscentrum van een nieuwe verlaag te voorzien. Hoewel altijd zeer goed verzorgd is toch hier en daar te zien dat we opnieuw mogen schilderen, zodat het een visitekaartje voor onze parochie kan blijven en ook de (incidentele) huurders met plezier blijven komen.

Mevrouw Klaaske Zwart-van Biessum, onze oudste parochiane, is van verzorgingshuis De Boogaert naar verzorgingshuis De Santmark, eveneens in Castricum, verhuisd omdat haar daar meer aangepaste zorg geboden kan worden.

Ook mevrouw Kops-de Haan is naar een nieuwe woning in Santpoort verhuisd. We wensen beiden een goede tijd in hun nieuwe woon-omgeving.



Voor mij is de advents- en kersttijd altijd een van de mooiste periodes van het jaar, ook al valt het met het donkere en vaak natte weer niet altijd mee. Voor mij is deze tijd met veel dierbare herinneringen en



gebruiken verbonden. De adventskrans, die in Duitsland ook in woningen gebruikelijk is, is daar een zichtbaar teken van. En in Nederland is daar dan nog Sinterklaas bijgekomen – hoewel hij mij als katholiek kind in Duitsland ook niet helemaal onbekend was. Alleen bracht hij daar meestal wat snoepgoed en wat “nuttige dingen” zoals handschoenen – als kind vond je daar natuurlijk niet zo veel aan. Bij ons kwam de “Nikolaus” ook

vaak vergezeld door knecht Ruprecht – niet door zwarte Pieten – en die knecht was wel een stuk enger dan de Pieten hier, want hij had een bokkepoot en als je in zijn zak terecht kwam had je wel het vermoeden dat dat geen goede zaak was. Gelukkig bleek altijd maar weer dat Sinterklaas een aardige bisschop was en dat je met een paar welbedoelde adviezen en de belofte “het volgend jaar echt beter op school op te letten” toch nog een aardigheidsje kreeg. In De Moerberg werd me trouwens door de bewoners in een gespreksgroep nog zeer recent bevestigd dat de Sint vroeger een stuk strenger en minder gezellig was dan nu – de kinderen van nu hebben wel geluk denk je dan.

Met de kerstvieringen hoop ik wederom velen van u in de diensten te kunnen ontmoeten. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen maar wilt u wel rondom de feestdagen de communie ontvangen, neem dan a.u.b. contact met mij op (tel. 0255-510771).

Bijzonder vermelden wil ik hier nog dat we dit jaar voor het eerst samen met de parochie van de H. Engelmundus het nieuwe jaar tijdens een eucharistieviering op Nieuwjaarsdag willen begroeten. De dienst begint om **16.00 uur** en wordt gevolgd door een nieuwjaarsontmoeting waar we elkaar het beste voor 2010 kunnen wensen.

Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een gezond en vreugdevol 2010 hier in de IJmond en daarbuiten,

Robert Frede, pastoor



2 X 25 Jaar november 1984 – november 2009

Pastoor Frede, kerkbestuur, koffiezetters, drankschenkers en alle anderen die weer hebben mee geholpen om de dienst van 8 november jl. tot een mooie en dankbare dienst te maken, wil ik hier voor bedanken.

Patrick 25 jaar misdienaar: nog altijd met dezelfde inzet en betrokkenheid voor de zondagsdiensten, vespers en uitvaarten. Zelfs op de Filippijnen was hij misdienaar (wat was dat bijzonder).

In juni 1997 heeft hij samen met Johannes het 12½ jaar misdienaarschap gevierd. Deze stopte er mee want hij ging verhuizen. In oktober 2005 was hij 20 jaar misdienaar en werd hem de Paaskaars door Pastoor de Boer overhandigd namens het kerkbestuur. Pastoor de Boer benadrukte dat misdienaar zijn ook een zaak van intentie en innerlijke betrokkenheid is; "dat zit wel goed bij deze jubilaris" zei hij toen.

Patrick heeft dienst gedaan met o.a. de pastores de Rijk (zijn leer-pastoor), Kamp, van Oosterhout, De Boer, Albers en nu pastoor Frede.

Vandaag heeft hij precies 600x gediend aan het altaar. Er zijn nu nog 6 misdienaars in de Adelbertuskerk, waaronder: Yeri, Hendrik, Rick, Johannes en Marieke.

Die laatste is voor Patrick een speciaal persoon, want alleen als hij geschoren is (baardje) wil zij met Patrick dienen en dat wil wat zeggen !! Zelf had ik niets verwacht, maar ook ik kreeg mooie woorden en werd bedankt voor mijn inzet voor het maken van het misdienaarsrooster (ook 25 jaar) en het controleren van de togen van de misdienaars en pastoor voor de aanvang van de dienst . Een mooie engel in het brons en een prachtig boeket werden mij overhandigd door pastoor Frede.

Dit had ik totaal niet verwacht.

Voor Patrick was er een bronzen plakkaat /medaillon met de afbeelding van een roos en het getal 25 in het hart.

Nogmaals mijn hartelijke dank aan allen die zich hebben ingezet om dit mogelijk te maken. Wij hebben in ons gezin al héél wat meegemaakt, maar de Hoop, het Geloof en de Liefde voor elkaar heeft ons sterk gemaakt en daar zijn wij dankbaar voor.

Dit verhaaltje had ik willen vertellen in de dienst van 8 november, maar doordat ik zo verbluft was door de aan mij gerichte toespraak van de pastoor, is het er niet van gekomen, dus dan maar zo !!

Marjoke de Koning – Wiljouw.



Opbrengst Toren-collecte , offerblok en “toren”giften

In de afgelopen periode is er op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de dit jaar uitgevoerde reparatie aan de kerktoren. Middels een oproep in het kruispunt zijn vele giften binnengekomen. Ook zijn er collecten gehouden en zijn de eindcollecten en de baten uit het offerblok van het afgelopen kerkelijke jaar bestemd voor de delging van de reparatie van de kerktoren.

In totaal is zo € 5.517,-- ontvangen. De onderverdeling vindt u hierna:

Giften	€ 2.925,--
Collecten	€ 745,--
Eindcollecte	€ 1.366,--
Offerblok	€ 481,--
Totaal	€ 5.517,--



We zijn er als Parochie in geslaagd om bijna éénderde deel van de totale reparatie bij elkaar te brengen!

Uw kerkbestuur, maar natuurlijk vooral uw penningmeester is alle gevers bijzonder dankbaar voor hun bijdrage!

Opbrengst bijzonder collecten

DWIJ:

De collecte voor DWIJ van 15 november heeft € 77,50 opgebracht.

Landelijke kerk:

De maandcollecte voor de landelijke kerk van 18 oktober heeft € 93,-- opgebracht, en de maandcollecte van 22 november, in de gezamenlijke dienst met de Engelmundusparochie, heeft € 239,-- opgebracht!

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Marcel van der Wel,
penningmeester



ALGEMENE BERICHTEN

Aangepaste gezinsdienst

De eerstvolgende dienst is op 20 december a.s. in de Morgensterkerk aan de Vrijburglaan 2 te Heemskerk.

Het thema van de jaarcyclus 2009-2010 is "David".

De aanvang van de dienst is om 15.00 uur.

Om te zingen naar de ICHTHUSkerk

Op zaterdag 16 januari 2010 is er weer een zangavond in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40 in IJmuiden.

De avond begint om 19.30 uur en de kerk is om 19.00 uur open.

Iedereen is hartelijk welkom .

AGENDA

05-1	20.00 uur	Nieuwjaarsborrel O.K. Mannenvereniging
09-1	20.00 uur	Driekoningenfeest in de Bolder
10-1	10.00 uur	Kerkelijke viering 40 jaar Adelbertus Vrouwenkontakt
11-1	20.00 uur	Open gesprekskring in de pastorie (E)
12-1	18.30 uur	Feestavond Adelbertus Vrouwenkontakt
20-1	20.00 uur	Aktiva, lezing Odile Schouten

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

overige mededelingen.....

.....



OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler- Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,

e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmunduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-537826

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540352, b.g.g. 0255-517083

of 0255-512167

Girorekening O.K. parochie

Girorekening O.K. Parochie

H. Engelmundus te IJmuiden

H. Adelbertus te IJmuiden

girorek.nr. 52.39.65

girorek.nr. 38.08.341

bankrek.nr. 56.49.11.275

bankrek.nr. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies

alleen via gironr. 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de

Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren voor **13 januari a.s.** bij:*

Mw. F. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

Tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 25 januari 2010

