



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 51, nummer 7 januari/februari 2010

**Aan het volk van God
bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus**

He's got the whole world in His hands

“Hij draagt de hele wereld in Zijn handen”.
U kent dit swingende lied waarschijnlijk allemaal.
Kinderen zijn er meestal gek op.

“Hij draagt de hele wereld in Zijn handen”, zo iets horen we ook in de tweede lezing op Eerste Kerstdag: “Hij draagt het heelal door zijn machtig woord”.

In het begin van het nieuwe jaar zitten we – ook al is bij de meeste mensen de kerstboom al weg - nog in de sfeer van het Kerstfeest, de Kersttijd. Het verhaal van Kerst trilt nog na.

De meesten van ons worden elk jaar geraakt door de ‘kerstboodschap’, door de warmte en gezelligheid: hartverwarmend.

Maar de kerstboodschap gaat verder dan onze horizon, tot aan de uiteinden van de aarde, en nog verder. Hij gaat verder dan ‘Vrede op aarde’. Verder dan geloof als ‘verrijking en steun in ons privéleven’.

Degene die met Kerst op de aarde komt, kun je niet opsluiten in de stal van Betlehem.

Hij heeft te maken met al wat bestaat. Met je hele leven en ook je sterven. “Hij draagt alles door zijn machtig woord”.

Hij – en niet alleen maar ‘iets’ – staat aan het begin van alles. De kern, het hart van de wereld is niet blinde energie, niet een onpersoonlijk lot maar de geleefde, tot in de dood doorleefde geschiedenis van een mens.

In het middelpunt van de wereld staat de geschiedenis van God met ons, met mij. God heeft een hart voor ons mensen! God heeft voor ons een duidelijk gezicht: Jezus Christus.

Hij draagt de hele wereld, het heelal. Het antwoord van christenen beperkt zich niet tot een bepaald theoretische werelbeschouwing, tot een familie of alleen maar tot de eigen ziel. Nee, het gaat om het geheel, om het heelal.

De hemel, de kosmos laten we niet over aan engelen, mussen of astrologen. Hij is in handen van Jezus Christus: “God heeft nu tot ons gesproken door de Zoon, die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat en door wie Hij het heelal heeft geschapen. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen en hij draagt het heelal door zijn machtig woord.”

Dat is globalisering – christelijke globalisering! Die is met Jezus Christus voor ons in de kribbe gelegd.

“Hij draagt de hele wereld, het heelal in zijn handen”. Al heel lang wordt Christus afgebeeld met een bol in zijn hand: het Jezuskind met de wereldbol. Als wij de wereld zelf in handen zouden willen nemen – we zouden ons pijnlijk vertellen. Hij draagt de wereld, het heelal.

Voor ons is de uitdaging daaraan actief mee te werken, onze bijdrage te leveren aan de samenleving op deze aardbol.

We hebben immers een duidelijke voorganger: Jezus Christus.

Vrede op aarde, dat is bijvoorbeeld al een goed begin.

Grote woorden, geplaatst in een wijde horizon. Maar die gelden evengoed in het kleine, in onze eigen levensgeschiedenis.

Elke zondag wordt die vrede ook ons toegezegd “De vrede van God die alle verstand te boven gaat zal uw harten en gedachten bewaren in Jezus Christus onze Heer”.

En Hij draagt de hele wereld én mijn leven in zijn handen.
Van Hem zijn tijd en eeuwigheid. Van Hem is ook dit nieuwe jaar 2010.
Het ligt in zijn handen. En daar ligt het goed.
Een goed en gezegend nieuw jaar gewenst, voor ieder van ons en voor
heel de wereld.

En persoonlijk willen wij allen bedanken die ons ook dit jaar weer blij
hebben gemaakt met zo veel goede gaven en wensen.

Een gezegend 2010!
pastores Harald Münch en Martina Liebler



BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

Foto's gevraagd

De Historische Kring (HK) van de Oud-Katholieke parochies in de IJmond vraagt de parochianen om foto's en andere documentatie van de jeugdgroepen, DGS, etc. De HK wil haar archief zo volledig als mogelijk maken om t.z.t. publicaties uit te geven. U kunt uw foto's geven of beschikbaar stellen zodat de HK deze kan digitaliseren.

Namens de HK, Jaap Wijker

Bedankjes

Mijn vrouw en ik waren blij verrast door de vele kerst- en nieuwjaarskaarten die we mochten ontvangen uit beide parochies. Het heeft ons goed gedaan!

Ook wij wensen u allen een Gezegend 2010.

Wim en Clemence de Boer.

Beste parochianen,

Afgelopen november zijn er een hoop mensen geweest die enthousiast aan de schoenendoosactie mee hebben gedaan. De actie was werkelijk een groot succes en ik wil iedereen heel erg bedanken voor zijn/haar inzet. Inmiddels is mij duidelijk geworden naar welke bestemming de schoenendozen zijn gegaan. Alle 43 dozen die ingeleverd zijn, zijn op weg gegaan naar Tanzania (Afrika), waar arme kinderen nu heel erg blij zijn met wat er voor hen is gemaakt.

Nogmaals heel erg bedankt voor het mooie werk wat er is geleverd.

Rick de Ronde

Driekoningenavond 2010

Het Driekoningenfeest, waarmee de Werkgroep de parochie op 9 januari 2010 wilde verrassen, kreeg op zeer korte termijn te maken met een extra en grote onvoorziene verrassing: **HET WEER**.

De verwachtingen voor het weer en de wegegesteldheid voor die avond waren zo verontrustend, dat de Werkgroep de avond niet wilde/durfde te laten doorgaan.

Maar het programma en alle benodigde attributen liggen klaar. De Werkgroep zal op een later en hopelijk veiliger tijdstip proberen dit vrolijke Driekoningenfeest in aangepast vorm aan te bieden en te vieren.

Houdt U de volgende aankondiging in de gaten!

Concert
Zondag 14 februari 2010
aanvang: 16.00 uur
entree: € 7,00

*Oud-Katholieke Engelmunduskerk
Kon. Wilhelminakade 119 te IJmuiden*

Dirk Out – orgel

Dirk Out (1949), speelt reeds zijn hele leven orgel. Hij studeerde in 1978 af aan het Sweelinckconservatorium. Hij kreeg bekendheid via radio en televisieopnames, dirigent van koren, begeleidend organist en als solist bij orgelconcerten in binnen- en buitenland. Sinds 1991 is hij directeur van het Kunstencentrum Velsen.

Getijden op internet

Tekst, gebeden en muziek voor iedere dag

Op de homepage van www.OKKN.nl staat sinds 1 januari 2010 de Getijdenkalender, zoals aangekondigd in het Kruispunt van oktober 2009.

Links boven staat de kalender van januari 2010.
In de kalender klik je een dag of een datum aan.

Dan klinkt klokgelui.

Er wordt een tekst uit de Schrift voorgelezen, die meegelezen kan worden op het beeldscherm.

Er klinkt een Taizé-lied.

Er is stilte.

Een rustig en duidelijk gesproken gebed bij de lezing, en bij de dag van vandaag.

Als afsluiting nog een Taizé-lied.

Een goed initiatief van de Werkgroep St.Willibrord, en mooi uitgevoerd door pastoor Peter Feenstra.

Een moment van rust bij de computer, die anders altijd knippert en boodschappen en waarschuwingen stuurt en iets van je wil, zoals aanklikken, weggklikken, doorklikken, opslaan, verzenden, bestellen, bevestigen, annuleren, enzovoort, enzovoort.



Sneeuw

Eindelijk weer eens een witte Kerst!

Wat een mooie paksneeuw! Wat een sneeuwpoppen! Sinds jaren is er niet zo veel gesleed!

En wat was het eng en glad om de deur uit te gaan!

En wat waren er af en toe weinig mensen in de kerk!

En iedereen probeerde zich te herinneren, hoe lang het geleden was, dat er zoveel en zo lang sneeuw lag.

Dat deed mij denken aan de jaren '80. De nieuwe flats naast de kerk waren klaar en de blinde Daan van de Poll woonde er pas, met zijn geleidehond. Maar iedere dag stampte bij met zijn zware laarzen rond in de sneeuw en in zijn nieuwe omgeving. Heel flink!

En meneer en mevrouw Van de Zwan woonden er ook net. Meneer Van de Zwan liet steeds zijn hondje uit in de sneeuw en gladheid, volgens mij niet aan een riem, maar aan een touw.

Ik beklagde hem, dat hij in de sneeuw naar buiten moest. Hij zei, dat hij de sneeuw leuk vond voor de kinderen om sneeuwpoppen te maken en te sleeën. Jawel, zei ik, maar oudere mensen, die slecht ter been zijn, kunnen niet naar buiten. Voor hen is het minder leuk of zelfs gevaarlijk.

Nou, zei meneer Van de Zwan, dan gaan die oude mensen in de zomer maar eens extra naar buiten.

En die positieve en wijze woorden kunnen we ook toepassen op de kerk: het is verstandig, als mensen hun benen en armen of leven niet riskeren om de Heer in de kerk te loven.

Maar dan kunnen zij en alle anderen, in de zomer wel een keertje, of een paar keertjes extra gaan.

Afgesproken?

Fiete Smit-Maan

(die één zondag per maand in de Engelmunduskerk is en de andere zondagen in Haarlem, Krommenie of Alkmaar)

JONGEREN - agenda

We hebben alvast een paar belangrijke data gevonden van activiteiten, die vooral voor jongeren interessant zijn – en voor ouderen om te supporten en te ondersteunen.

Voor het volleybaltoernooi kun je je al aanmelden.

Van de andere activiteiten zijn nog geen thema's, prijzen en andere bijzonderheden bekend, maar wel de data.

Noteer die vast en let op verdere informatie!

Kruispunt komt op de activiteiten terug!

Volleybaltoernooi

op 2^e Paasdag, 5 april, in Alkmaar

(jacquelinedewit@hotmail.com)

Voorjaarskamp – ook voor ouders en ouderen

Hemelvaartdag, 13 mei, en aansluitend weekend

(www.voorjaarskamp.nl)

Jongerendag bisdom Haarlem

12 juni, in Krommenie

Landkamp voor 8 – 14 jaar

31 juli t/m 7 augustus

(www.okjeugdampen.nl)

Zomer Activiteiten Kamp 15 – 19 jaar

17 juli t/m 24 juli

(www.okjeugdampen.nl)



Exposities: Coen Tol of Marjolein Bastin?

Marjolein Bastin tekent en schildert al 30 jaar 'natuur' met vogeltjes, takken, bloemen, vruchten, schelpen, enz. voor Libelle. Tot 3 januari jl. had zij een expositie van 100 originele aquarellen in Den Bosch. Het liep storm!

Daar kan Coen Tol met zijn werk uit 30 jaar niet tegen op, denk je.

De werken van Marjolein Bastin zijn perfect, waarheidsgetrouw, met een ideale compositie: wat je ziet, is exact wat afgebeeld is. En dat is alles, meer is er niet.

Bij het werk van Coen Tol is niet zo duidelijk wat je ziet. Zijn werk roept vragen op. Hij probeert zichtbaar te maken, wat niet zichtbaar is. Wat je ziet, kan niet alles zijn. Er is meer. Wat?

Het 'Doorkijkje' in pastel: doorkijkje waar vandaan, en vooral, waar naar toe? Het spreekt tot de verbeelding: een lichtend perspectief.

'Hallucinatie op de deur van de isoleercel': wat is er gebeurd? Waar zijn de pastelkleurige vlekjes fragmenten van?

Hoe moet je de tegenstelling tussen hemel en aarde op één doek samen brengen? Hoe houd je contrasten bij elkaar in één lijst?

De 'Januskop': één hoofd met twee verschillende emotionele gezichten, een naar links, een naar rechts.

De 'Grimlach': een van smart vertrokken gezicht, en toch blij.

De wonderlijke boomstronk in een wijds en verlaten landschap, onderweg: waarvandaan – waar moet hij heen?

Wie ziet of voelt nooit eens iets, wat niet kan? Hoe kom je daar uit? Kun je die gevoelens, beelden, visioenen tastbaar maken en ook bij elkaar brengen? Coen Tol doet het met verf op doek.

De meeste werken zijn gemaakt in het dagactiviteiten-centrum De Smederij in Velsen-Noord.

De tentoonstelling is in 'De Verbinding', een ontmoetingsruimte voor cliënten van de GGZ in **Dorpshuis 'De Driehoek'** in Driehuis, Driehuizerkerkweg 34a (achter de Jan Campertschool).

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 – 17.00 uur.

Iedereen is tijdens de openingsuren van harte welkom.

De koffie staat klaar!

De tentoonstelling duurt tot 1 maart 2010.

Fiete Smit-Maan

BERICHTEN VOOR DE

ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

Zo.	24-01	10.00 uur	Oecumenische viering, koffie
wo.	27-01	9.00 uur	eucharistie, koffie
za.	30-01	19.00 uur	vesper
zo.	31-01	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk, 4 ^e zondag na Epifanie
wo.	3-02	9.00 uur	eucharistie, koffie
za.	6-02	19.00 uur	vesper
zo.	7-02	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk, creche, koffie – Maria Lichtmis
wo.	10-02	9.00 uur	eucharistie, koffie
za.	13-02	19.00 uur	vesper
zo.	14-02	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk – 6 ^e zondag na Epifanie
wo.	17-02	19.00 uur	Aswoensdag, eucharistie met asoplegging van beide parochies in Engelmunduskerk, daarna gezamenlijke gemeenteavond in de Bolder
za.	20-02	19.00 uur	vesper
zo.	21-02	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk – 1 ^e vastenzondag
wo.	24-02	9.00 uur	eucharistie, koffie
za.	27-02	19.00 uur	vesper
zo.	28-02	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk – 2 ^e vastenzondag

Website: engelmundus.okkn.nl

Uit de parochie

Uit de ziekenboeg heb ik het volgende te vermelden: Het was wel schrikken toen **Siena van Heijst-Wenning** op de dag voor oudejaarsdag tijdens de gezamenlijke koorrepetitie onwel werd en flauw viel. Maar gelukkig waren er wat doortastende mensen aanwezig die meteen de ambulance belden en zo kwam Siena nog diezelfde avond in het RKZ terecht. Een week moest ze blijven voor velerlei onderzoeken. Uiteindelijk mocht zij naar huis met het weten dat er gelukkig niets ernstigs aan de hand is. Alleen moet ze er wel over nadenken haar levensritme iets bij te stellen.

Met een van onze langst dienstdoende misdienaars **Huib Gravemaker** ('jonge Huib') gaat het op het moment ook niet zo goed. Hij heeft al maanden last van gordelroos. Soms lijkt het te genezen maar dan steekt het de kop weer op.

In de week voor Kerst vreesden wij het ergst voor de **heer Korbee** die sinds meer dan een jaar in Velserduin/IJmuiden vertoeft, maar hij is wonderwel weer opgeknapt en maakt opnieuw in de rolstoel zittend zijn verkenningstochten door de derde verdieping.

Op 17 januari was het feest in de parochie van de Heilige Engelmundus **Elly Kuitert-Wenning en Ton Kuitert** vierden te midden van de gemeente dat zij 40 jaar geleden in het huwelijksbootje waren gestapt. Maar zij zijn toen niet alleen aan boord gegaan maar zij varen nog steeds zij aan zij door het leven. Moge er nog veel zegen rusten op de komende gezamenlijke jaren.

U kunt zich misschien nog herinneren dat wij op laatste gezamenlijke gemeentevergadering ter voorbereiding op de synode een stuk over de liturgie op de tafel hadden liggen. Johannes heeft toen een korte inleiding daarop gegeven. Aan de hand van dit stuk dat de synode heeft aangenomen zal in de komende jaren beleid gemaakt worden. Maar wat staat ons te wachten en vooral wat verwachten wij zelf? Dat willen het collegiaal bestuur en de bisschoppen graag van ons weten. Daarom bent u uitgenodigd op **dinsdag 2 februari om 20.00 uur** in het Adelbertuscentrum voor de gespreksavond "Beleidsnota Liturgie".

Zondag 7 februari vieren wij Maria Lichtmis. Ook dit jaar hebben de kinderen van de kinderkerk en de lering kaarsen versierd, die tijdens deze hoogmis gewijd worden en na afloop aan de kerkgangers te koop zullen worden aangeboden. De opbrengst is voor een goed doel.

Maria en Jozef gaan met het kind Jezus, de eerstgeborene, naar de tempel om met hem te doen wat in de Wet is voorgeschreven. Ze droegen namelijk hun eerstgeboren zoon aan God op en ontvingen hen gezegend terug en daarvoor brachten zij een offer, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. De woorden uit de lofzang van de oude Simeon 'een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël' zijn de aanleiding om op deze dag kaarsen te wijden voor gebruik in de kerk of thuis. Deze kaarsen zijn een teken voor het licht dat Christus in ons leven heeft gebracht.

Om deze gebeurtenis uit het leven van Jezus te herdenken zullen wij ook dit keer met z'n allen een kaarsenprocessie houden.

Woensdag 17 februari is Aswoensdag. Deze keer vieren wij 's avonds om 19.00 uur de eucharistie met asoplegging voor **beide parochies samen** in de Engelmunduskerk. Maar wij willen op deze avond, waarop wij samen de vastentijd beginnen, niet meteen weer uit elkaar gaan. Na afloop van de dienst is er een **gezamenlijke gemeenteavond** in de Bolder, het thema is 'vasten'.

Al een aantal jaren bestaat er benoorden het kanaal een gesprekskring. Afgelopen november zijn wij daarmee ook bezuiden het kanaal begonnen. Omdat de opkomst goed tot zeer goed is gaan wij natuurlijk daarmee door. De deelnemers bepalen zelf de onderwerpen.

De volgende keer komen wij – **gesprekskring zuid** - op dinsdag 23 maart om 20.00 uur in de pastorie op de Wilhelminakade bij elkaar. Deze keer is het onderwerp 'huwelijk', met alles wat er heden ten dage bij hoort: sacrament, scheiding, hertrouwen, partnerschap van het zelfde geslacht.

Tenslotte nog iets over de **lering in de parochies**. Soms word ik gevraagd of er überhaupt nog kinderen op de lering zitten. Vandaag de dag zegt men ook vaak catechese. En daar kan ik dan steeds blij met 'ja' op antwoorden. Op het moment hebben wij in de oud-katholieke gemeenschap van de IJmond twee leringgroepen. Een jongere groep met 6 kinderen van 10-12 jaar oud. Zij worden door pastoor Martina Liebler-Münch op het aannemen ofwel eerste communie voorbereid. En een oudere groep van 5 jongeren van 13-15 jaar oud, die door pastoor Harald Münch ook op het aannemen worden voorbereid.

Met hartelijke groeten, pastoor Harald Münch

De parochie onderweg

Ons kerkelijk Hoogfeest van Kerstmis ligt weer achter ons. Voor velen, zowel kerkelijk als privé, een tijd van inspanning, maar ook van sfeervol genieten en bezinning. Veel dank gaat uit naar allen die al onze kerkelijke vieringen hebben meegemaakt, zowel in de voorbereidingstijd van de Advent als de Kerstvieringen zelf. Goede herinneringen bestaan aan de interkerkelijke vieringen; de zangdienst bij de Hervormde gemeente IJmuiden West aan de Kanaalstraat en onze Christmas Carols, waar wij velen hebben mogen ontvangen uit de omliggende kerkgemeenschappen. Namens het kerkbestuur alle waardering voor ons koor. Samen met koorleden van de Adelbertusparochie moeten zij intensieve weken van repetities achter de rug hebben, want hun kooruitvoeringen waren in één woord prachtig.

Bestuurlijk gaan wij, in samenwerking met het kerkbestuur van de H. Adelbertus, weer volop aan de slag. Naast het kruispunt hebben wij nu ook met de Adelbertusparochie één gezamenlijke website. Een klus die niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is, daarom een compliment voor onze webmasters. Daarnaast staat de gebouwencommissie klaar om de achterzijde van de pastorie beter tegen de weersinvloeden te beschermen. Offertes zijn opgevraagd en zij staan klaar om daar nieuwe kozijnen met dubbel glas te laten aanbrengen. Ongetwijfeld zal dat een winst opleveren voor zowel het woongenot als de energierekening.

Daarnaast zal het pastoraal programma weer worden opgepakt door onze beide pastores. Voor het programma verwijzen wij u naar het boekje *Activiteiten Oud-Katholieke IJmondparochies 2009/2010*. Tevens is er het culturele programma van concerten en andere bijeenkomsten, waarover u weer op andere wijze bent of wordt geïnformeerd. In het bestuur komt Sonja Gravemaker ons versterken. De komende maanden wordt zij ingewerkt om in juni volledig haar taak te kunnen oppakken wanneer de bestuurstermijn van Anneke Zwart afloopt.

Gert Jan v.d. Hulst

BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Kerkdiensten

24-1	10.00 uur	3 ^e zondag na Epifanie Oecumenische viering van Schrift en Tafel in de PKN Engelmunduskerk in Velsen-Zuid, <i>géén viering in ons eigen kerkgebouw</i>
31-1	10.00 uur	Opdracht van de Heer in de Tempel – “Maria Lichtmis” (blz. 508)
7-2	10.00 uur	5 ^e zondag na Epifanie (blz. 369)
14-2	10.00 uur	6 ^e zondag na Epifanie (blz. 371)
17-2	19.30 uur	Aswoensdag (blz. 381 en 57) <i>gezamenlijke viering in de kerk van de H. Engelmundus voor beide parochies, ons eigen kerkgebouw blijft gesloten</i> Aansluitend gemeente-avond ter inleiding op de veertigdagentijd
21-2	10.00 uur	1 ^e zondag van de veertigdagentijd – <i>Invocabit C</i> (blz. 382)
28-2	10.00 uur	2 ^e zondag van de veertigdagentijd – <i>Reminiscere C</i> (blz. 384)

website: www.adelbertuskerk.nl

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van 31-1, 7-2 en 21-2.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur).

Collectes

Op 31-1 houden we de collecte voor het landelijk doel voor de maand januari, het oecumenisch werk van onze oud-katholieke kerk. Het Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling:

In de maand van het feest van Epifanie (Driekoningen) gaat de aandacht uit naar de gehele bewoonde wereld. In deze maand wordt dan ook niet voor niets de week van gebed voor de eenheid gehouden van 17-24 januari.

Jij bent mijn getuige is ditmaal het thema.

Om als kerk aan de oecumene te blijven deelnemen vraagt om hernieuwde elan en inspanning van leden van kerken, maar ook om een financiële bijdrage om dat mogelijk te maken. Voor dat specifieke stukje kerkelijk werk is dan ook de extra collecte van de maand januari bedoeld.

Met een vrije interpretatie: getuig in uw bijdrage van uw betrokkenheid voor dit werk.

Het kerkbestuur ondersteunt deze wens van het Collegiaal Bestuur.

Voor deze doelen, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk zijn uw bijdragen natuurlijk ook op onze girorekening 3808341 t.n.v. oud-kath. Adelbertusparochie welkom.

Daarnaast willen we u ook nog eens op de nu op handen zijnde “Actie Kerkbalans” attenderen.

Het bestaan en ook het toekomstige bestaan van onze parochiegemeenschap in de IJmond en van de landelijke kerk zijn en blijven in belangrijke mate afhankelijk van uw toezegging.

Bij de kerkdiensten

Zondag 24-01 vindt de jaarlijkse oecumenische viering van Schrift en Tafel in het kader van de “week van gebed voor de eenheid der christenen” in de protestantse Engelmunduskerk in Velsen-Zuid plaats. De dienst begint om 10.00 uur en staat in het teken van het thema van deze gebedsweek “Jij bent mijn getuige”. Voorgangers zijn ds. Hans Hoekstra van de PKN Engelmunduskerk, past. Peter de Jong van de R.K. Engelmunduskerk in Driehuis en pastoor Robert Frede, die zal preken. Aansluitend is er koffie en thee in het verenigingsgebouw naast de kerk.

Zondag 31-01 vieren we de eucharistie van de *Opdracht van de Heer in de Tempel* – ook wel “Maria Lichtmis” genaamd. Met deze feestdag die binnen de veertig dagen na kerstmis gevierd moet worden (wat met de periode van liturgische onreinheid van de vrouw na een bevalling in het jodendom samenvalt) sluiten we dan ook liturgisch de cyclus van kerstmis af.

Vroeger was dat het moment waarop de kerstdecoratie en de kerststal uit de kerk verdwenen en de kaarsen voor het komende jaar in de liturgie werden gezegend. Ook wij beginnen deze viering met de kaarsenwijding.

Woensdag 17-02, Aswoensdag, begint de eucharistieviering om 19.30 uur in de kerk van de H. Engelmundus aan de Kon. Wilhelminakade. Beide pastores zullen voorgaan. Aansluitend op de dienst zal pastoor Harald Münch een lezing over de vastentijd/het vastenblok in onze kerk houden. Deze avond richt zich tot alle belangstellenden en vindt plaats in de Bolder. Nadere informatie – ook over het vastenproject van de landelijke oud-katholieke kerk – kunt u in het volgende KRUISPUNT verwachten.

Dank

Pastoor en kerkbestuur willen een ieder hartelijk bedanken die het door zijn of haar inzet weer mogelijk heeft gemaakt dat we als parochie-gemeenschap een goede en inspirerende viering van kerstmis en een plezierige overgang naar het nieuwe jaar 2010 hebben gehad.

De zangers en organisten, de maker van liturgieboekjes, de bloemenschikkers, degene die de kerstboom plaatsten, de koffieschenk(st)ers, de misdienaars en lezers, de kosters en degenen, die telkens weer de kerk opruimden en het Adelbertuscentrum in orde maakten tot slot degenen die voorbereidden en meedachten:

U allen hartelijk dank!

Door ons aller inzet blijft ons huis van God ook een plaats waar een levende gemeenschap bij elkaar komt.

Pastoor Frede afwezig

Van vrijdag 5-2 tot en met dinsdag 16-2 is pastoor Frede in verband met een korte vakantie afwezig. De pastorie is bewoond.

De vervanging in pastorale noodsituaties ligt in de vertrouwde handen van de pastores Harald Münch en Martina Liebler-Münch (tel. 0255-515260). Ook de leden van het kerkbestuur zullen u desnoods graag behulpzaam zijn.

Vanuit de Adelbertus-pastorie

Het was een kerstmis zoals in een plaatjesboek: Het sneeuwde voor het feest en op de ochtend van kerst, volgens mij is het jaren geleden dat er echt een “witte kerst” was.

Maar wat voor de een plezierig is, is voor de ander een groot ongemak: Voor veel parochianen van boven het kanaal of mensen die vanwege hun leeftijd tóch iets voorzichtiger met deze weersomstandigheden omgaan, betekenden de witte dagen ook een kerst thuis zonder bezoek aan de nachtmis of de viering op kerstmorgen. Weeralarm en eigen inschatting deden menig automobilist ervan afzien de weg op te gaan.

Gelukkig waren we bij beide vieringen met een mooi aantal mensen en beleefden goede en inspirerende kerstvieringen.

Het Lof van Oudjaar en de viering op nieuwjaarsdag waren voor beide parochies gezamenlijk in de Adelbertuskerk, ook hier was een goede opkomst zeker gezien het feit dat de dienst op 1 januari voor het eerst in vele jaren weer werd gevierd. Dankzij de vele lekkere hapjes, de heerlijke Spaanse champagne en de goede wensen was het een geanimeerde nieuwjaarsontmoeting. De thuisblijvers hadden beslist ongelijk!

Zeer veel pech had mevrouw Rina van Heck-Sloot die begin december tijdens het aanbrengen van de kerstversiering in haar huis een ongelukkige val maakte en meervoudig haar linkerschouder en arm brak. Thuis kon zij niet blijven en daarom wordt zij nu tijdelijk in Huis ter Hagen verzorgd. Diverse onderzoeken maakten duidelijk dat zij aan haar schouder geopereerd moet worden om weer te kunnen herstellen.

De bloemen zijn reeds een keer naar haar gezonden en zij waardeert elk blijk van medeleven vanuit de parochie.

Zorgen zijn er om de gezondheid van mevrouw Grietje Beets-Wijker in De Moerberg. De hoge ouderdom wordt door haar steeds meer als een last ervaren.

De heer Koos van Heijst was enkele dagen in het Kennemergasthuis (zuid) in Haarlem opgenomen nadat hij thuis onwel was geworden. Inmiddels is door onderzoek de oorzaak van het probleem aan het licht gekomen. Hij herstelt nu thuis verder en wacht op een galoperatie. We hopen voor hem en ook voor zijn vrouw Lieneke op goede ontwikkelingen in deze.

Ons gebed is met hen en ook met de anderen die door ouderdom of ziekte aan huis gebonden zijn!

Op zondag 10 januari herdachten we tijdens de eucharistieviering dat het alweer 40 jaar geleden is dat het Adelbertus Vrouwenkontakt werd opgericht. Helemaal in de sfeer van de late jaren '60 met twee "k", zoals mij werd uitgelegd toen ik het voor het eerst met twee "c" schreef. Destijds een van de vele oud-katholieke (vrouwen-)verenigingen en eigenlijk niet uitzonderlijk in onze kerk van die dagen is het Vrouwenkontakt nu een van de laatste grotere vrouwenverenigingen in onze kerk. In het parochieel leven van de Adelbertuskerk hebben "de dames van het vrouwenkontakt" een onmisbare en nog steeds grote rol.

Veel initiatieven hebben zij ontplooid en veel dingen aan de parochie geschonken, maar ook naar buiten toe hebben zij zich steeds betrokken betoond. De bazaar bijvoorbeeld is een zeer succesvolle formule gebleken.

Laten we hopen dat het Adelbertus Vrouwenkontakt zich nog vele jaren voor onze parochie kan inzetten! Als parochie mogen we daar zeer dankbaar voor zijn.

Vanuit de pastorie in de Wilgenstraat groet ik u hartelijk van huis tot huis,

Robert Frede, pastoor

ALGEMENE BERICHTEN

Om te zingen naar de ICHTHUSkerk

Op zaterdag 13 februari 2010 is er weer een zangavond in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40 in IJmuiden.

Jan Schotvanger praat de liederen aan elkaar en leidt tevens de samenzang. Ary Rijke, de vaste organist voor deze avonden, bespeelt het orgel. De avond begint om 19.30 uur en de kerk is om 19.00 uur open. Iedereen is hartelijk welkom .

AGENDA

31 jan.	15.00 uur	Aangepaste gezinsdienst in de Laurentiuskerk, Fidelishof, IJmuiden
2 febr.	20.00 uur	Gespreksavond Beleidsnota Liturgie in het Adelbertuscentrum
9 febr.	20.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt, kienen
9 febr.		Oud-Katholieke Mannenvereniging, Bezoek huisvuilcentrale Alkmaar
10 febr.	19.00 uur	Aktiva, gourmetavond
14 febr.	16.00 uur	Orgelconcert Dirk Out in Engelmunduskerk
17 febr.	19.30 uur	Lezing pastoor Harald Münch in de Bolder (na de eucharistie-viering van Aswoensdag

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

overige mededelingen.....

.....

OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler- Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmonduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-537826

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540352, b.g.g. 0255-517083

of 0255-512167

Girorekening O.K. parochie

Girorekening O.K. Parochie

H. Engelmondus te IJmuiden

H. Adelbertus te IJmuiden

girorek.nr. 52.39.65

girorek.nr. 38.08.341

bankrek.nr. 56.49.11.275

bankrek.nr. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies

alleen via gironr. 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de

Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren voor **10 februari a.s.** bij:*

Mw. F. Smit-Maan, IJmuidersstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

Tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 22 februari 2010.