



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 52, nummer 4 oktober 2010

Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus

Herfst, de lucht is grauw, het regent, en ik ga zitten om dit voorstukje te schrijven. De zomer is voorbij en je ziet aan de planten al een beetje dat hun tijd voorbij is. De herfststemming buiten drukt je met je neus op het feit, dat alles vergankelijk is.

In de kerk staan wij stil bij dit thema, in het bijzonder in de diensten van Allerheiligen en Allerzielen en daarna weer op de laatste zondag van het kerkelijke jaar.

Daarom hebben wij het geloof nodig, omdat alles voorbij gaat, alles vergankelijk is. Je zou kunnen zeggen dat we geloof nodig hebben omdat de wereld beheerst wordt door het eindige, door de dood.

Elk mens zal op een keer deze aarde verlaten. En dat geldt ook voor landen en volkeren. Niets blijft eeuwig. En sommige mensen of landen verkorten zelf door oorlog en geweld de levenstijd van anderen. Misschien kun je zeggen, dat onze wereld een wereld is, die altijd in oorlog is met zich zelf, omdat hij in oorlog is met God.

Wij leven niet in vrede met onszelf, omdat wij niet in vrede met onszelf zijn. En wij zijn niet in vrede met onszelf, omdat wij niet in vrede zijn met God. En helaas zal de menselijke natuur niet zo snel veranderen.

Geloof is daarop het antwoord.

Geloof in God, die ons niet in het duister heeft laten zitten, maar zich als Schepper aan ons heeft geopenbaard. Hij, die ons uit liefde heeft ontworpen voor een leven in liefde in deze en de komende wereld.

Geloof in het evangelie, het goede nieuws van de mens, die zei dat hij God was, en die in onze wereld was gekomen om op het kruis te sterven om ons vrij te maken van zonde, en die verrees om ons van de dood te redden.

Geloof in de Kerk die hij heeft nagelaten als zijn zichtbaar lichaam op aarde om, door de heilige Geest geïnspireerd, in zijn naam over het geloof te vertellen, een leven in liefde te leiden, en te vieren dat hij in ons midden is.

Dit geloof is onze enige zekerheid en veilig licht in deze mooie maar gebroken wereld.

Geloof is ook het antwoord op angst. Diep in onszelf zijn wij allemaal ergens bang voor: voor pijn en lijden, voor zwakheid en het onbekende; dat het leven aan onze controle ontsnapt, of dat wij niet begrepen en geliefd worden; misschien wel voor Gods oordeel.

Geloof verdrijft de angst zoals licht het donker. God heeft zijn licht in deze wereld getoond en dit licht is sterker dan de duisternis.

En dat licht is Jezus Christus.

Harald Münch, pastoor

BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

Gezonde gemeente – bezield door geloof

Sinds een aantal maanden kunt u in het Kruispunt lezen over een eigenschap, die kenmerkend is voor een gezonde parochie. Vandaag zal ik iets vertellen over het vijfde kenmerk:

Leven als een echte gemeenschap

Dit kenmerk is zeer actueel in onze hedendaagse cultuur. Mensen hechten zeer aan relaties en willen ergens bij horen, met name bij

kleine groepen, die niet te zwaar op hen drukken. Ze voelen weerstand bij organisaties die onpersoonlijk overkomen, en waarbij je het gevoel krijgt dat alles vastligt en dat er op je gelet wordt.

Gezonde gemeenten zijn allereerst echte gemeenschappen, - en geen verenigingen of organisaties. In een echte gemeenschap worden mensen gewaardeerd om wie ze zelf zijn. Bij verenigingen en organisaties spelen ongeschreven gedragscodes nogal eens een grote rol. Deze regels bepalen dan of iemand in een groep geaccepteerd wordt of niet.

Wij moeten ons er in onze gemeenschappen hier te IJmuiden van bewust zijn, hoe belangrijk relaties zijn. Het gaat dan alleen om een-op-een vriendschappen of contacten; als geheel moeten wij er zorg voor dragen, dat mensen bij ons het gevoel krijgen dat ze samen een gemeenschap vormen en erbij horen. Vaak blijkt dat uit het feit dat gemeenteleden genieten van samenzijn. En meestal raakt een grote groep mensen zo ook betrokken bij het gemeentelieven – in het verlengde van ieders talenten en mogelijkheden.

Tegenwoordig willen mensen niet meer alleen maar naar de kerk komen en de kerkbanken vullen. Ze willen *mee-doen*.

Dit betekent beslist niet dat het allemaal rozengeur en maneschijn is. Waar mensen zijn, zijn ook conflicten. Maar juist aan de manier waarop men daarmee om gaat, kan de kracht van de gemeenschap worden afgelezen.

Samenvattend kun je zeggen: *het gaat erom dat een parochie een team wordt waarin voorgangers en gemeenteleden samen werken voor groei en bloei van de parochie en waarbinnen iedereen zijn eigen roeping heeft en waar hetgeen iemand op zijn levensweg heeft meegekregen, geaccepteerd wordt.*

Bijbelkring

Ook de Bijbel gaat weer open. Op de tweede en vierde dinsdag van de maand komen wij om 15 uur in De Bolder bij elkaar om de schriftlezingen van de komende zondag(en) te lezen en te bespreken. Dit vormt een inspirerende aanvulling op de zondagse misviering.

Wij starten **op dinsdag 5 oktober om 15 uur in de Bolder**.

Wie doet mee?

De oecumenische leeskring

begint weer. Leden van de oud-katholieke, de protestantse en de rooms-katholieke gemeenschappen komen weer bij elkaar om gezamenlijk een spiritueel boek te lezen onder leiding van dominee Wim Zaagsma en pastoor Harald Münch. Dit jaar hebben wij gekozen voor een boekje met drie preken die professor Josef Ratzinger in de jaren zestig in de Adventstijd voor studenten heeft gehouden. Het zijn boeiende en inspirerende teksten. Wij komen in de regel op de eerste en derde vrijdag van de maand bij elkaar, afwisselend in De Bolder of de consistoriekamer van de Ichthuskerk. Iedereen is van harte welkom.

Wij beginnen **op vrijdag 1 oktober om 16 uur in de Bolder.**

Gesprekskring-Zuid

Vorig jaar zijn wij begonnen met een experiment. Eens in de twee maanden komt een groep leden en vrienden van de oud-katholieke gemeenschap bezuiden het kanaal bij elkaar bij iemand thuis om over een door de groep zelf gekozen onderwerp te praten. Meestal houdt een van de pastores een korte inleiding. Omdat de opkomst vorig jaar groot, en het experiment dus geslaagd was, gaan wij met de Gesprekskring-Zuid door.

De eerste bijeenkomst is op **dinsdag 5 oktober om 20 uur** bij mw. C. Broek-Leeflang, Doorneberglaan 38, tel. 0255-522210.

Graag even aanmelden - er zijn nog plaatsen vrij.

Catechese

Ook de catechese of lering start weer. De kinderen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar die op de **eerste communie** of het aannemen voorbereid worden, komen in de regel op vrijdag om 17.15 uur bij elkaar in de pastorie, Kon. Wilhelminakade 117, onder leiding van pastoor Martina Liebler.

De jongeren van 13 t/m 16 jaar, die zich op het **vormsel** voorbereiden, komen op maandag om 17 uur bij elkaar, ook in de pastorie, Kon. Wilhelminakade 117, onder leiding van pastoor Harald Münch. Deze groep zal in de herfstvakantie (22–28 oktober) ook voor een bezinningsweek naar een bergboerderij in de Duitse Alpen gaan.

Project “Gezonde Gemeente” in de IJmond-parochies

Op zondag 05-09 werd in aansluiting op de vieringen in beide kerkgebouwen de “parochie-scan” gedaan als opening voor het project “Gezonde Gemeente”. Dit project, op basis van het boek van de Engelse (en Anglikaanse) praktisch theoloog Robert Warren, heeft ten doel de sterke en zwakke kanten van ons parochieleven in beeld te krijgen, en het beleid voor de komende jaren – waarvoor in de landelijke kerk veel veranderingen op stapel staan met betrekking tot de financiën en de verdeling van de beschikbare menskracht – daarop af te stemmen. We gaan ons daarbij richten op aspecten die door u als parochianen worden aangedragen.

Tijdens de parochie-scan werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld op zeven aspecten van ons kerk-zijn (deel vijf van serie over deze aspecten vindt u op pag. 2 van dit Kruispunt) een cijfer van 1 (laag) tot 6 (we zijn er fantastisch in) te geven.

Het cijfer geldt voor de *huidige situatie*, zoals u die nu ziet.

Bewust was er voor een “gewone zondag” gekozen, dus niet voor een hoogfeest of bijzondere gelegenheid in de kerk omdat dat altijd andere en meer bezoekers trekt en er zo wellicht een vertekend beeld van het “gewone gemeenteleven” zou ontstaan.

Een werkgroep bestaande uit Loes Korbee, Sonja Gravemaker-Broek, Johannes van Riessen en de beide pastores werkt de resultaten nader uit en komt dan met een aantal voorstellen voor gemeenteavonden en andere activiteiten.

Het leek de kerkbesturen echter een goed idee om nog een tweede peiling onder de lezers van Kruispunt te houden. Sommigen onder hen zijn betrokken op de parochie, maar komen toch minder vaak naar de kerk. Hoe wordt ons gemeenteleven *van NU* door hen gezien en beoordeeld? In dit Kruispunt vindt u op pag. 6 een scoreformulier. We vragen u dit formulier in te vullen en bij de pastorieën (of na afloop van de kerkdienst in de Adelbertus- of Engelmunduskerk) te bezorgen.

Graag *vóór 15 oktober a.s.*

Met behulp van uw inzending is het de werkgroep nog beter mogelijk om met een goed en doorwrocht voorstel voor het verdere verloop van het project “Gezonde Gemeente” te komen.

Namens de werkgroep,
Robert Frede, pastoor

Scoreformulier parochie-scan

Toelichting bij de parochie-scan:

Omcirkel de score, die het beste weergeeft, wat volgens u op uw gemeente van toepassing is.

- 1: zwak; is een beklemmende factor
- 2: minimaal aanwezig
- 3: enigszins merkbaar aanwezig
- 4: er is vooruitgang
- 5: duidelijk merkbaar aanwezig
- 6: een sterk punt!

DWIJ collecte voor Lisa@Louise

De Stichting LISA@LOUISE probeert kansen en mogelijkheden te creëren voor getalenteerde, krachtige maar kansarme kinderen in Suriname.

Kinderen, die bijvoorbeeld graag advocaat, arts, schooljuffrouw of accountant willen worden, moeten kunnen blijven geloven, dat ze hun droom waar kunnen maken.

Wij hopen op uw steun op 17 oktober in de collecte (of op de bank).

Namens DWIJ,
Anita Kok.

Geven om ... is geven aan...

Regelmatig ontvangt uw kerkbestuur vragen over schenkingen aan de parochie. Dat betreft zowel schenkingen 'met de warme hand', dus bij leven, als schenkingen als een nalatenschap na overlijden. Als u overweegt aan de parochie een schenking te doen, is het belangrijk dat u goed weet wat uw rechten, maar ook uw plichten zijn.

Daarom hebben de kerkbesturen van beide parochies een korte informatiebrochure opgesteld die u achter in uw kerk kunt vinden. In die brochure worden de verschillende vormen van schenken uitgelegd, en vindt u nuttige informatie over waar u aan moet denken om een en ander goed voor te bereiden.

Ook zijn daarin het adres en telefoonnummer vermeld van een plaatselijke notaris die u kan adviseren en helpen met een testa-

ment. Die notaris is bekend met onze parochies. We hebben met die notaris afgesproken, dat voor elke dienstverlening aan een oud-katholieke klant, uw parochie een bijdrage ontvangt. Zo snijdt het mes ook weer aan twee kanten!

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de brochure mee te nemen, kunt u mij altijd bellen op 0255 – 535018. Ik zal u dan een exemplaar toesturen of langsbrengen. Met vragen mag u natuurlijk ook bellen.
Jan Pieter Schoon

KERKCONCERT - zondag 10 oktober 2010, 16.00 uur
Engelmonduskerk, Kon. Wilhelminakade 117, IJmuiden

Anja van der Ploeg – orgel – en Njola Korver – dwarsfluit

Het concert biedt een rijke afwisseling aan werken van onder andere Johann Sebastian Bach, Joh. Pachelbel, Domenico Zipoli, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn, Edvard Grieg, Ralph Vaughan Williams, Alexandre Guilmant, César Franck, John Rutter en Maurice Duruf.

Anja van der Ploeg studeerde orgel aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Daarnaast studeerde zij kerkmuziek en piano. Zij is als vaste organiste verbonden aan de Ichthuskerk in IJmuiden en aan kerken in Lisse en Heemskerk.

In Rijnsburg leidt zij het combo Tehillah. En zij is de vaste begeleidster van het Themakoor in Wijk aan Zee.

Zij leidt verschillende koren en heeft een privélespraktijk kerkorgel en piano.

Njola Korver studeerde dwarsfluit aan het conservatorium van Alkmaar, en daarnaast piccolo. Haar werkzaamheden als musicus zijn: eerste fluit en piccolo in het Corus Symphonie Blaasorkest; fluitiste bij het Harmonie Orkest In Holland en in kleinere ensembles. Zij beoefent ook het lichtere genre van de muziek, en zij geeft dwarsfluitles.

Toegang: € 7,-

DANKBETUIGING

Ter gedachtenis: Jan Visser 1938 - 2010.

"Wat moet ik doen ...?' Jan keek me dan rustig aan en wachtte op antwoord.

"Jan, kan jij 'het rad' maken, die fiets in elkaar zetten of ..." Zo heb ik hem rond en tijdens de bazars talrijke verzoeken gedaan, en telkens kwam het voor elkaar.

Een intelligente en handige man, een fijne kerel, die altijd liefst op de achtergrond, "achter de coulissen" werkte en schik had in datgene wat hij met hoofd en handen kon doen. Zijn beloning bestond dan uit die blik van bewondering, die dan even uit mijn ogen moet hebben opgelicht. Ik kon dat niet fikszen. Hij wel. Een kanjer!

Naast de bazar heeft hij op talloze plaatsen en voor talloze doelen zijn kwaliteiten en trouw laten zien. Hij heeft ons veel nagelaten. Wij staan hem nu met veel verdriet af.

Wellicht gaat hij door met zijn talent ... boven.

Jan, rust in vrede, en tot ziens.

Namens de Bolder Bazarcommissie
Wim Kok

Een bijzondere dag

Dat is wat wij, Aad en Marjoke de Koning, hebben mogen en kunnen ervaren op de 12^e september, met ons 40 jarig huwelijksfeest: een fijne kerkdienst, een mooie liturgie (prachtige voorplaat) met familie, vrienden en trouwe kerkgangers; een goed zingend koor, de solozang van Marieke en dan de zegen; een bronzen plaquette met de afbeelding van de H.Franz van Assisi, uitgereikt door pastoor Frede, (die al een plekje heeft gekregen)!

Toen was er koffie, een borrel met hapje, prima verzorgd door het koffieteam: Johan, Liesbeth, Mariska en onze frituurman Teun.

Een ieder die hieraan bijgedragen heeft in welke vorm dan ook: ontzettend bedankt voor alle goede gaven!

Aad en Marjoke de Koning – Wiljouw.

Bij dezen wil ik graag iedereen bedanken, die mij tijdens mijn ziekte, en mijn verblijf in het ziekenhuis na de operatie hebben gesteund met telefoontjes, kaarten en lieve presentjes. Toen ik nog moest revalideren in Huis ter Hagen, was de belangstelling niet minder. Het was goed om me omringd te weten met zo veel lieve mensen.
Nogmaals hartelijk dank!!!
Geziena van Heijst-Wenning

Groeten uit Drenthe

Velen van U zijn benieuwd naar ons, en of we nog terug keren of niet. Ruim 6 jaar geleden vertrokken wij naar Drenthe voor minimaal vijf jaar en daarna zouden wij nieuwe plannen maken.

Dat de tijd vliegt dat weten we, maar dat het zo snel zou gaan...

Dan rijst de vraag, wat wij hier allemaal doen natuurlijk. In ieder geval zijn we er achter gekomen dat de Oud-Katholieke Kerk in het hoge noorden heel anders is dan in het westen. Zo anders, dat wij, als we naar de kerk gaan, dat gewoon om de hoek doen in de rooms-katholieke kerk.

Inmiddels is onze jongste dochter ook in Emmen komen wonen met haar twee kinderen, en zij heeft haar draai gevonden.

Ikzelf doe al weer vier jaar vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem, en ook hier kan je genoeg tijd insteken. Het inburgeren is prima verlopen: in no time hoorden we er helemaal bij.

Komt ook doordat ik actief ben gaan meedoen: hier geen bazar, maar Koninginnedag waar we met tal van dingen op de markt staan, de Zonnebloemmiddagen, het bezoek werk, noem het maar op.

In wezen is er weinig verschil tussen kerken en vrijwilligers-organisaties, die hun hoofd boven water moeten houden. Het hangt van de inzet van de mensen af, die er hun vrije tijd graag voor geven.

Dan natuurlijk de kleinkinderen, ja die slokken ook een heleboel tijd op, maar dat hoef ik de opa's en oma's natuurlijk niet te vertellen.

Nee we komen niet terug naar IJmuiden. Wij blijven hier in het mooie rustige Drenthe, hier waar het af en toe lijkt of de klok stilstaat, waar je nog tijd hebt om je niet te hoeven haasten.

Lieve mensen wij wensen jullie heel veel geluk en wijsheid in de beslissingen die genomen moeten gaan worden.

Heel veel groetjes van Petra en Gerard Franken

BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

wo.	6-10	9 uur	eucharistie, koffie
za.	9-10	19 uur	vesper, 20 ^e zondag na Pinksteren
zo.	10-10	10 uur	eucharistie, zondag na Pinksteren 23
wo.	13-10	9 uur	eucharistie, koffie
za.	16-10	19 uur	vesper, 21 ^e zondag na Pinksteren
zo.	17-10	10 uur	eucharistie, zondag na Pinksteren 24, koffie, matrixloterij
wo.	20-10	9 uur	eucharistie, koffie
za.	23-10	19 uur	vesper, 22 ^e zondag na Pinksteren
zo.	24-10	10 uur	eucharistie, 25 ^e zondag na Pinksteren
wo.	27-10	<i>valt uit i.v.m. bazar</i>	
za.	30-10	19.30 uur	vesper van Allerheiligen, afsluiting van de bazar
zo.	31-10	10 uur	eucharistie, Allerheiligen
di.	2-11	19 uur	eucharistie, Allerzielen
wo.	3-11	<i>valt uit i.v.m. Allerzielen</i>	
za.	6-11	19 uur	vesper, heilige Willibrord
zo.	7-11	10 uur	eucharistie, heilige Willibrord, koffie, afscheid van een Bolderploeg en een kerkmeester
wo.	10-11	9 uur	eucharistie, koffie
za.	13-11	19 uur	vesper
zo.	14-11	10 uur	eucharistie, 28 ^e zondag na Pinksteren
za.	20-11	geen vesper	
zo.	21-11	10 uur,	gezamenlijke dienst in Adelbertuskerk

Website: engelmundus.okkn.nl

Pastoraat

Sinds een aantal jaren was **Jan Visser** ziek. Je merkte er weinig van. Zijn leven ging door. En hij stond ook nu nog - zoals al die jaren ervoor - steeds klaar voor onze parochie. Van de zomer kon hij niet meer. Hij ging liggen – thuis - om aan zijn laatste reis te beginnen. Na 10 weken waarin hij nog intensief contact had met zijn gezin, familie en vele vrienden is hij op 31 augustus ingeslapen en overgegaan naar het Rijk van God. Op 4 september hebben wij hem uitgevaren vanuit zijn kerk. Moge zijn gezin troost en sterkte vinden in de Heer.

Leven en dood, vreugde en verdriet liggen vaak dicht bij elkaar: op zondag 12 september kwam er nieuw leven in de parochie. Door de doop werd **Sara Feline** opgenomen in onze gemeenschap, als deel van het lichaam van Christus hier op aarde en als kind van God. Zij is de dochter van Bregje van der Hulst en Vincent Looij. Moge Sara als een kind van het licht door het leven gaan en mogen haar ouders en broertje door haar gezegend zijn zoals zij een zegen zijn voor haar.

Uitgangscollectes

Het is misschien goed te weten, wanneer de extra collectes in onze kerk worden gehouden.

Wij hebben in het kerkbestuur en in het Liturgisch Beraad afgesproken dat op de eerste zondag van de maand de uitgangscollecte bestemd is voor de doelen die door de landelijke kerk worden vastgesteld.

In oktober is dat 'ontwikkelingssamenwerking', in november 'honoraria van de kerkelijke medewerkers', in december 'diaconaal werk'.

Op de tweede zondag van de maand is de uitgangscollecte bestemd voor de 'Diaconale Werkgroep IJmond': op 17 oktober voor kansarme kinderen in Suriname, op 14 november voor een kindertehuis in Brazilië en op 12 december voor oogoperaties in de derde wereld.

De uitgangscollectes op de andere zondagen zijn voor de eigen parochie bestemd.

Koffiezondagen

In de afgelopen jaren bleek bij een aantal parochianen de behoefte om meer dan één keer per maand na de eucharistieviering even bij elkaar te blijven om na- en bij- te praten. Deze wens heeft het kerkbestuur opgepakt, en het heeft in overleg met de beheerster van De Bolder het volgende gepland. Op de eerste zondag van de maand wordt de koffie verzorgd door Jannie van de Pieterman en haar dames. En er zal daarnaast een tweede keer in de maand kof-fiedrinken zijn, en wel - in principe - op de tweede zondag van de maand. Dan zal de koffie verzorgd worden door een team onder leiding van Anneke Zwart.

Vrouwenvereniging 'Aktiva'

In onze parochie van de heilige Engelmundus hebben wij niet alleen een vrouwenvereniging die 'Aktiva' heet, maar het ook is. Aktiva heeft voor dit seizoen een leuk programma samengesteld:

2010: 20 oktober: jaarvergadering; 24 november Sinterklaas-avond; 15 december: Adventsavond;

2011: 19 januari: Schoonheidspecialiste; 16 februari: Gourmeta-vond; 16 maart: Lezing; 27 april: Gezamenlijke avond met Adelbertus Vrouwencontact; 18 mei: Dagje uit

Een leuke mix van lering, vermaak en gezelligheid op die avonden, steeds om 20.00 uur in De Bolder.

Misschien is dit ook iets voor u? Kom eens kijken, u zult er geen spijt van hebben!

Concert

Op 10 oktober is er weer een concert in de Engelmunduskerk. Op pagina 8 van dit Kruispunt is het programma te vinden.

Gemeentevergadering

Dinsdag 19 oktober om 20 uur houden wij in het A-centrum de gezamenlijke gemeentevergadering voor de Adelbertus- en de Engelmundusparochie. Op deze bijeenkomst zullen wij vooral over landelijke zaken praten als voorbereiding op de Synode in Hilversum op zaterdag 20 november. Het belooft een spannende Synode te worden, want wij moeten praten over noodzakelijke bezuinigingen, en over de herverdeling van de pastoors en pastoorsplaatsen.

Kerken dicht?

Nee, niet voorgoed, alleen maar voor een keer. Zondag **24 Oktober** is de Adelbertuskerk dicht en schuiven de kerkgangers vandaar bij ons aan vanwege de afwezigheid van beide pastores, en op **21 november** is de Engelmunduskerk dicht omdat wij te gast zijn bij onze broeders en zusters in de Adelbertuskerk want dan zingt het Hoorns Byzantijns Mannenkoor.

Wintertijd

Vergeet u niet op **31 oktober** de klok een uur terug te zetten, anders staat u te vroeg voor de nog gesloten kerkdeuren.

Afscheid bij Bolder en Kerkbestuur

Na bijna een jaar spreken en zoeken staan wij op **7 november** voor een ingrijpend gebeuren in onze parochie. Er zal een wisseling van de Bolderwacht plaatsvinden. Na meer dan een generatie stopt Jannie van de Pieterman als beheerster, en met haar de ploeg om haar heen. Het is onvoorstelbaar dat straks andere goede feeën in De Bolder voor ons zullen zorgen. Wij zullen op 7 november in de eucharistieviering bij deze bijzondere gebeurtenis stil staan.

Yvonne Groen en Roelof Jan Rill nemen het stokje over.

Maar niet alleen de beheerster en de Bolderploeg stoppen ermee ook de Boldercommissie wil graag het stokje doorgeven. Het kerkbestuur is druk bezig een nieuwe commissie samen te stellen en dat lijkt voor 7 november te lukken.

In dezelfde dienst van **7 november** zullen wij ook afscheid nemen van Theo van Kouteren, kerkmeester technische zaken. Na twee keer 4 jaar zit zijn ambtstermijn erop. Dick Gouda zal zijn portefeuille over-nemen.

28 november

Wat is er aan de hand op die dag dat ik hem zo duidelijk vermeld? Betty Glas en Jan Gouda vieren dan dat zij **50 jaar** in hetzelfde bootje door het leven varen, en dat willen ze ook in de kerk vieren.

Het parochiekoor zal die dag niet op adem komen want 's avonds om 19 uur zullen wij weer de **Adventssamenzang** houden met de Hervormde gemeente IJmuiden/West in de Nieuwe Kerk.

De parochie onderweg

Begin september kwamen beide kerkbesturen bijeen om gezamenlijk het bestuurswerk weer op te pakken. De financiën waren een belangrijk gesprekspunt. Veel parochianen hebben gehoor gegeven aan de oproep om vanaf dit jaar (2010) de jaarlijkse vrijwillige bijdrage te verhogen met minimaal € 50,00. Misschien is dit voor sommigen een herinnering om die € 50,00 extra nog te storten, omdat zij de oproep gemist of de bijdrage even uitgesteld hebben. Beste mensen, namens de besturen het dringende verzoek om bij te dragen! Met die € 50,00 extra kunnen wij de voorgestelde vaste landelijk bijdrage voldoen, en een financiële reserve opbouwen voor de verzorging van onze kerkdiensten en het onderhoud van de gebouwen. In de toekomst zal iedere parochie, afhankelijk van zijn omvang, een vaste bijdrage leveren. Het voor de parochie resterende deel staat daarbij behoorlijk onder druk. Het is een grote zorg, niet alleen voor onze penningmeesters, maar voor ons allen!

Een ander financieel gesprekspunt is de informatieve folder '*Geven om... is geven aan ...*'. Het is een overzicht van de mogelijkheden om de kerk financieel te steunen met *incidentele giften, periodieke of notariële schenkingen, legaten of erfstellingen*. De folder ligt achter in de kerk.

Velen werken al hard aan de voorbereiding van de seniorenmiddag op 16 november. Een prachtig initiatief om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Met dit Kruispunt worden ook de uitnodigingen bezorgd. Verder werd gesproken over de voorbereidingen voor de Open Monumentendag, de kerkverwarming, de website van beide parochies en tot slot de overdracht van de ledenadministratie van de heer Teun Ham naar ons kerkbestuurslid Henk Groen.

Een hartelijk dank zijn wij verschuldigd aan de heer Ham voor al die jaren van beheer!

Tot slot wensen wij allen succes toe bij de voorbereidingen van de "Bazar". We hopen op succesvolle dagen!

Gert Jan v.d. Hulst

BOLDERBAZARBOLDERBAZAR 2010

Vrijdag 29 en Zaterdag 30 oktober

Voor de 57e keer vieren we feest in- en rond de Bolder.

Heeft U thuis nog mooie spullen en wilt U die schenken? Goede **spullen** (geen meubelen of andere grote zaken) voor de 2e hands-markt buiten? Bel Theo van Kouteren 0255 -518970.

Boetiek spullen - denk aan sieraden en andere mooie uitingen, om U of Uw omgeving op te sieren? Bel Theo.

Prachtige CD's, DVD's of LP's voor onze **muziekboetiek**? Bel Wil Wijker 023-5387658.

De Doelmatige **Supermarkt**. Bel Nollie Haasnoot 0255-532593.

Onze fameuze 2e hands **kledingmarkt** heeft wereldfaam: op maandagmiddag 25 oktober vanaf 13.30 uur bij de Kerk (ingang Kon. Wilhelminakade 119) kunt U uw mooie 2e handskleding doneren.

Is Uw **wijnkelder** leeg, Uw wijnrek slecht gevuld? Nee toch!! Bel of mail Henk Hiemstra 0255-527541; e-mail henk@botenzoeker.nl

Ik vraag uw aandacht voor het **KINDERRAD** op zaterdagmiddag; aanvang **14.00 uur** met schitterende kinderprijzen.

In dit Kruispunt treft U een **FLYER** van de komende BolderBazar. Wilt U die ophangen voor het raam, op een goed zichtbare plaats? Zo helpt U mee om de BolderBazar te doen slagen!

Resten mij 2 uitnodigingen:

- op dinsdagavond 19 oktober om 20.00 uur, bent U als medewerker of belangstellende **WELKOM** in gebouw De Bolder. We nemen dan gezamenlijk het **draaiboek** van de BolderBazar door.

Dat belooft een leuke avond te worden. Toegang gratis. Koffie etc. is voor rekening van de BolderBazarcommissie.

- op zondag 17 oktober, na de mis is de traditionele **TRY-OUT** van de MATRIX-verloting. Een prachtige wijnmand wordt dan theatraal verloot. Dat belooft veel!!

Namens de BB commissie,

Wim Kok

BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Kerkdiensten

- 10-10 10.00 uur 20^e zondag na Pinksteren (23 in reeks C) (blz. 482)
- 17-10 42^e verjaardag van kerkwijding
géén viering in de Adelbertuskerk i.v.m. de parochieuitstap naar Leiden (zie Kruispunt, pag. 22)
- 24-10 10.00 uur 22^e zondag na Pinksteren (25 in reeks C)
gezamenlijke viering in de kerk van de H. Engelmundus Adelbertuskerk gesloten
- 31-10 10.00 uur Allerheiligen met de gedachtenis voor *Allerzielen* (blz. 548)
- 07-11 10.00 uur H. Willibrordus, apostel der Nederlanden (blz. 552)
- 14-11 10.00 uur 25^e zondag na Pinksteren (28 in reeks C) (blz. 495)
- 21-11 10.00 uur Laatste zondag na Pinksteren – zondag van de voleinding (laatste zondag in reeks C) (blz. 497); m.m.v. het "Hoorns Byzantijns Mannenkoor"
- 28-11 10.00 uur 1^e zondag van de Advent – zondag *Ad te levavi* (begin van de lezingen van het A-jaar, blz. 11)

website: www.adelbertuskerk.nl

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 31-10 (viering van *Allerheiligen* met de gedachtenis van de overledenen – *Allerzielen*), op 07-11 en op 21-11 (dienst met het *Hoorns Byzantijns Mannenkoor*).

Collectes

De landelijke collecte in onze Oud-Katholieke Kerk voor de maand oktober wordt op zondag 10-10 gehouden en is bestemd voor de *ontwikkelingssamenwerking* waarin onze landelijke organisaties deelnemen. Het concrete doel was bij het schrijven van de bijdrage voor dit Kruispunt nog niet bekend.

De landelijke collecte voor de maand november wordt gehouden op zondag 21-11. Het Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling:

Wel eens een loodgieter over de vloer gehad? Of een reparateur voor uw PC? De auto vast wel eens een grote beurt laten geven? Van een uurtarief van € 60,- kijkt niemand meer echt vreemd op. Maar een verzoek om voor een dik uur kerkdienst op de zondagmorgen maar contant af te rekenen ten bedrage van € 60,- zou bij de meeste kerkgangers wel in het verkeerde keelgat schieten. En toch zou je aan dergelijke bedragen moeten denken, ook bij de kerk, om haar in stand te houden, de pastoor een volwaardig salaris te kunnen geven en een beetje warme voeten te hebben op zondagmorgen. Jammer genoeg brengt de actie kerkbalans wel veel, maar nog altijd te weinig op om de kerk te laten draaien en moest noodgedwongen de collecte voor de honoraria weer worden ingevoerd.

Het Collegiaal Bestuur is zich er van bewust dat een oproep voor een extra collecte wordt gehoord door dezelfde mensen die al vaak bijdragen, dat maakt de dank voor een bijdrage er alleen nog maar groter om.

Het kerkbestuur beveelt deze collectes – en zeker die van de maand november in het licht van de algehele financiële situatie van onze landelijke kerk – van harte bij u aan.

Voor deze doelen, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk, zijn uw bijdragen natuurlijk ook welkom op onze girorekening 3808341 t.n.v. oud-kath. Adelbertusparochie.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

Bij de kerkdiensten

Zondag 17-10 gaat de parochie per touringcar op bezoek bij de parochie Leiden, waar we de dienst zullen bijwonen. We zullen een rondvaart door de grachten maken en er ook tijd is om op eigen gelegenheid de stad te verkennen. De dag wordt besloten met een maaltijd in het Adelbertuscentrum. Voor alle overige informatie én de aanmelding en betaling kunt u terecht bij Mariska Donker (mariskadonker@quicknet.nl of tel. 023-5392080) – zie pag. 22.

Zondag 24-10 blijft de Adelbertuskerk gesloten en is er een gezamenlijke dienst in de kerk van de H. Engelmundus.

Zondag 31-10 vieren we het hoogfeest van *Allerheiligen* en houden we in de voorbeden de gedachtenis voor *Allerzielen*, het moment waarop we in de katholieke traditie onze dierbare overledenen willen herdenken. Behalve de overledenen van het afgelopen jaar – die altijd worden herdacht op deze dag – kunt u ook de namen van hen opgeven die u wilt gedenken, ook al is hun overlijden al langer (soms vele jaren) geleden. Vanaf zondag 03-10 vindt u de bekende lijsten achter in de kerk waarop u de namen kunt vermelden. *Graag voor- en achternaam vermelden, dus niet de heer XXXX of mevrouw XXXX*. We worden in de kerk gekend bij onze doopnaam en dus niet enkel bij de familienaam (die doorgaans een andere traditie en herkomst heeft).

Zondag 21-11 is het *Hoorns Byzantijns Mannenkoor* wederom onze gast en zullen we op de *zondag der voleinding* het kerkelijk jaar samen met de Engelmundus-parochie in ons kerkgebouw besluiten.

Vanuit de Adelbertus-pastorie

Zondag 05-09 werd het project “Gezonde Gemeente” in de Adelbertus met een parochiescan begonnen. Bijna alle kerkgangers van die zondag deden mee, waarvoor hulde (het was immers erg mooi weer buiten). Een eerste blik op de cijfers laten een redelijk positief gestemde gemeente zien. Of dat ook werkelijk helemaal de lading dekt (er waren ook al een paar kritische stemmen tijdens de vergadering) zal de werkgroep, waarin o.a. Johannes en Riessen en ondergetekende zitten, nog onderzoeken. U zult er zeker nog meer van horen in de toekomst.

Zondag 12-09 vierden Aad en Marjoke de Koning-Wiljouw hun 40-jarig huwelijksfeest tijdens (en na) de eucharistieviering in een goed

gevulde kerk. Nadat zij ook al in de PKN Engelmunduskerk (van Aad) de zegen over hun huwelijk hadden ontvangen gebeurde het nu ook bij ons.

We wensen hen nog vele goede jaren en jubilea samen toe!

Mevrouw *Lena Blok-Krab* vierde in De Moerberg haar 85^e verjaardag. Hoewel zij minder mobiel is, voelt zij zich toch nog steeds met “haar kerk” verbonden.

Helaas is mevrouw *Rina van Heck-Sloot* nog steeds erg aan huis gebonden vanwege haar onzekere conditie, waarbij zij geregeld last heeft van duizelingen. Het is te hopen dat we haar gauw weer in ons midden mogen verwelkomen.

Mevrouw *Bets Visser-Gravemaker* herstelt na een goed verlopen operatie in het Kennemergasthuis, inmiddels thuis, verder.

Schrikken was het voor mevrouw *Ank van Hesse-Hessels* dat de operatie aan haar netvlies in het VUMC toch niet geslaagd was, en een nieuwe ingreep noodzakelijk bleek. Inmiddels is ook zij weer thuis, en zij hoopt dat deze keer alles naar wens en verwachting verloopt.

Vanuit deze plaats de beste wensen voor hen en ook voor degenen die anderszins aan huis gebonden zijn maar hier niet genoemd willen worden.

Nu de bladeren al weer verkleuren en de dagen korter worden, wens ik u allen kleurrijke uren en dagen in de IJmond, vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat,
Robert Frede, pastoor

Najaarsgemeentevergadering voor beide parochies in het Adelbertuscentrum

Op dinsdag 19-10 vindt vanaf 20.00 uur de najaarsgemeentevergadering voor de twee IJmond-parochies plaats in het Adelbertuscentrum. De agenda wordt u te zijner tijd uitgereikt achter in de kerk. Centraal op de agenda van deze vergadering staat doorgaans de landelijke Synode van november die ook dit jaar weer in het teken zal staan van de financiële zorgen van de landelijke kerk. De begroting die op deze synode gepresenteerd wordt, gaat uit van de nieuwe – in het voorjaar besloten – heffingssystematiek van de lan-

delijke kerk. De penningmeesters zullen u daarover op de gemeentevergadering informeren.

Ook hopen we u iets over het project "Gezonde Gemeente" te kunnen vertellen.

De gezamenlijke kerkbesturen hopen op een grote opkomst en een levendig gesprek.

Pastoor Frede afwezig

Pastoor Frede is tot en met zondag 10-10 met vakantie. De pastorale waarneming in dringende gevallen ligt in de handen van de pastores Münch en Liebler-Münch (tel. 0255-515260). Ook het kerkbestuur zal u in voorkomende gevallen behulpzaam willen zijn.

'Heer, ik heb de luister van uw huis bemind'

In de afgelopen maanden is er gecollecteerd voor de vervanging van de bordjes en de cijfers van het gezangenbord in de H. Adelbertuskerk. Na 42 jaar was er veel kapot en weer aan elkaar gelijmd, of vaardig van papier bijgeknipt; en alle letters en cijfers waren verkleurd.

De tekstbordjes dateerden van vóór het gebruik van de nieuwe kerkboeken en de gekleurde blokjes van papier maakten de kerkgangers toch wegwijs in het rode, groene of blauwe kerkboek.

Oosterlaken Reklame in Den Haag (www.oosterlakenreklame.nl), die ook de vitrinekast aan de kerkmuur heeft gemaakt, zag het vervaardigen van nieuwe bordjes en cijfers wel zitten: een uitdaging. Meneer Oosterlaken heeft een breed werkterrein: hij vertelde mij dat hij op één dag naar een seksclub moest om daar lichtreclame te maken en diezelfde middag naar een synagoge voor een vitrinekast, om daarna geduldig de letterbalkjes met 'ALLELUJA' en 'EUCH. GEBED' te maken voor de Oud-Katholieke parochie van de H. Adelbertus! Dit was geen alledaagse opdracht. Maar het is gelukt en hij is coulant geweest in de berekening van de arbeidskosten. Want dit was toch wel een speciale en tijdrovende klus. Ik heb Sjaak Oosterlaken leren kennen als een Hagenees met humor en een man die zijn best doet om het allemaal netjes voor elkaar te krijgen.

En nu is het gezangenbord weer tiptop, hagelwit en geschikt voor de kerkboeken die wij voor de eredienst gebruiken. Hartelijk dank aan de parochianen die door hun gift deze aanschaf mogelijk maakten.

Want het is natuurlijk een forse investering. En... u kunt daar ook nu nog iets aan bijdragen.

Dank aan degene die een extra rails heeft gemaakt, zodat alle gezangen nu duidelijk leesbaar kunnen worden aangegeven.

Onlangs is ook de sacristie opgeruimd! Binnenkort worden daar nieuwe gordijnen opgehangen, ... na 42 jaar. De inspanningen zijn onzichtbaar voor de mensen in de kerk, maar daardoor kunnen we wel zeggen: 'Heer, ik heb de luister van uw huis bemind'.

Rob de Rijk

Parochie op stap

U hebt misschien gedacht: Gaan we nog op stap dit jaar?

Jazeker, de aankondiging is wat verlaat, maar u kent het spreekwoord: beter laat dan nooit.....

Het uitstapje van de Adelbertusparochie zal dit jaar plaatsvinden op

zondag 17 oktober a.s.

Wij zullen afreizen naar Leiden alwaar we de dienst meevieren met de parochie van de H.H. Fredericus en Odulfus.

Na een kopje koffie en een interessant verhaal over het mooie kleine kerkgebouw met zijn prachtige fresco's van Chris Lebau, geschilderd tussen 1926 en 1928, eten we het door onszelf meegebrachte broodje op.

Om ca 13.15 uur staat de bus weer klaar om ons naar de opstapplaats voor een stadsrondvaart te brengen. Deze tocht duurt ongeveer 1 uur, waarna u vrij bent om Leiden te verkennen, maar niet in last te brengen.

U ontvangt die dag van mij nog wat tips met bezienswaardigheden.

Rond 16.30 uur vertrekken wij dan weer naar IJmuiden alwaar we, zoals gewoonlijk, afsluiten met een drankje en een lekkere maaltijd.

Opgeven kan tot uiterlijk 10 oktober bij Mariska Donker, tel. 023-5392080, of via email: mariskadonker@quicknet.nl

De kosten voor deze dag zijn 18,50 euro per persoon, contant aan Mariska te voldoen of over te maken op nr .68.97.11.255 tnv OK Parochie H. Adelbertus te IJmuiden onder vermelding van: uitstapje Leiden.

U wordt de 17^e oktober om **08.30 uur** bij het Adelbertuscentrum verwacht en wij hopen op net zo'n geslaagde dag als voorgaande jaren!!

AGENDA

1-10	16.00 uur	Oecumenische Leeskring, De Bolder
5-10	15.00 uur	Bijbelkring, De Bolder
5-10	20.00 uur	Gespreksgroep Zuid, C.Broek-Leeflang
10-10	20.00 uur	Orgelconcert Engelmunduskerk
12-10	20.00 uur	Mannenclub, Rome-reis, De Bolder
15-10	16.00 uur	Oec.Leeskring, Ichthusconsistorie
17-10	8.30 uur	Parochie-uitstap Adelbertus
19-10	20.00 uur	Gemeentevergadering A+E, in A-centrum
20-10	20.00 uur	Aktiva. Jaarvergadering
29/30-10		BolderBazar'
03-11	20.00 uur	'Voorbeden maken', De Bolder
16-11	16.00 uur	Seniorenmiddag, De Bolder
20-11		Synode der kerk, Hilversum
28-12-01-01-2011		Taizé-bijeenkomst, www.taizeinederland.nl

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

Overige mededelingen

.....

OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden
tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler- Münch en pastoor H. Münch,
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260
e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :	Sparrenstraat 46, IJmuiden
Engelmunduskerk:	Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder:	tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-537826
Adelbertuscentrum:	tel. 0255-540039, b.g.g. 0255-517083 of 0255-512167

*Girorekening O.K. parochie
H. Engelmundus te IJmuiden*
girorek.nr. 52.39.65
bankrek.nr. 56.49.11.275

*Girorekening O.K. parochie
H. Adelbertus te IJmuiden*
girorek.nr. 38.08.341
bankrek.nr. 68.97.11.255

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies
alleen* via gironr. 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleased worden bij mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begraffenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt: kopij inleveren vóór 27 oktober 2010 bij:
S.C. Smit-Maan, IJmuidersstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 8 november 2010.

