



## PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND

Jaargang 52, nummer 2

juli/augustus 2010

### *Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . .*

Wie moeten er eigenlijk de straat opgaan en ons geloof uitdragen: de pastoor of de parochieleden?

In het tiende hoofdstuk van zijn evangelie geeft Lucas een antwoord. Hij vertelt, hoe Jezus zijn zeventig leerlingen erop uitstuurt. En volgens mij spreekt hij ook ons daarbij aan.

Allen worden zij, allen worden **wij** geroepen en gezonden met eenzelfde opdracht, eenzelfde missie, eenzelfde zending, met dezelfde richtlijnen en raadgevingen van de Heer voor onderweg.

Alle christenen dus, van de grootste theoloog met het hoogste kerkelijk gezag tot de niet theologisch geschoolde, maar evengoed de niet geletterde, eenvoudige werker: eenzelfde zending.

Alle christenen, van de meest begaafde spreker en getalenteerde leider tot de eenvoudige oma met pensioen, tot de jongste telg aan de gezinstafel: eenzelfde zending.

Het spreekt voor zich dat er grote verschillen zijn in de aard en de eigenheid van die zending, de concrete invulling van de taak die ieder te vervullen krijgt: de theoloog en de niet-theoloog, de geestelijke en de

leek, de gezagsdrager en de uitvoerder, de oma en de kleinzoon. Maar in de levenshouding, in de geest waarmee ieder de eigen taak uitvoert, is er geen verschil:

Naar mensen toegaan.

In beweging komen.

Niet bij de pakken blijven neerzitten.

Uit je eigen beschutte kringetje losbreken en naar de huizen en dorpen en steden in de omtrek toegaan. Het risico durven lopen weerloos te zijn als lammeren te midden van de wolven.

Naar mensen toegaan.

Hun vrede toewensen, met hen het leven delen, met hen eten en drinken, hun zieken bezoeken. Wie dat doet, zegt Jezus, spreekt – met of zonder woorden – mijn boodschap.

Hij heeft recht van spreken. Hij is geloofwaardig in zijn spreken.

Hij zegt met de woorden van heel zijn leven dat het Rijk Gods nabij is.

Naar mensen toegaan.

Niet met alles wat je uit je eigen rijkdom en wijsheid te bieden hebt. Laat dat maar rustig thuis: geen beurs, geen reiszak, geen schoeisel.

Naar de mensen toegaan met enkel wat je voor hen wilt zijn: vrede en vriendschap, eten en drinken, genezing en bevrijding.

Een fijne zomer toegewenst!

pastoor Harald Münch

## **BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES**

### **Wie gaat Kruispunt verdelen in de Adelbertusparochie?**

Na heel veel jaren trouwe 'dienst' als verdeler van Kruispunt, wil Jo Belfroid-Stam haar taak als verdeler van Kruispunt overdragen.

Alle Kruispunten voor de Adelbertusparochie komen nu bij Jo. Zij maakt er stapeltjes van voor de 'lopers' in het parochiegebied, die op hun beurt de Kruispunten bij de lezers bezorgen.

Kruispunt komt 10 keer per jaar uit.

Voor meer informatie over de verdeling en voor 'sollicitaties':

Jo Belfroid-Stam, tel.: 0255 – 536047.

## Gezonde gemeente – bezield door geloof

Op zondag 5 september zullen wij in beide parochies op een gemeentebijeenkomst na de eucharistieviering, aan de hand van zeven criteria de stand van ons parochieleven meten. In de vorige Kruispunten heb ik iets over de eerste twee kenmerken verteld.

Vandaag het derde kenmerk:

### Op zoek naar wat God wil

Ik kan mij voorstellen dat sommigen zich bij het lezen van dit criterium 'Op zoek naar wat God wil' onprettig voelen. Geloof is toch iets heel persoonlijks? En, wie weet nu zo precies wat God wil? Dat klinkt wat fundamentalistisch.

Maar dat is niet alleen een gevoel, ook de schrijvers van het boek waarop wij ons bij de 'gemeentescan' baseerden, kwamen deze gevoelens tegen. Zij schrijven daarover:

Het was fascinerend om te zien hoe parochies zich door de jaren heen door dit kenmerk in verlegenheid gebracht voelen. Het roept ook uitgesproken onbehagen en verontrusting op. Om dit effect te vermijden, omschreven we dit kenmerk enige tijd als 'een duidelijk besef van richting'. Bij dat soort taal voelen wij ons veel meer thuis. Het gaat er dan over, hoe we de kerk op orde brengen en haar netjes georganiseerd krijgen.

Maar als we eenmaal op dat spoor van denken zitten, kan het zomaar gebeuren dat we onze eigen voorkeuren de agenda van de kerk laten bepalen. Daarom keerden we terug naar de weerbarstige bewoording.

Bij dit kenmerk wordt duidelijk dat de kerk en onze parochies in de allereerste plaats van God zijn. Een gezonde parochie erkent dat door op zoek te gaan en te ontdekken, wat God wil voor en van zijn kerk.

Het was verleidelijk om de formulering te veranderen en te verkorten tot '*ontdekken wat God wil*'. Maar dat bedoelden wij niet. Want sommige parochies zijn er zo zeker van dat zij weten wat God wil, dat zij een oprecht zoeken al lang achter zich hebben gelaten. Zo'n houding van 'dat weten wij al' is eerder een teken dat de gemeenschap ziek is dan dat ze gezond is. Er ligt een wereld van verschil tussen Christus' belofte dat de waarheid ons vrij maakt en een houding waaruit spreekt dat de waarheid ons gelijk geeft.

Het gaat erom te ontdekken, wat wij in huis hebben, en wat wij daarmee in onze stad kunnen doen. Waar voelen wij ons toe geroepen. Deze visie moeten wij gezamenlijk ontwikkelen en daar dan ook naartoe werken. Dat betekent ook voor de leiding van een parochie niet een bepaalde visie te verkopen, maar de ruimte te geven dat de parochie zelf een visie met doelen op de lange en korte termijn te ontwikkelt. Bij een gezonde roeping hoort ook, dat men in staat is om offers te vragen en deze ook daadwerkelijk kan brengen, als het erom gaat het bovenstaande te realiseren en zo het geloof in praktijk te brengen.

### **Op zoek naar wat God wil**

betekent dus op zoek gaan naar je roeping als gemeenschap en deze in een doelgerichte visie uit te werken en ook bereid te zijn daar daadwerkelijk voor te werken.

### **Parochiescan op zondag 5 september**

Op zondag 5 september wordt in beide IJmuidense parochies door onze eigen Werkgroep Gezonde Gemeente een belangrijke bijeenkomst gehouden. Na de kerkdienst zullen we samen een parochiescan houden, waarbij we samen zullen vaststellen hoe we samen tegen onze eigen parochie aankijken: Wat doen we goed en wat zouden we beter kunnen doen? Zijn we bezielde door geloof en hebben we oog voor wat er buiten onze parochie gebeurt? Doen we samen wat God wil en wat is dat dan? Hoe gaan we om met veranderingen en durven we die aan? Zijn we een echte gemeenschap? En hoe gastvrij zijn we nu werkelijk?

U hebt over deze vragen kunnen lezen in Kruispunt, waar pastoor Münch ze heeft toegelicht. Het doel van deze vragen en deze bijeenkomst is vast te stellen, wat wij als parochies belangrijke waarden vinden, en hoe wij hieraan vorm willen geven. U zult begrijpen dat een bijeenkomst als deze, waarbij we willen peilen hoe wij tegen onze eigen kerkgemeenschap aankijken, alleen kans van slagen heeft bij een goede opkomst: hoe meer parochianen meedoen, hoe beter het beeld dat we krijgen. We zullen bij deze bijeenkomst geen lange discussies voeren, maar op een snelle en eenvoudige manier toch veel en heldere informatie boven tafel krijgen, die de werkgroep maar ook alle aanwezigen veel stof tot nadenken zal geven. De kerkbesturen en de Werkgroep Gezonde Gemeente nodigen u dan ook van harte uit om op deze zondag allemaal naar de viering in uw eigen parochiekerk te komen en na afloop mee te doen aan deze bijeenkomst. Graag tot dan!  
drs. Johannes van Riessen

## **Op reis naar Rome**

Het begint weer in de handen en vooral in de voeten van sommigen parochianen te jeuken, te weten de reislust. Ze willen graag nog een keer naar Rome. Daarom bij dezen onze oproep aan u.

Wie heeft zin volgend jaar van 22 maart tot en met 27 maart mee naar Rome te gaan? Wij logeren in een leuk klein hotel in het oude centrum, een van de leukste volksbuurten, van Rome. We vliegen vanaf Schiphol met KLM/Alitalia. Vlucht en logies in tweepersoonskamers met ontbijt zullen rond de € 550 kosten. Wie interesse heeft, kan zich melden bij Anneke Zwart (tel.nr. 023-5491140) of pastoor Harald Münch.

## **Zeilweekend voor kinderen**

Voor kinderen van 12 tot 16 jaar organiseert de kampleiding van zaterdag 17 tot en met zondag 19 september een zeilweekend. De deelnemers slapen met z'n allen aan boord van het schip. Er gaan ervaren en professionele bemanningsleden mee, die de deelnemers de kneepjes van het zeilen met een groot zeilschip leren. Daarnaast is er van alles te doen en te leren over natuur, techniek, cultuur, over zeilen en navigeren, en koken in de kombuis.

Uit elke parochie mogen enkele kinderen mee. Het aantal deelnemers is beperkt. Het weekend is gratis, d.w.z. het wordt betaald door de kerk.

Opgeven voor dit zeilweekend kan bij de pastoors.

Wacht daarmee niet te lang!

## **11 september: Vrouweevent 'Jong van Hart'**

Als vervolg op het ontzettend gezellige Vrouweevent 'Jong van hart' in Haarlem vorig jaar, volgt het bondsbestuur de suggesties van leden om nog een 'event' te organiseren, en nu naar Jorwert te gaan.

Kerkdiensten in Jorwert komen aan de orde in de DVD "Stel, ik zoek een kerk". En dat willen de bondsleden wel eens met eigen ogen zien.

De Bond van Oud-Katholieke Vrouwen nodigt alle vrouwen uit, lid of geen lid, jong of jong van hart, om naar het Dorpshuis in het centrum van Jorwert te komen op zaterdag 11 september, van 13.00 tot 18.00 uur. Het programma biedt voor elk wat wils onder het thema Friesland: het Friese Elfstedenspel, een rondleiding door Jorwert, bezichtiging van de historische bisschopskerk, een Friese koffietafel.

Om 19.00 uur vindt in de kerk een eucharistieviering plaats, waarin pastoor Annemieke Duurkoop voorgaat.

De kosten voor de middag bedragen € 15,- per persoon.

Voor veel meer informatie, o.a. over de reisroute, logeermogelijkheden, een mannen- en/of kinderprogramma, en opgave: Monique Wekker-Bergers, tel.: 06 – 43026977, e-mail [md.wekker.bergers@live.nl](mailto:md.wekker.bergers@live.nl) of de website: <http://bokv.okkn.nl> of [www.okkn.nl](http://www.okkn.nl)

#### **4 September: Seminariedag**

Op 4 september vindt om 14.30 uur de jaarlijkse Seminariedag plaats in Amersfoort, in het voormalige Seminariegebouw, Kon.Wilhelminalaan 3. Op deze dag begint het nieuwe collegejaar 2010/11. Eén van de docenten houdt het openingscollege, een student houdt een korte inleiding over een onderwerp van zijn studie.

Rondom dit officiële gedeelte is er een samenzijn van belangstellenden, docenten en studenten bij koffie, thee en een drankje.

Alle belangstellenden zijn welkom.

#### **Taizé in Rotterdam**

Het oecumenische klooster bij Taizé in Frankrijk, waar iedere zomer zo'n 100.000 jongeren uit heel Europa heen trekken voor een week internationale bezinning en gezelligheid, organiseert tussen kerst en oud-en-nieuw een bijeenkomst in Rotterdam.

Er worden zo'n 30.000 jongvolwassenen tussen 17 en 35 jaar verwacht. Zij worden met hun eigen matje en slaapzak ondergebracht bij gastgezinnen, in scholen, sporthallen en kerken.

De kosten bedragen ca. € 70,-.

Voor meer informatie: [www.taizeinnederland.nl](http://www.taizeinnederland.nl)

#### **DANKBETUIGING**

Graag wil ik met dit stukje in Kruispunt alle mensen bedanken die mij zo bijstaan tijdens mijn ziekte. De o, zo persoonlijke vriendschap en warmte zijn werkelijk een enorme steun voor mij in deze tijd van overgang. De liefde die je zaait in je hele leven oogst je in moeilijke tijden, natuurlijk met de hulp van God.

Vorige week mocht ik de ziekenzalving ontvangen. Deze heeft me gesterkt in het vertrouwen dat ik de komende tijd samen met Bets en de kinderen aankan. De vooruitzichten zijn niet goed, dat weten jullie inmiddels allemaal, maar ik voel rust en vertrouwen in de steun van al mijn dierbare naasten.

Vriendelijke groeten

Jan Visser

# BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



## Kerkdiensten

- |     |      |           |  |
|-----|------|-----------|--|
| zo. | 11-7 | 10.00 uur | gezamenlijke dienst in <b>Adelbertus</b><br>(Sparrenstraat 46, IJmuiden-Oost)          |
| zo. | 18-7 | 10.00 uur | zondag na Pinksteren 11, eucharistie<br>gezamenlijke dienst in <b>Engelmundus</b>      |
| zo. | 25-7 | 10.00 uur | gezamenlijke dienst in <b>Adelbertus</b>   |
| zo. | 1-8  | 10.00 uur | zondag na Pinksteren 13, eucharistie<br>gezamenlijke dienst in <b>Engelmundus</b>      |
| zo. | 8-8  | 10.00 uur | gezamenlijke dienst in <b>Adelbertus</b>   |
| zo. | 15-8 | 10.00 uur | Ontslapen van de maagd Maria, eucharistie<br>gezamenlijke dienst in <b>Engelmundus</b> |
| zo. | 22-8 | 10.00 uur | laatste gezamenlijke dienst in <b>Adelbertus</b>                                       |
| zo. | 29-8 | 10.00 uur | zondag na Pinksteren 17, eucharistie   |
| zo. | 5-9  | 10.00uur  | zondag van kerkwijding, eucharistie  |

**Website:** [engelmundus.okkn.nl](http://engelmundus.okkn.nl)

## Uit de Engelmundusparochie

Op dinsdag 8 juni hebben wij afscheid genomen van Maartje Janne-  
man-Gravemaker. Ze was al een lange tijd niet meer in staat te lopen  
en met haar gezondheid ging het ook steeds slechter. Toch kwam het  
bericht, dat zij overleden was, onverwacht. Haar contact met de kerk  
was de laatste jaren niet meer zo intensief - in de aula van Westerveld  
hebben wij in gebed afscheid genomen van haar.

Zondag 13 juni is Carmen Botterse, woonachtig op de Lange Nieuw-  
straat togetreden tot onze parochie. Moge zij zich gauw thuis voelen in  
onze parochiegemeenschap.

Een poosje geleden zijn alle groepen van georganiseerde vrijwilligers uitgenodigd om bij het kerkbestuur langs te komen en over het reilen zeilen van hun groepen binnen het geheel van de gemeenschap te praten. Het waren voor mij als pastoor en voor de leden van het kerkbestuur leerzame gespreken.

Maar er bleek tevens, dat het voor sommigen eigenlijk niet duidelijk was wat een **Goot Beraad** is. Het is een lange traditie in onze parochie dat het kerkbestuur een keer in de een of twee jaar alle groepen van vrijwilligers uitnodigt voor een gesprekje met het kerkbestuur.

Het verschil met de gemeentevergadering zit daarin dat op de gemeentevergadering het algemene beleid van de parochie met alle aanwezigen wordt besproken, terwijl op het Groot Beraad alleen vertegenwoordigers van de groepen vrijwilligers met het kerkbestuur praten over de positie en het functioneren van hun groep, over hun wensen of klachten.

Onlangs kwam iemand bij mij met de vraag of parochianen niet ook een keer de **voorbeden** zouden kunnen doen. Aangezien wij geen lectoren hebben en de voorganger altijd de voorbeden doet, leek het ons in het Liturgisch Beraad een goed idee.

Op woensdag 3 november om 20.00 uur zal er in De Bolder een avond zijn voor mensen die bereid zijn af en toe de voorbeden in de eucharistieviering te verzorgen. Een van de docenten van het seminarie heeft toegezegd op deze avond iets over 'de kunst van het voorbeden maken' te vertellen. Wie belangstelling heeft kan zich bij mij aanmelden.

Op deze plek wil ik alle leden van de bloemengroep eens van harte bedanken voor de prachtige bloemversiering op het altaar waar wij iedere zondag van mogen genieten. Maar, beste parochianen, bloemen en planten kosten een paar centen. Gedenk daarom ook een keer de **bloemenpot** achter in de kerk.  
pastoor Harald Münch

### **Vakantie pastores Münch-Liebler**

Van 1 augustus tot en met 29 augustus zijn de pastoors Münch en Liebler met vakantie.

Pastoor Frede neemt het pastoraat waar en is in dringende gevallen te bereiken via tel.nr. 0255 – 510771 of 06 – 22920471.

Het is te hopen, dat zijn assistentie niet ingeroepen hoeft te worden!



## De parochie onderweg

Toen onze pastoor met zijn gezin de pastorie aan de Kon. Wilhelminakade had betrokken, werd zijn aandacht getrokken door een beschilderde antieke geldkist in de pastorie. Een geheimzinnige kist, want deze zat op slot en woog zwaar. Wat zit er in en hoe krijg je de kist open? Een aantal maanden geleden overmande zijn nieuwsgierigheid hem. In overleg met het kerkbestuur werd een slotenmaker gebeld die vakkundig de kist opende. Niet door technisch handelen, maar nadat hij binnen één seconde de geheime sluiting ontdekt had, waarna de kist zijn geheim onthulde.

Geen schat in de vorm van geld, maar een oude Bijbel met leren omslag die zwaar beschadigd is. Bij nader onderzoek blijkt deze oude Bijbel in 1732 te zijn gedrukt in Utrecht. Het is een katholieke vertaling (bestaande naast de Statenvertaling) van rond 1700 die vrij onbekend is, maar in oud-katholieke kringen werd gebruikt. De Rooms-Katholieke Kerk had het gebruik ervan verboden.

Het kerkbestuur heeft afgelopen maand besloten de Bijbel te laten restaureren. De kosten worden geraamd op maximaal € 500,00. Het kerkbestuur hoopt, dat parochianen dit financieel willen ondersteunen door een gift op bankrekeningnummer 56.49.11.275 onder vermelding "*restauratie Bijbel*".

Veel aandacht van het kerkbestuur gaat momenteel uit naar het werven van vrijwilligers voor taken binnen de parochie. Veel handen maken licht werk en dat geldt ook voor het onderhoud van onze gebouwen, en het parochieleven in het algemeen. Fantastisch is, dat er steeds parochianen opstaan om hun verantwoordelijkheid te nemen en mee gaan doen. Wij hopen op meer spontane aanmeldingen, telefonisch (bij Anneke Zwart: tel.nr. 023 – 5491140) of persoonlijk bij het kerkbestuur, om met elkaar onze parochie-activiteiten gaande te houden.

Over de verwarmingsinstallatie kan ik kort zijn. Het onderzoek is in volle gang. Wij hopen na de vakantieperiode in september a.s. een definitieve keuze te kunnen maken op basis van een aantal offertes van leveranciers/fabrikanten die reeds benaderd zijn.

Allen een goede zomervakantie toegewenst.

Gert Jan v.d. Hulst

## De gemeentevergadering van 26 april

De voorjaarsgemeentevergadering is voor alle leden van de parochie. Pastoor en kerkbestuur doen verslag van hun werkzaamheden en leggen hun voornemens en plannen voor het volgende jaar voor. De parochianen hebben dan de gelegenheid om het jaar met het kerkbestuur te evalueren en om mee te denken met de plannen voor het volgende jaar. Gemeentevergaderingen zijn niet erg populair. Er wordt veel gesproken, en ook over zaken waar de doorsnee kerkganger (wie is dat overigens?) weinig of niets van merkt, maar die wel geregeld en op orde moeten zijn, zoals de verwarming, het onderhoud, de financiën (!), de relaties met de zusterparochies en met de landelijke kerk, enzovoort.

Gert Jan van der Hulst, voorzitter van het kerkbestuur, begon het verslag van het kerkbestuur met een welgemeend dankwoord jegens alle parochianen, die in het afgelopen jaar het parochieleven gedragen hebben in de kerkdiensten en in de bijeenkomsten en activiteiten daaromheen. Kerk-zijn doe je met elkaar. Al is het kerkbezoek teruggelopen naar gemiddeld 87. Met name op de hoogfeesten waren er beduidend minder mensen dan voorheen.

De algemene vergrijzing speelt hierbij een rol.

Maar de gevolgen van de vergrijzing doen zich vooral voelen bij de andere activiteiten, in besturen en organisaties. Om de tradities in de parochie te kunnen voortzetten, moeten jongeren zich willen (en kunnen!) inzetten en de ouderen zullen voor hen ruimte moeten maken.

Pastoor Harald Münch deed verslag van het pastoraat:

Een christen leeft vanuit 'Hoop', 'Geloof' en 'Liefde'. Volgens de apostel Paulus geldt dat niet alleen voor elke gelovige, maar ook voor elke gemeenschap van gelovige christenen, dus ook voor onze gemeente.

'Liefde' betekent in de bijbel niet alleen de 'romantische liefde', maar ook 'vriendschap' of 'onderlinge solidariteit'. We zouden het nu misschien met 'gemeenschapsleven' kunnen vertalen.

Wat viel het afgelopen jaar op? De vele vrijwilligers die zich inzetten. De mannen die zich voor bezinning terugtrokken in het klooster de Achelse Kluis. Mevrouw C.Blinkhof-Lok die de parochie met een groot legaat bedacht, en de vele anderen die grotere of kleinere bedragen schonken.

De A+E gespreksavonden over de Vasten, de liturgie, het leesrooster. De leeskring, de bijbelgespreksgroep, de gezamenlijke diensten A+E.

‘Hoop’ betekent, dat het steeds verder gaat – zij het vaak langs andere wegen dan wij gedacht hadden -, en dat de Heer zijn kudde nooit in de steek laat.

De parochie nam van zeven overledenen afscheid. We rouwen en zijn verdrietig, maar ons geloof geeft hoop, hoop op het eeuwige leven. Tekenen van hoop zijn de kinderen. Twee kinderen van mensen werden door de doop kinderen van God. Drie kinderkerkleidsters namen afscheid, maar de kinderkerk gaat door; met nieuwe leidsters.

Er zijn momenteel twee leringgroepen van 6, resp. 5 jongeren.

En dan nog ‘Geloof’: oud-katholieken vieren het geloof: samen, rondom Jezus Christus in de kerk op de zondagen, de woensdagmorgens, de zaterdagavonden, en ook bij de koffie en een borrel in De Bolder erna. We vieren het geloof met de liederen, de psalmen, de gebeden en lezingen, de liturgie en de sacramenten.

Vijf jongeren werden gevormd en aangenomen, een huwelijk gezegend en twee huwelijksjubilea feestelijk herdacht. Extraatjes in de viering van het geloof waren de optredens van het jeugdkoor, de Carolservice en de Adventssamenzang, waarbij de koren van A en E samen zongen, en de koopvaardijdienst in de Nieuwe Kerk.

Met het oog op de voortgang van ‘Liefde, Hoop en Geloof’ is er in het bisdom Haarlem een bezinningsdag gehouden over ‘Gezonde gemeente – bezielde door Geloof’. Op 5 september is hierover een bijeenkomst van de hele IJmond. Ter voorbereiding verschijnen er artikelen in Kruispunt (april/mei, p. 6; juni p. 2; juli/augustus p. 3)

Jan Pieter Schoon nam de financiële kant van de parochie voor zijn rekening. En ook de financiële situatie van de kerk, want die is zeer zorgelijk! Er zijn te weinig inkomsten, met name uit de ‘levende’ kerk – Kerkbalans dus – om door te gaan, zoals we tot nu toe gewend zijn.

In het vorige Kruispunt is over de tekorten al uitvoerig bericht en ook over de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen.

Over dit onderwerp ontstaat discussie. Iedereen is behoorlijk aangeslagen. De kerk verwarmen voor een dienst kost € 150. Gemiddeld brengt een collecte € 130,- op. De onderhoudskosten verdeeld over 52

zondagen, levert per zondag een kostenpost op van € 890,-!  
Wat moeten we doen? De kerk verkopen en voor de eredienst terug huren? Een kerk sluiten? Een pastoor – gedeeltelijk – ontslaan?  
De situatie in de Adelbertus is iets minder zorgelijke dankzij de huurinkomsten uit de woningen.

Jan Gouda doet verslag over De Bolder. Het bedrijf maakt winst. Maar de mogelijkheden van de staf worden beperkt door de gevorderde leeftijd van de stafleden. Dat is een punt van zorg voor de beheerscommissie en voor het kerkbestuur – en dus ook voor de parochie.

Over DWIJ heeft Theo van Kouteren, namens het kerkbestuur lid van DWIJ, een overzicht gemaakt van de opbrengsten, zowel in A als in E, in het afgelopen jaar. Er werd € 1314,- overgemaakt voor vier ontwikkelingsprojecten in het buitenland en voor twee diaconale doelen in Nederland. Daarnaast leverde DWIJ een bestemming voor de 10% van de bazaropbrengst, die steeds naar een diaconaal doel gaat.  
Het zijn mooie bedragen, waarmee mensen in nood geholpen worden!

Rick de Ronde, de kerkmeester met Jeugdbeleid in zijn portefeuille, licht de plannen met en voor de jeugd toe.  
Voor de kinderen en jongeren tot een jaar of 15 zijn er de crèche, de kinderkerk en de lering. Voor de jongeren van 15 tot 20 jaar zijn bijeenkomsten gepland op de zolder van de pastorie, om te praten, een DVD te bekijken en te bespreken, een actie voor te bereiden, zoals de quiz op de Driekoningenavond, misschien ook 'iets nieuws' voor de bazar.  
In de parochie is voor het najaar een dienst gepland, waaraan de jongvolwassenen tot 30 jaar zullen meewerken.

Theo van Kouteren doet verslag van het werk van de Gebouwencommissie.

Er zijn de regelmatige werkzaamheden, zoals schilderen, en de controles van dakgoten, verwarming, noodverlichting, brandblussers. En er zijn steeds ook geplande werkzaamheden volgens het 10-jaren onderhoudsplan. Een deel van de werkzaamheden worden door erkende firma's uitgevoerd, een aantal kan door deskundigen uit eigen kring gedaan worden – gelukkig maar! En dan zijn er de ongeplande werkzaamheden: de panden zijn 100 jaar oud, dus er is altijd wel wat, en het kost steeds geld!

De vrouwenvereniging Aktiva en de Mannenvereniging doen verslag van hun bijeenkomsten en activiteiten.

In de Rondvraag springt Fiete Smit van Kruispunt hierop in: waarom weet Kruispunt niet, dat er zulke leuke dingen gebeuren in de parochie? Zij vraagt dringend om berichten of verslagen van de bijeenkomsten van bijv. mannen- en vrouwenvereniging, en van de jeugd- en jongerenactiviteiten voor Kruispunt. Kruispunt is niet alleen voor de parochianen die iedere zondag in de kerk zitten en 'die alles al weten', maar juist ook om de belangstellende en niet zo actieve of oude of zieke parochianen te informeren over wat er gaande is in de Engelmundus parochie.

Jan Visser voert als laatste het woord en bedankt het kerkbestuur voor het werk achter de schermen van het parochieleven. Applaus!

Als toetje na de vergadering werd de mooie DVD 'Stel, ik zoek een kerk' vertoond, die een interessante indruk geeft van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Deze DVD is te leen bij de bibliotheek, en voor € 12,50 ook te koop bij de pastoor.

Fiete Smit-Maan

### **Dagje uit met Aktiva, 19 mei 2010**

Begin mei vroeg iemand mij, of ik misschien ook mee wilde, want er was nog plaats over in de bus. Nou ... dat leek me wel wat.

De bus was op tijd, en na alle opstapplaatsen aangedaan te hebben, gingen we op weg.

Bets heette ons welkom. Daarna kreeg de chauffeur het woord.

We reden de Velsertunnel in. Bij Akersloot ging de bus van de snelweg af: de rit ging binnendoor richting Hoorn. Een mooie, toeristische route naar Stompeteren – Obdam – Schardam – langs het IJsselmeer naar Hoorn.

De stoomtrein stond al te wachten. In een voor ons gereserveerde coupé stond het gebak al klaar, en de koffiedame voorzag ons van koffie en thee. Binnen enkele minuten ontstond er een levendige discussie (of men elkaar in geen jaren had gezien). Het leek wel een kippenhok! De conducteur deed een poging om iets uit te leggen, hij kon er niet boven uit komen: we mochten door de trein lopen, en we moesten uitkijken voor de 'bewegende' gedeelten. Na de koffie gingen sommigen even

richting locomotief of het toilet. De loc pufte er lustig op los; bij de verkeersweg hoorde je de stoomfluit. Later kwam een verkoper ons souvenirs aanbieden. Zo werden er diverse stoomfluitjes gekocht voor de kleinkinderen. Al spoedig waren we in Medemblik. Daar stond de bus weer op ons te wachten. We gingen verder met de mooie tocht over de Westfriese Omringdijk. We reden langs of door kleine plaatsjes, o.a. het mooie plaatsje Kolhorn, en langs beschermd natuurgebied met weidevogels en schapen.

Dan komen we in 't Veld. Bij partycentrum De Vriendschap gebruiken we de lunch. We hebben allemaal flinke trek gekregen. Lekker brood met flink beleg, koffie en thee en voor ieder een kroket. Na de lunch de bus weer in en na ongeveer 5 km kwamen we in Winkel. Daar is het parfummuseum.

We werden in twee groepen verdeeld. De ene groep ging naar boven, waar uitleg gegeven werd over het ontstaan van het parfumgebruik, en over de soorten grondstoffen. We hoorden over amber, een grondstof uit de kots van de walvis, een voor de vis onverteerbare substantie, die door een natuurlijk chemisch proces keihard wordt en heerlijk ruikt, als je het zou vinden. Er wordt verteld over de soorten parfum, flesjes, geraffineerde verpakkingen, jaarstukken, enz.

De andere groep blijft beneden. Daar wordt verteld, welk parfum voor iemand geschikt is. Je moet jezelf helemaal vinden in een geur, voor je hem koopt. We horen over de soorten geuren: licht fruitig, bloemig, opium, jaren '60 met de pop-art mode, enz. Geuren op staafjes worden doorgegeven. Daarna, als de keuze is gemaakt, kan men geurtjes kopen. Er wordt druk gespoten en gesnuffeld, ook bij elkaar.

Toen we uiteindelijk weer in de bus zaten, vormde zich een wolk van exotische aromatische geuren. Het was inmiddels 17.00 uur geworden en de chauffeur reed ons terug naar 't Veld: borreltijd. Vervolgens diende men het eten op. Een lekker soepje, een stuk kipschnitzel met boontjes, witlof, sla, rabarber, gebakken of gekookte aardappelen. En ijs toe. Toen kwam Bets en haalde in een recordtempo al het geld op van de kosten van dit reisje. Daarna kwam de serveerster met wie we onze drankjes konden afrekenen. Het was een gezellig samenzijn.

Om 19.30 uur stapten we in voor de thuisreis. Een andere chauffeur reed ons terug: veiligheid en rijtijden volgens nieuwe normen. Om 20.00 uur kwamen we in IJmuiden aan. We kunnen terug kijken op een leuke geslaagde dag. Met goed weer. Ik heb genoten ...

Hanny Kramer

# BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



## Kerkdiensten

- 11-07 10.00 uur 7<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (10 in reeks C) (blz. 455)  
18-07 10.00 uur 8<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (11 in reeks C) (blz. 458)  
*Adelbertuskerk gesloten, viering in **Engelmonduskerk***  
25-07 10.00 uur H. Jakobus, apostel (blz. 530)  
01-08 10.00 uur 10<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (13 in reeks C) (blz. 463)  
*Adelbertuskerk gesloten, viering in **Engelmonduskerk***  
08-08 10.00 uur 11<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (14 in reeks C) (blz. 465)  
15-08 10.00 uur Ontslapen van de H. Maagd Maria (blz. 533)  
*Adelbertuskerk gesloten, viering in **Engelmonduskerk***  
22-08 10.00 uur 12<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (16 in reeks C) (blz. 470)  
*laatste gezamenlijke viering in het zomerrooster,  
Engelmonduskerk gesloten*  
29-08 10.00 uur 13<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (17 in reeks C) (blz. 472)

website: [www.adelbertuskerk.nl](http://www.adelbertuskerk.nl)

## Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 08-08 en 22-08 (laatste gezamenlijke dienst van het zomerrooster).

## Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

## **Collecten mei en juni.**

In de maanden mei en juni waren er collecten voor DWIJ en twee collecten ten behoeve van de landelijke kerk.

De collecte van 9 mei 2010 voor DWIJ ( Zuid Afrika) heeft € 112,-- opgebracht.

De landelijke collecte van mei ten behoeve van de Missie St. Paulus heeft € 61,30 opgebracht.

Op 30 mei heeft uw penningmeester het offerblok "gekraakt" en mocht een opbrengst van € 116,-- tellen. Deze opbrengst is bestemd voor de kaarsen op de kaarsentafel en voor de noden van de parochie.

De landelijke collecte van de maand juni tenslotte, bestemd voor het project "Groei" tenslotte heeft € 84,-- opgebracht.

Alle gevers hartelijk dank!

## **Collecte juli en augustus**

Voor het eerst wordt er in onze Oud-Katholieke Kerk ook in de maand juli een landelijke collecte gehouden. Deze collecte wordt gehouden op 25-07 en is bestemd voor de *Publiciteit*. Het Collegiaal Bestuur schrijft in zijn aanbeveling:

*In de maand juli is dit jaar voor de eerste maal een extra collecte opgenomen in het schema.*

*We worden geroemd en gewaardeerd om onze verzorgde uitgaven, zoals het blad De Oud-Katholiek, de uitgaven ter bezinning in de Veertig-dagentijd, de Advent e.d. Verzorgde publicaties en een verzorgde website kosten tijd en geld.*

*Help onze kerk in de bekendheid te houden en steun deze collecte.*

De landelijke collecte voor de maand augustus wordt gehouden op 22-08 en is bestemd voor het werk van de *Unie van Utrecht*, het internationale verband van onze Oud-Katholieke Kerken. Er is nog geen nader doel bekend. Traditioneel dient de opbrengst voor bijdragen in de kosten van de internationale contacten om het ook vertegenwoordigers van minder draagkrachtige lid-kerken mogelijk te maken aan internationale bijeenkomsten deel te nemen.

Het kerkbestuur beveelt deze collectes en uiteraard ook onze eigen extra actie ter verhoging van de opbrengst van Kerkbalans van harte bij u aan.



Voor deze doelen, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk, zijn uw bijdragen op onze girorekening 3808341 t.n.v. oud-kath. Adelbertusparochie natuurlijk meer dan welkom.

### *Bij de kerkdiensten*

In de periode tussen 04-07 en 22-08 is het zomerrooster voor de kerkdiensten van kracht. Kijkt u goed in welk kerkgebouw de viering is! De gezamenlijke diensten worden vaak als een verrijking van ons kerkzijn in de IJmond ervaren. U bent dus van harte welkom in beide gebouwen ☺.

### **Studieverlof pastoor Frede beëindigd**

Het studieverlof van pastoor Frede eindigt met ingang van 18-07. Tijdens de zomervakantie van de pastores Liebler en Münch in de maand augustus is hij tevens aanspreekpunt voor alle pastoralia van de Engelmundusparochie.

### **Uit het kerkebestuur.....**

Het valt nog niet mee om zomaar een stukje te schrijven voor het Kruispunt. Als je even niet oplet, of zoals in mijn geval met vakantie bent, dan mis je zomaar de langverwachte thuiskomst van een pelgrim! Gelukkig heb je dan als schrijver altijd nog een tweede kans. Vandaar dat ik bij deze alsnog Hans van de Pieterman feliciteer met zijn inmiddels voltooide voettocht naar Santiago de Compostela!

Er waren er meer te feliciteren de afgelopen tijd. De oplettende kijker zal gezien hebben dat bij de pastorie de vlag uithing vanwege het feit dat Frans Bossink Abraham zag! Carla van Leeuwen zag onlangs Sarah passeren!

In de viering van 27 juni, de feestdag van de H. Adelbertus, waren de bloemen dan ook voor Carla. Gelukkig was er die dag ruimschoots voldoende bloemen, zodat er ook nog een bosje over was voor mevrouw De Rijk die haar 88<sup>e</sup> verjaardag vierde. Natuurlijk zullen er meer parochianen in de afgelopen maand een jaartje ouder zijn geworden. Uw naam is misschien niet genoemd, maar de felicitaties zijn er bij deze niet minder om!

In de afgelopen periode zagen we elke zondag een andere priester aan

het altaar.

Zo word je nog eens met je neus op het feit gedrukt, dat we even in een "herderloos " tijdperk zitten.

Maar geen nood, het einde is in zicht! Vanaf 17 juli aanstaande zal pastoor Frede zijn taken weer oppakken. Hopelijk mag hij terugkijken op een gezegende sabbatical.

In de afgelopen dagen is het rustig geweest met zieken in de parochie. Joke van Dijke onderging een staaroperatie en mag in de week van 3 juli wederom naar het ziekenhuis voor de operatie aan haar andere oog.

Het kerkbestuur heeft in de laatste vergadering een paar knopen doorgehakt inzake het onderhoud van ons complex. De hekjes aan de Wilgenstraat zullen op korte termijn vervangen worden. Daarnaast zijn de onderhandelingen over het groot buitenonderhoud (o.a schilderwerk, gevelonderhoud en dakbedekking) met diverse aannemers bijna afgerond. In deze keuzes wordt het bestuur gelukkig deskundig bijgestaan door medewerkers van Woon-op-Maat.

Ook is inmiddels opdracht gegeven voor het maken van nieuwe cijfers en letters voor het gezangenbord.

In de komende maanden gaan we weer kerken volgens het zomerrooster! Dit houdt in dat er afwisselend dienst is in de Adelbertuskerk en de Engelmunduskerk.

Let u vooral op de afkondigingen voor de dienst en raadpleeg zonodig het Kruispunt zodat u niet voor een vaste deur komt te staan!

Namens het kerkbestuur,  
Marcel van der Wel

*De Oud-katholieke Kerk is in financiële nood!  
De cijfers staan helemaal in het rood!  
De leden kunnen hier wat aan doen  
door te geven wat extra poen.  
Met z'n allen de schouder eronder!  
Wie weet ... beleeft onze kerk dan een wonder.*

*Bien Donker-de Wilde*

## “Niemand keert terug van een lange reis zoals hij vertrokken is.”



Deze uitspraak hoor ik vaak als het gaat over de pelgrimage naar Santiago de Compostela. Zou het waar zijn? Ben ik nu anders, dan toen ik, voorzien van de pelgrimszegen, te voet vertrok? Was ik veranderd, toen ik met de hoogdravend Latijnse Compostela terugkwam?

Ik weet het niet zeker. Misschien merken jullie dat wel, als ik alweer vertel over de tocht. Over de prachtige natuur langs het pad, de riantе dorpen, de avonturen, de soms vreemde slaappleaatsen, campings, kloosters, herbergen en bij gastvrije mensen. Over de vermoeidheid, de onzekerheid, de verveling op eindeloze wegen, de modder, de regen, de brandende zon, de smerige buitenwijken, de stinkende industriegebieden, de

eenzaamheid, daar zeg ik natuurlijk veel minder over.

Dichter bij jezelf en dichter bij God komen, dat zou volgens velen het resultaat kunnen zijn van de pelgrimage naar het graf van Jacobus.

Ben ik dichter bij mezelf gekomen? Ik weet het niet. Wel weet ik dat ik mezelf een aantal keren ben tegengekomen. Momenten, waarop je jezelf streng toespreekt. En je jezelf weer op het positieve probeert te richten en weer op weg stuurt. Je gaat jezelf daar wel beter van kennen.

En ben ik dichter bij God komen? Ook dat is niet makkelijk te beantwoorden. Maar regelmatig heb ik zijn “voetsporen” gezien. In de prachtige vergezichten in bergachtige gebieden, of in de velden vol bloemen en vogels. In mensen die mij spontaan hun logeerkamer aanboden. In de hoogbejaarde non, die zei dat ze mij verwachtte, toen ik onaangekondigd de hal van het klooster binnenstapte. In de gesprekken met medepelgrims. In de vrouw die absoluút niet in een god geloofde, maar

die toch in een kerk een kaarsje aanstak, toen ze dacht dat niemand op haar lette. Misschien is God wel dichterbij mij gekomen!  
Zeker weet ik dat ik de tocht met heel veel plezier gemaakt heb.  
De spanning van het vertrek, het genieten van het onderweg zijn, de voldoening van het aankomen.  
En de vreugde van het weer thuiskomen.  
En genoten heb ik van al die goede wensen, toen ik vertrok. Van de belangstelling onderweg.  
Van het hartelijke welkom toen ik weer in IJmuiden terugkwam.  
Van familie, en vrienden. En van jullie, medeparochianen!  
En wat blijft er dan over?  
Dankbaarheid!  
Hans van de Pieterman

## ALGEMENE BERICHTEN

### **Musical 'Paulus' niet uitverkocht, wel bijzonder succesvol**

Middels dit stukje willen wij iedereen bedanken die naar de uitvoeringen van musical 'Met de groeten van Paulus' is geweest. Wij hopen dat u heeft genoten van het spel en de zang van onze groep, van de aankleding, die, al zeggen we het zelf, toch wel erg mooi was. Maar dat u ook heeft genoten van het verhaal, dat zeker niet gemakkelijk was:

Paulus, uitvergroet door een reclamebureau dat hem bekend moet maken bij gelovend, maar ook niet-gelovend Nederland, in opdracht van de PKN. Paulus, een man die hartstochtelijk van leer trok tegen slavernij, en voor vrijheid van meningsuiting en geloofsovertuiging zijn leven waagde, en meermalen in de gevangenis belandde. Paulus, die zijn leven van voor zijn bekering overdenkt en daar wroeging over heeft, maar dan juist door Lucas wordt aangespoord het verleden met rust te laten en verder te bouwen, in vertrouwen op een wereld naar Gods Geest. Met geloof en hoop en liefde wordt de aarde weer een feest. Dat is de boodschap die in het slotlied aan het publiek is meegegeven.

Met de groeten van Oecumenische Musicalgroep Jakob,  
Gerard v.d. Duin, Joke Baalbergen, Yvonne Bax, Cora Zijl, Arend Selier en Anneleen Redeker.

## **Hulpverlening per telefoon en chat**

### **Sensor Haarlem zoekt nieuwe vrijwilligers**

De vrijwilligers van Sensor Haarlem zijn dag en nacht per telefoon of chat bereikbaar voor mensen met vragen en moeilijkheden, of voor mensen in crisissituaties. Veel gesprekken gaan over psychosociale problemen, relaties, eenzaamheid of gezondheid. Vooral in de avonden, tijdens de nacht en in de weekeinden wordt er veel gebeld.

Sensor Haarlem is werkzaam in de regio's Zuid- en Midden-Kennemerland en Haarlemmermeer. Het telefoonwerk wordt gedaan door 40 vrijwilligers. Jaarlijks voeren zij meer dan 9.200 gesprekken.

Sensor Haarlem heeft dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers, die het boeiend vinden om een aantal uren per week, resp. 28 uur per maand, bij de hulpdienst te werken. De nieuwe vrijwilligers krijgen een grondige voorbereiding, voordat ze zelfstandig aan de slag gaan. De starttraining, waarin theorie en praktijk worden gecombineerd, duurt ongeveer drie maanden. Ook na die training kunnen de vrijwilligers rekenen op begeleiding in hun werk.

De voorbereidende training start dinsdag 28 september.

Wie aan die training wil meedoen, kan zich aanmelden en krijgt dan een informatieset toegestuurd, waarin alle gegevens over Sensor en het vrijwilligerswerk op een rijtje zijn gezet.

Wie geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk bij Sensor Haarlem, kan contact opnemen met het kantoor van de hulpdienst, via telefoonnummer 023 - 5291909, op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur.

Voor meer informatie: [www.sensor.nl/haarlem](http://www.sensor.nl/haarlem)

## **Werkgroep 'Landbouw, Economie en Levensbeschouwing'**

van de Raad van Kerken in Noord-Holland

Deze milieubewuste werkgroep wil ons als consumenten bewust maken van ons gedrag: bewust van onze gezondheid, bewust van ons koopgedrag, bewust van de schepping. Daarom wil hij vanuit een christelijke identiteit meewerken aan een duurzame voedselproductie met een rechtvaardig inkomen voor de producent.

De werkgroep zoekt vrijwillige medewerkers voor de werkgebieden 'actie' (onderzoek naar de actuele situatie en de historische achtergron-

den daarvan), 'platform' (contacten leggen met en tussen de diverse groepen betrokkenen), 'educatie', 'publiciteit', en een penningmeester. Voor meer in formatie: Th.van Driel, tel.: 0229 – 237157, of [t.vandriel@quicknet.nl](mailto:t.vandriel@quicknet.nl)

### **Kruis uit Liberia**

*Dit kruisje van 4,2 cm. klein is van koper, of lijkt koper, en er zit een bakje aan. Het lijkt op het grote wijwatervat dat in de Engelmunduskerk achter het zijaltaar staat – maar dan veel en veel kleiner.*

*Het is uit een patroonhuls gezaagd en mooi glad afgewerkt.*

*Dan haper je toch even ... dat bedenk je niet:*

*lege patroonhulzen hergebruiken als christelijk symbool!*

*Dat is drama.*

*Het doet denken aan de profetie van Micha, dat er eens geen zwaarden meer zullen zijn, dat zij omgesmeed zullen zijn tot ploegscharen. Het kapitaal en grondstoffen verslindende oorlogstuig zal omgesmeed worden tot vreedzame landbouwwerktuigen. Mensen zullen in vrede hun velden bewerken en de oogst ongestoord kunnen binnenhalen. Er zal voedsel zijn voor iedereen en rust om ervan ter genieten. In plaats van verwoeste velden, vluchtende mensen, en overal honger en armoede.*

*Daar gaat dit kruisje over.*

*In Liberia, in 1820 gesticht voor vrij gelaten slaven uit Amerika, heersten de afgelopen 30 jaren niet de verhoopte vrijheid en vrede, maar een verwoestende en ontwrichtende burgeroorlog.*

*Die oorlog is al een aantal jaren voorbij en de ontredderde bevolking probeert uit de scherven van het conflict weer een leefbare samenleving op te bouwen.*

*Ontwikkelingswerkers van de Lutherse Wereldbond dragen hier hun steentje aan bij. Zij bedachten, dat vroegere strijders en/of rebellen uit de massa's gebruikte – dus leeggeschoten! – patroonhulzen zulke kruisjes konden maken, die in Amerika en Europa verkocht konden worden. Duizenden zijn er verkocht. De oud-strijders, die hun families eerst*

*beschermde met de patronen, verdienen nu vreedzaam met de ver-  
vaardiging en verkoop van de zorgvuldig bewerkte hulzen.*

*En de tevreden Europese en Amerikaanse burgers, die zo'n mooi klein-  
ood in hun vitrinekastje te kijken zetten, drukt het met hun neus op de  
echte en harde feiten.*

*De profetie van Micha staat. De profetie zal/kan vervuld worden. Dit  
kleine kruisje is er een veelbelovend teken van.*

*Maar hoeveel patroonhulzen zullen er nog bewerkt en verkocht moeten  
worden tot al het oorlogstuig op is, en er geen honger en geen ar-  
moede, en geen vluchtelingen meer zijn, maar vrede en veiligheid voor  
iedereen?*

*Fiete Smit-Maan*

## **AGENDA**

04-09	14.30 uur	Seminarie dag, Amersfoort
05-09	12.00 uur	Bijeenkomst 'Gezonde Gemeente', in A en E
11-09	13.00 uur	Vrouwenevent 'Jong van Hart', Jorwert
17-19-09		Zeilweekend jongeren
29/30-10		BolderBazar'
03-11	20.00 uur	'Voorbeden maken', De Bolder
16-11	16.00 uur	Seniorenmiddag, De Bolder
28-12-01-01-2011		Taizé-bijeenkomst, Rotterdam

---

**MUTATIEFORMULIER** (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u  
dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën depo-  
neren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats: .....

Tel.nr. .... e-mail: .....

Nieuw adres: .....

Postcode en woonplaats: .....

Nieuw tel.nr. ....

Overige mededelingen .....

.....

## OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

### **Pastores**

Pastoor drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden  
tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl  
Pastoor M. Liebler- Münch en pastoor H. Münch,  
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260  
e-mail: fam.munch@planet.nl

### **Gebouwen**

Adelbertuskerk :	Sparrenstraat 46, IJmuiden
Engelmunduskerk:	Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder:	tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-537826
Adelbertuscentrum:	tel. 0255-540352, b.g.g. 0255-517083 of 0255-512167

*Girorekening O.K. parochie  
H. Engelmundus te IJmuiden*  
girerek.nr. 52.39.65  
bankrek.nr. 56.49.11.275

*Girorekening O.K. parochie  
H. Adelbertus te IJmuiden*  
girerek.nr. 38.08.341  
bankrek.nr. 68.97.11.255

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies*  
**alleen** via gironr. 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

*Giften voor het Kruispunt:* bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de  
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

*Diakonale Werkgroep IJmond:* bankrek.nr. 56.48.40.289

*Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:*  
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren vóór **18 augustus 2010** bij:*  
S.C. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,  
tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 31 augustus 2010.



