

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 52, nummer 9 april/mei 2011

Groet aan het begin van de vastentijd



*“Bemin de plaats
waar je God hebt leren
kennen
en waar je
door God gekend werd.
Het is ermee
Als de liefde voor de
akker
Waarin een schat
verborgen ligt.”*

Zusters en Broeders,

Misschien heb je er nog nooit bij stil gestaan dat je God ergens hebt leren kennen. Net zoals je ook met mensen ergens voor het eerst kennis maakt. De vastentijd is een goede tijd om terug te gaan naar die plek, waar dat is gebeurd. Misschien is deze kennismaking inderdaad gebonden aan een bepaalde fysieke plek, een plek van een bijzondere ervaring, die je de diepte van het leven deed

beseffen. Het kan ook die ruimte binnen in jezelf zijn, die je op een gegeven ogenblik ervoer. De wijze waarop God zich te kennen geeft is heel verschillend, maar altijd te herkennen aan de diepe vreugde die als grondtoon de ervaring van God begeleidt.

Vastentijd als pelgrimage naar de plek waar je God in je leven hebt leren kennen. Het is zeker de inspanning waard om gewoon letterlijk op stap te gaan naar die ene en enige plek die met de ervaring van God verbonden is. Maar meer nog loont het de moeite om in jezelf opnieuw op weg te gaan naar de ervaring zelf. Niet dat je deze ervaring opnieuw kunt 'produceren'. Dat zou immers betekenen dat je alles in eigen handen hebt en dat is niet het geval. Geloof heeft alles te maken met het jezelf gewonnen kunnen geven en de ervaring van God is enkel mogelijk voor mensen, die bereid zijn zich uit handen te geven. Dat gebeurt in het gebed. Al biddend word je opnieuw naar die ervaring van God geleid. Het gebed is de weg naar die plek van de godontmoeting.

In een biddend leven spelen drie bewegingen door elkaar. De eerste beweging leidt je tot onbevangenheid. In gebed komt alles wat in je leven speelt nog eens voorbij. Het goede zowel als het kwade, het zoete en het zure, het wordt allemaal innerlijk uitgesproken en in gedachten voor God gebracht. Een mens spreekt zich uit in het gebed, al is het stamelend of met weinig woorden. Tevredenheid en dank, maar ook twijfel en wanhoop: het wordt toevertrouwd aan die Bron. Het wordt uitgesproken in het hart en neergelegd voor het gelaat van Hem die Jezus zijn Vader noemde.

De tweede beweging krijgt gestalte in het gemeenschappelijk gebed en in de liturgie. Nu gaat het niet meer om de eigen gedachten en woorden, maar om woorden uit de Schrift. Nu spreken we niet meer, nu luisteren we en leren al

luisterend de woorden van de psalmen bijvoorbeeld zelf ook in de mond nemen. Dat gebeuren scheidt een grote solidariteit. De woorden van toen blijken nog woorden van nu te zijn en de ervaringen van de mensen uit de Bijbel blijken helemaal niet zover af te staan van onze eigen ervaringen. Bovendien ontvangen we in liturgie een teken van leven van de overkant. In het gedenken van Jezus' liefde, komt deze liefde opnieuw tot leven in de vierende gemeenschap. Met andere woorden: nu komt God ons tegemoet.

In een derde beweging blijft er alleen nog het verwijlen bij God over. Ieder doet dat op zijn eigen wijze. De een vindt een enkel woord, dat telkens maar herhaald wordt in de intimiteit van het hart, de ander steekt een kaarsje aan en vindt complete stilte in het eigen hart. En het kan nog op veel andere manieren. Dat verwijlen is altijd gekleurd door het verlangen, van het uitzien naar, van het wakend verwachten van het Goede dat nog komen zal...Het gebed is de ervaring dat dit wakend uitkijken zin geeft aan ons leven.

Misschien zijn deze regels een aansporing om je nog eens wat intenser op het gebed toe te leggen in deze voorbereidingstijd van Pasen. Want deze ervaring is jullie allen van harte gegund én toegewenst: dat God om je geeft en dat je daarom zelf ook om anderen kunt geven.

Een inspirerende vastentijd toegewenst!

+Joris Vercammen
aartsbisschop van Utrecht

+Dirk Jan Schoon
bisschop van Haarlem

Aan alle kinderen in de IJmond

Palmpaasstokken maken



Vind je het leuk om een palmpaasstok te maken?

En om het verhaal achter de palmpaasstok te horen?

Zaterdag 16 april van 14.00 tot 16.00 uur gaan we in *De Bolder*, het verenigingsgebouw in de Bloemstraat 124 in Oud-IJmuiden, palmpaasstokken maken met alles er op en er aan:

stokken timmeren, met gekleurd papier versieren,
snoepjes rijgen en een haan bovenop.
Iedereen is van harte uitgenodigd!

Nanda Tol 06-20283550, Harald Münch 0255-515260
Yvonne Groen 0255-523753

BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

Ruimte voor de stilte – oecumenische avondgebeden in de Adelbertuskerk

Ontmoetingen met de inspirerende geest van de kleine maar wereldberoemde oecumenische gemeenschap van Taizé (spreek uit: Tèzé) De voorgangers van de christelijke kerken uit Velsen nodigen ieder die belangstelling heeft uit om een half uur op vrijdagavond gezamenlijk te bidden, mediteren en zingen.

We doen dat op de manier die in de oecumenische gemeenschap van Taizé al jaren beproefd is. We willen u graag laten kennis maken met de kracht die uitgaat van de mooie liederen uit Taizé, van de stilte waarin we samen kunnen mediteren over een korte gelezen bijbeltekst, een gebed dat in stilte gebeden wordt of juist bewust gedeeld met de andere deelnemers.

Taizé is een klein dorpje in het Franse Bourgogne. Daar begon na de tweede wereldoorlog een jonge protestantse theologiestudent een opvangcentrum voor oorlogswezen.

Hij kocht een goedkoop stekje in een onooglijk Frans dorpje en wist geestverwanten bij zijn project te betrekken. Samen wilden zij een manier van leven zoeken, die lijkt op de levensstijl van de Rooms-Katholieke kloosters.

Ze spraken een gedisciplineerde levensstijl met elkaar af, waarin vooral de onvoorwaardelijke liefde van Christus het beeld is dat laat zien hoe mensen met elkaar zouden kunnen omgaan. Daarom kon een lid van de gemeenschap wel lid worden van dit oecumenisch gekleurde klooster, maar dan moest hij ook bereid zijn ergens in de derde wereld hulp te bieden aan mensen in nood.

Roger Schütz dat is de naam van deze initiatiefnemer. Jarenlang tot aan zijn overlijden - tijdens de dienst werd hij gedood door een verwarde vrouw - is hij een bron van inspiratie geweest voor de vele mensen - opvallend veel jongeren, die uit de wereld naar het kleine Franse dorpje komen, tot op de dag van vandaag.

Zelf zegt hij over zijn levenshouding:

“Ik denk dat ik al sinds mijn jeugd intuïtief aanvoelde dat gemeenschapsleven een teken kan zijn dat God liefde is, enkel liefde. Langzamerhand ontstond in mij de overtuiging dat het belangrijk was een gemeenschap te

stichten met mensen die heel hun leven willen geven, die elkaar proberen te begrijpen en zich steeds weer met elkaar verzoenen; een gemeenschap waarin eenvoud en goedheid van hart voor alles centraal staan.”

Een kerkje op een heuvel met wat droge velden eromheen. Wat eenvoudige barakken, plekken voor tenten in de zomer. Een aantrekkelijke plaats voor mensen overal vandaan. Deze Franse keuken telt zeer veel gasten. Ze staan een tijd in de rij om het bord gevuld te krijgen met een eenvoudige doch voedzame maaltijd.

De houding die heel consequent het erbarmen van Christus voor verloren mensen wil uitbeelden en leven heeft dit kleine dorpje tot een toevluchtsoord van vele mensen gemaakt. Veel jongeren herkennen in de eenvoudige levenswijze van de broeders een levensstijl die in zijn consequentheid aanspreekt en inspireert zonder dat je daar zelf kloosterling bij hoeft te worden.

Elke dag worden er eenvoudige diensten gehouden. Een van de broeders was componist. Hij heeft eenvoudige en toch heel diepe composities gemaakt op hele korte teksten in het Latijn. Dat is het voordeel van deze taal. Hij wordt in geen enkel land gesproken, maar wordt wereldwijd verstaan: Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Katholiek opgevoede kinderen weten precies wat dat betekent en mensen die van klassieke muziek houden kennen het wel van Mozart, NCRV leden kennen het vanwege het programma Te Deum laudamus. In Taizé ontmoeten mensen uit vele landen van de wereld elkaar. In deze geest willen wij korte vieringen houden vanaf 19 april a.s.

Wij hopen u te ontmoeten in de Adelbertuskerk om 19.00 uur op 19 april, 6 mei, 13 mei, 20 mei, 27 mei, 3 juni en 10 juni.

Beste mensen,

De landelijke Werkgroep Vorming & Toerusting organiseert op zaterdag 9 april a.s. wederom een dag bestemd voor mensen die o.a. met kerkopenstelling/open monumentendag te maken hebben.

Doch, voor een ieder die vanuit een andere invalshoek geïnteresseerd is, belooft het ook een leuke en leerzame dag te worden!

U hebt wellicht al zelf (of via uw kerkbestuur) een uitnodiging ontvangen of het op de landelijke site en/of in de OK gelezen, maar toch.....

U bent allen van harte welkom op deze dag.

In de bijlage vindt u meer informatie en gegevens omtrent het aanmelden.

Een gastvrije ontvangst

Op zaterdag 9 april 2011 is er een toerustingsdag voor iedereen die betrokken is bij het openstellen van kerken.

Dit is een- op zichzelf staand- vervolg van de dag in maart 2009. Mensen die er toen niet bij waren, zijn nu van harte welkom.

Voor het ochtendprogramma hebben we gekozen voor een praktische invulling. We vragen u folders en/of boekjes mee te nemen die aanwezig zijn in uw kerk.

Zijn deze folders aanleiding tot gesprek?

Vinden mensen het prettig om met een papieren gids de kerk te bekijken?

Vindt u het fijn om mensen iets aan te kunnen reiken?

Of zou het anders kunnen?

Als u een prachtige folder heeft, kunt u juist deze dag anderen helpen. En als u iets zoekt op dit gebied, kunt het deze ochtend wellicht vinden.



Een goed gesprek

Tijdens de vorige Gastvrij- Ontmoeting hebben we in rollenspel geoefend met het ontvangen van bezoekers.

We hebben ons gerealiseerd dat er verschillende mensen komen met verschillende interesses. En die mensen verwachten ook allemaal iets anders van ons.

Voor deze dag hebben we gekozen voor een bepaalde groep bezoekers. Namelijk de mensen zonder kerkelijke achtergrond.

U hebt het vast wel eens meegemaakt: voorbijgangers komen even binnen omdat de deur van de kerk open staat. Ze hebben belangstellend voor wat u vertelt.

Maar ze geven ook meteen aan dat ze niet zoveel weten van godsdienst, kerk of geloof.

Ze kennen de Bijbelverhalen niet. En hoe vertel je dan iets over het kruis dat in de kerk hangt. Ze hebben vaag gehoord van Jezus Christus, leg dan maar eens uit wat we op zondag doen in de kerk.

Kunnen we dan de juiste woorden vinden om uit te leggen wat ons bezielt?

Als oud-katholieke kerk willen we midden in de samenleving staan.

En in die samenleving komen we steeds vaker mensen tegen zonder kerkelijke achtergrond. Daarom is het ook een uitdaging nieuwe woorden, een nieuwe taal te ontwikkelen om te delen waar we in geloven.

Kees van der Zwaard

Kees van der Zwaard is uitgenodigd om ons op inspirerende wijze verder te helpen. Hij is theoloog en theatermaker.

Als geen ander is hij in staat de religieuze onderwerpen ter sprake te brengen in een eigentijdse vorm. Hij zal ons inspireren op een ontspannen en indringende wijze.

We zijn heel blij dat hij heeft toegezegd aan deze dag te willen meewerken.

(zie website www.keesvanderzwaard.nl)

Wees welkom

Deze dag is bedoeld voor iedereen die als vrijwillige of als betaalde kracht wil nadenken met ons over de ontmoeting met mensen van nu. En voor iedereen die graag een workshop van Kees van der Zwaard wil meemaken.

De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht.

In het schoollokaal, Mariahoek te Utrecht, op zaterdag 9 april 2011.

We beginnen om 10.30 en we sluiten om 15.00 uur af. Vanaf 10.15 uur is er koffie en thee,

Als u zelf een lunchpakket meeneemt, zorgen wij voor melk en karnemelk.

Voor verdere informatie kunt u zich richten tot Joke Kolkman, j.kolkman@xs4all.nl of tot het bisschoppelijk bureau

Het is belangrijk dat we weten hoeveel mensen er komen.

Opgave, graag per mail bij:

Mariska Donker, mariskadonker@quicknet.nl

tel: 023.5392080

Graag zo spoedig mogelijk.

Bedankjes

Lieve mensen, graag wil ik bedanken voor het meeleven met ons tijdens al weer een moeilijke periode van ziekte.

Dank voor uw gebeden, de mooie kaarten die we mochten ontvangen, de vele telefoontjes. Uw medeleven geeft ons kracht om door te gaan.

Ik wacht nu op een operatie, en we hopen natuurlijk op een goede afloop.

Heel veel liefs en hartelijke groeten.

Tiny van Kouteren en Theo.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling na mijn onfortuinlijke val.

Ik heb nog steeds therapie, waardoor het weer de goede kant opgaat.

Groeten, mede namens Elly

Ton Kuiter

Adreswijziging

Het nieuwe adres van Wil Ham-Rol is:

Sam Vlessinghof 28, 1975 BX IJmuiden, tel. 0255-517083/06-50997188.

Nieuws BolderBazar 2011

Ook dit jaar staat de BolderBazar weer op de activiteitenagenda van de Oud-Katholieken in de IJmond.

Noteer s.v.p.: Vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober 2011.

De 58e editie (je meent ' t , zovéél al) zal weer veel volk "op de been brengen" rond het Oud-Katholieke centrum in Oud-IJmuiden.

De BB-commissie is inmiddels een keer bij elkaar geweest. De succesformule van de Bazar blijft uiteraard intact. Nieuwe dingen zoals de broodmaaltijd met Rad aan het slot gaan we herhalen, want dat was een geweldig succesnummer.

Noteer dus de Bazar-data in uw agenda. U hoort meer van ons....

De BolderBazarcommissie.

Namens deze Wim Kok

BERICHTEN VOOR DE

ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

wo.	06-04	09.00 uur	eucharistie, koffiedrinken
za.	09-04	19.00 uur	vesper, daarna gemeentevergadering over toekomst vesper in nieuw seizoen
zo.	10-04	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk, koffiedrinken
wo.	13-04	09.00 uur	eucharistie, koffiedrinken
za.	16-04	14-16 uur 19.00 uur	palmpaasstokken maken in Bolder voorbereiding voor beide parochies in de Engelmunduskerk
zo.	17-04	10.00 uur	palmzondag , eucharistie, kinderkerk en creche, geen koffiedrinken
do.	21-04	19.00 uur	witte donderdag , eucharistie
vr.	22-04	15.00 uur 19.00 uur	goede vrijdag , kruiswegmeditatie goede vrijdag , gedachtenisdienst kruisiging Jezus Christus
za.	23-04	20.30 uur	stille zaterdag , paasnachtviering, koffiedrinken
zo.	24-04	10.00 uur	paaszondag , eucharistie, met jeugdkoor, kinderkerk en creche
ma.	25-04	10.00 uur	paasmaandag , eucharistie voor beide parochies in de Engelmunduskerk
za.	30-04	19.00 uur	vesper
zo.	01-05	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk, koffiedrinken,
wo.	04-05	09.00 uur	eucharistie, koffiedrinken
za.	07-05	19.00 uur	vesper
zo.	08-05	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk
wo.	11-05	09.00 uur	eucharistie, koffiedrinken
za.	14-05	19.00 uur	vesper
zo.	15-05	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk, koffiedrinken
wo.	18-05	09.00 uur	eucharistie, koffiedrinken
za.	21-05	19.00 uur	vesper
zo.	22-05	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk

Uit de parochie van de heilige Engelmundus

Sinds de stichting van onze parochie worden in de kerk de vespers gezongen, vroeger op zondagavond en sinds vele jaren op zaterdagavond. Helaas wordt de groep voorzangers, vrouwen en mannen, steeds kleiner en vanwege hun leeftijd wordt het voorzingen ook moeilijker. Daarom hebben wij besloten om op **zaterdag 9 april direct na de vesper** in de leringkamer een vergadering te houden, om over de toekomst van de vespers, ook na de zomer, na te denken. Allen die de vespers een warm hart toedragen, zijn hiervoor uitgenodigd.

Helaas is de ziekenboeg op het moment goed gevuld. Op maandag 14 maart, kreeg de echtgenoot van Lenie de Niet, **Johannes de Niet**, plotseling een zwaar hartinfarct en moest met spoed in het RKZ te Beverwijk worden opgenomen. Tegen het einde van de week is hij overgebracht naar Alkmaar voor een operatie en verder onderzoek. Wij wensen Lenie veel kracht in deze dagen, daar zij ook nog bezorgd is over de familie van haar schoondochter in Japan.

Al weken klaagde **Tini van Kouteren** over pijn en voelde zij zich beroerd. Twee weken geleden stelden de artsen in het ziekenhuis vast dat bij haar alvleesklier een tumor zit. Op dit moment zijn er nog onderzoeken gaande, die leiden naar de beste manier om haar te behandelen.

Diet Bakker-Visser in Breezicht zit al maanden te wachten op een heupoperatie. Omdat de pijn ondraaglijk werd, is zij deze week met spoed naar het RKZ gebracht voor nader onderzoek.

Suze Pronk-Broek uit de Celsiusstraat verblijft momenteel in 'Zuiderhout'. Al maanden had zij rugklachten maar men kon daarvoor geen directe oorzaak vinden. Pas toen het onderzoek uitgebreid werd, werd bij de slokdarm een tumor ontdekt. Zij wordt nu elke dag voor bestraling naar het ziekenhuis gebracht. Moge zij spoedig genezen en naar haar vertrouwde huis kunnen terugkeren.

Wij wensen alle zieken toe, dat zij in hun benarde omstandigheden Gods steun en kracht mogen ervaren.

Volgens het rooster zou er op Palmzondag **17 april** koffiedrinken zijn. Maar de Goede Week begint op deze dag en het is de bedoeling dat wij in stilte de kerk verlaten nadat wij voor de eerste keer in deze week het passieverhaal van Jezus Christus hebben gehoord. Daarom is het koffiedrinken verplaatst naar zondag **10 april**.

Op deze zondag (10 april) vertrekken de misdienaars van beide parochies voor hun jaarlijkse **uitje** naar het openluchtmuseum Archeon bij Leiden.

Elke zondag hebben de leidsters van de **kinderkerk** opnieuw een mooi programma rondom een Bijbelverhaal met bidden, spreken, knutselen en spelen voorbereid. Helaas zijn er soms maar twee of drie kinderen. Aan de leiding kan het niet liggen want zij doen hun uiterste best. En eigenlijk ook niet aan een gebrek aan kinderen, want het aantal gedoopte kinderen in de leeftijd tussen 3 en 11 jaar is vele malen groter. Zou het door de ouders komen? Misschien kunt u toch eens overwegen de kinderen vaker naar de kinderkerk te brengen, want het is zeker geen verspilling van tijd.

Alle parochianen zijn hartelijk uitgenodigd voor de **gemeentevergadering** op 24 mei om 20.00 uur in de Bolder. Wij vermelden dit hier al een keer zodat u deze avond al tijdig in uw agenda kunt reserveren, want op deze avond zal de 'stuurgroep samenwerking' met een voorstel voor de toekomst van de samenwerking van de twee parochies komen.

Alle mensen die in de komende feestdagen rondom Pasen niet naar de kerk kunnen komen omdat zij ziek zijn of omdat hun leeftijd dat verhindert, kunnen zich bij mij melden om de **communie** thuis te ontvangen: pastoor Harald Münch 0225-515260.

Met hartelijke groeten en tot ziens,
pastoor Harald Münch



De parochie onderweg

Deze maand wil ik graag complimenten uitdelen. Een bijzonder compliment gaat uit naar de samenstellers van de uitgave *'De weg van de messias'*. Het zijn de gedachten en gebeden voor de 40-dagentijd en de Paasweek, een boekje wat bij ons achter in de kerk ligt en voor € 5,00 te koop is. Een compliment omdat onze (kleine) kerkgemeenschap er wederom in is geslaagd om in lijn van de voorgaande jaren voor de vastenperiode een unieke uitgave te presenteren van overwegingen en gebeden om te lezen bij de voorbereiding op Pasen.

Daarnaast wil ik met een compliment de aandacht vestigen op het werk van ons kerkbestuurslid Rick de Ronde. Naast zijn inzet voor de jongeren binnen onze parochie zijn door zijn inbreng stagecontacten tot stand gekomen met het onderwijs. Onze parochie is daarmee één van de stagebieders naast bedrijven en maatschappelijke organisaties die maatschappelijke stageplaatsen aan jongeren aanbieden. Over het algemeen zijn dit vrijwilligersorganisaties, professionele not-for-profit organisaties en bedrijven met maatschappelijke projecten. Vanaf het schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht voor alle middelbare scholieren. De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor anderen en voor hun persoonlijke ontwikkeling. Veel scholen hebben maatschappelijke stage al opgenomen in het onderwijsprogramma. Rick heeft op deze wijze een tweetal scholieren kunnen contracteren die zich binnen onze parochie zullen inzetten, bijvoorbeeld bij de administratieve voorbereiding van de seniorenontmoeting. Namens Rick doe ik hierbij een oproep aan diegenen die het leuk vinden om als stagebegeleider deze scholieren wegwijs te maken binnen ons parochiewerk.

Over de seniorendag gesproken wil ik namens het kerkbestuur ook een compliment maken richting de vrijwilligers die het mogelijk maken dat onze senioren elkaar ontmoeten. Ik hoop dat velen bijzonder mogen genieten van het resultaat van veel voorbereiding. Fantastisch dat dit kan worden georganiseerd!

Gert Jan v.d. Hulst

BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Kerkdiensten

- 03-04 10.00 uur 4^e zondag van de veertigdagentijd –
Laetare A (blz. 68)
aansluitend op de dienst is er de jaarlijkse bazaar in de “Abeel”
- 10-04 10.00 uur 5^e zondag van de veertigdagentijd –
Judica A (blz. 71)
- 16-04 **19.00 uur** gebedsdienst ter voorbereiding op Pasen
gezamenlijke viering voor beide parochies in de Engelmunduskerk
- 17-04 10.00 uur *Palmzondag* - begin van de Goede Week A (blz. 74)
- 18-04 **19.30 uur** **in de kathedrale kerk aan de Kinderhuissingel te Haarlem:** Chrismamis voor het bisdom Haarlem
Witte Donderdag (blz. 91)
- 21-04 **19.30 uur** *Goede Vrijdag* (blz. 96)
- 22-04 **20.30 uur** *Paaswake* (blz. 107)
- 24-04 10.00 uur 1^e zondag van Pasen A (blz. 116)
- 25-04 10.00 uur Maandag in de Paasweek
gezamenlijke viering voor beide parochies in de Engelmunduskerk, Adelbertuskerk gesloten
- 01-05 10.00 uur 2^e zondag van Pasen – *Quasimodo Geniti* –
“Beloken Pasen” A (blz. 121)
- 08-05 10.00 uur 3^e zondag van Pasen – *Jubilate A* (blz. 123)
viering van het 55-jarig huwelijk van *Henk en Jo Belfroid-Stam*
- 15-05 10.00 uur 4^e zondag van Pasen – *Misericordia Domini* –
“zondag van de goede herder” A (blz. 126)
- 22-05 10.00 uur 5^e zondag van Pasen – *Cantate A* (blz. 129)

website: www.adelbertuskerk.nl

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 17-04 (palmzondag), na de paaswake op 23-04, 01-05, 08-05 (viering 55-jarig huwelijk van Henk en Jo Belfroid-Stam) en op 15-05. Op de eerste zondag van april is er geen koffiedrinken maar de jaarlijkse bazaar in de "Abeel".

Collectes

Tot en met zondag 17-04 (palmzondag) houden we de landelijke collecte van het vastenoffer, het straatpastoraat in Leiden waaraan ook onze eigen Leidse oud-katholieke pastoor Paul Brommet verbonden is. Palmzondag kunt u met de collecte bij de opdracht van de gaven tevens ook uw eventueel thuis gevulde spaardoos inleveren.

De landelijke collecte voor de maand mei wordt gehouden op 15-05. De collecte is bestemd voor de *Missie Sint Paulus*.

Voor de nadere omschrijving van het doel verwijzen we u naar de afkondigingen rondom deze zondag.

Graag willen we u ook nog eens op de actie kerkbalans 2011 wijzen. Heeft u uw toezeggingsbriefje al opgestuurd of bij de penningmeesters/pastorieën ingeleverd?

Voor deze doelen, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk zijn uw bijdragen natuurlijk ook op onze girorekening 3808341 t.n.v. oud-kath. Adelbertusparochie welkom.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur).

Oecumenische vespers in de veertigdagentijd

Er zijn nog oecumenische vespers op 06-04 (lector Rob de Rijk), 13-04 (pastor Peter de Jong) en 20-04 (ds. Kees Lous), telkens op woensdagavond in de PKN Engelmunduskerk in Velsen-Zuid.

De dienst begint om 19.00 uur.

Het is de bedoeling dat een vesper ongeveer een half uur gaat duren.

Thematisch willen we ons aan de Zaligsprekingen uit het evangelie volgens Mattheüs oriënteren.

Bij de kerkdiensten

Zondag 03-04, de 4^e zondag van de veertigdagentijd, zondag *Laetare*, is het half-vasten, de dag waarop het donkere paars al een beetje door het wit van Pasen wordt opgelicht. Dit is de reden waarom de liturgische kleur op die zondag eigenlijk roze is (paars+wit=roze). Het is de enige zondag in de vastentijd waarop er ook grotere feesten werden gevierd. Voor ons betekent dat dat we sinds jaar en dag een bazaar in de “Abeel” houden.

Zondag 10-04, de 5^e zondag van de veertigdagentijd, zondag *Iudica*, zullen de misdienaars van beide parochies aansluitend op de kerkdienst hun uitgaansdag houden. We bezoeken het Archeon in Alphen aan den Rijn en sluiten traditiegetrouw bij de Griek in IJmuiden af. Belanghebbenden hebben een uitnodiging ontvangen ☺

Zaterdag 16-04 is er om 19.00 uur voor beide parochies een viering van voorbereiding, van boete en vergeving in de kerk van de H. Engelmundus. Het is een oude traditie en een goede gewoonte om voor het hoogfeest van Pasen – het centrale punt van ons geloof – ook stil te staan bij onze tekortkomingen en onze wens naar verandering. De pastores Münch en Frede gaan gezamenlijk voor.

Zondag 17-04 begint met de viering van Palmpasen de *Goede Week*. Ook dit jaar willen we graag weer palmpasenstokken versieren.

Geef uw (klein-)kinderen op zodat we bij de voorbereiding met het aantal rekening kunnen houden!

Maandag 18-04 worden om 19.30 uur tijdens de chrismamis in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria aan de Kinderhuissingel in Haarlem door onze bisschop Dirk Jan Schoon de heilige oliën voor het jaar 2011 gewijd. Iedereen is van harte welkom en uitgenodigd deze bijzondere dienst mee te vieren. Bij vragen kunt u terecht bij de pastoor.

Donderdag 21-04 vieren we om 19.30 uur de eucharistie van *Witte Donderdag* en herinneren we ons volgens de traditie aan de instelling van het avondmaal. Het is de bedoeling dat we bij de uitreiking van de communie in één grote cirkel rond het altaar gaan staan. Met een beetje inschikken gaat dat zeker lukken!

Vrijdag 22-04 is er om 19.30 uur de gebedsdienst waarin we het Lijden en Sterven van Jezus zullen herdenken en de passie volgens Johannes wordt gelezen.

In de *Paaswake* op *zaterdag 23-04* vieren we met Verrijzenis van Jezus de Christus ook ons eigen geloof en hernieuwen we onze doopbeloftes. De dienst begint om 20.30 uur.

Op *zondag 08-05* willen *Henk* en *Jo Belfroid-Stam* tijdens de eucharistieviering herdenken dat het 55 jaar geleden is dat zij in het huwelijk zijn getreden.

Vaarjaarsgemeentevergadering 2011

Op dinsdag 17-05 a.s. houden we vanaf 19.30 uur in het Adelbertus-centrum de voorjaarsgemeentevergadering. Agenda en stukken worden u tijdig ter beschikking gesteld, reserveer alvast de datum in uw agenda!

Vanuit de Adelbertus-pastorie

Woensdag 09-03 zijn we met een gezamenlijke viering van beide parochies in de kerk van de H. Engelmundus de veertigdagentijd begonnen. Prof. Henk de Roest was als gastpredikant gevraagd en gaf aansluitend op de dienst nog een impuls voor de vastentijd in De Bolder. Het was een zeer goed bezochte dienst en ook bij de lezing was er nog een verheugend aantal belangstellenden over. Ook in de toekomst hopen we deze gezamenlijke viering van Aswoensdag door te zetten.

En over gezamenlijkheid gesproken: De *stuurgroep samenwerking IJmondparochies* is nog steeds bezig over onze toekomst na te denken. Het is de bedoeling dat op de komende gemeentevergadering op 17-05 wat meer concrete plannen en visies aan de parochianen voorgesteld worden.

Het gaat om plannen en voorstellen, de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de kerkbesturen (zowel afzonderlijk als natuurlijk ook gezamenlijk). Uiteraard zijn we ook zeer nieuwsgierig naar uw mening en gedachten.

Mevrouw *Wil Ham-Rol* heeft inmiddels haar nieuwe woning aan het Sam Vlessinghof kunnen betrekken en begint er al aardig te wennen. Mevrouw *Gré Wiljouw* revalideert na een geslaagde heupoperatie in Heemskerk en ook mevrouw *Ank van Hesse-Hessels* is evenals *Rina van Heck-Sloot* nog steeds aan huis gebonden. Voor hen allen onze hartelijke genezingswensen!

Het kerkbestuur is blij met de toezegging van *Mariska Donker* die het beheer van het Adelbertuscentrum samen met een nog te vormen klein team voor haar rekening wil nemen.

Helaas is de vacature in het kerkbestuur nog steeds niet ingevuld.

Duidelijk is wel dat de reeds een keer uitgestelde visitatie aan onze parochie (een soort officieel werkbezoek) door de bisschop op 20-05 is vastgesteld. Het kerkbestuur bereidt zich nu op het bezoek voor o.a. door een flinke hoeveelheid formulieren in te vullen 😊

In mijn voortuin bloeien de eerste narcissen. Bij ons thuis werden die vroeger altijd “Osterglocken” (=paasklokjes) genoemd – dat duurt nog wel even. Zo laat als in 2011 is Pasen zelden. Ik kijk uit naar een mooie Pasen in onze Adelbertus!

Met een goede groet van huis tot huis,
Robert Frede, pastoor



ALGEMENE BERICHTEN

Muzikale viering: Mattheüspassion bij kaarslicht

In een muzikale viering worden op zondagavond 10 april 2011 delen uit de Mattheüspassion uitgevoerd. In een compositie uit muziek en bibliodrama wordt de toehoorder meegenomen naar een intensieve beleving van het lijden van Christus. Deze bijzondere avond zal een breed publiek aanspreken. Compleet met kaarslicht, diepzinnige proza, aria's, koralen en gemeenschappelijk zang. Naast de COV IJmuiden zullen de sopraan Ivera Musch, de alt Irmgard van Asmuth, pastoor Putman, Kapelaan Kaak en vele jonge sprekers uit de Protestantse gemeente Beverwijk hun medewerking verlenen.

Om deze viering voor ieder toegankelijk te maken is de keuze gemaakt om geen entree te heffen. Wel wordt er aan de uitgang een collecte gehouden met een richtbedrag van € 5.

De avond wordt gehouden op zondag 10 april om 19.30 in de Grote Kerk te Beverwijk, Kerkstraat 37.

U bent van harte welkom,
ds. Stephan Kurtzahn.

PASEN 2011

Voor de Gospel Boektek is er alle reden U uit te nodigen de winkel te bezoeken. Bij het opnieuw inrichten van de winkel is er naar gestreefd meer ruimte te maken, waarbij het aanbod beter toegankelijk is.

Bovendien is er een tafel geplaatst dicht bij het koffiezetapparaat. Dit is nu DE plaats waar kopers rustig de boeken kunnen inzien en niet minder belangrijk, de pastores in gesprek kunnen komen met bezoekers van de winkel onder het genot van een kopje koffie.

Actie Christelijke feestdagen:

Zoals toegezegd op het Pastoresconvent richten wij ons nu op de komende Christelijke feestdagen met het daarbij passend aanbod en nodigen U hartelijk uit een kijkje te komen nemen. U kunt dan profiteren van de aanbiedingen boeken, muziek, kaarten, kaarsen enz. afgestemd op bovengenoemd thema. Er zijn daarvoor 2 avonden gepland:

DONDERDAG en VRIJDAG avond 7 en 8 april a.s. van 19.00 tot 21.00 uur.

Het aanbod:

Allereerst een vraag. Het managementteam stelt het zeer op prijs met U in contact te komen om inzicht te krijgen in uw wensen. Welke boeken, kinderboeken, muziek enz. met een verantwoorde omloopsnelheid verwacht U te kunnen kopen in de Gospel Boektiék?

In overleg met U passen wij ons aanbod aan. U kunt ons bereiken per telefoon 0255512355 of per e-mail: gospelboektiék@hetnet.nl. Mogen wij Uw reactie zo spoedig mogelijk tegemoet zien.

Levering:

Gebruikelijk is dat de in de loop van de week bestelde boeken op vrijdag afgehaald kunnen worden aan de winkel. Voor spoedgevallen is het met ingang van heden ook mogelijk dat boeken, besteld voor 15.00 uur, de volgende dag afgeleverd worden op uw postadres.

Week van het Christelijke Boek 2011:

Van 16 tot en met 26 maart 2011 wordt de Week van het Christelijke Boek gehouden. Met deze promotiecampagne willen de christelijke boekhandels de aandacht van de consument extra op het christelijke boek richten. Uiteraard doet de Gospel Boektiék hieraan mee.

Het thema van de Week van het Christelijke Boek 2011 is: *Verhalen van leven*.

Gratis actieboek:

Het indrukwekkende actieboek van de Week van het Christelijke Boek zal evenals de afgelopen jaren gratis weggeven worden, bij aankoop van € 12,50 aan boeken. Het actieboek *De trein van 10:11* is speciaal voor de Week van het Christelijke Boek geschreven door Henk Stoorvogel.

De trein van 10:11

Alexander Wanne is christen en woont met zijn vrouw en dochter en zoon in een stadje aan het spoor in de omgeving van Hannover. Het is 1941 en het ware karakter van het Duitse regime begint steeds meer aan het licht te komen, voor hen die het willen zien.

De trein van 10:11 beschrijft de keuzes van een man die zijn gezin veilig door de oorlog wil loodsen, en de sporen die dat trekt in zijn eigen leven en dat van zijn gezinsleden. Zijn verhaal en dat van zijn dochter laat zien hoe zowel angst als rechtvaardigheid een vijand kan zijn van een goed geweten.

U bent van harte welkom in onze winkel waar de koffie voor u klaar staat. Gospel Boektiék, Kennemerlaan 224, IJmuiden, Telefoon 0255-512355. Wij zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag.

Aangepaste gezinsdiensten

Al vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn welkom! In 2011 bestaat de Aangepaste Gezinsdiensten 40 jaar.

Het thema van dit seizoen is “40” en zal dus ook alles te maken hebben met het 40-jarige bestaan. In dit feestjaar staat de tekst uit Nehemia 9:20-21 centraal:

“Om hun inzicht te verdiepen vervulde u hen met uw goede geest. Als zij honger leden, onthield u hun uw manna niet; als zij dorst hadden, gaf u water. Veertig jaar onderhield u hen in de woestijn, aan niets hadden zij gebrek, hun kleren raakten niet versleten, hun voeten gingen niet stuk”.

De startdienst van dit feestelijke seizoen hebben we op 29 augustus 2010 gehouden in de Morgensterkerk, Vrijburglaan 2 te Heemskerk. Het thema van deze dienst luidde “De goede Geest”.

Mevr. Brezet, die 40 jaar geleden de Aangepaste Diensten heeft gestart was als speciale gast uitgenodigd voor deze feestelijke dienst.

Op 17 oktober werd de tweede dienst van dit feestelijke seizoen gehouden in de Laurentiuskerk te IJmuiden. Het thema van de dienst was “Brood uit de Hemel”.

Op 19 december is in de Morgensterkerk, Vrijburglaan 2 te Heemskerk de Kerstviering gehouden. Het thema van de dienst was “Midden in de Winternacht ging de Hemel open”.

In deze dienst heeft Marion van der Horst–van Straten afscheid genomen. Zij heeft meer dan dertig jaar het orgel bespeeld tijdens de diensten en heeft vele andere taken binnen de commissie vervuld.

Op 13 februari jl. hebben we in de Laurentiuskerk, Fidelishof 4 te IJmuiden een feestelijke viering gehouden. Het Goede Herderkerkkor onder leiding van de heer Jan Schotvanger heeft in deze dienst gezongen. Dhr. Crezee, de organist van het koor heeft samen met ass. organist Rob Zeegers muzikale medewerking verleend. Het thema van de dienst was ‘In de Woestijn’.

Op **3 april a.s.** is de vijfde viering van dit feestjaar. Het thema van deze dienst is ‘Op weg naar Pasen’. In deze dienst wordt door Connection muzikale medewerking verleend. Organist is dhr. Donken en ass. organist Rob Zeegers. De dienst wordt gehouden in de Morgensterkerk, Vrijburchtlaan 2 te Heemskerk. Aanvang 15.00 uur.

Tijdens de collecte is er de mogelijkheid om uw bijdrage te leveren in natura (met fruit / bloemen) of met geld. Het fruit en de bloemen zijn voor de zieken in de regio.

Het geld wordt gebruikt voor de instandhouding van de Aangepaste Gezinsdiensten IJmond.

Na afloop van deze feestelijke dienst is er voor iedereen een kopje koffie, thee of een glas fris. En de mogelijkheid om nog even na te praten.

Wij hopen u te ontmoeten in de dienst.

Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat!

Neem hierover vóór 2 april 2011 contact op met mevr. R. de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.

Vooraankondiging

Op zondag 22 mei 2011 om 15.00 uur wordt in de Morgensterkerk, Vrijburchtlaan 2, Heemskerk het feestjaar afgesloten.

Hierbij nodigen wij u uit voor deze laatste dienst van het feestelijke seizoen – **40 jaar** – Aangepaste Gezinsdiensten IJmond.

Matthäus Passion van J.S. Bach vertolkt door de C.O.V. “IJmuiden” met ‘Kinderkoor Velsen’.

Sinds de eerste uitvoering in 1728 heeft de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach vele generaties weten te raken. Eigenlijk zou iedere muzikliefhebber in de regio IJmond en Kennemerland minstens eenmaal in zijn leven de Matthäus Passion beluisterd en beleefd moeten hebben in de Nieuwe Kerk in IJmuiden.

Alles wat eerder is geschreven over dit indrukwekkende muziekstuk over het lijdensverhaal van Christus blijft geldig tot op de huidige dag.

Het concert vindt plaats op vrijdag 15 april a.s.

De kerk aan de Kanaalstraat gaat open om 18.45 uur,

Het concert begint stipt om 19.30 uur.

De toegangsprijs bedraagt € 25,- en voor jongeren t/m 16 jaar onder begeleiding € 7,50.

Voorverkoop (ten zuiden van het Noordzeekanaal) bij Tineke Zwanenburg tel. (0255) 52 56 93

(ten noorden van het Noordzeekanaal) bij Joke Spruit tel. (0251) 21 16 12,

via e-mail: kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl

zie de website: www.cov-ijmuiden.nl

AGENDA

05-04	15.00 uur	Bijbelkring, De Bolder
	20.00 uur	Gesprekskring Zuid
12-04	20.00 uur	O.K. Mannenvereniging, reis door Bolivia
15-04	16.00 uur	Oecumenische leeskring, Ichtusburcht
18-04	19.30 uur	Oliewijdingen in de Kathedrale Kerk HH. Anna en Maria, Haarlem
19-04	15.00 uur	Bijbelkring, De Bolder
27-04	20.00 uur	Aktiva, gezamenlijke avond met Adelbertus Vrouwenkontakt
03-05	15.00 uur	Bijbelkring, De Bolder
06-05	16.00 uur	Oecumenische leeskring, De Bolder
17-05	13.00 uur	O.K. Mannenvereniging, bezoek Broekerveiling
	15.00 uur	Laatste Bijbelkring van het seizoen, De Bolder
11-05		Adelbertus Vrouwenkontakt, dagje uit
18-05		Aktiva, jaarlijks dagje uit
20-05	16.00 uur	Oecumenische leeskring, Ichtusburcht, Afsluiting seizoen

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

overige mededelingen.....

.....

OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler- Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmonduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of

06-22879771, okbolder@gmail.com

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540039, b.g.g. 0255-512167 of

023-5392080,

okadelbertusbeheer@quicknet.nl

Bankrekening O.K. parochie

H. Engelmondus te IJmuiden

Rabo 15.41.64.348

ING 523.965

Bankrekening O.K. Parochie

H. Adelbertus te IJmuiden

ING 38.08.341

ING. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies

alleen via ING 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleege worden bij mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt: kopij inleveren voor 4 mei a.s. bij:

Mw. F. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

Tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 16 mei 2011.