

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 52, nummer 10 mei/juni 2011

**Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus**

Dicht bij Pasen horen we in het evangelie verhalen over de eerste verschijningen van Jezus aan zijn discipelen. In zekere zin zijn het allemaal verhalen waarin het om herkenning gaat, om vertrouwd zijn, om het wél of niet kunnen geloven dat Jezus inderdaad vanuit de doden is opgestaan. Is het een mens, zoals hij was en is?

Is het een spook?

Maar telkens zijn het vertellingen waarin over verbazing, verwondering en ongeloof gesproken wordt. Jezus wordt in eerste instantie zelfs door zijn naaste medewerkers en vrienden niet herkend in zijn fysieke gedaante. Toch was er iets dat op de mensen die hij gedurende zijn leven ontmoette een onuitwisbare indruk achter liet en omwille van dit "iets" werd hij dan later als *verrezen* herkend ook al was zijn fysieke gedaante kennelijk erg afwijkend van vroeger.

Denken wij nu eens aan het verhaal van Jezus en de tollenaar. Deze stond aan de rand van de maatschappij, werd door iedereen verafschuwd en met de nek aangekeken. Jezus ziet hem zitten voor het tolhuis en zegt tegen hem: *Sta op, volg mij*. En hij doet het nog ook, hij laat al zijn centen achter en volgt hem. Dat doe je toch ook niet zomaar.

Wat moet er uit de ogen van Jezus gesproken, in zijn stem doorgeklonken hebben, dat die tollenaar alles achterliet?

Was het liefde, mededogen, begrip?

Of om een ander bekend voorbeeld te geven: Jezus die tegen Petrus zegt: *U bent Petrus en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen.*
Hoeveel vertrouwen spreekt daar niet uit!
Petrus zegt dan ook: U bent de Messias!

Er is vaak sprake van vertrouwen en overgave in de getuigenissen over Jezus' leven. Ogen van liefde, ogen van genegenheid zien dus echt veel meer!

Misschien speelt dit soort herinneringen wel door de hoofden van de leerlingen als zij na de gebeurtenissen rond de dood van Jezus teleurgesteld en moedeloos bij elkaar zijn, samen wandelen, napraten, proberen het verdriet met elkaar te delen.

De Emmaüsgangers keerden terug uit het dorpje – dat niet echt dicht bij Jeruzalem lag als we de aanduiding van de afstand mogen geloven – om met de andere leerlingen hun ervaring te delen.

Ook hier zal weer grote verbazing en verwondering zijn geweest.

Was het wel waar wat die twee vertelden?

Kón dat wel waar zijn?

Werden zij niet allemaal langzaam gek van verdriet, van machteloosheid en van vragen?

Terwijl de discipelen nog spraken stond hij zelf in hun midden. En zij werden door schrik en vrees bevangen en meenden een geest te zien, zo wordt het in de berichten over de verschijning van de verrezen Christus verteld.

Waren zij nog wel bij hun heldere verstand?

Jezus lijkt dat in deze situaties aan te voelen. Hij stelt hen gerust, hij laat hen aan zijn wonden, aan zijn lichaam zien, dat hij het is. Zij kunnen hem zelfs betasten en aanraken als zij willen. Voor ons wellicht een beetje vreemd, ook weer een beetje spookachtig; maar we weten dat aanraking zelfs heel erg geruststellend kan werken. Als je de hand voelt van iemand die je dierbaar is, dan word je soms pas echt rustig en kun je tot de kern terugkeren, rustig ademen en luisteren. Dat gebeurt ook hier.

Jezus onderwijst zijn discipelen zoals dat zijn manier van doen is, nadat hij hun twijfels en angsten heeft weten weg te nemen.

Toch blijft dat thema van herkenning en niet-herkenning een interessant thema in de verhalen na de dood van Jezus.

Soms hoor je mensen vertellen dat ze iemand anders totaal niet meer herkenden ondanks vele jaren van vertrouwelijke en liefdevolle omgang. Soms hoor je ouders dat zelfs van hun kinderen zeggen wanneer die een

heel eigen weg zijn ingeslagen. Een pijnlijke ervaring, voor beide kanten uiteraard.

Lijkt dat niet op een situatie waarin de leerlingen Jezus niet meer herkennen?

Om Jezus te herkennen moet je kennelijk op een zeer bepaalde manier kijken: met ogen van liefde die méér zien dan enkel de buitenkant, met ogen die zien met geloof, met hoop, en die daardoor weten, begrijpen. Doordat Jezus naast de leerlingen ging staan en zich hun lot aantrok, werd hij herkend en werd het leven van de leerlingen totaal anders. Misschien zouden we dat ook eens moeten proberen: naast de ander gaan staan, met andere ogen naar hem kijken, met liefde, begrip, ons zonder muren rond ons hart zijn lot aantrekken. We hebben er geen idee van, wat voor wereld van verschil dat zou oproepen en hoeveel reden tot hoop en moed dat zou geven.

De leerlingen hebben uit de ontmoetingen met Jezus moed en hoop geput, dat kunnen we in de verschillende lezingen gedurende deze paastijd telkens weer horen.

Zij begrepen geleidelijk dat zij tot veel meer in staat waren dan zij vermoed hadden.

En dat geldt ook voor ons hier en nu in de IJmond.

Ik wens u allen een inspirerende tijd van Pasen!

Robert Frede, pastoor

BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

Jannie van de Pieterman: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Van harte gefeliciteerd, Jannie van de Pieterman!

Het kerkbestuur voelt zich rijk met de vrijwilligers in onze parochie, en het is fantastisch, dat mensen als jij de eer te beurt valt van een Koninklijke Onderscheiding. Vele jaren aaneengesloten ben je meer dan actief geweest in uiteenlopende vrijwilligersfuncties.

Ik noem het feit, dat je in 1965 een van de twee oprichters was van de groep vrijwilligers, die regelmatig de senioren gingen bezoeken. Vanaf 1967 ben je bestuurslid van Aktiva. En van 1980 tot en met 2010 was je beheerster van verenigingsgebouw De Bolder, waar we eerder dit jaar al uitvoerig bij hebben stil gestaan.

De burgemeester wees er bij de uitreiking van de onderscheidingen op, dat deze niet alleen de gedecoreerden in het zonnetje zetten, maar ook afstralen op hun organisaties en verenigingen. En zo voelt het kerkbestuur het ook: samen met jou vieren we feest om de waardering die wij ontvangen voor het werk van alle vrijwilligers in onze parochie en de uitstraling daarvan op de hele samenleving.



Voor het bestuur van Aktiva en het kerkbestuur was het spannend, of het de Koningin zou behagen Jannie te onderscheiden. En toen was het nog spannend, of het zou lukken Jannie onwetend en argeloos naar het stadhuis te lokken. Jannie kent iedereen en iedereen kent Jannie, en de oud-katholieke tam-tam is sneller dan de computer. Het heeft Hare Majesteit behaagd....!

Eerst was zij verontwaardigd, dat ze onder valse voorwendselen naar het stadhuis gelokt was. Later was ze toch blij met het lintje. Jannie, nogmaals hartelijk gefeliciteerd, het komt je toe!

Vrouwenvereniging Aktiva

Als bestuur kunnen wij terug zien op een geslaagd seizoen 2010-2011. Op 27 april was Adelbertus Vrouwencontact bij ons te gast. Een traditie die al jaren door beide vrouwenverenigingen in ere wordt gehouden.

Op 18 mei gaan wij met onze leden **een dagje uit** *).

Voor ons bestuurslid Jannie van de Pieterman was 29 april een bijzondere dag. In de Burgerzaal reikte burgermeester Weerwind aan Jannie een Koninklijke Onderscheiding uit.

Jannie, gefeliciteerd en bedankt!

Met hartelijke groeten,

Anneke Zwart

***) Bij de redactiesluiting was er nog plaats in de bus. Wie belangstelling heeft kan zich melden bij Anita Kok, tel.: 023 – 5386380. Kosten van het dagje: € 60,-**

Hemelvaartdag – dauwtrap-verrassingstocht

Op de veertigste dag na Pasen gingen Jezus en de discipelen wandelen over de heuvels, door de dauw op het gras en in het bos. Zij waren blij, omdat Jezus weer bij hen was, het was lente, het was heerlijk om buiten te zijn. Ze praatten wat met elkaar over alles wat er de afgelopen tijd gebeurd was, en misschien wel over de toekomst. Hoe het zou zijn, als Jezus altijd bij hen was?

En toen opeens was Jezus weg, opgestegen naar de hemel, uit het zicht verdwenen achter een wolk.

De discipelen zagen alleen nog twee engelen, die vroegen, waarom ze zo naar de hemel staarden.

En ze zeiden ook, dat de discipelen naar Galilea moesten gaan.

Zo verrassend zal dauwtrappen in IJmuiden – hopelijk - niet zijn, maar wel een beetje.

De start is om 06.00 uur bij de Bolder, met de fiets.

Na de wandeling is er een gezamenlijk ontbijt (tegen een billijke vergoeding), maar waar? En dan is er een eucharistieviering: mogelijk niet in de Engelmunduskerk, mogelijk in de Adelbertuskerk.

Laat je verrassen en doe mee!

Opgeven voor het ontbijt kan tot uiterlijk 29 mei op de lijsten achter in de kerken of bij de familie Rill, tel.: 0255 – 521041.

Gastvrij-dag

De toerustingsdag ‘een gastvrije ontvangst’ voor mensen, die betrokken zijn bij de openstelling van kerken, die belangstellenden ontvangen, rondleiden en inleiden in het hoe en wat en waarom van de Oud-Katholieke Kerk, op 9 april, moest door omstandigheden afgelast worden.

Er is een nieuwe datum vastgesteld: 3 september om 10.30 uur in Utrecht, Mariahoek, Schoollokaal (vlak bij het station). Opgave tot 15 augustus bij Mariska Donker, tel.: 023 – 5392080, e-mail: mariskadonker@quicknet.nl
Voor meer informatie: buro@OKKN.nl of j.kolkman@xs4all.nl
of het vorige nummer van Kruispunt.

Museum Catharijneconvent - Oud-Katholieken-dag

Op 28 mei van 12.00 – 17.00 uur organiseert het Catharijneconvent voor kerkelijke kunst in Utrecht een middag, speciaal voor oud-katholieken. Het vroegere oud-katholiek museum maakt deel uit van het Catharijneconvent. Het Catharijneconvent bewaart en behoedt, conserveert en toont dit kostbare, prachtige en ook kwetsbare oud-katholieke erfgoed.

Daarnaast bevinden zich in de parochies nog vele kostbare voorwerpen en gewaden, die 'gewoon' in de eredienst gebruikt worden, en die ook verzorgd, behoed en bewaard moeten worden. Daarom is het nuttig om niet alleen specialisten, maar ook 'gewone' belangstellenden die er wekelijks mee omgaan, te informeren over het hoe, en het hoe niet, en het waarom van de verantwoorde omgang met deze schatten.

Die middag zijn er 6 korte lezingen gepland door bisschop D.J.Schoon en medewerkers/conservatoren van het museum over textiel, prenten, relieken, de betekenis, en de lusten en lasten van deze kostbaarheden.

Er zijn ook een rondleiding, een film en koffie en thee.

Een interessante en leerzame middag voor wie te maken heeft met deze kostbare en kwetsbare gebruiksvoorwerpen.

Aanmelden voor deze middag via: info@catharijneconvent.nl

DANKBETUIGING

Dank, dank aan U, die mij op Palmzondag via de collecteschaal in de Adelbertuskerk een gesloten enveloppe (zonder vermelding afzender) met een gift deed toekomen, bestemd voor onze Oud-Katholieke Onderhoudsgroep Westerbegraafplaats.

Fijn, dat U in deze financieel moeilijke tijd van bezuinigingen en al maar stijgende kosten (waaronder ook de kerkelijke lasten) toch nog aan ons denkt.

Uw geste wordt door ons op prijs gesteld en wij zijn U daarvoor dan ook zeer erkentelijk.

Namens de werkers van de groep,
Jack Visser

Overleden

Op 18 april 2011 overleed in Dirkshorn Arnolda Wijker-van Pel op de leeftijd van 91 jaar. Haar uitvaart vond plaats op 22 april in Dirkshorn en de crematie aansluitend in Schagen.

Correspondentieadres: Damstraat 17, 1746 BB Dirkshorn



BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE

Kerkdiensten

zat.	21-05	19.00 uur	vesper
zon.	22-05	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk
woe.	25-05	09.00 uur	eucharistie, koffie
zat.	28-05	19.00 uur	vesper
zon.	29-05	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk
don.	02-06	09.00 uur	Hemelvaartsdag, om 06.00 uur vertrek bij Bolder, 'dauwtrappen', ontbijt, eucharistie
zon.	05-06	10.00 uur	oecumenische viering in de Pieterkerk Engelmunduskerk gesloten
zon.	12-06	10.00 uur	Hoogfeest van Pinksteren, gezinsviering met jongerenkoor en afscheid kinderkerkleidsters, koffie
do.	16-06	15.00 uur	huwelijksinzegening Bram en Chantal Tol
zon.	19-06	10.00 uur	eucharistie
zon.	26-06	10.00 uur	eucharistie
zon.	3-07	10.00 uur	eucharistie, 40-jarig huwelijksjubileum Jaap en Wil Wijker-Vis, koffie

website: engelmundus.okkn.nl

Uit de parochie van de heilige Engelmundus

Het weer was heerlijk. De groep gezellig en het reisdoel leuk. Wat wil je nog meer? Zo hebben de **misdienaars** van de twee parochies een geslaagde excursie gehad op zondag 10 april. Gezamenlijk trokken wij naar het Archeon in Leiden en 's avonds sloten wij de dag af met een lekkere maaltijd bij de Griek.

Op zaterdagavond 9 april hebben wij na de vesper met alle betrokkenen en belangstellenden een kleine gemeentebijeenkomst gehouden over de **toekomst van de vesper**.

Het was snel duidelijk dat eigenlijk niemand van de aanwezigen het gebedsmoment op de zaterdagavond wilde missen. Een probleem is, dat de verantwoordelijkheid voor het 'voorzingen' zwaar op de schouders van de zangers gaat drukken.

Er is besloten dat na de zomer de vespergroep een keer in de maand de vesper gaat zingen en ook het kerkkoor een keer. Op de daartussen liggende zaterdagen vieren wij de completen zoals die in het blauwe gezangboek staan. De completen vormen het laatste dagelijkse gebed van de kerk, in de avond voordat iedereen gaat slapen. De vesper is het gebed van de kerk bij het ondergaan van de zon.

Op de zaterdagmiddag voor Palmzondag heeft de kinderkerk in De Bolder weer een **palmpaasstok - workshop** georganiseerd. De koster hadden in de wijk folders verspreid, en een groep kinderen van binnen en buiten de parochie maakte vlijtig palmpaasstokken en had een gezellige en feestelijke middag. Tot onze vreugde kwamen de meeste kinderen de volgende ochtend met de palmpaasstokken - en met hun ouders - weer naar de kerk voor de wijding van de palmtakken en de daarop volgende processie. Het was een drukke en fijne viering.

Als geheel hebben wij een gezegende en inspirerende Goede Week en het **Paasfeest** gevierd. Veel mensen hebben mee geholpen met de diensten en de voorbereidingen ervan, zodat het een geslaagde tijd met mooie vieringen was. Vandaag wil ik in het bijzonder de bemanning van De Bolder bedanken die na de Paasavondviering, waarin dominee Sylvia Neuféglise meewerkte, voor een gezellige 'paas-nachtnazit' heeft gezorgd.

Op de Paasmorgen hebben wij onze acolyth **Roelof Jan Rill** verrast. Wij hebben hem lof toegezwaaid omdat hij - twee jaar geleden al - sinds veertig jaar trouw op het altaar staat. Als teken van dankbaarheid ontving hij de paaskaars van 2009.

Wij blijven parochianen in het zonnetje zetten. Want op de dag voor Koninginnedag was het de beurt aan **Jannie van de Pieterman-van den Bos**. Zij ontving uit handen van de burgemeester de onderscheiding van het lidmaatschap van de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg deze als

waardering voor haar jarenlange inzet op vele en verschillende terreinen van het leven van onze oud-katholieke gemeenschap hier in de IJmond. En de parochie vierde mee op 1 mei - het bleef nog lang gezellig!

Op dinsdag 24 mei houden wij om 20 uur weer onze voorjaars- **gemeentevergadering** in De Bolder. Een belangrijk onderwerp zal het gesprek over verdere samenwerking met onze zusterparochie van de heilige Adelbertus zijn, naast de andere traditionele en reglementaire onderwerpen zoals de financiën, het pastoraal jaarverslag, onderhoud gebouwen, Bolder, en dergelijke.

In het kader van de opruiming en verfraaiing van de entree van ons kerkgebouw hebben wij een kaarsenhoek ingericht die heel positief ontvangen is. Op dit moment hangen daar nog geschilderde kruisen die eigendom zijn van de pastores.

Ondertussen heeft Wil Marechal voor deze plaats een **verrijzenis-ikoon** geschilderd. Deze zal op zondag 29 mei aan de parochie overhandigd, gewijd en opgehangen worden.

Aan het einde van deze rubriek (pag. 11) schrijft Wil Marechal over de betekenis van deze ikoon.

Zoals al vele jaren gebruikelijk zullen wij ook dit jaar weer gaan dauwtrappen. Op **Hemelvaartsdag**, 2 juni, verzamelen wij ons om 6 uur met fiets bij De Bolder. Maar waar zullen wij daarna ontbijten? Misschien wordt het dit jaar het Adelbertuscentrum? Zullen wij daar ook naar de eucharistieviering gaan? Het hangt ervan af of het bisschoppelijke bureau voor de Engelmunduskerk een voorganger kan vinden, want de pastores Harald en Martina Münch-Liebler geven mede leiding aan het oud-katholieke voorjaarskamp.

Op de zondag meteen na Hemelvaart, op 5 juni, is er sinds een aantal jaren een **oecumenische viering** voor de kerken van IJmuiden-West in de Pieterkerk. Onze kerk is dan dicht. Dit jaar zal Gert Jan van der Hulst onze parochie in het voorgangersteam vertegenwoordigen.

De **gesprekskring-zuid** zal voor de zomer nog één keer bij elkaar komen. Op dinsdag 7 juni zijn wij allemaal uitgenodigd bij Janna en Dick Gouda, Kanaalstraat 184, telefoon 0255-500064. De deelnemers hebben gekozen voor het onderwerp 'ziekte': hoe kijk ik daar tegenaan en hoe ga ik ermee om? Graag van tevoren even aanmelden met het oog op de voorbereidingen (koffie en zo).

Met **Pinksteren, zondag 12 juni**, sluiten wij het seizoen zo'n beetje af. De vespers en de woensdagochtendiensten stoppen. De bijbel-, lees- en gesprekskringen gaan op zomerreces. En de kinderkerk en de crèche sluiten het seizoen af met een gezinsdienst waaraan ook het jongerenkoor mee zal werken. In deze viering zullen Joke Lips-Zwart en Sonja Gravemaker-Broek hun loopbaan als kinderkerkleidsters beëindigen.

Helaas is de ziekenboeg op het moment niet leeg.

Tiny van Kouteren heeft een zware operatie ondergaan. De operatie is wel gelukt maar voor controle ligt zij op het moment van schrijven op de intensive care van het Kennemer Gasthuis, locatie Zuid.

Jo van Engelsdorp Gastelaar is gevallen en heeft zijn heup gebroken. Hij ligt op het moment van schrijven ook in het Kennemer Gasthuis, locatie Zuid.

Ineke Gravemaker-Borst was een paar dagen in het ziekenhuis voor een rugoperatie. Die operatie is wel geslaagd maar zij heeft nog zorg nodig en vertoeft daarom voor een poosje bij haar schoonzus.

Het is nog een beetje vroeg maar ik wil het toch nu al verklappen want twee verheugende gebeurtenissen staan in juni en juli op de agenda. Op donderdag 16 juni om 15 uur willen **Bram en Chantal Tol** hun huwelijk in onze kerk laten inzegenen. En op zondag 3 juli vieren **Wil en Jaap Wijker** dat zij dat 40 jaar geleden hebben gedaan. Pastoor Münch zal in deze dienst voorgaan samen met iemand die op deze dag herdenkt dat hij 55 jaar geleden tot priester is gewijd.

De parochie onderweg

In januari van dit jaar schreef ik over het onderzoek wat is gestart naar een intensievere samenwerking met de parochie van de H.Adelbertus. Dit onderwerp zal zeker aan de orde komen op de gemeentevergadering van 24 mei a.s. Op deze vergadering zal het kerkbestuur met u terugblikken op alle activiteiten in 2010, maar zeker ook de blik vooruit richten op de toekomst. De vraag is aan de orde hoe wij samen voor de (nabije) toekomst '*een krachtige, samen vierende gemeente in de IJmond, met missionaire uitstraling naar buiten*' kunnen zijn en/of worden. Ik nodig de parochie daarom ook van harte uit voor deze meer dan belangrijke vergadering waar het bestuur gevoed en/of ondersteund kan worden bij de uitvoering van zijn beleid. Tot de 24^e!

Gert Jan van der Hulst

Ikoon de Opstanding van Christus

De naam

*Ikonen hebben altijd een naam. Zo ook deze ikoon, en de naam is **De Opstanding van Christus** of **De Nederdaling ter Helle**. Dit laatste komt voor in de geloofsbelijdenis van verschillende christelijke kerken (zie Oud-Katholiek Gezangboek nr. 313).*

*Ook **Anastasis** is een naam voor deze ikoon. Het is een Grieks woord en betekent Pasen (Opstanding).*

Wat is er op de ikoon afgebeeld

Christus komt vanuit een machtig aureool en verplettert de poorten van de hel. Op een enkele afbeelding van deze ikoon heeft Hij een kruisstaf in de hand. Grendels en sleutels liggen voor Hem. De ketenen van het kwaad zijn verbroken.

Alle wachtenden worden na het breken van de poorten van de onderwereld of het voorgeborchte door Christus omhooggetrokken.

Op de afbeelding zien we hoe Christus bekende figuren bij de hand neemt en ze omhoogtrekt uit het voorgeborchte of de onderwereld.

Adam als eerste en daarna Eva. De voorvaderen van Christus, koning David en koning Salomon staan te wachten om bevrijd te worden, ook Johannes de Voorloper (de Doper) en andere profeten en gelovigen.

Op een enkele afbeelding van deze ikoon rijst Christus op uit het graf, of heeft Christus een gescheurde tekstrol in de hand, waarop staat "Hand-schrift van onze zonden".

Dat de rol gescheurd is, symboliseert dat we nu vrij zijn van zonden door de opstanding van Christus.

De figuren onderin zijn degenen die gebonden waren door het kwaad. Maar ook hun boeien zijn verbroken door de Opstanding van Christus.

Wat is de geschiedenis van de afbeelding

De geschiedenis van deze ikoon begint bij teksten uit Palestina en Syrië. Ze komen uit het apocriefe evangelie van Nicodemus, waarin de afdaling van Christus wordt beschreven..

Pas in de 7^e eeuw kreeg deze ikoon zijn definitieve vorm.

Apocriefe verhalen beschrijven deze afdaling zeer dramatisch en ikoon-schilders volgden hun voorbeeld.

De voorstelling heeft in de Byzantijnse wereld grote betekenis, omdat zij het moment weergeeft waarop Christus de ban van de erfzonde verbreekt: het resultaat van zijn lijden en opstanding.

Wat staat centraal in de Orthodoxe kerk en wat in de Westerse kerk

*In de orthodoxie betekent het feest van **Anastasis** het geloof en de hoop dat alle mensen ooit samen met Christus zullen verrijzen.*

*Hun centrale punt is : De wederopstanding van de mens **door** Christus.*

*In het Westen is de opstanding **van** Christus een belangrijk thema.*

*Daarnaast is er het beeld van Christus die neerdaalt in het voorgeborchte, waarvan Hij de poorten openbreekt en de wachtende gestorvenen uit de dood verlost. Dat is de wederopstanding van de mens **door** Christus*

Wil Marechal

25 juni – JONGERENDAG IN ALKMAAR

Alle jongeren van het bisdom Haarlem van 8 – 16 jaar hebben een uitnodiging gekregen voor de jaarlijkse Jongerendag.

Zij konden zich aanmelden tot 1 mei – maar als je snel bent, kun je misschien toch nog wel mee. Opgeven per e-mail: fam.wennis@orange.nl

Het thema is '**kleding**'.

Als voorbereiding drukken we hier een paar saaie figuren af om thuis aan te kleden met potlood, stift, stof, wol, papier, watten en wat je nog meer verzint, als opwarmertje voor de DAG.

Alles wat je weten wilt over plaats, begin, einde, eten, drinken, kosten (geen!) vind je in de BRIEF. Wil je nog meer weten, stuur dan een mailtje.

----- O P R O E P -----

Een oproep aan de parochianen die dit bericht lezen: voor het thema 'kleding' heeft de organisatie van de Jongerendag stukjes stof nodig. Heeft u nog kleine lapjes stof van kleding dan kunt u die meegeven aan de pastoor van uw parochie, die het zal meegeven aan een van de leden van de organisatie. Zakken vol is niet nodig. Een paar lapjes is voldoende. We gaan daar mee aan de slag op de jongerendag.

BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Kerkdiensten

13-05	19.00 uur	Taizé-avondgebed
15-05	10.00 uur	4 ^e zondag van Pasen – <i>Misericordia Domini</i> – “zondag van de Goede Herder” A (blz. 126)
20-05	19.00 uur	Taizé-avondgebed
22-05	10.00 uur	5 ^e zondag van Pasen – <i>Cantate</i> A (blz. 129)
27-05	19.00 uur	Taizé-avondgebed
29-05	10.00 uur	6 ^e zondag van Pasen – <i>Vocem Iucunditatis</i> A (blz.131)
02-06	09.30 uur	Hemelvaart van de Heer (blz. 134) Oecumenische viering van Schrift en Tafel
03-06	19.00 uur	Taizé-avondgebed
05-06	10.00 uur	7 ^e zondag van Pasen – <i>Exaudi</i> A “zondag van de weeskinderen” (blz. 137)
12-06	10.00 uur	Pinksteren – de uitstorting van de heilige Geest A (blz. 139)
19-06	10.00 uur	1 ^e zondag na Pinksteren Feestdag van de allerheiligste Drieëenheid – <i>Trinitatis</i> A (blz.141)

website: www.adelbertuskerk.nl

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 15-05, op 02-06 (oecumenische viering op Hemelvaart), 12-06 (Pinksteren) en 19-06.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597
Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

Collectes

De landelijke collecte voor de maand mei wordt gehouden op 15-05. De collecte is bestemd voor de *Missie Sint Paulus*. Het Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling:

Sinds 1994 ondersteunt de Missie Sint Paulus het sociale en diaconale werk van de "Daughters of St. Mary", een zustergemeenschap in de Koptisch-Orthodoxe Kerk in Egypte. De zusters geven onderwijs en houden een bejaardentehuis, kleuterscholen en crèches draaiend. Verder runnen de zusters er een instelling waar verstandelijk gehandicapten worden begeleid, het 'Home of Progress'. Ook nemen de zusters onderwijs en voorlichting aan vrouwen voor hun rekening, onder andere om op de gevaren van vrouwenbesnijdenis te wijzen. Belangrijk bij het werk van de zusters is, dat hun werk ten dienste staat van christenen en moslims. In 2008 was het Vastenoffer van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland bestemd voor het 'Home of Progress' en voor het verstrekken van voedselpakketten aan de armsten van het dorp Beni-Khalil. Als gevolg van de recente opstand in Egypte, die hopelijk een tijdperk van meer vrijheid en democratie heeft ingeluid, zijn de door de zusters geleide scholen en vrouwencentra tijdelijk gesloten geweest. En als gevolg hiervan kwam er geen geld binnen om de leraren en chauffeurs hun salaris voor februari en maart uit te betalen.

Om een idee te geven van de bedragen waar het om gaat: een gemiddeld maandsalaris bedraagt € 25. Voor € 1.000 kan aan 22 leraren, chauffeurs en conciërges het volledige salaris voor februari en maart worden uitbetaald. Verder is er geld nodig voor de ondersteuning van de vrouwencentra en de crèches: voor lesmateriaal, kleurboeken, schommels en een dagje uit voor de kinderen.

Om de opvoeders van het Egypte van morgen een handje op weg te helpen en daarnaast de zusters en de kinderen in hun kwetsbare positie financieel en moreel te ondersteunen, doen wij graag een beroep op uw vrijgevigheid.

De Missie Sint Paulus stelt zich ten doel om hiervoor tenminste € 2.700 over te kunnen maken. Voor dit bedrag kunnen wij een groot deel van de actuele noden van de Koptische zusters lenigen.
Uw kerkbestuur sluit zich bij deze aanbeveling aan.

In de maand juni wordt de landelijke collecte gehouden op 19-06. De collecte is bestemd als bijdrage in de kerkopbouw – juist in deze tijd van krimp en gevreesde terugloop van grote betekenis.

Groei betekent niet dat we op een snelle of goedkope manier zieltjes winnen, maar dat we zelf in ons geloof groeien door de vreugde die wij kennen, met anderen te delen.

Precies daarover gaat het ook als we het over kerkopbouw hebben: van de kerk opnieuw een beweging maken. Dat moet in de parochies gebeuren, maar dat gebeurt ook door het nemen van verschillende, goedgekozen en goedgerichte nieuwe initiatieven.

In deze nieuwe initiatieven wordt de waarde van het oud-katholiek zijn als het ware opnieuw ontdekt. De inspiratie van het begin komt er weer opnieuw tot leven. En daarmee doen we allemaal ons voordeel...

Aan dergelijke initiatieven zijn natuurlijk kosten verbonden. We doen dan ook een beroep op u om deze collecte royaal te gedenken.

Het kerkbestuur hoopt dat u deze collecte – waarvan ook wij wellicht ooit kunnen profiteren – niet wilt vergeten.

Voor deze doelen, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk zijn uw bijdragen natuurlijk ook op onze girorekening 3808341 t.n.v. oud-kath. Adelbertusparochie welkom.

Oecumenische avondgebeden in Taizé-stijl in onze parochiekerk

Tot en met vrijdag 03-06 is er elke vrijdag om 19.00 uur een oecumenisch avondgebed in de stijl van de Franse gemeenschap van Taizé. Deze avondgebeden gaan uit van de samenwerkende kerken in IJmuiden en worden voorbereid door ds. Ben Helmers, mevrouw Toos Bouten en pastoor Harald Münch.

Mocht u graag zingen dan bent u om 18.00 uur al welkom om samen met ds. Helmers "in te zingen". Het avondgebed duurt ongeveer 30 minuten zodat u aansluitend nog de hele avond tot uw beschikking hebt.

Bij de kerkdiensten

Donderdag 02-06 begint de traditionele oecumenische viering op *Hemelvaart* om 9.30 uur. Houdt u dit voor ons enigszins afwijkende tijdstip in de gaten. Voor de liefhebbers wil ik ook nog op het dauwtrappen wijzen dat vanouds in de Engelmundus wordt georganiseerd! (zie pag. 5 en 11) De dienst wordt voorbereid door de pastores van de PKN Engelmundus, de RK parochies IJmuiden en onze parochie.

Vaarjaarsgemeentevergadering 2011

Nogmaals wil het kerkbestuur u wijzen op de voorjaarsgemeentevergadering van dinsdag 17-05 om 19.30 uur in het Adelbertuscentrum. Agenda en vergaderstukken worden u tijdig ter beschikking gesteld.

Tijdens deze gemeentevergadering wil het bestuur graag met u van gedachten wisselen over een mogelijke intensivering van de samenwerking van de twee IJmond-parochies. U bent allen van harte welkom!

Pastoor Frede afwezig

Van maandag 23-05 tot en met dinsdag 14-06 is pastoor Frede in verband met vakantie afwezig. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met het kerkbestuur.

De pastores Harald Münch en Martina Liebler-Münch zullen in pastorale nood waarnemen (tel. 0255-515260).

Vanuit de Adelbertus-pastorie

Als parochie mogen we op een goede viering van de Goede Week en Pasen terug kijken. De vieringen waren mooi en sereen van karakter en dankzij de inzet van zeer velen kunnen we zeggen dat het werkelijk een uitdrukking van onze *gemeenschap* was. Hartelijk dank aan allen die door hun medewerking ertoe bij hebben gedragen dat het op deze wijze mogelijk was!

Apart wil ik hier toch de extra schoonmaak-ochtend voor ons kerkgebouw noemen op de zaterdag voor Palmzondag. Met een aardig groepje hebben wij allerlei "geheime plekjes" onder handen genomen en o.a. ook de lampen en de verwarmingen goed schoon gemaakt zodat we echt "stralend" Pasen konden vieren. Het algemene gevoel was: als we dat nu voor de Kerst herhalen ontstaat er niet weer zo'n achterstand. Waarvan dus acte. Schoonmakers bedankt!

De vespers in de veertigdagentijd in de PKN Engelmundus waren ook dit

jaar weer zeer goed bezocht. Er moest voor de laatste vespers zelfs nog een aantal boekjes bijgemaakt worden omdat er meer mensen kwamen dan aanvankelijk gedacht. Vanuit onze parochie gingen Rob de Rijk en ik voor. Het is te hopen dat deze (kleine) traditie ook na het vertrek (wegens emeritaat) van de collega's Hans Hoekstra en Ben Helmers in de loop van dit jaar, voortgezet kan worden.

Er begint wat schot te komen in ons zoeken naar een nieuwe kerkmeester die de door het verstrijken van het mandaat van Rob de Rijk ontstane vacature kan opvullen. Het heeft dan een klein jaar geduurd. Hopelijk kan ik u in het komende Kruispunt mededelen dat de beoogde kandidaat zich bereid heeft verklaard. Het bereidt het kerkbestuur telkens weer veel hoofdbreken opkomende vacatures in te vullen. Ook dit zal een aspect zijn dat we bij onze overwegingen over samenwerking in de IJmond zullen bedenken. (Ook daarom is uw meedenken tijdens de gemeentevergadering ZEER gewenst).

Tijdens het officiële bezoek van onze bisschop op 20-05 (de zogenoemde visitatie) zal dit net als alle andere – goed lopende – aspecten van ons parochieleven aan de orde komen. In overleg met de bisschop is besloten om deze keer niet op de dag van het bezoek een extra gemeentevergadering te houden (twee keer in één week is wel heel veel) maar om, indien gewenst, op een later tijdstip een extra gemeentevergadering te houden met de bisschop als gast.

Mevrouw *Gré Wiljouw*, mevrouw *Ank van Hesse-Hessels* en ook mevrouw *Rina van Heck-Sloot* mochten wij inmiddels gelukkig weer tijdens de zondagse vieringen in de kerk ontmoeten en op het moment van dit schrijven waren er geen zieken uit onze parochie opgenomen in ziekenhuizen.

Mevrouw *Aafje van Kleef-Visser* verhuisde na een langdurige revalidatie in de Boerhaavekliniek in Haarlem definitief naar Velsersduin in Driehuis. We hopen dat zij zich spoedig wat meer thuis gaat voelen in haar nieuwe omgeving.

Mevrouw *Bets Visser-Gravemaker* heeft na een ongeluk vlak voor Pasen haar arm gebroken en heeft daarnaast een aantal pijnlijke kneuzingen waardoor zij helaas aan huis gebonden is. We wensen haar veel sterkte!

Met Pinksteren in het verschiet gaat het kerkelijke seizoen zijn hoogtepunt en in zekere zin zijn afsluiting tegemoet. Iedereen kijkt uit naar een mooie zomer. Ik hoop op een goede periode tot dan.

Met een goede groet van huis tot huis,
Robert Frede, pastoor

ADELBERTUS BAZAAR van 3 april

Uitslagen van bazaar en loterijen van de Adelbertus Bazaar van 3 april jl.

De prijzen van de verkochte boekjes van de grote loterij zijn gevallen op: 1^e prijs nr. 317; 2^e prijs nr. 942; 3^e prijs nr. 178; 4^e prijs nr. 998. Verdere prijzen op de nummers: 537, 240, 359, 1102, 265, 885, 566, 297, 878, 1135, 379, 529, 291, 617, 729, 334, 325, 438, 151, 251, 421, 766, 880. Het winnende nummer van de matrix van de flessenmand is gevallen op het nummer waar mevrouw Joke van Dijke haar naam had ingevuld en het winnende nummer van de matrix van het koffiezetapparaat is gevallen op het nummer waar pastoor Münch zijn naam had ingevuld. De boodschappenmand is gevallen op nummer 582, dit lot was gekocht door mevrouw Jo de Ruiter. Prijzen van de Historische Kring: 1^e prijs nr. 4961; 2^e prijs nr. 3774 en de 3^e prijs nr. 3771.

De winnaars en winnaressen hebben hun prijs inmiddels ontvangen.

We willen hiermee tevens de sponsors bedanken: EP Tol BV Radio- en Televisie Handel, Theo Sneekes, melkboer, en alle anonieme sponsors.

Voor de mensen die zaterdag geholpen hebben bij het opbouwen van de bazaar een woord van dank.

Voor het bemensen van de kramen en voor het kopen van loten voor de loterij en het rad, en natuurlijk ook de mensen die zondag hebben geholpen om alles weer terug te brengen naar het centrum en De Abeel netjes en schoon op te leveren: allemaal heel erg bedankt.

Zonder uw hulp was dit allemaal niet gelukt.

De bruto opbrengst van de bazaar is € 4.663,80; een fantastisch bedrag. Dankzij de inzet van iedereen is het uiteindelijke resultaat van deze bazaar weer geweldig.

Dan nog een wat minder prettig bericht en wel het volgende.

Voor ons als bazaarcommissie wordt het steeds moeilijker om in de voor u vertrouwde vorm door te gaan. Hier zijn een aantal redenen voor aan te dragen, zoals bijvoorbeeld: de teruglopende verkoop – en de moeite die het kost - van de loten voor de grote loterij, het ontbreken van vooral jonge menskracht, het teruglopende aantal bezoekers van de bazaar en de kosten voor het huren van De Abeel.

Nadat wij als bazaarcommissie alle nog lopende zaken van deze bazaar hebben afgewikkeld, zal de bazaarcommissie worden opgeheven en verder gaan als Adelbertus Activiteitencommissie.

Welke activiteiten wij onder deze naam gaan opzetten, daarover zijn wij nog aan het nadenken. Wilt u met ons meedenken, of heeft u een briljant idee voor een (middag- of avond-) activiteit, laat het ons weten: wij staan open voor alle ideeën.

Wij willen u in elk geval nogmaals hartelijk danken voor uw inzet en de tijd die u in deze en alle voorgaande jaren voor de bazaar hebt gegeven. Zonder u allen hadden wij het niet zo lang volgehouden, en in al die jaren ook niet zoveel geld bijeengesprokkeld.

Namens de bazaarcommissie
N. Roossien-Belfroid,
secretaris

ALGEMENE BERICHTEN

Presentatie dichtbundel over Taizé op zaterdagavond 18 juni

Op zaterdagavond 18 juni wordt in de Veenhartkerk aan de Grutto 2a te Mijdrecht de nieuwste dichtbundel van Wim de Boer gepresenteerd. Dit gebeurt aansluitend aan de door de Werkgroep 'Katholiek Alternatief De Ronde Venen' georganiseerde eucharistieviering. Deze vangt om 19.00 uur aan.

Sinds oktober 2010 wordt er in Mijdrecht eenmaal per maand een eucharistieviering gehouden o.l.v. een oud-katholieke priester. Voorgangers zijn Wim de Boer en/of Henk Schoon.

Pastoor Wim de Boer heeft in de dichtbundel zijn ervaringen tijdens een aantal bezoeken aan de bekende oecumenische leefgemeenschap in Taizé vastgelegd. Elke zomer bezoeken duizenden jongeren dit dorp in de Franse Bourgogne.

Het bijzondere van deze bundel is, dat elk gedicht wordt vergezeld van een pentekening van beeldend kunstenaar Ria Schoof uit Driehuis. Zoals zij zelf zegt, zijn haar tekeningen een persoonlijke reactie op de gedichten.

Een deel van de opbrengst van de bundel gaat naar de Jun-Jun Kantoa Scholarship Foundation in de Filippijnen. Deze stichting ondersteunt met

een studiebeurs jongeren die naar College willen, maar het niet kunnen betalen.

De dichtbundel wordt uitgegeven door Merweboek uit Sliedrecht.

De uitgeverij zal met een boekentafel in de hal van de kerk aanwezig zijn.

De voorafgaande viering heeft nog een bijzonder tintje. Celebrant is pastoor Wim de Boer, de preek zal verzorgd worden door ds. Hans Hoekstra, PKN predikant uit Velsen-Zuid. Beide voorgangers hebben vele jaren samengewerkt in de oecumene te Velsen.

Ds. Hoekstra zal bij de presentatie in een korte toespraak ingaan op de inhoud van de bundel.

Een ieder die Taizé kent, de viering wil bijwonen of de uitgaven van Merweboek wil inzien is van harte welkom in de Veenhartkerk

Het kerkgebouw ligt in de wijk Twistvlied naast de Turkse Moskee.

Er is ruime parkeergelegenheid.

22 mei: Feestdienst 40 jaar aangepaste gezinsdiensten

“Om hun inzicht te verdiepen vervulde u hen met uw goede geest. Als zij honger leden, onthield u hun uw manna niet; als zij dorst hadden, gaf u water. Veertig jaar onderhield u hen in de woestijn, aan niets hadden zij gebrek, hun kleren raakten niet versleten, hun voeten gingen niet stuk”.

Een prachtig thema voor dit jubileumjaar, dat de motivatie van de organisatoren helder weergeeft, en dat ook laat zien dat de organisatoren er hard voor moesten werken en stug hebben moeten volhouden.

Het thema van de feestdienst is ‘*Vrolijk gaan wij verder*’. Prachtig!

Van harte gefeliciteerd!

De dienst is op 22 mei en begint al om 14.45 uur in de Morgensterkerk, Vrijburglaan 2 in Heemskerk.

Voorgangers zijn pastoor R.Frede, pastor E.Wigchert en ds. W.Zaagsma. Organisten zijn J.Marechal en Rob Zeegers.

Bijdragen in de collecte kan met fruit, bloemen of geld.

Na afloop is er iets te drinken.

Voor de autovriendendienst tijdig bellen naar R.de Vlieger-van Zandvoort, tel.: 0255-530210.



Seniorenmiddag

Op 6 april was er een gezellige middag voor alle senioren in de parochies vanaf 75 jaar.

De middag begon met een kerkdienst en werd vervolgd met een High Tea met diverse hapjes in De Bolder. Deze keer is de middag mede georganiseerd door de maatschappelijke stagiaires Kylian van Haarlem en Sijmen Schoon. Middelbare scholieren zijn verplicht zo'n stage te doen om kennis te maken met de maatschappij en met vrijwilligerswerk. 'Onze' stagiaires hebben hard gewerkt, wat blijkt uit hun verslag:

"Op de door ons ontworpen menukaart, werd duidelijk wat er die middag geserveerd zou worden. Minisandwiches, opgerolde tortilla's, cake en een heerlijke tomatenquiche".

Zij kijken met genoeg terug op hun werk, en de bezoekers hopelijk ook. Allen, bezoekers, bejaardenbezoeksters, autovrienden en andere helpers, hartelijk dank voor deze mooie middag!

Namens de seniorencommissie,
Rick de Ronde

AGENDA

18-05		Aktiva, jaarlijks dagje uit
20-05	16.00 uur	Oecumenische leeskring, Ichtusburcht, Afsluiting seizoen
22-05	14.45 uur	40 jaar aangepaste gezinsdiensten, Heemskerk
28-05	12.00 uur	Oud-Katholiekendag Catharijneconvent, Utrecht
18-06	19.00 uur	Presentatie dichtbundel W.H.de Boer, Mijdrecht
03-09	10.30 uur	Gastvrij-dag, Schoollokaal, Utrecht

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

overige mededelingen.....

.....

OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler- Münch en pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmonduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of

06-22879771, okbolder@gmail.com

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540039, b.g.g. 0255-512167 of

023-5392080,

okadelbertusbeheer@quicknet.nl

Bankrekening O.K. parochie

H. Engelmondus te IJmuiden

Rabo 15.41.64.348

ING 523.965

Bankrekening O.K. Parochie

H. Adelbertus te IJmuiden

ING 38.08.341

ING. 68.97.11.255

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies
alleen via ING 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden*

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleased worden bij mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafnisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt: kopij inleveren voor 1 juni a.s. bij:

S.C.Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 13 juni 2011.

