



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 53, nummer 2 augustus 2011

15 augustus: Ontslapen van de H. Maagd Maria

De ene keer lopen er glazen tranen langs haar gezicht.
De andere keer heeft ze behoedzaam haar kind op de arm.
Weer een andere keer staat ze te kijken naar haar zoon, vol verwachting.

Maria.
Vrouw van smarten.
Van altijddurende bijstand.
Moeder van God.

Wanneer je in Spanje een kerk binnengaat, zie je haar op talloze manieren afgebeeld. En bijna altijd staat er iemand te bidden voor haar beeltenis.

Waarom doen mensen dat?

Ik denk omdat Maria zo nabij voelt.

Ze is heel menselijk, ze kent uit eigen ervaring al onze menselijke emoties van vreugde en verdriet, van angst en vertrouwen. Ze is iemand in wie je jezelf kunt herkennen. In háár tranen kun je je eigen verdriet zien, in háár vertrouwen herken je je eigen verlangen dat het goed zal komen.

En bovendien staat ze heel dicht bij Jezus, haar zoon, en via hem dus ook bij God. Via háár tranen komen ook ónze tranen bij God terecht,

via háár verlangen ook óns verlangen.

Zo kan zo'n beeld van Maria ons helpen om te bidden vanuit ons hart. Dat is een katholieke traditie en veel oud-katholieken zullen nu zeggen dat het vooral *rooms* is, iets wat historisch gesproken niet terecht is. Zeker in Nederland was er een in onze kerk een oude devotie tot Maria met Rozenhoedjes en al – al werd het eind van 19^e en begin 20^e eeuw wat minder en bovendien: dat heel emotioneel Zuid-Europese heeft het in onze streken nooit zo heel goed gedaan.

Wanneer je protestants bent, dan heb je dat waarschijnlijk niet zo meegekregen. Dan heb je geleerd dat je geen tussenpersoon nodig hebt om tot God te bidden. Dat is ook waar. Het gaat erom dat ons gebed bij Gód terecht komt.

Maria biedt sommigen van ons daarbij een helpende hand, en dat is mooi, maar het is niet zaligmakend.

Toch blijft Maria een figuur in wie je veel van je eigen leven kunt herkennen.

Neem bijvoorbeeld de wijze waarop Maria in het boek *Openbaring* – de Apocalyps – werd gezien in sterke soms zelfs beangstigende beelden. Soms is het leven als dit verhaal: een regelrechte náchtmerrie.

Het begint veelbelovend: een vrouw die bekleed is met alle hemellichamen, vol van verwachting. De belofte staat op het punt ter wereld te komen.

En dan verschijnt daar die verschrikkelijke draak, die de sterren op de aarde smijt, en die vóór haar gaat staan om het kind van belofte te ver-slinden.

Is die vrouw María, zwanger van Jezus?

En is die draak koning Herodes, die klaar staat om het kind te doden?

Dat zou kunnen: we kúnnen er dat andere verhaal van de geboorte van Jezus en van de kindermoord te Bethlehem in herkennen. Maar we kunnen er ook ons eigen leven in herkennen. Want zo kan het gaan als je in het volle leven staat, vol van verwachting wat er nog gaat komen, en plotseling overvalt een akelige aandoening je of maak je iets heel naars mee.

Het leven dat nog zoveel goeds leek te beloven, trekt dan ineens bleek weg voor die drakerige ziekte. Je toekomst staat op losse schroeven en je denkt: hoe kom ik hier doorheen?

Hoe kom ik hier doorheen?

Kóm ik hier doorheen?

Is er hoop voor mij?

Toekomst...?

Wie zal het zeggen, als je zo in onzekerheid verkeert.

U weet er misschien wel alles van. Hoe houd je het uit in die onzekerheid...?

Ik weet het niet, maar dáárvóór hebben we de verhalen uit Bijbel en traditie. Het kind Jezus werd gered omdat er een engel was die Jozef waarschuwde, zodat ze dóór de woestijn konden vluchten voor de draak Herodes... Zodra ze het kind gebaard had, werd het weggevoerd naar Gods troon, en de vrouw zelf kon naar de woestijn vluchten, een veilige plek waar voor haar gezorgd zou worden.

Wat betekent dit?

Wat betekent dit voor ons?

De vrouw in de woestijn,
Maria met haar smarten,
vrouw van altijddurende bijstand,
zij kijkt het kind aan...,
zij kijkt óns aan,
zij leeft met ons mee als de spiegel van onze ziel,
zij spreekt het gebed na dat wij spreken in ons hart.
Maria ten hemel opgenomen,
met al haar angst en verdriet,
met heel haar verwachting en vertrouwen:
een compleet mens met alle emotie die in een mens kan
omgaan.

Als alle strijd is gestreden en de draak is verslagen,
dan zal de hemel ons toelachen en zingen:

Welkom! Je bent veilig.

*En wij zullen van ganser harte zingen voor de Heer,
opgetogen om onze God en Redder.*

Robert Frede, pastoor

BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

Joris Vercammen “Oud- en nieuw-katholiek”

Dezer dagen verschijnt bij de uitgeverij Valkhof een boek van de Aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, waarin hij op (onder-)zoek gaat naar de oud-katholieke spiritualiteit (en identiteit). In het jongste nummer van DE OUD-KATHOLIEK werd hij daarover geïnterviewd.

Het is de bedoeling dit boek samen met de pastores op 4 avonden in januari/februari te lezen en met elkaar te bespreken.

De data zijn 05-01-12, 22-01-12, 02-02-12 en de afsluitende avond is op 16-02-12. Tijdstip en precieze locatie wordt nog nader bekend gemaakt.

Dus als u nog een (net iets andere) lectruur voor het strand, de caravan of een avond thuis zoekt: Koop het boek (€ 15,50) en ga het alvast lezen!

Sprekende Stilte

Recent verscheen de nieuwste dichtbundel van pastoor W.H. de Boer met als titel ‘Sprekende Stilte’.

Hierin beschrijft hij zijn ervaringen tijdens een aantal bezoeken aan de oecumenische leefgemeenschap in Taizé, Frankrijk.

Elk gedicht heeft op de tegenoverliggende bladzijde een passende pentekening van Ria Schoof.

De bundel wordt uitgegeven door Merweboek, telt 40 pagina’s en kost € 6,95 (ISBN 978-90-5787-152-8).

Het boekje is o.a. verkrijgbaar bij Boekhandel Erasmus in IJmuiden en ook via de webshop van okkn.nl.

Belangrijk is verder dat minimaal € 2,- per exemplaar naar de Kantooa Foundation in de Filippijnen gaat. Dit fonds verstrekt studiebeurzen aan kinderen die goed kunnen leren, maar wegens geldgebrek geen vervolgopleiding kunnen doen.

COLUMNS voor www.adelbertuskerk.nl en engelmundus.okkn.nl

Eindelijk gaat de nieuwe website van onze parochies functioneren. Een website is natuurlijk geweldig, maar moet ook gevuld worden. Natuurlijk worden de laatste nieuwtjes geplaatst, en wordt de agenda aangevuld.

Ik surf regelmatig over het web en bezoek die websites vaker waar regelmatig iets nieuws of iets zinvols op te lezen is. Ook lees ik graag dingen die mij raken. Hoe daar aan vorm te geven? Het antwoord is simpel: door het plaatsen van een column.

Ik zoek nog even de betekenis van het woord column na. In Wikipedia wordt het als volgt verwoord: een **column** is een kort stukje [proza](#) waarin de auteur spits en uitdagend zijn mening ventileert. Vaak wordt een column in een krant of tijdschrift gepubliceerd, maar ook een gesproken column op radio of televisie, of publicatie op internet komen voor. Er gelden nauwelijks beperkingen voor wat het onderwerp van een column kan zijn; het gamma reikt van huiselijke voorvallen tot de wereldpolitiek.

Zo'n uitleg roept de nodige vragen op. Spits en uitdagend je mening ventileren.

Is dat dan wat ik wil? En kan ik zo'n column schrijven?

Ik wil eigenlijk dat wat mij raakt in mijn kerk en mijn geloof delen met anderen.

En eigenlijk wil ik nog meer. Ik zou het ook fijn vinden als anderen hun ideeën op papier willen zetten en deze via onze website willen delen met elkaar.

Iedereen heeft zijn eigen herinneringen, zijn of haar positieve en negatieve herinneringen aan gebeurtenissen die een relatie hebben met het geloof of de kerk. Het zou fantastisch zijn als meerdere mensen de pen ter hand willen nemen en anderen met hun schrijfsels willen laten lachen of aan het denken willen zetten.

Dus, wilt u een herinnering delen, een mening ventileren, een plan opperen, zet het op papier en stuur het per e-mail naar een kerkbestuurslid; het mag ook op "ouderwetse" manier op papier ingeleverd worden. De eerste die zijn/haar column geplaatst krijgt op de Adelbertuswebsite krijgt een bloemetje!

Carla van Leeuwen

Mailadressen gevraagd!

De gezamenlijke kerkbesturen willen in de toekomst de communicatie met de parochianen verbeteren (en versnellen). Daarom vragen we om uw mailadressen.

Zou u uw e-mailadres samen met uw naam en adres willen opsturen naar carlavanleeuwen@ziggo.nl?

Met een actueel adressenbestand is het ons mogelijk om u van nieuws en belangrijke mededelingen op de hoogte te brengen. Te denken valt o.a. aan bijzondere kerkdiensten, de melding van een geboorte of overlijden en het tijdstip van uitvaartdiensten.

Mét uw mailadressen kunnen we ervoor zorgen dat de communicatie beter en sneller verloopt en u altijd tijdig op de hoogte bent.

Bij voorbaat dank!.

Programma Oud Katholieke Mannenclub 2011/2012

Ook dit jaar hebben wij weer een leuk programma voor u gereserveerd.

Allereerst komt op **13 september 2011** de heer **J. Graas** namens de **Stichting Aircraft Recovery Groep** een lezing houden over het opsporen van vliegtuigwrakken uit de 2e wereld oorlog en alles wat daarmee verband houdt.

Op **11 oktober 2011** komt van het **Kerbert Asiel** de heer **J. Spigt** een lezing houden over de dierenopvang in IJmuiden en omgeving.

Dan komt op **8 november 2011** de heer **Marc Altena** namens de **IJmuiden Stores** ons iets bijbrengen over alles wat met **visserijmaterialen** te maken heeft. IJmuiden Stores is een van de oudste bedrijven uit IJmuiden en nog steeds zelfstandig.

Een **nieuwjaarsbijeenkomst** met een hapje en een drankje zal het jaar 2012 openen, nu in **De Bolder**. Hierbij worden films over het oude IJmuiden gedraaid. Dit is op **10 januari 2012**.

14 februari 2012 krijgen wij een lezing van de **KNRM uit IJmuiden** over **het reddingswezen**. Wie het gaat doen weten wij nog niet.

13 maart 2012 komt **Leen van der Lugt** zijn ervaringen met ons delen over zijn bezoek aan de **Olympische Spelen** in China 2008.

Dan komt op **10 april 2012** iemand ons iets vertellen over de kunstschaten van de **Oud-Katholieke Kerk** in o.a. het **Catharijne**

Convent. Eventueel kunnen wij daarna een bezoek brengen aan het Catharijne Convent.

En dan, als klap op de vuurpijl hebben wij "eindelijk" op **10 mei 2012** het **Jopenconcert** in Haarlem gestrikt voor een uitleg over het brouwen van **Jopen Bier**. Daarna gaan wij van een heerlijke maaltijd in het Jopenhuis genieten. Gezien de attractie gaan wij met **bus 75 naar Haarlem** en hoe wij terugkomen, dat zien we dan wel weer.

Groet van het bestuur van de Oud-Katholieke Mannenvereniging

Bolder Bazar 2011: Nieuwsbrief zomer 2011.

Even een kort berichtje uit de hoek van de BolderBazar commissie. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober is het weer feest in- en rondom onze H. Engelmunduskerk in IJmuiden-West. De deuren van de Bolder Bazar staan weer wagenwijd voor U open. We tonen U dan weer onze mooie koopwaar en vele attracties.

Om dat te bereiken vragen wij U **na te denken** of U opnieuw mooie spullen wil **doneren** aan de Bolder Bazar.

Wij denken daarbij aan spullen voor de Antiekhoeke (zie vorig Kruispunt nummer), aan muziek, aan boodschappen, aan sieraden, aan boeken, aan speelgoed, aan kleding en aan ander klein/mooi spul, bijvoorbeeld voor onze 'rommelmarkt' buiten.

In het volgende Kruispunt nummer ga ik dan nader in op het voorgaande met namen en telefoonnummers van hen die Uw donatie aanvaarden en verder leiden.

Alvast bedankt.

Namens de BB commissie,
Wim Kok

Fout telefoonnummer

In het Engelmundus-dienstenrooster staat een fout, want afgesloten telefoonnummer van collectant Wil Kok-Wijker.

Het goede, aangesloten nummer is: 0255-534479.

DANKBETUIGINGEN

Lieve mensen,

Even een berichtje om te bedanken, voor al de mooie kaarten, telefoontjes, de bezoeken, en niet te vergeten, de kaarsen die in deze vakantietijd voor mij worden aangestoken. Hartelijk dank hiervoor. Het is nog steeds erg zwaar na de operatie, en het zal zeker ook nog maanden duren voor ik mij wat beter kan gaan voelen. Maar het doet ons bijzonder goed, dat er zoveel mensen zijn die aan ons denken.

Heel veel dank daarvoor.

Hartelijke groeten van Tiny en Theo van Kouteren

Op zondag 19 Juni j.l namen Joke Lips en ik afscheid als leidsters van de kinderkerk.

We zijn beide 50 jaar juf geweest, en hebben dat met veel plezier en liefde gedaan.

We hebben veel meegemaakt en ook veel geleerd!

De kinderen en juffen hebben ons ieder 2 ontbijt-sets gegeven, die ze zelf met prachtige kleuren en figuren hebben beschilderd.

Het ziet er heel mooi uit.

Wij willen hiermee iedereen bedanken, voor de mooie woorden, de bloemen, cadeautjes en kaarten.

Joke Lips en Sonja Gravemaker

Bij mijn zware val tijdens het skeeleren heb ik een zware meervoudige blessure opgelopen aan mijn linkerbeen. Het lopen en zitten gingen mij slecht af. Pijnstillers moesten mij de nachtrust geven. De vele parochianen, die mij attenties gaven, een mooie kaart stuurden, op bezoek kwamen of telefoneerden, bemoedigen mij in het op gang gekomen trage genezingsproces. Inmiddels heb ik met mijn lieve "verpleegster" Anneke de eredienst in de Engelmunduskerk al bezocht. Er zijn kansen op een algeheel herstel, maar daar is veel geduld en dus genade voor nodig. Bedankt beste mensen voor jullie aandacht en goede wensen!

Jac. Zuurbier

BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

Website: engelmundus.okkn.nl

| | | | |
|------|-------|-----------|--|
| zon. | 17-07 | 10.00 uur | gezamenlijke eucharistie in Engelmundus koffie |
| zon. | 24-07 | 10.00 uur | gezamenlijke eucharistie in Adelbertus |
| zon. | 31-07 | 10.00 uur | gezamenlijke eucharistie in Engelmundus |
| zon. | 7-08 | 10.00 uur | gezamenlijke eucharistie in Adelbertus |
| zon. | 14-08 | 10.00 uur | gezamenlijke eucharistie in Engelmundus |
| zon. | 21-08 | 10.00 uur | laatste gezamenlijke eucharistie in dit seizoen in Adelbertus ; koffie |
| zon. | 28-08 | 10.00 uur | eucharistie in Engelmundus |
| zon. | 4-09 | 10.00 uur | eucharistie, kerkwijding , koffiedrinken |
| zon. | 11-09 | 10.00 uur | eucharistie |
| zon. | 18-09 | 10.00 uur | eucharistie, koffiedrinken |
| zon. | 25-09 | | oecumenische viering in Ichthuskerk Engelmunduskerk gesloten |
| zat. | 1-10 | 19 uur | vesper |
| zon. | 2-10 | 10.00 uur | eucharistie, bloemendienst , jeugdkoor, kinderkerk, creche, koffiedrinken |
| woe. | 5-10 | 9.00 uur | eucharistie, koffiedrinken |
| zat. | 8-10 | 19.00 uur | avondgebed |
| zon. | 9-10 | 10.00 uur | eucharistie, kinderkerk |
| woe. | 12-10 | 9.00 uur | eucharistie, koffiedrinken |

Website: engelmundus.okkn.nl

Uit de parochie van de heilige Engelmundus

Wij kijken terug op een tijd van vele blijde momenten.

Op donderdag 16 juni 's middags om 15 uur lieten **Bram en Chantal Tol-van Rooy** hun huwelijk in de kerk inzegenen, met kinderen en heel veel vrienden en familie erbij. Het was een plechtig een ontroerend, gezellig en rommelig (dankzij de kinderen) gebeuren. Zo'n partnerschap kan alleen maar goed gaan.

Veel zegen en geluk wensen wij Bram en Chantal toe.

Zondag 3 juli tijdens de eucharistieviering herdachten **Jaap en Wil Wijker-Vis** dat zij 40 geleden in een gezamenlijk bootje zijn gestapt. Ondertussen is dat bootje een statige zeilboot geworden en is de bemanning behoorlijk uitgebreid met kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. Behouden vaart met Gods geest in de zeilen wensen wij Jaap en Wil nog voor vele jaren.

!9 juni, tijdens de eucharistieviering, namen wij weliswaar afscheid van twee leidsters van de kinderkerk, maar het was niet per se een verdrietig gebeuren. Wij namen met heel veel dankbaarheid in het hart afscheid van **Sonja Gravemaker-Broek en Joke Lips-Zwart** die 50 jaar dienstbaar zijn geweest aan onze kinderen in de kinderkerk om met hen de eerste schreden op de weg van het geloof te zetten. Heel hartelijk bedankt voor dit voorbeeld van trouw en dienstbaarheid, beste Joke en Sonja!

Zaterdag 9 juli hebben wij het leringseizoen van de oudere groep afgesloten. 's Morgens om 10 uur vertrokken wij met de snelboot naar Amsterdam om van daaruit met de trein naar **Utrecht** te gaan. Doel van onze reis waren het 'Museum Catharijneconvent voor kerkelijke kunst en cultuur', een aantal plekken in de oude binnenstad die voor de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk belangrijk waren en natuurlijk veel gezelligheid. Wat heb je toch een kledingzak in Utrecht! Dat vroeg van de twee mannen in de groep veel geduld. Mee waren Myrthe, Marijtje, Anne, Dewi, Hendrien, Sijmen en pastoor Harald Münch.

Bloemendienst

En nu nog een bericht voor de toekomst.

Na rijp beraad in het kerkbestuur hebben wij met het oog op de **bloemendienst van 2 oktober a.s.** het volgende besloten. Elk jaar waren er problemen over de parochianen die vanuit de kerk na de

viering thuis een bloemetje kregen. Kerkmeester en pastores moesten voor een lijst met namen zorgen van mensen die een bloemig steuntje in de rug konden gebruiken. En ieder jaar was er commentaar omdat de een bloemen kreeg en het niet nodig had, terwijl een ander, die het kon gebruiken, vergeten was. Daarom hebben wij besloten de hele procedure om te draaien.

Iedereen in de parochie wordt opgeroepen aan de pastoor of de kerkmeester Sonja Gravemaker namen en adressen kenbaar te maken van mensen die mogelijk voor een bloemengroet vanuit de kerk in aanmerking zouden komen. U bent helemaal vrij om namen op te geven. U weet, waarom u iemand aanbeveelt, en dat is voldoende. Wij zullen in oktober achter in de kerk ook een lijst neerleggen, waar u namen op kunt zetten.

De parochie onderweg

In de afgelopen maanden is regelmatig geschreven over de bestuurlijke samenwerking tussen onze beide IJmondparochies. Die samenwerking ontstond nadat de parochies in 2009 één beleidsplan hebben opgesteld. De doelstelling werd als volgt geformuleerd:

“De Oud-Katholieke parochies in de IJmond willen samen een vitale geloofsgemeenschap zijn, die gericht is op groei, en zichtbaar in de samenleving. Naast zondagse eucharistievieringen bestaat er een breed aanbod van uiteenlopende activiteiten die het geloofsleven én dus het leven van de parochies verrijken.

De gezamenlijke parochies in de IJmond willen toekomstgericht zijn en proberen in te spelen op wat er speelt in de samenleving, in wat mensen bezighoudt en bindt, in wat jong en oud beweegt en motiveert.

De besturen van beide parochies werken aan het beheer van de kerk in al zijn aspecten; in het kerkbestuur wordt bijgedragen aan beleidsvoorbereiding en besluitvorming voor de kerk als geheel.

Het beleidsplan dient voor strategie, afspraken en uitvoering over een periode van 5 jaar”.

Gaandeweg hebben wij vastgesteld dat onze voorgenomen doelstelling in de knel komt, mogelijk op onderdelen al binnen de gestelde

termijn van 5 jaar.

De doelstelling is een levende geloofsgemeenschap die inhoud geeft aan drie zuilen: *vieren, dienen en getuigen*. Het knelpunt is het sterk afnemende aantal vrijwilligers. Om die reden hebben beide kerkbesturen op 4 juli jl. besloten om serieus onderzoek te doen naar één oud-katholieke parochie voor de IJmond, en daarin vooral de parochianen te betrekken. Met hulp van een extern instituut zullen wij parochianen benaderen en hen vragen naar ondermeer hun geloofsbeleving en toekomstverwachting. De reacties zullen voor beide kerkbesturen leidend zijn bij bestuurlijke vervolgstappen en besluiten.

Op 4 juni is door beide kerkbesturen ook gesproken over een andere invulling van het bejaardenwerk. Aanleiding is de positieve ervaring die eerder dit jaar is opgedaan tijdens de bejaardenmiddag. Naast de voortzetting van het huidige bejaardenwerk in de vorm van bejaardenbezoek, zullen per jaar 3 ontmoetingsmiddagen worden georganiseerd. Naast de eucharistieviering blijkt de *'gelegenheid elkaar te ontmoeten'* van grote waarde te zijn geweest. Wij houden dat erin!

Een ander besluit is dat beide kerkbesturen sterk willen inzetten op gemeenschapszin. Dat past in een beleid om met elkaar op weg te gaan. Wij doen daarom een beroep op een ieder uit beide parochies om elkaar te betrekken bij activiteiten, plannen maken, enz.

Ook bestuurlijk wordt dit vorm gegeven door een veertiendaagse column op onze website en vermelding in het Kruispunt.

Daarnaast door diensten gemeenschappelijk te houden bij jubilea, huwelijken en doop.

Het is een voorzichtige opstap naar een toekomst waarbij wij hopen op een brede steun van alle parochianen.

O ja, graag wijs ik u nog op de oproepen om uw emailadres bekend te maken aan carlavanleeuwen@ziggo.nl (naast uw naam en adres). Wij zijn daarmee in staat om meer mensen binnen korte tijd te benaderen. Wij zijn daarmee beslist geen voorloper, maar het lijkt ons in ieder geval handig om in de ledenadministratie ook een vermelding te hebben voor elektronisch verkeer.

Namens het kerkbestuur een goede zomer toegewenst,
Gert Jan v.d. Hulst

BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Kerkdiensten

- 17-07 5^e znd na Pinksteren (11 in reeks A) (blz. 166)
Adelbertuskerk gesloten, dienst in Engelmundus
- 24-07 10.00 uur 6^e znd na Pinksteren (12 in reeks A) (blz. 168)
- 31-07 7^e znd na Pinksteren (13 in reeks A) (blz. 170)
Adelbertuskerk gesloten, dienst in Engelmundus
- 07-08 10.00 uur 8^e znd na Pinksteren (14 in reeks A) (blz. 172)
- 14-08 9^e znd na Pinksteren (15 in reeks A) (blz. 174)
Adelbertuskerk gesloten, dienst in Engelmundus
- 21-08 10.00 uur Ontslapen van de H. Maagd Maria (blz. 533)
laatste zondag van het zomerrooster
- 28-08 10.00 uur 11^e znd na Pinksteren (17 in reeks A) (blz. 178)
- 04-09 10.00 uur 12^e znd na Pinksteren (18 in reeks A) (blz. 180)
- 11-09 10.00 uur 13^e zndg na Pinksteren (19 in reeks A) (blz. 182)
- 18-09 14^e znd na Pinksteren
wegens de parochieuitstap naar Amsterdam, géén viering in ons kerkgebouw i.v.m. parochie-uitstap

website: www.adelbertuskerk.nl

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 10-07, 24-07, 07-08, 21-08 en op 04-09.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoord-apparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

Collectes

In de maand augustus wordt de landelijke collecte gehouden op 21-08. De collecte is bestemd voor de *Unie van Utrecht*, het internationale samenwerkingsverband van de Oud-Katholieke Kerken. Op het moment van schrijven was er nog geen aanbeveling vanuit het Bisschoppelijk Bureau ontvangen.

Let u derhalve goed op de afkondigingen!

Voor dit doel, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk zijn uw bijdragen natuurlijk ook op onze girorekening 3808341 t.n.v. oud-kath. Adelbertusparochie welkom.

Bij de kerkdiensten

Zondag 21-08 vieren we de gedachtenis van het *Ontslapen van de H. Maagd Maria* en is het de laatste van de gezamenlijke diensten van het zomerrooster in onze eigen parochiekerk.

Zondag 04-09 is Dick Schoon, bisschop van Haarlem, gastcelebrant in de H. Adelbertus.

Zondag 18-09 houden we onze jaarlijkse parochie-uitstap. Deze keer naar Amsterdam waar we de viering in de kerk aan de Ruysdaelstraat en het Joods Historisch Museum zullen bezoeken. De dag wordt afgesloten met een gezellige maaltijd in het Adelbertuscentrum. U kunt zich nog aanmelden bij Mariska Donker.

Vanuit de Adelbertus-pastorie

Na een heerlijke vakantie in het Zuiden van Italië was het ook goed om weer thuis in IJmuiden aan het werk te beginnen, hopen dat de zomer ook in onze regio met veel zon zal neerstrijken ☺

Op 20-05 vond de visitatie (= werkbezoek) van onze bisschop Dick Schoon aan de parochie plaats. Gedurende de middag voerde hij gesprekken met de pastoor, het kerkbestuur en met pastoor én kerkbestuur over het reilen zeilen binnen onze parochie. Ook zijn de boeken gecontroleerd en is er gekeken naar de financiën van de parochie (al gebeurde dat iets eerder door de Financiële Raad van onze kerk). Al met al was de bisschop tevreden over onze inzet en de manier waarop we proberen ons kerk-zijn gestalte te geven, al was er natuurlijk ook reden tot zorg.

De bisschop is van mening dat we nog meer moeten doen om de bekendheid van onze parochie te vergroten en op deze manier tot groei te komen. Het kerkbestuur wacht nu op het schriftelijke verslag van het bezoek. Later in het jaar hopen we u meer erover te kunnen berichten.

Mevrouw *Carla van Leeuwen* heeft te kennen gegeven een nieuwe benoeming voor 4 jaar in het kerkbestuur te aanvaarden zodat we per 01-07 als bestuur weer op “volle sterkte” verder kunnen. Carla, hartelijk bedankt voor je bereidheid!

Mevrouw *Stien Komdeur-Smoor* werd na een lelijke valpartij met een wond aan haar arm ter verdere revalidatie opgenomen in Huis ter Hage en ook een aantal andere parochianen had te maken met onderzoeken en onzekerheden ten gevolge daarvan. Het is te hopen dat een ieder goed bericht heeft mogen ontvangen!

In het kerkbestuur hebben we inmiddels een plan voor het komende seizoen gemaakt. In het komende KRUISPUNT zullen we enkele punten nader toelichten.

Ook de stuurgroep *Samenwerking Adelbertus+Engelmundus* was actief en hoopt dat in het najaar (of beter, na de zomerstop) een begin gemaakt kan worden met de samenwerking met het KASKI (een onderzoeksinstituut) om de toekomstperspectieven van onze beide IJmond-parochies wat nader te verkennen. Ook daarover zult u t.z.t. uitvoerig worden geïnformeerd.

Ik wens een ieder goede en mooie zomerse dagen in de IJmond en daarbuiten,

met een goede groet van huis tot huis,
Robert Frede, pastoor

*Gebenedijd zijt gij! En onder alle vrouwen, 't zij wie of waar dat 't zij,
eerbiedig aan te schouwen; gebenedijd zijt gij!
O Moeder maagd, die Jezus draagt; eerbiedig aan te schouwen;
gebenedijd zijt gij!*

Nieuwe sleutels voor de kerk

In samenspraak met het nieuwe beheersteam van het Adelbertus-centrum heeft het kerkbestuur besloten de sloten in de kerk te vervangen door een verbeterd systeem.

Heeft u een sleutel van het kerkelijk complex en denkt u deze ook in de toekomst nog nodig te hebben? Bijvoorbeeld omdat u bloemen schikt, of kostert of anderszins? Neem dan contact op met Carla van Leeuwen (tel. 0255-535884) of de pastoor (0255-510771). In augustus zullen de sloten worden vervangen.

Pastoor Frede op oud-katholieke theologenconferentie

In verband met zijn deelname aan de Internationale Oud-katholieke Theologenconferentie in Neustadt/Weinstrasse in Duitsland en enkele vrije dagen is pastoor Frede van 29-08 tot en met 07-09 afwezig. De vervanging in pastorale noodgevallen ligt in handen van de pastores Martina Liebler-Münch en Harald Münch. Uiteraard zal ook het kerkbestuur proberen u behulpzaam te zijn.

En tenslotte....

Ook hier een oproep uw e-mailadres samen met u naam en adres op te sturen aan carlavanleeuwen@ziggo.nl

De kerkbesturen proberen een actueel mailadressenbestand op te bouwen om in de toekomst beter in staat te zijn nieuws en actualiteiten met de parochianen te delen.

Bij voorbaat dank!

Parochie-uitstapje Adelbertus

Het parochie-uitstapje van de parochie van de H.Adelbertus van dit jaar zal plaatsvinden op

zondag 18 september 2011

Wij zullen afreizen naar Amsterdam alwaar we de dienst meevieren met de parochie van de H.H. Petrus en Paulus.

Na de koffie en een interessant verhaal over de kerk en het geres-
taureerde orgel, eten we het door onszelf meegebrachte broodje op.
Om ca 13.15 uur staat de bus weer klaar om ons naar het Joods Histo-
risch Museum te brengen. Op die dag geef ik nog tips voor beziens-
waardigheden in de buurt.

Rond 17.00 uur vertrekken wij dan weer richting IJmuiden alwaar we,
zoals gewoonlijk, afsluiten met een drankje en een lekkere maaltijd.

Opgeven kan tot uiterlijk 10 september bij Mariska Donker, tel. 023-
5392080, of via de email: mariskadonker@quicknet.nl *)

De kosten voor deze dag zijn € 18,50 euro per persoon, zijn contant
aan Mariska te voldoen of over te maken op nr .68.97.11.255 t.n.v. OK
Parochie H. Adelbertus te IJmuiden onder vermelding van: uitstapje
Amsterdam.

U wordt de 18^e september om **09.00 uur** bij het Adelbertuscentrum
verwacht en wij hopen op een geslaagde dag!!

*) Adelbertus-parochianen genieten uiteraard voorrang.

Engelmundusparochianen komen eerst op een wachtlijst voor eventue-
le lege plaatsen.

Kleine gedichtjes om lang over te doen

*Blijkbaar is Wim de Boer meerdere keren in Taize geweest Daar ver-
blijven iedere zomer duizenden jongeren een week lang inspiratie op
te doen door samen te bidden, de bijbel te lezen, te zingen, te eten, af
te wassen, en gewoon samen en jong te zijn. Het leven rond en vanuit
Taize heeft een bijna monastieke, kloosterlijke dagindeling, is sober,
en is vervuld van oecumenisch christelijk geloven.*

*Wim de Boer heeft in de massa kleine, stille en veelzeggende details
waargenomen. Hij heeft die onder woorden gebracht in korte teksten,
gedichten, soms slechts een zin, die je moet lezen, uitspreken, over-
denken en tot te laten doordringen: een weldadige, troostende stilte
temidden van de duizenden.*

*De tekeningen bij iedere tekst van Ria Schoof verduidelijken en inten-
siveren de teksten.*

*De gedichten zijn verschenen onder de titel: **Sprekende Stilte.***

(zie blz.4)

Hartelijk dank

aan allen die een bijdrage geleverd hebben aan dit Kruispunt!
Halverwege de opmaak van Kruispunt crashte mijn computer. Allen die bijdragen gestuurd hadden bleken gelukkig in staat snel hun bijdragen nog een keer te sturen. Zelfs kon ik beschikken over een andere computer. Dankzij hun extra inspanning ligt er nu op de afgesproken tijd een nieuw Kruispunt.

Hartelijk dank!

Fiete Smit-Maan

AGENDA

| | | |
|----------|-----------|---|
| 03-09 | 10.30 uur | Gastvrij-dag, Schoollokaal, Utrecht |
| 13-09 | 20.00 uur | Mannenclub, De Bolder |
| 17-09 | 14.00 uur | Seminariedag, Haarlem, openingscollege door dr.Remco Robinson |
| 18-09 | 9.00 uur | Parochie-uitstapje Adelbertus |
| 24-09 | | Jonge-vrouwen-event, IJmuiden |
| 28/29-10 | | BolderBazar |
| 30-11 | 16.15 uur | Oratie Peter-Ben Smit, Utrecht |

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

overige mededelingen.....

.....

oud-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden
tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler- Münch en pastoor H. Münch,
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

Gebouwen

Adelbertuskerk : Sparrenstraat 46, IJmuiden
Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder: tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of
06-22879771, okbolder@gmail.com
Adelbertuscentrum: tel. 0255-540039, b.g.g. 0255-512167 of
023-5392080,
okadelbertusbeheer@quicknet.nl

*Bankrekening O.K. parochie
H. Engelmundus te IJmuiden*
Rabo 15.41.64.348
ING 523.965

*Bankrekening O.K. Parochie
H. Adelbertus te IJmuiden*
ING 38.08.341
ING. 68.97.11.255

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies
alleen via ING 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden*

*Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824
Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104*

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

*Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486*

*Kruispunt: kopij inleveren voor **24 augustus a.s.** bij:
S.C.Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl*

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 5 september 2011.