



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 53, nummer 3 september 2011

Gast op aarde

Vakantietijd is reistijd.

Veel mensen zijn ook dit jaar in de zomer weer op reis geweest. Wij waren bijvoorbeeld in de Italiaanse Alpen, een reis van ongeveer 1200 kilometer.

Letterlijk en figuurlijk hoort 'op reis zijn' en 'onderweg zijn' bij een mensenleven.

Ook het volk van God is in het Oude Testament veelvuldig op reis en onderweg. En in die geschiedenis van steeds maar onderweg zijn, is Jezus binnengetreden.

Zijn leven begint met het zoeken van een herberg. Onderweg komt hij ter wereld. Hij kwam in zijn eigendom, maar de zijnen namen hem niet aan! Al gauw moest hij voor Herodes naar Egypte vluchten. Hij gaat in ballingschap. Net als zijn eigen volk voor hem ook naar Egypte ging. En van daar keert hij ook terug naar het land van belofte, Israel.

Jezus is tijdens de tijd van zijn openbare optreden ook steeds onderweg geweest. Een reizende prediker, van plaats naar plaats. Hij heeft met zijn vrienden ervaren, hoe het is om vreemdeling te zijn. De Zoon heeft niets om zijn hoofd op neer te leggen.

Zo hebben wij ons tijdens de vakantie ook wel eens gevoeld: je wilt een pakje boter kopen en het lukt niet, omdat niemand jouw taal verstaat.

Maar ook wij, huidige opvolgers van Jezus, zijn als het ware in een vreemd land. Wij zijn te gast op aarde. Wie zijn eigen huis, stad of land beschouwt als zijn eeuwige bezit, vergist zich. Nu is het van ons, maar van wie later?

Wij zijn onderweg!

Deze wereld is niet ons eeuwige vaderland.

Omdat wij zelf vreemdelingen en gasten in deze wereld zijn, moeten wij uitkijken, hoe wij met de vreemdeling en de gast in ons midden om gaan.

Jezus zei een keer: Ik was vreemdeling, maar jullie hebben mij opgenomen.

Daarom is elk mens vreemdeling in zijn eigen land, en tevens moeten wij elke medemens als gast en met eerbied behandelen. Dit is geen vroom of moreel appel, dit is een stuk van onze christelijke identiteit. We wonen wel in ons land, maar als mensen van buiten. In alles delen wij als burgers, maar wij blijven vreemdelingen.

Elke vreemdeling is hier thuis, en elke inwoner is hier vreemd.

Wij verwachten de enige vaste plaats voor ons hoofd nog. En dat is de stad die op hechte grondvesten rust en waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.

Wij zijn teruggekomen van vakantie en zijn weer thuis.

En toch blijven wij thuis vreemdelingen in afwachting van het thuis dat God ons bereidt.

Gezegende dagen thuis en daarbuiten!
Pastoor Harald Münch

BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

Nadenken over de toekomst van de beide oud-katholieke parochies in de IJmond is geen gemakkelijke opgave

Regelmatig kunt u er iets over lezen in het Kruispunt. Of u wordt hierover geïnformeerd tijdens een gemeentevergadering. Wanneer parochianen uit beide parochies elkaar in het voorbijgaan spreken, wordt al snel duidelijk dat hier heftige emoties meespelen. Dat geldt natuurlijk ook voor mij. Mensen zijn bezorgd en bang voor het verlies van de eigen vertrouwde kring van medeparochianen. En terecht vragen mensen zich af: wat gaat er gebeuren met mijn kerkgebouw? Want in die kerk hebben mensen veel beleefd en dus zijn er ook kostbare herinneringen. Ik realiseer mij, dat dit bij het hele denkproces hoort ... wij zijn mensen.



**Leef dus allen
één van ziel
en één van hart samen
en eer God in elkaar**

aanmoediging van de H. Augustinus

Toch probeer ik voor ogen te houden dat het hier over méér gaat. Het gaat over iets wezenlijks dat onze gevoelens als het ware overstijgt. Want we zoeken een antwoord op de vraag, hóe wij in de toekomst dienstbaar kunnen blijven aan Gods koninkrijk, in navolging van onze Heer Jezus Christus.

Daarbij mogen (moeten...) wij God toch betrekken? In een relatie spreek je elkaar toch ook aan en vraag je de ander om raad en ondersteuning. Nadenken over de toekomst van onze beide parochies kan niet buiten God om.

Daarom wil ik aan u vragen om God 'aan te spreken', ik bedoel hiermee:

door in uw gebed God er bij te betrekken.

Om ons daarbij te helpen heb ik een gebedskaart gemaakt. Want God aanspreken, dat doen wij door te bidden. Deze kaart zal binnenkort op zondagen bij het verlaten van de kerk aan u worden gegeven en is bedoeld als een hulpmiddel.

Ik wil u uitnodigen dit gebed (of met uw eigen woorden) te bidden.

Het kan ons er van bewust maken: **God-is-er-bij!**

En het kan ons helpen om onze aandacht te richten op waar het nu werkelijk om gaat. Want waar wij bang zijn om iets kwijt te raken...daar zou God wel eens scheppend aan het werk kunnen zijn.

Rob de Rijk

(De kosten voor deze gebedskaart zijn niet voor rekening van de kerk gekomen.)

Joris Vercammen “Oud- en nieuw-katholiek”

Dezer dagen verschijnt bij de uitgeverij Valkhof een boek van de Aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, waarin hij op (onder-)zoek gaat naar de oud-katholieke spiritualiteit (en identiteit). In het mei-nummer van De Oud-Katholiek werd hij daarover geïnterviewd.

Het is de bedoeling dit boek in de IJmond en samen met de pastores op 4 avonden in januari en februari te lezen en te bespreken: op 05-01-12, 22-01-12, 02-02-12. De afsluitende avond is op 16-02-12. Tijdstip en locatie wordt nog nader bekend gemaakt.

Het boek ‘*Oud- en nieuw-katholiek, De spirituele zoektocht van die andere katholieken*’ van Joris Vercammen, is uitgegeven bij Valkhof Pers, en te koop in de boekwinkel voor € 15.95.

Symposium

Over het boek van Joris Vercammen ‘*Oud en nieuw-katholiek*’ vindt op 14 oktober 2011 een Symposium plaats.

Drs.Gerhard Schuil, prof.dr.Marcel Sarot, prof.dr.Peter-Ben Smit en Joris Vercammen zullen over het boek van gedachten wisselen.

Het Symposium vindt plaats ‘In de Driehoek’, Willemsplantsoen 1 c, Utrecht van 16.00 – 18.30 uur.

Aanmelding bij p.b.a.smit@uu.nl, met gelijktijdige overmaking van € 7,50 op rek.nr. 5319821, t.n.v. P.B.Smit, Amsterdam

In memoriam

Op 29-07-2011 overleed in Breezicht in IJmuiden op de leeftijd van 94 jaar *Josephine Maria Broek-Alsemgeest*, weduwe van Chris Broek. In haar betere jaren was Jo Broek betrokken bij de Adelbertus-parochie en ook op hoge leeftijd leefde zij vanuit Breezicht, voor zover mogelijk, nog met de parochie mee. De gebreken van haar hoge ouderdom hebben haar laatste jaren moeilijk gemaakt.

Woensdag 03-08 jl. vond de gebedsdienst plaats, gevolgd door de crematie op Westerveld in Driehuis.

Op 04-08-2011 overleed in het Kennemergasthuis in Haarlem *Mar Ham-Visser*, echtgenote van Piet Ham, op de leeftijd van 88 jaar. Velen in onze parochiegemeenschap zullen zich haar herinneren als drijvende kracht achter de zondagsschool – de latere kinderkerk – en als een zeer bevlogen lid van de Historische Kring van onze IJmondparochies. De gebedsdienst bij haar uitvaart vond plaats op woensdag 10-08 in de kerk van de H. Engelmundus waarna de crematieplechtigheid op Westerveld in Driehuis volgde.

Wij wensen de familie kracht in deze moeilijke periode.
Hun gedachtenis zij ons allen tot zegen!

DWIJ-collecte september: Jun-Jun Kantoa studiefonds

DWIJ vraagt uw aandacht voor de Jun-Jun Kantoa Scholarship Foundation, het door pastoor en mevrouw De Boer in 1990 gestichte studiebeurzenfonds

Voor jonge leden van onze Filippijnse zusterkerk is een studiebeurs vaak de enige mogelijkheid om een vervolgstudie te financieren en te volgen na het behalen van het High Schooldiploma.

Een beurs uit het fonds wordt alleen verstrekt als de student zeer goede cijfers heeft en afkomstig is uit een gezin dat absoluut niet in staat is zelf de studiekosten te betalen.

Elke aanvraag wordt goed gescreend. Waarbij meisjes de voorrang krijgen.

Lange tijd werd een beurs verstrekt uit de rente van het bijeengebrachte kapitaal. De laatste jaren is de rente echter zo laag dat dit niet meer gaat.

Het bestuur van het Fonds heeft dan ook besloten, dat elke donatie die binnenkomt rechtstreeks wordt gebruikt voor een studiebeurs.

U begrijpt dat wij deze collecte van harte aanbevelen.

Missiekalender 2012: Ziel van de Andes

De platen van de missie- en zendingskalenders zijn altijd gemaakt door een kunstenaar uit één land of streek.

De platen van de nieuwe kalender zijn gemaakt door Jaime Colan uit Peru. Hij wil ons met zijn schilderijen de ziel van de Andes laten zien.

De kloof tussen arm en rijk is in Peru zeer groot - hij laat het zien.

Colan maakt zich zorgen over het milieu, de schepping of 'Pachamamma', moeder aarde. De indianen van Peru hebben een speciale verbondenheid met de aarde, de natuur, en alles wat leeft, - Colan laat het zien.

De kalender kost € 8,- en is te bestellen via de intekenlijsten achter in de kerken. Er zal een inblikexemplaar aanwezig zijn om een indruk te krijgen van de schilderijen van Jaime Colan.

De opbrengst van de kalenders komt ten goede aan de Missie St.Paulus.

(zie voor meer informatie ook: www.missiesintpaulus.nl)

Mailadressen gevraagd!

De kerkbesturen willen de communicatie met de parochianen verbeteren en versnellen. Er valt te denken aan actuele mededelingen over kerkdiensten, uitvaarten, over geboorte en overlijden. Die zouden snel en vrijwel kosteloos per e-mail verspreid kunnen worden.

De vraag is dus: of U hiervoor uw e-mailadres bekend wil maken aan carlavanleeuwen@ziggo.nl met vermelding van uw naam en postadres.

Bij voorbaat dank!.

DANKBETUIGINGEN

3 Juli j.l. werd voor ons een prachtige feestdag, mooi weer en 's middags een gezellig samenzijn met familie en vrienden. Voor ons was echter het samen eucharistie vieren, de mooie koorzang en de inbreng van de kinderkerk het hoogtepunt van de dag. Ook het koffiedrinken in De Bolder was heel gezellig en goed verzorgd en we werden erg verwend. Voor al die attenties willen wij iedereen hartelijk bedanken, maar vooral willen wij u bedanken voor uw aanwezigheid!
Jaap & Wil

Zondag 14 augustus herdachten wij 'sober' ons 55-jarig huwelijk. Wat fijn, dat de kerk zo goed bezocht was, en heel veel parochianen gezellig op de koffie kwamen. Dat deed ons bijzonder goed! Hartverwarmend waren alle attenties en felicitaties in welke vorm dan ook. Onze dank daarvoor is zeer groot (wat een schitterende zelfgemaakte kaarten!)

Een bijzonder woord van dank komt Piet Schol en 'zijn' koor toe; en dan te weten, dat er geen tijd was voor een repetitie. 'Extra petje af', hoor Piet! Wij waren echt verrast.

Dan ... De Bolder. Wat fijn dat er zelfs in de vakantietijd koffie gedronken kon worden. Heel veel dank!

Grote feesten zijn ons 'boven het hoofd gegroeid'; wij wilden het jubileum alleen kerkelijk vieren om God onze dankbaarheid te betuigen dat Hij al die jaren aan onze zijde gestaan heeft, en dat Hij ons zo dikwijls (en nu nog) tot grote steun is geweest.

Lieve groet, ook namens Cor,
Ans Poppe

'Gezondheid en een goed gestel gaan alle goud te boven; en een sterke geest is beter dan onmetelijke rijkdom' (Sir. 30:15)

Beste mensen,

Hartelijk dank voor uw medeleven na het overlijden van mijn vrouw

Mar Ham-Visser

Mar was al een tijd lang 'niet lekker' door kwalen als osteoporose en hoge bloeddruk. De laatste maanden was ze bovendien erg moe, ze had nergens meer zin in en voelde zich erg vervelend door problemen

met haar darmen. We bezochten doktoren in Haarlem en zelfs in de VU in Amsterdam. Op zondag 31 juli moest Mar met spoed worden geopereerd. Het leek na de operatie eerst goed te gaan, maar vijf dagen later is ze na een hartstilstand overleden.

Nu wordt haar bed niet meer beslapen en de stoel blijft leeg. Bij de kerkdienst en crematie zijn heel veel mensen geweest om afscheid van Mar te nemen. Ook waren er zeer veel kaarten en brieven met welgemeende wensen van medeleven en sterkte.

Voor al deze steun zijn we u erg dankbaar.

Piet Ham en familie

*'t Is niet te zeggen in een vers of in een woord
't Is niet te zingen in een psalm of in een lied
Je voelt gewoon op zekere dag dat Hij je hoort
Je merkt gewoon opeens, dat Hij je ziet*

Toon Hermans

3^e JONGE VROUWENEVENT: Hollen of Stilstaan

Na twee klaterende Jonge Vrouwevents in Haarlem en Jorwert, vindt het derde plaats in De Bolder in IJmuiden

op zaterdag 24 september 2011 van 13.00 – 19.00 uur

Mevrouw Djoeke Zurlohe uit Santpoort Noord geeft een workshop over **'Hollen'** in relatie met en met behulp van de moderne media als facebook, twitter, enz.

Na de theepauze om 15.00 uur geeft Els Rill-Odijk een speciale en creatieve workshop over en met **'Levensparels'**, en bereiden we met elkaar de korte bijeenkomst in de kerk voor.

Om 17.00 uur even **'Stilstaan'** in de kerk.

Aansluitend een drankje en een maaltijd tot 19.00 uur.

Aanmelden **voor 10 september** bij Els Rill-Odijk via tel.nr. 0255 – 521041, maar bij voorkeur via e-mail: r.rill@quicknet.nl

Kosten: € 15,-

Het event is georganiseerd in samenwerking met de Vrouwenbond.

Voor meer informatie: <http://bokv.okkn.nl>

BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

zon.	4-09	10.00 uur	eucharistie, kerkwijding , koffiedrinken
zon.	11-09	10.00 uur	eucharistie
zon.	18-09	10.00 uur	eucharistie, koffiedrinken
zon.	25-09	9.30 uur	oecumenische viering in Ichthuskerk Engelmunduskerk gesloten
zat.	1-10	19 uur	vesper
zon.	2-10	10.00 uur	eucharistie, bloemendienst , jeugdkoor, kinderkerk, crèche, koffiedrinken
woe.	5-10	9.00 uur	eucharistie, koffiedrinken
zat.	8-10	19.00 uur	avondgebed
zon.	9-10	10.00 uur	eucharistie, viering 55-jarig huwelijk Huib en Lien Bil-Stam, kinderkerk
woe.	12-10	9.00 uur	eucharistie, koffiedrinken

Website: engelmundus.okkn.nl; www.okkn.nl

2 Oktober: bloemendienst

Alvast een bericht voor de toekomst.

Na rijp beraad in het kerkbestuur hebben wij met het oog op de **bloemendienst van 2 oktober a.s.** het volgende besloten.

Elk jaar waren er problemen over de parochianen die na de viering vanuit de kerk thuis een bloemetje kregen. Kerkmeester en pastores zorgden voor een lijst met namen van mensen die naar hun mening een bloemig steuntje in de rug zouden kunnen gebruiken. En ieder jaar

was er onvrede omdat iemand bloemen kreeg, die het niet nodig had, terwijl anderen, die het konden gebruiken, waren vergeten. Daarom hebben wij besloten de hele procedure om te draaien.

Iedereen in de parochie wordt opgeroepen aan de pastoor of kerkmeester Sonja Gravemaker namen en adressen kenbaar te maken van mensen die mogelijk voor een bloemengroet vanuit de kerk in aanmerking zouden komen. U bent helemaal vrij om namen op te geven. U weet, waarom u iemand aanbeveelt, en dat is voldoende. Wij zullen in september achter in de kerk ook een lijst klaar leggen, waar u namen op kunt zetten.

AKTIVA: programma seizoen 2011-2012

De bijeenkomsten zijn in de regel op woensdag om 20.00 uur in De Bolder, Bloemstraat 124, IJmuiden

14 september	Lezing: Henk Groen over zijn reis naar Bolivia
19 oktober	Jaarvergadering
16 november	Lezing: Annemarie Peters 'Sarah lachtte'
14 december	Adventsavond
18 januari	Lezing: Hans van de Pieterman over zijn voettocht naar Santiago de Compostela
15 februari	Gourmetavond
21 maart	Lezing: Dominee S. Neufeglise
10 april	Gezamenlijke avond met het Adelbertus Vrouwencontact - dinsdag
16 mei	Dagje uit

Mailadressen gevraagd

Graag verzoek ik u om uw emailadres, naast uw naam en postadres, bekend te maken aan carlavanleeuwen@ziggo.nl

Wij zijn daarmee in staat om meer mensen snel te bereiken met bijzondere mededelingen over de parochie. Wij zijn daarmee beslist geen voorloper! Het lijkt ons in ieder geval handig om in de ledenadministratie ook een adres te hebben voor elektronisch verkeer.

Namens het kerkbestuur,
Gert Jan v.d. Hulst

BOLDER BAZAR 2011: vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober

Voor de 58^e keer vieren we het **BAZARFEEST** in- en rond gebouw De Bolder.

Heeft U thuis nog mooie spullen en wilt U die schenken aan UW KERK, lees verder s.v.p.:

- **Goede spullen** (géén meubelen of andere grote zaken) voor de 2^e hands markt buiten: bel Wim Kok, 023-5386380 of 06-20620810.
- **Boetiekspullen**, denk aan sieraden en ander moois om Uzelf of uw omgeving mee op te sieren, bel eveneens Wim.
- Onze **muziekboetiek**, voor prachtige CD's, DVD's, LP's: bel Wil Wijker 023-5387658.
- De Doelmatige **Supermarkt**. Wilt U "goede waar" leveren aan onze 'groot grutter': bel Nollie Haasnoot, 0255-532593.
- Onze fameuze 2^e hands **Kledingmarkt** met wereldfaam: op maandagmiddag 24 oktober vanaf 13.30 uur kunt U bij de kerk, ingang Kon. Wilhelminakade119, uw mooie 2^e hands kleding doneren.
- Is uw **wijnkelder** (of wijnrekje) leeg of slecht gevuld? Nee toch ... dat kunt U niet maken... ! Bel of mail Henk Hiemstra en plaats een bestelling: tel.: 0255-527541; e-mail henk@botenzoeker.nl
- Geachte lezer, denk tot slot aan onze nieuwe activiteit, de zogeheten **ANTIEMHOEK** waarover in het juni/juli-nummer van dit prachtige blad Kruispunt is 'gesproken'. Ik ga de wervende woorden niet herhalen maar verzoek U vriendelijk contact op te nemen met Jan Pieter Schoon die U de spelregels 'haarfijn' zal uitleggen: 06 – 2095 9406. U waant zich bij veilinghuis Sotheby's. Wie wil dat niet ... Dus ... doen.

Op de komende Bazar is niet alleen gedacht aan "de grote mensen". Ook de kinderen komen aan bod o.a. bij het **KinderRad** op **zaterdagmiddag 29 oktober**, aanvang **14.00 uur met schitterende prijzen**.

Wat valt er nog meer te vertellen over de komende Bazar?

- Op **maandag 17 oktober**, aanvang 20.00 uur zal het draaiboek voor de Bazar worden doorgenomen. Iedereen is op die avond van harte welkom. Voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd.
- Op **zondag 23 oktober**, na afloop van de kerkdienst hopen we in De Bolder onder het genot van een kopje koffie de Try-out van de MATRIX

verloting te houden met uiteraard een prachtige prijs.

- De bekende BAZAR **Flyer** voor achter uw raam hopen we U in het volgende Kruispunt te kunnen aanbieden. Affiches liggen vanaf begin oktober 2011 op U te wachten achter in de prachtige oude Engelmunduskerk.

Afrondend... Heeft U iets moois en wilt U dit schenken aan UW KERK, zie boven.

Namens de BB commissie,

Wim Kok

+=====+

LEF!

*van de hoogste duikplank springen
in m'n eentje solo zingen
boven ijskoud water hangen
groene glibberkickers vangen
roepen in een stille zaal
durf ik allemaal*

*natte koeienneuzen aaien
zwemmen tussen hamerhaaien
op een lange roltrap stappen
met een blinddoek papjes happen
lopen in een knalgeel vest
durf ik best*

*dikke zwarte spinnen zoeken
lezen in piratenboeken
fietsen met twee losse handen
trekken aan m'n wiebeltanden
alleen, wat ik nog durven wou
is zeggen "k ben op jou"*

geschreven door Liesbeth van Binsbergen voor de christelijke kinderboekenmaand

BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Kerkdiensten

04-09	10.00 uur	12 ^e znd. na Pinksteren (18 in reeks A) (blz. 180)
11-09	10.00 uur	13 ^e znd. na Pinksteren (19 in reeks A) (blz. 182)
18-09		14 ^e znd. na Pinksteren

géén viering in ons kerkgebouw i.v.m. parochie-uitstap naar Amsterdam

25-09	10.00 uur	15 ^e znd. na Pinksteren; gedenkdag van de hervorming van Port Royal; <i>géén viering in ons kerkgebouw</i>
-------	-----------	---

oecumenische viering voor de vredesweek in de RK Engelmunduskerk, Driehuizerkerkweg te Driehuis

02-10	10.00 uur	16 ^e znd. na Pinksteren (22 in reeks A) (blz.189) oogstdienst
09-10	10.00 uur	17 ^e znd. na Pinksteren (23 in reeks A) (blz.191)
16-10	10.00 uur	18 ^e znd. na Pinksteren; 43 ^e verjaardag van kerkwijding (blz.557)
23-10	10.00 uur	19 ^e znd. na Pinksteren (25 in reeks A) (blz.195)

website: www.adelbertuskerk.nl ; www.okkn.nl

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 04-09, 02-10 en 16-10 (verjaardag van kerkwijding).

Collectes

In de maand september wordt de landelijke collecte gehouden op 11-09 i.p.v. de 3^e zondag van de maand omdat op de twee andere zondagen ons kerkgebouw gesloten is. De landelijke collecte voor september is bestemd voor onze *zusterkerken in Centraal Europa*. Het Collegiaal Bestuur schrijft daarover in de aanbeveling:

Landen als Polen en Tsjechië zijn economisch nog niet zo florerend als bij ons het geval is en hebben soms ook meer te lijden van de teruggang van de economische groei van het laatste jaar. Dan worden noodzakelijke uitgaven als voor het bijwonen van de internationale bijeenkomsten al snel onmogelijk. Vandaar dat er nog wel eens een beroep wordt gedaan op onze kerk. Dankzij uw bijdragen aan de collecte voor onze zusterkerken kan de kerk op een bescheiden wijze zo nu en dan een helpende hand reiken. Wij hopen dat te kunnen blijven doen. Voor dit doel, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk, zijn uw bijdragen natuurlijk ook op onze girorekening 3808341 t.n.v. oud-kath. Adelbertusparochie welkom.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

Bij de kerkdiensten

Zondag 04-09 is Dick Schoon, Bisschop van Haarlem, gastcelebrant in de H. Adelbertus.

Zondag 18-09 houden we onze jaarlijkse parochie-uitstap. Deze keer naar Amsterdam waar we de viering in de kerk aan de Ruysdaelstraat zullen bezoeken en het Joods Historisch Museum. De dag wordt afgesloten met een gezellige maaltijd in het Adelbertuscentrum. U kunt zich nog aanmelden bij Mariska Donker.

Zondag 25-09 blijft onze eigen kerk gesloten wegens onze deelname aan de oecumenische viering van de Vredesweek in de RK Engelmunduskerk aan de Driehuizerkerkweg in Driehuis. Medewerking aan deze viering wordt verleend vanuit de PKN Engelmunduskerk, de RK parochie en onze eigen parochie.

Zondag 02-10 vieren we weer een oogstdienst. Hoewel het in onze huidige maatschappij, waarin we het hele jaar door verse aardbeien – zij het soms van enigszins twijfelachtige herkomst – kunnen eten, wat vreemd mag lijken, omdat we immers bijna niets meer “zelf” oogsten, is het toch goed om eens per jaar dankbaar stil te staan bij hetgeen ons telkens weer aan voedsel toekomt. De opzet van de verdeling van het fruit en het opmaken van de fruitbakjes, alsmede de planning van het wegbrengen er van worden nog nader bekend gemaakt. Let u goed op de afkondigingen! En als u iemand weet van wie u denkt: “Die heeft ook eens een fruitbakje vanuit de parochie verdient!” laat u dat dan alstublieft aan het kerkbestuur of de pastoor weten.

Zondag 16-10 zullen we dankbaar herdenken dat het 43 jaar geleden is dat ons kerkgebouw door wijlen mgr. Gerhardus Anselmus van Kleef werd gewijd. Aansluitend zijn er uiteraard koffie en een glaasje!

Pastoor Frede afwezig

In verband met zijn herfstvakantie is pastoor Frede van maandag 03-10 tot en met zondag 16-10 afwezig.

De vervanging in pastorale noodgevallen ligt bij de pastores Martina Liebler-Münch en Harald Münch. Ook het kerkbestuur zal u zo nodig behulpzaam zijn.

Vanuit de Adelbertus-pastorie

De rustige zomerperiode in IJmuiden nadert het einde.

Ook al was het zeer vaak niet echt mooi weer, ik hoop toch dat u ook hebt kunnen genieten van ontspannende dagen op vakantie of in het eigen huis. Het viel in de stromende regen niet altijd mee, maar ik probeerde toch positief te blijven ☺

In de maand september hervat het gewone kerkelijke leven zich weer geleidelijk. Voor onze parochie staat de uitstap op 18-09 voor de deur. Heeft u zich nog niet opgegeven? Doet u dat dan spoedig bij Mariska Donker zodat we weten met hoeveel mensen we naar Amsterdam zullen afreizen.

Gré Wiljouw werd in augustus voor enkele dagen in het RKZ in Beverwijk opgenomen i.v.m. longklachten, maar herstelt gelukkig inmiddels thuis verder. Ook *Wil Ham-Rol* ligt weer in het ziekenhuis in Haarlem (KG locatie Zuid) en zal er naar verwachting nog enige tijd moeten blijven voordat zij naar het Sam Vlessinghof terug kan keren.

Voor beiden ook van deze plaats de beste genezingswensen!

Met deze uitgave van het Kruispunt ontvangt u ook het activiteitenoverzicht voor het nieuwe seizoen. Het is zeker geen definitieve opsomming van alles wat er gaat gebeuren, maar het geeft wel een goed overzicht van de vaste activiteiten en de bijzondere dingen waarvan de datum nu reeds bekend is. Bewaar het overzicht goed! Mist u iets, of heeft u een specifieke wens? Laat het aan het kerkbestuur of de pastoor weten zodat we in de toekomst actie kunnen ondernemen.

Ik wens een ieder goede dagen in de hopelijk mooi nazomerse IJmond, met een goede groet van huis tot huis,
Robert Frede, pastoor

Nieuwe sleutels voor de kerk

In augustus zijn de sloten van het Adelbertuscentrum vernieuwd en passen de oude sleutels niet meer.

Komt U voor een dichte deur, resp. krijgt u de deur niet open, neemt u dan contact op met Carla van Leeuwen (0255 – 535884) of de pastoor (0255 - 510771).

En tenslotte....

Herhalen we hier de oproep om uw e-mailadres samen met uw naam en adres op te sturen naar carlavanleeuwen@ziggo.nl

De kerkbesturen proberen een actueel mailadressenbestand op te bouwen om in de toekomst beter in staat te zijn nieuws en actualiteiten snel met de parochianen te delen. Heeft u het werkelijk al gedaan?

Even controleren.

Bij voorbaat dank!

Parochie-uitstapje Adelbertus

Op 18 september 2011 naar Amsterdam.

Vertrek van het Adelbertuscentrum om **9.00 uur**, bezoek aan de oud-katholieke kerk, koffie met zelf meegebrachte broodjes, bezoek Joods Historisch Museum, en om 17.00 uur vertrek naar IJmuiden.

Afsluiting in het Adelbertuscentrum met een drankje en een lekkere maaltijd.

Kosten: € 18,50 per persoon.

Aanmelden tot 10 september bij Mariska Donker, tel.: 023 – 5392080; of e-mail: mariskadonker@quicknet.nl

Gastvrij

Gastvrij staat in het logo dat veelal staat op drukwerk dat van de Adelbertuskerk komt.

Gastvrij. Zijn wij dat eigenlijk wel? Veel gasten zijn er in onze diensten niet, om onze gastvrijheid op los te laten.

Zelf heb ik gastvrijheid in een bijzondere vorm mogen ervaren tijdens een wandeling in Frankrijk.

De hele zondagmorgen en een goed deel van de middag had ik in de regen door een bos gelopen. Eindelijk kwamen de laatste bomen in zicht, en de regen leek wat minder te worden. Alleen nog een steile afdaling, glibberig door zoveel water. Halverwege de helling hoorde ik ineens gregoriaans gezang. Oververmoeidheid? Te lang in de regen gelopen? Gelukkig niet. Even later stond ik bij de oude gotische kerk van Sant Sulpice de Favières. De deur stond open en ik stapte binnen. Voorin de kerk zong een flink koor gregoriaanse liederen. Geen concert, denk ik, maar een repetitie met flink wat publiek op de voorste rijen. Mijn rugzak tegen een pilaar en een spoor van druiptwater achter me ging ik op de laatste bank zitten. Gewoon even genieten van deze verrassing en even uit de regen.

Uit een zijdeur, waarachter een keukentje te zien was, kwam een vrouw naar mij toelopen.

O jee, mijn natte kleren op het glanzende eikenhout? Nee, ze kwam mij een handdoek brengen, voor mijn natte gezicht en haren.

Gastvrijheid: Een handdoek, zonder aanmerkingen op het water op de vloer.

Toen ik drie kwartier later, een beetje opgedroogd, de handdoek bij haar terug bracht, de ergste modderplekken naar binnen gevouwen, fluisterde ze me toe: "Als je een slaapplek zoekt, ga dan naar de zusters. Die straat in, je ziet het vanzelf." Goed idee.

Even later sta ik voor het Couvent van de Domanicaines de Bethanie. Geen bel. Met enige aarzeling duw ik tegen de deur. Die is niet op slot.



In de hal tref ik meteen een van de nonnen, die blij tegen me zegt: “Ah, un pèlerin, we verwachtten u al!”. Verwachten? Maar ik heb niet gereserveerd of zo. “Nee, maar wij verwachten altijd een pelgrim! Ik zal u een slaapkamer wijzen en de badkamer. Hier kunt u handdoeken en wat u verder nodig heeft pakken, en om acht uur gaat de bel. Dan verwachten wij u aan tafel.”

Alweer gastvrijheid, de tweede keer vandaag: Een bed en een maaltijd voor een passant.

Misschien is dat wel de echte gastvrijheid.

Niet passief, afwachten of er iemand komt, maar actief, steeds iemand verwachten!

Hans van de Pieterman

ALGEMENE BERICHTEN

Seminariedag

Het Oud-Katholiek Seminarie opent het collegejaar 2011/2012 met de Seminariedag, op 17 september 2011 om 14.30 uur in de oud-katholieke kerk, Kinderhuissingel 78 in Haarlem.

Docent dr.R.Robinson houdt het openingscollege. Van de studenten spreken drs.Joke Kolkman en drs.Erna Peijnenburg.

Daarnaast wordt de herdruk van het zeer toegankelijke boekje van mgr.dr.D.J.Schoon ‘Wegwijs in de Oud-Katholieke Kerk’ gepresenteerd.

En tevens een massief en belangrijk boek van prof.dr.J.J.Hallebeek ‘*Canoniek recht in ecclesiologische context. Een inleiding tot het kerkelijk recht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland*’, de neerslag van jarenlang onderzoek naar en colleges over kerkrecht. Het programma wordt omlijst met orgelspel op het kabinetorgel van Künckel door Anton Pauw, organist van de grote Bavo.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een glas.

Om te zingen naar de ICHTHUSkerk

Op zaterdag 17 september 2011 is er weer een zangavond in de Ichthuskerk, Snelliusstraat 40 in IJmuiden.

Er worden prachtige liederen uit allerlei bundels gezongen. Jan Schotvanger praat de liederen aan elkaar en leidt de samenzang. Ary Rijke bespeelt het orgel.

De avond begint om 19.30 uur en de kerk is om 19.00 uur open. Iedereen is hartelijk welkom .

AGENDA

03-09	10.30 uur	Gastvrij-dag, Schoollokaal, Utrecht
13-09	20.00 uur	Mannenclub, De Bolder, Aircraft Discovery Groep
14-09	20.00 uur	Aktiva, De Bolder, Bolivia, Henk Groen
17-09	14.30 uur	Seminariedag, Haarlem, openingscollege door dr.Remco Robinson
18-09	9.00 uur	Parochie-uitstapje Adelbertus
24-09	13.00 uur	Jonge-Vrouwenevent, IJmuiden
11-10	20.00 uur	Mannenclub, De Bolder, Kerbert Asiel
19-10	20.00 uur	Aktiva, De Bolder, Jaarvergadering
14-10	16.00 uur	Symposium Oud- en Nieuw-Katholiek, Utrecht
28/29-10		BolderBazar
30-11	16.15 uur	Oratie prof.dr.Peter-Ben Smit, Utrecht

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

overige mededelingen.....

.....

OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden
tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler-Münch en pastoor H. Münch,
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

Gebouwen

Adelbertuskerk : Sparrenstraat 46, IJmuiden
Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder: tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of
06-22879771, okbolder@gmail.com
Adelbertuscentrum: tel. 0255-540039, b.g.g. 0255-512167 of
023-5392080,
okadelbertusbeheer@quicknet.nl

*Bankrekening O.K. parochie
H. Engelmundus te IJmuiden*
Rabo 15.41.64.348
ING 523.965

*Bankrekening O.K. Parochie
H. Adelbertus te IJmuiden*
ING 38.08.341
ING. 68.97.11.255

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies
alleen* via ING 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824
Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt: kopij inleveren voor 28 september a.s. bij:
S.C.Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 10 oktober 2011.