

## PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND

Jaargang 53, nummer 4

oktober 2011

### Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus ...

In de herfst herdenken we met *Allerheiligen* en *Allerzielen* de mensen die ons zijn voorgegaan van het leven naar de dood. In de dienst klinkt de *Bergrede* (Mattheüs 5, 1-12) van Jezus waarin de zaligsprekingen een belangrijke rol spelen.

Onderstaand een paar gedachten – om te overdenken in deze dagen van gedachtenis.

#### De *zaligen*

Dat ze zalig gesproken zijn, kun je niet aan hen zien. Ze houden het verborgen. Of eerder: ze weten het van zichzelf niet. Niemand komt op het idee hen als *zaligen* of als toonbeeld van geluk te beschouwen.

Jezus heeft hen zalig gesproken. Omdat hij – zoals dat dan heet – onder de ruwe bolster de blanke pit heeft herkend? Laten we daar maar niet van uit gaan. Als het er allemaal al in zat, in die ruwe bolster, dan had Jezus hen niet zalig hoeven spreken. Dan was het er vroeg of laat tóch wel uitgekomen. In aanleg aanwezig, met kiemkracht.

Er is iets anders aan de hand. Dat Jezus deze grote mensengroepen – van de armen van geest tot hen die omwille van de gerechtigheid vervolgd worden – zalig spreekt is niet een *sur plus*, een extraatje dus, een beloning op iets wat er toch al in zat.

Het is niet een nieuw woord voor een zelfde zaak, zoals je bijvoorbeeld een werkster ook “interieurverzorgster” kunt noemen. Het is niet hetzelfde maar opnieuw benoemd, een nieuwe vlag op een oude lading.

Het is niet een extra kwalificatie die Jezus aan deze mensen toevoegt, boven op die dingen die toch al over hen te zeggen zijn.

Als Jezus de arme van geest *zalig* spreekt is dat een scheppingswoord. Dat woord wil tot leven roepen wat er nog niet was – precies zo als de scheppende woorden van God in het boek Genesis bedoeld zijn. De arme van geest twijfelt aan zichzelf, hij acht zichzelf volstrekt onder de maat. Hij beschouwt zichzelf als iemand met een gemis, een tekort: er mankeert namelijk van alles aan hem. Dat is geen nederigheid, dat is gewoon wanhoop.

Ooit dachten we dat de arme van geest iemand met een verstandelijk handicap was. Maar daarmee hebben we de eerstgenoemden in de Bergrede wel al te gemakkelijk in een pleeggezin of woongroep ondergebracht. Alsof het om een indicatie zou gaan.

De eerstgenoemden van de Bergrede - in zekere zin de beginselverklaring van wat we het *Koninkrijk van God* noemen - zijn iet zo makkelijk apart te plaatsen. Armen van geest. Bij Lucas heten zij gewoon *armen*. En dat zijn het ook. Dat Mattheüs hen *armen van geest* noemt, is niet om het allemaal te vergeestelijken en mystiek te maken – en dus moeilijker te begrijpen - en wat dat met een mens doet. Het is armoede in de ruimste zin van het woord. En hoe je je dan als arme voelt en presenteert. Dat kan natuurlijk met een geheven hoofd: “Ik laat me niet klein krijgen of houden”. Maar dan moet je wel stevig in je schoenen staan en weerstand kunnen bieden tegen de manier waarop vaak over je gedacht en geoordeeld wordt. Dat je een mislukkeling bent en een probleem, iemand die verzorgd en begeleid moet worden. De *arme van geest* is de *arme*, inclusief het aangevochten zelfbeeld. Jezus heeft hen voor ogen.

*In die dagen, toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op.. en zijn mond openende, leerde hij hen, zeggende...*

De arme van geest is niet een enkeling maar is die mensenmassa. In bijbelse termen betekent dat *de schare die de Wet niet kent*. Ook dat is een omschrijving die stilstaat bij het ontbreken, bij wat er niet is, bij het tekort: Ze kennen de Wet niet. Maar daarmee wordt geen *Wetboek* in onze zin bedoeld. Het gaat niet om juridische kwesties.

De *Wet* is de Thora, de weg van God met zijn mensen, zoals dat al sinds Mozes wordt geleerd. Die *Wet* kennen de mensen niet of te weinig. Natuurlijk: Veel mensen in die dagen kunnen niet lezen of schrijven.

ven, en het werk was zwaarder dan nu, er moest veel en hard gewerkt worden. Je bent blij als je wat te eten hebt en dus is er maar weinig ruimte om over je leven na te denken. Ook wij kennen dat uit de verhalen over vroeger – of soms uit ons eigen leven – dat je eigenlijk nauwelijks de tijd hebt om ergens bij stil te staan of keuzes te maken. Je leven glijdt gewoon steeds verder. *Studeren, uitgebreid de tijd nemen om bewust ergens voor te kiezen in het leven* – dat lijkt dan eerder iets voor de welgestelde, die in zijn denken financieel wordt ondersteund door welgestelde ouders. *Ik moest al jong mee op de boot – toen ik uit school kwam moest ik een dienstje nemen* – vroeger waren er niet zoveel kansen; voor meisjes nog minder dan voor jongens. Die mensenmassa wordt door Jezus dus *zalig* genoemd. *Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het koninkrijk der hemelen.* En met het uitspreken van deze zaligspreking is de heerschappij, het goddelijke bewind gekomen en heeft hen opgenomen in dat koninkrijk der hemelen.

De zaligsprekingen zijn scheppingswoorden. Ze roepen tot aanzijn wat er nog niet is. Ze brengen tot aanzien wat ontoonbaar leek. Van het ene op het andere moment wordt de grote leegte een grote openheid. Het gemis een verlangen, het gebrek een gebed. Het tekort een vindplaats van hoop en vertrouwen. Met de Bergrede begint de nieuwe wereld van God. En ieder die tot dan dacht, dat hij er niet bij kon horen – en dat waren er ten tijde van Jezus velen – weet nu dat ook hij gaat wonen in die nieuwe wereld. Zo is dat met iedere zaligspreking.

*Zalig zij die treuren.* Er is in het verlies dat je treft doorgaans niets zalig te noemen. Of je zou je verdriet moeten koesteren, maar dan raak je eigenlijk nog verder heen. Het is soms wel verleidelijk om je in je eigen verdriet te wentelen, er iets zaligs in te vinden, er een bron van zin in te ontdekken. Maar op een bepaald moment moet de knop toch gewoon om. Zeker – dat moet niet te vroeg gebeuren, goede rouw heeft zijn tijd nodig, maar er komt ook een moment dat je kunt proberen de innerlijke knop om te zetten, want anders wordt je verdriet een deel van je identiteit en dat is niet wat God wil voor een mensenleven.

Als Jezus zegt: *Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden*, dan komt, op zijn woord, de troost als een gehoorzaam schepsel zich melden, als een schepping uit dat verschrikkelijke niets waarin je

je bevindt. De troost meldt zich. Hij loopt je niet voor de voeten, de troost laat je begaan. De troost kan erin komen omdat je hem weg wilt schoppen of vervloeken. En toch, op Jezus' woord blijft hij bij je, want Jezus zelf heeft je een "treurende" genoemd en je daarmee laten weten dat je door Hem, door God, bent gezien. Met het woord "treuren" raakt hij het verdriet aan. Dat doet zeer, de pijn gaat door je heen. Dat is wat de troost doet. Troost is geen verdoving, zo dat je niets meer voelt; dat is geen troost. Wel dat je je pijn voelt, de pijn erkent en toch verder kunt.

Soms is het niet genoeg om op dat scheppingswerk van Jezus' zaligsprekingen te wachten. Soms moet jezelf tot schepper worden naast God. Dan is het dus aan jou om uit het niets nieuwe verhoudingen te scheppen. Dan ben jij het die ervoor staat, die het verschil moet maken. Dan moet het bij mij beginnen, moet het van mij uitgaan. Dat is wat Jezus bedoelt met: *Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ontvangen.*

Maar zelfs dan staan we er niet alleen voor. Want je bent altijd *barmhartig* jegens iemand anders. En het is maar de vraag of het wel zo is, zoals ik het net zei: Dat je schepper moet zijn naast God. Want eigenlijk is de ander degene die de barmhartigheid in ons doet opkomen, die in de leegte van ons soms toch zeer zelfgenoegzaam leven de barmhartigheid oproept die ons herschept tot de *barmhartigen* waar Jezus over spreekt.

De zaligsprekingen zijn *scheppingswoorden*.

In wat, zoals als in den beginne, woest en ledig was, wordt een nieuwe schepping tot stand gebracht. Een mens in de massa weet zich gezien, herkend en gewaardeerd. Iemand met een kras op zijn ziel leert zichzelf zien als burger in het koninkrijk van God. Of misschien is dat dan alweer te burgerlijk gedacht. Het gaat niet om burgerrechten, we worden "onderdanen" in dat koninkrijk. Maar dat klinkt ook weer raar. Ik denk niet dat "onderdaan worden" goed omschrijft, hoe God ons wil zien of hebben. "Kind" misschien, kind aan huis in het koninkrijk van God. Want ook zo heeft Jezus ons zalig gesproken: *Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.*

Robert Frede,  
pastoor

## BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIE



### De penningmeester van Kruispunt

Herkent u in dit plaatje de bezorgde penningmeester van Kruispunt? Dan begrijpt u vast wel dat zij uw steun dringend nodig heeft. Via bankrekening 841069824, t.n.v. Kruispunt, IJmuiden

Bij voorbaat dank!

### Bijbelgesprekskring

Soms kom je in kranten of opiniebladen artikelen tegen waarin de ondergang van het christendom, althans in Europa, verkondigd wordt. "Het christendom is op sterven na dood" is een wel heel boude bewering en prikkelt tot tegenspraak, ook als schrijvers van dit soort commentaren er soms blij van geven niet gehinderd te worden door veel kennis van zaken.

Maar er zijn wel allerlei ontwikkelingen in onze samenleving waar we niet omheen kunnen. Sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw heeft een enorme ontkerkelijking plaats gevonden. Berichten over misbruik van kinderen door rooms-katholieke geestelijken werken ook niet in het voordeel van de kerken. Door dit alles is het niet zo vreemd dat journalisten allesbehalve vriendelijk over de kerken schrijven. Er zou veel meer over gezegd kunnen worden, maar al die ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de kennis over onze hooggeroemde joods-christelijke beschaving steeds meer afkalft. En de media reageren daarop weer door weinig te doen aan levensbeschouwelijke vorming van lezers/kijkers.

Vroeger hoorden de kerken gewoon in en bij de samenleving. Nu horen ze er niet meer vanzelfsprekend bij. Ze moeten ook beter en over-

tuigender uitleggen waar ze voor staan. Pastoors zijn niet meer de autoriteiten die ze eens waren.

Maar wij “gewone parochianen” staan ook bloot aan de invloeden van een materialistisch denkende samenleving die denkt dat het met de kerk een aflopende zaak is. Maar daar moeten we onze oren niet naar laten hangen!

Als kerk en individuele christenen kunnen we zondag aan zondag luisteren naar de verhalen uit de Bijbel, verhalen over hoe we om kunnen gaan met kritiek uit een samenleving die niet van God en gebod lijkt te willen horen. Verhalen die ook duidelijk willen maken dat het niet de mensen zijn, die beslissen of de godsdienst gaat verdwijnen.

Die verhalen komen ook aan bod in de bijbelgesprekkring. Daar praten we over die verhalen. We worden er rijker van en leren, zij het op een andere manier dan in de preek in de wekelijkse eucharistieviering, om te gaan met de vragen van het leven. Er kan veel meer over de gesprekkring verteld worden, maar dat moet u zelf ervaren.

Komt u ook? Hoe meer mensen, hoe beter het resultaat voor uzelf, voor de groep, voor onze parochie en voor de kerk.

We zijn weer begonnen op 4 oktober om 14.00 uur in De Bolder, de volgende bijeenkomst is op 18 oktober.

J.Groen.

## **Seniorenmiddag**

Hierbij nodigen wij alle parochianen van beide parochies van 75 jaar en ouder uit voor de **seniorenmiddag** op woensdag **7 december** a.s. De middag begint om 15.00 uur met een kerkdienst in de H.Engel-munduskerk.

Daarna wordt de bijeenkomst voortgezet in De Bolder.

De middag zal eindigen om 17.45 uur.

Binnenkort ontvangt u voor deze middag een persoonlijke uitnodiging.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Sonja Gravemaker, tel 0255-533309

Anneke Zwart, tel 023-5491140

Namens de parochies van de H.Adelbertus en H.Engelmundus,  
met vriendelijke groet,

Anneke Zwart

## **DWIJ Collecte 17 oktober.**

Wij vragen uw aandacht voor de Spaanse kinderarts Victorio Torres. Doctor Victorio is 7 jaar geleden een programma gestart voor ondersteuning van met HIV besmette zwangere vrouwen in Kenia.

De ondersteuning houdt onder meer in dat de vrouwen gestimuleerd worden in een zo vroeg mogelijk stadium naar het ziekenhuis te komen voor aïdstesten. Zij krijgen dan tevens informatie over borstvoeding en horen, dat borstvoeding NIET aan te raden is bij HIV infectie, omdat dan het risico bestaat, dat de zuigeling via de moedermelk ook besmet wordt.

Met zijn programma kan doctor Torres in dat geval gratis melkpoeder verstrekken en waterfilters en thermosflessen.

De resultaten zijn indrukwekkend, en verdienen voortzetting.

Namens DWIJ hopen wij, dat u daaraan uw bijdrage wilt geven.

Anita Kok

## **Missiekalender 2012: Ziel van de Andes**

De platen van de nieuwe kalender zijn gemaakt door Jaime Colan uit Peru. Hij wil met zijn schilderijen de ziel van de Andes laten zien. De indianen van Peru hebben een speciale verbondenheid met de schepping, de 'Pachamma', de aarde, de natuur, en alles wat leeft. Daarin openbaart zich de ziel van de Andes.

De kalender kost € 8,- en is te bestellen via de intekenlijsten achter in de kerken. Er is een inblikexemplaar.

De opbrengst komt ten goede aan de Missie St.Paulus.

(zie voor meer informatie ook: [www.missiesintpaulus.nl](http://www.missiesintpaulus.nl))

## **Symposium 'Oud- en nieuw-katholiek'**

Begin volgend jaar is in de IJmond een reeks gespreksavonden gepland over het boek van Joris Vercammen *'Oud en nieuw-katholiek'*.

Als voorbereiding is er op 14 oktober 2011 een Symposium, waar drs.Gerhard Schuil, prof.dr.Marcel Sarot, prof.dr.Peter-Ben Smit en mgr.dr.Joris Vercammen over het boek van gedachten wisselen.

Het Symposium vindt plaats 'In de Driehoek', Willemsplantsoen 1 c, Utrecht van 16.00 – 18.30 uur.

Anmelding bij [p.b.a.smit@uu.nl](mailto:p.b.a.smit@uu.nl), met gelijktijdige overmaking van € 7,50 op rek.nr. 5319821, t.n.v. P.B.Smit, Amsterdam

## Taizéviering in Adelbertuskerk

Op dinsdag 25 oktober vindt de eerste Taizéviering van dit seizoen plaats in de Adelbertuskerk in de Sparrenstraat te IJmuiden.

De viering begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een half uur.

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan dit oecumenische avondgebed.

Het avondgebed is een mooi en stemmig rustmoment in de week om rustig weer op adem te komen. Centraal staan bekende liederen uit de gemeenschap van Taizé: prachtige liederen die iedereen, jong of oud, snel kan meezingen. Ook is er ruimte voor persoonlijke bezinning en stilte. Wie wil, is om 18.30 uur al welkom om mee te oefenen met het gelegenheidskoor.

De Taizévieringen zijn een gezamenlijk initiatief van de rooms-katholieke, oud-katholieke en protestantse kerken in Velsen. Na het succes van de vieringen in het voorjaar zal er elke laatste dinsdag van de maand een Taizéviering worden gehouden.

De volgende viering vindt plaats op dinsdag 29 november.

## GEZELLIGE BAZAR! IN HAARLEM

In de Oud-Katholieke Kerk van Haarlem, **Kinderhuissingel 76** wordt op zaterdag **8 oktober** een Bazaar! gehouden.

Van **10 tot 16 uur** zijn er curiosa, kleding, speelgoed en boeken te koop.

Daarnaast kunt u lekkere koffie drinken met gebak.

Er is een veiling van de heel mooie spullen en er draait een rad van fortuin.

Voor de kinderen zijn er tal van activiteiten.

De opbrengst van deze Bazaar! gaat naar het onderhoud van de kerk.

Er is deze zomer een enorme lekkage geweest. Het regende zelfs op het altaar! Die lekkage moest worden hersteld. Dat was zeer kostbaar en niet begroot.

Meer informatie op [www.haarlem.okkn.nl](http://www.haarlem.okkn.nl).



# BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



## Kerkdiensten

zat.	8-10	19.00 uur	avondgebed
zon.	9-10	10.00 uur	eucharistie, viering 55-jarig huwelijk Huib en Lien Bil-Stam, kinderkerk, koffie
woe.	12-10	9.00 uur	eucharistie, koffie
zat.	15-10	19.00 uur	vesper
zon.	16-10	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk, koffie
woe.	19-10	9.00 uur	eucharistie, koffie
zat.	22-10	19.00 uur	avondgebed
zon.	23-10	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk, koffie
woe.	26-10	weekmis valt uit i.v.m. bazaar	
zat.	29-10	avondgebed valt uit i.v.m. bazaar	
zon.	30-10	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk
woe.	2-11	19.00 uur	<b>Allerzielen</b> , eucharistie
zat.	5-11	19.00 uur	vesper
zon.	6-11	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk, koffie
woe.	9-11	9.00 uur	eucharistie, koffie
zat.	12-11	19.00 uur	avondgebed
zon.	13-11	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk
zon.	20-11	<b>gezamenlijke dienst in de Adelbertuskerk</b> m.m.v. het Hoorns Byzantijns Koor	

**Website:** [engelmundus.okkn.nl](http://engelmundus.okkn.nl); [www.okkn.nl](http://www.okkn.nl)

**Uit de Engelmundusparochie**

De laatste 'vakantievogels' zijn weer teruggekeerd op hun stek in de IJmond en het programma in onze parochies begint weer volop te draaien. Daarom wil ik u op deze plek van harte wil uitnodigen van het aanbod ook gebruik te maken. Gewoon nieuwe dingen uitproberen. Misschien zit er iets tussen, dat u bevalt.

Dinsdag 4 oktober zijn wij om 14 uur in De Bolder met de **Bijbelgesprekskring** begonnen. De volgende keer komen wij op dinsdag 18 oktober bij elkaar, ook om 14 uur in De Bolder. Wij bestuderen de lezingen van de kerkdiensten van de volgende zondag en proberen te achterhalen, wat ze nu voor ons leven kunnen betekenen. Jan Groen heeft er op pag. 5 van dit Kruispunt meer over geschreven.

Vrijdag 7 oktober zijn wij om 14 uur met de **oecumenische leeskring** in De Bolder begonnen. De volgende keer is vrijdag 21 oktober, ook om 14 uur, maar dan keer in de Ichthusburcht. Wij zijn een groep christenen uit verschillende kerken in de IJmond die om de beurt in De Bolder of in de Ichthusburcht bij elkaar komen om gezamenlijk een interessant boek te lezen dat wij zelf uitzoeken. Op het moment lezen wij de 'catechismus van compassion'.

Ook de gezamenlijke **huiskamerkring** begint weer. Dinsdag 25 oktober komen wij na de zomer voor de eerste keer weer bij elkaar, om 20 uur in de pastorie op de Kon.Wilhelminakade. Het is een open kring waar iedereen welkom is. De deelnemers bepalen per avond het onderwerp van gesprek.

Van harte wil ik iedereen de **ochtenddienst** elke woensdag morgen om 9 uur in de Engelmunduskerk op de Kon.Wilhelminakade aanbevelen. Een moment van rust en bezinning midden in de week, halverwege tussen de zondagen. Daarna drinken wij steeds koffie in De Bolder. Hiervoor loont het toch de moeite een keer vroeg het bed uit te komen.

Op de zaterdagavonden gaan wij door met ons **avondgebed** om 19 uur in de Engelmunduskerk. Een keer in de maand zingt het mannenkoor, een keer de vrouwengroep de vesper voor. Op de zaterdagen

ertussen bidden/zingen wij de completeen zoals die in het blauwe boek staan. Completeen zijn het oude nachtgebed ter afsluiting van de dag. Kom, zie en blijf komen! Een mooie gelegenheid om je op de zondag voor te bereiden.

In de eucharistieviering op **Allerzielen**, woensdag 2 november om 19 uur, bidden wij voor onze doden. Op de zondagen ervoor ligt achter in de kerk een lijst, waar u de namen van dierbaren kunt opschrijven, die u tijdens de voorbeden genoemd wilt zien. Na afloop is er in De Bolder gelegenheid om onder het genot van thee of koffie na te praten. Aan deze dienst zal het jeugdkoor zijn medewerking verlenen.

Tot ziens op een van deze avonden of in de kerkdiensten,  
pastoor Harald Münch

## **De parochie onderweg**

Het parochieleven is na de vakantiemaanden weer geleidelijk op gang gekomen. Een einde aan onze gezamenlijke kerkdiensten, een start van het verenigingsleven en bovenal de voorbereidingen van de bazar zijn losgebarsten. Je zou kunnen zeggen, er zit weer beweging in. Dat geldt ook voor uw kerkbestuur dat na rustige vakantiemaanden, het woord zomermaanden vermijd ik maar, zich weer gebogen heeft over een drukke agenda. Ik noem voorbeelden als de voorbereiding op de synode en daarmee ook de najaarsgemeentevergadering, kerkbals en begroting. Daarnaast is nog een aantal punten van orde, waaronder het gebruik van *De Bolder*. Als kerkbestuur hebben wij kennis genomen van de prijsbijstelling voor huur en bediening van *De Bolder*. Onze kaartclub bleek als eerste te zijn geconfronteerd met de beleidswijziging. Het was even schrikken, maar na enig overleg en bijstelling van de prijzen, kon een ieder akkoord gaan met de ingestelde verhoging. Met deze inkomsten hoopt de *Boldercommissie* een verantwoord beleid te hanteren ten dienste van onze parochiegemeenschap. Het kerkbestuur steunt de ingeslagen weg van harte, in de wetenschap dat de ruimte voor een ieder ongewijzigd open staat zonder dat hoge drempels zijn opgeworpen.

Op 1 oktober neemt het kerkbestuur deel aan de tweejaarlijkse bis-

domdag voor de geestelijken, kerkbestuurders en synodalen van het bisdom Haarlem. Er is een interactief programma voorbereid, gericht op betrokkenheid en ervaring met het thema 'Groeï' in brede zin. Wij zullen stilstaan bij vragen over welke soort van groei bij ons oud-katholiek-zijn past, onze manier van kerk- en christen-zijn. Hoe verkoop je jezelf als je niet van de hippe vormen en de snelle slogans bent? 'Groeï' in brede zin: groei in ledental, groei in financiën (kwantitatieve groei), maar ook groei in de diepte: groei in geestelijk leven, groei in gemeenschapszin, persoonlijke groei (kwalitatieve groei). Wat lukt wel en wat gaat niet zo best? Ongetwijfeld een boeiende dag om met elkaar te beleven.

Deze bisdomdag sluit prachtig aan op de weg die de kerkbesturen van de H.Adelbertus- en H.Engelmundusparochies samen zijn ingeslagen op zoek naar hun verdergaande samenwerking. Niet omdat één van beide kerkgebouwen om financiële redenen dicht moet, maar omdat ons kader krimpt en wij toch een vitale parochiegemeenschap willen zijn en blijven in de IJmond om inhoud te geven aan ons *vieren, dienen en getuigen*. Inmiddels zijn wij ons aan het oriënteren, hoe wij parochianen van beide parochies kunnen benaderen om kennis te nemen van hun gedachten hierover. Hierover de komende maanden beslist meer, omdat wij in gesprek zijn met een extern instituut dat ons zal uitvragen over onze geloofsbeleving, toekomstverwachting, en wat wij daar voor over hebben.

Op 18 september was een vertegenwoordiging van het kerkbestuur aanwezig bij de herdenkingsdienst ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat. Als goede buur en als ervaringsdeskundige mochten wij het woord doen. Hierbij hebben wij herinnerd aan de geschiedenis van onze beide kerkgebouwen waarvan de bouw noodzakelijk was in een tijd van bevolkingsgroei. Nu zijn wij, beide gemeenten, rentmeester van prachtige 100-jarige gebouwen. Een rentmeesterschap waarmee wij wel een grote zorg met elkaar delen. In die zin een pluim aan allen die zich in praktische zin inzetten voor het onderhoud van beide gebouwen en aan allen die in financiële zin bijdragen. Beide gebouwen staan er prachtig en goed onderhouden bij, een plaatje voor Oud-IJmuiden. De hervormde gemeente werd tot slot toegewenst dat zij vanuit hun mooie huis van hout, steen en glas nog vele jaren Zijn zegen, Zijn vredegroet meekrijgen om te beleven en uit te dragen, aan allen die zij ontmoeten.

Tot slot nog de oproep om uw emailadres (en naam en adres) door te geven aan Carla van Leeuwen: [carlavanleeuwen@ziggo.nl](mailto:carlavanleeuwen@ziggo.nl) Voor onze ledenadministratie van groot belang, maar ook om parochianen snel te informeren, als berichten in Kruispunt onvolledig of onjuist zijn, zoals rondom de bloemendienst.

Gert Jan v.d. Hulst

### **Jaarvergadering Vrouwenvereniging Aktiva**

Op woensdag 19 oktober nemen wij tijdens de Jaarvergadering afscheid van onze bestuursleden Jannie van de Pieterman, Bets Visser en Reinette Remmers.

Jannie en Bets zijn ruim 40 jaar lang bestuurslid geweest.

Jannie als algemeen bestuurslid en beheerster van De Bolder en Bets als penningmeester.

Reinette heeft haar sporen verdiend als algemeen bestuurslid.

Wij verwelkomen Yvonne Groen en Annedien van der Meer binnen ons bestuur.

Wij zijn dankbaar en trots dat Jannie en Bets zolang een belangrijke rol in ons bestuur wilden vervullen.

Jannie, Bets en Reinette bedankt!

Anneke Zwart, voorzitter

### **THEOLOGENLEZINGEN voor leken**

Het Oud-Katholiek Seminarie leidt de mensen op, die in de kerk priester, diaken, pastoor of pastoraal werker willen worden.

Zij studeren theologie aan de universiteit. En daarnaast bestuderen zij aan het Seminarie de bijzondere thema's, waarin de Oud-Katholieke Kerk zich onderscheidt van de andere kerken.

Voor het eerst hebben zes docenten van het Seminarie een reeks lezingen voorbereid voor de 'gewone' gelovigen, de parochianen.

De lezingen worden gehouden in **Haarlem, Kinderhuissingel 76** (de oud-katholieke kerk) en beginnen om 20.00 uur.

Toegang vrij.

Iedere docent heeft een persoon uit de geschiedenis van de Oud-Katholieke kerk uitgekozen. Hij bespreekt deze en laat zien, wat hij voor ons en voor de kerk in 2011/12 te zeggen heeft onder het motto:

## **Traditie als inspiratie? Zes vensters van toen voor nu**

De enige docent die geen theoloog is, prof.mr.Jan Hallebeek, hield op 26 september de eerste lezing over Johan Wachtelaer (1583- 1652) : **Godsdienst(on)vrijheid in de Gouden Eeuw?**

Toen bestond de Oud-Katholieke Kerk nog niet eens. Er heerste in het land vrijheid van geweten – burgers mochten geloven wat zij wilden. Maar ... katholieken mochten katholiek zijn, maar zij mochten geen kerkdiensten houden, behalve in de familiekring. Zo'n stemming lijkt in 2011 in Nederland weer te bestaan, maar dan niet alleen voor katholieken, maar voor alle vormen van geloof: religie is niet voor het publieke domein, maar een privé-aangelegenheid!

Het verhaal van Hallebeek over verboden kerkdiensten in woonhuizen, schuilkerken, priesters die in vrouwenkleden vluchtten, omkoping van schout en schepenen, processen en verbanning in de 17<sup>e</sup> eeuw was spannend. Maar het herinnerde ook aan berichten van christenvervolgingen in, voornamelijk, moslim-landen nu.

De volgende lezingen zijn op:

24 oktober, dr. Koenraad Ouwens

### **Bijzondere spiritualiteit voor ´gewone gelovigen´**

Naar aanleiding van het lekenbrevier (1731) van Willibrordus Kemp (1678 - 1747)

In die tijd (1723) hebben de (latere) oud-katholieken zich afgewend van Rome.

29 november, mgr.dr.Dirk Jan Schoon

### **Geloof dat recht doet aan God en mens**

Naar aanleiding van Joannes van Neercassel (1625-1686) en de oud-katholieke spiritualiteit.

In die tijd waren er nog geen oud-katholieken, afgescheiden van Rome.

De drie laatste lezingen volgen in 2012: 20/2, mgr.dr.Joris Vercammen; 26/3, drs.Wietse van der Velde; 23/4, prof.dr.Peter-Ben Smit.

# BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



## Kerkdiensten

09-10	10.00 uur	17 <sup>e</sup> Znd. na Pinksteren (23 in reeks A) (blz. 191)
16-10	10.00 uur	18 <sup>e</sup> Znd. na Pinksteren - 43 <sup>e</sup> verjaardag van kerkwijding (blz.557)
23-10	10.00 uur	19 <sup>e</sup> Znd. na Pinksteren (25 in reeks A) (blz. 195)
30-10	10.00 uur	<i>Allerheiligen</i> met de gedachtenis voor <i>Allerzielen</i> (blz. 548)
06-11	10.00 uur	<i>H. Willibrordus, apostel der Nederlanden</i> (blz. 552)
13-11	10.00 uur	22 <sup>e</sup> Znd. na Pinksteren (28 in reeks A) (blz. 201)
20-11	10.00 uur	Laatste zondag na Pinksteren – zondag der voleinding (blz. 203); gezamenlijke viering met de parochie van de H. Engelmundus m.m.v. het "Hoorns Byzantijns Mannenkoor"

website: [www.adelbertuskerk.nl](http://www.adelbertuskerk.nl)

## Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 16-10 (verjaardag van kerkwijding), 30-10 (herdenking van onze overledenen), 06-11 en 20-11 (Hoorns Byzantijns Mannenkoor).

## Collectes

In de maand oktober wordt de landelijke collecte gehouden op 16-10, de verjaardag van kerkwijding. De landelijke collecte voor oktober is bestemd voor *ontwikkelingssamenwerking*. De aanbeveling voor deze collecte was nog niet ontvangen vanuit het Collegiaal Bestuur. Let u derhalve goed op de afkondigingen.

De landelijke collecte voor de maand november wordt gehouden op 20-11, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze collecte is be-

stemd voor de *Unie van Utrecht*. Onze bisschoppen schrijven daarover in de aanbeveling:

*In alle lidkerken van de Unie van Utrecht wordt deze maand een collecte gehouden om het werk van de Unie mogelijk te maken. Naast het functioneren van de Internationale Bisschoppen Conferentie, de internationale oecumenische dialogen met andere kerken, is er ook geld nodig voor het opbouwen van de zogenaamde delegaatsgebieden, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk.*

*Willen de Oud-Katholieke Kerken ook internationaal betekenis hebben en houden, dan is uw steun onontbeerlijk.*

*Alvast veel dank voor uw bijdrage in de extra collecte van november.*

Voor deze doelen, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk zijn uw bijdragen natuurlijk ook op onze girorekening 3808341 t.n.v. oud-kath. Adelbertusparochie welkom.

### **Autovriendendienst**

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur).

### **Bij de kerkdiensten**

Zondag 16-10 vieren we de 43<sup>e</sup> verjaardag van kerkwijding. Op 15-10-1968 werd het kerkgebouw door bisschop Gerhardus Anselmus van Kleef plechtig gewijd. We zingen dan ook OKG 797 "Gij hebt met groot geduld uw heerlijkheid onthuld", het bisschopslied van mgr. Van Kleef dat door de bekende lieddichter Tom Naastepad voor hem werd geschreven, een lied dat een groot vertrouwen in de toekomst van onze Heer ademt. Celebrant is op deze morgen em. past. Jaap Spaans uit Aalsmeer.

Zondag 23-10 vieren we het 10-jarig misdienaarsjubileum van Yeri Uiterdijk en Marieke van der Wel. Heel bijzonder dat zij bij alle drukte van studie, werk en opleiding nog steeds trouw hun dienst verrichten!

Zondag 30-10 zullen we in de eucharistieviering voor *Allerheiligen* ook de *gedachtenis voor Allerzielen* houden, de herdenking van onze overledenen. Behalve voor hen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, wordt er ook voor alle anderen gebeden en worden hun namen



genoemd. U kunt – zoals in de voorafgaande jaren – hun namen invullen op de lijsten die op de twee zondagen vóór Allerheiligen achter in de kerk liggen. U kunt de namen ook opgeven bij de pastoor (tel. 0255-510771; e-mail: [frede@quicknet.nl](mailto:frede@quicknet.nl)). Geef u wel altijd voor- en achternamen op. Het is door middel van de voornamen die ons door mensen én in de doop zijn gegeven, dat wij gekend worden bij God.

Zondag 13-11 vieren we het 15-jarig misdienaarsjubileum van Hendrik Blok die ook ondanks studie en buitenlandse verblijven zijn taak trouw is blijven vervullen. Bedankt!

Tenslotte nu reeds een verwijzing naar zondag 20-11, de laatste zondag van het kerkelijk jaar waar we volgens een (jongere) traditie hier in de Adelbertus, samen met de parochie van de H. Engelmundus, het “Hoorns Byzantijns Mannenkoor” zullen ontvangen. Een gelegenheid waar u rustig ook uw burens mee naar toe kunt nemen! ☺

### **Vanuit de Adelbertus-pastorie**

En goed bericht van mevrouw *Wil Ham-Rot*: Na enkele weken in het Kennemergasthuis kon zij inmiddels weer terugkeren naar haar huis aan het Sam Vlessinghof. Ook al moet zij het nog wat rustig aan doen, zij is toch heel blij om weer thuis te zijn.

Mevrouw *Hakkenes* hoopt een dezer dagen na een opname in het RKZ in Beverwijk en een korte revalidatie in het W.F. Visserhuis terug te kunnen keren naar haar eigen woning om daar verder te herstellen.

Mevrouw *Bethsy Kops-de Haan* uit Santpoort wacht op een opname in het Kennemergasthuis voor een heupoperatie en zal daarna enige tijd op een nog niet bekende locatie moeten revalideren.

We wensen hen allen vanaf deze plek veel moed en een spoedig herstel!

Een groot succes was ook dit jaar weer de parochie-uitstap die ons deze keer naar Amsterdam bracht. Elders in dit KRUISPUNT kunt u daar meer over lezen. Voor mij was het natuurlijk des te leuker omdat ik in mijn “oude kerk” kon preken. Ondanks het in eerste instantie wel erg slechte weer – zeker toen we na de kerkdienst de bus weer instapten – was het uiteindelijk toch nog een zonnige en ontspannen dag.

Hartelijk dank nogmaals aan Mariska Donker voor de wederom vlekkeloze organisatie! Jacob Brakenhoff heeft de fakkel van haar overgenomen en zal de uitstap in 2012 organiseren. Wellicht lukt het de reeds

langer gewenste reis naar Schiedam met een bezoek aan het Jenevermuseum (ja, zoiets bestaat ☺) te realiseren.

Iedereen zou ik willen aanraden het laatste nummer van de OUD-KATHOLIEK goed te lezen. Johannes van Riessen schrijft daarin over onze parochie. Thematisch gaat het nummer over de twee bisdommen van onze kerk. En voor de liefhebbers staat is er op [www.okkn.nl](http://www.okkn.nl) in de rubriek “het ding van...” een foto en kort stukje over onze monstrans die eigenlijk alleen maar met het Lof van Oudjaar tevoorschijn komt.

Onverwachts is het tijdens het schrijven van dit stukje toch nog mooi weer geworden, al kun je aan de vele in de zon glanzende spinnenwebben tussen de planten wel zien dat het herfst wordt. Een andere periode van het jaar, een tijd van oogst maar ook een tijd waarin je weer wat meer binnen blijft zitten. De dagen worden korter, de nachten lijken langer.

Ik hoop u tijdens een van onze diensten of andere bijeenkomsten te mogen ontmoeten!

Met een goede groet van huis tot huis,

Robert Frede, pastoor

### **Schoonmaakdag in de kerk**

Na het onverwacht grote succes – en vooral het zeer goede en schone resultaat – van onze eerste schoonmaakdag zullen we ook in het najaar, en wel op zaterdag 22-10 vanaf 11.00 uur, onze kerk weer een grondige beurt geven. Wie – net als uw pastoor – verbaasd was hoe mooi de zijverlichting kan schijnen is van harte welkom om samen met anderen de “verborgen hoekjes” van de kerk schoon te maken.

Het is onverwacht gezellig!

Het duurt niet te lang!

Je hebt eer van je werk!

En natuurlijk is er koffie ☺

Meer handen maken licht werk: Dus meld u aan op de inschrijfflijsten die op 09-10 en 16-10 achter in de kerk liggen.

### **En tenslotte....**

Vragen we hier voor het laatst de oproep om uw e-mailadres samen met u naam en adres op te sturen aan [carlavanleeuwen@ziggo.nl](mailto:carlavanleeuwen@ziggo.nl)

De kerkbesturen proberen een actueel e-mailadressenbestand op te bouwen om in de toekomst beter in staat te zijn nieuws en actualiteiten met de parochianen te delen. Bijvoorbeeld als een bericht in Kruispunt onvolledig of zelfs onjuist is. Heeft u het werkelijk al gedaan? Even controleren. Het is van groot belang voor ons werk!  
Bij voorbaat dank!

### **Pastoor Frede afwezig**

In verband met zijn herfstvakantie is pastoor Frede van maandag 03-10 tot en met zondag 16-10 afwezig.

De vervanging in pastorale noodgevallen ligt bij de pastores Martina Liebler-Münch en Harald Münch. Ook het kerkbestuur zal u zo nodig behulpzaam zijn.

### ***Dagje uit Adelbertusparochie***

*Zondag 18 september gingen de Adelbertusparochianen met de "ouwe getrouwen" van de Engelmundus naar Amsterdam. De bus startte om ongeveer 9 uur richting Mokum, waar we om 9.50 uur arriveerden. We werden verwelkomd door mevr. Wil Keman en de heer Van Appeldoorn. In de misviering ging niet bisschop Schoon voor maar de assistent pastoor in Amsterdam Peter Ben Smit, voor velen van ons geen onbekende. Het was een mooie dienst met fraaie koorzang!*

*Na afloop dronken we koffie of thee met iets lekkers erbij achter in de kerk. Hierna vertelde pastoor Smit ons van alles over de kerk, de schilderijen, het doopvont, het altaar, het orgel. Persoonlijk heb ik hier weinig van verstaan. Het kan zijn door de leeftijd van mijn oren en misschien lag het ook wel aan de akoestiek. In een zaaltje bij de kerk hebben we onze meegebrachte boterhammen genuttigd.*

*Toen we op de bus stonden te wachten die ons naar het Joods Historisch Museum zou brengen ontstond er een wolkbreuk, een enorme donderslag en regen genoeg om lekker nat te worden. Onze jassen konden drogen in het museum. We hebben daar rond gewandeld en uiteraard zeer veel gezien en gelezen. Veel fraai gekleurde schilderijen, veel foto's en veel leeswerk en zelfs via een "hoortoestel" of "ringleiding", geef het beestje maar een naam, kon je veel wetenswaardige dingen beluisteren, maar ook beelden bewonderen.*

*Wat mij persoonlijk heel erg raakte was een tekst, waarin het de Staat der Nederlanden eigenlijk kwalijk genomen werd, dat ons land te weinig zou hebben gedaan voor de in Nederland wonende Joden, waarvan er zo velen zijn omgekomen in de concentratiekampen of de gaskamers. Ikzelf zat in de oorlogsjaren op de middelbare school en het staat in mijn geheugen gegrift: de dag dat twee Joodse leraren de klassen rond gingen om afscheid te nemen van ons, want zij moesten weg. Een van de leraren stond te snikken, en hij zei: mij zien jullie nooit meer terug! En zo geschiedde. De snikkende man en zijn gezin hebben het niet overleefd; de andere wel. Dit kwam weer allemaal bij mij boven toen ik las over de houding van Nederland. Na ca. anderhalf uur zijn we naar de tearoom gegaan en daar zaten al veel oud-katholieken. Met koffie of thee hebben we de tijd vol gemaakt.*

*Om 16.45 uur kwam de bus en vertrokken we weer naar het Adelbertuscentrum. Het werd een uitgebreid borreluurtje. Het was denk ik zo rond half zeven dat we aan de maaltijd begonnen, die bestond uit zalm- en huzarensalades, haring, stokbrood en kruidenboter. Het was heel smakelijk en gezellig.*

*Voor de maaltijd begon, heeft pastoor Frede Mariska bedankt voor het organiseren van deze dag en haar een fles geestrijk vocht overhandigd. Er moet nu een opvolger voor Mariska gezocht worden. Het zou leuk zijn als iemand zich spontaan aanbiedt om deze taak op zich te nemen. De maaltijd werd besloten met een kopje koffie .*

*Allemaal hadden we een fijne dag!*

*Bien Donker*

## **ALGEMENE BERICHTEN**

### **Aangepaste gezinsdienst**

De diensten hebben dit seizoen als thema '**kleurrijk geloven**'.

De eerste dienst onder dit thema vindt plaats op 23 oktober om 15.00 uur in de Laurentiuskerk, Fidelishof 30 in IJmuiden.

Het speciale thema van deze dienst van 'Breken en Delen' is '**Tot wie zouden wij anders gaan?**'

Voorgangers zijn pastoor R.Frede en E.Wigchert, organisten Joop Ma-rechal en Rob Zeegers.

Bijdragen aan de collecte kan met geld, met bloemen of met fruit. Het geld is bestemd voor de organisatie van de diensten, de bloemen en het fruit gaan naar zieken in de regio.

U bent van harte uitgenodigd voor deze dienst!

### **Om te zingen naar de ICHTHUSkerk**

Op zaterdag 8 oktober 2011 is er weer een zangavond in de Ichthus-kerk aan de Snelliusstraat 40 in IJmuiden.

Er worden prachtige liederen uit allerlei bundels gezongen.

Zin om een klein uurtje geestelijke liederen te zingen?

Zorg er dan voor dat je die avond aanwezig bent.

Jan Schotvanger praat de liederen aan elkaar en leidt tevens de sa-men-zang.

Ary Rijke, de vaste organist voor deze avonden, bespeelt het orgel.

De avond begint om 19.30 uur. De kerk is om 19.00 uur open.

Iedereen is hartelijk welkom .

### **Lef! Christelijke kinderboekenmaand 2011**

Tot eind oktober staat de Gospel Boektek in het teken van de Christe-lijke Kinderboekenmaand.

Het thema van dit jaar is 'Lef! – over kleine en grote helden in christe-lijke kinderboeken'. Lef! gaat over kinderen die op een gegeven mo-ment durven in te grijpen, een keuze durven maken, iets durven doen.

'Doe ik mee, blijf ik staan of trek ik mij terug?', 'Zeg ik iets of houd ik juist mijn mond?', 'Ga ik mee of ga ik niet mee?'

Soms gaat het om kleine en soms om grote daden. En soms kun je met een oegenschijnlijk kleine beslissing iets doen, wat grote gevolgen heeft.

Ook in de bijbel zijn voorbeelden van deze houding, zoals bijvoorbeeld bij Daniel, die principiële trouw bleef aan zijn God en daardoor grote gevaren onder ogen moest zien, of bij Gideon die met zijn kleine groep een leger versloeg.

Gospel Boektek, Kennemerlaan 224, IJmuiden. Open van dinsdag tot en met zaterdag.

## **Elfjes om even bij stil te staan**

Elfjes zijn teksten van elf woorden en vijf regels.

Regel 1, 1 woord, regel 2, 2 woorden, regel 3, 3 woorden, regel 4, 4 woorden, regel 5, 1 woord. Het eerste en het laatste woord passen of horen bij elkaar, of sluiten op elkaar aan.

De deelnemers aan het Jonge Vrouwen Event in IJmuiden hebben samen zulke elfjes gemaakt.

We geven er enkele weer om over na te denken.

**God**

**woordeloos gebed  
in Uw naam  
verbonden in liefde  
stilte**

**verwachting  
wederkomst hoop  
na de dood  
nieuwe hemel, nieuwe aarde  
leven**

**blij**

**ben gedoopt  
ik ben dankbaar  
mijn leven heeft inhoud  
uitverkoren**

**nacht  
zo donker  
waar is licht  
Ik ben het Licht  
God**

**God**

**ons gebed  
bidden tot U  
U vergeeft ons allen  
vertrouwen**

**zijn  
ik ben  
hou van jou  
dag nacht licht donker  
ik**

# AGENDA

4-10	14.00 uur	Bijbelgespreksgroep, De Bolder
7-10	14.00 uur	Oecumenische leeskring, De Bolder
11-10	20.00 uur	Mannenclub, De Bolder, Kerbert Asiel
14-10	16.00 uur	Symposium oud- en nieuw-katholiek, Utrecht
18-10	14.00 uur	Bijbelkring, De Bolder
19-10	20.00 uur	Aktiva, De Bolder, Jaarvergadering
21-10	14.00 uur	Oecum. leeskring, Ichthusburcht
24-10	20.00 uur	Haarlem, Theologenlezing, dr.K.Ouwens
25-10	19.30 uur	Taizé-viering, Adelbertuskerk
25-10	20.00 uur	Huiskamerkring, pastorie Engelmundus
28 + 29-10		BolderBazar
8-11	20.00 uur	Mannenclub, Bolder, IJmuiden Stores
16-11	20.00 uur	Aktiva, Bolder, Annemarie Peters
29-11	20.00 uur	Haarlem, Theologenlezing, mgr.dr.D.J.Schoon
30-11	16.15 uur	Oratie prof.dr.Peter-Ben Smit, Utrecht
7-12	15.00 uur	Seniorenmiddag, Engelmundus, Bolder

---

**MUTATIEFORMULIER** (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....  
Huidig adres:.....  
Postcode en woonplaats: .....  
Tel.nr. .... e-mail: .....  
Nieuw adres: .....  
Postcode en woonplaats: .....  
Nieuw tel.nr. ....  
overige mededelingen.....  
.....

## OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

### **Pastores**

Pastoor drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden  
tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: [frede@quicknet.nl](mailto:frede@quicknet.nl)

Pastoor M. Liebler-Münch en pastoor H. Münch,  
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

### **Gebouwen**

Adelbertuskerk : Sparrenstraat 46, IJmuiden  
Engelmonduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden  
De Bolder: tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of  
06-22879771, [okbolder@gmail.com](mailto:okbolder@gmail.com)  
Adelbertuscentrum: tel. 0255-540039, b.g.g. 0255-512167 of  
023-5392080,  
[okadelbertusbeheer@quicknet.nl](mailto:okadelbertusbeheer@quicknet.nl)

*Bankrekening O.K. parochie*  
*H. Engelmondus te IJmuiden*  
Rabo 15.41.64.348  
ING 523.965

*Bankrekening O.K. Parochie*  
*H. Adelbertus te IJmuiden*  
ING 38.08.341  
ING. 68.97.11.255

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies*  
**alleen** via ING 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

*Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824*  
Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de  
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

*Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289*

*Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:*  
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren voor **2 november a.s.** bij:*  
S.C.Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,  
tel. 0255-536961, e-mail: [s.c.smitmaan@12move.nl](mailto:s.c.smitmaan@12move.nl)

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 14 november 2011.