

*Bij de voorplaat:
Gedeelte van zij-altaar in de Kathedraal van Metz*





PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 53, nummer 6 december 2011

Kerstnacht

Voor velen dé gelegenheid om naar de kerk te gaan of om tenminste stil te staan bij oude tradities en het geloof zoals dat op school en in de jeugd werd voorgehouden – en dan het liefst nog een witte kerst zoals vorig jaar: dan lijkt het dat zelfs de natuur ons terug zou willen brengen naar de oude beelden van dit als oer-christelijk beleefde feest. Nagenoeg iedereen die wordt ondervraagd weet wat kerstmis betekent, van Pasen en Pinksteren kun je dat nou niet direct meer zeggen. En als dan zelfs de HEMA – een van oorsprong Joodse onderneming – sinds jaar en dag kerststallen verkoopt dan kun je daar toch wel van uitgaan dat het feest tot de “Nederlandse canon” behoort om het maar wat eigentijdser uit te drukken.

Kerstmis heeft voor de gelovigen vele betekenissen – en het heeft in de loop der tijden steeds meer gekregen. Nagenoeg iedereen verbindt er iets bijzonders mee. Vreemd eigenlijk dat dat voor de allereerste christenen kennelijk nog niet zo was. Het oudste evangelie – dat van Marcus waaruit we in dit B-jaar zullen lezen in de liturgie – “doet er eigenlijk niet aan”. Jezus treedt daar op een gegeven moment op, zijn afkomst, zijn ouders en jeugd lijken minder interessant, het gaat om datgene wat de volwassen Jezus onder zijn volk probeerde te betekenen. Pas Mattheüs en dan

Lucas, in zijn magnifieke vertelling over de geboorte van Jezus, geven nadere uitleg en betekenis aan de afkomst van Jezus die als een door God gezondene in de wereld kwam.



Met zijn geboorte – eigenlijk al met zijn verwekking – was volgens hen namelijk iets heel bijzonders aan de hand. Hij werd geboren uit een vrouw en als mens – dat is een essentieel onderdeel van ons geloof en ook de belangrijkste reden voor het kerstfeest – maar hij werd ook geboren zonder tussenkomst van een man. U hoeft nu niet te schrikken: Ik ga nu geen hoogtheologische verhandeling houden over de maagdelijke geboorte in de meest biologische zin – ik denk niet dat de letterlijke betekenis erg interessant is of ons geloofsleven veel verder brengt. Maar ik wil proberen een aantal aspecten uit te lichten die dit geloofsgegeven voor ons nu interessant kan maken en wellicht ook wat tot nadenken kan oproepen.

Allereerst: Jezus wordt buiten de destijds geldende traditionele regels om geboren. Het was een echte “mannen”- tijd waarin Jezus werd geboren. Vrouwen speelden een zeer nevenschiktelijke rol in het openbare leven, slechts bij zeer grote uitzondering hadden zij een publieke rol. Daarbij past ook hoe de mensen zich het ontstaan van het menselijk leven voorstelden. De mens kwam in zijn geheel uit de man voort – de vrouw ontving dat kleine mensje en het groeide in haar, zijzelf voegde er niets aan toe. Dat is heel lang het idee geweest. Het was pas onze eigen Antoni van Leeuwenhoek die dat idee na de constructie van de eerste deugdelijke microscoop uit de wereld hielp.

Jezus komt door God in de wereld – niet door Jozef. Jezus is dus geen product van zijn voorouders, hij komt geheel nieuw in de wereld. Niemand kan dus later zeggen dat zijn woorden, daden en handelingen nou “typisch iets van onszelf” zijn zoals dat vaak bij kinderen wordt gezegd als men hun wezen zou willen verklaren. Dat wordt ook heel sprekend verbeeld in de geslachtsregisters van Jezus. De evangelieboeken van Mattheüs en Lucas, die de basis vormen van ons kerstverhaal, geven elk een lange lijst van Jezus’ voorouders. Mattheüs begint bij Abraham, Lucas rekent zelfs helemaal terug tot Adam en via Adam tot God. Onderling zijn die twee naamlijsten trouwens nogal verschillend, het levert vooral een hoop tegenspraak op. Maar in één ding stemmen ze overeen: de hele lijst komt uit bij Jozef die niet de vader van Jezus is. Het gat tussen Jozef en Jezus wordt wat onbeholpen bij Mattheüs gedicht met de formulering: “Jozef. De man van Maria uit wie Jezus werd geboren” (Mt, 1,16) en “Jezus de zoon, naar men meende, van Jozef” (Lc, 3,23).

En met deze formulering wordt het gat tussen Jozef en Jezus eigenlijk uitdrukkelijk open gehouden. Het is heel duidelijk voor de luisteraars: De



hele menselijke geschiedenis heeft tot dan toe de Verlosser niet voortgebracht. Jezus is dus niet het vanzelfsprekende eindproduct dat na een aantal generaties zomaar van het band rolt c.q. in de kribbe valt.

Jezus is het grote geschenk aan al die stamouders – zij worden door hem als het ware geadopteerd.

De man in zijn maatschappelijk dominante positie staat buiten spel, de vrouw komt extra helder in beeld.

Maar – om het heel duidelijk te zeggen – het gaat er absoluut niet om de passieve, verzorgende en koesterende kant nu weer in een klassieke zin bij de vrouw neer te leggen, zoals dat vaak gedaan werd in het verleden. De verhalen rondom de ontvangenis, de geboorte en de eerste jaren van Jezus laten juist helder zien dat zij niets met een passieve – in de zin van afwachtende rol – te maken hebben.

Zonder de duidelijke keuze van Maria en ook van Jozef was het helemaal niets geworden met de komst van Jezus in onze wereld.

En nog een ander aspect in dit verhaal is belangrijk in deze context.

Jezus werd aan zijn ouders gegeven. En zij nemen hem in blijdschap en dankbaarheid aan. Maria en Jozef laten zien dat dat wat je krijgt – zonder erom te vragen – vaak hele grote waarde kan hebben en dus gekoesterd kan en moet worden.

Dat wil zeggen: Een mens in het licht van God is nooit louter het product van zijn of haar afkomst, van de omgeving of gebaseerd op de maatschappelijke positie, maar altijd ook een geschenk áán die omgeving.

De vrede van God waarover in de kersttijd zo veelvuldig wordt gezongen – die is dus niet maakbaar. Ze is geen product van onze menselijke strategieën. Ze wordt door God neergelegd in de handen en de harten van de mensen. Attente en verwachtingsvolle harten, zorgzame en goedwillende handen.

Wij worden met kerstmis geroepen dragers van het godsgeschenk te zijn. *Aanpakken* is dan niet de roep om je mouwen op te stropen, maar een aanmoediging om stil te staan en je te openen voor een aanwezigheid die de wereld kan veranderen.

Samen met de pastores Harald Münch en Martina Liebler-Münch wens ik u allen een zalig kerstmis en een gezegend 2012,

Robert Frede, pastoor



BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

Nieuwjaarsontmoeting in het Adelbertuscentrum

Aansluitend op de eucharistieviering van 1 januari op nieuwjaarsdag, die om 16.00 uur begint is er een nieuwjaarsontmoeting voor beide parochies. Om de organisatie wat eenvoudiger te maken – en u van eventuele restjes af te helpen – zouden we het plezierig vinden als u zelf wat hapjes en/of oliebollen mee zou kunnen brengen. In mijn Amsterdamse parochie was dat altijd een groot succes.

U kunt uw bijdrage gewoon op de dag zelf mee naar de kerk nemen, maar als u het al van tevoren weet is het voor de organisatie plezierig als u even contact opneemt met pastoor Robert Frede (tel. 0255-510771 of 06-22920471). We hopen op velen en een gezellige ontmoeting!

Kienavond Adelbertus

Met een kleine groep parochianen en een aantal IJmuidense kienfanaten hebben we op vrijdag 11 november een hele gezellige ouderwetse kienavond gehad. Zes rondjes kienen met leuke prijzen en een loterij met als prijs een pocket filmcamera – gewonnen door Jo de Ruiter – maakten de avond geslaagd aldus de aanwezigen.

De inwendige mens is niet vergeten; een lekker slaatje en een stukje worst of kaas verlieten grif de keuken.

En dan nog de matrixverloting op zondag 20 november – na de dienst – met het als immer fantastisch klinkende Hoorns Byzantijns Mannenkoor. De goed gevulde flessenmand werd gewonnen door nr. 13, ingevuld door Jan Karemaker. Van harte en proost! De totale bruto-opbrengst van de kienavond en de matrixverloting bedroeg € 913,75.

We willen iedereen, en dan natuurlijk zeker de spontane sponsors die diverse prijzen beschikbaar stelden voor de kienavond, heel hartelijk bedanken. Zonder u allen kunnen wij natuurlijk niet!

De opbrengst gaat voor een deel naar het kerkbestuur. Zij hebben nog wat wensen waar het geld goed terecht zal komen. Daarover hoort u via hen meer, zodra overeenstemming over de doelen is bereikt.

Namens de activiteitencommissie van de Adelbertusparochie,
Mariska Donker



Informatie over het KASKI-onderzoek in onze parochies

Op **vrijdag 30-12** om **19.30 uur** wordt door de pastores en andere leden van de “stuurgroep samenwerking” in de Adelbertus een informatieavond gehouden over het onderzoek door het KASKI-instituut van de Radboud-universiteit in Nijmegen onder de IJmuidense parochianen.

We hopen in een uur informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden. Inmiddels zijn een aantal mensen door middel van brieven en persoonlijke benadering al verzocht om aan een gesprek dat deel uit maakt van de eerste fase van het onderzoek deel te nemen.

Voor deze informatie-avond zijn alle belangstellende parochianen van harte uitgenodigd.



Bisschop Horstman 60 jaar priester Jubileumconcert 'Eerste Licht' in Egmond aan Zee

Op zaterdag 17 december om 10.30 uur viert mgr. Teunis Johannes Horstman tijdens de eucharistieviering zijn 60-jarig priesterjubileum in de Oud-Katholieke Parochie H. Agnes te Egmond aan Zee.

Van 1987 tot 1994 was hij bisschop van Haarlem.

Na afloop is er gelegenheid de jubilaris geluk te wensen.

Om 14.30 uur vindt er een jubileumconcert plaats. Op verzoek van de jubilaris zal het projectkoor 'Eerste Licht' (met klein orkest) van Stichting 'Your Song Projects' een concert geven voor genodigden en belangstellenden. De afgelopen 4 jaar is op vele plaatsen in Nederland het 1e Nederlandstalig Adventsoratorium 'Eerste Licht' uitgevoerd.

'Eerste Licht' is gecomponeerd door Teresa Takken op teksten van Marja Ligterink. De melodieën en teksten vormen een ontroerend en hoopvol geheel en volgen de metafoor van de schepping, de schepping van de nieuwe mens. U bent van harte uitgenodigd om 'Eerste Licht' te komen beleven op 17 december! (www.yoursongprojects.nl)



18 december: DWIJ-collecte voor Roxanna, voor Guatemala

Het ziekenhuis in Antigua, dicht bij Guatemala-stad, waar Roxanna Fortman vrijwilligerswerk gaat doen, heet Obras Sociales del Santo Hermano Pedro. Het is een sociale instelling, die voor een klein deel gefinancierd wordt door de overheid, en verder draait op giften van particulieren en bedrijven in binnen- en buitenland.

Er werken altijd veel jonge vrijwilligers uit andere landen voor kortere of langere tijd, zoals Roxanna, maar ook fysiotherapeuten, verpleegkundigen en artsen. Soms komen er teams van medisch specialisten uit het buitenland, waaronder Amerika en Canada, om in korte tijd veel mensen met een bepaalde kwaal, een hazenlip bijvoorbeeld, kosteloos te helpen. Dan zijn er ook nog vrijwillige tolken nodig die Spaans en Engels spreken.

Op de medische afdelingen zijn vrijwilligers welkom voor de dagelijkse, veelal intensieve verzorging van de bewoners, maar ook voor bewegings-oefeningen, looptrainingen, wandelen en spelen.

Er is een afdeling voor zuigelingen, die vaak ondervoed binnenkomen, een hazenlip hebben, of een open ruggetje; een afdeling voor lichamelijk gehandicapte kleuters, kinderen en jongeren; afdelingen voor demente en geestelijk gehandicapte mannen en vrouwen en een afdeling voor mensen met hersenverlamming, wat leidt tot ernstige groeistoornissen en vergroeiingen.

Daarnaast heeft het huis een speciale school voor de jonge bewoners, maar ook voor kinderen uit de buurt met leer- en/of gedragsproblemen.

Er is een tweedehands kledingwinkel voor de bewoners en de buurt.

Overal is vrijwillige hulp nodig en gewenst.

Maar Roxanna wil het liefst in het ziekenhuis zelf zijn, bij de patiënten en hen helpen, aandacht en liefde geven.

Het ziekenhuis is in 1663 gesticht door de franciscaanse pater Hermano Pedro, die zich in navolging van Franciscus van Assisi bekommerde om verwaarloosde arme kinderen en volwassenen. Hij raapte hen soms letterlijk van de straat op en droeg hen naar zijn huis. Hij ging 's avonds rond met een bel en klopte bij de rijkere inwoners aan om bijdragen voor zijn werk van naastenliefde te vragen. Zijn werk is onder leiding van de franciscanen voortgezet tot nu toe.

Het huidige ziekenhuis is in 1980 gestart in het oude ziekenhuis van de stad, dat zwaar beschadigd was door een aardbeving. Het is successievelijk bewoonbaar gemaakt en in gebruik genomen. Nu omvat het een



operatiekamer, een laboratorium, de kliniek en een apotheek. Veel mensen, die er in de loop der jaren vrijwilliger geweest zijn, blijven zich 'thuis' nog actief voor de organisatie inzetten. Zij maken reclame, werven donateurs, organiseren collectes, stimuleren reislustige jongeren om een aantal weken in het Hermano Pedro ziekenhuis te gaan werken en zo ook Latijns Amerika te leren kennen.

Roxanna heeft haar reis- en verblijfkosten voor Antigua sinds haar eind-examen met allerlei soorten werk bij elkaar verdiend en gespaard.

Graag zou ze nog een geldbedrag ter beschikking hebben om voor het ziekenhuis of de bewoners en patiënten te kunnen kopen, wat op dat moment nodig en/of gewenst is: rijst, zwarte bonen, volle melk, vlees gelatine, chocolade.

Als zij het zelf daar kan kopen, blijft er niets aan een onbekende strijkstok hangen, en steunt ze daarmee ook de lokale middenstand. En het is voordeliger dan spullen uit Nederland over te vliegen – ze krijgt daar meer waar voor hetzelfde geld.



Wilt U Roxanna helpen iets extra's te doen voor de bewoners van dit Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, dan graag uw bijdrage overmaken op

bankrek.nr. 56.48.40.289 t.n.v. DWIJ, IJmuiden, o.v.v. Roxanna

Robert Frede en Harald Münch, namens de kerkbesturen
Jan van der Leek, namens DWIJ

Meer informatie over het ziekenhuis: www.obrashermanopedro.org



Investeren in de Oud-Katholieke Kerk

Deze keer is met 'Investeren in de Kerk' bedoeld financieel investeren met harde euro's en tegen financieel rendement.

Voor de parochies en staties in Eindhoven, Twente en Groningen konden dit jaar eindelijk en toevallig geschikte kerkgebouwen gekocht worden. Jarenlang zwierven de parochies langs tijdelijke en geïmproviseerde gehuurde kerkplekken en kapellen. Onzekerheid over de vraag, waar een kerkdienst zal zijn, hoe laat en hoe lang deze mag duren, bevorderen het gemeentelieven, het kerk-zijn niet.

De Oud-Katholiek van november bericht over de nieuwe kerken.

Vanaf 1 oktober kunnen mensen, parochies, verenigingen, stichtingen participeren in de aankoop en het onderhoud van de gebouwen.

Het Collegiaal Bestuur heeft daarvoor een obligatielening uitgeschreven met een looptijd van 30 jaar. Inschrijven kan met bedragen van 50, 100, 500 en 1.000 euro, waarmee het Collegiaal Bestuur een bedrag van € 250.000 hoopt te realiseren.

De voorwaarden van de obligatielening en inschrijfformulieren zijn te verkrijgen via tel.: 033 – 4620875, of via e-mail: buro@okkn.nl of te downloaden van www.OKKN.nl

Investeren kan dus al met € 50,-. Een zinvol cadeau voor kerst, verjaardag, jubileum, huwelijk, geboorte, enz.?

Pianoleerlingen gezocht

Het pastoresteam bereikte het dringende verzoek van een pianodocente die op zoek is naar leerlingen in de omgeving IJmuiden/Driehuis/Beverwijk.

Zij is bevoegd docente voor piano (en orgel).

Nadere informatie is verkrijgbaar via de pastores Harald Münch (tel. 0255-515260 en Robert Frede (tel. 0255-510771).

Zeg het voort!



KLEURPLAAT



BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

zo.	11-12	10.00 uur 19.00 uur	3 ^e Advent, eucharistieviering, kinderkerk adventscarols samen met Nieuwe Kerk in de Engelmunduskerk, koffie
wo.	14-12	09.00 uur	eucharistieviering, koffie
za.	17-12	19.00 uur	voorbereiding op het kerstfeest voor beide parochies in de Engelmunduskerk
zo.	18-12	10.00 uur	4 ^e Advent, eucharistieviering, kerstfeest kinderkerk, koffiedrinken
wo.	21-12	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za.	24-12	22.00 uur	Kerstnacht, eucharistieviering, koffiedrinken
zo.	25-12	10.00 uur	1 ^{ste} Kerstdag, kinderkerk
ma.	26-12	10.00 uur	2 ^e Kerstdag
za.	31-12	19.30 uur	Oudejaarsavond, vesper voor beide parochies in de Adelbertuskerk
zo.	01-01	16.00 uur	Nieuwjaar, eucharistieviering voor beide parochies in de Adelbertuskerk met aansluitend nieuwjaarsontmoeting in Adelbertuscentrum
wo.	04-01	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za.	07-01	19.00 uur	vesper
zo.	08-01	10.00 uur	Driekoningen/Epifanie, gezinsviering met jeugdkoor, koffiedrinken
wo.	11-01	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za.	14-01	19.00 uur	completen
zo.	15-01	10.00 uur	eucharistieviering, kinderkerk
wo.	18-01	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za.	21-01	19.00 uur	vesper
zo.	22-01	10.00 uur	oecumenische viering in Engelmunduskerk, koffiedrinken, kinderkerk
wo.	25-01	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za.	28-01	19.00 uur	completen
zo.	29-01	10.00 uur	eucharistieviering, kinderkerk



Berichten uit en voor de parochie

Wat de **nieuwe sociale media** betreft lopen wij oud-katholieken meestal niet erg hard, maar ondertussen doen wij af en toe toch ook ons best. Zo zijn wij intussen ook op Twitter te vinden. Onder @OKEngelmundus kunt u ons vinden.

En u zult al gemerkt hebben dat u sinds een paar weken af en toe een e-mail met aankondigingen over bijzondere gebeurtenissen in een van de twee parochies of allebei ontvangt. Van de zomer hebben wij geprobeerd een e-mail bestand van de oud-katholieke gemeenschap in de IJmond op te bouwen om u van bijzondere dingen die gaan gebeuren op de hoogte te stellen.

Wie dit leest en denkt, hé, ik heb nog geen e-mail ontvangen, die kan zijn e-mail adres aan pastoor Harald Münch doorgeven.

Sinds twee maanden volgen wij ook een nieuw zaterdagavondrooster. Eén keer per maand is er vesper, gezongen door de vrouwen, en één keer per maand gezongen door de mannen. Maar op de avonden ertussen heerst er geen stilte in de kerk. Wij zingen dan gezamenlijk de **completen** – sinds vele eeuwen het avondgebed van de kerk – zoals u deze in ons blauwe gezangboek kunt vinden. Alle deelnemers zijn erg te spreken over de sfeer van dit avondgebed. U bent van harte uitgenodigd een keer te komen kijken, te luisteren en mee te zingen.

Wie in de dagen rondom Kerst de **communie thuis** wil ontvangen kan met mij contact opnemen voor een afspraak. Alle andere leden en vrienden van onze parochie nodig ik van harte uit met mij samen de feestdagen in onze kerk van de heilige Engelmundus te vieren.

Zoals de afgelopen twee jaar vieren wij op **oudejaarsavond** om 19.30 uur de vesper en op **nieuwjaarsdag** om 16.00 uur de eucharistie samen met de Adelbertusparochie en in de Adelbertuskerk.

Zondag 8 januari zijn wij om 16.00 uur door de bisschop uitgenodigd in Haarlem voor de vesper aan het begin van het nieuwe jaar en daarop aansluitend de jaarlijkse **bisdomsreceptie**.

Maar 's morgens om 10.00 uur hebben wij eerst onze gezinsviering op het feest van **Driekoningen of Epifanie** met medewerking van ons jeugdkoor. Van harte bent u uitgenodigd om met uw kinderen, kleinkinderen, neefjes en nichtjes te komen. Iedereen is welkom.

Het is al jaren een goede traditie dat we de Gebedsweek voor de eenheid



van de christenen met een **oecumenische viering** in onze kerk afsluiten. Dan mogen wij onze broeders en zusters in Christus uit de Ichthuskerk en van de St. Pieterparochie bij ons ontvangen. Gezamenlijk zullen wij ons geloof vieren. Dit jaar is het op zondag 22 januari om 10.00 uur.

Ten slotte heb ik nog een bericht over mezelf.

In april 2011 ben ik door de bisschop benoemd tot **deservitor voor de parochie te Den Helder** tot mei 2012. Dat heeft tot gevolg dat ik op het moment minder in de Engelmundusparochie aanwezig kan zijn. In die periode zal het bezoekwerk zeker wat te kort komen. Maar ik hoop dat ik dit na afloop van deze periode weer kan oppakken.

Gezegende advents- en kersttijd en tot ziens!
pastoor Harald Münch



Driekoningenavond

Wij zijn er drie koningen met een ster,
a la berdina kostiljon, van cher ami tot in de knie.

Wij zijn drie koningkinderen

sa pater trok naar Vendeloo, van cher ami

Dat was op 6 januari: drie rijke oosterse koningen trokken met hun gevolg van dienaren en pages, kamelen en volbeladen ezels door de smalle straatjes van Jeruzalem naar het paleis van de koning. Een paar dagen later ging de karavaan weer weg, naar het dorp Betlehem om in een stal het pas geboren kind Jezus te bezoeken.

Stel je voor, dat een deftige, dikke en rijke Arabische sjeik met zijn hele familie met dure limousines en een karavaan kamelen en pakezels het verkeer op de Lange Nieuwstraat blokkeert om bijvoorbeeld de moskee te bezoeken. Dat prikkelt de nieuwsgierigheid en de fantasie van het publiek: wie zijn dat, wat komen ze doen, ze zijn raar, je verstaat ze niet, ze zijn lachwekkend en indrukwekkend.

De eeuwen door is op deze laatste dagen van het kerstfeest feest gevierd en pret gemaakt met onbegrijpelijke liedjes, vrolijke spelletjes, plagen en lachen, hapjes en drankjes.

De Werkgroep houdt in onze parochies dit feest in ere met de Driekoningenavond voor zowel de Engelmundus- als de Adelbertusleden.

Deze keer op **zaterdag 7 januari 2012 om 20.00 uur in De Bolder**. Het is altijd ongedwongen en gezellig:

Trekt allen van cher ami naar Vendeloo de Bolder in!



BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Kerkdiensten

Berichten voor de Adelbertusparochie

- | | | |
|-------|------------------|--|
| 11-12 | 10.00 uur | 3 ^e zondag van de advent – <i>Gaudete</i> B (blz. 213)
familieviering m.m.v. het jeugdkoor A + E |
| 17-12 | 19.00 uur | viering van boete en vergeving ter voorbereiding
op kerstmis, gebedsdienst voor beide parochies in
de kerk van de H. Engelmundus |
| 18-12 | 10.00 uur | 4 ^e zondag van de advent – <i>Rorate Coeli</i> B (blz. 215) |
| 24-12 | 22.00 uur | Kerstmis – Geboorte van de Heer – Kerstnacht
(blz. 19), vanaf 21.45 uur is er samenzang van
bekende kerstliederen |
| 25-12 | 10.00 uur | Kerstmis – Geboorte van de Heer – Kerstdag (blz. 21) |
| 26-12 | 10.00 uur | H. Stefanus, diaken en eerste martelaar (blz. 23),
gezamenlijke viering voor beide parochies in de kerk
van de H. Engelmundus
<i>(ons eigen kerkgebouw blijft gesloten)</i> |
| 31-12 | 19.00 uur | H. Silvester, bisschop – <i>Lof van Oudjaar</i> |
| 01-01 | 16.00 uur | Naamgeving en besnijdenis van de Heer –
Nieuwjaar (blz. 31), aansluitend nieuwjaarsontmoeting
voor beide parochies in het Adelbertuscentrum |
| 08-01 | 10.00 uur | Epifanie – Openbaring van de Heer aan de volkeren -
<i>Driekoningen</i> (blz. 36) |
| 15-01 | 10.00 uur | 2 ^e zondag na Epifanie B (blz. 220) |
| 22-01 | 10.00 uur | 3 ^e zondag na Epifanie
oecumenische viering van Schrift en Tafel
in de PKN Engelmunduskerk in Velsen-Zuid
<i>(ons eigen kerkgebouw blijft gesloten)</i> |
| 29-01 | 10.00 uur | Opdracht van de Heer in de Tempel – <i>Maria Lichtmis</i>
(blz. 508) |

website: www.adelbertuskerk.nl, www.okkn.nl of ijmuiden.okkn.nl



Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van 11-12, 24-12 (kerstnacht), 25-12 (kerstdag), op 01-01 (nieuwjaarsontmoeting), 15-01 en 29-01 (Maria Lichtmis).

Collectes

De collecte van de landelijke kerk voor de maand december wordt gehouden op 11-12 en is bestemd voor het diaconaal werk in de eigen parochie en stad. Voor de toelichting verwijzen we naar het vorig nummer van het KRUISPUNT.

Op 18-12 is er een extra collecte voor het DWIJ. In deze collecte vragen we om giften voor het ziekenhuis in Guatemala waar Roxanne Fortman uit de Engelmundusparochie momenteel vrijwilligerswerk doet. We verwijzen naar de toelichting die op die zondag in de kerk wordt gegeven en op de stukjes die in dit en het vorige kruispunt staan.

De extra collecte voor de maand januari 2012 wordt gehouden op zondag 15-01 en is bestemd voor het oecumenisch werk van onze landelijke oud-katholieke kerk. De aanbeveling van het Collegiaal Bestuur was bij het schrijven voor dit kruispunt nog niet beschikbaar.

Voor deze doelen, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk zijn uw bijdragen natuurlijk ook op onze girorekening 3808341 t.n.v. oud-kath. Adelbertusparochie welkom.

Wellicht ten overvloede wijzen we ook op de actie KERKBALANS 2012 die deze maand van start gaat. Uw bijdrage is noodzakelijk om het voortbestaan van onze parochie mogelijk te maken!

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur).



Bij de kerkdiensten

Zondag 11-12, de 3^e zondag van de advent willen we onze viering tot een viering-met-verschillende-generaties maken. Het jeugdkoor van de beide parochies zal zingen.

Zaterdag 17-12 is er om 19.00 uur een gebedsdienst ter voorbereiding op het hoogfeest van Kerstmis. In deze viering is er gelegenheid tot bezinning, tot boete en vergeving.

Zaterdag 24-12 vieren we om 22.00 uur de eucharistie voor de Kerstnacht. Om 21.45 uur zullen we beginnen met het zingen van traditionele kerstliederen. Aansluitend is er koffiedrinken in het Adelbertuscentrum.

Zondag 25-12 vieren we de eucharistie van kerstmorgen.

Maandag 26-12, de feestdag van de H. Stefanus, diaken en martelaar, blijft ons eigen kerkgebouw gesloten. Er is een gezamenlijke eucharistieviering voor beide parochies in de H. Engelmundus.

Zaterdag 31-12 vieren we de vesper en het Lof van Oudjaar om 19.00 uur voor beide parochies in onze kerk. Hoewel deze dag zoals alle dagen van ons jaar ook een heilige kent, de H. Silvester, bisschop van Rome, ligt het accent toch geheel op Oudjaar. Ook al houden we op deze dag niet – zoals dat heel vroeger bij protestanten gebruikelijk was – een gedachtenis voor overledenen, het is toch een moment om stil te staan bij het afgelopen jaar en onze verwachting voor de toekomst.

Zondag 01-01 vieren de beide parochies om 16.00 uur de eucharistie in ons kerkgebouw. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar een goed nieuw jaar te wensen tijdens de nieuwjaarsontmoeting in het Adelbertuscentrum. Zoals reeds eerder vragen we u ook dit jaar om oliebollen en/of hapjes van oudjaarsavond mee te brengen ☺

Op *zondag 22-01* tenslotte houden we samen met de R.K. parochies van IJmuiden/Driehuis en de PKN-gemeente Velsen in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid een oecumenische viering van Schrift en Tafel voor de “gebedsweek van de eenheid der christenen”.

Pastoor Frede afwezig

In verband met een korte vakantie is pastoor Frede afwezig van vrijdag 13-01 tot en met zaterdag 21-01-12.

De waarneming in voorkomende pastorale noodgevallen is in handen van de pastores Martina Liebler-Münch en Harald Münch (tel. 0255-515260).



Vanuit de Adelbertus-pastorie

Als parochie mogen we op een zeer geslaagde dienst op 20-11 jl. terug kijken. Een bijna overvolle kerk en het prachtige gezang van het *Hoorns Byzantijns Mannenkoor* o.l.v. hun dirigent Grigori Sarolea maakten deze zondag tot een belevenis. Ook de koorleden genoten van de dienst en zeiden volgend jaar graag weer terug te komen. Een waardige afsluiting van het kerkelijk jaar!

De parochie bereikte het droevige bericht dat *Geert Groenendaal*, gedurende een aantal jaren de vaste inval-organist en een vertrouwd gezicht op Paas- en Kerstmorgen, op 87-jarige leeftijd in Amsterdam is overleden.

Op bijna 74-jarige leeftijd overleed *Willem Zwart*, de broer van Elly de Bie-Zwart.

We wensen de betrokken families veel sterkte en Gods nabijheid in deze moeilijke periode. Hun gedachtenis zij ons een zegen.

Mevrouw *Bethsy Kops-de Haan* uit Santpoort is inmiddels weer thuis en revalideert verder om haar bewegingsruimte te vergroten.

Door de onverwachts droge en zonnige november werd ik door de intocht van Sinterklaas en het begin van de adventstijd bijna een beetje verrast, maar geleidelijk begint het bijpassende gevoel toch wat op te komen – alleen al vanwege de verschillende activiteiten in de kerk en ook in De Moerberg die bij deze tijd van het jaar horen. Er moet altijd van alles geregeld en georganiseerd worden en soms schiet de stilte die bij deze tijd hoort er een beetje bij in. Ik wil u daarom ook op deze plaats graag wijzen op het Adventsboekje dat ook dit jaar weer door onze bisschoppen is uitgegeven. Het bevat een aantal korte overdenkingen en is juist niet bedoeld om in één adem te worden uitgelezen. Van harte aanbevolen!



Vanuit de pastorie in de Wilgenstraat wens ik u een zinvolle adventstijd, een zalig kerstfeest en een 2012 onder Gods rijke zegen,
Robert Frede, pastoor



Huiscommunie voor de feestdagen

Mocht u voor de feestdagen de communie willen ontvangen maar bent u door ouderdom of ziekte of om andere redenen niet in staat naar de kerk te komen dan kunt u de communie ook thuis ontvangen.

Neemt u dan a.u.b. zo spoedig mogelijk contact op met pastoor Frede (tel. 0255-510771 of 06-22920471). Ook als u nog niet in het systeem van regelmatige huiscommunie bent opgenomen kunnen we daarover afspraken maken.

Zondag 13 november 2011

Op deze zondag hadden we in de Adelbertuskerk weer wat te vieren (dus weer gratis koffie / thee met wat lekkers erbij).

Koffiemensen wéér bedankt voor deze extra inzet!

Hendrik Blok stond nu even in de belangstelling van onze parochie (al wilde hij dit liever zelf niet) maar zo werkt dat natuurlijk niet. Nu 15 jaar misdienaar, en dan te weten dat hij in oktober 2006 afscheid zou nemen. Alles was toen geregeld, zo ook een pen met inscriptie (op datum) en die heeft hij ook gekregen.

Maar na een gesprekje in de sacristie, voorafgaande aan de dienst met toen nog pastoor de Boer, besloot Hendrik om zijn misdienaarsdiensten voort te zetten. Dit is iets waar we als parochie en misdienaars blij om mogen zijn, want het is een kleine groep die toch zeker voor sommige van hen vaak ingeroosterd worden. Ondanks Hendriks studies en zijn regelmatig verblijf in het buitenland (waar hij ook nog skileraar is) en omdat hij graag in het weekeinde nog een avond wil stappen heeft hij toch deze mijlpaal bereikt.

Ook pastoor Robert Frede sprak zijn dank uit en had lovende woorden voor deze jubilaris. Er werd een cadeaubon overhandigd door past. Frede en een attentie door ondergetekende. Na deze dienst was er onder het genot van een kopje koffie/ thee de mogelijkheid om Hendrik te feliciteren en even gezellig met elkaar na te praten in het Adelbertuscentrum.

Zelf blijf ik het iets bijzonders vinden, want alle zes de misdienaars dienen al minimaal **10 jaar** aan het altaar van de Heer.

Een trotse parochiane, Marjoke de Koning-Wiljouw.



ALGEMENE BERICHTEN

35 jaar Goede Herderkoor

Op zaterdag 10 december a.s. houdt het Goede Herderkoor een Jubileumconcert i.v.m. haar 35-jarig bestaan in de Petrakerk aan de Merwedestraat te IJmuiden.

Bovendien zullen de aanwezigen een aantal bekende liederen in wisselzang met het koor zingen. Medewerking wordt deze avond verleend door Kinderkoor "Het Ankerkoor" uit de Velsbroek o.l.v. Caroline Bakker. Toetsenist is Gerrald Beute en de basgitaar wordt bespeeld door Helma Slik. Er zullen ook een paar nummers samen met het Goede Herderkoor gezongen worden. Verder werken mee de sopraan Cora Glas en de bariton Peter de Bruijn, beiden ook leden van het koor.

Ben Helmers begeleidt het koor op de piano. Het orgel wordt bespeeld door de organisten Henk Crezee en Martin de Jong. Het geheel staat onder leiding van oprichter en dirigent van het koor Jan Schotvanger.

De toegang is vrij. Na afloop zal er wel een geheel vrijblijvende deurcollecte zijn om de kosten van deze avond enigszins te dekken.

Het concert begint, i.v.m. de medewerking van Kinderkoor, om 19.30 uur. De kerk is om 19.00 uur open.

Veelzijdig kerstconcert Chr. Mannenkoor 'IJmuiden'

Op vrijdag 16 december 2011 verzorgt het Christelijk Mannenkoor 'IJmuiden' een bijzonder concert, ditmaal helemaal in het teken van kerst. Het koor gaat een afwisselend en verrassend programma ten gehore brengen. Tijdens het concert worden enkele bekende kerstliederen gezamenlijk gezongen met alle aanwezigen in de kerk. De artistieke en algehele muzikale leiding is in handen van de dirigent van het Christelijk Mannenkoor 'IJmuiden', de heer Klaas Koelewijn. Toegangskaarten à €10 per stuk kunt u nu al bestellen op telefoon-nummer 023-537 32 81 of 0255-518 685, maar zijn ook verkrijgbaar via de leden van het koor. In de toegangsprijs is een kop koffie of thee in de pauze van het concert inbegrepen. Aanvang van het concert is 20.00 uur. Adres: Petrakerk, Merwedestraat, IJmuiden. Koor en solisten stellen uw komst zeer op prijs.



De kerststal in de St. Agathakerk

In de St. Agathakerk aan de Breesstraat 93 in Beverwijk wordt ook dit jaar weer een mooie kerststal gebouwd. Een goede jaarlijkse traditie. Daarbij wordt ieder jaar gekozen voor een thema, deze keer is gekozen voor:

"Het mooiste geschenk"

Het thema is ontleend aan een prentenboekverhaal waaruit blijkt dat niet de bal, het boek, noch het hondje, maar het kind zelf het mooiste geschenk is.

Kinderen zijn het goud van de toekomst; we moeten ze koesteren. Daarom vragen we in de taferelen rond het kerstverhaal aandacht voor kinderen en jeugdigen.

Het gaat niet alleen om voeden, ook om opvoeden! Zorg voor jeugd.

Aan de hand van het thema zijn de bouwers van de kerststal aan het werk gegaan. Op creatieve en originele wijze verbeelden zij het thema.

Uiteraard is er de grot met kribbe en op de achterwand de sterrenhemel.

De herders hoeden hun schapen. In het veld is een grote tent gebouwd en de herders vormen samen met hun vrouwen en kinderen een familie.

Zelfs de Driekoningen komen dit jaar met hun kinderen, zij dragen optische instrumenten bij zich, immers zij zoeken de ster. Ook komt er een timmermanswerkplaats waar Jozef de kinderen leert timmeren.

Bij de stal is er meerdere uitleg over het thema en de diverse taferelen beschikbaar. Bij de stal ligt voorts een boek, daarin kan men zijn of haar mening over de stal en thema geven.

De kerststal is te bezichtigen alle dagen in de periode 25 december 2011 tot en met zaterdag 7 januari 2012, steeds van 12.00-16.00 uur. Ook op zaterdag 17 en zondag 18 december zal de kerk geopend zijn, eveneens van 12.00-16.00 uur, weliswaar dan nog met een lege kribbe.

De toegang is gratis, maar van iedere bezoeker wordt toch een kleine bijdrage verwacht, immers de kosten worden steeds hoger. Ook sponsors zijn van harte welkom

Op zondag 18 december komen "The Kennemer Christmas Carol Singers" zingen. 1^e Kerstdag is er "Kindje wiegen" en op 2^e Kerstdag zal het Themakoor Staccato optreden. Op woensdag 4 januari zal er een optreden zijn van het koor van het centrum "de Stut".

Parkeerruimte is ruim aanwezig. De kerk is voor rolstoelen toegankelijk.

Voor nadere informatie: Tel. 0251-654426 (Voorz. stichting)

Tel. 0251-215094 (Pastoor parochie)



AGENDA

13-12	14.00 uur	Bijbelkring, De Bolder
14-12	18.30 uur	Aktiva, Adventsavond, De Bolder
16-12	14.00 uur	Oecumenische leeskring, Ichtusburcht
01-01	16.00 uur	Eucharistieviering met aansluitend nieuwjaars- ontmoeting in de Adelbertuskerk
05-01	20.00 uur	Gespreksavond met Aartsbisschop J. Vercammen in het Adelbertuscentrum
08-01	16.00 uur	Vesper met aansluitend de jaarlijkse bisdomsreceptie in de kathedrale kerk HH. Anna en Maria in Haarlem
10-01	15.00 uur	Bijbelkring, De Bolder
10-01	20.00 uur	Nieuwjaarsbijeenkomst O.K. Mannenclub, De Bolder
10-01	20.00 uur	Jaarvergadering, kienen, Adelbertus Vrouwenkontakt
13-01	14.00 uur	Oecumenische leeskring, De Bolder
18-01	20.00 uur	Aktiva, De Bolder
19-01	20.00 uur	Gespreksavond Oud- en Nieuw-Katholiek, De Bolder
21-01	16.00 uur	Oecumenische leeskring, Ichtusburcht
24-01	14.00 uur	Bijbelkring, De Bolder
27-01	14.00 uur	Oecumenische gesprekskring, Ichtusburcht

MUTATIEFORMULIER

(bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

overige mededelingen.....

.....



*Ik hoorde hoe de klokken blij
het oude kerstlied speelden
zij zongen vol vuur
in 't nachtelijk uur
van vrede en welbehagen*



*De redactie en alle medewerk(st)ers van
het kruispunt wensen u een zalig kerstfeest
en een vreedzaam, voorspoedig en gezond 2012*



OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler- Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmonduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of

06-22879771, okbolder@gmail.com

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,

okadelbertusbeheer@quicknet.nl

b.g.g. 0255-512167

Bankrekening O.K. parochie

Bankrekening O.K. Parochie

H. Engelmondus te IJmuiden

H. Adelbertus te IJmuiden

Rabo 15.41.64.348, ING 523.965

ING 38.08.341, ING 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies

alleen via ING 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleased worden bij mw. M. van de

Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren voor **11 januari a.s.** bij:*

Mw. F. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

Tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 23 januari 2012.



kerstnummer kruispunt – bladzijde 24

