



KRUISPUNT

PASEN 2012



**Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus**

“Aanvoerder van het nieuwe leven”

Jezus is de aanvoerder van het nieuwe leven. Hoe moeten we dat verstaan? Opwekking is geen verlenging van het gewone leven. Geen ‘verder leven’. Het is niet alsof je even van paard wisselt en dan gaat het door in volle galop, als of er niets gebeurd is.

Verrijzenis is ook niet de eeuwige kringloop van komen en gaan, vergaan en opstaan, sterven en geboren worden. Deze kringloop wordt doorbroken. God maakt met de opstanding van Jezus een nieuw begin. De loop van de oude schepping is voorbij, een nieuwe schepping begint, in het *teken van het leven*.

Jezus is de aanvoerder van het nieuwe leven. Hem mogen we volgen. Wij hoeven geen handlangers van de dood meer zijn, wij zijn handlangers van de Verrezen Heer. Is dat zo?

Want dat heeft consequenties. Dan zullen we ons niet meer met de machten van de dood inlaten of bij neerleggen. Dan zullen we bloot leggen wat het menselijke leven bedreigt. Dan zullen we ons verzetten tegen alles dat het leven en de schepping verwoest.

Pasen te vieren is veeleisend. Jezus is niet gestorven en verrezen zodat we een goed gevoel hebben. Hij wil in ons leven. Hij wil dat wij van zo’n leven getuigen. Jezus kan meer dan de dood met bloemstukken versieren en van mooie toespraken voorzien. Hij kan ons aan de dood ontrukken.

Met hem is onze weg geen doodlopende weg meer, waarin wij ingeklemd raken. Niet alleen maar een weg richting kerkhof. Maar in de kracht van God een weg van de dood naar het leven.

Dat gaat ver boven alle menselijke krachten uit. Dat tart elke beschrijving. Over de vrouwen wordt verteld dat zij weg vluchtten van het graf: want schrik en ontsteltenis hadden hen overweldigd. Dus daar op het eerste Pasen heersen niet een en al feeststemming en goede gevoelens.

Daar waar God onmiddellijk aan het werk is, daar worden mensen met stomheid geslagen. Ze zijn geschrokken. Pasen is getekend door de schrik erover dat met de opwekking alle menselijke ervaringen en verwachtingen ondersteboven worden gezet.

Wij nodigen U uit met ons samen in de Goede Week en met Pasen deze ervaringen te delen.

Een gezegende Paastijd gewenst,
pastoor Harald Münch



BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

Oliewijding in Haarlem

Hiermee wordt iedereen uitgenodigd voor de Chrismamis met de zegening van de heilige oliën op maandag 2 april a.s. om 19.30 uur in de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria aan de Kinderhuissingel te Haarlem.

In het bijzonder zijn welkom degenen die het afgelopen jaar gevormd zijn, of die in het komende jaar gevormd zullen worden. Ook verwacht en van harte welkom zijn degenen die het afgelopen jaar zijn toegetreden.

Aansluitend aan de dienst is iedereen welkom voor koffie of thee in de gemeentenzaal.

Aan allen nog een gezegende Goede Week en Paastijd toegewenst.

Dirk Jan Schoon,

Bisschop van Haarlem

Nieuwsbrief en Website Mijdrecht

In de septemberuitgave van het blad De Oud-Katholiek stond een interview met ondergetekende. Hierin kwam ook de sinds vorig jaar oktober gehouden maandelijkse kerkdienst in Mijdrecht aan de orde. Deze vinden plaats voor een tamelijk grote groep rooms-katholieke medebroeders en zusters die naar aanleiding van een aantal conflicten hun parochiekerk hebben verlaten. Naar aanleiding van de opmerkingen over Mijdrecht kreeg ik nogal wat vragen. Omdat het onmogelijk is om alle vragen persoonlijk te beantwoorden wijs ik er op dat het 'Katholiek Alternatief De Ronde Venen' een eigen website heeft, te weten: **www.derondevenen.okkn.nl**

Ook wordt er elke maand een (elektronische) nieuwsbrief uitgegeven.

Als men zijn of haar e-mailadres doorgeeft aan de beheerder van de website via **nieuwsbriefkadv@gmail.com** krijgt u deze maandelijks gratis toegezonden.

Wim de Boer

aan alle kinderen in de IJmond

Palmpaasstokken maken



Vind je het leuk om een palmpaasstok te maken?

En om het verhaal achter de palmpaasstok te horen?

Zaterdag 31 maart van 14 tot 16 uur gaan we in

De Bolder, het verenigingsgebouw in de Bloemstraat 124 in
Oud-IJmuiden, palmpaasstokken maken met alles er op en er aan:

stokken timmeren, met gekleurd papier versieren,
snoepjes rijgen en een haan bovenop.

Iedereen is van harte uitgenodigd!

Nanda Tol 06-20283550, Harald Münch 0255-515260

Yvonne Groen 0255-523753

De parochie(s) onderweg

Het *Kaski* is hard aan het werk met haar onafhankelijk onderzoek naar wat onder ons als parochianen leeft aan gedachten over onze kerk, ons geloofsleven en de wereld om ons heen, waar kerkbezoek en instituut kerk in toenemende mate onder druk staan. Op het moment dat dit Kruispunt uitkomt, zijn de eerste resultaten van het onderzoek bij de drukker vandaan en liggen ter inzage achter in beide kerken. U kunt ook op aanvraag per mail een exemplaar ontvangen. Het rapport heeft de naam meegekregen '*Vitaliteit in de oud-katholieke parochies in IJmuiden*'; *Deel 1 kwantitatief onderzoek*. In dit onderzoeksrapport vinden wij de weerslag van de groepsinterviews die zijn afgenomen bij parochianen, bestuurders en pastores. Hen is gevraagd naar de wensen en voorwaarden voor een vitale geloofsgemeenschap en de functie en doel van de oud-katholieke parochies in IJmuiden.

Het tweede onderzoeksdeel zal bestaan uit een enquête. Na Pasen wordt onder alle parochianen van beide parochies een enquête afgenomen met als doel een inventarisatie te maken van het draagvlak, aarzelingen en weerstanden over de samenwerking. Beide kerkbesturen vragen dringend om uw medewerking; actief, minder actief of in het geheel niet actief. Via de enquête hopen wij uw mening te vernemen. Wij zouden geen oud-katholieke gemeenschap zijn, wanneer wij daar niet onmiddellijk een prijs aan verbinden. Onder de inzenders verloten wij een prachtige '*eReader*', een werkelijke '*must-have*' die het allerhoogste leescomfort garandeert terwijl deze moeiteloos in de jaszak past. Als winnaar heb je toegang tot een overweldigend aantal boeken met toptitels. Via een gebruiksvriendelijk touchscreen voortaan pagina's omslaan, bladwijzers maken, de lettergrootte en het lettertype aanpassen en zoeken in je favoriete boeken. Eenvoudig, even tikken op het scherm en klaar.

Na Pasen geen enquête ontvangen, terwijl anderen dat wel hebben? Trek dan aan de bel, want dan is er iets mis gegaan.

Voor de verwerking van de enquête doen wij namens *Kaski* het dringende verzoek om zoveel mogelijk de enquête per computer in te sturen. Wanneer u geen computer heeft, niet bekend bent met het gebruik en ook niemand kent die u kan helpen om via zijn of haar computer in te sturen, dan is ook daar niets mis mee. U kunt deze ook gewoon op papier in-

vullen en opsturen/afgeven of wellicht telefonisch doorgeven. Van belang is uw mening, want die telt!

Uit het eerste onderzoeksdeel hebben wij een eerste indruk gekregen wat leeft in de parochies. Het is tevens de voedingsbodem voor de vraagstelling in de komende enquête. De deelnemers aan de groepsgesprekken laten waardering zien voor de hechte, betrokken, zorgzame en saamhorige gemeenschap. Die gemeenschap is waarschijnlijk ook de belangrijkste functie van beide parochies in IJmuiden. Niet alleen in sociale zin, want men wil ook samen het geloof belijden en beleven. Hierbij wordt de liturgische traditie en kwaliteit gekoesterd en gewaardeerd.

Beide kerkbesturen en de pastores zien met name een missionaire functie voor de parochies. Dit beeld wordt niet terug gezien bij de parochianen die meer een belang zien bij een voorbeeldfunctie voor normen en waarden in de samenleving. Hiermee is een belangrijk discussiepunt bloot gelegd voor de kerkbesturen met de vraag of zij in de toekomst haar vastgestelde beleidsplan in deze voortzetten of bijstellen. Willen wij dat en kunnen wij dat? De enquête zal ook in deze richting gaan geven voor toekomstige keuzes.

De meeste gespreksdeelnemers willen een vitale geloofsgemeenschap zijn. Velen willen daarbij speciale aandacht voor jongeren en jonge gezinnen. Als kerktype spreekt de 'open kerk' het meeste aan.

Tot slot is ook gesproken over de kerkgebouwen. Je kunt dat onderwerp immers niet laten liggen. Er zijn ideeën geopperd, maar de gesprekken waren niet gericht op het zoeken naar de samenhang tussen de voorkeur voor het kerkgebouw in relatie tot de belangrijkste functies van de parochies. Dit zal met name in de enquête aandacht krijgen.

Kortom, de onderzoeksresultaten van het *Kaski* zullen ons veel stof tot nadenken geven. Ik nodig een ieder uit om, nadat de uitkomsten van de enquête bekend zijn, leden van de stuurgroep en/of kerkbesturen uit te nodigen om te discussiëren over onze gemeenschappelijke toekomst en ons beleid hierin. Het is het waard om ons hiervoor in te zetten.

Namens de stuurgroep H.Adelbertus en H.Engelmundus,
Gert Jan v.d. Hulst

(Aanvragen *Deel 1 kwantitatief onderzoek*: g.vd.hulst@ziggo.nl)

Oproep

Na Pasen ontvangen alle parochianen op persoonlijke titel van het *Kaski uit Nijmegen* een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête.

Beide kerkbesturen doen een dringend beroep om hieraan uw medewerking te verlenen.

Ter aanmoediging wordt onder de inzenders een 'eReader' verloot!

Dankbetuigingen

'Teder mens heeft mensen nodig'

Daarom zijn wij zo dankbaar voor uw gebeden, de vele kaarten, telefoontjes en bezoeken.

Het heeft ons gesterkt en we gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Lieve groeten,

Henk en Tiny Zoer

Dat was even schrikken: ineens lag ik in het ziekenhuis.

De specialisten hadden na een grondig onderzoek vastgesteld, dat mijn linkernier ziek was, niet goed functioneerde en er daarom zo snel mogelijk uitgehaald moest worden. Als je van de schrik bekomen bent, dan word je erg verlegen van alle reacties van lieve mensen die aan je gedacht hebben, de kerkgemeenschap die met je meeleeft. Dan denk je 'wie ben ik, dat ik zoveel aandacht krijg?'

Bij thuiskomst was het ook een waar welkom. Dan weet ik niet goed, hoe ik iedereen hiervoor moet bedanken.

Beste mensen, langs deze weg wil ik U allen heel hartelijk bedanken voor alles. Het heeft ons, Gerda en mij en de familie goed gedaan.

J.D.Blokland



Bespiegelingen: Waarom?

**Het zal u ook wel eens zijn overkomen. Iemand stelt je de vraag:
"Waarom ben jij oud-katholiek."**

De laatste keer dat mij dat overkwam staat mij nog helder voor de geest. Na een vergadering van het Presidium met het Collegiaal Bestuur, ik schat drie jaar geleden, stelde bisschop Joris die vraag. "Piet, waarom ben jij oud-katholiek? "Ik ben oud-katholiek geboren!", heb ik gezegd.

Ik heb in de voorbije jaren met enige regelmaat hieraan terug gedacht. Zo ook in de week na de Kaskivoorlichting. En ik kwam ook nu weer tot de conclusie dat het wel een zeer pover antwoord is: "Ik ben oud-katholiek geboren."

Dus stel ik mij opnieuw de vraag: "Waarom ben ik oud-katholiek?"

Soms hoor je zeggen dat de vraag stellen is hem beantwoorden. Nou, niet in dit geval. Natuurlijk is het zo dat ik oud-katholiek ben geboren. Jongens met de vader mee en meiden met de moeder. U zult dat herkennen. Ik kan daar trouwens goed mee leven, ik ben er trots op om in de traditie van mijn opa, zijn vader en mijn vader te staan! Maar is dat genoeg? Eerlijk gezegd, nee, er moet toch meer zijn?

Dus de vragensteller houdt vol: "Waarom ben ik nog oud-katholiek?"

Dat "nog" sluipt er zomaar in. Dat eerst maar afhandelen. Heb ik ooit reden gevoeld om eruit te stappen? Zeker! Meerdere malen! Bijvoorbeeld, toen Sonja en ik trouwden was Sonja in verwachting. Na het verwerken van de eerste schok waren wij daar samen blij mee. Maar wij mochten niet in de kerk trouwen. Wij hadden gezondigd. Hadden wij gezondigd? En als dat dan zo is waarom dan straf in plaats van vergeving? Wij zijn gebleven, dat weten jullie.

"Waarom ben jij dan wel gebleven?" vraagt die, steeds vervelender wordende, vragensteller. Hij doelt op de velen die zijn opgestapt. En hij gaat verder: "Wat biedt het jou, heb je er wat aan, geeft het richting aan je dagelijks leven, betekenen jullie iets voor jullie omgeving?"

Ik moet bekennen dat ik de sluitende antwoorden nog niet heb gevonden. Alles wat ik bedenk draait voor mijn gevoel om de essentie heen.

Wat overblijft is: “Waarom ben ik (nog) oud-katholiek”?

Piet Gravemaker

Februari 2012

Reislustige oud-katholieke jongeren

Klaas Goos, zoon van Thea Tol, en zijn vriend Martin zijn op 11 januari 2012 vertrokken voor een reis van 5 maanden door Azië. De reis begon in India, en voerde hen via Thailand naar Vietnam.

Zij doen regelmatig verslag van hun avonturen, en die zijn levensecht te volgen via internet: www.klaasenmartin.nl

Roxanna Fortman is nu aan het werk in het armenziekenhuis in Antigua in Guatemala. Ook zij doet verslag van haar ervaringen en belevenissen op internet: www.roxannafortman.reismee.nl

Het eerste bericht over haar werk op de kinderafdeling van het ziekenhuis heeft pastoor Münch uitgeprint en voor belangstellenden in de kerk gelegd. Het is een schokkend relaas over kinderen met handicaps en groei- en ontwikkelingsstoornissen naar lichaam en geest. Voor een deel zijn de handicaps veroorzaakt door armoede, geboorteschade door gebrekkige (of geen) zorg voor soms te jonge zwangere vrouwen (meisjes nog), onvoldoende kennis van en mogelijkheden voor hygiëne, de verzorging van zuigelingen en peuters, en armoede, armoede ...

Het ziekenhuis roeit met de riemen die het heeft, personeel en financieel. De taak van Roxanna is: iedere dag drie kinderen blij maken en laten lachen.

Roxanna is heel blij, dat zij met de som geld, die zij uit de parochies meegekregen heeft voor het ziekenhuis ook een materiële en duurzame bijdrage kan leveren. Zij gaat, in overleg met de directeur, twee oximetros (zuurstofapparaten) kopen, een goed medicijnkarretje, heel veel melkpoeder voor veel kinderen en voor langere tijd, meters stof om dekentjes van te maken, en speciale kussens.

6^e en laatste Theologenlezing voor leken

Op maandag **23 april 2012** houdt prof.dr.Peter-Ben Smit de laatste theologenlezing voor leken onder de titel:

Dialogo: recht doen aan jezelf en de ander

Het thema van de reeks lezingen was 'Traditie als inspiratie? Zes vensters van toen voor nu'.

Steeds bespraken de theologen Hallebeek, Ouwens, Schoon, Vercammen en Van der Velde een persoon uit de Nederlandse oud-katholieke kerkgeschiedenis. Aan de hand van diens opvattingen van toen keken de theologen naar de kerk van nu.

Smit neemt mgr.dr.A.Rinkel (1889-1979) als uitgangspunt.

Rinkel is heel lang aartsbisschop geweest en heeft de opkomst van de oecumene meegemaakt. En hij heeft de eerste oud-katholieke dogmatiek geschreven over het geloof van de Oud-Katholieke Kerk.

Hij heeft zich dus eerst intensief bezig gehouden met de geloofstraditie van de oud-katholieken, en is ook het geloofsgesprek aangegaan met andere kerken. Aan de hand van Rinkel is veel te zeggen over de positie van de oud-katholieken in het oecumenische en het interreligieuze gesprek nu.

De lezing vindt plaats op de Kinderhuissingel 76 in Haarlem.

Toegang gratis - koffie verkrijgbaar vanaf 19.30 uur

De **5^e Theologenlezing door drs.W.B.van der Velde** vindt nog plaats op dezelfde plaats maar **op 26 maart 2012**.

Van de redactie

Al enige tijd zijn wij aan het brainstormen over een nieuw lettertype voor het Kruispunt. Dit Paasnummer is nu met een andere letter gemaakt.

Indien u hier meer moeite mee heeft, dan horen wij dat graag van u.

Wij zouden ook graag in contact willen komen met mensen die zin hebben om mee te werken aan het Kruispunt, zoals de ingekomen kopij verwerken via de computer en dit uiteindelijk verwerken als een totaal kruispunt. Informatie is te verkrijgen bij Fieta Smit (tel. 0255-536961) of Leni Karemaker (tel. 0255-523367).

Seniorenmiddag op 3 mei

Door omstandigheden is de datum veranderd!!!!

Graag willen wij alle parochianen van 75 jaar en ouder uitnodigen voor de seniorenmiddag op **donderdag 3 mei** aanstaande. De middag begint om 15.00 uur met een kerkdienst in de H. Engelmunduskerk.

Na afloop is er een gezellig samenzijn in de Bolder.

De middag zal eindigen om 17.45 uur.

Medio april ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. Heeft u geen vervoer? Wij zorgen hier voor!

Wij hopen u op **donderdag 3 mei** aanstaande te mogen verwelkomen.

Opgeven bij: Sonja Gravemaker tel. 0255-533309
 Anneke Zwart, tel. 023-5491140
 Pastoor R.Frede tel. 0255-510771
 Pastoor H.Munch tel. 0255-515260

Vanwege de kosten vragen wij u vriendelijk om een eigen bijdrage van € 5 voor deze middag. Er zal tijdens de middag gecollecteerd worden.

Namens de parochies van de H.Adelbertus en de H.Engelmundus, en namens de seniorencommissie,
Anneke Zwart

Een goede raad



*Mensen, geniet
van alles wat U ziet;
bloemen, planten en dieren
zon, maan en sterren.
Ook wij zijn deel van dit heelal.
Mensen, geniet
van elkaar bovenal.*

Marjoke de Koning - Wiljouw

BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

zo.	25-03	10.00 uur	eucharistieviering, kinderkerk
wo.	28-03	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za.	31-03	14-16 uur	palmpaasstok maken , De Bolder
za.	31-03	19.00 uur	voorbereiding samen met de Adelbertus- parochie in de Engelmunduskerk
zo	01-04	10.00 uur	Palmzondag, eucharistieviering met palmwijding, kinderkerk, creche, koffiedrinken
do	05-04	19.00 uur	Witte Donderdag , eucharistieviering
vr	06-04	15.00 uur	Goede Vrijdag , kruiswegmeditatie
vr	06-04	19.00 uur	Goede Vrijdag , dienst
za	07-04	21.00 uur	Paaswake , eucharistieviering, koffiedrinken
zo	08-04	10.00 uur	Paasdag , eucharistieviering, jeugdkoor, eieren zoeken, kinderkerk, creche
ma	09-04	10.00 uur	Paasmaandag , eucharistieviering
wo			geen dienst
za	14-04	19.00 uur	completen
zo	15-04	10.00 uur	eucharistieviering, kinderkerk, koffiedrinken
wo	18-04	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za	21-04	19.00 uur	vesper
zo	22-04	10.00 uur	eucharistieviering, kinderkerk
wo	25-04	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za	28-04	19.00 uur	completen
zo	29-04	10.00 uur	eucharistieviering, kinderkerk
wo	02-05	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za	05-05	19.00 uur	vesper
zo	06-05	10.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken, kinderkerk

website: www.ijmuiden.okkn.nl

Uit de parochie van de heilige Engelmundus

Van Gerard Katers, de echtgenoot van Agatha Katers-Plug, hebben wij op woensdag 29 februari in het crematorium Westerveld afscheid genomen. Zijn weduwe wacht nu op een plaats in een verzorgingshuis.

De komende tijd zal het jeugdkoor twee keer optreden. Op Paaszondag zullen ze meedoen in de gewone Paasmorgenviering. Maar met Pinksteren zullen ze meedoen aan een heuse gezinsviering. Ook de leringkinderen en de kinderen van de kinderkerk zullen dan meedoen.

Na afloop van deze gezinsdienst houden wij een bijeenkomst voor de ouders van alle leringkinderen van de jongere en de oudere groep. Wij willen dan de lering, het meelopen in de kerk evalueren, en afspraken maken voor het aannemen op 4 november.

Zondag 22 april hebben wij in de kerk het koor van de Engelmunduskerk in Oud-Velsen te gast. Zij zullen in de eucharistieviering van 10 uur zingen.

Trouwens, wie twittert kan onder OKEngelmundus onze parochie vinden.

De bisschoppen willen na de zomervakantie weer cursussen voor lectoren en catecheten beginnen. De cursussen duren twee jaar en worden steeds een keer per maand op een zaterdag gegeven. Als lector word je opgeleid om in de kerkdiensten mee te doen of zelfstandig een dienst van schriftlezing en gebed voor te bereiden en te leiden.

De opleiding tot catecheet houdt in dat je opgeleid wordt om samen met de pastores catechese/lering te kunnen geven.

Het was een aantal keren schrikken, toen kort na elkaar berichten binnen kwamen dat bij een aantal leden van onze gemeenschap kanker was vastgesteld: bij Dick Gouda, Tiny Zoer en Jan Gouda. Alle drie zijn al geopereerd en/of worden nu bestraald. En in alle drie gevallen zijn wij vol goede moed. In elk geval willen wij hen altijd in ons gebed gedenken en hen als gemeenschap dragen.

Tot slot een mededeling vanuit de pastorie.

Vanaf 1 juni tot en met 1 oktober zal pastoor Harald Münch studieverlof of sabbatical leave hebben. In deze tijd zullen de pastores Robert Frede en Martina Liebler het pastoraat waarnemen. Studieverlof betekent niet dat ik in het buitenland verblijf. Ik zal in die tijd een theologisch boek van een Russisch-Orthodoxe theoloog in het Nederlands vertalen.

Pasen nadert nu met snelle schreden. Wie graag thuis de communie wil ontvangen kan gerust de pastorie bellen voor een afspraak.

En verder hoop ik dat wij elkaar vaak in de diensten van de Goede Week en Pasen in de kerk zullen zien.

Want zonder Pasen geen christelijk leven.

Met hartelijke groeten,
pastoor Harald Münch



BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Kerkdiensten

- 25-03 10.00 uur 5^e zondag van de veertigdagentijd –
Iudica B (blz. 246)
- 27-03 19.30 uur oecumenisch Taizé-gebed
- 31-03 19.00 uur gebedsdienst van boete en vergeving ter
voorbereiding op de Goede Week en Pasen,
*viering voor beide parochies in de kerk van de
H. Engelmundus, ons eigen kerkgebouw blijft gesloten*
- 01-04 10.00 uur Palmzondag (blz. 248)
kinderkerk met palmstokken maken
- 02-04 19.30 uur wijding van de H. Oliën in de kathedrale kerk van
de H.H. Anna en Maria aan de Kinderhuissingel te
Haarlem
- 05-04 19.30 uur Witte Donderdag (blz. 91)
- 06-04 19.30 uur gebedsdienst van Goede Vrijdag (blz. 260 en blz. 97)
- 07-04 20.30 uur Paaswake (lezingen volgens liturgieboekje)
- 08-04 10.00 uur 1^e zondag van Pasen – *Resurrexi* B (blz. 117)
- 09-04 (10.00 uur) maandag in de Paasweek (blz. 119)
*gezamenlijke viering voor beide parochies in de
H. Engelmundus, ons eigen kerkgebouw blijft gesloten*
- 15-04 10.00 uur 2^e zondag van Pasen – *Quasimodo Geniti* –
“Beloken Pasen” B (blz. 263)
- 22-04 10.00 uur 3^e zondag van Pasen – *Jubilate* B (blz. 266)
- 24-04 19.30 uur oecumenisch Taizégebed van de samenwerkende
kerken in Velsen
- 29-04 (10.00 uur) 4^e zondag van Pasen – *Misericordia Domini* –
“zondag van de Goede Herder” B (blz. 268)
*gezamenlijke viering voor beide parochies in de
H. Engelmundus, ons eigen kerkgebouw blijft gesloten*
- 06-05 10.00 uur 5^e zondag van Pasen – *Cantate* B (blz. 271)

website: www.ijmuiden.okkn.nl

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 01-04 (Palmzondag), 07-04 (Paaswake), 08-04 (Paasmorgen), 22-04 en 06-05.

Collectes

Op zondag 01-04 worden tijdens de collecte ook de collectEDOOSJES voor het vastenoffer 2012 – een opleidingsproject in het Anglikaanse bisdom Niassa in Mozambique (zie vorig KRUI SPUNT) – ingezameld op de collecteschalen.

Daarnaast kunt u uw natuurlijk ook uw gift op rekeningnr. 3808341 van de parochie van de H. Adelbertus overmaken.

De landelijke collecte voor de maand april wordt gehouden op zondag 15-04 en is bestemd voor de opleidingen van onze kerk aan het *oud-katholiek seminarie*. Ook onze parochianen profiteren of profiteerden van de kerkelijke opleiding en de cursussen voor de lectoren.

Het Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling:

Een kerk die zich zelf serieus neemt, zal ook haar opleiding serieus nemen. Niet alleen de veelzijdige toerusting van toekomstige ambtsdragers maar ook het wetenschappelijk werk is daarbij belangrijk. Zowel voor het eigen verstaan als voor de legitimatie naar de buitenwereld toe is het van levensbelang dat er op gezette tijden wetenschappelijke publicaties over het oud-katholicisme in de brede zin het licht zien. Het seminarie kost geld, veel geld, dat maar ten dele door de overheid ter beschikking wordt gesteld. Naast bijdragen in de tekorten door verschillende kerkelijke fondsen is uw steun daarom hard nodig. Uw bijdrage in de collecte van april is van blijvende betekenis. Dank daarvoor.

Uw kerkbestuur sluit zich van harte bij deze aanbeveling aan.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur).

Bij de kerkdiensten

Zaterdag 31-03 is er om 19.00 uur een gebedsdienst ter voorbereiding op de Goede Week en het hoogfeest van Pasen. Nu er al vele jaren geen biecht voor de Pasen meer verplicht wordt gesteld is deze dienst een moment van bezinning en voorbereiding geworden.

Van harte aanbevolen! Het zijn altijd mooie verstillde diensten waarin in de handoplegging door de priester wordt gesymboliseerd dat we telkens weer nieuw het leven in kunnen gaan.

Zondag 01-04 vieren we Palmzondag in onze kerk. Met deze dienst beginnen we de Goede Week, het hart van ons christelijk geloof.

Bij een mooie dienst horen tradities en zo willen we ook dit jaar weer met de kinderen Palmzondagstokken versieren en zullen we kinderen en kleinkinderen die ooit in onze kerk zijn gedoopt of aangenomen uitnodigen – ook al zijn zij nu al lang volwassen en komen ze niet meer zo vaak. Het kerkbestuur hoopt dat velen aan onze oproep gehoor zullen geven.

Voor de organisatie is het makkelijk als u aangeeft of uw (klein-)kinderen graag een palmzondagstok willen versieren zodat we de benodigde “ingrediënten” in voldoende mate beschikbaar hebben.

Maandag 02-04 is er in de kathedrale kerk in Haarlem om 19.30 uur de eucharistieviering waarin door onze bisschop Dirk Jan Schoon de H. Oliën voor onze parochie en het hele bisdom gewijd worden.

Een mooie verstillde viering en tijdens de aansluitende ontmoeting een goede gelegenheid om mensen uit de andere parochies te spreken.

De H. Oliën uit deze viering worden ook in onze parochie in het tabernakel bewaard en worden bij de ziekenzalving en de doop gebruikt.

Donderdag 05-04 vieren we om 19.30 uur de eucharistie van Witte Donderdag dat ons herinnert aan het laatste avondmaal en de gevangenneming van Jezus in het hof van Getsemané.

In deze viering stopt ook het orgelspel tot in de Paaswake.

Vrijdag 06-04 is er om 19.30 uur de gebedsdienst voor Goede Vrijdag. Lijden en Sterven van Jezus staan in deze viering centraal. Het is vanouds de enige dag in het kerkelijk jaar waarin in de katholieke traditie geen eucharistie wordt gevierd. Het wordt even stil in de wereld.

Zaterdag 07-04 begint de Paaswake om 20.30 uur. Vanuit de donkerheid en de stilte groeien wij in de lezingen naar Pasen – de Verrijzenis van Jezus de Christus.

Zondag 08-04 vieren we de eucharistie van de Paasmorgen.

Zondag 29-04 blijft onze kerk gesloten en zal pastoor Frede in een gezamenlijke viering in de kerk van H. Engelmundus voorgaan.

Oecumenisch Taizé-gebed in de Adelbertus

Dinsdag 24-04 is er om 19.30 uur een oecumenisch Taizégebed in onze kerk. Vanaf 18.30 uur kunt u onder leiding van ds. Ben Helmers de liederen voor de viering "inzingen". U bent allen van harte welkom!

Vespers in de veertigdagentijd

Op woensdag 28-03 en 04-04 zijn de laatste twee vespers in de veertigdagentijd van dit jaar in de PKN Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. De vesper begint om 19.00 uur en zal ca. 30 minuten duren, zodat u daarna uw avond nog ten volle ter beschikking hebt.

Voorjaarsgemeentevergadering

Op woensdag **25-04 is om 19.30 uur de voorjaarsgemeentevergadering** van de parochie van de H. Adelbertus.

Naast de jaarcijfers staat ook het KASKI-rapport en de samenwerking met de parochie van de H. Engelmundus op de agenda. Relevante stukken vindt u op de twee zondagen voor de vergadering achter in de kerk. Het kerkbestuur hoopt veel parochianen te mogen begroeten.

Vanuit de Adelbertus-pastorie

Toen ik afgelopen zaterdagavond wat dingen voor de viering klaar zette kon ik aan de frisse geur in de kerk ruiken dat er weer door een schoonmaakploegje de hand aan de kerk was gelegd:

Bedankt! Ik begreep dat het maar enkelen waren - ook ik zelf was verhinderd - ik hoop dat we in het najaar weer met een grotere ploeg zijn.

Behalve dat het werk is, is het namelijk ook altijd heel gezellig ☺

Tijdens een bijeenkomst in de "Naaldkerk" in Santpoort werd er aandacht

aan geschonken dat de nieuwe huisvesting van het "Bijna-thuis-huis" gereed is gekomen. Pal naast de RK kerk gelegen is het jaren '30-pand geschikt gemaakt voor een aantal mensen die daar hun laatste levensfase in een huiselijke en rustige omgeving willen doorbrengen als het thuis niet meer kan. Dankzij de inzet van een zeer grote en gemotiveerde groep vrijwilligers is dat mogelijk. Ook onze parochies hebben in het verleden (en nu weer) in de collecte bijgedragen om dit belangrijke werk voortgang te doen vinden.

Een mooi voorbeeld van gemeenschapszin in onze gemeente Velsen, een project waar veel mensen baat bij hebben!

De vespervieringen in de PKN Engelmunduskerk mogen op een trouwe (en niet kleine) groep bezoekers uit alle Velsense gemeentes rekenen, zelf ging ik dit jaar - mede door de vele vacatures in de PKN gemeentes - twee keer voor. Van tevoren zie ik er soms wat tegen op, maar als de dienst begint ben ik er altijd weer van overtuigd dat dit een zeer zinvolle voorbereiding op het hoogfeest van Pasen is. Bij alle drukte van het dagelijks leven valt het niet altijd mee om even "wat extra tijd" vrij te maken ter bezinning en kom je niet veel verder dan het lezen van het boekje "in het huis van de pottenbakker" van onze landelijke kerk. De 30 minuten avondgebed zijn daar een mooie aanvulling op.

Een aantal geïnteresseerden was op 06-03 in gesprek met ds. Liesbeth de Jong van het justitiepastoraat. Zij gaf inkijkjes in het dagelijks werk van een geestelijk verzorger bij justitie en vertelde vanuit haar rijke ervaring, waarbij duidelijk werd hoe ingewikkeld de wereld van de gedetineerden in elkaar zit: Enerzijds het criminele "wereldje" dat een veilig thuis voor sommigen lijkt te bieden en anderzijds de grote wens naar een normaal en onopvallend leven met een gezin die bij velen leeft. Een onderwerp om nog over door te denken. Op 20-03 neemt Frans Bossink ons mee naar het pastoraat in een groot ziekenhuis.

Op dit moment ligt gelukkig - voor zover bekend - niemand in het ziekenhuis, maar er zijn velen door ouderdom aan huis gebonden.

Mocht u voor Pasen nog graag de communie ontvangen, laat dit dan zo spoedig mogelijk aan mij weten (tel. 0255-510771 of 06-22920471). Ik maak dan een afspraak met u. Nog mooier is het natuurlijk als ik u tijdens een van de vieringen gedurende de Paastijd in de kerk kan ontmoeten!

Ik wens u allen goede en gezegende Paasdagen in de IJmond en daarbuiten, met een groet vanuit de pastorie in de Wilgenstraat,
Robert Frede, pastoor

ALGEMENE BERICHTEN

C.O.V. IJmuiden zingt de Matthäus Passion

Traditiegetrouw zingt de C.O.V. IJmuiden ook dit jaar weer de Matthäus Passion van J.S. Bach op vrijdag 30 maart in de vertrouwde Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat 250 te IJmuiden.

De kerk gaat open om 18.45 uur. Het concert begint stipt om 19.30 uur.

De toegangsprijs bedraagt € 25,- en voor jongeren t/m 16 jaar onder begeleiding € 10,-.

Voerverkoop: ten zuiden van het Noordzeekanaal bij Tineke Zwanenburg tel. 0255-525693 en ten noorden van het Noordzeekanaal bij Joke Spruit tel. 0251-211612, via e-mail: kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl

Zie ook de website: www.cov-ijmuiden.nl

Commissie aangepaste gezinsdiensten



Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking,

hun familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn welkom! Het seizoen 2011 - 2012 heeft als thema "*Kleurrijk geloven*".

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de dienst op 1 april 2012 in de Morgensterkerk, Vrijburglaan 2, Heemskerk. Het thema van de dienst is 'Kleur bekennen: *Hosanna - kruisig Hem*'.

De dienst begint om **15.00 uur**. De voorgangers zijn pastoor R. Frede en pastor E. Wigchert. Organisten Joop Marechal en Rob Zeegers.

Zoals altijd kunt u aan de collecte deelnemen door een bijdrage in natura (met fruit / bloemen) of met geld. Het fruit en/of bloemen zijn voor de zieken in de regio. Het geld wordt gebruikt voor de instandhouding van de Aangepaste Gezinsdiensten IJmond.

Na afloop van de dienst kunnen we met elkaar napraten onder het genot van een kopje koffie/ thee of een glaasje fris met wat lekkers.

Matthäus Passion

Op Goede Vrijdag 6 april 2012 vindt, om 19.30 uur in de Philharmonie in Haarlem, de uitvoering plaats van Johan Sebastian Bach's Matthäus Passion.

De uitvoerenden zijn COV Haarlem tezamen met RBO Sinfonia, het jongenskoor van Muziekschool Waterland en zes solisten die hun sporen in de muziekwereld ruim hebben verdiend.

Het concert staat onder leiding van Harry Brassler.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 2 maart bij COV Haarlem tel. 5270066 of per e-mail: graaf.b.@quicknet.nl en vanaf 2 april tevens bij de kassa van de Philharmonie, geopend maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur, tel. 023-5121212 of voor aanvang van het concert.

Veelkleurig christendom ... op vreemde bodem?

Sinds een aantal jaren zijn er ontmoetingen van leden van kleine Orthodoxe, Oriëntaalse, Anglicaanse en Oud-Katholieke Kerken in Nederland om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.

Op 21 april 2012 vindt een bijeenkomst plaats in het Syrisch-Orthodoxe klooster St.Ephrem in Glane (Twente).

Het programma belooft de bezichtiging van het klooster, en een inleiding door Anmar Hayali over de vele kerken en gemeenschappen van buitenlandse christenen in Nederland.

Er zijn korte gebedsdiensten volgens verschillende kerkelijke tradities. Er is veel tijd voor persoonlijke ontmoetingen en groepsgesprekken.

De dag begint om 10.30 uur met koffie en eindigt om 16.00 uur.

Aanmelding vóór 7 april bij het bisschoppelijk bureau, tel. 033 - 4620875; e-mail info@okkn.nl

Voor verdere informatie liggen er folders achter in de Engelmunduskerk.

AGENDA

26-03	20.00 uur	5e Theologenlezing, Haarlem
28-03	19.00 uur	Vespers in de veertigdagentijd in de PKN Engelmonduskerk, Velsen-zuid
27-03	20.00 uur	Huiskamergesprek bij fam. Bil
02-04	19.30 uur	Oliewijdingen in de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem
04-04	19.00 uur	Vespers in de veertigdagentijd in de PKN Engelmonduskerk, Velsen-zuid
10-04	14.00 uur	Bijbelkring, De Bolder
10-04	20.00 uur	O.K. Mannenclub, lezing IJmuiden Stores
13-04	14.00 uur	Oecumenische leeskring, De Bolder
17-04	20.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt, gezamenlijke avond met Aktiva, lezing Bisschop drs. D.J. Schoon
23-04	20.00 uur	6e Theologenlezing, Haarlem
24-04	14.00 uur	Bijbelkring, De Bolder
24-04	19.30 uur	Oecumenisch Taizégebed in de Adelbertuskerk
25-04	19.30 uur	Gemeentevergadering, Adelbertuscentrum
27-04	14.00 uur	Oecumenische leeskring, Ichtusburcht
03-05	15.00 uur	Seniorenmiddag in de Engelmonduskerk/De Bolder

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

overige mededelingen.....

.....

.....

OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmonduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of

06-22879771, okbolder@gmail.com

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,

okadelbertusbeheer@quicknet.nl

b.g.g. 0255-512167

Bankrekening O.K. parochie

H. Engelmondus te IJmuiden

Rabo 15.41.64.348

ING 523.965

Bankrekening O.K. Parochie

H. Adelbertus te IJmuiden

ING 38.08.341

ING. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies

alleen via ING 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de

Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt: kopij inleveren voor 18 april a.s. bij:

Mw. F. Smit-Maan, IJmuidersstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

Tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 30 april 2012.