



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 53, nummer 10 mei 2012

Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus ...

We kunnen tegenwoordig wel de indruk krijgen dat de eenheid van het geloof verbroken is. Ik hoor soms gelovige mensen zeggen: *Wat blijft er nog over van wat ons vroeger werd geleerd?*

Als sommige mensen vernemen wat er zoal wordt verkondigd door de geleerde theologen of door de evangelisch getinte tv-programma's dan rijst bij hen de vraag: *Geloven wij nog hetzelfde?*

Op die vragen en die twijfels bestaat een heel duidelijk antwoord. Alle gelovigen of ze dan behoren bij de zogenoemde progressieven of niet, bidden zonder de minste twijfels of aarzeling het Onze Vader. Het is een gebed dat Jezus zelf ons heeft voorgezegd met woorden die Hij ontleende aan zijn joodse geloof.

Zouden wij met die woorden niet uitdrukken wat ons allen samen bindt? Zou dat niet de kern zijn van ons aller geloof?

Laat ons daar even bij stil staan.

Iedereen die een moment nadenkt, of hij of zij dan geleerd is of ongeleerd, weet dat het hele universum dat ons omringt een machtig mysterie is dat geen mens kan doorgronden. De grootste geleerden, zoals onder meer de beroemde Einstein, werden door dat mysterie nog het meest aangegrepen. Wat gebeurt er wanneer wij het Onze Vader bidden? We stellen ons dan in aanwezigheid van dat ondoorgrondelijk mysterie. We worden niet door

vrees gegrepen, integendeel we halen het dicht naar ons toe en wij durven het Onze Vader noemen, Vader van alle mensen, van de miljoenen mensen die ooit hebben geleefd en de miljoenen die nog zullen leven. Wij plaatsen ons zelf dan in dat wereldwijde gezelschap van de hele mensheid en van God zelf als ons aller Vader .

Ik zei al, dat ieder mens die serieus is, gelovig of ongelovig, onder de indruk raakt van het oneindige mysterie dat ons omringt.

Er zijn wel mensen die er achteloos aan voorbijgaan, die leven in totale onverschilligheid. Ze denken enkel aan vandaag en morgen, en vergeten dat het grote mysterie onze Vader is.

Er zijn mensen die 'niets' zijn, die menen dat het allemaal op hetzelfde neer komt: geloof in God of atheïsme. Het oneindige mysterie wordt dan de onmetelijke leegheid van alles. De mensen worden dan als verdwaalde schapen die geen raad weten met, en geen weg vinden in hun leven.

Daar staat tegenover het besef dat we kinderen van God zijn, dat we leven in een wereld van God die onze Vader is. Dat besef redt ons uit de verlatenheid. Dat is onze redding.

Het is echter niet enkel een bevrijding, het is ook een levensopdracht.

We kunnen ons afvragen waarin die opdracht bestaat, wat we moeten doen om als kinderen van God te leven in zijn wereld.

Er is een psalm die ons daar een kort, duidelijk en verrassend antwoord op geeft.

De psalm begint met een vraag, precies de vraag die wij stellen:

*'Heer, wie mag te gast zijn in uw tent?
Wie mag wonen op uw heilige berg?'*

Met andere woorden:

Wie leeft er in de wereld van God?

Ik citeer het antwoord van Psalm 15:

*'Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft,
In zijn hart geen boze plannen koestert,
Geen bedrog pleegt met zijn tong.
Wie zijn evenmens geen schade doet
En zijn burenen niet te schande zet.*

*Wie de boosdoener veracht,
Maar de dienaars van de Heer in ere houdt;
Zijn bezit niet uitleent tegen woeker ,
Als getuige niet omkoopbaar is.
Wie zich zo gedraagt
Zal niet wankelen in eeuwigheid.'*

Wij leven in Gods wereld, als kinderen van God.

Wij volgen het spoor dat Jezus ons heeft aangewezen als de weg naar God, wanneer wij eerlijk en rechtvaardig leven, wanneer we openstaan voor de hele wereld en ons voor niemand, geen mens, geen land ... geen volk sluiten.

Wij zijn niet de enige kinderen van God, alle mensen zijn het evenzeer. Ze zijn daarom ook allen onze broeders en het is onze plicht tegenover Onze gemeenschappelijke Vader alle mensen als broeders te bejegenen.

Ongelovige mensen kunnen hetzelfde doen. Zij leven dan eveneens, zonder het te beseffen, in de wereld van God. Maar voor hen blijft het mysterie. Wanneer wij in God geloven zijn we niet van mening dat alle duisternis voor ons is opgelost. We zeggen niet dat er in het leven geen mysteries meer zouden zijn, wij denken niet dat wij op alle levensvragen een antwoord weten. Het universum blijft voor ons een groot mysterie. Ook het mysterie van God zelf blijft ondoorgrondelijk.

Maar ons geloof zegt ons wat dat mysterie voor ons betekent, dat het geen anonieme macht is, maar een liefdevolle Aanwezigheid die ons omringt en die wij Vader mogen noemen. Wij hoeven het mysterie van God niet te doorgronden om te beseffen dat het voor ons is een liefdevolle Vader, een bron van vertrouwen en radicale vergevingsgezindheid en een band die ons met alle mensen verbindt.

Dat is de onverwoestbare kern van ons geloof die nooit door twistgesprekken of theologische discussies kan worden weggepraat.

Dat is wat in deze tijd van onrust in het geloof het punt is waar alle gelovigen één zijn en verbonden met elkaar en met de hele wereld.

pastoor Robert Frede

BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

Overleden

Op vrijdag 06-04 jl. overleed in De Moerberg op 88-jarige leeftijd *Marinus Dekker*, weduwnaar van Kniertje Dekker-Blok. Mede door zijn hoge leeftijd leefde hij op afstand mee met onze parochiegemeenschap.

De crematie vond plaats op woensdag 11-04 jl. in het crematorium Westerveld te Driehuis.

Zijn gedachtenis zij ons tot zegen!

Gezamenlijke diensten in de zomer 2012

De beide kerkbesturen hebben besloten dat de periode van gezamenlijke diensten in deze zomer langer zal zijn dan in voorgaande jaren.

De eerste gezamenlijke dienst is op zondag 10-06 in de kerk van de H. Engelmundus, de laatste op zondag 23-09 in de kerk van de H. Adelbertus.

Dit is absoluut niet bedoeld als een soort "voorschot" op besluiten die in het kader van het onderzoek naar een groeiende samenwerking tussen de beide parochies in de IJmond genomen zullen worden.

De reden is van praktische aard: pastoor Münch heeft studieverlof (en vakantie) in de periode van juni tot en met september. Daarnaast zijn de emeriti-priesters, die anders altijd op een positieve wijze hun medewerking verleenden om de 'gaten' in het dienstenrooster te vullen, momenteel wegens ouderdom of ziekte niet beschikbaar.

De parochies in Den Helder en Enkhuizen hebben geen pastoor.

Voor het bisschoppelijk bureau in Amersfoort werd het daardoor niet makkelijker om voor alle kerkdiensten in het land priesters te vinden.

De beide kerkgebouwen in IJmuiden liggen relatief dicht bij elkaar. Het leek de kerkbesturen daarom niet verantwoord, dat er in IJmuiden twee diensten gehouden zouden worden, terwijl er in Den Helder of Enkhuizen één viering zou kunnen zijn.

Om deze redenen is er voor gekozen om het zomerrooster in de IJmond dit jaar langer te maken dan anders, zodat de diensten door de pastores Liebler, Münch en Frede met een relatief geringe ondersteuning vanuit de landelijke kerk gehouden kunnen worden.

De kerkbesturen zijn de parochianen zeer erkentelijk voor hun begrip en medewerking.

Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben dan kunt u daarmee bij de pastores terecht.

Collecten tijdens het gezamenlijke kerkdienstenrooster in 2012

Vanaf juni 2012 gaan we in een verlengd zomer rooster om en om kerken. Voor deze periode hebben de kerkbesturen afgesproken dat elke maand in één van de kerken de maandelijkse collecte ten behoeve van de landelijke kerk wordt gehouden.

In de Adelbertuskerk wordt meestal gecollecteerd op de derde zondag van de maand, in de Engelmunduskerk meestal op de eerste.

Tijdens de zomerperiode zal er voor de Landelijke kerk worden gecollecteerd op de navolgende dagen:

16 juni	Collecte Kerkopbouw - in de Adelbertuskerk
8 juli	Collecte voor de Publiciteit - in de Engelmunduskerk
12 augustus	Collecte voor de honoraria - in de Adelbertuskerk
2 september	Collecte voor de kerken in Oost Europa - in de Engelmunduskerk.

Namens de beide kerkbesturen,
Marcel van der Wel

DWIJ-collecte voor Bijna Thuis Huis

Bijna Thuis Huis betekent eigenlijk 'bijna-net-als-thuis-huis'. Het is bedoeld als tijdelijk huis voor ernstig zieke mensen, voor wie geen genezing meer verwacht wordt, en die in het ziekenhuis uitbehandeld zijn. Soms is de situatie thuis niet geschikt voor de verzorging van een terminale patiënt. Dan kan een tijdelijk verblijf in het bijna thuis huis een mogelijkheid zijn: een kamer bijna net als thuis, ingericht met wat eigen spulletjes, alle ruimte voor bezoek en verzorging door familie en vrienden. Met op de achtergrond altijd toegewijde en behulpzame vrijwilligers. Het huis bestaat dankzij giften en wordt met giften in stand gehouden. Op 10 maart is een nieuw huis 'De Heideberg' in gebruik genomen, dat ingericht is in een bestaand pand op Wulverderlaan1 in Santpoort-Noord. De opbrengst van de DWIJ-collecte is bestemd voor dit nieuwe Bijna Thuis Huis.

Namens DWIJ, Theo van Kouteren

4 Mei viering

Het is al weer bijna 4 mei, de dag dat we nog méér stilstaan bij de mensen die in 1940-1945 gesneuveld zijn.

Wij als oud-katholieke parochies zullen ook dit jaar een bloemstuk leggen bij het monument op Plein 1945. Misschien kunt hierbij aanwezig zijn.

De kranslegging begint ca. 18.30 uur, waarna de stille tocht begint naar het monument op begraafplaats Westerveld.

Marjoke de Koning - Wiljouw

23 Juni: Bisdomsdag Haarlem in Egmond aan Zee

Noteert u de bisdomsdag in Egmond aan Zee alvast met een rode pen in uw agenda: een ontmoetingsdag voor alle oud-katholieken in het Bisdom Haarlem, gastleden van de kerk, en geïnteresseerden. Er is een eucharistieviering met de bisschop als voorganger. Er zijn afwisselende programma's voor volwassenen, kinderen en jongeren met gesprekken en spelen, en als afsluiting een gezamenlijke barbecue.

Het is leuk en inspirerend om eens met veel oud-katholieken bij elkaar te zijn, met name voor de parochianen in kleine parochies. Gun hun en U zelf een bemoedigende dag met veel geloofsgenoten.

Nadere informatie, met name over het programma, volgt.

U kunt alvast met elkaar afspreken wie met wie mee rijdt.

Boekje over Port Royal

In de buurt van Parijs had je de vrouwenabdij van Port-Royal. Het was het centrum van een spirituele beweging in Frankrijk die sterk door de kerkvader Augustinus was beïnvloed. De nonnen van het klooster en hun geestverwanten werden zowel door de Franse staat als door de Paus vervolgd. Een aantal vluchtte naar Nederland. Daar vonden ze een warm onthaal bij katholieken, die vanwege een verschil van inzicht met Rome, een eigen onafhankelijke weg gingen. Uit deze beweging ontstond later de van Rome onafhankelijke Oud-Katholieke kerk.

De werkgroep St. Willibrord is verheugd het verhaal van dit beroemde klooster weer eens compact, compleet en duidelijk in een handzaam boekje te kunnen aanbieden. De tekst is van de hand van mgr. dr. Dirk Jan Schoon, de Bisschop van Haarlem.

Het boekje is te bestellen bij mevrouw Rina Homan: rinahoman@live.nl, tel. 078-6454189; en kost € 6,- excl. verzendkosten.

BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

za.	12-05	19.00 uur	vespers/avondgebed (laatste keer in dit seizoen)
zo.	13-05	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk
do.	17-05	09.00 uur	<i>Hemelvaart</i> , dauwtrappen, ontbijt, eucharistie
zo.	20-05	10.00 uur	<i>gezamenlijk dienst in Adelbertus</i>
wo.	23-05	09.00 uur	eucharistie, koffiedrinken (laatste keer in dit seizoen)
zo.	27-05	10.00 uur	<i>Pinksteren</i> , gezinsviering met jeugd-koor, kinderkerk, crèche, koffie drinken
zo.	03-06	10.00 uur	<i>oecumenische viering in rk. Pieterkerk</i> (Engelmundus dicht)
zo.	10-06	10.00 uur	<i>begin zomerrooster</i> , eucharistie in Engelmunduskerk, koffiedrinken
zo.	17-06	10.00 uur	<i>eucharistie in Adelbertuskerk</i>
zo.	24-06	10.00 uur	eucharistie in Engelmunduskerk, koffiedrinken
zo.	01-07	10.00 uur	<i>eucharistie in Adelbertuskerk</i>

website: www.ijmond.okkn.nl

Uit de parochie van de heilige Engelmundus

In het najaar van 2012 wordt er weer een **lectorencursus** aangeboden. Lectoren zijn 'gewone' gelovigen die na een kleine spirituele en praktische

scholing de pastores in de parochies assisteren met de voorbeden en de overwegingen. Wie denkt dat hij of zij het een keer wil proberen, kan zich bij de pastoor melden.

In januari van 2013 start een **catechetencursus** in onze kerk. Wie interesse heeft om na een korte theologische en catechetische scholing mee te doen met de lering aan de kinderen en de voorbereiding van kinderen en jongeren op de eerste communie en het vormsel kan zich ook bij de pastoor melden.

Misschien is het de een of ander al opgevallen dat **Huib Gravemaker**, 'jonge Huib' niet meer als misdienaar aan het altaar te zien is. Helaas moest hij er vanwege problemen met zijn benen mee stoppen. Van harte willen we hem vanuit deze plaats dank zeggen voor 27 jaar trouwe dienst.

Voor de laatste keer in dit seizoen komt de **huiskamerkring** bij elkaar op dinsdag 29 mei, om 20 uur, bij Thea Carati-van Pel, Grahamstraat 337. De deelnemers hebben gekozen voor het onderwerp 'huwelijk/echt-scheiding'.

Iedereen is van harte uitgenodigd. Ook wie nog nooit geweest is. In verband met de stoelen en de koffie, graag aanmelden via telefoonnr. 0255 - 754709

Op zaterdag 14 april was het een minder blij moment voor onze parochie. Onder zeer grote belangstelling tijdens de avondwake, in de uitvaartmis en ook in het crematorium moesten wij afscheid nemen van Dorine Geutjes, moeder van drie kinderen, van wie twee nog minderjarig.

Zij was jarenlang kinderkerkleidster tot haar verhuizing naar Heemskerk i.v.m. haar scheiding. Op afstand bleef ze een belangstellend lid van onze gemeenschap. Bij haar afscheid bleek, dat ook onze gemeenschap haar niet in de steek liet, en in tegendeel een steun voor haar kinderen en familie tracht te zijn.

Moge zij rusten in vrede!

Met hartelijke groeten,

pastoor Harald Münch

DANKBETUIGINGEN

Tijdens de ziekte van Dorine en na haar overlijden hebben wij ons door uw meelevens, uw kaarten en bloemen heel erg gesteund gevoeld. Wij hebben ons verdriet met u kunnen delen en dat voelt heel goed. Heel hartelijk bedankt daarvoor, ook namens de kinderen en kleinkinderen.

Piet en Sonja Gravemaker

Leesbaarheid Kruispunt

Jarenlang is Kruispunt geschreven met dezelfde letter.

Sinds het Kerstnummer wordt een andere letter gebruikt.

Kost het U moeite de teksten te lezen, meldt U het dan alstublieft bij de redactie, Fiete Smit-Maan, tel. 0255 - 536961, of bij de pastoors.

Als teveel lezers klachten hebben, gaan we terug naar de oude letter.

Met dank voor uw aandacht,

namens de redactie,

Fiete Smit-Maan

BOLDERBAZAR 2012

De 59e editie van de BB zal worden gehouden op

vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober 2012.

Noteer s.v.p. de datum in uw agenda.

In de Bloemstraat is het dan 2 dagen big business.

Op zondag 21 oktober hopen we, na de H. Mis, de aftrap van de BolderBazar-week te verrichten, met de eerste Matrix, oftewel het Rad van Avontuur, in gebouw De Bolder.

Onze Bazar is uniek, niet te kopiëren, behorend tot ons "Engelmondus culturele erfgoed" en in 1975 in gouden woorden beschreven door mevrouw Gouda-Deconinck, beter bekend als tante José. Zij is één der grondleggers van onze Bazar.

Geniet de volgende minuten met de titel en het vervolg;

"Bazar Sint Engelmundus" 1975

*Miniatuur Waterloo plein bij stralende zon
Bood het eerste aspect waar de bazar mee begon
De rommel uitgestald in tuin en garage
Trok kijkers en kopers van diverse pluimage
Ondertussen deed men binnen ook goede zaken
En probeerde maximaal spulletjes kwijt te raken
Bij de flessenbar (altijd prijs !) deed men graag een gok
't Kon een flesje cola zijn, maar ook een eersteklas médoc
Boven had je de habbekratskledingboetiek
Van alles voorzien: eenvoudig en chic
Hier vertrok menigeen met uitpuilende tassen
Na ijverig zoeken, keuren en passen
En wat dacht u dan van onze nieuwe stand
Gebakken vis, salades en haringtent
Soms stond men zelfs in de rij
Voor 't kopen van deze lekkernij
De grabbelton was deze keer niet de enige recreatie
Met ballen gooien bracht men wat variatie
Niet te vergeten de poppenkast; dit jaar voor 't eerst op touw gezet
Bracht voor de allerkleinsten de allergrootste pret
In het jaar van de vrouw wordt veel gediscussieerd
Hier werd echter daadwerkelijk iets gepresteerd
Met een ruggensteuntje van de jeugd, 't nodige begrip van onze mannen
Bleef het niet bij koesteren van plannen
Dank, heel veel dank aan jong en oud
Samen hebben we deze bazar opgebouwd
We stonden er allen voor op de bres
Het werd een daverend succes
... en een succes is het gebleven.
Doorbouwend op dit geweldige fundament
is de BolderBazar nog steeds eminent.*

Namens de BB commissie, Wim Kok.

BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Rooster van kerkdiensten

29-04	10.00 uur	4 ^e zondag van Pasen – <i>Misericordia Domini</i> – “zondag van de Goede Herder” B (blz. 268); gezamenlijke viering voor beide parochies in de H. Engelmundus, ons eigen kerkgebouw blijft gesloten
06-05	10.00 uur	5 ^e zondag van Pasen – <i>Cantate</i> B (blz. 271)
13-03	10.00 uur	6 ^e zondag van Pasen – <i>Vocem Iucunditatis</i> (blz. 274)
17-05	<u>9.30 uur</u>	Hemelvaart van de Heer <i>oecumenische viering van Schrift en Tafel</i> (blz. 277)
20-05	10.00 uur	7 ^e zondag van Pasen – <i>Exaudi</i> – “zondag van de weeskinderen” (blz. 280) <i>gezamenlijke viering voor beide parochies in onze kerk, H. Engelmundus blijft gesloten</i>
27-05	10.00 uur	Pinksteren (blz. 282)
29-05	<u>19.30 uur</u>	oecumenisch Taizégebed uitgaande van de samenwerkende kerken in Velsen
03-06	10.00 uur	1 ^e zondag na Pinksteren – <i>feestdag van de allerheiligste Drieëenheid</i> - “Trinitatis” (blz. 284)
10-06	10.00 uur	2 ^e zondag na Pinksteren (zondag 5 in reeks B) (blz. 296) 1^e viering in het (extra lange) gezamenlijke zomerrooster, dienst in H. Engelmundus, H. Adelbertus gesloten

website: www.adelbertuskerk.nl

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 22-04, 06-05, 17-05 (Hemelvaart), 27-05 (Pinksteren) en 03-06. In het gezamenlijke zomerrooster (10-06 tot en met 30-09 is op *alle* zondagen in onze kerk koffiedrinken na de dienst)

Collectes

De landelijke collecte voor de maand mei wordt gehouden op zondag 20-05 en is bestemd voor de missie *Sint Paulus*. Bij het schrijven voor dit Kruispunt was nog geen specifieke aanbeveling ontvangen. Let u daarom goed op de afkondigingen voor deze zondag.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

Bij de kerkdiensten

Zondag 29-04 blijft onze kerk gesloten en zal pastoor Frede in een gezamenlijke viering in de kerk van H. Engelmundus voorgaan.

Donderdag 17-05, de feestdag van Hemelvaart begint de inmiddels traditionele *oecumenische viering van Schrift en Tafel* om 9.30 uur in ons kerkgebouw. Voorgangers zijn ds. Kees Lous (PKN Engelmunduskerk), mevrouw Toos Bouten (RK parochies IJmuiden) en pastoor Robert Frede.

Zondag 20-05 vieren we samen met de Engelmundusparochie de eucharistie in ons kerkgebouw. Celebrant is pastoor Robert Frede.

Zondag 27-05 sluiten we met het *hoogfeest van Pinksteren* de Paastijd af.

Zomerrooster van de IJmondparochies

Vanaf zondag 10-06 tot en met zondag 30-09 is er het zomerrooster van kerkdiensten voor onze beide parochies van kracht. Dat betekent dat er afwisselend in een van beide kerkgebouwen dienst is. De eerste gezamenlijke viering is op 10-06 in de kerk van H. Engelmundus, de laatste op zondag 23-09 in de kerk van de H. Adelbertus. Op 30-09 nemen beide parochies deel in de oecumenische vieringen van hun oecumenische burens, in ons geval is dat de RK Engelmunduskerk in Driehuis. Vanaf oktober is er weer op iedere zondag in beide kerkgebouwen dienst.

Meer over de beweegredenen voor deze langere zomerperiode in het gezamenlijke deel van dit Kruispunt.

Oecumenisch Taizé-gebed in de Adelbertus

Dinsdag 29-05 is er om 19.30 uur een oecumenisch Taizégebed in onze kerk. Vanaf 18.30 uur kunt u onder leiding van ds. Ben Helmers de liederen voor de viering "inzingen". U bent allen van harte welkom!

Vanuit de Adelbertus-pastorie

Als Adelbertus-parochie mogen we op een geslaagde Goede Week en mooie Paasdagen terug kijken – ook al moesten we enkele trouwe mensen missen omdat zij met vakantie waren. Het lied dat Marieke van der Wel, begeleid door broer Paul, tijdens de Paaswake ten gehore bracht was een mooi extra element in deze toch zeer bijzondere viering.

Dankzij de inzet van velen was dit weer mogelijk. Namens het kerkbestuur: Een ieder hartelijk bedankt voor haar en zijn inzet!

In de periode die aan de Goede Week vooraf ging, vonden een zestal avondgebeden in de PKN Engelmundus in Velsen-Zuid plaats. De belangstelling vanuit onze eigen parochie viel wat tegen – wat niet wegneemt dat de mensen die er wel waren goede en verstillende vieringen mochten beleven. Het tijdstip (19.00 uur) is wellicht niet het meest gunstige, het is zeker een element om bij de evaluatie mee te wegen.

In het kerkbestuur is herhaalde keren over het KASKI-onderzoek gesproken. Bij het schrijven voor dit Kruispunt zal de enquête bij de meeste mensen in de bus liggen.

Doet u alstublieft mee?

Het is geen enkel – dat heb ik van verschillende mensen gehoord – probleem de enquête-vragen schriftelijk thuis gestuurd te krijgen, als u niet over internet beschikt. Op uw verzoek kunnen ook vrijwilligers u behulpzaam zijn. Voor het ontwikkelen van een toekomstvisie voor onze parochie is deze enquête van zeer groot belang. Neemt u dus bij vragen over de enquête graag contact met mij op (tel. 0255-510771 of 06-22920471). Regelmatig wordt mij naar de gezondheid van oud-pastoor Koos van Oosterhout gevraagd:

Helaas laat die zeer te wensen over. Na enkele tia's is zijn gezichtsvermogen aangetast, kan hij niet meer auto rijden, en kan hij – voor hem extra moeilijk – momenteel ook geen diensten doen. We zullen hem en zijn

partner Henk Groen in onze gebeden gedenken. Het is waarschijnlijk ook goed om hen binnenkort een kaart vanuit de “koffie na de kerk” te sturen. Mevrouw Rina van Heck-Sloot is nog steeds aan huis gebonden maar waardeert aandacht vanuit de parochie. Vaak voelt zij zich 's middags beter en hoopt daarom ook binnenkort bij een middagactiviteit aanwezig te kunnen zijn.

Ik wens u allen – maar in het bijzonder hen die door ouderdom of ziekte aan huis gebonden zijn – mooie en goede dagen in een hopelijk lenteachtige IJmond,
Robert Frede, pastoor

Pastoor Frede afwezig

Van 07-05 tot en met 11-05 is pastoor Frede namens de landelijke Oud-Katholieke Kerk aanwezig op de “Gesamtpastoralkonferenz” van onze Duitse zusterkerk in Neustadt/Weinstrasse in de buurt van Mannheim. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de pastores Harald Münch en Martina Liebler-Münch (tel. 0255-515260) of met het kerkbestuur.

Van 01-06 tot en met 24-06 is pastoor Frede met zomervakantie. De pastorale waarneming ligt in handen van pastoor Martina Liebler-Münch (pastoor Harald Münch is met studieverlof).

Van de Penningmeester

In de Adelbertusparochie zijn het afgelopen kwartaal de navolgende collecteopbrengsten het vermelden waard:

1 januari 2012: DWIJ-collecte voor Roxanna Fortman:	€ 51,70
Januari Collecte Landelijke kerk	€ 95,50
Februari Collecte Landelijke kerk	€ 104,40
Maart Collecte DWIJ	€ 45,00
Vastenoffer 2012	
Via de collecten en de spaardoosjes:	€ 476,07
Via de bankrekeningen	€ 404,75
Totaal vastenoffer 2012	€ 881,42

Allen die hebben bijgedragen, hartelijk dank!

VOOR BEIDE PAROCHIES

Aan de heer Piet Gravemaker ter overdenking:

"Waarom ben ik nog met Sonja getrouwd"? *Omdat ik van haar houd!*

"Waarom ben ik nog oud-katholiek"? *Omdat de Oud-Katholieke Kerk mij lief en dierbaar is!*

Dat hoopt ondergetekende,

Bien Donker

Bespiegeling (zie vorig Kruispunt, p. 9)

Beste Piet Gravemaker,

sinds jouw bespiegeling bij de redactie binnen kwam, heeft het thema 'waarom ben ik oud-katholiek' me bezig gehouden. Je bent namelijk niet de enige (oer)-oud-katholiek, aan wie die vraag gesteld is. En ook niet de enige die geen bevredigend antwoord wist.

Ik wil proberen er iets over te schrijven, want ook in het kader van de KASKI-enquête speelt de vraag naar het 'oud-katholiek- zijn' een rol.

Om te beginnen, vind ik het een rare vraag. Je vraagt aan een Nederlander toch ook niet, waarom hij Nederlander is? Hij/zij is het gewoon. Of aan een Belg, waarom hij geen Nederlander is? Hij is gewoon Belg. En zo zijn (oer)-oud-katholieken gewoon oud-katholiek.

Mensen die oud-katholiek geworden zijn, en dat zijn er inmiddels relatief veel, hebben erover moeten nadenken of ze hun oude kerk zouden verlaten, en of ze lid wilden worden van de Oud-Katholieke Kerk. Wij, (oer)-oud-katholieken niet, wij waren het al.

Maar daarmee is nog niets gezegd over wat oud-katholiek-zijn inhoudt. Geen paus, geen Maria-verering, getrouwde priesters, vrouw in het ambt – dat rijtje oud-katholieke 'eigenaardigheden' kennen we wel. Maar is dat de inhoud van het oud-katholiek zijn?

Uitingen van Nederlandschap zijn Elfstedentocht, snert met Unox-rookworst en ijsmuts, Oranje-koorts, molens, klompen, bloembollen. Maar vormen zij ook onze nationale identiteit?

Een aantal jaren geleden maakte 'men' zich zorgen over de kennis van de geschiedenis van de doorsnee Nederlander. De Canon van Nederland werd opgesteld: 50 historische gebeurtenissen die iedere Nederlander moest kennen. Daarvoor moest gewikt en gewogen worden, want iedereen wilde zijn voorkeuren laten gelden. Veel gebeurtenissen zijn niet opgenomen, en velen waren ontevreden.

Vervolgens zijn talloze steden, dorpen, instellingen en regio's voor zichzelf begonnen met een eigen canon. Met als gevolg een kleurrijke reeks leuke boekjes met historische gebeurtenissen in klein bestek.

Maar ondertussen kwam ook de kritiek op die nationale canon, en vooral op de wijze, waarop traditioneel de Nederlandse 'heldendaden' gezien en onderwezen werden. We zijn nu niet meer alleen maar trots op ons koloniale verleden, op ons aandeel in de slavenhandel, bijvoorbeeld.

Dat we die heldendaden nu met wat terughoudendheid zien, maakt ons niet minder Nederlands. Misschien wel meer: met beide benen op de grond staan, zien we ook als Nederlandse deugd.

Moeten we zo soms ook de oud-katholieke identiteit aanpakken? En dan niet alleen aan de hand van de oude mannen, veelal bisschoppen, die tegen Rome stand hielden, maar vooral aan de hand van de geloofsovertuiging, op grond waarvan zij zich tegen Rome moesten verzetten. Misschien kan het boekje van mgr.dr. Dirk Jan Schoon 'Wegwijs in de Oud-Katholieke Kerk' daarbij helpen. De eerste druk heb ik in 1999 op een zondagmiddag achter elkaar uitgelezen. Ik wist nog niet alles wat er in stond, maar ik herkende me er in als oud-katholiek (wat ik niet kan zeggen van het nieuwe boek van mgr.dr. Joris Vercammen 'oud- en nieuw-katholiek; de spirituele zoektocht van die andere katholieken').

Piet, je bent er trots op, dat je net als je vader, je ooms, je opa in de oud-katholieke traditie staat. Je hebt je kinderen in die traditie opgevoed en je bent er blij om, dat ze die traditie willen voortzetten. Die keten kun je dus niet zomaar verbreken.

En denk je, dat je je oud-katholieke identiteit zomaar kwijt bent, als je geen lid meer bent van de Oud-Katholieke Kerk?

Ik zie meer in een speurtocht naar wat onze stoere en moedige kerkelijke voorvaderen bewoog om in hun roerige tijden pal te staan voor het 'ware katholieke geloof', zoals zij dat toen zagen.

Die overtuigingen kunnen ons nu misschien helpen om oud-katholiek te zijn en te blijven. Of niet, maar dan bewust.

Fiete Smit-Maan

Bespiegelingen (2) - Luisteren

Voor op de stang van mijn vaders fiets. Haar netjes gekamd. Brylcream erin. Van IJmuiden-Oost naar de Wilhelminakade.

Middenschip. Voorste bank links. Rechts in de bank. Opa, vader, ik. Ik zie mezelf nog staan in die bank. Als jongetje van een jaar of twaalf. Naast mijn vader en mijn opa. Sterke mannen die twee. Karaktervast, rechthout, rustig, wijs. Van het type Wiebe Wieling zal ik maar zeggen.

Mijn opa was twaalf jaar toen hij naar zee ging. "Jullie kan ik niks meer leren.", had de bovenmeester gezegd. "Gaan jullie maar naar zee." En ze gingen, met z'n drieën, Kees Gouda, Ab van Pel en mijn opa. Achttien jaar was mijn opa toen hij schipper werd. Schipper naast God. Letterlijk. Helemaal alleen verantwoordelijk voor schip en bemanning. Naar de visgronden. Met alleen een kompas en een dieplood. De Doggersbank, de Vikingbank, IJsland. Twee tot drie weken uit en thuis.

Mijn vader en mijn opa luisterden aandachtig. Naar de Les, het Evangelie en de Preek. Dus luisterde ik ook aandachtig. Pastoor Nieuwenhuyzen, die kon er wat van. Twintig minuten minstens. Vaak langer. En hij had wat te vertellen. Had er bij tijd en wijle geen moeite mee om op algemeen menselijke tekortkomingen te wijzen. Liet niet na om duidelijk te maken dat wij allemaal daar ook weleens schuldig aan waren. Wist uit te leggen wat gedaan moest worden om niet weer in dezelfde fouten te vervallen. De Bijbel als richtsnoer voor het dagelijks leven. Dat moet zijn motto zijn geweest.

Na de kerk koffiedrinken. Niet in de Bolder. In de Bloemstraat nummer 90. Oma, verzorgend, rustig, redderde. Sterke mensen ook, die vissersvrouwen. Helemaal alleen verantwoordelijk voor hun schip en hun jeugdige bemanning.

Opa en sommige broers van vader met een zondagse sigaar. Mijn neefjes

en ik op de divan bij het achterraam. Alleen maar luisteren. "Als grote mensen praten houden kinderen hun mond!" Allerlei onderwerpen kwamen voorbij. Meestal serieuze. Als het stormde ging het over de mensen op zee. Dan werd naar de visserijband geluisterd. Om te horen hoe het ging, daarbuiten.

Over het geloof, de preek, werd niet gesproken. Waarom, dat weet ik eigenlijk niet. En nu ik ze daarnaar zou willen vragen zijn ze er niet meer. Alleen Ome Engel nog. Ik moet hem maar eens vragen hoe er bij hem thuis tegen het oud-katholiek-zijn werd aangekeken. Hij zal er ongetwijfeld iets zinnigs over te melden hebben.

En de richting die pastoor Nieuwen huizen wees? Die mis ik soms. Vaak. Of luister ik niet meer zo goed?

Piet Gravemaker
Februari 2012

**wij zijn één in de Geest
wij zijn één in de Heer**

AGENDA

- | | | |
|-------|-----------|---|
| 03-05 | 15.00 uur | Seniorenmiddag in de Engelmunduskerk/De Bolder |
| 08-05 | 14.00 uur | Bijbelkring, De Bolder |
| 09-05 | | Adelbertus Vrouwencontact, Uitstapje |
| 10-05 | | Mannenvereniging, Uitstapje Jopenbrouwerij, Haarlem |
| 11-05 | 14.00 uur | Oecumenische leeskring, De Bolder |
| 16-05 | | Vrouwenvereniging Aktiva, Uitstapje |
| 22-05 | 15.00 uur | Bijbelkring, De Bolder |
| 25-05 | 16.00 uur | Oec. leeskring, Ichthusburcht |
| 23-06 | 10.00 uur | Bisdomsdag in Egmond aan Zee tot 17.30 uur |

ALGEMENE BERICHTEN

Aangepaste gezinsdienst

De volgende aangepaste gezinsdienst vindt plaats op 3 juni 2012 in de Laurentiuskerk, Fidelishof in IJmuiden.

Het jaarthema is **Kleurrijk geloven.**

Het thema van deze dienst is

'In vuur en vlam'.

De dienst begint om 15.00 uur.

Voorganger is pastor Engelbert Wigchert, de muzikale begeleiding verzorgen door Joop Marechal en Rob Zeegers.

Aan de collecte bijdragen kan met een gave in natura van fruit of bloemen, of met geld.

Fruit en bloemen zijn voor de zieken in de regio.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om na te praten bij een kopje koffie/thee of een glaasje fris met wat lekkers.

Pinksteren

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

overige mededelingen.....

.....

.....

OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmonduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of

06-22879771, okbolder@gmail.com

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,

okadelbertusbeheer@quicknet.nl

b.g.g. 0255-512167

Bankrekening O.K. parochie

H. Engelmondus te IJmuiden

Rabo 15.41.64.348

ING 523.965

Bankrekening O.K. Parochie

H. Adelbertus te IJmuiden

ING 38.08.341

ING. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies

alleen via ING 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de

Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt: kopij inleveren voor 23 mei 2012 bij:

S.C. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 4 juni 2012.