



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND

Jaargang 54, nummer 1

juni 2012

Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus ...

Het hoogst nodige!

Deze situatie kennen we allemaal: Ik ben uitgenodigd voor een etentje bij iemand thuis. De deur gaat open en ik overhandig aan de gastvrouw een boeket en zij zegt: "Maar dat was toch niet nodig!"

Zijn bloemen nodig?

Er zijn ervaringen in ons leven die verder gaan dan wat oppervlakkig nodig is. Bloemen zijn eigenlijk niet nodig, maar wel mooi. Ze laten ons iets ervaren van wat verder reikt dan het oppervlakkige 'wat nodig is', een vluchtige kosten-batenanalyse. Dit gaat verder dan de vraag "wat heb ik nodig?"

Is liefde nodig?

Je kunt liefde niet 'gebruiken', niet 'benutten'. Liefde is alsof iemand tegen een ander zegt "Zonder jou wil ik niet leven. Altijd wil ik mij voor jou inzetten. Steeds wil ik vragen: wat is goed voor jou?"

Is liefde nodig?

We komen met deze vraag in een andere dimensie van het leven terecht. Er zijn ervaringen die het oppervlakkige 'wat nodig is' ver overstijgen. Wanneer we deze ervaringen volgen, voelen wij opeens dat hetgeen, waarvan we zeggen dat het eigenlijk niet nodig is, juist het hardst nodig is. Juist dat laat ons mens worden en blijven.

Hebben wij God nodig?

Sommigen denken "eigenlijk niet".

De zon lijkt ook zonder Hem te schijnen.

Het bier smaakt ook zonder God.

En het geld rolt ook zonder Hem.

Inderdaad, God is niet nodig zoals geld en bier nodig zijn.

Wie God nodig heeft om vooruit te komen, vertrekt met lege handen.

God wil ons op een ander vlak ontmoeten. Daar waar iemand tegen de ander zegt "Zonder jou wil ik niet leven, niet omdat ik van jou iets wil, maar omdat jij er bent".

Krijgt u al een gevoel van wat Pinksteren is, de Heilige Geest?

De Geest is een gave.

Wij maken hem niet en wij consumeren hem niet.

Maar wij mogen hem ontvangen, want "Gods liefde is in onze harten uitgestort door de heilige Geest die ons wordt geschonken".

Eigenlijk niet nodig?

Gods Geest is even nodig als de bloemen en de liefde.

Met hartelijke groeten,

pastoor Harald Münch

**Kost het U moeite om Kruispunt met dit nieuwe lettertype te lezen?
Laat het weten aan Fiete Smit (0255-536961) of aan een pastoor.**

BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

BISDOMDAG op 23 juni EGMOND aanmelden tot 10 JUNI

In 't spoor van Sint Jan de Doper

Op zaterdag 23 juni wordt in het bisdom Haarlem een Bisdomdag georganiseerd voor parochianen – jongeren en ouderen - , gastleden, pastores van, en geïnteresseerden in de Oud-Katholieke Kerk.

Het wordt een dag van inspiratie en ontmoeting met een creatieve tocht door Egmond aan Zee en workshops over

**vaste grond
voetspoor
voelen
veilig,
vrees
volgen**

Er zijn parallelle programma's voor jongeren (9-17 jaar) en ouderen.

De Bisdomdag vindt plaats in Egmond aan Zee.

Inloop vanaf 9.30 uur in het Verenigingsgebouw, Julianastraat 5.

Het programma begint om 10.00 uur en eindigt met een kerkdienst om 16.15 uur en aansluitend de barbecue tot 19.00 uur.

Aanmelden via bvh@okkn.nl met naam en leeftijd van de deelnemers

Kosten: € 15,- per persoon; € 30,- per gezin, over te maken op reknr. 410591, t.n.v. Haarlemse Bisschopskas, o.v.v. Bisdomdag

Parkeerplaatsen in Egmond aan Zee zijn schaars en duur. Aan te bevelen is per trein en vanaf de stations Castricum, Heiloo of Alkmaar met bus 165 te reizen.

Het is leuk en inspirerend om eens met veel oud-katholieken bij elkaar te zijn, met name voor parochianen in kleine parochies.

Gun hun en U zelf een bemoedigende dag met veel geloofsgenoten.

De parochie(s) onderweg

Over het onderzoek door het *Kaski* is nog weinig mee te delen. De inzendperiode voor de enquêtes is gesloten en in Nijmegen is men druk doende om de gegevens te verwerken. Een eindrapport verwachten wij niet eerder dan juli, waarna de stuurgroep aan de slag gaat om met de onderzoeksresultaten een advies aan beide kerkbesturen te formuleren.

Het versturen van de Paasgroet en de enquêteformulieren heeft veel reacties opgeleverd over foute adressen, over mensen die niet meer kerkelijk ingeschreven staan, of zijn overleden, etc. Voor beide kerkbesturen best teleurstellend omdat door de jaren heen veel aandacht is besteed aan de ledenadministratie. Desondanks bleek sprake van een aanzienlijke vervuiling van het bestand. De oorzaak ligt in het feit dat de burgerlijke stand van de gemeente al jaren niet meer registreert tot welke geloofsgemeenschap burgers behoren. Vanaf dat moment roepen de kerken hun leden bij herhaling op om wijzigingen in de persoonlijke situatie, zoals verhuizing, huwelijk, geboorte en overlijden, door te geven aan pastorie of kerkbestuur. Als dat niet gebeurt, blijft de ledenadministratie ongewijzigd en kan het gebeuren dat post wordt geadresseerd op een fout adres ,of zelfs aan overledenen. Het kan ook liggen aan een fout in de administratie - want ook dat is mensenwerk. Voor de fouten bieden we onze excuses aan, want met name de bezorging van post voor iemand die overleden is, kan zeer pijnlijk zijn voor de naaste die hem in handen krijgt.

Wij ontvingen ook brieven van mensen die meedeelden dat zij of hun familieleden zich niet meer verbonden voelen met de kerk. Op grond van deze berichten wil ik erop wijzen, dat de kerk iemand persoon alleen uitschrijft na een persoonlijk verzoek aan de pastoor of na een persoonlijk schriftelijk verzoek daartoe. **(Zie het Formulier op pag. 19)** Mededelingen via anderen worden dus administratief niet verwerkt.

In ieder geval hartelijk dank aan al degenen die gereageerd hebben op de enquête. De respons was ongeveer 26% van het aantal aangeschrevenen. Geen erg hoog resultaat, maar voor onderzoek als dit niet ongebruikelijk, en voldoende om mee aan de gang te gaan. Uit de inzenders

zal geloot worden voor de *eReader* die door de kerkbesturen ter beschikking is gesteld.

Tot slot hartelijk dank aan het bestuur van de klaverjasvereniging in De Bolder. Jarenlang organiseerden zij wekelijks een kaartavond voor zowel parochianen als buurtbewoners. Nadat het bestuur in januari te kennen had gegeven dat het zijn taak wilde neerleggen, is binnen de parochie naarstig gezocht naar opvolgers. Helaas bleek hiervoor geen belangstelling, waardoor de klaverjaskaarten in juni definitief worden neergelegd en opgeborgen. Jammer voor de klaverjassers, maar zeker ook voor de Boldercommissie die een goede klant zal missen. Mocht er naar aanleiding van dit bericht toch iemand bereid zijn om de organisatie van het klaverjassen over te nemen, dan is dat zeer welkom en vernemen wij dat graag.

Allen een goede zomer toegewenst,
Gert Jan v.d. Hulst

PASEN in Portimão (Portugal)

We zouden met de bus naar de kerk gaan, maar het was zulk mooi weer dat we zijn gaan wandelen, ongeveer veertig minuten. Daardoor waren we maar net op tijd om de paasprocessie te zien vertrekken. Voorop misdienaars met kruis, wierookvat en kandelaars. Daarna een priester met de monstrans statig voor zich, onder een baldakijn dat door een zestal scouts werd gedragen. Hierna volgden andere kerkelijke waardigheidsbekleders en tenslotte een bijna eindeloze drom mannen en vrouwen, oud en jong. Allemaal hadden ze bloemen bij zich. Sommige boeketten kwamen duidelijk bij de bloemist vandaan, maar ook heel wat bosjes waren uit de tuin of uit het veld afkomstig. Maar allemaal waren ze met zorg gemaakt en aan een lange stok of bamboe bevestigd, zodat ze boven de hoofden gedragen konden worden. Zo trok de stoet door het stadje, terwijl de fanfare volgde met muziek, die wij niet erg passend vonden, maar wel feestelijk. En Pasen is natuurlijk ook feest. Wij besloten niet mee te lopen - we hadden ook niet zo'n mooi boeket meegebracht - en de komst van de processie in de kerk af te wachten. Tot onze verrassing was de kerk al driekwart vol. We vonden nog een plaats op een van de achterste banken. Toen de stoet arriveerde, waren alle zitplaatsen bezet. De processiegangers persten zich nog tussen de

banken, want waar er zes kunnen zitten, passen er ook wel zeven of acht. Kinderen en ook kleine volwassenen gingen op de knielbanken staan. En heel veel mensen bleven in de gangpaden staan. De leider van de scouts - de hopman zouden we hem als kind genoemd hebben - compleet met korte broek en hoed - duwde mensen opzij om priester en misdienaars doorgang te geven. De dienst kon beginnen.

De Paasmis liep zoals wij dat ook kennen, met veel gezang. En toen werd de bedoeling van de boeketten op de lange stokken duidelijk: bij ieder refrein werden de boeketten hoog opgetild. Een feestelijk extra bij alle *halleluja's*. En ook al kenden wij de taal niet, we konden het verloop van de mis prima volgen.



Voor de vele kinderen was de preek een moeilijk moment. Maar er was altijd wel een tante of een oma in de buurt, die ze een beetje bezighield. Of ze zochten hun eigen afleiding, zoals Dina, die in het hoekje tussen pilaar en rugleuning op de knielbank ging zitten. Knieën tellen? <foto>. Ze luisterde niet naar de preek, maar wij ook niet. We verstonden er geen woord van. Toen vredegroeten werden uitgewisseld verstonden Portugezen ons "de vrede van Christus" niet, maar ze begrepen het wel en dron-

gen naar ons toe om in hún taal hetzelfde te wensen.

Er waren praktische oplossingen voor het omgaan met de overvolle kerk. Zo collecteerden de scouts met grote linnen zakken. Schalen zouden in het gedrang zeker vallen en de inhoud tussen al die voeten verspreiden. Voor de communie naar voren gaan, was natuurlijk ook onmogelijk. Dus trokken priesters, hosties uitdelend, tussen de mensen door. De scouts probeerden een beetje ruimte voor ze te maken. En ook op het kerkplein werd de communie uitgereikt, aan diegenen die de dienst niet binnen hadden kunnen bijwonen.

Voor ons was dit een unieke ervaring. De volle kerk, het gezang, de bijzondere paasbloemen, de vredegroeten.

Zomaar in een verweg vakantiestadje, toch Pasen.

Hans vdP

Dit is één van de artikelen, die maandelijks verschijnen op de Adelbertuspagina's van "ijmuiden.okkn.nl", de website van oud-katholiek IJmuiden.

BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

zon. 03-10	10.00 uur	oecumenische dienst in de Pieterkerk
zon. 10-06	10.00 uur	eucharistie in Engelmundus
zon. 17-06	10.00 uur	eucharistie in Adelbertus
zon. 24-06	10.00 uur	eucharistie in Engelmundus
zon. 01-07	10.00 uur	eucharistie in Adelbertus
zon. 08-07	10.00 uur	eucharistie in Engelmundus
zon. 15-07	10.00 uur	eucharistie in Adelbertus
zon. 22-07	10.00 uur	eucharistie in Engelmundus
zon. 29-07	10.00 uur	eucharistie in Adelbertus

Website: ijmuiden.okkn.nl

UIT DE PAROCHIE

Zondag 10 juni, in de eucharistieviering, willen Engel Gravemaker en Annie Gravemaker-Wijker gedenken dat zij op 4 juni **65 jaar getrouwd** zijn. Na de kerkdienst is er gelegenheid het bruidspaar te feliciteren in De Bolder.

Tijdens de eucharistieviering op zondag 24 juni zal Roxanna Fortman vertellen over haar werk in *het armenziekenhuis in Antigua, in Guatemala*. Zo horen wij van een ooggetuige, die er ook gewerkt heeft, over de moeilijke omstandigheden waaronder in het ziekenhuis gewerkt en zorg verleend moet worden. En Roxanna vertelt waaraan het geld be-

steed is, dat wij haar hebben meegegeven.

Het laatste *Taizégebed* van dit seizoen zal op dinsdag 26 juni om 19.30 uur in de Adelbertuskerk plaatsvinden. Aansluitend is er koffiedrinken als afsluiting van het seizoen.

Op zaterdag 29 september zullen de catechese- en de jongerengroepen van de oud-katholieke parochie van de heilige Engelmundus en de hervormde gemeente van de Nieuwe Kerk gezamenlijk het nieuwe catechese- en jeugdwerkseizoen openen. *Alle kinderen en jongeren* tussen 10 en 17 jaar zijn uitgenodigd.

Begin : 15 uur; om 17 uur gaan we met elkaar gourmetten.

Plaats : het verenigingsgebouw van de Nieuwe Kerk, 'de Rank'.

In een latere uitgave van het Kruispunt vindt u meer over het programma.

In het najaar organiseren de PKN-gemeente Velsbroek, de hervormde gemeente van de Nieuwe Kerk en onze oud-katholieke parochie van de heilige Engelmundus een *Alphacursus*, een geloofscursus over de fundamenten van het christelijk geloof.

Er zijn voorlopig drie avonden gepland: woensdag 31 oktober, 7 en 14 november. We komen bij elkaar in De Bolder.

Elke avond begint om 18.30 uur met een warme maaltijd. Daarna wordt een korte inleiding over het thema van de avond gegeven, en is er veel ruimte voor gesprek.

Iedereen is uitgenodigd, leden en niet-leden van de kerken, doeners en lezers, zoekende en twijfelaars.

In de laatste tijd hebben mij vragen bereikt over bepaalde gebruiken in de zondagsvieringen. Ik probeer er hier een antwoord op te geven.

Waarom staan wij op bij het zingen van het 'Halleluja' voor het evangelie, en als de priester tijdens de opdracht van de gaven de gemeente bewierookt?

Tijdens het zingen van het 'Halleluja' staan wij op omdat wij Christus, het Woord van God, welkom heten die in de verhalen van het evangelie in ons midden treedt.

De wierook bij de opdracht der gaven drukt uit dat God ons leven, dat wij Hem symbolisch in brood en wijn op het altaar aanbieden, wil aan-

waarden en heiligen. In de wierook 'ruiken' we als het ware Gods aanwezigheid en uit eerbied voor hem staan we op.

We maken in de kerk gebruik van *twee geloofsbelijdenissen*. De grote geloofsbelijdenis hebben de christenen in de eerste eeuwen na Christus samengesteld om hun geloof op een korte manier te kunnen belijden. Het is ook de enige geloofsbelijdenis die alle kerken erkennen. Wij gebruiken die bijna het hele jaar door in de eucharistievieringen.

Dan heb je nog de kleine of apostolische geloofsbelijdenis. Die is al heel erg oud. Ongeveer 200 jaar na Christus is deze opgeschreven in de stad Rome. In de katholieke en protestantse kerken wordt hij bij de doop gebruikt. Op de belijdenis van het geloof zoals het hier geformuleerd is, worden wij gedoopt. In elke paasnacht hernieuwen wij onze doopbeloften en daarbij bidden wij de apostolische geloofsbelijdenis.

De vasten- of veertigdagentijd is de tijd waarin christenen zich op hun geloof bezinnen om in de paasnacht weer met overtuiging hun doopbeloften te hernieuwen. Daarom bidden we op de zondagen van de vastentijd de apostolische geloofsbelijdenis. Een oefening in concentratie en bezinning op hetgeen echt telt. In de paastijd gebruiken we dezelfde geloofsbelijdenis, maar dan gezongen. Want wij zijn blij dat we in de paasnacht opnieuw ons geloof hebben beleden en de doopbeloften hebben herhaald.

Trouwens, het nieuwe **jaarrooster tot juni 2013** ligt voor iedereen achter in de kerk om meegenomen te worden.

Met hartelijke groeten en tot ziens, pastoor Harald Münch

Afscheid van het koor

Op donderdag 23 mei, de vaste repetitiedag, namen het kerkkoor en het parochiekoor afscheid van Siena van Heyst-Wenning en Lenie de Niet-van Toor na heel veel jaren trouwe zangdienst.

Siena van Heyst zong zo'n 50 jaar zondag aan zondag in het kerkkoor en vanaf de oprichting ook in het parochiekoor.

Lenie de Niet zong mee in het parochiekoor, dat met extra muzikale bijdragen bijzondere diensten opluistert.

Onze kerk heeft altijd kerkkoren gehad, die voorzingen en in wissel-

zang met altaar en gemeente de gesproken delen van de eucharistievieringen accentueren, omlijsten, verlevendigen en aanvullen.

In de parochie waren zo'n 35 jaar geleden een kerkkoor en een vespergroep, die voor speciale gelegenheden samen gingen oefenen en zingen: het parochiekoor. Aan dit koor heeft Lenie de Niet haar zeer gewaardeerde bijdrage geleverd.

Voor beide is de koortrap nu een te lastig obstakel geworden.

Elly Kuitert-Wenning, voorzitter van het parochiekoor, bedankte de dames met prachtige bloemen en wenste, dat zij nog lang in het schip der kerk hun gezongen bijdrage een de eredienst kunnen geven!

De koren kunnen nieuwe zangers gebruiken - van alle stemsoorten!

Dagje uit met Aktiva

Op woensdag 16 mei werd met het uitstapje het seizoen van Aktiva, de oud-katholieke vrouwenvereniging in IJmuiden-West afgesloten.

Om 08.30 uur vertrok de bus met 35 vrouwen uit IJmuiden richting Gouda met chauffeur Cor aan het stuur.

Om 10.00 parkeerde Cor de bus bij de schouwburg in Gouda en wandelden we naar Gebackerij, Siroopwafelbakkerij & Eeterij Van den Berg, gevestigd in een Oudhollands pand in de binnenstad van Gouda. Sinds 1880 - 1989 was in dit pand siroopwafelbakkerij Van Vliet gevestigd en nu banketbakkerij-tearoom Van den Berg. Hier kregen we koffie of thee, met natuurlijk een vers gebakken siroopwafel.

We konden een kijkje nemen in de bakkerij. Dagelijks worden er duizenden siroopwafels gebakken met vakmanschap, en volgens een oud en geheim recept.

Gebackerij Van den Berg is gespecialiseerd in taarten, zoals verjaardagsbruids- en logotaarten. In de winkel is ook een ruime keuze siroopwafelblikken en -potten te koop. Veel hiervan zijn gemaakt naar eigen ontwerp en dus alleen bij Van den Berg verkrijgbaar. Ook zijn er prachtige Hollandse souvenirs te koop, zoals Delftsblauwe bordjes, klompen, molens, mokken, enz. Gouda is beroemd om zijn kaas, siroopwafels en kaarsen.

Maar er is meer !

Gouda is één van de weinige steden met een vrijstaand laatgotisch stadhuis. Midden op de Markt staat dit mooie historische gebouw met zijn

rood-witte luiken. In 1448 werd met de bouw begonnen. In 1459 was het voltooid. In 1517/1518 werd het verbouwd. Tot 1603 lag het stadhuis rondom in het water en was over een [valbrug](#) bereikbaar. In dat jaar werd het huidige bordes in [renaissancestijl](#) vervaardigd. Tussen [1692-1697](#) en 1946-1952 vonden ingrijpende verbouwingen plaats. De laatste restauratie vond plaats in [1996](#).

Tegenover de achterzijde van het stadhuis staat De Waag. De Waag is gebouwd in 1668, nadat Gouda in [1667](#) van de [Hollandse Rekenkamer](#) het 'recht van de Waag' voor vijftien jaar had kunnen pachten. Deze pachtovereenkomst werd daarna steeds stilzwijgend verlengd. Pogingen om het 'waagrecht' te kopen mislukten. Pas in 1806 werden de jaarlijkse betalingen aan het rijk beëindigd. Tegenwoordig zijn in de Waag het Kaas- en Ambachtenmuseum gevestigd en het VVV.

Vlakbij de markt staat de Grote of Sint-Janskerk, een grote gotische kruiskerk. Hij is met 123 meter het langste kerkgebouw in Nederland. De kerk is gewijd aan Johannes de Doper, de schutspatroon van Gouda. Tot de Reformatie van 1572 was de kerk in gebruik bij de rooms-katholieken, in 1573 werd hij toegewezen aan de protestanten. Het koorgedeelte is afgesloten door een monumentaal koperen koorhek uit 1782. De kerk is beroemd om de gebrandschilderde ramen: 'de Goudse Glazen'. De schitterende glazen in de kooromgang vertellen het leven van Johannes de Doper.

In de noorder zijbeuk was een expositie van schilderijen van de kunstenaar Jan Kooistra. Hij had zeven grote olieverfdoeken gemaakt over de eerste teksten in de bijbel. Ze waren adembenemend; we hebben sprakeloos staan kijken.

Na de lunch bij tearoom Van den Berg zaten we om kwart voor twee allemaal weer in de bus en ging het naar Rotterdam voor een havenrondvaart.

Aan de voet van de Erasmusbrug stapten we op een prachtige rondvaartboot van Spido. Het was te koud om buiten te zitten, maar ook binnen konden we alles goed zien. We voeren o.a. langs het Wereldmuseum en het Park, ontworpen door Zocher. In dit park staat de Euromast, gebouwd in 1960 ter gelegenheid van de Floriade. De toren was toen 107 meter hoog en het hoogste gebouw in Rotterdam. Maar de gebouwen in de stad werden steeds hoger, en in 1970 is toen een 85 meter hoge opbouw op de Euromast geplaatst: de *Space Tower*.

We kwamen langs Schiedam en nadat we 8 km. gevaren hadden draaide de boot en voeren we de Eemhaven binnen. We zaten toen nog 25 km. van zee af.

Via een bandje aan boord kregen we uitleg over beziens- en wetenswaardigheden. In de Eemhaven is bijv. sinds veertig jaar de SCA terminal gevestigd. Dit stuwadoorsbedrijf is gespecialiseerd in de overslag (het overladen van de lading van zeeschepen in vele kleinere schepen, die de lading over de rivieren doorvoeren naar het achterland) en opslag van papier en cellulose. De terminal is 18 hectare groot, heeft 700 meter kade en zes loodsen. Er werken circa 80 medewerkers. Er is 500 meter opstelspoor voor treinen. Men handelt jaarlijks zo'n 85.000 containers uit deepsea-, shortsea- en binnenvaartschepen af. En dit is dan nog maar één terminal. Er stonden overal ongelofelijk veel containers en we waren heel benieuwd wat er toch allemaal in zou zitten.

Hoewel we maar een klein gedeelte van de Rotterdamse haven gezien hebben, vonden we het indrukwekkend groot: Rotterdam is qua grootte de 3^e haven in de wereld. Alleen de havens van Shanghai en Singapore zijn groter.

Tussen hoog en laag water is er een niveauverschil van 1 meter 75.

De boot ging nog even langs de SS Rotterdam. Dit schip heeft een lange en rijke historie en ligt nu als hotel en uitgaanscentrum in de Rotterdamse haven. Het is 228 meter lang, 28 meter breed en 61 meter hoog.

Na vijf kwartier waren we terug en om 16.00 uur zaten we in de bus voor een rondrit door de stad. We gingen de Erasmusbrug over naar de nieuwe wijk 'Kop van Zuid'. Deze wijk is en wordt gebouwd op voormalige, in onbruik geraakte haventerreinen op de zuidoever van de Nieuwe Maas, tegenover het centrum van Rotterdam. Cor reed ons langs de prachtige nieuwe gebouwen met veel groen er tussen.

We reden terug over de Willemsbrug, over de Coolsingel, en via het Hofplein verlieten we Rotterdam op weg naar Buitenkaag voor een heerlijk diner in restaurant Kaagzicht.

Het was een zeer gezellige en interessante dag. Het is jammer dat een aantal leden door ziekte niet mee kon. Tegen alle Aktiva leden die om een andere reden niet mee zijn geweest, kan ik alleen maar zeggen dat ze echt wat gemist hebben!

Mijn dank aan al diegenen die deze dag mogelijk gemaakt hebben.

Mary Kok

BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Rooster van kerkdiensten

03-06	10.00 uur	1 ^e Znd na Pinksteren – <i>feestdag van de allerheiligste Drieëenheid - “Trinitatis”</i> (blz. 284)
10-06	10.00 uur	2 ^e Znd na Pinksteren (znd 5 in reeks B) (blz. 296) <i>1^e viering in het (extra lange) gezamenlijke zomerroosterdienst in H. Engelmundus,</i> <u>H. Adelbertus gesloten</u>
17-06	10.00 uur	3 ^e Znd na Pinksteren (znd 6 in reeks B) (blz. 299)
24-06	10.00 uur	H. Adelbertus, diaken en H. Engelmundus, abt (lezingen volgens het door de roostermaker verstrekte schema) <i>dienst in H. Engelmundus,</i> <u>H. Adelbertus gesloten</u>
26-06	<u>19.30 uur</u>	oecumenisch Taizégebed ,uitgaande van de samenwerkende kerken in IJmuiden
01-07	10.00 uur	5 ^e Znd na Pinksteren (znd 8 in reeks B) (blz. 303) viering van het 60-jarig huwelijk van Piet en Bien Donker-de Wilde
08-07	10.00 uur	6 ^e Znd na Pinksteren (znd 9 in reeks B) (blz. 305) <i>dienst in H. Engelmundus,</i> <u>H. Adelbertus gesloten</u>
15-07	10.00 uur	7 ^e Znd na Pinksteren (znd 10 in reeks B) (blz. 307)
22-07	10.00 uur	H. Maria Magdalena, de apostelgelijke (blz. 528) <i>dienst in H. Engelmundus,</i> <u>H. Adelbertus gesloten</u>
29-07	10.00 uur	9 ^e Znd na Pinksteren (znd 12 in reeks B) (blz. 312)

Website: ijmuiden.okkn.nl

Koffiedrinken

Tijdens het gezamenlijke zomerrooster (10-06 tot en met 30-09) is op *alle* zondagen in onze kerk koffiedrinken na de dienst.

Collectes

De landelijke collecte voor de maand juni wordt gehouden op zondag 17-06 en is bestemd voor de missie *de kerkopbouw in onze landelijke kerk*.

Het Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling:

Groei betekent niet dat we op een snelle of goedkope manier zieltjes winnen, maar dat we zelf in ons geloof groeien door de vreugde die wij kennen met anderen te delen.

Precies daarover gaat het ook als we het over kerkopbouw hebben: van de kerk opnieuw een beweging maken. Dat moet in de parochies gebeuren, maar dat gebeurt ook door het nemen van verschillende, goedgekozen en goedgerichte nieuwe initiatieven.

In deze nieuwe initiatieven wordt de waarde van het Oud-Katholiek zijn als het ware opnieuw ontdekt. De inspiratie van het begin komt er weer opnieuw tot leven. En daarmee doen we allemaal ons voordeel...

Aan dergelijke initiatieven zijn natuurlijk kosten verbonden. We doen dan ook een beroep op u om royaal deze collecte te gedenken.

Onze IJmond-parochies worden door de landelijke kerk financieel gesteund in het KASKI-onderzoek. Dit voorbeeld laat zien, dat het goed is dat de landelijke fondsen op hun beurt geregeld door de parochies worden ondersteund om ook in toekomst hun belangrijke werk mogelijk te maken.

De aanbeveling voor de landelijke collecte van juli vindt u in het volgende Kruispunt.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

Bij de kerkdiensten

Zondag 24-06 herdenken we in een gezamenlijke dienst in de H. Engelmundus de patroonheiligen van onze parochies: H. Engelmundus, abt (feestdag is 21-06) en de H. Adelbertus, diaken (feestdag is 25-06). In de kerk van de H. Engelmundus hangt sinds het honderdjarige bestaan van de kerk een prachtige icoon van beide heiligen, destijds geschonken door de Adelbertusparochie. Het bekijken meer dan waard!

Zondag 01-07, de 5^e zondag na Pinksteren, hopen Piet en Bien Donkerde Wilde tijdens de eucharistieviering te gedenken dat het 60 jaar geleden is dat zij in Delft in het huwelijk zijn getreden. Na de viering is er gelegenheid het jubilerende echtpaar en de familie in het Adelbertuscentrum geluk te wensen.

Oecumenisch Taizé-gebed in de Adelbertus

Dinsdag 26-06 is er om 19.30 uur een oecumenisch Taizégebed in onze kerk. Vanaf 18.30 uur kunt u onder leiding van ds. Ben Helmers de liederen voor de viering "inzingen". U bent allen van harte welkom!

23-06: Bisdomdag Haarlem in Egmond aan Zee

Op zaterdag 23-06 vindt in Egmond aan Zee de bisdomdag voor ons bisdom Haarlem plaats. "In het spoor van Sint Jan..." is de titel van het gevarieerde programma voor deze dag voor jong en oud, voor "oude oud-katholieken" en nieuwe belangstellenden. De dag wordt besloten met een eucharistieviering en een grote BBQ. Nadere informatie kunt u vinden op de affiches in de kerk.

Het zou fijn zijn als ook onze parochie ruim vertegenwoordigd zou zijn.

Uiterlijk 10 juni aanmelden voor deze dag met naam en leeftijd via bvh@okkn.nl en door tegelijk € 15,- per persoon of € 30,- per gezin over te maken op reknr. 410591, t.n.v. Haarlemse Bisschopskas, o.v.v. 'Bisdomdag'

Pastoor Frede afwezig

Van 01-06 tot en met 24-06 is pastoor Frede met zomervakantie. De pastorale waarneming ligt in handen van pastoor Martina Liebler-Münch (tel. 0255-515260).

Pastoor Harald Münch is met studieverlof tot en met 30-09.

Nieuwe misdienaarsalbes

Door een ruimhartige gift van de *activiteitencommissie* is het mogelijk geweest twee nieuwe misdienaarsalbes aan te schaffen. De huidige misdienaars zijn relatief groot zodat de oude albes al aardig vaak gewassen en soms zelfs versted waren. Nu kunnen we weer even vooruit. Hartelijke dank!

Vanuit de Adelbertus-pastorie

Ons kerkgebouw staat er elke zondagochtend piekfijn bij als we kerkdienst hebben. Dit is niet alleen het werk van de kosters die alles op tijd klaar zetten – waarvoor zeer veel dank – maar ook van andere, minder “zichtbare” vrijwilligers. Koos van Heijst is als een goede geest voor de schoonmaak verantwoordelijk en doet daarnaast nog zeer veel andere beheersmatige klusjes en ook Jan Karemaker verzet het nodig werk als er bijvoorbeeld een voeg in de vloer van de altaarruimte los zit etc. etc. Zonder jullie zag het er niet altijd zo mooi en verzorgd uit: Hartelijk dank!

Van de KASKI-enquête valt op dit moment nog niet heel veel te melden. Uiteindelijk – en na een herinnering – zijn er een behoorlijk aantal ingevulde formulieren digitaal of per post teruggestuurd zodat de onderzoeksters aan de slag konden gaan. Het wachten is nu op de uitgewerkte resultaten en de aanbevelingen die daaruit voortkomen. Deze aanbevelingen moeten vervolgens door de kerkbesturen (en de gemeentevergaderingen) besproken worden. Ik hoop in een volgend nummer van het Kruispunt meer te kunnen berichten.

Op 03-05 vond de seniorenmiddag van het voorjaar plaats in De Bolder. Ook vanuit de H. Adelbertus waren velen aanwezig bij deze geslaagde en verzorgde middag. Ik ben telkens weer verbaasd hoe leuk kienen kan zijn ☺. In het najaar wordt er weer een seniorenmiddag georganiseerd. Vanuit onze parochie zit Liesbeth van der Laan-Wijker in het organiserend comité.

Van vrijdag 01-06 tot en met zondag 24-06 ben ik met vakantie. Ik wens u allen – maar in het bijzonder hen die door ouderdom of ziekte aan huis gebonden zijn – mooie en goede dagen in de voorzomer, Robert Frede, pastoor

9 mei uitje Adelbertus Vrouwencontact.

Om half twaalf verzamelden wij ons in het zaaltje van de Adelbertus kerk en vertrokken om twaalf uur in colonne naar de Broekerveiling. Eenmaal onderweg en na wat haperingen van de Tom Tom kwamen we mooi op tijd aan. Na het nuttigen van een kop koffie/thee en een heerlijk gebakje was er gelegenheid om een korte film te zien over de Broekerveiling. Na het nuttigen van het brood en een kleine wandeling zijn we op een prachtige boot gestapt voor een tocht door het rijk der duizend eilanden. Eenmaal van de boot af, in een snel tempo richting de veiling, waar echt van alles te koop was. Marjan en Liesbeth hadden samen de grootste lol en kochten van alles: bananen, aardappelen, wortels enzovoort. Aan het einde van de veiling waren zij dan ook erg blij met meerdere tassen voor hun etenswaar. Na de veiling begon de rondleiding door een gids die honderd uit vertelde over hoe het er vroeger aan toe ging tussen de tuinders en handelaren, en hoe het veilinghuis ontstaan was. Na deze gezellige middag vertrokken wij natuurlijk weer in colonne met de Tom Tom aan richting Johanna hoeve voor een welverdiend drankje en een heerlijke pannenkoek, sateetje, broodje kip enzovoort. Na het lekkere eten en het bedanken, keerde iedereen weer huiswaarts. Al met al was het weer een geslaagd uitje.

VOOR BEIDE PAROCHIES

Oud-Katholiek - ja, fijn!

In de vorige Kruispunten vroeg Piet Gravemaker zich af, waarom hij niet kan uitleggen, waarom hij oud-katholiek is. Hij is niet de enige. Maar iedere oud-katholiek weet wel iets, waar hij in de kerk, in de parochie blij van wordt/werd, of ontroerd, wat hem raakt. Iets, wat hij in een andere kerk of parochie zou missen. Iets wat nu gebeurt, of wat vroeger gebruikelijk was.

Al die 'dingen' zeggen iets over ons oud-katholiek zijn in de IJmond. Zij kunnen een 'canon' zijn van de oud-katholieke IJmond, een 'richtsnoer' van wat oud-katholieken in de IJmond belangrijk vinden.

ONZE VADER

Pastoor Frede heeft in het vorige Kruispunt over het ONZE VADER geschreven. Oud-Katholieken bidden het, net al alle andere christenen in de wereld. Wij zingen het gewoon op 'onze' manier. Tijdens een oecumenische dienst hoor je, dat het ook anders kan. Niet beter, niet slechter, anders.

Was het artikel bedoeld als antwoord aan Piet Gravemaker?

Het was in elk geval een zeer oud-katholieke reactie. Pastoor Frede ging niet uitleggen, dat oud-katholieken anders zijn dan andere christenen, en waarom. Hij ging terug naar het gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd, en dat ons verbindt met alle christenen. Authentieker kan niet. Oud-Katholieken zien het als een opdracht de scheidsmuren tussen christenen te slechten en vreedzaam samen te leven met 'anders denkende' christenen.

(Fiete Smit-Maan)

KOM GEEST DES LEVENS

Pinksteren, mooi zonnig weer, orgelspel, iedereen zomers gekleed, het altaar in vlammend rood, geroezemoes in de kerk. De processie van kruisdrager, misdienaars en priester komt uit de zijdeur binnen en stelt zich achterin de kerk op. Het wordt stil, iedereen staat op, het orgel zwijgt en dan solo de roep, de bede door de priester

KOM GEEST DES LEVENS EN DER KRACHT !

die zonder aarzeling uit volle borst en overtuiging overgenomen wordt door gemeente, koor en orgel

VERVUL HET HART DAT U VERWACHT!

Terwijl de processie vanuit de gemeente naar het altaar trekt, golft de lofzang door de kerk

'Gij zijt de Trooster die ons leidt',
'De vinger van Gods rechterhand',
'Uw licht doordringe ziel en zin',
'Zend in ons hart uw vrede neer',
'Geef, dat ons hart op U vertrouw',
'Dank zij de Geest die ons geleidt'

van koor naar gemeente, van gemeente naar koor, omhoog en hoger tot het 'Amen'.

En dan begint de eucharistieviering van het hoogfeest van Pinksteren.

Die beleving van Pinksteren is in mijn geheugen gebrand toen ik jong was, met de oude vertaling van deze lofzang uit de tijd van Karel de Grote (800). Een nieuwe vertaling staat bij gezang nr. 363.

Ieder jaar ontroert het weer, misschien zelfs steeds meer. Is het omdat de priester in de lofzang het voortouw neemt, dat de lofprijzing, het gebed om de heilige Geest zichtbaar en hoorbaar een gezamenlijk werk van de priester en alle andere gelovigen is?

(Noortje Roos-Smit)

Wat wilt U, lezer van Kruispunt in 'onze canon' van de oud-katholieke IJmond opnemen? Schrijft, mailt of belt U het naar mij, dan maken we er een 'stukje' van.

Fiete Smit-Maan

AGENDA

23-06	10.00 uur-	
	19.00 uur	Bisdomdag in Egmond aan Zee
23-06	16.15 uur	Bisdomdag, kerkdienst
29-09	15.00 uur	Start catecheseseizoen, De Rank
31-10	18.30 uur	Alphacursus, De Bolder
07-11	18.30 uur	Alphacursus, De Bolder
14-11	18.30 uur	Alphacursus, De Bolder

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....
Huidig adres:.....
Postcode en woonplaats:
Tel.nr. e-mail:
Nieuw adres:
Postcode en woonplaats:
Nieuw tel.nr.
overige mededelingen.....
.....

OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmunduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of

06-22879771, okbolder@gmail.com

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,

okadelbertusbeheer@quicknet.nl

b.g.g. 0255-512167

Bankrekening O.K. parochie

H. Engelmundus te IJmuiden

Rabo 15.41.64.348

ING 523.965

Bankrekening O.K. Parochie

H. Adelbertus te IJmuiden

ING 38.08.341

ING. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies

alleen via ING 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleased worden bij mw. M. van de

Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt: kopij inleveren voor 27 juni 2012 bij:

S.C. Smit-Maan, IJmuidersstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 9 juli 2012.