



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 54, nummer 3 september 2012

Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus ...

Opdracht

Kiest u heden, wien gij dienen zult. (Jozua 24, 15)

Dat stond in een sierlijk handschrift als opdracht voor in de Statenbijbel geschreven die ik als beginnend theologiestudent voor weinig geld op een rommelmarkt kocht. Samen met deze bijbel werden deze woorden op 28 december 1919 aan ene David Koelbloed meegegeven bij het verlaten van de kinderkerk. Zijn eerste eigen Bijbel dus.

Mijn eerste Statenbijbel in Nederland.

Maar die woorden hebben mij ook steeds begeleid, want tijdens het leren van Hebreeuws en ook later nog heb ik toch best vaak in deze Statenbijbel gekeken. Want kiezen moest ik sindsdien vaak. Tijdens de studie, mijn keuze om uiteindelijk tóch in de kerk te gaan werken, in vele facetten van mijn persoonlijk leven. Waar kies je nou eigenlijk voor? Waar is het je in het leven ten diepste om te doen? En bij al die vragen is er telkens één zekerheid: Kiezen zul je!

Kiezen

In onze tijd is kiezen niet gemakkelijk. Er zijn gigantisch veel keuzemogelijkheden, het lijkt soms of er nooit eerder zoveel te kiezen was. Soms

zien we door de bomen van de keuzemogelijkheden het bos nog maar nauwelijks. En al die leuke en frisse reclames en commerciële uitingen verwarren alles nog eens extra en zetten ons steeds op het verkeerde been met hun dwangmatige slogans. Soms denk je dan bijna vol weemoed terug aan de winkels die je in het voormalige Oostblok had: Één soort jam – als er überhaupt jam was. Ook een soort romantische voorstelling die je vanachter je – westerse – bureau maakt...

Waar veel te kiezen is, moet je ook van veel afzien. De keuze voor het één is tegelijk vaak ook het afscheid van de andere vijftig mogelijkheden. En dat is niet altijd makkelijk. Vijftig keer afscheid. En de moderne mens die in ons steekt, die wil eigenlijk het liefst álles hebben of kunnen doen – in elk geval alle mogelijkheden ter beschikking houden. Voor je het weet, zit je in een val: Je kiest helemaal niet meer. Durven we dan geen verantwoordelijkheid te nemen voor deze of gene keuze? Maar niet geschoten is volgens mij altijd mis.

Vrijheid

Als aartsvader Jozua met het volk aan de uitlopers van het Beloofde Land staat, houdt hij hun een keuze voor. En dat is geen keuze uit een veelheid van mogelijkheden. Het is meer een soort dwingend stemadvies, nadat hij voor de Israëlieten eerst nog eens duidelijk heeft opgesomd welke weldaden God aan het volk heeft bewezen. En hij vertelt er dan ook direct bij dat hij, Jozua, en zijn gehele huis de keuze al hebben gemaakt.

Hoe vrij zijn we eigenlijk in onze keuze?

Het volk geeft eendrachtig antwoord: Ook wij willen de Heer dienen, Hij is onze God.

Hernieuwen

Maar ben je er dan? Eenmaal gekozen, is het dan voor altijd klaar? Eenmaal getrouwd, staat je huwelijk dan als een huis? Eenmaal aangenomen, is je baan dan onwrikbaar? Eenmaal lid van een partij geworden, heb je je ideaal dan in handen? Is kiezen eenmalig? De Schrift laat ons zien dat *kiezen* een werkwoord is en ook blijft. Steeds weer wijkt het volk af van het ideaal van de tien woorden. Steeds weer moet het volk opnieuw kiezen, opnieuw vertrouwd raken met Gods bedoeling. Steeds

weer afdwalen, verdwalen en terugkeren.

Steeds weer zijn er momenten dat de beloften hernieuwd worden: steeds weer hard werken aan de gemaakte keuzes, elke dag opnieuw zich toewijden aan wat er ooit gekozen is, telkens weer een nieuw verbond.

Geloven leeft.

Delen

Ook rondom Jezus is er dat spanningsveld van kiezen. Trekt zijn optreden aanvankelijk heel erg veel publiek, we horen in de evangeliën ook dat gaandeweg zijn aanhang afbrokkelt, naarmate de consequenties van "Jezus volgen" duidelijk te ervaren zijn. Zijn leer, het worden harde woorden, dwingt tot een echte keuze. Meer optrekken met Jezus, proberen te leven in zijn Geest - dat is dus geen vakantietripje, dat wordt steeds duidelijker. Het is iets anders dan vrijblijvend een handtekening onder een acte zetten of triomfantelijk de oogst binnenhalen. Er is geen garantie voor een (makkelijk) succes. Er is enkel de uitdaging om net als Jezus levend brood - inspiratie - voor anderen te durven zijn. Dat anderen van ons bestaan mogen eten, en aan mijn leven mogen knabbelen. Volgeling van Jezus zijn, betekent dat je kiest voor een gevend bestaan. Dat is wel wat anders dan de mentaliteit die "uit het leven alles wil halen, wat erin zit", een mentaliteit die in onze huidige cultuur stevig aanwezig is. Alles uit het leven halen, maar wat blijft er dan nog van het leven zélf over? Wordt onze wereld dan niet één grote leeggegeten tafel? De keuze gaat dus tussen halen en brengen. Tussen alleen maar van alles van het leven eisen en verwachten aan de ene kant, en daar aan de andere kant ook zelf iets aan willen bijdragen en in investeren. Het draait om de vraag, of ik iets wil geven aan het leven.

Kiezen én delen

We kunnen er niet omheen dát er gekozen moet worden.

En hoe de keuze moet uitvallen, ook die richting wordt ons gegeven.

Het draait om én kiezen én delen, om de wil van mijn leven uit te delen aan mijn naaste: mijn kracht met wie kwetsbaar is, mijn macht met wie niet aan bod komt, mijn welvaart met wie niets heeft, mijn warmte en liefde met wie in de kou staat. Dat kunnen harde woorden zijn die doen

terugschrikken. Tegelijk is en blijft het de enige manier om Gods liefde tot de mensen geloofwaardig te maken in deze wereld. Gaan en staan in het voetspoor van Jezus van Nazareth. Tot wie zouden we anders gaan?

Robert Frede, pastoor

BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

In memoriam Guurtje Gouda-Blok

Op 12-07 overleed in De Moerberg in IJmuiden na een periode van afnemende krachten op 98-jarige leeftijd *Guurtje Gouda-Blok*, weduwe van Arie Gouda. Ze was haar hele leven kerkelijk meelevend en betrokken, eerst in de Engelmundus, later, na haar verhuizing naar de Abelenstraat, ook in de Adelbertus waar haar man Arie vele jaren het orgel bespeelde. In het verenigingsleven, op de bazaar: op veelvuldige wijze zette zij zich in.

De laatste jaren – zeker na het overlijden van haar zoon Martin – waren niet altijd eenvoudig voor haar. In volle overgave is zij overleden.

Op 16-07 was de avondwake, op 17-07 de eucharistieviering bij haar uitvaart vanuit de kerk van de H. Engelmundus, gevolgd door de crematie op Westerveld in Driehuis.

Moge zij rusten in de vrede van de Heer!

Seminarieday

Op 22 september vindt in Utrecht de Seminarieday van het Oud-Katholiek Seminarie plaats. Op deze dag begint het nieuwe collegejaar 2012-2013. Dit jaar staat de bijeenkomst in het teken van het afscheid van prof. dr. Martien F. G. Parmentier, die met emeritaat gaat. Zijn afscheidscollege is het openingscollege van het nieuwe studiejaar.

Het programma begint om 14.00 uur. Er zijn koffie of thee vanaf 13.30 uur; na afloop is er een receptie met een hapje en een drankje.

Plaats: In de Driehoek, Willemplantsoen 1 c.

Belangstellenden zijn van harte welkom.

Adresbeheer van de IJmond-parochies

Op dit moment wordt er (weer ☺) gewerkt aan een nieuw en up-to-date adressysteem voor onze IJmond-parochies. Er is gekozen voor een ander systeem en de kerkbesturen en Piet Gravemaker werken aan het verbeteren van de fouten die bij het versturen van de enquête voor het KASKI-rapport aan het licht kwamen.

Om de nieuwe bestanden zo actueel mogelijk te houden, hebben wij het volgende vriendelijke maar dingende verzoek aan u:

*Mocht er bij u iets wijzigen, bijv. omdat u verhuist of omdat de samenstelling van uw gezin verandert, geeft dat dan **altijd door aan één van de pastores cq. pastorieën!***

De pastores verwerken deze informatie verder.

In het verleden is gebleken dat wij tóch niet “van horen zeggen” wisten, dat er wijzigingen waren.

Dus: **Helpt u ons het adresbestand goed te houden?**

Geef dan altijd uw wijziging door aan de pastoor!

Namens de kerkbesturen,
Robert Frede, pastoor

DWIJ- collecte 23 september

Zondag 24 juni vertelde Roxanna Fortman tijdens een kerkdienst over haar ervaringen in het armenziekenhuis in Antigua in Guatemala, waar zij enige tijd gewerkt heeft.

Roxanna heeft ons in de dienst levendig verteld, waar het geld, dat door onze beide parochies, familie en vrienden is bijeen gebracht, voor gebruikt is. Dit kunt U nog nalezen in het vorige Kruispunt.

Wij willen - als afsluiting - ook de opbrengst van de DWIJ-collecte van september nog voor dit mooie project bestemmen.

Roxanna heeft nog steeds contact met medewerkers, zodat wij weten, dat dit geld ook goed besteed zal worden.

Met vriendelijke groet,
Anita Kok

Rectificatie

Bij het overtypen van het door Piet Schol ingezonden in memoriam van Willemina Karemaker Wijker in het vorige Kruispunt is een fout geslopen. In zijn verhaal stond vermeld dat er op diverse locaties in de IJmond, dus ook ten zuiden van het kanaal kerkdiensten werden georganiseerd waar zij met haar zang ondersteuning aan gaf.

Toen de Adelbertusparochie in 1964 gesticht was, werden er in het parochiegebied op drie plaatsen kerkdiensten gehouden: zondags 's morgens in IJmuiden-Oost in de 'Slingermuur' en in Beverwijk in 'De Opgang', en om de week 's avonds in Castricum in de hervormde kerk. De kerkdiensten in de 'Slingermuur', en een enkele keer in het 'Braambos' en in de kapel van het Antoniusziekenhuis werden gehouden tot de wijding en ingebruikname van de Adelbertuskerk in 1968.

Vanaf 1965 zijn de diensten in Beverwijk gehouden in de kapel van het Pius X-college, en korte tijd in de kapel van het klooster Regina Coeli. De avonddiensten in Castricum vonden vanaf 1967 plaats in de kapel van het klooster in de Dorpsstraat. In 1970 werd de groep-Castricum samengevoegd met de groep-Beverwijk.

De kerkdiensten in Beverwijk zijn gehouden tot 1983, waarna de kerkdiensten van het hele parochiegebied geconcentreerd zijn in de Adelbertuskerk. Er was dus een zeer ruim aanbod van kerkdiensten!

Fiete Smit-Maan

DANKBETUIGINGEN

Voor de vele blijken van warm medeleven zoals brieven, kaarten, bloemen, het bijwonen van de kerkdienst en/of de crematie na het heengaan van onze lieve, zorgzame moeder en oma

Guurtje Gouda-Blok,

willen wij iedereen hartelijk bedanken. Het heeft ons goed gedaan om zo afscheid van haar te nemen.

Namens kinderen en kleinkinderen,

Betty Gouda-Glas

Dank aan de Adelbertusparochie:

Ik dank allen voor de bloemen, die ik 29 april heb mogen ontvangen. Ik was er erg blij mee!

Arina van Heck, Zeewijkplein 442, IJmuiden

Van de drie dagen, die de viering van ons 60-jarig huwelijk duurde, vormde de zondag, 1 juli, toch wel het hoogtepunt: een mooie misviering, met dank aan pastoor Frede, Rob de Rijk, koor en organist. Twee namen wil ik graag nog noemen, die van Marieke van der Wel en Johannes van Riessen, die beide mooi solo gezongen hebben! Na de dienst tijdens de koffie hebben we heel wat handen geschud en veel geschenken mogen aannemen. Ik zou een privésecretaris/esse moeten hebben, als ik al deze mensen met een persoonlijk briefje zou willen bedanken. Ik doe het via dit Kruispunt:

Lieve parochianen van A en E, heel hartelijk dank voor jullie 'er zijn' op deze morgen en voor alles, waarmee we verwend zijn in de vorm van bloemen, boekenbonnen, banketbakkersbonnen, cadeau- en plantenbonnen, mooie doosjes met bonbons, flessen wijn en bergen kaarten. Te gek allemaal! Ik wens jullie allen Gods zegen!
Een hartelijke groet van Bien en Piet Donker

Tijdens mijn verblijf in Velserveduin hebben uw vele bezoeken en goede wensen voelbaar bijgedragen aan mijn voorspoedige herstel. Ik ben er dankbaar voor.

Ook veel dank namens Helen en Wendy,
Janny Stam

Tijdens onze vakantie in mei op Sicilië ben ik van een stoepje gevallen... met verstrekkende gevolgen. De enkelfractuur is genezen maar doordat er een complicatie is opgetreden, kan ik nu moeilijk lopen. Maar met een paar maanden revalidatie moet het toch beter gaan. De vele kaarten met lieve woorden en de attenties die ik tijdens deze periode mocht ontvangen hebben mij erg gesteund. De altaarbloemen

die ik als vrijwilliger al jaren naar parochianen breng, mocht ik deze keer zelf ontvangen. Met veel dankbaarheid heb ik de bloemen in een vaas gezet.

Mijn geloof als vast baken geeft mij kracht om door te gaan.

Met hartelijk groet,

Anneke Zwart

VOOR BEIDE PAROCHIES

Oud-Katholiek ... ja fijn!

Wierook

Pastoor Münch heeft in een vorig Kruispunt al geschreven over het gebruik van wierook.

Laatst was ik in een oud-katholieke kerk, waar de priester tijdens de bewieroking van het altaar de psalmwoorden sprak, die we daarbij vroeger steeds hoorden:

***Mijn gebed stijge tot U op, o Heer,
als een reukoffer voor uw aanschijn.
De opheffing mijner handen
zij als een avondoffer.***

Een prachtig beeld: zoals de kostbare, welriekende wierook hoger en hoger opstijgt, zo moge ook ons gebed, en het gebed van de gemeente, opstijgen naar God en Hem aangenaam zijn.

Een gebed van lofprijzing, dankzegging, aanbidding, en ook voorbede.

In deze omvattende, opstijgende, geurige wierookflarden worden ook de bewierookte gaven op het altaar, de gelovigen in de kerk en, in een uitvaart, de overledene opgenomen in het gebed, dat opstijgt voor het aanschijn van de Heer.

Voor het begin van de vesper brandt de pastoor wierook: symbool voor en begeleiding van het avondgebed dat de vesper is.

In Haarlem wordt zo wierook gebrand aan het begin van een dienst van Schrift en Gebed, en het wordt nog eens 'opgerakeld' bij de lofzang.

Een mooi en sprekend symbool.

Fiete Smit-Maan

BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten Engelmundus

zon.	02-09	10.00 uur	Verjaardag van Kerkwijding in Engel- mundus, eucharistie, koffiedrinken
zon.	09-09	10.00 uur	eucharistie in Adelbertus
zon.	16-09	10.00 uur	eucharistie in Engelmundus
zon.	23-09	10.00 uur	eucharistie in Adelbertus, laatste geza- menlijke dienst deze zomer
zon.	30-09	10.00 uur	oecumenische viering in Ichthuskerk Engelmunduskerk gesloten
wo.	03-10	09.00 uur	eucharistie, koffiedrinken
zat.	06-10	19.00 uur	vespers
zon.	07-10	10.00 uur	Bloemendienst, eucharistie, kinder- kerk, crèche, jeugdkoor, koffiedrinken
wo.	10-10	09.00 uur	eucharistie, koffiedrinken
zat.	13-10	19.00 uur	completen
zon.	14-10	10.00 uur	eucharistie, 35-jarig jubileum Parochiekoor koffiedrinken
wo.	17-10	09.00 uur	eucharistie, koffiedrinken
zat.	20-10	19.00 uur	vespers
zon.	21-10	10.00 uur	eucharistie, koffiedrinken

Website: ijmuiden.okkn.nl

Uit de parochie

Het studieverlof van pastoor Harald Münch gaat na zijn terugkeer van vakantie de laatste fase in. Vanaf begin oktober is hij gewoon weer aan-

sprekbaar voor het parochiële werk – en waarschijnlijk ook een stuk wijzer ☺. Het is goed dat onze landelijke kerk deze manier van “bijtan-ken” voor de pastores heeft ingevoerd. Uit eigen ervaring weet ik hoe goed het is om weer eens aan “een stuk” geconcentreerd aan iets inhoudelijks te kunnen werken. Die ervaring neem je dan toch weer mee de nieuwe werkperiode in.

Voor het pastoraat ligt de vervanging in handen van pastoor Frede (tel. 0255-510771). Uiteraard kunt u met uw vragen ook bij één van de kerkmeesters terecht.

Nieuw leven is er bij Bram en Chantal Tol, die met *Mees Willem* hun derde kindje mochten verwelkomen en bij Edwin en Cindy Gravemaker, waar *Eva* werd geboren. We hopen dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen onder Gods zegen, en we hopen dat ouders, broertjes en zussen, ouders en (over-)grootouders daar veelvuldig en lang getuige van mogen zijn!

De zomerperiode is altijd wat rustiger in de parochie. Iedereen lijkt er wel even uit te zijn. Ik hoop dat u allen – ondanks het soms wat mindere weer – hebt kunnen genieten van deze periode.

Geleidelijk gaat het gewone leven nu weer beginnen. Ik wens u allen een goede start!

Met hartelijke groet,
Robert Frede, pastoor

BLOEMENDIENST

Op zondag 7 oktober aanstaande is er weer een bloemendienst. Met ingang van 2 september ligt er op de tafel achter in de kerk een lijst. Hierop kunt u de naam (en graag ook adres) invullen van iemand van wie u vindt, dat hij of zij een bloemetje verdient of nodig heeft. Jong of oud, het maakt niet uit.

Uw bloemen kunt u brengen op zaterdag 6 oktober van 10 tot 13 uur achter in de kerk en van 13 tot 14 uur in de Bolder.

Ook op zondagmorgen 7 oktober kunt u nog bloemen afgeven.
Sonja Gravemaker

Aktiva stoelt op een eeuw Oud-Katholiek Vrouwenwerk in IJmuiden

Vrouwenvereniging Aktiva viert dit jaar zijn 45-jarig jubileum.

17 Oktober 2012 zullen wij tijdens de Jaarvergadering samen met onze vijftig leden het glas heffen op onze bloeiende vrouwenvereniging, die in 1967 opgericht is.

Hiervoor hebben drie vrouwenverenigingen hun maatschappelijke en financiële steun aan onze parochie al in grote mate bijgedragen. Dit waren: "Damesvereniging Samenwerking" van 1904 tot 1994; "Sursum Corda" van 1934 tot 1994; "Onder Ons" van 1952 tot 1996.

In 1967 waren de vrouwen die in 1952 "Onder Ons" hadden opgericht uit de kleine kinderen. Er werden bijeenkomsten georganiseerd met het doel dat jonge vrouwen elkaar weer in kerkelijk verband zouden ontmoeten.

Het initiatief hiertoe was genomen door Thea Carati-van Pel en Ardy Zwart-van der Gaag, samen met pastoorsvrouw Gerda Glazenmaker-de Groot en Tiny Zoer-Glas, in de Canopusbar van Walter Wright aan het Canopusplein, de toenmalige nieuwbouwwijk Zeewijk. Bij de bazar van november 1970 was ook de nieuwe vereniging opgenomen in 'Sint Engelmundus' en had ze de naam 'Aktiva' gekregen.

Het experiment was geslaagd. 'Aktiva' werd een bloeiende vrouwenvereniging.

Tiny Zoer werd in het bestuur al snel opgevolgd door haar zus Betty Gouda-Glas. Betty zou dertig jaar, tot 1997, voorzitter van 'Aktiva' blijven. In 1997 werd zij opgevolgd door Truus Carati-Kramer. Na het overlijden in 2001 van Truus werd Wil Wijker de nieuwe voorzitter. Zij werd na enkele jaren opgevolgd door Anneke Zwart, tot op heden voorzitter van 'Aktiva'.

Elke derde woensdagavond van de maand komen wij in ons verenigingsgebouw De Bolder bij elkaar. Dan worden maatschappelijke en culturele onderwerpen besproken.

Bij de Adventsavond nodigen wij ook bestuursleden van onze zusterparochie Adelbertus Vrouwen Contact en van de christelijke vrouwenvereniging Passage uit.

De gezamenlijke avond in april van Aktiva en Adelbertus Vrouwen

Contact is een jaarlijks terugkomend gebeuren voor de leden van onze verenigingen.

Aan het eind van het seizoen gaan wij traditie getrouw met elkaar een Dagje Uit. Deze traditie van de Oud-Katholieke Vrouwenwerk kent zijn start in de dertiger jaren.

Anneke Zwart

Het programma van vrouwenvereniging **Aktiva** voor 2012-2013:

19 september	Lezing: Bijna Thuis Huis
17 oktober	Jaarvergadering
21 november	Sinterklaasavond
19 december	Adventsavond
16 januari	Lezing: Ruimtevaart
20 februari	Gourmetavond
20 maart	Lezing: Hoedjes
17 april	Gezamenlijke Avond
15 mei	Jaarlijks dagje uit

BOLDER BAZAR 2012

VRIJDAG 26 en ZATERDAG 27 OKTOBER

Voor de 59e keer vieren we dit feest in- en rond gebouw **DE BOLDER**. Heeft U thuis nog **mooie spullen en wilt U die schenken aan UW KERK**, lees s.v.p. verder:

-**Goede spullen** (geen meubelen of andere grote zaken) voor de 2e hands markt buiten, bel Wim Kok 023 - 5386380 of 06 - 20620810.

-**Boetiekspullen**, denk aan sieraden en andere mooie uitingen om U of Uw omgeving op te sieren, bel eveneens Wim Kok.

-Onze **muziekboetiek**, voor prachtige CD's, DVD's LP's. Bel Wil Wijker 023 - 5387658.

BOLDERBAZAR 2012

-De **Doelmatige Supermarkt**. Wilt U "goede waar" leveren aan onze groot grutter? Bel Nollie Haasnoot. 0255-532593.

-Onze fameuze **2e hands Kledingmarkt** heeft wereldfaam.

Op maandagmiddag 22 oktober vanaf 13.30 uur bij de Kerk (ingang Kon. Wilhelminakade) kunt U mooie 2e hands kleding doneren.

-Is Uw **wijnkelder (of wijnrekje)** leeg of slecht gevuld. Nee toch ... dat kunt U niet maken....! Bel of mail Henk Hiemstra 0255-527541 voor een bestelling. E-mail: henk@botenzoeker.nl

Op de komende **BAZAR** is niet alleen gedacht aan "de grote mensen"
Ook de kinderen komen aan bod, o.a. bij het

KINDERRAD op ZATERDAGMIDDAG

MET SCHITTERENDE PRIJZEN. Aanvang; 14.00 uur.

Wat valt er nog meer te vertellen over de komende **BAZAR**;

-Op **maandag 15 oktober**, aanvang 20.00 uur zal het draaiboek voor de komende Bazar worden doorgenomen. Iedereen is die avond van harte welkom. Voor koffie en iets lekkers zal worden gezorgd

-Op **zondag 21 oktober**, na afloop van de Mis, hopen we in gebouw De Bolder onder het genot van een kopje koffie weer de gebruikelijke **TRY-OUT van de MATRIX verloting** te houden, met uiteraard een prachtige prijs.

-De bekende **BAZAR FLYER** voor achter het raam, hopen we U in het Kruispuntvan begin oktober te kunnen aanbieden.

Affiches liggen vanaf begin oktober 2012 achter in de prachtige Engelmunduskerk op U te wachten.

Afrondend...**Heeft U iets moois en wilt U dit schenken aan UW KERK**, zie boven.

Namens de BB commissie,

Wim Kok

VRIJDAG 26 en ZATERDAG 27 OKTOBER

VOOR BEIDE PAROCHIES

Oud-Katholiek ... ja fijn!

*O 't is zo zoet te rusten, mijn Vader, aan uw hart,
Met al mijn vreugd en lusten, met al mijn nood en smart;
Zo zoet, met al mijn dromen, mijn wensen en mijn strijd,
Tot U te mogen komen, die d' eeuwige liefde zijt.*

*Wij strijden, en wij voelen ons vaak zo zwak, zo moe,
De wereld en haar woelen schijnt ons een raadsel toe;
Maar zoeken wij bij 't klagen, o God, uw aangezicht,
Dan zien wij 't licht weer dagen en vrees en twijfel zwicht.*

*O geef mij dan te rusten, mijn Vader, aan uw hart!
Gij kent mijn vreugd, mijn lusten, mijn noden en mijn smart.
Wil al mijn wensen neigen tot U en uw wil,
Dan, wat mij moog' bedreigen, is mij het harte stil.*

Dit gezang werd gezongen bij de uitvaart van mevrouw W.Karemaker-Wijker. Het werd ook gezongen bij de uitvaart van haar leringoriendin, mevrouw C.Gravemaker-Smit. Als zij elkaar bezochten als overburen op de Lange Nieuwstraat en als naaste burens in Breezicht, spraken zij over vroeger, en over de kerk en over hun uitvaart. Voor beiden stond vast, dat dit gezang dan gezongen moest worden, zoals het ook bij de oude mevrouw Smit gezongen was. Dit gezang in combinatie met mevrouw Karemaker, ontroerde mij. Is dit een voorbeeld van het geloof, de spiritualiteit van de generatie van, omstreeks 1915, onze ouders, grootouders, overgrootouders? Een rotsvast geloof, dat God zo nabij is, dat je bijna bij Hem op schoot kunt kruipen en je veilig weten tegen alles wat je bang en ongelukkig maakt. Een geloof, dat thuis geleerd is, op de lering, gevoed en verdiept in de kerkdiensten. Iedere zondag, steeds opnieuw de vaste gebeden, de lezingen, de preken horen, en de psalmen en de gezangen zingen. Zo maak je je het geloof eigen, zo wordt geloven een deel van jezelf. Zo'n geloof staat niet ter discussie. Zo'n geloof draagt. Fiete Smit-Maan

BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Rooster van kerkdiensten

02-09	10.00 uur	105 ^e Verjaardag van Kerkwijding van de kerk van de H. Engelmundus (blz. 557) <i>dienst in H. Engelmundus, <u>H. Adelbertus gesloten</u></i>
09-09	10.00 uur	15 ^e Znd na Pinksteren (18 in reeks B) (blz. 326)
16-09		16 ^e Znd na Pinksteren <i>parochie-uitstap naar Schiedam (zie pag. 19 van dit Kruispunt)</i> <u>H. Adelbertus gesloten, er is voor de thuisblijvers een eucharistieviering in de H. Engelmundus</u>
23-09	10.00 uur	17 ^e Znd na Pinksteren (20 in reeks B) (blz. 331) <i>laatste gezamenlijke viering van beide parochies in het kader van het verlengde zomerrooster</i>
30-09	10.00 uur	18 ^e Znd na Pinksteren <i>oecumenische viering van de samenwerkende kerken in IJmuiden Oost in de RK Engelmunduskerk in Driehuis</i> <u>H. Adelbertus gesloten</u>
07-10	10.00 uur	19 ^e Znd na Pinksteren (22 in reeks B) (blz. 335)
14-10	10.00 uur	20 ^e Znd na Pinksteren (23 in reeks B) (blz.337)
21-10	10.00 uur	44 ^e Verjaardag van Kerkwijding – oogstdienst (blz. 557) <i>m.m.v. het jongerenkoor van de IJmond-parochies</i>

website: ijmuiden.okkn.nl

Bij de vieringen

Zondag 16-09 voert onze jaarlijkse parochie-uitstap ons naar Schiedam waar we samen met de parochie van Schiedam de eucharistie zullen vieren. Hun kerkgebouw vierde kort geleden de 150^e verjaardag van kerkwijding en het hele complex is een aantal jaren geleden fraai gerestaureerd. Let u verder ook op de afkondigingen!

Zondag 30-09 vieren we samen met de PKN Engelmundus in de RK Engelmundus de oecumenische viering in de Vredesweek. Hoewel deze viering geen viering van Schrift en Tafel is (vanwege de opstelling van de RK kerk in deze) is het toch altijd een warme en bijzondere dienst met een lange traditie in Velsen. U bent dan ook van harte welkom.

Zondag 21-10 zullen we de 44^e verjaardag van kerkwijding vieren, gecombineerd met de oogstdienst. Nadere gegevens volgen in het komende Kruispunt en in de afkondigingen.

Koffiedrinken

Tijdens het gezamenlijke zomerrooster (10-06 tot en met 23-09) is op *alle* zondagen in onze kerk koffiedrinken na de dienst. Met ingang van oktober gaan we dan weer over op het gewone rooster van koffiezondagen, te weten de 1^e, de 3^e en eventueel de 5^e zondag van de maand - bijzondere gebeurtenissen uitgezonderd. Dat betekent dat er in oktober koffie wordt gedronken op 07-10 en 21-10.

Collectes

De landelijke collecte voor de maand september wordt gehouden op zondag 16-09 (*in de Engelmundus!*) en is bestemd voor *de oud-katholieke zusterkerken*. Het Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling:

Deze maand vragen wij graag uw aandacht voor de collecte voor onze zusterkerken.

Het actief meedoen aan internationale bijeenkomsten, zoals een Internationaal O.K. Congres, een Theologenconferentie of het Lekenforum is lang niet voor alle kerken van de Unie, en helemaal niet voor de Filippijnse zusterkerk, een vanzelfsprekende zaak. Ondanks vele open grenzen kan een financiële barrière dan zorgen voor isolement, terwijl men anderzijds ook teveel zelfrespect heeft om altijd om subsidie te vragen.

Dankzij uw bijdragen aan de collecte voor onze zusterkerken kan de kerk op een

bescheiden wijze zo nu en dan een helpende hand reiken. Wij hopen dat te kunnen blijven doen.

De landelijke collecte voor oktober wordt gehouden op 21-10 en heeft als doel de *ontwikkelingssamenwerking waarin onze landelijke kerk deelneemt*. De aanbeveling voor deze collecte was bij het schrijven voor dit Kruispunt nog niet binnen. We verwijzen naar het volgende Kruispunt dat nog voor die tijd gaat verschijnen. Het is een zeer passende bestemming op een zondag waar we vol dankbaarheid de verjaardag van kerkwijding vieren en ons de goede gaven die we dagelijks ontvangen, herinneren in de oogstdienst.

Het kerkbestuur beveelt beide collectes van harte bij u aan.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur).

Pastoor Frede afwezig

Van 30-09 tot en met 12-10 is pastoor Frede wegens herfstvakantie afwezig.

De vervanging voor pastorale noodgevallen ligt in de handen van pastoor Martina Liebler-Münch en pastoor Harald Münch.

Vanuit de Adelbertus-pastorie

Tot nu toe hebben we als parochie een rustige zomerperiode gehad. De gezamenlijke diensten met de Engelmundusparochie verliepen goed en in een prima sfeer – zoals altijd eigenlijk. Toch denk ik dat er na afloop het een en ander besproken zou kunnen worden, bijv. of het niet mogelijk is dat, bij een zeer dunne koorbezetting – ook koorleden willen wel eens op vakantie of moeten werken – , de zangers van beide koren elkaar ondersteunen in beide kerken. We zingen immers uit hetzelfde gezangboek en zo ongelooflijk groot zijn de verschillen in zangtraditie

toch ook weer niet.

In de Moerberg overleed *Guurtje Gouda-Blok*, ook in onze parochie vele jaren een bepalend gezicht. Het was mooi om te zien dat aan haar avondwake en uitvaart velen uit onze parochie deelnamen.

De stuurgroep die zich vanuit de kerkbesturen bezig houdt met de samenwerking van de parochies (vanuit Adelbertus: Rob de Rijk, Johannes van Riessen en de pastoor) heeft het KASKI-rapport samen met de onderzoekster doorgesproken en een aantal vragen geformuleerd. Deze vragen (en stellingen) worden nu in de afzonderlijke kerkbesturen besproken, en daarna in een gezamenlijke beleidsmiddag (op 13-10) door de beide besturen samen.

Daarna zal gekeken worden hoe het verder gaat. Zeker is dat u daarover op de eerstvolgende gemeentevergadering meer zult horen. Het gaat naar uw (en mijn) smaak wellicht langzaam, maar we zijn tot de overtuiging gekomen dat een rustig gesprek het allerbelangrijkste is. Anders zit je, voor je het weet, in een sfeer van gevoeligheden en oude verhalen die – hoe boeiend soms ook – niet aan een goede voortgang bijdragen.

Bij alle aarzelingen die ik soms ook bespeur, zijn we toch op de goede weg!

Dezer dagen neem ik deel aan de internationale oud-katholieke theologenconferentie in Neustadt/Weinstrasse in Duitsland waar we ons op de liturgische ontwikkelingen in onze oud-katholieke kerken gaan bezinnen. Hoe vieren we nu? Hoe is het beeld van God dat uit deze vieringen naar voren komt? Dat zijn de centrale vragen. Wellicht zijn deze geschikt om er op een avond in de veertigdagentijd op terug te komen. Behalve deelnemer ben ik ook een van de twee voorzitters van de conferentie – dus spannend is het dan ook altijd een beetje.

Vanaf september begint het gewone kerkelijke leven weer.

Graag wil ik u op de oecumenische viering in de RK Engelmundus in Driehuis op 30-09 wijzen. Deze viering staat zoals altijd in het teken van de Vredesweek. Vanuit onze parochie gaat Rob de Rijk mede voor. Van harte welkom!

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat,
Robert Frede, pastoor

Parochie uitstapje naar Schiedam

Zondag 16 september gaan we met de Adelbertusparochie op bezoek bij de parochie in Schiedam. De mis daar begint om 10.30 uur.
Dus vertrekken we per bus vanaf de Wilgenstraat om 09.00 uur.

Na de H. Mis is er gelegenheid om koffie te drinken en ons eigen mee-gebrachte broodje te nuttigen. Vervolgens zal pastoor J. de Haan ons iets vertellen over de geschiedenis van de oud-katholieke parochies in Schiedam en krijgen we een rondleiding door de kerk.

Daarna is er gelegenheid om de attracties van Schiedam te bezoeken: het Jenevermuseum, het Schiedamse Museum voor Moderne Kunst, Museummolen de Nieuwe Palmboom of een rondvaart (afvaart 13.30 uur- hiervoor apart aanmelden bij Jacob Brakenhoff) .

Rond 16.00 uur vertrekken we weer richting IJmuiden, waar we om 17.00 uur verwacht worden. Johan en Liesbeth van der Laan hebben daar dan een heerlijk Borrel + Buffet voor ons klaargezet.

Er zijn in de bus nog enkele plaatsen vrij. Snelle aanmelding gewenst.
Deelname: € 20,- (contant of op giro 3808341, t.n.v. O.K.Parochie H.Adelbertus, IJmuiden, ovv "Schiedam")
Jacob Brakenhoff, jabrak@ziggo.nl tel. 0644 632 373

Oud-Katholiek ... ja fijn!

*'t Is ruim honderd jaar geleden –
weet je, lieve mensen,
toen werden er de eerste schreden –
weet je, lieve mensen,
Hier in de Breesaap door de 'derpers' gedaan,
ze zijn nooit terug meer naar Egmond gegaan –
dat weten we toch, mensen.*

*Ze hadden hele mooie namen,
dat kunnen jullie ook beamen:
een heette er Kok en een ander weer Groen,
en dan is er Blok, dat is nu en was toen.*

*Ook Gravemaker niet vergeten -
Wijker of Zwart kun je ook heten.
Die namen, we kennen ze goed allemaal,
een nazaat van ieder zit hier in de zaal.*

*De Groot, Van Os, Van Pel zijn namen
waar niemand zich voor hoeft te schamen.
Wat denk je van Gouda, Buis, Prins en van Zwaan,
ze kwamen echt allen uit Egmond vandaan.*

*De meesten waren Jansenisten,
'k denk niet, dat ik me vergiste.
Ook Sloot, Vis en Smit die horen erbij
met Schong, Zwaaij en Krab en ook nog De Vrij.*

*Ik ben, dacht ik, geen naam vergeten.
Of weten jullie mensen,
Soms nog hoe een ander heette?
Ja toch nog, lieve mensen:
want Visser en Stam, Broek, Conijn en ook Glas,
die namen zijn alle van 't Egmondse ras.
Dat weten we toch, lieve mensen.*

*En al die goeie ouwe namen
zijn oud-katholieke parochianen.
Ook Scholder en Stoker en Dekker en Schol
en niet te vergeten de mooie naam Tol.*

*En al die namen vormen samen
oud-katholieken die hier kwamen.
Of je bij Engelmundus of Adelbert hoort,
met onze schippers zijn we veilig aan boord.*

*Jo Belfroid-Stam maakte dit 'Lied van de namen' op de melodie van
'Weet je nog wel, oudje' en zong het op een seniorenmiddag in IJmuiden.*

ALGEMENE BERICHTEN

Bijbelquiz Nederlands Bijbelgenootschap

Op dinsdag 30 oktober 2012 wordt op veel plaatsen in Nederland een Bijbelquiz gehouden. De quiz sluit aan bij het jaarthema van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG):

Zing, bid, fluister, schreeuw -
Wijze woorden uit de Psalmen

Vrijwilligers van het NBG organiseren op die avond ook een quiz in Haarlem.

Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk gemeenten meedoen met een of meer teams. Deze teams kunnen willekeurig samengesteld worden.

Daarnaast is er de mogelijkheid om individueel mee te spelen.

Wie denkt dat hij te weinig Bijbelkennis heeft om mee te doen, hoeft echter niet af te haken: de quiz is laagdrempelig en door de opzet worden de deelnemers op geen enkele manier 'te kijk' gezet. Op een ontspannen manier samen met de Bijbel bezig zijn, is belangrijker dan winnen (hoewel een beetje spanning er natuurlijk wel bij hoort).

Aanmelden voor de quiz bij: Marjan Buitenhok per tel: 0255 - 522476 of per mail: j.buitenhok@quicknet.nl

Om te zingen naar de ICHTHUSkerk

Op zaterdag 15 september 2012 is er weer een zangavond in de Ichthuskerk, Snelliusstraat 40 in IJmuiden.

Er worden prachtige liederen uit allerlei bundels gezongen.

Zin om een klein uurtje geestelijke liederen te zingen?

Zorg dan dat je die avond aanwezig bent.

Jan Schotvanger praat de liederen aan elkaar en leidt tevens de samen-zang.

Ary Rijke, de vaste organist voor deze avonden, bespeelt het orgel.

De avond begint om 19.30 uur en de kerk is om 19.00 uur open.

Iedereen is hartelijk welkom .

Missiekalender 2013: Kijken met Andere Ogen

Voor deze editie van de Missie Zendings Kalender is gekozen voor drie christelijke kunstenaars uit Bali: Sriwardani, Erland Sibuea and Nyoman Darsane.

Het echtpaar Sriwardani (1966) en Sibuea (1968) combineert hun Christelijke geloof met de spiritualiteit van de Balinese cultuur.

In het werk van Sriwardani neemt het lijden een voorname plaats in, met name het lijden van Christus, dat ze op veel werken afbeeldt: realistisch, hartstochtelijk en emotioneel.

De schilderijen waarin Sibuea 'liefde' en 'hoop' uitwerkt, lijken ontwerpen voor glas-in-lood ramen. Zijn commentaar op de plaat met het wonder van de vijf broden en twee vissen: "omdat kleine dingen groot kunnen worden".

Nyoman Darsane (1939) probeert de Balinese kunst te combineren met de boodschap van de Christus. Zijn motto: Bali is mijn lichaam, Christus is mijn leven. Zijn stijl is verfijnd, vol symboliek, bijna mystiek. Bijbelse taferelen situeert hij steeds in Indonesië. De dans neemt, zoals in het leven op Bali, een heel belangrijke plaats in zijn werk in. In Darsane's verbeelding van de schepping is Jezus afgebeeld als Shiva, de godheid op de Hindoe-tempels die het universum behouden en vernietigen kan. Maar bij Darsane is het niet meer Shiva die daar danst,

maar Christus, de heer van de kosmos, de Verlosser door wie alles bestaat, en door wie wij leven.

De kalender kost 8 euro. De opbrengst komt ten goede van het werk van *Sint Paulus*. Meer informatie vindt u op www.missiesintpaulus.nl. Achter in de kerken liggen binnenkort een inlijsting van de kalender en een bestellijst.
Els Rill-Odijk

AGENDA

11-09	20.00 uur	O.K.Mannenvereniging, De Bolder
16-09	09.00 uur	Parochieuitstap Adelbertus, naar Schiedam
19-09	20.00 uur	Aktiva, lezing, De Bolder
22-09	14.00 uur	Seminariedag, Utrecht
29-09	15.00 uur	Start catecheseseizoen, gourmetten, De Rank
09-10		O.K.Mannenvereniging, Amsterdam
17-10	20.00 uur	Aktiva, Jaarvergadering, De Bolder
26-10 + 27-10		Bolderbazar, De Bolder
31-10	18.30 uur	Alphacursus, De Bolder
07-11	18.30 uur	Alphacursus, De Bolder
14-11	18.30 uur	Alphacursus, De Bolder

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....
Huidig adres:.....
Postcode en woonplaats:
Tel.nr. e-mail:
Nieuw adres:
Postcode en woonplaats:
Nieuw tel.nr.
overige mededelingen.....
.....

OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmunduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of

06-22879771, okbolder@gmail.com

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,

okadelbertusbeheer@quicknet.nl

b.g.g. 0255-512167

Bankrekening O.K. parochie

H. Engelmundus te IJmuiden

Rabo 15.41.64.348

ING 523.965

Bankrekening O.K. Parochie

H. Adelbertus te IJmuiden

ING 38.08.341

ING. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies

alleen via ING 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleased worden bij mw. M. van de

Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt: kopij inleveren voor 26 september 2012 bij:

S.C. Smit-Maan, IJmuidersstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 8 oktober 2012.