



**PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND**  
Jaargang 54, nummer 7 januari/februari 2013

**Aan het volk van God bij  
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . .**

Toen ik na de kerstdagen thuis bij mijn moeder in Essen was, gaf zij mij een dikke map met papier die ik volgens haar “maar eens moest uitzoeken” zodat zij kon kijken wat weg mocht, wat ik wilde en wat zij zelf nog wilde houden.

En tamelijk bovenop lag een kleurrijke tekening uit mijn kleuterschooltijd – één van de weinige die ik mij ook nog kon herinneren gemaakt te hebben – waarop de “genezing van de verlamde” werd uitgebeeld (Marcus 2, 1-12).

Ik herinnerde mij dat de juf het verhaal heel beeldend vertelde en dat ik daarna flink aan de slag was gegaan met al die daken waarover de verlamde heen werd getild zodat hij uiteindelijk voor Jezus’ voeten kon geraken.

Het is inderdaad ook een mooie en wonderbaarlijke tekst.

Daar is een man die verlamd is, maar hij is ook een zeer gelukkig mens tegelijk – hij heeft immers vier vrienden die kennelijk zorg voor hem dragen. En zij doen dat in de meest letterlijke zin: zij dragen hem immers door Kafarnaüm naar het huis waar Jezus verblijft. Maar het is druk. De mensen staan in de weg, er is geen doorkomen aan. Uiteindelijk laten de vier mannen de verlamde door een gat in het dak van het huis naar beneden – voor de voeten van Jezus. En dan lees je: *En toen Jezus hún geloof*

zag zei hij tot de verlamde: *Zoon, uw zonden worden vergeven*. En verderop zegt hij zelfs: *Sta op, neem uw bed en wandel*. Het is toch op z'n minst verbazingwekkend te noemen dat bij een zo belangrijk moment van genezing niet wordt gevraagd naar het geloof van de man die het hier allemaal betreft: van hem die verlamd is.

Hij is ziek. Hij is verlamd en we weten niet hoe lang hij dat is, aangewezen op de goede zorgen van anderen, van vrienden en van vreemdelingen. Een goed deel van zijn persoonlijke vrijheid is hij kwijtgeraakt. Hij kan niet zelf gaan en kiezen, zijn vrienden moeten hem dragen. Zieken hebben vaak het gevoel dat zij een object zijn geworden. Hoe vaak wordt niet óver het hoofd van de patiënt heen met elkaar gepraat. En in dit verhaal wordt hij – de zieke – door Jezus aangesproken: *Zoon*. Het gaat dus niet meer buiten hem om. Hij wordt door Jezus aangesproken, maar tegelijk ook niet ondervraagd naar de aard van de ziekte, de duur etc.

Het geloof komt naderbij. Niet zijn geloof, maar wat er aan geloof in zijn metgezellen huist. Dat is genoeg, daar gaat het om. Bij het zien van hún geloof, zei Jezus tegen die man in bed: *Zoon, uw zonden worden vergeven* en *Sta op*.

In het genoemde “huis van Jezus” , het huis waar Jezus in verblijft in Kafarnaüm, kun je een beeld voor de kerk zien. Je bent geen gelovige op eigen kracht, maar je maakt deel uit van een geloofsgemeenschap, om dat wat je zelf ontbeert bij elkaar te vinden en het allemaal weer bij je binnen te laten komen: *Geloof, hoop en liefde*.

Het zou hier dus kunnen gebeuren dat - omwille van het geloof van anderen - jóuw zonden worden vergeven en jij je rug recht maakt en opstaat, zoals de verlamde.

En toch menen we altijd maar, dat ons geloof een persoonlijke kwaliteit is, een middel tot zelfexpressie en een kenmerk van de uiterste individualiteit. Geloof is heel erg persoonlijk geworden, een onderwerp waarover haast niemand meer kan praten en dan wordt ook nog gedacht dat niemand je kan begrijpen omdat het zo heel erg persoonlijk is.

Geloof is geen persoonlijk kwaliteit. Het hoort niet bij onze wezenskenmerken, ook mij, ook ons is het maar aangeleerd. Gekregen. Van anderen. *Toen Jezus hún geloof zag*.

Zonder de anderen ben je ook maar een zeer gemankeerde gelovige.

Als ik aan mijzelf ben overgelaten, geloof ik aan het einde wellicht ook niet meer zo veel. Het is daarom in mijn ogen ook een misverstand te denken dat je in de kerk zo nu en dan de mond moet houden als bijvoorbeeld de geloofsbelijdenis wordt gebeden en daar in jouw ogen curieuze of buitenissige voorstellingen langs komen en dat dan elke gelovige afzonderlijk gaat bepalen en selecteren wat dan wel of niet geloofwaardig is. Het klinkt vaak oprecht: Ik wil niet huichelen – wie wil dat wel? – maar het heeft ook iets aanmatigends: wellicht is de zinsregel juist heel belangrijk voor degene die naast je staat te bidden.

We hoeven namelijk ook niet alles te geloven. Sommige zinsneden uit de geloofsbelijdenis zijn wellicht helemaal niet – of niet meer – voor ons bedoeld. Maar spreek ze wel uit, want zo kan de ander naast je geloof oplopen. Toen Jezus het geloof van de vier vrienden zag, heeft hij de verlamde genezen. Daar wil ik toch niet in de weg gaan staan?

Nee, het geloof is niet mijn eigendom. Het is de weg waarlangs God je tegemoet komt. Door te geloven heb je niet een hecht fundament onder je bestaan gelegd. Geloven is juist dat je ónder al die aangebrachte en vermeende zekerheden nog een heel ander draagvlak vindt.

Jan Luiken dichtte:

*Daar kwaamt Gy uit de diepte opwaarts dringen,  
En als een bron mijn dorstig hert bespringen,  
Zoodat ik U, o God! Bevond  
Te zyn de grond van mynen grond.*

Je geloof is niet een persoonlijke verdienste of een prestatie, maar een gave van God. Zo staat er ook geschreven bij Jesaja, die Gods woord neerschrijft als: *Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet.* Geloof, genade en waarheid gaan van God uit. Het is niet vanwege mijn eigen overtuigingen en standpunten, maar omwille van mijn vertrouwen in God dat ik er in geloof wat ik doe.

Robert Frede, pastoor

# BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

## Collecte DWIJ 20 januari

Deze keer hebben we gekozen voor een doel hier in de buurt.

### “STEM IN DE STAD”

Dit is een oecumenisch diaconaal centrum in de oude binnenstad van Haarlem. Om deze concrete stad gaat het, om haar leefbaarheid, om het geluk van de mensen in de stad en het opkomen voor mensen die niet goed (meer) mee kunnen komen.

Mensen kunnen op de nieuwe locatie; Nieuwe Groenmarkt 22 in Haarlem, altijd even binnen lopen voor een kopje koffie of een maaltijd.

Hun taak en opdracht: Eigentijdse werken van barmhartigheid verrichten en nieuwe maatschappelijke problemen oppakken.

Bijvoorbeeld dank voor uw gulle gaven.

DWIJ ontving een bedankbriefje van de Stichting Weeskinderen in Ghana.

Het doel van de stichting was 'een nieuw onderkomen voor de kinderen'.

Dit is bereikt. Een nieuw huis, schoon drinkwater en een keuken.

Zij gaan dit nu afronden.

DWIJ, Anita Kok

## Gezamenlijke viering Aswoensdag

Op *woensdag 13-02 om 19.00 uur* beginnen we de veertigdagentijd met een eucharistieviering voor beide parochies in de Engelmunduskerk.

Ds. Aart Mak uit Bloemendaal (bekend o.a. van Radio Bloemendaal) zal de predikant zijn, de pastores Münch en Frede gaan voor in de liturgie.

Aansluitend op de dienst is er een nagesprek op de preek in De Bolder.

Met deze viering willen we doorgaan in de ingezette lijn waarin we aan het begin van de veertigdagentijd “iemand van buiten” vragen om samen met ons deze periode van bezinning te beginnen.

## **Film draaien in de kerk**

En in de zelfde week op *vrijdag 15 februari om 20.00 uur* zullen we weer in het kader van 'film draaien in de kerk' de film 'Des hommes et des dieux' in de kerk bekijken.

Deze Franse film heeft vele internationale prijzen gewonnen.

Een klooster, ergens hoog in de bergen van Algerije tijdens de jaren '90. Acht Franse monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen bij hun werk, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de bovenhand in de regio en wordt op het einde ook hen fataal . . .

## **Bedankjes**

Mede namens mijn vrouw Clemence wil ik allen, uit beide IJmuidense parochies, hartelijk dank zeggen voor de aan ons gezonden Kerst- en Nieuwjaarsgroeten. Het doet ons goed niet te worden vergeten.  
emeritus-pastoor Wim de Boer

Lieve Parochianen,

Hiermee wil ik iedereen bedanken voor de blijken van belangstelling die ik mocht ondervinden tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn operatie, dit in de vorm van kaartjes en de vele telefoontjes.

Jopie Verkerk-Broekhuizen

Geachte parochianen, kerkbestuur, bestuur OKBV, pastoor Münch,

Hierbij bedank ik u allen voor de geweldige belangstelling bij mijn 50-jarige jubileum als drager bij de begrafenisvereniging! Het was voor mij totaal onverwacht, dat dit zo groots zou worden herdacht.

Ik hoop dat ik dit werk met veel liefde kan blijven doen, zolang de gezondheid het toelaat.

Verder wil ik u nog bedanken voor de cadeaus en de kaarten die ik heb gekregen.

Voor 2013 wens ik u allen veel wijsheid, kracht en gezondheid.

Cor en Gré van Os

**Nieuw adres:**

C. J. Zwemmer

Verpleeghuis Velsersduin, Zwaluw 1

Nicolaas Beetslaan 4, 1985 HH Driehuis

**Driekoningenavond**

Deze avond zal dit jaar op zaterdag 12 januari om 20.00 uur in de Bolder plaatsvinden. De werkgroep heeft ook dit jaar weer een speels en vermakelijk programma voorbereid. Iedereen is van harte uitgenodigd.

**Sinterklaas bestaat en hij weet alles**

Op de woensdagen werkt de onderhoudsploeg op de Westerbegraafplaats. De mannen schoffelen, wieden, snoeien, herstellen en schilderen, zodat de graven op het oud-katholieke gedeelte van 'het Graf' er fris en verzorgd uitzien. Zo ook op 5 december vorig jaar.

*Juist toen de ploeg voor koffie naar het tuinhuisje wilde gaan,  
kwamen Sinterklaas en Piet er aan.  
De Sint sprak de werkers toe met een zeer toepasselijk verhaal,  
en persoonlijke woorden voor allemaal:  
voor de vier Jannen, de twee Jack's, Cor, Willem en Klaas,  
zoals we gewend zijn van Sinterklaas.  
Maar vóór de Sint zijn presentjes wilde schenken,  
moesten de mannen hem met psalmen gedenken.  
Inmiddels had ook de pastoor zich bij hen gevoegd,  
al heeft hij niet als zij op 'het Graf' gezwoegd.  
Een gezamenlijk lied bezong de huidige actualiteit  
en was ook aan het Kaski-rapport gewijd:  
Als conclusie kwam naar voren, dat Sinterklaas voor kind'ren is.  
En ze slaan met zo een uitspraak dus de plank behoorlijk mis.  
Want dat wisten wij allang:  
Sint gaat toch gewoon zijn gang.  
Toen bedacht Sint de hele ploeg  
uit erkentelijkheid voor hun noeste gezwoeg.*

## **Terugblik Bolderbazar 2012**

De 59e editie van de BB was opnieuw een groot succes. Naast grote saamhorigheid, het belangrijkste, was het kassucces flink meegenomen. Opbrengst - definitief - 18.320,- euro bruto. Dank aan allen.

Wederom was onze drempel laag, veel bezoek, buitengewoon veel geroezemoes en gekocht/verkocht werd er ook !

Een man was gekomen voor de boeken. Dozen vol kocht hij. In het wc-gangetje controleerde hij elk boek zorgvuldig. Na ruim een uur was hij klaar en werden de vele boeken zorgvuldig opgeborgen in meerdere dozen. Ik bood hem aan om de dozen naar zijn auto te brengen. "Auto, Ik ben op de fiets". "Een bakfiets" repte ik. "Nee, een gewone met zijtassen en binders", zo antwoordde de man. Buiten was hij nog een half uur bezig met het optuigen van zijn tweewieler.

Als 'bezienswaardigheid' ploeterde hij de Kon. Wilhelminakade af. Of en hoe hij is thuisgekomen, weet ik niet. Noch via berichtgeving op Seaport noch via de politie is verder iets vernomen. Het kan verkeren.

In 2013, de 60e editie van de Bolder Bazar.

In februari gaat de voorbereiding starten.

Vraag: Wie is bereid ons te gaan helpen ??

Opgave bij het kerkbestuur of aftredend Bazarmeester Wim Kok.

023-5386380 / 06-20620810.

## **Beste Parochianen**

Denk u nog even aan de Kerst-en Nieuwjaarskaarten? Niet weggooien!! maar graag in de mand deponeren in de hal van het Adelbertuscentrum.

Bij voorbaat dank voor de moeite,  
uw kaartenman Aad de Koning

## Gewoon een lied uit ons gezangboek

Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort:

“Breek uw tent op, ga op reis  
naar het land dat Ik u wijs.”

**Here God, wij zijn vervreemden  
door te luist'ren naar uw stem.**

**Breng ons saam met uw ontheemden  
naar het Nieuw Jeruzalem.**



Gewoon een lied uit ons gezangboek. Hoewel, gewoon? Een mooie melodie en een tekst met een heldere betekenis. In het eerste deel de opdracht aan ons om onderweg te blijven, Gods richting te volgen. In het tweede deel vragen we Gods hulp. Naar het Nieuwe Jeruzalem, de gouden stad uit het visioen van Johannes in het boek Openbaring. Gewoon een móói gezang dus en ik heb er een leuke anekdote bij.

Een paar jaar geleden deden wij, met een groepje wandelaars, mee met de Arctic circle march, de Poolcirkel vierdaagse. Waar de poolcirkel de grens tussen Finland en Zweden kruist is een parcours van 160 km uitgezet. Na een dagafstand van 40 km is er een rustperiode van 24 uur, en dan start je weer op hetzelfde punt. Zo loop je een grote cirkel, soms overdag, soms 's avonds en ook 's nachts. Gelukkig is het rond 21 juni, dus het wordt niet donker. Je dag-nacht ritme wordt wel helemaal op zijn kop gezet.

Tijdens een van de tochten liep ik alleen. Iedereen heeft toch zijn eigen tempo. Het was nacht, maar toch grijzig licht en een beetje saai. En om een snel loopritme vast te houden liep ik wat te neuriën. Je raadt het al, dit lied.

Toen kwam er een van de andere deelnemers naast me lopen. Ik had hem nog niet eerder gesproken, maar wel gezien dat hij deel uitmaakte van de groep uit Israël. In het Engels vroeg hij mij waarom ik zijn “national anthem”, zijn volkslied liep te zingen! En meteen zette hij het in, de bekende melodie, maar in het Hebreeuws, dus voor mij onverstaaanbaar. Daarna heb ik uitgelegd dat wij dit in de kerk zingen en hebben we de teksten voor elkaar vertaald. Dat viel nog niet mee, maar we hadden tijd genoeg tijdens de wandeling.





Zolang in het hart, van binnen,  
Een joodse ziel levendig is  
En naar het oosten, vooruit,  
Het oog naar Zion kijkt  
**Is onze hoop nog niet verloren**  
**De hoop die al tweeduizend jaren leeft**  
**Een vrij volk te zijn in ons land**  
**Het land van Zion en Jeruzalem**

Verschillende teksten, maar beiden gaan over een tocht, een onderweg zijn naar, een hopen op een Jeruzalem. Voor ons het Nieuwe Jeruzalem uit het visioen van Johannes. Voor het Joodse volk het in de Thora geprofeeteerde Jeruzalem, dat het eind zal betekenen van een ballingschap die al duurt sinds 2000 jaar geleden de tempel vernietigd werd en het Joodse volk over de hele wereld verspreid raakte.

Zo hielp gezang 803 mij urenlang verder door een nacht, die geen nacht was, met een mooie ontmoeting.

En Macky? Een paar jaar later heb ik hem nog een keer ontmoet tijdens de Nijmeegse vierdaagse.

En af en toe waarschuwt mijn computer dat er een email is binnengekomen met “niet westerse” tekens: een nieuwjaarswens in het Hebreeuws.



Hans van de Pieterman

*Dit artikel is één van de columns die maandelijks verschijnen op de Adelbertus-pagina's van de website van Oud-Katholiek IJmuiden: [ijmuiden.okkn.nl](http://ijmuiden.okkn.nl)*

## **Vergeten?**

*Na onze terugkomst in Nederland in 1963, kregen wij een woning op de Lange Nieuwstraat, een flat op de eerste verdieping. Dat bleek heel boeiend te zijn, ik kon nl. zo bij de overburen op tafel kijken, niet dat ik daar nu zoveel tijd voor had met 2 kleine jongens, een peuter en een baby, maar in onze vorige woonplaats zag je niet eens het huis van de burens.*

*Na verloop van tijd maakte ik kennis met de overbuurvrouw, in de supermarkt, dat was DE plaats om iemand te leren kennen, en al gauw noemde ik haar "buuf" in plaats van Mevr. Karemaker. Ik kon op haar huishoudelijke bezigheden mijn klok gelijk zetten, bijv. op Zondag.*

*Om klokslag half tien ging de deur aan de overkant open, en kwam buuf naar buiten met de twee jongens, "opgedoft en afgestoft" zoals gebruikelijk was in die dagen om naar de kerk te gaan, wat voor mij dan het sein was om ook op te gaan naar de "Goede Herder Kerk".*

*Toen buurman overleden was, en de jongens de deur uit waren, liep ik vaak naar de overkant om even te "buurten".*

*Toen ik buuf op een dag vertelde dat ik toe zou treden tot de Oud-Katholieke kerk nam ze meteen aan dat zij daar persoonlijk de hand in had gehad, en ze was er dan ook vast van overtuigd dat het tot mijn behoud zou dienen. Ik heb haar maar in die waan gelaten!*

*Toen ik dan ook hoorde dat buuf overleden was, nam ik me voor om extra vroeg naar de kerk te gaan voor haar uitvaart, daar het wel tjokvol zou worden. Buuf had toch haar hele leven in zowel het kerkkoor als in het parochiekoor gezongen.*

*Ik was dus 20 min. voor de dienst bij de kerk, en toen ik binnen kwam ontdekte ik dat de kerk inderdaad TJOKVOL was, met lege stoelen dan wel te verstaan, en ik vroeg me af hoe het toch mogelijk is om iemand zo gauw te vergeten, die altijd zo trouw is geweest.*

*Toen buuf uitgedragen werd tussen de rijen lege stoelen door, dacht ik ineens aan een tekst die ooit eens in de bijbel las, nl.*

*"Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt van Mij."*

*Dat heeft mij toen getroost. Als alle mensen ons vergeten, God vergeet ons niet, Hij zegt: "Ik zal u niet begeven of verlaten".*

*Lenie de Niet van Toor.*

# BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



## Kerkdiensten

za. 12-01	19.00 uur	avondgebed/completen
zo. 13-01	10.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
wo. 16-01	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za. 19-01	19.00 uur	vesper
zo. 20-01	10.00 uur	oecumenische viering, kinderkerk, koffiedrinken
wo. 23-01	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za. 26-01	19.00 uur	completen/avondgebed
zo. 27-01	10.00 uur	'Maria Lichtmis', eucharistieviering, kinderkerk, crèche, koffiedrinken
wo. 30-01	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za. 02-02	19.00 uur	vesper
zo. 03-02	10.00 uur	eucharistieviering, kinderkerk, koffiedrinken
wo. 06-02	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za. 09-02	19.00 uur	completen/avondgebed
zo. 10-02	10.00 uur	eucharistieviering, kinderkerk
wo. 13-02	19.00 uur	'Aswoensdag', gezamenlijke viering met beide parochies in de kerk van de H. Engelmundus, met gastpredikant, koffiedrinken met inleiding
za. 16-02	19.00 uur	vesper
zo. 17-02	10.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
wo. 20-02	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za. 23-02	19.00 uur	completen/avondgebed
zo. 24-02	10.00 uur	eucharistieviering

**website:** [ijmuiden.okkn.nl](http://ijmuiden.okkn.nl)

## Berichten voor de parochie

Vooraf wil ik alle leden en vrienden van onze parochie nog een gezegend nieuw jaar wensen. Ik denk dat we samen op een goede en inspirerende kersttijd terug kunnen kijken. Ondanks veel zieke parochianen hebben we fijne en drukbezochte diensten mogen vieren. Moge de geboorte van Jezus Christus, de Zoon van God, ook in dit jaar het fundament van onze gemeenschap zijn.

De *vrouwenvereniging 'Aktiva'* houdt het deze keer nogal 'technisch'.

Op woensdag 16 januari zal Jaap Wijker een lezing over de ruimtevaart houden. Plaats: de Bolder in de Bloemstraat; tijd: 20.00 uur.

De *Oecumenische viering* in het kader van de 'gebedsweek voor de eenheid' voor IJmuiden-West is dit jaar op zondag 20 januari in de Engelmunduskerk. Els de Leeuw zal namens de rk-parochie en Ben Helmers namens de pkn-gemeente in deze viering mede voorgaan.

De *Bijbelgesprekken* gaan ook dit jaar door en wel op dinsdag 15 januari en dinsdag 9 februari. Elke keer om 14.00 uur in de pastorie op de Koningin Wilhelminakade 117.

Met ingang van 1 januari zal dominee Peter van Bruggen mede leiding geven aan de *Oecumenische leeskring*. We komen bij elkaar op vrijdag 11 januari (De Bolder), vrijdag 25 januari (Ichthusburcht) en vrijdag 8 februari (De Bolder) om 14.00 uur.

De volgende *Huiskamerkring* komt op dinsdag 15 januari om 20.00 uur bijeen bij mw. J. Stam-Wijker op de Siriusstraat 16, tel. 510712.

De deelnemers bepalen zelf de gespreksonderwerpen en er is altijd nog ruimte om aan te schuiven.

Ten slotte willen we van harte alle mensen bedanken die ons ook in deze kersttijd met zo vele goede wensen en attenties verrast hebben.

Pastores Harald en Martina Münch

# BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



## kerkdiensten

13-01	10.00 uur	1 <sup>e</sup> zondag na Epifanie C (blz. 362)
20-01	10.00 uur	2 <sup>e</sup> zondag na Epifanie Oecumenische viering van Schrift en Tafel in de PKN Engelmunduskerk in Velsen-Zuid <u>Adelbertuskerk gesloten</u>
27-01	10.00 uur	Opdracht van de Heer in de Tempel – Maria Lichtmis (blz. 508)
03-02	10.00 uur	4 <sup>e</sup> zondag na Epifanie C (blz. 367)
10-02	10.00 uur	5 <sup>e</sup> zondag na Epifanie C (blz. 369)
13-02	<u>19.00 uur</u>	Aswoensdag C (blz. 381) viering voor beide parochies in de kerk van de H. Engelmundus, <u>Adelbertuskerk gesloten</u>
17-02	10.00 uur	1 <sup>e</sup> zondag van de veertigdagentijd – <i>Invocavit</i> C (blz. 382)
24-02	10.00 uur	2 <sup>e</sup> zondag van de veertigdagentijd – <i>Reminiscere</i> C (blz. 384)

**website:** [ijmuiden.okkn.nl](http://ijmuiden.okkn.nl)

## **Bij de vieringen**

*Zondag 20-01* hebben we samen met de RK parochies IJmuiden/Driehuis en de PKN Engelmundus-gemeente de oecumenische viering van Schrift en Tafel in het kader van de *gebedsweek voor de eenheid der christenen*. Deze viering heeft een lange traditie hier in IJmuiden. Pastoor Frede zal preken en ds. Barbara de Groot gaat voor in de tafelviering. Een goede gelegenheid om eens kennis te maken met de nieuwe predikante van de PKN Engelmundus-gemeente. Het zou fijn zijn als we met een grote groep van onze verbondenheid en het geloof zouden kunnen getuigen – zeker hier in IJmuiden.

*Zondag 27-01* vieren we de *Opdracht van de Heer in de Tempel*, wat we vaak beter als “Maria Lichtmis” kennen. Met deze dienst wordt de veertig dagen durende periode van kerstmis afgesloten. Uiteraard gaan we ook kaarsen zegenen.

## **Collectes en andere bijdragen**

De landelijke collecte voor de maand januari wordt gehouden op zondag 13-01 en is bestemd voor het *oecumenisch werk* in de “gebedsweek voor de eenheid van de christenen”. Met de bijdrage in deze collecte probeert de landelijke kerk de onkosten van het oecumenisch werk – dat vanouds voor oud-katholieken heel belangrijk is – mede op te brengen. Ook al is het landelijk oecumenisch werk niet altijd heel zichtbaar, zo is het toch belangrijk om ook ons als relatief kleine kerk “op de kaart te houden”.

De landelijke collecte voor februari houden we op 10-02. Deze collecte is bestemd voor het *jongerenwerk in de oud-katholieke kerk* dat, sinds Jutta Eilander-van Maaren als jongerenpastor aan het werk is, een belangrijke doorstart heeft kunnen maken.

Het kerkbestuur beveelt deze doelen dan ook van harte bij u aan.

Graag willen we u eveneens wijzen op de actie *Kerkbalans* die in de maand januari weer wordt gehouden. Zoudt u bij uzelf kunnen nagaan of het mogelijk is uw bijdrage te verhogen? Betaalt u nog steeds het oude “tientje” en past dat eigenlijk niet meer bij u?

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester Marcel van der Wel en/of met pastoor Frede.

## **Koffiedrinken – 1**

Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 27-01 (Maria Lichtmis), op 03-02 en op zondag 17-02.

## **Koffiedrinken – 2**

Koffiedrinken na de kerk: Velen komen graag na deze ontmoeting na kerktijd en het is ook vaak erg gezellig – vindt niet alleen uw pastoor J - het is ook een gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen, zowel met oude bekenden als ook met nieuwe belangstellenden.

Toen ik uit Amsterdam naar IJmuiden kwam moest ik er zelfs een beetje aan wennen dat het niet elke week is. Elke plaats heeft zijn eigen gewoontes blijkt dan. Nog meer verbaasde het mij dat de koffie gratis is. En het was een positieve verbazing; het is toch niet erg gastvrij om een voorbijgaande vreemdeling meteen de collectebak onder de neus te houden. Maar ik bleef natuurlijk en dan gaat de vergelijking ook gelijk niet meer op: Thuis moet ik de koffie immers ook betalen. Niet per kop natuurlijk maar het pak in de koffiewinkel wel.

Bij de jaarlijkse bespreking van de cijfers van het Adelbertuscentrum met de beheerscie. stelde het kerkbestuur vast dat de kosten voor het koffiedrinken een grote post begint te worden, terwijl de inkomsten niet erg hoog zijn (daar wordt overigens door de beheerscie. en het kerkbestuur aan gewerkt).

Het kerkbestuur heeft daarom besloten om met ingang van het nieuwe jaar (2013) een collectebus bij de koffie neer te zetten. U hoeft nog steeds niet elk kopje af te rekenen (het moet wel gezellig blijven J) en ook niet elke nieuweling krijgt meteen de bus onder de neus gehouden, maar als we allemaal met enige regelmaat geld in de bus doen blijft het koffiedrinken ten minste kostenneutraal voor het kerkbestuur.

Mijn Amsterdamse ervaring leert mij dat dat een prima systeem was, er werden zelfs nieuwe koffiezetapparaten van betaald.

Zover willen we nu nog niet denken.

Maar helpt u gewoon mee het koffiedrinken in ere te houden?

Alle kleine beetjes helpen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u met pastoor Frede contact opnemen.

## **Autovriendendienst**

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoord-apparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

## **Pastoor Frede afwezig**

Pastoor Robert Frede is vanaf 30-01 tot en met 12-02 in verband met een voorjaarsvakantie afwezig. De vervanging ligt bij de pastores Martina Liebler-Münch en Harald Münch (tel. 0255-515260).

Ook het kerkbestuur kan u desgewenst behulpzaam zijn.

## **Vanuit de Adelbertus-pastorie**

We mogen als parochie op een goede en geslaagde viering van Kerstmis en Oud en Nieuw terugkijken. Veel mensen waren in touw om het tot goede dagen te maken.

Allen die zich hebben ingezet bij de organisatie en het door hun bezoek tot een succes hebben gemaakt zij op dezer plek van harte dank gezegd!

Het geeft altijd een goed gevoel om op zulke dagen als pastoor in uw midden te zijn.

Natuurlijk gaan we e.e.a. nog goed evalueren in het (sinds 1 januari 2013 gezamenlijke) kerkbestuur want er kan natuurlijk altijd nog iets verbeterd c.q. tot een groter succes gemaakt worden.

Mevrouw *Stien Komdeur-Smoor* verblijft nog steeds voor nader onderzoek in Velserduin Driehuis en ook om de gezondheid van *Mirjam de Ronde-Visser* waren er voor Kerstmis de nodige zorgen.

In onze vieringen denken we aan hen en ook aan anderen die door ouderdom of ziekte aan huis gebonden zijn.

In onze huiskamer hangen nog steeds de goede wensen die we vanuit de parochie mochten ontvangen. Het geeft het gevoel er “werkelijk bij te horen” – een goed gevoel.

Mede namens Frans wil ik u van harte daarvoor danken.



2013 is nu werkelijk begonnen, het gewone werk is er weer en geleidelijk aan verdwijnen ook alle feestelijke attributen weer. We kunnen/moeten beginnen onze “goede voornemens” in realiteit om te zetten.

Ik hoop dat het een ieder gaat lukken, zodat we met een tevreden gevoel door het jaar kunnen gaan.

Het nieuwe gezamenlijke kerkbestuur voor onze beide parochies is zo'n goed voornemen en ook een belangrijke stap voorwaarts. Laten we hopen dat het nog meer oplevert dan we ervan verwachten. Dat zou heel mooi zijn voor de oud-katholieken in de IJmond.

De IJmuider Courant schreef er optimistisch over – ik ben het ook.

Ik wens u allen een goed begin van het jaar,  
in IJmuiden en daarbuiten,  
vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat,  
Robert Frede, pastoor



# ALGEMENE BERICHTEN

## Om te zingen naar de ICHTHUSkerk

Op zaterdag 26 januari 2013 is er weer een zangavond in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40 in IJmuiden.

Er worden prachtige liederen uit allerlei bundels gezongen.

Zin om een klein uurtje geestelijke liederen te zingen? Zorg er dan voor dat je die avond aanwezig bent.

Jan Schotvanger praat de liederen aan elkaar en leidt tevens de samen-zang. Ary Rijke, de vaste organist voor deze avonden, bespeelt het orgel.

De avond begint om 19.30 uur en de kerk is om 19.00 uur open.

Iedereen is hartelijk welkom .

## Aangepaste gezinsdiensten IJmond



Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn welkom!

Op **10 februari 2013** wordt de vierde dienst in het seizoen 2012 - 2013 van de aangepaste gezinsdiensten met het jaarthema : “*Met een naam en een gezicht*” gehouden in De Laurentiuskerk in IJmuiden.

Het thema van deze dienst is: “**omzien naar elkaar**”.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deze dienst in De Laurentiuskerk, Fidelishof 30, in IJmuiden. De dienst begint om **15.00 uur**. De voorgangers zijn ds. Marianne Vonkeman en pastor Engelbert Wigchert. Organist is dhr. Marechal en ass. organist Rob Zeegers.

Zoals altijd kunt u aan de collecte deelnemen door een bijdrage in natura (met fruit / bloemen) of met geld. Het fruit en/of bloemen zijn voor de zieken in de regio. Het geld wordt gebruikt voor de instandhouding van de Aangepaste Gezinsdiensten IJmond.

Na afloop van de dienst kunnen we met elkaar napraten onder het genot van een kopje koffie/ thee of een glaasje fris met wat lekkers.

# AGENDA

11-01	14.00 uur	Oecumenische leeskring, De Bolder
12-01	20.00 uur	Driekoningenavond, De Bolder
15-01	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie Engelmunduskerk
	20.00 uur	Huiskamerkring ten huize van J. Stam-Wijker, Siriusstraat 16, IJmuiden
25-01	14.00 uur	Oecumenische leeskring, Ichtusburcht
04-02	19.30 uur	Lezing Mattijs Ploeger, Kathedrale Kerk Haarlem
08-02	14.00 uur	Oecumenische leeskring, De Bolder
09-02	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie Engelmunduskerk
12-02	20.00 uur	O.K. Mannenvereniging
12-02	20.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt, lezing S. Cornelissen
15-02	20.00 uur	Film draaien in de Engelmunduskerk
20-02	18.30 uur	Aktiva, gourmetavond

---

## MUTATIEFORMULIER

(bij wijzigingen van adres/ gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats: .....

Tel.nr. .... e-mail: .....

Nieuw adres: .....

Postcode en woonplaats: .....

Tel.nr. ....

Overige mededelingen: .....

.....

.....

.....

# Parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus i.o.

## *Pastores*

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

e-mail: fam.munch@planet.nl

## *Gebouwen*

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmunduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of

06-22879771, okbolder@gmail.com

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,

okadelbertusbeheer@quicknet.nl

b.g.g. 0255-512167

*Bankrekening O.K. parochie*

*H. Engelmundus te IJmuiden*

Rabo 15.41.64.348

ING 523.965

*Bankrekening O.K. Parochie*

*H. Adelbertus te IJmuiden*

ING 38.08.341

ING. 68.97.11.255

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies*

**alleen** via ING 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

*Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824*

Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de

Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

*Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289*

*Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:*

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren voor voor 6 februari 2013 bij:*

S.C. Smit-Maan, IJmuidersstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 18 februari 2013.