



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 54, nummer 8 februari/maart 2013

**Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus ...**

Vastengroet 2013

De Geest van de Heer rust op mij want hij heeft mij gezalfd...
... om een genadejaar van de Heer uit te roepen! (Jesaja 61: 1-2)
Het evangelie van Lucas vertelt ons dat Jezus deze woorden van de profeet Jesaja in de mond neemt in de synagoge van Nazareth. Het markeert het begin van Jezus' verkondiging. De scène volgt onmiddellijk na zijn verblijf in de woestijn. Dat verblijf is de grote confrontatie met het kwaad, dat ook in Jezus' leven vaste voet aan de grond probeert te krijgen. Bezitsdrang, machtsdrang, geldingsdrang zijn maar enkele namen voor de veelkoppige draak van het kwaad, die zoveel verwoesting aanricht. Jezus wordt ermee geconfronteerd en is in staande gebleven. Hoe dit mogelijk was? De boodschap van het evangelie is duidelijk: niet zozeer door eigen kracht, maar door de kracht van Gods Geest op wie Jezus vertrouwt en waarvan Jezus zich doordringen laat. Jezus is namelijk niet de wetgeleerde, die precies weet hoe de wet dient uitgelegd te worden. Hij is ook niet de religieuze specialist, die thuis is in de spitsvondigheden van het religieuze cultuurtje. Jezus is een vrome jood, die gelooft wat hem in de Schrift

wordt toegesproken en die zichzelf ervoor beschikbaar stelt. De Geest heeft mij gezalfd om een genade jaar van de Heer af te kondigen! De luisteraars in de synagoge zullen zich afgevraagd hebben, hoe ze dit moesten begrijpen. De uitleg van Jezus is erg kort en bondig: vandaag wordt dit woord gerealiseerd! Niet morgen, niet in de toekomst, niet in het hiernamaals, neen: vandaag begint Jezus eraan. Even verderop in het Lucas evangelie zien we Jezus ijverig bezig met het genezen van zieke en bezeten mensen. De vloek wordt van hen weggenomen, vrijheid en levensruimte valt hun ten deel. In de paasnacht, de nacht van de grote overgang, klinken in de liturgie de eerste verzen van de Schrift. De aarde was nog woest en doods, de duisternis lag over de oervloed, maar Gods Geest zweefde over het water. (Genesis 1: 1) Chaos behoort blijkbaar tot de aarde, maar met de chaos is ook Gods Geest gegeven. Gods Geest is het die het voorkomt dat de chaos alles overheerst.

De economische crisis veroorzaakt in het leven van sommige mensen de nodige chaos. Mensen kunnen de hypotheek op de woning voor hun gezin niet meer betalen, ze zijn te oud of teveel vreemdeling om aan werk te komen, ze zien hun bedrijf failliet gaan, enzovoorts. De verwachting is dat bijna 10% van alle Nederlandse huishoudens dit jaar een inkomen onder de armoedegrens zal hebben. Voor een alleengaande ligt de grens op 960 euro per maand, voor een gezin met twee kinderen op 1810 euro. De armoede is relatief het hoogst bij eenoudergezinnen, alleengaanden tot 65 jaar en niet-westerse gezinnen, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau. Tevens zitten we in een politiek klimaat, dat de solidariteit onder de bevolking niet bevordert. Iedereen staat er alleen voor en moet maar zien de eigen boontjes te doppen. Ook als is individuele verantwoordelijkheid een groot goed, toch mag niet vergeten worden dat ook deze grenzen heeft. Die grenzen liggen daar, waar mensen afhankelijk zijn van anderen: voor hun inkomen, voor hun verzorging, voor hun welzijn. Waar een mens in de chaos terecht komt, daar heeft hij recht op bijzondere aandacht en op solidariteit. Dat mag niet alleen afhangen van de goede wil van familieleden die toevallig toegewijd zijn of van burens waarmee je het toevallig goed getroffen hebt. Als mensen bijzondere zorg nodig hebben of een steuntje in de rug om zich te redden uit de chaos, dan is dat een verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap.

Met Jezus maakt God een begin met het genadejaar. Het is jaar van de sabbat, waarin scheefgegroeide verhoudingen worden rechtgetrokken en

ieder mens een nieuwe kans krijgt om ten volle mens te zijn. Hoe Jezus daarmee een begin maakt, merk je aan wat er gebeurt in zijn ontmoetingen met mensen in de knel. Het eerste effect van zo'n ontmoeting is, dat mensen in hun waardigheid hersteld worden. Wie Jezus ontmoet, ontdekt dat men meer is dan een probleem, meer dan chaos. Dit respect is de bron van een nieuwe vrijheid en nieuwe hoop, die in het hart van deze mensen geboren worden. Zoals in het begin Gods Geest als een licht over de doodse duisternis van de aarde verschijnt, zo ligt elk mensenleven – hoezeer ook in de greep van de chaos - onder datzelfde weldoende licht. Of dat ook ervaarbaar is, is afhankelijk van onze beschikbaarheid voor die Geest die ons beweegt tot mededogen en solidariteit. Christenen werden bij hun doop en vormsel gezalfd met Gods Geest. Met hen kan het genadejaar dan toch niet meer veraf zijn? Het luistert dus nauw in de politiek in deze moeilijke jaren. We geloven niet dat we zijn overgeleverd aan een economische chaos, maar dat er in die economie aandacht moet zijn voor een rechtvaardiger verdeling van welvaart. De solidariteit met de zwakkeren is ook voor christenen in de politiek een leidend principe. De reorganisatie van de verzorgingsstaat is wellicht een noodzaak, maar de afbouw ervan is misplaatst in een beschaafd land. Met Jezus gaan we in de vastentijd veertig dagen de woestijn in en worden we geconfronteerd met ons ego. We ervaren dat, ook als in ons eigen leven chaos dreigt, Gods Geest nooit ver weg is. We geloven, dat die Geest ons helpt om werkelijk mededogen te hebben, met jezelf als evenzeer met anderen. De zachtheid van Geest hebben wij nodig om de hardheid van ons ego te boven te komen. God laat niet verstek gaan, maar het kan mankeren aan onze beschikbaarheid voor zijn Geest. De vasten wordt ons gegeven als een oefening in beschikbaarheid. We zijn immers gezalfd met die Geest. De welaangename tijd van het genadejaar is aangebroken!

Joris Vercammen Dirk Jan Schoon
Aartsbisschop van Utrecht Bisschop van Haarlem

Utrecht en Haarlem, 18 januari 2013

BERICHTEN VOOR DE PAROCHIE

Vastenoffer 2013

Het vastenoffer van 2013 is door de bisschoppen en het CB bestemd voor diaconaal werk in Nederland. De landelijke kerk denkt daarbij in eerste instantie aan projecten die door de landelijke *diaconale commissie Sinte Barbara* worden begeleid. Dat zijn het straatpastoraat in Leiden (vastenoffer 2011), het citypastoraat in Rotterdam, de “Mission to Seafarers” in Vlissingen en het luchthaven pastoraat op Schiphol. Het kerkbestuur van IJmuiden heeft besloten het vastenoffer 2013 te bestemmen voor het NOODFONDS VELSEN, een nieuw initiatief in onze gemeente dat zich richt op zeer concrete kleinschalige hulp. Uit de KASKI-enquête kwam zeer duidelijk naar voren dat veel van de parochianen het engagement van onze parochie op het plaatselijke diaconale vlak missen. Daar valt zeker een hoop over te zeggen maar met de bestemming van het vastenoffer willen we als oud-katholieken in de IJmond een eerste stap maken.

Onderstaand vindt u wat meer informatie over het fonds:

Het fonds is bedoeld om hulp te verlenen aan inwoners van Velsen die, door acute financiële nood, elementaire behoeften moeten ontberen. Fondsen, organisaties en bedrijven wordt gevraagd om het initiatief te ondersteunen. Bij voldoende baten hoopt men in april 2013 van start te kunnen gaan. Er zijn al donaties gedaan en toegezegd.

Er blijken ondanks allerlei (wettelijke) financiële regelingen toch nog mensen tussen wal en schip te vallen of zij hebben een probleem waar geen oplossing voor bestaat. Vaak zijn daar kinderen bij betrokken.

In diverse gemeenten in Nederland zijn en worden daarom al lokale noodfondsen opgericht. Door signalen uit de hulpverlenende sector en na een kleine inventarisatie kregen onze initiatiefnemers de bevestiging dat er ook in Velsen behoefte bestaat aan een dergelijk noodfonds. O.a. door de gezondheidszorg, het maatschappelijke werk, de sociaal raadsliden en de Voedselbank is aangedrongen op de oprichting van een fonds. Het fonds zal vooralsnog als vrijwilligersactiviteit en als zelfstandig project onder de paraplu van Stichting Welzijn Velsen opereren. Dit met een eigen bankrekening en te zijner tijd een eigen website. Om een en ander in goede banen te leiden is samenwerking

gezocht met het landelijk overkoepelend orgaan voor noodhulpbureaus SSUN, een samenwerkingsverband van overheid, hulpverlening en fondsen. Er zijn veel schrijnende zaken waar de gemeentelijke sociale dienst noch andere instanties een oplossing voor bieden. Vaak zijn er procedurele regels die directe hulp aan deze mensen in de weg staan. Hulpverlenende instanties hebben bovendien vaak de tijd of de kennis niet om deze mensen adequaat te helpen. Gezien o.a. de recente drempelverhoging voor het aanvragen van bijzondere bijstand en de afname van vergoedingen uit het basispakket van de zorgverzekering, wordt een toename van financiële en materiële nood verwacht.

Om niet met symptoombestrijding bezig te zijn zal, naast directe hulp, gestreefd worden naar een structurele probleemaanpak en zal de hulpvrager in contact gebracht worden met de daarvoor aangewezen professionele hulpverlener. Afhankelijk van de resultaten van fondswerving hoopt het fonds de doelgroep snel te kunnen verbreden maar zal in de beginfase vooralsnog de prioriteit liggen bij de deelnemers van de voedselbank, van de schuldsanering en daklozen. Verder zal het beperkt blijven tot een eenmalige gift of lening per aanvrager en zullen er geen schulden afgelost gaan worden.

Uiteraard kunnen van de donateurs naamsvermeldingen op de website, in de folders en persberichten verzorgd worden. Donaties kunnen gedaan worden op rekeningnummer 116660554 t.n.v. St. Welzijn Velsen inzake Noodfonds Velsen. De Stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften worden daardoor vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Donateurs komen in aanmerking voor giftenaftrek voor de inkomstenbelasting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Magda van Kuijeren via email: info@noodfondsvelsen.nl

Comité van aanbeveling:

Henk Reefhuis, dominee;

Adriaan Koopmans, civiel jurist, mediator, buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Velsen;

Sona Sahakian, ex-asielzoeker;

Robert Cuvelier, huisarts;

AnneMieke Korf, oud wethouder.

Het kerkbestuur hoopt dat we als parochie een goede bijdrage kunnen leveren.

Veertigdagentijd

Ook dit jaar willen wij als oud- katholieke gemeenschap in de IJmond aan de veertigdagen- of vastentijd weer bijzondere aandacht besteden. Samen zullen wij op woensdag 13 februari om 19.00 uur de vastentijd met een viering in de kerk van de H. Engelmundus openen. Ook deze keer zal er een gastpredikant van buiten in deze dienst preken en daarna met ons in gesprek gaan over de tijd van voorbereiding op Pasen. Gastpredikant is dit jaar dominee Mak uit Bloemendaal. Aart Mak is als predikant verbonden aan Kerk zonder Grenzen. Hij schreef inmiddels al meerdere boeken. Elke zondag is hij via Radio Bloemendaal te beluisteren, om 9.15 uur, in het programma 'Een Goed Begin' en in de kerkdiensten van Kerk Zonder Grenzen. Aart Mak is redactielid van het blad 'Open Deur' en voorzitter van de stichting Engagement (toneelproducties). Aart Mak is volledig in dienst van de stichting, waarbij geldt dat hij 30% van zijn tijd besteedt aan nieuwe kansen en mogelijkheden om via radio, internet, andere media en in samenwerking met bondgenoten, de kern van het christelijk geloof en oude wijsheid opnieuw een plek te geven in deze samenleving.

Film draaien in de kerk

Komende week begint de vastentijd in de christelijke kerken. En om dit begin te markeren willen wij in deze week op *vrijdag 15 februari om 20.00 uur* in het kader van '*film draaien in de kerk*' de film 'Des hommes et des dieux in de kerk van de H.Engelmundus, Kon.Wilhelminakade 117, IJmuiden draaien.

Deze Franse film heeft vele internationale prijzen gewonnen. Een klooster, ergens hoog in de bergen van Algerije tijdens de jaren '90. Acht Franse monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen bij hun werk, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de bovenhand in de regio en wordt op het einde ook hen fataal . . .

Taizégebed

Op dinsdag 26-02 en dinsdag 26-03 is er in de Adelbertuskerk vanaf 19.30 uur een oecumenisch Taizégebed waarin beurtelings wordt voorgedaan door pastores uit Velsense kerken. Er is ook een ad-hoc-koortje waar een ieder mee kan zingen. De zangers oefenen vanaf 18.30 uur samen met ds. Ben Helmers in de kerk.

Oecumenische avondgebeden in de veertigdagentijd

Tijdens de veertigdagentijd vinden er al een aantal jaren oecumenische avondgebeden in de PKN Engelmunduskerk in Velsen-zuid plaats. Deze diensten beginnen op woensdag om 19.30 uur en duren ongeveer 30 minuten. Elk jaar wordt voor één overkoepelend thema gekozen waarbij de invulling vanuit de verschillende voorgangers natuurlijk altijd een andere kleur geeft.

Het thema in 2013 zijn “de werken van barmhartigheid”:

20-02 de hongerigen spijzigen+de dorstigen laven, ds. Barbara de Groot

27-02 de naakten kleden, ds. Kees Lous

06-03 de vreemdelingen herbergen, past. Robert Frede

13-03 de zieken verzorgen, ds. Germa Rietberg

20-03 de gevangenen bezoeken, lect. Johannes van Riessen

27-03 de doden begraven, ds. Barbara de Groot

De collecte tijdens deze avondgebeden is voor het “Noodfonds Velsen”.

Op weg naar Jeruzalem

van Aswoensdag tot en met tweede Paasdag

Voor iedere dag van de 40-dagentijd (vasten) een stukje Lukasevangelie, enkele gedachten daarbij en een gebed. Om zelf de tocht met Jezus mee te maken, om te horen wat Hij zei, om te zien wat Hij deed, om door Hem geraakt te worden en in Hem te geloven.

De aantrekkelijke boekjes zijn voor € 3,50 verkrijgbaar in de kerken.

Collecte D.W.IJ. 17 maart

Zondag 17 maart 2013 is er in de O.K. kerken in IJmuiden een collecte van D.W.IJ. voor Light of the World.

Geluk zit in de kleine dingen. Safiya kan er over meepraten. Koffiebonen drogen, hout sprokkelen en voor haar kleinkinderen zorgen. Meer heeft ze niet nodig om gelukkig te zijn. Tot het moment dat zij blind wordt als gevolg van staar. Haar wereld stort in. Ze voelt zich nutteloos nu ze niets meer voor haar familie kan betekenen. Safiya woont in een klein dorpje in Ethiopië. Daar wordt staar geaccepteerd als iets dat bij het leven hoort. Niemand weet wat het is of wat je er aan kunt doen. Op een dag hoort haar schoonzoon dat er een medisch team in de buurt is. Hij aarzelt niet en neem zijn schoonmoeder mee. Je weet maar nooit. Een paar dagen later kan Safiya weer zien! Ze straalt van geluk wanneer ze haar kleinkinderen weer ziet.

Dat maakt het werk van Light of the World zo bijzonder.

Namens D.W.IJ.

Theo van Kouteren

Gesprekskring “Oud-Katholiek worden en zijn”

Vanuit de landelijke oud-katholieke kerk is er een cursus voor vier avonden ontwikkeld waar het “geloven in onze tijd” en het meeleven in onze kerk het thema zijn. Het richt zich op “nieuwere mensen” en ook aan een ieder die weer eens wat actiever met de kerk bezig wil zijn, die vragen heeft bij het geloven, die gewoon nieuwsgierig is. De vier avonden worden op donderdagen in het Adelbertuscentrum gehouden o.l.v. mevrouw pastor Erna Pijnenburg (werkzaam in onze parochie in Alkmaar) en pastoor Robert Frede.

De data zijn: 28-02, 07-03, 11-04 en 18-04

We beginnen om 19.30 uur.

Voor vragen kunt u contact opnemen met pastoor Frede. Er is ook informatie te vinden op www.okkn.nl onder het kopje “Vorming”.

Huiskamerkring

Dinsdag 19 maart bij Janna Gouda, Kanaalstraat 184, tel. 0255-500064 om 20 uur. Thema is dit keer: Waarom is de Goede Week goed?

Gesprekskring “Boven het Kanaal”

Op donderdag 24-01 was een groep enthousiaste parochianen van “boven het kanaal” bij elkaar in het huis van de familie Laurijs in Heemskerk. Resultaat van de geanimeerde avond was dat we als gespreksgroep een doorstart maken aan de hand van Bijbelse verhalen. Pastoor Frede gaat een verhaal (een beetje) voorbereiden en daarna is het “vrij gesprek” naar aanleiding van dit verhaal. Op deze manier willen we onze Bijbelkennis wat vergroten. De eerstvolgende twee data zijn: Donderdag 21-03 om 20.00 uur in de pastorie aan de Wilgenstraat 16 (bij wijze van uitzondering niet “boven het kanaal”)

Donderdag 02-05 eveneens om 20.00 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Voelt u zich aangesproken? Woont u boven het kanaal en wilt u toch betrokken zijn en blijven bij de parochie? Wilt u ook eens anders met uw geloof bezig zijn? Welkom!

Voor vragen kunt u contact opnemen met pastoor Robert Frede (tel. 0255-510771)

Bijbelgesprek

Dinsdag 19 februari, 5 en 19 maart om 14 uur in de pastorie naast de Engelmunduskerk. We gaan dan samen de schriftlezingen van de zondaagse vieringen door.

Oecumenische leeskring

Vrijdag 22 februari, 8 maart en 22 maart om 14 uur. Op het moment lezen we het boek ‘Mijn liefde voor de profeten’ van de winnaar van de Nobelprijs Elie Wiesel. Voor de plaats van bijeenkomst kunt u bij pastoor Harald Munch of Jan ter Brugge informeren.

Passieconcert

In de oud-katholieke Engelmunduskerk wordt zaterdag 9 maart vanaf 19.30 uur een Passieconcert gegeven, waarbij onder meer delen van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach (1685-1750) ten gehore worden gebracht.

Meewerkenden zijn het dubbelkwartet Vocale Alcmaria, de hoboïst Edwin Schager en de celliste Mariëtte Gort. Het geheel staat onder leiding van Anja van der Ploeg, (is afgestudeerd aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam), die tevens het orgel bespeelt en de continuo partij voor haar rekening neemt. De muziek wordt afgewisseld met gedichten, voorgedragen door gemeenteleden.

Voor mensen die de Matthäus-Passion te lang vinden is deze avond een goed alternatief. Deze avond die in het teken zal staan van Passiemuziek kan gezien worden als een mooie opmaat voor en een goede voorbereiding op de Stille Week. **Het programma duurt ongeveer een uur.** Na afloop van deze Passieavond zal een open schaalcollecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Vrouwenvereniging Aktiva

Op woensdagavond 20 februari komt de vrouwenvereniging Aktiva om 18.30 bijeen om met elkaar te gourmetten. En op woensdag 20 maart om 20.00 uur voor een lezing van Nel Tips over hoedjes.

De bijeenkomsten zijn in de Bolder.

Oud-Katholieke mannenvereniging IJmond

Voor een kort financieel jaarverslag en daarna een lezing van pastoor Harald Münch over de Heilige Berg 'Athos' in Noord-Griekenland zijn de leden van de mannenvereniging op dinsdag 12 maart om 20.00 uur in de Bolder uitgenodigd.

Ziekenhuis in Guatemala

Op 4 december 2012 heb ik een tweede donatie van DWIJ overgemaakt naar het ziekenhuis in Guatemala. Dit is de bevestigingsmail die ik heb gekregen van mijn contactpersoon Lesley Pierce:

Roxanna, Just to confirm that the money (140 Euro) you deposited into my account has arrived safely. I plan on heading into Guatemala City in the next couple of weeks to buy some much-needed educational toys for the ward. Henry needs a wooden abacus and some triangular colouring and lead pencils, to help him in his classes in main-stream school and Julio, Maynor, Elmer, Roberto and Saul need some early stimulation products such as shapes and colours for their classes in the on-site school. Thank you for your continuing love and support of the children on the Anibal Choc ward. Best wishes to you for a happy 2013, Lesley xo

*The soul is healed by being with children - Fyodor Dostoevsky |
Volunteers don't get paid - not because they're worthless, but because they're priceless. – Sherry Anderson*

Driekoningen

12 Januari jl. organiseerde de Werkgroep weer de jaarlijkse Driekoningenavond in “De Bolder”.

Het was buiten koud, maar binnen werden wij letterlijk en figuurlijk verwarmd met koffie, thee en een geweldig groot knappend haardvuur. Er was weer veel werk verzet, en door middel van foto's, levensgroot Mastermind en karaoke werden ons geheugen, ons logisch inzicht en onze creativiteit opgeschud. Tussendoor werden wij verwend met hapjes, en namen we ook alle tijd voor een drankje. Er waren drie opdrachten en bij iedere opdracht ontvingen wij een stuk van een kruiswoordpuzzel. Aan het eind vormden de middelste letters het woord 'Bisschopswijn'. Het waren moeilijke en makkelijke vragen. Er was echter één vraag die niemand wist. Dus voor u lezer van Kruispunt ook die vraag: hoe heet de één na oudste man uit de bijbel? Werkgroep, dank je wel voor een hele gezellige en ludieke avond!

Jaap & Wil Wijker

Een bedankje is wel op zijn plaats.

Als Adelbertus-kerkgangers mogen ook wij wel een keer onze dank uitspreken (schrijven), voor de mooie en goede liturgie boekjes die wij toch vele malen per jaar ontvangen voor de aanvang van onze kerkelijke diensten.

Of het nu gaat om Dienst van Schrift en Gebed, Avondwake, Uitvaart of de Eucharistievieringen met een bijzonder tintje.

Zeker de voorplaat ,die altijd wel een betekenis heeft met betrekking tot de orde van dienst.

Hans en Rob, dank voor de mooie vormgeving hiervan.

Parochiane Marjoke

Matrix verloting Adelbertus

Op Palmzondag 24 maart a.s. zal tijdens het koffiedrinken weer het winnende nummer van de eerstvolgende Matrix verloting getrokken worden. Te winnen deze ronde: een mobiele telefoon **en** een goed gevulde flessenmand.

De inschrijving op de nummers start op zondag 3 maart, de prijs per nummer is 2,50 euro.

De opbrengst zal ten goede komen aan een nog nader te bepalen doel. Welk doel, dat zal in samenspraak met Kerkbestuur en Aktiviteiten-commissie worden vastgesteld.

U hoort hier later meer over via Kruispunt.

Kerkbalans

Graag willen we u wijzen op de actie *Kerkbalans* die in de komende maand weer wordt gehouden. Zou u bij uzelf kunnen nagaan of het mogelijk is uw bijdrage te verhogen? Betaalt u nog steeds het oude "tientje" en past dat eigenlijk niet meer bij u? Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de penningmeesters en/of de pastores.

Foto-shoots van 360°

Door foto-shoots van 360° is het nu mogelijk om via het internet een rondgang te maken in de Adelbertuskerk, de Engelmunduskerk en De Bolder.

Hoe te handelen:

1. Openen via website: www.google.nl/maps
2. In zoekvenster plaatsen: a. Adelbertuskerk IJmuiden of b. Engelmuduskerk IJmuiden of c. De Bolder IJmuiden
3. Linker muisklik op de betreffende foto(klein) in de linker kolom
4. Nu verschijnt de foto groot aan de rechterkant
5. Op deze grotere foto rechts bovenaan naast het kruisje op volledig scherm klikken.

Op de foto verschijnen nu rondjes en pijlrichtingen. Door hier op te klikken krijgt men een eerste indruk. Om een volledige tour te maken kan men het beste op één plaats gaan en de linkermuisknop ingedrukt houden. Door met de muis met ingedrukte linkermuisknop te schuiven, c.q. een draaiende beweging te maken loopt men als het ware door de gebouwen heen. Positie wijzigingen kunnen gerealiseerd worden door telkens de linkermuisknop los te laten en op een andere positie in de foto weer in te drukken enz.

Fotografie en plaatsing op Google-Maps is door Peter Magnée (www.vertrouwde360fotograaf.nl) geheel belangeloos uitgevoerd, waarvoor onze dank.

Ik zou zeggen "probeer en aanschouw".

Dick Gouda

Naschrift van de redactie:

Wij hebben het uitgeprobeerd en het is zeer de moeite waard!

Uitnodiging voor een week Taizé

Van zaterdag 27 april tot en met 5 mei wordt er een landelijke oud-katholieke jongerenreis naar Taizé georganiseerd.

Aanmelden **voor 1 maart a.s.** bij jongerenpastor Jutta Eilander (jutta@okkn.nl). De kosten bedragen € 90,-.

Betaling op rekening nr. 225000 van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort, o.v.v. Taizéreis 2013.

Oud-Katholiek ... ja fijn!

Gebed voor de zieken

Toen ik zo'n dertig jaar geleden in de IJmondparochie kwam, werd er op een vaste zondag in de maand voor de zieken gebeden. En als ik me goed herinner ook voor de bejaarde en hoogbejaarde parochianen in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Allen werden met name genoemd.

In het begin zei de lange reeks namen me niets, terwijl de hele gemeente aandachtig meebad voor de vaders, moeders, grootouders, tantes, ooms en ook kinderen. Na verloop van tijd leerde ik de namen herkennen. En als dan de uitvaart van een van hen afgekondigd werd, had ik het gevoel, dat ik de overledene kende.

Het is me ontgaan, of deze maandelijkse voorbede afgeschaft, of langzamerhand in onbruik geraakt is.

Ik vond het mooi, dat de parochianen, die door ziekte of zwakte niet meer zelf naar de kerk konden komen, zo toch deel uitmaakten van de vierende gemeente in de kerk. Gemakkelijk, ongemerkt en ongewild glijden mensen die uit het oog raken, immers weg uit de aandacht, en uit het hart.

In de voorbede voor God werden de mensen in de kerk weer verbonden met de zieken en zwakken thuis, en omgekeerd. Gezamenlijke voorbeden versterken het vertrouwen, dat God de gebeden hoort en verhoort.

Maar de gezamenlijke voorbede verbond ook de leden van de diverse families in de kerk met elkaar: zij allen hadden zorgen om hun zieke en oude naasten.

En bovendien nodigde de gezamenlijke voorbede uit die zorgen bij de koffie uit te spreken en uit te wisselen: gedeelde zorg is halve zorg, en gedeelde smart is halve smart.

Fiete Smit-Maan

Aan alle kinderen van IJmuiden:

Palmpaasstokken maken



Vind je het leuk om een palmpaasstok te maken?
En om het verhaal achter de palmpaasstok te horen?

Zaterdag 23 maart van 14.00 tot 16.00 uur gaan we in
De Bolder, Het verenigingsgebouw in de Bloemstraat 124

Oud-IJmuiden

palmpaasstokken maken

met alles er op en er aan: stokken timmeren, met
gekleurd papier versieren, snoepjes rijgen en een haan
bovenop.

Iedereen is van harte uitgenodigd!

Leiding kinderkerk:

Nanda Tol 0255-512740

Harald Münch 0255-515260

BERICHTEN RONDONOM

DE ENGELMUNDUSKERK



Kerkdiensten

za. 16-02	19.00 uur	vesper
zo. 17-02	10.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
wo. 20-02	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za. 23-02	19.00 uur	completen/avondgebed
zo. 24-02	10.00 uur	eucharistieviering, kinderkerk
wo. 27-02	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za. 02-03	19.00 uur	vesper/avondgebed
zo. 03-03	10.00 uur	eucharistieviering, kinderkerk koffiedrinken
wo. 06-03	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za. 09-03	19.30 uur	Passieconcert
zo. 10-03	10.00 uur	eucharistieviering, kinderkerk
wo. 13-03	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za. 16-03	19.00 uur	vesper/avondgebed
zo. 17-03	10.00 uur	eucharistieviering, kinderkerk, koffie
wo. 20-03	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za. 23-03	14-16.00 uur	Palmpaasstok maken in De Bolder
za. 23-03	19.00 uur	gezamenlijke voorbereidingsdienst in de Engelmunduskerk
zo. 24-03	10.00 uur	Palmzondag, eucharistieviering met palmwijding, kinderkerk, crèche
wo. 27-03	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
do. 28-03	19.00 uur	Witte Donderdag, eucharistieviering
vr. 29-03	15.00 uur	Goede Vrijdag, kruisweg
vr. 29-03	19.00 uur	Goede Vrijdag, heilig ambt
za. 30-03	21.00 uur	Paasnachtviering, koffiedrinken
zo. 31-03	10.00 uur	Paaszondag, eucharistieviering, kinderkerk, crèche, eieren zoeken
ma. 01-04	10.00 uur	Paasmaandag, eucharistieviering

website: ijmuiden.okkn.nl

Vanuit de Engelmunduspastorie

Op zaterdagmiddag 23 maart beginnen wij 's middags om 14-16 uur met het maken van **Palmpaasstokken**. Alle kinderen uit de IJmond zijn uitgenodigd.

En 's avonds om 19 uur houden we een gezamenlijke **voorbereidingsdienst** in de Engelmunduskerk waarin beide pastores voorgaan. Het is een viering van boete en verzoening, waarin onder handoplegging en gebed aan een ieder die dat wil het sacrament van de verzoening wordt bediend.

Dan begint de Goede Week op **Palmzondag** (24 maart). De viering begint om 10 uur. De palmtakjes worden gewijd en de kinderen met pastoor en koor trekken plechtig door de kerk. We lezen ook het Lijdensverhaal van Christus.

Op maandag in de Goede Week (25 maart) wijdt de bisschop van ons bisdom Haarlem Dirk Jan Schoon de **H. Oliën** die worden gebruikt bij doop, vormsel, diverse wijdingen en de ziekenzalving. Dit gebeurt in onze Kathedrale Kerk te Haarlem (Kinderhuissingel 76) tijdens een eucharistieviering waarbij het hele bisdom welkom is. Deze viering begint om 19.30 uur. Van elke parochie zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn om de oliën mee te nemen naar hun parochies.

Ook midden in de week komen wij op **woensdagmorgen** (27 maart) om 9 uur bijeen om in een gesproken eucharistieviering ons op het paasfeest voor te bereiden.

Witte Donderdag (28 maart) vieren we om 19.00 uur dat Jezus ons in brood en wijn met zijn lichaam en bloed verenigt, zodat wij met elkaar als broeders en zusters verbonden zijn. Op het einde van de dienst wordt het altaar 'ontmanteld' vooruitlopend op de gebeurtenis in de tuin van Gethsémané en de volgende dag.

De volgende dag is **Goede Vrijdag** (29 maart). Om 15 uur gedenken wij tijdens de Kruisweg de laatste weg die Jezus tot aan het kruis moest gaan en om 19.00 uur vieren wij zijn dood, die zo een poort tot het leven voor ons werd.

Na de stilte van zaterdag (30 maart) begint 's avonds de **Paasnachtviering**. We vieren de overgang van duisternis naar licht, van dood naar leven, van slavernij naar vrijheid. In deze nacht ontsteken wij opnieuw de Godslamp die het hele jaar zal branden. Tevens hernieuwen wij onze doopbelofte.

De eucharistievieringen – om 10 uur - van **eerste en tweede Paasdag** (31 maart en 1 april) laten het gebeuren van de Paasnacht nog natrillen. Zij houden in ons het licht van het leven brandend. Op de eerste paasdag zijn ook alle kinderen van de crèche, kinderkerk en lering uitgenodigd om na de viering **paaseieren** in de kerk gaan zoeken.

Ziekenboeg

Nadat in de weken rondom Kerst heel wat parochianen door de griep gevelde waren inclusief ons kerkkoor met koorleider, zijn de meesten nu toch weer hersteld. Een paar mensen wil ik hier toch noemen omdat er meer aan de hand is/was.

Sonja Gravemaker is weer helemaal terug, ondanks dat zij begin december in het ziekenhuis terecht was gekomen met een dubbele longembolie.

Piet Schol en Ton Kuiten zijn in de week dat dit Kruispunt wordt gemaakt geopereerd en het ziet ernaar uit dat alles goed is gegaan. En Thea Carati-van Pel ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel nadat zij sinds eind november veel last had van meerdere antibiotica kuren.

Naast het blijde bericht dat Anton en Janny Poppe op 19 februari vieren dat zij 60 jaar getrouwd zijn, is voor Anton het minder leuke bericht binnengekomen dat zijn longinhoud steeds kleiner wordt en dat er niets aan te doen is.

Ans Poppe zal in de komende tijd aan haar knie geopereerd worden, een noodzakelijke maar vervelende ingreep.

Vrijwilligers

Alle vrijwilligers in de parochie die in de komende weken weer druk bezig zijn onze gemeenschap op het goede spoor op weg naar Pasen te houden wens ik Gods Geest bij deze dienst aan de gemeenschap.

Met hartelijke groeten,

pastoor Harald Münch

BERICHTEN RONDONOM

DE ADELBERTUSKERK



kerkdiensten

17-02	10.00 uur	1 ^e zondag van de veertigdagentijd - <i>Invocavit C</i> (blz. 382)
20-02	19.30 uur	oecumenisch avondgebed in de veertigdagentijd in de PKN Engelmunduskerk in Velsen-zuid
24-02	10.00 uur	2 ^e zondag van de veertigdagentijd - <i>Reminiscere C</i> (blz. 384)
26-02	19.30 uur	oecumenisch Taizégebed
27-02	19.30 uur	oecumenisch avondgebed in de veertigdagentijd in de PKN Engelmunduskerk in Velsen-zuid
03-03	10.00 uur	3 ^e zondag van de veertigdagentijd - <i>Oculi C</i> (blz. 386)
06-03	19.30 uur	oecumenisch avondgebed in de veertigdagentijd in de PKN Engelmundus
10-03	10.00 uur	4 ^e zondag van de veertigdagentijd - <i>Laetare C</i> (blz. 389)
13-03	19.30 uur	oecumenisch avondgebed in de veertigdagentijd in de PKN Engelmunduskerk in Velsen-zuid
17-03	10.00 uur	5 ^e zondag van de veertigdagentijd - <i>Iudica C</i> (blz.392)
20-03	19.30 uur	oecumenisch avondgebed in de veertigdagentijd in de PKN Engelmunduskerk in Velsen-zuid
24-03	10.00 uur	<i>Palmzondag</i> - begin van de <i>Goede Week C</i> (blz. 394)
25-03	19.30 uur	wijding van de H. Oliën in de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem
26-03	19.30 uur	oecumenisch Taizégebed
23-03	19.00 uur	gezamenlijke voorbereidingsdienst in de Engelmunduskerk
28-03	19.30 uur	Witte Donderdag
29-03	19.30 uur	gebedsdienst van Goede Vrijdag
30-03	20.30 uur	Paaswake (lezingen volgens liturgieboekje)

website: ijmuiden.okkn.nl

Bij de vieringen

Zondag 17-02 is de 1e zondag van de veertigdagentijd en beginnen we een periode van bezinning en voorbereiding op het hoogfeest van Pasen. Nadere informatie over het vastenoffer van dit jaar kunt u elders in dit Kruispunt vinden.

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 17-02, 03-03, 17-03 en 24-03 (Palmzondag).

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.
Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur).

Wijzigingen in het kerkbestuur

Zo lang de twee IJmuidense parochies niet gefuseerd zijn in juridische zin, worden kerkmeesters benoemd voor de afzonderlijke parochies. Per 28-02 treedt *Marcel van der Wel* na tien jaar (!) als kerkmeester af. Zijn termijnen zijn verlopen en hij is niet herbenoembaar. We zijn blij in *Mariska Donker* een ervaren nieuw bestuurslid gevonden te hebben die samen met de overige bestuursleden aan het nieuwe bestuur gaat bouwen. *Johannes van Riessen* wiens tweede termijn op 30-06 afloopt, wil een verlenging van één jaar (met dispensatie door de bisschop) aanvaarden om de nodige continuïteit te kunnen waarborgen nu we als twee kerkbesturen één proberen te worden.
T.z.t. laten we weten wanneer we afscheid van Marcel als kerkmeester gaan nemen.

Vanuit de Adelbertus-pastorie

Het “nieuwe kerkbestuur” van de parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus i.o. (in oprichting) heeft nu één keer vergaderd, samen hebben we een beetje gekeken hoe we de vergaderingen in de toekomst willen inrichten en wat de accenten zijn. Zeker is al wel dat we naar de resultaten van het KASKI-onderzoek zullen kijken bij het opstellen van onze “werklijst”. Elders in dit nummer kunt u ook wat lezen over de samenstelling vanuit de A-zijde van het bestuur. We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe kerkmeester om weer helemaal op de goede sterkte te zijn.

Mevrouw Mirjam de Ronde-Visser is op het moment van schrijven in het Spaarneziekenhuis in Hoofddorp opgenomen. In onze gebeden zijn we bij haar en haar familie.

Op 20-01 was een aardige groep vanuit de Adelbertus aanwezig bij de oecumenische viering in de PKN Engelmundus. Een goede traditie die ook met nieuwe predikanten en pastoors altijd werd voortgezet. Het blijft interessant om te zien hoe zeer de verschillende liturgieën enerzijds naar elkaar toe zijn gegroeid en ook de gezongen liederen steeds breder in de kerken bekend zijn en hoe verschillend we anderzijds toch ook zijn in de geloofstraditie – althans je merkt vaak heel snel als je met iemand spreekt vanuit welke kerk hij of zij naar de viering is gekomen. Maar het is ook te zien en te voelen dat we gezamenlijk in Velsen willen staan zodat het christelijk geluid zichtbaar blijft/wordt.

2013 is trouwens ook het jaar dat het 125 jaar geleden is dat de eerste oud-katholieke vieringen in IJmuiden werden georganiseerd. Voor de talrijke oud-katholieke vissers uit Egmond werd op 24-06-1888 een eerste mis in een zaal van café Willem Barentsz opgedragen. Een eerste begin van een bloeiende oud-katholieke aanwezigheid hier in de IJmond. In een klein comité wordt momenteel nagedacht over wat activiteiten in de periode 2013-2014 (50 jaar Adelbertus-parochie).

U hoort er spoedig meer over.

Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat groet ik u allen hartelijk,
Robert Frede, pastoor

ALGEMENE BERICHTEN

Om te zingen naar de ICHTHUSkerk

Op zaterdag 23 februari 2013 is er weer een zangavond in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40 in IJmuiden.

Er worden prachtige liederen uit allerlei bundels gezongen.

Jan Schotvanger praat de liederen aan elkaar en leidt tevens de samen-zang. Ary Rijke, de vaste organist voor deze avonden, bespeelt het orgel.

De avond begint om 19.30 uur en de kerk is om 19.00 uur open.

COV 'IJMUIDEN' zingt de Matthäus Passion van J.S.Bach

Dit jaar zingt de COV 'IJMUIDEN' de Matthäus Passion op vrijdag 22 maart in de vertrouwde Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat 250 te IJmuiden. Het koor staat onder leiding van Piet Hulbos.

De kerk gaat open om 18.45 uur .

Kaarten à € 27,-- en voor jongeren t/m 16 jaar onder begeleiding € 12,- , zijn verkrijgbaar bij Tineke Zwanenburg (0255-525693) en voor boven het Noordzeekanaal bij Joke Spruit (0251-211612) .

MUTATIEFORMULIER

(bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Tel.nr.

Overige mededelingen:

.....
.....
.....
.....

AGENDA

15-02	20.00 uur	Film draaien in de Engelmunduskerk
19-02	14.00 uur	Bijbelgesprekskring pastorie Engelmundus
20-02	18.30 uur	Aktiva, gourmetavond
20-02	19.30 uur	Oec. Avondgebed Engelmunduskerk, Velsen-Z.
22-02	14.00 uur	Oec.Leeskring
26-02	19.30 uur	Taizéviering in de Adelbertuskerk
27-02	19.30 uur	Oec. Avondgebed Engelmunduskerk, Velsen-Z.
28-02	19.30 uur	O.K. worden en zijn, Adelbertuscentrum
04-03	20.00 uur	Lezing Mattijs Ploeger, Kathedrale Kerk Haarlem
05-03	14.00 uur	Bijbelgesprekskring pastorie Engelmundus
06-03	19.30 uur	Oec. Avondgebed Engelmunduskerk, Velsen-Z.
07-03	19.30 uur	O.K. worden en zijn, Adelbertuscentrum
08-03	14.00 uur	Oec.Leeskring
09-03	19.30 uur	Passieconcert Engelmunduskerk
12-03	20.00 uur	O.K. Mannenvereniging, lezing Breijderstichting
12-03	20.00 uur	Adelbertus Vrouwencontact,
13-03	19.30 uur	Oec. Avondgebed Engelmunduskerk, Velsen-Z.
19-03	14.00 uur	Bijbelgesprekskring pastorie Engelmundus
19-03	20.00 uur	Huiskamerkring bij Janna Gouda
20-03	19.30 uur	Oec. Avondgebed Engelmunduskerk, Velsen-Z.
20-03	20.00 uur	Aktiva, lezing mevr. Nel Tip, hoedjes
21-03	20.00 uur	Gesprekskring boven het kanaal, pastorie A
22-03	14.00 uur	Oec.Leeskring
26-03	19.30 uur	Taizéviering in de Adelbertuskerk
27-03	19.30 uur	Oec. Avondgebed Engelmunduskerk, Velsen-Z.

Parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus i.o.

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmunduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of

06-22879771, okbolder@gmail.com

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,

okadelbertusbeheer@quicknet.nl

b.g.g. 0255-512167

Bankrekening O.K. parochie

H. Engelmundus te IJmuiden

Rabo 15.41.64.348

ING 523.965

Bankrekening O.K. Parochie

H. Adelbertus te IJmuiden

ING 38.08.341

ING. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies

alleen via ING 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleege worden bij mw. M. van de

Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren voor **voor 13 maart 2013** bij:*

S.C. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 25 maart 2013.