



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND

Jaargang 55, nummer 3

september 2013

Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus ...

Tijdens onze vakantie in Portugal in juni hebben we uitgebreide wandelingen gemaakt in de wijnbergen langs de Douro-rivier, het thuisgebied van de beroemde Portwijn. En als je dan de mensen in de wijngaarden ziet snoeien en werken op de steile hellingen dan denk je – tenminste ik deed dat – ook aan de bekende gelijkenis van Jezus over de arbeiders in wijngaard (Mattheüs 20, 1-16).

Eigenlijk is het een heel ergerlijk verhaal, als je het in eerste instantie met je moderne gevoel voor rechtvaardigheid leest. Wie iets weet van arbeidsverhoudingen en loononderhandelingen, die weet gewoon dat dit verhaal op groot ongeloof kan rekenen. Niet alleen slaat het nergens op dat iedereen hetzelfde loon krijgt, maar de baas zegt ook nog eens een aantal erg foute dingen. Bijvoorbeeld, dat het hem vrij staat te betalen wat hij wil – zo'n uitspraak verwacht je in hedendaagse settings niet, tenminste niet serieus bedoeld. Dat staat hem namelijk – tenminste in Nederland, niet vrij en desnoods maakt het personeel hem dat wel duidelijk. Wellicht waren de arbeidsverhoudingen in Jezus' tijd anders, maar dan nog. Ook toen klopte het niet echt – het lijkt weer zo'n christelijk verhaal.

Maar: natuurlijk wist Jezus dat ook, toen hij deze parabel, deze gelijkenis vertelde.

Met de merkwaardige manier van uitbetaling wil Jezus zijn toehoorders prikkelen en door de gevoelde irritatie op een ander spoor zetten. Als we het verhaal eens goed lezen en uitpluizen lukt het wellicht dit spoor in het verhaal te ontdekken.

Er is een wijngaard waar nodig geoogst moet worden. Er is een eigenaar en er zijn landarbeiders, die zich op het plein – zoals dat vroeger was – voor een dag aan de boeren en landheren aanbieden. En er is een rentmeester die uiteindelijk voor de uitbetaling gaat zorgen.

De eigenaar heeft 's morgens een groep dagloners ingehuurd en met hen een goede en redelijke prijs afgesproken. Hij ziet op een gegeven moment dat de pluk niet klaar komt, haalt nog meer mensen van het plein en zegt: “Met de beloning komt het wel goed”. Die mensen hadden er niet op gerekend die dag nog iets te kunnen verdienen, dus alles wat ze kunnen krijgen is in elk geval mooi meegenomen. Dat gaat zo nog een paar keer, tot aan het einde van de dag. Dan haalt hij er nog weer een paar arbeidskrachten bij, die pak weg, maar een uurtje hoeven te werken, en ook aan hen belooft hij een goed en redelijk loon. Tot zover is het een logisch verhaal.

Maar dan moet de rentmeester diegenen die het laatst kwamen het eerst uitbetalen en hun hetzelfde loon geven als was afgesproken met de arbeiders van het eerste uur. En zo betaalt hij allen hetzelfde bedrag uit – ongeacht hun inzet of prestatie.

Logisch dat dat bij de arbeiders van het eerste uur verkeerd valt. Begrijpelijk dat ze protesteren. Maar de eigenaar reageert ook hier weer zeer apart. Hij zegt: *Ik heb jullie toch geen onrecht gedaan, jullie hebben toch ontvangen wat we hebben afgesproken?*

Hij is dus barmhartig voor de laatst gekomen werkers en tegelijkertijd wil hij de eersten ook recht doen.

Maar doe je mensen zo recht?

*Ja dus, volgens Jezus wel. En eigenlijk zou er ook bij ons, redelijk gewend aan Bijbelse verhalen, nu een lichtje moeten gaan branden. Wie een beetje thuis is in de Bijbel – en dat raak je wel als je af en toe op zondag naar de verhalen luistert – gaat natuurlijk extra opletten als er gesproken wordt over mensen die als *eersten* kwamen en mensen die het *laatst* kwamen.*

In het evangelie blijkt telkens weer dat een gelijkenis of een parabel die

wordt verteld, een reactie is op een eerdere gebeurtenis rondom Jezus, een antwoord op een vraag. En dat is ook hier zo.

In het tekstgedeelte hiervoor bij Mattheüs, stelt Petrus Jezus een vraag: “We hebben werkelijk van alles opgegeven om u te volgen, vanwege dat koninkrijk van u. Wat krijgen we daar nou eigenlijk voor terug?”

Typisch een menselijke en in zekere zin zeer eigentijdse vraag. Jezus heeft die vraag heel serieus beantwoord, en gezegd dat Petrus en de zijnen niets te kort zullen komen. Maar, zei hij toen ook, denk er wel om: *vele eersten zullen de laatsten en vele laatsten de eersten zijn.*

En dát is precies wat hij met deze gelijkenis vertelt. De parabel gaat niet over arbeidsverhoudingen, maar over hoe het er aan toe gaat in het Koninkrijk van God. Daar worden namelijk geen nummertjes getrokken van wie er aan beurt is. Daar wordt niet voortdurend berekend hoeveel een ieder afzonderlijk krijgt, en waar hij of zij allemaal recht op heeft. In het Koninkrijk van God deelt de Rechtvaardige en Barmhartige zó royaal uit, dat iedereen tot haar of zijn recht kan komen.

Eigenlijk dus het evangelie – de goede boodschap – in een notendop. *God heeft zijn kinderen allemaal even lief* – om het maar eens vroom te zeggen. Zo zal het Koninkrijk van God zijn.

Hoor je er van meet af aan bij? Ach – als dat zo is, komt het toch wel goed met je. Dát zegt Jezus eerder tegen Petrus, en nu in de parabel tegen ons. Maar degenen die altijd al aan de kant staan, achteraan komen, niet gezien worden, die laat ik voorgaan zodat ook zij weten dat ze in tel zijn. In het Koninkrijk van God zullen er geen eerste- en geen tweederangsburgers meer zijn.

En weet u wat toch een beetje blijft storen?

De eerste arbeiders die protesteren, omdat ze ook in het Koninkrijk van God op de eerste rang willen zitten, omdat ze denken dat ze er het meeste recht op hebben.

Wat hebben zij, wat hebben wij, nu eigenlijk begrepen van Jezus?

Van de woorden “barmhartigheid” en “gerechtigheid”?

De wereld van God is deze wereld, onze wereld dus, maar dan omgekeerd. En dát biedt een ieder in deze wereld uiteindelijk een hoopvol perspectief.

Robert Frede, pastoor

ROOSTER VAN KERKDIENTEN

- 01-09** **15^e zondag na Pinksteren**
(zondag 17 in reeks C, blz.472)
10.00 uur H. Adelbertus
106^e verjaardag van kerkwijding
Engelmunduskerk (blz. 557)
begin van crèche en kinderdienst
10.00 uur H. Engelmundus
- 08-09** **Geboorte van de H. Maagd Maria** (blz. 537)
10.00 uur H. Adelbertus
10.00 uur H. Engelmundus
- 15-09** **Verheffing van het H. Kruis** (blz. 538)
géén dienst in H. Adelbertus i.v.m. de
parochieuitstap naar Gouda (zie pag. 13 in
dit KRUISPUNT)
10.00 uur H. Engelmundus
- 22-09** **18^e zondag na Pinksteren**
(zondag 20 in reeks C, blz. 478)
10.00 uur H. Adelbertus
10.00 uur H. Engelmundus
- 24-09** 19.30 uur oecumenisch Taizégebied
H. Adelbertus

**... want Jezus stelt een nieuw begin: de doden treden uit hun
nacht, aan armen wordt het Rijk gebracht. Dat Rijk is vrede,
brood en wijn, de laatsten zullen de eersten zijn ...**

Huub Oosterhuis, OKG 567

- 29-09** **H. Aartsengel Michaël en alle engelen**
 (blz. 541)
- 10.00 uur oecumenische viering van Schrift en Gebed
 in de RK Engelmundus Driehuizerkerkweg,
 Adelbertus blijft gesloten
- 10.00 uur oecumenische viering van Schrift en Tafel in
 de PKN Ichthuskerk
 Engelmundus blijft gesloten
- 02-10** **H. Bavo**
 9.00 uur H. Engelmundus
- 05-10** 19.00 uur vesper
 H. Engelmundus
- 06-10** **20^e zondag na Pinksteren**
 (zondag 22 in reeks C, blz. 482)
- 10.00 uur H. Adelbertus
- 10.00 uur H. Engelmundus
- Bloemendienst** (zie pag. 10), kinderkerk
- 09-10** 9.00 uur eucharistie
 H. Engelmundus
- 12-10** 19.00 uur completen
 H. Engelmundus
- 13-10** **21^e zondag na Pinksteren**
 (zondag 23 in reeks C, blz.484)
- 10.00 uur H. Adelbertus
- 10.00 uur H. Engelmundus
 kinderkerk

RONDOM DE ADELBERTUSKERK



Bij de vieringen

Zondag 15-09 blijft de Adelbertuskerk gesloten in verband met onze jaarlijkse parochie-uitstap. Dit jaar zullen we Gouda gaan bezoeken. Er zijn nog plaatsen in de bus, neemt u dus snel contact op met Jacob Brakenhoff (tel. 0251 – 226291).

Zondag 29-09 neemt de parochie deel aan de oecumenische viering van Schrift en Gebed in de RK Engelmunduskerk in Driehuis. De viering staat in het teken van de jaarlijkse vredesweek, uitgaande van de samenwerking tussen de Raad van Kerken en Pax Christi. De Adelbertuskerk is op die zondag gesloten.

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 01-09, 22-09 en 06-10.

Collectes en andere bijdragen

De landelijke collecte voor de maand september wordt in onze kerk gehouden op zondag 22-09 en is bestemd voor de *oud-katholieke zusterkerken*. Het Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling:

Deze maand vragen wij graag uw aandacht voor de collecte voor onze zusterkerken.

Het actief meedoen aan internationale bijeenkomsten, zoals het Internationaal O.K. Congres, dat volgend jaar weer in Nederland zal plaats vinden, of een Theologenconferentie of het Lekenforum is lang niet voor alle kerken van de Unie, en helemaal niet voor de Filippijnse zusterkerk, een vanzelfsprekende zaak. Ondanks vele open grenzen kan een financiële barrière dan zorgen voor isolement, terwijl men anderzijds ook teveel zelfrespect heeft om altijd om subsidie te vragen.

Dankzij uw bijdragen aan de collecte voor onze zusterkerken kan de kerk op een bescheiden wijze zo nu en dan een helpende hand reiken. Wij hopen dat te kunnen blijven doen.

Het kerkbestuur beveelt dit doel van harte bij u aan.

U kunt uiteraard ook bijdragen via onze bankrekeningen.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

Uit de Adelbertus-pastorie

Het overlijden van *Henny Zwart-Vredenburg* kwam uiteindelijk toch nog verrassend, al werden haar krachten de laatste maanden minder. Tot het laatst hield zij haar opgewekte naturel en was blij met aandacht vanuit onze parochie waarmee zij zeer verbonden was. Het deed dan ook goed velen uit onze gemeenschap bij haar uitvaart op Westerveld te zien.

Na de zomerpauze komt het parochiële leven weer op gang – al hebben Frans en ik aan het einde van de maand nog een vakantie tegood. In samenwerking met de RK parochies en de PKN Engelmundus wordt gekeken of het mogelijk is een inloop-koffie-ochtend voor oudere parochianen en andere belangstellenden te organiseren. Uit de KASKI-enquête kwam naar voren dat er bij mensen in deze leeftijdscategorie behoefte is aan wat meer sociale activiteiten. Op deze manier willen we proberen daaraan tegemoet te komen. De koffieochtenden worden dan in een bepaalde volgorde in de drie deelnemende kerk-, of wijkgebouwen gehouden. U wordt er te zijner tijd nog nader over geïnformeerd.

Gelukkig zijn er op dit moment geen ernstig zieken in onze gemeenschap. Maar de ouderdom is voor een aantal mensen, en zeker in de warme tijd van het jaar, een zware last. Aan hen willen we in het bijzonder denken.

Op 20-10 willen Paul en Jenny van der Zee-Velasco hun dochter Joaquina Skye in onze kerk laten dopen. Een uiterst vreugdevolle gebeurtenis voor de hele parochie.

Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat een hartelijke groet,
Robert Frede, pastoor

Pastoor Frede afwezig

Pastoor Frede is van 28-09 tot en met 19-10 met vakantie. De waarneming ligt in handen van de collega-pastores Harald Münch en Martina Liebler-Münch.

CONCERT in de ADELBERTUSKERK **Roemeense kerk- en volksmuziek**

20 September, 20.00 uur

Toegang vrij.

Schaalcollecte na afloop.

Meer informatie: pag. 18 van dit Kruispunt.

Vitrinekast

In de benedenruimte van het Adelbertuscentrum staat sinds vandaag een mooie glazen vitrinekast.

Besloten is deze in de hal te zetten en daarin zaken van “historische oud-katholieke betekenis” ten toon te stellen.

Het lijkt ons leuk de kast met wisseltonstellingen te vullen en de komende en gaande mensen te laten genieten van allerlei gedenkwaardige zaken! Aan al die ‘dingen’ zit een verhaal over ons gezamenlijke oud-katholieke verleden. En de ervaring leert, dat ieder verhaal, iedere herinnering weer nieuwe verhalen en herinneringen naar boven brengt.

Heeft u iets, waarvan u denkt: dat is een leuk “oud-katholiek ding” om in de kast te zetten, meldt het bij iemand van het kerkbestuur, zodat het in overleg geplaatst kan worden.

Johan en Liesbeth, onze hartelijke dank voor deze goede gave!

RONDOM DE ENGELMUNDUSKERK



Koffiedrinken

Op de woensdagen na de gesproken weekmis en op de zondagen 1-9; 15-9; 6-10; 20-10.

Onze parochie is rijk aan vrijwilligers die op en bij beide kerkplekken veel werk verzetten.

Een van de groepjes dat bij velen misschien niet zo bekend is, is "**het Oud-Katholieke Schoffelaarsgilde**". Twintig jaar geleden zijn Jack Visser, Jan Gouda en Jan Blokland begonnen het oud-katholieke gedeelte van de Westerbegraafplaats van onkruid te ontdoen. Intussen is deze groep uitgegroeid tot een groep van 10 man, die elke woensdag veel werk op de begraafplaats verzet. Van harte willen we hen vanaf deze plaats feliciteren met hun twintig jarig bestaan.

Uit de **ziekenboeg** valt het volgende te melden.

Arnold Haasnoot is na een zware hartoperatie in het voorjaar aan het herstellen, zij het heel langzaam.

Reinette Remmers probeert er het beste van te maken, ondanks het feit, dat er geen weg terug is. Zij is wel met vakantie geweest!

Het was even schrikken, toen we hoorden dat Jan Blokland eind juli met spoed aan zijn buik geopereerd moest worden. De eerste dagen waren wel spannend, maar nu is hij langzaam aan het herstellen. We mogen optimistisch zijn.

Annie Gravemaker-Wijker is al sinds kerst aan huis gekluisterd. De doktors kunnen hiervoor geen andere oorzaak vinden dan reuma. Maar zij wordt met de dag zwakker. Het is bewonderenswaardig hoe haar man Engel en haar schoondochters haar verzorgen.

In de week van 2 t/m 6 september zijn de pastores Harald Munch, Martina Liebler en Robert Frede op de internationale oud-katholieke theologenconferentie in Duitsland. In deze tijd zal pastoor Joop Albers (telefoon 06-22459558) in de IJmond waarnemen.

Met hartelijke groet en tot ziens,
pastoor Harald Munch

Bloemendienst

Op 6 oktober vieren we de jaarlijkse bloemendienst.

Bloemen kunt u brengen op zaterdag 5 oktober van 10-13 uur in de kerk, en van 13-14 uur nog in De Bolder.

Ook op zondagmorgen zijn bloemen nog welkom.

Vanaf 15 september ligt achter in de kerk een lijst, waarop u de namen en adressen kunt invullen van mensen, die het moeilijk hebben en van wie u denkt, dat een bloemetje van de parochie hem/haar blij zou maken.



PAROCHIE ONDERWEG

Dit jaar was ik met mijn echtgenote Marja op vakantie in Engeland. Wij hadden een cottage gehuurd in Wells, een klein stadje met een magnifieke kathedraal die zeker kan wedijveren met die van Reims en Amiens. Naast de kathedraal, achter de kloostergangen het Bishop's Palace, sinds de 13^e eeuw de woonplaats van de bisschop van Bath and Wells. Een werkelijke aanrader om te genieten van de eeuwen oude gebouwen en prachtige tuinen rond de bronnen waaraan deze plaats zowel zijn naam als kathedraal te danken heeft. Ik moest daar vaak aan onze parochie van de H.Adelbertus en de H.Engelmundus denken.

Vlak bij Wells ligt het plaatsje Glastonbury. Volgens de legende is dit de plaats van het eerste uur in de geschiedenis van het Engelse Christendom. Daar introduceerde Jozef van Arimathea, 'de dertiende apostel' van Jezus Christus hier het christendom. Hij zou hier in 36 n. Chr. een kerk hebben gesticht, mogelijk zelfs de eerste kerk ter wereld. Het werd hiermee een pelgrimsoord van formaat. Ook zou hier de heilige graal zich bevinden, de beker van het Laatste Avondmaal die Jozef bij zich zou hebben gehad. Legende en geschiedenis lopen in de volgende eeuwen door elkaar.

Dat bracht mijn gedachten bij Engelmundus en Adelbertus. Zij zouden in gezelschap van Willibrord rond 690 vanuit Engeland naar Nederland zijn gekomen. Waren ook zij in Glastonbury geweest? Waar haalden zij de spirit vandaan om zover van huis te gaan en het evangelie uit te dragen in het Kennemerland van destijds? Iets van die moed, bevologenheid en energie zouden wij wel kunnen gebruiken als wij als kerkbestuur en parochie na de zomer starten met de verschillende werkgroepen om als parochie een beleidslijn te ontwikkelen voor de toekomst. Geïnspireerd door die twee, moeten wij ons na ruim 150 jaar toch kunnen handhaven als een vitale en realistische kerkgemeenschap zoals wij ons die voor ogen hebben.

Nu wij allen gezegend zijn geweest met een prachtige zomer, doe ik een beroep op u allemaal om met elkaar te bouwen aan de toekomst van de parochie. Ieder naar eigen kunnen en vermogen. Ik herinner daarbij graag aan eerdere oproepen:

- daadwerkelijk meebetalen aan de financiële, c.q. vrijwillige bijdrage om gemeenschappelijk de kosten van de kerk te dragen;
- de vacatures voor zowel Public Relations, als voor een vertegenwoordiger op de landelijke Synode;
- vrijwilligers voor de jaarlijkse bazar.

Met ieders actieve bijdrage kunnen we in de voetsporen treden van Engelmundus en Adelbertus. Door hen geïnspireerd staan wij garant voor een levende en actieve kerkgemeenschap in de IJmond. Een goed voornemen na een prachtige zomer.

Gert Jan v.d. Hulst

In memoriam Henny Zwart-Vredenburg

Op 6 juli jl. overleed toch vrij onverwacht in Velserduin IJmuiden, op ruim 86-jarige leeftijd *Henriëtte Johanna Maria Anny Zwart-Vredenburg*, weduwe van Albert Zwart. Henny Zwart was een zeer meelevend lid van onze parochiegemeenschap: lid van verschillende vrouwenverenigingen, organiste in de Adelbertus, enthousiast vrijwilligster voor de vele grote en kleine klussen die op haar pad kwamen.

De laatste jaren waren voor haar niet gemakkelijk. Uiteindelijk is zij in volle overgave overleden, slechts vier maanden na haar man Albert. De gebedsdienst vond plaats op 12 juli, gevolgd door de crematie op Westerveld in Driehuis.

Moge zij in vrede rusten bij de Heer!

DANKBETUIGING

Lieve mensen,

Heel veel dank voor de belangstelling en mooie kaarten, die ik mocht ontvangen tijdens en na mijn opname in het ziekenhuis.

Met hartelijke groet, Jan Blokland

Ik wil de parochianen van H. Adelbertus en de H. Engelmundus bedanken voor hun steun en medeleven, lekkernijen en kaarten.

Het gaat nu stukken beter met mij.

Groetjes, Jan Stoop

IBAN's – de nieuwe bankrekeningnummers

Steeds meer banken schakelen over op het nieuwe systeem van internationale bank-rekeningnummers, de zogenaamde IBAN's. De banken doen dit om het betalingsverkeer tussen de Europese banken te stroomlijnen. Alle bankrekeningen worden omgezet naar een IBAN.

Uw IBAN-nummer kunt u lezen op uw bankafschrift.

De IBAN's van de rekeningen van onze parochie kunt u vanaf nu vinden op de achterkant van Kruispunt.

Voor het gemak worden hieronder, naast de IBAN's, ook de oude rekeningnummers vermeld.

Engelmundus

Rabobank: **NL56 RABO 0154 1643 48** (was 15.41.64.348)

ING: **NL62 INGB 0000 5239 65** (was 523.965)

Adelbertus

ING: **NL86 INGB 0003 8083 41** (was 38.08.341)

ING: **NL21 INGB 0689 7112 55** (was 68.97.11.255)

Kerkbalans

ING: **NL52 INGB 0000 0018 00** (was 1800)

Kruispunt

ABN-Amro: **NL80 ABNA 0841 0698 24** (was 84.10.69.824)

DWIJ

ABN-Amro: **NL27 ABNA 0564 8402 89** (was 56.48.40.289)

Wanneer u een automatische overschrijving heeft geregeld (voor bijvoorbeeld Kerkbalans) hoeft u niets te doen. Het nummer wordt door de banken automatisch omgezet naar **IBAN**.

Als u zelf handmatig een bedrag wilt overboeken, kan gevraagd worden om een **IBAN** in plaats van een rekeningnummer. Op de nieuwe overschrijvingsformuliertjes, die u vanaf nu aanvraagt, zult u ook deze **IBAN**'s moeten invullen.

Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt mij natuurlijk bereiken op 0255 – 535 018.

Jan Pieter Schoon

Parochie-uitstapje naar Gouda

Voor het parochie uitstapje op zondag 15 september is er nog plaats in de bus. Totaal kunnen er 50 personen mee. We vertrekken 's morgens om 08:30 uur vanaf de Wilgenstraat/Sparrenstraat, nabij de Adelbertuskerk. We zijn om 10:30 uur in Gouda voor de H. Mis in de oud-katholieke kerk, waar pastoor Henk Schoon voor zal gaan.

Na koffie + (zelf meegebracht) broodje bezoeken we het Gouds Museum St. Catharina Gasthuis voor een rondleiding in groepen. Gouda bezit topstukken aan oud-katholieke kunstschaten. Rond 17:00 uur zijn we terug in IJmuiden voor een afsluitend drankje + buffet.

Kosten: € 25,- (meer mag ook) op rek nr. 3808341 van de OK Parochie H. Adelbertus o.v.v “parochie-uitstapje”

Aanmelden bij Jacob Brakenhoff, jabrak@ziggo.nl ; tel. 0251-226291; of bij Johannes van Riessen, tel. 06-14994563.

Nieuwe synodaal gezocht

Op zaterdag 23 november a.s. houdt onze kerk haar jaarlijkse synode in Hilversum. De synode is een belangrijke bijeenkomst, omdat hier beleidslijnen worden uitgezet, en ook de begroting voor het volgend jaar wordt vastgesteld. De synode bestaat uit afgevaardigden van de geestelijkheid en van alle oud-katholieke parochies, zodat iedere parochie hier de kans heeft om zijn stem te laten horen én te laten gelden. De afgelopen acht jaren was ik eerste synodaal voor de Adelbertusparochie. Na deze acht jaren moet ik statutair aftreden en plaats maken voor iemand anders. Zolang onze IJmuidense parochies nog ‘parochie in oprichting’ zijn, nemen ze beide met twee vertegenwoordigers deel aan de synode: de eerste synodaal heeft het stemrecht namens de parochie, de tweede synodaal heeft tevens spreekrecht.

U begrijpt dat het belangrijk is dat onze IJmuidense 'fractie' in november op volle sterkte in Hilversum verschijnt. Daarom doet het kerkbestuur een oproep aan iedereen die erin geïnteresseerd is om de Adelbertusparochie te vertegenwoordigen op de synode. U kunt zich aanmelden bij het kerkbestuur en voor vragen kunt u pastoor Frede, Jacob Brakenhoff of mij altijd benaderen.

Johannes van Riessen

Activiteiten vanwege het jubileumjaar:

20 september, 20.00 uur: Concert Roemeens koor, Adelbertus

11 oktober, 20.00 uur: Concert Bel Canto, Engelmunduskerk

18 – 24 november: Ikonentoonstelling, Adelbertuskerk

Zondag 24 november: plechtige viering met het Hoorns Byzantijns Koor, Adelbertuskerk

BOLDERBAZAR

Zomer 2013: Buiten is het warm, binnen behaaglijk, als ik dit stukje proza voor U componeer.

Straks gaan we samen weer op voor nu de 60e EDITIE van onze BAZAR op

VRIJDAG 25 EN ZATERDAG 26 OKTOBER 2013

De voorbereidingen zijn al weer in volle gang!

Lezers, graag wil ik U vragen of U mooie spullen kunt missen, zodat wij die "aan de man/vrouw" kunnen brengen

In het volgende Kruispunt kom ik hierop terug.

Onze BOLDERBAZAR-AGENDA ziet er tot de Bazar als volgt uit:

maandag 7 oktober 20.00 uur in De Bolder

Bijeenkomst voor de medewerkers. Wij bespreken dan het draaiboek van de Bazar.

zondag 20 oktober na de mis, in De Bolder

aftrap Bolderbazar met de Matrix verloting, met het Rad.

Graag ontvangen wij ook Douwe Egberts punten. Met deze punten kunnen wij prachtige prijzen aanschaffen voor het Rad.

Belt U mij, dan ik kom de punten bij u thuis ophalen.

Tot zover nu, later meer...

Met groet,
namens de BB commissie,
Wim Kok,

tel. 023-5386380 / 06-20620810

Bloemen die morgen bloeien

is de naam van een straatkunstwerk. Het is zo'n 1 meter hoog, 3 meter breed en 2,5 meter lang. Het bestaat uit 3 heel grote margrietachtige bloemen en bladeren. Het is van slag- en stootvast kunststof en in vrolijke felle kleuren geschilderd in fantasiepatronen van stippels, cirkels, vinkjes, kruisjes, streepjes, slingertjes, hartjes, enz. Een beetje flower-power-idee; niet helemaal mijn stijl.

De kunstenaar is een Japanse, en het werk heet

Flowers that bloom tomorrow.

Ik hoop zulke bloemen niet in mijn tuin aan te treffen!

Maar ik herken wel het verlangen, de wens de hoop, het vertrouwen, het geloof, dat er morgen iets gebeurt, iets moois, iets verrassends. Met dat vertrouwen, dat vooruitzicht kom je een saaie, slechte dag door.

Maar zulk vertrouwen kan ook negatieve kanten hebben.

Je kunt zo opgaan in dat verlangen naar de toekomst, naar wat je allemaal gaat doen als je 'groot' bent, of gepensioneerd, of naar de gewenste, gedroomde wereld waar je nu niet bent, naar geliefde mensen, die hier nu niet zijn, dat je vergeet hier en nu te leven. Dat je door steeds in gedachten ergens anders te zijn, je je hier eenzaam voelt en misschien ook wel bent of wordt.

Maar ook alleen onbelemmerd en onbekommerd in het heden leven zonder één gedachte aan gisteren of morgen, leidt nergens toe, behalve dan, dat je nu leeft en nu geniet.

De belofte van bloemen die steeds morgen bloeien, hoeft ook niet in te houden, dat het morgen dezelfde bloemen zijn als vandaag, maar dan groter, dikker, geuriger en duurder. Die bloemen kunnen ook onverwacht en heel anders zijn dan die van vandaag.

Laten we ons steeds open stellen voor wat morgen bloeit, en ons blij en vol vertrouwen laten verrassen!

*En bloeien ze morgen niet - of zien we ze niet: overmorgen is er weer een dag.
Fiete Smit-Maan*

Programma O.K. MANNENCLUB voor het seizoen 2013/2014

- 9 september 2013 Lezing met film over werkzaamheden van de “Trident” Zeeonderzoekschip, door K. Groeneveld.
- 27 oktober 2013 (Zondag) Met de museumtrein over het Hoogoven (Tata)-terrein en daarna naar het Hoogovenmuseum. Na afloop kunnen wij een borreltje drinken bij Grandcafe Kruiten, maar wel voor eigen rekening.
- 12 november 2013 Lezing door Erwin Delachaux over ‘machinist zijn op een locomotief van DB Schenker’ en alles wat daarbij komt kijken.
- 7 januari 2014 Nieuwjaar wensen en een hapje en een drankje in de Bolder.
Tevens wordt er een oude film gedraaid over de haringloggervisserij.
- 11 februari 2014 Het samenstellen van lakken en verven bij Lakfabriek Korthals, door Gerard Roos.
- 11 maart 2014 Lezing met beelden over Antarctica door Jack Zwart.
- 8 april 2014 Breijderstichting over verslavingszorg.
- 19 mei 2014 Uitstapje naar de Kolencentrale Amsterdam. Daarna wordt er wat gegeten en misschien gedronken in het Amsterdamse.

Voor degenen die dat willen zal Pastoor Münch in het voorjaar een weekend realiseren in het Klooster van Westmalle in België.

Het bestuur

Jaarprogramma Vrouwenvereniging AKTIVA

Het programmaboekje van Vrouwenvereniging Aktiva voor het seizoen 2013-2014 is klaar. Elk seizoen proberen wij een programma samen te stellen met actuele en andere onderwerpen:

18 september	Vrouw in het ambt, diaken Erna Peijnenburg (lezing)
16 oktober	Jaarvergadering
20 november	Workshop sieraden
18 december	Adventsavond
15 januari 2014	Historische Kring (lezing)
19 februari 2014	Gourmetavond
12 maart 2014	Imker en bijenvolk (lezing)
08 april 2014	Gezamenlijke avond met Adelbertus Vrouwencontact
21 mei 2014	Jaarlijks Uitje

De avonden vinden plaats in De Bolder en beginnen om 20.00 uur.

Als bestuur hopen we dit jaar wederom op een trouwe opkomst van onze leden.

Namens bestuur van Aktiva,
Anneke Zwart

Vrijdag 20 september: Concert in de Adelbertuskerk

In het kader van het jubileumjaar treedt een koor van studenten van de priesteropleiding en het conservatorium van Cluj in Roemenië op in de Adelbertuskerk.

Voor de pauze zingt het koor liturgische muziek, na de pauze traditionele volksliederen.

De zangers verblijven op uitnodiging van em. past. Jaap Spaans in ons land. Pastoor Spaans onderhoudt al vele jaren een uitgebreid muzikaal en kerkelijk netwerk in Roemenië en probeert op deze wijze ook de twee kerkelijke gemeenschappen (de onze en de orthodoxe) met elkaar in contact te brengen.

Eerdere concerten elders in het land waren altijd een groot succes.

Dus: Mist u het niet!

Bij de uitgang wordt een schaalcollecte ter bestrijding van de kosten gehouden.



**oud-katholieke
jongeren**
okj.okkn.nl

Inspiratiedag Geloofsopvoeding: zondag 9 oktober in Amersfoort

voor ouders en hun kinderen,

voor kinderkerkleid(st)ers, pastores en catecheten

's Morgens, 10.00 uur, een 'viering voor jong en oud' in de oud-katholieke kerk op 't Zand. Daarna begint het programma met een theatervoorstelling. Geloofsopvoeding wordt vervolgens op verschillende manieren besproken en gedaan. En daarover vindt dan ook weer een gedachtewisseling plaats.

Voor kinderen tot 6 jaar is er kinderopvang; kinderen van 6 – 11 en van 12 – 16 jaar doen het programma aangepast aan hun leeftijd.

Er komen nog flyers met meer informatie.

Voor meer informatie en aanmelding:

mailen naar jutta@okkn.nl

Jaarplanning oud-katholiek jongerenwerk 2013-2014

Jutta Eilander, de jongerenpastor organiseert het komende jaar - onder andere - de volgende bijeenkomsten voor kinderen en jongeren.

Hieronder alvast de data om te noteren:

28 september, Ambassade van de Vrede: vredesavond,

Amersfoort, voor jongeren van 16- 25 jaar

6 oktober Inspiratiedag geloofsopvoeding, Amersfoort
voor ouders plus kids

23 november Jongerensynode, Hilversum, voor 12 – 30 jaar

januari 2014 Winterweekend, van jongeren van 12 – 17 jaar

zomer 2014 Landkamp

zomer 2014 Zomer Activiteiten Kamp
september Jongerencongres, Utrecht, van 12 – 18 jaar

Voor meer informatie: okj.okkn.nl; www.okkn.nl, de Oud-Katholiek, Kruispunt en papieren informatie in de kerken, of jutta@okkn.nl

Anna en Maria in Haarlem

- een heel mooi boekje -

Michael Maas werd in 2004 koster in de kathedraal van de H.H. Anna en Maria in Haarlem. Hij zorgt voor het gebouw, de sacristie, de bibliotheek, en hij is nieuwsgierig.

In de loop der jaren heeft hij alles bekeken, is op alle zolders geweest, in alle kasten, hoeken en gaten, heeft alle boeken in de bibliotheek uitgeschud, alle schilderijen omgedraaid. Over zijn speurtochten schreef hij steeds verhaaltjes in de Schakel, het parochieblad. Ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van het kerkgebouw zijn deze kleine verhaaltjes nu gebundeld in een mooi boekje van 112 bladzijden. Het is voor € 15.95 te koop bij de Haarlemse boekhandels en bij Michael Maas via michael.maas@zonnet.nl

De verhaaltjes, de foto's, de stukjes oude tekst zijn met zorg bij elkaar gebracht: het zijn net snoepjes, een trommeltje vol, om steeds weer een andere te kiezen. Ze zijn allemaal even aantrekkelijk en geven allemaal kleine inkijkjes in de 350 jaar geschiedenis van de oud-katholieken in Haarlem.

Zo moest er in 1730 een koorreglement komen om de koorleden bij de dienst te houden. Tot 1850 was er geen kerkbestuur. Het eerste elektrische licht in de kerk bestond in 1911 uit 3 enkele peertjes. Tot 1938 kerkte de parochie in een schuilkerk in de Koksteeg. De eerste pastoor, A.A. Bloemert, richtte in 1636 op zijn zolder deze schuilkerk in. Hij werd bezongen door de dichter Joost van den Vondel. In 1909 werd het Nederlandse vesperboek in gebruik genomen, en in 1911 het misboek. De tekens van de dierenriem in het plafond van de kerk zijn in 1938 gefiguurzaagd door de jongeren van de parochie, onder wie de latere oogarts Richard Colombijn.

Zo zit het boekje vol met oud-katholieke kleinigheden en weetjes.

In de sacristie van de Engelmunduskerk ligt een exemplaar ter inzage.

Fiete Smit-Maan

6 November: Allerzielen - Velsen Verlicht op Duinhof

Voor de vijfde keer worden rondom Allerzielen op een Velsense begraafplaats de doden herdacht met licht, vuur, klank en kunst.

De belangstelling voor de herdenkingen nam van jaar tot jaar toe.

Daarom ziet de organisatie zich genoodzaakt dit jaar de vijfde viering op de begraafplaats Duinhof te houden.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot 22.00 uur.

Wie meer wil weten, wil doneren of zich als vrijwilliger wil opgeven,

vindt informatie op de site www.AllerzielenVelsen.nl

Het rekeningnummer van de Stichting is:

Rabobank Velsen nr. 0126 6177 16.



Oikocredit: €400.000 naar Senegal!

Meestal wordt er de nadruk op gelegd, dat Oikocredit armen in, vooral de derde wereld, helpt met kleine leningen. *) Deze lening in Senegal is een grote, maar past ook in de doelstelling van Oikocredit.

De lening is voor een boerencoöperatie Copex in Bignona in Senegal, een van de armste streken van het land.

De leden verbouwen biologische mango's, een mooi en gewild product. Maar tot 2011 ging jaarlijks 75% van de oogst verloren, omdat er onvoldoende opslag- en koelingsfaciliteiten waren, en omdat de mango's niet, of niet op tijd ergens heen geëxporteerd konden worden.

Oikocredit heeft de boeren ondersteund bij de oprichting, organisatie en ontwikkeling van de coöperatie, waarin ieder lid naar vermogen zelf en met eigen (spaar-)geld participeert. Deze grote lening is nu verstrekt voor opslag en koeling. Bovendien heeft Oikocredit geholpen om importeurs voor de biologische mango's te vinden, o.a. in Nederland. De coöperatie is groot, maar niet vermogend genoeg voor een lening van € 400.000 tegen haalbare voorwaarden van een 'gewone' bank.

Oikocredit wil zulke grote bedragen voor een lange termijn, op strenge voorwaarden over rente en aflossing en de besteding van de lening, uitlenen aan partners, in wie het vertrouwen heeft.

En Oikocredit kan dat, omdat wij in de rijke delen van de wereld, vertrouwen hebben in Oikocredit en tegen een laag rendement (maximaal 2%) en bij een laag risico, met ons spaargeld in Oikocredit participeren. Meer informatie is te vinden op www.oikocredit.nl of op te vragen via telefoon 030 – 2341069.

*) De vaak genoemde kleine leningen worden verstrekt door een plaatselijke spaar- en/of kredietcoöperatie. Die heeft een groot bedrag geleend van Oikocredit, en verdeelt dat op zijn beurt in tientallen, honderden soms heel kleine bedragen, en leent die uit aan zijn leden.

De allerlaatste keer “Om te zingen naar de Kerk”

24 Jaar lang zijn er zeer gewaardeerde zangavonden georganiseerd, eerst in de Bethlehemkerk, later in de Ichthuskerk.

Jan Schotvanger presenteerde de avonden en leidde de samenzang . Organist Ary Rijke bespeelde het orgel.

Helaas nam het aantal bezoekers de laatste tijd sterk af. Vooral ouderen gaan 's avonds niet meer de deur uit. Daarom is in overleg met alle betrokkenen besloten de zangavonden in de Ichthuskerk te stoppen.

Er is ook besloten om als fiere afsluiting van de zangavonden nog één allerlaatste en finale zangavond te houden op zaterdag 28 september om 19.30 uur.

Er is een keuze gemaakt uit de liederen die door de jaren heen het liefst gezongen zijn. We zingen een paar liederen meer, en 'praten' er tussen door wat minder.

Nog een keer zin om lekker te zingen in de Ichthuskerk?

Zorg dan er 28 september bij te zijn!

AGENDA

09-09	20.00 uur	Mannenclub, De Bolder
15-09	08.30 uur	Parochie-uitstapje naar Gouda
18-09	20.00 uur	Aktiva, Vrouw in het ambt, De Bolder
20-09	20.00 uur	Concert Roemeens koor, Adelbertuskerk
28-09		16-25 jaar: Ambassade voor Vrede, Amersfoort
28-09	19.30 uur	Laatste 'Om te zingen naar de kerk', Ichthuskerk
06-10	10.00 uur	Geloofsopvoeding, Amersfoort
11-10	20.00 uur	Concert Bel Canto, Engelmunduskerk
16-10	20.00 uur	Aktiva, Jaarvergadering, De Bolder
25-10 + 26-10		Bolderbazar, De Bolder
27-10		Mannenclub, Hoogovens (Tata)
18-11 t/m 24-11		Ikonententoonstelling, Adelbertuskerk
23-11		Synode der kerk, Hilversum
23-11		12-30 jaar: Jongerensynode, Hilversum
27-11		Seniorenmiddag (gepland)

PAROCHIE van de H.H.ADELBERTUS en ENGELMUNDUS i.o.
website: www.ijmuiden.okkn.nl

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden
Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,
06-30126877; e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk : Sparrenstraat 46, IJmuiden
Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder: tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of
06-22879771, okbolder@gmail.com
Adelbertuscentrum: tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,
okadelbertusbeheer@quicknet.nl
b.g.g. 0255-512167

*Bankrekening O.K. parochie
H. Engelmundus te IJmuiden*
NL56 RABO 0154 1643 48
NL62 INGB 0000 5239 65

*Bankrekening O.K. Parochie
H. Adelbertus te IJmuiden*
NL86 INGB 0003 8083 41
NL21 INGB 0689 7112 55

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies **alleen via**
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden*

*Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24
Busjes kunnen geleased worden bij mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104*

*Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL27 ABNA 0564 8402 89
Oud-Katholieke Begraafenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486*

*Kruispunt: kopij inleveren **vóór 25 september 2013** bij S.C. Smit-Maan,
IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden, tel. 0255-536961,
e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 7 oktober 2013.*