

DE GEBOORTE

VAN CHRISTUS



Bij de voorplaat:

Afbeelding van een icoon, gemaakt door Mevr. Maréchal

*De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij 'd engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
't liep tegen het nieuwe jaar*

*Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal op het kribje benee
Daar vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jesus neer*

*Ach kindje, ach kindje, dat heden
In 't nederig stalletje kwaamt
Ach, laat ons uw paden betreden
Want gij hebt de wereld beschaamd
Gij kwaamt om de wereld te winnen
De machtigste vijand te slaan
De kracht uwer liefde van binnen
Kan wereld noch hel weerstaan*





PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 55, nummer 6 december 2013

Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . .

U is heden de Zaligmaker geboren, dat is Christus, de Heer.

Na dit overweldigende bericht van de engelen zijn de herders op onderzoek gegaan. Ze vinden Jozef en Maria en het kind dat in de “kribbe” ligt – een voederbak eigenlijk, maar tegenwoordig zullen de kinderen wel denken dat het een soort ouderwets woord voor “wiege” is. Kribbe kom je alleen nog maar in de kerststal tegen – en ook daarvan ben je bijna vergeten dat het een stal is. Voor de ogen van de herders gebeurt iets heel raars:

Twee jonge ouders met een pasgeboren jongetje dat in een voederbak ligt – écht heel raar dus eigenlijk.

Maar de herders lijken het niet zo raar te vinden, we horen: *En de herders keerden weer, prijzende en lovende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals het hun gezegd was.*

Het is waar wat de engelen hen zeiden: *Heden is u de Zaligmaker geboren.*

Als theoloog vraag je je dan natuurlijk ook wel eens af: Wat is er nou in die stal gebeurd?

Als je het verhaal sec als verhaal bekijkt is er soberheid troef.



Jozef en Maria waren in de stal beland omdat er voor hen geen plaats in de herberg was geweest. En natuurlijk ontroert zo'n pasgeboren kindje, maar om dan meteen te roepen dat zo'n kindje je redding is, dat je er *zalig* van wordt vind ik dan toch wat ver gaan.

Wat is daar gebeurd?

Waarschijnlijk heeft het bij de herders een heel gevoelige snaar geraakt, hun ziel gaat het immers als het ware uitzingen in de wereld. Als de ziel gaat zingen, als iemand spontaan gaat zingen, dan straalt er altijd iets van binnen.

Welke gevoelige snaar is bij de herders geraakt?

Volgens de traditie waren de herders straatarme mensen. In de talrijke volksverhalen wordt verteld dat zij door iedereen met de nek werden aangekeken, de een had een gebrek, de andere een ziekte onder de leden. Ze konden niet goed leren, ze waren moe en ze leefden van de ene dag naar de andere; het was meer een kwestie van overleven.

Alles wat ons leven zwaar maakt wordt alles het ware in die herders samengebald. Ziekte, verlatenheid, niet worden begrepen, niemand zijn.

De eerste snaar die geraakt wordt is een diepreligieuze ervaring. Midden in de nacht gaat de hemel open. Er verschijnen engelen en ze voelen ineens heel diep van binnen: *Wij worden vanuit de hemel gezien! We worden door God gezien!*

Ze ervaren dus: Wie je ook bent, jij mag er zijn, hoe ze ook over je denken, wat je ook hebt uitgespookt. God houdt van je!

Geweldig, overweldigend is zo'n ervaring. Mensen die het hebben meegeemaakt zeggen dat je als het ware wordt opgenomen in de heerlijkheid van God.

Om het wat dichterbij te brengen: We hebben allemaal wel eens van die momenten dat je 's nachts ligt te malen, dat boze geesten je kwellen, dat je je afvraagt: wat is mijn leven waard, waar leef ik voor? Soms kun je het gevoel hebben dat je alles verkeerd doet, dat je het anders had moeten doen, dat je verkeerde keuzes hebt gemaakt en dat maalt dan maar door...

En dan ineens het heldere moment dat je jezelf de vraag stelt: *Waar gaat het om?* Op zo'n moment kan het gebeuren dat iets in ons gaat resoneren van overgave en je toevertrouwen aan iets dat groter is dan jezelf. Aloude woorden kunnen dan klinken: "Hier ben ik God, dit ben ik, neem mij aan zoals ik ben".



Het zijn van die momenten dat er een goddelijke vrede over ons kan komen. Een vrede die zo sterk is dat ze ons doet gaan naast onze naaste. *Bekering* dus eigenlijk. Een groot woord en dan toch ineens zo dicht bij. Het verhaal zegt ons dat een engelenkoor vanuit de hemel die boodschap aan ons vertelt:

Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk gelden zal.

Met die ervaring worden de herders wakker. De engelen zijn naar de hemel en het is weer donker. Ze zijn nog even arm en beperkt als voor die tijd. Maar er is een gevoelige snaar geraakt en ze gaan uit op onderzoek.

Is het waar dat God van ons houdt?

Is het waar dat er iemand is die zegt: Je mag er zijn?

Ze gaan de wereld in. Ze komen aan bij een stal. De deur gaat open. Iemand zegt: “Welkom in dit huis, in deze stal, wie je ook moge zijn.”

Ze zien een kind en ze worden als een kind zo blij. Wat hier gebeurt is dat de hemelse vrede gestalte krijgt in de aardse vrede.



Ze zien een pasgeboren kind maar ze worden als het ware ook zelf opnieuw geboren. Het kind in hen wordt aangeraakt, dat wil zeggen: ze worden onbevangen blij. Ze voelen zich thuis bij zichzelf en ook bij elkaar. Ze zingen en zeggen: Het is waar wat de engelen ons hebben gezegd.

Dat is de tweede snaar die wordt geraakt. Wat ze in een visioen hebben beleefd, wordt in het leven van alle dag ervaren.

Hemel en aarde raken elkaar.

En op een gegeven moment gaan de herders dan toch ook maar weer naar huis – op het eerste gezicht onveranderd: Ze gingen nog even sjofel gekleed, hun armoede was niet zichtbaar verminderd, maar zelf waren ze wél veranderd.

Ze waren mens geworden, opnieuw geboren.

En tegen iedereen zeiden ze:

Het is écht waar. God houdt van mensen, dat hebben we ervaren daar in die stal”.

Mede namens de pastores Harald Münch en Martina Liebler-Münch wens ik u allen een zalig kerstfeest,

Robert Frede, pastoor



Rooster van kerkdiensten

15-12		3^e zondag van de advent – <i>Gaudete</i> (blz. 15)
	10.00 uur	H. Adelbertus
	10.00 uur	H. Engelmundus kinderkerk
18-12	9.00 uur	eucharistie H. Engelmundus
21-12	19.00 uur	dienst van voorbereiding op kerstmis – boeteviering <i>gezamenlijke viering</i> H. Engelmundus
22-12		4^e zondag van de advent – <i>Rorate Coeli</i> (blz. 17)
	10.00 uur	H. Adelbertus
	10.00 uur	H. Engelmundus Kinderkerk
24-12		Kerstnacht (blz. 19)
	22.00 uur	H. Adelbertus
	22.00 uur	H. Engelmundus
25-12	10.00 uur	Kerstdag (blz. 21)
		H. Adelbertus H. Engelmundus Kinderkerk
26-12	10.00 uur	H. Stefanus, diaken en eerste martelaar (blz. 23) H. Engelmundus (Adelbertus gesloten)
28-12		<i>geen vesper</i>
29-12		zondag na Kerstmis (blz. 29)
	10.00uur	H. Engelmundus (Adelbertus gesloten) Kinderkerk
31-12	19.00 uur	Lof van Oudjaar H. Adelbertus (Engelmundus gesloten)
04-01	19.00 uur	completen H. Engelmundus



- 05-01** **Epifanie – Openbaring van onze Heer Jezus
Christus aan de volken – “Driekoningen” (blz. 37)**
- 10.00 uur H. Adelbertus
 H. Engelmundus
 Kinderkerk
- 08-01** 09.00 uur eucharistie
 H. Engelmundus
- 11-01** 19.00 uur completen
 H. Engelmundus
- 12-01** **1^e zondag na Epifanie (blz. 38)**
- 10.00 uur H. Adelbertus
10.00 uur H. Engelmundus
 Kinderkerk
- 15-01** 09.00 uur eucharistie
 H. Engelmundus
- 18-01** 19.00 uur vesper
 H. Engelmundus
- 19-01** **2^e zondag na Epifanie**
- 10.00 uur oecumenische viering van Schrift en Tafel in de
 PKN Engelmunduskerk Velsen-Zuid,
 H. Adelbertus blijft gesloten
- 10.00 uur H. Engelmundus
 oecumenische viering van Schrift en Tafel
 kinderkerk
- 22-01** 09.00 uur eucharistie
 H. Engelmundus
- 25-01** 19.00 uur completen
 H. Engelmundus
- 26-01** **3^e zondag na Epifanie (blz. 42)**
- 10.00 uur H. Adelbertus
10.00 uur H. Engelmundus
 kinderkerk



RONDOM DE ADELBERTUSKERK



Bij de vieringen

Zaterdag 21-12 is er om 19.00 uur de gezamenlijke viering van boete en vergeving waar we ons willen voorbereiden op de viering van het hoogfeest van kerstmis. Beide pastores zullen voorgaan in deze dienst.

Zondag 22-12, de 4^e zondag van de advent, is onze bisschop, mgr. Dick Schoon, gastcelebrant in de Adelbertuskerk. Er is extra koffiedrinken en wellicht een goede gelegenheid om weer eens met de bisschop te praten.

Dinsdag 24-12 begint de viering van *Kerstnacht zoals altijd om 22.00 uur*. Vanaf 21.45 uur zingen we bekende kerstliederen in de met kaarsen verlichte kerk.

Woensdag 25-12 vieren we de eucharistie van *Kerstdag*, terwijl op donderdag 26-12 onze kerk gesloten blijft en er een gezamenlijke dienst in de kerk van de H. Engelmundus is.

Zondag 29-12, zondag na kerstmis, is er een gezamenlijke viering in de kerk van de H. Engelmundus waarin beide pastores voor zullen gaan.

Dinsdag 31-12 begint het *Lof van Oudjaar* om 19.00 uur in onze kerk. De kerk van de H. Engelmundus blijft gesloten.

Zondag 05-01, op het feest van *Epifanie – de Openbaring van onze Heer Jezus Christus aan de volkeren*, beter bekend als “Driekoningen” is er aansluitend op de eucharistieviering een nieuwjaarsontmoeting voor de parochie in het Adelbertuscentrum. In de namiddag bent u van harte welkom voor de vesper om 16.00 uur in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria aan de Kinderhuissingel in Haarlem. Aansluitend is de nieuwjaarsontmoeting van het bisdom Haarlem.

Zondag 19-01 tenslotte is de jaarlijkse viering van *Schrift en Tafel* in het kader van de *gebedsweek voor de eenheid der christenen* in de PKN Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. Voorgangers zijn em. predikant Hans Hoekstra van de PKN, pastoor Robert Frede en een nog niet nader bekende voorganger vanuit de RK parochies IJmuiden/Driehuis.

Let u ook op de afkondigingen voorafgaande deze datum.



Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 15-12, zondag 22-12, dinsdag 24-12 aansluitend op de kerstnachtsdienst, woensdag 25-12 op kerstmorgen en op zondag 05-01 met een kleine nieuwjaarsontmoeting.

Collectes en andere bijdragen

De landelijke collecte voor de maand november wordt in onze kerk gehouden op zondag 15-12 en is bestemd voor het *Diaconaal Werk*. We kiezen dit jaar voor een diakonaal doel in de eigen omgeving. Het kerkbestuur heeft daarom besloten de opbrengst te schenken aan het NOODFONDS VELSEN. Het noodfonds was ook ons doel bij het vastenoffer dit jaar en behoeft daarom waarschijnlijk geen uitgebreide introductie. We hopen dat het noodfonds zijn goede werk kan blijven uitbouwen en voortzetten.

De landelijke collecte in de maand januari houden we op 12-01. Deze collecte is vanouds bestemd voor het oecumenisch werk waarin ook onze kerk deelneemt.

Het kerkbestuur beveelt de doelen bij u aan.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het kerkbestuur.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

Schoonmaken in de kerk

Graag herinneren we nog een keer aan onze schoonmaakochtend op 07-12 om de kerk op de kerstdagen voor te bereiden. We beginnen om 10.00 uur.
Vele handen maken het werk licht!



Uit de Adelbertus-pastorie

We kunnen op een geslaagde iconentoonstelling in onze kerk terug kijken. Elke dag kwamen er mensen om de geëxposeerde iconen te gaan bekijken. De heer Jos Houkes uit de Velsbroek toonde zijn mooie collectie oude Russische iconen, terwijl mevrouw Wil Maréchal moderne in Nederland geschilderde iconen liet zien.

“Modern” is daarbij betrekkelijk omdat de afbeeldingen volgens overgeleverde patronen al sinds eeuwen worden geschilderd en er maar weinig ruimte voor persoonlijke expressie is. Juist in kleine details toont zich dan de hand van de meester/meesteres. Wil Maréchal gaf gedurende alle dagen uitleg over de manier van schilderen, het kleurgebruik en de symboliek op de afbeeldingen. Elke dag werd met een klein avondgebed afgesloten.

Een echt hoogtepunt was de eucharistieviering van 24 november toen het “Hoorns Byzantijns Mannenkoor” zijn inmiddels traditie geworden optreden op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar had. In een volle kerk konden we genieten van de prachtige gezangen uit de Russische traditie. We hopen hen ook volgend jaar weer te mogen begroeten.

Gelukkig zijn er op dit moment niet veel zieken in onze parochie hoewel voor sommigen de dagen juist nu lang en zwaar zijn.

Mocht u voor de kerst nog de communie thuis willen ontvangen of heeft u anderszins de behoefte aan een (extra) pastoraal bezoek, aarzelt u dan niet om contact met mij op te nemen (0255-510771 of 06-22920471, graag de voicemail inspreken als ik niet bereikbaar ben).

We zijn nu dan inmiddels in de adventstijd – de tijd van verwachting. Vroeger was dat net als de vastentijd een stille tijd waarin het uiterlijk vertoon enigszins werd verminderd; in kloosters was het zelfs een tijd van een lichte vasten. Alles ter voorbereiding op het kerstfeest. Een sterke tijd anderzijds ook weer omdat er maar weinig tijden van het jaar zo met gebruiken en muziek worden opgeluisterd. Je hebt – zeker in het Duitse taalgebied - talrijke liederen die specifiek met de advent zijn verbonden en waarvan sommige ook ons gezangboek hebben bereikt.



Denkt u bijvoorbeeld aan: “Nu daagt het in het Oosten” of uit het Latijn het “Rorate Coeli – Dauwt hemelen, wolken wijkt vaneen”. Gezangen die ook bij ons in de Adelbertuskerk weer zullen klinken en bij mij een warm gevoel van thuis oproepen. De adventstijd is eigenlijk de enige tijd waarin ik nog wel eens heimwee kan hebben – waarbij het mij inmiddels niet meer duidelijk is of ik dan meer verlang naar mijn Duitse oorsprong of gewoon naar het gedroomde paradijs van een kindertijd die nog vol van geheimen was. Anderzijds kerstmis – de geboorte van Jezus en zijn komst in onze gewone wereld – zal toch voor altijd een groot mysterie blijven. Bij benadering door ons te begrijpen, juist door middel van onze kleine rituelen en tradities.

Op 1 december ontsteken we de eerste kaars en gaan dan langzaam elke zondag het nieuwe licht tegemoet.



Ik hoop velen van u tijdens de komende periode in de kerk of daarbuiten te ontmoeten.

Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat wens ik u allen een gezegend, een zalig, kerstmis en een gezond en gelukkig 2014,

Robert Frede, pastoor



RONDOM DE

ENGELMUNDUSKERK



Op het feest van Allerheiligen – 27 oktober – was er ‘feest’ in de kerk. Moeder en dochter werden opgenomen in de gemeenschap van onze parochie, door de doop Sofia van Wijk en door toetreding Corrina van Wijk. Mogen zij hun plaats in ons midden vinden en vooral als kinderen van God door het leven gaan.

Helaas hebben op 12 november 2013 de dodenklokken voor Engel Gravemaker moeten klinken. Twee maanden nadat wij van zijn vrouw Annie afscheid hebben genomen, werd Engel tot een andere heerlijkheid geroepen. Na het overlijden van zijn vrouw was Engel intens verdrietig en sommigen verwachtten dat hij niet meer lang bij ons zou blijven. Maar de laatste weken werd hij mentaal sterker en hij maakte al plannen voor de toekomst. Maar op 12 november was zijn weg hier op aarde voorbij. Men vond hem netjes aangekleed en klaar om opgehaald te worden. Door wie? Moge hij rusten in vrede.

Vrijdag 27 november hebben we in het crematorium Westerveld afscheid genomen van Albert Johannes van der Veen. In zijn jeugd was hij met zijn familie uit Egmond naar IJmuiden gekomen. Verder niet bekend in onze gemeenschap, was hij toch een trouw lid van onze kerk. Pas 65 jaar oud, maar al vele jaren ziek, was het lichaam op. Moge hij het Rijk van de Heer binnengaan.

Naast verdriet mogen we ook veel vreugde in onze kerk met elkaar delen. Zo vierden Cees en Rietje van der Oord-de Rijk in de eucharistieviering op zondag 1 december – de eerste Advent – dat zij 50 jaar geleden getrouwd zijn. Een jongen van de kust met een meisje uit het binnenland verbinden in hun huwelijk de twee bisdommen van onze kerk. Mogen zij nog vele jaren geborgen in Gods liefde van elkaar genieten.



Het was een drukke eerste adventszondag. Want 's avonds hielden wij voor de vijfde keer samen met de Hervormde Gemeente IJmuiden-West onze adventsviering 'Op weg naar Kerstmis'. Ook deze keer lazen vertegenwoordigers uit de Velsense samenleving teksten uit de Heilige Schrift voor die ons op het komende kerstfeest moesten instemmen en speelden jongeren uit beide gemeentes de boodschap van Johannes de Doper voor.

De Bijbelkring komt op dinsdag 10 december en dinsdag 7 januari om 14.00 uur in de pastorie op de Koningin Wilhelminakade 117 bijeen. We willen ons dan met het boek Wijsheid bezighouden.

Op vrijdag 13 december en vrijdag 10 januari is er om 14.00 uur in de sacristie de oecumenische leeskring. Wij zullen dan verder gaan met de lectuur van het boek van aartsbisschop Rowan Williams 'Tekenen van Vertrouwen'.

De leringgroepen komen de laatste keer voor kerst gezamenlijk bijeen op woensdag 18 december. Net zoals in de afgelopen jaren zullen we dan de kerststal opbouwen.

Noteert u alvast in uw agenda met een rode pen dat op vrijdag 24 januari om 20.00 uur twee bijzonder koren in de Engelmunduskerk zullen gaan zingen.

Het Russische koor 'Oktoich' uit Amsterdam met Russisch-Orthodoxe geestelijke gezang en een jongerenkoor van de Syrisch-Orthodoxe kerk in Twente. Het laatste koor zingt op Aramees, de moedertaal van Jezus.

Dit concert moet u echt niet missen, het zal een bijzondere ervaring zijn.

Maar eerst hebben we Kersmis. Het feest van de geboorte van onze geestelijke leidsman, Jezus de Christus, die ons naar het licht van God wil brengen. Van harte wil ik u uitnodigen voor de vieringen in de komende kersttijd.

Een inspirerende adventstijd, een zalig Kerst en tot ziens wensen u de pastores Harald Münch en Martina Liebler-Münch



De parochie onderweg



In het Kruispunt van november besloten we het overzicht 'De parochie onderweg' met vacatures: gevraagd werden een bazarmeester en vertegenwoordigers van de parochie in de Synode. Het kerkbestuur is zeer ingenomen dat wij van de bazarmedewerkers het bericht hebben ontvangen dat Jan Pieter Schoon deze functie heeft overgenomen. Dat betekent dat de voortgang van de bazar – daarmee inkomsten voor het onderhoud van het kerkgebouw – een zekere garantie kent.

Een ander goed geluid is dat Wil en Jaap Wijker bereid zijn gevonden om zich beschikbaar te stellen voor de vacatures van tweede synodalen. Een meer dan welkom aanbod. De argumentatie van Wil was dat zij zich niet konden voorstellen dat wij als grote parochie geen volledig team van synodalen beschikbaar hadden. Een mening die ik van harte onderschrijf. De synode is een rijkdom binnen onze kerk, meepraten en meebeslissen over het kerkelijk beleid. Een recht wat wij met elkaar niet kunnen en mogen laten lopen.

In december wordt het oude systeem van de kerktelefoon vervangen door een digitaal systeem. Vanaf januari – en mogelijk al voor de Kerst - zijn wij per internet te ontvangen op www.kerkomroep.nl. Vervolgens kan op plaatsnaam IJmuiden de betreffende kerk worden opgezocht om de kerkdienst te beluisteren, waar ook ter wereld! Ons systeem zal daarbij gewijzigd worden, namelijk niet beurtelings de ene week de Adelbertuskerk en de week opvolgend de viering vanuit de Engelmunduskerk, maar keuze uit beide kerken. De huidige luisteraars krijgen de beschikking over een ontvangstunit met luidspreker waarmee zij de kerkdiensten kunnen beluisteren. Voor ons een welkome uitbreiding van kerkservice voor hen die geen gelegenheid hebben om onze diensten persoonlijk bij te wonen of voor hen die in het buitenland verblijven en verbonden willen blijven met ons kerkelijk leven.

Het kerkbestuur wenst een ieder een goede voorbereiding toe van de feestdagen en Kerstvieringen in het bijzonder. Dankzij de inzet van velen zijn wij als parochie in staat om onze beide kerkgebouwen open te houden. Wie daarbij een handje wil helpen, er is altijd gelegenheid!

Namens ons kerkbestuur, Gert Jan v.d. Hulst



Volle bak op het koor

Het Ledenlijstkoor uit Driehuis wilde de Missa brevis van J.Haydn graag een keer in de Engelmunduskerk in IJmuiden zingen. Het kwam ervan op 3 november: een heel koor, stemmig in het zwart met een dirigent en een pianist op het orgel. Allemaal een beetje opgewonden en zenuwachtig. Maar het parochiekoor had ook reden om die zondag op volle sterkte aanwezig te zijn en naar hartenlust te zingen, in het gewone zondagse goed, met dirigent/organist Piet Schol en Wim Gouda en Fiete Smit-Maan aan het orgel. Het was dus passen en meten en opletten op de koorzolder, opdat de zangers van beide koren steeds op het goede moment en met de juiste muziek in het gelid stonden om hun aandelen in de dienst te leveren. Het is gelukt en het resulteerde in een zeer afwisselende 'voor elk wat wils' omlijsting van de viering van de eucharistie op deze 'gewone' zondag.

Vanwaar die drukte?

Vanwege het feit, dat Wim Gouda 25 jaar geleden zijn eerste kerkdiensten op het orgel begeleidde. Eerst onder de hoede van zijn vader, Wim Gouda sr., en later alleen. Wim heeft enige tijd orgelless gehad van Eveline Jansen uit Utrecht. Naast de oud-katholieke liturgische muziek speelt hij ook bekendere wijzen, deunen en liederen uit zijn hoofd, vanuit een geweldig muzikaal geheugen en met een onuitputtelijk improvisatietalent.

Wim speelt kerkdiensten in de Engelmundus- en de Adelbertuskerk, en soms ook in Verpleeghuis Heemswijk in Heemskerk. En hij speelt bij het jeugdkoor, nu onder leiding van Antoinette van der Putten, dat tijdens de dienst van Allerzielen op 2 november nog prachtig en stemmig gezongen had.

Na afloop van de 'zangdienst' werd Wim Gouda toegesproken door de voorzitter van het kerkbestuur, Gert Jan van der Hulst.

Tijdens de koffie mocht hij van veel parochianen gelukwensen, bloemen en vloeibare versnaperingen in ontvangst nemen. En met een borrel in de Bolder duurde de viering van het 25-jarige organistenjubileum van Wim Gouda nog geruime tijd voort.

Fiete Smit-Maan



3-KONINGENAVOND

De Werkgroep nodigt de leden van de Adelbertus- en Engelmundusparochie uit om op zaterdag 11 januari om 20.00 uur deze altijd weer gezellige 3-koningsavond met ons mee te vieren in de Bolder.

Dit in aansluiting op het avondgebed/completen in de Engelmunduskerk.



Concert in de kerk van de H. Adelbertus

Op vrijdag 13-12 is er om 20.00 uur in de Adelbertuskerk een concert van het IJmuidense smartlappenkoor “De Tweede Stem”.

In het kader van ons jubileumjaar een keer een geheel ander geluid!

Het koor zingt bekende Nederlandse liederen en zal ook enkele liederen instuderen passend bij de tijd van het jaar. Iedereen is van harte welkom.

Na afloop zal er een collecte zijn ter bestrijding van de kosten.

DWIJ-collecte in de maand december

Op zondag 15-12 wordt in beide kerkgebouwen de collecte voor DWIJ gehouden. DWIJ heeft deze collecte al maanden geleden – nog voor de vreselijke gebeurtenissen door de natuurramp van de tyfoon Haiyan – bestemd voor het *Jun Jun Kantoa-fonds*, een fonds in onze Filippijnse zusterkerk dat zich inzet voor de verstrekking van schoolboeken en lesmateriaal aan kinderen uit de allerarmste milieus. Pastoor de Boer heeft dit fonds destijds na zijn terugkeer uit de Filippijnen gesticht, omdat hij zag dat veel kinderen nooit een kans op een goede toekomst krijgen. Het is voor hen niet mogelijk onderwijs te volgen door een gebrek aan geld voor het benodigde schoolmateriaal.

Ook na de tyfoon moet dit werk natuurlijk doorgaan.

We hopen daarom ook in deze decembermaand iets aan het fonds te kunnen bijdragen.

Namens DWIJ: Hartelijk dank voor uw gift!



Update over het Noodfonds Velsen

Het gaat echt snel, het Noodfonds Velsen is inmiddels al weer drie maanden actief. Als start is een bijeenkomst gehouden in de Bolder op 3 september, waarin we betrokken organisaties binnen de gemeente Velsen hebben geïnformeerd over de plannen en werkwijze van het Noodfonds. Een bijzonder goede bijeenkomst waar vele organisaties (de gemeente, diverse kerken, maatschappelijk werk, collega noodfondsen enz.) elkaar steun hebben toegezegd en diverse tips gaven om het werk van het Noodfonds te stimuleren.

Inmiddels zijn we dus drie maanden verder en krijgen we nu via diverse hulpverleningsinstanties zo'n drie aanvragen per week binnen. Die variëren natuurlijk in omvang, gemiddeld rond de € 150,- per aanvraag, en in aard van de hulpvraag (bijvoorbeeld een geldelijke bijdrage of in de vorm van huisraad). Natuurlijk worden ook niet alle aanvragen toegerekend. We hebben het dus eigenlijk best wel druk.

Wat zijn wij blij met de hulp die we krijgen uit alle lagen van bewoners, bedrijven en organisaties van Velsen, van u! Het stelt ons in staat mensen te helpen, maar minstens zo belangrijk: het geeft ons een gevoel dat onze aanpak breed wordt gedragen. Het probleem is er, om ons heen, onze burens, onze vrienden. En we kunnen helpen.

Onze parochies hebben begin dit jaar geholpen met het Vastenoffer en met een mooie bijdrage van de kinderkerk. In totaal een geweldig bedrag van ruim € 1.500,-! Maar we hebben nog veel te doen en daarom willen wij als Noodfonds Velsen graag uw aandacht vragen voor de bijzondere collecte van december die door beide parochies zal worden bestemd voor het Noodfonds Velsen.

Ook kunt u zelf een bijdrage overmaken op NL94 RABO 01166 60 554 ten name van SWV-Noodfonds Velsen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij die natuurlijk stellen op pm@noodfondsvelsen.nl.

Alvast dank ik u hartelijk voor uw bijdrage.

Jan Pieter Schoon



Synodaal....

Wat is of doet een synodaal eigenlijk? Waarom hebben we in elke parochie synodalen, en vier in IJmuiden?

Dat heeft alles te maken met hoe onze kerk in elkaar zit. We hebben sinds vele jaren twee bisschoppen, één van Haarlem en één van Utrecht. De laatste heeft de titel aartsbisschop. Een aantal jaren terug waren er zelfs drie. De derde was de bisschop van Deventer.

De bisschoppen bepalen het beleid in onze kerk. Waar de Oud Katholieke Kerk groot in is, is het feit dat zij dit beleid in het collegiaal bestuur bepalen, samen met priesters en leken. Een beetje vergelijkbaar met het kabinet. Samen zetten ze de koers uit, maken begrotingen en beleidsplannen en nemen besluiten. Deze structuur is op zich al iets om trots op te zijn. En ook dat 'leken', wij dus, deelgenoot zijn van besluiten in de kerk. Het collegiaal bestuur, CB genoemd, maakt elk jaar een lijvige beschrijving van de activiteiten van het afgelopen jaar. En daarnaast plannen voor de komende jaren. Dit alles ondersteund door financiële stukken die de kosten van het beleid in euro's laten zien. Voor wie zijn die beschrijvingen bedoeld? Voor ons, de leden van de kerk. Elk jaar kunnen we in het najaar op de gemeentevergadering de teksten lezen en met elkaar en het kerkbestuur bespreken. En daar komt de synodaal om de hoek!

De synodalen, de eerste en de tweede, kunnen, samen met leden van kerkbestuur, de informatie toelichten en vragen beantwoorden. De synodalen noteren de opmerkingen en gaan vervolgens naar de jaarlijkse synode in Hilversum. Daar komen in het verenigingsgebouw De Akker alle synodalen uit heel Nederland samen. Ook u bent daar trouwens van harte welkom als belangstellende. Een aantal gekozen mensen, het presidium, zit de bijeenkomst voor. Zij maken de agenda en zorgen dat vragen en moties op de juiste wijze besproken worden.

In de synode bespreken de synodalen en het collegiaal bestuur het beleid van de kerk. De synodalen hebben stemrecht naar verhouding van het aantal leden van de parochie. De synodalen kunnen daar, als de meerderheid het er mee eens is, mee gaan met de financiële voorstellen, maar deze ook tegenhouden. Op andere beleidsterreinen hebben ze een sterk adviserende rol.



In de afgelopen synode is er stevig gesproken over de keuzes die staan beschreven in het huidige beleidsplan van de kerk, en over de financiële keuzes die daar uit voortvloeien. Wij waren door u in de gemeentevergadering aangespoord om een duidelijke stem te laten horen.

Dit heeft er voor gezorgd dat, in samenwerking met meerdere parochies en geestelijken, het beschreven beleidsplan als niet voldoende werd beoordeeld. Dit betekent dat we in het voorjaar een extra synode zullen houden die alle ruimte gaat geven om het beleid nauwgezet te bespreken. Tegen die tijd zullen we u uitgebreid informeren en bevragen!

We mogen als oud-katholieken trots zijn dat we deze meer democratische bestuurlijke methode hebben! Dit betekent dat we invloed hebben en mede richting kunnen geven aan onze kerk.

Daarnaast geeft het een verantwoordelijkheid aan u en mij om ons best te doen om dan ook actief mee te denken en praten over de toekomst van ons allen! We zijn tenslotte een levende kerk en willen die graag levendig houden - en dat niet in de laatste plaats in de synode!

Henk Groen.

Oecumenische koffie-ochtenden

De PKN-gemeente rondom de Engelmunduskerk, de RK parochies van IJmuiden en Driehuis en de oud-katholieke parochie hebben het initiatief genomen tot een oecumenische koffie-ochtend voor (maar niet alleen maar) ouderen.

Op elke tweede donderdag van de maand is in een van de deelnemende kerken van 10.00-12.00 uur een koffieochtend. Het belangrijkste doel is de onderlinge ontmoeting. De eerste keer is op donderdag 9 januari in het Adelbertuscentrum.

Graag verwijzen we ook naar de folder die in dit kruispunt is bijgevoegd en waar u alle data en plaatsen voor 2014 vindt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met pastoor Frede (0255-510771).



Hallo jongelui,

Ik wil iets vertellen over Windkracht. Dit is een gezellige club met jongens en meisjes, van 12 tot ongeveer 16 jaar.

Om de vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur komen wij bij elkaar in gebouw de Rank. Wij komen dan met de Nieuwe kerk en onze kerk bij elkaar.

Met een mok koffie of thee doen wij iets leuks: knutselen, film kijken, karaoke. Uiteraard heb je ook eigen inbreng; het gaat er om dat het gezellig is en dat wij met zijn allen iets gaan doen.

Er is al gestart op 27 september. De eerstvolgende keer is vrijdag 6 december. Kom je ook?

O ja, het seizoen stopt ergens in mei, met samen eten en bijvoorbeeld schaatsen?

De kosten zijn € 15,00 per seizoen.

Geef je op bij mij, leuk!!

Groetjes,

Caroline Krab-Juffermans

Commissie aangepaste gezinsdiensten IJmuiden

Deze diensten zijn voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en belangstellenden.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de kerstviering.

Het thema van de kerstviering is: **“Een droom van Licht”**.

De dienst wordt gehouden op **zondag 15 december 2013 in het Kruispunt**, Zon Bastion 3 Velsbroek. De dienst begint om **15.00** uur.

Vanaf **14.45** uur is er samenzang met medewerking van het Gospelkoor Sign uit IJmuiden

Aan de collecte kunt u meedoen door het geven van fruit, bloemen of geld. Het fruit en de bloemen gaan naar de zieken. Het geld is voor de instandhouding van de aangepaste gezinsdiensten.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om na te praten bij een kopje koffie, thee of een glas fris



Kerstzang in het 'Het Kruispunt' met het Chr. Mannenkoor 'Ijmuiden'

Op zondagavond 22 december aanstaande verzorgt het Chr. Mannenkoor 'Ijmuiden' een kerstoptreden met samenzang in kerkelijk centrum 'Het Kruispunt' in Velsbroek.

Op het programma staan veelal bekende kerstliederen uit binnen- en buitenland; een aantal liederen wordt gezamenlijk met de aanwezigen gezongen. Deze koor- en samenzangavond begint om **19.00** uur. U bent van harte uitgenodigd.

De toegang is gratis; wel wordt u tijdens het programma, ter bestrijding van de onkosten, een financiële bijdrage gevraagd.

Het adres van het kerkelijk centrum 'Het Kruispunt' is: Zonbastion 3, Velsbroek (tegenover het winkelcentrum).

Bezichtiging van de Kerststal in de St. Agathakerk te Beverwijk.



De ruim 20 jaar bestaande traditie, jaarlijks een kerststal te bouwen in de St. Agathakerk aan de Breestraat te Beverwijk, zal ook dit jaar weer een vervolg krijgen.

Het thema voor dit jaar is : ” **KIND EN KERST** “

In verschillende taferelen worden grote etalagefiguren gebruikt op een podium met een breedte van ruim 20 meter. Zoals het thema al aangeeft zullen kinderen hierbij een belangrijke rol spelen.

Deze kerstgroep is te bezichtigen op de zaterdagen en zondagen 14/15 en 21/22 december, en vervolgens dagelijks vanaf eerste Kerstdag t/m zondag 5 januari 2014, steeds van 12.00 tot 16.00 uur. Tijdens de bezoeken zullen door diverse koren optredens worden verzorgd.

De toegang is gratis, maar een bijdrage om de bouwkosten te dekken wordt door de ontwerpers en bouwers, allen vrijwilligers, zeer op prijs gesteld. De groene bussen staan er weer voor !!!

Wees welkom en graag tot ziens !



LHBT- Ontbijt, samen eten, ontmoeten en bezinnen.

De Kerk.... als een plek van ontmoeting, een plek om (gelovig) mens te zijn. Te zijn wie je bent, ongeacht je achtergrond, je geaardheid of je genderidentiteit. Een plek waar je gesteund wordt, waar men betrokken is op elkaar en de wereld, waar vragen rondom zingeving een plek krijgen, een eigentijdse kerk midden in de wereld, waar de kerk steeds weer haar vriendelijke gezicht laat zien.

Als de kerk zo een plek zou kunnen zijn.....

Dat de kerk ook echt zo een plek kan zijn, dat zal zichtbaar worden tijdens het LHBT- ontbijt georganiseerd door verschillende kerken in de IJmond. (LHBT staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender). Een LHBT- ontbijt als een moment en een plek om eens helemaal je zelf te kunnen zijn. Een plek waar je als (gelovige) LHBT elkaar kunt ontmoeten. Ontdekken dat je niet alleen bent, je je gesteund kunt voelen, begrepen, waar je vragen een plek kunnen hebben, maar waar je ook gewoon mag zijn en in stilte mag genieten . Een plek waar je een gezellige en inspirerende ochtend kunt hebben.

Naast de ontmoeting in een veilige omgeving en het samen eten, zal ook een spreker een korte presentatie geven over gelovigen LHBT wereldwijd. Het LHBT- ontbijt vindt plaats op 25 januari 2014 tussen 10.00 en 12.00 uur in de *De Thourszaal* van de doopsgezinde kerk te Beverwijk (zaal open vanaf 9.45 uur).

De kosten bedragen 5 euro (ter plekke te voldoen).

Opgave: voor 15 januari 2014 bij Eduardo Hoogbruin (06-27083034).





*De redactie en medewerk(st)ers
van het kruispunt wensen u allen*

*hele fijne en gezellige feestdagen en een
voorspoedig en gezond 2014*

AGENDA

10-12	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie E
13-12	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie E
13-12	20.00 uur	Smartlappenkoor "De Tweede Stem" in de Adelbertuskerk
05-01	16.00 uur	Vesper en nieuwjaarsontmoeting in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria in Haarlem
07-01	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie E
07-01	20.00 uur	O.K. Mannenclub, nieuwjaarsbijeenkomst
09-01	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend in het Adelbertus-centrum
10-01	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie E
11-01	20.00 uur	3-Koningenavond, De Bolder
14-01	20.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt, jaarvergadering en kienen
15-01	20.00 uur	Aktiva, lezing Historische Kring
24-01	20.00 uur	Optreden van Russisch en Syrische koor in de Engelmunduskerk
25-01	10.00 uur	LHBT-ontbijt in de <i>De Thouarszaal</i> van de doopsgezinde kerk te Beverwijk



PAROCHIE VAN DE H.H. ADELBERTUS EN ENGELMUNDUS I.O.

website: ijmuiden.okkn.nl

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,

06-30126877, e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmonduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-757346 of

06-22879771, okbolder@gmail.com

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,

okadelbertusbeheer@quicknet.nl

b.g.g. 0255-512167

Bankrekening O.K. parochie

H. Engelmondus te IJmuiden

NL56 RABO 0154 1643 48

NL62 INGB 0000 5239 65

Bankrekening O.K. Parochie

H. Adelbertus te IJmuiden

NL86 INGB 0003 8083 41

NL21 INGB 0689 7112 55

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies **alleen via***

NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24

Busjes kunnen geleegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,

Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL27 ABNA 0564 8402 89

Oud-Katholieke Begraafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt: kopij inleveren voor 8 januari a.s. bij:

Mw. F. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

Tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 20 januari.



kerstnummer kruispunt – bladzijde 24

