

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 55, nummer 8 februari/maart 2014

**Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus ...**

We kunnen als mensen heel wat kanten op, de goede, de verkeerde of iets daartussenin.

Als je stappen zet, dan loop je het risico om de verkeerde kant op te gaan. Als je geen stappen zet, dan weet je in ieder geval dat je nergens uitkomt. Pasen heeft te maken met leven, nieuw leven. En leven is beweging, leven is op weg gaan. Niet voor niets werden de eerste christenen '*mensen van de weg*' genoemd.

Met Aswoensdag mogen wij de eerste stap zetten op weg naar Pasen. Omdat we geen van allen op hetzelfde punt staan, vertrekken we ieder vanuit onze eigen positie. We hebben allemaal bagage bij ons. De één zal hier nauwelijks iets van merken en de ander voelt herhaaldelijk de last op zijn schouders.

In de kerk, in de liturgie, in ons geloof, worden we niet gedwongen een bepaalde kant te kiezen, maar krijgen we aanwijzingen, richtingwijzers aangereikt, waarmee we onze weg mogen en kunnen tekenen. Gedurende de veertigdagentijd mogen we stil staan bij de betekenis van Pasen in ons leven. Er worden ons verhalen en tekenen aangereikt. Verhalen en tekenen van alle tijden en voor iedereen.

De eerste stap op weg naar Pasen wordt getekend met as. Je hoeft niet eens zo thuis te zijn in het Oude Testament waarin de geloofsverhalen van het joodse volk zijn opgetekend, om een betekenis aan as te kunnen geven. Ons huidige taalgebruik kent meerdere uitdrukkingen waarin as een rol speelt. Zo kunnen we in zak en as zitten, zoals Job. Een mens in zak en as, ziet het niet meer. Een mens in zak en as treurt, rouwt. Een mens in zak en as ziet geen voor of achteruit. Een mens in zak en as heeft een grijze, grauwe waas voor zijn ogen en heeft nauwelijks zicht op een toekomst.

Zoals de man die rouwt, omdat zijn vrouw al jaren in een verpleeghuis zit en er nauwelijks contact mogelijk is. Hij ziet geen weg om iets nieuws te beginnen.

Of de man die geplaagd wordt door neerslachtigheid. Trouw gaat hij elke week naar de kerk. Hij spreekt de geloofsbelijdenis hardop mee uit, gaat ter communie en laat zich weer wegzenden. Maar in zijn hart is er een grauwheid.

En dan dat kind dat geen aansluiting vindt op school. Ze is vaak alleen en het leren gaat ook niet goed. Ze hoort de verhalen over God die altijd en overal met haar mee gaat, maar ze voelt zich heel alleen. Mensen in zak en as, zichtbaar en onzichtbaar, vertellen ons iets over deze dag, vertellen ons iets over Pasen, vertellen ons iets over God.

In de verhalen van het Oude Testament horen we ook hoe mensen zich tekenen met as om te laten zien dat ze schuld dragen, dat ze boete willen doen. Elke mens draagt schuld, ook al is het niet altijd zichtbaar en voelbaar, of herkennen wij het niet. Wij allen dragen schuld in het groot of in het klein. Schuld aan het verdriet van anderen, schuld omdat we tekort schieten of kwetsen, schuld, omdat we geen verantwoordelijkheid willen nemen. We kunnen op heel veel manieren schuldig zijn.

Het kan heel bevrijdend werken wanneer je je schuld uitspreekt.

Weten dat je niet de enige bent die schuldig is, maar je burens ook. Weten dat schuldig zijn aan het mens zijn kleeft, kan ruimte geven voor boetedoening en daarmee ruimte voor vergeving. En als vergeving geschiedt dan is er ruimte voor nieuw leven.

Met Aswoensdag zetten wij de eerste stap op weg naar Pasen. Deze stap wordt getekend met as. Wij worden getekend met as: Deze as vertelt ons over onze rouw, ons verdriet, onze sterfelijkheid. Maar het is niet de bedoeling dat we in de as blijven steken. We laten ons tekenen

met as met het zicht op Pasen. Daarmee spreken we ons geloof uit in de God bij wie rouw, verdriet, sterfelijkheid, schuld en boete niet het laatste woord hebben. Het gaat er uiteindelijk om, wat er onder die laag van as kan en mag gebeuren.

We moeten dus ook niet de as centraal stellen, maar de mens eronder, de mens die ermee getekend wordt. Teken met as, bedekt worden met as, werkt vruchtbaarheid in de hand. Zoals as uit de asla die vroeger werd uitgestrooid over de zwarte kale grond, om deze aarde vruchtbaar te maken.

Met Aswoensdag wordt er betekenis gegeven aan onze rouw, onze schuld en sterfelijkheid. Ze staan aan de wortel en in het teken van nieuw en vruchtbaar leven. Bij de tekening met as horen de woorden; *'Gedenk mens dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.'* Moge deze as waarmee wij getekend worden ons tot vruchtbare mensen maken. Dan komt het mysterie van Pasen vanzelf een stuk dichterbij.

Met een hartelijke groet,

Robert Frede, pastoor

Vragen, vechten & verlangen (www.okkn.nl)



ROOSTER VAN KERKDIENSTEN

02-03		8^e zondag na Epifanie
	10.00 uur	H. Adelbertus
	10.00 uur	H. Engelmundus kinderkerk
05-03		Aswoensdag (blz. 57)
	<u>19.00 uur</u>	eucharistie met asoplegging H. Engelmundus (<i>Adelbertus gesloten</i>)
08-03		completen
	19.00 uur	H. Engelmundus
09-03		1^e zondag van de veertigdagentijd - <i>Invocabit</i> (blz. 59)
	10.00 uur	H. Adelbertus
	10.00 uur	H. Engelmundus kinderkerk
12-03	9.00 uur	eucharistie H. Engelmundus
	19.00 uur	oecumenisch avondgebed in de veertigdagentijd in PKN Engelmundus in Velsen-Zuid
15-03		vesper
	19.00 uur	H. Engelmundus
16-03		2^e zondag van de veertigdagentijd - <i>Reminiscere</i> (blz. 62)
		gezamenlijke viering t.g.v. 80-jarig bestaan van de oud-katholieke begrafenisvereniging
	10.00 uur	H. Engelmundus Kinderkerk, (<i>Adelbertus gesloten</i>)
19-03	9.00 uur	eucharistie H. Engelmundus
	19.00 uur	oecumenisch avondgebed in de veertigdagentijd in PKN Engelmundus in Velsen-Zuid
22-03	19.00 uur	completen H. Engelmundus

23-03		3^e zondag van de veertigdagentijd - <i>Oculi</i> (blz. 64)
	10.00 uur	H. Adelbertus
	10.00 uur	H. Engelmundus kinderkerk
25-03	19.30 uur	oecumenisch Taizégebed H. Adelbertus
26-03	9.00 uur	eucharistie H. Engelmundus
	19.00 uur	oecumenisch avondgebed in de veertigdagentijd in PKN Engelmundus in Velsen-Zuid
29-03	19.00 uur	completen H. Engelmundus
30-03		4^e zondag van de veertigdagentijd - <i>Laetare</i> (blz. 73)
	10.00 uur	H. Adelbertus
	10.00 uur	H. Engelmundus kinderkerk
02-04	9.00 uur	eucharistie H. Engelmundus
	19.00 uur	oecumenisch avondgebed in de veertigdagentijd in PKN Engelmundus in Velsen-Zuid
05-04	19.00 uur	vesper H. Engelmundus
06-04		5^e zondag van de veertigdagentijd - <i>Iudica</i> (blz. 75)
	10.00 uur	H. Adelbertus
	10.00 uur	H. Engelmundus kinderkerk
09-04	9.00 uur	eucharistie H. Engelmundus
	19.00 uur	oecumenisch avondgebed in de veertigdagentijd in PKN Engelmundus in Velsen-Zuid
12-04	19.00 uur	voorbereidingsdienst van boete en vergeving voor het begin van de Goede Week H. Engelmundus

RONDON DE ADELBERTUSKERK



Bij de vieringen

Woensdag 05-03 vieren we de eucharistie van *Aswoensdag* samen met de Engelmundus-parochie in de kerk van de H. Engelmundus. De Adelbertus blijft gesloten. Gastpredikant is de RK theoloog Jan van Hooydonk uit Nijmegen.

Zondag 16-03 viert de *Oud-Katholieke Begrafenisvereniging* haar 80^e verjaardag in een gezamenlijke viering in de kerk van de H. Engelmundus. Celebrant is mgr. Dick Schoon, de bisschop van Haarlem. De Adelbertuskerk blijft gesloten. In het leven van onze parochiegemeenschap heeft de begrafenisvereniging vanaf haar oprichting een belangrijke plek gehad. Heel bijzonder om in de huidige tijd zo'n jubileum te mogen vieren. Het kerkbestuur hoopt dan ook dat velen met ons meevieren en de dragers zullen feliciteren op deze bijzondere dag.

Zaterdag 12-04 is er om 19.00 uur de viering van boete en vergeving ter voorbereiding op de Goede Week en het hoogfeest van Pasen in de kerk van de H. Engelmundus.

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 02-03 en zondag 06-04.

Collectes en andere bijdrages

De veertigdagentijd staat traditioneel in het teken van het landelijk project voor de veertigdagentijd. Dit jaar richt de aandacht zich op fruitgaarden in Oeganda, een project van de *oud-katholieke missie Sint Paulus* in samenwerking met anglicaanse zusterorganisaties. U leest elders in dit KRUISPUNT meer over dit project.

Daarnaast vraagt het kerkbestuur nadrukkelijk ook om aandacht voor de actie KERKBALANS 2014, die voor onze parochie van levensbelang is.

Voor alle collectes en het vastenoffer kunt u ook bijdragen via de bankrekeningen die u op de achterkant van het KRUISPUNT vindt.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

Uit de Adelbertus-pastorie

Tijdens de oecumenische viering van Schrift en Tafel in de PKN Engelmundus was er weer een aardige groep vanuit de Adelbertus aanwezig. Het doet goed om te zien dat er ondanks een zekere (gevoelde) drempel toch altijd weer meer mensen deze traditie van het samen vieren vast willen houden. Hoewel de gezamenlijke avondmaalsviering voor ons zeer vanzelfsprekend is geworden is het dat binnen de landelijke kerkelijke context nog lang niet – soms lijkt het eerder dat de verschillen groter in plaats van kleiner worden.

Toch lijkt het mij dat – ondanks dat er soms ernstige verschillen van inzicht en daaruit voortkomende geloofsbeleving zijn – het erg belangrijk is dat er zulke gezamenlijke diensten worden gehouden. Kerkelijke verdeeldheid is nu eenmaal naar de, vaak a- tot anti-religieuze, buitenwacht geen goede reclame. Belangrijk om daar op gezette tijden een gemeenschappelijk tegenbeeld tegenover te stellen. Hoe kunnen we meer gastvrijheid uitstralen dan in het delen van de tafel?

Ik hoop dan ook dat deze vieringen nog lag door mogen gaan. De opkomst van “eigen mensen” tijdens de gebedsdiensten gedurende week van eenheid van de christenen viel me eerlijk gezegd in de Adelbertus wat tegen terwijl er veel belangstelling juist vanuit kerken was die hun eerste stappen op het oecumenisch pad deden! Ik weet maandag is niet zo hét moment voor kerkgang maar een klein beetje schaamde ik me wel.

Ik houd niet zo van nakaarten over dit soort dingen – dat weet u van mij – maar ik wil het ook niet geheel verzwijgen.

Het feestjaar gaat gestadig door. Inmiddels was het zeer succesvolle orthodoxe concert in de Engelmundus en zal binnenkort de gezellige avond in De Bolder worden gehouden. De 75-plussers zijn ook hier nog eens extra opgeroepen zich op te geven voor de ouderenmiddag in hotel

Augusta op 19-03 a.s.! Het kan bij Liesbeth van der Laan-Wijker of pastoor Frede.

Het lang in de pen zittende opruim- en herinrichtingsproject van de sacristie is inmiddels van start gegaan. Het toilet van de sacristie wordt veranderd in een kastruimte, er is een tafel uit de sacristie verwijderd en de als kleedtafel fungerende kast met liturgische kleding en paramenten verplaatst. Het nijpende gebrek aan kastruimte wordt aangepakt, de sluipende verrommeling van de ruimte een halt toegevoerd en – nog belangrijker – je staat elkaar nu niet meer in de weg! De ruimte is namelijk groter dan iedereen dacht. Een bijzonder hartelijke dank aan Hans van de Pieterman, Jan Karemaker en Koos van Heijst met op de achtergrond Mariska Donker die het geheel hebben aangepakt! Als de planken in de nieuwe kastruimte zijn aangebracht is een lang bestaand probleem verholpen.

Onze parochiane Mirjam de Ronde-Visser verhuist dezer dagen naar Zorgcentrum Kennemerduin in Heemstede. Het is een moeilijke beslissing voor haar en haar familie geweest om tot deze verhuizing te komen. In onze gedachten en in onze gebeden blijft zij met ons in de Adelbertus verbonden. We wensen haar een goede periode in Kennemerduin en bidden ook voor haar man Arie en hun zoon Rick in deze periode van verandering.

Graag wil ik u nog op het vastenproject van dit jaar wijzen: De ondersteuning van een fruitproject in Oeganda waarmee jongeren geholpen zal worden een zelfstandig bestaan op te bouwen dat hen op den duur van hulp van buiten onafhankelijk maakt. Ik was zelf eerst een beetje sceptisch voor wat betreft een project in een land dat door corruptie, zwakke vrouwenrechten en extreme discriminatie van homoseksuelen (men wil de doodstraf invoeren) regelmatig niet goed in de pers is. De oud-katholieke missie Sint Paulus kent de mensen ter plaatse persoonlijk en weet zeker dat genoemde ideeën en praktijken door de lokale mensen van het project niet worden ondersteund of gedeeld. Mensen blijven helaas van onze steun afhankelijk – laten we hen ruimhartig ondersteunen in hun pogingen daarvan los te komen. Ik wens u allen een goede en vruchtbare veertigdagentijd!

Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat een hartelijke groet,
Robert Frede, pastoor

RONDON DE ENGELMUNDUSKERK



Terugblik

In het kader van ons jubileumjaar 125 jaar oud-katholieken in de IJmond/50 jaar Adelbertusparochie hadden we op vrijdag 24 januari te gast in de Engelmunduskerk, het koor *Oktoich* die muziek uit de russisch-orthodoxe traditie zongen en het jongerenkoor van het *Mor-Efrim-klooster* in Twente die gezangen uit de syrisch-orthodoxe liturgie zongen. De verschillen in muzikale stijl waren soms groot, maar hebben ons wel duidelijk voor ogen gesteld hoe veelkleurig het christelijk geloof in deze wereld is. Het waren bijzonders inspirerende momenten in een volle kerk.

Ook al was het nogal op korte termijn, het lukte ons voor een groep nonnen uit het *orthodoxe klooster Zupa*, gelegen in de bergen van Montenegro, op maandag 3 februari een avond in de Bolder te organiseren. In een voordracht vertelden zij iets over de geschiedenis, herbouw na de communistische tijd en het leven nu van hun klooster.

Pastoraat

Aaf Kromhout-van der Meer is ondertussen voorgoed naar 'Breezicht' verhuisd. *Tiny van Kouteren* heeft eind januari een heupoperatie ondergaan die goed is afgelopen maar de genezing valt wat tegen. Ondanks dat *Reinet Remmers* bijna vier jaar lang ziek was, kwam haar einde uiteindelijk toch erg onverwachts. Haar toestand werd na Kerstmis slechter zodat zij voor verdere verzorging naar Velserduin/Driehuis kwam. Enkele dagen later echter moest ze al naar het ziekenhuis en daar is zij in de kring van haar gezin ingeslapen. Wij hebben afscheid van haar genomen op donderdag 16 januari in de aula van Duinhof, waar zij ook begraven is. Moge zij ruste in vrede.

Bij de vieringen

Op de volgende zondagen is er na de eucharistieviering in de Engelmunduskerk in de Bolder koffiedrinken: 2 maart, 16 maart, 6 april, en op aswoensdag 5 maart, na de paasnachtviering 19 april en op tweede paasdag 21 april in het Adelbertuscentrum.

Bij deze gelegenheid en vanuit deze plaats wil ik de *beheerders van de Bolder* Roelof Jan en Yvonne, en hun medewerkers, het Bolderteam, er voor danken dat ze toch elke keer weer klaar staan om voor gezelligheid en ontmoeting in de Bolder te zorgen. Dat doen ze natuurlijk niet alleen op de koffiezondagen, maar ook bij vele ander gelegenheden. Hartelijk bedankt!

Het is nog ver, maar toch zo belangrijk voor onze gemeenschap dat ik het al een keer wil opnoemen. Op zondag 9 november zal onze bisschop Dirk Jan Schoon komen om aan sommigen uit onze parochie het vormsel toe te dienen, en in dezelfde viering zullen een paar jongeren voor de eerste keer de heilige communie - brood en wijn, lichaam en bloed van Christus - ontvangen.

Onze opgang naar de Paastijd!

Zoals ook in de afgelopen jaren heeft het kerkbestuur ook dit jaar weer een gastpredikant uitgenodigd die voor ons tijdens de eucharistieviering op *Aswoensdag* (5 maart) zal preken.

Jan van Hooydonk is lekendominicaan (= lid van de orde van de dominicanen, maar geen priester), theoloog en redacteur van het maandblad VolZin. Daarnaast is hij als voorganger betrokken bij het oecumenisch stadspastoraat rondom de Stevenskerk in Nijmegen. VolZin richt zich ook na de recente overgang van een twee-wekelijks naar een maandblad op mensen die aan religieuze vragen, kerk en samenleving geïnteresseerd zijn. Het is de opvolger van "de Bazuin" en "Hervormd Nederland", twee bladen die op kritische wijze veel ontwikkelingen rondom kerkpolitieke vraagstukken hebben begeleid (pausbezoek, kruisraketten-debat, discussie rondom armoede).

Jan van Hooydonk zal samen met ons de veertigdagentijd beginnen. Aansluitend op de dienst is hij nog voor een gesprek bij de koffie in De Bolder beschikbaar

Elke woensdagavond daaropvolgend is er om 19.00 uur een *oecumenische vesper* in de Protestantse Kerk in Oud-Velsen.

Zaterdag 12 april is er de 'Algemene Voorbereiding' om 19 uur in de Engelmunduskerk. Het is een viering van boete en verzoening, waarin onder handoplegging en gebed aan een ieder die dat wil het sacrament van de verzoening wordt bediend.

Dan begint de Goede Week op Palmzondag (13 april). Op zaterdag 12 april is er om 15 uur Palmpaasstokken maken in 'de Bolder'. Stokken en versiermateriaal zijn aanwezig. We bereiden ons voor op de viering van Palmzondag de volgende ochtend. De Eucharistieviering begint om 10.00 uur. Dan gaan we plechtig, mét onze Palmpaasstokken de kerk in, in een palmpaasprocessie. We lezen in die Eucharistieviering ook het Lijdensverhaal van Christus.

Op maandag in de Goede Week (14 april) wijdt onze bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon de zalfolie die wordt gebruikt bij de catechumenenzalving, doop, vormsel, ziekenzalving, priesterwijding, bisschopswijding en altaarwijding. Dit gebeurt in onze Kathedrale Kerk te Haarlem (Kinderhuissingel 76) tijdens een Eucharistieviering waar heel het bisdom welkom is. Deze plechtige Eucharistieviering begint om 19.30 uur. Ook vanuit onze parochie zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn om de olie mee te nemen naar de Engelmundus- en Adelbertuskerk.

Op woensdag (16 april) in de Goede Week vieren we - zoals iedere woensdag - de Eucharistieviering. Een moment van verdieping, verheffing en verstillig.

Op Witte Donderdag (17 april) vieren we om 19.00 uur de instelling van de H. Eucharistie. Jezus liet ons het sacrament van Brood en Wijn na, om altijd bij ons te zijn wanneer wij met elkaar Brood en Wijn nemen, zodat wij het Lichaam en Bloed van Christus kunnen ontvangen. Op het eind van de viering wordt het altaar 'ontbloot', kaal gemaakt, vooruitlopend op- en ter voorbereiding van de gebeurtenissen de volgende dag.

Op Goede Vrijdag (18 april) gedenken we om 15.00 uur het lijden en sterven van Jezus Christus in een kruiswegmeditatie. En in de avond om 19 uur gedenken wij de dood van Jezus de Christus die voor ons de poort naar het Leven werd. Het is een sobere, ingetogen en tegelijk indrukwekkende dienst.

Na de stilte van Paaszaterdag (19 april) begint 's avonds om 21.00 uur de Paaswake. Het is een indrukwekkende dienst. We vieren de overgang van dood naar leven (van duisternis naar licht en van slavernij naar vrijheid). In deze Paasnachtwake ontsteken we het nieuwe licht dat een héél jaar zal branden. Tevens hernieuwen we onze doopbeloften. De Paasnacht is bij uitstek hét moment om als mens herinnerd te worden aan het lidmaat zijn van de Kerk van Christus.

De hoogmissen van Eerste en Tweede Paasdag zijn beide om 10.00 uur. Op de tweede paasdag blijft de Engelmunduskerk gesloten en vieren we samen in de Adelbertuskerk, want op die dag is ook het Oud-Katholiek Volleybaltoernooi in IJmuiden in de sporthal IJmuiden-Oost. Aansluitend tellen we door tot en met het Pinksterfeest in Paasdagen.

Activiteiten

Op vrijdag 7 maart zal 's avonds in de Engelmunduskerk om 20 uur Siccó Klaus uit de parochie Den Haag een inleiding geven in 'christelijke meditatie'.

Christelijke meditatie is een mantra-meditatie, die in volstrekte eenvoud en stilte wordt beoefend. Deze praktijk is gebaseerd op een vroeg christelijke traditie en wordt vanuit christelijke inspiratie aangereikt. Maar elke christelijke mediterende behoudt zijn eigenheid, achtergrond en traditie, omdat deze praktijk voorbij de begrenzing van opgelegde leerstellingen reikt.

Meditatie vanuit de christelijke traditie is niet alleen oecumenisch, maar ook een universele praktijk, die eenheid schept in jezelf en verbondenheid creëert met anderen. Gezien zijn eenvoud staat deze meditatiediscipline voor iedereen open.

In de Bijbelkring lezen we op het moment het Boek der Wijsheid met elkaar. De volgende bijeenkomsten zijn dinsdag om 14 uur op 18 februari, 4 maart, 18 maart en 1 april.

Ook de oecumenische leeskring vervolgt zijn weg door het boek 'Tekenen van Vertrouwen' van Rowan Williams. We komen in de Bolder bijeen om 14 uur op vrijdag 21 februari, 7 maart, 21 maart en 14 april.

De *lering/catechisatiegroep* komt op woensdagavond om de week om 19.15 in de pastorie van de Engelmunduskerk bijeen. De volgende dagen zijn: 12 maart, 26 maart en 9 april.

'*Eten met Onze Vader*' heten twee avonden, die wij op donderdag 8 mei en 15 mei om 19 uur in de Bolder samen met de Nieuwe Kerk houden. Wij beginnen met een maaltijd en verdiepen ons daarna in de inhoud en onze ervaringen met het bidden van het Onze Vader. Wie pas na de maaltijd wil aansluiten is ook welkom.

Tijdens het concert op 24 januari hebben we kennis gemaakt met de Syrische schrijfster *Stire Kaya-Cirik*.

Onlangs is van haar het boek 'Echo uit een onverwerkt verleden' verschenen.

Deze debuutroman van de Syrisch-orthodoxe, in Nederland wonende auteur is deels fictie, deels waargebeurd. Het deel dat over het verleden gaat, is werkelijkheid. Het andere deel - dat zich in 2015 afspeelt - is grotendeels fictie. Hoofdpersoon Meryam reist in dat jaar af naar het Turkse bergdorp Kafro. Hier vond een eeuw geleden een slachting plaats van de Syrisch-orthodoxe christenbevolking, uitgevoerd door het Ottomaanse leger en opgehitste islamieten. Meryams overgrootmoeder wist met haar kinderen te overleven, dankzij de hulp van Koerdische islamitische burens. Deze familie-erfenis drukt nu zwaar op Meryam. Haar tocht naar Kafro moet haar verlichting brengen. Dit is geen licht boek, deels door de confronterende inhoud, maar ook door de geschiedkundige feiten en gebeurtenissen die de revue passeren. Interessant voor wie belangstelling heeft voor (kerk)geschiedenis. Men maakt kennis met de Syrisch-orthodoxe religie en met hetgeen destijds is gebeurd. En dat tegen de achtergrond van de huidige religieuze tegenstellingen in het Westen en in het Midden-Oosten.

In het najaar zal zij hier naar IJmuiden komen en in de Bolder op maandag 24 november om 20 uur een lezing over haar roman en de ervaringen van haar familie die daar achter stonden houden. Houdt u deze avond reeds vrij in uw agenda!

Gemeentevergadering

Woensdag 2 april wordt de gemeente vergadering van de Adelbertus & Engelmundusparochie i.o. gehouden. U bent allen vanaf 20.00 uur van harte welkom in het Adelbertuscentrum.



De parochie onderweg

Voor ons kerkbestuur is de pastorale zorg voor ons parochie een belangrijk onderwerp van gesprek. Vaak gaat het, ook in het Kruispunt, over de eucharistievieringen en overige kerkdiensten waar velen van ons hun medewerking aan verlenen. Uiterst belangrijk, juist vanwege de trouwe inzet van zo velen en de waardering die wij daarvoor hebben. Die kerkdiensten zijn de kern van onze parochie omdat wij daar samen ons geloof belijden en elkaar ontmoeten. Daarnaast bestaat er de pastorale zorg aan de individuele parochianen of (on)bekenden die daar behoefte aan hebben. Een pastorale zorg die volgens ons kerkbestuur pas vorm kan worden gegeven wanneer er een wisselwerking bestaat tussen de leden van de kerk en de pastores. Zonder die wisselwerking kan die pastorale zorg niet bestaan!

Helaas, zo constateren wij, wordt door velen ten onrechte gedacht dat de pastores toch wel weten wanneer iemand ziek is, ernstig ziek is of wanneer het overlijden nadert. Wij geloven weliswaar in de Heilige Geest, maar dat is geen synoniem voor een mobiel telefoontoestel of voor de gave van gedachtenlezen. Met name in situaties waar kinderen of familieleden van parochianen niet meer vertrouwd zijn met de kerk, komt het geregeld voor dat de pastores niet worden geïnformeerd over het feit dat iemand ziek of ernstig ziek is. Zelfs in situaties van overlijden wordt in een enkel geval aangenomen dat de kerk dit weet. U allen begrijpt dat dit onmogelijk is en het niemand te verwijten valt wanneer vanuit de kerk geen aandacht bestaat of geen bezoek van de pastoor plaats vindt. De vraag is of wij daar iets aan kunnen doen?

Het kerkbestuur stelt u voor, zeker wanneer u familieleden leden heeft die niet vertrouwd zijn met de onze kerk, hen te informeren over het feit dat u prijs stelt op contact met uw pastoor. Noteer zijn/haar naam bij andere belangrijke telefoonnummers. Dit maakt het werk binnen de parochie zoveel gemakkelijker en voorkomt dat men ten onrechte meent dat een ieder wel op de hoogte is. Van onze kant is dat een dringend beroep omdat wij daadwerkelijk geconfronteerd zijn geweest met misverstanden hieromtrent. Daarnaast willen wij u uitnodigen om contact op te nemen met de pastores in situatie van geloofsvragen of de

behoefte aan een gesprek met een kerkelijk vertegenwoordiger. Het is het samenspel waardoor de parochie een levende kerk is en blijft. Samen vieren, maar ook verdriet, vreugde of de dingen van alle dag delen maakt het gevoel van bij elkaar horen. Dat is het gevoel wat wij als kerkbestuur niet willen missen en graag willen overbrengen.

Namens ons kerkbestuur,

Gert Jan v.d. Hulst

Driekoningenavond 11-1-2014

De jaarlijkse Driekoningenavond was weer in De Bolder, voor deze gelegenheid aangekleed met wandkleden (lakens), beamerprojecties en er was sfeerverlichting aangebracht. De avond werd door de "Werkgroep" georganiseerd en was creatief in elkaar gestoken. De belangstelling was groot, we werden verwelkomd met koffie en koek en vervolgens via de bekende procedure over drie groepen verdeeld; staalwerkers, kanaalgravers en vissers. Elke groep zat gezellig om een ronde tafel met de goed zittende rietenstoelen. De "Werkgroep" had diverse spelletjes, puzzels en een quiz bedacht; een woordspel met letters op de rug en buik, de gemeente Velsen in tientallen puzzelstukjes, het bedenken van slogans om IJmuiden te promoten, het schilderen van het nieuwe wapen van Velsen (toch wel moeilijk) en een historisch quiz over Velsen en de OK parochie. Al met al een zeer geslaagde avond. De winnaars en verliezers mochten weer de bekende met drop gevulde gouden kistjes openmaken. De "Werkgroep" trakteerde de gasten gedurende de avond op hartige hapjes. De thuisblijvers hebben een zeer gezellige avond gemist en worden opgeroepen volgend jaar wel te komen. Onze grote dank gaat uit naar de "Werkgroep".

Jaap Wijker

Op zijn waarde geschat.

Het kerkelijk jaar 2014 is begonnen en opnieuw wordt uw/wordt ONZE aandacht gevraagd voor een bedrage ten behoeve van de 'KERKBALANS 2014'.

De titel "kerkbalans 2014" komt nogal zakelijk over, en dat is het ook, een zakelijke, maar meer nog dan deze benadering is er de persoonlijke benadering: **Wat is de kerk u waard?**

Daarin schuilt de persoonlijke benadering en daarmee de afweging: Wat levert de kerk MIJ op en hoe belangrijk ben IK om bij te dragen tot de instandhouding van wat het voor mij betekent. Het samen kerk zijn. Daarmee wordt ieder van ons in de gelegenheid gesteld om (opnieuw) stil te staan bij de essentie. Bij de essentie van wat ONZE kerk, onze oud katholieke parochie, het deel van de bevolking dat elkaar ontmoet in dienst van het grote geloof, ons oplevert.

Dat kan in mijn visie van alles zijn.

Plek voor het individu en haar ontwikkeling.

Individueel in contact met God, inspiratie zoeken (en mogelijk vinden) om te bidden, steun en groei in geloof, de kerk als anker in de zin van ontmoetingsplaats en steunpunt, je goede eigenschappen in dienst (leren) stellen van het grote geheel, je eigen plek ontdekken in een gemeenschap (hoe klein ook). Maar ook simpelweg: (weer) lekker in je vel zitten!

Plek voor het samen kerk zijn.

Samen in contact met God staan, de kerk als ontmoetingsplaats voor mensen van divers pluimage, de kerk als gemeenschappelijk ijkpunt, de plek van het samen het leven beschouwen, samen mediteren, samen op zoek naar God, samen een goed gevoel opbouwen.

Maar ook samen de lasten en de zorgen van een mensenleven dragen, samen de zorg van "de kerk" dragen, samen trouw aan wat onze drijfveer is, in goede en in slechte tijden. De Grote Liefde dienen.

Wauw, wat klinkt dat hoogdravend en mooi! En dat is het ook!.

Wij kleine mensjes. Die door trouw hun kerk te bezoeken, groot kunnen worden in hun eenvoud. Ik snap steeds beter dat een deel van de "wij-mensjes" daar hun leven aan wijden, daar (een deel van) hun identiteit aan ontlenuen.. A way of living. Het geeft mij een goed gevoel, als ik daarover nadenk.

Daarmee vastgesteld dat geloven op individueel niveau en op gemeenschappelijk niveau door elkaar heenlopen. Wat mij betreft dan. De kerkbalans-folder is in onze kerk te vinden. Zij vraagt ook dit jaar uw steun. Met dit stukje hoop ik duidelijk te maken dat het eigenlijk niet alleen over financiën gaat, maar belangrijk zijn ze wel!!!

Doet u dit jaar ook (weer) mee?

P.S. Let wel ons bankrekeningnummer v.d. parochie is dit jaar door toevoeging van het IBAN gewijzigd: **NL52INGB0000001800**

Collecte-aanbeveling Vastenactie 2014

In Oeganda zet de NGO *Healthy Vine* ("gezonde rank") onder leiding van het Anglicaanse echtpaar Dennett zich al vele jaren in voor de verbetering van de levensstandaard van de bevolking daar. Dit gebeurt door gezondheidszorg enerzijds en preventie anderzijds. Bij de preventie hoort ook het verbeteren van de leefomstandigheden, de voedsel- en watervoorziening, alsook een toekomstgerichte wijze van landbouw. Bij het vastenproject 2014 gaat het om een onderdeel hiervan: de uitbreiding van een bestaand succesvol project dat tot doel heeft op beperkte schaal fruitboomgaarden aan te planten. Deze brengen fruit voort, maar ze houden ook de grond vast, zorgen ervoor dat de grond minder snel uitdroogt en vormen een landbouw-leervoorbeeld. De grond is goedkoop en vruchtbaar, maar wordt weinig doelmatig gebruikt. Een win-win-situatie dus. De bestaande groep kwekers wordt uitgebreid en zal met onze steun, maar ook middels een eigen bijdrage, meer grond aankopen, hierop een waterput aanleggen en meer gewassen telen. Het Collegiaal Bestuur vraagt graag uw steun!

Gezellig samenzijn 75+

Op woensdag **19 maart** a.s. is er een gezellig samenzijn voor alle parochianen van 75 jaar en ouder van de Adelbertus en Engelmundus. Omdat dit ons jubileumjaar is, gaan we dit vieren in Hotel Restaurant Augusta of in Thalia.

Onze bisschop Dick Schoon zal dit met ons mee vieren.

We beginnen de middag om 15.00 uur en eindigen om 17.00 uur.

Graag willen we van u weten of u komt i.v.m. het reserveren van de zaal.

U kunt zich telefonisch opgeven bij:

Anneke Zwart, tel. 023-5491140,

Sonja Gravemaker, tel. 0255-533309

Liesbeth v.d. Laan, tel. 0251-245027.

Tevens kunt u laten weten of u opgehaald en thuisgebracht wil worden.

U kunt u nog opgeven t/m 3 maart a.s.

Aan alle kinderen in de IJmond

Palmpaasstokken maken



Vind je het leuk om een palmpaasstok te maken?
En om het verhaal achter de palmpaasstok te horen?

Wanneer: Zaterdag 12 april om 15 uur knutselen en
zondag 10 uur processie.

Waar: *De Bolder*, in de Bloemstraat 124, Oud-IJmuiden,
palmpaasstokken maken met alles er op en er aan:
stokken timmeren, met gekleurd papier versieren,
snoepjes rijgen en een haan bovenop.

Iedereen is van harte uitgenodigd! Graag van te voren opgeven!
e-mail fam.munch@planet.nl

Beste iedereen,

Wij gaan weer volleyballen!!!

Op 21 april is het weer zover, er komt weer een volleybaltoernooi op tweede paasdag. Iedereen is welkom, als speler of als supporter. Dit jaar vindt het toernooi plaats in IJmuiden. Het belooft weer een leuke en gezellige dag te worden!

Dit jaar kun je voor het eerst zowel als team en als individueel inschrijven.

Het Programma:

Datum: 21 april 2014 (Tweede Paasdag)

Plaats: IJmuiden

Locatie: Sporthal IJmuiden-Oost, Tiberiusplein 6, IJmuiden

Voorafgaand kerkdienst in de Adelbertuskerk (Sparrenstraat 46) om 10:30 uur, vlak bij de sporthal.

Begin toernooi om 12:00 uur.

Prijsuitreiking

Doe gezellig mee: **inschrijven** kan op:

<http://www.okkn-volleybaltoernooi.jouwweb.nl>

Houd ons ook in de gaten op Twitter: @OKKNvolleybal

We zien jullie graag op tweede paasdag,
Het Volleybalcomité 2014



STA OP EN GA! ... naar het Oud-Katholieken Congres

18 - 21 september 2014 in Utrecht

Aan het Oud-Katholieken Congres in Freiburg, in 2006, namen 400 mensen deel, aan het congres in Zürich, in 2010, 240, afgezien van de mensen die steeds alleen een dagje meededen.

Is het leuk, mooi, verrijkend, gezellig, inspirerend, leerzaam, stimulerend om er bij te zijn?

Het is geweldig om in een grote kerk vol oud-katholieken de Heer te loven en op 'onze' oud-katholieke manier de eucharistie te vieren! Je voelt je opgetild, gedragen en meegenomen in de oud-katholieke stroom in het Christendom, rakend aan de rooms-katholieke, de anglicaanse, de oosters-orthodoxe. Ze zijn allemaal vertegenwoordigd. En uit alle oud-katholieke kerken van Tsjechië, Polen, Nederland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland zijn er 'gewone' gelovigen, jong en oud, alleen of als gezin, priesters en bisschoppen.

De meesten versta je niet, maar je herkent ze, tenminste aan hun bad ge, speldje, teken van deelname, - in Freiburg een deelnemerskaart en keycord; in Zürich een linnen congrestartasje: die zijn ook van 'ons'!

Op straat, rondom de Dom in Utrecht groet je wildvreemde 'bekenden', je spreekt ze aan, want ze horen er ook bij. Ze lopen overal! En de meesten willen graag praten en kennis maken.

Het congres vindt dit jaar niet op vijf, maar op vier dagen plaats: donderdag 18 september vanaf 19.30 uur, vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 september tot de middag.

Het congres wordt donderdagavond geopend met een vesper in Ste. Gertrudis. Aansluitend is er gelegenheid om oude en nieuwe bekenden te ontmoeten in De Driehoek.

Vrijdag zijn er een theaterstuk, een lezing en 21 workshops met heel veel verschillende onderwerpen en met verschillende voertalen. Er zullen ook 'doe'-workshops zijn, waar niet zoveel gepraat hoeft te worden.

Deelnemers bepalen bij hun aanmelding hun keus voor een workshop en/of gespreksleider. 's Avonds is er een ontvangst met avondeten in het Catharijneconvent.

Zaterdagmorgen is er een Talkshow, waarin vertegenwoordigers van verschillende wereldkerken inspirerende visies geven op christen-zijn en

kerk-zijn. Zaterdagmiddag bereikt het congres zijn hoogtepunt: in de Domkerk wordt dan groots en pontificaal de eucharistie gevierd, waarbij dankbaar herdacht wordt, dat de **Unie van Utrecht van Oud-Katholieke Kerken 125 jaar** geleden in Utrecht gesloten is. Voor die viering worden vertegenwoordigers van alle zuster- en van vele bevriende kerken verwacht.

En ook veel 'gewone' oud-katholieken, die speciaal komen om deze dag mee te vieren. Er zijn al parochies die deze feestdag als doel van hun parochie-uitje bestemd hebben.

's Avonds wordt het congres vergast op een audiovisueel spektakel. Zondagmorgen zijn er de kerkdienst in de 100-jarige Ste.Gertrudis, een gezamenlijke lunch en de afsluiting van het congres.

Ter algemene voorbereiding, of om in de stemming te komen voor het congres, is er een voorbereidingsboekje om in gespreksgroepen, in verenigingen, onder de koffie na de kerk te lezen en te bespreken. Het biedt aanknopingspunten, suggesties, overwegingen om elkaar te inspireren om 'op te staan en te gaan'. Eerst naar het congres en na afloop naar huis met een 'open oor, ontsloten naar God en naar elkaar', 'verbonden met elkaar door samen te bidden en te vieren, en om samen te bidden en te vieren en de goede weg te zoeken' en 'zo te participeren in kerk en samenleving'.

De workshops zijn er om in kleinere groepen 'ontvankelijk te zijn voor elkaar en voor Gods Woord' (of in omgekeerde volgorde), 'om verbonden te worden of verbondenheid te ervaren door samen te luisteren, samen te bidden en te vieren en de goede weg te zoeken', om 'geïnspireerd te worden om te participeren in de kerk en in de samenleving'.

Weet U, hoe de Babylonische spraakverwarring geklonken heeft? Volgens mij hoor je het, als veel mensen in verschillende talen hetzelfde gezang zingen of het Onze Vader bidden. Je raakt volkomen gedesoriënteerd! Maar het is wel om te lachen - een heilig lachen, want iedereen zingt of bidt dan vurig en oprecht tot eer van God.

Is het niet eng om naar een congres te gaan?

Een beetje wel, natuurlijk. Kan ik me verstaanbaar maken, kan ik de anderen verstaan?

Er zijn mogelijkheden om als vrijwilliger het congres mee te maken. Enerzijds wordt inzet van hand- en spandiensten gevraagd – anderzijds heb je een taak, bijvoorbeeld koffie schenken, boekjes uitdelen, plaatsen wijzen, broodjes smeren (ik verzin maar wat) en dan komen deelnemers vanzelf naar je toe.

En vaak hebben de vrijwillige medewerkers het samen ook heel gezellig (ontvankelijk, verbonden, participierend in de geest van het congres).

Door een deelnemer als logé op te nemen, kan men ook met het congres verbonden zijn. Mits de reisafstand naar het centrum van Utrecht redelijk is.

De congreswebsite www.okcongres2014.com is in de lucht. Hier is alle informatie voor en over het congres te vinden.

Aanmelding voor het congres kan vanaf nu via de website.

En er zijn in de parochies nieuwe papieren informatiebrochures.

Kosten

Een congreskaart voor het hele congres van donderdagavond tot en met zondag de lunch, inclusief lunches en avondeten maar zonder logies, kost: € 145.

Een dagkaart voor vrijdag en/of zaterdag, inclusief lunch en avondeten kost € 75 per dag.

Jongeren betalen € 95 voor het hele congres, inclusief maaltijden en overnachting.

Fiete Smit-Maan

Dankbetuigingen

Heel hartelijk dank voor uw belangstelling tijdens mijn onverwachte verblijf in Velserveduin!

Zoals verwacht ben ik nu weer terug in Oud-IJmuiden:

Woonzorgcentrum Breezicht

Keizer Wilhelmstraat 1, app. 231

1975 EA IJmuiden (tel.0255-549165)

Aaf Kromhout van der Meer-Prins

ONTMOETING.....GEZELLIGHEID.....KENNISMAKEN...

De Rooms-Katholieke Parochie te Driehuis, de Oud-Katholieke Parochie te IJmuiden-Oost en de Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid-IJmuiden-Oost willen in 2014 elke maand bij toerbeurt een koffieochtend organiseren. Op een door-de-weekse ochtend mogen wij elkaar in een ongedwongen en gezellige sfeer ontmoeten. 'Wij', dat zijn de buurtbewoners, belangstellenden en leden van de kerken. Altijd al eens in het kerkgebouw willen kijken, maar toch nog nooit binnen geweest? Ook het bezichtigen van de kerkgebouwen is dan mogelijk.

WAAR en WANNEER?

Op elke tweede donderdag van de maand van 10 tot 12 uur bent u van harte welkom:

13 maart Wijkcentrum Engelmunduskerk te Velsen-Zuid

10 april Adelbertuskerk te IJmuiden-Oost

8 mei Parochiezaal Engelmunduskerk te Driehuis

12 juni Wijkcentrum te Velsen-Zuid

10 juli Adelbertuskerk te IJmuiden-Oost

14 augustus Parochiezaal te Driehuis

11 september Wijkcentrum te Velsen-Zuid

9 oktober Adelbertuskerk te IJmuiden-Oost

13 november Parochiezaal te Driehuis

11 december Wijkcentrum te Velsen-Zuid

AGENDA

25-02	19.30 uur	Taizégebed in de Adelbertuskerk
01-03	14.00 uur	Bijbelgroep, pastorie Engelmunduskerk
07-03	14.00 uur	Oecumenische leeskring, de Bolder
07-03	20.00 uur	Lezing Sicco Klaus, Engelmunduskerk
11-03	20.00 uur	O.K. Mannenclub, lezing Antarctica
11-03	20.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt, lezing past. Frede
12-03	20.00 uur	Aktiva, lezing imker en bijenvolk
19-03	15.00 uur	Gezellig samenzijn 75+, Restaurant Augusta
02-04	20.00 uur	Gemeentevergadering, Adelbertuscentrum
08-04	20.00 uur	O.K. Mannenclub, Breijderstichting
08-04	20.00 uur	Gezamenlijke avond Aktiva en Adelbertus Vrouwenkontakt in de Bolder
12-04	15.00 uur	Palmpaasstukken maken, de Bolder
21-04	12.00 uur	Volleybaltoernooi Sporthal Oost

Parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus i.o.

website: ijmuiden.okkn.nl

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,

06-30126877, e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmunduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of

06-22879771, okbolder@gmail.com

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,

okadelbertusbeheer@quicknet.nl

b.g.g. 0255-512167

Bankrekening O.K. parochie

H. Engelmundus te IJmuiden

NL56 RABO 0154 1643 48

NL62 INGB 0000 5239 65

Bankrekening O.K. Parochie

H. Adelbertus te IJmuiden

NL86 INGB 0003 8083 41

NL21 INGB 0689 7112 55

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies **alleen via***

NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24

Busjes kunnen geleegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,

Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL27 ABNA 0564 8402 89

Oud-Katholieke Begrafnisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren voor **voor 19 maart 2014 bij:***

S.C. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 31 maart 2014.