



**PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND**  
Jaargang 55, nummer 10 mei 2014

**Aan het volk van God bij**  
**Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . .**

Zo, de vieringen van de Goede Week en het feest van Pasen hebben we achter te rug.

Maar wat gaan we daar nu mee doen?

Dat de feestdagen voorbij zijn, betekent niet dat de aanleiding voor dit feest voorbij is. Het thema is blijvend actueel, voor elk mens, voor alle christenen.

Met Pasen gaat het in de eerste en de laatste plaats niet om wat wij mensen van Jezus maken, maar om wat God, de Vader, doet.

**‘Dit is de dag , die God heeft gemaakt . . .’**

Daarom is het niet genoeg, dat wij vragen aan God stellen.

Hij stelt eerst vragen aan ons. Deze vragen staan zelfs midden in het evangelie van Pasen:

**‘Wat zoeken jullie de levende bij de doden?’**

Dat is een van Gods vragen aan ons.

Waar zoeken we Jezus? Zoeken we hem misschien op een verkeerde plek, in een graf?

Waar staan wij met ons geloof? Is het alleen nog een soort welriekend parfum? Waarmee wij een paar keer in het jaar wat plechtige en nostalgische gevoelens oproepen, met Kerst en Pasen misschien, en aan het begin of het einde van het leven? Proberen we een al dode gedaante te bewaren alsof er nog leven in zit, als of er niet al wormen in wroeten?

Bewaren we aan Jezus alleen een warm en vroom gevoel?

**‘Wat zoeken wij de levende bij de doden?’**

Dat is niet alleen een vraag aan iedereen persoonlijk.

Deze vraag wordt ook aan onze parochie en aan de hele kerk gesteld.

Zoeken we Jezus, de levende, op de juiste plek? Zijn wij nog steeds op weg naar het graf en niet op weg naar de mensen om van het leven in Christus te getuigen?

**‘Wat zoeken we de levende bij de doden?’**

Deze vraag van God aan ons mag in de kerk nooit verstommen. Wij hoeven Jezus niet in leven te houden. Wij hoeven hem of het geloof of de parochie niet te redden.

**Wij zijn gered!** Dat is niet ons werk. Dat heeft God ons al meegegeven. Hij heeft gehandeld. Jezus Christus leeft.

Onze opdracht is, de levende op de juiste plaatsen zoeken.

Hij, de Heer van het leven, is allang voor ons uitgegaan. Daar waar wij komen, wacht hij al op ons.

**‘Dat is de dag die de Heer heeft gemaakt’.**

De steen is van de ingang van het graf weggerold.

De zaak is aan het rollen gebracht.

We kunnen met licht en vertrouwen in het hart op weg naar de levende mensen.

Zalig Pasen!

pastoor Harald Münch

## “ETEN MET ONZE VADER”

### *-Bolderavonden-*

*Loop eens binnen, voel je vrij en welkom.*

*Geniet van de gezamenlijke maaltijd en een goed gesprek...*

*... over hemel en aarde*

*(en vragen rondom het christelijk geloof).*

\*\*\*

Wanneer: donderdag 8 mei en 15 mei

Tijd: om 18.30 inloop,  
19.00 aanvang maaltijd.

Waar: in De Bolder, Bloemstraat 124,  
Oud-IJmuiden, achter de Oud-Katholieke kerk.

\*\*\*

*Gezamenlijke organisatie door:  
Oud-Katholieke Parochie ‘Engelmundus’  
Hervormde Gemeente ‘Nieuwe Kerk’*

\*\*\*

***Iedereen is altijd welkom!***

### **Koffie drinken met elkaar**

Op 8 mei om 10.00 uur in **Driehuis**, in de parochiezaal van de kerk.

Op 12 juni om 10.00 uur in **Velsen-Zuid**, in het wijkcentrum van de kerk.

Op een door-de-weekse ochtend ontmoeten we elkaar in een ongedwongen en gezellige sfeer: buurtbewoners, belangstellenden en leden van de kerken. Niets moet, alles mag – gewoon gezellig.

Altijd al eens in het kerkgebouw willen kijken, maar toch nog nooit binnen geweest? Het bezichtigen van de kerkgebouwen behoort tot de mogelijkheden

De maandelijkse bijeenkomsten zijn een initiatief van de rooms-katholieke parochie te Driehuis, de oud-katholieke parochie te IJmuiden-Oost, de protestantse gemeente te Velsen Zuid.

## ROOSTER VAN KERKDIENSTEN

<b>04-05</b>		<b>3<sup>e</sup> zondag van Pasen</b> – <i>Jubilate A</i> (blz. 123)
	10.00 uur	H. Adelbertus
	10.00 uur	H. Engelmundus kinderkerk
<b>07-05</b>	9.00 uur	eucharistie H. Engelmundus
<b>11-05</b>		<b>4<sup>e</sup> zondag van Pasen</b> – <i>Misericordia Domini</i> – “zondag van de goede herder” A (blz. 126)
	10.00 uur	H. Adelbertus
	10.00 uur	H. Engelmundus kinderkerk
<b>14-05</b>	9.00 uur	eucharistie H. Engelmundus
<b>17-05</b>	19.00 uur	vesper H. Engelmundus
<b>18-05</b>		<b>5<sup>e</sup> zondag van Pasen</b> – <i>Cantate A</i> (blz. 128) pontificale viering van “50 jaar parochie van de H. Adelbertus”
	<b><u>16.00 uur</u></b>	H. Adelbertus <i>Engelmundus gesloten</i> aansluitend receptie en BBQ
<b>21-05</b>	9.00 uur	eucharistie H. Engelmundus

- 25-05**                      **6<sup>e</sup> zondag van Pasen**  
                                       – *Vocem Iucunditatis A* (blz. 131)  
                                       10.00 uur            H. Adelbertus  
                                       10.00 uur            H. Engelmundus  
                                       Kinderkerk
- 27-05**    19.30 uur            oecumenisch Taizégebed  
                                       H. Adelbertus
- 28-05**    9.00 uur                    eucharistie  
                                       H. Engelmundus
- 29-05**                      **Hemelvaart van de Heer**  
                                       9.30 uur            oecumenische viering van Schrift en Tafel  
                                       H. Adelbertus (*Engelmundus gesloten*)
- 01-06**                      **7<sup>e</sup> zondag van Pasen – Exaudi A**  
                                       “*zondag van de weeskinderen*” (blz. 137)  
                                       10.00 uur            H. Engelmundus (*Adelbertus gesloten*)  
                                       kinderkerk
- 04-06**    9.00 uur                    eucharistie  
                                       H. Engelmundus
- 07-06**    19.00 uur                    vesper  
                                       H. Engelmundus
- 08-06**                      **Pinksteren A** (blz. 139)  
                                       10.00 uur            H. Adelbertus  
                                       10.00 uur            H. Engelmundus  
                                       kinderkerk
- 15-06**                      **1<sup>e</sup> zondag na Pinksteren**  
                                       **Feestdag van de allerheiligste Drieëenheid –**  
                                       **Trinitatis A** (blz. 141)  
                                       10.00 uur            H. Adelbertus  
                                       10.00 uur            H. Engelmundus  
                                       kinderkerk

# RONDOM DE ADELBERTUSKERK



## **Bij de vieringen**

Zondag 18-05 vieren we dat het 50 jaar geleden is dat de parochie van de H. Adelbertus te IJmuiden werd opgericht door de toenmalige Bisschop van Haarlem, mgr. Jacobus van der Oord. Onze bisschop Dirk Jan Schoon zal in de pontificale eucharistieviering om 16.00 uur voorgaan.

Aansluitend is er een receptie/borrel in het Adelbertuscentrum gevolgd door een barbecue in de tuin van de kerk. U kunt nu reeds kaarten voor deze barbecue (volwassenen € 12,- en kinderen € 6,-) bij Jan en Leni Karemaker-Zonneveld kopen. Weest u er snel bij want op is op én het is ook makkelijker voor onze voorbereiding.

Donderdag 29-05, Hemelvaart van de Heer, begint de oecumenische viering van Schrift en Tafel in onze kerk om 9.30 uur. Voorafgaand is er om 06.00 uur dauwtrappen vanaf De Bolder en een ontbijt in het Adelbertuscentrum. Voor nadere informatie over het dauwtrappen kunt u contact opnemen met pastoor Harald Münch (tel. 0255-515260). Oud-pastoor Joop Albers zal op deze dag de oud-katholieke voorganger zijn. Welkom!

Zondag 01-06 blijft de Adelbertus gesloten en is er een gezamenlijke viering voor beide parochies in de Engelmundus.

## **Koffiedrinken**

Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 04-05, op donderdag 29-05 na de oecumenische viering, op 08-06 (Pinksteren) en op zondag 15-06.

## **Collectes en andere bijdragen**

De landelijke collecte voor de maand mei wordt gehouden op zondag 25-05 en is bestemd voor de *missie Sint Paulus*. Het Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling:

*De opbrengst van de collecte in de maand mei is bestemd voor het Bethune House (Blijf-van-mijn-lijf- huis) in Hong Kong. U kent het wellicht nog van de Vastenactie 2010. In het Bethune House worden Filippijnse, Indonesische, Indiase en andere Aziatische vrouwen opgevangen, die in Hong Kong huishoudelijk werk verrichten en aldaar in problemen zijn geraakt. De vrouwen krijgen juridische, psychologische en pastorale hulp, er is ook een mogelijkheid voor therapeutisch werk waarbij ze een ambacht leren, en zij kunnen allerlei cursussen volgen zoals bijvoorbeeld Bijbelstudie, 'Vrouw en Gezondheid', 'Ken je rechten'. Het Collegiaal Bestuur vraagt graag opnieuw uw steun voor dit project.*

Uw kerkbestuur sluit zich bij deze aanbeveling aan.

## **Autovriendendienst**

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

## **Pastoor Frede afwezig**

Pastoor Frede vertegenwoordigt van maandag 12-05 tot en met vrijdag 16-05 de Nederlandse Oud-Katholieke Kerk bij de "Gesamtpastoralkonferenz" van onze Duitse zusterkerk.

Van dinsdag 20-05 tot en met dinsdag 03-06 is hij met vakantie.

In beide periodes ligt de vervanging in handen van de pastores Martina Liebler-Münch en Harald Münch.

## **Uit de Adelbertus-pastorie**

We mogen als Adelbertus terugkijken op een mooie en sfeervolle viering van de Goede Week. Dankzij de inzet van velen - bij de voorbereiding, bij het kosteren en zingen, het maken van de boekjes en met het koffieschenken - konden we als een gastvrije gemeenschap het hoogfeest van Pasen vieren.

Mede namens het kerkbestuur wil ik allen daarvoor hartelijk danken! *Mariska Donker* heeft helaas besloten haar lidmaatschap in het kerkbestuur om persoonlijke redenen te beëindigen. Gelukkig blijft zij wel actief in het Adelbertusbeheer en als goede kracht op de achtergrond bij vele activiteiten. Mariska: Hartelijk dank voor je inzet en grote betrokkenheid!

Uit het voorgaande, en ook het reeds eerder gemelde vertrek van *Johannes van Riessen* vanwege het verlopen van zijn mandaat, is het nu wel wenselijk dat vanuit de A-kant van onze parochiegemeenschap iemand het kerkbestuur komt versterken. Gaat u eens bij uzelf te rade of het voor u niet mogelijk zou zijn om op deze wijze mee te willen denken bij de toekomstplannen van oud-katholiek IJmuiden. Mocht u vragen hebben, stel ze gewoon aan een van de kerkmeesters of bij de pastoor. Natuurlijk weet ik dat het een zekere tijdsinvestering vergt, maar de toekomst van onze parochie is dat toch waard?

Het was een feestelijk moment dat *Elly de Bie-Zwart* na een lange periode van ziekte op Palmzondag weer in ons midden was en haar rol als lezer weer op zich kon nemen. Hopelijk zet haar herstel ook in de toekomst door.

Zondag 18-05 zullen we herdenken dat het 50 jaar geleden is dat onze parochie werd opgericht. Mgr. Jacobus van der Oord plaatste onze gemeenschap toen onder de bescherming van de H. Adelbertus, diaken, en benoemde het eerste kerkbestuur dat meteen voortvarend aan het werk ging om een kerk te kunnen bouwen. 1968 was het zover en werden kerk en pastorie betrokken.

In de afgelopen 50 jaar hebben het kerkelijk leven en het religieuze landschap een flinke verandering ondergaan. Nu denken we over een fusie met de Engelmundus-parochie en zijn de eerste stappen reeds gezet. Toch is er alle reden tot feest!

Ook op deze plaats wil ik daarom nog eens extra uitnodigen voor de feestelijke dienst met de bisschop en de aansluitende barbecue in de kerktuin. Feesten kunnen we in IJmuiden als geen ander heb ik de afgelopen 7 jaar als uw pastoor geleerd! Kaarten voor de barbecue zijn verkrijgbaar bij Jan en Leni Karemaker-Zonneveld. Met dit feest willen we ons jubileumjaar “125 jaar oud-katholieke gemeenschap in de IJmond” afsluiten – en hopen we natuurlijk op een mooie zomer.



Ik hoop velen van u op 18-05 te ontmoeten!

Donderdag 29-05, op Hemelvaart, is de celebrant in de oecumenische viering van Schrift en Tafel naast ds. Kees Lous van de PKN Engelmundus onze oud-pastoor Joop Albers die er – volgens zijn zeggen – “er weer zin in heeft om in IJmuiden dienst te doen”. Zelf ben ik dan op vakantie. Ik wens u allen goede dagen in een zonnig IJmuiden en daarbuiten,

vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat,  
Robert Frede, pastoor

## **KERKOMROEP**

De vroegere kerktelefoon is terug!

Dat wil zeggen: voor iedereen met een computer met internetaansluiting is het weer mogelijk om de kerkdiensten uit onze kerken te beluisteren.

Adres: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Op het kaartje van Nederland de provincie Noord-Holland aanklikken.

Uit de plaatsnamen kiezen: IJmuiden.

In IJmuiden kiezen Adelbertuskerk of Engelmunduskerk.

En dan de datum van de kerkdienst.

En de kerkdienst afspelen of opslaan.

De vroegere abonnees van de kerktelefoon hebben al geleerd, hoe de kerkomroep werkt.

## **Heeft U al kaartjes voor de Barbecue?**

Op 18 mei viert de parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus i.o. om **16.00 uur** de 50<sup>ste</sup> verjaardag van de stichting van de parochie van de H. Adelbertus.

Na de pontificale hoogmis wordt een receptie gehouden en daarna een barbecue.

Voor de barbecue zijn bij Jan en Leni Karemaker kaarten verkrijgbaar à € 12,- per volwassene en € 6,- per kind.

Het aantal kaarten is beperkt! Om die reden is het nuttig u tijdig van kaarten te voorzien – en het is praktisch met het oog op de boodschappen en de verdere voorbereiding.

# RONDOM DE ENGELMUNDUSKERK



## **Rondom de Engelmunduskerk**

In de nacht van 24 op 25 maart werden de familie Gouda en onze parochie door een zware klap getroffen. Het kwam hard aan. Het voelde alsof er een rots was verbrijzeld. Totaal onverwachts ging **Jan Gouda** heen. Zijn hart begaf het. Vele jaren is hij een steun en toeverlaat geweest voor zijn vrouw Betty, zijn gezin, de parochie en vele pastores. Geen mens is onmisbaar en toch laten bepaalde mensen een indruk achter die niet zo snel door iemand anders kan worden uitgewist. Jan Gouda zal niet snel worden vergeten. Mogen Betty, zijn gezin, zijn familie en wij allemaal troost vinden in Christus, de verrezen Heer, en moge hij Gods stralende toekomst binnengaan: daar waar geen pijn en verdriet meer zijn.

Uit de **ziekenboeg** valt volgende te melden:

In de week voor Palmzondag werd Jan Blokland in het ziekenhuis aan zijn been geopereerd en op Goede Vrijdag mocht hij weer naar huis. Jo Tol moest ook kort voor een onderzoek naar het ziekenhuis maar hoefde niet te blijven. En op Palmzondag viel Jo Voorburg-Prins in huis en brak haar heup. Op het moment is zijn nog in het RKZ. Mogen zij allemaal spoedig genezen.

Vanaf deze plaats wil ik een keer de **kinderkerkleiding** hulde toe zwaaien voor zijn grote inzet het hele jaar door, maar vandaag vooral voor de geweldige middag op palmpaaszaterdag in de Bolder. Een groot aantal kinderen uit de parochie, uit de buurt en uit IJmuiden was gekomen om onder hun bezielende begeleiding palmpaasstocken te maken. Bijna alle kinderen kwamen de volgende ochtend weer naar de kerk om mee te lopen in de processie in de kerk. Na de processie wachtte hun een lekker paasontbijt in de Bolder.

Wij oud-katholieken beleven ons geloof vooral in de liturgie. Daarvoor heb je een goed koor nodig. Nu hoeven we over de kwaliteit van ons koor niet te klagen, maar in de laatste tijd zijn een paar *koorleden* wegens leeftijd en ziekte afgevallen. Het zou mooi zijn als mensen zich geroepen voelen om hun plaatsen in te nemen. Misschien kan dat een stap zijn om een bijdrage te leveren aan het gemeenschapsleven van de parochie, of ook voor uzelf om meer met het geloof bezig te zijn, of om de draad weer op te pakken. Aanstaande zangers kunnen zich melden bij de pastoor (om te voorkomen, dat zij vergeefs voor de repetitie komen!).

De *catechesegroep* komt bijeen op de woensdagen 7 mei, 21 mei en 4 juni in de Engelmunduspastorie om 19.15 uur.

De bijeenkomsten van de *oecumenische leeskring* zijn op de vrijdagen 2 mei en 16 mei. Daarna is het seizoen afgelopen. De kring start opnieuw in oktober.

De deelnemers aan de *bijbelkring* ontmoeten elkaar op de dinsdagen 29 april, 13 mei en 27 mei om 14 uur in de Engelmunduspastorie.

Het kerkbestuur heeft besloten een werkgroep op te zetten die in de toekomst een *cultureel en geestelijk programma* voor de parochie ontwikkelt en coördineert. Coördinator is pastoor Harald Münch. Op maandag 23 juni om 20 uur zal deze werkgroep in de Engelmunduspastorie voor het eerst bij elkaar komen. Wie heeft zin om mee te doen?

Tenslotte wil ik u nog attent maken op de website van de landelijke kerk [www.OKKN.nl](http://www.OKKN.nl).

En in het bijzonder op de website van de kampcommissie van de kerk [www.okjeugdampen.nl](http://www.okjeugdampen.nl), want

Er is een **landkamp voor kinderen** van 8 – 14 jaar van 2 tot en met 9 augustus 2014.

Er is een **Zomer Activiteiten Kamp (ZAK)** voor jongeren van 15 – 19 jaar van 9 tot en met 16 augustus 2014.

Er is een **zeilkamp voor jongeren** van 18 jaar en ouder van 2 tot en met 6 juli 2014.

Nadere bijzonderheden, onder meer over de kosten, zijn te vinden op de website.

Aanmelden is mogelijk **tot 1 mei 2014**. Als je heel snel contact opneemt via de site of via de telefoon, is er misschien nog wel een plaats te regelen!

Met hartelijke groeten en tot ziens,  
pastoor Harald Münch



## DE PAROCHIE ONDERWEG

Onze gemeenschappelijke gemeentevergadering op 2 april stond in het teken van het jaarverslag. Uitgebreid werd ingegaan op de bestuurlijke ontwikkelingen, het pastorale verslag, de financiën, het Adelbertus-centrum, de Bolder, diaconie, gebouwen, jongeren en tot slot de synode en het parochieuitstapje 2014.

Voor het komend jaar staan nog een aantal **gemeentevergaderingen** geagendeerd waarbij wij gezamenlijk vooruit zien. Op 28 april is er een gezamenlijke gemeentevergadering als onderdeel van het werkbezoek van de bisschop. Op 20 oktober 2014 houden Adelbertus en Engelmundus elk haar eigen gemeentevergadering waarbij de toekomst van de parochie centraal staat en er keuzes gemaakt worden. Vervolgens op 10 november 2014 een gemeenschappelijke gemeentevergadering waarin ondermeer de uitkomsten van 20 oktober besproken zullen worden. Een moment dus om bij stil te staan.

In de afgelopen maand heeft Mariska Donker helaas afscheid genomen van het **kerkbestuur**. De opeenstapeling van werkzaamheden en taken bleek niet langer behapbaar en eiste een stap terug. Het kerkbestuur heeft hiervoor begrip. Ondanks dat de bestuursperiode korter was dan aanvankelijk beoogd, willen wij Mariska bedanken voor haar inzet en bijdragen.

De invulling van de reguliere kerkelijke activiteiten vraagt momenteel veel aandacht. Succesvol zijn de oecumenische ontmoetingen waarbij men om beurten bij elkaar op de koffie gaat in Velsen-Oost. Een goede ontwik-

keling om elkaar te zien en te spreken. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe uitgave van het **'liturgie-boekje'**, in het verleden, ook wel 'rode boekje' genoemd. In het najaar zal het naar verwachting worden geïntroduceerd. Wij hopen dat het degenen helpt die tijdens de kerkdiensten moeite hebben om hun weg in de verschillende in gebruik zijnde boeken te vinden.

Binnen het jeugdwerk is veel tijd en energie gegeven aan de voorbereiding van het landelijke **volleybaltoernooi**. Volgens onze spil in het web, Rick de Ronde, was de dag meer dan geslaagd. Het aantal teams had wat meer mogen zijn, maar dit had geenszins invloed op de sfeer. Gestreden werd door 'IJmuiden', 'Krommenie', 'Egmond' en de 'Kamleiding'. De beker hoefde uiteindelijk niet ver te reizen, want 'IJmuiden' won met glans. Felicitaties aan de deelnemers en de organisatoren!

Binnen het kerkbestuur is een idee geopperd om een **'CLUB van VIJF'** te vormen om op deze manier te streven naar 5% meer opbrengst van Kerkbalans. Wij zijn benieuwd of deze plannen het beoogde effect zullen hebben. Het is in ieder geval de moeite van het proberen waard.

Tijdens de gemeentevergadering is al bekend gemaakt dat het **parochie-uitstapje** om financiële redenen een andere bestemming krijgt dan het internationale congres. Natuurlijk promoten wij het congres, maar het leek toch beter om een low-budget bestemming te zoeken. Deze is gevonden in een bezoek aan de "jongste" oud-katholieke parochie in Mijdrecht.

Contacten zullen worden gelegd en nadere berichtgeving volgt.

Ook de PR doet haar werk. Belangrijk waren publicaties over de Oud-Katholieke Begraafenisvereniging en het jubileumjaar. Belangrijk is dat wij ons profileren in de media. Jammer was alleen, dat in beide gevallen een rectificatie noodzakelijk was omdat werd uitgegaan van verkeerde gegevens.

Onze parochie is dit jaar niet alleen vertegenwoordigd bij de **dodenherdenking op 4 mei** bij het gemeentehuis van Velsen, maar zal ook aanwezig zijn bij een herdenking van het feit dat 70 jaar geleden 500 jonge mannen uit Beverwijk en Velsen-Noord werden weggevoerd. Dit wordt herdacht met delegaties uit o.a. Duitsland en Rusland.

Namens ons kerkbestuur,  
Gert Jan v.d. Hulst

## DWIJ Collecte 11 mei 2014

Wij vragen deze keer uw aandacht voor de Stichting Medical Checks for Children (MCC) in Amsterdam. Het is een kleine onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk.

MCC richt zich wereldwijd op het bevorderen van de gezondheidssituatie van kinderen en hun verzorgers, die niet kunnen rekenen op lokale reguliere gezondheidszorg, zoals straatkinderen, weeskinderen, kinderen in gevangenissen en kinderen in verafgelegen gebieden.

Belangrijk onderdeel van de medische controle is de tandheelkundige zorg.

Hierbij is het doel vooral het geven van voorlichting over hygiëne, poetsinstructies, preventie en het wegnemen van pijnklachten.

Naast de poetsinstructies, is het uitdelen van tandenborstels en tandpasta aan de kinderen dan van het grootste belang.

Wij vragen graag uw steun voor deze actie.

Namens DWIJ

Anita Kok

## Dauwtrappen: 29 mei

De droevig emotionele Goede Week en het overweldigend blijde Paasfeest zijn achter de rug. We wennen aan de vreugde van Pasen en genieten de blijheid en vrolijkheid: Jezus, de Verrezenen is onder ons!

Maar op Hemelvaartdag wandelde Jezus 's morgens vroeg met de discipelen in de frisse, bedauwde, veelbelovende natuur van de lente. Ze praatten wat met elkaar; zo goed zou het altijd blijven. En opeens was Jezus weg, ten hemel gevaren: Hemelvaart!

Zo gaan ook wij op Hemelvaartdag wandelen in de frisse natuur, we praten wat en hebben het goed.

Vertrek om **06.00** uur bij De Bolder.

Na afloop - tegen een billijke vergoeding - gezamenlijk ontbijt in het Adelbertuscentrum en aansluitend de kerkdienst om 9.30 uur.

**Opgave** in verband met de broodjes en eitjes, op de lijsten achter in de kerken of telefonisch tot uiterlijk maandagavond 26 mei bij Roelof Jan Rill (tel. : 0255-521041) of Henk Groen ( tel.: 0255-757346)

## **In memoriam Jan Gouda**

Dinsdagochtend 25 maart ... nog maar kort wakker ... de zon is reeds rijzende. Gisterenochtend thuis gekomen van een zorgeloos weekendje weg ..., weer even 'wenne'. 't Beloofst vandaag een aangename lentedag te worden. Met goede voornemens ga ik van start, niets lijkt mij daartoe in de weg te staan.

Dan rinkelt opeens de telefoon.

Een mij bekende stem informeert belangstellend hoe mijn weekend is verlopen.

'Perfekt' was mijn antwoord.

'Sta je of zit je?' was de volgende vraag, die ik beantwoordde. 'Ga maar even zitten, want ik heb geen goed bericht voor je.'

Nu drong de ernst van die vraag tot mij door ... 'Zeg het maar.' 'Jan Gouda is vannacht overleden'.

Op dat moment 'beefde' even de aarde in de Abelenstraat.

Ca 65 jaar kenden we elkaar. Onze eerste contacten, herinner ik mij nog, dateren uit de jaren vlak na de 2<sup>e</sup> Wereldoorlog, ontstaan binnen het jeugdwerk van onze kerk, bij de z.g. jeugdgroepen, waar wij met meerdere jongens-leeftijdgenoten op de zaterdagavond bijeen kwamen en werden bezig gehouden met figuurzagen en allerlei spelactiviteiten (o.l.v. Leen Gravemaker Tzn. en Engel Warnaar). We hadden het daar best naar ons zin.

Na enige tijd vormde zich met nog 5 andere leeftijdgenootjes een vast groepje van 6 jongens, waartoe ook Jan en ik behoorden. Later zou dat groepje dankzij DGS zelfs uitgroeien tot een echte vriendengroep. In de kerk zaten we zelfs met z'n allen in dezelfde bank! En ofschoon sommige contacten in de loop der jaren tot een minimum beperkt bleven, bleken de banden uit het gezamenlijke verleden onuitwisbaar te zijn.

De meesten hebben zelfs binnen onze lokale en/of landelijke kerk voornaam functies bekleed.

Naast de inzet voor het kerkelijke (verenigings)-gebeuren trokken we destijds ook in de weekends met elkaar op en elke keer betekende dat 'leven in de brouwerij'. Zoals bijvoorbeeld eens in de St. Nicolaastijd, toen een van ons, verkleed als Zwarte Piet, bij wijze van grap adressen van bekenden met een bezoek vereerde. Zo ook eens bij Jans moeder Guurtje om er

bij haar op aan te dringen, dat het hoog tijd werd, het zakgeld van Jan eens drastisch te verhogen. Als ik later wel eens een bezoekje aan haar bracht en we vaak herinneringen uit die tijd ophaalden, spande steeds weer het zwartepietenbezoek aan haar de kroon. En had ze weer de grootste lol (om die apen van jongens). Jan en ik waren de laatste twee van die groep nog in leven.

Door de parochiesplitsing destijds kwamen de contacten op een laag pitje te staan. Maar toen in 1993 de Onderhoudsploeg Westerbegraafplaats een feit werd en wij daarvan ook deel uitmaakten, waren we weer regelmatig met elkaar 'aan de gang'. Jan was nog maar kort geleden gekozen als onze 1<sup>e</sup> man (wegens ziekte van J.Blokland). Ook hier doet het gemis zich voelen. Alle werkers zijn hem veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de groep en voor ieder persoonlijk betekende.

Zijn hemelse Vader schenke hem 'loon naar werken' en moge Hij Betty, de kinderen en allen die achterblijven, in de komende tijd tot steun zijn!

Aan de vriendschap met Jan en de anderen bewaar ik goede herinneringen. Ik gedenk ze allen, Jan Gouda, Wim Gravemaker, Siem van Herle, Cor Tol, Jan Visser Azn, met eerbied.

Jack Visser

## **In memoriam Jan Gouda**

Wetende dat "onze" Jan zowel voor zijn eigen Engelmundus, als voor de landelijke kerk veel gedaan heeft, wil ik mij toch beperken tot wat hij voor het Parochiekoor en voor mij heeft betekend.

Tijdens de avondwake schetste Elly Kuiter al hoe Jan één van ons was en ze besloot met een aansprekend gedicht.

Bij ongeveer alles wat er sinds de oprichting van het koor in 1977 bedacht en georganiseerd werd, was hij betrokken, of het nu de toenmalige befaamde feestavonden waren of de concerten die we in de jaren '90, met een toen nog vrij groot koor aan konden.

We hadden korte tijd zelfs nog het koorblaadje "Bijgeluiden" waar Jan altijd wel goed was voor de helft van de kopij.

Ondanks dat het een humoristisch getint blaadje was, dat ook door niet-koorleden werd verslonden heeft het door omstandigheden helaas een (te)



kort bestaan gehad.

Verder was Jan altijd één van de organisatoren als het koor een optreden buiten de eigen Engelmunduskerk op het programma had; kortom: Jan voelde zich vrijwillig ruim inzetbaar.

Betty betitelde Jan en mij altijd als koormaatjes, en zo voelde dat ook, het enige waarover wij het weleens oneens waren was de repertoirekeus. Zo kon het voorkomen dat na het instuderen van een nieuw lied, hij uit de grond van zijn hart mij toevertrouwde dat hij het een kl... lied vond, waarna het betreffende zangstukje geruisloos verdween.

Zo wisten we wat we als rechtgeaarde IJmuidenaren aan elkaar hadden en konden met ondersteuning van de toenmalige pastoors het Parochiekoor tot nu toe “aan de praat” houden.

Jan hield van simpele, lekker in het gehoor liggende liedjes, zoals “Into my heart”, wat het koor dan ook bij zijn uitvaart heeft gezongen.

Overigens was hij in veel bredere kring een gewaardeerd man, zoals bleek uit de enorme betrokkenheid tijdens zijn avondwake en uitvaart.

Moge dit een troost en bemoediging zijn voor Betty, de kinderen en kleinkinderen.

Piet Schol

## **DANKBETUIGING**

Voor de vele woorden van troost en sterkte in de vorm van lieve kaarten, telefoontjes en bezoek, de prachtige bloemen na het zo onverwachte heengaan van mijn lieve zorgzame man en vader en liefste opa

### **JAN GOUDA**

willen wij u hartelijk bedanken. Overweldigend was de belangstelling tijdens de avondwake, uitvaartdienst en begrafenis. In een kaart stond geschreven ‘Van harte hoop ik dat er engelen in mensengedaante met jou zullen zijn om je bij te staan in de komende tijd’. Nu, die engelen waren en zijn om ons heen. Dit alles heeft mij, onze kinderen en kleinkinderen zoveel goed gedaan. Aan die warmte en liefde zullen we fijne herinneringen bewaren en ondanks het grote gemis zullen we proberen moedig verder te gaan.

Betty Gouda-Glas, kinderen en kleinkinderen

## **DANKBETUIGING**

Een nieuwe knie nodig! Dat was een grote tegenvaller. Maar de operatie is al weer achter de rug. Nu nog langdurig herstellen. De bloemen, telefoon-tjes , kaartjes en bezoekjes maakten het een stuk aangenamer. En daarom: Iedereen bedankt!

Marianne van de Pieterman

## **Paasvolleybaltoernooi IJmuiden**

Vorig najaar zijn we begonnen met een project: Het Volleybaltoernooi 2014. Marijtje de Boer, Jelte de Boer en Laurens Münch kwamen enthousiast met het idee aan om dat dit jaar te realiseren in IJmuiden.

Maar de vraag is dan: hoe pak je dit aan en hoe gaat dit project met succes slagen? Het eerste antwoord is: door een goed team te vormen en goed samen te werken. Dit team is met succes gevormd voor het hele traject tot aan Pasen. Laurens Münch, Brett Luiting, Els Rill, Harald Münch en ik (Rick de Ronde) hebben allemaal naast Marijtje en Jelte de Boer een behoorlijk steentje bijgedragen.

Het tweede dat nodig is, is vooral doorzettingsvermogen, wat af en toe wel eens moeilijk was, omdat bij ieder school en werk soms grote dagen in beslag namen. In de loop van het traject hebben we veel gedaan om er een succes van te maken. We hebben de aankondigingsposters ontworpen, prijzen gekocht, vaantjes geregeld, kerkbesturen gebeld om teams te werven, een sporthal met kantine geregeld en nog vele andere zaken uitgevoerd die bij de organisatie kwamen kijken. We zijn hier in totaal ongeveer zes maanden mee bezig geweest.

Op de 2<sup>e</sup> Paasdag was het dan zo ver. Je hoopt dan dat alles goed geregeld is en dat de mensen die komen een plezierige en sportieve dag hebben.

De dag begon met de kerkdienst van 2<sup>e</sup> Paasdag om 10.30 uur in de Adelbertus. Daarna begon het toernooi in de Sporthal van IJmuiden Oost.

Nadat in de kantine de aftrap was gegeven door Marijtje en Jelte konden de wedstrijden beginnen.

De teams van Egmond, Krommenie, de kampeiding en IJmuiden hebben fanatiek en met plezier gespeeld onder begeleiding van een professional, Els Rill. Dankzij Els hadden we een wedstrijdschema en konden de wedstrijden plaatsvinden. Het publiek was enthousiast, zat goed aan te moedigen en bemoeide zich gelukkig goed met wat er op de sportvloer

gebeurde. Een bijzonderheid was het team uit Krommenie dat voor het eerst meedeed aan het Volleybaltoernooi dankzij de inzet van Martina, die heeft geholpen om het team vormen.

Na lang gespeeld te hebben kon er uiteindelijk maar 1 winnaar zijn; ... IJmuiden!! Het team heeft zeer goed gespeeld en terecht de beker verdiend. Mijn complimenten en felicitaties, ook namens het Volleybal comité.

Eén ding is zeker: de dag is geslaagd en volgend jaar speelt IJmuiden gewoon weer mee. Toch?!

Het aantal deelnemende teams was minder dan in voorgaande jaren maar het enthousiasme zeker niet. Zelfs meer natuurlijk! Jelte, Marijtje en Laurens hebben het voor elkaar gekregen. Zij wilden het Volleyaltoernooi in IJmuiden organiseren en deden het.

Via deze weg wil ik iedereen bedanken die mee heeft geholpen aan de organisatie. Ik begin met Harm en Joke, de beheerders van de sporthal en de kantine. Zonder hen hadden we de sporthal niet kunnen gebruiken en hadden we ook niets lekkers te eten gehad. Vervolgens alle andere kankers: Roelof Jan, Han Tol, Harald Münch, Els Rill, Brett Luiting, Jelte de Boer, Marijtje de Boer en Laurens Münch.

Rick de Ronde,  
Kerkmeester Jeugd

### **Meimaand – Feestmaand**

Onze kerk had nooit een speciale feestmaand. De rooms-katholieken vieren mei als Maria-maand.

Na alle feestelijkheden die we al meegemaakt hebben, wordt mei nog een feestmaand, zoals we in onze kerk nooit gehad hebben. Als je er dagwerk van maakt, kost het nog moeite om alles bij te wonen en mee te vieren.

**Amsterdam**, zaterdag 10 mei, **16.00 uur**: de viering van het **ZILVEREN PRIESTERJUBILEUM van mgr. dr. DIRK JAN SCHOON**. Vanaf 11.00 uur is er vanwege het jubileum een gevarieerde muziekestafette. Ruysdaelstraat 30, Amsterdam ([www.amsterdam.okkn.nl](http://www.amsterdam.okkn.nl))

**Utrecht**, zondag 11 mei 14.00 uur: pontificale hoogmis van de 100<sup>ste</sup> verjaardag van kerkwijding. Na afloop receptie en de presentatie van het jubileumboek. Willemsplantsoen 2, Utrecht ([www.utrecht.okkn.nl](http://www.utrecht.okkn.nl))

**Enkhuizen**, zondag 11 mei, 17.00 uur: pontificale vesper ter gelegenheid van de terugkeer van het Mariabeeld, dat langdurig uitgeleend was aan het Catharijneconvent. Vanaf 14.30 uur een symposium over Maria.

Breedstraat 84, Enkhuizen ([www.okk-enkhuizen.org](http://www.okk-enkhuizen.org))

**Alkmaar**, dinsdag 13 mei, 10.30 uur: Vrouwenbondsdag – doorstart van de vrouwenactiviteiten in de Oud-Katholieke Kerk.

Nassaulaan 43, Alkmaar ([www.bokv.okkn.nl](http://www.bokv.okkn.nl)) ([www.alkmaar.okkn.nl](http://www.alkmaar.okkn.nl))

**Amsterdam**, zaterdag 17 mei, 9.30 uur: Symposium ter gelegenheid van de restauratie en het eeuwfeest van het kerkgebouw 'Bouwen (aan) wie je bent' (Verhoudt de uitstraling van een kerkgebouw zich met de kerkelijke identiteit van de parochie/gemeente?) Ruysdaelstraat 39, Amsterdam

**IJmuiden**, zondag 18 mei, **16.00 uur**: pontificale hoogmis vanwege de stichting van de Adelbertusparochie 50 jaar geleden. Na afloop een receptie en barbecue. Sparrenstraat 46, IJmuiden ([ijmuiden.okkn.nl](http://ijmuiden.okkn.nl))

## SUPPORTER VAN VIJF

Dit is een oproep om supporter te worden. Niet van een sportvereniging deze keer, maar van **VIJF**. Supporter van **VIJF**.

Ik weet zeker dat we het allemaal belangrijk vinden dat de kerk blijft bestaan. Dat het gebouw wordt onderhouden, dat de kachel kan blijven branden en dat er een pastoor op de kansel en aan het altaar staat. Dat we bij elkaar kunnen komen in de Bolder of in het Adelbertuscentrum voor koffie-na-de-kerk, voor vergaderingen, leerzame avonden, gezelligheid. Kortom, dat we een hechte geloofsgemeenschap kunnen zijn en blijven. Als u onze penningmeester heeft gehoord op de laatste gemeentevergadering, dan weet u dat dit allemaal niet zo zeker meer is. We weten al lang dat onze kerk het niet gemakkelijk heeft. Met minder mensen staan we voor steeds toenemende kosten. De financiële situatie is nu bedreigend geworden. We kunnen nog een paar jaar onze bezittingen opsnoepen, maar dan moeten we de deuren sluiten. Geldgebrek, failliet, over, uit.

**Daar móeten we wat aan doen! Dat kunnen we niet laten gebeuren!**

Ooit is berekend dat we drie procent van ons inkomen zouden moeten bijdragen, om onze kerk financieel zonder problemen te kunnen laten voortbestaan. Gelukkig waren er ruime reserves, want ik denk niet dat er veel mensen zijn die de gevraagde bijdrage geven. Iedere van harte ge-

ven bijdrage - hoe klein ook - is welkom, maar het is nu wel de hoogste tijd, dat we opnieuw over hoogte van het bedrag nadenken. In de folder voor de jaarlijkse Kerkbalans-actie vragen de bisschoppen u de jaarlijkse bijdrage met 5% te verhogen. Dat is niet genoeg om de financiële problemen van de parochie op te lossen. Het helpt wel. Het zou het kerkbestuur, de penningmeester, net even wat meer armslag geven. Misschien lijkt het u veel, die verhoging van uw maandelijks of jaarlijkse bijdrage met 5%. Maar wanneer hebt u voor het laatst uw bijdrage aangepast? Kerkbalans-toezeggingen worden zelden verhoogd. Er komen nu nog bedragen binnen die herkenbaar omgerekend zijn van het guldentijdperk. Is uw inkomen in al die jaren niet aangepast? De voetbal-, tennis- en biljartverenigingen verhogen hun contributie en dat wordt zonder morren geaccepteerd. Is de kerk niet veel belangrijker? Zou u een verhoging van 5% echt voelen?

Marianne en ik gaan gehoor geven aan de Kerkbalans-oproep en gaan onze Kerkbalans bijdrage voor 2014 met vijf procent verhogen. En we hopen dat heel veel parochianen dat ook doen. Zo worden we lid van die nieuwe club. We worden “**SUPPORTER VAN VIJF**”.

“**Supporter van VIJF**” worden doe je zo:

Als je je Kerkbalans-briefje

- *al hebt ingeleverd met een verhoogd bedrag:*

Geef alsnog door aan Jan Pieter Schoon dat je “**Supporter van Vijf**” bent.

- *al hebt ingeleverd zonder verhoging:*

Geef dan aan Jan Pieter door dat je “**Supporter van Vijf**” wordt en alsnog verhoogt met vijf procent.

- *nog niet hebt ingeleverd:*

Doe dat dan meteen. Verhoog het bedrag met 5% en zet er op dat je “**Supporter van Vijf**” bent.

- U mag het ook aan een van de andere kerkbestuursleden doorgeven.

Die zorgt dan dat het bij Jan Pieter terecht komt.

*Vergeet niet ook uw (automatische) bank-overschrijvingen aan te passen*

Mijn hoop is dat in het volgende Kruispunt, deze pagina gevuld is met de namen van de **SUPPORTERS VAN VIJF**.

Hans van de Pieterman

Jan Pieter Schoon, Kennemerlaan 166, 1972 ET IJmuiden

## **125 Jaar Unie van Utrecht – nou en?**

Nou, zonder Unie van Utrecht hadden we nu in IJmuiden geen pastoors! Ons hele pastorale team is afkomstig uit Duitsland. Daar waren zij al oud-katholiek. Om in de Nederlandse kerk te werken, hoefden zij dus niet eerst oud-katholiek te worden. Zij moesten onze taal leren en ‘inburgeren’ in de Nederlandse kerk.

De kerken van de Unie van Utrecht erkennen elkaar geheel en al als oud-katholiek: zelfde geloofsbelijdenis, zelfde sacramenten, zelfde ambten. Maar de manier waarop zij kerk-zijn, is niet overal gelijk: daar moet je als buitenlandse oud-katholiek dus ingroeien.

Zo zijn sinds 1889 ook Nederlandse priesters (o.a. Van Kleef, Maan, Wijker, Smit, Feenstra) pastoor in Duitsland en Zwitserland geweest. Er zijn Oud-Katholieke Kerken in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Polen, Frankrijk, Kroatië, Tsjechië en Italië. De Nederlandse kerk bestaat al sinds 1723 feitelijk los van Rome, de andere ontstonden na 1870, toen het 1<sup>e</sup> Vaticaans Concilie de Paus van Rome tot hoogste gezagsdrager of gezaghebber voor alle katholieken, en tevens - in geloofszaken - onfeilbaar verklaarde. De Poolse kerk ontstond pas rond 1900 in de USA.

De ‘nieuwe’ oud-katholieke kerken in Duitsland en Zwitserland hadden na 1870 bisschoppen nodig om katholiek kerk te zijn, om te vormen en priesters wijden. Maar wie zou voor hen bisschoppen wijden?

Om een lang verhaal kort te maken: zij vonden onze kerk, onze bisschoppen wilden achter hen staan en helpen, en in 1889 sloten de bisschoppen van de Oud-Katholieke Kerken van Nederland, Duitsland en Zwitserland de Unie van Utrecht. De andere kerken sloten zich later aan.

Sinds 1870 werden in Duitsland op particulier initiatief grote openbare (oud-)katholieken congressen gehouden, ook met buitenlandse deelnemers, en met veelal een Nederlandse priester of bisschop als gast. Er vonden opgewonden discussies plaats: Kon en mocht je je afscheiden van Rome en je toch katholiek noemen?; Leken in het bestuur en de organisatie van de kerk?; Volkstaal in de liturgie (dus het Latijn afschaffen)?; Parochies stichten?; Gehuwde priesters?

Het waren enerverende tijden voor de ‘nieuwe’ kerken, maar ook voor onze kerk. Sinds 1723 hoopte de kerk zich te kunnen verzoenen met Rome, en vermeed alles, wat een hereniging in de weg kon staan. De kerk hield

vast aan gebruiken, die Rome al afgeschaft had! En nu was de kerk betrokken bij allerlei moderne ideeën en nieuwe theologische inzichten en meningen!

Je kunt je afvragen, of onze kerk niet ten onder gegaan zou zijn, als ze door de nieuwe zusterkerken niet was aangesproken, voor hen open gestaan had, door hen geïnspireerd, uitgedaagd was. En deze vruchtbare uitwisseling van inzichten, opvattingen en ideeën gaat door.

Dat vieren we tijdens het Oud-Katholieken Congres op 20 september met veel bisschoppen, want we zijn katholiek, en met heel veel mondige, enthousiaste, nieuwsgierige en actieve leken, want we zijn immers oud-katholiek! We willen horen, zien, meemaken, hoe de zusterkerken kerk zijn in hun land, in hun samenleving. En dan kijk je ook anders naar je eigen kerk: een verrijking.

Fiete Smit-Maan

## AGENDA

02 - 05	14.00 uur	Oecumenische Leeskring, Bolder
07 - 05	19.15 uur	Lering, pastorie E
08 - 05	10.00 uur	Engelmundus-Driehuis, Ontmoeting
08 - 05	18.30 uur	Bolderavond
13 - 05	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie E
15 - 05	18.30 uur	Bolderavond
16 - 05	14.00 uur	Oecumenische Leeskring, Bolder
19 - 05		Mannenclub, excursie Kolencentrale Amsterdam
20 - 05		Uitstapje Aktiva
21 - 05	19.15 uur	Lering, pastorie E
27 - 05	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie E
29 - 05	<b>06.00 uur</b>	Dauwtrappen, De Bolder
04 - 05	19.15 uur	Lering, pastorie E
12 - 06	10.00 uur	Wijkcentrum Velsen-Zuid, Ontmoeting
23 - 06	20.00 uur	programmawerkgroep, pastorie E

**PAROCHIE van de H.H. ADELBERTUS en ENGELMUNDUS i.o.**  
website: [www.ijmuiden.okkn.nl](http://www.ijmuiden.okkn.nl)

**Pastores**

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden  
tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: [frede@quicknet.nl](mailto:frede@quicknet.nl)

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,  
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,  
06-30126877, e-mail: [fam.munch@planet.nl](mailto:fam.munch@planet.nl)

**Gebouwen:**

Adelbertuskerk	Sparrenstraat 46, IJmuiden
Engelmonduskerk	Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder	tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-757346 of 06-22879771, <a href="mailto:okbolder@gmail.com">okbolder@gmail.com</a>
Adelbertuscentrum	tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080, b.g.g. 0255-512167 <a href="mailto:mailto:okadelbertusbeheer@quicknet.nl">mailto:okadelbertusbeheer@quicknet.nl</a>

*Bankrekening O.K. parochie  
H. Engelmondus te IJmuiden*  
NL56 RABO 015 41 64 348  
NL62 INGB 0000 5239 65

*Bankrekening O.K. Parochie  
H. Adelbertus te IJmuiden*  
NL86 INGB 0003 8083 41  
NL21 INGB 0689 7112 55

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies **alleen** via*  
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

*Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24*  
Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de  
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

*Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL27 ABNA 0564 8402 89*

*Oud-Katholieke Begraffenisvereniging:*  
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren **vóór 21 mei 2014** bij S.C. Smit-Maan,  
IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden, tel. 0255-536961 ;  
e-mail: [s.c.smitmaan@12move.nl](mailto:s.c.smitmaan@12move.nl)*  
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 2 juni 2014.