



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND

Jaargang 56, nummer 4

oktober 2014

Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . .

Onze samenleving lijkt op een supermarkt. Er is zoveel te koop. Er zijn oneindig veel mogelijkheden om te kiezen. Er wordt van alles aangeboden. We vinden het leuk om uit veel soorten kaas te mogen kiezen. Als we met vakantie willen gaan, zijn bijna alle plaatsen in de wereld voor ons bereikbaar geworden. Jongeren kunnen kiezen uit een grote bandbreedte aan beroepen en opleidingen. Wij genieten van deze grote verscheidenheid in de wereld om ons heen. Onze nieuwsgierigheid en fantasie worden geprikkeld. De rijkdom van ons leven neemt toe met al die kansen die ons geboden worden.

Alleen: kiezen is moeilijk.

Deze overvloed kan ons ook benauwen. Hij kan ertoe leiden dat wij geen besluit kunnen nemen. Dat wij graag anderen een keuze laten maken, en dan volgen wij wel. Wie een keuze moet maken, moet vooral ook kiezen tussen goed en kwaad, waar en onwaar. Het is

helemaal niet zo gemakkelijk een goede en verantwoorde keuze te maken, en niet alleen maar na te doen wat de meeste mensen doen. Dat is vooral van toepassing wanneer het om levensvragen gaat. Keuzes die gemaakt worden wanneer het om het begin en het einde van het menselijke leven gaat, of om de verdeling van de goederen van deze wereld onder alle mensen.

Wie een weloverwogen keuze wil maken heeft houvast nodig. Wij kunnen ons alleen oriënteren als we een soort innerlijk 'kompas' hebben, een wijzer die ons de richting wijst van goed en kwaad, van waar en onwaar. En we hebben vooral moed nodig om in conflicten rondom fundamentele waarden ook stand te houden.

Er zijn keuzes in het leven die onherroepelijk zijn. Soms moet een deur dicht blijven of open gaan, en dan is hij ook definitief dicht of open - dat proberen we tenminste vol te houden. Je gaat niet trouwen op proef. Je verwekt geen kinderen op proef. Sommige beslissingen kun je niet terugdraaien, en als je ze terugdraait dan wordt het toch niet meer zoals vroeger.

Daarom moeten we altijd beseffen, dat we datgene waar het in ons leven op aan komt, ons niet zelf kunnen geven. Ik bedoel daarmee: het besef dat wij aanvaard en geliefd zijn, zoals wij zijn, met onze goede en foute keuzes.

Dat kan alleen hij tegen ons zeggen, die boven alle tekortkoming en schuld staat.

En daar staat de naam Jezus Christus voor. In hem heeft God, de Vader ons aangenomen. Dat is het eerste en belangrijkste.

Al het andere volgt daar uit. Als mensen die aangenomen zijn, kunnen we elkaar aannemen.

Als mensen die gedragen zijn, kunnen we anderen dragen.

Met hartelijke groet,
pastoor H. Münch

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN

12-10		18^e Znd. na Pinksteren (23 reeks A) (blz. 191)
	10.00 uur	H. Adelbertus
		door omstandigheden geen dienst in H. Engelmundus – dus gezamenlijk in H. Adelbertus
15-10	9.00 uur	eucharistie
19-10		46^e verjaardag van kerkwijding H. Adelbertus (blz. 557)
	10.00 uur	H. Adelbertus
	10.00 uur	19^e Znd. na Pinksteren (24 reeks A) (blz. 193)
	10.00 uur	H. Engelmundus, kinderkerk
22-10	9.00 uur	eucharistie
		H. Engelmundus
26-10		20^e Znd. na Pinksteren (25 reeks A) (blz. 195)
	10.00 uur	H. Adelbertus
	10.00 uur	H. Engelmundus, kinderkerk
28-10	19.30 uur	oecumenisch Taizégebed
		H. Adelbertus
29-10	9.00 uur	eucharistie
		H. Engelmundus

- 02-11** **Allerheiligen met gedachtenis Allerzielen**
(blz. 548)
10.00 uur H. Adelbertus
Allerheiligen (blz. 548)
- 10.00 uur H. Engelmundus, kinderkerk
- 03-11** **Allerzielen**
19.00 uur H. Engelmundus
- 08-11** dienst van voorbereiding op het aannemen
19.00 uur H. Engelmundus
- 09-11** **H. Willibrordus, apostel der Nederlanden**
(blz. 552)
10.00 uur H. Engelmundus, kinderkerk
Vormsel een Aannemen leringjongeren
H. Adelbertus gesloten
- 12-11** 9.00 uur eucharistie
H. Engelmundus
- 15-11** **15.00 uur priesterwijding van Marieke Ridder**
pontificale eucharistieviering
H. Engelmundus
- 16-11** **23^e Znd. na Pinksteren** (28 reeks A) (blz. 201)
10.00 uur H. Adelbertus
gezamenlijke viering voor A+E
H. Engelmundus gesloten
- 18-11** 9.00 uur eucharistie
H. Engelmundus

RONDOM DE ADELBERTUSKERK



Bij de vieringen

Zondag 02-11 vieren we de feestdag van *Allerheiligen* met de gedachtenis voor *Allerzielen*. Zoals ook in de afgelopen jaren kunt u voor de gedachtenis de namen van uw dierbare overledenen opgeven, het maakt niet uit als zij al langer geleden gestorven zijn. Vanaf zondag 19-10 vindt u de gebruikelijke lijsten achter in de kerk.

Zondag 09-11 is de Adelbertuskerk gesloten. We vieren samen met de Engelmundusparochie en de bisschop het aannemen van en de toediening van het Vormsel aan een aantal jongeren.

Zaterdag 15-11 wordt in de kerk van de H. Engelmundus Marieke Ridder, diaken van het bisdom Haarlem en als geestelijk verzorger werkzaam in Hoofddorp, tot priester gewijd. De dienst begint om 15.00 uur. U bent allen van harte uitgenodigd om deze viering tot een onvergetelijke dag voor Marieke en voor de kerk te maken.

Zondag 16-11 vieren de beide parochies samen in de kerk van de H. Adelbertus, de Engelmundus is gesloten. En dan nog het volgende: Zondag 23-11 sluiten we het kerkelijk jaar af met een gezamenlijke viering in de Adelbertus. Het *Hoorns Byzantijns Mannenkoor* is dan onze gast. Graag noteren in uw agenda en nodigt u ook vrienden en kennissen uit voor de dienst met dit uitzonderlijk goede koor.

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 19-10, zondag 02-11 (Allerheiligen+Allerzielen) en op zondag 16-11.

Collectes en andere bijdragen

Op zondag 19-10 houden we de landelijke collecte voor de maand oktober, bestemd voor de *Ontwikkelingssamenwerking*. De aanbeveling was nog niet ontvangen, let u derhalve goed op de afkondigingen en/of kijkt u op de website van de *bisschoppelijke commissie Sint Paulus* (stpaulus.okkn.nl).

Op zondag 16-11 is er dan de landelijke collecte voor de maand november, deze keer bestemd voor de *Unie van Utrecht*. Voor de aanbeveling verwijzen we naar de afkondigingen op de betreffende zondag.

Uw kerkbestuur beveelt beide collectes in uw goedgeefsheid aan.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

BELANGRIJKE DATUM!

Op maandag 20-10 worden er twee *afzonderlijke gemeentevergaderingen* over de voorgenomen fusie van de IJmondparochies gehouden. Op deze avond wordt het (nog te formuleren) voorstel van het kerkbestuur ten aanzien van een mogelijke fusie van de parochie van de H. Adelbertus met die van de H. Engelmundus in stemming gebracht. Aansluitend zal de bisschop van Haarlem daarover een beslissing nemen.

De gemeentevergadering voor de H. Adelbertus begint om 20.00 uur in de Adelbertuskerk. Het kerkbestuur rekent op uw aller aanwezigheid.

Graag dus reeds nu deze datum reserveren!

Uit de Adelbertus-pastorie

Tijdens het schrijven van dit bericht ben ik nog onder de indruk van het Internationale Oud-Katholieken Congres in Utrecht en de vieringen en ontmoetingen aldaar.

Het was zeker een echte belevenis voor een ieder die er geweest is.

Tijdens de grote kerkdienst op zaterdag werd mij in één oogopslag duidelijk wat er in onze kerk sinds het laatste jubileum van de Unie werkelijk veranderd is: veel meer vrouwen! Destijds – in 1989 – was alleen Angela Berlis (toen nog diaken) in de liturgie betrokken en ook dat was toen nog niet onomstreden. Nu waren er vrouwen op verschillende plekken. Voor wie bang is, dat er in onze kerk ook nooit iets verandert: dat was nou eens een significant verschil!

Het Congres bracht veel oud-katholieken bij elkaar en te midden van ons dagelijkse werk doet het gewoon goed om te zien dat er in andere landen óók gezocht wordt naar wegen naar de toekomst.

Zondag 21-09 zongen we met een paar mensen in onze eigen dienst spontaan het lied “Sta op en ga” geschreven en gecomponeerd voor dit Congres – een groet vanuit Utrecht naar IJmuiden.

Op diezelfde zondag werden Patrick, Yeri en Marieke voor hun trouwe misdienen gedurende respectievelijk 12,5 en 30 jaar in het zonnetje gezet. Het is de inzet van de vele vrijwilligers die het kerkelijk leven mogelijk maken – we mogen er trots op zijn.

Ik wil hier op dit moment niet verder ingaan op het samengaan van de beide IJmuidense parochies – de gemeentevergadering daarover is aangekondigd – maar ik wil er toch op wijzen dat u met uw vragen van inhoudelijke aard op de inloopavond van 13-10 nog terecht kunt. Zondag 05-10 zijn de stukken voor de gemeentevergaderingen beschikbaar en wellicht heeft e.e.a. dan nog nadere toelichting. Het kerkbestuur heeft het zich zeker niet makkelijk gemaakt.

Uw gebed, uw gedachten en mening zijn voor ons in deze tijd extra belangrijk.

In ons midden gaat onze zorg uit naar een aantal parochianen die langdurig ziek zijn of die nog behandelingen moeten ondergaan. In

onze zondagse vieringen denken we in onze gebeden aan hen, ook al willen zij niet altijd met naam in het Kruispunt genoemd worden.

Frans en ik gaan dezer dagen met vakantie naar Noordelijk Italië en naar Karinthië en hopen op warme nazomerse dagen en een langzaam verkleurende natuur.

Ik hoop dat ook u warme en zonnige dagen zult hebben en hoop u na 13-10 weer terug te zien,

vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat,
Robert Frede, pastoor

Misdienaars-jubilea

Zondag 21 sept jl. hebben wij als kleine kerkgemeenschap weer een mooie dienst gehad.

Marieke en Yeri zijn 12½ jaar geleden begonnen met hun inzet aan het altaar van de Heer, voor Patrick is dit 30 jaar geleden.

Wat mogen wij als parochie toch dankbaar zijn dat ook jong begonnen mensen dit vrijwillig en met trouwe inzet blijven doen. Vrijwillig – maar ook met een Missie!

Deze dienst is grotendeels ingevuld qua gezangen, de mooie oude geloofsbelijdenis, de lezingen en het lezen van gezang 531 door hen zelf.

Het gebeurt ook niet vaak dat 3 misdienaars dit tegelijk herdenken. Maar er is een goede en fijne band onderling, zelfs zo goed dat als Marieke en Patrick samen dienen, Patrick's baard eraf moet zijn: anders géén dienst samen.

Nu was de belofte gedaan, dat ook de snor eraf zou zijn in deze dienst, dit is dus gebeurd. Na de mooie woorden van pastoor Robert werden er cadeaubonnen uitgereikt, daarna mocht ik ook nog wat zeggen en kon ze een beker overhandigen met hun naam erop, het beginjaar tot nu, 2x 2001-2014 en 1984-2014 op de ene kant, de andere kant het logo van de Adelbertus „Open en Gastvrij”, en ... gevuld met drop.

Aan het einde van de dienst konden we genieten van een gezang in het Duits, dat afkomstig was van het congres in Utrecht, dit werd gezongen door een bijzonder kwartet.

Na afloop werden Marieke, Yeri en Patrick gefeliciteerd door de parochianen, en er was koffie met wat lekkers (gemaakt door Marieke) en de anderen zorgden voor een zoutje, kaas + worst. Ook de borrel, aangeboden door het kerkbestuur (waarvoor dank) ontbrak niet. Een mooie, fijne dienst, bedankt: koor, organist, kwartet en de keukenmensen.

Marjoke van de parochie Open en Gastvrij.

Missie en Diaconatskalender 2015 binnenkort weer te koop

De Missie en Diaconatskalender die in 2014 zo goed werd ontvangen, komt ook voor 2015 beschikbaar. Maar met nieuwe foto's van nieuwe projecten.

U zult foto's zien van activiteiten van koptische Christenen in Egypte. Van een blijf-van-mijn-lijf huis in Hong Kong, opgezet door Christenen. Van de Onafhankelijke kerk in de Filippijnen, waarvan enkele jaren geleden een bisschop en onlangs nog enkele priesters werden doodgeschoten toen zij openlijk partij kozen voor de armen in het land. Van blinden in Zuid Afrika, die met succes een imkerkursus volgen. Kortom, er zal veel te zien en te lezen zijn over het missie- en diaconatswerk in de wereld.

U steunt de projecten door de Missie en Diaconatskalender 2015 te kopen voor € 8. Dit verkoopbedrag is mogelijk doordat de ontwerpers, opstellers en verdelers zich geheel belangeloos voor de kalender inzetten.

De kalenders kunnen in de kerken besteld worden.

U kunt ook bestellen via internet secretaris@stpaulus.okkn.nl of via telefoonnr.: 071-4076689.

Toezening per post kost voor 1 kalender € 3,- aan porto extra.

Een bijzondere kalender in 6 talen, en een aparte pagina met toelichtingen bij de foto's. Dank voor uw aankoop !

RONDOM DE ENGELMUNDUSKERK



In het voorjaar hebben we een werkgroep '**Identiteit, Informatie en Inspiratie**' opgericht. Het doel is om in het winterseizoen met een interessant programma te komen dat zowel voor parochianen als voor de andere inwoners van de gemeente Velsen interessant kan zijn: **Verdieping en Kennismaking met het christelijke/oud-katholieke geloof**, en een ruim aanbod rondom het thema **Spiritualiteit**. Leden van de werkgroep zijn Jacob Brakenhoff, Caroline Krab en pastoor Harald Münch. Ziehier ons aanbod voor het seizoen 2014/15:

- **Bijbelkring** vanaf dinsdag 7 oktober om 14.00 uur in de Engelmunduspastorie, en verder om de week. Dit seizoen willen we samen het laatste boek van de Bijbel 'Het Boek der Openbaringen' lezen. Een van de onbegrijpelijkste en meest intrigerende bijbelboeken.

- **Presentatie filminterviews** met parochianen over hun favoriete Bijbeltekst op dinsdag 7 oktober om 20.00 uur in de Bolder, door Age Kramer.

- **Oecumenische leeskring**: vrijdag 10 oktober om 14.00 uur, in de Engelmundussacristie, pakken we de draad van onze oecumenische leeskring weer op. We lezen dit jaar het boek 'Gewoon Jezus' van Thomas Wright. De schrijver was bisschop in de Church of England, maar heeft zijn ambt neergelegd om weer als professor aan de universiteit en in parochies te kunnen vertellen over de betekenis en het geheim van Jezus voor mensen in onze tijd. We lezen vrijdags om de week om 14.00 uur.

- **Lezing over het einde der tijden**, gezien vanuit de Bijbel op vrijdag 30 januari 2015 om 20.00 uur in het Adelbertuscentrum.
- **Aswoensdag** 18 februari gastpredikant in gezamenlijke dienst in Engelmunduskerk om 19.00 uur.
- **Lezing van de Syrische schrijfster Styre Kaya** over het uitmoorden van de Syrische christenen tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de hand van haar familiegeschiedenis op vrijdag 27 februari om 20.00 uur in de Bolder.
- **Christelijk meditatie** op vrijdag 6 maart om 20.00 uur in de Engelmunduskerk.
- **Passieconcert met delen van de Mattheüspassie** op vrijdag 13 maart om 20.00 uur in de Engelmunduskerk.
- **Lezing over de betekenis van de Goede Week** door Mattijs Ploeger op maandag 23 maart in de Adelbertuskerk, om 20.00 uur
- **Palmpaasstok maken** voor kinderen op zaterdag 28 maart om 14.00 uur in de Bolder en zondag om 10.00 uur processie in de kerk.
- **Geloofsmaaltijd met gesprek over het Onze Vader** samen met de Nieuwe Kerk op de donderdagen 21 en 28 mei en 4 juni om 20.00 uur respectievelijk om 18.30 maaltijd in de Bolder.

Uit de parochie

Vanaf woensdag 1 oktober beginnen de gesproken weekmissen weer, die in de kerk gevierd worden aan het zijaltaar. De dienst begint steeds om 9.00 uur. Na afloop is er koffie.

Zondag 31 augustus vierden we in een volle kerk dat 50 jaar geleden het huwelijk van Ab Zwart en Gré Zwart-de Graaf werd gezegend. Te midden van vele vrienden, familie en parochianen gaven zij voor

God uitdrukking aan hun dankbaarheid. Mogen zij nog vele jaren samen door het leven gaan.

In het laatste Kruispunt liet ik u weten dat onze koster Klaas Broek onverwachts van de dokter moest horen dat hij aan kanker leed. Ondertussen kreeg hij te horen dat er weinig meer te doen is dan behandelingen om ongemak en pijn verlichten. Voor ons allemaal is het een zware klap. Maar in gebed en vriendschap willen wij met Klaas en zijn familie op deze laatste weg verbonden zijn.

Nog maar een paar weekjes en dan is het eindelijk weer zover ! Dan openen we de deuren van alweer de 61^e

BOLDER BOLDER BOLDER BAZAR BAZAR BAZAR BAZAR

Het wordt weer een **leuk en spannend feest** om met elkaar te zorgen voor een **zo fantastisch mogelijke opbrengst** voor onze parochie. Als vanouds zult u grote 'kaskrakers' tegenkomen als de **viskraam** en de **verlotingen**, maar ook de **tweedehands boeken**, de **Activa-verlotingen**, de **bijna-nieuwe kledingmarkt**, de **rommelmarkt**, prachtige **wenskaarten**, de **matrix verloting** en veel en veel meer.

Ook hebben we dit jaar twee **nieuwe activiteiten** die ik u nog niet ga verklappen!

Vooraf nog wat regedingetjes:

- Heeft u nog **Douwe Egbertspunten** of bonnen van bakker Ketels? Doe ze in een envelop en neem ze mee naar de kerk. We kunnen ze goed gebruiken.
- Heeft u mooie **tweedehands spullen** voor de oude boekenstand of de rommelmarkt? Dan kunt u die brengen in de

Bolder. Bent u niet in de gelegenheid om ze te brengen, dan kunt u contact opnemen met Henk Zoer op 0255-754288.

- **Mooie kleding** voor de kledingmarkt kunt u op **maandag 20 oktober** van 13:30 tot 15:30 brengen in de kerk, Kon. Wilhelminalakade 119
- Heeft u prachtige **CD's, LP's of DVD's** die wij mogen verkopen? Dan kunt u contact opnemen met Wil Wijker op 023-5387658.
- Anneke Zwart kan altijd mooie spullen gebruiken in haar **sieraden- en interieurstand**. U kunt haar bellen op 023-5491140.

De finale planning tot slot:

- Op **6 oktober** om 20:00 in de Bolder houden we de **bijeenkomst van de medewerkers** als laatste voorbereiding op de bazar.
- Op **19 oktober** is het **MATRIX-zondag**. Na de kerkdienst kunt u onder het genot van een kopje koffie een kans wagen op mooie prijzen! De penningmeester van het kerkbestuur heeft aangegeven dat die zondag een iets lagere collecteopbrengst is toegestaan, als de loten gretig worden afgenomen. Pak uw kans!

O ja! Vergeet u niet de opvallende **Bazar-affiche** achter uw raam te hangen? Als het goed is, zit hij bij dit Kruispunt en anders liggen er exemplaren achter in de kerk. Tot snel!



Namens de bazarcommissie, Jan Pieter Schoon

De parochie onderweg



Deze rubriek is bedoeld om de parochie te informeren over het wel en wee van bestuurszaken rond onze parochie. Hierbij stond de laatste jaren het proces van samengaan centraal. Van 2010 tot 2012 was dat banden aanhalen, kerkbesturen die samen gingen vergaderen, samen beleid afstemden. Deze periode werd afgesloten met gemeentevergaderingen waarbij vrijwel een ieder binnen de parochie zich voor samengaan uitsprak. Een deel van ons wilde echter toch nog een kleine slag om de arm houden en vroeg tijd tot eind 2014 om dan definitief een besluit te nemen over daadwerkelijk samengaan of niet. Dat moment is nu genaderd.

In twee afzonderlijke gemeentevergaderingen zal de parochie haar kerkbestuur adviseren over een besluit. Om dit goed te kunnen voorbereiden heeft het kerkbestuur voorwerk gedaan en presenteert het een voorgenomen besluit.

Dit voorwerk is omschreven in een nota '*Samengaan O.K.-parochies IJmond*'. Overzichtelijk wordt hierin weergegeven, hoe en waarom het kerkbestuur tot haar pré-advies, c.q. voorgenomen besluit is gekomen. Op de gemeentevergadering kan over onderdelen van deze nota, als ook over het besluit gediscussieerd worden.

Uiteindelijk zullen wij het besluit schriftelijk in stemming brengen.

Daarnaast heeft het kerkbestuur een beleidsvisie neergelegd in een '*Beleidsplan 2015 – 2020*'. In een visie 2020 wordt in grote lijnen weergegeven hoe wij als kerkbestuur voor de komende 5 jaar richting willen geven aan de parochie in de IJmond.

Na afloop van de kerkdiensten op 5 oktober zullen beide nota's klaar liggen achterin beide kerkgebouwen. Voor een ieder is daarmee dus gelegenheid om zich voor te bereiden op de gemeentevergadering

van **20 oktober**.

Wij kunnen ons voorstellen dat er naar aanleiding van de nota's vragen ontstaan. Om deze van een antwoord te kunnen voorzien, hebben wij op maandag 13 oktober vanaf 20.00 uur een inloopavond in het Adelbertuscentrum. Het kerkbestuur is daarbij aanwezig, niet om te discussiëren over haar pré-advies, maar om te antwoorden op inhoudelijke vragen vanuit beide nota's.

Vervolgens besluitvorming door schriftelijke stemming tijdens beide gemeentevergaderingen op 20 oktober a.s.:

- H. Engelmundus, aanvang 18.00 uur in De Bolder

- H. Adelbertus, aanvang 20.00 uur in het Adelbertuscentrum

Vergeet niet om tijdens de gemeentevergadering de nota's mee te nemen.

Voor een ieder die tijdens deze vergaderingen verhinderd is, bestaat de mogelijkheid om richting het kerkbestuur schriftelijk te reageren op beide nota's en het pré-advies, c.q. voorgenomen besluit.

Het kerkbestuur zal het besluit, c.q. advies van beide gemeentevergaderingen meedelen aan de bisschop, waarmee een belangrijk proces wordt afgesloten.

Er zijn ook andere onderwerpen die het kerkbestuur bezig houden, namelijk de dingen van alle dag. Eén van die zaken wil ik benoemen en dat is dat Klaas Broek om gezondheidsredenen zijn functie als koster van de Engelmunduskerk heeft neergelegd. Het kerkbestuur wil hem bedanken voor alle jaren waarin hij op uiterst plezierige wijze een grote inzet heeft getoond.

Tot slot nog de agenda, namelijk aandacht voor 10 november wanneer wij de najaars-gemeentevergadering houden als voorbereiding van de Synode; Adelbertuscentrum aanvang 20.00 uur.

Namens het kerkbestuur,
Gert Jan v.d. Hulst

DANKBETUIGINGEN

Beste mensen,

De viering van ons 50-jarig huwelijk in de H.Mis in de St. Adelbertus op zondag 24 augustus was voor ons en voor onze familie een geweldig feest!

Voor ons gezin en onze familie en vrienden was het een zeer mooie gebeurtenis.

Ook dank aan allen die ons hebben bedacht met een leuk geschenk en hebben meegedaan aan de koffie en borrel na de mis.

Iedereen die heeft meegeholpen aan het slagen van dit feest ook heel hartelijk dank.

Wij hebben aan die dag een heel warm gevoel overgehouden.

Jessy en Ruud Laurijs

Zondag 31 augustus hebben wij ons 50-jarig huwelijk kerkelijk mogen vieren. Het was een mooie dienst met medewerking van Fieta achter het orgel; Piet Schol en het koor hebben prachtig gezongen; we mochten vele felicitaties ontvangen; en kaarten, bloemen, cadeau's, enz.; en van de zondagschoolkinderen nog een mooie slinger. Het was geweldig! Dit is een heel mooie herinnering voor ons.

Heel hartelijk dank!

Ab en Gré Zwart

Filmavond Historische Kring

Op 28 oktober, in het Adelbertus centrum, beginnen we een serie filmavonden van en over de IJmuidense parochies en parochianen. Er blijkt vrij veel film- en ander beeldmateriaal aanwezig te zijn in het parochie-archief en bij parochianen thuis.

We gaan het deze avond vertonen, bekijken en er misschien wel over praten bij een drankje ... tegen historische prijs.

Heeft U zelf nog materiaal, dat U kwijt wilt of wilt tonen, neemt U dan contact op met de leden van de Historische Kring, of met Mariska Donker, tel.: 023 - 5392080

Voor de laatste keer:



Het congres is achter de rug, we staan op, gaan en blijven ook weg. Hoe was het?

We hebben prachtig weer gehad, warm en zonnig en droog. Is dat belangrijk? Nou, de pret was een stuk minder geweest, als het geregend had en koud en winderig geweest was.

Rondom de Domtoren in Utrecht waait het altijd. Nu niet, en we stonden er vaak om zo maar te praten, te wachten om de kerk in te gaan, om naar een workshop te gaan, om te gaan lunchen. Iedereen met een rood key-cord met zijn naam en een paarse congresstas – niet te missen.

We waren donderdagmiddag het station nog niet uit, of we zagen de eerste tasje al. Volg de tasje en je komt bij de kerk. Daar krijg je het programma, je congreskaart, je eigen tasje van Wil, of Jaap, of Liesbeth, of Johan, of Anneke of Cees. Dat voelt vertrouwd: wat er ook gebeurt, zij zullen ons redden. We zijn trots op jullie – en op alle andere vrijwilligers! Bedankt!

Uren later pas verzamelen de congresdeelnemers zich op de Maria-plaats bij de kruidentuin. In de middag hebben we de stad bekeken en de congreslocaties opgezocht: Domkerk, Janskerk, Paushuize, Catharijneconvent, Academiegebouw, St. Gertrudiskathedraal, Gertrudiskapel, enz. Steeds zag je weer nieuwe tasje, waar we wat schuchter naar knikten of zwaaiden.

We werden op straat door 'gewone' mensen (zonder tasje dus) aangesproken: 'Wat is er te doen? Al die mensen met paarse tasje?' Eigenlijk wilde ik ze met wat gemompel afpoeieren, maar herinnerde

me toen de preek van bisschop Harald Rein: dat we er gewoon voor moeten uitkomen, dat we oud-katholiek zijn, dat we het fijn vinden. Als we zelf al verzwijgen, dat we geloven, hoe moeten mensen met een slapend geloof, of zonder geloof er dan achter komen, dat geloven echt bestaat en dat het gewone mensen zijn, die het doen? Ik vertelde dus kort over ons congres – dat was de eerste keer.

We verzamelden dus op de Mariaplaats onder klokgelui uit de Domentoren, de Buurkerk en de Gertrudis. Om 19.30 uur zou daar de opening zijn. Om 19.15 uur was iedereen er wel, zangers, een dirigent, koperblazers. Om 19.20 uur kwamen in processie misdienaars, de dekens van de bisdommen, de Utrechtse pastoors, de buitenlandse oud-katholieke bisschoppen met als laatste de aartsbisschop in ornaat, en stelden zich op op een stoepje. Zij waren te vroeg, kennelijk ongeduldig, nieuwsgierig, niet meer te houden. Maar eerder beginnen kon niet, want de klokken overstemden alles. Het was een merkwaardige situatie: geestelijkheid, zangers en musici stonden aan de ene kant van het pleintje en wij aan de andere, naar elkaar te kijken en te wachten. De samenschooling werd gadeslagen en gevolgd door twee politieagenten per fiets. Wij deden niets, en ook het winkelende publiek deed niets verdachts.

Een plezierig en benijd aspect van onze kleine kerk is, dat de contacten tussen leken en geestelijken zo direct en gemakkelijk zijn. Maar hier kon het niet, niemand ging de bisschoppen en priesters een hand geven, zelfs niet zwaaien: het liturgische spel kent regels, en wie ze kent, houdt zich er aan.

Toen luidden de klokken uit, het werd stil en het liturgische spel kon beginnen: 'Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere' (OKG 827) in vier talen met begeleiding van koperblazers, een woord van welkom, het congresrefrein 'Sta op en ga' in drie talen (zie Kruispunt p. 3, 4) en daar gingen we: in processie naar de Gertrudiskathedraal, achter het kruis, achter de geestelijken, de zangers.

De kathedraal, met naast iedere bank nog twee klapstoelen, liep helemaal vol, en nog moesten mensen staan.

De Openingsdienst had een paar hoofddaccenten en duurde lang – het was al tegen, zo niet over achten toen we begonnen!

Er waren een preek van de aartsbisschop, welkomstwoorden van de voorzitter van het congrescomité en de aartsbisschop, een nieuw congreslied, dat we moesten aanleren, dat dichter en componist eerst toelichtten, en gezongen psalmen en gesproken gebeden, maar we begonnen met een waterceremonie.

Het doopvont stond midden in de kerk en de bisschoppen van Utrecht, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland spraken ieder een stuk lofzang op het water (zoiets als in de Paaswake). Ieder had een assistent die een glazen vaas met dat water vulde. Alle aanwezigen werden uitgenodigd aan hun doop te denken, zich stuk voor stuk met wat water te laten besprenkelen en een kruisje met water op het voorhoofd te ontvangen.

Tenslotte zongen we aan het eind van de dienst ‘De dag, door uwe gunst ontvangen’ (OKG 778).

Dat was de eerste congresdag.

Vrijdag begon met een ochtendgebed in de Domkerk en het toneelstuk over ‘Sta op en ga’, geschreven door Adrie Paasen. Zij heeft het korte fragment uit Handelingen 8: 26-40 uitgebreid en de hoofdpersonen een geschiedenis en een achtergrond gegeven, waardoor het simpele verhaal van de doop langs de kant van de weg een dramatische, tragische en tenslotte bevrijdende geschiedenis met een hoopvolle, veelbelovende toekomst wordt.

Heel mooi gespeeld met Erna Peijnenburg in twee hoofdrollen, met een simpele aankleding, maar ook een voortreffelijke geluidsinstallatie (die zeker niet simpel was).

En toen gingen de congresgangers zelf aan het werk in de workshops. Daar ben ik niet bij geweest: ik zag de groepen voor de Domkerk verzamelen en weggaan achter de vrijwilligers met een geel veiligheidshesje en een bord met naam en nummer van de workshop. Velen waren enthousiast, anderen minder, en een aantal had niet mee kunnen doen in de workshop van hun keuze. Zij waren teleurgesteld – jammer.

Aan het eind van de middag sprak de Griekse theoloog John Gryssavgis uit de USA over onze plek in de schepping. Dit werd voor mij een hoogtepunt van het congres.

Op de zesde scheppingsdag schiep God de mens uit ´aarde, naar het beeld en de gelijkenis van God´. ´Naar het beeld en de gelijkenis van God´ spreekt ons aan, dat vinden we mooi. Dat we gewoon ´zand en klei´ zijn, dus aarde, deel van de aarde, ligt verder van ons af; daar denken we pas aan op Aswoensdag en bij de beaarding ´stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren´.

Het was een lang en spannend verhaal, dat er op neer komt, dat we verantwoord moeten omgaan met de aarde. Niet als een soort beschermers, opzichters, toezichhouders, maar omdat we er deel van uitmaken: wij zijn van hetzelfde materiaal gemaakt!

En toen trok het congres weer in een lange stoet, nu zonder liturgisch kader, naar het Catharijneconvent om er te eten, om de collectie te zien en vooral de pas geopende tentoonstelling ´Ik geef om Jou – Naastenliefde door de eeuwen heen´. Een perfecte aanvulling op het congres ´Sta op en ga´. Gaan, om wat te doen? Om Jezus na de volgen, te doen wat Hij deed, de werken van barmhartigheid. ´Wat je voor de armen, gedaan hebt, heb je voor mij gedaan ...´

En verder is het museum een prachtige omgeving om met bekenden door heen te wandelen, hier een kijkje te nemen, daar wat te lezen en door te praten.

De donderdagavond stonden veel mensen met tasjes elkaar nog wel wat onwennig aan te kijken en te bekijken. Naarmate het congres vorderde, praatten mensen steeds meer en langer en enthousiaster met elkaar – er waren nieuwe contacten gelegd, oude werden verdiept. Overal zag je buiten geanimeerde groepjes, die met moeite weer op tijd naar binnen te krijgen waren voor de volgende activiteit. En tussendoor ving je soms een glimp op van het jongerencongres. Ik zag ze vrijdag na het toneel op hun fietsen wegrijden en hield mijn hart vast: met zoveel buitenlandse jongeren op de fiets door de stad naar de jeugdherberg in Rhijnauwen! De leiding was vastberaden:

‘two by two, not too fast!’ Het is goed gegaan en ze hebben het leuk gehad, wat we konden zien en horen op zaterdag. Een Kroatisch meisjeskoor in klederdracht zong al voor de Domkerk, en andere jongeren deden de voorbeden in de grote Uniedienst. Zij baden ook voor de bisschoppen van de oud-katholieke kerken die sinds 1989 overleden waren: de bisschoppen die de kerken ver voor hen en ook voor ons geleid hebben. Het ontroerde mij: de jongeren gedenken hen, die ons het geloof overgeleverd hebben, al hebben zij hen nooit gekend. Dat is de apostolische traditie, die zij weer zullen moeten voortzetten.

De Uniedienst op zaterdag was voor mij het andere hoogtepunt van het congres. Het was een prachtige dienst, die droeg en meesleepte. We moesten vroeg aanwezig zijn, vanwege de komst van prinses Beatrix. De kerk was helemaal vol met de gewone banken, met stoelen, beeldschermen en geluidsboxen. Iedereen kon van alles zien en alles horen, behalve de heilige mannen, de mannen met witte gewaden, die achter het altaar zaten (heb ik me later laten vertellen) – helaas. Toen de vrijwilligers al op hun plaatsen zaten, en alleen de EHBO nog door de kerk mocht lopen, vroeg een kleine EHBO-ster iets aan enkele buitenlandse gasten. Ik sprong toen maar in: ik zou haar wel verstaan, maar verder wist ik ook niets. Ze moest een blad met glazen en een kan water regelen voor de heilige mannen dus, en dat niet op het altaar zetten, maar ergens er naast. Het is gelukt! Er werd bij vol orgel, uit volle borst en in alle talen gezongen (23 nationaliteiten waren vertegenwoordigd). Maar er zong ook een kinderkoor, heel voorzichtig, heel ijl in het Engels, ‘the Lord’s my shepherd, I’ll not want’. Ontroerend: zoveel mensen, in het immense, prachtige, imponerende gebouw, doodstil – want als het erop aan komt voelen we ons allemaal, of we nu prinses of een kerkelijke bobo zijn, een schaapje, dat vertrouwt op zijn herder.

Zo zette ook bisschop Harald Rein ons weer met beide benen op de koude grond. Straks staan we op en gaan terug naar onze vaak kleine parochies. Daar moeten we onze verbondenheid met Jezus

volhouden als wijnranken, verbonden met de wijnstok Jezus. De eucharistie vieren, zijn Woord horen, actief zijn in de gemeente. Jezus navolgen, trouw zijn. De blijheid, de vreugde van het geloof, van het oud-katholiek-zijn, die we hier intens ervaren, moeten we vasthouden, er open over zijn, gewoon vertellen, dat het fijn is om te geloven. Van wie zouden mensen over geloof kunnen horen, als wij er niet over willen of durven praten? Zo kunnen wij vrucht dragen. Toen was het heel stil.

Tot Toon Renssen op zijn gamba begon te spelen: één enkele gamba temidden van 900 mensen onder de hoge gotische spitsbogen van de machtige middeleeuwse Dom. Wat een stilte, wat een ingetogen, speels en luchtig tussenspel!

Weldra vulde echter het Latijnse Credo met grote golven van geluid de kerk weer, aanzwellend, aflopend, overslaand en kabbelend. Het is moeilijk onder woorden te brengen, waarom ik het zo prachtig vond. Je had je liturgieboekje, je had een beeldscherm, je moest meedoen, er was geen tijd en geen gelegenheid om je te vervelen of weg te kijken. Toen de aandacht tijdens de communie-uitreiking dreigde te verslappen begon het kinderkoor met een vredewens in het Duits:

Friede sei mit Dir und Friede sei mit mir.

Friede mit uns allen und mit der ganzen Welt!

Ach kinderen, wat mooi, mocht die wens toch vervuld worden!

Na afloop waren er een ontvangst in het Academieggebouw, aangeboden door de gemeente Utrecht, en een warm buffet.

Voor mij was dit het einde van het congres. Het spektakel in de kloostergang met pauken, oliedrums en een betonmolentje trok me niet zo aan.

Zondagmorgen zat ik achter het orgeltje van ons Engelmonduskerk-(je), waar wij, vlak 30 congresgangers uit de IJmond, geïnspireerd door het congres verder gaan met het dagelijkse kerkelijke leven.

Die inspiratie zullen we nog nodig hebben.

Fiete Smit-Maan

Bach in de Binnenstad

Op zaterdag 11 oktober zingt het Haarlems Bachensemble onder leiding van Mark Lippe de Cantates 'Wir danken Dir, Gott, wir danken Dir' en 'Unser Mund sei voll Lachens' van J. S. Bach. Het concert vindt plaats om 17.00 uur in de Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24.

Er wordt een vrijwillig bijdrage gevraagd van € 12,50 p.p.

Aangepaste gezinsdienst

De volgende dienst is op 26 oktober om 15.00 uur in de Fidelishof. Het jaarthema is 'In Gods hand' en het thema van deze dienst 'Werken in de wijngaard'.

Robert Frede gaat in deze dienst voor, Joop Marechal bespeelt het orgel met assistentie van Rob Zeegers.

AGENDA

07/10	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie Engelmundus
07/10	20.00 uur	Film interviews bijbelverhalen Age Kramer, Bolder
09/10	10.00 uur	Koffieochtend, Adelbertuscentrum
10/10	14.00 uur	oecumenische leeskring, Bolder
13/10	20.00 uur	Inloopavond bij het kerkbestuur, A-centrum
14/10	20.00 uur	Mannenclub, Jack Zuurbier: schaatssport
15/10	20.00 uur	Aktiva, jaarvergadering
20/10	18.00 uur	Gemeentevergadering Engelmundus, Bolder
20/10	20.00 uur	Gemeentevergadering, Adelbertus, A-centrum
21/10	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie Engelmundus
24/10	14.00 uur	Oecumenische leeskring, Bolder
24/10 – 25/10		BolderBazar
28/10	20.00 uur	Historische kring, filmavond, A-centrum
03/11	20.00 uur	Geloof als inspiratie. Dr. M.Ploeger, Haarlem
10/11	20.00 uur	Gemeentevergadering (Synode), A-centrum
11/11	20.00 uur	Mannenclub, wijnproefavond
13/11	10.00 uur	Koffieochtend, Engelmundus RK, Driehuis
19/11	20.00 uur	Aktiva, wijnproeverij

PAROCHIE van de H.H.ADELBERTUS en ENGELMUNDUS i.o.
website: www.ijmuiden.okkn.nl

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden
tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,
06-30126877; e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :	Sparrenstraat 46, IJmuiden
Engelmunduskerk:	Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder:	tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-757346 of 06-22879771, okbolder@gmail.com
Adelbertuscentrum:	tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080, okadelbertusbeheer@quicknet.nl b.g.g. 0255-512167

*Bankrekening O.K. parochie
H. Engelmundus te IJmuiden*
NL56 RABO 0154 1643 48

*Bankrekening O.K. Parochie
H. Adelbertus te IJmuiden*
NL86 INGB 0003 8083 41

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies **alleen via***
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24
Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL27 ABNA 0564 8402 89

Oud-Katholieke Begravenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren **vóór 29 oktober 2014** bij S.C. Smit-Maan,*
IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden, tel. 0255-536961,
e-mail: s.c.smitmaan@gmail.com
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 10 november 2014.