



KRUISPUNT

Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . .

Voor mensen die niet in God geloven is het verhaal van Jezus een verhaal zoals vele anderen. Wat is er bijzonder aan, dat er een kind van arme mensen onder barre omstandigheden is geboren?

De heren van deze wereld komen en gaan. Sommigen denken dat zij het zijn die de loop van de geschiedenis bepalen. Dat zij het initiatief kunnen nemen voor alles wat gebeurt: een op en neer van hoop en teleurstelling, van moedige initiatieven en jammerlijke mislukkingen. Wat is daar bijzonder aan? Waarom kijken we met bewondering naar de heren van deze wereld.

Pas als mensen de ogen opengaan zoals bij de herders, toen in Bethlehem op het veld, is het mogelijk de loop van de geschiedenis van deze wereld en ons mensen anders te zien.

Wie gelooft zal te midden van al het heen en weer van ons leven en de loop van de wereld het plan van God ontdekken. God, de Vader van Jezus, alleen is de Heer van de geschiedenis. Hij geeft het kleine kind in Bethlehem een naam: *Jezus*, dat betekent: *God brengt redding*.

Er is op het moment zo veel onvrede in de wereld. Het geweld lijkt de overwinning te behalen op de vrede in onze wereld. God wil vrede en hij maakt vrede, op zijn manier.

Van meet af aan neemt hij het initiatief. Het kind dat Maria baart is alleen van Hem. Jezus is de beslissende boodschapper van God. Daarom horen de woorden *ere zij God in de hoge en op aarde vrede de mensen van zijn welbehagen* uit het kerstverhaal onafscheidelijk bij elkaar. Het ene is zonder het andere niet te verkrijgen.



Gods welbehagen is beslissend. Vrede hebben wij aan God te danken. Dat is zijn geschenk aan ons. Daar waar vrede is, daar is God. Zoiets kun je niet verzinnen. Vrede is dus niet alleen mogelijk. Hij is er werkelijk.

Maar de schrijver, Lucas, die het gebeuren van Kerst heeft opgeschreven is niet zo dom om te denken dat er overal reeds vrede heerst. Precies het tegendeel is waar. Op aarde is tot nu toe alleen vrede bij *de mensen van zijn welbehagen*.

In het uur van het kruis op Golgatha leek het erop dat de vrede zich uit deze wereld heeft teruggetrokken in de hemel, in de wereld van God. Het lijkt erop dat het de mensen bijna gelukt is de vrede van God uit de wereld weg te dringen.

Maar – Gode zij dank – God, de Vader, is loyaal. Wat in de stal ter wereld is gekomen, kan de wereld nooit meer voorgoed wegdringen.

En daar komt ons persoonlijk leven in het spel.

Over een paar weken vieren we Kerst. Met Kerst is Gods vrede als het ware vlees geworden. Het kind in Bethlehem betovert onze harten. In hem sluit God zich bij de stoet van mensen aan die door de wereld trekken. En hij blijft altijd bij ons.

Hij verlaat ons nooit meer. Hij is onze persoonlijke vrede geworden. In hem worden we gedragen over alle pijn en verdriet heen. Hij is onze altijd betrouwbare vrede en vreugde geworden. In Jezus zijn wij voor altijd veilig in God geborgen.

Van harte wensen wij u een gezegend Kerstfeest,

Pastores Harald Münch en Martina Liebler-Münch



Rooster van kerkdiensten

14-12		3^e zondag van de advent
	10.00 uur	H. Adelbertus
	10.00 uur	H. Engelmundus
		viering 50-jarig huwelijk Jan en Bertje van der Leek-Scholder kinderkerk
17-12	09.00 uur	eucharistie H. Engelmundus
20-12	19.00 uur	viering van boete en vergeving ter voorbereiding op het hoogfeest van kerstmis H. Engelmundus
21-12		4^e zondag van de advent
	10.00 uur	H. Adelbertus H. Engelmundus kinderkerk
24-12		Kerstnacht
	22.00 uur	H. Adelbertus
	22.00 uur	H. Engelmundus
25-12		Kerstdag
	10.00 uur	H. Adelbertus
	10.00 uur	H. Engelmundus kinderkerk
26-12		H. Stefanus, diaken en eerste martelaar
	10.00 uur	H. Engelmundus <i>H. Adelbertus gesloten</i>
28-12		<i>geen kerkdiensten</i>
30-12	19.30 uur	oecumenisch Taizégebed H. Adelbertus
31-12		Lof van Oudjaar
	19.00 uur	H. Adelbertus <i>H. Engelmundus gesloten</i>



- 04-01** **Epifanie – Openbaring van onze Heer Jezus Christus aan de volken**
10.00 uur H. Adelbertus
 H. Engelmundus
 kinderkerk
- 07-01** 09.00 uur eucharistie
 H. Engelmundus
- 11-01** **1^e zondag na Epifanie**
10.00 uur H. Adelbertus
 H. Engelmundus
 kinderkerk
- 14-01** 09.00 uur eucharistie
 H. Engelmundus
- 18-01** **2^e zondag na Epifanie**
10.00 uur H. Adelbertus
 H. Engelmundus
 kinderkerk
- 21-01** 09.00 uur eucharistie
 H. Engelmundus
- 25-01** **3^e zondag na Epifanie**
10.00 uur oecumenische viering van Schrift en Tafel in de PKN
 Engelmunduskerk te Velsen-zuid
 H. Adelbertus blijft gesloten
10.00 uur H. Engelmundus
 kinderkerk
- 27-01** 19.30 uur oecumenisch Taizégebed
 H. Adelbertus
- 28-01** 09.00 uur eucharistie
 H. Engelmundus



RONDOM DE ADELBERTUSKERK



„Rondom de Adelbertuskerk“ – deze rubriek zullen we in het Kruispunt niet lang meer lezen, en de voor u vertrouwde naam van pastoor Robert Frede eronder zult u nu al moeten missen. Op 7 december hebben we afscheid genomen van hem en zijn partner Frans Bossink, en hun de zegen toegewenst voor hun tijd in Haarlem. Tot onze IJmuidense parochies samengaan tot een nieuwe parochie, ben ik uw pastoor, in een periode die niet makkelijk is. Een periode waar we – naast het afscheid van een pastoor – afscheid nemen van het Adelbertus kerkgebouw (en het Adelbertuscentrum), en het gaat hier niet om een hoop levenloze stenen! Er zitten herinneringen ... en toch kunnen we deze herinneringen ook meenemen naar een nieuwe plek ... want we worden niet dakloos, in tegendeel, ons “gezin” wordt uitgebreid, de “familie” van de geloofsgemeenschap wordt groter en daarom niet minder warm. Maar eerst vieren we samen Kerst, nog één keer in de Adelbertus ... maar we weten: de volgende keer met Kerst wordt ook in ons nieuwe godshuis het Goddelijke kind geboren om ons vrede, licht en vreugde te geven.

U allen (vanuit de pastorie aan de Wilhelminakade) hartelijke groeten en Zalig Kerst!

Bij de vieringen

Woensdag 24-12 om 22.00 uur begint de Kerstnachtviering met om 21.45 uur samenzang.

Donderdag 25-12 om 10.00 uur de eucharistieviering op Eerste Kerstdag – en ons eigen koor zal deze diensten weer opluisteren (met bijzonder mooie kerstklanken, kan ik u nu al verklappen)!

Woensdag 31-12 om 19.00 uur vieren beide parochies samen het Lof van Oudjaar. We kijken naar het jaar dat achter ons ligt en leggen het samen met het nieuwe jaar in de goede handen van God.



Oecumenisch Taizégebed 30-12 en 27-1: telkens op de laatste dinsdag van de maand wordt er in de Adelbertuskerk dit mooie avondgebed gehouden. Het heeft een bijzondere sfeer door de rustgevende meditatieve Taizé-gezangen en een duidelijk moment van stilte.

Oecumenische viering van Schrift en Tafel in de PKN Engelmundus in Velsen Zuid op zondag 25-1. Op heel de wereld hebben christenen een gezamenlijke viering in het kader van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen, verbonden door het geloof in de ene Heer, Jezus Christus. En Hij roept ons ook hier in IJmuiden (oost) voor deze viering in verbondenheid.

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de dienst van zondag 21-12, en na de vieringen van Kerstnacht en Eerste Kerstdag (24 en 25 dec.).

En, vanaf januari is er elke zondag koffiedrinken na de kerk!

Op zondag 4-1 zullen we na de dienst het glas heffen op een goed begin en een gezegend nieuwjaar (en wie 2 glazen wil heffen rijdt gewoon door naar Haarlem waar onze bisschop om 16.00 uur iedereen uitnodigt voor de Nieuwjaarsvespers en -borrel)

Collectes

Op zondag 21-12 houden we de landelijke collecte voor de maand december, dichtbij huis, want hij is bestemd voor de diakonie van de eigen parochie. Op zondag 18-1 is er dan de landelijke collecte voor de maand januari, t.b.v. Oecumenisch Werk.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op zaterdagavond en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 09.00 uur).



RONDOM DE ENGELMUNDUSKERK



De afgelopen maand november was een bijzondere maand. Op verschillende manieren werd aan de toekomst van onze kerk gebouwd. Mensen die bereid zijn hun bijdrage te leveren voor de toekomst van onze kerk.

Op zondag 9 november werden 7 jongeren in onze gemeenschap *aangenomen*. 7 jongeren die voor de eerste keer deelden in brood en wijn, lichaam en bloed van Christus. 7 jongeren die aanschoven bij de maaltijd van de Heer, symbool van Gods Nieuwe Wereld, die voor iedereen openstaat die met Jezus Christus het avontuur wil aangaan.

Een week later, op zaterdag 15 november, werd in de kerk van de heilige Engelmundus Marieke Ridder tot *priester gewijd*. Iemand die al een stuk van haar levensweg achter zich heeft waagt het avontuur aan om met Jezus Christus een nieuwe kant op te gaan: werken aan zijn Nieuwe Wereld als priester.

Mogen allen, de 7 aannemelingen en de nieuwe priester, hun weg in deze wereld aan de hand van God, de Vader van Jezus, vinden.

Aaf Kromhout - van der Meer heeft deze weg in de tijd tussen aannemen en priesterwijding voltooid. Op donderdag 13 november hebben wij van haar *afscheid genomen* in de Engelmunduskerk en haar in gebed aan God, onze Vader toevertrouwd. Moge zij rusten in vrede!

Uit de ziekenploeg van onze parochie valt te melden, dat de chemokuur bij *Gre van Os* alleen tijdelijk geholpen heeft. Ze zijn nu met een andere soort van behandeling begonnen.

Joke Wennis kreeg heel onverwachts te horen dat zij een tumor in de darmen heeft, maar verder onderzoek wees uit dat het gezien de omstandigheden goed te behandelen is. Zij wacht nu op een oproep voor de operatie.



Hen en alle andere zieken die ik hier niet genoemd heb zullen in het gebed van de kerk voor God, de Heer, gebracht en aan zijn goedheid toevertrouwd worden.

De *oecumenische leeskring* komt om 14.00 uur in de sacristie van de Engelmunduskerk bijeen op vrijdag 19 december en vrijdag 16 januari. Wij lezen samen een boek van de voormalige Anglicaanse bisschop Tom Wright over het leven en betekenis van Jezus. Er is altijd plaats om aan te schuiven.

De *Bijbelkring* komt op dinsdagmiddag om 14.00 uur in de Engelmunduspastorie bijeen en wel op 16 december en 13 januari. Wij verdiepen ons op het moment in het laatste boek van de Bijbel 'de Openbaring van Johannes'. Iedereen is van harte uitgenodigd mee te doen.

Ten slotte wil ik iedereen uitnodigen, die behoefte heeft aan een stuk geestelijke verdieping, voor de eucharistieviering op woensdagochtend om 9.00 uur in de Engelmunduskerk. Daarna drinken wij met elkaar koffie. Wie vervoer nodig heeft moge de Engelmunduspastorie opbellen.



De parochie onderweg



Het is bijzonder om in deze tijd verslag te moeten doen van onze bestuurlijke activiteiten. In winkeltermen zouden wij stellen dat er volop wordt verbouwd terwijl de verkoop doorgaat. In feite is dat binnen onze parochie ook het geval. Zo deed ik in de vorige uitgave van het kruispunt verslag van beide gemeentevergaderingen waarbij ingestemd werd met de éénwording van beide parochies. Daarnaast van de brief aan de bisschop van Haarlem met ons verzoek om in te stemmen om onze parochie per 1 januari 2015 juridisch als eenheid te beschouwen met de naamvoering HH. Adelbertus en Engelmundus. Tot slot het naderende afscheid van pastoor Robert Frede. Met enige vertraging heeft uw kerkbestuur het antwoord ontvangen van de bisschop, hetgeen wij graag met u willen delen.

Amsterdam, 24 november 2014.

Zeer geachte leden van het kerkbestuur,

Met verontschuldiging dat mijn antwoord lang op zich heeft laten wachten, reageer ik langs deze weg op uw verzoek van 27 oktober jongstleden aangaande de samenvoeging van de beide parochies in IJmuiden tot de ene nieuwe parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus en het mogelijke afstoten van het Adelbertuscomplex.

Hoewel het mij – evenals het velen onder u – pijn doet om afscheid te moeten nemen en afstand te moeten doen van een voor velen zo vertrouwde kerkplek, stem ik in principe in met uw beide verzoeken. Ik spreek graag mijn grote waardering uit voor de uitvoerige en zeer gedegen analyse van de huidige situatie en de toekomstverwachting die u als kerkbestuur hebt gemaakt én ook voor de zorgvuldige wijze waarop u alle parochianen in het besluitvormingsproces hebt betrokken. Mijn instemming wordt daarnaast ingegeven door mijn overtuiging, dat u juist als gecombineerde nieuwe parochie beter in staat zult zijn om op een efficiënte en daardoor des te geloofwaardiger wijze gestalte kunt geven aan de verkondiging van het evangelie in de IJmond.

De vertraging in mijn reactie heeft ook te maken met het feit, dat ik uw verzoeken heb voorgelegd aan de commissie voor het kerkelijk recht in onze kerk om te voorkomen dat ik ondoordachte beslissingen zou nemen of niet de juiste procedure zou volgen. Zodra ik hun advies heb gekregen, zal ik u daarvan in kennis stellen. In het Collegiaal Bestuur is de zaak inmiddels aan de orde geweest en ook daar heeft men met instemming van de voornemens kennis genomen.

Ik hoop hiermee dat u op de ingeslagen weg kunt voorgaan en ik bid met u, dat Gods zegen uw werk mag bekronen.

+ ditte Jan



Het kerkbestuur is dankbaar voor het vertrouwen zoals door de bisschop vermeld. In afwachting van deze brief is er gedurende de afgelopen weken binnen de parochie veel gebeurd. Pastoor Martina Liebler-Münch heeft de taken van pastoor Robert Frede overgenomen. Voorbereidingen zijn getroffen voor zijn officiële afscheid op 7 december. Daarnaast heeft het pastorale team een plan opgesteld om in overleg met velen te komen tot een passend afscheid van de Adelbertuskerk op 15 februari 2015 om vervolgens op Aswoensdag samen te gaan als één parochie. Tussentijds zal veel worden geregeld, waarbij wij bovenal niet voorbij willen gaan aan de emoties van velen die ongetwijfeld spelen.

Ondanks al wat ons wacht hoop ik dat wij gesterkt worden door de boodschap van Kerst. Met de wens dat het evangelie ons gaande houdt, wens ik u goede feestdagen,

Namens het kerkbestuur,
Gert Jan v.d. Hulst

DRIE-KONINGENAVOND

De Werkgroep nodigt de leden van de Adelbertus- en Engelmundusparochie uit om op zaterdag **17 januari 2015** om 20.00 uur deze altijd weer gezellige drie-koningenavond met ons mee te vieren in de Bolder.

De intekenlijst zal vanaf zondag in de kerk liggen.



Dankbetuiging

De kerkdienst bij mijn afscheid van de IJmuidense parochies en meer bijzonder van de parochie van de H. Adelbertus is voor mij een zeer bijzondere en ontroerende gebeurtenis geweest.

Ik heb – dat mag u gerust weten – opgezien tegen deze dag. Afscheid nemen heeft iets ingewikkelds en zeker ook als dat gebeurt op een moment dat er toch al veranderingen voor de parochianen zijn. Ik hoor eerder bij de mensen die de ander naar het station brengen en in de trein afleveren en dan zeggen: “Ik wacht niet totdat je weg bent...” om dan zonder om te kijken weer huiswaarts te gaan. Maar ik bracht niemand weg – ik ben degene die gaat. De kerk was vol, er werden mooie liederen gezongen, de bisschop was er – een feestelijke dienst.

De toespraken door Gert Jan van der Hulst, door Johannes van Riessen en Marjoke de Koning-Wiljouw hebben mij (en Frans) erg geraakt. Het is leuk en verrassend wat anderen onthouden en wat opvallend is aan je eigen gedrag. (En het klopt: Ook in Haarlem zullen weer sterke kleuren aan de muren van de pastorie te vinden zijn ☺)

De receptie aansluitend was gewoon gezellig als altijd! Ik wil iedereen die op welke wijze dan ook aan dit afscheid heeft meegewerkt, voor of achter de schermen, voor de mooie dienst, de gezelligheid en de zeer vele goede gaven van harte dank zeggen. Frans en ik waren gewoon overweldigd.

We hebben een goede tijd in uw midden gehad en uw vertrouwen en vriendschap hebben ons goed gedaan.

Eind februari gaan we volgens onze huidige planning de Wilgenstraat voor de Kinderhuissingel verruilen. Het is niet ver – dus we zullen elkaar vast nog eens zien.

Ik wil tenslotte toch nog eens herhalen wat ik ook zondag aan het einde heb gezegd: IJmuiden is een sterke en vitale parochie met een groot potentieel. Het zou goed zijn als we daar met z'n allen wat meer van overtuigd zouden zijn. We komen vaak niet verder dan te zeggen: We zijn groot en het is gezellig. Ik heb in mijn tijd veel meer gezien en beleefd dan dat. Gewoon een goede en naar elkaar omziende gemeenschap met een groot en te vaak onuitgesproken geloof in God. En dat is iets om met een zekere trots te koesteren.

Ik geloof echt in de toekomst van oud-katholiek IJmuiden.

Hartelijk dank voor alles, Robert Frede, pastoor



Zondag 7 december



Vandaag namen we tijdens de dienst afscheid van onze pastoor Robert. Het werd een mooie, een bijzondere dienst. De parochianen, de familie, de genodigden, allen waren in groten getale verschenen zodat we ons konden verheugen in een volle kerk.

De eucharistieviering van de tweede zondag van de advent werd voorgegaan door bisschop Dirk Jan, en pastoor Robert preekte. Na de slotzang volgde een toespraak van de voorzitter van het kerk-bestuur Gert Jan. Hij vergeleek zijn bestuurlijke periode met Robert met een wandeling: "Ik heb nu

eenmaal de gewoonte om stevig door te lopen, maar van Robert leerde ik hoe belangrijk het is af en toe wat tijd te nemen, om je heen te kijken en een praatje te maken ". Lector Johannes sprak meer over de pastorale kracht van Robert. Bijvoorbeeld over de snelheid waarmee hij zich inwerkte in de ingewikkelde familieverbanden in onze traditioneel oud-katholieke parochie. Samen met Mariska overhandigde Johannes daarna het afscheidscadeau: een rode stola. Om Robert iedere keer aan IJmuiden te herinneren. Maar, merkte hij op, rood als liturgische kleur wordt niet veel gedragen. En dat is goed want het is belangrijker aan de toekomst te denken dan aan het verleden. Daarbij was nog een geldbedrag, te besteden tijdens een komende vakantie, waaruit afgeleid kan worden hoe geliefd Robert is in IJmuiden.

Tenslotte schetste Robert nog hoe hij - komend uit Amsterdam - IJmuiden had ervaren en was gaan waarderen. En hoeveel het hem speet te vertrekken, juist in deze fase van verandering van de IJmuidense parochies.

Tijdens de receptie die op de dienst volgde, heeft menig parochiaan nog van de gelegenheid gebruik gemaakt om Robert en Frans persoonlijk te vertellen hoezeer wij hen zullen missen, maar ook om hen alle geluk te wensen in hun nieuwe parochie en woonplaats.

Hans van de Pieterman



KLEURPLAAT



Bedankjes

Namens Wilma, Gerard en verdere familieleden wil ik de parochianen van de Engelmunduskerk en de Adelbertuskerk bedanken voor de grote belangstelling getoond tijdens de kortstondige ziekte en overlijden van Klaas Broek. Zoveel kaarten, zoveel bloemen en dan het aantal mensen in de kerk en op Westerveld. Bedankt lieve mensen. Wij willen speciaal Betty Gouda-Glas bedanken voor haar mooie woorden gesproken in de kerk. Hartverwarmend.

Het doet ons goed te weten dat Klaas bij velen geliefd was. Dit geeft ons een enorme steun om zonder hem, hoe moeilijk dat ook is, verder te gaan.

Reinette Broek



Lieve mensen,

Zoveel lieve, troostende woorden, een knuffel, een arm om me heen, een hand op m'n schouder de dag nadat mijn schoonmoeder Aaf Kromhout-v.d. Meer was overleden.

Hartverwarmend vond ik het, dat deed me zo goed!

Ook namens de familie wil ik iedereen bedanken voor hun aanwezigheid bij de uitvaart in de kerk en het crematorium, het was zoals zij het graag gewild had.

Frieda van Laar



Onderhoudsploeg Westerbegraafplaats

Zoals altijd kwam er ook dit jaar weer een afvaardiging van Sinterklaas naar de 'Wester' om de onderhoudsploeg een traktatie aan te bieden voor het mooie werk dat zij verrichten.

De knecht van Sint, de Rijmpiet, had weer een mooi gedicht gemaakt. Het luidde als volgt:

*Toen vorig jaar de discussie over witte, blauwe of rode Pieten het nieuws ging kleuren,
Kon men niet vermoeden dat een handvol zeikers daar over door zou blijven zeuren.*

*Sint opperde toen om zwart geschminkt en met zwarte baard over straat te gaan,
En zich daarbij door een aantal witte knechten te laten bijstaan.*

*Maar bij nader inzien dacht Sint: 'Laat ik dit maar vergeten,
Want voor je het weet word je voor een terrorist versleten'.*

*Dus helaas behoort de Pieten-rel nog lang niet tot het verleden,
En zal Sint zijn gerijmd verhaaltje beperken tot het heden.*

*Na zijn aankomst uit Spanje vernam Sint dat het H.O.V.-traject toch wordt doorgedrukt.
Ook Pieterbaas sprak hierover zijn misnoegen uit en zei: 'Ze zijn van de pot gerukt'.*

*Verder vernam Sint dat de Fast Flying Ferries op een veiling te koop waren gezet;
'Wat zonde' pruttelde Zwarte Piet, 'Lekker over het kanaal scheuren, altijd dikke pret'.*

*Maar vele malen groter was de schok toen in maart maatje Jan plots overleed.
Geschrokken bespraken Sint en Piet wat dat betekende en wat Jan zoal deed.*

*'Nou' sprak Sint, 'Ik kan me nog herinneren hoe ik samen met Jan
op enig moment een kerststal inrichtte'.
Toen de pastoriendeur open ging, Glazemaker de kerk betrad en
ons van onjuiste inrichting betichtte.*

*Geïrriteerd reageerde Jan en sprak bepaald niet onbedeesd:
'Wat klets je nou toch man, ben je er soms zelf bij geweest?'*

*Op heel veel fronten was Jan voor de Engelmundus-parochie van grote waarde,
Maar ook voor de landelijke kerk was hij in touw, waarmee hij veel respect vergaarde.*



*We zullen Jan herinneren als een trouwe vriend waar je op kon rekenen,
En we zijn dankbaar dat we hebben ervaren wat hij voor ons mocht betekenen.*

*Een half jaar later bereikten Sint zorgelijke berichten over koster Klaas,
En wel heel erg snel werd een dodelijke ziekte hem helaas de baas.*

*In korte tijd zagen wij met veel verdriet en onmacht deze man ten gronde gaan,
En slechts enkele weken later zou men bij het graf van Klaas en Nettie staan.*

*Klaas was één van de meest betrokken kosters die Sint en Piet mochten meemaken.
Ondanks dat hij pas laat die roeping voelde had hij grote kennis van (koster)zaken.*

*Verder was hij ook bloemenstal opsteller en verse- en gebakkenvoer distributeur,
En ver voor de Bazardagen ging hij met zijn lotenboekjes van deur tot deur.*

*Dat was voor hem een soort wedstrijd, zoiets als een ouderwetse voetbal-match
tussen Stormvogels en V.S.V.
Het ging tussen hem en tante Corrie wie de meeste loten verkocht
tante Corrie was daar niet blij mee.*

*Zowel Jan als Klaas waren een soort pijlers van onze kerk,
Soms met veel, maar ook weleens met minder zin deden ze hun werk.*

*Het waren allebei met Derperbloed geïnjecteerde heren,
Dus als iets ze goed dwars zat klonk heel duidelijk: 'Krijg de'*

*Door deze gebeurtenissen heeft Sint besloten om geen liederen aan te heffen,
Ook de broze gezondheid van Jan Blokland baart zorgen zoals we allemaal beseffen.*

*Toch ook dit jaar weer worden jullie door Sinterklaas en Piet geëerd,
Voor wat door deze club op 'de Wester' steeds weer wordt gepresteerd.*

*Hierbij als vanouds ook dit jaar als dank de traditionele speculaasstaaf,
Met de groeten van Sint en zijn Knecht, door de Zeur Pieten betiteld als Zwarte Slaaf.*

De onderhoudsploeg heeft voor de woensdagochtenden dringend
behoefte aan nog enkele vrijwilligers.
Heeft u interesse, meld u dan aan bij Jan v.d. Leek.



De Adelbertus-column op de website van onze parochie, ijmuiden.okkn.nl, geeft parochianen de gelegenheid te schrijven over iets dat zij hebben meegemaakt of om hun mening te geven. Dit is een verhaal dat hier onlangs te lezen was.

Toch een kerstverhaal

Af en toe ben ik als vrijwilliger een dagje op Schiphol. Ik beheer daar dan het stilte-centrum. Midden op de drukke luchthaven is dat een plaats waar reizigers een plek vinden om te bidden, te mediteren, wat te lezen in een van onze religieuze boeken of gewoon even wat rust vinden. Mensen van alle religies delen daar dezelfde ruimte. Of het nu moslims, christenen, boeddhisten of hindoeïsten zijn. Of ze misschien aan yoga doen, of zeggen atheïst te zijn, ze zijn allemaal welkom. De vrijwilligers zijn daar dan om mensen de weg te wijzen, of een luisterend oor te bieden. En soms maak je dan iets bijzonders mee. Lees maar even door: een verhaal waaruit blijkt dat je er altijd over kan praten.

Het was een paar dagen voor kerst, aan het einde van mijn middagdienst, toen een jonge man mij vroeg waar hij, als moslim, zijn gebeden kon doen. Ik wees hem naar de gebedsruimte en de pijl, die de richting van Mekka aangeeft. Hij reageerde "dat kan niet, daar is een jood", wijzend op de man die in de andere hoek aan het bidden was. En hij zei dat zo fel, dat ik niet geprobeerd heb hem op de multireligieuze opzet van de gebedsruimte te wijzen. Ik bood hem een kopje koffie aan in het kantoortje: als dat op is, is de ruimte vast weer vrij. Dat wilde hij wel en even later zat hij tegenover mij te vertellen over de problemen die zijn familie had in de door Israël "geblokkeerde en bedreigde" Gaza. Even later kwam de joodse jongeman bedanken voor de gelegenheid hier zijn gebeden te doen. Ik bood hem ook een kop koffie aan. De moslim keek niet blij, maar zei niets. Even later zaten ze naast elkaar tegenover me. Aanvankelijk praten ze alleen met mij, maar na een paar minuten vertelden ze ook elkaar over hun problemen. Gebrek aan alles in Gaza, in Tel Aviv, angst voor raketten maar ook Palestijnse burens waar ze het goed mee konden vinden.



Ik had het gevoel dat ik me niet met dit gesprek moest bemoeien en liet ze met een smoesje voor een paar minuten alleen. Een kleine tien minuten later kwam ik terug. Voordat ze mij zagen hoorde ik ze al. Het gesprek was een stuk vrolijker geworden; er werd zelfs gelachen. Dit wilde ik niet storen, dus verlengde ik mijn wandelingetje met nog een minuut of tien. Op de terugweg kwam ik de joodse man tegen. Hij bedankte uitgebreid voor de "prayer-room", de koffie én het gesprek. De moslim was inmiddels begonnen aan zijn verlate middaggebed.

Joden en Moslims vieren geen Kerst, maar volgens mij was dit toch een kerstverhaal.

Hans van de Pieterman



Twee koren met samenzang in de Petrakerk

Op zaterdagavond 20 december aanstaande treden het Goede Herderkoor en het Chr. Mannenkoor 'Ijmuiden' gezamenlijk op in een programma met kerstliederen en samenzang in de Petrakerk te Ijmuiden.

Beide koren vertolken bekende kerstmelodieën uit binnen- en buitenland, terwijl bij sommige liederen ook de aanwezigen hun stem mogen laten klinken.

Bij twee muziekstukken wordt één groot koor gevormd. Ruim 80 mannen en vrouwen brengen dan de kerstcantate Hosianna en het bekende Panis Angelicus ten gehore.

Deze koor- en samenzangavond begint om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd.

De toegang is gratis; wel wordt u na afloop van het programma een financiële bijdrage gevraagd, ter bestrijding van de onkosten.

Het adres van de Petrakerk is: Merwedestraat te Ijmuiden.



Bezichtiging van de Kerststal in de St. Agathakerk te Beverwijk.

Ook dit jaar zijn bezoekers weer van harte welkom in bovengenoemde kerk om de 22 x 5 meter grote kerstgroep te komen bekijken, opgebouwd uit mensgrote etalagefiguren in verschillende taferelen. Deze keer is geprobeerd vorm te geven aan de gedachte, dat wij mensen ons veel meer zouden moeten bekommeren om het welzijn en de noden van onze medemensen. Het thema voor dit jaar luidt dan ook

"" OMZIEN NAAR ELKAAR ""

De basis voor het eerste tafereel zijn de "Werken van barmhartigheid "

(Matteüs 25; 35-36),

het tweede tafereel toont de bekende wonderbare roodvermenigvuldiging. (Matteüs 14; 14-31)

Deze zijn opgesteld aan weerszijden van de Kerststal, waarin de kribbe met het kind en zijn ouders, de herders met hun schapen, de os en de ezel, en de drie koningen met hun geschenken.

De verlichting is dit jaar voor een deel gemoderniseerd, er is een prachtig nieuw achtergronddecor, en speciaal voor de kinderen zijn weer een paar bewegende elementen aan de kerstgroep toegevoegd.



Bezichtiging kan plaatsvinden op de zaterdagen en zondagen 13/14 en 20/21 december, en vervolgens dagelijks vanaf Eerste Kerstdag t/m zondag 4 januari 2015, steeds van 12.00 tot 16.00 uur.

Tijdens de bezoeken zullen diverse zangkoren zich laten horen.

De toegang is gratis, maar een bijdrage om de kosten voor materialen en gereedschap te dekken wordt door het bestuur en het bouwteam, allen vrijwilligers, zeer op prijs gesteld.

Graag tot ziens !



Commissie aangepaste gezinsdiensten

De Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond bereidt zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst voor. Deze diensten zijn voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en belangstellenden.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de kerstviering.

Het thema van de kerstviering is: **“Een Kind ons gegeven”**.

De dienst wordt gehouden op zondag 21 december 2014 in de Laurentiuskerk, Fidelishof 30 te IJmuiden

De dienst begint om 15.00 uur.

Vanaf 14.45 uur is er samenzang met medewerking van het Gospelkoor Sign uit IJmuiden

De voorganger in de kerstviering is pastor E. Wigchert.

Muzikale medewerking wordt verleend door het Gospelkoor Sign uit IJmuiden. Het orgel wordt bespeeld door dhr. J.Marechal en Rob Zeegers (ass. organist).

Aan de collecte kunt u meedoen door het geven van fruit, bloemen of geld. Het fruit en de bloemen gaan naar de zieken. Het geld is voor de instandhouding van de aangepaste gezinsdiensten.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om na te praten bij een kopje koffie, thee of een glas fris

Bij problemen met vervoer kunt u bellen naar de autovriendendienst kunt u vóór 20 december 2014 contact opnemen met R. de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530 210.



AGENDA

16-12	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie Engelmundus
17-12	18.30 uur	Aktiva, adventsavond
19-12	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie Engelmundus
13-01	20.00 uur	O.K. Mannenclub, nieuwjaarsavond
13-01	20.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt, kienavond
13-01	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie Engelmundus
16-01	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie Engelmundus
21-01	20.00 uur	Aktiva, kruidenvrouwkje

Het verhaal van de vier kaarsen

*Heel langzaam branden er vier kaarsen op een rij,
de omgeving was zo rustig dat men ze kon horen spreken.*

De eerste kaars zei:

*'Ik ben de vrede, niemand kan mij beletten dat ik uitdoof'
Haar vlammetje werd vlug kleiner en doofde uit.*

De tweede kaars zei:

*'Ik ben het vertrouwen, meestal kan ik gemist worden,
dus heeft het geen zin meer, dat ik blijf branden'
Wanneer zij stopte met praten, blies een zuchtje wind haar uit.*

Op haar beurt sprak zachtjes de derde kaars:

*'Ik ben de liefde, ik heb de kracht niet om te blijven branden,
de mensen negeren mij, zij vergeten zelfs hun naaste te beminnen'
Zij wachtte niet langer en doofde ook uit.*

Plotseling ...

kwam er een kind aan en zag de drie gedoofde kaarsen, en zei:

*'Waarom branden jullie niet verder?'
Nadat ze dit gezegd had, begon het kind te huilen.*



Toen zei de vierde kaars:

*'Wees niet bang, nu ik nog brand
kunnen we de andere kaarsen weer aansteken,
want ik ben de kaars van de hoop'*

*Met glanzende ogen nam het kind de kaars van de hoop
en stak de andere drie kaarsen weer aan*

*De vlam van de hoop zou nooit uit ons leven mogen verdwijnen
En ieder van ons zou de hoop, het vertrouwen, de vrede, de liefde moeten
koesteren
Want eens zal misschien ook de kaars van de hoop doven ...
Volg het voorbeeld en zorg dat ze blijven branden.*



*De redactie en medewerk(st)ers
van het kruispunt wensen u allen*

*hele fijne en gezellige feestdagen en een
voorspoedig en gezond 2014*



PAROCHIE VAN DE H.H. ADELBERTUS EN ENGELMUNDUS I.O.

website: ijmuiden.okkn.nl

Pastores

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,
06-30126877, e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk : Sparrenstraat 46, IJmuiden
Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder: tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-757346 of
06-22879771, okbolder@gmail.com
per 1-1-2015: 06-5732 1171
Adelbertuscentrum: tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,
okadelbertusbeheer@quicknet.nl
b.g.g. 0255-512167

Bankrekening O.K. parochie
H. Engelmundus te IJmuiden
NL56 RABO 0154 1643 48

Bankrekening O.K. Parochie
H. Adelbertus te IJmuiden
NL86 INGB 0003 8083 41

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies **alleen via**
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24
Busjes kunnen geleegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begrafnisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt: kopij inleveren voor 7 januari a.s. bij:
Mw. F. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
Tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 19 januari.

