



**PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND**  
Jaargang 56, nummer 7 januari/februari 2015

**Aan het volk van God bij  
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . . .**

Het is duidelijk, 'God' is voor vele mensen vandaag een vreemd woord geworden. Sommigen zijn het vergeten, maar voor de meesten is het niet meer belangrijk. Misschien dat iemand nog weleens bij een plechtige gebeurtenis in het openbaar het woord 'God' in de mond neemt. Maar of het dan voor diegene een levende realiteit is kun je afvragen. En voorts is het een taboe.

Wees eerlijk! Is het in de kerk feitelijk anders? Is God niet ook in het bewustzijn en in de praktijk van de kerk naar de marge verdrongen?

We praten over vele onderwerpen, zonder twijfel dringende thema's. Deze kunnen zo veel tijd en aandacht van ons opeisen, dat wij het geheel uit het oog verliezen. Dan praten we straks meer over de inventaris van een huis, de meubelen en verdere regelingen zodat wij het doel van het huis uit het oog verliezen.

Soms lijkt het erop dat God alleen maar een deel van de kerkelijke inventaris, een voorwerp, is. We vergeten dat Hij diegene is waarin wij leven, bewegen en zijn.

Want eigenlijk kunnen we niet over Hem spreken. We kunnen alleen maar tot Hem roepen, hakkelend over Hem praten – onder Hem staan, zoals je in een kerk onder een boog of gewelf staat.

Misschien denkt u, och, dat is toch zeer simpel: we geloven immers allen in dezelfde God. – Aan welke God geloven wij? Wie bedoelen wij, wanneer we God zeggen?

Deze vragen liggen ook voor ons mensen van de kerk niet achter ons, maar ze staan groot voor ons. Deze vragen zijn niet opgelost. Ze zijn aan ons opgegeven. We moeten het woord 'God' doorheen ons hele leven spellen. De dagen en jaren van ons leven zijn de letters van dit woord.

Het komt erop neer dat we de juiste letters kiezen en deze in de goede volgorde achter elkaar zetten, anders ontstaat het woord 'afgoden'.

Wij komen uit twee gemeenschappen in deze weken bij elkaar om een nieuwe gemeenschap te vormen die een doel heeft. En het doel is niet zelfbehoud maar 'op reis gaan', investeren in een relatie, onze relatie samen, door Jezus, met zijn Vader. Anders hoeft al die moeite niet, die wij doen voor het overeind houden van onze nieuwe parochie.

Bij de vraag naar onze relatie met de Vader van Jezus, gaat het niet om bloedeloze bespiegelingen. Het gaat om ons persoonlijk. Het gaat erom hoe groot of klein wij van onszelf en van de wereld denken. Ons mens-zijn, onze menselijkheid zijn de inzet. Vertel mij, aan welke God je gelooft, en ik zeg je wie je bent.

Met hartelijke groeten,  
Pastoor Harald Münch

## Rooster van kerkdiensten

<b>18-01</b>		<b>2<sup>e</sup> zondag na Epifanie</b>
	10.00 uur	H. Adelbertus H. Engelmundus kinderkerk
<b>21-01</b>	09.00 uur	eucharistie H. Engelmundus
<b>25-01</b>		<b>3<sup>e</sup> zondag na Epifanie</b>
	10.00 uur	oecumenische viering van Schrift en Tafel in de PKN Engelmunduskerk te Velsen-zuid <i>H. Adelbertus blijft gesloten</i>
	10.00 uur	H. Engelmundus kinderkerk
<b>27-01</b>	19.30 uur	oecumenisch Taizégebed H. Adelbertus
<b>28-01</b>	09.00 uur	eucharistie H. Engelmundus
<b>01-02</b>		<b>4<sup>e</sup> zondag na Epifanie, Opdracht van de Heer in de tempel 'Maria Lichtmis'</b>
	10.00 uur	H. Adelbertus H. Engelmundus kinderkerk
<b>04-02</b>	09.00 uur	eucharistie H. Engelmundus
<b>08-02</b>		<b>5<sup>e</sup> zondag na Epifanie</b>
	10.00 uur	H. Adelbertus H. Engelmundus kinderkerk
<b>11-02</b>	09.00 uur	eucharistie H. Engelmundus

<b>15-02</b>		<b>6<sup>e</sup> zondag na Epifanie</b>
	10.00 uur	H. Adelbertus H. Engelmundus kinderkerk
<b>18-02</b>	19.00 uur	<b>Aswoensdag</b> H. Engelmundus, eucharistieviering
<b>22-02</b>		<b>Eerste zondag van de veertigdagentijd</b>
	10.00 uur	H. Engelmundus, eucharistieviering koffiedrinken, kinderkerk

### Informatie bij de kerkdiensten

Op **1 februari** zullen tijdens de dienst in de Engelmunduskerk ook de kaarsen voor het liturgisch gebruik gewijd worden en na de kaarsenwijding zullen we met de kinderkerk een processie door de kerk houden.

In de viering op **15 februari** zullen de parochianen van de Adelbertuskerk in eigen kring afscheid nemen van hun kerkgebouw.

Met **Aswoensdag** begint de vastentijd. Dit jaar zullen dominee Barbara de Groot met de PKN-gemeente uit Velsen-Zuid met ons meevieren en Corjan Matsinger, algemeen secretaris van Youth for Christ, zal preken.

Op alle daarop volgende woensdagen zullen wij aan de **oecumenische vespers** in de Engelmunduskerk van Velsen-Zuid meedoen.

De aanvangstijd is 19.00 uur.

En dan is het zo ver. Op 22 februari is er de **eerste gezamenlijke dienst** van de nieuwe parochie. Het is nu een feit dat de Engelmundus- en de Adelbertusparochie niet meer bestaan. Er is nu een nieuwe gemeenschap ontstaan: de parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, en dat wordt in deze viering zichtbaar waarin de bisschop zal voorgaan.

# RONDONOM DE

## ADELBERTUSKERK



De vieringen van Kerst en oudejaarsavond liggen achter ons, evenals het feest van Epifanie (Driekoningen) en het waren mooie en bezielende vieringen in saamhorigheid – teminste dat is me verteld. Want zelf moest ik (en moet ik nog) bij dit alles verstek laten gaan door een gecompliceerde beenbreuk na een aanrijding. Helaas hebt u dus niets aan mij gehad in deze tijd, en dat spijt me meer dan ik kan zeggen. Maar, hoe iedereen heel vanzelfsprekend is ingevallen en taken heeft opgepakt en zodoende alles werd opgevangen, dát is om trots te zijn op onze gemeenschap!

En, uiteindelijk was het ook weer bijzonder om Eerste Kerstdag in het vertrouwde kerkgebouw nog een keer te kunnen vieren met de vertrouwde “oude” pastoor ...

Wij gaan nu een nieuw jaar in, een jaar dat voor ons oud-katholieken in de IJmond veel veranderingen zal brengen. Dat het een zegenrijk jaar mag worden, voor ons eigen leven en voor dat van onze parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, daar vertrouw ik op en dat wens ik ons allen toe.

Martina Liebler

### **Uit de parochie**

Koos van Heijst heeft goed bericht gehad wat betreft zijn gezondheid, maar liet ons wel kort daarna even schrikken. Hij was enkele dagen in het ziekenhuis i.v.m. een niet opgemerkte ontsteking in zijn been. Intussen is hij thuis en gaat het goed. Houden zo.

**Koffiedrinken:** alle zondagen na de diensten.

## Laatste viering in de Adelbertuskerk

Vanaf 1 januari zijn wij één parochie.

Vanaf Aswoensdag gaan we samen in één kerkgebouw op weg naar Pasen.

En de zondag daarvoor, 15 februari a.s., is dus de laatste viering die in onze Adelbertuskerk wordt gehouden. Een bijzonder moment. We hebben ervoor gekozen om hier geen grootse pontificale viering met honderden genodigden van te maken. Het wordt een intieme “gewone” mooie viering van de parochianen van de H. Adelbertus die daarmee gepast afscheid nemen van hun dierbare Adelbertuskerk.

***Bij deze bent u allen van harte uitgenodigd voor deze dienst.*** Daarna ontmoeting in het Adelbertuscentrum met koffie en een drankje.

## Bij de vieringen

*Oecumenische viering van Schrift en Tafel in de PKN Engelmunduskerk in Velsen-zuid op zondag 25 januari.*

Op heel de wereld hebben christenen een gezamenlijke viering in het kader van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen, verbonden door het geloof in de ene Heer, Jezus Christus. En hij roept ons ook hier in IJmuiden (oost) voor deze viering in verbondenheid.

## Collectes

Op zondag 18 januari is er de landelijke collecte voor de maand januari t.b.v. het Oecumenisch Werk.

## Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op zaterdagavond en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9 uur).

## Laatste dienst van Schriftlezing en Gebed op 4 januari 2015

Wat was dit weer een mooie dienst, voorgegaan door onze lectoren Rob en Johannes,

Meerdereren met mij zullen deze dienst zien als een inspiratie om dit 'samen' in de Engelmunduskerk nog vele malen te mogen horen en te bidden en te zingen met elkaar!

Wij als parochianen mogen dankbaar zijn, dat we deze diensten mogen 'delen' met elkaar onder één dak.

Achter op de liturgie stond het volgende gedrukt. De tekst wil ik u niet onthouden:

*Heer onze God  
zelf staat u op  
en verlaat de hemel  
om dicht bij ons te zijn  
en door een kind met ons op weg te gaan.*

*Dus u weet wat u van ons vraagt  
als u zegt: „Sta op en ga”  
en wij achter ons moet laten  
wat ons dierbaar is.....*

*Doe ons dan ervaren  
dat wij  
mét elkaar  
de plaats zijn  
waar u zich laat vinden.*

Rob,Johannes en Patrick: 'bedankt'

Marjoke de Koning

# RONDOM DE

## ENGELMUNDUSKERK



Wij hadden weer een fijne tijd rondom Kerstmis samen: het kerstspel op de vierde advent met een aantal nieuwe gezichten, de kerstnacht die druk was ondanks dat vele trouwe bezoekers door de griep geveld waren, maar in plaats daarvan een grote groep nieuwe en onbekende gezichten. Fijne en goed bezochte vieringen op de eerste en tweede kerstdag. En dan was het 1 januari. Wij hebben er in de praktijk nog niets van gemerkt, maar op die dag werd de **nieuwe parochie** van de HH. Adelbertus en Engelmundus een feit. Twee gemeenschappen hielden op te bestaan en een nieuwe begon.

Helaas moesten we het nieuwe jaar met een verdrietig feit ingaan. Na een jaar van pijn, hoop en teleurstelling kwam **Gré van Os** naar huis met de boodschap: 'Er is geen hoop meer wij stoppen met de behandeling'. In de kring van haar hele familie ontving ze de laatste zalving en kon zij waardig afscheid nemen van alle dierbaren. En drie dagen later gaf zij de geest. Zij is thuis gekomen bij de Heer. Moge zij rusten in vrede. En mogen haar vrienden en familie zich getroost weten in deze dagen door Gods goede Geest.

Op de dag van het afscheid van Gré moest **José Gouda** naar het ziekenhuis. Ze had een virusinfectie opgelopen. Daar ontving ze in het midden van haar familie de ziekenzalving en communie.

**Annie van Os** die twee weken voor Kerstmis met een gebroken heup in het ziekenhuis terecht was gekomen en kort in Velsersduin revalideerde, is weer terug in de Moerberg op haar oude kamer.

**Joke Wennis** is op de oudjaarsdag geopereerd. De operatie verliep voorspoedig. Helaas waren er daarna wat complicaties, maar alles is goed afgelopen. Zij is weer bij haar dochter ingetrokken om helemaal te herstellen.



**Sonja Gravemaker** was net voor Kerstmis lelijk gevallen en had een gecompliceerde en pijnlijk armbreuk opgelopen. Zij is ondertussen geopereerd, maar het herstel zal nog wel evenduren en soms pijnlijk zijn.

**Piet Roos** is onverwachts in het ziekenhuis met een zware longontsteking opgenomen. Tot overmaat van pech moest hij nog behoorlijk ver naar Purmerend gebracht worden. Alle andere ziekenhuizen in de buurt waren vol.

De **oecumenische leeskring** komt in het nieuwe jaar weer op de vrijdagen 30 januari, 13 februari en 27 februari in de Engelmundussacristie om 14.00 uur bijeen.

De **Bijbelkring** vind plaats in de Engelmundussacristie om 14.00 uur op de dinsdagen 27 januari, 10 en 24 februari. Wij lezen samen het boek der Openbaringen.

Joop Rijnders is al jaren organist in de Adelbertsukerk. Hij is lid van de Katholiek-Apostolische kerk. Een van de belangrijkste geloofspunten van zijn kerkgenootschap is '**het einde van de tijd**', dit is de wederkomst van Christus en het vergaan van de wereld. Op vrijdag 30 januari zal hij om 20.00 uur in het Adelbertsucentrum daarover iets vertellen.

Vrijdag 27 februari hebben wij de syrische schrijfster **Stire Kaya** te gast. Ze zal om 20.00 uur in de Bolder een lezing geven over haar roman 'Echo uit een onverwerkt verleden'.

Deze roman is gebaseerd op waargebeurde verhalen uit 1915 over de wreedheden op de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Turkije. Om dood en ellende op zo'n massaal niveau te verwerken is het belangrijk om te vergeven. Om te vergeven is het belangrijk om erkenning te krijgen. Dit boek is een roep om erkenning, nodig om 'onze doden psychisch te begraven'.

Het zal een boeiende avond worden met veel actualiteit, gezien de situatie in Syrië op dit moment.

## De parochie onderweg



Namens het kerkbestuur mag ik allen binnen de parochie een gezegend, voorspoedig en gezond nieuw jaar wensen. Voor ons een bijzonder jaar omdat wij per 1 januari officieel één parochie zijn geworden onder de naam *'parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus'*. Daarnaast het belangrijke en ingrijpende moment van 15 februari, de laatste kerkdienst in de Adelbertuskerk. Op verzoek van de vaste bezoekers van dit kerkgebouw wordt dit geen gemeenschappelijke dienst van beide kerkgemeenschappen. Als kerkbestuur respecteren wij hun wens om in eigen kring stil te staan bij dit moment. Na 15 februari zullen de Adelbertuskerk en het Adelbertuscentrum worden gesloten en zullen wij (verder) op zoek gaan naar een nieuwe bestemming.

Na 15 februari zullen wij als één parochie samenkomen in één kerkgebouw, als eerste op woensdag 18 februari, Aswoensdag en begin van de Veertigdagentijd. Dit moment is zeker geen eindpunt van een roerige periode, maar eerder een start van het opnieuw vorm geven van onze parochie. Allen zullen daarbij een nieuwe weg moeten vinden om onze gemeenschap vorm te geven; samenwerken met anderen, kennis maken met nieuwe mensen, wennen aan elkaar, openstellen voor nieuwe ideeën en andere gewoonten. Voor iedereen betekent dat dus een forse omschakeling. Wij willen daarbij voorkomen dat de gemeenschap uit de Adelbertuskerk inschikt bij die van Engelmundus, maar juist bevorderen dat er gewerkt wordt aan een nieuwe, sterke en vitale parochie. Tijdens dat proces zal ook de inrichting van de Engelmunduskerk veranderen omdat er tal van herinneringen aan de Adelbertuskerk meegenomen zullen worden en een plek krijgen, waarmee zij mede vorm gaan geven aan de inrichting van het kerkgebouw. Besprekingen hieromtrent vinden plaats en wij zullen ons graag laten verrassen over het eindresultaat.

Gedurende het proces van samenvoegen hebben het kerkbestuur en het pastoraal team afgesproken dat met velen pastorale gesprekken zouden worden gevoerd over ervaringen, emoties, wensen en verwachtingen. Daarnaast met de vrijwilligers en diverse groepen om het samenvoegen zo goed mogelijk te laten verlopen. Voortvarend zijn beide pastores daarmee aan de gang gegaan en hebben in die zin veel werk verricht. Een dikke streep door de rekening was het ongeval wat pastoor Martina Liebler-Münch overkwam. Zij is daardoor langdurig uitgeschakeld en

pastoor Harald Münch heeft zijn agenda drastisch moeten aanpassen aan zijn nieuwe verzorgende thuisrol. Dat betekent dat de pastorale aandacht gedurende het proces van samenvoegen anders verloopt dan wij hadden gepland. Het kerkbestuur weet zich echter gesterkt door het feit dat beide pastores al velen hadden gesproken en dat wij als parochiegemeenschap ook best kracht kunnen ontlenen aan elkaar om samen op te gaan naar de nieuwe situatie. De feiten zijn nu eenmaal zoals zij zich hebben voorgedaan en wij wensen Martina een goed en voorspoedig herstel toe zodat zij in de toekomst haar werkzaamheden weer volledig kan oppakken. Dank ook aan al haar collega's die in de tussentijd veel van haar werktaken hebben overgenomen.

Tot slot wil het kerkbestuur allen hartelijk bedanken voor de enorme inzet die door velen is geleverd bij het vormgeven van de kerkdiensten rond de kersttijd en de jaarwisseling. Juist die inzet maakt het mogelijk om een krachtige geloofsgemeenschap te zijn waarbij een ieder zich thuis mag voelen. Dat wij die kracht in de komende maanden mogen vasthouden!

Namens het kerkbestuur,  
Gert Jan v.d. Hulst

### **Van de redactie**

De aandachtige lezer van het kruispunt zal het vast hebben opgemerkt. In het kerstnummer wensten wij u allen een voorspoedig en gezond 2014. U zult hebben begrepen dat dit natuurlijk 2015 moest zijn. Wij bieden u hiervoor onze welgemeende excuses aan.

## Dankbetuigingen

Lieve mensen,

Wat hebben wij zondag 14 december jl. een onvergetelijk mooi 50 jarig huwelijk mogen vieren.

Een goed bezette en warme kerkdienst, muzikaal omlijst door het (mijn) koor o.l.v Piet Schol en de organist Joop Marechal.

Na afloop in de Bolder een gezellige receptie, waar wij verwend zijn met bonnen, chocolade, wijn, mooie kaarten enz.

Wij waren er helemaal beduusd van. Heel hartelijk dank voor alles.

Ook een dank aan het Bolderteam voor de fijne verzorging en de kinderen van de zondagsschool voor de zelfgemaakte kerstballen.

Heel erg was het, dat op deze dag Pastoor Martina Liebler is aangereden door een auto, terwijl zij op weg was naar de Adelbertus- kerk. Er volgde een operatie aan haar knie en nu revalideren.

Wij wensen haar en haar familie veel sterkte en een voorspoedig herstel toe.

Lieve mensen nogmaals heel hartelijk dank voor alles.

Jan en Bertje van der Leek

Langs deze weg wil ik u graag allen van harte danken voor de overweldigende warme steun na mijn ongeluk in de vorm van lieve woorden, kaarten, bloemen, lekker eten, aanbod van huishoudelijke hulp en wat al niet meer.

Wat is het heerlijk om in deze parochie ziek te zijn, je wordt er stil van!

Martina Liebler

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken, die ons een kaart heeft gestuurd naar ons nieuwe adres:

Wooncentrum De Moerberg

Zuiderkruisstraat 74, app. 205

1973 XM IJmuiden

Lien en Huib Bil-Stam

## Kerstspel

Met man en macht heeft de kinderkerk aan een kerstspel gewerkt – de hele Advent lang. Nanda Tol schreef een script/verhaal, de leidsters leerden het de kinderen aan, lazen het voor, oefenden de liederen en op de vierde Adventszondag werd het gespeeld.

In die weken kwam ik Nanda regelmatig tegen in de kerk, in de sacristie, op de kerkzolder met koffers en tassen, lappen en herderstunieken, decorstukken en het ezeltje.

Er waren enkele hoofdrolspelers, Maria en Jozef, de heraut, de engel, en herders, engelen en schapen zoveel als er kinderen waren.

Voor allemaal was er passende kleding, voor de heraut een trompet, voor de herders vuur en een staf. Voor de schapen een wollige handdoek met oortjes aan de punten.

Een heel klein Maria'tje zat vlijtig te spinnen en te naaien, toen de engel haar vertelde, dat ze moeder zou worden van de Zoon van God.

Onbezorgd en blij huppelde ze naar de grote Jozef, die zij net om zijn middel kon omhelzen. Op het bevel van de keizer begonnen ze met de ezel welgemoed aan de lange weg naar Bethlehem – de hele kerk door -, eindeloos.

De ruwe herders, die altijd op straat en in het veld leefden, werden bij hun vuur verrast door de engel met de boodschap van Kerstmuis. In jongerentaal bespraken zij ongezouten en kritisch het voorval, maar gingen toch ook op weg, de lange weg – door de hele kerk – naar de stal. Zij waren onder de indruk, werden er zelfs stil van en zongen mee met de engelen, met de schapen, met de hele gemeente GLORIA!

Wij ouderen hebben het kerstverhaal al zo vaak gehoord, we luisteren soms niet eens meer. De kinderen spelen het met andere woorden, als kinderen van deze tijd.

Voor ons was het weer spannend, ontroerend, actueel, zelfs rauw, schurend: nog steeds worden mensen geteld (voor belasting of krijgsdienst), nog steeds zijn mensen onderweg en zoeken onderdak, nog steeds brengen vrouwen onbeschermd en in onzekerheid kinderen ter wereld, nog steeds worden jonge meisje ten huwelijk gegeven, nog steeds leven mensen ontheemd, arm en ellendig buiten de formele samenleving. Kinderen, bedankt!

Fiete Smit-Maan

**Mannenvereniging – ook voor vrouwen (eenmalig!)**

Dat was spannend! De vrouwen mochten bij de mannenvereniging komen, want het ging die avond over kerkelijk kunstbezit en vooral over kerkelijke gewaden. Immers, vrouwen poetsen koper en zilver, en wassen, strijken en repareren het textiel! Veel vrouwen grepen de kans om eens bij de mannen te kijken – het was er gezellig, maar anders.

Richard de Beer is vanwege de Oud-Katholieke Kerk bij het Catharijne-convent aangesteld om de kunstschaten van de parochies te inventariseren. Al jaren zijn delen ervan beschreven, maar nog nooit alles en ook nooit in samenhang. De Beer is daar nu mee bezig.

Hij beschrijft de stukken, kazuifels, voorzetsels, kelken, kandelaars, pulletjes, enz. en probeert te achterhalen, waar ze vandaan komen en hoe ze bij de oud-katholieken terecht zijn gekomen.

Onze IJmuidense parochies zijn nog jong, 50 en 125 jaar oud. We hebben relatief nieuwe gewaden, maar ook enige heel oude. Waar komen die vandaan?

Toen de Engelmundusparochie gesticht werd, was er niets, ook geen geld voor mooie nieuwe spullen. Maar er waren andere parochies, die veel benodigdheden dubbel of zelfs drievoudig hadden: gewaden, kandelaars, tabernakels, beelden, communiebanken, enz. Zij wilden daarvan wel uitlenen of afstaan.

Behalve over de schatten in onze parochies weet De Beer honderduit te vertellen over de herkomst van kunstschaten elders, over middeleeuws textiel en vaatwerk, dat priesters en parochianen verborgen hebben en dat zo oorlogen en beeldenstormen overleefd hebben. Over de schatten die vanuit kloosters in schuilkerken terechtkwamen. Over mensen die vanuit hun geloof de heilige voorwerpen konden en wilden bewaren, behoeden en beschermen. Voor een deel onze kerkelijke voorouders, dus. Tijdens de pauze haalden Albert Zwart en Henk Zoer van het koor een rood voorzetsel (zoals er een wit voor het zijaltaar staat) te voorschijn, dat ruim 300 jaar oud is, ouder dus dan de Oud-Katholieke Kerk (die in 1723 ontstond). Meer dan 300 jaar is het gebruikt in de eredienst. Het is gemaakt van kostbare stof en bewaard en gekoesterd als onderdeel van de feestelijke lofprijzing aan God! Maar waar overal, en door wie?

De mooie oude spullen getuigen van wat mensen vroeger voor de aankleding van een kerk en een mooie en waardige liturgie over hadden.

De mode is in de loop der jaren veranderd, en ook de visie op de manier, waarop God geëerd en gediend moet/kan worden. Er zijn mooie en nieuwe, eigentijdse liturgische gewaden aangeschaft en geschonken, in onze tijd ook duur. Maar die tastbare band met ons kerkelijke verleden, met onze geloofstraditie, ontroert mij.

Het leven in het geloof en vanuit het geloof is in de loop der eeuwen veranderd – net als de wereld. We hebben er bij gewonnen en er aan verloren. Onze kunstschaten kunnen voorkomen, dat waardevolle aspecten daarvan voorgoed in vergetelheid raken.

Die kunstschaten zijn kostbaar, ook cultuurhistorisch. Maar wat moet je doen met kasten vol ongebruikte kazuifels en koorkappen en laden vol stola's, manipels en kelkvelums? En met de opbrengst bij een veiling hoef je je ook niet rijk te rekenen.

In Alkmaar (ook een nieuwe parochie) werd onder de kerkgangers een quizz'je gehouden. Een vraag was, waar het tabernakel in de kerk vandaan kwam: uit Krommenie of Wormerveer? Een mevrouw wist het zeker: Wormerveer! Haar broer woonde in de pastorie in Krommenie en had daar het tabernakel op de schoorsteenmantel staan: een mooi kastje toch? Hij had het ergens in het pand gevonden.

Een bezoekende pastoor vond het geen gepaste plaats en nu is het dus in de Alkmaarse kerk.

Zo konden en kunnen kunstschaten dus gaan zwerven en ook definitief uit het zicht raken.

Fiete Smit-Maan



## Website

Beste parochianen,

De Oud Katholieke kerken in de IJmond hebben al een aantal jaar een website. De beheerder van de website is Hans van de Pieterman. Hij plaatst het kruispunt erop, zorgt ervoor dat de agenda met alle diensten en activiteiten erop staat. Er worden stukjes over speciale activiteiten geplaatst en hij schrijft regelmatig een column voor de website. Ook kunt u er foto's vinden van verschillende jubilea en bijzondere gebeurtenissen. De website kan heel handig zijn als je het Kruispunt per ongeluk al bij het oud papier hebt gegooid. Ook zijn er "gasten" die een dienst komen bijwonen naar aanleiding van de website, het kan een visitekaartje zijn. Een website onderhouden kost tijd, en komende maanden i.v.m de vereniging van de beide parochies meer tijd. En dan is er plots die vraag: wordt de website wel gelezen door de parochianen?

Er komen heel weinig reacties op de maandelijkse column. Heeft het dan zin om zo'n column te blijven schrijven?

Waar is behoefte aan? Zijn er mensen die stukjes willen aanleveren om te plaatsen op de website? Dat kan in de vorm van een column zijn, maar ook aankondigingen van activiteiten, stukjes over activiteiten die geweest zijn, bij voorkeur met een foto erbij (apart bijgeleverd). Zoek de website op ([ijmuiden.okkn.nl](http://ijmuiden.okkn.nl)), bekijk hem en help mee!

Graag reacties naar [hans@vdpieterman.nl](mailto:hans@vdpieterman.nl) of [carlavanleeuwen@ziggo.nl](mailto:carlavanleeuwen@ziggo.nl)

Vriendelijke groeten,  
Carla van Leeuwen





## **Tweede helft Kinderkerk**

We zijn 31 augustus weer gestart. Alle kinderen waren uitgenodigd en de opkomst was groot. We hebben Noor en Job de Rijk verwelkomd, die door hun verhuizing vanuit Haarlem nu in IJmuiden kerken. Voor Ab en Gré Zwart hebben we een slinger met hartjes gemaakt vanwege hun gouden huwelijksfeest.

De opkomst was wisselend, maar wel gezellig. Er was maar één zondag dat we geen kinderen hadden.

Omdat er afwijkende kerkdiensten op komst waren, zijn de ouders met een briefje en/of mailtje op de hoogte gesteld.

Er was geen dienst op 28 september vanwege de oecumenische dienst in de Ichtuskerk. Op 5 oktober zouden we in de kerk starten vanwege de Bloemendienst. Op 16 november was er geen dienst vanwege de priesterwijding de dag ervoor. Op 23 november was er geen dienst vanwege het Byzantijns Koor in de Adelbertuskerk. Op 21 december zouden we Kerstfeest vieren, misschien wel met een Kerstspel.

Dat waren zware tijden voor de Kinderkerk. Toen we besloten om toch een Kerstspel op te voeren, kregen we te horen, dat er weer een dienst uitviel vanwege het afscheid van pastoor Robert Frede op 7 december.

Gelukkig konden we in de Adelbertuskerk terecht, met dank aan Marieke (leidster van de kinderkerk aldaar). We konden de liedjes oefenen en hebben een mooie slinger met tekeningen voor Robert kunnen maken. Het spel was aangepast aan het aantal kinderen die meededen en de aangepaste teksten kregen de kinderen mee om thuis te leren. De herders kregen ze iets later in de week. Een week later vierden Jan en Bertje van de Leek hun gouden huwelijksfeest. Zij hebben allebei een mooie zelfgemaakte Kerstbal gekregen.

De kinderen hebben goed geoefend en de liedjes zaten er goed in en op 21 december hebben ze een fantastisch Kerstspel neergezet. Aan de reacties vanuit de kerk te horen, zat het vol met ontroering en verrassingen. Daarna zijn we naar de Bolder gegaan, waar we feestelijk ons Kerstfeest hebben gevierd. Alle kinderen hebben een cadeautje gekregen. Met Kerst hebben we de tweede helft afgesloten.

De leidster van de Kinderkerk

## Vitamors

Ik ben Marijke Antonisse-Tol, getrouwd en moeder van twee volwassen zonen.

De dood hoort bij het leven, dat heb ik zelf regelmatig ervaren. De dood hoort bij mijn leven, ik heb er iets mee, het heeft me altijd gefascineerd. Wellicht zit het in mijn genen: mijn opa Tol was begrafenisondernemer en mijn vader was pastoor.

Door de jaren heen had ik raakvlakken met de dood, ik zat in de verpleging, ik was vrijwilligster bij de Hospice en bij Humanitas Steun bij Rouw en de laatste paar jaar assisteer ik regelmatig bij uitvaarten. Ik maakte van zeer dichtbij het sterven van dierbaren mee en dat heeft mijn leven voor altijd veranderd.

Twee jaar geleden overleed een goede vriendin plotseling en dat is naar nu blijkt voor mij een reden geweest om de plannen voor Vitamors uit te voeren. Toen wist niemand wat zij wilde.... Het is voor familie en vrienden al zo heftig, zo'n onverwacht heengaan, en als je dan ook echt niet weet wat de wensen zijn gaan die dagen voor de uitvaart met extra stress gepaard omdat er nog van alles opgezocht en uitgezocht moet worden....

Met mijn ouders, inmiddels allebei overleden, heb ik wel alles van te voren doorgesproken en dat heeft ze veel rust gegeven en ons kinderen dus ook. We konden vrij gemakkelijk de aangegeven wensen vervullen.

Ik kom bij u thuis om samen met u rondom de eettafel uw uitvaartwensen te bespreken en vast te leggen.

Sleutelwoorden: eigen dood onder ogen zien; erover nadenken wat u wilt en niet wilt op uw uitvaart; regie eigen uitvaart; een uitvaart die bij u past; taboe doorbreken; een kans om de 'achterblijvers' nog wat mee te geven; opening tot gesprekken met naasten; verantwoordelijkheid nemen; uiteindelijk rust - als uw wensen op papier staan.

Doel: bespreken en vastleggen van wensen (= momentopname) voor uw uitvaart.

Ik voer gesprekken met mensen die weten dat zij binnenkort zullen overlijden, maar ook met mensen die nog midden in het leven staan. Ik werk onafhankelijk van uitvaartbedrijven en kan u dus objectief adviseren.

Ook kan ik uw levensverhaal noteren voor de speech tijdens de uitvaartplechtigheid.

Voor nadere informatie en kosten zie de website: [www.Vitamors.nl](http://www.Vitamors.nl)  
Eventueel telefonisch te bereiken onder nr. 06 34287201.

## AGENDA

21-01	20.00 uur	Aktiva, kruidenvrouwtje
27-01	14.00 uur	Bijbelkring, sacristie Engelmundus
30-01	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie Engelmundus
30-01	20.00 uur	Lezing door Joop Rijnders over het einde der tijden, gezien vanuit de Bijbel, Adelbertuscentrum
10-02	14.00 uur	Bijbelkring, sacristie Engelmundus
10-02	20.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt, borduren en merklappen
11-02	20.000 uur	Aktiva, gourmetavond
13-02	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie Engelmundus
17-02	20.00 uur	O.K. Mannenclub, Domotica - de leer van het automatiseren t.b.v. ouderen
24-02	14.00 uur	Bijbelkring, sacristie Engelmundus
27-02	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie Engelmundus
27-02	20.00 uur	Lezing door Stire Kaya over haar roman 'Echo uit een onverwerkt verleden', De Bolder

# Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

website: [ijmuiden.okkn.nl](http://ijmuiden.okkn.nl)

## *Pastores*

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,  
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,  
06-30126877, e-mail: [fam.munch@planet.nl](mailto:fam.munch@planet.nl)

## *Gebouwen*

Adelbertuskerk :	Sparrenstraat 46, IJmuiden
Engelmunduskerk:	Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder:	tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-757346 of 06-57321171, <a href="mailto:okbolder@gmail.com">okbolder@gmail.com</a>
Adelbertuscentrum:	tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080, <a href="mailto:okadelbertusbeheer@quicknet.nl">okadelbertusbeheer@quicknet.nl</a> b.g.g. 0255-512167

*Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden*  
NL56RABO 0154 1643 48

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies **alleen via***  
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

*Giften voor het Kruispunt:* bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24  
Busjes kunnen geleased worden bij M. van de Pieterman-Roos,  
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

*Diakonale Werkgroep IJmond:* bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

*Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:*  
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren voor **11 februari 2015** bij:*  
S.C. Smit-Maan, IJmuidenstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,  
tel. 0255-536961, e-mail: [s.c.smitmaan@12move.nl](mailto:s.c.smitmaan@12move.nl)

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 23 februari 2015.